



*Bản Tin*

# ULTREYA

**Tháng 11 Năm 2007**



*Phúc Âm Hóa Nơi Cộng Đồng*

**PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM**

GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

**VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH**

Địa chỉ liên lạc:  
**2586 Greenrock Road**  
**Milpitas, CA 95035**

**LINH HƯỚNG**

LM. Paul Phan quang Cường  
 408-362-9958

**CHỦ TỊCH**

Joseph Huỳnh quốc Thu  
 408-946-1910

**PHÓ CHỦ TỊCH**

Gioan Lê Phạm Hùng  
 510-668-7720

**THƯ KÝ**

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh  
 408-209-5508

**THỦ QUỶ**

Maria Nguyễn Kim Dung  
 510-791-1309

**KHỐI TIỀN**

Micae Nguyễn hữu Quang  
 408-226-5191

**KHỐI BA NGÀY**

Giuse Nguyễn văn Kính  
 408-956-1710

**KHỐI HẬU**

Giuse Nguyễn văn Thắm  
 408-269-7178

**KHỐI TRUYỀN THÔNG**

Joseph Đào Tiến  
 408-386-5696

**TRANG NHÀ**

[http://www.viet-cursillo.com/  
index.htm](http://www.viet-cursillo.com/index.htm)

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy  
 408-223-9373

**TRƯỜNG HUẤN LUYỆN****TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**

Gertrude Nguyễn Hồng Tú  
 408-267-3628

**PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN**

Gioan B. Nguyễn văn Kết  
 408-934-1086

**PHỤ TÁ KẾ HOẠCH**

Giuse Vũ văn Hợi  
 408-717-3176

**PHỤ TÁ TÀI LIỆU**

Giuse Hoàng kế Thế  
 408-926-4940

**Sống Lời Chúa****Nhớ Đến Người Đã Ra Đi**

NĂM C

November 2007

**I. TIN MỪNG : Lc 23, 33.39-43**

Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !" Nhưng tên kia mắng nó : "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !" Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !" Và Người nói với anh ta : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

**II. SUY NIỆM**

Cứ mỗi lần lễ các linh hồn đến, ta lại cảm nhận sự mau qua của thời gian. Chỉ còn 60 ngày nữa là hết một năm. Thêm vào đó, gió bắc thổi, không gian u ám, vài loại cây đã trút lá vàng trên lối đi khiến ta cảm thấy buồn ngủ nghĩ đến những người đã khuất. Có lẽ đó cũng chính là ý định của Giáo Hội khi đặt ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn vào dịp tháng 11. Nhớ đến những người đã khuất là một việc làm quan trọng vì 4 lý do :

**MỤC LỤC**

<b>Sống lời Chúa</b>	<b>2</b>	<b>DH Nhóm Trưởng và LTN SanJose</b>	<b>20</b>
<b>Phúc Âm Hoá Nơi Cộng Đồng</b>	<b>4</b>	<b>Khuôn mẫu Nhóm với tinh thần Kitô</b>	<b>22</b>
<b>Những Điều Cần Biết Về Khóa</b>		<b>Ghi Nhận từ DH/NT/LTN/SJ</b>	<b>23</b>
<b>Tĩnh Huấn Cursillo</b>	<b>5</b>	<b>Tĩnh Thức và Cầu Nguyện</b>	<b>25</b>
<b>Thành Kính Phân Ưu &amp; Cắm Tạ</b>	<b>8</b>	<b>Phúc âm hoá Mọi Trường</b>	<b>27</b>
<b>Quả Tim Đức Hồng Y FX Nguyễn V. Thuận</b>	<b>9</b>	<b>Một Phút Suy Tư</b>	<b>28</b>
<b>Hình Ảnh Ultreya Đón Tân Khóa Sinh</b>	<b>11</b>	<b>Gian hàng Trung Thu Giới Trẻ</b>	<b>29</b>
<b>Tiếng Lòng Của Biển</b>	<b>15</b>	<b>Tóm Lược Tin Tức Giáo Hội</b>	<b>31</b>
<b>Tham Dự DH Ultreya Oakland</b>	<b>18</b>		

1. **Nhớ đến người chết để biết ơn.** Ta không thể tưởng tượng thế giới ta đang sống hôm nay sẽ thế nào nếu đã không có những người đã khuất. Nếu đã khuất. Nếu không có ông bà cha mẹ, cũng không có ta trên đời này. Nếu không có các bậc tiền nhân, không có đất nước này. Nếu không có những người đi trước, không có thành phố như ngày hôm nay. Nếu ông bà cha mẹ ta không truyền lại đức tin, khó có thể tưởng tượng hôm nay ta biết thờ phượng và yêu mến Chúa. Các ngài làm nên đời ta. Các ngài xây dựng đất nước cho ta. Các ngài truyền lại cho ta một di sản cao quý là đức tin vững mạnh vào Chúa. Các ngài là thành phần của đời sống ta. Một thành phần quan trọng. Một thành phần quyết định. Vì thế, tưởng nhớ đến các ngài để biết ơn, cầu nguyện cho các ngài là một việc làm hợp đạo lý, một bổn phận không thể thiếu.

2. **Nhớ đến người chết để nhớ đến thân phận mình.** Nếu người chết đã là một phần của đời ta thì cái chết lại là một phần gắn liền với thân ta. Con người không ai tránh khỏi cái chết. Càng sống lâu càng gần cái chết hơn. Và ngay trong khi sống, cái chết đã đến. Những tế bào chết hết lớp này đến lớp khác. Tóc rụng hằng ngày. Với thời gian, mắt mờ, răng rụng, gỏi mồi, chân run. Tất cả lần lượt từ bỏ ta. Và cuối cùng là hơi thở. Chết là không thể tránh khỏi. Biết bao người tài giỏi đã qua đi. Biết

bao binh hùng tướng mạnh đã nằm xuống. Biết bao lãnh chúa quyền uy nghiêng trời lệch đất đã chỉ còn là mớ xương khô. Không ai tránh khỏi cái chết. Hiểu được như thế, ta sẽ tránh được nhiều sai lầm trong cuộc sống. Hiểu được như thế, ta sẽ biết chuẩn bị cái chết cho tốt đẹp.

3. **Nhớ đến người chết để biết chết.** Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại 3 cái chết. Người trộm dữ, người trộm lành và Chúa Giêsu. Ba người chung một hoàn cảnh. Nhìn bề ngoài chẳng khác gì nhau. Nhưng cái chết lại khác xa nhau. Người trộm dữ chết trong tức tử. Ông không biết chết vì ông đã không biết sống. Chỉ sống cho mình. Người trộm lành đã chết trong an bình. Ông đã chấp nhận cái chết. Trong những giờ phút cuối đời ông đã nhận ra chân lý nên đã biết sống cho Chúa, phó thác cho Chúa vận mạng của mình. Chúa Giêsu là tấm gương cho ta về việc chấp nhận cái chết. Người chủ động đi đến cái chết. Mạng sống Người chính Người tự ý trao nộp. Người phó thác linh hồn trong tay Đức Chúa Cha. Vì Người không sống cho bản thân, nhưng sống cho Đấng đã sai Người. Không những chấp nhận cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu còn chấp nhận cái chết dần mòn trong cuộc sống. Người tự hiến mình đi khắp đó đây rao giảng Tin Mừng. Người tự hiến đời mình phục vụ tha nhân. Người chấp nhận cái chết dần mòn trong những mệt

nhọc, vất vả, đau khổ, nhục nhã. Chấp nhận cái chết trong cuộc sống, Người trở thành nguồn ơn cứu độ cho chúng ta.

4- **Nhớ đến người chết để biết sống.** Chúa Giêsu, vì dám chết theo thánh ý Đức Chúa Cha, nên đã được Đức Chúa Cha tôn vinh, đem sự sống đến cho chúng ta. Người chết để đi vào cõi hằng sống. Người chết để từ nay luôn ở bên chúng ta, nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Người sống mãi. Người ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Các thánh là những người đã chết cho Chúa và cho anh em. Các ngài cũng sống mãi và tiếp tục nâng đỡ cuộc sống của chúng ta. Khi thánh Đaminh sắp qua đời, anh em trong dòng buồn thảm khóc lóc. Nhưng thánh nhân nói với anh em : “Anh em đừng lo buồn. Về thiên đàng, Cha còn trợ giúp đắc lực hơn cho anh em”. Thánh nữ Têrêxa Hải đồng Giê su cũng hứa : “Về trời, tôi sẽ làm mưa hoa hồng trên mặt đất”. Các Đấng đã dám chết cho Chúa và cho anh em sẽ sống mãi và tiếp tục là một thành phần tích cực của đời sống chúng ta. Đã biết chết, các ngài sẽ sống mãi.

Nhân dịp tưởng nhớ ông bà tổ tiên, ta hãy biết noi gương các ngài, biết chết đi hằng ngày trong quên mình yêu mến Chúa và phục vụ anh em, ta sẽ được sống mãi với Chúa.

# PHÚC ÂM HÓA NƠI CỘNG ĐỒNG

Trong khi tham dự Khóa Ba Ngày của Phong Trào Cursillo, ai cũng đã nghe rollo Phúc Âm Hóa Môi Trường; trở về với hiện tại, sống tinh thần Ngày Thứ Tư, người cursillista luôn được nhắc nhở phải chu toàn sứ mệnh Phúc Âm Hóa, từ trong gia đình, ra đến ngoài xã hội. Đặc biệt, tháng này, Phong Trào đã trân trọng đưa lên thành chủ đề : **Phúc Âm Hóa Nơi Cộng đồng**. Tạ ơn Thầy Chí Thánh, chúng ta ra sức tìm hiểu học hỏi và thực thi chủ đề trên, chẳng những trong tháng này, mà còn luôn mãi trong suốt cuộc sống nữa.

Phân tích chủ đề, trước hết, **Phúc Âm** là Thánh Kinh, một cuốn sách ghi lại những lời mặc khải của Chúa Cứu Thế, do Chúa Thánh Thần linh hứng cho người viết và soi sáng cho người đọc. Trong các sách Phúc Âm, có đầy đủ các huấn giới và khuyến giới, khả dĩ giúp cho con người nhận được muôn ơn phúc của Chúa, nhất là ơn cứu độ. Học hỏi và suy niệm Phúc Âm hằng ngày luôn mãi cho đến suốt đời, sao cho tinh thần Phúc Âm thấm nhập nơi bản thân mình, trong tâm hồn mình; và nhờ tinh thần Phúc Âm có được, chúng ta hy vọng Chúa ban ơn biến đổi thành sức lực siêu nhiên phi thường.

Phúc, bao hàm ý nghĩa tốt lành, vui mừng, ích lợi; Âm, có nghĩa tin tức, tín hiệu; người Công Giáo Việt Nam quen gọi Phúc Âm là Tin Mừng. Tinh thần của Phúc Âm tựu chung quy về huấn giới cần thiết nhất và trọng nhất là

cần thiết nhất và trọng nhất là **MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI**. **Phúc Âm Hóa**, có nghĩa làm cho tinh thần Phúc Âm trở nên như men dậy bột (*nấm men vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men* – Lc 13,21), như muối ướp thực phẩm (*chính anh em là muối cho đời* – Mt 5,13), như ánh sáng soi trong bóng tối cho thấy đường (*ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ* – Mt 5,16). Đối tượng được Phúc Âm Hóa chỉ dành cho con người, vì là loài có lý tính và có linh hồn.

Học hỏi Phúc Âm để thêm hiểu biết về Chúa cho xác đáng, về Lời Chúa dạy bảo, về ý Chúa muốn cho mỗi người. Học Phúc Âm để noi gương Chúa, để rồi mình phản ánh tấm gương đó cho mọi người chung quanh mà chúng ta gặp trên đường đời. Học hỏi Phúc Âm để cảm nghiệm trong cuộc sống của mình qua ngôn hành của Chúa, rồi sau đó chúng ta truyền bá những điều đúng, điều ích lợi, điều hay, ý đẹp cho những người chung quanh. Chúa Cứu Thế đã nói : *Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường* ( Mt 12,29).

**Phúc Âm Hóa** chính mình, tức làm cho tinh thần Phúc Âm thấm nhập bản thân mình, tâm hồn mình, nhờ ơn Chúa biến đổi con người của mình, từ bản năng vật chất thiên nhiên, đến khả năng tinh thần siêu nhiên, trở nên giống Chúa hơn và kết hợp mật thiết với Chúa. Phải nói được như Thánh Phaolô : *Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà chính Chúa Giêsu Kitô sống trong tôi* (Gl 2,20).

Sống cá nhân một mình thì học hỏi Phúc Âm và thưa chuyện với Chúa như trên, sống trong môi trường từ hai người trở lên, gọi là xã hội, như gia đình, đoàn thể, cộng đoàn, quốc gia, nhân loại ... nói chung là tha nhân. **Phúc Âm Hóa Nơi Cộng Đồng**, là đem tinh thần Phúc Âm đến cho tha nhân. Hiểu biết Phúc Âm là điều cơ bản, lại phải biết trình bày Phúc Âm cho người khác, một cách thuyết phục. Người nghe mỗi người một khả năng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nên khi trình bày phải có kỹ thuật và nghệ thuật; làm hết sức của mình rồi phó thác cho Chúa.

Tóm lại, người Cursillista luôn tin tưởng vào Lời Chúa : *Anh em hãy sám hối và tin vào Phúc Âm* ( Mc1,15). Khi thực thi chủ đề sinh hoạt trong tháng : Phúc Âm Hóa Các Nơi Công Cộng, như là sứ mệnh theo lệnh truyền của Chúa : *anh em hãy dạy cho muôn dân tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em* (Mt 28,20). Kính chúc Quý Anh Chị mỗi ngày một yêu quý Phúc Âm hơn, sống tinh thần Phúc Âm, và loan truyền Phúc Âm cho những người xung quanh, tin tưởng Thầy Chí Thánh cùng đồng hành với Quý Anh Chị trong Ngày Thứ Tư, như xưa kia Ngài đã cùng đồng hành với môn đệ trên đường Emmaus, tiến về Quê Trời/-

**CURSILLISTA GIUSE**

# NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KHÓA TỈNH HUẤN CURSILLO



(tiếp theo)

Trong bài trước, chúng tôi đã có dịp trình bày về những nguyên tắc căn bản đã được áp dụng trong một khóa Tỉnh Huấn Cursillo. Đó là:

Những điều trình bày trong Khóa Cursillo nằm trong *sứ mạng của Giáo Hội nhằm hân hoan rao giảng ơn cứu độ của Chúa Kitô* dành cho nhân loại.

Sứ mạng rao giảng của Giáo Hội trong khóa Cursillo, cũng như trong mọi công tác mục vụ khác đều được **đặt dưới sự dẫn đạo của Chúa Thánh Linh**.

Những người trợ tá tham dự vào Khóa Tỉnh Huấn đóng **vai trò chứng nhân** cho sự hiện diện, sự tác động của Thiên Chúa trong cuộc đời họ, thể hiện qua những điều họ diễn đạt trong Khóa.

Trong bài này chúng tôi sẽ đề cập đến những nghi thức được áp dụng trong suốt ba ngày cuối tuần của Khóa Cursillo. Những nghi thức này gồm những bí tích, hoạt động mục vụ và cũng có thể chỉ là hình ảnh được diễn tả nhằm giúp người tân Cursillista kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô, tắm gội trong ân sủng của Người, mặc lấy tâm tình và ước vọng của Người và nhận biết được sứ điệp Người trao gửi đến từng tham dự viên.

Những nghi thức này có thể kể như sau:

- Sự cầu nguyện
- Bí tích hoà giải
- Bí tích Thánh Thể
- Lòng sùng kính Đức Mẹ
- Các nghi thức phụ đặc biệt của Khóa tỉnh Huấn Agapé, và Mananita

## L.SỰ CẦU NGUYỆN

Trong Rollo khai khóa của Khóa Trưởng (Điều Hợp Viên) của Khóa Tỉnh Huấn, có một câu biểu lộ thái độ tự tin tuyệt đối, có thể bị một số người chưa quen thuộc với Cursillo cho là cao ngạo. Đó là câu: “từ năm 1949 đến nay đã có hàng ngàn khóa Cursillo được mở khắp nơi mà hầu như chưa có khóa nào thất bại.”

Câu nói đầy tự tin này đã đặt nền tảng trên sự cầu nguyện ào ạt và liên lý trước và ngay trong Khóa Tỉnh Huấn, giữa các người tham dự – kể cả trợ tá và tham dự viên- trong toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa, cầu nguyện cá nhân, cầu nguyện tập thể, trong chốn riêng tư hay giữa nơi công cộng...

Tinh thần và thể thức cầu nguyện cũng được các trợ tá tập luyện cho các tham dự viên trong suốt ba ngày Tỉnh Huấn;

Sáng, tối tham dự viên được hướng dẫn đọc kinh chung, đọc sách chỉ nam, suy gẫm, nghe giảng thuyết

Cầu nguyện trước Thánh Thể, dâng Thánh Lễ, chịu Mình Thánh Chúa để kết hợp trọn vẹn với Ngài

Tâm tình một cách trực tiếp và thân mật với Chúa Kitô Thánh Thể.

Để đạt được hiệu năng tối đa, hình thức cầu nguyện đặc biệt của Cursillista (còn gọi là Palanca) cũng còn được thao dượt cho Tham Dự Viên. Tưởng cũng cần lưu ý rằng: Chúa Kitô chính là Thầy dậy về Palanca –tức là sự phối hợp giữa cầu nguyện với việc ăn chay, hãm mình và các hành vi hy sinh, bác ái. Chính Người đã chỉ dẫn cách thức làm Palanca như sau: “Còn các con khi cầu nguyện hãy vào phòng, đóng cửa lại mà cầu xin với Cha các con. Khi ăn chay hãy xúc dầu thơm trên đầu và rửa mặt để thiên hạ không biết các con ăn

chay. Có bố thí, thì làm sao dừng để tay trái biết việc tay phải làm...” (Matthew 6:6-18). Chính Chúa Kitô đã thực hành phương thức Palanca này để cụ thể hóa lời giảng dạy của mình: Trước khi bắt đầu cuộc sống công khai trong ba năm rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa đã vào sa mạc chay tịnh 40 đêm ngày và cầu nguyện. Do đó, trong buổi chiều Thứ Năm, Người Tham Dự Viên cũng được thực hiện Palanca qua việc tịnh khẩu, ăn nhẹ vào buổi tối, và cầu nguyện. (xem các điều 326-334 cuốn *Tư Tưởng Căn Bản của Phong Trào Cursillo*).

## 2. THỰC HIỆN BÍ TÍCH HÒA GIẢI.

Khi phạm tội, con người quay lưng lại với Thiên Chúa, muốn cắt đứt hay tránh né những liên hệ với Ngài. Do đó, trong Khóa Tĩnh Huấn Cursillo, muốn gặp lại Thiên Chúa và nối kết những liên hệ chặt chẽ với Ngài, chúng ta phải bước qua nghi thức bí tích hòa giải.

Mặc khác, để nhận được ân sủng của Thiên Chúa qua các bí tích –cách riêng là bí tích Thánh Thể– chúng ta phải ở trong tình trạng sạch tội để biểu lộ rằng chúng ta thực sự và quyết tâm hướng đến Thiên Chúa và thuộc về Ngài.

Như vậy, bí tích hòa giải phải được thực hiện ưu tiên trong những ngày đầu của Khóa Tĩnh Huấn, không những đối với tham

dự viên mà cả với các trợ tá vì các trợ tá đóng vai trò rao giảng, tuyên xưng và đưa Thiên Chúa đến với các tham dự viên. Riêng với các tham dự viên, họ phải được dễ dàng và thoải mái lãnh nhận bí tích hòa giải bất kỳ lúc nào, bất cứ tại đâu; và họ cũng phải được khuyến khích thực hiện bí tích này trong ý thức tự do và lòng khát khao của họ. (xem điều 335 và 336 cuốn *Tư Tưởng Căn Bản của Phong Trào Cursillo*)

## 3. KẾT HỢP VỚI CHÚA KITÔ QUA BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Nếu sự cầu nguyện là trọng tâm đời sống tâm linh của người Kitô hữu –đặc biệt là người Cursillista– thì bí tích Thánh Thể phải là trọng tâm của sự cầu nguyện và là nguồn sống của đời sống người giáo dân trong Giáo Hội.

Khóa Tĩnh Huấn Cursillo -qua các trợ tá- đã giới thiệu với các tham dự viên nhiều hình thức cầu nguyện trước Thánh Thể: Châu Thánh Thể, đối thoại trực tiếp với Thánh Thể trong tinh thần cộng đồng của toàn thể tham dự viên, đối thoại riêng tư từng Decuria, cử hành Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ, và cao điểm nhất của sự kết hợp với Bí Tích Thánh Thể là sự nhận lãnh Thánh Thể Chúa Kitô vào trong thân xác chúng ta để Người tan biến trong ta và ta hợp nhất trong Người.

Khóa Tĩnh Huấn Cursillo phải

tạo được sự kết hợp trọn vẹn và thường xuyên giữa người Cursillista và Thánh Thể thì mới mong họ cải hóa và chấp nhận cuộc sống theo Chúa (xem các điều 331, 337, và 338 cuốn *Tư Tưởng Căn Bản của Phong Trào Cursillo*).

## 4. LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ TRONG KHÓA TĨNH HUẤN CURSILLO.

Trong các Rollo của Khóa Tĩnh Huấn không có bài nào nói riêng về Đức Maria. Tuy nhiên Đức Mẹ đã hiện diện bằng bạc trong suốt ba ngày của Khóa: Chiều Thứ Năm qua Đàng Thánh Giá, trong lời dâng ngày hay dâng mình sáng tối, trong lời cảm ơn sau từng Rollo, trong các buổi lần chuỗi Mân Côi và trong buổi sùng kính đặc biệt vào tối Thứ Bảy, chưa kể tác dụng ảnh hưởng của Đức Mẹ đối với cuộc đời từng Rollista được họ thể hiện qua các Rollo họ trình bày. Nghĩa là để Đức Kitô luôn nổi bật, Đức Mẹ chỉ âm thầm và liên tục khiêm nhường đóng vai trò Đồng Công trong công cuộc cứu chuộc của Chúa đối với nhân loại, cũng như đối với Người Cursillista. (xem những điều 339, 340, 341 của cuốn *Tư Tưởng Căn Bản của Phong Trào Cursillo*).

## 5. CÁC NGHI THỨC PHỤ: AGAPÉ VÀ MANANITA

Ngoài các nghi thức chính đã kể ở trên có ảnh hưởng trực tiếp

đến đời sống tâm linh của người Cursillista, khóa Tĩnh Huấn Cursillo còn có các nghi thức phụ nhưng tác động rất động mạnh vào tâm tình các Tham dự viên mà họ đã công khai nhìn nhận trong các buổi chia sẻ cuối khóa. Đó là các nghi thức Agapé và Mananita. Các nghi thức này chỉ được đề cập rất khái quát trong cuốn Chỉ Nam của Người Lãnh Đạo (Trang 107 cuốn Leaders' Manual ấn bản lần thứ sáu tháng 9 năm 1988).

**a/ Agapé** (cũng còn được gọi dưới tên serenades) được cử hành vào tối Thứ Bảy, Ngày Đức Ái. Một cách đại cương, nghi thức này nhắc lại bữa tiệc ly Truyền Phép Thánh Thể. Tuy nhiên trong việc thực hiện Agapé, mỗi địa phương có những hình thức khác nhau.

Thực ra, Khóa Tĩnh Huấn Cursillo nguyên thủy không có nghi thức này. Trong lần gặp vị sáng lập viên Phong Trào Cursillo, Ông Eduardo Bonnin năm 1995, chúng tôi có dịp hỏi về tiệc Agapé trong Khóa Tĩnh Huấn, thì được biết: cho đến nay ở Tây Ban Nha chỉ nghe đến tiệc Agapé mà chưa hề áp dụng vào bất kỳ khóa Cursillo nào.

Trong các khóa Tĩnh Huấn Cursillo của Người Mỹ tại San Jose mà chúng tôi có dịp tham dự, tiệc Agapé chỉ được thực hiện trong phạm vi các trợ tá và tham dự viên mà thôi. Cách tổ chức cũng giản dị, chỉ mang hình ảnh

một bữa ăn nhẹ (snack). Tất cả mọi người ngồi xếp xuống sàn nhà, quanh một chiếc bàn thấp, ghép thành hình Thánh giá, cũng có bánh mì và nước cốt trái nho (thay cho rượu nho). Trợ tá và tham dự viên cùng tâm tình về cuộc đời của mình trong sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa giữa những biến cố quan trọng. Đây là thời gian tốt đẹp nhất cho việc tiếp xúc cá nhân để thuyết phục người tham dự viên dấn thân vào công tác tông đồ theo Chúa Kitô.

Dù áp dụng dưới hình thức nào, tiệc Agapé cũng nói lên ý nghĩa tột đỉnh của Đức Ái nơi Chúa Kitô: Vì tình yêu, chính Con Một Thiên Chúa đã mặc xác phàm như chúng ta, chịu nhục hình, chịu chết để hòa giải nhân loại tội lỗi với Thiên Chúa Cha và đưa con người trở lại thân phận nghĩa tử của Thiên Chúa. Và cũng lại vì tình yêu dành cho loài người, trước khi về ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Kitô đã lập phép Thánh Thể để tiếp tục kết hợp với chúng ta, nâng đỡ, dìu dắt chúng ta trên bước đường lữ thứ trần gian, với một ước vọng: “các con hãy yêu nhau như Thầy yêu chúng con!”

#### **b/ Nghi thức Mananita:**

Cũng theo sáng lập viên Eduardo Bonnin, khóa Cursillo truyền thống không có nghi thức Mananita. Lần đầu tiên Ông Bonnin chứng kiến nghi thức này khi tham dự Đại Hội Cursillo Thế Giới tại Mê Tây Cơ vào thập niên 1960.

Trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của một người nào, thân nhân, bạn bè của người này thường ca hát chúc mừng và tặng hoa tương tự như trong buổi Mananita của khóa Cursillo. Với ý nghĩa mừng tân Cursillista vừa được tái sinh trong Chúa Kitô vào sáng Chúa Nhật, sau khi con người cũ của họ đã theo Chúa chiều Thứ Năm và đã chết cùng với thân xác của Chúa Cứu Thế. Cộng đồng Dân Chúa, và đặc biệt toàn thể Cộng Đồng Cursillista, hân hoan chào đón và chúc mừng những người anh em vừa được tái sinh trong cuộc sống mới, một cuộc sống làm Tông Đồ của Chúa Cứu Thế, tiếp tục sứ mạng cứu chuộc của Người, đem Tình Yêu và Tin Mừng của Người đến tận các hang cùng ngõ hẻm của mọi môi trường xã hội trên trái đất.

Phối hợp giữa sự cầu nguyện, việc thực hiện các bí tích hòa giải và Thánh Thể, cộng thêm với lời cầu bầu của Mẹ Maria, và tác động tâm lý của các nghi thức Agapé và Mananita, người tham dự viên được đắm chìm trong không khí thiêng liêng và đầy ân sủng của Thiên Chúa để tiếp cận và kết hợp mật thiết với Chúa Cứu Thế, nhận lãnh sứ điệp của Người, và tiếp nối Người trong công cuộc cứu chuộc nhân loại mà người đã mời gọi và trao phó cho mỗi người chúng ta.

**CURSILLISTA PHẠM VĂN HƯƠNG**

## THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

1. Bà cụ. MARIA NGUYỄN THỊ PHÚC, là mẹ của chị Cursillista Nguyễn Thị Mai, được Chúa gọi về ngày 29-8-2007 tại VN.
2. Ông cụ PHANXICO XAVIE NGUYỄN VIẾT PHÁP, thân sinh của Curs. Nguyễn thị Huệ và Curs. Nguyễn văn Phan, được Chúa gọi về tháng 9-2007 tại VN.
3. Bà Cụ MARIA VŨ THỊ HOA, thân mẫu của Curs. Vu Nghi và vợ là Curs. Lan, được Chúa gọi về ngày 19-10-2007 tại San Jose

**NGUYỆN XIN CHÚA NHẬN TỬ BAN CHO CÁC LINH  
HỒN THÂN YÊU SỚM ĐƯỢC VỀ NƠI VĨNH PHÚC !**



Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Giàu Lòng Thương Xót, Phong Trào Cursillo VN chúng con cảm nghiệm thật rõ ràng rằng Thiên Chúa hằng quan tâm đến chúng con, hằng lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, hằng thấu suốt long dạ chân thành của chúng con. Thiên Chúa đã ban Ôn Chữa Lành và Ôn Bình An cho :

*Cụ Bà thân mẫu của chị Curs. Ngọc, chồng là A. Curs. Hùng Quốc Thu  
Anh Nguyễn Kim*

*Chị Curs. Phạm Hồng Hương  
Curs. Soeur Ngoan*

*Cụ thân sinh của chị Curs. N.H. Thu Thủy, chồng là Curs. Nguyễn Đức Vinh  
Hiền thê anh Joseph Hoàng*

*Em Nguyễn Tấn Trung*

*Curs. Nguyễn Văn Diêu, vợ là Curs. Huỳnh Thị Thương*

*Chị Maria Vũ T. Minh Thu, là vợ của Curs. Nguyễn Văn Khoa*

*Chị Curs. Thanh Thủy*

*Anh Curs. Nguyễn Gia Quyền*

*Anh Curs. Nguyễn Bà Cần*

Lạy Chúa, chúng con nguyện sống và làm việc theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, và luôn vâng phục Thánh Ý Chúa.

Chúng con muôn vàn Tạ Ôn Chúa



# QUẢ TIM ĐỨC HỒNG Y FX NGUYỄN VĂN THUẬN



Hãy nhìn tấm hình này: bình dị như muôn vàn tấm hình khác - một nhóm đi nghỉ tắm biển. Có gì lạ đâu ?

Vâng, chẳng có gì lạ nếu chỉ nhìn tấm hình.

Sự khác biệt chính là TRÁI TIM YÊU THƯƠNG dành tặng cho tha nhân.

Sự khác biệt chính là thái độ ứng xử đối với những KHỔ ĐAU MẮT MẮT trong đời sống.

Có lẽ đó là điều đặc biệt nhất trong đời sống của **Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận**, người ở trung tâm của tấm hình trên.

Bài viết sau đây là của Gregg Burk trong tập san Columbia. Gregg Burk là phóng viên thường trú tại Roma, chuyên đưa tin về Tòa Thánh Vatican cho nhiều báo chí ở Mỹ.

Xin được đăng lại entry từ blog của cha Thomas để chia sẻ với những ai đã yêu mến và sẽ yêu mến Đức Cố Hồng Y FX.

"Hồi còn trẻ, tôi có đọc một cuốn sách viết về những nhà tù ở Việt Nam, một cuốn sách đã thực sự gây cho tôi nhiều ấn tượng. Đó là cuốn When Hell Was in Session (Khi địa ngục đang họp hội) do nhà xuất bản Reader's Digest Press in năm 1976 của tác giả Jeremiah A. Denton, trước đây là một tù binh chiến tranh và sau này đắc cử thượng nghị sĩ tại tiểu bang Alabama. Ông Denton bị giam giữ nhiều năm tại nhà giam Hỏa lò, nơi các tù binh Mỹ gọi đùa là "khách sạn Hanoi Hilton".

Tôi nghĩ ngay đến cuốn sách đó khi lần đầu được gặp Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận (sau này ngài được thăng chức Hồng y). Tôi đã viết về Ngài và thời gian lao tù của Ngài trên cùng cột báo này mấy năm trước, nhưng vì Ngài mới qua đời hồi tháng chín vừa qua, nên tôi muốn tỏ lòng kính ngưỡng Ngài một lần nữa. Ngài quả thực là một trong những người phi thường mà tôi có dịp được biết ở Vatican.

Thực ra, trong cương vị một nhà báo, tôi nhận thấy Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có vẻ gì làm tôi không vừa lòng. Chỉ vì Ngài tốt bụng quá. Cuốn sách nói trên của Denton tràn ngập những chi tiết bản thủ và tô đậm nét xấu xa của những kẻ đã bắt giữ ông. Ngay những chi tiết nhỏ nhất như những ngày sống mà không có giấy đi cầu chẳng hạn cũng được Denton kể lại. Nhớ đến tất cả những điều đã mô tả đó trong cuốn sách, tôi hy vọng cũng được nghe từ chính miệng Đức Hồng Y kể lại những chuyện tương tự. Nhưng Ngài lại quá bác ái.

Ngài hỏi lại tôi "Thuận lại những chuyện đó để làm gì chứ? Có phải để khuyến khích cho người ta khinh ghét họ không?". Lời Ngài làm tôi khá cảm động, tuy chẳng giúp gì cho tôi viết thành câu chuyện đăng báo. Những điều Ngài đã không nói ra lại làm cho tôi càng cảm kích hơn những điều ngài đã nói - mặc dầu quả Ngài có viết ra mấy cuốn sách thật hay.



**NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ VỀ ĐỨC CỐ HỒNG Y FX. NGUYỄN VĂN THUẬN**

Nhưng tôi biết rõ Ngài đã trải qua nhiều hành hạ, ngược đãi (đã có lúc ngài gần chết vì thiếu thuốc men chữa trị) và tôi rất muốn được biết các chi tiết như vậy, những chuyện nhất định là có tính cách soi sáng, xây dựng. Tôi chắc chắn rằng lý do chính khiến Ngài không nói ra là vì đức bác ái, một phần nữa, theo tôi nghĩ, cũng vì lòng khiêm nhường. **Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như vậy tuy nhỏ về thân xác nhưng lại là một người khổng lồ về tinh thần (spiritual giant).**

Thời gian khổ sở dài lâu lại luôn luôn có một chiều kích để Ngài biến thành kinh nguyện. Ngài đã trải qua 9 năm bị biệt giam, cộng chung với những năm bị lưu giữ và biệt cư khác nữa là cả thảy 13 năm. Tôi tưởng như đối với những người khác họ sẽ cay đắng lắm, nhưng Ngài đã biến thành vàng ròng ngời sáng. Ngài trầm tư và vui tính, không mấy may lo lắng hoặc tham vọng.

Nơi Ngài cũng tràn đầy lời kinh nguyện. Tôi nhớ đã có nhiều lần thấy Ngài tưởng như đang hát hoặc nói một mình, nhưng thực ra là Ngài đang cầu nguyện. Ngài kết hợp với Chúa một cách sâu xa.

Mấy năm trước Ngài được giảng cảm phòng cho Đức Thánh Cha. Một phóng viên hỏi Ngài có hồi hộp lo lắng vì nhiệm vụ đó không, Ngài trả lời: Không. Cứ mỗi lần trước buổi giảng phòng tôi lại cầu kinh Hãy Nhớ (Memorae) là mọi chuyện đều đầu vào đây cả.

Ngay trên giường bệnh lúc sắp từ trần vì chứng ung thư, Ngài đã viết ra một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc, như lối Ngài quen viết từ lâu. Đây là một đoạn trong thông điệp đó: “Tôi xin mọi người tha thứ cho tôi và làm ơn cầu nguyện cho tôi. Phần tôi, tôi vẫn luôn luôn yêu mến mọi người. Tôi thanh thản ra đi, và tôi không thù ghét ai cả. Tôi dâng những hy sinh cho Đức Mẹ Đồng Trinh và Thánh Cả Giuse.”

*Bài và ảnh lấy trên Blog của cô Mai Anh, Hà Nội 1.10.2007*

---

**HÌNH ẢNH NGÀY ĐẠI HỘI ULTREYA ĐÓN TÂN KHÓA SINH TẠI  
GIÁO XỨ ST. FRANCIS OF ASSISI, NGÀY 9-9-2007**

---



*Chào đón các Tân Cursillista*









# TIẾNG LÒNG của BIỂN

\*\*\*Kính tặng Quý Chị Trợ tá Khóa Cursillo 33- San Jose

*Tôi đã nghe “TIẾNG LÒNG của BIỂN”  
Qua những ngày giúp khóa ở xa  
Là âm vang kêu mời tôi đến  
Rất nhẹ nhàng nhưng quá thiết tha.....*



Chiều hôm ấy, tôi nhờ người nhà đón ở phi trường San Jose rồi chờ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cùng với Chị Sơn là bạn thân trong Nhóm Phúc âm Mẹ La Vang. Hai chúng tôi đi giúp Khóa Cursillo 33, Ngành Việt Nam, thuộc Giáo Phận San Jose. Khóa học được tổ chức tại Francis Camp, thành phố Santa Cruz, nơi mà chúng tôi chưa hề một lần được đặt chân đến. Qua sự giới thiệu bằng điện thư của một người anh họ, chúng tôi xin đi trợ tá khóa học để có dịp được học hỏi và “hâm nóng” hành trình đức tin của mình đồng thời cũng mong ủng hộ tinh thần cho hai khóa sinh là họ hàng thân thiết.

Đứa cháu đi đón chúng tôi, dù là dân sống ở San Jose nhưng cũng phải vừa lái xe, vừa đọc bản đồ để lần dò đường đi vì địa điểm này còn xa lạ đối với cháu. Xa lộ chỉ có hai làn đường, lại gần đến giờ tan sở nên khá kẹt xe, cho chúng tôi có đủ thời giờ để ngắm cảnh hai bên đường. Ôi, những hàng thông xanh tươi, cao vút dọc hai bên xa lộ lên dốc ngoằn ngoèo như những đoạn đường đèo từ Sài Gòn đi Đà Lạt, dưới bầu trời chiều râm mát mà như vẫn còn thoáng hơi sương buổi

sớm, gọi cho lòng tôi nhưng nhớ đến một vùng trời kỷ niệm không dễ để quên.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, đang khi lòng tôi còn đang mê mông xa vắng với những kỷ niệm chập chùng thì xe đã vào đến Francis Camp, địa điểm tổ chức khóa học. Vừa bước xuống xe, tôi đã cảm thấy gần như bị mê hoặc vì cảnh thiên nhiên chung quanh thật là tuyệt vời quá! Tiếng sóng biển rầm rì trước mặt, những hàng cây lao xao trong gió, đầu đây thoang thoang mơ hồ mùi hương của hoa đồng, cỏ nội và những dãy nhà thấp thoáng bóng của các chị trợ tá bận rộn ra vào.... Tất cả như đang ngỏ lời chào đón chúng tôi, trước khi tôi kịp nhìn thấy tấm biển ngữ lớn treo ở giữa khoảng sân cỏ rất rộng với hàng chữ: “Chào mừng các tham dự viên”.

Chúng tôi còn đang loay hoay với mấy cái vali hành lý cồng kềnh, chưa biết phải kéo về hướng nào thì một chị trợ tá đã đơn đả đi tới. Nhìn tấm bảng tên bằng da đeo trước ngực, chị nhận ra ngay chúng tôi là những Cursillista đi trợ tá nên chẳng cần phải giới thiệu dài dòng, chúng tôi đã gọi tên nhau

và trò chuyện thân thiết như có quen biết tự bao giờ.

Chúng tôi đi theo chị về dãy phòng ngủ đã được dành sẵn cho trợ tá các ban. May mắn thay, chúng tôi vừa ổn định chỗ ở thì đến giờ tham dự Thánh lễ trước khóa học của trợ tá do Cha Linh Hướng Phong Trào và Cha Linh Hướng Khóa học cùng đồng tế. Một số quý anh trong Ban Điều hành Phong Trào với khoảng gần 100 chị trợ tá quây quần bên nhau chung quanh bàn thờ Thánh Thể, trong ngôi nhà nguyện nhỏ thật ấm cúng, cùng hợp lòng dâng lên Thiên Chúa của lễ Tình Yêu là chính bản thân quý chị với những yếu đuối và bất toàn để xin Chúa thánh hóa và sử dụng như những công cụ đem Chúa đến cho những tham dự viên qua khóa học ba ngày này. Tay trong tay cùng với quý chị đọc Kinh Lạy Cha rồi những ánh mắt triu mến trao nhau và những vòng tay xiết chặt với lời chúc bình an trước khi lên rước Chúa cho tôi một cảm nhận thân tình khó tả.... Trong phút chốc, chúng tôi đã trở nên những người bạn của nhau, hay đúng hơn, là chị em trong một nhà, bởi vì kể từ giờ phút này, chúng tôi cùng chia sẻ trách

nhệm lo cho khóa học, cùng cầu nguyện, cùng làm việc và sinh hoạt với nhau. Không phân biệt tuổi tác hay địa vị xã hội sang hèn, chẳng kể chi đến trình độ hay hoàn cảnh riêng tư, trong Đức Kitô- Thầy Chí Thánh, chúng tôi đã đến với nhau bằng tấm lòng yêu mến và phục vụ. Chỉ vài tiếng đồng hồ trước đây, tôi là người hoàn toàn xa lạ và chưa hề quen biết một ai, thế mà bây giờ tôi đã có hàng trăm người bạn mới. Tôi có thể tìm đâu ra trên đời một tình bạn thân thiết trong phút giây như thế ?

Được phân công phục vụ trong ban ẩm thực, nên tối hôm đó, chúng tôi đã bắt tay vào việc ngay. Tôi chẳng phải là người có tài nấu nướng gì nhưng với kinh nghiệm trợ tá của những lần trước đây và bốn phận nội trợ hàng ngày trong gia đình, nên tôi đã mau mắn nhận lời giúp ban ẩm thực theo nhu cầu của khóa học. Mặc dù đang làm việc rất bận rộn, nhưng các chị đã không quên thăm hỏi và nhắc nhở chúng tôi đi dùng cơm tối. Tôi còn đang ngần ngại và chưa cảm thấy đói thì có chị đã nhanh nhẹn đi lấy cho tôi một tô cơm với cá kho và dưa cải chua. Món cá kho béo ngậy rất đậm đà hương vị quê hương ăn với dưa cải vàng ươm vừa chua, vừa ngọt và cơm trắng nóng hổi....Ôi, sao mà ngon đến thế ! Một chị khác còn cẩn thận đi lấy trà nóng và trái cây tráng miệng đem đến tận nơi mời chúng tôi nữa. Tôi suýt soa chẳng phải vì miếng ớt cay nồng mà là để che dấu những giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt vì cảm kích sự sẵn sóc chân tình của những người bạn mới.

Sau khi nhận lãnh bí tích hòa giải, tôi về đến phòng ngủ thì trời cũng đã rất khuya. Trong thanh vắng của một đêm tĩnh tâm cầu nguyện và thống hối

trở về, tôi nghe tiếng thầm thì mời gọi rất nhẹ nhàng như một lời ru văng vẳng từ xa nhưng cũng rất thiết tha, nồng nàn cho tôi đi vào giấc ngủ muộn màng mà chứa chan hạnh phúc vì tôi biết, tôi đang có Chúa ở cùng. Ngoài kia, dưới ánh trăng non, sóng biển vẫn đang hồn nhiên reo vui, rộn rã.....

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho một ngày mới. Bình thường ở nhà, mỗi sáng tôi phải có đồng hồ báo thức để dậy đi làm và tôi thường nằm nướng thêm mấy phút phù du cho đến chuông báo lần thứ hai mới dậy được. Thế mà ở đây, dù mới chỉ ngủ chưa đầy năm tiếng đồng hồ, tôi đã tự động thức dậy một cách tỉnh táo và khoan khoái lạ thường. Có phải chăng khi lòng mình hạnh phúc thì sự mệt mỏi chẳng có chỗ dừng chân ?

Tôi tham dự Thánh lễ đầu ngày dành cho trợ tá lúc 6:00 sáng. Địa điểm tổ chức khóa học ở đây lý tưởng quá! Không phải chỉ vì nơi đây có khí hậu mát mẻ, phong cảnh hữu tình mà còn có những cơ sở phòng ốc khá tiện nghi và rộng rãi nên chúng tôi có thể tham dự Thánh lễ hay chiều Thánh Thể, kể cả họp hành, sinh hoạt ở một phòng riêng mà không ảnh hưởng tới lịch trình của các khóa sinh. Chúng tôi cũng được điểm phúc có đến bốn Cha Linh Hướng ở lại thường trực để giúp khóa học, chưa kể các linh mục Rollista. Vì thế, việc chăm sóc cho nhu cầu tinh thần của các khóa sinh cũng như trợ tá xem ra rất đầy đủ và chu đáo.

Cũng như những khóa ba ngày được tổ chức ở các nơi khác, trọng tâm của khóa học là đời sống cầu nguyện. Chính vì thế, dù công việc trợ tá ở các ban đều khá vất vả nhưng các chị vẫn luân phiên nhau đi làm giờ tổng đồ hoặc chiều Thánh Thể

suốt ngày đêm. Riêng công việc của ban ẩm thực thì xem chừng có vẻ nặng nhọc hơn cả vì gần hai mươi chị, chưa kể các anh yếm trợ rửa chén, mọi người đều phải làm luôn tay mới kịp phục vụ cho khoảng trên 130 người ăn với ba bữa chính và hai bữa giải lao hàng ngày. Tuy chị em ẩm thực đa số trông đã có vẻ "Cựu Ước" cả rồi nhưng không phải vì thế mà quý chị an phận "nội trợ" trong bếp đầu bếp nhé ! Với tinh thần hăng say phục vụ và yêu mến, quý chị còn cố gắng hiến cho khóa học ngay trong giờ ăn bằng những bài ca, điệu múa "không cần tập dợt" nhưng cũng vẫn vui tươi và đầy ý nghĩa. Nhớ lại hình ảnh hồn nhiên, tươi trẻ của những "vũ công trung niên" trong ban ẩm thực, tôi bất giác mỉm cười một mình và tự nhủ: Thế mới biết, trong tình yêu, tuổi tác đâu còn là vấn đề của ranh giới nữa!

Một điểm đặc biệt của khóa học ở đây là buổi tối thứ sáu với những giây phút tâm tình cùng Đức Mẹ. Sau giờ sinh hoạt Decuria, tất cả được hướng dẫn đến quây quần bên Tượng đài Đức Mẹ ở một góc sân hướng về biển. Trong đêm tối rất êm đềm, thánh thiện, dưới ánh lửa bập bùng đủ phản chiếu đôi mắt nhân từ của Mẹ đang âu yếm nhìn đoàn con, những lời tâm sự đã được thốt lên, đơn sơ mà tha thiết bằng những lời Kinh Kính Mừng nối tiếp nhau như chuỗi tình yêu thật nhiệm màu....Hơn lúc nào hết, tôi thấy biển đêm nay càng dạt dào, mệnh mông như vô tận, chẳng có bến bờ....

Ngày thứ bảy được xem là ngày cao điểm nhất. Tôi đã có dịp đi trợ tá mấy lần, gần cũng như xa nhưng chưa bao giờ tôi xúc động cho bằng giây phút tất cả các trợ tá phải ngưng làm việc và cùng quỳ gối lần chuỗi Mân Côi với hai cánh tay giang rộng như để van xin và cũng là đón



nhận hồng ân của Chúa tuôn đổ xuống trên khóa sinh và cho chính mình. Từ ngày đi hành hương bên Fatima và Lộ Đức về, tôi đã tự hứa sẽ cố gắng lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cùng Đức Mẹ mỗi ngày. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi có thể quỳ gối và giang tay để lần chuỗi như vậy. Dù chỉ giang tay ở chục nhất, chục ba và chục năm nhưng quỳ thẳng gối trên sàn gạch đối với tôi thật khó vô cùng. Trong lúc tôi nhấp nhồm vì đau đầu gối quá thì chung quanh tôi, dường như mọi người vẫn tha thiết trong từng lời kinh. Tôi vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, một anh trợ tá đến phụ giúp trông còn rất trẻ, có lẽ chưa đến tuổi ba mươi, đang quỳ ngửa mặt lên trời say sưa lần chuỗi. Bất giác, tôi chạnh lòng nhớ đến các con tôi. Tôi ứa lệ nài xin Đức Mẹ: " Mẹ ơi ! Xin Mẹ hãy giúp con mở rộng vòng tay yêu đuối của con hơn để con có thể đón nhận, thương yêu và tha thứ cho mọi người, nhất là những người thân yêu đang cần đến lòng tha thứ của con. Phút chốc, tôi cảm thấy hai đầu gối tê dại đi như không còn cảm giác và đôi tay tôi dường như đang được nâng cao lên hơn một chút nữa!

Tôi cũng không sao cầm lòng được khi hát lời Kinh Hòa Bình dưới ánh nắng chan hòa của buổi trưa hôm đó. Biển rất êm cho lòng tôi lắng đọng, chẳng chút xuyên xao, để tôi có thể nghe từng tiết tấu êm dịu của bài ca như rót vào hồn tôi những âm thanh diệu vợi, gọi mời: " Lạy Chúa ! Xin hãy dùng con ...." Trái tim thổn thức, tôi chỉ muốn cho lời hát dừng lại ở đó, vì được Chúa dùng, đối với tôi, thế là đủ! Một người vĩ đại như Mẹ Thánh Têrêsa thành Calcutta mà chỉ mong được làm một cây bút chì trong lòng bàn tay của Chúa, thì thân phận hèn mọn, tội lỗi như tôi, làm sao dám ước mơ được làm công cụ tình yêu của Người.

Buổi chiều Chúa Nhật là ngày cuối cùng của khóa học, tôi cùng với các chị ầm thực lo "thu dọn chiến trường" để trả lại nhà bếp trong tình trạng ngăn nắp, sạch sẽ như lúc mới đến đồng thời kiểm kê những vật dụng của Phong trào để chở về cho Ban Điều Hành cất giữ còn dùng cho những khóa sau. Đây chính là những giờ phút khó khăn nhất vì ai nấy đều mỏi mệt và nôn nóng để về với gia đình sau mấy ngày đi vắng. Nhưng rồi mọi việc cũng đã được hoàn thành tốt đẹp và nhanh chóng bằng sự nhiệt tình của đa số chị em. Trong khi chờ đợi giờ gặp gỡ và chia sẻ với khóa sinh, tôi cố tìm cho mình ít phút rảnh rỗi hiếm hoi để đi dạo một vòng quanh khuôn viên của địa điểm này, trước là chụp vài tấm hình làm kỷ niệm và đồng thời cũng để lắng nghe tiếng biển reo vui, mừng rỡ như những tràng pháo tay vang lên sau mỗi lời chia sẻ của các khóa sinh về những cảm nghiệm thiêng liêng mà họ có được qua ba ngày này. TẠ ƠN CHÚA! TẠ ƠN CHÚA! TẠ ƠN CHÚA! Tôi đã nghe "TIẾNG LÒNG của BIỂN" reo vui như thể bằng những âm thanh rộn ràng không dứt!

Chuyến bay cuối cùng trong ngày của Southwest Airlines đã đưa hai chị em chúng tôi về lại thành phố San Diego thơ mộng vào lúc gần nửa đêm. Trên đường từ phi trường về nhà, nhìn ra biển xa xa, tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng sóng dạt dào như những lời mời gọi bước chân tôi hãy đi tới những nơi nào cần phải tới.....

Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, Giáo Phận San Jose đã mở rộng vòng tay để đón tiếp chúng tôi, giúp cho tôi có cơ hội để nghe được "TIẾNG LÒNG của BIỂN" và càng thấm thía hơn TÌNH CHÚA mệnh mông biết là chừng nào!

**De Colores !**

**CURSILLISTA NGUYỄN THỊ XUÂN**

9/2007

**DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ  
CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN  
LIỄM TRONG THÁNG 9-2007**

01.Gioakim Tạ Ng. Minh	\$ 20.00
02.Anna Trần Thị Trinh	\$ 20.00
03.Anna Đào Thị An	\$ 20.00
04.Anton Phạm Q. Toàn	\$ 20.00
05.Maria Bùi Thị Luật	\$ 20.00
06.Anna Bùi Thị Hiếu	\$ 20.00
07.Mai Văn Hoàng	\$ 20.00
08.Trần Thị Nhường	\$ 20.00
09.Toma Nguyễn Kim Vinh	\$ 20.00
10.Teresa Nguyễn T. Vân	\$ 20.00
11.Nguyễn Hứa	\$ 20.00
12.Anton Nguyễn Hùng	\$ 20.00
13.Rosa Nguyễn X. Hường	\$ 20.00
14.Đoàn Ngọc Hoàn	\$ 20.00
15.Nguyễn Thu Hằng	\$ 20.00
16.Bùi Khiêm	
(đóng 2 năm 06 & 07)	\$ 40.00
17.Nguyễn Thị Muôn	\$ 20.00
18.Huyền Quốc Thu	
(tiền bán sách)	\$ 100.00

**TỔNG CỘNG : \$460.00**

**DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ  
CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN  
LIỄM TRONG THÁNG 10-2007**

01.Nguyễn Hồng Tú	\$ 20.00
02.Nguyễn Thùy Anh	
(tiền bán sách)	\$ 131.00
03.Nguyễn T. Minh Tâm	\$ 20.00
04.Lê Phạm Hùng	\$ 20.00
05.Nguyễn Thị Hương	
(đóng niên liễm cho 2007)	\$ 30.00
06.Joseph Viện Nguyễn	
(đóng niên liễm cho 2007)	\$ 100.00
07.Anna Nguyễn T. Nguyệt	\$ 20.00
08.Anna Trần Bích Hợp	\$ 20.00
09.Vũ Hữu Luân	\$ 20.00
10.Hoàng Thị Hạnh	\$ 20.00
11.Nguyễn Thị Lợi	\$ 20.00
12.Nguyễn Như Bá	\$ 20.00
13.Nguyễn T. Thanh Nghị	\$ 20.00
14.Nguyễn Thị Đôn	\$ 20.00
15.Anna Trần Thị Sôm	\$ 20.00
16.Lưu Quán Tuyền	\$ 20.00

**TỔNG CỘNG : \$ 521.00**



## Cursillistas...Nỗi Vòng Tay Lớn.....

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ULTREYA DO P.T OAKLAND TỔ CHỨC

#### CURSILLISTA NGUYỄN V KÍNH

7:50 sáng , ngày 16, tháng 9 năm 2007

Điện thoại reo...Tôi nhắc điện thoại lên, đầu dây bên kia là Anh Chủ Tịch Phong Trào San Jose, Anh hỏi tôi có đi tham dự buổi đại hội Ultreya đón Khóa Sinh ở Oakland không ? Tôi đã có ý định là không đi, nên đã không trả lời cho Anh mấy ngày trước, thế nhưng lời mời gọi lần này không thể từ chối, Tôi trả lời ngay, vâng! Em sẽ đi, rồi 30 phút sau, chúng tôi hẹn gặp nhau trên xa lộ, ..và đã tới nơi trước giờ khai mạc 15 phút.

Từ ngoài đường rẽ vào khu parking, trước building nơi sinh hoạt là tấm banner màu trắng hàng chữ xanh.." Hân Hoan Chào Mừng Tân Cursillistas " chúng tôi bước lên những bậc thang đi vào phòng sinh hoạt, quý anh chị đã sẵn sàng đón chào, có lẽ các anh chị quá quen những khuôn mặt này , vì hằng năm các anh chị thường đi trợ tá khóa 3 ngày trên Camp St Francis. nên dễ nhận ra nhau, căn phòng sinh hoạt là nơi làm việc của một vị Linh Hướng , Cha Giuse Phạm Văn Dương / Tuyên Úy Công Giáo làm mục vụ giúp cho các thủy thủ đoàn cập bến , có nơi sinh hoạt về tôn giáo, quý anh chị trong Phong Trào Cursillo Oakland đã được Cha Tuyên úy nâng đỡ và giúp nơi đây làm địa điểm sinh hoạt cho P.T Oakland. Ngài cũng là Linh Hướng của Phong trào.

Sau vài phút chào hỏi, tôi nhìn ra phía ngoài là bờ biển

Vịnh San Francisco, khoảng 10 con tàu đủ loại đang thả neo ngoài khơi, Cha Dương phục vụ nơi đây đã hơn một năm , Ngài cho biết công việc phục vụ nơi đây rất thích hợp với Ngài, Tôi nhìn qua những gian phòng, phòng chính được đặt bàn dâng Thánh lễ, có hình Thầy Chí Thánh và chậu hoa rất đẹp, bên cạnh Cha Dương còn có hai Cha Phong và Cha Khuê đã đến từ lâu, Sr Tuyết Mai cũng đã có mặt và đang trò chuyện với các bạn trẻ, chúng tôi chào các Cha và được mời vào ghế ngồi vì giờ khai mạc đã bắt đầu, khoảng trên 120 anh chị em tham dự buổi Ultreya này, các anh chị đến từ Valejo, Concord, Stockton và Sacramento

Mở đầu là lời chào mừng của anh Trưởng Khối hậu, và chương trình sinh hoạt cũng do anh đảm trách.. Kinh Chúa Thánh Thần được mọi người hát lên để khai mạc cho buổi sinh hoạt, và lời nguyện do một em trẻ quì trước ảnh Thầy Chí Thánh dâng lên Ngài, đây là những giây phút gần gũi với Thầy Chí Thánh nhất, vì cả phòng sinh hoạt không một tiếng động, chỉ nghe tiếng thổ thề bên Thầy mình, lòng nâng nâng hòa nhịp với trái tim yêu dấu của Thầy, và bắt đầu niềm chia sẻ của 5 chị và 7 anh tân cursillistas, Hơn một giờ đồng hồ chia sẻ những cảm nghiệm trong khóa 3 ngày tham dự, và ngày thứ tư bắt đầu, quý anh chị đã có lúc nghẹn ngào, không sao nói lên lời, tất cả đều là niềm vui từ Thầy Chí Thánh ban tặng cho quý anh chị khi đã cảm nghiệm được tình

Thầy, có chị quả quyết được việc làm của Thầy trong 3 ngày tĩnh huấn cầu xin với Thầy, sau đó được như ý, cảm nghiệm chứng nhân của quý anh chị đã làm cho chúng tôi xúc động vô cùng, Anh Trưởng Khối hậu cũng có phần chia sẻ, Anh cũng dành cho Anh Chủ tịch Phong trào San Jose lên chia sẻ tâm tình , những cảm nghiệm của một cursillista trong ngày thứ tư và Chị Điều hợp viên Miền cũng đã lên chia sẻ ngày thứ tư của Chị.

Trong phần Thánh lễ đặc biệt hôm nay, tưởng nhớ cầu nguyện cho Đức Cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Người Cha tiên phong trong phong trào Cursillo tại Viet Nam, Sau phần thánh lễ Cha Linh hướng Khuê có đôi lời với quý anh chị tân cursillistas, và mời gọi quý anh chị sẵn sàng ra đi cùng đem mọi khả năng sẵn có để phục vụ Giáo Hội, và muốn được như vậy chúng ta luôn gắn bó với nhau qua các buổi họp nhóm và Ultreya. Thánh lễ kết thúc bằng nghi thức sai đi cho quý anh chị tân cursillistas, với ngọn nến trong tay, quý anh chị sung sướng ra đi, và rất mong sẽ đem hoa trái thơm ngon dịu ngọt mà dâng lên Thầy Chí Thánh

Phần ẩm thực đã sẵn sàng, mỗi người một phần ăn, đựng trong khay thật hấp dẫn.

Tạ ơn Thầy đã cho chúng con một ngày ấm áp đầy tình yêu thương với nhau qua những giờ sinh hoạt, giờ hàn huyên trong khung cảnh thơ mộng bênbãi biểnOakland.





**ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỞNG NHÓM TẠI HỘI TRƯỜNG CHRIST THE KING PARISH  
SAN JOSÉ, OCTOBER 27, 2007**



Kính thưa quý Cha Linh hướng,  
Quý anh chị Cursillistas thân mến,

Thay mặt cho Cha Linh Hướng ,  
VPĐH Cursillo, ngành Việt Nam,  
thuộc Giáo phận San Jose.Trước  
hết , tôi xin gửi đến tất cả quý anh  
chị lời chào mừng thân ái , tốt đẹp  
nhất.. Đối với tất cả quý anh chị , là  
những người có nhiều thiện chí,  
nhẫn nại, và lòng hy sinh, đến đây  
trong buổi sáng sớm Chúa nhật như  
thế này.Chắc hẳn Thầy Chí Thánh  
sẽ không thể nào bỏ qua những  
chứng tích của lòng yêu mến mà  
quý anh chị đã dành cho Thầy

Thưa quý anh chị, sự họp mặt đông  
đủ như thế này của quý anh chị , đã  
xác tính và vui mừng tin tưởng vào  
sự dẫn thân, khi nhìn vào hướng  
trương lai của Phong Trào.Tạ ơn  
Chúa! Tạ ơn Thầy Chí Thánh!...chắc  
chắn quý anh chị cũng như tôi, đã và  
đang cảm nghiệm được tình Chúa  
thật dịu ngọt, mà ngôn từ trần thế  
khó có thể diễn tả được, và tất cả  
anh chị em chúng ta , điều muốn  
mọi người cùng nên được tình yêu  
diệu kỳ đó.Quý anh chị thân  
mến,.Phong Trào không đòi hỏi quý  
anh chị phải chinh phục thế giới ...  
Phong Trào cũng không muốn quý  
anh chị từ bỏ mọi sự mà theo Phong  
Trào,Phong Trào chỉ mong  
rằng,..quý anh chị sẽ chia sẻ với mọi  
người bí quyết hạnh phúc,..bí quyết  
tình yêu,..bí quyết tin mừng mà  
Thầy Chí Thánh là Đức Kitô đã và  
đang mời gọi quý anh chị.

Thưa quý anh chị, chúng ta điều  
biết. Hậu Cursillo có hai phương  
tiện căn bản để giúp thăng tiến và

kiên trì trong đời sống Kitô Hữu ,  
đời sống ngày thứ tư của mỗi anh  
chị em chúng ta : đó là Hội Nhóm  
cho mỗi cá nhân và Ultreya cho  
cộng đồng,..cả hai điều cần thiết ,cả  
hai điều quan trọng,..vì giúp chúng ta  
qui hướng cả đời sống chúng ta theo  
ánh sáng của phúc âm,và cho chúng  
ta cơ hội chia sẻ đời sống chúng ta  
với đời sống của những anh chị em  
chung quanh

Quý anh chị là những Cursillistas,  
sống vững vàng vào tinh thần  
Cursillo,có một đời sống kiên trì  
trong việc họp nhóm và Ul-  
treya,Sống và lấy tinh thần của  
Kiềng Ba Chân,là Sùng đạo , Học  
đạo và Hành đạo,chúng ta tin tưởng  
rằng, sau buổi Đại hội hôm nay,  
cùng với ơn Chúa Thánh Thần,  
chúng ta sẽ tìm ra được:

- 1- Một đáp ứng mới trong việc  
phục vụ anh chị em
- 2- Một đường hướng hành động căn  
bản

Để truyền bá phúc âm như một sứ  
mạng  
Để đánh thức niềm khao khát Thiên  
Chúa

Để hoán cải đời sống ..trở nên Kitô  
hữu đích thực  
bằng cách sống chứng nhân  
Để nhìn Giáo Hội như một nhiệm  
tích cứu độ  
Để nhìn Kitô hữu như một Tông đồ

Thưa quý anh chị...  
Trong buổi Đại hội hôm nay...Cùng  
với ơn Chúa Thánh Thần...  
Chúng ta sẽ tìm kiếm cơ cấu và tiến  
trình sống động của Phong trào qua

Hậu Cursillo  
Chúng ta sẽ tìm kiếm phương tiện  
tốt nhất trong việc họp nhóm  
và sinh hoạt Ultreya  
Chúng ta sẽ tạo cơ hội... sống ...  
chia sẻ ..và lắng nghe những điều  
căn bản,..những ý kiến xây dựng để  
trở thành những Kitô hữu tốt hơn

Chúng ta sẽ thúc đẩy thành lập  
những nhóm Kitô cốt lõi  
Chúng ta sẽ làm cho các nhóm dạy  
men môi trường của họ ,  
để những yếu tố trong việc sinh hoạt  
Nhóm và Ultreya  
được tốt đẹp hơn vì lợi ích của  
phong trào và vì Danh Thầy

Thưa quý anh chị,.. để kết thúc cho  
phần chào mừng , cũng như bắt đầu  
buổi Đại Hội hôm nay...Tôi xin  
mượn câu nói của ĐHY Nguyễn  
Văn Thuận, Ngài viết trong sách  
Đường Hy Vọng ( Câu 836 )  
”...Chúa Giêsu đem lửa đến thế  
gian, và muốn cho quả đất rực  
cháy,..với ý chỉ tông đồ..con phải là  
ngọn lửa đốt cháy những ngọn đuốc  
khác,..làm cho ánh sáng lan rộng  
cho đến lúc thế giới thành một biển  
ánh sáng....”

Thưa quý anh chị...đó cũng là sứ  
mệnh của những người Lãnh đạo,  
mà Phong Trào đặt kỳ vọng nơi quý  
anh chị

Trân trọng và kính chúc quý anh chị  
có một buổi đại hội tốt đẹp và một  
kết quả như Thánh ý Thầy

De Colores

**JOSEPH HUYNH QUỐC THU**





## KHUÔN MẪU NHÓM VỚI TINH THẦN CHÚA KITÔ

Nhóm Décuria của Phong Trào Cursillo được xây dựng theo khuôn mẫu Cộng Đoàn GH tiên khởi của Chúa Cứu Thế Giêsu. Những môn đệ đầu tiên được Chúa Giê-su gọi là Bạn Hữu. Họ gồm có 12 người, được xây dựng trên Tình Bạn trong tinh thần Chúa Kitô. Họ có cùng một Đức Tin, một Phép Rửa, cùng làm thân kết bạn trong danh Thánh Chúa Giê-su, với *mục đích là để tìm kiếm nước Trời*.

Để đạt được mục đích như lời giao ước Chúa hứa ban nước Trời, Chúa đòi hỏi, người Kitô hữu thực thi **Ba Yếu Tố Quyết Định** sau đây:

**Gặp gỡ quen biết:** để qui tụ nhau sống yêu thương như Anh chị em cùng một nhà, con cái cùng một cha.

**Chia sẻ đời sống:** chia sẻ tài năng, trí tuệ, vật chất, vui buồn, nâng đỡ, phục vụ, hy sinh cho những người kém may mắn, nghèo khó, già yếu, bệnh tật,... chỉ thuần túy dựa trên căn bản Tình Bạn mà thôi.

**Gia tăng và duy trì Tình Bạn** trong Tình Yêu Thiên Chúa: Tình Yêu Thiên Chúa là Tình Yêu không phân biệt đối xử, yêu cả kẻ thù, cả người tội lỗi... để PÂH chính mình rồi đi lần tới PÂH môi trường sống...

Trong tinh thần đó, chúng ta đã được sống trong Khóa Ba Ngày, hãy nhớ lại:

**Chiều Thứ Năm**, chúng ta gặp gỡ nhau, gặp gỡ Chúa, gặp gỡ chính mình ngay trong nhà nguyện, để cảm nghiệm được rằng, chúng ta là những người có cùng một Niềm Tin, cùng một Phép Rửa, cùng một Tình Bạn Kitô... quan trọng hơn cả là cùng một Cha ở trên Trời.

**Ngày Thứ sáu**, PT đã giúp chúng ta sống trong giai đoạn 2 là: Những tiềm năng mà PT có đã cống hiến cho chúng ta trong tinh thần tận hiến, qua sự cầu nguyện, qua sự vất vả cực nhọc cho những bữa ăn, qua những ngày đêm bỏ ăn, bỏ ngủ để cho ra trái tim, ngoài ra còn có những người miệt mài, chuyên cần học tập để thu thập những tinh hoa đạo Chúa, hầu chia sẻ cho chúng ta những Rollo cần ích, v.v...

**Ngày thứ bảy**, ngày Đức Ái, có phải Phong Trào đã giúp cho ta hiểu được giá trị cao trọng của Tình Yêu Thiên Chúa? Không phải do những gì xuất hiện trước mắt chúng ta trong bữa tiệc Agapé là minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa hay của Phong Trào, mà đêm đó có lẽ chúng ta đã được rửa mắt tâm hồn bằng những dòng suối lệ, để thấy được rằng: có biết bao người, trong đó có đoàn người đi trong âm-thâm... qua nhiều tháng năm họ đã Palanca, đã khiêm-nhu hy-sinh phục-vụ, đóng góp tim óc, công sức tiền của để cố gắng xây dựng nên hình ảnh của một Cộng Đoàn Kitô Hữu Thương Yêu Cursillo đích thực theo đúng nghĩa Chúa Giê-su muốn.

**Ngày Chúa nhật**, Ôi cảm động làm sao!!! Người bạn hữu Kitô, mới vừa sáng sớm tinh sương Manhanita, đã mang Chúa đến cho chúng ta. Ta hôn Chúa hay Chúa hôn ta, nào ai biết được! Nhưng chúng ta biết chắc một điều là Chúa muốn nói rằng, *các con hãy làm như vậy, hãy mang ta đến với tất cả anh em đồng loại ngoài MT sống của các con*.

*Hình ảnh người môn đệ Chúa Kitô, theo khuôn mẫu của một Cursillista là phải gắn liền với cộng đoàn.* Điển hình là với nhóm nhỏ Décuria của chúng ta đây. Thử hỏi, nếu chúng ta không kết hợp, không sống hài hòa gắn bó yêu thương với người Anh Chị Em lân cận, thì làm sao chúng ta có thể nói là Bạn Hữu của Chúa và đem Chúa đến cho người khác được?

Vậy Bạn là gì?

Theo định nghĩa của người Kitô thì: **“Bạn là người chịu khổ thay cho đối phương”**. Hiểu như thế, để chúng ta mới có thể chịu cực khổ mà vượt qua cái ải này, để giữ bạn, giữ nhóm mà PT đã dày công gây dựng cho chúng ta.

Trong vai trò trưởng nhóm, chúng ta hãy cố gắng thực hiện mười dấu chỉ sau đây:

Phải *chủ động* trong vai trò điều hợp nhóm theo phương thức Phong-Trào đề ra (trong sách HộiNhóm)

Phải tìm và *kết hợp chặt-chẽ* với một vài chị em trong nhóm có lòng muốn biến đổi MôiTrường, để *có quyết định chung là cùng nhau dẫn thân*.

Hãy chấp nhận những chỉ trích, giận hờn của người khác.

Hãy phát triển niềm tin giữa người này với người kia, để xóa bỏ mọi bức tường ngăn cách giữa các bạn trong nhóm.

Hãy gieo vào lòng ước muốn người này được hy-sinh cho người kia.

Hãy tôn trọng cá nhân, quan tâm nâng đỡ, săn sóc và “*câu nguyện cho đi*” để xin Chúa chữa lành những vết thương lòng của những người bạn kém may mắn trong nhóm.

Hãy chấp nhận thi hành nhiệm vụ của PhongTrào giao phó trong tinh thần khó nghèo.

Hãy cảm tạ ThiênChúa trong vai trò mà ThiênChúa đã giao cho ta trong nhóm nhỏ này.

Hãy học hỏi PhúcÂm để thao luyện con người của mình trong phần tu đức thêm được mạnh mẽ trong việc PhúcÂmHóa chính mình, gia đình và MôiTrường .

Hãy khắc cốt ghi tâm rằng: Chúa Giêsu là người Thầy duy nhất của chúng ta, chắc chắn Người sẽ trả lời cho chúng ta tất cả những gút mắc, những khó-khăn **ngay trong PhúcÂm** mà Người đã truyền dạy cho các thánh và cho cả chúng ta nữa.

Tôi xin cầu chúc quý anh chị Cursillista được thâm nhuần *Tư Tưởng và Nền tảng của Cursillo*, hầu trở thành những người Lãnh đạo giỏi cho Chúa Kitô, để luôn làm đẹp lòng Thầy Giêsu Chí Thánh của chúng ta.

*Đại Hội Liên Nhóm Trưởng&Trưởng Nhóm 2007*  
*Theo “The Three Days of The Cursillo Weekend”*  
**MARIA NGUYỄN BẠCH TUYẾT**



## GHI NHẬN TỪ ĐẠI HỘI LIÊN NHÓM TRƯỞNG VÀ TRƯỞNG NHÓM PT CURSILLO VN SANJOSE

Tổ chức tại Hội trường Giáo Xứ Chúa Kitô Vua  
 ngày 28/10/2007 từ 9:30 am

*Có lẽ đây là một Đại Hội được tổ chức ở những Giáo Phận có số Cursillista khá đông như ở SanJose chúng ta, bởi vì có nhiều Nhóm sinh hoạt thì mới thành lập được Liên Nhóm.*

*Đại Hội Liên Nhóm trưởng và Trưởng Nhóm năm nay được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 10, các Anh Chị Khối Hậu đã chuẩn bị cho ngày Đại Hội cách nay vài tháng, đã đi đến từng nhóm để sinh hoạt và nhất là vào tuần cuối, email gửi ra thông báo ngày giờ và địa điểm sinh hoạt, cùng các thư mời tham dự ngày Đại Hội. Và hôm nay Phòng sinh hoạt Giáo Xứ Chúa Kitô Vua đã chào đón hơn 120 Anh Chị Em Cursillista trở về họp mặt, mọi người hớn hởi, tay bắt mặt mừng như những buổi sinh hoạt Ultreya và THL, thật là một tình liên kết giữa những A/C Em cùng theo một lý tưởng, một Người Thầy, đó là Đức Kitô. Bữa điểm tâm đã được dọn sẵn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, cảm ơn các Chị ẩm thực đã cho A/C Em bữa lót dạ thật ngon, kèm theo ly caffe, cup trà nóng hổi*

*Giờ khai mạc bắt đầu, Chương trình Đại Hội được đọc qua và Anh trưởng Khối Hậu điều khiển chương trình. Bài Hành trang tuổi trẻ khởi sự và Kinh Chúa Thánh Thần được hát lên mở đầu cho buổi sinh hoạt, sau đó Lời Chúa được thuật qua câu chuyện người mù đã được Chúa chữa lành, và vài phút thing lặng để xin Thầy hướng dẫn A/C Em trong giờ sinh hoạt.*

*Lời chúc mừng Đại Hội của Anh Chủ Tịch PT gửi đến A/C Em Cursillista, với tâm tình thiết tha mời gọi quý Anh Chị hãy chia sẻ bí quyết Tình Yêu mà Thầy đã ban cho quý Anh Chị, Anh cũng đưa ra hai phương tiện căn bản để giúp thăng tiến và kiên trì trong đời sống Kitô hữu, đời sống ngày thứ tư mà chúng ta đang theo đuổi đó là Hội Nhóm cho mỗi cá nhân và Ultreya cho cộng đồng, cả hai đều quan trọng, vì đời sống chúng ta đang dãi bước trong ánh sáng của Phúc âm qua việc làm, hành động và cách cư xử với những Anh Chị Em chung quanh. Thay mặt cho Cha Linh Hướng và VPĐH, Anh chúc quý Anh Chị có được một buổi Đại hội tốt đẹp và một kết quả như Thánh ý của Thầy*

(XEM TIẾP TRANG 20)

TIẾP THEO TRANG 19)

Những sinh hoạt được slideshow, Liên nhóm và Nhóm ( Nam ), quý Anh đã thành lập được 14 Liên nhóm và tổng số Nhóm là 42, các Nhóm đi sinh hoạt đều đặn 1 tháng 1 lần và cũng có nhóm 1 tháng 2 lần, phần đông quý Anh Chị đi sinh hoạt ở các môi trường đa dạng như Phục Vụ trong các Giáo Xứ, các Hội Đoàn, Đoàn thể, Giáo Lý v.v . Ưu điểm của Hội Nhóm là tạo được tình thân, thay đổi chính mình, sống vui tươi và bình an trong tâm hồn, hỗ trợ tinh thần và cảm thấy có Anh Chị Em và có Chúa trong tâm hồn.

Sinh hoạt nhóm ( Nữ ) Có 15 Liên Nhóm , tổng số Nhóm là 47, có 3 Nhóm Trẻ, các Nhóm sinh hoạt đều đặn, 1 tháng một lần và cũng có Nhóm 1 tháng 2, 3 lần, có một số Chị không biết lái xe nên đã phải nhờ con cháu đưa đón hoặc chính Chị trưởng nhóm đưa đón, cũng có một số những trở ngại nhỏ cho các Chị. Tạ ơn Thầy đã cho Anh Chị Em luôn gắn bó với nhau qua việc Hội Nhóm.

Tình hình sinh hoạt Ultreya cũng đã được slideshow, số A/C Em Cursillista đi tham dự Ultreya cũng khá; nhưng nếu đem so sánh với số A/C Em Cursillista đã đi tham dự khóa thì quá ít, thế nhưng không vì vậy mà chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta nên biết trong những giờ sinh hoạt Ultreya hay THL thì cũng có các A/C Em khác đang sinh hoạt ở những môi trường đa dạng cùng giờ sinh hoạt với Ultreya và THL.

Phần phát biểu của Khối hậu, Anh Trưởng Khối Hậu cho biết cơ cấu tổ chức Khối hậu rất chặt chẽ, được theo sát với tình hình của nhóm, Anh cũng đưa ra những đường hướng để cải thiện việc họp nhóm sao cho phù hợp với hoàn cảnh, thời gian và nơi chốn.

Phần góp ý được quý A/C Em hưởng ứng rất đông, phải kéo thêm giờ mà vẫn chưa dứt, mọi ý kiến đóng góp đã được Chị Thư Ký VPĐH ghi lại và sẽ được bàn thảo trong các buổi họp hàng tháng của VPĐH. Xin được ghi lại một vài ý kiến tiêu biểu như sau:

Các Chị trong nhóm của khóa 33: Sau mỗi lần họp nhóm, xin đưa ra một công việc tông đồ nho nhỏ, để lần họp kế sẽ đem ra chia sẻ. (Việc này có tính cách như homework)

Anh trong khóa 24: Có thể thay đổi sinh hoạt Ultreya ở ngoài trời được không?

Anh trong khóa 28: Trong ngày thứ tư còn rất nhiều thử thách, cần phải hy sinh mới có giờ sinh hoạt với nhau, nên chấp nhận sự hiểu biết của nhau, hãy trở về với nền tảng Thánh Kinh và hãy dừng lại một bước để nhìn lại mình đang làm gì?

Bác trong khóa 147: Luôn giữ vững lập trường là Phúc Âm hóa môi trường, Sinh hoạt Ultreya là trở về nguồn.

Cha Linh hướng PT đúc kết cho buổi sinh hoạt, Ngài nhắn nhủ, để được kết hợp với Thầy, A/C Em cần phải Phúc Âm hóa chính mình, cũng như VPĐH gắn bó với nhau để đưa đường hướng xác thực cho Phong Trào, để được đón nhận những ân sủng mà Chúa ban cho, chúng ta cần phải có " đời sống yêu thương" chính tình yêu thương mới là bằng chứng xác thực cho A/C Em.

Bế Mạc là Nghi thức Châu Thánh Thể, trong bầu khí trang nghiêm, mọi người dâng lên Thầy những ưu tư, những băn khoăn trăn trở cùng với những ý kiến đóng góp mà mọi người đang trông chờ ở VPĐH qua Thầy hướng dẫn. Tạ ơn Thầy đã cho chúng con có những buổi sinh hoạt được đầy tình thân, được trọn vẹn với một niềm tin, cậy và yêu mến Thiên Chúa.

Mọi người ra về trong hân hoan, vui vẻ và hẹn gặp lại những lần sinh hoạt kế tiếp.





Cảm Nghiệm về...

# TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN...

*"...Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn..." Luca 21: 36*



Tôi đã nhiều lần đọc và nghe câu kinh Thánh này, nhưng có lẽ chỉ khi chính bản thân mình sống trong kinh nghiệm đó, hay nói đúng hơn là sống trong nỗi tuyệt vọng, chờ đợi một việc gì đang đến với mình trong lúc đó, ... thì với khả năng mà Chúa ban cho con người yếu đuối của mình đã không còn có thể làm gì được trước một sự việc sắp xảy ra, ... chúng ta mới thật sự hiểu và thâm tạ ơn Chúa đã xót thương mà chỉ bảo và dạy dỗ chúng ta nhiều lần

....8:04 PM ngày 30, tháng 10.2007. Một cơn động đất đã đến, đã làm cho tôi thật sự sống và hiểu thế nào là "**Tỉnh thức và Cầu nguyện luôn**" ...Con động đất đã đến và đi rất nhanh, chỉ vồn vện có chừng 30 giây đồng hồ, nhưng nó đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều về Quyền Năng của Thiên Chúa và quan trọng hơn cả là nó nhắc nhở tôi phải luôn sẵn sàng Tỉnh thức và Cầu Nguyện...Con động đất đến

khi Tôi đang đứng trong nhà bếp cùng với vợ tôi Ngọc, đứa con gái Julie thì đang tắm trong nhà tắm, người con trai Richard thì đang có lớp học ở trường...8:04 PM. bỗng dưng cả căn nhà rung chuyển một cách khác thường ...” **Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét...**” Luca 21: 25

...Tôi hiểu ngay rằng mình đang có cơn địa chấn, ...Tôi đang đứng ngay cửa, Ngọc thì đang đứng cách tôi một cái bàn và miệng thì la lên, ...**Động đất, Động đất...**Tôi cố gắng tựa vào thành cửa như một phản ứng tự nhiên,..trong lúc đó, cả căn nhà đang rung chuyển,và có thể sập xuống,bất cứ lúc nào...Tôi nghĩ ngay đến Thiên Chúa và thâm cầu nguyện cho động đất qua mau,..trong khoảng 30 giây đó,..Tôi vội vã gọi Ngọc sang đây đứng với Bố, đầu óc thì đang suy nghĩ đến đứa con gái trên lầu, người con trai đang ở lớp học...và hoàn toàn bất lực trước những sự việc đang xảy ra...Tôi làm gì được trong lúc này cho bản thân tôi ??? Tôi làm gì được trong lúc này để giúp Ngọc, người Vợ yêu quý của tôi ??? Tôi làm gì được trong lúc này để cứu hai đứa con mà Thiên Chúa đã ban cho hai vợ chồng chúng tôi ??? nếu trong lúc đó, căn nhà sập xuống...đem theo cả mạng sống của tôi, Ngọc vợ tôi, có thể có cả đứa con gái Julie của chúng tôi nữa...thì, tự hỏi...tôi đã chuẩn bị gì chưa ???...về vật chất thì không cần phải lo nghĩ gì nữa, vì mình không còn ở thế gian,..Nhưng phần rỗi linh hồn

thì sao ??? Tôi có kịp ăn năn tội hay không ??? **Tôi sẽ trở về nhà Chúa với một con người đầy tội lỗi sao ???** Tôi thật sự đã cảm nghiệm được giá trị vô cùng tận của lời Chúa..." Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn..”

...Có một thực tế đau lòng là con người dễ bị hư hỏng và suy sụp trong Đức Tin, chỉ khi cần thiết ...thì mới tin, ...Bài học động đất hôm nay dạy cho Tôi..hãy đề phòng, đừng để cho lòng trí mình ra nặng nề, ...Chiếc lưới Thiên Chúa có thể bắt thần chụp xuống bất cứ lúc nào...**Như Thánh Phaolô đã cảnh cáo...**” **Những ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng ngã trong nay mai...( I Corinto 10,12 )**

...Tỉnh thức và Cầu nguyện...tôi sẽ không phải làm môi cho những ác thân, những cám dỗ, những lầm lạc, những bết tắc, những tối tăm, một cách dễ dàng, Nhưng tôi sẽ vượt qua được nhờ ơn Chúa

...Tỉnh thức và Cầu nguyện ...tôi sẽ hiểu tương lai sau cùng của tôi sẽ rất sáng lạn, đầy bình an, đầy hạnh phúc, nhờ Chúa cứu độ giàu tình yêu thương xót, giúp tôi vâng phục Thánh ý Chúa

...Lạy Chúa, xin Chúa sớm cảnh tỉnh được con và dẫn đưa con ra khỏi vũng lầy tội lỗi

**CURSILLISTA THU NGỌC**



# PHÚC ÂM HÓA MÔI TRƯỜNG: GIA ĐÌNH

Tôi chỉ nghĩ đơn giản Phúc Âm Hóa Môi Trường là đem Chúa đến những nơi mình sống và làm việc. Khi có Chúa thì môi trường sẽ biến đổi, sẽ có yêu thương thay cho oán thù, sẽ có thứ tha thay cho lăng nhục, sẽ có an hoà thay cho tranh chấp, sẽ có vui tươi thay cho buồn khổ, sẽ có cảm thông thay cho cố chấp và mọi người sẽ thấy hình ảnh Chúa yêu thương qua mỗi người vì “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”(Ga 1:14).

Phúc âm hóa môi trường là mục đích của PT Cursillo. PT đã chỉ cho tôi rất rõ là trước hết phải thánh hoá bản thân, liên kết thân mật với Chúa, để yêu Chúa, để có Chúa trong tôi. Rồi phải học đạo để đào sâu thêm sự hiểu biết về đạo thánh Chúa. “Vô tri bất mộ” mà. Vì thế phải luôn nghiên cứu, đọc phúc âm, học hỏi về giáo hội...Bước kế tiếp mới là Phúc âm hóa môi trường.

Thành thật mà nói thì tôi đã cố gắng rất nhiều, cũng đã năng đi lễ, đi nhà thờ hơn, năng tham dự các buổi tĩnh tâm hơn, nhưng cơ hội giới thiệu Chúa đến môi trường mình đang sinh hoạt thì chưa có. Tôi chưa từng có kế hoạch nào cụ thể. Nếu tôi có làm tốt được một việc mang tính cách truyền giáo thì cũng chỉ là tình cờ, hoàn cảnh đưa đẩy và với lòng tâm của một người theo Chúa tôi phải làm như vậy. Nếu tôi làm ngược lại thì tôi sẽ cảm thấy áy náy có tội.



Việc phúc âm hóa môi trường cho đến nay vẫn chưa phải là trăn trở thao thức của tôi, một người đi theo Chúa. Tôi vẫn cảm thấy giữ đạo như thế là đủ, không cần phải cố gắng hơn nữa. Vô tình tôi lại rơi vào một quan niệm sai lầm về việc giữ đạo chứ không phải sống đạo.

Những lễ thói giữ đạo như tôi đã từng thực hiện trong bao năm qua đôi khi làm cho lòng tôi khép kín, tôi tự co mình trong ốc đảo của riêng tôi. Việc giữ đạo nặng về hình thức, như một thói quen đạo đức mà tôi cố làm nhưng không chắc là sẽ tiếp tục được bao lâu??Ngày nào cũng như ngày ấy, tuần nào cũng như tuần ấy, đời sống đạo đã không mấy liên hệ tới đời sống thường ngày của tôi.

Khi tham gia sinh hoạt trong PT Cursillo, Chúa muốn tôi hăng say tiếp tục sứ mạng của Ngài là đem tình yêu của Chúa cho hết

mọi người. Cuộc sống có Chúa ở cùng phải có một gì đó khác, phải có một cái gì đó phấn khởi, sinh động và đầy hy vọng. Chúa là tình yêu phải là sức hút để tôi phấn khởi đi theo Ngài. Chúa yêu thương sẽ biến đổi cuộc đời tôi, để Chúa thánh hóa môi trường sinh hoạt của tôi. Việc phúc âm hóa môi trường lúc đó trở thành một nhu cầu không thể thiếu vắng trong đời sống của tôi. Khi tôi chưa thực hiện được là lòng tôi sẽ không yên. Tôi sẽ mãi thao thức khôn nguôi cho đến khi tôi thực sự bắt tay vào việc Phúc Âm Hóa Môi Trường. Vậy tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Chính vì tôi không đặt ra cho mình một kế hoạch cụ thể nên tôi vẫn mãi chưa bắt đầu. Tôi vẫn cứ để ngày tháng trôi đi mà không làm gì cả. Mọi việc vẫn như cũ. Tôi sẽ bắt đầu từ môi trường gia đình, Phong Trào Cursillo hay nơi tôi làm việc?

Có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ môi trường gia đình. Thực sự thì tôi đã vô tình “phúc âm hóa môi trường gia đình” từ lâu lắm rồi cho nên gia đình tôi mới được hạnh phúc như ngày nay. Tôi đã làm bổn phận như mọi người chồng, người cha tốt phải làm để xây dựng gia đình.

Điều muốn nói ở đây là tôi không có chương trình hoạt động cụ thể cho Chúa, để Chúa có một vai trò chính trong việc thánh hoá gia đình tôi, mà tôi chỉ mời Chúa lúc cần thiết mà thôi. Khi ý thức việc phúc âm hóa gia đình,

tôi biết là trong mọi việc tôi làm phải phản ánh tình yêu của Chúa. Tư cách người chồng, người cha của tôi, cách hành xử của tôi, lúc vui, lúc buồn phải dựa trên tình yêu của Chúa. Không những tôi chỉ áp dụng khoa tâm lý, khôn ngoan xử thế của thế gian để xây dựng hạnh phúc gia đình, mà tôi phải là người chồng, người cha tốt theo gương mẫu của Thánh Giuse trong Gia đình Thánh.



Từ nay, thay vì là một người chồng theo kiểu “chồng chúa vợ tôi”, tôi sẽ quan tâm đến vợ con nhiều hơn, lắng nghe và thương yêu vợ trong tình yêu như “Chúa Giêsu yêu Giáo Hội”. Một tình yêu có nhiều hy sinh và cảm thông.

Giả như tôi gặp khó khăn trong gia đình, thì trước hết tôi phải giải quyết việc khó khăn đó như đang có Chúa hiện diện trong gia đình. Tôi sẽ bớt nóng giận để bình tâm cựa trông vào Chúa. Tôi sẽ kiên nhẫn hơn để chịu đựng trong khiêm nhường. Tôi sẽ không kêu trách Chúa khi gặp phải những cơn ngặt nghèo mà tôi sẽ can đảm chấp nhận và phó thác nơi Chúa, vì tôi biết Chúa luôn dành phần tốt nhất cho tôi.

Khi con tôi làm lỗi, tôi sẽ không phản ứng nóng nảy hay bi quan mà tôi sẽ học theo khuôn mẫu gương người cha nhân lành trong phúc âm của Chúa. Tôi sẽ lấy tình thương mà rộng tay đón con tôi, tôi sẽ tha thứ tất cả và tình thương ấy sẽ chữa lành mọi

thương tật cũng như nâng đỡ mọi yếu đuối nơi con cái.

Nếu vợ chồng càng già càng hay “khắc khẩu” thì tôi sẽ biết nghe hơn là nói để giảm bớt sự khác biệt do tuổi tác gây nên. Nhìn lên Chúa, tôi thấy Ngài đã cho tôi tấm gương giữ im lặng khi bị người ta vu oan.

Tôi sẽ cố gắng làm cho vai trò của Chúa thật quan trọng và hiện hữu trong mọi sinh hoạt gia đình, nhưng không qua áp đặt, nhưng qua hy sinh, lắng nghe và làm theo tiếng Chúa.

Tôi sẽ cùng gia đình đọc kinh mỗi tối để ca tụng và cảm tạ Chúa cho một ngày bình an. Chúng tôi sẽ cùng nhau đọc và chia sẻ Lời Chúa để luôn được ánh sáng Chúa soi dẫn trong mọi việc.

Tôi chọn phúc âm hóa gia đình để thực hiện đầu tiên trong tiến trình phúc âm hoá thế giới, bởi vì chính gia đình này, tôi không dấu diếm, che đậy được gì cả, tôi chính là tôi thực sự đối với vợ con tôi. Ra ngoài xã hội, tôi còn có thể đóng kịch, còn có thể nói hay mà làm dở, còn trong gia đình, mọi việc được phơi bày. Chọn phúc âm hoá gia đình tưởng dễ mà thực ra rất khó.

Nếu qua thời gian kể từ khi bắt đầu, mọi người trong gia đình thêm tin tưởng vào Chúa, gia đình trên thuận dưới hòa thì việc Phúc âm hóa gia đình của tôi coi như đạt được; nhưng khi thách đố vẫn còn thì tôi cần xét lại bản thân mình và xin Chúa thêm sức mạnh cho tôi biết cố gắng hơn.

Tôi sẽ cố gắng và hy sinh thân mình cho việc của Chúa bằng cả trái tim và tất cả khả năng Chúa ban; còn kết quả ra sao thì tôi phó thác trong tay Chúa. Cũng như nhà nông trồng cây lúa, tôi đã chọn giống, bón phân và tưới nước, còn việc lúa mọc lên, đơm bông thì lại hoàn toàn do Chúa.

Sự cố gắng vào việc phúc âm hóa gia đình chắc chắn sẽ làm cho tôi bận rộn hơn, nhiều thách đố hơn, nhưng cũng là dịp giúp tôi thực hiện được ước mơ biến tình yêu Chúa thành hiện thực. Đời sống đạo của tôi sẽ có ý nghĩa hơn, nhiều niềm vui hơn và nhất là tôi được cảm thấy Chúa rất gần, lúc nào Ngài cũng ở bên tôi để khích lệ và nâng đỡ tôi, tôi còn lo sợ gì nữa. Lạy Chúa, hạnh phúc biết bao khi con có Chúa!

*San Jose*

**CURSILLISTA NGUYỄN V THẨM**



## Một Phút Suy Tư: CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA

Lạy Chúa, không có một hình ảnh nào rõ nét về chứng nhân của Chúa hơn là cách thực hành yêu thương như Chúa đã dạy con. Chúa phán rằng “Hãy thương yêu nhau như Thầy yêu chúng con.” (Ga 15:12). Chúa còn dạy thêm “Cứ dẫu này mà thiên hạ nhận biết các con là môn đệ của Thầy”. (Ga 14:15). Vâng Lạy Chúa, để làm chứng cho Chúa Kitô, con phải thực hành yêu thương anh chị em.

Chúa ơi, con biết nói thì dễ mà thực hiện lời Chúa thì thật là khó. Bởi khó, nên con thường bóp méo tình yêu vô điều kiện của Chúa bằng những thứ tình cảm và những điều kiện ngấm ngấm khác. Con có thể hòa đồng với tha nhân vì lợi lộc thế gian, hay nếu họ ủng hộ con, nhưng rất khó để thực hiện lời Chúa với những ai khích bác con. Chúa còn dạy con là “Hãy yêu thương kẻ thù”. (Lc 6:27). Làm sao con có thể yêu thương những người luôn tìm cách làm hại con? Rất có thể con sẽ “lạnh nhạt” với tất cả những ai không đồng quan điểm với con? Rồi con sẽ làm sao đây khi mà những người cùng chung lo việc Chúa lại chia bè chia phái, tìm cách làm mất uy tín của nhau. Chắc là Chúa buồn lắm. Xin Chúa giúp con tránh xa những mưu chước của ma quỷ.

Lạy Chúa, bởi cái tôi của mình nên con không thể làm theo những lời chúa dạy. Bởi tính tự cao nên con không thể hạ mình và con khó chấp nhận tình yêu vô điều kiện như Chúa. Chỉ khi con khiêm nhường phục vụ anh chị em như Chúa đã tự hạ mình mà rửa chân cho các môn đệ thì con mới có thể hiểu được tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, theo gương Chúa chẳng dễ chút nào!

Lạy Chúa, con có thể không đồng ý với anh chị em về chương trình này kế hoạch kia, nhưng con xin Chúa giúp con nhìn anh chị em mình là hình ảnh của Chúa và sự đóng góp phê bình của mình phải đặt trên nền tảng xây dựng. Xin cho con được khôn ngoan, tế nhị để con có sự chân thành trong ánh mắt, sự yêu thương trong việc lựa lời ăn tiếng nói để cho người anh chị em hiểu được ý ngay lành của con

Khi được phê bình đúng, xin cho con biết sửa ngay và cảm ơn người đã phê bình con. Nếu phê bình không đúng, xin cho con bình tâm chứng tỏ bằng việc làm. Xin chúa giúp con biết khoan dung và kiên nhẫn với anh chị em bởi mỗi người có cá tính riêng cần được tôn trọng vì như Chúa dạy “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Luc 6:36). Xin giúp con đừng hứa gì khi vui, đừng trả lời khi buồn và đừng phê bình khi con không có sự bình an. Xin cho con biết quan tâm nâng đỡ những anh chị em khác.

Xin Chúa giúp con biết luôn đặt câu hỏi cho chính mình. Con làm việc này vì Chúa hay để thỏa mãn cái tôi của con. Xin cho con biết phân biệt Chúa và việc của Chúa như lời khuyên của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đối với việc của Chúa nếu con không làm thì người khác làm thay, mà thường thì họ sẽ làm tốt hơn con.

Chúa ơi, nhiều khi con đã vượt rào, từ hăng say việc Chúa đến đánh bóng cá nhân của mình. Cái tôi là cái đáng ghét và cái tôi càng lớn thì Chúa càng nhỏ. Khi mà con không tìm hãm được cái tôi thì mọi người sẽ dần xa lánh và lúc đó con cũng sẽ xa rời Chúa. Xin Chúa giúp con biết cầu nguyện để nghe tiếng Chúa và áp dụng chân lý yêu thương của Chúa trong mọi dự định và việc làm.

Con cũng biết rằng trong sinh hoạt tông đồ, mọi người đều bình đẳng vì thế không có sự ưu tiên và cũng không có luật trừ. Nếu con tưởng mình ngoại lệ thì sẽ tự tách mình ra và đứng ở ngoài.

Để làm chứng cho Chúa thì có nhiều cách mà cách tốt nhất là con cố gắng để thực hành luật yêu thương như Chúa dạy, làm chứng nhân cho Chúa trong mọi sinh hoạt. Con luôn thấy lòng hân hoan và sốt sắng một cách lạ lùng khi cất lên tiếng hát:

Đâu có tình yêu thương,

Ở đây có Đức Chúa Trời.

Đâu có lòng từ bi,

Ở đây có ân sủng người.

Đâu có lòng bác ái,

Thì Chúa chúc lành không nguôi,

Đâu ý hợp tâm đầu,

Ở đây chứa chan niềm vui.

Lạy Chúa, Chúa luôn hiện diện với anh chị em khi chúng con tâm đầu ý hợp. Xin Chúa cho con nhận biết chân lý ấy mà áp dụng vào mọi sinh hoạt trong đời sống ngày thứ tư của con.

San Jose, ngày lễ Các Thánh 11-01-07

**CURSILLISTA GIUSE NGUYỄN V THẨM**

# Gian Hàng Trung Thu Giới Trẻ

Buổi bán hàng phục vụ Trung Thu 2007 năm nay thật là một dịp tốt để các thành viên trong Nhóm Trẻ có dịp phục vụ các trẻ em nghèo bên Việt Nam và vừa kiếm được một số tiền nho nhỏ để thực hiện các hoạt động của nhóm. Quan trọng hơn hết là mọi thành viên trong nhóm đã có một cơ hội thật đáng nhớ để cùng nhau “teamwork”. Chương trình bán hàng Trung Thu năm nay đã được các thành viên chu chốt của nhóm trẻ bàn bạc từ rất sớm. Tối thứ Sáu trước ngày Gian hàng Trung Thu bắt đầu, những thành viên hăng hái nhất của Nhóm Trẻ đã có một buổi tối chuẩn bị vất vả ở nhà chị Trâm từ buổi chiều thứ sáu đến 1 giờ sáng thứ Bảy, 1000 xâu thịt, 10 pounds xôi, 10 pounds chuối, .. tất cả đã vào vị trí sẵn sàng cho buổi bán hàng ngày mai.

Sáng thứ Bảy, 6 giờ 30 sáng, thời tiết rất là lạnh cho dù vẫn còn mùa hè. Sân trường Saint Patrick vắng hoe chỉ lác đác có vài cô chú đang lo chuẩn bị gian hàng của họ. Được sự phân công của Nhóm yêu cầu ra

đây sớm để giữ chỗ cho gian hàng mặc dù biết cũng chẳng có ai giành chỗ của mình đâu. Vì tất cả gian hàng đã được phân chia cho các Hội Đoàn trong Giáo Xứ qua hình thức bốc thăm. Tối hôm trước các bạn trẻ, các Thầy Cô giáo lý đã cùng với Frere Phong dựng lều ngăn nắp, vị trí rất rõ ràng không nhầm vào đâu được. 7 giờ chị Trâm xuất hiện trong dáng vóc một “nhà thầu nấu ăn” trên một chiếc xe tải đầy ắp các nguyên vật liệu cùng với dụng cụ “hành nghề” như nồi, chảo, bếp nướng, bình gas... Hai chị em hì hục chuyên đồ vào vị trí “chiến đấu”. Rồi lần lượt từng “chuyến hàng” của Tiên nhỏ và Tiên lớn đến nơi.

Đến 8 giờ, mọi người đã thật sự bắt đầu một ngày bán hàng phục vụ Trung Thu. Không khí bây giờ bắt đầu thật là nhộn nhịp, trong gian hàng của Nhóm trẻ đã có mặt gần như đầy đủ các thành viên. Các bếp trưởng anh Hoàng, chị Kim và chị Trâm hối thúc mọi người nhanh chân nhanh tay nhóm bếp, nướng thịt, xếp bánh ướt, cắt chả, chiên chuối... Mỗi người một việc và giương như ai nấy cũng biết công việc là gì rồi vì kinh nghiệm từ năm trước. Thật là vất vả lắm mới chọn ra được 3 mỹ nhân để đứng ngoài “mặt tiền” lo việc giới thiệu sản phẩm và bán hàng. Chuyện giữ tiền quan trọng nên phải giao cho một người có “địa vị” vậy là công việc này vào tay “Ca Trưởng ca đoàn Nhóm Trẻ”, chị Linh.

Khu vực nấu ăn nằm khuất bên trong và là khu vực “hot” nhất, vì có đến 3 bếp gas đang hoạt động hết công suất. Khâu chuẩn bị nguyên vật liệu được các chị trong Nhóm Trẻ sắp xếp đầu vào đó, nhìn rất là ngăn nắp và đẹp mắt. Bên các lò nướng là các anh thanh niên hùng hục lửa nhiệt huyết đang đứng nướng thịt. Chị Linh ngoài việc làm thủ quỹ, còn được mọi người ép cho thêm công việc part time job là chạy tới chạy lui mua thêm các nguyên vật

liệu. Tuy nhìn thấy ai cũng bận rộn và mệt, nhưng mọi người đều cảm thấy rất dzui!

Không khí thêm phần hứng khởi khi các Anh Chị trong Ban Điều Hành và các cô chú bác trong Phong Trào ghé thăm gian hàng và ủng hộ. Mỗi người cho một lời khen, động viên, góp ý và công sức đóng góp. Bây giờ thật sự, mọi người dường như cảm thấy lửa trong lòng còn đang cháy mạnh hơn 3 bếp gas ở góc bếp đằng kia. Ngoài kia 3 “salewomen” bán hàng rất là hiệu quả, khách hàng order FOOD rất nhiều mà không đáp ứng kịp. Thấy vậy, nhiều cô chú bác ngồi lại cả tiếng đồng hồ để giúp cuốn gói cuốn, cắt chả, chiên chuối chiên..... Các Anh Chị trong Văn Phòng Điều Hành cũng xắn tay áo lên lăn xả phụ giúp nhóm Trẻ làm công việc nhà bếp. Trong khi đó các Bác lớn tuổi thì giúp nhóm Trẻ làm những chiếc gói cuốn trông rất là đẹp mắt và những đĩa bánh ướt trông rất là hấp dẫn. Hăng hái và nhiệt tình cho “sự nghiệp bánh hàng”, bây giờ tất cả mọi người đều như cùng một tuổi trẻ như nhau.

Bên ngoài chương trình văn nghệ rất vui, các em trên sân khấu biểu diễn sinh động và thu hút. Tiếng trống vang âm lên cả sân trường làm không khí Trung Thu thêm phần nhộn nhịp. Các em bé cầm lồng đèn đi tung tăng rất dễ thương ...

Cuộc vui nào cũng phải có lúc kết thúc, bên ngoài sân các em xếp hàng đi vòng tròn lần cuối trước khi ra về, bên trong thì các quầy hàng Hội Đoàn đang chuẩn bị thu xếp và dọn dẹp. Quầy hàng Giới Trẻ, các Anh Chị cũng mau chóng thu dọn và chờ đồ đạc về nhà. Tất cả cùng tạ ơn Chúa cho chúng con một ngày bình an, vui vẻ và nhiều ý nghĩa.

**ĐỖ MINH CHÁNH**  
(GT CURSILLO)



Smiling



Caring



and Offering

# Mại dô xin mại dô

**Mời bác và cô chú  
Ghé gian hàng Trung Thu  
Của Giới Trẻ đây nhé  
Tinh thần ngày thứ tư**

**Mại dô xin mại dô  
Đủ món ăn ngon miệng  
Gỏi cuốn, xôi đủ loại  
Order là có liền**

**Rời nem chả, chà bông  
Bánh mì bì, mì thịt  
Còn gà nướng, chuối chiên  
An xong khó mà quên**

**Liên tục tiếng giao hàng  
Vội báo người qua lại  
Mời bác và cô chú  
Dừng chân mua đừng ngại**

**Mong bán buôn đắt đỏ  
Dành dùm chút quà này  
Cho những ai khốn khó**

**Anh em cùng nắm tay  
Xin cảm tạ ơn Chúa  
Bao hồng ân tràn đầy  
Xin ơn bền đỗ mãi  
Phục vụ trong hăng say.**

**Mại dô xin mại dô**

**TÁC GIẢ XIN DẤU TÊN  
(GT CURSILLO)**

# TÓM LƯỢC TIN TỨC GIÁO HỘI TRONG THÁNG



## II. TIN TÒA THÁNH VATICAN

### 1. TỰ SẮC VỀ THÁNH LỄ BẰNG TIẾNG LA TINH

(CW News) – Tự Sắc về Thánh Lễ bằng tiếng La Tinh được Toà thánh công bố ngày 07/07/07 có kèm theo Văn thư của ĐTC Bênêdictô XVI gửi các Đức Giám Mục trên thế giới. Trong Văn thư, ĐTC viết: “Tài liệu này (Tự Sắc) là kết quả của nhiều suy tư, và cơ man những trao đổi và cầu nguyện... Các bài tường thuật và nhận định thiếu dữ kiện đầy đủ trên tin tức đã tạo ra những băn khoăn...” ĐTC khẳng định: “Sách Lễ được công bố bởi ĐTC Phaolô Đệ Lục... sẽ tiếp tục là Hình Thức chuẩn định – Forma ordinaria – của Phụng Vụ Thánh Thể. Phiên bản cuối cùng của Sách Lễ Rôma trước Công Đồng được công bố bởi ĐGH Gioan XXIII (1962 – bằng tiếng La Tinh)... giờ đây sẽ được dùng như một Hình Thức ngoại lệ trong việc cử hành Phụng Vụ. Thật là không thích hợp khi đề cập đến hai phiên bản của Sách Lễ Roma như là “hai nghi lễ”. Trái lại, đó là hai mặt sử dụng của cùng ‘một nghi lễ’... Sách Lễ (1962) này chưa bao giờ bị hủy bỏ về mặt pháp lý, và hệ quả là, trên nguyên tắc, luôn được phép sử dụng... Không có mâu thuẫn giữa hai phiên bản của Sách Lễ Rôma...” Về thẩm quyền của các Giám Mục trước sự thay đổi này, ĐTC viết: Tôi rất muốn nhấn mạnh rằng những chuẩn mực mới này không làm giảm thẩm quyền và trách nhiệm của các chur huynh cách này cách khác cả về phương diện phụng vụ lẫn việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu của quý chur huynh... Tôi mời gọi quý chur huynh, các Giám Mục thân mến, gửi đến Tòa Thánh một tường trình về những kinh nghiệm của các chur huynh, ba năm sau khi Tự Sắc này có hiệu lực.”

### 2. TÒA THÁNH HỘI THẢO VỀ GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN CỦA ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Vatican, 6/11/07 - Trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Tòa Thánh Vatican, giới chức văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Tòa Thánh sẽ tổ chức cuộc hội thảo khoa học có tựa đề “Những Giai Đoạn Đầu Tiên Của Đời Sống Con Người”. Cuộc hội thảo sẽ diễn ra tại viện đại học “Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ (Regina Apostolorum)” từ ngày 15 đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2007.

Cuộc hội thảo là một phần nằm trong dự án nghiên cứu về Khoa Học, Thần Học, và tìm hiểu Bản Thể, được gọi vắn tắt là STOQ ( Science, Theology, and the Ontological Quest). Dự án nghiên cứu này do Hội Đồng Tòa Thánh về Văn Hóa chủ xướng được sự hỗ trợ của tổ chức Templeton hỗ trợ. Tất cả các Giáo Hoàng Học Viện ở Roma

## II. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

### 1. LM ĐA MINH TRẦN ĐÌNH THỦ, VỊ SÁNG LẬP DÒNG ĐỒNG CÔNG ĐÃ TẠ THỂ TẠI SAIGÒN



Los Angeles – Cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ, vị sáng lập và là Bề Trên Dòng Đồng Công đã được Chúa gọi về vào lúc 8:45 tối ngày 21/6/2007 tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 101 tuổi. Cha Đa Minh tên thật là Trần Đình Phan, sinh ngày 29-11-1906 tại Đồng Quan, tỉnh Thái Bình, Bắc Việt, là con thứ sáu trong số mười người con của cụ Ông Đaminh Trần Đình Trí và cụ Bà Maria Phạm thị Thận. Năm 1915, cậu Phan bắt đầu dâng mình cho Chúa qua các giai đoạn tu luyện tại Tiểu Chủng Viện Ninh Cường, rồi Giáo Hoàng Chủng Viện Thánh Alberto Nam Định và được thụ phong Linh Mục ngày 22-05-1937 cho giáo phận Bùi Chu. Sau khi chịu chức LM, Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn đổi tên Ngài là Trần Đình Thủ. Sau đó, Ngài được ơn Chúa gọi theo ơn tu đức riêng, nên Ngài quyết định xin rời Bùi Chu và bắt đầu sáng lập Linh Đạo Dòng Truyền Giáo vào ngày 04-04-1941. (VietCatholic News 22/06/07)

## 2. GÀN 1000 EM TRONG GIÁO PHẬN BẮC NINH LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Bắc Ninh – Ngày 16/07/2007, thứ Hai sau Chúa Nhật XV Thường niên, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám quản giáo phận Bắc Ninh đã về giáo xứ Từ Nê thăm viếng mục vụ và ban Bí tích Thêm sức cho 978 em đến từ 8 giáo xứ thuộc giáo hạt Gia Lương, gp. Bắc Ninh. Đây là cuộc viếng thăm mục vụ đầu tiên tới giáo xứ Từ Nê của Đức Tổng trong cương vị chủ chăn giáo phận Bắc Ninh, nên mọi người đều háo hức mong chờ để được thấy tận mắt vị chủ chăn của mình. Trong bài giảng, Đức Tổng đã nhấn mạnh sự lựa chọn Thiên Chúa là lựa chọn lớn nhất, Thiên Chúa trên hết... Chúng ta phải can đảm dứt bỏ tất cả những gì ngăn cản chúng ta đến với Thiên Chúa... Thiên Chúa mới thực sự là suối nguồn hạnh phúc, mới thực sự là Đấng ban hạnh phúc đích thực và tuyệt đối cho con người, thỏa mãn mọi khát vọng hạnh phúc sâu xa của nhân loại... (VietCatholic News 17/07/2007)



## 3. KHỞI SỰ HỒ SƠ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC CỐ HỒNG Y PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN VĂN THUẬN

ROME (Zenit.org) - Hồ sơ phong Chân Phước cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã chính thức được khởi sự sau đúng 5 năm Đức cố H.Y. qua đời ở tuổi 74.

Đức Hồng Y Renato Martino, vị kế nhiệm Đức Cố H.Y. Thuận trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình đã chính thức công bố tin trên trong Thánh Lễ giỗ thứ 5 Đức Cố H.Y Thuận. (VietCatholic News 18/09/2007)

## 4. GIÁO PHẬN LẠNG SON CÓ GIÁM MỤC MỚI

VATICAN – Hôm 12/10/2007, Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo: ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Đại diện giáo phận Hà Nội kiêm Cha Sở Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội, làm tân Giám Mục giáo phận Cao Bằng-Lạng Sơn. Cha Đặng Đức Ngân, năm nay 50 tuổi, sinh ngày 16/06/1957 tại Hà Nội. Ngài theo học tại Đại chủng viện Hà Nội (1981-1987), thụ phong LM ngày 8/12/1987. Được biết giáo phận Lạng Sơn đã trống tòa (không có Giám Mục) từ hơn 2 năm rưỡi nay, sau khi Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt được Tòa Thánh bổ làm TGM Chính Tòa Hà Nội ngày 19/02/2005. (VietCatholic News 12/10/07).

## 5. TRÊN 4.000 BẠN TRẺ CÔNG GIÁO THUỘC CÁC GIÁO PHẬN MIỀN BẮC HỌP ĐẠI HỘI TẠI HẢI PHÒNG

HẢI PHÒNG – 8/11/07, Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo các giáo phận Miền Bắc Việt Nam qui tụ trên 4000 bạn trẻ Công giáo, đã khai diễn tại Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm thành phố Hải Phòng, với chủ đề “Hãy Theo Thầy”. Đây là một biến cố quan trọng đối với đời sống Giáo Hội miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là đối với Giới Trẻ Công giáo. Đại Hội có sự tham dự của các phái đoàn giới trẻ đến từ 10 giáo phận Miền Bắc VN, Hàn Quốc, một Thầy đến từ Cộng Đoàn Taizé, Phái đoàn Linh mục và giáo dân gốc Hải Phòng từ Hoa Kỳ.

Chương trình chính của Đại Hội bao gồm Thánh Lễ khai mạc, thi Giáo lý Thánh Kinh (chiều 8-11). Cao điểm của Đại Hội là giờ cầu nguyện trước Minh Thánh, Dạ Hội Thánh Ca (tối 8-11). Sáng hôm sau, 9-11 có chương trình giao lưu chứng nhân, gồm những bạn trẻ đã vượt qua thử thách, cảm dỗ để vươn lên trong đời sống nhân bản, đời sống gia đình và đời sống đức tin. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Benedictô XVI đã ban ơn Đại xá cho những ai tham dự Đại Hội với những điều kiện thông thường (xung tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha).

Thánh lễ Tạ ơn và bế mạc do Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội chủ sự, hồi 9g00 ngày 9/11/2007. Đại Hội Giới Trẻ các giáo phận Miền Bắc kỳ VII, 2008 sẽ tổ chức tại Bùi Chu (VietCatholicNews 08/11/2007)



---

## TIN GIÁO HỘI TRUNG QUỐC

### 1. MỘT GIÁM MỤC CHẾT TRONG TÙ SAU 35 NĂM TÙ ĐÀY, NHÀ NƯỚC VỘI VÀNG HỎA TÁNG.

Sydney, Úc 10/09/2007 – Tờ Sydney Morning Herald ở Úc đưa tin ĐGM Han Dingxiang, 71 tuổi đã chết tại bệnh viện vào Chúa nhật 07/10/07 và công an nhà tù đã vội vàng hỏa táng Ngài sau 6 tiếng đồng hồ. Tổ chức Hồng Y Kung có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết lần sau cùng ĐGM Han Dingxiang bị chính quyền bắt bỏ tù là năm 1999 cho đến nay. Trong một bản tuyên cáo báo chí, Tổ Chức HY Kung viết: “Điều gì đã làm cho chính quyền Trung Quốc phải sợ hãi khi đem ĐGM Han đi hỏa táng vào lúc 5 giờ sáng, sau 6 tiếng đồng hồ Ngài qua đời?” (*VietCatholic News 11/09/07*)

### 2. LỄ TÂN PHONG GIÁM MỤC BẮC KINH.

BẮC KINH (*Asia News*)- Tân Giám Mục Giuseppe Li Shan (Lý Sơn) đã được tấn phong lúc 9 giờ sáng ngày 21/09/07 tại Nhà thờ Chính Toà Đức Mẹ Vô Nhiễm, Bắc Kinh, Thủ Đô của Trung Quốc. Ngài kế vị Michele Fu Tieshan (Phó Thiết Sơn) là Giám mục thuộc Giáo Hội Yêu Nước đã qua đời hồi tháng 4 nă nay, và đã không hề tìm cách xin hòa giải với Đức Thanh Cha. Được biết, cha Lý Sơn đã được các linh mục và giáo dân bầu làm Giám Mục, và thông tấn UCAN từ Trung Quốc thì việc cha Lý Sơn được bầu làm Giám Mục được sự phê chuẩn của ĐTC Bênêdictô XVI (*VietCatholic*)

### 3. DÂN BIỂU HK CHỈ TRÍCH TRUNG QUỐC CẤM MANG THÁNH KINH VÀO TRUNG QUỐC DỊP THỂ VẬN HỘI

WASHINGTON 8/11/07 – Dân Biểu Hoa Kỳ Thaddeus McCotter, Chủ Tịch Ủy Ban Chính Sách của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện Mỹ đã lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Trung Quốc đã nhân danh vấn đề an ninh cấm du khách không được đem theo sách Thánh Kinh vào Trung Quốc, cấm các lực sĩ đem vào làng thể vận những biểu tượng tôn giáo nhân dịp nước này tổ chức Thế Vận Hội năm 2008. Ông đã soạn thảo một nghị quyết đệ trình quốc hội đề lên án chính quyền trung Quốc giới hạn Kitô Giáo và các tôn giáo khác. (*VietCatholicNews 08/11/2007*)

---

## TIN GIÁO HỘI ĐẠI HÀN (KOREA)

### 1. NGƯỜI CÂM ĐIỆC ĐẦU TIÊN ĐƯỢC PHONG CHỨC LINH MỤC TẠI Á CHÂU

SEOUL – Vào ngày 6/07/2007 vừa qua, ĐHY Cheong Jin-Suk, cai quản Tổng Giáo Phận Thủ Đô Seoul của Nam Hàn đã truyền chức LM cho một người cầm điếc sau 22 năm cố gắng học tập tu đức. Đó là cha Benedict Park Min-Seo, vị LM cầm điếc đầu tiên tại Á Châu. Cha Park, sinh năm 1965, bị điếc vào lúc 2 tuổi vì uống lầm thuốc. Tuy nhiên, lúc còn trẻ, Ngài ao ước được đi tu làm Linh Mục, nhưng vì tàn tật, ngài đành đi làm nghề thợ sơn... Khi học tại trường dành cho người câm điếc, cậu Park gặp được cha Michael Cheong Soono. Cậu cho cha biết cậu muốn đi tu làm LM... và cậu được gọi sang Hoa Kỳ học vì chủng viện tại Nam Hàn không có lớp dành cho người câm điếc.

Khi cử hành Thánh Lễ mở tay, cha park nói bằng ngôn ngữ dấu hiệu của người câm điếc: “Trước hết tôi tạ ơn Chúa đã nhận tôi làm Linh Mục. Là linh mục tàn tật đầu tiên, truyền thông đã chú ý tới tôi rất nhiều, ngay cả trước khi chịu chức, nhưng tôi không phải là tài tử màn bạc, tôi là linh mục thường, xin mọi người cầu nguyện cho tôi để tôi sống khiêm tốn và là một linh mục đích thực.” (*VietCatholic News 22/07/07*)

---

## TIN GIÁO HỘI HOA KỲ

### 1. TỔNG GIÁO PHẬN LOS ANGELES, CA. BÒI THƯỜNG \$660 TRIỆU ĐÔ-LA CHO CÁC VỤ KIẾN GIÁO SĨ.

LOS ANGELES – Chúa Nhật hôm nay, 15/07/07, ĐHY Roger Mahony, Tổng Giám Mục Los Angeles đã họp báo tuyên bố là “Một cuộc hành trình dài nay đã đến hồi kết thúc, một chương mới của cuộc hành trình đã bắt đầu”...

ĐHY nói: “Trong 14 tháng vừa qua, tôi đã gặp gỡ vài chục số người đã tố cáo giáo sĩ vi phạm tính dục và các cuộc họp này đã giúp tôi hiểu tầm quan trọng cho một giải pháp mau chóng cho vấn đề trên”...Số tiền bồi thường \$660 triệu Đôla cho các nạn nhân sẽ do hãng bảo hiểm của Tổng giáo phận chi ra , trong đó Tổng giáo phận cũng phải gánh trả một phần. Để có tiền trang trải phần của mình, ĐHY quyết định sẽ phải bán đi Trung Tâm Công Giáo của Tổng giáo phận tọa lạc tại trung tâm thành phố Los Angeles và một số cơ sở, đất đai mà giáo phận đã đầu tư... Tính cho đến nay, Giáo Hội CG Hoa Kỳ đã phải đền bù khoảng 2 tỷ Đôla cho các vụ kiện các giáo sĩ vi phạm tính dục. (VietCatholic News 15/07/07)

**2.SÁU NỮ TU CÔNG GIÁO Ở ARKANSAS BỊ VẠ TUYỆT THÔNG**

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Sáu Nữ tu Công Giáo đã bị vạ tuyệt thông vì đã không chịu từ bỏ việc họ là những tín đồ của một dị giáo ở Canada, mà người sáng lập của dị giáo này tự cho rằng Bà được Đức Mẹ Maria nhập thể vào. Linh Mục J. Gaston Hebert, quản lý giáo phận, cho biết rằng: Cha đã thông báo cho các nữ tu về quyết định này vào tối hôm thứ Ba vừa qua, sau khi họ từ chối chấm dứt những kiểu rao giảng lệch lạc của Cộng Đồng Nữ Vương của Các Quốc Gia (Community of the Lady of All Nations), vốn cũng được biết đến như là Đạo Quân của Đức Mẹ (Army of Mary). Toà Thánh Vatican đã công bố vạ tuyệt thông sáu vị nữ tu này. Theo cha Hebert, vạ tuyệt thông này sẽ là vạ tuyệt thông đầu tiên trong suốt hơn 165 năm lịch sử của Giáo Phận. (VietCahtolic News 28/09/07)

**2.NỮ GIÁO SƯ MARY ANN GLENDON ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM ĐẠC SỨ HOA-KỲ CẠNH TÒA THÁNH VATICAN**

WASHINGTON, D.C. (Zenit.org).- Nữ Giáo Sư Mary Ann Glendon, người đã và hiện đang nắm giữ các chức vụ quan trọng tại Vatican trong nhiều năm, chẳng bao lâu sẽ đại diện cho chính quốc gia của mình bên cạnh Tòa Thánh.

Tổng Thống Bush đã công bố sự bổ nhiệm này vào ngày hôm qua. Nữ Giáo Sư Mary Ann Glendon, nguyên là Giáo Sư Luật Khoa tại trường Đại Học Harvard và Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng đặc trách các ngành Khoa Học Xã Hội (Pontifical Academy for Social Sciences). Bà đã được chọn để trở thành Đại Sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh.

Nếu sự bổ nhiệm này được Thượng Viện thông qua, thì Nữ Giáo Sư Glendon sẽ thay thế Ông Francis Rooney, người đã giữ chức vụ này từ năm 2005.

**CURSILISSTA ĐÌNH V MẠNH**



Mary Ann Glendon



**NHÀ SÁCH TÌNH THƯƠNG  
DIVINE MERCY BOOKSTORE  
LIBRERÍA MISERICORDIA DIVINA**

Mailing: 2928 Towers Lane, San Jose, CA 95121  
Gift Shop: 332 E. Santa Clara St. San Jose, CA 95113  
Nhà Sách đối diện Nhà Thờ St Patrick - Bên cạnh Nhà Hàng Quảng Đà  
Between 7th & 8th E. Santa Clara Street, Downtown San Jose  
Open Everyday - Mở cửa mỗi ngày - 8:00am - 8:00pm  
Phone: (408) 833-0560  
Email: Mariamen101@yahoo.com

**Tu Hội Tình Thương Flowers**

Đảm trách mọi dịch vụ về hoa tươi

- \* Đám Cưới
- \* Đám Tang
- \* Lễ sinh nhật
- \* Lễ ra trường
- \* Design hoa lựa cho tư gia và thương mại

www.divinemercyflowers.com  
332 E. Santa Clara St.  
San Jose, CA 95113

**(408) 396-5464  
(408) 833-0560**

# SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



**TITLE PRICE**

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,  
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,  
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner \$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

**TITLE PRICE**

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today  
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World  
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,  
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,  
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People  
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II \$9.00
- Go and Make Disciples, by the  
National Conference of Catholic Bishops \$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen \$1.50



CURSILLO MOVEMENT  
DIOCESE OF SAN JOSE  
VIETNAMESE SECRETARIAT  
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

**Kính Biểu:**

---

---

---

**SINH HOẠT TRONG THÁNG 12/2007**



■ ***DH Ultreya Giáng Sinh :***

Chủ nhật 16/12 từ 12:30PM - 3:30PM,  
tại hội trường nhà thương O'Connor,  
2101 Forest Ave., San Jose.

**CHỦ ĐỀ SINH HOẠT THÁNG 12/2007**



**HIẾN CHẾ TÍN LÝ  
VỀ MẶC KHẢI**

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và  
cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông  
vào tuần thứ hai mỗi tháng theo địa chỉ:  
*Dao.Joseph@gmail.com*

Xin cảm ơn quý anh chị.