

Bản Tin

ULTREYA

Tháng 5 Năm 2008



Mẹ Maria, Biểu Tượng Giới Trẻ Thế Giới

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM

GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:
2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035

LINH HƯỚNG

LM. Paul Phan quang Cường
 408-362-9958

CHỦ TỊCH

Joseph Huỳnh quốc Thu
 408-946-1910

PHÓ CHỦ TỊCH

Gioan Lê Phạm Hùng
 510-668-7720

THƯ KÝ

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
 408-209-5508

THỦ QUỶ

Maria Nguyễn Kim Dung
 510-791-1309

KHỐI TIỀN

Micae Nguyễn hữu Quang
 408-226-5191

KHỐI BA NGÀY

Giuse Nguyễn văn Kính
 408-926-6975

KHỐI HẠU

Giuse Nguyễn văn Thắm
 408-269-7178

KHỐI TRUYỀN THÔNG

Joseph Đào Tiến
 408-386-5696

TRANG NHÀ

<http://www.viet-cursillo.com/index.htm>
 Dom. Savio Nguyễn Trần Duy
 408-223-9373

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

Gertrude Nguyễn Hồng Tú
 408-267-3628

PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN

Gioan B. Nguyễn văn Kết
 408-934-1086

PHỤ TÁ KẾ HOẠCH

Giuse Vũ văn Hợi
 408-600-8771

PHỤ TÁ TÀI LIỆU

Giuse Hoàng kế Thế
 408-926-4940

Sống Lời Chúa
Lễ Chúa Ba Ngôi

NĂM A

May 18, 2008

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

I. TIN MỪNG : (Ga 3, 16-18)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.



II. SUY NIỆM

Một bạn trẻ hỏi tôi ? "Thưa Cha, tại sao đạo Phật khi xây chùa thì chọn những nơi rừng núi thâm u, xa hẳn thị thành, còn đạo Công giáo khi xây nhà thờ lại chọn những nơi dân cư đông đúc, phồn hoa đô hội ? " Tôi trả lời : "Bạn quả là có con mắt nhận xét. Việc xây cất chùa chiền, nhà thờ như vậy, thực ra, phát xuất từ quan niệm nền tảng của đạo. Đạo phật là đạo xuất thế. Đức phật vì thấy những cảnh khổ ở đời trong sinh, lão, bệnh, tử nên đã tìm một con đường mong giải thoát chính mình và nhân loại khỏi mọi cảnh khổ nào ở đời. Vì thế Ngài đã từ giã cung đình, rũ sạch bụi trần, xa lánh phồn hoa. Trái lại đạo Công giáo là đạo nhập thế. Thiên Chúa thấy con người trầm luân khổ ải nên chạnh lòng thương, đã sai Con Một là Chúa Giêsu xuống trần cứu độ chúng sinh. Chúa Giêsu xuống trần không chỉ là nhập thế, mà còn hoá thân làm

MỤC LỤC

Sống lời Chúa	2	Bài Đặc Biệt Trong Tháng	10
Tình Mẫu Nhiệm (Thơ)	4	Chiến Thuật Nội Thủ	12
Mẹ Maria, Biểu Tượng		Tóm Lược Tin Tức Giáo Hội	14
Giới Trẻ Thế Giới	5	Thông Báo Tỉnh Huấn	21
Sống Cho Kẻ Khác	7	Đơn Ghi Danh Tỉnh Huấn	22
Danh Sách Đóng Tiền	9	Sách, Tài Liệu Phong Trào	23

một người nghèo sống giữa người nghèo, người tội lỗi để đưa mọi người về với Chúa, đó là nhập thể. Có thể nói đạo Công giáo diễn tả việc Thiên Chúa đi tìm con người.

Thiên Chúa đi tìm con người vì Thiên Chúa yêu thương con người. Không yêu thương thì chẳng việc gì phải đi tìm. Đi tìm tức là có quan tâm. Xa vắng thì nhớ. Thấy khổ thì thương. Vì thương, vì yêu nên phải cất bước đi tìm.

Không phải Thiên Chúa chỉ yêu thương khi con người gặp đau khổ. Thực ra Thiên Chúa đã yêu thương con người từ trước, từ khi chưa có con người. Vì Thiên Chúa là tình yêu thương.

Thiên Chúa là tình yêu.

Tình yêu thì không thể sống đơn độc nên phải có Ba Ngôi. Vì yêu thương không chỉ là cho đi nhưng còn là nhận lãnh. Muốn cho đi, phải có đối tượng để nhận lãnh. Muốn nhận lãnh cũng đòi phải có người sẵn sàng cho đi. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Thiên Chúa là Ba Ngôi để có thể cho đi và nhận lãnh.

Thiên Chúa là ***tình yêu tuyệt hảo*** nên sự cho đi và nhận lãnh ở nơi Ba Ngôi Thiên Chúa cũng đạt đến mức tuyệt hảo. Thiên Chúa Cha trao ban cho Chúa Con tất cả những gì mình có, nên Chúa Con là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha, đến nỗi Chúa Giêsu có thể nói : *"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha Thầy, Thầy và Cha là một"*. Vì yêu, Chúa Con dâng lại cho Chúa Cha tất cả những gì mình nhận lãnh. Việc hiến dâng này ta thấy rõ



trong thái độ khiêm tốn, tự hạ, vâng phục vô biên của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Chúa Giêsu đã quả quyết : *"Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu"*. Và Người đã vì Chúa Cha mà hiến mạng sống.

Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối. Tình yêu ấy không chỉ đóng kín nơi bản thân mình. Cũng không chỉ dừng lại ở một đối tượng hạn hẹp. Nhưng vượt mọi ranh giới, lan toả đến mọi góc biển chân trời. Ba Ngôi Thiên Chúa là một bầu trời tình yêu hạnh phúc. Nhưng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa không chỉ thu gọn trong cộng đoàn Ba Ngôi, mà lan toả đến cả vũ trụ, áp ủ cả thế giới, nâng niu cả sinh linh vạn vật. Ba Ngôi là một lò lửa tình yêu. Lò lửa tinh luyện tình yêu càng ngày càng phong phú, là nguồn mạch của mọi tình yêu trên đời.

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi như thế không xa vời. Trái lại rất gần gũi, thiết thân với đời sống chúng ta, là nguồn mạch sự sống của ta, là khuôn mẫu ta phải noi theo, là cùng đích ta phải đạt tới.

Ta ra đời là do tình yêu của Thiên Chúa. Có thể nói nhân loại là kết tinh của tình yêu Thiên Chúa. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã nói : *"Ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh Ta"*. Thiên Chúa là Tình yêu. Con người giống Thiên Chúa vì có trái tim biết yêu thương. Cây cỏ không có trái tim biết yêu thương. Cầm thú không có khả năng yêu thương. Chỉ có con người mới có khả năng yêu thương vì con người giống Thiên Chúa.

Nhưng Tình yêu ở nơi con người chưa hoàn hảo vì còn chen lẫn nhiều ích kỷ, hận thù, ghen ghét. Vì thế con người còn phải thanh luyện cho tình yêu ngày càng thêm tinh tuyền, thêm

quảng đại, thêm phong phú. Càng yêu thương con người càng nên giống Thiên Chúa. Càng quảng đại con người càng gần với trái tim Thiên Chúa. Càng quên mình con người càng tham dự vào sự sống Thiên Chúa.

Được sinh ra trong Tình yêu nên con người phải sống bằng tình yêu. Như thế con người mới sống trọn định mệnh đời mình. Như thế con người mới đạt được cùng đích đời mình là sống hạnh phúc trong Tình yêu muôn đời của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, là nguồn mạch tình yêu, là sự sống sung mãn, là thiên đàng hạnh phúc, con đã được sinh ra trong tình yêu của Chúa. Xin cho con biết sống tình yêu hy sinh theo gương Chúa Giêsu Kitô, để con được kết hợp với Chúa, sống chan hoà hạnh phúc trong tình yêu muôn đời của Chúa.

TGM. GIUSE NGÒ QUANG KIỆT



1- Thiên chúa là tình yêu. Bạn cảm nhận được tình yêu của Thiên chúa thế nào ?

2- Bạn có là hình ảnh tình yêu của Thiên chúa chưa ?

3- Bạn làm gì để sống màu nhiệm TC Ba Ngôi ?

TÌNH

NHIỆM

MẦU



Tình Nhiệm Mầu như Mẹ Muôn Hoa
Mẹ như Hoa nở tươi chan hòa
Mọi Ơn Mẹ ban khắp thế giới
Hòa bình Hạnh phúc cho mọi nhà .

Canh tân thồng hối luôn thực thi
Chúa Con phán dạy hãy khắc ghi
Nếu trót sai phạm xin cải hóa
Quyết tâm tu sửa không ngại chi .

Ơn thiêng Mẹ tỏa tình bao la
Nhờ qua Mẹ cầu xin thiết tha
Mọi nhu cầu mưu ích hồn xác
Mẹ cầu bầu hợp ý Chúa Cha .

Chuồn Mân Côi phương được thần linh
Chữa tật nguyên cho cả nhân sinh
Mọi hoàn cảnh người dâng tình mến
Sự Sáng-Vui-Thương-Mừng quang vinh .

Dâng Mẹ Hoa với cả tâm tình
Bay lên cao vang cõi thần linh
Qua Mẹ cầu xin cho nhân thế
Mẹ tình yêu khí cụ Hòa bình .

Mẹ như Sao Mai chiếu biển trần
Sôi sáng đạt ước nguyện bao lần
Lửa thần linh diệt trừ tâm tối
Hương đường Hiệp nhất cho muôn dân .

Mẹ Nhiệm Mầu kho tàng Ơn Phước
Đến xin Mẹ không kể sau trước
Cầu khẩn Mẹ được Người ban Ơn
An vui Hạnh phúc mọi nẻo đường .

Hương Hoa Mẹ tỏa khắp địa cầu
Đem An vui những kẻ âu sầu
Mẹ nguồn Cây trồng và Hy vọng
Đời tạm này muôn ngàn đời sau .

Nhân Dip Tháng Dâng Hoa MẸ MARIA Và Ngày HIỂN MẦU

LM. THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ

Mẹ Maria Biểu Tượng Giới Trẻ Thế Giới



Tháng Năm được Giáo Hội và các Tín Hữu dành riêng dâng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Trong tháng này khí trời thuận lợi khiến muôn hoa đua nở, muôn màu sắc sỡ, hương ngát đậm đà, người ta đem hoa dâng cho Đức Mẹ với tấm lòng kính mến vô bờ; vì thế, tháng Năm cũng gọi là Tháng Hoa Đức Mẹ. Phong Trào Cursillo Giáo Phận San Jose cũng đang có thói quen tốt, dâng hoa cho Đức Mẹ mỗi dịp tháng Năm về, cả hoa vật chất lẫn hoa tinh thần thiêng liêng, thật quý hóa biết bao.

Năm nay Ultreya tháng Năm-2008 đã chọn chủ đề : MẸ MARIA BIỂU TƯỢNG GIỚI TRẺ THẾ GIỚI, chúng ta dành một đôi chút suy tư về chủ đề trên, để tỏ lòng tôn vinh Mẹ chúng ta, như ý Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh của mỗi cursillista, vẫn muốn cho mọi người tôn kính Thánh Mẫu của Người.

Trước hết, nói đến Biểu Tượng của Giới Trẻ, chúng ta liên tưởng đến những điều : MỘT là khía cạnh tích cực : khỏe nhất, đẹp nhất, hoàn hảo nhất, đầy đủ nhất, lý tưởng nhất ... HAI là khía cạnh tiêu cực : không xấu xa, không ác độc, không khiếm khuyết ... Giới Trẻ luôn mong muốn vươn lên, vượt lên, hướng tới, muốn chiếm hữu và đạt cho bằng được các Biểu Tượng kể trên; tất một điều Giới trẻ ai cũng muốn đạt đến Lý Tưởng, ai cũng muốn trở thành Anh Hùng. (Anh, biểu tượng một loài hoa đẹp nhất, Hùng, biểu

tượng một loài thú mạnh nhất, Anh Hùng là một biểu tượng Lý Tưởng).

Đức Mẹ được sánh ví như một công trình sáng tạo đặc biệt của Thiên Chúa; Đức Mẹ được coi như một kỳ công sáng giá nhất trong thụ tạo; Đức Mẹ cũng được kể là một kiệt tác tuyệt vời và huyền diệu của Thiên Chúa ban cho nhân loại, chỉ cần chúng ta suy niệm đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ, và đặc ân được tuyển chọn làm Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế. Có thể nói, Đức Mẹ chính là một siêu Lý Tưởng.

Kho tàng giáo lý đã dạy cho chúng ta biết, Thánh Kinh đã mặc khải cho chúng ta biết, các Giáo Phụ đã giải thích lời mặc khải, quyền giáo huấn Thiên Chúa trao ban cho Giáo Hội đã hướng dẫn cho chúng ta biết, các Tín Hữu muôn đời vẫn hằng tuyên tín như thế. Chúng ta tìm học nơi Đức Mẹ, qua Thánh Mẫu Học sẽ biết được các điều vừa nói. Như vậy, Đức Mẹ có đầy đủ thực sự các điều kiện như Biểu Tượng của Giới Trẻ đã nói ở trên.

Sau nữa, nói đến Giới Trẻ Thế Giới, có ý muốn kể mọi nơi, từ Đông sang Tây, từ bắc chí Nam, mọi không gian từ nhỏ nhất đến rộng khắp, từ Bắc Cực đến Nam Cực, cả trong lòng đất và ngoài không gian vũ trụ; cũng có ý muốn nói đến mọi thời gian, mọi thế hệ từ thời cổ đại xa xưa đến ngày nay, kể cả

trong tương lai mút cùng của lịch sử. Biểu Tượng Giới Trẻ Thế Giới vẫn luôn là Anh Hùng, Lý Tưởng, Trọn Hảo. Mà như đã nói, Anh Hùng, Lý Tưởng và Trọn Hảo, nơi Đức Mẹ là người duy nhất có đầy đủ.

Là con cái Đức Mẹ, cách riêng chúng ta những cursillista, luôn nhìn lên Đức Mẹ như một mẫu gương vĩ đại, sáng tỏ, thân thương để cho chúng ta noi theo. Tin tưởng Đức Mẹ luôn hết lòng phù hộ chúng ta có được ơn Thiên Chúa ban cho, để bước theo Ngài, như ý Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta có lý trí và có tự do, do đó chúng ta phải biết MUỐN và biết LÀM để đạt mục đích đó. Chúng ta noi gương học tập nơi Đức Mẹ những điều gì ? Xin đơn cử một số đức tính cơ bản :

MỘT là đức khiêm nhường, Đức Mẹ có một đức khiêm nhường sâu thẳm, tất cả đều quy về Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, Đức Mẹ chỉ mong được làm tôi tớ của Thiên Chúa, một tôi tớ thấp hèn nhất, Đức Mẹ không lo gì cho mình, có được điều chi nơi Ngài là do Thiên Chúa ban, Đức Mẹ không bao giờ tìm danh lợi cho mình mà chỉ tìm vinh danh Thiên Chúa. “Này tôi là tôi tớ Thiên Chúa” (Lc 1,38).

HAI là đức tin, Đức Mẹ có một đức tin sống động, Thiên Chúa ban trí khôn để hiểu biết, suy tư để mà tin; khi nghe

những điều lạ lùng, Đức Mẹ đã suy nghĩ cùng cực và chân thành học hỏi rồi mới tin, khi đã tin rồi thì tuyệt đối phó thác nơi Thiên Chúa quan phòng. Khi được tin chọn làm Thánh Mẫu Thiên Tử, Đức Mẹ đã thưa : “Việc ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1,34). Khi hiểu rõ ý Thiên Chúa qua lời giải thích của thiên sứ, Đức Mẹ thưa lại : “Xin vâng như lời ngài truyền” (Lc 1,38).

BA là đức bác ái, Đức Mẹ có một lòng yêu người thật quảng đại, khi phải thi hành việc bác ái thì Đức Mẹ mau mắn và thực thi cách nhiệt tình, không chần chừ, không do dự, không tính toán so đo. Ngài nêu gương cho chúng ta hiểu : Bác Ái là luật ưu tiên. Thánh Kinh thuật lại, khi nghe tin người chị em Elisabeth được ơn Thiên Chúa, cứu mang trong tuổi già, Đức Mẹ vội vã lên đường tới miền núi thăm viếng giúp đỡ, chung vui và chia buồn (Xem Lc 1,36-45).

VÀ còn rất nhiều các đức tính khác nơi Đức Mẹ : Vâng Lời, Trông Cậy, Phó Thác, Đơn Sơ, Thành Tín ... Có thể nói, các đức tính thiên phú siêu nhiên, và các đức tính thiên nhiên do luyện tập, thì Đức Mẹ đã có đầy đủ từ lúc đầu và ngày càng gia tăng theo luật tiến hóa siêu nhiên song song với thiên nhiên.

Nói tóm lại, những người cursillistas con cái của Đức Mẹ, chúng ta vui mừng mong được mang những bông hoa, những bó

hoa, những tràng hoa xinh tươi đẹp đẽ và thơm lừng đến dâng cho Đức Mẹ, trong Tháng Năm này, và luôn mãi; nhưng nếu kèm theo những bó hoa thiêng liêng nữa thì tuyệt vời và chắc đẹp lòng và vui lòng Đức Mẹ hơn. Cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn phải biến đổi để trở nên tuyệt hảo theo gương Đức Mẹ; dù tuổi tác bao nhiêu, chúng ta cũng vẫn là Đứa Con Bé Nhỏ của Đức Mẹ, chúng ta phải có tinh thần TRẺ, vẫn thuộc về Giới Trẻ cần có tâm hồn đơn sơ trong trắng và nhiệt tình yêu mến Lý Tưởng như Đức Mẹ. Và tin chắc rằng, Đức Mẹ là Biểu Tượng Lý Tưởng tuyệt vời nhất, trên trần gian này không có một Biểu Tượng Lý Tưởng nào sánh bằng Đức Mẹ. Thật, chính MẸ MARIA BIỂU TƯỢNG GIỚI TRẺ THẾ GIỚI./-

CURSILLISTA GIUSE VU





SỐNG CHO KẺ KHÁC

Trời vào cuối tháng ba thường có những đám mây đen vần vũ, khí hậu ngọt ngào, oi bức, như có trận mưa sắp đổ ập xuống Saigon. Dân chúng Saigon không được tươi tắn hồn nhiên như đã tự bao đời tạo nên sắc thái mỹ miều, hiền hòa, hoa lệ cho Thủ đô. Không phải vì họ e ngại trận mưa đầu mùa. Họ khó chịu, hoang mang. Họ vội vàng trong cách đi đứng, e dè trong cái nhìn, trong lời nói. Lòng dạ họ lo sợ, phập phồng cho một tương lai bất định. Biết bao người nghe ngóng mong đợi tin tức người thân đã vắng bật, từ khi "bọn họ" ồn ào nhi nhô, quê mùa thô kệch, ngớ ngẩn mà hồng hách bước chân vào "hòn ngọc viễn đông" yêu dấu này.

Hòa mình vào cảnh hỗn quân, hỗn quan, nhốn nháo lo âu, vô trật tự của dòng xe cộ, Long, một sĩ quan trẻ len lỏi, bình tĩnh nhưng không ít sốt ruột hướng về phía Tân Định, nơi có người con gái mong đợi chàng từng giây phút. Mặc dù vậy, Long vẫn tạt vào núi Đức Mẹ nhà thờ Thánh Jeanne D'Arc cầu nguyện rồi mới tiếp tục đi. Nhà của gia đình Ngọc Châu là ngôi nhà cổ và đẹp ẩn

mình sâu sau bức tường cao trên đường Huỳnh Tịnh Của. Đứng chờ người mở cửa, Long thoáng nhớ những ngày dạy Ngọc Châu học ôn thi tú tài II, sao êm đềm hạnh phúc quá! Ngọc Châu không kèm được nổi vui mừng tràn ngập trong lòng, Long bắt ngờ hiện diện trước mặt nàng như một phép lạ Chúa ban. Ngọc Châu và Long gọi tên nhau, không nói gì thêm, họ ôm nhau thật chặt, quên cả giữ gìn. Ba mẹ của Ngọc Châu rất tế nhị thương con, ông bà cho phép con gái và người yêu được tự do tâm sự riêng tư. Không ngồi ở phòng khách, họ đưa nhau ra vườn sau, nơi góc vườn có nhà mát lợp tranh xinh xắn dưới tàng cây cổ thụ. Nụ hôn nồng thắm vô cùng ngọt ngào ấm áp là đèn bù xúng đáng cho đôi tình nhân sau cơn giông bão và nhưng nhớ...Ngọc Châu đề nghị:

Mình đi tạ ơn Đức Mẹ đi anh?

Em đúng là con ngoan của Đức Mẹ.

Anh biết không, từ khi mất liên lạc nhau, ngày nào em cũng đến núi Đức Mẹ cầu nguyện cho anh nhiều lắm đó.

Thì nhờ như vậy, anh

mới còn đây với em chứ.

Ngọc Châu vào chợ Tân Định lựa hai chục hoa huệ trắng thật tươi và đẹp. Ngọc Châu mặc bộ dài trắng, dáng thon thả sang trọng trông như cô nữ sinh Gia Long ba năm trước, khiến lòng anh lính chiến vui sướng quên cả âu lo. Saigon bây giờ đối với Ngọc Châu và Long là một vườn hoa bao la đầy hương sắc, ríu rít tiếng chim, nhẹ nhàng cánh bướm, thanh bình và riêng tư. Hạnh phúc đang rộn ràng trong lòng họ.

Giờ này núi Đức Mẹ vắng, hai người cung kính đặt hoa lên bàn thờ rồi cầu nguyện tạ ơn Đức Mẹ. Hai người vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, Long đưa Ngọc Châu lên tòa Đức Mẹ. Quỳ sát bên nhau, thỉnh lặng khá lâu, Long cầu nguyện: "Lạy Mẹ Vô Nhiễm, con tin tưởng chắc chắn Chúa ban bình an cho con qua Mẹ. Bàn tay nhân ái của Mẹ che chở cho con qua bao năm chinh chiến vẫn được toàn vẹn. Lòng Mẹ âu yếm bao phủ hai con cho hai con vẫn còn bên nhau". Ngọc Châu hiệp thông trọn vẹn với Long, nàng phó thác mọi sự nơi người yêu, kể cả lời cầu nguyện. Long nắm chặt bàn tay thon nhỏ của Ngọc Châu

cố ý tạo một tâm tình thống nhất dâng lên Đức Mẹ. Cả hai cùng trang nghiêm ngắm nhìn Đức Mẹ, Long cầu nguyện: "Mẹ ơi, tương lai trước mặt là một thử thách khó khăn và lớn lao quá sức con. Chúa Giêsu Chí Thánh dạy con phải yêu kẻ thù, phải cầu nguyện cho kẻ ngược đãi. Chúa ơi, Mẹ ơi con phải yêu mến và cầu nguyện cho những kẻ luôn cố ý đồ vùi dập, tra tấn, đàn áp, đầy đọa con sao?! Con phải yêu mến và cầu nguyện cho những kẻ vô thần lúc nào cũng lăm le tiêu diệt lòng tôn thờ Thiên Chúa của con sao?! Mẹ ơi thấu hiểu cho con là người thanh niên tràn đầy sức sống từng hằng say tiêu diệt họ, và con cũng luôn mong ước thành người Kitô hữu tự do, làm sao con có thể yêu mến, cầu nguyện cho họ ! Nói được mấy lời đó ra, Long cảm thấy nhẹ nhàng. Long nhắm mắt cúi đầu. Thinh lặng. Thinh lặng. Từ cõi thiêng liêng Long nghe tiếng của Đức Mẹ ...Long bừng tỉnh, chợt nhớ ra chính Đức Mẹ Vô Nhiễm đã ban thị kiến cho Linh mục Maximilian Kolbe trước khi ngài bị đưa vào trại Auschwitz. Long nắm chặt tay Ngọc Châu hơn, mắt chăm chăm nhìn Mẹ, lắng nghe Mẹ. Long tập trung tinh thần cố gắng nhớ lại quá trình can đảm, thánh thiện, hy sinh của Cha Kolbe: Cha Kolbe đã lập hội Hiệp sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm, ngài đã hoàn toàn sống cho kẻ khác trong hoàn cảnh nghiệt ngã nơi trại tử tù Aushwitz, ngài đã quyết tâm thực hiện công tác to tát của Chúa tại

Auschwitz, ngài truyền bá tư tưởng " chỉ có Tình Yêu mới xây dựng, không nên chiến đấu với họ (bọn mật vụ Ba Lan), mà chỉ nên chinh phục họ bằng Tình Yêu của Thiên Chúa", ngài mạnh dạn, anh hùng và dũng dạt tuyên xưng đức tin trước tên trùm mật vụ phó trại:

Tôi xin trình một thỉnh nguyện.

Chuyện gì ?

Tôi muốn chết thế cho tù nhân này vì anh ta có gia đình.

Mày là ai ?

Một Linh Mục Công Giáo.

Tên chỉ huy phó trại khét tiếng tàn bạo, độc ác nhất lịch sử loài người cũng phải lúng túng, lui lại mấy bước. Anh tử tù được Cha Kolbe tự nguyện chết thế ghen ngào và xúc động nói : "tôi vừa thấy một người nên thánh". ...

Long hoàn toàn tỉnh ngộ, vui mừng :

Lạy Mẹ, con tạ ơn Mẹ. Lạy Mẹ, con xin vâng lời Mẹ nhắc nhở. Con xin cố gắng sống chứng nhân cho Tình Yêu Chúa bất cứ nơi đâu. Lạy Mẹ, nơi con sắp phải tới, sắp phải sống, sắp phải va chạm...nhất nhất mọi việc con xin làm vì vâng phục Ý Chúa, vì yêu mến Mẹ. Mẹ ơi, hằng năm con xin gom góp tất cả những việc sống đạo nhỏ nhoi của con theo gương Thánh Maximilian Kolbe để kết thành bó hoa thiêng liêng kính dâng Mẹ vào Tháng Hoa như hôm nay.

Lạy Mẹ kính yêu vô cùng của chúng con, nguyện xin Mẹ thương gìn giữ Ngọc Châu và con trong Trái Tim Tử Mẫu của Mẹ.

Lạy Mẹ, lý tưởng của con trong tương lai trước mặt là: "Sống cho kẻ khác".

Con xin vạ tạ ơn Mẹ.

ANRÉ LÊ ĐÌNH KHÔI

Ghi chú: ĐGH Gioan Phaolo II phong thánh cho Cha Maximilian Kolbe ngày 10-10-1982.



**Ma quỷ thường
nghĩ phương
pháp này là dạy
con người
không dám
rước lễ, bởi vì
chúng nó biết,
một tâm hồn
vắng bóng
Chúa Giê-su thì
rất dễ bị chiếm
đoạt.**

(Thánh Teresa of Lisieux)

BAN TAM CA "THE PRIESTS"



London (CNA) – Ba linh mục Công giáo miền Bắc Ai nhĩ lan đã ký một hợp đồng thu âm với công ty âm nhạc khổng lồ Sony BGM trị giá gần 2 triệu mỹ kim.

Linh mục Eugene O'Hagan, 48 tuổi, bào đệ của ông là Martin, 45, và bạn học cũ của hai anh em là David Delargy, 44 tuổi, đã ký hợp đồng này tại địa điểm gần các bậc lên xuống của Nhà thờ Chính tòa Westminster. Ba người, đặt tên ban tam ca của họ là "The Priests (Các Linh mục)", tuyên bố họ sẽ trao tặng số tiền thu được từ âm nhạc này cho cơ quan từ thiện.

Cha Eugene nói rằng việc ký kết hợp đồng trị giá 1 triệu bảng Anh này thật "làm ngạc thờ", nhưng có thể đó là "do Chúa sắp đặt."

Cha mô tả ban hợp ca của mình có "phong vị rất là Công giáo." Album khởi đầu của nhóm sẽ gồm các phần thánh lễ La tinh, các ca khúc truyền thống như Ave Maria, Panis Angelicus, và nhạc tuyển trích từ âm nhạc opera cổ điển.

Theo hợp đồng, Ban tam ca được có những miễn trừ đặc biệt, cho họ thời gian thực hiện các trách nhiệm mục vụ, như chủ sự các lễ cưới và lễ tang. Cha Martin giải thích về sự miễn trừ này, nói rằng: "Công việc đối với chúng tôi rất là quan trọng. Trước hết và quan trọng hơn hết, chúng tôi là linh mục. Nhiệm vụ sẽ là trọng tâm các chương trình của chúng tôi."

" Dĩ nhiên, họ không thể xuất hiện trong các buổi trình diễn trên TV vào các sáng Chủ nhật được." Đó là lời ông Nick Raphael, giám đốc điều hành và quản lý hãng Sony BGM và là người thương thảo trong việc ký kết hợp đồng này. Ông khen ngợi ban hợp ca: "Giọng hát của họ thật tuyệt vời. Tôi cực kỳ phấn khích. Rồi họ sẽ trở thành các siêu sao nổi tiếng toàn cầu."

Báo The Telegraph cho hay rằng các linh mục này "thật sùng sốt về đề nghị thu âm của chúng tôi, nhưng họ rất xúc động. Chúng tôi chưa biết có những linh mục nào khác đã trở thành nghệ sĩ thu thanh cả. Chuyện tương tự nhất mà chúng tôi biết được là The Singing Nun (người Nữ tu Ca hát) ở mãi thập niên 1960."

Phụng Nghi

DANH SÁCH CÁC ANH CHI CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 4-2008

1. Chị Nguyễn thị Lợi (biểu PT)	\$1,000.00
2. A. Nguyễn Đình Trọng	\$20.00
3. Joseph Phạm Thông	\$20.00
4. Maria Vũ Thị Loan	\$20.00
5. Nguyễn Ngọc Diệp	\$20.00
6. Vũ Quốc Linh	\$20.00
7. Phạm Thúy Hằng	\$20.00
8. Anna Nguyễn Thị Cẩm	\$25.00
9. Mathew Huỳnh Tấn Phát	\$25.00
10. Trần Thái Hoàng (niên liêm 08+09)	\$40.00
11. Vũ Phan Thiên Hương	\$40.00
12. Phan Hoàng Vương	\$40.00
13. Khổng Đạt Tony	\$40.00
14. Khổng Dung Lisa	\$40.00
15. Nguyễn Đức Hùng	\$40.00
16. AC Nguyễn van Nhi & Nga	\$100.00
17. Phạm Thị Tuyết	\$20.00
18. Nguyễn Thị Huệ	\$20.00
19. Nguyễn Trung Can	\$20.00
20. Thái Ngọc Hoàng	\$20.00
21. Trần Hoàng	\$20.00
22. Đỗ Trọng An	\$20.00
23. Đỗ Kay	\$20.00
24. Nguyễn Văn Đại (niên liêm 07+08)	\$50.00
25. Phạm Thị Yến	\$50.00
26. Maryanne Nguyễn Thanh Thủy	\$40.00

TỔNG CỘNG: \$1,790.00

Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liêm, xin quý anh chị liên lạc chị Thủ Quỹ Phong Trào tại địa chỉ:

Maria Nguyễn Kim Dung
421 Cherry Manor Ct.
Fremont, CA 94536



BÀI ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG

NHẤT TRÍ VÀ BẤT ĐỒNG

Đức Hồng Y Avery Dulles, S.J., hiện là Giáo Sư về môn Tôn Giáo và Xã Hội tại Đại Học Fordham, một chức vụ ngài nắm giữ từ năm 1988. Là một tác giả và diễn giả nổi tiếng thế giới, ngài sinh tại New York năm 1918 và là con trai của nguyên ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles thời chính phủ Eisenhower. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Harvard năm 1940, ngài theo học luật một năm rưỡi, rồi gia nhập hải quân, giải ngũ với cấp bậc trung úy. Năm 1946, Avery gia nhập Dòng Tên và chịu chức linh mục năm 1956. Sau đó qua Đức và Rome, và đậu tiến sĩ thần học tại Đại Học Gregorian năm 1960. Năm 2001, ngài được Đức Gioan Phaolô II tấn phong hồng y, là nhà thần học Mỹ duy nhất không phải là giám mục lãnh nhận vinh dự này.

Đức Hồng Y Dulles giảng dạy tại nhiều cao đẳng và đại học danh tiếng, trong đó phải kể ĐH Công Giáo America, ĐH Gregorian, Trường Thần Học Princeton, Lutheran Theological Seminary, ĐH Oxford, Đ H Notre Dame, ĐH Yale... Ngài là tác giả của hơn 750 bài báo về chủ đề thần học và đã xuất bản 23 cuốn sách, trong đó có cuốn Testimonial to Grace tường thuật lại cuộc trở lại đạo Công Giáo của ngài, được tái bản năm 1999, với một lời bạt cho thấy các suy nghĩ của ngài sau 50 năm thành người Công Giáo.

Chúng tôi chuyển dịch một bài báo Ngài viết trên tờ America cách nay 38 năm, tức năm 1970. Các ý tưởng của ngài vẫn còn rất thích hợp.

Vấn đề bất đồng trong giáo hội thường được thảo luận dựa vào mối

liên hệ giữa bề trên và bề dưới. Khi xảy ra kinh chống, Kitô hữu theo khuynh hướng chuyên quyền thường đổ lỗi cho bề dưới. Họ bảo: nếu ai cũng khiêm nhường từng phục các mục tử cao cấp nhất, hẳn mọi chuyện đã tốt đẹp cả rồi. Trái lại, Kitô hữu theo khuynh hướng tự do thì đổ lỗi cho bề trên đã quá chèn ép và bảo thủ. Họ bảo: nếu các mục tử dễ dãi hơn một chút và biết chiều theo ý dân một chút, thì chuyện bất đồng hẳn đã tiêu tan từ lâu.

Bản thân tôi, tôi không tin vấn đề bất đồng trong giáo hội chủ yếu là vấn đề cơ cấu hay chính trị. Khó khăn chính là sự phân rẽ sâu sắc giữa các tín hữu với nhau. Khi các nhóm Công Giáo phân rẽ về các vấn đề tôn giáo giống như các công nhân xây cất New York và các sinh viên đại học phân rẽ về chiến tranh Việt Nam, thì không hành động ở bình diện chính thức nào có thể tạo nên hòa hợp được. Đối với nhiều tín hữu, bất cứ điều gì đức giáo hoàng và các giám mục làm xem ra đều sai cả. Khôn nổi, không làm lại còn tệ hơn; vì nếu các thẩm quyền không chịu làm gì hết, thì sự nhất trí còn xấu đi hơn nhiều nữa.

Đề lượng giá được các chiều kích của vấn đề, người ta phải bắt đầu với một xu hướng giáo hội học. Nếu giáo hội đơn thuần chỉ là một vương quốc vô hình gồm hết thảy những người chỉ biết đáp ứng cách đầy ý thức điều họ coi là Ý Chúa, thì đâu còn cần chi đến nhất trí nữa. Nếu giáo hội là một phong trào vô hình thù, không tín điều, lễ nghi hay phẩm trật, thì nhất trí chỉ là chuyện trên mây (immaterial). Nhưng giáo hội là một hiệp thông đơn nhất, rõ ràng có tổ chức, ít nhất cũng theo cái hiểu của người Công Giáo.

Dù sự hiệp nhất Công Giáo không đòi một độc dạng cứng nhắc bề ngoài trong ngôn từ và hành xử, nhưng nó đòi các nhóm trong giáo hội phải có chủ trương biết nhìn nhận người khác là tín hữu thực sự và là những người bước theo cùng một Chúa Kitô. Họ phải có khả năng tham dự vào lời cảm tạ chung vì những quà phúc vô vàn Chúa vốn dành cho toàn bộ giáo hội. Nếu họ có những quan điểm dị biệt nhau đến không thể hoà giải được về yếu tính của Kitô giáo, thì khó có thể bảo họ đã lập thành một giáo hội duy nhất. Đến mức đó, thì thừa tác vụ hòa giải của Chúa Kitô quả đã lùi lại phía sau các mục tiêu của nó nhiều lắm.

Trong nhiều khúc rẽ của lịch sử, sự nhất trí Kitô giáo và sự hiệp nhất của giáo hội đã từng bị ly giáo và lạc giáo phá vỡ. Tuy nhiên, từ thế kỷ 16, Giáo Hội Công Giáo La Mã đã biểu lộ được sự gắn bó đáng kể khắp nơi trên thế giới. Việc hiệp nhất nội bộ ấy sở dĩ thực hiện được là nhờ hệ thống trung ương tập quyền cao, với Tòa La Mã luôn chăm chú canh chừng nghiêm ngặt đối với Thánh Kinh quy điển, các công thức tuyên tín, các quy phạm thờ phượng và kỷ luật giáo hội. Hệ thống kiểm soát ấy đã thành công trong việc chống đỡ được nhiều cuộc lạc giáo lớn và đem lại sự nhất trí thành thực và sinh tử bên trong cái khung gồm nhiều quy phạm được chính thức nhìn nhận. Các thành tựu của Phong Trào Công Giáo Phản Cải Cách quả là đáng kể, không ai chối cãi được.

Tuy nhiên, Vatican II đã lật ngược lại hướng đi ấy. Nó làm cam cá nhấn mạnh cô truyền của Công Giáo về sự hiệp nhất bề ngoài và về việc từng phục thẩm quyền chính đáng. Trong khá nhiều văn bản

quan trọng, Công Đồng đã mời gọi người Công Giáo hãy tự suy nghĩ cho chính mình, không những thế, trong một số chừng mực, còn nên đi ra ngoài các quan điểm mà truyền thống vốn chấp nhận. Chính các Nghị Phụ, khi can đảm từ khước các đề án do (giáo triều) La Mã lúc ban đầu trình bày cho các ngài, đã tạo ra cả một gương sáng đầy thúc đẩy cho thấy tinh thần độc lập hợp Kitô giáo. Sự bất đồng của các ngài, khi được tranh luận một cách đầy thuyết phục, đã dẫn tới một nhất trí mới, được chứng tỏ bằng một đồng thuận gần như tuyệt đối trong các cuộc bỏ phiếu chấp thuận hầu hết các tài liệu của công đồng.

Hiển nhiên các Nghị Phụ hy vọng rằng một diễn trình thảo luận tự do tương tự, dẫn tới một nhất trí mới, sau Công Đồng sẽ xuất hiện trong toàn bộ Giáo Hội nói chung. Người ta dám nói rằng Công Đồng đã đánh cá là Giáo Hội Công Giáo, nhờ tiếp thu các đặc điểm của xã hội tự do, sẽ trở nên một dấu chỉ và lời loan báo hữu hiệu hơn cho một sự hiệp nhất trong tự do, một hiệp nhất mà chính Chúa Kitô đã muốn loài người có được.

Cuộc đối thoại hòa hợp vốn được dự ứng kia vừa đến đã tan biến. Nhiều giáo sĩ cao cấp, với sự ủng hộ của những người thủ cựu to tiếng và có lẽ của cả “khối đa số thầm lặng” ở các hàng ghế nhà thờ, tiếp tục suy nghĩ và hành động theo các khuôn mẫu tiền công đồng. Họ vẫn còn coi một cách quá đơn giản rằng nhất trí chỉ là việc tuân theo các chỉ thị chính thức. Đối chất với thái độ ấy, một số giáo sĩ và giáo dân trẻ hơn, nhất là trong các nền dân chủ phóng khoáng của Phương Tây, có khuynh hướng muốn tuyệt đối hóa quyền được bất đồng. Bằng những cung giọng đôi khi rất chói tai, họ đòi cho được một tái xét cấp tốc và toàn diện các phong cách thờ phượng cổ truyền và kỷ luật giáo hội và có lúc còn kín đáo cho thấy họ rất ít kính trọng giáo huấn truyền thống của Công Giáo về các vấn đề đức tin và luân lý. Các chủ trương và thái độ mới của họ đi ra ngoài một cách đáng lo ngại điều nhiều người đồng đạo Công Giáo của họ nhìn nhận là Kitô giáo chân thực. Do đó, sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội quả lâm nguy một cách rõ rệt.

Người ta không thể lấy một phản ứng chuyên quyền để giải quyết cơn khủng hoảng do đó mà ra được. Sau khi đã đánh mất quyền kiểm soát diễn trình giáo dục vì các xâm nhập của chủ nghĩa duy tục, các mục tử không còn đòi hỏi một từng phục cứng nhắc đối với các quyết định từ trên đưa xuống nữa. Mà có đòi hỏi được chăng nữa, thì các ngài cũng không muốn làm như vậy. Phong cách cai trị chuyên quyền, vốn thích hợp với giáo hội chiến đấu của thời Phán Cải Cách, ngày nay không còn mời gọi, một cách sáng tạo, được các tài năng sáng giá nhất nữa. Trong tình thế linh động hiện nay, phải dành chỗ rộng rãi cho lương tâm bản thân và tự do có trách nhiệm.

Nhưng mặt khác, vẫn có những giới hạn cho cái mức bất đồng để giáo hội, nếu muốn nhất quán với bản chất mình, có thể chấp nhận được. Những nhà canh tân phải xác định rõ ràng rằng họ cam kết sâu xa đối với giáo hội họ muốn cải cách. Khô một nỗi ít ai chịu làm thế. Nghĩa là sự bất đồng của họ phải nhã nhặn, trung tín, tử tế và xây dựng; nếu không nó chẳng phải là Kitô giáo chút nào. Người bất đồng phải nhìn nhận mình có thể sai lầm và giá trị trời vượt của mạc Khải Thiên Chúa khi nó được phát biểu, qua nhiều phong thái khác nhau, bên trong toàn bộ cơ thể giáo hội.

Trong bầu khí đấng cay hiện nay, người ôn hòa, nghĩa là người tìm cách gây một ảnh hưởng hòa giải, thường bị chế diễu hành khổ từ cả hai phía của cán cân ý thức hệ. Tuy nhiên, về lâu về dài, người ôn hòa là người giữ chìa khóa cho tương lai. Cả người thủ cựu cực đoan lẫn người cấp tiến cực tả cũng đều không đưa ra được một chương trình tích cực có hy vọng thành công lâu dài. Việc tái lập nhất trí đòi ta phải mở rộng tâm điểm của ôn hòa, một tâm điểm vốn nhấn mạnh đến kỷ luật và tự chế nhưng lại từ khước mù quáng và cứng nhắc.

Thế hệ ta không phải là thế hệ Kitô hữu đầu tiên phải giáp mặt với vấn đề bất đồng. Giáo hội sơ sinh gần như bị xé nát bởi các chia rẽ giữa những người Cải-Do-Thái và Thân Hy Lạp. Có lúc, Thánh Phaolô thấy mình miễn cưỡng buộc phải tố cáo Thánh Phêrô là giả hình trước mặt toàn bộ cộng đoàn Antioch (Thư Galát 2:14). Tân Ước cho thấy giáo hội đã có khả năng ra sao trong việc vượt lên trên sự bất đồng bằng cách chăm chú cầu nguyện hướng về Chúa Kitô, ngoan ngoãn vâng theo Chúa Thánh Thần, và khiêm nhường cũng như cởi mở đối với nhau. Các mục tử được khuyến cáo không được vua chúa đối với đoàn chiên (1 Phêrô 5:3). Cũng thế, các tín hữu được răn bảo: “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Thư Philiphê 2:3). Nếu những người chủ trương chuyên quyền và những người chủ trương tự do phóng khoáng của thời ta biết coi những khuyến cáo ấy như là được nói cho họ, thì cái thế lưỡng nan của việc phân cực chắc chắn sẽ được vượt qua.

Giáo hội được hạ sinh vào một thời mà việc thông đạt không bị phá vỡ giữa Do Thái và Dân Ngoại, giữa Hy Lạp và dân mọi rợ, giữa nô lệ và người tự do. Phúc âm đã thành công hàn được các phe phái chống đối nhau ấy thành một cộng đồng tin yêu. Dù có những vấn đề nội bộ, giáo hội ngày nay vẫn là định chế duy nhất trên trần gian được trang bị các tài nguyên cần thiết để vượt thắng các rạn nứt xã hội và văn hóa vốn chia rẽ gia đình nhân loại. Nhờ thực hiện được một quân bình năng động giữa bảo thủ và canh tân, uy quyền và tự do, nhất trí và bất đồng, giáo hội có thể đi tiên phong trên các nẻo đường hiệp nhất toàn bộ nhân loại.

(Tiếp theo và hết)

Chiến Thuật Nội Thù



VŨ VĂN AN

(Trích Vietcatholic News)

4. CHIẾN THUẬT DU KÍCH

Kẻ nội thù không ngần ngại dùng bất cứ chiến thuật nào để gây thiệt hại thật nặng nề cho kẻ họ coi là cản đường cản mũi. Lần này, cuộc tấn công nhằm thẳng vào Đức Cha G. Pell mang một hình thái độc địa hẳn, một chiến lược rất hữu ích đã được tôi luyện trong nhiều cuộc chiến tranh nội chiến, nhằm dành quyền lãnh đạo chính trị. Đó là chiến thuật đánh du kích, hoàn toàn đầu mắt.

Ngày 21 tháng 8 năm 2002, trước tiên đình nhà thờ chính tòa St Mary, Sydney, Đức Cha G. Pell tuyên bố tạm ngưng thi hành chức vụ Tổng Giám Mục ngõ hầu cho một ủy ban, do một cựu chánh án toà án tối cao Victoria đứng đầu, điều tra vụ ngài bị tố cáo lúc còn là đại chủng sinh đã sách nhiễu tình dục một thanh thiếu niên. Người thanh thiếu niên này chỉ kém Đức Cha G. Pell 8 tuổi, nay đã có con và có cháu, tố cáo rằng tại một cuộc cắm trại hồi năm 1961 tại Đảo Phillip, anh ta bị một đại chủng sinh tên ‘George Bự Con’ (Big George) sách nhiễu tính dục. Điều đáng lưu ý là theo luật lệ hiện hành của Úc, nạn nhân các vụ sách nhiễu tính dục không bị nêu tên. Nên công chúng không biết anh ta là ai. Có điều báo chí biết rõ anh ta được nêu tên trong phúc trình của Ủy Ban Hoàng Gia điều tra các hoạt động của Nghiệp Đoàn Bến Cảng Liên Bang trong thập niên 1980. Anh ta cũng từng bị tố cáo trôn thuế trị giá lên tới \$110,000. Ngoài ra anh ta còn có những hoạt động trong nghề đánh cá ngừ (SP

Bookmaking), và buôn bán chất amphetamines cũng như cannabis có tiền án. Người tố cáo cố tình giấu tung tích của mình, vì sau khi nghe David Ridsdale trên chương trình 60 Phút, anh ta được Nữ Tu Angela Ryan, lúc ấy là Giám Đốc Điều Hành của Ủy Ban Toàn Quốc về Tiêu Chuẩn C h u y ê n N g h i ệ p (UBTQVTCCN), một cơ quan của Giáo Hội lo tiếp nhận các lời tố cáo sách nhiễu tính dục, phỏng vấn. Nữ tu A. Ryan thông báo tin tức cho Đức Cha Geoffrey Robinson, một trong các giám mục phụ tá của Đức Cha G. Pell và là đồng chủ tịch cơ quan trên. Cả hai vị đều khuyên anh ta đi trình cảnh sát, nhưng anh từ chối. Có điều lời tố cáo của anh ta được tiết lộ trên một trang mạng internet, trước ngày Đức Cha G. Pell quyết định tự ngưng chức vụ hai tuần. Quả là một trái bom lớn. Hàng loạt hàng loạt các lời bình luận đầy ác ý tiếp theo sau.

Ai đã tiết lộ như thế? Luật sư của anh ta quả quyết thân chủ mình không có lý do bức thiết nào phải làm điều đó. Một người ủng hộ anh ta còn cho biết anh ta không cố ý làm hại thanh danh Đức Cha Pell, mà chỉ vì thấy mình bị oan ức và vì anh ta cảm thấy vị giám mục này quá khắt khe với người khác trong các vấn đề làm tình ngoài hôn nhân, ngừa thai và đồng tính luyến ái; anh ta muốn chứng tỏ Đức Cha G. Pell không hơn người khác, cũng chỉ là một con người, một người phạm với đầy đủ lầm lỗi như những người khác. Cần ghi nhận một điều: ủng hộ viên này

được người ta miêu tả là một người Công Giáo rất tích cực với công việc của Giáo Hội. Hình như ông ta tin người có nhiều tiền án hơn chính vị chủ chăn của mình. Ông ta đâu có biết trong thời gian Đức Cha G. Pell tự ngưng chức, Quốc Hội Liên Bang đã bỏ phiếu cho phép việc dùng các phôi thai bị tổng khử và được đông đá cho các nghiên cứu tế bào gốc, và Quốc Hội Lãnh Thổ Liên Bang ban hành đạo luật bỏ phá thai ra ngoài Danh Sách Phạm Pháp (Criminal Code).

Ngay trong hàng ngũ giám mục Công Giáo Úc, có vị cũng đã lợi dụng “dịp may hiếm có” không ai phản pháo này, đề đăng một bài trên tờ The Age vào ngày 29 tháng 8, quảng bá quan điểm trái nghịch của mình, đòi phải tái xét vấn đề độc thân của linh mục. Về vấn đề đồng tính luyến ái, vị giám mục này cho hay: “mấy năm trước đây, tôi được nhóm Khăn Quàng Cầu Vòng ở Canberra tiếp xúc, tôi không cho họ rước lễ, nhưng đồng ý với lời yêu cầu của họ muốn được hiểu biết, được đối thoại nhiều hơn và có được sự sẵn sàng nghi vấn phương thức hiện nay của Giáo Hội về đồng tính luyến ái. Tôi trung thực cho họ hay tôi tin rằng Giáo Hội cần phải tái xét không những vấn đề đồng tính luyến ái mà thôi mà cả vấn đề tính dục nói chung nữa. Ngày nay, rõ ràng, điều quan trọng hơn và có khi còn bắt buộc nữa là bất cứ một khuôn định giáo huấn nào cũng phải dựa vào sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mọi tín hữu, chứ không chỉ ‘từ cao’ ban xuống. Một giáo huấn như thế cũng phải nhấn mạnh đến khía cạnh tương quan



của tính dục và sự hài hòa giữa tính dục và linh đạo’.

Nói tóm lại, lý do khiến một số người Công Giáo, trong đó không thiếu giáo sĩ và giáo phẩm, ủng hộ kẻ tố cáo là: họ không thích Đức Cha Pell và các giáo huấn truyền thống của Công Giáo về tính dục. Họ muốn gán cho ngài nhãn hiệu giả hình để ngài chịu hạ thấp cái giọng được họ miêu tả là ‘ta đạo đức hơn người’. Nói cách khác, để ngài đừng lớn tiếng tố cáo các lệch lạc của họ. Họ cũng không đơn giản chỉ nhằm riêng vào ngài mà còn nhằm làm khiếp sợ các nhà lãnh đạo kém mạnh dạn hơn của Giáo Hội khiến các ngài phải tự thu xếp đặt mình vào thế sẵn sàng thỏa hiệp, hay ít nhất cũng giữ im lặng, trong các vấn đề khó khăn hơn của giáo huấn Giáo Hội. Đức Cha G. Pell hiểu rõ điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 10 tháng 11 năm 2001 do Tess Livingstone của tờ Courier-Mail thực hiện, được hỏi tại sao ngài bị nhiều người tranh cãi, Đức Cha cho hay: “tôi nghĩ một trong các chức phận của giám mục là cố gắng và đảm

bảo để trọn vẹn đức tin Công Giáo được truyền dạy. Hơn 20 năm qua, ta đã bị cám dỗ muốn cải thiện tình thế của Giáo Hội bằng cách giữ im lặng về nhiều khía cạnh hay hạ thấp một số thách đố khác... Giáo Hội không phải là một định chế xã hội hay một tiệm bán đủ thứ hàng hóa, để nếu món hàng nào bán không được thì dẹp nó đi. Tôi tin rằng trong căn bản chúng ta vì một cái gì siêu nhiên, các mạc khải từ Con Thiên Chúa. Một số giáo huấn Của Ngài khó nhá và có tính khiêu khích, nhưng có chúng có cho thấy về lâu về dài, chúng đem lại sự sống theo cả nghĩa nhân bản nữa và chúng ta không có giấy phép nào hay thẩm quyền nào để thay đổi chúng”.

Giáo Hội chắc chắn không coi ai là kẻ thù. Đức Cha G. Pell cũng thế thôi. Thái độ của ngài được phản ánh trên trang mạng của Tổng Giáo Phận Sydney khi trang mạng này thúc giục tín hữu ‘cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục và kẻ tố cáo ngài để sự thật được sáng tỏ và công lý được thể hiện’. Nhưng xã hội này đã băng hoại đến độ sự thật và công lý trong vụ này đã được giải quyết trên căn bản cả hai cùng thắng (win-win situation!). Thực vậy, cựu chánh án Tòa Án tối cao Victoria, Alec Southwell, QC, tuy tuyên bố là lời tố cáo không được thành lập, nhưng lại công bố rằng: “tôi nhận là chính xác...rằng người tố cáo, khi trưng bằng chứng mình bị sách nhiễu, đã cho tôi cảm tưởng ông nói trung thực từ trí nhớ có thực của mình. Tuy nhiên, bị cáo cũng cho tôi cảm tưởng là ông nói sự thật”. Khiến luật sư bên nguyên cáo cho rằng “Chúng tôi đã được

TÓM LƯỢC TIN TỨC GIÁO HỘI TRONG THÁNG



II. TIN TÒA THÁNH VATICAN

1. ĐTC BENEDICTO XVI SẼ CÓ CHUYẾN TÔNG DU ÚC TỪ NGÀY 12 ĐẾN 21 THÁNG BẢY

VietCatholic News (Thứ Tư 30/04/2008)



VATICAN - Hôm thứ Tư (30/04/08), Toà Thánh thông báo ĐTC sẽ tông du Úc từ ngày 12 đến 21 tháng Bảy nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ tại thành phố Sydney. Toà Thánh không đưa ra chi tiết về chuyến tông du này đã được ghi trong sổ nhật ký của ĐTC. Có thể những tháng tới sẽ có chi tiết chương trình.

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 sẽ diễn ra tại thành phố Sydney từ ngày 14 đến 20 tháng Bảy, qui tụ các bạn trẻ công giáo khắp thế giới.

Thông thường ĐTC chủ sự những ngày cuối của Đại Hội này cứ diễn ra hai hoặc ba năm một lần.

Trước đây các nhà tổ chức Sydney đã thông báo ĐTC sẽ có mặt từ ngày 17 tháng Bảy. Chuyến tông du của ĐTC lần này được thông báo là dài ngày, làm người ta nghĩ rằng ĐTC, ở tuổi 81, cần dành một ít thời gian nghỉ ngơi tại chỗ giống như tiếng đồn đại mấy tuần qua ở Toà Thánh.

ĐTC Biển Đức XVI cũng muốn theo gương vị tiền nhiệm ĐGH Gioan Phalo II, trong chuyến tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới cuối cùng của ngài tại To-

ronto (Canada) năm 2002,

ĐGH người Ba Lan, tuổi 82, bị bệnh Parkinson, đã lưu lại 3 ngày ghi ở miền quê trên "hòn đảo dâu" (Strawbery Islan) nằm giữ hồ cách Canada chừng gần một tiếng đồng hồ bằng máy bay trực thăng.

Sau khi từ Sydney trở về, ĐTC còn phải đến Pháp từ ngày 12 đến 15 tháng Chín, vào dịp mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức. Chương trình thăm Pháp của ĐTC đã được Giám Mục Pháp công bố hôm thứ Hai (28/04), dự tính chặng dừng chân ở Paris, ĐTC sẽ gặp tổng thống Pháp Sarkozy, dâng thánh lễ tại sảnh toà nhà nghệ thuật Invalides, nằm ở trung tâm thành phố Paris, trước khi ngài đến Lộ Đức.

2. BAN NHẠC TRUNG QUỐC HÒA NHẠC MỪNG ĐỨC THÁNH CHA

VietCatholic News (Thứ Năm 08/05/2008)

VATICAN - Lúc 6 giờ chiều ngày 7-5-2008, Ban nhạc Bắc Kinh thuộc hàng nổi tiếng nhất của Trung Quốc với sự cộng tác của Ca đoàn Nhà Hát Thượng Hải đã trình diễn trường ca Requiem của nhạc sư Mozart mừng ĐTC tại Đại Thánh Đường Phaolô 6 ở Nội Thành Vatican.

Ban nhạc thật hùng hậu này được thành lập năm 2000 và đến Âu Châu để lưu diễn. Họ đề nghị đến Vatican trình diễn để mừng ĐTC.



Mở đầu, Nhạc Trưởng Dư Long đã ngỏ lời chào mừng ĐTC và mọi người. Ông gọi đây thật là "một giờ phút lịch sử sẽ ở lại dấu dài trong ký ức của chúng tôi. Trường ca được trình diễn tại thành của ĐGH phản ánh giá trị của mỗi người nam nữ trên thế giới, trong tinh thần học bình và yêu thương."

Khi ban nhạc và ca đoàn kết thúc sau gần 1 tiếng đồng hồ trình diễn, lối 5 ngàn người hiện diện, trong đó có ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng thật lâu.

Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC đã ca ngợi tài ba và cảm ơn ban nhạc Bắc Kinh và Ca đoàn. Ngài nói: "Trong một đoàn với nhiều nghệ sĩ tài ba như vậy, chúng ta có thể thấy đây là đại diện của đại truyền thống văn hóa và âm nhạc của Trung Quốc, và cuộc trình diễn này giúp chúng ta hiểu rõ hơn lịch sử của một dân tộc, với những giá trị và những khát vọng rất cao thượng. Tôi thành tâm cảm ơn vì món quà này!"

ĐTC cũng nhận xét rằng: "Ban nhạc và ca đoàn của các bạn quan tâm tới âm nhạc tôn giáo của Âu Châu. Điều này chứng tỏ có thể thưởng thức và quý chuộng những biểu lộ tinh thần cao quý như bài Requiem của Mozart mà chúng ta vừa nghe, chính vì âm nhạc biểu lộ tâm tình phổ quát của con người, kể cả tâm tình tôn giáo, vượt lên trên những biên giới văn hóa của mỗi người."

ĐTC gửi lời chào toàn thể nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là các tín hữu của Chúa Kitô có liên hệ tinh thần với Người Kế Vị Thánh Phêrô. "Bài Requiem này sinh từ niềm tin ấy, như một kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa vì thâm phán công chính và từ bi, và chính vì thế mà bản này đánh động tâm hồn mọi người, và được coi như biểu lộ một thuyết nhân bản phổ quát. Sau cùng, qua quý vị, tôi gửi lời chào toàn thể nhân dân Trung Quốc, với thể vận hội Olympic sắp tới, đang chuẩn bị sống một biến cố rất có giá trị đối với toàn thể nhân loại".

Ban nhạc và ca đoàn còn trình diễn một bài dân ca truyền thống của Trung Quốc trước khi một số đại diện của họ được ĐTC bắt tay chào thăm. (SD 7-5-2008)

LM Trần Đức Anh, OP

3. KHÔNG CÓ TỰ DO TÔN GIÁO, KHÔNG CÓ TỰ DO BÁO CHÍ Ở TRUNG CỘNG, HỌ "MUỐN KIỂM SOÁT TẤT CẢ". *VietCatholic News (Thứ Hai 12/05/2008)*

Roma- (AFP), ĐHY Hồng Kông Giuse Trần Nhật Quân, hôm thứ Hai ngày 12/05/08 cho rằng chưa đến lúc để ĐTC thăm chính thức Trung Hoa, nơi mà chính quyền "còn muốn kiểm soát tất cả" và "không có tự do tôn giáo cũng không có tự do báo chí", trích dẫn báo Ansa.

"Thời gian chưa đến để ĐTC thăm chính thức Trung Hoa. Chuyến viếng thăm của ngài sẽ bị công cụ hoá, không được hiểu đúng và nó cũng không phục vụ được gì cho tín hữu theo Giáo Hội Roma" ĐHY nhận xét khi ngài tham dự phòng sách tại Turin (miền bắc nước Ý). Ngài cho biết thêm "chính phủ Trung Hoa, ngay trước Thế Vận Hội muốn kiểm soát tất cả".

ĐYH cũng nhắc lại lá thư của ĐTC gửi tháng 05/07 cho chính quyền Bắc Kinh, trong lá thư đó ĐTC yêu cầu chính quyền đảm bảo "sự tự do tôn giáo thực sự" cho tín hữu công giáo Trung Hoa. ĐHY cho biết "sau lá thư đó, chẳng có gì thay đổi". Chính phủ Trung Quốc "đã chấp nhận hoãn truyền chức cho các giám mục mới (không được Toà Thánh công nhận) trong thời gian Thế Vận Hội, nhưng chẳng có gì làm chúng tôi không khỏi nghi rằng mọi thứ có thể thay đổi". ĐHY tố cáo "ở Trung Quốc không có tự do tôn giáo, cũng không có tự do báo chí, internet luôn bị kiểm soát, dù chính phủ có vẻ có những cởi mở vì Thế Vận Hội".



“Thế Vận Hội có thể giúp thay đổi tình trạng hiện nay còn bất động và bị đàn áp. Tôi hi vọng cuối cùng chính phủ sẽ hiểu ra rằng tự do tôn giáo là sự phong phú sung túc và tiến bộ”, ĐHY kết luận.

Trung Quốc và Toà Thánh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao từ khi Toà Thánh công nhận Đài Loan năm 1951. Việc cắt đứt quan hệ trở nên trầm trọng hơn khi chính quyền Bắc Kinh thành lập một Giáo Hội công giáo “yêu nước”, độc lập với ĐGH, gây nên sự chia rẽ giữa tín hữu và giáo sỹ.

Thiết lập lại quan hệ là thuận lợi cho Bắc Kinh muốn cải thiện hình ảnh của mình với các nước cũng như với Vatican mong muốn tập hợp hàng triệu tín hữu công giáo dưới quyền của ĐGH, và có tự do hơn cho Giáo Hội.

4. ĐỨC THÁNH CHA BAN ON TOÀN XÁ NHÂN DỊP NĂM THÁNH PHAOLÔ

VietCatholic News (Thứ Bảy 10/05/2008)

VATICAN - ĐTC Biển Đức XVI ban ơn toàn xá cho các tín hữu trong Năm Thánh Phaolô Tông Đồ từ ngày 28-6-2008 đến 29-6-2009.

Trong sắc lệnh công bố hôm 10-5-2008, Tòa Ân Giải tối cao thông báo quyết định trên đây của ĐTC đồng thời xác định chi tiết các điều kiện để hưởng ơn toàn xá. Việc ban Ôn này nhằm mục đích giúp các tín hữu canh tân và củng cố những quyết tâm đạt ơn cứu độ siêu nhiên và thanh tẩy nội tâm, nâng cao đời sống siêu nhiên và thúc đẩy họ mang lại nhiều hoa trái việc lành phúc đức.

1. Trước tiên ĐTC ban ơn toàn xá cho mỗi tín hữu thành tâm thống hối, xưng tội, rước lễ và hành hương kính viếng Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, và cầu nguyện theo ý ĐTC. Ôn này có thể lãnh nhận mỗi ngày một lần và có thể dành cho bản thân, hoặc nhường lại cho những người quá cố. Khi viếng Đền thờ này, các tín hữu phải cầu nguyện trước bàn thờ Mình Thánh Chúa, rồi đến trước bàn thờ chính của Đền thờ, sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và dâng những cầu khẩn tôn kính Mẹ Maria và Thánh Phaolô. Việc sùng mộ này luôn được liên kết với sự kính nhớ thánh Phêrô là thủ lãnh các tông đồ.

2. Tiếp đến, các tín hữu ở các giáo hội địa phương, cũng được hưởng ơn toàn xá nếu họ xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý ĐTC, từ bỏ lòng quyến luyến tội lỗi, sốt sắng tham dự một buổi lễ công khai mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ dân ngoại, vào những ngày lễ long trọng khai mạc và kết thúc Năm Thánh Phaolô, tại các nhà thờ; và trong những ngày khác do Đấng Bản Quyền địa phương ấn định thi tại những nơi nơi dâng kính Thánh Phaolô, và tại những nơi khác cho Đấng Bản quyền chỉ định, vì lợi ích của các tín hữu.

3. Sau cùng, các tín hữu bị ngăn trở vì bệnh tật hoặc lý do chính đáng, cũng có thể được hưởng ơn toàn xá với điều kiện thường lệ trên đây, đồng thời kết hiệp thiêng liêng với một buổi cử hành kính Thánh Phaolô, dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện và đau khổ của mình để cầu cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.

Sau cùng, sắc lệnh kêu gọi các LM có năng quyền hãy sẵn sàng và quảng đại giải tội cho các tín hữu, để họ có thể lãnh nhận thiên ân nói trên đây.

Năm Thánh kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại sẽ được ĐTC Biển Đức 16 khai mạc trong buổi lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma ngày 28-6-2008 tới đây .

LM Trần Đức Anh, OP

II. TIN GIÁO HỘI HOA KỲ

1. VIÊN ĐÁ LỊCH SỬ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH PHANXICÔ ĐƯỢC MANG TẶNG CHO HOA KỲ

VietCatholic News (Thứ Tư 30/04/2008)

San Francisco: Hai Tu Sĩ Dòng Phan Sinh tại Assisi- Italia đã đến San Francisco Hoa Kỳ vào tháng Tư để mang tặng một vật hiếm có cho Thành Phố và cho Tổng Giáo Phận San Francisco: đó là một hòn đá từ nhà nguyện do chính Thánh Phanxicô và các đồ đệ theo Ngài đã xây dựng cách đây 800 năm, nhà nguyện này tại Assisi thường

được gọi với tên La Tinh là Potiuncula

Viên đá đã được chuyển tay cho những vị khách được mời trong buổi lễ chào mừng tại Phi Trường Quốc Tế San Francisco vào ngày 22/4 và sau đó đã được đưa ra trong buổi lễ vào ngày 24/4 tại Bảo Tàng Viện De Young Museum.

Viên đá sẽ được đặt tại nhà nguyện phòng theo khuôn mẫu của Porziuncola tại Assisi, đang được xây dựng tại Đền Thánh Quốc Gia Thánh Phanxicô tại North Beach. Có thể thánh tích đầu tiên của vị Thánh Phanxicô vào thế kỷ thứ 13 sẽ được mang tới Hoa Kỳ và được đặt trên bàn thánh tại nhà nguyện Porziuncola đang xây này.

Viên đá sẽ được lưu lại bảo tàng Viện De Young Museu cho tới khi nhà nguyện Porziuncola được cung hiến vào ngày 27/9 tới đây do chính Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin tại Vatican là Đức Hồng Y William J. Levada cũng là người Hoa Kỳ và cũng nguyên là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận San Francisco.

Trong khi ra rước viên đá từ phi trường, cựu Giám Sát Thành Phố San Francisco, Bà Angela Alioto, cũng là người chính ủng hộ dự án xây dựng nhà nguyện Proziuncola, Bà nói:

“ Thử hình dung xem hòn đá này đã nhìn thấy gì. Nó đã nhìn thấy Thánh Phanxicô khóc, nhìn thấy Thánh nhân cười, nhìn thấy Thánh nhân hát, nó đã nhìn thấy mọi sự Ngài làm mà chúng ta biết Ngài đã thiết lập nên một Dòng mà cho tới sau này 800 năm sau, đã chăm sóc cho người đau yếu và người nghèo. Thật không phải tôi đẹp để một ai đó như tôi và cho thành phố này được mang tên Ngài sao”.

Đức Giám Mục tân cử William J. Justice, chương án hành giáo sĩ của Tổng Giáo Phận, sẽ được chịu chức Giám Mục vào ngày 28/5 tới đây đã ra phi trường thay mặt Đức Tổng Giám Mục Geroge H. Niederauer để chào mừng các tu sĩ Dòng Phan Sinh.

Ngọc Loan

2. CUỘC VIẾNG THĂM HOA KỲ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÀM THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ CÔNG LUẬN

VietCatholic News (Thứ Năm 01/05/2008)



New Haven, CT (Knights of Columbus) – Một cuộc thăm dò tiến hành ngay sau khi Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI kết thúc chuyến viếng thăm Hoa kỳ, cho biết cuộc tông du của ngài có ảnh hưởng mạnh mẽ lên thái độ của công chúng đối với Đức thánh cha, đối với Giáo hội, và nhiều người muốn sống đức tin đầy đủ hơn

Cuộc thăm dò 1013 người lớn (trên 18 tuổi) với sai số 3.1%, được Hội Hiệp sĩ Kha luân bố (Knights of Columbus) tổ chức, và tiến hành do Viện Đại học Maria về Công luận (Marist College Institute for Public Opinion) trong thời gian từ 22 đến 24 tháng 4 năm 2008. Viện này cũng triển khai một cuộc thăm dò tương tự trước chuyến tông du của Đức giáo hoàng, để có thể so sánh kết quả trước và sau cuộc thăm viếng của ngài.

Những điểm chính yếu trong kết quả cuộc thăm dò:

* 65% người Mỹ có cái nhìn tích cực hơn về Đức giáo

hoàng Bênêdictô do kết quả những gì họ thấy và nghe được trong cuộc tông du của ngài

* 52% có cái nhìn tích cực hơn về Giáo hội Công giáo

* Tỷ lệ người Mỹ có cái nhìn tích cực về Đức giáo hoàng Bênêdictô từ 58% trước cuộc tông du, nhảy lên tới 71% sau đó

* Tỷ lệ người mô tả tích cực về Đức giáo hoàng, coi ngài như một nhà lãnh đạo tinh thần, tăng từ 53% (trước) lên 62% (sau)

* Tỷ lệ người mô tả ngài là một nhà lãnh đạo thế giới giỏi giang hoặc xuất sắc, tăng từ 41% (trước) lên 51% (sau)

* Tỷ lệ người nhận thấy ngài giỏi giang hoặc xuất sắc trong khả năng thúc đẩy các mối liên lạc tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác, tăng từ 40% (trước) lên 56% (sau)

* Hơn một phần ba (35%) số người cho biết nay họ theo dõi các giá trị tâm linh của mình nhiều hơn trước do kết quả cuộc thăm viếng của Đức giáo hoàng.

Quan trọng hơn nữa, gần một nửa số người (49%) nay hiểu biết nhiều hơn về lập trường của Giáo hội Công giáo đối với những vấn đề quan trọng, và do đó, một tỷ lệ đáng kể những người Mỹ sẵn sàng thay đổi thái độ cá nhân của mình:

Do kết quả cuộc thăm viếng của Đức giáo hoàng: Cứ 10 người thì có 4 người nói họ có thể sẽ sống cuộc đời đạo đức và quan tâm nhiều hơn đến gia đình trong cuộc sống của họ. Cứ 3 người thì có 1 người có thể sẽ tham gia vào các cuộc bầu cử, các hoạt động cộng đồng và giáo hội.

Hiệp sĩ Tối cao Carl Anderson nói rằng kết quả cuộc thăm dò “chỉ rõ rằng Đức giáo hoàng Bênêđictô đã trao tặng cho người Công giáo Hoa kỳ một vận hội lớn lao. Người Mỹ là một dân tộc đạo hạnh, và họ đáp ứng rất tích cực thông điệp về đức tin, lòng trông cậy và yêu mến mà Đức thánh cha ban ra suốt cuộc thăm viếng của ngài. Bây giờ thì tùy thuộc vào mọi người chúng ta trong cộng đồng Công giáo, hãy đi qua cánh cửa ngài đã mở ra cho chúng ta, và cùng nhau hoạt động để xây dựng một nền văn minh tinh thương.”

III. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

1. PHÁI ĐOÀN CỦA TÒA THÁNH VATICAN SẼ VIẾNG THĂM VIỆT NAM

VietCatholic News (Thứ Ba 06/05/2008)

VATICAN - Như tin các báo trong ngày hôm qua đã đăng tải là một Phái đoàn của Tòa Thánh Vatican sẽ tới Việt Nam trong một tương lai gần mà như tờ Asian News mô tả là "để thực hiện một cuộc viếng thăm có thể dẫn đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao".

Báo chí Việt Nam cũng đã đăng tải nhiều bài về những cuộc gặp gỡ chính thức giữa các viên chức Vatican và Việt Nam, nhất là cuộc điện kiến Đức Giáo Hoàng ngày 25 tháng Giêng năm 2007 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thông Tấn Xã này nói rằng đối với Việt Nam, đó là một thời điểm quan trọng. Vào lúc đó, hai bên thỏa thuận đi theo một lộ trình dẫn đến quan hệ ngoại giao. Thủ Tướng Việt Nam lúc đó cũng thảo luận với Bộ Trưởng Ngoại Giao Tarcisio Bertone của Tòa Thánh về những vấn đề mà cả Vatican lẫn Việt Nam cùng quan tâm.

Asia News trích lời một giáo sư đại học và là người Công giáo sống tại Saigòn nói rằng "cần có quan hệ ngoại giao giữa Giáo Hội Thiên Chúa và chính phủ Việt Nam". Giáo sư này cho biết thêm chắc chắn có nhiều vấn đề cần phải thảo luận, nhưng ông tin rằng việc trao đổi các đại diện có thể giúp hai bên cùng nhau giải quyết và cùng thông báo cho nhau mọi chuyện một cách rõ ràng và đúng lúc.

Kể từ năm 1989, các phái đoàn của Vatican đã thực hiện 14 chuyến qua thăm Việt Nam, khởi sự với chuyến đi đầu tiên do Đức Hồng Y Roger Etchegaray lãnh đạo. Đây được coi như một cử chỉ thiện chí của Tòa Thánh với các tín đồ Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, phái đoàn Vatican sang Việt Nam lần này hội đàm với chính phủ và phái đoàn Bộ ngoại giao Việt Nam chưa thể tiến tới ngoại giao được, có chăng chỉ là thông đạt những bước căn bản cụ thể hầu tương lai có thể tiến tới ngoại giao mà thôi.

Những vấn đề cần giải quyết tức thời lần này là việc bổ nhiệm các giám mục cho các giáo phận còn trống ngôi như Bắc Ninh và Phát Diệm, và các giáo phận có các giám mục đã nộp đơn hưu dưỡng như Thái Bình, hay Ban Mê Thuột, v.v... mà chưa có giám mục thay thế.

Đàng khác một cách cụ thể hơn vấn đề đất đai của Giáo hội cũng cần được giải quyết một cách cụ thể có đường hướng cho tương lai dài, như đã được đặt ra khi nhân vụ Tòa Khâm Sứ bột phát vào tháng Giêng 2008 thì ĐHY Bertone có liên lạc với Bộ ngoại giao và phủ Thủ tướng Việt Nam về vấn đề này.

Những quan tâm khác liên quan tới những căn bản cho tự do tôn giáo và những vấn đề liên quan tới nhân quyền, mở rộng cánh cửa để Giáo hội tham phần vào công cuộc giáo dục than thiếu niên và tái lập lại những bệnh xá và nhà thương, viện dưỡng lão, v.v... hầu phục vụ cho những người nghèo tại Việt Nam.

Thêm vào đó, Vatican tại Liên Hiệp quốc có một vai trò và tiếng nói khá ảnh hưởng và Việt Nam trong năm nay ngồi vào ghế Bảo An của Liên Hiệp Quốc, vì thế nếu thực sự Việt Nam muốn đạt được những bước đi vững mạnh về ngoại giao và ảnh hưởng quốc tế, cần thiết phải có sự hỗ trợ tinh thần của Vatican. Nên trong nghị trình đối thoại chắc chắn sẽ bàn về những điểm cụ thể hầu làm dịu đi những chống đối hay tiêu cực của Việt Nam trên chính trường và ngoại giao quốc tế.

Đóng Nhân

2. TỔNG KẾT NIÊN HỌC 2007-2008 TẠI ĐCV HÀ NỘI

VietCatholic News (Thứ Năm 08/05/2008)

HÀ NỘI - Hồi 9 giờ sáng 07/05/2008 buổi họp tổng kết niên học 2007- 2008 của Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội đã diễn ra tại hội trường chính của nhà trường.

Tham dự buổi họp có Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiêm, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Quý cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Hưng Hóa, Phát Diệm cùng Quý cha trong ban Giám Đốc và Giáo Sư của Đại Chủng Viện.

Sau lời chào mừng của cha Giám Đốc Laurensô Chu Văn Minh, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã long trọng khai mạc phiên họp. Ngài nói: "Trong những năm qua, Bề trên các giáo phận đã dành những gì tốt đẹp nhất cho ĐCV. ĐCV cũng đã được những cha giáo có khả năng và uy tín trên khắp nước giúp đỡ trong việc dậy dỗ, tuy nhiên nhân sự thường trực tại ĐCV vẫn còn thiếu thốn, các cha đồng hành với chủng sinh còn quá ít. Chính vì thế qua buổi họp hôm nay, chúng ta sẽ có dịp nhìn lại sinh hoạt tại ĐCV trong một năm qua để phát huy thêm những thành quả đồng thời khắc phục những thiếu sót hầu công việc đào tạo chủng sinh ngày một tốt đẹp hơn nhằm đóng góp cho Giáo hội những con người xứng đáng hơn..."

Phần một của buổi tổng kết xoay quanh bốn phương diện đào tạo linh mục theo Tông huấn Pastores Dabo Vobis: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, do các cha chuyên trách trình bày.

Phần hai thảo luận về cơ sở và nhân sự cho năm học mới 2008-2009. Theo tin cho biết thì niên học mới, khu nhà cải tạo tại Cổ Nhuế sẽ chính thức đưa vào sử dụng và đón nhận 150 thầy thuộc 2 lớp Triết- học và năm Tu đức.

Sau hơn 1giờ thảo luận sôi nổi về những vấn đề nổi cộm trong việc đào tạo, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã đúc kết và bổ nhiệm cha Phêrô Đặng Xuân Thành vào chức vụ Giám học, cha Giuse Dương Hữu Tinh làm khoa trưởng phân khoa triết tại cơ sở Cổ Nhuế...

Buổi họp đã kết thúc vào lúc 12g cùng ngày.

3. HỢP TÁC LÀM VIỆC CHUNG VỀ GIÁO LÝ GIỮA HAI GIÁO PHẬN NHA-TRANG VÀ QUI NHON

VietCatholic News (Thứ Bảy 10/05/2008)

Ngày 08 và 09-5-2008, dưới sự bảo trợ của Á Thánh Anrê Phú Yên, Ban Giáo Lý Giáo Phận Nha Trang và Ban Giáo Lý Giáo Phận Qui Nhơn đã làm việc chung tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Hợp Anrê Phú Yên thuộc giáo xứ Tuy Hòa.

Trong dịp làm việc chung này, Ban Giáo Lý Nha Trang cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu cho việc áp dụng Chương Trình Giáo Lý Phổ Thông theo tuổi.

Ban Giáo Lý Nha Trang cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu khác: Trước hết cần giúp mỗi giáo xứ có một ban tổ chức giáo lý, các trường và phó ban cần được tập huấn và họp rút kinh nghiệm mỗi năm hai lần. Tiếp đến, Ban Giáo Lý Giáo Phận cần được sự tiếp tay của những Ban Giáo Lý Hạt thật vững. Việc đào tạo giáo lý viên được thực hiện ở hai quy mô giáo phận và giáo hạt. Ngoài ra, cần sớm thành lập Hội Cha Mẹ

Học Sinh Giáo Lý để chính các cha mẹ sẽ thực sự là những giáo lý viên đầu tiên cho con cái mình.

Hai Ban Giáo Lý của hai giáo phận cũng dự kiến sẽ còn có thêm những trao đổi, hợp tác và hỗ trợ trong tương lai, cả về kinh nghiệm, tài liệu và nhân sự đào tạo.

4. ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THĂM CHÙA QUÁN SỨ VÀ CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ VESAK

VietCatholic News (Thứ Bảy 10/05/2008)

HÀ NỘI -- Nhân dịp Đại lễ Vesak, Đức cha Giuse Nguyễn chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam và Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô quang Kiệt, Tổng thư ký đã đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt nam thăm đã đến chùa Quán Sứ thăm và chúc mừng các vị chức sắc và đồng bào Phật tử. Hai đức cha cũng trao thư chúc mừng của Hội đồng Giám mục Việt nam gửi các vị chức sắc và tín đồ Phật giáo tại Việt nam, cùng với sứ điệp của Hội đồng Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh gửi các Phật tử trên thế giới nhân dịp đại lễ này.

(Tiếp theo trang 13)

xác minh”. Điều quan trọng nữa là thanh danh cá nhân anh ta chẳng hề hấn gì, vì cho đến ngày cuối cùng của cuộc điều tra, công chúng vẫn không được hay biết gì về danh tánh của anh ta cả.

Xem ra chiến thuật đánh du kích của kẻ nội thù quả là hiểm độc. Họ có thể nằm trong bóng tối, tinh thoảng phóng ra một cuộc tấn công thần tốc, rồi rút lui êm thấm, thắng thì càng hay mà không thắng, cũng chẳng hề hấn gì. Mà sao bảo là không thắng? Đối với chiến tranh du kích, không thua đã là thắng rồi. Trong cái não trạng hỗn độn của con người thời nay, hình ảnh giả hình của các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhất là Công Giáo, đã nổi bật lắm rồi và việc ấy có phần đóng góp của rất nhiều người Công Giáo. Tiếng nói của các vị khó khăn lắm mới được xã hội lắng nghe. Rất may, chiến thắng ấy của kẻ nội thù không hề ảnh hưởng chi tới nhiệt tâm của những vị lãnh đạo như Đức Cha G. Pell. Không lạ gì, chỉ sau biến cố trên không lâu, ngài được nâng lên hàng hồng y của Giáo Hội.

VŨ VĂN AN



NHÀ SÁCH TÌNH THƯƠNG
DIVINE MERCY BOOKSTORE
LIBRERÍA MISERICORDIA DIVINA

Mailing: 2928 Towers Lane, San Jose, CA 95121
 Gift Shop: 332 E. Santa Clara St. San Jose, CA 95113
 Nhà Sách đối diện Nhà thờ St Patrick - Bên cạnh Nhà Hàng Quảng Đà
 Between 7th & 8th E. Santa Clara Street, Downtown San Jose
 Open Everyday - Mở cửa mỗi ngày - 8:00am - 8:00pm
 Phone: (408) 833-0560
 Email: Mariamen101@yahoo.com

Tu Hội Tình Thương Flowers

Đảm trách mọi dịch vụ về hoa tươi

- * Đám Cưới
- * Đám Tang
- * Lễ sinh nhật
- * Lễ ra trường
- * Design hoa lựa cho tư gia và thương mại

www.divinemercyflowers.com
 332 E. Santa Clara St.
 San Jose, CA 95113

(408) 396-5464
(408) 833-0560

Phong Trào Cursillo-Ngành VN-Giáo Phận San Jose Thông Báo Hai Khóa Học Cuối Tuần 2008

*Để được nói chuyện với Chúa, nghĩa là đẩy mạnh đời sống cầu nguyện
Để nhìn kỹ vào nội tâm, hầu thanh luyện và tái lập trật tự cho tâm hồn
Để biết sống thân mật với Chúa ở giữa đời
Để nhận ra chỗ đứng và vai trò của mình trong cộng đồng Giáo hội*

.....

Phong trào Cursillo, ngành Việt Nam, thuộc giáo phận San Jose sẽ tổ chức hai (2) khóa học vào những ngày giờ như sau :

Khóa Nam : Từ 21/8 đến ngày 24, tháng 8.2008

Khóa Nữ : Từ 28/8 đến ngày 31, tháng 8.2008

Tại Camp St. Francis

Để chuẩn bị hành trang lên đường, Phong trào sẽ bắt đầu tám (8) tuần tinh huấn vào cuối tháng 6 này

Xin quý anh chị sốt sắng tham gia buổi *Ultreya Khai mạc Tỉnh tâm* vào ngày 29, tháng 6.2008 tới đây tại hội trường nhà thương O'Connor từ 12:30 PM đến 3:30 PM

Xin quý Cha và quý Anh Chị tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho các tham dự viên, cầu nguyện cho chúng ta làm tròn sứ mạng được giao phó, đặc biệt cho Ban Điều Hành hai (2) khóa học chu toàn công việc Thầy Chí Thánh tín thác

Rất mong sự hiện diện đông đảo của quý Cha và quý Anh Chi trong ngày khai mạc Tỉnh huấn 29, tháng 6 tới đây.

Thân ái trong Thầy Chí Thánh

Thay mặt Phong Trào,

Joseph Huỳnh Quốc Thu

Nếu cần Đơn Ghi Danh cho Tham Dự Viên hoặc Người Bào Trợ xin vào :

<http://www.Viet-Cursillo.com/html/VPDH/KhoiTien.htm>

Hoặc xin liên lạc với Trưỡng K.T Anh Micae Nguyễn hữu Quang 408 226 5191



**PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA**

**ĐƠN GHI DANH
THAM DỰ TỈNH HUẤN CURSILLO 2008**

KHOÁ NAM # 34VNSJ: 21/08/2008 - 24/08/2008

KHOÁ NỮ # 35VNSJ: 28/08/2008 - 31/08/2008

Tên Thánh: _____ Họ và Tên: _____ Phái: Nam Nữ
Địa Chỉ: _____ Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Zip Code: _____
Điện Thoại Nhà: (____) _____ Số Điện Thoại trong trường hợp khẩn cấp: (____) _____
Email: _____

Ngày Sinh: _____ Tháng: _____ Năm: 19____ Học Vấn: Tiểu Học Trung Học Đại Học
Thuộc Giáo Xứ hay Cộng Đoàn: _____ Thuộc Giáo Phận: _____

Hiện đang sinh hoạt trong Hội đoàn hay Đoàn thể: _____

Gia Cảnh: Độc Thân Có Gia Đình/Có bao nhiêu con: _____ Goá Vợ/Chồng

*Nếu đã lập gia đình, xin cho biết người phối ngẫu đã gia nhập phong trào Cursillo chưa? Rồi Chưa

Nếu rồi, xin cho biết Họ và Tên của người phối ngẫu: _____

*Quý vị có trở ngại gì về sức khoẻ cần được lưu ý trong thời gian Tỉnh Huấn không? Có Không

Nếu có, xin cho biết: _____

* Quý vị có bao giờ điều trị về bệnh tâm thần không? Có Không

Nếu có, xin cho biết: _____

* Quý vị có kiêng ăn và cần được lưu ý không? _____

* Quý vị có bị ngăn trở trong việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể không? _____

* Quý vị phải trong hạn tuổi từ 25 tới 65 tuổi. Tuy nhiên cũng có những trường hợp cứu xét đặc biệt.

Ngày _____ Tháng _____ Năm 2008

Tham Dự Viên Ký Tên

Họ và Tên người giới thiệu hay bảo trợ:

Địa Chỉ: _____ Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Zip Code: _____

Điện Thoại Nhà: (____) _____ Điện Thoại trường hợp khẩn cấp: (____) _____

Email: _____

Thuộc Cộng Đoàn hay Phong Trào: _____ Giáo Phận: _____

Người bảo trợ đã dự khoá: _____ Tại: _____

Ngày _____ Tháng _____ Năm 2008

Ngày _____ Tháng _____ Năm 2008

Linh Mục Quản Nhiệm/Linh Hưởng

Người Bảo Trợ

*****Lưu Ý: Sau khi hoàn tất, xin chuyển về Khối Tiền Cursillo trước ngày 10/06/2008 qua địa chỉ:
Anh Nguyễn Hữu Quang – 3620 Misty Glen Ct. San Jose, CA 95111. Điện Thoại: (408) 226-5191**

SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner \$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

TITLE PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II \$9.00
- Go and Make Disciples, by the
National Conference of Catholic Bishops \$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen \$1.50



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 06/2008



■ **Trường Huấn Luyện :**

Chủ nhật 01/06 từ 6:30PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : LỊCH SỬ GIÁO HỘI

■ **DH Ultreya :**

Chủ nhật 29/06 từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường nhà thương O'Connor, 2101 Forest Ave., San Jose.

CHỦ ĐỀ : TINH THẦN CẦU NGUYỆN

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần thứ NHẤT mỗi tháng theo địa chỉ:
Dao.Joseph@gmail.com

Xin cảm ơn quý anh chị.