



Bản Tin

ULTREYA

Tháng 6 Năm 2008

Tinh Thần Cầu Nguyện



PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM

GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:
2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035

LINH HƯỚNG

LM. Paul Phan quang Cường
 408-362-9958

CHỦ TỊCH

Joseph Huỳnh quốc Thu
 408-946-1910

PHÓ CHỦ TỊCH

Gioan Lê Phạm Hùng
 510-668-7720

THƯ KÝ

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
 408-209-5508

THỦ QUÝ

Maria Nguyễn Kim Dung
 510-791-1309

KHOÍ TIỀN

Micae Nguyễn hữu Quang
 408-226-5191

KHOÍ BA NGÀY

Giuse Nguyễn văn Kính
 408-926-6975

KHOÍ HẬU

Giuse Nguyễn văn Thắm
 408-269-7178

KHOÍ TRUYỀN THÔNG

Joseph Đào Tiến
 408-386-5696

TRANG NHÀ

[http://www.viet-cursillo.com/
index.htm](http://www.viet-cursillo.com/index.htm)

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy
 408-223-9373

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**

Gertrude Nguyễn Hồng Tú
 408-267-3628

PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN

Gioan B. Nguyễn văn Kết
 408-934-1086

PHỤ TÁ KẾ HOẠCH

Giuse Vũ văn Hợi
 408-600-8771

PHỤ TÁ TÀI LIỆU

Giuse Hoàng kế Thế
 408-926-4940

**Chúa Nhật 9 Thường Niên**

NĂM A

June 28, 2008

MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH**I. TIN MỪNG : (Mt 7, 21-29)**

"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : "Lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sùng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh

**II. SUY NIỆM**

Những lời Chúa nói hôm nay khiến ta run sợ. Ngay cả những người làm được những việc phi thường như nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ cũng có thể bị loại ra khỏi Nước Trời. Ngay cả những người làm việc cho Chúa, cho Hội Thánh cũng có thể bị vào nơi khóc lóc nghiến răng. Tại sao thế ?

MỤC LỤC

Sống lời Chúa	2	Hình Ảnh Giới Trẻ Dâng Hoa Mẹ	12
Rollista là Những Chứng Nhân		Cụ Cả Bàn (truyện ngắn)	14
Thúc Đẩy Người ta Hành Động	4	Danh Sách Đóng Tiền—Cảm Tạ	16
Tâm Tình Cha (thơ)	5	Tóm Lược Tin Giáo Hội Trong Tháng	17
Dâng Mẹ (thơ)	6	Thông Báo 2 Khóa Tĩnh Huấn	25
Khóc Mẹ (thơ)	7	Đơn Xin Tham Dự Khóa Tĩnh Huấn	26
Tháng 5 Tháng Hoa	8	Tủ Sách Phong Trào	27
Cảm Nghị Về Tháng 5 Dâng Hoa	11		

Lý do thứ nhất : vì họ **nói mà không làm**. Điều này rất dễ xảy ra cho những ai có nhiệm vụ khuyên bảo dạy dỗ người khác. Cứ nghĩ người khác phải thực hành, còn mình được miễn. Chúa Giêsu gay gắt lên án điều này khi nói với dân chúng : “*Các kinh sư và các người Phariseu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm*” (Mt 23, 2-3). Hôm nay Chúa nhắc lại cho chúng ta : “*Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đáng ngự trên trời, mới được vào mà thôi*”.

Lý do thứ hai : vì họ **làm nhưng không có nền tảng**. Có những người đã nói tiên tri, đã trừ quỷ, đã làm những việc phi thường, nhưng không được Chúa chấp nhận. Vì họ làm theo ý mình chứ không theo ý Chúa Cha. Làm không phải vì tình yêu mến thì dù những việc kinh thiên động địa cũng trở thành vô ích như thánh Phaolô đã căn dặn chúng ta : “*Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần..., được ơn nói tiên tri..., có được đức tin chuyên núi rời non..., có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi*” (x. 1Cr 13, 1-3).

Sau khi lên án những môn đệ giả hiệu, Chúa Giêsu cho biết căn tính của người môn đệ chân chính. Người môn đệ chân chính thao thức lắng nghe Lời Chúa và tìm thi hành thánh ý Chúa. Như



thế người môn đệ chân chính sẽ có những đặc tính sau :

Tìm ý Chúa trên hết mọi sự. Luôn cầu nguyện, cân nhắc để tìm thánh ý Chúa trong mọi sự. Khi tìm được ý Chúa thì mau mắn thực hành ngay.

Từ bỏ ý riêng. Luôn tìm theo ý Chúa, nên sẵn sàng từ bỏ ý riêng. Sẵn sàng chấp nhận những gì trái ý. Không tìm kiếm những thành công lẫy lừng. Nhưng chọn những việc nhỏ bé âm thầm. Chấp nhận cả những thất bại. Chấp nhận sự hiền lành khiêm nhường.

Chính những người môn đệ chân chính mới xây dựng cuộc đời vững chắc. Chính những môn đệ khiêm nhường âm thầm mới xây dựng Hội Thánh trên nền tảng vững chắc. Những thành công bề ngoài như những ngôi nhà xây trên cát, khi gặp khó khăn thử thách sẽ đổ vỡ tan tành. Những hi sinh âm thầm như những ngôi nhà xây trên nền đá vững chắc. Càng

qua gian khổ càng bền vững, càng phát triển mạnh mẽ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành môn đệ chân chính của Chúa, biết xây dựng Hội Thánh trên nền tảng khiêm nhường, từ bỏ ý riêng, thực hành ý Chúa. Amen.



III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

1- Tại sao nhiều người làm được những việc lớn lao kỳ diệu lại không phải là môn đệ Chúa?

2- Người môn đệ chân chính phải có thái độ nào để xây Hội Thánh trên nền đá vững chắc?

3- Chúa Giêsu đã nêu gương xây dựng nhà trên đá thế nào?

TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Rollistas là những chứng nhân thúc đẩy người ta hành động

Được tham dự khóa Ba Ngày và trở lại làm trợ tá nhiều lần trong Khối Giám Học, tôi có cơ hội nghe lại nhiều rollos. Tuy nội dung của các rollos năm nào cũng vậy, nhưng cách trình bày và các cảm nghiệm cá nhân của mỗi rollista khác nhau làm tôi vẫn cảm thấy thích thú khi ngồi ở phòng rollo.

Tôi biết rằng các rollos đều có mục đích giáo huấn, nhưng đó không phải chỉ là những ý tưởng để nghiên ngẫm mà là thúc đẩy người ta hành động. Hay nói cách khác, các sứ điệp của rollos nhằm giúp người nghe thực hành hoá cải.

Trong các khóa Ba Ngày, phong trào chúng ta vẫn áp dụng một cách trung thành phương pháp sư phạm của Cur-sillo. Tôi tin rằng Chúa Thánh Linh luôn hướng dẫn các công việc của chúng ta, nhưng Ngài vẫn muốn xử dụng khoa sư phạm loài người để chúng ta có cơ hội cộng tác vào kế hoạch của Ngài.

Với một đội ngũ trợ tá đông đảo, và ngay cả với những người tuy không thể hiện diện nhưng cũng hiệp thông trong hy sinh và lời cầu nguyện, cùng với bầu khí thân thiện vui tươi, khoá học dễ làm cho khóa sinh sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận các sứ điệp.

Khoá học gồm 15 bài rollos ngắn, kể cả rollo đúc kết của khoá trưởng, nối kết với nhau làm thành một bài dài. Tất cả đều thực hiện với chủ ý dẫn dụ người nghe nhận chân đích thực thân phận của mình, am hiểu cốt lõi người tín hữu, cũng như trang bị các phương thức hành đạo, giúp họ cảm nghiệm tình Chúa và thúc đẩy hoạt động cho Ngài.

Vì vậy, một khi được nghe trình bày các chứng từ tình yêu thương Chúa thể hiện một cách cụ thể trong đời sống người rollistas, người nghe càng mong muốn thay đổi nếp sống cũ để tiến xa hơn trên đường nên thánh.

Mỗi rollo đều có phần lý thuyết, có lý luận. Tuy nhiên, trong thực tế, nếu người rollista càng chú ý phần lý luận, họ càng làm cho người nghe thủ thế, khó tiếp nhận. Tôi nhận thấy rollista nào biết dẫn Lời Chúa, nêu nhiều chứng từ cá nhân và các ví dụ nhỏ thích hợp, họ càng làm cho người nghe dễ đón nhận hơn.

Một điều ai ai cũng ghi nhận là có những lúc cử tọa mất hứng thú theo dõi rollo, nhưng khi đến phần chia sẻ cảm nghiệm, họ đều chăm chú lắng nghe. Với tôi, có một số cảm nghiệm đã được nghe nhiều lần, nhưng khi nghe lại tôi vẫn thấy thực sự bị lôi cuốn vì nó rất gần gũi, rất

thật với mình.

Khi đọc cuốn “Chứng Nhân Hy Vọng—22 Bài Giảng Tĩnh Tâm Cho Giáo Triều Rôma”, của đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, tôi rất thích thú vì các ý tưởng thâm sâu được lồng vào các mẩu chuyện của ngài, đặc biệt các kinh nghiệm ngục tù. Chính đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi nhắc lại các bài giảng của ngài, cũng nói đến các chia sẻ cá nhân rất cảm động này.

Mặc dầu không ai kỳ vọng người rollistas là những nhà thuyết giảng, nhưng thật khó mà chăm chú nghe khi người trình bày cứ nhìn giấy mà đọc, hoặc khi đến hồi kết luận mà diễn giả cứ nói thêm. Tôi rất thích những lời kết ngắn gọn và dứt khoát.

Tôi nghĩ rằng thái độ của người rollistas đóng góp phần lớn cho sự thành công việc trình bày rollo. Một khi họ trình bày với lòng yêu thương chân thật, trong tinh thần khiêm tốn, không giảng dạy mà bộc lộ điều xác tín, nói điều mình sống chứ không lý thuyết suông thì người ta rất dễ đón nghe.

Cố tổng thống Reagan kể lại, khi làm xương ngôn viên cho chương trình thể thao một

TÂM TÌNH CHA

*Tâm tình dịp Tháng Thánh Tâm Thày Chí Thánh
Và Ngày Hiền Phụ.*

Cha ban Ngôi Con xuống thế trần
Đem ơn cứu độ cho toàn dân
Trời Đất từ đó được nối kết,
Nguồn tình thương Cha phúc muôn phần.

Tính yêu Cha lửa cháy bập bùng
Ánh Sáng Linh Thiêng đáng tôn sung
Nguồn Ơn thương xót hi sinh chết
Cho hỡi nhân được sống anh hùng

Tình yêu Cha rộng mở ngàn đời,
Cho tâm hồn hướng về Chúa Trời,
Quyết xa lánh tội lỗi sai sót
Lòng cải hóa mỗi tình sang ngơi.

Tâm Tình Cha thương xót phạm nhân
Dù có kẻ bạc nghĩa vô ân
Hỡi tình nhân ai người tri kỷ
Hãy đến an ủi Cha đôi phần

Khi bóng tối lan qua gian trần,
Gió hiu buồn như tiếng vọng ngân
Tính Thương Cha lan tỏa gọi tưới
Ơn soi sáng tha thứ vô ngần

Trải qua đau khổ tới hiển vinh
Nhờ Cây Thánh Giá đến Phục Sinh
Dậy cho nhân loại biết cách sống
Hòa Thuận Thương Yêu Ơn Anh Bình

Hỡi nhân đến nhận lãnh Ơn Cha
Nguồn tình thương ban Ơn thứ tha
Nhu hương hoa tỏa mùi thơm ngát
Ban Ơn Cứu Độ cho chúng ta

Tâm tình Cha thiết tha gọi mời
“Tứ hải huynh đệ”, con Chúa Trời
“Mến Chúa Yêu Người” luôn thiện chí
Hạnh phúc hồn xác đến muôn đời



LM. THẠCH LINH

DÂNG MẸ !

Con hạnh phúc hân hoan dâng lên mẹ
Từng đóa hoa thơm ngát một trời hương
Là con đây, sắc thắm đẹp trăm đường
Ôi huyền diệu, những nụ hồng đua lượm

Mẹ hạnh phúc khi đàn con bên cạnh
Có đũa đùa vui, nghịch phá lung tung
Có đũa trầm ngâm, ngời lòng nhân ái
Có đũa lỗi lầm, than khóc ăn năn



Mẹ của con muôn đời vẫn vậy
Yêu con nhiều, xua hết những thương đau
Dẫu cuộc đời lắm lúc, gió mưa mau
Mẹ vẫn mãi là bóng râm che mát

Mẹ vẫn mãi là yêu thương bàng bạc
Là bình yên, trái rộng thăm tình thương
Là vì sao soi lối những đêm trường
Là thôi thúc suối nguồn thơ bất tận.

HỒNG ÁNH

(Giới Trẻ Cursillo Kính dâng ngàn đóa hoa lên Mẹ)

KHỐC MẸ !

Mẹ ơi, gọi mẹ chiều nay
Giòng đời trôi nổi đắng cay chắt chùng
Cách xa, không cách xa lòng
Mỗi khi khóc mẹ đôi giòng lệ rơi

Đêm thâu nhẹ tiếng mưa đời
Con nằm trần trọc nhớ lời mẹ xưa
Tâm thân tàn tạ nắng mưa
Nuôi con khôn lớn tranh đua vào đời

Nói sao cho hết biển trời
Vì con mẹ đã mang đời đắng cay
Trên trời có mấy vàng mây?
Là bấy nhiêu sử khắc đầy trong tim

Mưa rơi nước mắt im lìm
Thay cho khóc mẹ nỗi niềm tiễn đưa
Thân cò gãy cánh buồm mưa
Mà con cò nhỏ vẫn chưa bay về

Mẹ ơi, tim nát ê chề
Con thương nhớ mẹ muôn bề nổi trôi
Ôi tàn một kiếp lẻ loi
Tình ly, tình biệt, xa xôi nghìn trùng.

HỒNG ÁNH

(22 tháng 6 năm 2008)



Tháng 5 Tháng Hoa

*“Dâng ...xin dâng lên Mẹ
đời con một đóa hoa lòng...ngàn
đời xin dâng ...hoa tình thương
mến...”*

Hôm ấy, tôi mở email ra đọc thấy trưởng nhóm Nhật Tiến sốt sắng mời gọi quý anh chị trẻ trong nhóm (Cursillo tại San Jose, Ca) nên tình nguyện ghi danh dâng hoa, vì năm nay giới trẻ lại thêm một lần được hân hạnh lãnh nhiệm vụ này.

Một ngày...hai ngày...ba ngày...trôi qua sao thấy mọi người vẫn ăng tinh. Thế rồi ngày sắp tới đã cận kề mà vẫn chưa có rục rịch chi hết, trưởng Nhật Tiến đang từ sốt sắng chuyển sang sốt ruột email ra vận động lần nữa với những lời lẽ tha thiết sao đó mà có một cặp được đánh động can đảm mở hàng ghi danh đầu tiên. Thế rồi, hàng ghi danh rất chạy...cứ người người tiếp nối cho tới lúc đủ số, trưởng Tiến quyết định khóa sổ hẹn một ngày nhất định để tập dâng hoa và còn căn dặn thêm, nhớ đừng sai giờ giây thun theo tập quán người Việt mình nhé.

Thứ Bảy ngày 10/5/2008, vào khoảng 4 giờ chiều tại nhà anh chị Hải & Trâm, là người vốn có tiếng hiếu khách giới trẻ Cursillo đến tá túc-nương nhờ, đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón và chờ đợi. Sơ Tuyết Mai từ San Francisco tuy có bao công việc bận rộn phải lo toan, thế mà Sr. là người tới sớm nhất và đúng hẹn, giờ giây thun Vietnam chính hiệu tương đã biểu vào viện bảo tàng... rất cùng có dịp

lấy ra sai tiếp ...thun giãn ra đến khoảng 5 giờ rưỡi coi như tạm ổn định.

Trong khi phía bên kia bếp, nhóm Cursillitas “huynh trưởng” Trâm lo tiếp nước--nấu ăn đặng chuẩn bị cho các bao tử - đang gây bốc mùi thơm phức hấp dẫn, còn góc bên này Crusillitas “nghĩa sĩ” H. Linh, Hải âu, Tiên nâu ngao nghề cây đàn ghitar trên vai với những ngón bấm điêu luyện nhịp nhàng âm phách - hòa cùng một số tiếng ca phụ họa “nghĩa sĩ” khác, thì ngoài đó dưới sự chỉ huy của Sr. Mai, các trẻ Cursillitas “ấu nhi, thiếu nhi” tuy nhí nhảnh nhí nhố om sòm...đôi lúc hay quên, nhưng khá có kỷ luật trong lúc tập dượt và ngoan ngoãn ra phết lắm.

Sau hơn 1 tiếng rưỡi tập dượt, bỗng mọi sự dường như ngừng lại... sao thế, có chuyện gì làm gián đoạn vậy? À, thì ra đã đến giờ đi viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, thay vì giải lao ít phút, thì ai nấy đều nao nức kéo nhau đi kính viếng Chúa. Hơn một tiếng sau... cuộc kính viếng chấm dứt...thư thái tâm hồn...ai nấy lại rầm rộ đất nhau về tập dượt tiếp.

Đến lúc này, thấy có mấy cái bao tử bắt đầu báo tín hiệu khẩn cấp..., thế nhưng, có lẽ vì bị ám ảnh chuyện “Người tôi tớ đau khổ của Yawêh” trong vườn cây Olives mà ai nấy mới vừa đi thăm xong, nên khó mà nuốt trôi-thảnh thơi thường thức trọn vẹn. Thành ra, ai nấy đành dồn hết trí lực vào tập dượt lần chót --- mong sao cho mau hoàn tất giai đoạn còn

đang dang dở. Cuối cùng các Cursillista “ấu nhi, thiếu nhi, huynh trưởng” thờ phào nhẹ nhõm --- coi như tạm xong --- hân hoan ngồi vào bàn tiệc đã được dọn sẵn sàng và hẹn gặp nhau dượt lại vào lúc 9 giờ 30 sáng Chúa Nhật tuần tới.

Cũng là một bữa ăn thanh đạm như mọi khi, nhưng lần này thì khác...sao nó thấm thía ngon miệng đến thế...có lẽ mọi người đã thấm mệt. Tôi liếc mắt ngoá ra khung trời ngoài kia, màn đêm vẫn dày đặc buông rơi bao phủ vạn vật, gió rít từng cơn như đang cùng chia sẻ hòa lời ca --- điệu múa dâng Mẹ...đâu đây chợt vang vọng thanh khúc, “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em vui vẻ sum vầy bên nhau... họ đang vui hưởng kết quả do công khó mình làm ra ...và sẽ được gặp may”.

Tôi bước ra về ngoài trời thắm lạnh sương vì đã gần 1 giờ sáng, thấy trưởng Tiến còn đang ngồi trong xe chỉ đường về giúp Sr. Mai, bên trong nhà anh chị Hải & Trâm đang tổng dọn dẹp lần cuối.

*“Dâng ...xin dâng lên Mẹ
đời con một đóa hoa lòng...ngàn
đời hy sinh ...thơm ngát lừng
huong...”*

Sáng sớm ngày chủ nhật Utrayal, thời tiết thật là ấm áp, ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi. Như đã hẹn, các chàng với áo trắng, quần đen, trong khi đó thì các cô duyên dáng với những chiếc áo dài đủ màu sắc. Mọi người có mặt đúng 10 giờ sáng để tổng dượt lại

một lần nữa trước khi dâng hoa. Ai nấy đều phấn khởi và một chút lo lắng vì sợ quên những động tác mà đã tập từ tuần trước.

Sr Tuyết Mai liền tập trung mọi người lại và nói sơ qua tổng quát dâng hoa cho các Anh Chị biết trước sẽ làm gì. Sau khi được nghe phần hướng dẫn tổng quát, các Anh Chị được Sr hướng dẫn đi từ dưới hội trường lên bàn thờ và chia thành ra 2 hàng, hàng nam bên phải và hàng nữ bên trái. Sr ra hiệu cho ca đoàn hát bắt đầu hát dẫn nhịp cho các Anh Chị bắt đầu dâng hoa. Nhưng chỉ vài câu đầu của bài hát dâng hoa, đã bắt đầu xuất hiện những động tác sai. Có lẽ sau một tuần bận rộn công việc và không được tập lại nên hầu như mọi người đã quên đi nhiều động tác. Người thì đứng, người thì quỳ, người thì cúi đầu, mọi thứ đã đi trật đường rây. Và tiếng cười bắt đầu bật ra khi nhìn cảnh tượng này vì chẳng ra hình thể nào. Thế là mọi người tập trung hỏi lại Sr chỗ này phải làm sao. Sr cũng lung tung theo vì Sr cũng không nhớ rõ cho lắm. Trong buổi tập tuần vừa rồi, Sr đã cẩn thận nhờ chị Thy Linh ghi chép chi tiết những động tác và bước đi vào một tờ giấy để giúp hôm nay tập lại cho dễ dàng. Nhưng không may là hôm nay, chị Thy Linh lại không mang theo nên thật là khó cho Sr nhớ lại từng chi tiết. Trong khi nhờ chị Thy Linh lái xe về nhà lấy tờ giấy đó thì Sr kêu mọi người tiếp tục tập để Sr có thể từ từ nhớ ra lại. Mọi người lại bắt đầu vừa tập vừa giúp Sr nhớ lại động tác. Thế là mọi người bắt đầu đóng góp ý kiến giúp nhau tập. Người đóng góp ý kiến nhiều nhất là Anh Hùng vì anh có bộ nhớ tốt hơn những người khác nên anh chỉ ra nhiều động tác bị quên. Thế nhưng trí nhớ của anh vẫn chưa giúp buổi tập dâng hoa diễn ra trôi chảy. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ sáng, Sr Tuyết Mai cùng với mọi người cảm thấy rất là lo lắng khi sắp tới giờ lễ mà mọi người vẫn chưa thật sự là tập xong. Giờ này bóng dáng chị Thy Linh vẫn chưa xuất hiện cùng với tờ giấy, nên Sr quyết định thay đổi một số động tác. Thật bất ngờ là động tác mới nhìn thấy đẹp hơn và dễ tập hơn. Mọi người bắt đầu tập lại từ đầu kết hợp những động tác cũ và mới. Công việc tập bắt đầu vận hành tốt nhưng vẫn còn thiếu những chi tiết phụ. Oh chị Linh kia,



một người trong ca đoàn la lên và mọi người ngược mắt nhìn xuống hội trường. Chị Linh xuất hiện với tờ giấy ghi chép trên tay làm mọi người vui hẳn lên. Nhìn nét mặt chị Thy Linh có thể nói, chị đã chạy hết tốc lực để về nhà lấy cho được tờ giấy ghi chép để mang lên cho Sr kịp thời gian. Thời gian không còn nhiều, Sr yêu cầu mọi người cố gắng tập trung để nhớ những chi tiết bổ xung. Từng chi tiết được Sr chỉ ra làm sao thể nào cho đẹp. Mọi người vừa tập và cố gắng nhớ những chi tiết bổ xung đó. Gần 12 giờ trưa, Sr cho mọi người tập trung lại thành vòng tròn cầu xin Đức Mẹ giúp đàn con bé nhỏ trở thành những đóa hoa nhỏ dâng Mẹ. Xin Mẹ nhìn tâm lòng thành kính của chúng con hơn là những động tác dâng hoa.

Sau khi dâng lời nguyện xong, mọi người được nghỉ giải lao để chuẩn bị. Các chàng thì được cài hoa trên ngực áo bên phải có cùng màu sắc với áo dài tương ứng với các cô đi bên cạnh. Phía các cô thì có hoa cài trên đầu và hoa cầm ở 2 tay cũng có màu sắc tương ứng với áo dài đang mặc. Nếu ai chuẩn bị xong thì có thể đi uống nước hoặc ăn chút gì cho đỡ đói.

Cuối cùng giờ phút dâng hoa đã đến, 2 hàng nam và nữ cùng Cha chủ tế tiến bước từ cuối hội trường lên bàn thờ. Sau khi Cha chủ tế cho mọi người an tọa, ca đoàn bắt đầu hát để dẫn nhịp cho đoàn dâng hoa bắt đầu. Ở phía dưới, cộng đoàn cũng đưa 2 tay lên cao như thể hoà với đoàn dâng hoa để kính lên Mẹ những đóa hoa lòng.

Buổi dâng hoa được kết thúc với lời khen là đẹp và đều. Đây có lẽ là ơn đặc biệt Mẹ ban cho đoàn con bé nhỏ này vì khi tập cũng không được đều như vậy. Chỉ biết khi ra về, đoàn con bé nhỏ vẫn vọng câu hát trong đầu.

“Dâng ...xin dâng lên Mẹ đời con một đóa hoa lòng...ngàn đời hy sinh ...thơm ngát lòng hương...”

THY LINH & NHẬT TIỀN



Cảm nghĩ về tháng 5 dâng hoa cho Mẹ Maria!



Hàng năm vào tháng 5 người công giáo chúng ta trên toàn thế giới hướng về một người mẹ chung của nhân loại, một người mẹ vô nhiễm nguyên tội đó là Mẹ Maria. Một người Mẹ đoái nhìn và bầu cử trước nhan Thiên Chúa về một nhân loại đang suy đồi trong văn hóa sự chết. một nhân loại đang trên đà tự hủy diệt bằng bom nguyên tử.



Để tỏ lòng biết ơn vô bờ bến của Mẹ Maria. Đoàn con bé nhỏ Việt Nam Cursillo trong những đoàn con còn niềm tin vào thế giới hằng sống đời đời mà Ngôi Lời đã mua bằng máu Châu Báu của Ngài, đã dâng lên Mẹ Maria một đóa hoa tâm hồn và lời kinh sốt sắng nhất.



Thật là một ngày dâng hoa đầy công phu và đầy ý nghĩ của các anh chị em đã làm em rơi lệ trong lòng. Bên cạnh là một tài dẫn dắt tài tình của đầy lòng mến yêu giới trẻ của sour Tuyết Mai đã làm từng bước đi nhẹ nhàng, từng ánh mắt, từng trang phục áo dài xanh da trời và áo sơ mi trắng của các anh chị đã nói lên lòng tôn sùng Mẹ Maria với tất cả lòng mến của cả đoàn con Cursillo nói chung và mọi người đang hiện diện nói riêng. Buổi dâng hoa muốn nói lên tất cả đoàn con bé nhỏ dâng về Mẹ cả tâm hồn, tấm lòng, con tim, khối óc, nhịp thở, hành động lời nói nghiêm trang nhất Như một lời kinh nguyện cảm tạ ơn Mẹ Maria.



Đoàn dâng hoa muốn tỏ cho Mẹ từ trời cao xin Mẹ nhìn đoái thương đoàn con hết lòng kính yêu Mẹ với tất cả tấm lòng quyện vào lời ca ngọt ngào của ca đoàn. Cung kính dâng Mẹ đóa hoa tươi đẹp nhất trần thế. Xin Mẹ xoa dịu vui buồn của một năm miệt mài lo âu sinh hoạt vất vả trên trần thế. Nhưng chúng con luôn nhớ đến Mẹ Thiên Đàng hằng ngày hằng giờ và đêm về bằng dăm ba kinh kính mừng tỏ lòng hướng về Mẹ Maria ở trên trời cao.

BILL HOANG

GIỚI TRẺ CURSILLO DÂNG HOA TẠI ĐẠI HỘI ULTREYA THÁNG 5-2008







Cụ Cả Bà

Cụ Cả Nguyễn Huy Bà cố gắng giữ 45 phút đi bộ mỗi buổi sáng. Cụ đã 89 tuổi nhưng sức khỏe tương đối, tinh thần minh mẫn. Từ thiếu thời, tính tình cụ đã cẩn trọng, cung cách xử thế tế nhị, phân minh phải trái. Hiện nay cụ sống một thân một mình tại Sanjose. Vợ con cụ ở thành phố New Orleans – tiểu bang Louisiana xa xôi...

Hôm nay cũng như mọi ngày, cụ vừa đi bộ vừa suy tư điều gì đó. Bỗng nhiên cụ cảm thấy hoa mắt, gò má bên phải ngang sóng mũi bị co giật, ban đầu nhẹ nhẹ, rồi tăng dần. Cụ đi chậm lại, cẩn thận từng bước. Đứng dựa lưng vào cột đèn, cụ chuyển chiếc gậy qua tay trái, dùng ngón tay trỏ của bàn tay phải tự bấm huyết vào chỗ đang bị co giật. Cụ tự bấm huyết như vậy tạm thời giảm đau nhức, chảy

nước mắt và co giật. Việc chữa trị có kết quả khá tốt, nhưng đồng thời cụ bị “mỏi mệt về tiền bạc” so với “tiền già” ít oi của cụ. Vì mặc dù Medical đã chi trả rồi, riêng phần cụ phải trả thêm 20 đô la cho bác sĩ mỗi lần khám bệnh. Cụ năn nỉ, tả oán đủ điều mãi bác sĩ mới chịu cấp giấy giới thiệu cụ đi bệnh viện Bascom...

Cụ Cả Bà sống lặng lẽ âm thầm, hiếm khi giao du người chung quanh. Duy chỉ có ông Lê hùng Khanh, tuy nhỏ hơn cụ gần 20 tuổi mà cụ có lòng quý mến. Một người già, và một người ít gia hơn nhưng tính tình tương đắc, quan niệm sống gần gũi, dễ thông cảm. Có lần cụ Bà tâm sự: “Sau năm 75 họ buộc tôi là thành phần lãnh đạo tư tưởng phản cách mạng, đi tù hai năm. Chú Khanh biết không, tuy tôi vắng nhà chỉ có hai năm thôi mà đã có biết bao

thay đổi. Tôi muốn nói đến sự thay đổi lòng dạ con người trong chế độ mới. Thật đau xót vô cùng, tôi phải chứng kiến và hứng chịu sự thay đổi lòng dạ ấy của chính vợ tôi! Chuyện đơn giản, vợ tôi đã dùng tiền của dành dụm của gia đình để “giúp đỡ quá hào phóng” cho bà con của bà từ miền Bắc vào. Trong lúc tương lai quá đen tối, vợ chồng tôi không biết làm ăn buôn bán gì, mà cư xử như thế thì thật khó hiểu. Bằng tình yêu thương chân thật, tôi đã biết bao lần tìm đủ mọi ngõ ngách tình cảm thiêng liêng vợ chồng, trách nhiệm với con cái, rồi tâm lý xã hội, tâm lý con người, để thuyết phục, giảng giải hơn thiệt, kêu gọi sự hiểu biết, thông cảm. Nhưng không có đối thoại, mà chỉ có cố chấp, làm theo ý riêng”. Ông Khanh lắng nghe và muốn có ý kiến. Cụ Cả như hiểu ý, nói

tiếp: "Có lẽ chú Khanh thắc mắc là tôi có cầu nguyện không? Nhiều lắm chứ chú. Tôi tự xét mình sâu sắc, rồi cầu nguyện tha thiết, van nài Chúa-Mẹ mở lòng sửa trí cho tôi và vợ tôi. Tôi đi khẩn nguyện ở nhiều nơi. Nhưng có lẽ Chúa có đường lối của Chúa. Có thể Chúa gởi cho tôi một thông điệp về hy sinh, tha thứ và chấp nhận nghịch cảnh chẳng? Hoặc có thể Chúa thử thách đức tin tôi như xưa kia Ngài thử thách tổ phụ Abraham và ông Gióp?"

Cuối cùng tôi và cậu con trai vượt biên, vợ tôi và cô con gái không đi.

Tám năm sau, con trai tôi bảo lãnh mẹ và em qua Mỹ, thành phố New Orleans. Tôi mừng lắm, thời gian tám năm đã đủ xóa nhòa một quá khứ không vui. Nhưng không phải vậy. Có thể bà ấy còn mang mặc cảm sai trái, nhưng muốn thỏa mãn tự ái cái nư của người đàn bà, hoặc muốn giấu kín nỗi bức tức trong lòng khi sự "giúp đỡ quá hào phóng" bị đáp trả bằng vô ơn, vênh váo của những con người trong chế độ mới. Thực ra, đó chỉ là nhận xét chủ quan và phiến diện của tôi thôi". Cụ Cả Bân trầm ngâm một chút rồi nhìn ông Khanh phân trần:

"Tôi không biết làm sao hơn được nữa để giữ sự êm ấm cho gia đình vợ con, và sự bình an cho tôi. Tôi quyết định qua Cali sống một mình, dù bỏ mọi sự". Ông Khanh cảm thương người bạn vong niên, thân mật hỏi: "xin lỗi cụ, cụ có buồn về cuộc sống cô đơn, hay phiền trách gì Chúa không?". Cụ Cả Bân chân thành trả lời: " Nói thật với chú, sống thui thủi một mình, nhất là khi đau ốm, đi chẳng muốn đi, ăn chẳng muốn ăn...thì cũng buồn lắm chứ. Sau cái ngày đen tối của tháng tư, tôi cảm nhận thật rõ ràng một chân lý, điều mà tôi vẫn biết, nhưng chưa hề cảm nhận sâu sắc. Đó là đời con người dù có trăm năm cũng chỉ là nháy mắt so với sự vô cùng của trời đất. Điều gì cũng có một thời của nó. Vinh-nhục, được-mất, khen-chê, giàu-nghèo, hạnh phúc-khổ đau v.v chỉ là lẽ sống vô thường của con người trần thế. Là người Công Giáo, chắc chú đồng ý, Quê Hương thật của chúng ta không phải ở cõi nhân gian này, mà là Nước Chúa Hằng Sống, hạnh phúc viên mãn trên Thiên Quốc.

Tôi vui sống đơn côi trong cảnh già, có khi bệnh mấy ngày liền, dậy không được, đi không nổi, chỉ uống chút sữa...Tôi coi

đó như lời kinh dâng lên Thiên Chúa. Chính những lúc ấy, tôi thực sự cảm thấy gần Chúa lắm. Chúa thương đến với tôi, Chúa an ủi tôi, Chúa nâng đỡ tôi ...Tôi diễm phúc được sống trọn vẹn trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đó là khao khát của tôi từ khi đưa hai tay lên nhận "Tờ Sự Vụ Lệnh" từ tay Cha Linh hướng tại trung tâm Bêtanía, họ Chí Hoà Saigon, cho mãi đến giờ này. Đó cũng là những điều tôi cố gắng sống hằng ngày, là tâm nguyện trong Kinh Dâng Ngày của tôi. Ước nguyện sau hết của tôi, là được Chúa gọi ra khỏi thế gian trong khiêm hạ, thanh thản, và trọn niềm tín thác. Lời kinh xin vâng cuối đời của tôi chỉ ước mong được như vậy.

Lạy Thầy Chí Thánh con vạn tạ Chúa, Thiên Chúa của con".

ANRÊ LÊ ĐÌNH KHÔI



đài phát thanh, ông luôn hình dung thánh giả là những người bạn cùng trang lứa của ông đang ngồi trong quán hốt tóc nghe ông tường trình, và ông đã nói với hết tâm tình. Khán giả, vì vậy, rất tán thưởng các bài tường thuật của ông.

Một khi các rollistas trình bày các chứng từ tình yêu Chúa với các việc làm cụ thể, họ thúc đẩy người nghe hành động thay đổi nếp sống cũ.

Người rollistas cần khiêm tốn, nhưng cũng đừng quá ngần ngại trong việc chia sẻ những ơn lành Chúa đã ban cho mình. Khoá sinh chắc hẳn cảm thấy được khích lệ nhờ những chia sẻ đó. Thánh Ignax-iô Loyola nói rằng, ma quỷ thấy đầy tớ Thiên Chúa tốt lành và khiêm nhường thì nó xúi người đó đừng nói ra vì sẽ mang tội háo danh, tâng bốc vinh dự cá nhân. Vì vậy, ma quỷ cố làm sao để người ta đừng nói về ơn lành của Chúa nhằm ngăn cản ơn ấy sinh ích nơi người khác.

Chúng ta cần nhớ lại và loan truyền những ơn lành đã lãnh nhận để không những khích lệ người nghe mà còn giúp chính mình thực hiện những việc cao cả hơn nữa trong cuộc sống.-

TRẦN HIẾU

DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ CURSILLISTA **ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 5-2008**

1. Nguyễn Hứa	\$20.00
2. Nguyễn Ngọc Anh	\$20.00
3. Trần Bích Hợp	\$20.00
4. Anna Nguyễn Thu Nguyệt	\$20.00
5. Maria Trần Thị Khương	\$20.00
6. Anna Hoàng Thị Khen	\$20.00
7. Paul Trần Đình Phương	\$20.00
8. Vũ Duy Đạt	\$50.00
9. Nguyễn Trần Duy	\$50.00
10. Phạm Kim Tuyền	\$50.00

TỔNG CỘNG: \$ 290.00

Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liêm, xin quý anh chị liên lạc chị Thủ Quỹ Phong Trào tại địa chỉ:

Maria Nguyễn Kim Dung
421 Cherry Manor Ct.
Fremont, CA 94536



**Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam,
Giáo Phận San Jose,**

**Chân thành cảm ơn
Anh chị DUY & TUYẾN,**

**Đã tặng cho Văn Phòng Ban Điều Hành một
máy Copier/Printer, để xử dụng in ấn Tài
Liệu cho 2 khóa Tỉnh Huấn năm nay.**

**Xin Thày Chí Thánh trả công bội hậu cho
anh chị.**

TM. VP/BDH

Curs. Giuse Nguyễn Văn Kính

TÓM LƯỢC TIN TỨC GIÁO HỘI TRONG THÁNG



II. TIN TÒA THÁNH VATICAN

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG G. W. BUSH

VATICAN - Sáng 13-6-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tổng thống Hoa Kỳ George Bush và Phu Nhân Laura, theo một nghi thức ngoại thường.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: để đáp lại cuộc tiếp đón nồng nhiệt Tổng thống Mỹ đã dành cho ĐTC trong cuộc viếng thăm Hoa Kỳ, cuộc tiếp kiến này không theo nghi thức thông thường.

Khi tổng thống và phu nhân, có Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh là bà Mary Ann Glendon tháp tùng, đến tháp thánh Gioan trong nội thành Vatican vào lúc gần 11 giờ, ông bà đã được ĐTC tiếp đón. Sau đó ngài và Tổng thống đã hội kiến thân mật ở lầu trên trong vòng gần nửa giờ. Trong dịp này, ĐTC tái cảm ơn Tổng Thống về sự tiếp đón tại Mỹ và tại tòa Nhà Trắng, cũng như về dự dân thân bảo vệ các giá trị luân lý cơ bản. Các vị nói về tình hình quốc tế, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Âu Châu, Trung Đông, sự dân thân cho hòa bình tại Thánh Địa, sự hoàn cầu hóa, cuộc khủng hoảng lương thực và mậu dịch quốc tế, việc thực thi các mục tiêu đề ra trong Ngân Năm Mới.

Sau cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng và tổng thống sẽ đi dạo trong Công Viên Vatican trong khi Ca Đoàn Sistine Chapel sẽ trình diễn cho họ.

Tháp Thánh Gioan là nơi Đức Gioan Phaolô 2 cư ngụ tạm thời khi mới được bầu làm Giáo Hoàng trong khi chờ đợi tu bổ căn hộ của ngài trong dinh Tông Tòa. Về phần ĐTC Biển Đức 16, khi mới đắc cử, ngài ở lại trong nhà trọ Thánh Marta, và ĐHY Bertone đã cư ngụ tại tháp Thánh Gioan trong khi chờ đợi tu bổ căn hộ của ngài. Đây cũng là lần đầu tiên một vị Tổng thống được ĐTC tiếp kiến tại tháp này. (SD 13-6-2008)

ĐTC BỔ NHIỆM ĐHY ANTONELLI LÀM BỘ TRƯỞNG VỀ GIA ĐÌNH

VietCatholic News (Thứ Bảy 07/06/2008 12:46)

Vatican- Hôm nay thứ bảy, ngày tháng 06-08, Tòa Thánh thông báo: ĐTC bổ nhiệm ĐHY người Ý Ennio Antonelli làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình để kế nhiệm ĐHY người Colombia Alfonso Lopez Trujillo qua đời hôm 20 tháng tư vừa qua.

ĐHY Antonelli, 71 tuổi, ngài làm Tổng Giám mục Giáo phận Florence nơi ngài nổi tiếng là vị Hồng Y bảo thủ ôn hòa. Ngài sát cánh với Focolari, là một phong trào giáo dân công giáo sống đời sống cộng đoàn và dân thân cho các hoạt động bác ái và đối thoại liên tôn.





ĐHY Antoneli kế nhiệm « chức bộ trưởng về gia đình » của Tòa Thánh thay cho ĐHY

Lopez, nhân vật quan trọng đã qua đời ở tuổi 72. Ngài nổi tiếng về những lập trường mạnh mẽ chống phá thai hoặc hôn nhân đồng tính, là hành động mà Giáo Hội công giáo lên án.

Hội đồng Giáo hoàng về gia đình được giao trọng trách sắp đặt các hoạt động của Giáo Hội và đào sâu Giáo lý trong lĩnh vực gia đình. Giáo lý dựa trên khái niệm gia đình, gia đình được hình thành từ hôn nhân không thể chia lìa giữa người nam và người nữ, không dùng các phương pháp ngừa thai khác ngoài phương pháp « tự nhiên », tức là kiêng cử.

TÒA THÁNH SẼ GỬI MỘT VỊ GIÁM MỤC TỚI THAM DỰ LỄ KHAI MẠC THẾ VẬN

VietCatholic News (Thứ Ba 10/06/2008)

Vatican (Reuters) – Một viên chức Vatican hôm nay cho biết Tòa thánh sẽ gửi một giám mục Hong Kong, đại diện cho Giáo hội Công giáo, dự lễ khai mạc Thế vận hội, nhưng rõ rệt vẫn chưa có dấu hiệu khai thông về liên hệ ngoại giao giữa hai bên.

Viên chức nói trên, không nêu danh tính, nói với thông tấn xã Reuters: “Đã có những dấu hiệu bình thường cho biết có sự cải tiến trong các mối quan hệ của chúng tôi với Trung quốc nhưng còn lâu dài và khó khăn. Tôi chưa thấy có được sự khai thông trong một tương lai gần.”

Viên chức Tòa thánh nói rằng giám mục John Tong Hon, phụ tá giáo phận Hong Kong, sẽ đại diện Giáo hội và gián tiếp đại diện cho Vatican là một quốc gia có chủ quyền.

Sự hiện diện tại Thế vận hội của Đức giám mục Tong, người được chỉ định sẽ kế nhiệm Hồng y Joseph Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun) là dấu hiệu mới nhất trong một loạt những dấu hiệu làm tan băng giá trong mối quan hệ giữa Vatican và chính quyền cộng sản Bắc kinh.

Con số từ 8 đến 12 triệu người Công giáo tại Trung quốc bị phân chia thành hai Giáo hội, một được đảng cộng sản cầm quyền chấp thuận, và một Giáo hội “chui” trung thành với Đức giáo hoàng.

Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã đặt việc cải tiến mối quan hệ với Trung quốc thành một trong những mục tiêu chính của triều đại giáo hoàng, đã nói rằng Thế vận hội Bắc kinh sẽ “có giá trị to lớn đối với nhân loại”.

Tháng trước, Vatican tổ chức một cuộc trình diễn âm nhạc từ trước chưa từng có, do ban nhạc đại hòa tấu của Trung quốc biểu diễn, và vị đại sứ của Bắc kinh tại Rome lạc quan tuyên bố về việc khai thông bế tắc có thể sớm xảy ra.

Nhưng viên chức của Vatican nói tình hình “chưa được lạc quan” như lời ông đại sứ Trung quốc phát biểu, và cho biết thêm rằng hiện nay Trung quốc cần Vatican hơn Vatican cần Trung quốc.

Trung quốc nói rằng trước khi phục hồi quan hệ đã bị cắt đứt 2 năm sau khi cộng sản chiếm lãnh thổ năm 1949, Vatican phải trước hết cắt đứt quan hệ với Đài loan, bị Bắc kinh coi là một tỉnh ly khai.

Nguồn tin từ Vatican nói rằng không có kế hoạch giảm thiểu sự hiện diện của Vatican tại tòa đại sứ ở Đài loan. Vị đại diện lâm thời mới được chuyển chuyên khỏi Đài bắc sẽ được một nhà ngoại giao khác thay thế.

Vatican đã giữ duy trì cấp bậc ngoại giao tại Đài loan ở mức thấp từ nhiều thập niên qua, và nguồn tin đã bác bỏ các phúc trình cho rằng Tòa thánh có kế hoạch hạ thấp hơn nữa.



VATICAN TÁI KHẲNG ĐỊNH VIỆC PHONG CHỨC NHỮNG NGƯỜI NỮ LÀ BẤT THÀNH SỰ

VietCatholic News (Thứ Hai 02/06/2008)

VATICAN (Zenit.org).- Bộ giáo lý Vatican đã dứt khoát quyết định việc phong chức người nữ là bất thành sự.

Sắc lệnh chung “Về Tội Cố Ý phong Chức Thánh cho một người Nữ” được phổ biến hôm thứ Sáu 30/5 trên trang đầu báo Quan Sát Viên Roma (L’Osservatore Romano), tờ báo vatican. Và sắc lệnh này “có hiệu lực ngay.”

Bộ Giáo Lý Đức Tin tuyên bố trong bản văn vắn tắt rằng làm vậy là bảo vệ “bản tánh và sự thành sự của bí tích các chức thánh.”

Bản văn khẳng định rằng “kẻ nào cố ý ban các chức thánh cho một người nữ, cũng như người nữ nào có thể đã cố ý lãnh các Chức Thánh, thì bị phạt tuyệt thông ‘tiền kết’”, nghĩa là, một phạt tuyệt thông đương nhiên.

Sắc lệnh được ký bởi chủ tịch của Bộ, Đức Hồng Y William Levada, và thư ký của bộ Vatican, Tổng Giám Mục Angelo Amato.

Đức Tổng Giám Mục giải thích Giáo Hội tái khẳng định tính chất độc nhất này vì một “lý do căn bản độc đáo”. “Giáo Hội không cảm thấy mình có quyền thay đổi ý muốn của Đấng Sáng Lập, là Chúa Giêsu Kitô.”

Sắc lệnh, cũng nhắc tới cũng một phạt này áp dụng cho Bộ Giáo Luật các Giáo Hội Đông Phương, nói rằng “Các Giáo Hội phương Đông xưa và những Giáo Hội Chính Thống tuân giữ cũng một kỷ luật của Giáo Hội Công Giáo.”

Về việc tuyệt thông đương nhiên, vị giám chức đã nói rõ rằng người bị phạt tuyệt thông bị ngăn cấm “không được tham gia bất cứ cách nào như một thừa tác viên trong việc cử hành hy lễ Thánh Thể hay là trong một nghi thức nào khác thuộc phạm vi công cộng,” không được cử hành những bí tích hay những á bí tích và không được nhận lãnh các bí tích,” cũng như không được “thi hành những phận sự trong những nghi lễ hay những thừa tác vụ hay là những cố gắng giáo sĩ bất kể những thứ đó là “hay là phát xuất từ “những hành vi quản trị.”

Ngài nói thêm “phạt tuyệt thông là một hình phạt đượ liệu, “ như “ phạt ấy kêu gọi sự sám hối, sự cải thiện và sự phạt tạ vì tội.”

Đức Tổng Giám Mục Amato kết luận phạt tuyệt thông “được giải khi người đương sự chứng tỏ sự sám hối chân thành và cam kết theo giáo lý và kỷ luật đúng của Giáo Hội”.

Ngài nói thêm, “tôi công bố rằng Giáo Hội không có quyền nào trao chức linh mục cho những người nữ và phán đoán này phải được tuân giữ dứt khoát bởi mọi người tín hữu của Giáo Hội.”

II. TIN GIÁO HỘI HOA KỲ

TGP LOS ANGELES CÓ THÊM 3 LINH MỤC GÓC VIỆT NAM TRONG TỔNG SỐ 12 TÂN LINH MỤC

VietCatholic News (Thứ Bảy 31/05/2008)

LOS ANGELES – Thánh lễ rất trọng thể truyền chức linh mục 12 phó tế của Tổng giáo phận đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Các Thiên Thần của TGP Los Angeles vào lúc 9 giờ sáng hôm nay do ĐHY Roger Mahony chủ phong, cùng với sự hiện diện của tất cả 7 giám mục phụ tá, chừng trên 350 linh mục, một số đông các nam nữ tu sĩ, và gia đình của các tân linh mục cũng như giáo dân các giáo xứ, tổng cộng trên 3.500 người tham dự.

Ít khi một nghi lễ nào trong năm mà nhà thờ chính tòa đầy chật người như hôm nay, không còn một chỗ



trông. Mỗi tân linh mục chỉ được dành cho 150 vé chỗ ngồi cho gia đình và thân nhân, cộng thêm số người thuộc các ban ngành, ca đoàn, các thừa tác viên... nên nhà thờ càng trở nên âm cúng vô cùng.

Lớp 12 tân linh mục được phong chức hôm nay là lớp linh mục đông nhất từ năm 1998. Trong số này một nửa là sinh tại ngoại quốc, trong số 6 tân linh mục sinh ngoài Hoa Kỳ, có 3 là người gốc Việt Nam: tân LM Trần Chí Hiếu, tân LM Nguyễn Tuấn Long và tân LM Lê Hồng Thái. Đây là điều hãnh diện cho cộng đồng Công giáo Việt Nam. Tuổi của các tân linh mục từ 29 đến 49, tuy nhiên 3 tân linh mục Việt Nam đều là những vị trẻ trung đầu nhiệt huyết.

Trong bài giảng, ĐHY nói tới kinh nghiệm cuộc đời linh mục của cá nhân ngài, mọi sự đều là những bước “bắt ngờ”, từ khi mới làm linh mục, được cử đi du học, gọi làm giám mục, thay đổi giáo phận, gọi làm hồng y... và ngay cả những năm tháng qua đương đầu với xi căng đan tình trạng lạm dụng tính dục của giáo sĩ trong giáo phận. Thế nhưng ĐHY khuyên các tân linh mục hãy sống trong niềm hy vọng và phó thác hoàn toàn vào lòng yêu và quan phòng của Thiên Chúa.

Ngài lập đi lập lại sứ điệp là “hành động thiết yếu nhất của cầu nguyện là đứng trước mặt của Chúa mà không được bảo vệ nào hết”... Có nghĩa là cuộc đời của linh mục sẽ phải chờ đợi những bất trắc và thử thách, mình không muốn, không là nguyên nhân... nhưng chúng vẫn xảy ra như thường, linh mục phải biết và sẵn sàng chấp nhận... vì Chúa và vì ơn gọi của mình.”

Một điểm đặc biệt nhất cho người Việt Nam là trong thánh lễ truyền chức hôm nay có sự tham dự tích cực của sắc thái văn hóa Việt Nam: Vũ đoàn của VietCatholic gồm gần 20 em đã được tổng giáo phận mời trình bày bài Vũ phụng Vụ “Tình Chúa yêu con” khi hợp với cộng đoàn Dân Chúa dâng lễ tế của ngày hôm nay là chính các tân linh mục, nhất là hợp lòng quảng đại của các cha mẹ và anh em các tân chức dâng lên cuộc sống trong đời dẫn thân phục vụ mới. Các em thiếu nữ xinh tươi trong trắng trong lứa tuổi 15, 16 với hai màu áo hồng và xanh màu trời đã nhịp nhàng trang trọng múa những điệu dâng tiến hoa tươi và hoa lòng hợp với của lễ 12 bánh rượ. Tiếng hát của Kim Thúy thuộc VietCatholic với giọng điệu quyết tâm và trầm ấm vang lên hòa điệu cùng tiếng đàn đại tấu cảm hòa nhịp trong cử điệu hân hoan dâng tiến của các em với các bó hoa tươi thắm trên các đôi tay dâng lên, dâng lên tận trời cao và cho đời, cho người...

Thánh lễ phong chức hôm nay, các tân linh mục được đồng tế lần đầu tiên với giám mục của mình là ĐHY Mahony, các giám mục –phụ tá và chung quanh là các bật đàn anh đi trước.

Chừng 10 năm trước, TGP Los Angeles có tới 1,400 linh mục phục vụ, nhưng nay vì một số linh mục già yếu đã hưu dưỡng, hay đã qua đời mà số tân linh mục không có nhiều, mỗi năm có tới cả từ 50 đến 100 linh mục hưu dưỡng, Ai sẽ là những người thay thế?

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện không riêng gì cho TGP Los Angeles mà cho toàn Giáo hội của Chúa.

CHÍN TRÊN MƯỜI NGƯỜI MỸ TIN VÀO THIÊN CHÚA VÀ TÁM TRÊN MƯỜI NGƯỜI TIN VÀO PHÉP LẠ

VietCatholic News (Thứ Hai 23/06/2008)

WASHINGTON DC - Ngày 23 tháng 06 năm 2008 (AFP), theo một cuộc khảo sát của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew công bố hôm thứ Hai cho biết chín trên mười người Mỹ tin vào Thiên Chúa và gần tám trên mười người tin vào các phép lạ.

Người Mỹ tin vào thiên đàng (74%) nhiều hơn tin vào hỏa ngục (59%), nhưng đa số nhìn nhận về con đường cứu độ khác nhau.

Khoảng 70 % người Mỹ gia nhập tôn giáo cho rằng nhiều tôn giáo có thể dẫn đến sự sống vĩnh hằng.

Sáu trên mười người Mỹ cho rằng Thiên Chúa là Đấng mà mọi cá nhân có thể có quan hệ với Người, trong khi một phần tư, mà đa phần là Do Thái và Hindu (Ấn Độ) cho rằng Thiên Chúa là sức mạnh vô nhân.

Ba phần tư người Mỹ khẳng định đọc kinh ít nhất mỗi tuần một lần.

Cuộc khảo sát dựa vào cuộc phỏng vấn 35.000 người, cuộc khảo sát cũng quan tâm đến quan hệ giữa chính trị và tôn giáo. Những tín đồ theo giáo phái Moc-mon có vẻ như bảo thủ hơn, trong khi các tín đồ Do Thái, Hindu và Phật giáo thường thuộc cánh tả, theo cuộc khảo sát.

PHẢN ỨNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ VỀ BẢN NGHIÊN CỨU PEW MỚI CÔNG BỐ.

VietCatholic News (Thứ Tư 25/06/2008)

Washington, DC (CNA) – Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã đưa ra lời phát biểu để trả lời cho công trình nghiên cứu của Diễn đàn Pew về Tôn giáo và Đời sống Công cộng. Theo bản nghiên cứu này thì dân chúng Mỹ có một tiến trình đi vào tôn giáo không theo giáo điều.

Trong cuộc nghiên cứu, Diễn đàn Pew đã tiến hành phỏng vấn 35 ngàn người thành niên và đã công bố ước định kết quả như sau: Trong số người Mỹ thành niên có

- 92% nói họ tin vào Chúa hoặc một “vị thần linh phổ quát”
- 74% nói họ tin có cuộc sống ở đời sau
- 63% nói họ tin Kinh Thánh là Lời của Chúa
- 63% nói họ cầu nguyện ở nhà và đọc Kinh Thánh với con cái
- 60% nói họ cho con đến học các chương trình giáo dục tôn giáo.

Báo cáo từ cuộc nghiên cứu cũng cho biết:

- Đa số người Mỹ theo một tôn giáo nào đó đều đồng ý rằng không phải chỉ có một cách duy nhất để lý giải các giáo huấn về đức tin của họ.
- Hầu hết người Mỹ đều nghĩ rằng tôn giáo họ theo không phải là con đường duy nhất dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng, mặc dầu chính truyền thống đức tin của họ dạy khác thế.

Bình luận về cuộc thăm dò, Đức tổng giám mục Donald Wuerl giáo phận Washington, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Phúc âm hóa và Giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, phát biểu: “Lịch sử đã chứng minh rằng đức tin tôn giáo là điều rất quan trọng đối với người Mỹ. Ở mỗi thời điểm trong quá khứ của chúng ta, người Mỹ đã kêu cầu xin Chúa chỉ bảo, hướng dẫn, chờ che. Đối với người Công giáo, trong lịch sử chúng ta, có một hình ảnh rõ rệt của tôn giáo tại Mỹ phản ánh những nỗ lực tận tụy do các linh mục, giảng viên giáo lý và giáo sư.”

Linh mục Brian Bransfield, một chuyên viên trong Ủy ban Phúc âm hóa và Giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói rằng: “Thật khó mà xác định được tầm mức lớn lao niềm khát vọng tìm kiếm chân lý nơi các gia đình và con người ở mọi lứa tuổi, như được chứng minh bằng đáp ứng rộng lớn đối với cuộc thăm viếng Hoa kỳ mới đây của Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI. Niềm khát vọng này đôi lúc bị hướng dẫn sai lạc qua hậu quả của chủ nghĩa thế tục, mục tiêu của nó đặt vào cá nhân và hưởng thụ.”

Cha Bransfield lặp lại lời tuyên bố của Đức giáo hoàng Bênêdictô trước khi được tuyển chọn làm giáo hoàng: “Thiên Chúa không đếm lấy số đông.”

Cha nói tiếp: “Đứng trước bất cứ biện pháp nào, phản ứng đều đặn và liên tục của Giáo hội là luôn luôn cam kết đổi mới nhằm kiên cường các nỗ lực giảng dạy giáo lý.”

II. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

PHÁI ĐOÀN TOÀ THÁNH TỚI HÀ NỘI VÀ GẶP GỠ VỚI THÀNH PHẦN LÃNH ĐẠO CÔNG GIÁO TẠI TGM HÀ NỘI

VietCatholic News (Thứ Hai 09/06/2008 18:56)



HÀ NỘI - Hôm nay 09.06.2006, Phái đoàn Ngoại giao Toà Thánh đã đến Hà Nội để đàm phán với chính phủ Việt Nam về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Phái đoàn gồm có Đức ông Pietro Parolin, Trưởng Phái đoàn, Đức ông Maria Montemayor và Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương.

Phái đoàn tới sân bay Nội Bài lúc 10 h 15 giờ Hà Nội. Đón Phái đoàn có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hoá, Phó Chủ tịch HĐGM, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Phó Nha Trang, Phó Tổng Thư ký HĐGM, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn và Cha Lôrenxô Chu Quang Minh, Giám

đốc chủng viện Hà Nội.

Phái đoàn được chính phủ Việt Nam tiếp đón và sắp xếp chỗ ăn nghỉ tại khách sạn Melia ở phố Lý Thường Kiệt, cách Toà Tổng Giám Mục gần 1 km.

Khoảng 15 h 30 Phái đoàn đã từ khách sạn tới thăm Toà Tổng Giám Mục Hà Nội. Tiếp Phái đoàn tại Toà Tổng Giám Mục có quý Đức cha thuộc Giáo tỉnh Hà Nội, cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý, Chính xứ Hàm Long, Quận hạt Hà Nội, cha Antôn Trần Duy Lương, cha Gioan Lê Trọng Cung, Chánh Văn phòng Toà Tổng Giám Mục và đông đảo quý linh mục, tu sĩ, giáo dân trong Tổng Giáo phận Hà Nội.

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch HĐGM, đã giới thiệu các thành viên trong Phái đoàn với cộng đồng dân Chúa hiện diện.

Ngài cũng cho biết Đức cha Giuse Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư ký HĐGM, đang công du ngoại quốc, cho nên ngài thay mặt Giáo hội Việt Nam ngỏ lời chào mừng Phái đoàn.

Đức Cha Chủ tịch cho biết chuyến viếng thăm này của Phái đoàn được thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn trong các vấn đề tôn giáo và tìm kiếm chung tiến tới ngoại giao giữa Toà Thánh và Việt Nam. Nhưng trong tư cách là con cái Giáo Hội, mọi người sẽ luôn sống trong hy vọng. Ngài cũng kính chúc chuyến viếng thăm và làm việc của Phái đoàn Toà Thánh đạt kết quả tốt đẹp.

Phái đoàn cùng quý đức cha trong Giáo tỉnh đã lên thăm Đức Hồng Y Giuse Maria Phạm Đình Tụng. Các ngài đã nâng cô chúc sức khoẻ Đức Hồng Y. Đức Ông Trưởng Phái đoàn và Đức ông Phương đã hỏi chuyện Đức Hồng Y, Đức Hồng Y trả lời bằng tiếng Pháp rằng ngài cảm ơn và ngài rất hạnh phúc khi được gặp Phái đoàn.

Sau cùng, khoảng 16 h, Phái đoàn đã gặp quý đức cha trong Giáo tỉnh Hà Nội tại phòng khánh tiết của Toà Tổng Giám mục Hà Nội. Tối nay khoảng 19 h 30 các ngài sẽ gặp quý linh mục của 6 giáo phận Miền Bắc đang tham gia khoá thường huấn tại Đại Chủng viện Hà Nội và Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.

Được biết trong những ngày tới, chương trình làm việc của Phái đoàn dự kiến như sau: Thứ ba: Buổi sáng và buổi chiều làm việc với Phái đoàn Việt Nam. Thứ tư: Buổi sáng thăm Ban Đối ngoại Trung ương và đi Đà Lạt, buổi chiều thăm UBND tỉnh Lâm Đồng và Toà Giám mục Đà Lạt. Thứ năm: Buổi sáng đi TP Hồ Chí Minh và từ TP HCM đi Huế, buổi chiều thăm UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và thăm Toà TGM Huế. Thứ sáu: Buổi sáng đi Quảng Trị hành hương Đức Mẹ La Vang, buổi trưa chào thăm UBND tỉnh Quảng Trị, buổi chiều thăm Huế. Thứ bảy: Buổi sáng rời Huế đi TP Hồ Chí Minh, buổi chiều đi thăm làng nghề làm gốm ở Bình Dương. Chủ nhật: Buổi sáng làm lễ ở Đại Chủng viện Sài Gòn rồi lên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến Phái đoàn rời Việt Nam lúc 11 h 30’.

UBND TỈNH TRAO LẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN MỸ ĐỨC CHO GIÁO PHẬN THÁI BÌNH MỞ ĐẠI CHỦNG VIỆN MỚI *VietCatholic News (Chúa Nhật 08/06/2008)*

THÁI BÌNH - Theo thông cáo của Đức Cha Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình gửi cho linh mục tu sĩ và giáo dân trong giáo phận Thái Bình vào ngày 30/5/2008, Ngài cho biết những sự kiện quan trọng sau đây:

1. Nhân dịp Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, UBND tỉnh Thái Bình trao lại cho Tòa Giám Mục Thái Bình ngôi nhà 3 tầng (ở bên cạnh nhà thờ Cát Đàm, tức là Đại Chủng Viện Mỹ Đức cũ).
2. Khu đất thuộc về Nhà thờ giáo xứ Cát Đàm đã bị Nhà Nước lấy để làm Trường Trung Cấp dạy Nghề cho người khuyết tật, nay cũng đồng ý trả lại cho giáo phận Thái Bình.
3. Chính quyền địa phương cũng chấp thuận cho ĐC Sang mở “Lớp bồi dưỡng cho các tu sĩ cao tuổi tại giáo phận”. Trong thông cáo nêu rõ như sau: “Căn cứ vào tình hình mục vụ của giáo phận, nhất là để đáp ứng với các sáng kiến mục vụ rất phong phú của Giám mục và Linh mục, trong những Năm thánh gần đây, với con số các giáo xứ đã được tăng lên (độ 100), đàng khác, con số linh mục coi xứ khá khiêm tốn (chừng 45 vị), Đức Giám mục quyết định sẽ gọi một số tu sĩ nam cao tuổi vào lớp bồi dưỡng nói trên. Lớp này sẽ chia ra từng đợt: Đợt sớm hơn sẽ vào trung tuần tháng 9 năm 2008”.
4. “Lớp Bồi Dưỡng sẽ được đặt tại chủng viện Mỹ Đức cũ, nay được đặt tên mới là: Chủng Viện Thánh Tâm Chúa Giêsu, sẽ do chính Đức Giám Mục giáo phận làm Giám đốc và giảng dạy.

Nhà thờ Cát Đàm và khu Đại Chủng Viện

Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, phó Giám đốc và Giáo sư

Cha Hieronimo Nguyễn Phúc Hạnh – Giáo sư

Cha Giuse Trần Xuân Chiêu – Giáo sư

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Sơn Hải – Giáo sư

Cha Phêrô Nguyễn Đình Tân – Giáo sư

Cha Thomas Đoàn Xuân Thỏa – Giáo sư và Quản lý”.

5. Đức Cha Nguyễn Văn Sang cũng đưa ra nhận định như sau: "Việc mở lớp bồi dưỡng nói trên là một ơn trọng đại do Thánh Tâm Chúa ban, song cũng đặt ra cho chúng ta một trách nhiệm rất khó khăn là: việc đào tạo các tu sĩ lớn tuổi với khả năng giới hạn, để có thể trở thành linh mục xứng đáng, thật nhiều phức tạp về mọi mặt. Riêng về kinh tế cũng đòi hỏi trước mắt những quyết định nan giải: phải sửa chữa các phòng lớp; phải cung cấp kinh tế trong sinh hoạt cho các chủng sinh, giáo sư, và các người giúp việc".

PHÁI ĐOÀN NGOẠI GIAO TOÀ THÁNH KẾT THÚC SỰ VỤ TẠI HÀ NỘI

VietCatholic News (Thứ Tư 11/06/2008)

HÀ NỘI - Ngày 11.06, Phái đoàn ngoại giao Toà Thánh rời Hà Nội đi Đà Lạt, tiếp tục chuyến công du. Chương trình sáng nay như sau: Phái đoàn từ khách sạn Melia sang thăm Ban Đối ngoại Trung ương từ 8 h đến 9 h. Khoảng gần 9 h phái đoàn đã rời Hà Nội đi Nội Bài.

Phái đoàn đi trên xe của Chính phủ, cùng ông Đặng Tấn Tính, Vụ Trưởng Vụ Đối ngoại, Ban Tôn giáo và một thông dịch viên là hai người phụ trách tiền Phái đoàn.

Phía Giáo Hội, có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn, Đại diện Đức TGM Hà Nội- người đang bận công du ngoại quốc, cha Lôrenxô Chu Văn Minh, Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội và cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT.

Phái đoàn sẽ đáp chuyến bay 11 h từ Hà Nội đi Đà Lạt, vì thế sớm nhất cũng phải 14 h mới đến nơi, do đó, ông Vụ Trưởng đã chu đáo mời Phái đoàn dùng bữa ăn nhẹ tại phi trường. Ăn uống khá nhanh cho nên các ngài không có nhiều thời giờ để trò chuyện với Đức Cha và các cha.

Trước khi chia tay, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân và cha Lôrenxô Chu Văn Minh đã đại diện chúc mừng Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương nhân ngày lễ thánh Banaba-Bổn mạng của ngài.

Cha Giám đốc ĐCV cũng đã chu đáo tặng các thành viên trong Phái đoàn mỗi đức ông một bộ đĩa DVD tường thuật cuộc gặp gỡ của Phái đoàn tại Toà TGM Hà Nội, Dòng MTG Hà Nội và tại cuộc thường huấn linh mục liên giáo phận ngày 09.06.2008.

Khoảng gần 11g trưa hôm nay 11.6.2008, các cán bộ của Chính phủ đưa phái đoàn vào bên trong phòng đợi để lên máy bay, kết thúc sự vụ của phái đoàn tại Hà Nội trong chưa đầy hai ngày: Gặp gỡ các đức giám mục giáo tỉnh Hà Nội, Chào Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, làm việc hai phiên trong 4 giờ với Phái đoàn Chính phủ Việt Nam, chào thăm UBND thành phố Hà Nội, thăm Ban Đối ngoại Trung ương.

Chương trình thăm viếng của các ngài sẽ còn kéo dài đến sáng chủ nhật 15.06.2008, tại Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị.

Cầu xin cho các ngài lên đường bình an và hy vọng các ngài có thời gian và điều kiện nhiều hơn để tận mắt chứng kiến sức sống bền bỉ và sinh động của Giáo Hội Việt Nam ở hai miền còn lại mà các ngài sắp viếng thăm.



NHÀ SÁCH TÌNH THƯƠNG
DIVINE MERCY BOOKSTORE
LIBRERÍA MISERICORDIA DIVINA

Mailing: 2928 Towers Lane, San Jose, CA 95121
Gift Shop: 332 E. Santa Clara St. San Jose, CA 95113
Nhà Sách đối diện Nhà thờ St Patrick - Bên cạnh Nhà Hàng Quảng Đà
Between 7th & 8th E. Santa Clara Street, Downtown San Jose
Open Everyday - Mở cửa mỗi ngày - 8:00am - 8:00pm
Phone: (408) 833-0560
Email: [Mariamen101@yahoo.com](mailto:Mariamem101@yahoo.com)



Tu Hội Tình Thương Flowers

Đảm trách mọi dịch vụ về hoa tươi

- * Đám Cưới
- * Đám Tang
- * Lễ sinh nhật
- * Lễ ra trường
- * Design hoa lựa cho tư gia và thường mại

www.divinemeracyflowers.com
332 E. Santa Clara St.
San Jose, CA 95113

(408) 396-5464
(408) 833-0560

Phong Trào Cursillo-Ngành VN-Giáo Phận San Jose **Thông Báo Hai Khóa Học Cuối Tuần 2008**

*Để được nói chuyện với Chúa, nghĩa là đẩy mạnh đời sống cầu nguyện
Để nhìn kỹ vào nội tâm, hầu thanh luyện và tái lập trật tự cho tâm hồn
Để biết sống thân mật với Chúa ở giữa đời
Để nhận ra chỗ đứng và vai trò của mình trong cộng đồng Giáo hội*

.....

Phong trào Cursillo, ngành Việt Nam, thuộc giáo phận San Jose sẽ tổ chức hai (2) khóa học vào những ngày giờ như sau :

Khóa Nam : Từ 21/8 đến ngày 24, tháng 8.2008

Khóa Nữ : Từ 28/8 đến ngày 31, tháng 8.2008

Tại Camp St. Francis

Để chuẩn bị hành trang lên đường, Phong trào sẽ bắt đầu tám (8) tuần tinh huấn vào cuối tháng 6 này

Xin quý anh chị sốt sắng tham gia buổi *Ultreya Khai mạc Tỉnh tâm* vào ngày 29, tháng 6.2008 tới đây tại hội trường nhà thương O'Connor từ 12:30 PM đến 3:30 PM

Xin quý Cha và quý Anh Chị tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho các tham dự viên, cầu nguyện cho chúng ta làm tròn sứ mạng được giao phó, đặc biệt cho Ban Điều Hành hai (2) khóa học chu toàn công việc Thầy Chí Thánh tín thác

Rất mong sự hiện diện đông đảo của quý Cha và quý Anh Chi trong ngày khai mạc Tỉnh huấn 29, tháng 6 tới đây.

Thân ái trong Thầy Chí Thánh

Thay mặt Phong Trào,

Joseph Huỳnh Quốc Thu

Nếu cần Đơn Ghi Danh cho Tham Dự Viên hoặc Người Bào Trợ xin vào :

<http://www.Viet-Cursillo.com/html/VPDH/KhoiTien.htm>

Hoặc xin liên lạc với Trưỡng K.T Anh Micae Nguyễn hữu Quang 408 226 5191



**PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA**

**ĐƠN GHI DANH
THAM DỰ TỈNH HUẤN CURSILLO 2008**

KHOÁ NAM # 34VNSJ: 21/08/2008 - 24/08/2008

KHOÁ NỮ # 35VNSJ: 28/08/2008 - 31/08/2008

Tên Thánh: _____ Họ và Tên: _____ Phái: Nam Nữ
Địa Chỉ: _____ Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Zip Code: _____
Điện Thoại Nhà: (____) _____ Số Điện Thoại trong trường hợp khẩn cấp: (____) _____
Email: _____

Ngày Sinh: _____ Tháng: _____ Năm: 19____ Học Vấn: Tiểu Học Trung Học Đại Học
Thuộc Giáo Xứ hay Cộng Đoàn: _____ Thuộc Giáo Phận: _____

Hiện đang sinh hoạt trong Hội đoàn hay Đoàn thể: _____

Gia Cảnh: Độc Thân Có Gia Đình/Có bao nhiêu con: _____ Goá Vợ/Chồng

*Nếu đã lập gia đình, xin cho biết người phối ngẫu đã gia nhập phong trào Cursillo chưa? Rồi Chưa

Nếu rồi, xin cho biết Họ và Tên của người phối ngẫu: _____

*Quý vị có trở ngại gì về sức khoẻ cần được lưu ý trong thời gian Tỉnh Huấn không? Có Không

Nếu có, xin cho biết: _____

* Quý vị có bao giờ điều trị về bệnh tâm thần không? Có Không

Nếu có, xin cho biết: _____

* Quý vị có kiêng ăn và cần được lưu ý không? _____

* Quý vị có bị ngăn trở trong việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể không? _____

* Quý vị phải trong hạn tuổi từ 25 tới 65 tuổi. Tuy nhiên cũng có những trường hợp cứu xét đặc biệt.

Ngày _____ Tháng _____ Năm 2008

Tham Dự Viên Ký Tên

Họ và Tên người giới thiệu hay bảo trợ:

Địa Chỉ: _____ Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Zip Code: _____

Điện Thoại Nhà: (____) _____ Điện Thoại trường hợp khẩn cấp: (____) _____

Email: _____

Thuộc Cộng Đoàn hay Phong Trào: _____ Giáo Phận: _____

Người bảo trợ đã dự khoá: _____ Tại: _____

Ngày _____ Tháng _____ Năm 2008

Ngày _____ Tháng _____ Năm 2008

Linh Mục Quản Nhiệm/Linh Hưởng

Người Bảo Trợ

*****Lưu Ý: Sau khi hoàn tất, xin chuyển về Khối Tiền Cursillo trước ngày 10/06/2008 qua địa chỉ:
Anh Nguyễn Hữu Quang – 3620 Misty Glen Ct. San Jose, CA 95111. Điện Thoại: (408) 226-5191**

SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner \$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

TITLE PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II \$9.00
- Go and Make Disciples, by the
National Conference of Catholic Bishops \$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen \$1.50



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 07 & 08 - 2008



CHƯƠNG TRÌNH 8 TUẦN TỈNH HUẤN

- TUẦN 1: Chúa Nhật, 29/06 từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường nhà thương O'Connor, 2101 Forest Ave., San Jose.
CHỦ ĐỀ : TINH THẦN CẦU NGUYỆN
- TUẦN 2: Chúa Nhật, 06/07 từ 6:45PM - 9:30PM, tại hội trường Saint Patrick
CHỦ ĐỀ : TINH THẦN BÁC ÁI
- TUẦN 3: Chúa Nhật, 13/07 từ 6:45PM - 9:30PM, tại hội trường Saint Patrick
CHỦ ĐỀ : TINH THẦN KHIÊM NHƯỜNG
- TUẦN 4: Chúa Nhật, 20/07 từ 6:45PM - 9:30PM, tại hội trường Saint Patrick
CHỦ ĐỀ : TINH THẦN VÂNG PHỤC
- TUẦN 5: Chúa Nhật, 27/07 từ 6:45PM - 9:30PM, tại hội trường Saint Patrick
CHỦ ĐỀ : TINH THẦN PHỤC VỤ
- TUẦN 6: Chúa Nhật, 03/08 từ 6:45PM - 9:30PM, tại hội trường Saint Patrick
CHỦ ĐỀ : TINH THẦN HIỆP NHẤT
- TUẦN 7: Chúa Nhật, 10/08 từ 6:45PM - 9:30PM, tại hội trường Saint Patrick
CHỦ ĐỀ : TINH THẦN CHỨNG NHÂN
- TUẦN 8: Chúa Nhật, 17/08 từ 6:45PM - 9:30PM, tại hội trường Saint Patrick
CHỦ ĐỀ : THỰC HIỆN PALANCA