



*Bản Tin*

# ULTREYA

**Tháng 03 Năm 2009**



*Vai Trò Người Bảo Trợ*

---

**PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM**  
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

---

**VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH**

Địa chỉ liên lạc:  
**2586 Greenrock Road**  
**Milpitas, CA 95035**

**LINH HƯỚNG**

LM. Paul Phan quang Cường  
 408-362-9958

**CHỦ TỊCH**

Joseph Huỳnh quốc Thu  
 408-946-1910

**PHÓ CHỦ TỊCH**

Gioan Lê Phạm Hùng  
 510-668-7720

**THƯ KÝ**

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh  
 408-209-5508

**THỦ QUỶ**

Gioan Vũ Duy Đạt  
 & Maria Vũ Thùy Linh  
 408-578-3907

**KHỐI TIỀN**

Micae Nguyễn hữu Quang  
 408-226-5191

**KHỐI BA NGÀY**

Giuse Nguyễn văn Kính  
 408-926-6975

**KHỐI HẠU**

Giuse Nguyễn văn Thắm  
 408-269-7178

**KHỐI TRUYỀN THÔNG**

Joseph Đào Tiến  
 408-386-5696

**TRANG NHÀ**

[http://www.viet-cursillo.com/  
index.htm](http://www.viet-cursillo.com/index.htm)

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy  
 408-223-9373

**TRƯỜNG HUẤN LUYỆN****TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**

Gertrude Nguyễn Hồng Tú  
 408-267-3628

**PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN**

Gioan B. Nguyễn văn Kết  
 408-934-1086

**PHỤ TÁ TÀI LIỆU**

Giuse Trần Thái Hoàng  
 408-532-0548

**Chúa Nhật IV Mùa Chay**

NĂM B

March 22, 2009

**NHÌN LÊN ÁNH SÁNG****I. TIN MỪNG : (Ga 3, 14-21)**

*Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Nhu Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".*

**MỤC LỤC**

<b>Sống lời Chúa</b>	<b>2</b>	<b>Chén Đắng và Mùa Chay</b>	<b>20</b>
<b>Thơ—Chúa Xuân Ban Ôn Phúc</b>	<b>4</b>	<b>Danh Sách Đón Niên Liễm</b>	<b>22</b>
<b>Vai Trò Người Bảo Trợ</b>	<b>5</b>	<b>Thông Báo của Ban Truyền Thông</b>	<b>23</b>
<b>Giải Quyết Các Bất Đồng Trong</b>		<b>Phỏng Vấn DC. Chu Văn Minh</b>	<b>24</b>
<b>Tinh Thần Phúa Âm Hóa Gia Đình</b>	<b>8</b>	<b>Tin Tức Giáo Hội</b>	<b>27</b>
<b>Suy Tư Về Tha Thứ và Hoà Giải</b>	<b>12</b>	<b>Thông Báo 2 Khóa Học 2009</b>	<b>33</b>
<b>Suy Tư Mùa Chay</b>	<b>14</b>	<b>Đơn Ghi Danh Tham Dự</b>	
<b>Sống Niềm Tin</b>	<b>17</b>	<b>Khóa Tỉnh Huấn Cursillo 2009</b>	<b>34</b>

## II. SUY NIỆM

*Trong sa mạc, dân It-ra-en kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê. Đức Chúa cho rắn độc ra cắn họ, khiến nhiều người phải chết. Dân chúng xin ông khẩn cầu Đức Chúa. Đức Chúa truyền cho ông làm một con rắn bằng đồng và treo lên để ai bị rắn cắn mà nhìn lên, sẽ được sống (Ds 21, 4b-9).*

Hôm nay, khi nói Người sẽ bị treo lên như con rắn đồng của Mô-sê, Chúa Giêsu mời gọi ta cũng hãy biết nhìn lên Thánh giá để được sống. Việc nhìn lên Chúa Giêsu bị treo trên Thánh giá mở ra cho ta những nhận thức sau:

1- Nhận thức về tội lỗi của ta. Dân Do thái phản nghịch với Chúa, nên họ đã bị rắn lửa cắn chết. Chính tội lỗi làm người ta phải đau khổ. Chính tội lỗi đã gây ra tai họa cho toàn dân. Chính tội lỗi đã gây ra chết chóc. Nhìn lên con rắn đồng là nhận biết mình tội lỗi. Cũng vậy, vì tội lỗi của ta mà Chúa Giêsu đã chịu treo trên Thánh giá. Người nào có tội tình gì mà phải chết đau đớn, tủi nhục như thế. Không một mảnh vải che thân. Chết lúc tuổi thanh xuân. Chết như một tội nhân. Chết như một người nô lệ. Trước khi chết đã bị sỉ nhục, bị hành hạ đến tan nát hình hài, đến chẳng còn hình tượng con người. Tất cả chỉ vì tội lỗi của ta. Tội lỗi đã làm ta phải chết. Tội lỗi làm linh hồn ta bị biến dạng, méo mó, xấu xa. Tội lỗi khiến ta tủi nhục chẳng dám ngẩng mặt nhìn lên. Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả tội lỗi của ta. Người chịu nhục nhã cho ta được vinh quang. Người



đã gánh lấy tất cả tội lỗi của ta. Người chịu nhục nhã cho ta được vinh quang. Người chịu thương tích để chữa lành vết thương của ta. Người chịu chết như nô lệ để ta được tự do. Người chịu treo lên để kéo ta khỏi vũng bùn như tội lỗi. Nhìn ngắm Người chính là nhìn ngắm tội lỗi của ta. Hiểu được cái chết đau đớn tủi nhục của Người là ý thức được tội lỗi nặng nề của ta.

2- Nhận thức về tình yêu thương của Chúa. Nhận thức về tội lỗi đưa ta đến nhận thức về tình yêu thương của Chúa. Ta tội lỗi đáng phải chết. Nhưng Chúa thương yêu không bỏ rơi ta. Người tìm hết cách cứu ta. Tình yêu Chúa dành cho ta thật bao la tha thiết. Tình yêu đã khiến Chúa ra như điên dại. Còn ai điên dại hơn người dám hi sinh con một mình để cứu người khác. Thế mà

người dám hi sinh con một mình để cứu người khác. Thế mà Chúa Cha đã “yêu ta đến nỗi đã ban Con Một” của Người cho ta. Còn ai điên dại hơn kẻ dám liều mạng chết vì người yêu. Thế mà Chúa Giêsu đã tự nguyện chết cho ta. Người đã dạy ta : “Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hi sinh mạng sống cho bạn hữu” ( Ga 15,13 ). Chính Người đã hi sinh mạng sống để làm chứng tình yêu Người dành cho ta. Ta có xứng đáng gì đâu ? Ta chỉ là một hạt bụi. Ta ngập trong yếu đuối tội lỗi. Thế mà Người yêu thương đến điên dại, đến chết vì ta. Càng nhìn lên Thánh giá, ta càng thấy mình tội lỗi. Càng thấy mình tội lỗi, ta lại càng thấy tình yêu thương của Chúa dành cho ta thật là bao la, tha thiết, mênh mông khôn tả.

3- Nhận thức về ơn cứu độ của

3- Nhận thức về ơn cứu độ của Chúa. Trong sa mạc họ chẳng tìm ra người có thể cứu chữa họ. Chẳng có thuốc nào cứu họ khỏi chết. Chỉ mình Thiên chúa có thể cứu họ. Thế nên họ phải nhìn lên con rắn đồng để được Chúa cứu. Ta cũng thế. Biết thân phận mình tội lỗi yếu hèn, ta càng cảm nghiệm được ơn cứu độ của Chúa. Ta ngập chìm trong tội lỗi, chẳng thể nào vươn lên được nếu không có ơn cứu độ của Chúa. Ta yếu đuối, chẳng thể nào tự sức mình đứng lên nếu không có ơn Chúa nâng đỡ. Ta bị giam cầm trong ngục tù sự chết, chỉ có Chúa mới có thể tháo bỏ xiềng xích, đưa ta tới miền sự sống. Linh hồn ta ngập ngụa như uế, chỉ có Chúa mới có thể rửa sạch tội tình. Linh hồn ta bị bóng tối tội lỗi phủ vây, chỉ có ánh sáng của Chúa mới soi chiếu cho ta biết đường ngay lẽ phải.

Nhìn lên Thánh giá chính là từ nơi tối tăm nhìn lên ánh sáng. Ánh sáng tình yêu thương từ thánh giá chiếu tỏa sẽ giúp ta an tâm trở về với Chúa là Cha, người cha nhân hiền lúc nào cũng chờ đón đứa con hoang đàng trở về, lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho ta. Ánh sáng cứu độ từ Thánh giá chiếu tỏa sẽ giải thoát ta khỏi bóng tối tội lỗi đưa ta trở về làm con cái Thiên chúa sự sáng. Ánh sáng tình yêu và ánh sáng cứu độ sẽ nâng ta lên, để từ nay ta vượt thoát lên khỏi bóng tối tội lỗi, sống thanh sạch công chính, luôn mơ ước những điều cao thượng, xứng đáng là con cái sự sáng. Trong mùa Chay, đặc biệt trong những ngày Tuần Thánh, ta hãy năng chiêm ngắm Thánh giá, để Chúa nâng tâm hồn ta lên với Chúa.

Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán : “Khi nào Ta được đưa lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12,32). Xin hãy lôi kéo hồn con lên với Chúa.



### III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

1- *Bạn có cảm thấy mình được Chúa yêu thương không ? Hãy kể lại một kinh nghiệm trong đó bạn cảm nhận được tình yêu thương của Chúa.*

2- *Bạn có thấy mình yếu đuối, cần ơn Chúa cứu độ không ?*

3- *Bạn đã chiêm ngắm Thánh giá lâu giờ chưa ? Bạn có muốn chiêm ngắm Thánh giá trong mùa Chay này không ?*

**TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT**

## Chúa Xuân Ban Ôn Phúc



Nguồn thơ XUÂN chảy tràn trẻ  
 Con tim khởi ốc trao về cho nhau  
 Kỳ SỬU dâng ý nguyện cầu  
 Thành tâm xin Chúa ban lâu Hòa bình  
 Đùng cho xuất hiện chiến chính  
 Để cho thế giới An bình ấm no  
 Rền vang pháo nổ reo hò  
 Vui hưởng Hạnh Phúc thơm tho tuyệt vời  
 Xinh tươi rạng rỡ nụ cười  
 Như hoa muôn sắc đất trời bao la  
 Niềm vui chan chứa mọi nhà  
 Bao lời ước nguyện bay ra khắp vùng  
 Mừng Xuân Chúa Mẹ thiên cung  
 Cùng chung liên kết chúc mừng mến yêu  
 Tin Chúa cao cả diễm kiều  
 Tin yêu nhân loại rải đều khắp nơi  
 Hoa tim đua nở tuyệt vời  
 Tỏa hương nhân đức khắp trời nắng Xuân  
 Nguyện Cầu Mừng Chúc xa gần  
 Chúa ban hồn xác muôn phần phúc ơn  
 “Kính Chúa yêu người” mến thương  
 Sống tin bác ái đồng hương tận tình  
 May Lành Tài Lộc Nhân Linh  
 Vui hưởng Hạnh Phúc trường sinh muôn đời.

**LM THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ**  
**XUÂN KỶ SỬU 2009**

*Vì sơ xuất, KTT đã để sót bài thơ này trong Bản Tin Tháng Hai vừa qua. Xin thành thật cáo lỗi cùng tác giả.*

# Vai Trò Người Bảo Trợ



**MICAE NGUYỄN HỮU QUANG**

(Theo tài liệu và sách báo của Phong trào)

Chúng ta đang ở trong giai đoạn tìm kiếm và tuyển chọn Tham Dự Viên cho hai khoá Tĩnh Huấn Cursillo năm 2009. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn Tiền Cursillo. Việc Chuẩn bị cho Tham Dự Viên trước khi dự khoá là một vấn đề hết sức quan trọng và rất cần thiết vì **sự chuyển hoá của một Tham Dự Viên không thể hoàn tất được một lần trong khoá học ba ngày mà sự chuyển hoá đó phải được bắt đầu ngay từ trong giai đoạn Tiền Cursillo**, nghĩa là người Bảo Trợ phải làm thế nào để Tham Dự Viên trước khi dự khoá, đã có được ơn Chúa đánh động, trong lòng Họ đã có những thôi thúc, những ao ước, Họ nức lòng muốn sớm tìm gặp Chúa trong khoá học. Thực hiện được như vậy, người Bảo Trợ đã giúp cho Tham Dự Viên trở thành một Cursillista trong ước muốn. Do đó, công việc đầu tiên của người Bảo Trợ là **cầu nguyện và thưa chuyện với Chúa về người mình bảo trợ**.

Người Bảo Trợ có thể là một cá nhân hay một nhóm và bất cứ trường hợp nào, trước khi bảo trợ Tham Dự Viên tham dự khoá Tĩnh Huấn, Người Bảo Trợ cần phải hiểu biết về Phong Trào Cursillo để hiểu rõ vai trò bảo trợ của người Cursillista.

Người Bảo Trợ có thể là một cá nhân hay một nhóm và bất cứ trường hợp nào, trước khi bảo trợ Tham Dự Viên tham dự khoá Tĩnh Huấn, Người Bảo Trợ cần phải hiểu biết về Phong Trào Cursillo để hiểu rõ vai trò bảo trợ của người Cursillista.

## **I. NGƯỜI BẢO TRỢ TRƯỚC HẾT PHẢI CÓ MỘT NHẬN THỨC RÕ RÀNG VỀ MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO CURSILLO**

Phong Trào Cursillo là phong trào của Giáo Hội. Giáo Hội mong muốn người Kitô hữu trở thành những Tông Đồ cho Chúa và ước vọng nên Thánh.

Mục đích của Phong Trào Cursillo là tìm cách Thánh Hoá các môi trường, đặc biệt là qua từng nhóm nhỏ. Xuyên qua những nhóm nhỏ này, phương pháp được áp dụng bằng cách đem tình yêu Chúa Kitô đến những nhân vật cốt yếu, có thể ảnh hưởng đến những người chung quanh, hay nói một cách khác **Mục đích của Phong trào Cursillo là tìm kiếm các thành phần nòng cốt trong các môi trường sinh hoạt hàng ngày, để sau khi đã thấm nhuần tinh thần Kitô trong khoá Ba Ngày, họ sẽ trở về môi trường sinh hoạt củ của mình, dùng ảnh hưởng sẵn có để thay đổi môi trường đó, làm cho môi trường đó ngày một phản ảnh đúng tinh thần Kitô hơn**.

## **II. NGƯỜI BẢO TRỢ HIỂU BIẾT ĐƯỢC SỰ LIÊN HỆ MẬT THIẾT CỦA TIỀN CURSILLO, KHOÁ BA NGÀY VÀ HẬU CURSILLO**

Tài liệu của Phong Trào Cursillo luôn luôn nhắc nhở rằng: “Tiền Cursillo là cho Khoá Cursillo và Khoá Cursillo là cho Hậu Cursillo và ngược lại Hậu Cursillo là cho Tiền Cursillo”.

Những người chưa gia nhập Phong Trào Cursillo thường lầm tưởng rằng, Cursillo cũng chỉ là một khóa tĩnh tâm giống như những khóa tĩnh tâm giảng phòng khác, bắt đầu là lúc nhập khóa và chấm dứt là khi ra về. **Sự thực thì Cursillo là một tiến trình gồm ba giai đoạn: Tiền Cursillo, Khóa Ba Ngày và Hậu Cursillo.** Cả ba giai đoạn đều liên hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ cho nhau, và cùng quan trọng như nhau. Tuy cả ba giai đoạn đều quan trọng như nhau, nhưng kinh nghiệm thực tế cho ta thấy giai đoạn Tiền Cursillo là một giai đoạn ít được anh chị em trong Phong Trào tìm hiểu hơn cả. Do đó những vấn đề mà Phong Trào chúng ta đang phải gặp trong giai đoạn Hậu Cursillo như muối chắt mặn, men chắt nồng, hội nhóm rời rạc v.v... **ít hay nhiều đều có thể qui trách vào những thiếu sót trong giai đoạn Tiền Cursillo, đó cũng chính là sự thiếu sót trong vai trò bảo trợ của người Cursillista.**

Tiền Cursillo là một trong tiến trình ba giai đoạn của Phong Trào Cursillo và là sự khởi xướng kế hoạch Phúc âm hoá để hoàn tất mục đích của Phong Trào. Ba giai đoạn này biệt lập với nhau, tuy nhiên lại liên hệ chặt chẽ thành một khối đồng nhất và bất cứ sự thiếu sót nào trong một giai đoạn đều gây ra hậu quả trực tiếp đến hai giai đoạn kia và ảnh hưởng tới Phong Trào. Tiền Cursillo là giai đoạn tìm kiếm, tuyển lựa người và chọn lựa môi trường, đồng thời chuẩn bị các Tham Dự Viên cho khóa Tĩnh Huấn Ba Ngày nhằm mục đích tiến tới một cam kết trọng đại cho giai đoạn Hậu Cursillo.

Tiền Cursillo được thực hiện như công tác khởi đầu cho mục tiêu của Phong Trào, và nếu thiếu nghiên cứu cặn kẽ một môi trường, sẽ gây nên những sai lầm trong việc tuyển chọn Tham Dự Viên, do đó sẽ giảm thiểu tính cánh hữu hiệu của Phong Trào.

Có một số anh chị trong chúng ta vẫn nghĩ rằng công việc Tiền Cursillo chỉ giản dị là giới thiệu người đi dự khoá. Đây là một quan niệm nếu không muốn nói là sai lầm và tai hại. Cũng vì vậy mà Ông Juan Capo Bost, một trong những sáng lập viên của Phong Trào Cursillo, trong cuốn Lower your Net, (tạm dịch là Hãy Cùng Nhau Thả Lưới) đã kể lại rằng, trong những năm đầu sau khi Phong Trào Cursillo được khai sinh, ông đã đi khắp Tây Ban Nha để thuyết giảng về Cursillo, nhiều người đã đặt câu hỏi với ông rằng: là làm thế nào để cải thiện Hậu Cursillo, làm thế nào để Khóa Học có kết quả tốt và làm thế nào để tăng thêm hiệu năng của Phong Trào. Câu trả lời của ông ta luôn luôn là: Hãy cải thiện Tiền Cursillo. Nếu Tiền Cursillo quan trọng như vậy, chúng ta phải làm gì đây?

## **III. TÌM HIỂU VIỆC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ TUYỂN CHỌN THAM DỰ VIÊN**

### **1. Nghiên cứu môi trường**

**Bước đầu tiên của Tiền Cursillo không phải là chúng ta nỗ lực đi tìm kiếm Tham Dự Viên, nhưng là nghiên cứu môi trường.** Danh từ môi trường nghe có vẻ khó hiểu, nhưng trên thực tế, việc nghiên cứu môi trường đã được khởi sự kể từ khi có sự quan tâm của quý Anh chị, có nghĩa là chúng ta thấy bầu không khí trong các tập thể đó ra sao, họ có sống hòa thuận, yêu

thương nhau theo tinh thần Kitô không, hay đầy những tranh chấp, tị hiềm, ganh ghét, vị kỷ. Những lo âu của anh chị về một hoàn cảnh xã hội nào, thì chính đó là môi trường cần xâm nhập và Thánh hóa.

Hiện nay, Phong Trào khuyến khích chúng ta đi vào các môi trường xã hội như:

- Truyền thông, báo chí
- Giáo dục, y tế
- Luật pháp, thương mại
- Các cơ sở xã hội và gia đình

Tuy nhiên môi trường gia đình là môi trường căn bản đầu tiên cần được biến đổi, vì trong gia đình có giới trẻ cần được hướng dẫn để trở thành những Kitô hữu gương mẫu cho Giáo Hội và cho xã hội tương lai.

**Theo phương pháp Cursillo, để Thánh Hoá một môi trường, Phong Trào Cursillo không chủ trương trực tiếp Thánh Hoá mọi người trong môi trường đó, hay nói rõ hơn Cursillo không nhằm mời gọi tất cả mọi người trong môi trường đó đi dự khoá, Cursillo chỉ chú trọng tới những người có uy tín, có thể ảnh hưởng tới những người chung quanh, và có khả năng làm thay đổi bộ mặt của môi trường mà họ đang sinh hoạt.**

Nếu những người có uy tín và có ảnh hưởng này gắn bó với Chúa Kitô, lấy Chúa Kitô làm trung tâm điểm của đời sống họ, thì những người sống kề cận họ sẽ noi gương, và sớm muộn gì tinh thần Kitô cũng sẽ thấm được môi trường đó.

## **2. Tuyển chọn Tham Dự Viên**

Sau khi chúng ta đã biết môi trường nào cần ưu tiên Thánh Hoá, giai đoạn tiếp theo là chúng ta tìm kiếm từ trong môi trường đó, những Tham Dự Viên nào hội đủ tiêu chuẩn mà Phong Trào đã đề ra:

- Là người Công Giáo tốt lành, có tư cách, tinh thần cộng đồng và quan tâm đến những vấn đề xã hội.
- Tuổi từ 25 đến 65 tuổi.
- Đủ trình độ kiến thức để lãnh hội những sứ điệp của Chúa Kitô.
- Có triển vọng làm dậy men bằng cách Phúc Âm hoá môi trường.
- Không bị ngăn trở lành nhận các phép Bí Tích.
- Không bị trở ngại về tâm thần và lý do sức khoẻ.

Qua những điểm căn bản trên đây chúng ta thấy rõ vai trò bảo trợ của Người Cursillista rất là quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Phong trào. Người Bảo Trợ là người duy nhất tuyển chọn Tham Dự Viên qua ơn Chúa. Nếu người Bảo Trợ không chu toàn trách nhiệm như đã kể trên thì cho dù Nhóm Trưởng, Trưởng khối hậu của Phong Trào có tài giỏi đến mấy, có cố gắng đến mấy, có kêu mời cách nào đi nữa, cũng không thể thu hút mọi người gắn bó với các sinh hoạt của Phong Trào.

Và trên hết, chúng ta hãy hy vọng, tin tưởng và phó thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, để rồi theo gương Thánh Phêrô, chúng ta đồng thanh thưa với Chúa rằng: "Vâng lời thầy, chúng con thả lưới."

## **“GIẢI QUYẾT CÁC BẤT ĐỒNG TRONG TINH THẦN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH”**

**Ban Truyền Thông:** Trong buổi sinh hoạt trường Huấn Luyện ngày 22/2/09 vừa qua, với chủ đề “Phúc Âm hoá gia đình”, các anh chị Cursillistas làm việc trong ngành tâm lý xã hội của Nhóm Thăng Tiến Cộng Đồng (TTCD), kể cả một thành viên đặc biệt là cha Nguyễn Công Chánh, Dòng Tên, hiện đang phục vụ tại Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi, đã đến tham dự và chia sẻ. Được biết, TTCD là một nhóm hỗ trợ, ngoài ý hướng phục vụ cộng đồng theo tinh thần Phúc Âm, họ còn hỗ trợ nhau để trau dồi nghề nghiệp, nhất là để cố gắng sống Lời Chúa trong lãnh vực hiện đang phục vụ. Cha Nguyễn Văn Thut là linh hướng của nhóm.

Cursillista Trần Hiếu đã khởi đầu bằng việc trình bày khái quát về chủ đề, và sau đó Cursillista Chu Quang Định, một thành viên nòng cốt của nhóm, giúp phân điều hợp thảo luận. Cha Chánh và các anh chị khác cũng tích cực đóng góp vào cuộc thảo luận cùng với tất cả mọi người.

Ban Truyền Thông xin hân hạnh phổ biến bài viết đã được Curs. Trần Hiếu trình bày với tiêu đề “Giải quyết các bất đồng trong tinh thần Phúc Âm hoá gia đình”.

Kính thưa quý cha, quý bác và quý anh chị:

Xung khắc trong các quan hệ gia đình không phải là điều mới mẻ. Phúc Âm thánh Luca thuật chuyện Mát-ta than phiền với Chúa Giêsu về việc cô em Maria không giúp mình trong việc phục vụ mà chỉ biết ngồi bên chân Chúa để nghe lời Người dạy. Nhưng Chúa không chê trách Maria mà còn bênh vực cho cô nữa (cf. Luca 10:39-42).

Nhưng đó chỉ là lời than phiền chưa đến nỗi gây bất hoà gia đình. Trong một chương khác, thánh Luca kể cho chúng ta câu chuyện xung đột gia đình trầm trọng giữa người cha với hai đứa con trai. Đứa em đòi người cha chia gia tài và sau khi lãnh phần chia, anh đã trẩy đi xa phung phá tất cả tài sản của mình. (cf. Luca 15:11-32).

Sách Cựu Ước cũng tường thuật nhiều mối bất đồng trong các quan hệ gia đình. Không kể câu chuyện Cain giết em Aben là cơn khủng hoảng gia đình đầu tiên của lịch sử nhân loại, các gia đình tổ phụ nổi tiếng như Ápraham, I-xa-ác và Jacob

đều có các xung khắc gia đình trầm trọng.

Bà Sarah, vợ chánh của Ápraham, đã hành hạ thiếp của chồng mình là bà A-ga, rồi đuổi A-ga ra khỏi nhà khi cô ấy đang mang thai. Về sau, khi bà không thích thái độ của Ích-ma-ên, con của A-ga đã lên 14 tuổi, đùa nghịch với I-xa-ác, thì bà đã đòi Ápraham đuổi cả hai mẹ con họ về Ai-cập. Ápraham, tuy đau đớn trong lòng, nhưng cũng nghe lời Sarah đuổi mẹ con A-ga ra đi nơi đồng hoang với cái nóng thiêu người (cf. Sáng Thế Ký 15, 21).

Tổ phụ Jacob xung khắc trầm trọng với cha vợ, cũng là cậu ruột của mình, và sau 20 năm chung sống với nhau, ông đã kéo bầu đoàn thể tử và đoàn súc vật đông đảo, lén lút bỏ trốn vào ban đêm để về lại quê hương xứ sở của mình. Và như chúng ta biết, trong cuộc sống gia đình, Jacob thương đứa con áp út là Giuse hơn tất cả, làm cho các anh ganh tị. Và sau đó các anh trả thù bằng cách ném Giuse vào giếng và rồi bán Giuse qua Ai-Cập (cf. Sáng Thế Ký 37).

### **Vì sao có các xung khắc gia đình?**

Chỉ một vài ví dụ ở trên, chúng ta đã thấy xung khắc gần như không thể tránh được trong các quan hệ gia đình. Một cuộc nghiên cứu với 52 gia đình ghi nhận, trung bình cứ mỗi bữa cơm, người ta có 3.3 ý kiến khác biệt nhau. Vì thế, chúng ta có thể nói, khi giữa hai người có điều trái ý nhau là có xung khắc. Nghĩa là, bất cứ lý do gì người ta cũng có thể bất đồng với nhau. Nhưng các hệ quả của nó thì rất tai hại, vì người trong cuộc thường có cảm giác tức tối, đau đớn, buồn phiền, thất vọng, hoặc đối kháng nhau.

### **Đâu là các vấn đề thường gặp gây xung khắc gia đình?**

Khi nghiên cứu về gia đình, các nhà chuyên môn nhận ra rằng vấn đề đàm thoại là nguyên do hàng đầu gây đổ vỡ gia đình, thứ đến là các vấn đề như tiền bạc, tình dục, thân thuộc nội ngoại hai bên, quan hệ quá khứ và con cái.

Các nghiên cứu này cho biết, có 4 thái độ thường gây xích mích gia



đình và hay xảy ra trong các ca ly dị, đó là:

- *Phê bình / chỉ trích (criticism)*
- *Coi thường / bất cần (contempt),*
- *Tự vệ / thủ thế (defensiveness), và*
- *Cản trở / né tránh (stonewalling).*

Quý vị thử nghĩ coi, trong gia đình, hoặc với những người thân có bao giờ mình xung khắc với ai không? Và khi có bất đồng, chúng ta giải quyết cách nào?

Có một câu chuyện về “Sự kỳ diệu của tình yêu” như sau:

Judi và James lấy nhau được một năm thì Judi có thai. Họ sống với nhau trong một phố nhỏ ở bang Michigan.

Hai vợ chồng có một chiếc xe và James dùng chiếc xe để đi làm, còn Judi ở nhà. Công việc của James rất bận rộn, nhiều khi phải đi sớm về muộn.

Vào một buổi sáng thứ Sáu hôm đó, James nói với vợ rằng, nếu công việc tốt đẹp, anh sẽ về sớm và dẫn cô ta đi ăn tối. Judi mừng lắm và nói, “Ồ, vậy hả anh?”, nhưng anh ta vô tình không nhận ra nỗi mừng rỡ nơi vợ mình.

Đến trưa James đã làm xong việc và có một khoản tiền lời đáng kể. Lúc đó, bạn anh ta là Larry, đến văn phòng anh và nói, “Hiện đang có một bầy cá chép đi ngang sông Clinton”. Thế là hai người hẹn đi câu với nhau.

Vừa về đến nhà, James hào hứng nói với vợ là anh đã về và vội vã vào phòng thay đồ để đi câu. Judi hỏi, “Anh đi đâu vậy?” Giọng cô ta ghen ngào nhưng James không để ý. Ngay cả chiếc đầm đẹp nhất cô mang trên người anh cũng không nhìn. James

nói, “Anh đi câu với Larry, có một đàn cá đang bơi trên sông”. Judi thốt lên, “Ồi, trời ơi”, nhưng anh ta cũng không nghe thấy.

James nói, “Pha dùm cho anh bình cà phê và lấy cho anh vài lát bánh mì!”

Cô ấy trả lời, “Được”. “Thế anh định đi bao lâu?”

James nói, “Chắc là đến tối mới về, còn tùy thời tiết nữa!”

“Anh đi vui vẻ nhé!” Cô ấy nói với một nỗi đau, nhưng James đang loay hoay nên không để ý.

Anh ta lên xe, nổ máy. Nhưng chợt như cảm thấy quên điều gì, anh đi vô nhà trở lại. Judi đứng tựa ở cửa, nước mắt chảy dài. James hỏi, “Chuyện gì vậy em?”

Judi đáp, “Anh chẳng khi nào có giờ cho em cả!” Judi không hét lên, cũng không cao giọng, nhưng chỉ là lời nói đầy chịu đựng. Một cảm giác ân hận xâm chiếm tâm hồn James và anh đã ôm Judi vào lòng.

Hôm ấy, James cũng đi câu, nhưng không phải với Larry mà với Judi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mang thai, James mới đưa nàng đi chơi và anh nhận ra rằng ở bên nàng cũng vui không kém. Anh cảm thấy yêu thương nàng hơn bao giờ hết.

Đây là một kết cục có hậu. Nếu James không vào nhà trở lại thì câu chuyện sẽ ra sao? Và nếu ngày này qua tháng nọ, anh ta vẫn theo lối hứa rồi quên, là thái độ coi thường như đã nói ở trên, thì chúng ta cũng đoán biết mối quan hệ của hai người rồi sẽ nên tồi tệ như thế nào!

**Cách biểu lộ các xung khắc gia đình thay đổi**

Đọc các mục cố vấn tâm lý, người ta nhận ra có sự thay đổi về các lời cố vấn cho vợ chồng trong những thập niên gần đây. Vào thập niên 1950, vợ chồng được khuyên bảo nên tránh các cuộc cãi vã và họ nên tuân theo các vai trò truyền thống dành cho mỗi phái. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa thập niên 1960 trở đi có một sự thay đổi rõ rệt là vợ chồng, khi có chuyện bất bình, hãy nói cho nhau biết; nghĩa là họ vừa biểu lộ tình thương vừa bộc lộ cả những tức giận cho người phối ngẫu để họ hiểu mình.

Vậy, theo các qui luật mới về tình cảm trong hôn nhân, sự khác biệt giữa những người bạn đường là bình thường. Hơn thế nữa, việc nói về những khác biệt trong mối quan hệ được coi là điểm mạnh, chứ không phải là điểm yếu của vợ chồng. Họ cho rằng thật là điều không tưởng nếu một mối quan hệ kéo dài mà không có xung đột.

Chỉ có điều, phương cách họ đối phó với xung khắc hoặc biểu lộ sự tức giận ra sao mới là vấn đề.

Các đặc tính của gia đình lành mạnh:

Khi nghiên cứu, người ta thấy các gia đình lành mạnh thường có các đặc tính sau:

*Sự cảm kích*—những thành viên gia đình đều biết ơn nhau

*Dành thì giờ cho nhau*

*Dấn thân cho nhau*—cố gắng gây dựng hạnh phúc gia đình

*Lối đàm thoại lành mạnh*

*Có đời sống tinh thần, tôn giáo cao*

*Đối phó với các khó khăn gia đình bằng tinh thần lạc quan*

## Các phương thức giải quyết bất đồng:

Dưới con mắt đức tin, chúng ta thấy Thiên Chúa đã để những bất đồng xảy ra trong gia đình. Ngài can thiệp cách nào là điều kỳ diệu mà chúng ta không hiểu nổi. Nhưng là con người, chúng ta cần nhận rằng, bất công có thể xảy ra, và ai ai cũng có thể nổi giận vì đó là cảm xúc thông thường. Tuy nhiên, ngay cả khi không thể thay đổi con người hoặc tình huống làm cho mình nổi giận, chúng ta có thể kiểm soát cách mình đối phó với cơn giận.

Cái gốc và là điểm chung trong việc giải quyết chuyện gia đình là tình yêu thương. Trong các khoá Ba Ngày, tôi thường được nghe các Rol-listas kể về gương sống đạo của bà thánh Mônica. Đây không phải là sự ngẫu nhiên, nhưng nhiều người đã nhắc đến vì cách Phúc Âm hóa gia đình của thánh nữ là mẫu mực đáng cho chúng ta noi theo. Chính nhờ gương sáng, sự kiên nhẫn và lời cầu nguyện liên lỉ của bà mà người con trai Augustinô đã được hoán cải, và trở thành một vị thánh thông thái lỗi lạc bậc nhất của Giáo Hội. Không những thế, bà Mônica còn hoán cải cả chồng mình và bà mẹ chồng là những người chống báng đạo, để cả hai được ơn trở lại.

Tôi hướng dẫn một lớp học 52 tuần lễ cho những can phạm bị tội Bạo Hành Gia Đình. Hằng tuần, chúng tôi trao đổi với nhau về nguồn gốc sâu xa cũng như lý do gần dẫn đến bạo hành. Những người tham dự cho biết phần lớn sự việc xảy ra là vì trong một chốc lát nào đó họ đã không kiềm chế được cơn nóng giận của mình.

Chúng ta biết rằng, trong sinh hoạt hằng ngày, người ta có lúc vui, lúc bực mình. Có những điều tạo nên căng thẳng, và nếu không biết giải quyết thì chúng ta dễ có phản ứng bùng nổ với những người chung quanh. Họ là vợ con, anh chị em, hay những người đồng sự gần gũi của mình. Sự bùng nổ có thể là chưởi bới, chỉ trích nặng lời hoặc xô xát. Đây là điều đáng tiếc cần ngăn ngừa.

Khi kết thúc khóa học, hầu hết những người tham dự đều nói rằng, nếu họ biết và áp dụng các phương pháp thì đã không vướng vào những chuyện đáng tiếc. Đó là phương pháp Time-outs (Tạm Nghỉ) và Đàm Thoại Hiệu Nghiệm (Effective Communication).

### Lấy giờ tạm nghỉ (Time out)

Khi nóng giận, điều họ làm là để ý phản ứng của cơ thể như tái mặt, tay run, tim đập nhanh... lúc đó, họ cho người đối diện biết họ cần lấy giờ “tạm nghỉ”. Trong nhiều trường hợp, việc rút lui khỏi hiện trường để giải lao là hiệu quả nhất vì nó giúp dễ lấy lại bình tĩnh và tránh bầu khí căng thẳng. Trong khi lấy giờ tạm nghỉ, họ thì hành các điều sau:

Làm nguội ngoài sự căng thẳng (Cool Down)—bằng cách đi uống nước, đi bộ, hít thở, tắm, đếm số,...

Tự tranh luận (Dispute Thinking)—Đây là phương pháp tự nói với chính mình, tự giải thích vấn đề theo quan điểm của người đối diện, nhờ vậy họ nhận ra lý lẽ của người khác để có lòng thông cảm hơn.

Đặt kế hoạch đàm thoại với người đối diện nhằm đưa ra giải pháp.

Trong đối thoại để giải quyết vấn đề, họ học cách lắng nghe, lập lại điều đã nghe và trình bày với lối nói dùng “Tôi làm chủ từ” (I message).

Một tham dự viên đã chia sẻ như thế này: Anh ta có hẹn vào sáng thứ Bảy đến mang đứa con trai 5 tuổi hiện đang ở với người vợ đã ly dị để về dự đám giỗ của ông cụ thân sinh. Khi đến nơi anh ta rất ngạc nhiên và tức giận vì thấy đứa con đầu tóc nhuộm vàng khè. Anh ta nói, “Sao tóc tai nó vàng như vậy?”

Cô vợ nói, “Ừ thì có sao đâu. Anh nuôi nó ngày nào đâu mà thối mốc vàng với đỏ. Anh nói lúc đó cơn nóng đã lên tận cổ, nhưng nhớ bài học trong lớp, anh nói với cô ta, “Thôi, để nó ở nhà đi. Tuần sau anh đến đón nó cũng được”.

Tuần sau anh ta trở lại. Lần này cô vợ mang đứa con ra với đầu tóc đã nhuộm đen như trước. Cô vợ xin lỗi và nói cô rất cảm phục anh đã thay đổi vì không phản ứng khi nóng nảy.

Anh ta nói rằng, nếu trước kia sự việc xảy ra như thế thì anh đã cho bùng nổ rồi, hoặc là dùng tay chân dù cho phải vào tù, hoặc ít nữa thì cũng chưởi thề cho đã giận.

Anh ta lấy time-out và trên con đường lái xe đi Stockton anh tự tranh luận với chính mình. Thực sự anh có chăm lo gì cho con đâu nên cô vợ có nói thì cũng không ngoa. Và khi đặt chính mình vào địa vị của cô vợ, anh thấy cô cũng có lý; vì thế anh có lòng thông cảm hơn. Anh định khi trở lại sẽ nói chuyện với cô bằng cách lắng nghe, lập lại, cũng như đề nghị giải pháp để không tái diễn trường hợp như đã xảy ra.

Nhưng mọi chuyện xảy ra êm đẹp hơn là anh tưởng. Anh được sự kính phục của vợ mình.

Ngoại trừ trường hợp trầm trọng cần đến người chuyên môn giúp đỡ, phần lớn người ta đều biết cách làm hoà. Tuy nhiên, một khi thấy nỗ lực làm hoà của mình không thành, chúng ta cần để ý các nguyên tắc sau đây:

- **Chú tâm vào sự kiện, vào vấn đề cần giải quyết, tránh chú tâm vào cá nhân.** Vì sao? Khi một người cảm thấy bị phê bình, phản ứng tự nhiên của họ là tự bào chữa, chống lại hoặc bỏ chạy. Vậy khi có điều gây bất bình, chúng ta cần phân biệt lầm lỗi và người phạm lỗi.

- **Giữ thể diện và lòng tự quý của người đối diện.** Là con người ai ai cũng có nhu cầu được nhìn nhận, được tôn trọng. Một người khi được tôn trọng sẽ cảm thấy phấn chấn, dễ chú tâm vào vấn đề và ra sức hợp tác vì lợi ích chung. Vì vậy, thay vì chú ý vào các nhược điểm thì nhìn vào ưu điểm của người đối diện và khen ngợi họ. Cần gạt bỏ mọi lời phê bình dẫu cho lời phê bình xác đáng đi chăng nữa, vì nó không giúp cải thiện tình hình mà làm cho tình trạng xấu đi.

- **Đàm thoại tích cực bằng cách dùng lối nói “lấy tôi làm chủ từ” (I Message).** Ví dụ, thay vì nói, “Cô làm tôi tức giận vì nhuộm tóc đứa con màu vàng”, thì nói, “Anh cảm thấy bức mình vì tóc con bị nhuộm vàng”. Đây là lối nói nêu sự kiện, bộc lộ cảm xúc để người khác hiểu mình chứ không có ý công kích nên dễ được thông cảm hơn.

- **Chúng tỏ thiện chí qua việc đưa các giải pháp để giải quyết bất đồng.** Chúng ta cần nêu câu hỏi, “Nếu tôi không bắt đầu, ai sẽ bắt đầu?” Một khi có người khởi sự, cơ hội làm hoà đã được mở ra.

Nhưng chúng ta cần biết rằng, không phải các bất đồng đều được giải quyết theo ý mình. Có những khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta phải chấp nhận. Đây là điều mà những người trong các nhóm hỗ trợ thường gặp và họ dùng lời nguyện sau để tìm sự an tâm cho mình: *“Trời ban cho tôi sự bình thản để chấp nhận những điều tôi không thể thay đổi, sự can đảm để thay đổi những điều tôi có thể thay đổi, và sự khôn ngoan để biết phân biệt giữa hai điều đó”.*

**CURS. TRẦN HIẾU**

---

*“Tôi đã làm một cam kết với cái miệng của tôi là tôi sẽ không nói khi lòng tôi còn cảm thấy bức bối”*

- Thánh Francis de Sales





Chúng ta đang sống trong Mùa Chay, giáo hội mời gọi chúng ta sám hối dọn lòng mình để chuẩn bị tâm hồn chia sẻ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô và hân hoan mừng Sự Phục Sinh vinh quang của Người. Sám hối là nhìn vào chính con người hèn kém của mình và quyết tâm quay trở về với Chúa. Trong sự nhìn vào chính mình, chúng ta cũng đồng thời xét lại tương quan của chúng ta với tha nhân chung quanh. Nếu đức tin dạy ta tha nhân chính là hình ảnh của Chúa, thì trở về với Chúa cũng chính là đánh giá lại tương quan của chính mình với tha nhân vậy.

Như thế Tha Thứ và Hoà Giải chính là một ưu tư sâu xa mà chúng ta cần theo đuổi trong cuộc sống chứng nhân và đặc biệt trong suốt Mùa Chay Thánh này. “Các môn đệ hỏi Chúa : Thưa thầy, nếu có người xúc phạm đến chúng con, thì chúng con phải tha thứ bao nhiêu lần mới đủ? Chúa trả lời : Các con không phải chỉ tha thứ 7 lần, nhưng Thầy bảo các con, phải tha thứ 77 lần 7.....Con số 7 trong văn hóa Do Thái là số nhiều. 77 lần 7 thì hiểu là vô tận. Chúa dạy chúng ta phải tha thứ

cho nhau luôn mãi và tha thứ vô điều kiện.

Chính Chúa Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã làm gương cho chúng ta về sự tha thứ vô bờ bến ấy. Ngay sau khi nguyên tổ của nhân loại phạm tội kiêu ngạo chống lại thánh ý của Thiên Chúa, thì Người đã thực hiện ngay một kế hoạch xót thương, tha thứ vĩ đại, vô tiền khoáng hậu. Eva thứ nhất đã làm hỏng chương trình tạo dựng yêu thương của Người, Thiên Chúa đã tiên định ngay cho nhân loại một Eva thứ hai, một Eva toàn vẹn mọi đàng, để cung lòng sẽ mang Đấng Cứu Thế đến cho nhân loại.

Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế vĩ đại, đã không xuống thế gian như một lãnh tụ uy nghi, hay như một vị thần với các phù phép thần thông biến hoá, để ra tay tiêu diệt kẻ dữ và thu phục người ngay. Người chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, đến trong thân phận nghèo hèn nhất của con người. Hơn 30 năm rao giảng Tin Mừng, Chúa Kitô đã luôn kêu mời sự khiêm hạ, yêu thương và nhất là sự tha thứ. Trong xã hội Do Thái lúc đó, khi mà giới tăng lữ tự cho mình là

đạo đức, là hiểu biết giáo luật để có quyền xét đoán, kết án người khác, thì Chúa Kitô kêu gọi sự sám hối và thứ tha. Trong vụ án Madalene, Chúa Kitô đã đồng dạy kêu gọi sự sám hối nơi những người tự cho mình có quyền kết án người khác. Và chúng ta thấy Tin mừng đã thuật lại rằng: “...và họ đã từ từ rút lui, bắt đầu từ người lớn tuổi nhất...” phần Người, Người ôn tồn nói với người phụ nữ bị tố cáo phạm tội công khai rằng ..” phần Ta, Ta cũng không kết án chị đâu. Chị hãy ra đi và đừng phạm tội nữa...” Như thế có thể nói Tha Thứ và Hoà Giải là hai vế của một phương trình. Chúng ta gọi là Phương Trình Yêu Thương. Ẩn số của phương trình ấy chính là Sự Sám Hối. Sự Sám Hối càng sâu thẳm, càng trọn vẹn, thì phương trình Yêu Thương càng được giải đáp trọn vẹn. Ngược lại, phương trình ấy vẫn còn là mãi dở dang, là mãi chờ đợi.

Nói tha thứ dù khó nhưng cũng là dễ. Quả vậy, rất thường khi tha thứ chỉ là một động thái tự nguyện, đơn phương. Tôi ân hận vì tôi đã có làm điều gì cho bạn tôi, cho người chung quanh tôi bị tổn

thương, bị buồn phiền. Tôi suy tư về điều đó, và trong một giây phút nghiêm túc tôi đã bày tỏ với bạn tôi lời xin lỗi. Tôi không biết bạn tôi nghĩ gì? Có tha thứ cho tôi không? Nhưng dù sao, ngay sau lời xin lỗi đơn phương ấy tôi cũng đã cảm thấy trong lòng mình một chút thư thái và an bình. Và tôi nghĩ rằng, cũng sau lời xin lỗi đơn phương của tôi, bạn tôi dù có thể chưa nguôi sự buồn giận, cũng sẽ thấy nhẹ lòng đi một chút.

Thế nhưng, giả sử tôi có một người bạn thâm niên từ bao nhiêu năm qua. Bỗng một hôm, chỉ vì một giây phút tự ái, tôi không kìm được Cái Tôi To Lớn, đã có những lời lẽ mà bạn tôi cho là xúc phạm đến mình quá nặng nề. Thế là người bạn ấy giận dữ muốn cắt đứt tình bạn cô hữu giữa chúng tôi từ bao năm qua. Sau ít phút lắng đọng, tôi thấy mình đã quá quát với bạn, bèn gửi lời thành thật xin lỗi... Bạn tôi chẳng nói, chẳng trả lời, chỉ nhắn tin rằng mình không giận gì đâu..!

Nhưng từ đó bạn tôi im lặng, tôi không thể liên lạc hoặc cho cơ hội để gặp gỡ phân giải...Như vậy, sự Xin Lỗi đơn phương của tôi và lời nói tha thứ của bạn tôi cũng chỉ luân quần bên vế thứ nhất của phương trình mà thôi.

Thiếu Hoà Giải thì rõ ràng là sự Tha Thứ không thể trọn nghĩa. Thiếu Hoà Giải thì sự Xin Lỗi và lời nói Thứ Tha chỉ là những động từ lẻ loi, đơn độc và vô nghĩa, vô ... duyên! Như vậy, nếu nói nhiều khi thứ tha có thể chỉ là một động thái đơn phương, thì Hòa Giải luôn luôn bao hàm sự đa phương, sự diện kiến, sự đối thoại. Hòa giải là cùng nhau nhìn vào vấn đề, rút ưu khuyết điểm và đi tới sự cảm thông, hiểu biết nhau hơn.

Một sự hòa giải tốt đẹp là khi chúng ta đã bình tâm sau những giây phút bức xúc, nóng giận. Chúng ta sẵn sàng bỏ Cái Tôi sang một bên để lắng nghe người khác. Cao cả hơn hết, tinh thần hòa giải là vì Chúa để chúng ta làm hòa với nhau như chính Chúa đã dạy chúng ta :” Nếu khi anh em đi dâng của lễ, mà nhớ rằng mình còn vướng mắc điều gì với tha nhân, thì hãy bỏ của lễ đó mà về làm hòa với người anh em mình đã!!! Đúng, Thiên Chúa muốn tình yêu thương được thể hiện hơn mọi lễ vật, vì tình yêu thương chính là cốt lõi của người Kitô Hữu vậy. “Cứ dầu này, người ta sẽ nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau!”

Như vậy trong phương trình yêu thương, hòa giải chính là một vế tích cực để hoàn thành tốt đẹp phương trình ấy. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng thực hiện không phải đơn giản. Chính Cái Tôi to tướng nơi mỗi người chúng ta là vật cản trở trong việc thứ tha và hòa giải. Tôi là chủ thể số một. Trong mọi tình huống Cái Tôi phải được tôn trọng, Cái Tôi phải là đúng là nhất. Làm sao mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ Cái Tôi qua một bên để lắng nghe người khác giải bày.

Nhớ lại chủ đề “Giải quyết những bất đồng trong Tinh Thần Phúc Âm Hoá Gia Đình” do nhóm anh Trần Hiếu trình bày trong sinh hoạt của Trường Huấn luyện vừa qua, Người viết rất tâm đắc với Lời Cầu Xin mà anh đã trích dẫn :” *Trời ban cho tôi sự bình tâm để chấp nhận những điều tôi không thể thay đổi, sự can đảm để thay đổi những điều tôi có thể thay đổi, và sự khôn ngoan để biết phân biệt giữa hai điều đó*”. Nhưng làm sao mà tôi

có sự khôn ngoan để biết những gì có thể thay đổi, và những gì không thể thay đổi. Chính Cái Tôi cũng là chướng ngại vật to lớn thường khi ngăn cản tôi khỏi sự khôn ngoan cần thiết ấy.

Thời còn là các chú trong chủng viện, tôi nhớ mãi lời các cha giáo thường răn dạy một câu tiếng Pháp rằng : “Le Moi est ha-issable” – Cái Tôi là cái đáng ghét”. Những người hiến mình cho một lí tưởng thường được mời gọi, nhắc nhở luôn luôn phải biết từ bỏ mình. Ấy chính là đức khiêm nhu. Làm cho Cái Tôi đáng ghét trở nên Cái Tôi đáng yêu vậy. Và trên cả sự rèn luyện tu đức hằng ngày, chúng ta hãy cầu xin Thầy Chí Thánh dẫn dắt chúng ta trên con đường thực hiện yêu thương, làm chứng nhân cho Tin Mừng. “Error is human, holy is divine!” Chúng ta đều là phạm nhân. Sự sai sót, khiếm khuyết là bản chất của người phạm. Hiểu được như thế, chúng ta dễ dàng thông cảm với sự sai sót của tha nhân. Hiểu như thế chúng ta thấy được an ủi, được khích lệ mỗi khi chúng ta làm điều gì không phải với người khác. Giáo hội mời gọi chúng ta nên thánh từ thân phận người phạm. Nỗ lực giải phương trình yêu thương trong đời sống hằng ngày chung quanh ta – từng bước nhỏ, bước nhỏ mà đi, vớiƠn Chúa trợ giúp, chính là chúng ta đang đi đúng con đường làm chứng nhân cho Thầy Chí Thánh vậy.

Mùa Chay, xin gửi gắm một chút suy tư. Cuộc sống Ngày Thứ Tư còn rất dài, còn rất nhiều mời gọi chúng ta suy tư và kiên trì trong vai trò chứng nhân phúc âm

(xem tiếp trang 19)



# Suy tư Mùa Chay

Cách nay mấy năm, ông Lê Hùng Khanh tham dự ba ngày tĩnh tâm Mùa Chay, Cha thuyết giảng Giuse Nguyễn Văn Thu làm cho mọi người giựt mình suy nghĩ, khi ngài nói: “quý cụ, quý ông bà anh chị em hãy coi như Mùa Chay năm nay là Mùa Chay cuối cùng trong đời”. Ông Khanh có cảm tưởng rằng những người già yếu thường sám hối kỹ hơn những người trẻ, vì thông thường người già yếu nhìn thấy con đường trước mặt còn quá ngắn. Điều này không đúng lắm. Chúa không báo trước cho ai việc Chúa gọi bao giờ. Có khi ở tuổi ấu thơ, tuổi thành niên hay đại thọ. Sự chết đến bất chợt như kẻ trộm.

Mùa Chay là Mùa Trở về. “Trở về” là một ân ban. Thiên Chúa âm thầm và kiên trì kêu gọi con người tỉnh thức, ăn năn để trở về cùng Thiên Chúa. Con người có mở lòng ra đón nhận hay không là sự tự do của con người, Thiên Chúa không áp đặt. Nhưng xin nhớ rằng sự kiên trì của Thiên Chúa chỉ tới giây phút cuối cùng của kiếp con người nơi trần gian. Bên kia biên giới sống - chết là sự xét xử công minh! Thiên Chúa phán dạy và kêu gọi con người qua Lời Chúa, qua vũ trụ vạn vật, qua các chỉ dấu thời đại. Chỉ khi

nào con người sống với ý thức và tâm thức “Thiên Chúa là Tình Yêu”, “Thiên Chúa là Thiên Chúa - ở - với ta”, hay “Căn tính của ta là con cái của Thiên Chúa”,... thì khi ấy con người rất dễ nghe được Tiếng Chúa, và làm theo Ý Chúa. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan có tiếng Thiên Chúa Cha phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” [MC1:11]. Có lẽ lúc đó Chúa Giêsu vui mừng lắm và thẳm nguyện rằng “Lạy Cha, Con yêu mến Cha, Con xin vâng nghe Lời Cha mọi đàng”. Quả vậy, Chúa Giêsu luôn thực hiện trọn vẹn tư cách là “Con yêu dấu của Chúa Cha”. Sau Phép rửa, con người cũng là con của Thiên Chúa, nên phải sống theo gương Chúa Giêsu.

Trong Mùa Chay năm 2009 này, ông Lê Hùng Khanh xin được trình bày đôi điều về những chỉ dấu thời đại, đã giúp ông suy nghĩ nhiều về đời sống đạo và tinh thần phục vụ của ông.

## *Chuyện em bé gái ở Trung Quốc:*

Mấy tháng trước đây ở Trung quốc có một em bé gái 12 tuổi, con nhà nghèo. Cha em bị hư thận cần phải thay, không thể

chữa được. Vì gia đình họ quá nghèo nên vấn đề thay thận chỉ là ước mơ. Thương cha lắm, em muốn cứu cha em... Em đã có cách: hiến thận của em cho cha. Suy nghĩ là làm, em uống 200 viên thuốc ngủ, đến khi quá yếu, em mới bảo cho mẹ em biết rõ ý định quyên sinh của em là lấy thận để cứu cha. Em được cứu sống... Hy sinh mạng sống để cứu cha là hành động của tình phụ tử thiêng liêng, đáng trân trọng. Nhưng cách nào đó cũng là một sự phục vụ đem sự sống lại cho con người. Ông Khanh khâm phục em bé, đồng thời tự vấn lương tâm về việc phục vụ cho tha nhân của ông. (Ở đây xin được miễn bàn về chuyện quyên sinh).

## *Chuyện Mẹ Têrêsa Calcutta:*

Mẹ Têrêsa Calcutta viếng nước Pháp. Mẹ được đi thăm thành phố Paris. Một ông lão ăn xin co ro đứng ở ngã tư đường, dường như chưa có ai cho ông lão gì cả. Mẹ Têrêsa tiến đến ông lão. Mắt Mẹ sáng, mặt Mẹ hiền, cử chỉ Mẹ khiêm tốn, lòng Mẹ ân cần thân ái, Mẹ nói: “Tôi không có gì cho ông cả, chỉ xin ông cho tôi bắt tay cầu chúc sức khoẻ, và nguyện xin Thiên Chúa ban Bình an cho ông”. Ông lão ăn xin từ bỏ ngỡ đến sừng sờ. Hình như

ông muốn nói một điều gì mà chưa nên lời. Hoàn hồn lại, vẫn tay trong tay Mẹ, ông nói với giọng xúc động chậm rãi: “Thưa bà, tôi đứng xin ở đây hơn mười năm rồi, có người cho tôi vài mẩu bánh, trái chuối, vài đồng xu, họa hoàn lăm cũng có vài đồng bạc lẻ. Nhưng chưa có ai cho tôi như bà. Xin cảm ơn bà, ngày hôm nay tôi được biết chắc chắn rằng, tôi vẫn là một con người của Thành phố Paris này”.

Lạy Chúa, xin ban cho con có đôi mắt tâm hồn sáng, nét mặt hiền hòa, tấm lòng bao dung như Mẹ Têrêsa, để con mang niềm vui đến cho mọi người con giao tiếp. *(viết theo sách Đường Hy Vọng của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận).*

### **Chuyện BS Gioanna Baretta Molla:**

Một bà mẹ trẻ, bác sĩ Gioanna Baretta Molla đang mang thai hơn bảy tháng, chẳng may bà bị bệnh u xơ tử cung. Với tư cách là bác sĩ, bà yêu cầu được giữ con mình lại. Trước ngày sinh nở, bà biết chắc rằng sinh mạng bà bị đe dọa nếu tập trung vào mạng sống đứa con, bà nói rõ với các bác sĩ: “Nếu quý vị phải chọn lựa giữa con tôi và tôi, thì hãy chọn con tôi, tôi đòi hỏi như thế. Hãy cứu lấy nó”. Bà sinh cô bé Jeanne Emmanuell Molla an toàn ngày 21-4-1962, đúng bảy ngày sau, ngày 28-4-1962 bà thanh thân ra đi, và biết chắc rằng con gái bà, bé Jeanne E Molla mạnh khỏe bình an. Ngày 15-5-2004, bà được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI phong thánh: Thánh Goanna Baretta Molla. ĐGH nói: “ Một người mẹ còn trẻ thuộc Giáo phận Milan, vì muốn cứu sống con gái

minh, đã hy sinh mạng sống mình trong một cuộc hiến tế có tính toán trước”. Thế đấy, chỉ cần là một Người Mẹ trọn vẹn ý nghĩa cũng đủ được phong thánh. (viết theo “Ôn Gọi Nên Thánh” của Cursillista Phanxicô xaviê Trần Duy Nhiên, ông vừa được Chúa gọi ngày 8-2-2009 tại Saigon. Xin dâng một lời kính để nhớ đến người anh em Cursillista).

### **Chuyện ông Lê hùng Khanh:**

Vào sáng một ngày trong tháng 12 mới đây, cận Lễ Giáng Sinh, ông Khanh đi làm sớm, khi gần tới chỗ làm, điện thoại reo, cô con gái Margaret Tuyết Mai gọi. Ông Khanh vội vàng quay trở về vì con gái ông cần sự giúp đỡ, xe cô bị hỏng battery bất ngờ, mà nếu gọi insurance AAA thì muộn mất. Ông Khanh vẫn luôn giữ thói quen tới chỗ làm sớm hơn giờ quy định. Thế mà hôm đó ông không nghĩ gì việc trễ giờ, hay những phiền hà do việc trễ giờ có thể gây ra. Ông Khanh hăm hờ vui vẻ lo giúp con, ông còn bảo con gái vô xe ngồi sợ trời lạnh. Tuy vậy, hai cha con mỗi người một việc sau 20 phút là xong. Dặn dò con gái lái xe cẩn thận, rồi ông cũng đi làm. Chạy được một quãng ngắn, tự nhiên ông nhip nhip vào tay lái hát nho nhỏ một đoạn thánh ca quen thuộc nào đó. Ông giật mình: hóa ra mình đang vui. Đáng lẽ ra phải bực mình vì bị trễ giờ và mệt chừ. Ông cảm thấy trong lòng chẳng những vui, mà còn thật bình an. Một sự bình an ít khi có, nhẹ nhàng lâng lâng khó diễn tả, chỉ cảm nhận. Thong thả lái xe, ông Khanh suy nghĩ: chỉ mới giúp con một tí xíu công việc chẳng đáng gì, mà ông có được niềm vui và sự bình an quý

báu như vậy. Thế thì lâu nay những công việc ông làm, cứ tạm gọi là phục vụ hay giúp đỡ người khác, tại sao ông không có niềm vui và sự bình an giống như vậy ?

Suốt buổi sáng ông Khanh dần dần nhớ lại:

\*- Có khi ông Khanh lắng nghe, chia sẻ, khuyên giải, an ủi những uất giận, lo buồn của một ông cụ 90 tuổi, ông Khanh phải bỏ ra nhiều thời giờ cho ông cụ đồng thời vẫn lo công việc, mãi cho đến khi ông cụ vui vẻ nói: “bây giờ thì tôi được nhẹ nhàng rồi, cảm ơn ông”. Thấy ông cụ tươi tỉnh nở nụ cười, ông Khanh vui lắm, vui đến nỗi nghẹn ngào, vì đã góp phần đem niềm vui đến cho ông cụ.

Nhưng đó không phải là thứ niềm vui và bình an ông mới nhận được.

\*- Có một chị khách hàng rất ít khi chịu đi lễ, ông Khanh khuyên nhủ thì chị bảo “em tội lỗi nhiều lắm không dám vô nhà thờ gặp Chúa” (!). Ông Khanh xin lỗi chị để kể một thí dụ: nếu người cha, người mẹ nào đó chẳng may có đứa con bỏ nhà ra đi, sau em hối hận vì đã làm cho cha mẹ em sầu khổ, héo hon. Em quay trở về nhà, nhưng sợ cha mẹ la rầy quở trách nên chỉ đứng bên kia đường, xa xa mà nhìn vào nhà. Chị có nghĩ rằng cha mẹ em đã rất mong em về, và dĩ nhiên cũng sẵn sàng tha thứ hết tất cả tội lỗi của em không ? Cha mẹ em chỉ chờ em bước vô nhà để ôm em vào lòng không? Chị khách hàng cảm động không trả lời, nhưng trước khi bước ra khỏi tiệm, chị nói: “nghe ông, em sẽ đi lễ”. Những lần sau, khi chị đến tôi hỏi: ”chị vẫn đi lễ chứ?”, chị bảo: “em đi lễ ở nhà thờ Saint Victor”. Ông

Khanh thăm tạ ơn Chúa, ông vui mừng lắm ...

Nhưng đó cũng không phải là thứ vui mừng và sự bình an mà ông mới nhận được.

\*- Ngày kia trước cửa tiệm, một cô gái trẻ định mở cửa xe, thì một ông homeless đi tới nói điều gì đó, có lẽ ông xin tiền. Cô gái không mở cửa xe, mà xoay lại nói chuyện với ông homeless. Ông Khanh để ý theo dõi, tuy gần nhưng ông không nghe họ nói những gì. Câu chuyện của họ có vẻ càng ngày càng rộn ràng, sôi nổi, thân mật. Tự nhiên ông Khanh nghĩ rằng cô gái và ông homeless đang nói với nhau về Tình Yêu của Thiên Chúa, về hạnh phúc hay sự bình an, về tha thứ khoan dung cho người khác và cho chính mình, về kiếp con người ngắn ngủi, về quê hương thật của con người là ở trên trời, hay những gì đại loại như thế. Ông Khanh nghĩ vậy, rồi bước vô phía bên trong làm dấu Thánh Giá, chấp hai tay hướng về họ, cầu xin Thiên Chúa hiện diện thực sự nơi hai người anh chị em này, mở lòng, mở trí họ để thông cảm nhau trong lời nói, và nhìn thấy tâm lòng chân thật của nhau trong ánh mắt, trong trái tim. Mười phút sau, thật bất ngờ, chuyện khó có thể tưởng tượng, cô gái trẻ sang trọng và ông homeless hôi rệu, bần thiêu ôm nhau một cách rất thân tình và lâu. Rồi cô gái lên xe đi, ông homeless cũng đi. Ông Khanh tin chắc rằng trong lòng hai người anh chị em này đều có một niềm vui mới lạ, mà đời họ lâu nay



chưa có. Ông Khanh lại làm dấu Thánh Giá tạ ơn Chúa. Ông Khanh mục kích từ đầu, từng dần dần, nên ông vui lắm, Chúa ban cho ông cơ hội chiêm ngưỡng một gương phục vụ tuyệt vời cho người nghèo khó bị khinh蔑, sống bên lề xã hội.

Nhưng đó cũng không phải là niềm vui và sự bình an mà ông mới nhận được sáng nay.

Tại sao ?

Ông Khanh nghĩ rằng, câu trả lời có thể nhị, nhưng thật tự nhiên: chỉ vì cô gái Margaret Tuyết Mai là con của ông. Quá đơn sơ, thật chí lý. Đơn sơ như người mẹ thức trắng đêm để ru con ngủ khi nó ốm đau. Chí lý như người cha cật lực làm việc suốt cả ngày đêm mong sao có tiền mang về nhà nuôi vợ con. Người mẹ đó, người cha đó còn có niềm vui và sự bình an nào cho bằng, khi họ nhìn đứa con ngon giấc, hay gia đình họ quây quần bên mâm cơm đạm bạc.

**Chúa Giêsu nhập thế là để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ.**

Chúa phán dạy các môn đệ: “(hãy) làm người phục vụ mọi người” [ Mc 9: 35 b].

Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, rao giảng, chữa lành hồn xác cho mọi người, phán dạy: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”, lập Bí Tích Thánh Thể, chịu chết cứu chuộc nhân loại, Phục Sinh v.v... Tất cả những phục vụ của Chúa Giêsu đều làm với tấm lòng của Người Cha yêu thương con cái. Sự Phục vụ của Chúa Giêsu là Mẫu

Nhiệm Phục Vụ, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Đó là lý tưởng của sự phục vụ mà Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh mong muốn người Kitô hữu, đặc biệt người Cursilista phải hướng lên, vươn tới. Mọi sự phục vụ của con người, dù là phục vụ Tin Mừng hay phục vụ tha nhân cũng chỉ là giọt nước trong Đại Dương Lòng Thương Xót Chúa.

Ngẫm nghĩ như vậy, trong Mùa Chay Thánh này ông Lê Hùng Khanh tự hứa sẽ khắc ghi và chiêm niệm câu nói bất hủ của Thánh Phaolô, Quan Thầy Phong Trào Cursillo: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. [Gl 2:20a].

Tạ ơn Thiên Chúa.

**ANRÉ LÊ ĐÌNH KHÔI.**



SÔNG

NIỀM

TIN



Một tháng trước lễ Giáng Sinh 2008 vừa qua, tôi nhận được thiệp mời dự lễ cưới của con chị bạn ở Dallas, Houston. Ngập ngừng và suy nghĩ tôi có nên đi hay không. Chị ấy ở tận bên Dallas. Xa xôi quá mà ngày cưới lại là ngày 28 Tết. Do dự mãi rồi cuối cùng tôi quyết định phải đi. Gia đình chị không những thân thiết mà còn có ân tình gắn bó với gia đình tôi. Đã hơn mười năm nay, chúng tôi không có cơ hội gặp lại nhau. Vả lại nhân dịp này tôi cũng muốn ghé Houston thăm vài người bạn cũ.

Vì là mùa Đông, nên những ngày tôi lưu lại ở Dallas, khí hậu không được tốt lắm. Mưa gió nhiều hơn là nắng ráo. Bầu trời u ám, mưa rì rả, gió đến bất thường. Nhà có đám cưới nên bao nhiêu là việc phải làm trong nhà. Được dịp tụ họp nên chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện thăm hỏi không dứt. Tôi cảm thấy thời gian thoáng qua mau và không gian thật ấm cúng mặc dầu bên ngoài trời lạnh buốt.

Trưa mùng Một Tết, tôi đáp máy bay xuống Houston. Ở đây tôi có hai nhóm bạn. Một nhóm “mi-tao” từ thời Trung học ở Nhatrang và một nhóm đồng nghiệp cũ hồi còn ở Saigon. Người nào cũng xấp xỉ bảy mươi hay lớn hơn. Thật là quý hóa khi những người bạn già còn có giờ phút ngồi bên nhau để ôn lại những kỷ niệm đẹp thuở xa xưa. Mỗi nhóm có những niềm vui, nỗi buồn riêng theo thời gian.

Thành phố Houston quá rộng lớn. Nhà vườn rộng rãi và đẹp, giá tiền lại rẻ hơn California nhiều. Từ nhà bạn này đến nhà bạn kia cũng mất cả tiếng đồng hồ lái xe. Thời gian gặp gỡ bao

hiều cũng không đủ nên bạn bè cứ níu kéo hoài mà lòng tôi thì nôn nóng vì chưa làm được một việc cần làm sớm. Đó là tôi phải tìm thăm một chị bạn Cursillista trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi hiện đang dưỡng bệnh ở thành phố này.

Năm 1997 tôi đi dự khóa Tỉnh Huấn Cursillo SJ174 tại Camp St. Francis. Sau một thời gian vất vả và thử thách, nhóm của chúng tôi mới được thành hình. Nhóm gồm năm người cùng lứa tuổi, cùng chung một Decuria Monica trong khóa ba ngày ấy nên dễ hòa đồng, thông cảm và yêu thương nhau. Mỗi tháng nhóm họp một lần vào chiều Thứ Bảy. Buổi họp thường đủ mặt. Học hỏi lời Chúa, chia sẻ tâm tình để an ủi nâng đỡ nhau sống Đạo tốt trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Năm 1999, nhóm chúng tôi có kết nghĩa với một giáo xứ nghèo ở Xẻo Dinh - Rạch Giá, giúp cha xứ Phạm văn Thành lập một tu thuốc tình thương nhỏ. Tôi có gởi tặng Cha tấm hình năm chị em chụp lúc họp nhóm. Để cảm ơn, Cha vui mừng đặt tên cho nhóm chúng tôi là “Nhóm Ngũ Long Công Chúa”. Vài năm sau thì Cha thuyên chuyển đi nhiều xứ đạo nhỏ khác cũng thuộc giáo phận Long Xuyên nhưng Cha vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhóm. Lần lần nhóm chúng tôi được thêm hai chị nữa nhưng chẳng được bao lâu thì có một chị ra đi. Từ đó Cha Thành cho chúng tôi cái tên mới là “Ngũ Long cộng 1.”

Nhóm đang vui vẻ tình cảm như thế mà chị Xinh (tên chị bạn đang ở Houston) vì hoàn cảnh gia đình phải từ giả nhóm dọn qua Houston ở với gia đình con gái.

Hàng năm cứ vào đầu tháng Tám thì nhà Dòng Đồng Công ở Missouri tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu. Người người ở khắp nơi hành hương đến đây để tham dự rất đông. Không những ở trong nước Mỹ mà cả các nước khác trên thế giới.

Sáng ngày khai mạc Đại Hội thì hung tin được truyền thông khắp nơi. Một xe đò chở người đi hành hương khởi hành từ nhà thờ La Vang Houston, trên đường đi gần đến Dallas, xe bị tai nạn làm chết 13 người tại chỗ. một số bị thương nặng. Các nạn nhân được chở bằng máy bay vào các bệnh viện gần đó cứu chữa. Mấy hôm sau, chúng tôi lại được gia đình chị Xinh cho hay là có chị Xinh đi trong xe hành hương bị tai nạn đó. Chị bị thương rất nặng đang nằm nhà thương. Nghe tin, chúng tôi lo buồn và thương bạn, nhưng chỉ biết hỏi thăm qua người nhà mà thôi vì bạn ở xa quá. Khi biết tôi đi Houston, các chị trong nhóm dặn thế nào cũng cố gắng tìm gặp chị để đại diện nhóm hỏi thăm tình hình sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của chị như thế nào?

Tôi gọi ngay chị khi đến Houston, nhưng nhà không có ai bắt điện thoại, tôi đành để lại lời nhắn. Đã mấy ngày qua sao không thấy chị gọi lại. Tôi gọi lần nữa cũng như vậy thôi.

Tôi đang lo, sợ không thăm được chị thì ân hận lắm. May quá, chiều hôm ấy chị gọi tôi. Chị bảo là các bạn ở Cali báo cho chị biết là tôi đang ở Houston và cho chị số cell phone của tôi. Tôi mừng quá hỏi chị có nhận được lời nhắn của tôi không? Hỏi ra mới hay là tôi đã gọi sai một số trong các số điện thoại của chị.

Ôi may quá, tôi hẹn ngày đến chị.

Tôi bấm chuông cửa nhà chị và chờ đợi. Nghe tiếng dép lép xẹp chùng đôi ba bước rồi tiếng mở cửa tiếp ngay. Chị nhận ra tôi với nét mặt rạng rỡ: - “Mời các chị vào.”

Vừa nói chị vừa lùi lại sau đứng ôm cánh cửa mở rộng để chúng tôi vào. Tôi mừng gặp chị với bao xúc động và ngạc nhiên. Tôi nhìn chị từ đầu đến chân, chị có ốm đi nhưng không thấy có dấu vết gì để lại sau một tai nạn khủng khiếp. Mặt chị tươi tỉnh, giọng nói cười tự nhiên như trước kia. Tôi ngồi xuống ghế thì đã thấy chị đi vào bếp. Tôi theo sau cản chị đừng bận tâm nước non gì cả. Chị chu đáo quá đã lo sẵn một khay có mấy cái tách và một bình trà nóng. Có lẽ khi tôi gọi thì chị chuẩn bị trà nước rồi ra ngồi sẵn ở cái ghế gần cửa lớn để ngóng chờ.

Tôi ngồi bên chị để lắng nghe chị chậm rãi kể chuyện. Hôm ấy, xe chở đoàn hành hương có chị khởi hành từ nhà thờ La Vang lúc 7 giờ tối. Sau khi ổn định, xe chạy, cô hướng dẫn đoàn thông báo vài điều cần thiết, rồi cùng đọc kinh chung, xong rồi mọi người được chia phần ăn tối.

Trời đã tối hẳn. Xe đã chạy được gần 4 tiếng đồng hồ trên xa lộ yên vắng. Chị nhìn quanh mình ai cũng lim dim tìm giấc ngủ. Chị chưa ngủ được nên cầu nguyện: - Lạy Chúa, xin ban cho con giấc ngủ ngon để ngày mai có sức đi dự Đại Lễ Kính Mẹ.

Chị nhắm mắt lại và ngủ lúc nào không hay. – Cha Hòa đây. Cha Hòa đây. Bà đã tỉnh chưa? Chị đang còn mơ màng nửa tỉnh

nửa mê mà tai nghe văng vẳng câu hỏi đó lập đi lập lại. Chị hé mắt nhìn Cha gật đầu.

Cha vui mừng nói: - Ô, bà đã tỉnh rồi, tôi làm phép xúc dầu cho bà nhé. Rồi những ngày kế tiếp, các cha và nhiều người tới thăm. Chị đã phải trải qua ba nhà thương để chữa trị. Con gái cho chị biết chị là một trong chín người bị thương nặng. Khi đến gặp chị lần đầu, cháu rất kinh hoàng không nhận diện ra mặt chị. Mặt đầy máu me, răng không còn vì quai hàm bị gãy ra ngoài, miệng méo xệch. Chị chỉ cho tôi xem cái xương hàm giả. Bác sĩ bảo đặt hàm vào bên trong rất khó, nhưng ông cố gắng làm để đường mổ khâu không lộ vết sẹo trên mặt. Chị vén tay áo chỉ cho xem những đường mổ để lấp xương giả vào. Tay trái, tay phải đều phải mổ để thay vào ống xương kim loại. Chân trái bị nặng hơn, lấp xương từ trên bắp vế xuống đến đầu gối. Xương vai bên trái gãy từ giữa ngực ra đến vai nên cũng phải mổ để lấp xương giả. Tất cả xương giả đều bằng kim loại do những ốc vít xoắn để giữ mỗi liên nhau.

Chị cười bảo: - Trong người của mình bây giờ toàn là đinh ốc.

- Chị có còn đau nhiều không?

- Vẫn còn đau, nhất là khi cử động mạnh hay trở trời. À, mình có cái kỹ niệm này để khoe với chị. Vừa nói chị vừa đứng dậy đi chậm chậm vào phòng. Tôi nhìn theo dáng đi của chị. Chị đi hơi khó khăn và khập khễnh. Như biết ý tôi, chị nói:

- Cái chân bị mổ lấp ống xương giả, bị ngắn đi nên mình đi chân thấp chân cao.

Một lúc sau chị đem ra một tượng Đức Mẹ cao chừng hơn một gang tay và một xâu chuỗi bằng gỗ đen rất đẹp để trong bọc bằng da may rất công phu

- Đó là quà của ông bác sĩ Mỹ mổ thay quai hàm cho mình.

Ông bảo:

- Mình đến với Đức Mẹ không được, thì bây giờ Đức Mẹ tìm đến với mình.

Chị rất xúc động và trân quý ôm hai kỷ vật vào ngực.

Tôi cười hỏi chị:

- Thân thể chị mang nhiều thương tật, đau đớn thế mà vẫn thấy mặt chị tươi tỉnh, chẳng than thở gì cả.

- Mình còn đau, nhưng phải Tạ ơn Chúa. Chị tạ ơn Chúa giúp mình nhé. Qua tai nạn này bao người chết mà mình còn sống được là nhờ Ân Huệ Chúa cho. Chúa đã chữa lành mình qua bao vị ân nhân, bác sĩ tận tình chữa trị. Các cha, các người quen cũng như không quen đã cầu nguyện, lui tới thăm viếng để mình thêm sức mạnh tinh thần.

Thân xác mình Chúa cho còn sống ngày nào thì Tạ Ôn Chúa, còn về phần hồn mình muốn được thanh thân, mình cố gắng hãm mình, hy sinh, nhịn nhục được gì thì xin dâng lên Chúa. Xin Chúa cho đức tin nhiều hơn để sẵn sàng khi Chúa gọi.

Nghe giọng nói chân thành và vững vàng của chị làm tôi thấy tin tưởng và vui lây. Trước khi đến đây, tôi cứ ngỡ là sẽ gặp một chị Xinh rầu rĩ và sẽ nghe những lời ta thán chán chường. Nhưng thực tại khác với ý nghĩ của tôi. Tôi cảm phục chị và mong chị vẫn tiếp tục cuộc sống bình an.

Tôi hỏi hằng ngày chị làm gì?

- Tạ ơn Chúa, mình đã có sức để tự lo việc cá nhân cho mình mỗi ngày được. Chúa nhật mỗi tuần con gái chở mình đi lễ, mình dùng gậy đi cho vững. Sau sáu tháng mình trả xe lăn lại cho nhà thương. Xe lăn tốt, rất tiện lợi, nhưng còn nhiều người đang cần hơn mình. Ngày thường thì mỗi sáng mình đọc kinh nguyện cũng mất mấy giờ. Chiều đến lần chuỗi hạt, đọc sách, cầu nguyện là hết ngày.

Trước khi về, tôi hỏi chị cần nhắn gì với nhóm không?

- Mình nhờ chị nói với nhóm Tạ Ôn Chúa cho mình với. Cầu xin Chúa thêm Đức Tin cho mình, biết sống Đức Tin trong cuộc đời còn lại để bất cứ giờ nào Chúa gọi cũng xin vâng.

Tôi tạ ơn Chúa cùng Chị. Tạ ơn Chúa vì có Chúa ở với chị lúc này. Nếu chị không biết Chúa, không có lòng tin vào Chúa thì giờ phút này cuộc đời chị sẽ khổ biết bao với những thương tật mang nặng trong thể xác. Với một tinh thần nặng trĩu âu lo và suy nhược.

Chị đã và đang sống lời Chúa với tất cả sự phó thác. Tôi chợt nhớ đến câu "... Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. (Rm 10, 11) và "... Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng..." (Mt 11, 28)

**ELIZABETH LUU**

*(tiếp theo trang 13)*

hoá của người cursillista. "Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em!" Ở cái thế kiềng ba chân vững chãi ấy, chúng ta còn phải sợ hãi chi. Cứ hân hoan mà tiếng bước theo tiếng gọi của Thầy Chí Thánh. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng: "có yêu nhau, thì mới nắm chặt tay nhau được, nếu không thì chỉ là một cái nắm tay hờ hững, gượng gạo". Yêu Chúa thì dễ, nhưng yêu thương anh em mình – người anh em với những cá tính, với những thói tật khác nhau, đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ Cái Tôi. Đó chính là điều Thầy Chí Thánh đang mời gọi chúng ta hôm nay.

Chớ gì mùa Chay Thánh này là dịp để cho mọi cursillista cùng suy tư, nghiêm gẫm để tìm ra ẩn số đúng nhất để hoàn thành tốt đẹp phương trình yêu thương. Đáp số của phương trình ấy chắc chắn sẽ đem đến cho mỗi người chúng ta niềm an bình, thánh đức để xứng đáng đón mừng đại lễ Phục Sinh vinh quang của Chúa chúng ta.

*"Lạy Thầy Chí Thánh, chúng con thân phận mỏng dòn, yếu đuối. Chúng con rất muốn sống Ngày Thứ Tư thật trọn vẹn theo Thánh Ý Thầy. Xin Thầy dẫn dắt chúng con biết từ bỏ Cái Tôi của mình, để trọn Mùa Chay Thánh này, chúng con biết sống tha thứ và hòa giải với mọi người chung quanh. Xin Thầy ban xuống cho chúng con sự can đảm và sự khôn ngoan, để ra đi hằng say làm chứng nhân Phúc Âm hoá trong mọi môi trường cuộc sống của chúng con. Amen"*

**MINH TIẾN**



# Chén Đắng và Mùa Chay

Tôi ngồi đây nhìn ra biển và nhìn Thánh Giá trên nóc cao nhà thờ Thánh Augustine, Waikiki.

Thánh Giá và tôi cùng nhìn ra biển. Biển mênh mông. Biển rộng lớn, bao la. Biển hôm nay xanh biếc với những con sóng bạc đầu trắng xóa lồm đồm trên mặt biển. Mặt biển xanh êm ả và bình thản, cho tôi một cảm giác xa vời thật nhẹ nhàng.

Thánh Giá trên nóc cao nhà thờ, ngày ngày, tháng tháng nhìn ra biển. Thánh Giá chắc cũng thấy biển đẹp, rất đẹp. Biển đẹp theo con nắng ngày hè, biển đẹp trong cơn mưa mùa đông. Biển đẹp với trăng tròn đêm xuống, biển đẹp khi hoàng hôn về, biển đẹp khi bình minh vừa ló rạng. Biển mang một sức mạnh khôn cùng của nước, chẳng nước soi mòn được đá đỏ sao.

Hôm nay là ngày Lễ Tro, đầu mùa chay. CHÚA GIÊSU trên Thánh Giá chắc đang nghĩ về cuộc đời ba mươi ba năm của mình. Hai ngàn không trăm lẻ chín năm về trước, CHÚA GIÊSU bắt đầu bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình trên trần thế. Lúc đó, NGÀI đã sẵn sàng trực diện với mọi thử thách, mọi

đón đau, mọi sỉ nhục và những thất vọng ê chề mà loài người đã mang đến cho NGÀI. Chén đắng của NGÀI, NGÀI đã uống, uống trọn vẹn, uống cạn, uống hết. NGÀI uống chén đắng của NGÀI trong tinh thần vâng phục, với niềm tin tưởng tuyệt đối nơi CHA NGÀI.

Còn tôi, tôi có sẵn sàng uống chén đắng mà NGÀI trao cho tôi? Câu trả lời thật là khó.

Nhìn lại năm mươi bốn năm, qua cuộc hành trình của đời tôi. Những cơ hàn thời thơ ấu, bữa đói, bữa no, lang thang như một trẻ mồ côi, đầy nhục nhằn đói khát. Đói khát những bữa cơm no, đói khát một mái gia đình có cha mẹ, yêu thương và đầm ấm. Nghĩ lại, tôi ngỡ, chén đắng của tôi, tôi đã uống cạn.

Lớn lên, như mọi người, tôi lập gia đình rồi sanh con để cái, với một ước mơ đơn giản cho một mái ấm an bình. Thời cuộc xoay vần, đời sống hôn nhân đem nhiều ngỡ ngàng khôn khó. Chồng tôi với lỗi lầm ăn thiếu cân nhắc, đã tạo ra những cơn bão táp đảo lộn yên bình của gia đình. Chồng tôi làm nhiều và mất mát cũng nhiều, mất mát hơn được. Anh mất mà cả các con tôi và tôi

cũng mất mát không kém. Các con tôi thiếu vắng hẳn người cha trong gia đình, tôi thiếu đi tình ấp ủ chia sẻ của người chồng.

Những khó khăn dồn dập, gánh nặng đè lên hai vai, tôi tưởng đã ngã gục. Một tay cố bơi chèo níu kéo, chống đỡ, một tay vun sỏi cho các con còn một mái ấm. Cố gắng thật nhiều, đôi khi tưởng như vô vọng. Thất vọng chồng chất, những buồn lo, cô đơn, một lần nữa, tôi ngỡ chén đắng của tôi, tôi đã uống cạn.

Con cái tôi nên khôn lớn và bồng xa cách, lạnh lùng. Vợ chồng không còn mặn nồng chăn gối. Chồng tôi vẫn mãi như một con thiêu thân, mê hoặc bởi ánh sáng ảo tưởng của danh vọng và tiền bạc. Ngoài con số của đồng tiền và toan tính lợi hại, chồng tôi chẳng còn gì thân thương để chia sẻ với tôi. Chúng tôi sống với nhau không linh hồn và vô tri. Tôi không muốn các con tôi bị thiệt thòi, chia xa bởi thiếu cha hay vắng mẹ, tôi nhẫn nại đợi chờ, cầu xin cho một nhiệm màu, giúp chồng tôi thay đổi, và thức tỉnh. Cái gia đình nhỏ bé của tôi, đè nặng trên vai, sức tôi như không còn đủ để níu kéo, nhiều lần đã

muốn buông xuôi. Thương con, thương ngày tháng qua bao công vun sỏi. Tôi vẫn tiếp tục chịu đựng trong hy vọng.

Đau khổ, cô đơn bởi những xa cách lạnh lùng, vô tâm và thờ ơ của chồng con. Đau khổ với những mất mát tinh thần và vật chất, tôi một lần nữa nâng chén đắng và tưởng đã uống cạn. Hạnh phúc thật đơn giản mà tìm mãi không thấy, kiếm hoài không ra.

Có lẽ, chén đắng của tôi, tôi càng uống càng đầy thêm, không cạn. Chén đắng, dù muốn hay không, tôi vẫn phải nâng lên và uống. Chén đắng của tôi, tôi phải uống, uống một mình, không thể chia sẻ với ai. Uống một mình cho đến cạn, chén đắng mới trọn vẹn.

CHÚA GIÊSU khi xưa, lúc mới ra đời, chắc NGÀI cũng chẳng bao giờ ngờ đến chén đắng mà CHA NGÀI đã trao cho NGÀI. Chén đắng mà CHÚA GIÊSU đã được tự do chọn lựa. Sự chọn lựa là uống cạn hay không uống. Nơi NGÀI, sự chọn lựa đã rõ ràng. Nâng chén đắng trên tay, NGÀI uống không phân vân suy tính.

Chén đắng, NGÀI uống để chứng minh một vâng phục tuyệt đối. Hơn thế nữa để chứng minh một tình yêu bao la, một tình yêu không biên giới và không bao giờ cạn cho một đời vĩnh hằng.

Như một an bầy, chén đắng trên tay, mà lòng tôi đầy phân vân và lo sợ, không uống thì bao giờ mới cạn, uống thì khó nuốt mà mãi cũng không vui.

Biển rất mênh mông, rộng lớn, nhưng biển cũng có giới hạn của nó. Biển có bờ bên này và bờ bên kia. Với tầm mắt giới hạn của

loài người, tôi chỉ nhìn thấy được bờ bên này, nhưng không thể thấy bờ bên kia. Chén đắng của tôi đến bao giờ mới cạn?. Cầm chén đắng trên tay, tôi thấy sao mà đầy quá, uống tới bao giờ mới vui. Chén đắng có cạn tôi mới thấy được đáy cốc. Như biển có cạn, tôi mới thấy được bờ cát của hai bên. Biết đến bao giờ biển mới cạn? Hôm nay bắt đầu vào mùa chay. Tôi đón mùa chay bằng nước mắt. Nước mắt cho tôi, cho chồng tôi, cho các con tôi và cho CHÚA với bốn mươi ngày khổ nạn. CHÚA, qua bốn mươi ngày khổ nạn bằng cái chết đau thương trên Thập Giá. Để rồi NGÀI đã sống lại. Sống lại trong vinh quang và vĩnh cửu. Chén đắng của NGÀI, NGÀI đã trân trọng uống cạn, uống một mình và uống hết, để đáy cốc hiện ra một ân sủng tuyệt vời từ CHA NGÀI ban tặng cho NGÀI.

Năm mươi bốn năm qua, chén đắng của tôi đầy nhiều hơn vui, chưa cạn, nên tôi không thể thấy được ân sủng nơi đáy cốc.

Tôi cũng giống như các Tông Đồ xa xưa của CHÚA, rất yêu đuối và khờ khạo, nên chỉ muốn vội vàng uống cạn chén đắng, để xong rồi sẽ được ân huệ trao ban, hưởng vinh quang, thanh nhàn sống với CHÚA và bên CHÚA.

*Lạy CHÚA, trong mùa chay này, xin cho con nhận thức được tình yêu vô biên mà CHÚA dành cho con. Cho con lòng can đảm chấp nhận chén đắng mà CHÚA trao. Để con biết trân trọng nâng chén đắng lên, uống khoan thai và bình thân, không vội vàng, hấp tấp. Để con biết thưởng thức vị ngọt ngào êm thấm sau khi nuốt trọn vẹn một ngụm đắng cay. Để con nhìn ra những ân sủng mà CHÚA đã cho con. Để con tiếp*

*tục phấn đấu và hy vọng. Để con sẽ không nản lòng bỏ cuộc. Để con biết sống đời phục vụ như ý CHÚA muốn. Để con biết hân hoan chấp nhận, không buồn chán, hay than van. Và để con thấy CHÚA trong những người làm con đau khổ.*

Nắng chan hòa trên mặt biển,  
Biển lung linh vui. Những hàng  
dừa dừa cột, đong đưa trong gió.  
Thánh Giá và tôi vẫn nhìn ra biển.  
Biển xanh, xanh biếc, màu hy  
vọng cho một ngày mai, ngày  
Phục Sinh rồi sẽ đến.

**MARIA HẠ UY DI**



**DANH SÁCH CÁC ANH CHI CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 02-2009**

Số TT	Họ và Tên	Ghi chú	Số tiền
1	Thuận Trần &		
2	Điền Trần		\$40.00
3	Chi Ánh Hồng		\$20.00
4	Maria Nguyễn Lan Hương		\$20.00
5	Tịnh Hoàng		\$20.00
6	Hoàng Kế Thế &		
7	Nguyen thi Hoa		\$40.00
8	Hùynh Thi Hương (texas)		\$20.00
9	Nguyễn Kim Dung( fremont)		\$20.00
10	Giuse Nguyễn Ngọc Thanh	(đóng cho 5 năm 2008 - 2012)	\$100.00
11	Hoàng Thị Hoan &		
12	Hoàng văn Thiệt		\$40.00
13	Nguyễn thị Nguyệt		\$20.00
14	Trần Ngân		\$20.00
15	Mai Nhơn		\$20.00
16	Nguyễn Hồng Mỹ		\$20.00
17	Lê Xuân Sang &		
18	Phan Mai Hương		\$40.00
19	Trần Hồng Phú &		
20	Nguyễn Thúy Nga		\$50.00
21	Hoàng Bá Ngân &		
22	Hoàng Thị Vương		\$40.00
23	Trần Hồng Thuận		\$20.00
24	Trương Thị Hương		\$20.00
25	Nuyễn ThuVinh Tina		\$20.00
26	Hùng Ngô		\$40.00
27	Anna Vũ (Bác Sĩễn)		\$20.00
28	Quý Tiến &		
29	Nguyễn Ngọc Uyên		\$40.00
30	Bác Thông \$		
31	Loan Phan		\$50.00
32	Maria nguyên Thi Nga		\$20.00
33	Anna Uyên Nguyễn&		
34	Giuse Frank Quyết Trần		\$100.00
35	Trần Ngọc Phương		\$20.00
36	Trần Thị Như Thủy	(đóng cho 4 năm 2009 - 2012)	\$80.00
37	Nguyễn Kim &Thành		\$50.00
38	Lê Đình Khôi &		
39	Bùi thị Liên		\$40.00
40	Phạm Thị Yến &		
41	Bùi Duy Sang		\$50.00
42	Trần Thị Như Thủy	(đóng cho 4 năm 2009 - 2012)	\$80.00
		<b>Tổng cộng hết tháng</b>	<b>\$1,100.00</b>

---

# Thông Báo của KHỐI TRUYỀN THÔNG

---

Kính thưa quý cô bác,  
quý anh chị em cursillistas,

Để kỉ niệm 20 Năm Thành Lập Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, Giáo Phận San Jose, California,

VPDH đã quyết định cho ấn hành cuốn Kỷ Yếu Cursillo San Jose vào dịp Đại Hội Ultreya Đón TKS tháng 9 năm 2009, để ghi lại tất cả những hoạt động, những sinh hoạt, những kỷ niệm, và những tâm tình chia sẻ của Phong Trào chúng ta trong 20 năm qua.

Khối Truyền Thông thiết tha kính mong quý cô bác, quý anh chị em cursillista tích cực đóng góp tâm tình, bài vở, hình ảnh, dữ kiện... để cuốn Kỷ Yếu Đặc Biệt này sẽ xứng đáng là món quà trân quý cho chúng ta lưu giữ.

**NỘI DUNG:** - Tùy bút, suy tư, hồi tưởng những kỉ niệm của Phong Trào, của từng Cursillista trong suốt 20 năm qua.  
- Ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của Phong Trào .v.v....

Hạn chót để nhận bài viết, hình ảnh, tư liệu... là tháng 6-2009. Thời gian còn lại để tổng kết và trình bày cho kịp ấn hành vào dịp Đại Hội tháng 9-2009.

*Lưu ý* : các tác giả Cursillista gửi bài về cho Kỷ Yếu, xin vui lòng gửi kèm (attachment) một tấm ảnh bán thân để có thể post lên trang làm lưu niệm!

Mọi bài viết, hình ảnh... xin gửi về :  
Dao.joseph@gmail.com  
Hoặc VPDH\_Cursillo@yahoo.com

Khối Truyền Thông xin kính chúc toàn thể quý cô bác, anh chị cursillista “Một Mùa Chay Thánh Đức và An Bình trong Thày Chí Thánh Giêsu.

Thân kính trong Thày

# PHỎNG VẤN

## ĐỨC CHA LÔRENSÔ CHU VĂN MINH, GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI



*BBT: Nhân Ngày Quốc Tế Đồi Tận Hiến 02-02-2009, Đức cha Laurentius Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội đã gửi đến Website Hội đồng Giám mục (WHĐ) bài trả lời phỏng vấn của phóng viên WHĐ với nhan đề CẢM NGHIỆM SỰ ĐỢI CHỜ.*

*Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn Đức cha Laurentius đã nhận trả lời phỏng vấn của WHĐ và trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả, đặc biệt các chủng sinh và ứng sinh, bài CẢM NGHIỆM SỰ ĐỢI CHỜ của Đức*

*( Tiếp theo và hết )*

*PV: NHỮNG KINH NGHIỆM CỦA MỘT GIÁO SƯ VÀ GIÁM ĐỐC ĐẠI CHUNG VIỆN SẼ GIÚP ĐỨC CHA NHỮNG GÌ TRONG NHIỆM VỤ CỦA MỘT GIÁM MỤC?*

*ĐỨC CHA LAURENSÔ CHU VĂN MINH:*

Giáo phận là một cộng đồng các tín hữu được giao phó cho sự chăm sóc của một Giám mục với sự cộng tác của hàng linh mục. Do đó, ta thấy giữa Giám mục và linh mục đoàn có một sự hiệp thông do chức linh mục thừa tác là cùng tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô đầu theo cấp độ khác nhau. Vì thế, linh mục là những công sự viên gần gũi nhất trong thừa tác vụ của Giám mục.

Tôi đã sống ở đời như một người tín hữu 50 năm, trải qua các lứa tuổi thiếu niên, thanh niên, trung niên và đứng tuổi, trong những lúc hoàn cảnh khó khăn cũng như thuận lợi, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. Nhờ đó tôi có thể hiểu được giáo dân quan niệm thế nào về linh mục và những điều họ trông mong ở hàng giáo sĩ.

Trong nhiều năm, với vai trò là người phụ trách các ứng sinh, và những năm gần đây với cương vị là giáo sư và giám đốc Đại Chung Viện, thì các chủng sinh - linh mục tương lai là đối tượng chính tôi phải quan tâm chăm sóc. Nay là Giám mục, tôi phải quan tâm đến cả các linh mục đã ra trường. Vậy trách nhiệm tôi là phải đào luyện các linh mục thế nào để thành những linh mục như lòng Chúa và Giáo hội ước mong và đáp ứng được những kỳ vọng mà giáo dân đặt nơi các ngài.

Chúng ta biết rằng việc đào tạo linh mục toàn vẹn là một tiến trình biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Mục tử. Với bốn chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, tiến trình này được thực hiện một cách tiệm tiến qua 3 giai đoạn: trước Chủng viện, tại Chủng viện và sau Chủng viện.

*Vai trò của Giáo sư*

Các Giáo sư tại Đại Chung Viện không phải chỉ dừng lại ở chỗ trình bày, thông truyền cho chủng sinh những lý thuyết mà còn phải chia sẻ cả những kinh nghiệm tâm linh, những ứng dụng lý thuyết thánh kinh, triết học, thần học và cuộc sống.

Để giúp các linh mục tương lai có được những tâm tình, thái độ cư xử như Chúa Giêsu mục tử, và để họ có thể chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng cho con người hôm nay, Giáo sư phải là người giúp họ hiểu biết về Thiên Chúa, về con người, về vũ trụ, về xã hội một cách tốt nhất bao nhiêu có thể. Điều khác biệt quan trọng và căn bản giữa Chủng viện và những trường đào tạo cán bộ chuyên môn khác là: trong khi các trường đào tạo chuyên môn nhằm trước hết đào tạo những kỹ năng, thì tại các Đại Chung Viện, các chủng sinh được tạo nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, rồi trên nền tảng đó mới đào tạo những khả năng thích hợp của người mục tử tốt lành.



Nhiệm vụ của các giáo sư thần học còn là thăng tiến đức tin, khơi dậy và thông truyền nhận thức đức tin và là chứng nhân đức tin nhân danh Chúa và Giáo Hội.

Ngoài một nền học vấn vững chắc, khả năng về tâm lý, sự phạm để hướng dẫn và giúp các chủng sinh trong đời sống học tập, nghiên cứu, các Giáo sư phải có đời sống nội tâm kết hợp sâu xa với Thiên Chúa và lòng yêu mến Giáo Hội.

Một điều không thể thiếu là có những đặc tính cần thiết của một người thầy, một người hướng dẫn ân cần và kiên quyết, thanh thản và dứt khoát, giáo sư còn phải là người anh quang đại, người bạn đồng hành đầy yêu thương, nhẫn nại dẫn dắt những người trẻ tiến lên trên con đường hoàn thiện và phải là tấm gương cho chủng sinh noi theo.

#### *Vai trò Giám đốc*

Giám đốc là người có trách nhiệm chính trong việc điều hành các sinh hoạt trong Đại Chủng Viện:

Phải theo sát các chỉ dẫn chung của Giáo hội trong công cuộc đào tạo. Thống nhất với Ban Giám đốc về đường hướng và phương pháp đào tạo. Giám đốc phải chia sẻ trách vụ với những thành viên khác trong Ban Giám đốc. Điều động, phối hợp các thành viên trong Chủng viện để thực hiện chương trình đào tạo.

Tích cực tham dự vào toàn bộ tiến trình đào tạo cho từng chủng sinh. Vì thế Giám đốc phải thường xuyên gặp gỡ các chủng sinh để có thể hiểu biết, hướng dẫn và có những quyết định đúng đắn về hành trình ơn gọi của họ. Giám đốc không phải chỉ là một người lãnh đạo, nhưng còn phải là người cha nhân hiền của chủng sinh.

#### *Vai trò Giám mục*

Giám mục chính là người tiếp tục việc đào tạo sau Chủng viện qua việc thường huấn và gặp gỡ trao đổi, để áp dụng thực tế những lý thuyết đã học và cập nhật những vấn đề mới về thần học, luân lý, cũng như xã hội.

Nói chung, dù ở cương vị nào, Phụ trách ứng sinh, Giáo sư, Giám đốc, Giám mục, ngoài khả năng chuyên môn, tư cách, phẩm giá cần thiết để hoàn thành chức phận, điều không thể thiếu của người lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa, đó là tình yêu thương chân thành đối với đoàn chiên. Noi gương Chúa Giêsu Kitô xưa, yêu chiên đến nỗi hy sinh mạng sống vì đàn chiên.

Chúa Giêsu chọn Phêrô không theo tiêu chuẩn thông minh, tài ba, khôn khéo, đạo đức, mà chỉ theo một tiêu chuẩn, đó là tình yêu. Chúa hỏi Phêrô 3 lần: Con có yêu thầy không? Sau khi ông thưa 3 lần là có yêu, Chúa mới trao phó đoàn chiên của Ngài cho ông coi sóc.

Thế nên, ngoài công việc mục vụ, tương quan giữa Giám mục và linh mục phải là tương quan tình yêu. Giám mục phải lấy tình của người cha, người anh mà đối xử với các linh mục của mình, yêu mến họ, lắng nghe, tiếp đón, sửa dạy, củng cố, mời gọi họ cộng tác, và quan tâm đến cả đời sống đa dạng về mặt nhân bản, thiêng liêng, thừa tác vụ và tài chính của họ. Giám mục cần đặc biệt quan tâm tới các linh mục trong các giai đoạn và tình huống cụ thể:



- Trong giai đoạn đầu đời linh mục, khi mới thụ phong, khi nhận bài sai hay khi thay đổi nhiệm vụ mới.

- Khi một linh mục cao niên hay phải rời bỏ vai trò lãnh đạo một cộng đoàn hoặc rời bỏ nhiệm vụ, một trách nhiệm trực tiếp và những tình huống tương tự, Giám mục có bổn phận làm sao cho linh mục đó thấy được lòng biết ơn của Giáo hội, nhất là Giáo phận đối với những hy sinh và những nhiệm vụ mà linh mục đó gánh vác. Và trong hoàn cảnh mới, cần giúp linh mục cảm nghiệm được mình vẫn có giá trị trong linh mục đoàn, vẫn có khả năng đóng góp trong việc xây dựng Hội Thánh bằng chính đời sống gương mẫu và lời cầu nguyện, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đã qua cho các linh mục trẻ.

- Đối với các linh mục già yếu, bệnh tật, Giám mục cần bày tỏ tình anh em gần gũi, giúp họ vững tin rằng họ vẫn được coi là anh em.

- Đối với những linh mục vì lý do nào đó thất bại trong việc chu toàn các trách vụ hay lỗi sự trung tín của mình đối với lời mời gọi của Chúa, Giám mục cần quan tâm, đồng hành, cảm thông thực sự, khoan dung và sửa dạy tận tình.

Các linh mục trông chờ ở Giám mục không chỉ là một người lãnh đạo khôn ngoan, một chứng nhân đức tin anh dũng, một người thầy uyên bác mà còn là một người cha yêu thương khoan dung, nhân hậu.

Người ta nói: “Chân đèn là nơi tối nhất.” Hoặc “Bác ái nơi nao, cầu ao rách nát.” Người đời hay đi tìm những nơi xa, những



đối tượng lạ, những nhân vật vĩ đại để thực thi những sự vụ lớn lao, nhưng lại quên những gì bình thường trước mắt hay bên cạnh. Đối với khách lạ, chúng ta thường tỏ ra quan tâm, xử sự lịch thiệp, nhưng đối với những người nhà lại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, thô cứng. Do đó, Giám mục cần hết lòng lưu tâm đến linh mục đoàn, vì đó là những người cộng tác đặc lực nhất, những người anh em thân thiết nhất, những người con yêu mến nhất của mình.

Tôi may mắn được làm việc phụ giúp Đức Tổng Giám Mục Giuse, Ngài lấy khẩu hiệu là “CHẠNH LÒNG THƯƠNG”, đó là trái tim cảm nghiệm yêu thương. Ngài đã sống và thực hiện phương châm yêu thương đó đối với các thành viên trong hàng giáo sĩ của Tổng giáo phận Hà Nội. Từ những bậc cao niên đã nghỉ hưu như Đức Hồng Y Phaolô Giuse, Đức Cha Phaolô, những linh mục già cả đến những

linh mục yếu đuối về khía cạnh nào đó, cả đến các chủng sinh, các ứng sinh và những người giúp việc trong nhà, mọi người đều được Ngài quan tâm săn sóc chu đáo.

Khẩu hiệu của tôi là “PHỤC VỤ TRONG ĐỨC ÁI”, đó là bàn tay thực thi yêu thương. Tôi thiết nghĩ, YÊU THƯƠNG đó là điểm tâm đặc chung giữa Đức Tổng Giám Mục Giuse và tôi. Trái tim và bàn tay đó là hai yếu tố của một hành động YÊU THƯƠNG hữu hiệu. Có câu “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.” Tôi thiết nghĩ đó cũng là một sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Xin tạ ơn Thiên Chúa và ngợi khen danh Ngài.

Nguyện ước suốt đời tôi là luôn có con tim rung cảm yêu thương và bàn tay thực thi bác ái, noi gương ĐỨC GIÊSU MỤC TỬ NHÂN HIỀN, trong trách vụ phụng sự Giáo phận và Giáo hội. Ước chi mọi thành phần trong Tổng Giáo phận Hà Nội, nhất là linh mục đoàn trở nên một đại gia đình, mọi thành viên đều sống vui tươi, hạnh phúc, yêu thương, đoàn kết, hợp nhất, nâng đỡ, đùm bọc nhau trong tình bác ái Kitô.

Hà Nội, Lễ cầu cho đời thánh hiến 02-02-2009

+ *Laurenso Chu Văn Minh,*  
*Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội*



# TÓM LƯỢC TIN TỨC GIÁO HỘI TRONG THÁNG



## I. TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

### 1. ĐỨC HỒNG Y TIÊN KHỞI CỦA GIÁO HỘI HÀN QUỐC ĐÃ QUA ĐỜI HƯỜNG THỌ 86 TUỔI

*VietCatholic News (17 Feb 2009 08:20)*

SEOUL – Đức Hồng Y Stephen Kim Sou-hwan, hồng y tiên khởi của Hàn Quốc đã qua đời ngày 16 tháng 2 tại Seoul, thọ 86 tuổi.

Theo nguồn tin từ Tổng Giáo Phận Seoul, Đức Hồng Y qua đời vì tuổi già vào lúc 6 giờ 12 phút tối ngày 16 tại bệnh viện St. Mary tại Seoul. Linh cữu của ngài sẽ được quản tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong của Seoul. Một viên chức thuộc Tổng Giáo Phận cho biết việc chuẩn bị cho tang lễ đến nay vẫn chưa hoàn tất dù Đức Hồng Y qua đời 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Đức Hồng Y Kim sinh ngày 8 tháng 5 năm 1922 tại Daegu trong thời gian Triều Tiên bị Nhật đô hộ. Ngài được trao tác vụ linh mục vào ngày 15 tháng 9 năm 1951 đang lúc xảy ra cuộc chiến tranh Triều Tiên và được tấn phong giám mục Giáo Phận Masan năm 1966.

Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Seoul năm 1968. Chỉ một năm sau ngài được Đức Thánh Cha đã trao mũ hồng y và trở thành hồng y trẻ nhất thế giới (46 tuổi) lúc đó và là hồng y tiên khởi của Giáo Hội Hàn Quốc.

Năm 1998 ngài xin về hưu khỏi chức vụ Tổng Giám Mục Seoul và Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Pyongyang ở phía Bắc Hàn Quốc. Đức Giám Mục Nicholas Cheong Jin-suk, hiện nay là hồng y đã kế nhiệm ngài 2 vị trí trên.

Trong bài diễn văn nhậm chức Tổng Giám Mục Seoul, Đức cố Hồng Y đã kêu gọi các thành phần Dân Chúa: “hạ tường cao, lấp hào sâu đang phong tỏa Hội Thánh. Hãy bước tiến giữa lòng xã hội”. Ngài mong Giáo Hội phục vụ người nghèo như Công Đồng Vatican II đã dạy.

Đức cố Hồng Y và giáo hội địa phương của ngài được xem như những người bảo vệ nhân quyền chống lại những thể chế độc tài ở thập niên 70 và 80. Nhà thờ Chính Tòa Myeongdong Seoul được ví như là biểu tượng cho lòng khao khát dân chủ của người dân. Nhiều người dân Hàn Quốc đã gọi Đức cố Hồng Y là người bảo vệ của nhân quyền và dân chủ.

Đức Hồng Y Kim cũng là người có công trong việc thành lập Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu. Sự đóng góp của ngài cho Giáo Hội tại Á Châu đã được biết đến khi ngài là một trong 3 vị chủ tọa của các phiên họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu tại Vatican năm 1998.

Đức Hồng Y Kim cũng là tác giả của nhiều cuốn sách như “Công bình xã hội”, “Cầu nguyện cho hòa bình”, “Thiên Chúa là Tình Yêu”, “Hòa bình trên trái đất” và “Sống như một con người”. Ngài cũng đã xuất bản hồi ký với tựa đề “Hãy yêu thương nhau”.

Trong suốt thời gian nghỉ hưu, Đức Hồng Y luôn phải bận rộn chuẩn bị những bài diễn văn và tham dự những cuộc vận động và những cuộc gặp gỡ dân chúng.



ĐHY Kim gặp ĐTC Gioan Phaolô II tại New Delhi năm 1999

## 2. VỊ TÔNG ĐỒ CỦA 8000 NGƯỜI PHONG CÙI SẼ ĐƯỢC PHONG HIỂN THÁNH VÀO THÁNG 11/2009

*VietCatholic News (21 Feb 2009 17:43)*



VATICAN CITY 21/02/09 – Thông tấn xã AP trích dẫn nguồn tin từ Tòa Thánh Vatican cho biết cha Damien, vị linh mục nổi tiếng thế giới vì chăm sóc 8000 người phong cùi tại Hawaii trong thế kỷ 19 sẽ được ĐGH Bênêđictô XVI phong lên bậc hiển thánh vào ngày 11 tháng 10 năm 2009.

Tin phong hiển thánh cho Chân Phước Damien được loan báo trong phiên họp giữa ĐTC với các Hồng Y tại giáo triều vào ngày Thứ Bảy 21/02/09

Cha Damien là người Bỉ, sinh năm 1840. Tên trong giấy khai sinh của Ngài là Joseph de Veuster, nhưng ngài lại lấy tên Damien de Veuster. Năm 1864 Ngài gia nhập Tu Hội Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến làm việc tại Hawaii. Chín năm sau đó, Ngài đảm nhận việc trông coi các bệnh nhân phong cùi tại đảo Molokai là nơi 8000 bệnh nhân phong cùi bị bỏ rơi trên quần đảo này và cuối cùng vì phục vụ bệnh nhân, Ngài cũng chết vì bệnh phong cùi.

Năm 1995 cha Damien de Veuster đã được ĐGH Gioan Phaolô II phong lên bậc Chân Phước. Tháng 7 vừa qua ĐGH Bênêđictô XVI đã chính thức công nhận phép

lạ một người đàn bà ở Honolulu bị ung thư phổi vào giai đoạn cuối, được lành bệnh vào năm 1999 nhờ sự can thiệp của chân phước Damien. Phép lạ này theo giáo luật là điều kiện cần thiết để Giáo Hội phong một Chân Phước lên bậc Hiển Thánh.

Được biết trong lễ phong hiển thánh cho cha Damien vào tháng 11 tới đây, ĐGH cũng sẽ phong hiển thánh cho 3 vị nữa.

## 3. ỦY BAN ĐỐI THOẠI VATICAN–HỘI GIÁO KHĂNG ĐỊNH NHU CẦU HÒA BÌNH VÀ CHỐNG CUỒNG TÍN

*VietCatholic News (27 Feb 2009 16:41)*

Vatican (VIS) - Một Liên Ủy ban Công giáo–Hội giáo nhóm họp tuần này tại Vatican đã kết thúc bằng một bản thông cáo chung khẳng định nhiệm vụ của tất cả các lãnh tụ tôn giáo phải thúc đẩy hòa bình và bảo đảm rằng lớp tin đồ trẻ phải được “bảo vệ khỏi chủ nghĩa cuồng tín và bạo lực.”

Sau đây là nguyên văn bản thông cáo chung:

Bản thông cáo chung cuộc Hội nghị thường niên của Liên Ủy ban Đối thoại thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên Tôn giáo (Vatican) và Ủy ban Thường trực al-Azhar phụ trách Đối thoại giữa các Tôn giáo Độc thần (Cairo, Ai cập) họp tại Roma 24-25 tháng 2, 2009

Liên Ủy ban về Đối thoại, thành lập năm 1998, đã nhóm phiên họp thường niên tại Roma vào những ngày thứ Ba 24 và thứ Tư 25 tháng 2 năm 2009. Phiên họp có đồng chủ tọa là Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn giáo, và Giáo sư Học giả Ali Abd al-Baqi Shahata, Tổng thư ký Học Viện Nghiên cứu Hội giáo tại Cairo, Ai cập.

Phái đoàn Công giáo gồm các vị sau đây: Tổng giám mục Pier Luigi Celata, Bí thư Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn giáo; Đức Ông Khaled Akasheh, Trưởng Văn phòng về Hội giáo thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn giáo; Tiến sĩ Bernard Sabella, Phó Giáo sư Danh dự về Xã hội học, trường Đại học Bethlehem.

Phái đoàn al-Azhar gồm có: Giáo sư Học giả Ala' al-Din Muhammad Isma'il al-Ghabashi, Giáo trưởng Đại Thánh thất Rome; Giáo sư Học giả Hamdi Muhammad Dasouqi al-Atrash, Giáo trưởng Thánh thất Ostia (Ý).

Các tham dự viên đã nghe trình bày về đề tài: Triển dương một nền Sư phạm và Văn hóa Hòa bình, đặc biệt đề cập đến vai trò của các Tôn giáo. Tiến sĩ Bernard Sabella đã trình bày đề tài nói trên theo nhãn quan Công giáo và Học giả Ali Shahata đã trình bày đề tài này theo quan điểm Hội giáo.

Những cuộc thảo luận đã diễn ra trong tinh thần tương kính, cởi mở và thân hữu, được phát sinh do sự xác tín về tầm quan trọng của những mối liên hệ tốt đẹp giữa người Kitô giáo-Hồi giáo, và của những đóng góp đặc biệt họ dành cho hòa bình trên thế giới.

Các tham dự viên đã đồng thuận những điểm sau đây:

1. Hòa bình và an ninh là điều rất cần thiết cho thế giới chúng ta hôm nay, nơi có nhiều xung đột và cảm giác thiếu an toàn.
2. Cả người Kitô giáo lẫn người Hồi giáo đều coi hoà bình là một quà tặng của Thượng Đế và, đồng thời cũng là thành quả những nỗ lực của con người. Không thể đạt thành được một nền hòa bình đích thực và lâu dài nếu không có công lý và bình đẳng giữa con người và giữa các cộng đồng.
3. Các nhà lãnh đạo các tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo và Kitô giáo, có nghĩa vụ phải đề cao một nền văn hóa hòa bình, mỗi bên trong phạm vi cộng đồng của mình, đặc biệt qua giáo huấn và giảng thuyết.
4. Một nền văn hóa hoà bình phải được thấm nhập trong mọi khía cạnh của cuộc sống, như: huấn luyện tôn giáo, giáo dục, các liên hệ giữa cá nhân, và nghệ thuật dưới mọi hình thức. Để đạt được mục tiêu này, các sách vở giáo khoa phải được duyệt xét lại để không chứa đựng những tài liệu có thể xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của những tín đồ các đạo khác, hoặc qua cách trình bày sai lạc về những tín điều, luân lý hoặc lịch sử của các đạo khác.
5. Truyền thông có vai trò và trách nhiệm lớn lao trong việc thúc đẩy những mối liên hệ tích cực và tôn trọng giữa tín đồ các tôn giáo.
6. Vì nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hòa bình và nhân quyền, cần quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ phẩm giá của con người và các quyền của con người, đặc biệt liên quan đến tự do của lương tâm và tự do tôn giáo.
7. Giới trẻ, là tương lai của mọi tôn giáo và của chính nhân loại, cần đặc biệt săn sóc để được bảo vệ tránh khỏi chủ nghĩa cuồng tín và bạo lực, và trở thành những người xây dựng hoà bình cho một thế giới tốt đẹp hơn.
8. Quan tâm đến những nỗi khổ đau dân chúng vùng Trung Đông đang gánh chịu do những cuộc xung đột chưa được giải quyết, các tham dự viên, khi xét đến khả năng của các lãnh tụ chính trị, yêu cầu họ xử dụng, bằng đối thoại, các nguồn tài liệu về luật pháp quốc tế để giải quyết những vấn đề còn gây tranh chấp, trong chân lý và công bình.

Tạ ơn Đấng Thượng Đế Cao cả vì những thành quả dồi dào của cuộc họp này, các tham dự viên thỏa thuận cuộc họp kỳ tới của Ủy ban sẽ được tổ chức tại Cairo từ ngày thứ Ba 23 đến ngày thứ Tư 24 tháng 2 năm 2010.

Học giả Ali Abd al-Baqi Shahata, Trưởng phái đoàn al-Azhar

Hồng Y Jean-Louis Tauran, Trưởng phái đoàn Công giáo

#### **4. THÔNG KÊ CÔNG GIÁO TOÀN CẦU 2007: GIÁO DÂN TĂNG -GIÁO SĨ TĂNG- GIÁO DÂN HOA KỲ GIẢM**

*VietCatholic News (28 Feb 2009 16:55)*

VATICAN 28/2/09 – Phòng Thống Kê Tòa Thánh hôm nay đệ trình cho ĐGH Bênêdictô XVI quyền Niên Giám 2008 chứa đựng những thông kê mới nhất của Giáo Hội tính tới hết năm 2007.

Theo niên giám này số người Công Giáo toàn cầu là 1.147 tỷ người. So với dân số toàn cầu, số người Công Giáo chiếm 17.3%. Nếu tính số tăng trưởng hàng năm, dân số toàn cầu tăng 1.1% thì số người Công Giáo được rửa tội trong năm qua chiếm 1.4%

Cũng theo Niên Giám từ năm 2000 đến nay con số linh mục vẫn tiếp tục gia tăng một cách vừa phải trong khi hai thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước số linh mục suy giảm một cách đều đặn

Trong năm 2000 số linh mục toàn cầu là 405,178 thì trong năm 2007 số linh mục là 408,024 vị tăng 2846 linh mục.

Con số linh mục tăng hầu hết ở Phi Châu và Á Châu.

- Tại Phi Châu, số linh mục tăng 27.6%
- Á Châu tăng 21.2%
- Tại Bắc và Nam Mỹ số linh mục không tăng không giảm.
- Tại Đại Dương Châu giảm 5.5%.
- Tại Âu Châu giảm 6.8%

Tương cũng nên nhắc lại, theo Niên Giám Thống Kê của Các Giáo Hội Hoa Kỳ và Canada phát hành năm 2009, số giáo dân của những tôn giáo lớn ở Hoa Kỳ và Canada bắt đầu giảm sút

So với năm 2008 số Giáo Dân Công Giáo năm 2009 giảm 0.59%. Số giáo dân Tin Lành có tên là Southern Baptist Convention giảm 0.24%. Nếu quy ra con số thì nội trong năm qua số giáo dân Công Giáo giảm 398,000 người. Tin Lành Southern Baptists giảm 40,000.

Được biết Giáo Hội Công Giáo là giáo hội có số đông tín hữu nhất tại Hoa Kỳ gồm 67,117,016 người trong khi đó giáo hội Tin Lành Southern Baptists đứng thứ hai có số tín hữu là 16,266,920. Cả hai Giáo Hội này theo thông kê từ trước tới nay chưa bao giờ có hiện tượng suy giảm số tín hữu, nhưng nay thì đã bắt đầu cảm nghiệm sự suy giảm.

Trong số những giáo hội tại Hoa Kỳ bị suy giảm nhiều nhất số tín hữu, người ta thấy các Giáo Hội:

1. United Church of Christ mất 6.01% số giáo hữu
2. The African Methodist Episcopal Zion Church mất 3.01%
3. The Presbyterian Church USA mất 2.79 %
4. the Lutheran Church - Missouri Synod mất 1.44 %
5. Evangelical Lutheran Church in America mất 1.35%

## **5. BẢN THĂM DÒ MỚI VỀ NGƯỜI MỸ GÓC HỒI GIÁO CỦA VIỆN GALLUP**

*VietCatholic News (04 Mar 2009 16:09)*

Một bản thăm dò mới của Viện Gallup đã so sánh những người Hồi giáo tại Mỹ với thành viên các cộng đồng tôn giáo khác, gồm cả người Công giáo.

Theo bản thăm dò này, chỉ có 41% người Hồi giáo – và 37% người Công giáo – có tham dự các nghi thức phụng tự ít nhất mỗi tuần một lần.

Điều rất đáng ngạc nhiên trong kết quả cuộc thăm dò là thành phần bảo thủ trong giới trẻ Công giáo Mỹ:

Tự nhận là bảo thủ hoặc rất bảo thủ: 39%

Tự nhận là trung dung: 35%

Tự nhận là cấp tiến hoặc rất cấp tiến: 20%.

Một số kết quả khác:

Coi tôn giáo là yếu tố quan trọng trong cuộc sống thường ngày: Hồi giáo: 80% - Công giáo: 68%

Tin rằng mình “thịnh đạt”: Công giáo: 45% - Hồi giáo: 41%

Trong lứa tuổi từ 18 đến 29, đã ghi danh đi bầu: Công giáo: 56% - Hồi giáo: 51% - Dân số Mỹ nói chung: 65%

Giới trẻ Mỹ gốc Hồi giáo tự nhận là có quan điểm trung dung: 39% - cấp tiến hoặc rất cấp tiến: 28% - bảo thủ hoặc rất bảo thủ về chính trị: 20%.

bảo thủ về chính trị: 20%.

Thành phần đảng phái của người Mỹ gốc Hồi giáo: 8% theo đảng Cộng hòa - 49% theo đảng Dân chủ - 37% là thành phần trung lập.

Thành phần đảng phái của người Công giáo: 29% là đảng viên Cộng hòa - 36% theo đảng Dân chủ - 34% là thành phần trung lập.

Toàn văn kết quả cuộc thăm dò có thể đọc tại: [www.muslimwestfacts.com](http://www.muslimwestfacts.com)

## 6. VỊ TGM CÔNG GIÁO ĐẦU TIÊN ĐƯỢC MỜI VÀO GHẾ THƯỢNG VIỆN ANH QUỐC.

*VietCatholic News (01 Mar 2009 00:17)*

LONDON, 27 /02/09 -- Tờ Luân Đôn Thời Báo trích dẫn nguồn tin của hãng thông tấn UPI cho biết Đức Hồng Y Giáo Chủ Anh Quốc Cormac Murphy-O'Connor có thể sẽ là vị Giám Mục Công Giáo đầu tiên, kể từ thế kỷ 16, sẽ ngồi vào ghế Thượng Viện Anh (House of Lords).

Tờ Báo nói trên cho biết trong buổi hội kiến với ĐGH Bênêđictô XVI tại điện Vatican trong tuần qua, Thủ Tướng Anh Quốc Gordon Brown đã đưa ra đề nghị xin cho vị Tổng Giám Mục Westminster là Đức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor khi về hưu ở tuổi 76, được ngồi vào ghế dành cho các bậc quý tộc Anh Quốc.

Lời yêu cầu của Thủ Tướng Gordon Brown chắc chắn phải được phép chuẩn đặc biệt của Tòa Thánh vì theo Giáo Luật, các giáo sĩ không được giữ những chức vụ liên quan đến việc thi hành quyền lực chính trị.

Người ta chưa biết lập trường của Tòa Thánh trong vấn đề này. Tuy nhiên giới quan sát tại Vatican cho rằng đề nghị này khó được Tòa Thánh chấp nhận.

Trong khi đó ĐHY Murphy-O'Connor, 76 tuổi đã đến tuổi về hưu và ý định của Ngài là vẫn hoạt động trong Hồng Y Đoàn của Tòa Thánh. Theo dự trù vào trung tuần tháng Ba này Tòa Thánh sẽ loan báo người kế vị giữ chức TGM Westminster.

Tưởng cũng nên nhắc lại, kể từ thế kỷ 16, khi Hoàng Gia Anh quyết định ly khai khỏi Công Giáo lập nên Anh Giáo thì các ghế trong Thượng Nghị Viện Anh chỉ dành cho giới quý tộc không bao giờ dành cho người Công Giáo.



## 7. NGƯỜI KẾ VỊ MẸ TÊRÊSA SẼ GIẢNG TĨNH TÂM



RÔMA, ngày 13, tháng 3, 2009 (Zenit.org).- Nữ tu Nirmala Joshi, người kế vị Mẹ Têrêsa là bề trên cả của Dòng Các Nhà Truyền giáo Bác Ái, sẽ giảng tĩnh tâm cho các giới chức Caritas Á Châu và các nhóm khác trong giáo hội.

Hội đồng Giáo Hoàng Cor Unum cũng như các Hồng Y và Giám Mục Á Châu khác đã yêu cầu Nữ tu Joshi giảng phòng cho buổi tĩnh tâm ngày 6-11 tháng Chín.

Theo một tuyên cáo của hội đồng, chương trình này tiếp nối một cuộc hội họp giống như vậy tại Guadalajara, Mê Tây Cơ, tháng 6 vừa qua, quy tụ được khoảng 500 vị lãnh đạo các nhóm bác ái từ Bắc Mỹ, Châu Mỹ La Tinh và quần đảo Caribe. Linh Mục Capuchin Raniero Cantalamessa, vị thuyết giảng cho quần thần của Giáo triều, là người giảng phòng.

Tuyên cáo này cũng ghi nhận là "Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tìm cách để thu xếp cho việc các cá nhân gặp gỡ Chúa trở nên nguồn suối linh ứng và khuyến khích đời sống Kitô."

Tuyên cáo tiếp: "Biết Chúa và đem tình yêu Chúa đến cho người khác như được Chúa Giêsu Kitô mạc khải qua việc ban tặng thân mình chính là hoạt động bác ái chính của Kitô giáo. [...] Tuy nhiên, đồng thời, Kitô hữu biết chắc rằng, ngoài các trợ giúp vật chất, những đau khổ của con người cần đến một điệp văn về hy vọng chỉ có Chúa Kitô có thể ban cho qua những chứng tích đức tin."

Trên 300 giám đốc Caritas trên lục địa Á Châu đã ghi danh tham dự buổi cắm phòng này.

## I. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

### 1. THỜI SỰ ĐẶC BIỆT: MỘT GIÁO XỨ TẠI SAIGÒN CÓ NỮ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ.

*VietCatholic News (14 Mar 2009 01:49)*

SÀIGÒN 10/3/09- Một thời sự đặc biệt tại giáo phận Sài Gòn, sau nhiều năm chờ đợi nay có thêm một người phụ nữ thứ hai được bầu vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ của một giáo xứ.

Vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, trước ba ngày kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, tại giáo xứ Tân Định, một trong những giáo xứ lớn hàng đầu của giáo phận Sài Gòn, Linh mục chính xứ Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, đã bắt tay và trao chứng chỉ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ xứ Tân Định cho bà Têrêxa Đinh Thụy Miên. Buổi lễ đã diễn ra rất trang trọng, có hơn 1000 người, kể cả những đồng bào không Công Giáo được mời tham dự.

Linh Mục Võ Văn Ánh, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dân thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn nói với cộng đoàn trong buổi lễ rằng Bà Miên là phụ nữ đầu tiên của giáo xứ giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ. Tại Giáo Phận Sài Gòn với hơn 650,000 tín hữu, thuộc 200 giáo xứ lớn nhỏ khác nhau, không giáo xứ nào có Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ là phụ nữ mà từ trước tới nay, chức vụ này vẫn được trao cho quý ông.

Cha Ánh tuyên bố: "Đây là cuộc cách mạng trao quyền cho phụ nữ". Bà Miên đã được các thành viên Hội Đồng Mục Vụ và các đoàn thể trong giáo xứ Tân Định bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ trong một phiên họp diễn ra vào ngày 1 tháng 3 năm 2009. Nhiệm kỳ của bà sẽ mãn vào năm 2011.

Theo cha chính xứ Tân Định, đây mới chỉ là một phần Giáo Hội muốn trao quyền cho phụ nữ để họ thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Ngài nói "Tôi muốn các vị phụ nữ trong xứ đạo được trao quyền để họ đảm trách các sinh hoạt của giáo xứ. Hiện nay Hội Đồng Giáo Xứ có 33 thành viên, trong đó một nửa là quý bà, họ đang cố vấn và giúp đỡ tôi trong việc điều hành giáo xứ".

Bà Miên đã ngỏ lời với cộng đoàn trong buổi lễ. Bà nói "Xin mọi người cầu nguyện cho tôi để tôi hoàn thành tốt sứ vụ được trao phó. Tôi rất lo lắng vì chức vụ này đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ năng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy an tâm và tin tưởng vì có cha chính xứ và giáo dân trong xứ đạo hỗ trợ tôi"

Sự kiện bà Miên được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ là một biến cố lịch sử của Giáo Hội Việt Nam vì trong gần 500 năm đạo Công Giáo có mặt tại đây, người ta chỉ thấy chức vụ này dành cho quý ông.

Theo Linh Mục Đinh Huy Hường, Giám Đốc Caritas Sài Gòn, giáo xứ Hòa Bình hạt Gò Vấp thuộc giáo phận Sài Gòn đã có Nữ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ cách đây khoảng trên 20 năm và các Linh Mục rất khâm phục quyết định của giáo xứ Hòa Bình. Tuy nhiên, tin tức này đã không được chính thức loan ra thành ra giới sử học không biết gì về tin này.

Cũng có người cho biết tin như sau là cách đây khoảng năm sáu năm, ở một giáo xứ thuộc địa phận Long Xuyên đã chẳng những có một đời mà có những hai đời Nữ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ.

Sự phụ nữ làm chủ tịch Hội đồng Mục vụ tại các giáo xứ Âu châu thì không có gì lạ, nhất là tại Hoa Kỳ thì hình như ngày nay đa số là do phụ nữ đảm trách, vì các bà chăm chỉ, đảm đang và dấn thân hơn..., ngay cả nhiều cộng đoàn Việt nam tại Hoa kỳ cũng có rất nhiều phụ nữ giữ vai trò này. Tuy nhiên ở Việt Nam vì thói quen hay vì truyền thống nào đó, mà dân chúng chưa làm quen được với hình ảnh một phụ nữ giữ chức chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ.



## **Phong Trào Cursillo-Ngành VN-Giáo Phận SJ** **Thông Báo Hai Khóa Học Cuối Tuần 2008**

Để được nói chuyện với Chúa, nghĩa là đẩy mạnh đời sống cầu nguyện  
Để nhìn kỹ vào nội tâm, hầu thanh luyện và tái lập trật tự cho tâm hồn  
Để biết sống thân mật với Chúa ở giữa đời  
Để nhận ra chỗ đứng và vai trò của mình trong cộng đồng Giáo hội

.....  
Phong trào Cursillo, ngành Việt Nam, thuộc giáo phận San Jose sẽ tổ chức hai (2) khóa học vào những ngày giờ như sau :

**Khóa Nam : Từ 20/8 đến ngày 23, tháng 8.2009**

**Khóa Nữ : Từ 27/8 đến ngày 30, tháng 8.2009**

Tại Camp St. Francis

Để chuẩn bị hành trang lên đường, Phong trào sẽ bắt đầu tám (8) tuần tinh huấn vào cuối tháng 6 này

***Xin quý anh chị sốt sắng tham gia buổi Ultreya Khai mạc Tỉnh tâm vào ngày 28, tháng 6.2009 tới đây tại hội trường nhà thương O'Connor từ 12:30 PM đến 3:30 PM***

Xin quý Cha và quý Anh Chị tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho các tham dự viên, cầu nguyện cho chúng ta làm tròn sứ mạng được giao phó, đặc biệt cho Ban Điều Hành hai (2) khóa học chu toàn công việc Thầy Chí Thánh tín thác

Rất mong sự hiện diện đông đảo của quý Cha và quý Anh Chi trong ngày khai mạc Tỉnh huấn 28, tháng 6 tới đây.

Thân ái trong Thầy Chí Thánh

Thay mặt Phong Trào,  
**Joseph Huỳnh Quốc Thu**

***Nếu cần Đơn Ghi Danh cho Tham Dự Viên hoặc Người Bào Trợ xin vào :***

***<http://www.Viet-Cursillo.com/html/VPDH/KhoiTien.htm>***

***Hoặc xin liên lạc với Trưởng K.T Anh Micae Nguyễn hữu Quang 408 226 5191***



**PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM  
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA**

**ĐƠN GHI DANH  
THAM DỰ TỈNH HUẤN CURSILLO 2009**

**KHOÁ NAM # 36VNSJ: 20/08/2009 - 23/08/2009**

**KHOÁ NỮ # 37VNSJ: 27/08/2009—30/08/2009**

Tên Thánh: \_\_\_\_\_ Họ và Tên: \_\_\_\_\_ Phái:  Nam  Nữ  
Địa Chỉ: \_\_\_\_\_ Thành Phố: \_\_\_\_\_ Tiểu Bang: \_\_\_\_\_ Zip Code: \_\_\_\_\_  
Điện Thoại Nhà: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Số Điện Thoại trong trường hợp khẩn cấp: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

Ngày Sinh: \_\_\_\_\_ Tháng: \_\_\_\_\_ Năm: 19\_\_\_\_ Học Vấn:  Tiểu Học  Trung Học  Đại Học  
Thuộc Giáo Xứ hay Cộng Đoàn: \_\_\_\_\_ Thuộc Giáo Phận: \_\_\_\_\_

Hiện đang sinh hoạt trong Hội đoàn hay Đoàn thể: \_\_\_\_\_

Gia Cảnh: Độc Thân  Có Gia Đình/Có bao nhiêu con: \_\_\_\_\_  Goá Vợ/Chồng

\*Nếu đã lập gia đình, xin cho biết người phối ngẫu đã gia nhập phong trào Cursillo chưa?  Rồi  Chưa

Nếu rồi, xin cho biết Họ và Tên của người phối ngẫu: \_\_\_\_\_

\*Quý vị có trở ngại gì về sức khỏe cần được lưu ý trong thời gian Tỉnh Huấn không?  Có  Không

Nếu có, xin cho biết: \_\_\_\_\_

\* Quý vị có bao giờ điều trị về bệnh tâm thần không?  Có  Không

Nếu có, xin cho biết: \_\_\_\_\_

\* Quý vị có kiêng ăn và cần được lưu ý không? \_\_\_\_\_

\* Quý vị có bị ngăn trở trong việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể không? \_\_\_\_\_

\* Quý vị phải trong hạn tuổi từ 25 tới 65 tuổi. Tuy nhiên cũng có những trường hợp cứu xét đặc biệt.

Ngày \_\_\_\_\_ Tháng \_\_\_\_\_ Năm 2009

\_\_\_\_\_  
Tham Dự Viên Ký Tên

**Họ và Tên người giới thiệu hay bảo trợ:** \_\_\_\_\_

Địa Chỉ: \_\_\_\_\_ Thành Phố: \_\_\_\_\_ Tiểu Bang: \_\_\_\_\_ Zip Code: \_\_\_\_\_

Điện Thoại Nhà: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Điện Thoại trường hợp khẩn cấp: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Thuộc Cộng Đoàn hay Phong Trào: \_\_\_\_\_ Giáo Phận: \_\_\_\_\_

Người bảo trợ đã dự khoá: \_\_\_\_\_ Tại: \_\_\_\_\_

Ngày \_\_\_\_\_ Tháng \_\_\_\_\_ Năm 2009

Ngày \_\_\_\_\_ Tháng \_\_\_\_\_ Năm 2008

Linh Mục Quản Nhiệm/Linh Hưởng

Người Bảo Trợ

**\*\*\*Lưu Ý: Sau khi hoàn tất, xin chuyển về Khối Tiền Cursillo trước ngày 20/06/09 qua địa chỉ:  
Anh Nguyễn Hữu Quang – 3620 Misty Glen Ct. San Jose, CA 95111. Điện Thoại: (408) 226-5191**

# SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



**TITLE PRICE**

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,  
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,  
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner \$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

**TITLE PRICE**

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today  
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World  
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,  
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,  
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People  
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II \$9.00
- Go and Make Disciples, by the  
National Conference of Catholic Bishops \$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen \$1.50



CURSILLO MOVEMENT  
DIOCESE OF SAN JOSE  
VIETNAMESE SECRETARIAT  
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

**Kính Biểu:**

---

---

---

## SINH HOẠT TRONG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4-2009



■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 29/03 từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : BẢO VỆ SỰ SỐNG

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 19/04 từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor, 2101 Forest Ave., San Jose

CHỦ ĐỀ : PHỤC SINH - NGUỒN HY VỌNG

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần lễ cuối mỗi tháng theo địa chỉ:  
[Dao.Joseph@gmail.com](mailto:Dao.Joseph@gmail.com)

Xin cảm ơn quý anh chị.