



*Bản Tin*

# ULTREYA

**Tháng 04 Năm 2009**



*Phục Sinh - Nguồn Hi Vọng*

**PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM**

GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

**VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH**

Địa chỉ liên lạc:  
**2586 Greenrock Road**  
**Milpitas, CA 95035**

**LINH HƯỚNG**

LM. Paul Phan quang Cường  
 408-362-9958

**CHỦ TỊCH**

Joseph Huỳnh quốc Thu  
 408-946-1910

**PHÓ CHỦ TỊCH**

Gioan Lê Phạm Hùng  
 510-668-7720

**THƯ KÝ**

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh  
 408-209-5508

**THỦ QUỶ**

Gioan Vũ Duy Đạt  
 & Maria Vũ Thùy Linh  
 408-578-3907

**KHỐI TIỀN**

Micae Nguyễn hữu Quang  
 408-226-5191

**KHỐI BA NGÀY**

Giuse Nguyễn văn Kính  
 408-926-6975

**KHỐI HẬU**

Giuse Nguyễn văn Thắm  
 408-269-7178

**KHỐI TRUYỀN THÔNG**

Joseph Đào Tiến  
 408-386-5696

**TRANG NHÀ**

[http://www.viet-cursillo.com/  
index.htm](http://www.viet-cursillo.com/index.htm)

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy  
 408-223-9373

**TRƯỜNG HUẤN LUYỆN****TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**

Gertrude Nguyễn Hồng Tú  
 408-267-3628

**PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN**

Gioan B. Nguyễn văn Kết  
 408-934-1086

**PHỤ TÁ TÀI LIỆU**

Giuse Trần Thái Hoàng  
 408-532-0548

**Chúa Nhật II Phục Sinh**

NĂM B

April 19, 2009

**CÔNG ĐOÀN PHỤC SINH****I. TIN MỪNG : (Ga 20, 19-31)**

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Đidymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

**MỤC LỤC**

<b>Sống lời Chúa</b>	<b>2</b>	<b>Thông Báo của Ban Truyền Thông</b>	<b>20</b>
<b>Thơ—Mục Vụ trong Nghịch Cảnh</b>	<b>4</b>	<b>Thông Điệp Phục Sinh</b>	
<b>Năm Thánh Phaolô 2008-2009 . . .</b>	<b>5</b>	<b>Urbi et Orbi</b>	<b>21</b>
<b>Chúa Phục Sinh,</b>		<b>Thư Tín VPTU</b>	<b>24</b>
<b>Niệm Cậy Trông Bất Diệt</b>	<b>11</b>	<b>Tin Tức Giáo Hội</b>	<b>27</b>
<b>Tri Kỷ</b>	<b>13</b>	<b>Thông Báo 2 Khóa Học 2009</b>	<b>41</b>
<b>Suy Niệm Lời Chúa</b>	<b>14</b>	<b>Đón Ghi Danh Tham Dự KTH</b>	<b>42</b>
<b>Danh Sách Đón Niên Liễm</b>	<b>19</b>	<b>Sánh &amp; Tài Liệu về PT Cursillo</b>	<b>43</b>

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.



## II. SUY NIỆM

Các bài đọc hôm nay cho ta biết đôi nét về sinh hoạt của cộng đoàn thời Hội Thánh sơ khai. Căn cứ vào các sách Tin mừng và nhất là sách Công vụ Tông đồ, ta thấy cộng đoàn Hội Thánh sơ khai có mấy đặc điểm sau :



Đó là cộng đoàn **cầu nguyện**.

Hoàn cảnh ban đầu với những cộng đoàn bé nhỏ, những con người yếu đuối. Kỷ niệm về Đức Kitô, người Thầy thân thương còn quá tươi mới, quá đậm nét. Đó là lý do khiến các tín hữu sơ khai tha thiết họp nhau cầu nguyện. Những buổi cầu nguyện là những buổi ôn lại kỷ niệm của Thầy Chí Thánh. Các ngài bẻ bánh để tái diễn cử chỉ thân thương của Thầy. Các ngài kể cho nhau nghe những lời nói và những việc làm của Thầy để ghi tâm khắc cốt. Khao khát sự hiện diện của Thầy đã làm cho lời cầu nguyện của các ngài trở nên sống động. Và Đức Kitô phục sinh vẫn thường đến an ủi các ngài trong các buổi cầu nguyện ấy.

Đó là cộng đoàn **đức tin**.

Các ngài quây quần sống bên nhau vì cùng chung một niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Niềm tin ấy rất mãnh liệt vì các ngài đã được tận mắt nhìn thấy Ngài. Niềm tin ấy không chỉ là lý trí mà còn ảnh hưởng tới cả cuộc sống. Niềm tin ấy không chỉ biểu lộ trong những giờ cầu nguyện mà còn đi sâu và thực hiện cụ thể trong những chọn lựa, trong những sinh hoạt đời thường.

Cộng đoàn đóng vai trò gìn giữ, bồi dưỡng và phục hồi đức tin. Như trường hợp của Tông đồ

Tôma. Ông tìm lại được đức tin nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn. Chúa ban lại đức tin cho ông khi ông ở giữa cộng đoàn.

Đó là cộng đoàn **đức ái**.

Đức tin chân thật sẽ dẫn đến đức ái. Thật sự tin Chúa sẽ dẫn đến yêu mến Chúa. Thật sự yêu mến Chúa sẽ biểu lộ trong tình yêu mến tha nhân. Nên các tín hữu sơ khai tự nhiên đồng tâm nhất trí với nhau. Sự đồng tâm nhất trí không chỉ trong tư tưởng lời nói mà nhất là cả trong việc chia sẻ của cải vật chất. "Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung... Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy

theo nhu cầu”. Thật đẹp và đáng mơ ước. Ai mà không mong muốn được sống với những con người như thế. Ai mà không mong muốn được chia sẻ đời sống của một cộng đoàn như thế.

Đó là cộng đoàn **chứng nhân**.

Các ngài làm chứng cho nhau. Kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô phục sinh quá mãnh liệt làm cho các ngài sung sướng hạnh phúc, không thể kìm giữ, nên đã trào dâng trong việc chia sẻ với bạn bè. Câu nói “Chúng tôi đã thấy Ngài” là câu nói của miệng của các Tông đồ. Ta được nghe các chứng từ dồn dập của Maria Mácđala, của Phêrô và Gioan, của các môn đệ đi làng Emmau, và muện màng nhưng mãnh liệt trong tiếng kêu của Tôma.

Hữu xạ tự nhiên hương. Chứng từ của các ngài lan toả ra cả những người chung quanh. Trước hết là do đời sống của các ngài. Đời sống đức tin mạnh mẽ. Đời sống cầu nguyện sống động. Đời sống bác ái chan hoà. Tất cả trở thành một lời chứng hùng hồn, có sức thuyết phục hơn biết bao lời hay ý đẹp. Hơn thế nữa, các ngài còn hăng hái ra đi làm chứng cho Chúa. Bất chấp khó khăn thử thách. Bất chấp mất danh vọng chức quyền. Bất chấp cả mất mạng sống.

Cộng đoàn Hội Thánh sơ khai có những nét đẹp như thế là nhờ các ngài đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, đã đón nhận được ơn phục sinh nên đã hoàn toàn thay da đổi thịt, trở thành những con người mới. Đó không còn là một cộng đoàn bình thường nữa. Đó là một cộng đoàn phục sinh. Cộng đoàn phục sinh đã vượt qua trần gian. Cộng đoàn phục sinh tiên báo cuộc sống hạnh phúc trên Nước Trời.



### III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

- 1- Giáo xứ của bạn, khu xóm của bạn, gia đình của bạn đã được ơn phục sinh chưa ?
- 2- Bạn phải làm gì để góp phần đem ơn phục sinh đến cho gia đình, khu xóm, giáo xứ của bạn ?
- 3- Trong những nét đẹp của cộng đoàn phục sinh, theo bạn nét đẹp nào có sức hấp dẫn nhất ?

TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

## “MỤC VỤ trong NGHỊCH CẢNH”

Quân dữ hành hạ Vị Tu  
Tống vào ngục tối âm u mịt mù  
Vấn danh tra khảo như tù  
Gán cho tội phạm loại trừ ác ôn.

Đầy đọa cực khổ bốn chôn  
Của ăn thiếu thốn luôn luôn đói dài  
Tinh thần khủng bố hòi hòi  
Chính sách tẩy não thành loài “Tam Vô”.

Cải tạo trừng giới mưu mô  
Khổ sai thân xác gần mồ chửa yên  
Tinh trạng bất ổn triền miên  
Con người “Duy vật” nửa điên nửa khủng.

Con người “Rao Giảng Tin Mừng”  
Sức mạnh Thiên Chúa lạ lùng phát huỵ  
Không sống vật chất quyền uy  
Sống bằng Ơn Chúa nguyện suy đêm  
ngày

Hoạt động Mục vụ hăng say,  
Thánh Thần hướng dẫn đổi thay xoay  
chiều

Quân dữ cầm cách đủ điều  
Sức mạnh Thiên Chúa biến nhiều người tin  
Sống theo Ý Chúa nguyện xin  
Rao truyền Giáo lý ưu tiên thái hân hân.....

(còn tiếp )

LM THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ



## NĂM THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ 2008-2009

# THÁNH PHAOLÔ GIẢNG DẠY VỀ “TÍNH DỤC” và “HÔN NHÂN” và PHONG TRÀO CHỐNG “PHÁ THAI” tại HOA KỲ

L.M.CAO PHƯƠNG KỲ

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống thứ 44 tại Hoa Kỳ, T.T Barach Obama, một cách “*âm thầm*”, đã bãi bỏ sắc lệnh của các vị tiền nhiệm như R.Reagan và G.Bush cấm dùng tiền thuế của nhân dân Hoa kỳ viện trợ cho ngoại quốc vào việc phá thai. Và ngày 3/09/2009, ký sắc lệnh cho thi hành việc “*ngiên cứu tế bào gốc*”(embryonic stem cell research), tức là tiêu hủy các bào thai để lấy tế bào gốc, dùng vào việc thí nghiệm. Các sắc lệnh này đã bị T.T G.Bush cấm thi hành, cấm lấy tiền trợ cấp của Quỹ Liên Bang.

Tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, sau ngày Lễ Tuyên Thệ nhậm chức Tân Tổng Thống, đã diễn ra một cuộc *Tuân hành vĩ đại trước Quốc hội và tòa Bạch ốc*, để biểu dương lực lượng và ý chí chống lại các kế hoạch hay đạo luật “*cho phép phá thai*”.

**Đối với Hội Thánh Công**

**Giáo ROMA**, Tòa Thánh Vatican tỏ ý e ngại về lập trường ủng hộ phá thai của tân chính phủ Hoa Kỳ, nhưng trong Thư Chúc Mừng Tân Tổng Thống, ĐGH Biển Đức XVI đã kỳ vọng về chính sách mới của Hoa Kỳ đối với những vấn đề quốc tế như: hòa bình tại Trung Đông, hòa giải với khối Ả Rập, tìm căn nguyên gây nên “Khủng Bô”, và giảm thiểu sự cách biệt giữa các Nước Giàu và các Nước Nghèo, v.v.

Trong bài tiểu luận này, trước hết, **Đoạn (I)** xin nhắc lại một số biến cố thời sự, cũng như một số tài liệu quan trọng của Tòa Thánh, của HĐGM. Hoa Kỳ, phản đối lập trường cho phép tự do phá thai, gọi là”(FOCA: Freedom Of Choice Act”)

Trong **Đoạn (II)**, cần tìm hiểu Giáo Thuyết của **THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ**, đã giảng dạy về bản năng” **Tính Dục của Con Người**”(Human Sexuality), và Giáo thuyết này đã làm nền tảng cho nền *Luân Lý của Hôn Nhân, Gia đình và đời sống Thánh hiến trong bậc Tu trì, Độc thân*. Những Giáo Huấn này sẽ soi sáng cho nhân loại biết ý định, kế hoạch của Đấng Tạo Hóa, khi dựng nên con Người, và phú thác

cho Con Người bản năng **Truyền Sinh**, để Nhân Loại được phát triển, tồn tại và lan tràn khắp mặt đất.

I.TÌM HIỂU LẬP TRƯỜNG TỰ DO PHÁ THAI:” FOCA” là gì?

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội của chính quyền mới tại Hoa Kỳ, đầy sóng gió, thay đổi, xáo trộn trong thị trường tài chánh, thất nghiệp, ngân quỹ thiếu hụt, lưu truyền nợ cho đời con đời cháu (generational theft)...Thêm vào những lo âu về tài chánh, người dân Hoa kỳ còn phải chứng kiến và đối phó với những giải pháp quân sự của chính quyền mới đối với chiến tranh Trung đông, Irak, Iran, Bắc hàn. Đặc biệt HĐGM Hoa Kỳ rất ưu tư về lập trường mới đi ngược lại những thành quả đã đạt được trong nhiều năm qua, về Phong Trào “**BẢO VỆ Sự SỐNG**”(Pro-Life) của Giáo Hội., chẳng hạn, gần đây, ngày 03/02/09, T.T.Obama đã chỉ định Bà Thống Đốc Tiểu Bang Kansas, Kathleen Sebelius,( đã bị cấm không được Rước Lễ, vì công khai ủng hộ lập trường”Pro Choice”, tức là tự do

Phá thai), bà này được mời làm Bộ Trưởng Bộ HHS(Health, Human Services), tức sẽ giúp chính phủ mới cải tổ về Y tế. Ngoài ra, Phó T.T Joe Biden, và Phát Ngôn viên Quốc Hội Hoa Kỳ(Speaker of the House), Bà Nancy Pelosi, cũng là những nhân vật”Pro Choice”. T.T Obama sẽ sửa lại luật, bắt các y sĩ, y tá phải phá thai theo lời yêu cầu, nếu từ chối, sẽ vào tù, mặc dầu việc phá thai trái với Tín Ngưỡng và Lương Tâm, không cho phép làm .

Vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề”Bảo Vệ Sự Sống” của con người, vì lập trường cương quyết của HDGM Hoa kỳ đã lên tiếng cảnh giác chính quyền mới về lập trường”Pro Choice”, nên cần tìm hiểu: “FOCA “là gì? Những ác quả nó sẽ gây ra cho xã hội, gia đình, cá nhân như thế nào, trong tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay.

Trước hết, các thống kê cho biết: từ khi đạo luật cho phép phá thai ban hành cách đây 36 năm (1973), đã có 48 triệu thai nhi bị giết từ trong “trứng nước”. Nhờ những cuộc vận động quần chúng đối với các cấp Chính quyền cấp Tiểu Bang và Liên Bang, nhờ những lời kêu gọi thiết tha của Hàng Giám Mục, như GM Charles Chaput, Denver:

“ Hỡi các bậc phụ huynh đã giết các thai nhi, quý vị sẽ phải giải thích thế nào cho các nạn nhân, khi gặp họ trong kiếp sống mai hậu?

Ngày nay, con số phá thai, ngày càng giảm sút nhiều. Chẳng hạn, một số luật hạn chế phá thai được ban hành như: phải báo cáo cho các vị phụ huynh biết; nếu dưới 18 tuổi, cần phải được giải thích về những ác quả của việc

phá thai. Ngoài ra, dùng kĩ thuật “siêu thanh”(ultrasound technology), giúp các bà mẹ đang mang thai nhìn thấy hình ảnh con mình sống động mà tránh lòng trắc ẩn, xót thương. Hơn nữa, mọi người đều ghê sợ, khi chứng kiến những cảnh phá thai từng phần, chặt thai nhi ra từng phần, vào thời kì sau cùng(late-term abortions, and partial birth control), rồi hút các mảnh bào thai ra.

“FOCA” là gì?

1.FOCA là viết tắt của câu:” Freedom Of Choice Act”, tức “Luật cho Tự Do Chọn Phá Thai”. Dự Luật này, năm 1989 đã được Sen. Alan Cranston(D-CA) và Rep.Dan Edwards(D-CA) khởi xướng. Dự luật nhằm mục đích củng cố Luật cho Phá thai Roe v..Wade. Nhưng vào thời điểm đó, không được ủng hộ, và có thể bị “phủ quyết(Veto). Nhưng ngày nay với chính quyền mới, T.T Obama đã hứa, nếu thắng cử, sẽ ký Dự Luật đó, và với một Quốc hội gồm đa số Nghị viên khuynh tả, nên dân chúng rất e ngại, Dự luật này có thể sẽ được chấp thuận để thi hành.

Nếu Dự Luật này được thi hành, thì sẽ đem đến những ác quả tệ hại như: bãi bỏ các biện pháp giúp ngăn ngừa hay giảm thiểu các vụ phá thai, đã đề cập ở trên. Các biện pháp ngăn ngừa phá thai sau đây, sẽ bị bãi bỏ:

-50 tiểu bang không buộc phải tường trình bá cáo về những vụ phá thai; 44 tiểu bang không cần hỏi ý kiến phụ huynh, khi con em muốn phá thai; 40 tiểu bang không còn hạn chế luật cấm phá thai vào “giai đoạn chót”; 46 tiểu bang bãi bỏ luật bảo vệ Lương

Tâm của những cá nhân cung cấp dịch vụ y tế, sức khỏe; 27 tiểu bang bãi bỏ luật bảo vệ Lương tâm của các Đoàn thể, Hiệp hội chống phá thai; 38 tiểu bang bãi bỏ luật cấm phá thai từng phần (partial-birth abortions); 33 tiểu bang bãi bỏ luật buộc phải tham khảo ý kiến trước khi phá thai; 16 tiểu bang bãi bỏ luật dùng siêu âm (ultrasound), trước khi phá thai. Nói tóm lại, nếu dự luật FOCA được thi hành, thì chính quyền liên bang sẽ dùng quyền bãi bỏ tất cả các luật dự trù để giảm thiểu các vụ phá thai tại tiểu bang. Chẳng những trong nước Mỹ, chính phủ còn dùng tiền thuế của dân để tài trợ chính sách phá thai của ngoại quốc, như hiện nay tại Trung Cộng. Thật sự, FOCA còn tệ hại hơn cả Luật cho phá thai Roe(coi: [www.usccb.org/prolifefFOCAanalysis.pdf](http://www.usccb.org/prolifefFOCAanalysis.pdf).) Chẳng hạn như:

-FOCA sẽ vô hiệu hóa Luật bảo vệ người nữ tại những y viện phá thai thiếu an toàn, và giúp họ hiểu biết về những hậu quả của việc phá thai.

-FOCA sẽ đòi hỏi những người dân đóng thuế, phải trả tiền phí tổn về phá thai

-FOCA buộc các tiểu bang phải cho phép “phá thai từng phần”, “phá thai thời kì gần sinh”

-FOCA buộc các tiểu bang cho phép những người không phải “y sĩ”(non-physician) được làm việc phá thai

-FOCA sẽ bãi bỏ luật bảo vệ quyền của Lương Tâm phản kháng việc phá thai

-FOCA không chấp nhận phụ huynh được can dự vào quyết định của người con gái vị thành niên.

2. Đối với các Tín Hữu là Công dân Hoa Kỳ, trong tình thế suy thoái về kinh tế, nạn thất nghiệp lan tràn, gây xáo trộn cho nền an ninh quốc gia, HĐGM Hoa Kỳ, trong nhiều Giáo Phận, như Giám Mục James V. Johnston, Giáo Phận Springfield-Cape Girardeau, đã kêu gọi các giáo dân, học hỏi về lập trường của các ứng cử viên vào Quốc Hội, đối với các vấn đề liên quan đến SỰ SỐNG của con Người. ĐHY TGM Chicago, Chủ Tịch HĐGM Hoa Kỳ tuyên bố:

“Trực tiếp và hữu ý phá hủy sự sống con người vô tội, từ khi thụ thai đến cái chết tự nhiên, là một sai trái..cần phải luôn luôn chống lại”

-Ngày Feb, 6, 2009 (Zenit.org), ĐHY Justin Rigali, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động Bảo vệ Sự Sống của HĐGM Hoa Kỳ đã viết:

”Các nhà lập pháp không đồng ý về tình trạng pháp lý của việc phá thai, nói rằng: người dân Hoa Kỳ sẽ không bị chính phủ ép buộc giúp đỡ hay tham dự vào việc phá thai trái nghịch với ý muốn của họ....Trong một xã hội thường có vẻ bị chia rẽ giữa các giá trị của việc”cho phép lựa chọn” (ProChoice) và “phò đời sống” (Pro Life), người ta dễ thỏa thuận rằng: chúng ta phải tôn trọng Lương Tâm của các phụ nữ có thai và Lương Tâm của các giới chức y tế muốn lựa chọn SỰ SỐNG”

Vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề “BẢO VỆ SỰ SỐNG của Con Người,” ước mong các Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, nay đã trở thành những Công dân Hoa Kỳ, nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của HĐGM Hoa Kỳ, để học

tập, và tham gia vào Phong Trào Bảo Vệ Sự Sống (Pro-Life Movement) của Hội Thánh

Sau đây, để giúp chúng ta hiểu rõ hơn Giáo Huấn của Hội Thánh, đặc biệt trong Năm Thánh Phao Lô Tông Đồ, chúng ta sẽ học hỏi Giáo Thuyết của Thánh Nhân đối với Luật Luân Lý của Gia Đình Công Giáo, trong đó, Ngài đã diễn giảng về ý nghĩa của “Tín Dục Nhân Loại”(Human Sexuality), trong đời sống Độc thân, Tận Hiến, Hôn Nhân, đời sống Vợ- Chồng, tội loạn luân,(inceste) “đồng tính”(homosexuality)

## II-GIÁO THUYẾT của THÁNH PHAOLÔ về “ TÍNH DỤC NHÂN LOẠI”

-Dưới đây, không thể trình bày đầy đủ Giáo Thuyết của Thánh Phao Lô Tông Đồ đã dùng những Lá Thư Mục Vụ, để giảng dạy các Giáo đoàn thời Hội Thánh Sơ Khai, về Nhiệm tích Hôn Nhân, về Luân Lý Gia đình, như vẫn thường được nghe diễn giảng trong các Thánh Lễ Hôn Phối. (coi:1 Cor:7) Thánh Nhân trình bày về luật: “Nhất Phu, nhất Phụ”(Rom 7:2 ; tội ngoại tình, luật tái giá: (coi: Rom 7:3; 1 Cor 7:10-11; 1Cor 7:39)

Ngài ra, Thánh Nhân không bàn đến những tội ác chống lại “Văn Hóa Sự Sống”, như phá thai, thuốc ngừa thai, ”nghiên cứu tế bào gốc”..chỉ mới xuất hiện vào thời đại của “Văn Hóa Sự Chết”. Tuy nhiên, học hỏi quan niệm của Thánh Nhân về nguồn gốc của “ Tính Dục Nhân Loại”, về ý nghĩa thánh thiêng của Hôn Nhân, của việc Sinh sản con cháu.. cũng giúp ta nhận định một cách chính xác, thích hợp với Giáo Huấn của

Hội Thánh Công Giáo, chống lại những tội ác lạm dụng, hay làm sai lạc mục đích của “tính dục”, do Thiên Chúa đã an bài xếp đặt.

## 1-THÁNH PHAO LÔ THEO” LUÂN LÝ TỰ NHIÊN”DO ĐÁNG TẠO HÓA LẬP RA.

Về Nguồn gốc của “Tính Dục Nhân Loại”, Thánh Nhân cũng diễn giảng như Chúa Cứu Thế, nghĩa là căn cứ vào Sách Kinh Thánh, khi Thiên Chúa dựng nên Người Nam, Người Nữ ( Ông Adong, Bà Evà), và cho kết hợp với nhau nên”Nhất Phu Nhất Phụ”; do đó, cấm ly dị, phải trung thành với nhau đến trọn đời. “Vì điều gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân li”(Coi:Matt 5:31-32; Mark 10:11-12; Luke16:18).

Cần nhấn mạnh mấy điều quan trọng: 1/ Theo Giáo thuyết của Chúa Cứu Thế, và Thánh Phao Lô Tông Đồ diễn giảng, về Hôn Nhân, cấm Li Dị, có điểm khác biệt với Đạo Do Thái, vì theo Luật MaiSen, người ta được phép Li Dị; 2/ Nhưng Thánh Phao lô cho phép “Li Thân”(separation). Luật Li thân này không thấy trong Luật MaiSen, nhưng có trong Luật Roma; 3/ Ngoài ra, Hội Thánh Công Giáo, ngày nay vẫn còn thi hành Luật trừ, gọi là”Đặc Ân của Thánh Phao Lô”( the Pauline privilege). Đây là Luật Thánh Nhân cho phép, như một “nó trừ”( exception): (Coi: 1Cor 7:12-16) và Giáo Luật( can:1141-1147) . Thực ra, đối với Hội Thánh, không phải là cho phép “Li Dị”, nhưng là tuyên bố cuộc Hôn Nhân “không thành(invalid), vô hiệu”( nullity), trong trường hợp, hai người không-Công Giáo

lấy nhau, sau đó, một trong hai người trở lại Công Giáo, chịu Phép Rửa tội, mà người kia không theo Đạo, không bằng lòng, gây bất bình trong gia đình, bỏ ra đi, và còn chống lại Đạo.

(Chú ý: nếu muốn hiểu biết rộng hơn về”Đặc Ân Thánh Phao Lô”, cần theo các buổi học về Giáo Lý của Hội Thánh),

-Thánh Phao Lô Tông Đồ coi việc “giao hợp trong đời sống Vợ-Chồng” là điều Thiện Hào. Nhưng việc “giao hợp” giữa vợ chồng, không được dùng như “khí giới” chống lại nhau, khi có sự bất hòa. Việc kiêng cử đôi lúc cũng xứng hợp vì lí do để cầu nguyện, hay đôi bên cùng đồng thuận( Coi:1Cor 7:5-6)

2-Qua những lời Giáo Huấn của Thánh PhaoLô, đã trình bày những nét cốt yếu như trên, trong bối cảnh Văn Hóa Á Đông và đặc biệt trong Văn Hóa Việt Nam, ta thử đối chiếu xem có những điểm tương đồng hay khác biệt nào. Nhờ sự đối chiếu và so sánh, ta sẽ nhận thấy giá trị đạo đức luân lí cổ truyền Việt Nam, trong quan niệm về Hôn Nhân, Tính Dục, Li dị, đồng tính, trinh khiết, chung thủy giữa Vợ-Chồng, sinh đẻ con cháu....có nhiều điểm rất gần với những lời Giảng dạy của Thánh Nhân, vì cùng theo Luật Tự Nhiên(Natural Laws), nghĩa là Luật do Tạo Hóa đã khắc ghi trong tâm khảm của con người, bất cứ ở đâu, trong mọi thời đại.

- Văn Hóa Việt Nam có câu: “có ÂM-DƯƠNG, có VỢ-CHỒNG”, nghĩa là trong trời đất này , nguyên lý ÂM và DƯƠNG vận hành một cách Hòa Hợp, Quân Bình, do Đấng Hóa Công tạo dựng và an bài xếp đặt: những cặp Song –Đôi, đắp đôi lẫn nhau,

hòa hợp với nhau để sinh sôi nảy nở như: ngày-đêm, nóng –lạnh, sáng –tối, con đực-con cái, nhị đực-nhị cái..và gồm cả Nhân Loại, tuy là”Linh ư vạn vật” vì có “Hồn Thiêng bất tử”, Trí Khôn, Tình cảm, nhưng không thoát khỏi Luật “Âm –Dương= Vợ-Chồng”. Nhân Loại, cũng như loài cầm thú, thảo mộc.. đều sinh sản ra từ “hạt trứng”, do tác động hỗn hợp của Âm-Dương, mà thành con gà hay con Người..

Do đó, mới có những câu ca dao rất ý nghĩa, chống lại ý tưởng sai lầm, coi thai nhi do máu huyết của bố mẹ tác thành như: “cục thịt” dư thừa, vô hồn, muốn cắt xén, vứt bỏ, tùy ý. Đó là tội sát nhân, như những câu tục ngữ minh chứng:

*“Giết Người từ trong “trứng nước”*

*-“Trứng rồng lại nở ra rồng*

*Hạt thông lại nở cây thông rườm rà”*

*Có cha mẹ mới có ta,*

*Làm nên là bởi mẹ cha vun trồng”*

3-Triết lý về”TỰ NHIÊN, THIÊN NHIÊN”, như “Luật Tự Nhiên”(Natural Law), Trang tử đã có một định nghĩa thật sâu sắc:

”Trời ở bên trong, người ở bên ngoài(..) Bò ngựa bốn chân, đó là Trời, khớp đầu ngựa, xỏ mũi bò, đó là người”( Thiên tại nội, nhân tại ngoại(..)Nguu mã tứ túc, thị vi Thiên; lạc mã thủ, xuyên nguu tị, thị vi nhân) (coi:Nam Hoa Kinh, Trang Tử, Bản dịch, Thu giang Nguyễn Duy Cần, trang 69).

-Con Người sinh ra đời: có Nam có Nữ như đã do Ông Trời

tiền định, vì không ai được hỏi ý kiến trước khi ra đời; (“ái nam ái nữ” là hiện tượng dị thường). Tuy cùng là giống Người bằng nhau, nhưng Nam-Nữ, về thân thể, và tài năng khác biệt, để bổ túc cho nhau, thành con Người toàn vẹn. Riêng về khía cạnh “Tính Dục”, “sinh sản”, Nam , Nữ đều có những bộ phận sinh lý khác nhau, với một cách xếp đặt rất tài tình của Tạo Hóa, nhằm mục đích để truyền sinh. Đó là Luật Tự Nhiên. Con người thực hiện việc “giao hợp nam-nữ”(sexual intercourse), nhưng làm sai lạc ý nghĩa và mục đích tự nhiên của hành vi này như: ngừa thai, phá thai. “Giao hợp nam-nữ”, theo tự nhiên, mục đích chính là để “truyền sinh”, luật chung cho Nhân Loại và loài cầm thú, như đòi hỏi của bản năng; việc “giao hợp” để biểu lộ của tình yêu chỉ là thứ yếu. Nhiều khi “giao hợp” nhưng không do tình yêu, mà chỉ vì muốn được thỏa mãn của tính dục bạo động, như cưỡng hiếp, rồi giết luôn nạn nhân, không một chút thương hại. Và lại, tình yêu tinh tuyền vô vị lợi của cha mẹ đối với con cái, hay tình bằng hữu giữa bạn bè Nam –Nữ, nhưng không vương vấn một chút gì là “tính dục”. Ngày xưa, theo tục lệ cổ truyền, việc hôn nhân do cha mẹ xếp đặt như câu nói”cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, “môn đăng hộ đối”..Tuy không còn thích hợp với tuổi trẻ bây giờ, vì Hôn Nhân có vẻ nặng về “lý trí” hơn “tình cảm”, lúc vợ -chồng mới lấy nhau. Nhưng sau một thời gian, nếu Vợ-Chồng biết tôn trọng quyền lợi của nhau,”phu-phụ như tân”( vợ chồng coi nhau như khách quý) cùng làm tròn bổn phận phu-phụ, chăm sóc con cái,..do đó,”NGHĨA VỢ-CHỒNG”, càng



thêm thắm thiết, cam kết: “ăn đời ở kiếp với nhau”, đến “bách niên giai lão”, “đầu bạc răng long”

Vì tôn trọng Luật Tự Nhiên của Tạo Hóa, nên trong xã hội cổ truyền(khác với thời nay), tại Việt Nam, rất hiếm những vụ Li dị, phá thai, ngừa thai..,

Trong Văn Hóa và xã hội cổ truyền, dân chúng dùng những danh từ, hay hình ảnh liên quan đến phái tính, một cách “tự nhiên”, theo công dụng, mục đích của nó; do đó, không có gì “khiêu dâm, khêu gợi” như câu ca dao:

*“Đàn ông , không râu, bất nghì,*

*Đàn bà không vú, lấy gì nuôi con.*

Văn Hóa Việt Nam, cũng chế nhạo, những:”hành vi bất thường”, trái tự nhiên của “đồng tính luyến ái” như:

*“Đàn ông nằm với đàn ông,*

*Như gốc, như gác, như không, như chà.*

*Đàn ông nằm với đàn bà,*

*Như lụa, như lĩnh, như hoa trên cành”.*

Ngược hẳn lại những xã hội vô thân, vô luân, vật chất, ngày nay, những hình ảnh khiêu dâm của những tạp chí”Playboy”, những con búp bê “Barbie”, những phòng sửa “ngực”.. khai thác những cơ quan tính dục của phụ nữ, một cách “giả tạo”(artificial), mục đích, chỉ để mà chơi, và kiếm tiền.

2-THÁNH PHAO LÔ TỔNG ĐỒ, và vấn đề “Đồng Tính”(Homosexuality)

Trước hết, cần nhận định: vấn đề “đồng tính luyến ái” cũng

như”mãi dâm”là những tội phạm đã xuất hiện từ lâu đời, trong Cựu Ước:( coi: Luật Levi:18:22; 20:13). Trong Phúc Âm không đọc thấy Chúa Cứu Thế nói đến”đồng tính luyến ái”, nhưng chắc hẳn, Chúa và Thánh Phao Lô cũng chấp nhận Luật LÊVI.

Sau đây, xin diễn giải một vài đặc điểm trong Giáo Thuyết của Thánh Phao Lô, khi Ngài khuyên bảo các Giáo Đoàn cần tuân giữ các Luật Luân Lý trong đời sống Hôn Nhân, Gia đình, Trinh Khiết. Vấn đề”đồng tính” thời Thánh Nhân không sôi động như ngày nay, đặc biệt tại Hoa Kỳ, Tiểu Bang California đã bỏ phiếu, “Dự Án 8”, chống”Hôn Nhân Đồng tính”...

-Thánh Nhân viết về “đồng tính” trong ba Thư sau đây: 1Cor 6:9; 1 Timothy 1:10; và Rom 1:26-27. Thánh Nhân nêu lên 5 tội ác như:

”Anh chị em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được vào Nước Thiên Chúa sao? Anh chị em đừng lừa dối mình. kẻ dâm ô, kẻ thờ tà thần, kẻ ngoại tình, đàn ông làm điếm(male prostitutes(malakoi), phạm tội “sodomites(dân thành Sodoma, arsenokoitai), trộm cướp, tham lam, say sưa, chửi thề, hà hiếp, đều không được vào Nước Thiên Chúa(1Cor 6:9-11)

(Chú thích: danh từ Hilap”malakoi” nghĩa đen là”yếu điệu”, chỉ về “phái yếu”.Do đó, các nhà chuyên môn mới dịch là”male prostitute”; danh từ”arsenokoitai, Sách Kinh Thánh, bản dịch của”New Revised Standard Version”, là “sodomites, tội phạm của dân thành Sodom và Gomorrah(coi Gen.19).Theo các học giả, thì từ

này là danh từ kép:”người-nằm cùng giường(men-bedders); do đó có thể hiểu là “làm tình để làm tiền”, kể cả giới mày râu(male prostitution)

-Đoạn Thư sau đây(Rom 1:26-27) Thánh Nhân nói rõ về hành vi tội lỗi của cả đàn ông và đàn bà “Đồng tính “(male homosexual relations and female homosexual relations(lesbianism):.

“ Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ chìm đắm trong tội lỗi xấu xa:Đàn bà không theo tự nhiên mà sinh con, một ăn ở ngang trái -tự nhiên(unnatural)

“ Đàn ông cũng vậy, thay vì ăn ở phải phép với đàn bà, thì lại mê đắm tà dâm với nhau, đến nỗi phải chịu lấy ngay nơi mình những ác quả của sự lầm lạc ấy.

- Vào thời giảng Phúc Âm cho dân ngoại, Thánh Phao Lô coi hành vi”đồng tính” là tội thờ”ngẫu tượng”(idolatry). Họ thờ thân xác, và những đòi hỏi của thân xác, mà không tôn thờ Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa. (Coi: Rom 1:24-25):

“Bởi vậy, Thiên Chúa để mặc họ mê theo dục vọng và dâm ô đến nỗi họ làm cho chính thân xác họ ra hèn hạ trụy lạc. Họ đã chệch Chấn lý của Thiên Chúa để nhận lấy sự giả dối họ đã thờ phượng, làm tội loài thụ sinh hơn là tôn thờ phụng sự Đấng Tạo Hóa, đáng chúc tụng muôn đời.”

-Thánh Nhân không chấp nhận “hành vi đồng tính”(homosexual activity). Thánh Nhân cũng theo lập trường luân lý của Đạo Do Thái để bác bỏ “hành vi đồng tính” . Ngày nay, các nhà tâm lý, giáo dục phân biệt: -“ hành vi đồng tính”(homosexual activity) và

“chiều hướng tính dục”(sexual orientation). Vấn đề này còn đang tranh luận, có nhiều quan điểm thay đổi luôn. Ai cũng đồng ý kết án “hành vi đồng tính “là tội ác. Nhưng đối với một số người chỉ có”chiều hướng tính dục” nghĩa là nghiêng về người đồng phái tính, thì phải đối xử thế nào? Tại Hoa Kỳ, nhóm người “GAY”, đã gây được thế lực chính trị khá mạnh.. Nhiều câu hỏi nên lên, chưa được giải đáp dứt khoát, như: “chiều hướng đồng tính” là do ý chí của người ta muốn tập luyện như thế, hay là do tính tình(behavior) tự nhiên hướng chiều về người đồng phái tính? Có thể giáo hóa , biến cải người có “chiều hướng tính dục” được không?

*(Chú thích: Trong một số Chung viện tại Hoa Kỳ, đã nhận những sinh viên có “chiều hướng tính dục”, để được giáo hóa trong một thời gian; nếu nhận thấy những người này có bằng chứng cam kết, quyết tâm sống đời độc thân trong bậc tu trì, thì có thể lãnh chức Linh Mục. Nhưng sau một thời gian thí nghiệm, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng”lạm dụng Tính dục giới trẻ” ,mà đa số nạn nhân là “con trai”, nên ngày nay, Tòa Thánh đã ra lệnh cấm không được nhận các chủng sinh có “chiều hướng đồng tính” vào Chung Viện).*

-Về phương diện **chăm sóc mục vụ**, vào thời Thánh Phao Lô Tông Đồ cũng như ngày nay, chúng ta luôn kết án **“hành vi đồng tính”**, nhưng cũng cần đối xử một cách cảm thông, bác ái, tha thứ, xứng hợp với **Nhân Phẩm của một con Người**. Vì Thiên Chúa muốn cứu chuộc mọi Người(Rom 11:32)

**- TẠM KẾT LUẬN: ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN (Consecrated Life)**

Nguyên do chính đã gây nên cuộc khủng hoảng trầm trọng, về

“ON THIÊN TRIỆU” trong “Đời Sống Thánh Hiến, Tận Hiến”, Nam hay Nữ, là vì người tu sĩ thiếu trưởng thành, trong việc nhận định một cách xác tín, về **mục đích và ý nghĩa của” Tính Dục Nhân Loại”**, tức là việc **Truyền sinh**. Từ **“trưởng thành”(maturity)**, không có nghĩa là chính tu sĩ cần được “thí nghiệm” trước, nhưng là được học hỏi về ý nghĩa thánh thiêng của Hôn Nhân, hiểu biết mục đích của việc Tạo Hóa đã tạo dựng Nam-Nữ để Truyền sinh. **Nhất là phải triệt để tôn trọng Luật Tự Nhiên** mà Chúa đã an bài, đối với việc “giao hợp tính dục” giữa Nam-Nữ, tôn trọng những bậc đã kết hôn thành Vợ-Chồng, và trẻ em thuộc quyền của phụ huynh. Cần hiểu biết những đòi hỏi , nghĩa vụ và quyền lợi của những người sống trong bậc Vợ-Chồng, và **TU DO, quảng đại, hy sinh chấp thuận cuộc đời Tận Hiến cho Chúa và tha nhân**, mới hy vọng có thể chống lại những cám dỗ lằng lộn của Tính Dục.

- **ĐGH BIÊN ĐỨC XVI** (Zenit.org ngày Feb.4/2009), đã nêu gương Thánh Phao Lô Tông Đồ làm Mẫu Mục về Đời **SỐNG THÁNH HIẾN**( Consecrated Life):Ngài nêu ra ba Nhân Đức: **Thanh Bần, Trinh Khiết, và Vâng Phục**.

**Về Đức Thanh Bần**, Thánh Nhân coi đó là bảo đảm để việc Loan Truyền Tin Mừng một cách hoàn toàn **“vô vị lợi”**, và đồng thời cũng biểu lộ tình liên đới với những Anh Chị Em nghèo khó.

- **Về Đức Khiết Tịnh**: Thánh Nhân đã dâng hiến toàn thân, trái tim cho Chúa để Phục Vụ một cách Tự Do lớn lao hơn, tận tụy hơn cho các Anh Chị Em..

**Về Đức Vâng Phục**,: Việc vâng phục Thánh Ý Chúa, và tinh thần trách nhiệm hằng ngày, và việc chăm lo cho các Giáo Đoàn, đã làm Thánh Nhân, ngày càng hao mòn kiệt sức, đề nên của Lễ Hy Sinh cho Chúa.

*Cuối cùng ĐGH kết luận:* Thánh Phao Lô Tông Đồ đã kết hiệp mật thiết với Chúa Cứu thế, nên chúng ta nhận thấy Ngài đã **liên kết ba Nhân Đức của đời Sống Tu Đức với Hoạt Động Truyền Giáo**. Hai khía cạnh này luôn hỗ tương liên đới với nhau.

**Nguyên do chính đã gây nên cuộc khủng hoảng trầm trọng, về “ON THIÊN TRIỆU” trong “Đời Sống Thánh Hiến, Tận Hiến”, Nam hay Nữ, là vì người tu sĩ thiếu trưởng thành, trong việc nhận định một cách xác tín, về mục đích và ý nghĩa của” Tính Dục Nhân Loại”, tức là việc Truyền sinh.**

# CHÚA PHỤC SINH, NIỀM CẬY TRÔNG BẤT DIỆT



*“Ngày thứ nhất trong tuần, tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân-vân thì bỗng có hai người đàn ông y-phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gằm xuống đất thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trở dậy rồi...” (Lc 24,1-12)*

Ngày thứ nhất, nhắc ta nhớ đến ngày thứ nhất Thiên Chúa sáng tạo vũ-trụ, thế giới còn trong tối tăm hỗn-độn... Cũng như vậy, trước ngày thứ nhất Chúa sống lại, nhân loại, nhất là các Thánh tông đồ và các bà, còn đang hoang-mang hoài nghi đau buồn thất vọng... vì cái chết khổ nhục của Thầy yêu dấu. Họ bơ-vơ chìm đắm trong sợ-hãi sẽ bị bắt-bớ vì liên-hệ với Chúa Giêsu.

Trên đường dẫn tới huyết mộ, tâm trí mù lòa, các bà hầu như tuyệt vọng. Nhưng nhờ yêu mến nhiều, nên các bà đã được Thiên Thần báo Tin Mừng Chúa-Đã-Sống-Lại trước tiên. Ngay như Phêrô, ngài cũng đã chậm một bước. Cho hay, người yêu mến nhiều, Chúa sẽ cho tâm hồn Phục Sinh mau-chóng.

Chúa Giêsu Kitô: Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra trong Phúc-Âm, nhưng quá cao-siêu cho nên con người khó lĩnh-hội được. Phần Chúa Kitô, Người đã tỏ mình bằng hành động, bằng đời sống thật với con người. Sự sống-động từ bản thể Chúa Kitô đã tiết-lộ nhiều điều bí-nhiệm về nước Trời, giúp cho con người được dễ-dàng hộ-nhập và cộng tác vào Ôn Cứu Độ Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu còn làm thỏa-mãn được trí khôn trong lãnh-vực của cuộc sống đời đời, một cuộc sống có sức thu-hút và có tính cách siêu-việt. Chính nhờ Chúa Kitô, mà con người nhận chân ra được nguồn gốc và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, cách riêng là những người Kitô hữu, những người luôn đặt mình trên cuộc lữ hành tìm kiếm Sự Thật, tức là tìm kiếm Chân Lý, và họ thực thi Chân Lý ấy để sống xứng-hợp với phẩm-giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ, qua Chúa Kitô.

**Chúa Kitô là độc nhất và tuyệt đối:** Người không phải như Socrates, chỉ là người khôn ngoan, không phải như Phật Thích Ca, chỉ là người được khai ngộ, mà cũng không phải như Mohamet, chỉ là kẻ biết tiên tri... Mà Chúa Giêsu là tất cả, là Đấng độc nhất, làm trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Dù Người là nhân loại 100%, nhưng trong Người, thiên tính không bị xáo trộn bởi nhân tính, Người hoàn toàn và tuyệt đối giữ được thiên tính như Thiên Chúa Cha. Chính nhờ điểm này mà nhân loại tìm thấy được nơi Người một khuôn mẫu, một điển tả trước mặt Thiên Chúa Cha.

**Chúa Kitô là chứng tá vĩnh-cửu cho tình yêu,** điều mà Thiên Chúa Cha đã sắp sẵn cho các tạo vật ngay từ thuở đời đời. Chúa Giêsu là sự khởi đầu cho một tạo dựng mới, giúp nhân-loại khám phá lại việc tạo dựng con người nơi Thiên Chúa Cha. Và để xác tín tình yêu vĩnh-cửu đó, sự Phục sinh của Chúa Kitô, giúp cho con người tin vào sự sống đời đời. Chúa Kitô Phục sinh, còn giúp cho con người khám phá ra định-mệnh cuộc đời mình không phải bắt đầu từ trong lòng mẹ, và cũng không phải chấm dứt trong nấm mồ, Chúa Kitô Phục sinh lên Trời là sự bảo lãnh vững chắc cho người Kitô hữu, để có một niềm tin bất diệt vào Nước Trời, và Nước Trời mới là nơi xuất phát và là cùng đích đời người..

Qua các thời đại, con người đã thắc-mắc, tại sao Thiên Chúa đầy quyền năng lại chấp nhận cái chết ô-nhục dễ-dàng như vậy? Chính chúng ta là Kitô hữu, cũng nhìn thấy sự chấp-nhận thực tại của Chúa Giêsu là một thái độ đầy bí-ẩn mà trí hiểu biết của con người khó thấu triệt. Nhưng đó chỉ là đơn giản, Người, đã thí mạng sống mình vì bạn hữu. Theo định nghĩa của người Kitô thì, Bạn là người chịu khổ và chết thay cho đối phương.

**Chúa Kitô với thái độ nào khi chết thay cho bạn hữu?** - Là bài học chấp nhận trong vâng phục (chứ không phải cam phận), vâng phục Thiên Chúa Cha. Người đã chấp nhận sự dữ đặt để trên chính mình nhưng không tán thành, dù chịu đau khổ nhưng đã không chịu thua, đã run rẩy trước chén đắng nhưng không hề nhất-đảm, rất cô đơn khi bị trao nộp, nhưng không coi là bị Chúa Cha ruồng-rẫy, bị bạo lực hung tàn bủa vây nhưng không hề có tư-tưởng bạo động; Bị cái chết nghiền nát, nhưng không giận-dữ oán-thù; Dù chỉ còn một hơi thở, một giọt máu, Người vẫn lo-lắng yêu thương, quan-tâm an-ủi cầu nguyện tha-thứ cho tất cả.

**Chúa Kitô chịu khổ nạn, người đời đã nghĩ gì?** - Người có lương tâm luân-lý thì công nhận rằng, cái chết của Chúa Giêsu đã làm thức tỉnh và đánh-động lương tri con người, và Người là con người công-chính. Những kẻ theo chủ-nghĩa duy-vật, người vô-thần, người thiên cận, những người chính trị thời cuộc, thì cho rằng, cái chết của Chúa Kitô là một thất bại hoàn-toàn, và đối phương đã thắng, bởi vì đối phương... “đã làm tắt nghẽn được tiếng nói của Thiên Chúa, và như thế để cho con người nhân-loại chỉ còn nghe tiếng



nói của chính họ mà thôi...” (lời Đức Gioan Phaolo II trong BQNCHV). Người Kitô hữu thì cho rằng cái chết của Chúa Giêsu là Giá Máu Để Cứu Chuộc Nhân Loại, và Sự Phục Sinh Của Người là Nguồn Cây Trông Vững Chắc Cho Những Người Muốn Có Cuộc Sống Vĩnh Cửu.

**Chúa Kitô với Đức Vâng Phục:** Trong một thị kiến, Thánh nữ Catarina Tiên sĩ Hội thánh, đã được Chúa dạy về nhân đức vâng phục và sự diệu-kỳ của nó trong Chúa Kitô: “*Con sẽ tìm thấy nhân đức này nơi Ngôi-Lời-Dịu-Hiền-Con-Một-Cha. Đức tuân phục nơi Người mau-mẫn đến nỗi, để thi-hành nhân-đức này, Người đã vội-vã đi tới cái chết ô-nhục trên thập-giá...*” (Dialogo, p. 409)

**Chúa Kitô là người Thầy duy nhất** Người Kitô hữu là những người đã được lãnh nhận bí-tích Thánh tẩy, được thông-hiệp Ôn Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô. Mẫu nhiệm hiệp-thông với Chúa Kitô Phục sinh qua Bí tích Thánh Thể đã thấm-nhuần và tràn đầy trong tâm hồn người tín-hữu Kitô một đời sống mới, đời sống tâm-linh siêu-nhiên, được chứa đựng những giá trị siêu-phàm vượt mức, có khả-năng đáp ứng được những ước-vọng, những

lý-tưởng cao đẹp đầy sức sáng-tạo, để họ tiếp-tục những công-cuộc xây dựng nước Chúa ngay trong thế giới mà họ đang sống. Sự khôn ngoan, sức mạnh người Kitô có được, là nhờ vào họ tự đặt mình dưới sự lãnh đạo của Chúa Cứu Thế Giêsu, tôn vinh Người là Người Thầy duy nhất, và là khuôn mẫu để họ quyết tâm noi theo, bắt chước và sống,... hầu chiếm đoạt Nước Trời. Đó cũng là con đường duy nhất để được phục hồi và sống xứng hợp với địa vị làm con Thiên Chúa.

**Chúa Kitô Phục Sinh là Niềm Cây Trông** vững chắc để chống dẹp kẻ thù: Trên đường trông cậy và hy vọng vào Ôn Cứu Chuộc để đến với Chúa Phục sinh của người Kitô hữu, thật không dễ-dàng, vì con người phải chống-chọi với những kẻ thù nguy-hiêm: Kẻ thù thứ nhất nó ở ngay trong mình, nó như vi-trùng sâu bọ, ngày đêm gặm-nhấm đục-khoét không lúc nào ngưng nghỉ, đó là những ý-nghĩ tiêu-cực, là tính hư nết xấu, là các dục-vọng thấp kém, là những lời nói việc làm đưa anh chị em đồng loại đến chỗ chia lìa xa cách Chúa. Kẻ thù thứ hai là các cám dỗ lôi cuốn vào chốn trụy-lạc, các phong-trào thế-tục sa-đọa bày trò chiến tranh, nhất là những ý-thức-hệ sai lầm đưa đến những tai-họa giết hại hàng trăm triệu sinh-linh, là nền văn hóa của sự chết, là chủ nghĩa duy vật bày ra những luật lệ đưa đến sự hủy hoại có tầm vóc vũ trụ. Kẻ thù thứ ba là tà thần Satan, ghen-ghét ganh-tị với tình thương Đức Chúa Trời dành cho loài người, không ngừng bày mưu tính kế để ám hại, để lôi kéo con người ra khỏi Định-Luật-Hoàn-Toàn của Thiên Chúa và những Lề-Luật-An-Toàn của Giáo-Hội...

(xem tiếp trang 23)



Chuyện cổ tích Trung Hoa có câu chuyện cảm động về đôi bạn tri kỷ Bảo Thúc và Quán Trọng như sau:

Bảo Thúc chết, Quán Trọng thương tiếc, khóc như mưa, ướt đầm cả vạt áo. Có người hỏi:

- Ông với Bảo Thúc không phải là họ hàng thân thích gì, mà sao ông thương khóc quá như vậy?

Quán Trọng nói:

- Người không rõ, để ta nói cho mà nghe.

Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buôn chung với Bảo Thúc, lúc chia lãi, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không cho ta là tham, biết ta gặp cảnh quẫn bách, bắt buộc phải lấy thế.

Ta ở chỗ chợ buá thường bị lắm kẻ dọa nạt, Bảo Thúc không cho ta là nhát, biết ta có lượng bao dung.

Ta bàn việc với Bảo Thúc, nhiều khi việc hỏng, Bảo Thúc không cho ta là ngu, biết có lúc may, lúc không may cho nên công việc thành hay bại.

Ta ba lần ra làm quan, ba lần bị bãi, Bảo Thúc không cho là bất trung, biết ta chưa gặp thời, chưa tìm được vua giỏi.

Ta ra trận ba lần đánh thua cả ba, Bảo Thúc không cho là ta bất tài, biết ta còn mẹ già phải phụng dưỡng.

Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàn Công, Bảo Thúc không cho là ta vô si, biết ta không giữ tiết, có chí làm ích lợi cho cả thiên hạ.

Sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc. Mà đối với người biết mình, đem cả tính mệnh ra hiến còn chưa cho là quá, huống chi thương khóc thế này đã thấm vào đâu.

\*\*\*

Tôi cũng có một tri kỷ như Quán Trọng, Người rất hiểu và yêu thương tôi:

- Khi tôi sa ngã trong cái yếu đuối của thân phận con người, Người không dè bủ khinh chê, trái lại còn khích lệ đỡ nâng: "Ôn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2 Cr 12:9)

- Khi tôi phạm tội, Người không nghĩ tôi xấu xa, biết tôi chỉ làm lỡ u mê nên Người không kết án, mà chỉ hiền từ dịu dàng khuyên bảo: "Ta không kết án con đâu, hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa". (Ga 8,11)

- Khi tôi bỏ nhà đi hoang với nửa phần gia sản, Người không cho là tôi bất hiếu, hoang đàng, Người biết tôi bị chúng bạn xấu rủ rê và Người nôn nao mong chờ ngày tôi quay về. (Lc.15)

- Khi tôi hèn nhát chối Người trước mặt thế gian, Người không trách mắng cho tôi là tên phản bội, Người biết lúc đó tôi yếu đuối, sợ hãi, Người chỉ nhìn tôi bằng con mắt xót xa, tiếc nuối và chờ đợi những giọt nước mắt ăn năn.

- Khi tôi lên án đóng đinh Người, Người chỉ lặng lẽ cúi đầu nói: "Xin Cha tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm". (Lc 23:34)

Tạo dựng nên tôi là Người,

Gọi tên tôi trong bụng mẹ là Người,

Hiểu biết tôi cũng Người,

Yêu thương tôi cũng là Người,

Và chết thay cho tôi, không ai khác ngoài Người!

Người là Thiên Chúa, là tri kỷ, là chiên hiền tế trên bàn thờ. Tôi hạnh phúc hơn Quán Trọng nhiều lắm chứ! Cái hạnh phúc lớn lao của kẻ hèn kém bất xứng tìm được một tri kỷ danh giá cao sang chuộc mạng. Hãy mừng vui với tôi, hãy khóc với tôi, hãy chia sẻ với tôi niềm vui bất tận đó.

Hôm nay thứ sáu tuần Thánh kỷ niệm ngày Người đã chết cho tôi! Tôi không biết phải làm gì để đáp lại ân tình sâu sa đó. Chỉ biết ghi tâm khắc cốt và thực hành những giáo huấn của Người. Có lẽ Người không cần những giọt nước mắt tôi khóc thương Người, nhưng Người cần trái tim trọn vẹn trao về Người. Người cần tình tôi trải rộng cho anh chị em.

\*\*\*

*Ôi, Giêsu của con! Xin giúp con sống xứng đáng là người tri kỷ của Ngài, sống xứng đáng với cái chết của Ngài. Ngài không muốn cái chết của Ngài trở thành vô ích với những kẻ Ngài yêu thương đang còn ở thế gian này thì xin thêm sức mạnh cho con, để con đủ mạnh mẽ đương đầu với những thách đố thế gian. Sống trên đời tìm được một tri kỷ thì chết cũng vui mà nhắm mắt. Amen.*

**NGỌC NGÀ SƯU TÀM**



# SUY NIỆM LỜI CHÚA

VŨ-ĐÌNH-SAN

- Tác giả Vũ-Đình-San đã được dự khóa 12 Xuân Lộc tại khu Gia Viên, Long Bình, Biên Hòa vào tháng 10 năm 1971.
- ĐHY Nguyễn Văn Thuận lúc đó là Giám Mục Nha Trang cũng về hướng dẫn.
- Sau khóa Học Hội Kitô Giáo này, đã sinh hoạt với các nhóm tại Hạt Hồ Nai, phụ trách trình bày nhiều Rollo...
- Trong quân đội, cũng từng sinh hoạt cả với các bạn đồng minh như Mỹ, Úc và Phi Luật tân.
- Nay tuy không sinh hoạt đều, nhưng vẫn sống theo tinh thần một Cursilista đã hấp thụ được.

-Mặc dù không phải là chuyên viên hay giáo sĩ có khả năng và có quyền “giải thích Thánh Kinh”, tuy nhiên, ở cương vị giáo dân bình thường, hẳn nhiên chúng ta hoàn toàn có thể và rất cần phải suy niệm và học hỏi Thánh Kinh. Khi suy niệm và học hỏi như thế, cũng là lúc đối chiếu với những kiến thức tổng quát về mọi thực tại trần thế của mình, mà thật ra tu sĩ và giáo sĩ không chắc đã có kinh nghiệm thực tế hay chuyên môn, nhất là những cảm nghiệm bản thân đã được tác động trong tâm hồn, rồi nói lên mà chia sẻ với anh chị em đồng đạo, để cùng nhau thăng tiến đời sống đức tin.

-Chúng ta đã từng nghe và hay gọi hình thức sinh hoạt mục vụ này là “chia sẻ Lời Chúa” (xê hay sẻ đều đúng) đến nỗi thành một thói quen không còn cần đề ý gì nữa. Như thế thì ra chẳng lẽ lại đem những Lời Chúa mà mình đọc hay nghe được để đi nói lại nguyên văn với người khác sao? Hơn nữa, khi gọi là chia sẻ tức là phải CÓ thì mới CHIA được chứ! Những Lời Chúa phán là của Chúa chứ đâu phải là của con người mình? Vì lẽ đó, thiết tưởng nên gọi là Suy Niệm Và Học Hỏi Thánh Kinh xem ra hợp lý hơn.

-Xin đề nghị một phương thức suy niệm, học hỏi Lời Chúa với niềm hưng khởi mới. Qua hàng thập niên, phương thức này đã từng được nghiên cứu, thuyết trình, trác nghiệm và tổng kết trong sinh hoạt mục vụ của nhiều cộng đoàn đức tin, và đã được ghi nhận hiệu quả tuyệt vời.

-Nay nếu được áp dụng rộng rãi, hy vọng mỗi chúng ta sẽ có thể ngạc nhiên một cách thích thú, vì những khám phá mới lạ và phong phú trong kho tàng Kinh Thánh. Những cảm nghiệm riêng của mỗi người đem chia sẻ cho mọi người rồi đúc kết, sẽ nên một cái chung rất diệu kỳ. Và, đó chính là niềm hưng khởi mới !

Phương thức suy niệm Lời Chúa này được tiến hành theo đường lối như sau:

**A- Tổ Chức:** Trong mỗi cộng đoàn giáo xứ vốn đã có sẵn những tổ chức giáo dân theo giới nam, phụ, lão, ấu; hay theo các hội đoàn công giáo tiến hành như thiếu nhi, thanh niên, ca đoàn, bà mẹ, gia trưởng, liên minh, phong trào v.v. Đặc biệt hiện nay, nhân Chương Trình Canh Tân, những nhóm nhỏ, những Liên Gia Cầu Nguyện lại đã được thành lập, nên rất thích hợp cho việc học tập và chia sẻ Lời Chúa. Đôi khi cũng có thể tổ chức một buổi rộng lớn cho toàn thể cộng đoàn như trong một thánh lễ.

**B-Tài Liệu:** Tài liệu thì vô cùng dồi dào, vì chúng ta đã có sẵn cả một kho tàng Kinh Thánh mà mỗi tín hữu, mỗi gia đình đều đang lưu giữ, nhưng thường chỉ là để cho có hay đôi khi đọc qua loa thôi. Cần thiết nhất là một cuốn Sách Lễ Giáo Dân và hai cuốn Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước có chú giải. Ngoài Thánh Kinh, mỗi thời điểm lại có những thư chung, giáo huấn của Tòa Thánh hay Giáo Phận nữa. Đó cũng chính là những tài liệu học tập cần thiết và giá trị.

Trong thực tiễn và để thuận lợi, thường cứ dùng ngay những bài đọc của thánh lễ Chủ Nhật, nhất là bài Phúc Âm, trung tâm điểm của Phụng Vụ Lời Chúa, đã in sẵn trong Sách Lễ Giáo Dân, theo niên lịch phụng vụ.

**C- Chuẩn Bị :** Sau khi đã trao đổi, chọn lựa, vị mục tử hay người đứng đầu như trưởng đoàn, trưởng nhóm cần thông báo ít là một tuần lễ trước cho các tham dự viên biết về: đề tài, ngày giờ và địa điểm sẽ chia sẻ.

Việc thông báo trước này có mục đích để mọi người đủ điều kiện chuẩn bị, nghiên cứu riêng, theo những nguyên tắc sẽ đề cập ở đoạn E dưới đây, hầu cho buổi học hội được hào hứng, sôi nổi và rộng rãi.

Người điều hợp buổi chia sẻ cũng cần được giới thiệu trước. Vị đó nếu là mục tử hay tu sĩ thì có nhiều phần tin cậy. Tuy nhiên, không nhất thiết, vì giáo dân có khả năng và nhiệt thành cũng thật là tốt đẹp. Và lại, còn có nhiều bộ óc và tâm hồn

của cả một tập thể sẽ đáp đối cho nhau. Hơn nữa, phương thức này nhằm cổ vũ và tạo cơ hội cho giáo dân trong việc khám phá cũng như chan hòa ơn Chúa nơi mỗi người, trong mọi người.

Điều quan trọng cần lưu ý là: Nếu trong quá trình chia sẻ, có những vấn đề tín lý khúc mắc hay thần học cao siêu được nêu lên, thì sẽ ghi nhận để tham khảo tài liệu hay xin giải đáp nơi hàng giáo phẩm rồi sẽ được tường thuật lại trong lần sau, hầu tránh khỏi lâm vào tình trạng hoang mang...

## **D-Nghi Thức Khai Mạc:**

Sau khi đã họp mặt đông đủ, buổi chia sẻ khởi sự theo nghi thức Suy Tôn Lời Chúa: Mọi người cùng đứng dậy, đọc kinh nguyện hay hát bài ca Cầu Xin Chúa Thánh Thần hoặc bài Xin Cho Con Biết Lắng Nghe. Tiếp đó, một người được đề cử từ trước tiến lên công bố Lời Chúa, tức là đọc bài Thánh Kinh. Mọi người trân trọng lắng nghe, thỉnh lặng trong giây lát rồi an vị.

## **E-Nguyên Tắc Suy Niệm:**

Mỗi buổi chia sẻ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian trên dưới một giờ. Người điều hợp tuần tự nêu lên từng điểm theo mục lục hay dàn bài 15 điểm dưới đây, để mọi người tham dự phát biểu. Việc phát biểu có thể đề tự nguyện hay do người điều hợp mời gọi chung chung, hoặc đề nghị đích danh sao cho liên tục.

**1-Tác Giả:** Về mặt cơ bản, Thánh Kinh chính là Lời của Chúa, nhưng Thần Trí Ngài đã mặc khải qua các tiên tri và thánh đồ. Các vị này được gọi là tác giả vì các vị đã được linh ứng mà viết ra. Đang khi đọc Kinh Thánh người ta có thể nhận ra những tính chất trần gian liên quan tới các tác giả như: địa phương, trình độ, tư thế, chủ đích và cả tính tình của các vị...

Do đó, để cho bài sắp chia sẻ được sáng tỏ và gần gũi hơn, chúng ta cũng nên nói qua về tác giả. Đồng thời nếu cần, cũng còn nên ghi chú một vài từ ngữ về phong tục, tập quán hay lịch sử, địa dư của quốc gia Do Thái nữa...

**2-Xuất Xứ:** Đây là việc tìm hiểu xem bài Thánh Kinh được trích theo sách thánh nào, đoạn thứ mấy và số câu. Những điểm này thường được ghi ngay bên mỗi bài đọc; ví dụ: Mt 24,37-44, tức là Phúc Âm theo thánh Mat-thêu, đoạn thứ 24, từ câu 37 đến câu 44. Muốn được rõ ràng hơn nữa, hãy nói tới bối cảnh trước và sau bài trích đó, để biết là vào dịp nào mà sự kiện được tường thuật trong bài.

**3-Đại Ý:** Hay là ý chính của bài đọc nói về vấn đề gì. Thường thì người ta hay thấy bài trích đã được đặt thành tựa đề nói lên đại ý rồi.

**4-Câu Chính:** Tức là câu căn bản và đáng ghi nhớ. Trong Sách Lễ Giáo Dân, câu in nghiêng sau ghi chú xuất xứ do Ủy Ban Giám Mục về phụng vụ đã chọn, thường là câu chính. Nhưng chúng ta cũng có thể tìm ra một câu khác, nếu có thể.

**5-Mệnh Lệnh:** Là một hay mấy câu có ý bắt buộc phải thi hành. Tuân thủ mệnh lệnh là cả một sự cố gắng; nhưng đừng quên rằng Chúa đã từng bảo: "Ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

**6-Giáo Huấn:** Là một hay mấy câu có ý khuyến cáo nên làm theo. Tuy không bắt buộc, nhưng giáo huấn có tác dụng đổi mới tư duy và rút ngắn con đường nên thánh.

**7-Lời Hứa:** Đây là câu nói lên được lời Chúa hứa sẽ ban một ơn gì với lợi ích thiêng liêng hay thực tiễn cho người biết lắng nghe và sống theo. Thiên Chúa là Đấng rất trung tín.

Nhận ra được lời Ngài hứa sẽ củng cố đức cậy thêm vững vàng. Có bài chỉ tìm thấy mệnh lệnh mà không thấy giáo huấn hay lời hứa, hoặc ngược lại.

**8-Gương Tốt:** Là chính hành động của Chúa hay một nhân vật đề cập đến ở trong bài đáng cho chúng ta noi theo.

**9-Gương Xấu:** Là một vài trường hợp nói đến ở trong bài nên tránh vấp phải. Có bài chỉ thấy gương tốt mà không tìm thấy gương xấu nào.

**10-Thi,Văn:** Những lời và ý của bài Thánh Kinh còn gợi nên cho người đọc những nguồn cảm hứng để sáng tác thành thơ hay văn nữa. Trong thời gian chuẩn bị bài chia sẻ, mỗi tham dự viên có thể đặt một vài câu thơ hay một đoạn tùy bút, luận thuyết về đề tài đó. Nếu không sáng tác thì cũng có thể sưu tầm trong kho tàng văn học thế giới những bài thơ, những văn phẩm hay những kịch bản, truyện phim đã được cảm hứng từ bài Thánh Kinh đó, rồi giới thiệu lại trong giờ chia sẻ.

**11-Nhac,Hoa:** Tương tự như thi, văn; tham dự viên cũng có thể cảm tác một vài câu nhạc, gọi là bài ca ý lược; hay thể hiện thành những nét họa từ đề tài. Tục ngữ Pháp có một câu rất chí lý: "Một bức vẽ thô sơ còn giá trị hơn cả bài diễn từ tràng giang." ( *Un mauvais croquis vaut mieux qu'un long discours.* ) Tục ngữ Việt lại sâu sắc bội phần: "Trăm lần nghe không bằng một lần thấy." Thật vậy, khi nhìn bức vẽ cái lu với nước tràn ra từ miệng, chúng ta cảm nghiệm trọn vẹn được điều gì,

nếu không phải chính hình ảnh đó đã cực tả nguồn ơn Chúa ban cho con người và vũ trụ luôn chan chứa khôn nguôi.

Thay vì tự soạn câu nhạc hay vẽ bức họa, chúng ta cũng có thể sưu tầm những bản nhạc hay họa phẩm, kể cả ảnh chụp Thánh Địa đã được thực hiện bởi các tác giả đồng, tây, cổ, kim để chứng minh sự đa dạng, phong phú của bài chia xẻ. Chẳng hạn những bài ca bất hủ Cao Cung Lên của Hoài Đức, Hang Be Lem của Hải Linh là cảm hứng từ đoạn Phúc Âm tường thuật về cảnh Ngôi Hai giáng sinh mở đầu thời kỳ Tân Ước. Hoặc là bộ hát lễ mô Requiem với cung nhạc nghe vô cùng nào nề và hải hùng mà Mozart đã được Thần Trí soi sáng xuyên suốt toàn bộ Thánh Kinh để viết nên.

Cũng vậy, thế giới có được bức danh họa Bữa Tiệc Ly là bởi Léonard de Vinci đã được cảm hứng từ đoạn Thánh Kinh mô tả về bữa ăn của Chúa Giêsu với các tông đồ ngày thứ năm tuần thánh. Và, cảnh Phán Xét Chung đến rưng rờ cũng đã được Michel Ange minh họa theo lời tiên tri Daniel và diễn từ chung luận của Chúa Cứu Thế vậy.

Từ họa, Thánh Kinh còn là nguồn gốc của biết bao tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ, bao công trình kiến trúc nguy nga của nền văn minh trần thế, có tác dụng nâng tâm hồn con người vươn cao lên.

**12-Thời Cuộc:** Thánh Kinh quả thật luôn gợi ý bất tận về mọi bộ môn của học thuật, tùy theo năng khiếu chuyên biệt Chúa ban cho mỗi người. Ngoài những cảm hứng thi, văn, nhạc, họa nói trên, mỗi bài Thánh Kinh còn là nền tảng để chúng ta dùng phương pháp luận lý loại suy mà liên hệ tới tình hình thời cuộc đang xảy ra trong đời sống hàng ngày. Tình hình đó bao gồm mọi lãnh vực: văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học, kỹ thuật v.v. tóm lại là liên quan tới hết mọi thực tại trần thế (des réalités terrestres) đã qua, đang diễn và sắp tới. Mỗi người chia xẻ có thể nhận ra một khía cạnh tương đồng giữa Lời Chúa với thời cuộc, trong phạm vi cộng đồng, cộng đoàn, xã hội, quốc gia và thế giới.

Nếu buổi chia xẻ có thư ký đúc kết thì sẽ hoàn thành được một bài suy niệm rất phong phú và giá trị.

**13-Quyết Định:** Lời Chúa thường mở ra những chân trời mới như trên. Trở lại với khuôn khổ của nhóm chia xẻ, mỗi tham dự viên hãy liên hệ đến đời sống của chính bản thân, suy nghĩ để tìm ra những quyết định phải làm sao để sống đúng ý Chúa hơn, đối nhân xử thế khôn ngoan hơn, ăn năn thống hối thật lòng hơn. Cần viết ra thành những khẩu hiệu vắn gọn súc tích, gọi là những áp dụng thực hành. Ngoài những khẩu hiệu công khai có tính cách chung nhất, còn nên có những quyết định cá biệt và thầm kín mà mỗi người tự xét mình riêng với quyết tâm thâm tín sống Lời Chúa, hầu canh tân bản thân một cách quyết liệt.

**14-Cảm Nghiệm:** Trong suốt quá trình chia xẻ từ số 1 đến số 14..., hầu hết ở điểm nào cũng gợi nên những điều suy nghĩ liên hệ tới từng người tham dự, và được gọi là những điều cảm nghiệm riêng... Những điều đó rất thực tế về bản thân và gia đình mình, có thể thành thực chia xẻ cùng anh chị em như những kinh nghiệm niềm tin. Nhưng cũng có những cảm nghiệm riêng tư thầm kín khác không tiện nói ra, thì cứ để tự mình biết, suy nghĩ hay thống hối.

(-Trong khi thảo luận 14 điểm nêu trên, Người Điều Hợp cần nhớ trong trí, nhưng tốt hơn cần ghi vắn tắt ra giấy: Những ý tưởng của từng người chia xẻ. Khi thảo luận xong, điều hợp viên sẽ tổng kết chung, nêu lên những điểm chính yếu, cùng với những nhận định của riêng mình, rồi mời gọi mọi người lên tiếng cầu nguyện kết thúc.)

**15-Lời Nguyện:** Quyết định là nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên, Chúa đã phán: "không có Thầy, các con không thể làm gì được." Do đó, sau khi đã lắng nghe Chúa nói với chúng ta, tâm hồn đã được tác động để có những quyết định đổi mới đời sống, chúng ta còn cần cầu nguyện để xin ơn Chúa. Lời nguyện chính là lời thưa chuyện với Ngài.

Người điều hợp mở đầu mời gọi mọi tham dự viên hãy dâng lời nguyện. Sau đó mỗi người lần lượt đứng dậy lên tiếng bằng một lời riêng... Kết thúc, mọi người cùng đứng, rồi người điều hợp dâng lời nguyện chung, như nghi thức lời nguyện giáo dân.

Các lời nguyện thường đã được chuẩn bị trước bằng cách viết ra. Nhưng những lời tự phát ngay lúc đó thì quý hơn. Cung cách của lời nguyện là phải thân tình, thiết tha nhưng không kém trịnh trọng, nghiêm túc. Lời lẽ cần chân thành, mộc mạc, tránh những lối văn hoa cầu kỳ.

Xưa nay thói quen của chúng ta khi cầu nguyện thì cứ xin ơn mà thôi. Thực ra, nội dung của các lời nguyện cần bao gồm những ý tưởng: cảm tạ, ngợi khen, tôn thờ, nguyện hứa và xin ơn, đồng thời cũng liên hệ tới tình hình thời sự mới nhất nữa, để chứng minh Lời Chúa luôn gắn liền với hiện thực trong mọi thực tại trần thế.

## F-Áp Dụng Cụ Thể:

Để nguyên tắc suy niệm còn có tính thuần lý nêu trên được sáng tỏ hơn, sau đây là một ví dụ để cụ thể hóa và dễ áp dụng. Có thể dùng bất cứ một bài Thánh Kinh nào thuộc bộ Cựu Ước hay Tân Ước. Chẳng hạn bài Phúc Âm Chủ Nhật XI Quanh Năm C, ở trang 817 Sách Lễ Giáo Dân; là bài trích Phúc Âm theo thánh Luca: Lc 7,36-49,8,1-3. :



"*Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đầm chân người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và súc thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người tự nghĩ rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói". – "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xúc dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xúc chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít". Rồi người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an". Sau đó người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: Maria gọi là Madalêna đã được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ của Cusa viên quản lý của Hêrôđê, Susanna và nhiều khác: họ đã lấy của cải mình mà giúp Người".*

Theo thứ tự 14 nguyên tắc đã nêu, chúng ta cùng tìm hiểu như sau:

**1-Tác giả:** Thánh Luca không thuộc nhóm 12 vị, từng là người ngoại và làm môn đệ của thánh Phao Lô. Thánh nhân nguyên là một y sĩ, gốc Hy Lạp, có học vấn nên viết sách với bố cục rất minh bạch. Tác giả viết cho ông Thêôphilê là một nhà quyền quý, nhưng chủ ý nhằm trình bày Đức Kitô cho người ngoại giáo, gọi chung là người Hy Lạp vì họ theo văn minh tư tưởng Hy Lạp. Ở đây cũng cần nêu vài điểm ghi chú:

a- Các dân tộc vùng Tây Á trong đó có Do Thái và Châu Phi với Ai Cập, khi ăn tiệc người ta thường nằm nhưng gối đầu cao, như kiểu ăn trên chiến thuyền trong phim Cleopatre.

b- Riêng ở Do Thái, chủ nhà còn rửa chân cho thực khách khi tới nhà mình.

**2-Xuất xứ:** Bài Phúc Âm này được trích theo sách của thánh Luca, đoạn thứ 7, từ câu 36 đến câu 49 và đoạn 8, từ câu 1 đến câu 3. Đây là phần đoạn tường thuật một loạt những việc của Chúa Cứu Thế đã làm ở miền Galilêa, nơi cư ngụ của Ngài và Thánh Gia.

**3-Đại ý:** Bài Phúc Âm nói về trường hợp Chúa tha thứ cho một người đàn bà tội lỗi vì bà ta có lòng kính mến thật.

**4-Câu chính:** Đó là câu 47 đã được in nghiêng trên bài đọc: "Tội chị này rất nhiều nhưng đã được tha rồi, vì chị đã yêu mến nhiều."

**5-Mệnh lệnh:** Mệnh lệnh Chúa thể hiện qua câu 50: "Đức tin con đã cứu con, hãy về bình an."

**6-Giáo huấn:** Giáo huấn được nhận ra từ đoạn kết của câu 47: "Còn ai được tha thứ ít thì yêu mến ít." Do đó, ai có lòng yêu mến nhiều thì được tha thứ nhiều, vậy.

**7-Lời hứa:** Ý tưởng về lời hứa cũng chứa đựng trong giáo huấn, nghĩa là hãy làm mọi việc vì lòng kính Chúa và yêu người, chứ không vì lời khen, thì mới được ơn thứ tha tội lỗi.

**8-Gương tốt:** a) Người đàn bà tội lỗi đã lấy nước mắt rửa chân cho Chúa, lấy tóc lau chân Ngài, hôn chân và đổ dầu thơm lên chân Ngài.

b) Một số các bà đã được chữa lành đi theo phục vụ Ngài và dùng của cải mà giúp Ngài cùng các môn đệ.

c) Đặc biệt, cách đánh giá con người của Chúa là nhìn vào khả năng đổi mới nội tâm và cuộc đời của người tội lỗi để ban ơn thứ tha.

**9-Gương xấu** chỉ để ý đến đời sống bề ngoài của bà ta, rồi hoài nghi về sứ vụ của Chúa:

a) Ông Simon, người Biệt Phái đã có hành động tốt là mời Chúa đến nhà dùng bữa, nhưng ông lại không có cách tiếp đón lịch duyệt vì đã không rửa chân cho Ngài theo tập quán, không hôn chân và không xúc dầu thơm cho Ngài.

b) Ngoài ra, ông đã không nhận ra cử chỉ bày tỏ lòng kính mến của người đàn bà rồi hoài nghi về sứ vụ của Chúa.

**10-Thi,Văn:** (Xin tùy nghi...)

**11-Nhạc,Họa:** (Đề nhiệm ý ...)

**12-Thời cuộc:** Chưa nói đến đời sống gia đình, cộng đồng và xã hội; hãy thử đề cập qua tình hình giáo hội địa phương mình xem sự liên hệ với Lời Chúa hôm nay ra sao?

Thánh Gioan tông đồ từng viết: "Thiên Chúa là tình yêu" và "yêu thương là trọn luật." Thánh Phaolô cũng bảo: "Đức mến tồn tại muôn đời." Và, chính Chúa Cứu Thế còn ban bố giới răn trọng yếu nhất là: "Kính Chúa, yêu người."

Câu truyện trong Phúc Âm hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại rằng Chúa đã dạy bài học yêu mến biết bao lần, bằng nhiều dụ ngôn và trường hợp thực tiễn xuyên suốt Tân Ước.

Vậy đối với giáo phận và giáo xứ chúng ta hiện nay, thì bài học yêu mến đó có được thể hiện chăng? Nếu cứ nghiêm chỉnh và thẳng thắn nhận định hiện trạng tình huynh đệ giữa các mục tử, tình tông đồ giữa các giới chức và tình đồng đạo giữa các tín hữu, chúng ta sẽ tự tìm thấy câu trả lời vô cùng đáng tiếc và đau buồn...

Không có tình yêu đích thực thì phải dẫn tới những ngôn từ thiếu tế nhị, những hành động mất đoàn kết, những quyết định kém khôn ngoan, thậm chí còn là kỳ thị, bất công! Không có tình yêu đích thực thì chẳng chịu sửa sai, xét lại, mà cứ bảo thủ, cố chấp để rồi bao hệ quả phải nảy sinh.

Hành xử như thế thì gọi là gương trong hay gương mờ trước thế gian? Sống phi đức ái như vậy là làm chứng cho Tin Mừng hay phản chứng với Tin Mừng cứu độ? Và, cứ dẫu này thì có thể gọi là môn đệ chân chính của Thầy chăng?

**13-Quyết định:** Qua nội dung của bài Phúc Âm yêu thương này, chúng ta hãy đưa ra những quyết định canh tân:

- a) Ân năn thống hối không phải vì sợ Chúa phạt, mà hãy ân hận vì đã làm mất lòng Ngài.
- b) Khi làm bất cứ việc gì, hãy làm vì lòng kính mến Chúa, yêu thương người, vì mục đích cứu rỗi bản thân và tha nhân.
- c) Từ nay, tôi không còn xét đoán lỗi lầm của người khác nữa, mà cũng không nên căn cứ vào hiện tượng mà vội kết luận về bản chất, vì lẽ "tướng diện bất như tướng tâm".

**14-Cảm Nghiệm:** (Để nhiệm ý...)

**15-Lời nguyện:** a) Lạy Chúa, chúng con đã từng nghe và đọc bài Phúc Âm hôm nay nhiều lần, nhưng vì chỉ nghe hay đọc cho qua nên chúng con đã không để Lời Chúa tác động tâm trí. Giờ đây, sau khi đã cùng anh chị em tìm hiểu thấu đáo và chia sẻ chân thành, chúng con cảm thấy ý Chúa thật vô cùng sâu sắc. Vâng, Chúa đã dạy chúng con bài học về đức ái thật tuyệt hảo và cách xin ơn thứ tha cho được hiệu quả. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa.

b) Từ nay, trong việc phụng thờ Chúa và cư xử với anh em, xin Chúa cho ánh sáng Phúc Âm chiếu rọi tâm tư và thay đổi nào trạng chúng con, hầu chúng con được luôn đi theo đúng đường lối của Chúa và tìm thấy sự sống mới.

c) Xin Chúa cho chúng con không ngừng ý thức rằng khi nói lại Lời Chúa -nhất là về giới luật yêu thương- mà chúng con đã nghe hay đã đọc, thì tiên vàn hãy cố gắng sống được như thế đã. Vâng, "ngôn hành phải đồng nhất" và thánh Goan đã bảo: "yêu thương bằng hành động chứ không phải yêu thương trên đầu môi."

## G- Kết - Luận

Cho dù đã từng được thử nghiệm một thời gian tương đối lâu dài và đã có tổng kết với những hiệu quả tốt đẹp, phương thức chia sẻ Lời Chúa trình bày ở đây thiết tưởng cũng chỉ là một đề nghị.

Ngay cả việc áp dụng cụ thể qua ví dụ tìm hiểu bài Phúc Âm nêu trên cũng chỉ là một sự đan cử, gợi ý, hầu chứng minh và triển khai những nguyên tắc có tính lý thuyết.

Với ơn tác động của Chúa Thánh Linh, chắc chắn rằng mỗi người tìm hiểu, mỗi nhóm chia sẻ sẽ khám phá ra nhiều điều kỳ diệu và phong phú hơn, kể cả những điềm báo, sáng kiến và phát minh. Còn bình thường, thì như Lão Tử từng viết: "Đạo khả đạo phi thường đạo." Quả vậy, đạo mà nói ra cho hết được thì không phải là đạo thường định vĩnh viễn nữa.

Ước chi, bằng đời sống đạo đích thực và thường xuyên, nhất là qua Chương Trình Canh Tân của Giáo Hội trong Năm Kitô Thứ Ba, mỗi phần tử trong các cộng đoàn đức tin chúng ta đều nhiệt thành cộng tác, tham gia và tích cực chia sẻ hầu cùng khám phá và hưởng dụng Lời Hằng Sống .

Sau hết mà cũng chính là trước tiên, để hiểu được và sống theo Lời Thánh Kinh, con người trần thế chúng ta trong tình trạng vô minh, rất cần đến Ơn Bảy Nguồn của Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng ta hãy cất cao lời ca theo Thánh Vịnh 103 của vua Đavít rằng: "Xin Chúa sai Thánh Thần Chúa đến, và xin CANH TÂN bộ mặt Địa Cầu."

**DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIỄM TRONG THÁNG 03-2009**

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ	SỐ TIỀN
1	Nguyễn thị Hương	Seattle	\$20.00
2	Cao thị Thu Thủy		\$20.00
3	Lâm Kim Thủy &		
4	Phạm Hữu Nghĩa		\$40.00
5	A/C Thẩm Trúc		\$40.00
6	Vũ Bình		\$20.00
7	Giuse Phan Văn Khải		\$20.00
8	Bùi Quang Hùng &		
9	Nguyễn thị Mỹ		\$40.00
10	Catarina Vũ Thị Toàn		\$20.00
11	Anna Nguyễn Cẩm &		
12	Matthêu Huỳnh Tấn Phát		\$40.00
13	Mai Ngọc Oanh		\$20.00
14	Tăng Kim Huệ		\$20.00
15	Don Đỗ		\$20.00
16	Mary Nguyễn		\$20.00
17	Matta Bùi Thu Thủy		\$20.00
18	Lê Kim Phụng		\$20.00
		<b><u>TỔNG CỘNG :</u></b>	<b>\$360.00</b>



*Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liễm, xin quý anh chị liên lạc chị Thủ Quỹ Phong Trào tại địa chỉ:*

**Maria Vũ Thùy Linh**  
**4643 Park Norton Place**  
**San Jose, CA 95136**  
**Tel: (408) 578-3907**

---

# Thông Báo của KHỐI TRUYỀN THÔNG

---

Kính thưa quý cô bác,  
quý anh chị em cursillistas,

Để kỉ niệm 20 Năm Thành Lập Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, Giáo Phận San Jose, California,

VPDH đã quyết định cho ấn hành cuốn Kỷ Yếu Cursillo San Jose vào dịp Đại Hội Ultreya Đón TKS tháng 9 năm 2009, để ghi lại tất cả những hoạt động, những sinh hoạt, những kỷ niệm, và những tâm tình chia sẻ của Phong Trào chúng ta trong 20 năm qua.

Khối Truyền Thông thiết tha kính mong quý cô bác, quý anh chị em cursillista tích cực đóng góp tâm tình, bài vở, hình ảnh, dữ kiện... để cuốn Kỷ Yếu Đặc Biệt này sẽ xứng đáng là món quà trân quý cho chúng ta lưu giữ.

**NỘI DUNG:** - Tùy bút, suy tư, hồi tưởng những kỉ niệm của Phong Trào, của từng Cursillista trong suốt 20 năm qua.  
- Ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của Phong Trào .v.v....

Hạn chót để nhận bài viết, hình ảnh, tư liệu... là tháng 6-2009. Thời gian còn lại để tổng kết và trình bày cho kịp ấn hành vào dịp Đại Hội tháng 9-2009.

*Lưu ý* : các tác giả Cursillista gửi bài về cho Kỷ Yếu, xin vui lòng gửi kèm (attachment) một tấm ảnh bán thân để có thể post lên trang làm lưu niệm!

Mọi bài viết, hình ảnh... xin gửi về :  
Dao.joseph@gmail.com  
Hoặc VPDH\_Cursillo@yahoogroups.com

Khối Truyền Thông xin kính chúc toàn thể quý cô bác, anh chị cursillista “Luôn luôn Nhiệt Thành, Hăng Say và An Bình trong Thày Chí Thánh Giêsu “.

Thân kính trong Thày



Anh chị em ở Rôma và trên toàn thế giới thân mến,

Từ thăm sâu tâm hồn, tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Mùa Phục Sinh đầy ơn phúc với những lời sau mượn của Thánh Augustinô: “Resurrectio Domini, spes nostra – sự phục sinh của Chúa là niềm hy vọng của chúng ta” (Sermo 261:1). Với những lời khẳng định này vị đại Giám Mục đã giải thích với các tín hữu rằng Chúa Giêsu đã sống lại để chúng ta, dù mang thân phận phải chết, cũng không thất vọng âu lo rằng chết là hết tất cả mọi thứ. Chúa Kitô sống lại để đem đến cho chúng ta niềm hy vọng (x. thượng dẫn).

Thật vậy, một trong những câu hỏi gây ra khắc khoải nhất cho những người nam nữ là: điều gì sẽ diễn ra sau khi chết? Trước mâu nhiệm này, đại lễ hôm nay cho phép chúng ta đáp trả rằng sự chết không có tiếng nói chung cuộc, bởi vì cuối cùng Sự Sống mới là người chiến thắng. Niềm xác tín của chúng ta không dựa trên những lý luận đơn giản của nhân loại, nhưng là trên một sự kiện lịch sử của đức tin: Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị đóng đinh và mai táng, đã sống lại với thân xác vinh hiển. Đức Giêsu đã sống lại, để cho chúng ta là những kẻ tin vào Người, có thể có sự sống muôn đời. Lời loan báo này là trọng tâm của sứ điệp Tin Mừng. Thánh Phaolô đã khẳng định mạnh mẽ: “Nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi ra hư không, lòng tin của anh em cũng chỉ là hư không” (1Cr 15,14.19). Từ buổi hùng đông lễ Phục Sinh, một mùa Xuân mới của hy vọng đã ngập tràn trái đất; từ ngày ấy trở đi, cuộc phục sinh của chúng ta đã bắt đầu, bởi vì lễ Phục Sinh không chỉ đánh dấu một thời điểm của lịch sử mà là một khởi đầu cho một tình trạng mới. Đức Kitô đã sống lại không phải bởi vì hồi ức về Ngài vẫn còn sống động trong con tim các môn đệ, nhưng bởi vì chính Người đang sống trong chúng ta, và trong Người, chúng ta đã có thể hưởng được niềm vui của cuộc sống đời đời.

Thành ra, sự phục sinh không phải là một lý thuyết nhưng là một thực tại lịch sử được mặc khải bởi con người Giêsu Kitô thông qua sự “Vượt Qua” của Người, với “cuộc vượt qua” ấy Người đã mở ra một “thông lộ mới” giữa trời và đất (x Dt 10:20). Đó chẳng phải là một huyền thoại hay một ước mơ, cũng chẳng phải là một thị kiến hay một hoài bão, chẳng phải chuyện thần thoại, mà là một biến cố độc nhất vô nhị: Đức Giêsu Nazareth, con của bà Maria, Đấng đã được hạ xác xuống khỏi Thập Giá vào buổi hoàng hôn của ngày Thứ Sáu, và được an táng trong mồ, Đấng ấy đã vinh quang rời bỏ ngôi mộ. Thực vậy, vào buổi sáng của ngày thứ nhất trong tuần ngay sau ngày Sabát, ông Phêrô và ông Gioan đã phát giác ra ngôi mộ trống không. Bà

Madalêna và các phụ nữ khác đã gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Trên đường Emmaus, hai môn đệ cũng nhận ra Người vào lúc bẻ bánh. Chúa Phục Sinh cũng đã hiện ra với các Tông Đồ vào buổi tối trong nhà Tiệc Ly, và tiếp đó với nhiều môn đệ khác nữa tại Galilêa.

Việc công bố biến cố Phục Sinh của Chúa chiếu soi những vùng tối tăm trên thế giới mà chúng ta đang sống. Cách riêng tôi muốn nói về thuyết duy vật và thuyết hư vô, đến tầm nhìn không vươn lên cao hơn nỗi những gì mà khoa học có thể kiểm chứng, và chán nản thu mình vào cảm giác vô vị được cho là thân phận của kiếp người. Thực ra, nếu đức Kitô đã không sống lại, thì đúng là “sự trống rỗng” sẽ thống trị. Nếu chúng ta loại bỏ Đức Kitô và sự phục sinh của Người, thì con người vô phương xoay sở và niềm tin nơi Người chỉ là ảo vọng. Tuy nhiên, hôm nay vang lên mạnh mẽ lời loan báo về sự phục sinh của Chúa, và đó là câu trả lời cho vấn nạn cứ lặp đi lặp lại của những kẻ hoài nghi như đã được sách Giảng viên ghi lại: “Thử hỏi trên đời này có điều gì nói được là mới lạ không? (Gv 1,10). Chúng tôi xin đáp: Có đấy: vào buổi sáng Phục Sinh, mọi sự đều đổi mới: “Mors et vita duelle conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus” - Sự chết và sự sống đã giao đấu với nhau trong cuộc giao tranh kỳ diệu: Chúa sự sống đã chết, nhưng nay Người đã sống lại khả hoàn. Đó là chuyện mới lạ. Một sự mới lạ làm thay đổi cuộc sống của ai đón nhận nó, như đã xảy ra trong trường hợp các thánh. Chẳng hạn, như cho thánh Phaolô.

Trong khung cảnh của năm thánh Phaolô, chúng ta đã có nhiều dịp suy niệm về kinh nghiệm của vị đại Tông Đồ này. Ông Saulô thành Taurô, kẻ quyết tâm bắt bớ các Kitô hữu, trên đường Đamát đã gặp gỡ Đức Kitô và đã bị Người “chinh phục”. Những gì tiếp theo thì ai trong chúng ta cũng đã biết. Nơi thánh Phaolô đã xảy ra điều mà về sau ông viết cho các tín hữu thành Corintô: “Hễ ai sống trong Chúa Kitô thì người ấy trở nên một thọ tạo mới; những chuyện cũ đã qua, nay đây sinh ra những chuyện mới” (2Cr 5:17). Chúng ta hãy hướng về nhà đại truyền giáo này, người với lòng hăng say táo bạo và lòng nhiệt thành tông đồ đã mang Tin Mừng đến cho các dân tộc trên thế giới vào thời ấy. Hãy để lời rao giảng và gương sáng của ngài thôi thúc chúng ta đi tìm Chúa Giêsu. Hãy để những điều ấy khích lệ chúng ta tín thác vào Người, bởi vì cái cảm giác hư vô có khuynh hướng nhiễm độc nhân loại, đã bị đè bẹp bởi ánh sáng và niềm hy vọng tràn ra từ sự phục sinh của Người. Những lời của Thánh Vịnh đã được thực thi: “đêm tối không còn là đêm tối đối với người nữa; đêm tối đã sáng rực như ban ngày” (Tv 139, 12). Hư vô không còn thống trị được mọi sự nhưng là sự hiện diện từ ái của Thiên Chúa. Sự thống trị của cái chết cũng bị đẩy lùi, bởi vì Lời của sự sống được hơi thở Thần Khí thúc đẩy, đã thấu đến cõi âm ti (câu 8).

Quả thực, sự chết không còn quyền hành trên nhân loại và thế giới nữa, nhưng vẫn còn nhiều, thậm chí rất nhiều dấu vết sự thống trị của nó trước đây. Dấu cho qua biến cố Phục Sinh, Chúa Kitô đã hủy diệt gốc rễ của sự dữ,

nhưng Người vẫn còn cần đến những trợ giúp của những con người nam nữ thuộc mọi thời đại và nơi chốn, những người giúp khẳng định chiến thắng của Người với những khí cụ của chính Người là công lý, chân lý, lòng thương xót, sự tha thứ và tình yêu. Đây là sứ điệp mà nhân chuyến tông du gần đây tại Cameroon và Angola, tôi đã muốn mang đến cho toàn thể lục địa Phi Châu, nơi tôi đã được chào đón với lòng nhiệt thành mãnh liệt và sự sẵn sàng lắng nghe. Châu Phi đã phải chịu đựng quá mức vì sự tàn bạo và những cuộc giao tranh bất tận, thường bị lãng quên, đã gây ra bao nhiêu là máu đổ và tàn phá xâu xé biết bao quốc gia, và làm tăng thêm con số nạn nhân của nạn đói, nghèo nàn và bệnh tật. Tôi sẽ lặp lại cách mạnh mẽ cùng một sứ điệp đó tại Thánh Địa, nơi tôi được hân hoan viếng thăm trong vài tuần nữa. Cuộc hoà giải, tuy khó nhưng không thể tránh được, bởi vì đó là tiền đề cho một tương lai của an ninh toàn cục và chung sống hoà bình, và nó chỉ có thể đạt được thông qua những nỗ lực được đổi mới, kiên trì và thành thực hầu dàn xếp cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine. Từ Thánh Địa, ý tưởng của tôi cũng vươn đến các nước lân cận, đến miền Trung Đông, và khắp thế giới. Thật là khẩn thiết hơn bao giờ để khám phá những cơ sở cho niềm hy vọng trong thời buổi khan hiếm lương thực toàn cầu, tài chính rối loạn, nghèo nàn lan tràn dưới hình thái cũ và mới, khí hậu đổi thay, tình trạng bạo động và sự tước đoạt bó buộc nhiều người phải rời bỏ quê hương để tìm một chỗ sống an toàn hơn, mỗi đe dọa hiển nhiên hơn bao giờ của chủ nghĩa khủng bố, và

những nỗi lo sợ trước cảnh bấp bênh của ngày mai. Mong rằng đừng ai rút lui trong cuộc chiến an bình đã được phát động từ cuộc Phục Sinh của Đức Kitô. Như đã nói trước đây, Chúa Kitô đang tìm kiếm những con người giúp khẳng định chiến thắng của Người với những khí cụ của chính Người là công lý, chân lý, lòng thương xót, sự tha thứ và tình yêu.

“Resurrectio Domini, spes nostra- Cuộc phục sinh của Chúa là niềm hy vọng của chúng ta”. Hôm nay Giáo Hội hân hoan công bố điều đó. Giáo Hội loan báo niềm hy vọng giờ đây là chắc chắn và không thể đảo ngược vì Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô phục sinh từ cõi chết. Giáo Hội thông truyền niềm hy vọng đang ấp ủ trong tim và muốn chia sẻ với mọi người, ở khắp nơi, đặc biệt là tại những nơi mà các Kitô hữu đang chịu bách hại vì đức tin hoặc vì sự dẫn thân của họ nhằm bảo vệ công lý và hoà bình. Giáo Hội gọi lên hy vọng có khả năng đem lại lòng can đảm làm điều thiện kể cả khi phải trả giá đắt. Hôm nay Giáo Hội ca tụng “ngày mà Thiên Chúa đã làm nên” và mời gọi hãy vui mừng. Hôm nay Giáo Hội nài xin Đức Maria, ngôi sao của Hy Vọng, để xin Mẹ dìu dắt nhân loại đến bến bờ an toàn của sự cứu rỗi là trái tim của Chúa Kitô, Hy lễ Vượt qua, Chiên Con đã “cứu chuộc thế gian”, Đấng Vô Tội “đã hoà giải chúng ta là những tội nhân với Chúa Cha”. Để chào mừng Người, là Vua vinh hiển, Đấng đã chịu đóng đinh và đã sống lại, chúng ta hãy hân hoan hát lên lời ca Alleluia.

**+ ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI**

*J.B. Đặng Minh An dịch*

*(tiếp theo trang 12)*

Hãy tin tưởng vào Chúa, để loại bỏ các kẻ thù, là kết hợp mật thiết với Chúa, rước Chúa vào ngự trị trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình, trong cộng đoàn, cộng đồng... Bởi vì Chúa đã hứa: ***“Thầy không để anh em mồ côi, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế...”***

Trong cuộc sống biết bao vấp phạm lỗi lầm, hăm bầy... Để giảm thiểu những yếu đuối, khiếm khuyết, bất toàn đó, con người chỉ cần một thân được duy nhất để được sống an toàn trong Ân Nghĩa Chúa, đó là Đức Vâng Phục bắt nguồn từ Phúc Âm sẽ soi lối cho ta, vì Chúa đã phán: ***“Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Gi, 14-6)***.

Theo sách Tông-đồ công-vụ đoạn 40, 34 ***“Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô chỗi dậy và cho Người xuất hiện tỏ-tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, là những kẻ cùng ăn cùng uống với Người. Sau khi Người từ cõi chết sống lại, Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và phải long-trọng làm chứng rằng, chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết”***.

Có phải đoạn Thánh kinh trên đây đã ứng nghiệm với những Cursillista trong đêm Agapé?

**Lạy Chúa, xin hãy chiếm hữu trọn vẹn linh hồn con, hun đúc tim óc con một Đức Tin bền đỗ, một Lòng Mến sắt son, và Lòng Cậy Trông Bất Diệt vào Chúa Kitô Phục-Sinh trong mọi khi mọi lúc ..., để sau một cuộc thay hình đổi dạng trong Cuối-Ngày-Thứ-Tư-Cuộc-Đời con, con sẽ được chạm đến vòng tay yêu thương của Người. Vì chun con biết, muôn đời và mãi mãi, Người vẫn là Thiên-Chúa-Tình-Yêu, là Cha-Nhân-Lành và là Thầy-Chí-Thánh của con.**

**NGUYỄN TUYẾT**



OFFICE OF THE NATIONAL SECRETARIAT  
TELEPHONE (214) 339-6321  
FAX (214) 339-6322

THE NATIONAL CENTER  
P.O. BOX 210226 DALLAS, TEXAS 75211  
© Reg. U.S. Pat. Off.

## THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG Tháng 4-2009

Mến thăm các anh chị Cursillistas:

Nhân danh Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia, tôi chân thành gửi đến quý anh chị những lời cầu chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe, tâm hồn tràn đầy hồng ân của Chúa trong mọi công việc, trong Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh năm nay.

Trong khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình về với Cha chúng ta trên trời, tôi xin đề nghị thỉnh thoảng chúng ta nên dành vài phút tự vấn lương tâm chính mình, “*Chúa gọi tôi làm gì?*” Trong sách “*Reflexiones*” (Những Suy Tư), ông Eduardo Bonnín, vị sáng lập PT Cursillo đã trả lời cho câu hỏi ấy một cách tích cực và có hiệu quả khi ông Bonnín thốt lên “*No se puede ser más cristinano. Pero sí mejor cristiano.*” (Bạn không thể khá hơn người Kitô hữu. Nhưng có thể là người Kitô hữu khá hơn.” Ngoài ra, Ông Bonnín còn xác nhận thêm, “*Ser cristiano no es un proyecto que se realice, sino una realización que se proyecta.*” (*Là Kitô hữu không phải là một dự án phải thực hiện, nhưng là một sự thực hiện loan tỏa ra*).

Trong tín lý của Đạo Công Giáo, chúng ta tin rằng một người trở nên Kitô hữu qua Bí Tích Rửa Tội, và đây là tội điếm chúng ta có thể đạt được. Thật vậy, đây là tình trạng hoàn hảo nhất mà một người có thể sống. Trong suốt Khóa Cursillo Cuối Tuần chúng ta ý thức về niềm vui và món quà quý giá đó là Bí Tích Rửa Tội khi hiểu được rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em của Chúa Kitô, và là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Đây là tình trạng tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể có được. Bí Tích Rửa Tội xóa sạch tội tổ tông, nhưng không xóa những yếu đuối, những đam mê, những lỗi lầm, sự ngu muội và nhiều sai sót khác trong chúng ta là những người phạm tục được Chúa tạo dựng nên. Cho nên, thưa quý anh chị, khi chết cho những lỗi lầm này, qua ơn Sùng của Chúa, chúng ta có thể khởi sự cải thiện và thăng tiến như những Kitô hữu đích thực.

PT Cursillo cung ứng cho chúng ta một phương pháp khả thi có khả năng giúp chúng ta trở thành những Kitô hữu khá hơn như Ông Eduardo Bonnín hay nói đến. Phương pháp này là kiềng ba chân nội tâm của chúng ta: Sùng Đạo (Tâm), Học Đạo (Trí) và Hành Đạo (Chí). Đây là một phương pháp có thể giúp chúng ta sống những căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, nghĩa là một sự thực hiện tự nhiên loan tỏa và đem lại nhiều kết quả -- qua ơn Chúa – và được chia sẻ trong Hội Nhóm Thân Hữu, và trong những lần Cộng Đồng Cursillo tụ họp mà chúng ta quen thuộc với cái tên Ultreya.

Qua Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta trở thành bạn thân thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa. Tình bạn thân thương này ý thức rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta đó là lòng “Sùng Đạo” của chúng ta. Khi ra sức khám phá Thiên Chúa Cha trên trời yêu thương chúng ta dường nào và làm thế nào chúng ta có thể đáp lại tình yêu cao cả ấy, đó là “Học Đạo”. Việc chia sẻ cảm nghiệm này với anh chị em của chúng ta là những người như chúng ta, là hình ảnh Thiên Chúa của tình yêu và là chính tình yêu, đó là “Hành Đạo” vậy. Như thế việc làm của chúng ta trở thành một sự ao ước và một nhu cầu yêu thương tự nhiên trong khi chia sẻ.

Đôi khi chúng ta có thể tự hỏi, “Tại sao nhiều Cursillistas đã trải qua kinh nghiệm Khóa Cursillo rồi mà không tiếp tục sống tinh thần Cursillo trong Ngày Thứ Tư của họ?” Có nhiều lý do, nhưng lý do rõ rệt nhất là họ đã không hiểu một cách đúng đắn lý do tại sao có các Khóa Cursillos. Kinh nghiệm Khóa Cursillo Cuối Tuần không phải dành cho nhóm trợ tá hay vì nhiều lý do tạp nham khác nhau mà một số lãnh đạo Cursillo cảm thấy chắc chắn có thật như thế. Chúng ta phải hiểu rằng lý do chúng ta có Khóa Cursillo là cho người “Cursillista” sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực trong những môi trường Thiên Chúa dành cho họ, nghĩa là trong gia đình, nơi làm việc, chỗ giải trí, v.v., nhờ một phương tiện tuyệt vời nhất đó là tình bạn thân thiết đối với mỗi người chúng ta gặp. Chúng ta cũng phải hiểu rằng là thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo chúng ta không thể cho đi những gì chúng ta không có (như Hội



Nhóm) qua việc chúng ta chia sẻ Rollo “An Toàn Trọn Vẹn” mà chính chúng ta không sống hay không cho đi những gì đã được chia sẻ trong Khóa Cursillo Cuối Tuần.

Một cản trở không cho chúng ta nhìn rõ con người thật của chính mình đó là sự sợ hãi. Tuy nhiên, tình yêu vượt qua được sự sợ hãi. Sợ hãi không ích lợi gì mà chỉ có tình yêu mới có giá trị. Chúng ta cần yêu mến chính chúng ta và có thể thực hiện được việc này trước hết bằng cách tha thứ chúng ta về những lỗi lầm và yếu đuối của mình, và luôn luôn cố gắng khắc phục chúng. Đầu tiên và trước hết, chúng ta hoàn thành được sự tha thứ chính mình nhờ Bí Tích Hòa Giải và nhờ việc chuẩn bị rước Chúa Giêsu Kitô vào ngực trong tâm hồn chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta cũng nhận được sự giúp đỡ nhờ những lời cầu bầu của Mẹ Maria Rất Thánh của chúng ta, của các Thiên Thần và các Thánh trong Thành Thánh của Thiên Chúa. Việc yêu thương chính mình thực hiện được trọn vẹn khi chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô và Thánh Linh của Người. “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của Lễ Đền Tội cho chúng ta” (1 Gioan 4:10).

Chính nhờ phương pháp Hội Nhóm Thân Hữu và Hội Ultreya của PT Cursillo giúp chúng ta sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Và nhờ ơn Chúa chúng ta có thể trở thành khí cụ của Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô trong các môi trường Thiên Chúa đặt để chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng mục đích của PT Cursillo không phải chỉ nhằm tổ chức Khóa Cursillo Cuối Tuần, nhưng để tuyển chọn những cá nhân năng động có nhân cách và lòng khiêm cung để họ gia tăng Đạo Chúa (Kitô Giáo) trong các môi trường, nhờ đó hăng hái xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa.

Yêu thương là việc duy nhất một Kitô hữu có thể làm, và chính nhờ ba lần gặp gỡ thân thương với Thiên Chúa, với chính mình, và với các anh chị em chúng ta mà việc thực thi tình yêu thương được loan tỏa trong đời sống chúng ta. Chính nhờ vậy mà Giáo Hội được khai trí và các linh hồn được cứu rỗi. Như Ông Bonín nhắc nhở chúng ta trong sách ‘Reflexiones’(Những Suy Tư’’: *“Amar es le único y todo lo que puede hacer un cristiano. Y es la condición previa para que pueda ser cristiano todo cuanto hace. El amor es, a la vez, la condición, el comienzo, el medio, la constante cristiana y la meta.”* (Yêu thương là việc duy nhất và quan trọng nhất mà người Kitô hữu có thể làm. Và đây là điều kiện tiên quyết để trở nên Kitô hữu đích thực trong mọi việc làm. Cùng lúc, tình yêu là điều kiện, là khởi điểm, là phương tiện, là Kitô hữu bất biến và là mục tiêu.) Và nhớ lại những điều Thánh Phaolô đã nói “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cor. 13:13).

Vì thế, chúng ta hãy phấn chấn lên và tự áp dụng kỹ luật cho mình trước tiên trong kiêng ba chân nội tâm của chúng ta: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, được chia sẻ trong ơn sủng với Hội Nhóm Thân Hữu và với Cộng Đồng Cursillo và với Hội Ultreya của chúng ta nữa. Nhờ các phương tiện này, chúng ta sẽ cảm nghiệm ơn Chúa để cho ta khả năng sống trung thành với Đặc Sủng Giúp Hình Thành PT Cursillo, đưa về Thành Giê-ru-sa-lem mới các anh chị em mình trong các môi trường do Chúa đặt để, bằng cách kết bạn, làm bạn và đưa bạn đến cùng Chúa Kitô.

Chúa Kitô cần yêu và được yêu. Hãy ngợi khen Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần.

De Colores!

Victor Lugo

Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc

## **ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỶ THỨ 19**

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 19 sẽ được tổ chức tại Đại Học California State University, San Bernardino (CSUSB), từ ngày 30-7 đến 2-8-2009. Đại Hội sẽ khởi sự ngày thứ Năm, 30-7-2009, lúc 7 giờ chiều, với bài thuyết trình chính “Tiên Trình Hoán Cải của Thánh Phaolô” do ông Alejandro Garcia-Rivera trình bày, một nhà thần học giáo dân Công Giáo Roma, và sau đó là nghi thức long trọng Châu Thánh Thể và Phép Lành.

Mọi Cursillistas tham dự Đại Hội sẽ được chuyên chở đi và về từ Đại Học CSUSB đến Hội Ultreya Hoàn Vũ tổ chức tại Anaheim Convention Center Arena, Anaheim, CA.

Buổi Liên Hoan trong Đại Hội sẽ được diễn ra tối thứ Sáu, ngày 31-7-2009 và sẽ gồm có cộng đồng Cursillo thuộc PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ với nhiều văn hóa khác nhau trình diễn gồm ca, vũ, nhạc, kịch. Những cộng đồng sắc tộc muốn trình diễn nên tiếp xúc với trưởng ban văn nghệ Len Robrigado, gọi ĐT # 909-815-4801 hay e-mail [robrigado@msn.com](mailto:robrigado@msn.com), trước ngày 31-5-2009. Thời gian dành cho buổi Liên Hoan có hạn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp để tất cả những ai ghi tên sớm đều sẽ được trình diễn.

Lệ phí ghi danh là \$360 mỹ kim, nếu ghi danh trước ngày 31-5-2009. Chúng tôi hết sức khuyến khích các bạn thu

xếp công việc và thời gian để tham dự Đại Hội này bằng cách gửi ngay Phiếu Ghi Danh về Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc, và có thể ghi danh trên Internet tại địa chỉ [www.cursillovietinusa.com](http://www.cursillovietinusa.com). Đại Học chỉ có sức chứa 750 người mà thôi. Phòng ngủ thuận tiện sẽ được ưu tiên sắp xếp cho những Cursillistas ghi danh trước. Lệ phí bao gồm 3 đêm nghỉ ngơi, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn ngày thứ Sáu và thứ Bảy, và điểm tâm sáng Chúa nhật, và vé tham dự Hội Ultreya Hoàn Vũ (kể cả phiếu mua bữa ăn trưa và tối tại Ultreya). Ban Tổ Chức sẽ cung cấp phương tiện chuyên chở từ Phi Trường Ontario International Airport (ONT) đến Đại Học CSUSB ngày thứ Năm, 30-7-2009 và trở lại Phi Trường ONT sáng Chúa nhật, 2-8-2009.

Xin vui lòng thực hiện và gửi Palancas đến cho Enrique Avelar tại địa chỉ: 18635 Chapae Lane, Apple Valley, CA 92307 để cầu nguyện cho Đại Hội. Số FAX là # 909-989-7507 hoặc e-mail cho người phụ trách [ehrn4880@hotmail.com](mailto:ehrn4880@hotmail.com).

**Lưu ý đặc biệt:** Các Cursillistas VN từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đến tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc và/hoặc Hội Ultreya Hoàn Vũ 2009 được ưu ái mời tham dự Ngày Họp Mặt Thân Hữu các Cursillistas VN khắp thế giới rất đặc biệt và hy hữu này tại Trung Tâm Công Giáo VN Giáo Phận Orange, vùng Little Saigon, Nam California, cách Anaheim độ 20 phút đi xe và cách Đại Học CSUSB độ 45 phút đi xe. Buổi Họp Mặt này sẽ diễn ra trong ngày Chúa nhật ngay sau khi Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kết thúc, ngày 2-8-2009, từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều, do Cộng Đồng Cursillo VN tại GP Orange bảo trợ, với sự tiếp tay tích cực của CĐ Cursillo VN trong vùng lân cận như Los Angeles, Riverside/ San Bernardino và San Diego. Phần âm thực và văn nghệ sẽ do các CĐ Cursillo địa phương yểm trợ và phụ trách. Rất vui sướng và hoan nghênh đón nhận những đóng góp văn nghệ của các anh chị từ xa đến tham dự nữa. Những anh chị Cursillistas ở các nơi về tham dự cần phương tiện chuyên chở hay chỗ cư trú sau Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ và Hội Ultreya Hoàn Vũ, xin vui lòng liên lạc Anh Nguyễn Văn Liêm, Chủ Tịch VPĐH/GP Orange, CA tại địa chỉ e-mail sau đây: [liemvannguyen@yahoo.com](mailto:liemvannguyen@yahoo.com), Anh Nguyễn Văn Long, ĐHV/ Trường Lãnh Đạo tại địa chỉ e-mail [columbannguyen@yahoo.com](mailto:columbannguyen@yahoo.com), Chị Lynn Liên B. Nguyễn, ĐHV/ Miền 11 ở địa chỉ này: [lynn.nguyen@klpropertyholdings.com](mailto:lynn.nguyen@klpropertyholdings.com), hay Lê Tinh Thông [letinhthong@yahoo.com](mailto:letinhthong@yahoo.com) và ĐT 214-274-2981.

Ngoài ra, các CĐ Cursillo địa phương sẵn sàng tổ chức hoặc sắp xếp một số chuyến đi tham quan danh lam thắng cảnh ngắn hạn từ 1 đến 5 ngày, kể từ thứ Hai, ngày 3-8-2009. Xin vui lòng ghi danh để chúng tôi biết trước số người tham dự hầu có thể thiết lập chương trình được. Xin cho biết tên, địa chỉ, ĐT, tham dự chuyên đi chơi 1, 2,3,4 hay 5 ngày trước 30-4-2009. Chúng tôi sẽ căn cứ vào số người tham dự với số ngày có thể đi chơi để sắp xếp các chuyến du ngoạn với ước tính chi phí mỗi người để các bạn lựa chọn. Các bạn sẽ nhận được tin tức trước ngày 15-5-2009.

Xin lưu ý Đại Hội Thánh Mẫu hằng năm do Dòng Đồng Công tổ chức sẽ diễn ra từ chiều thứ Năm, ngày 6-8-2009, đến sáng Chúa nhật, ngày 9-8-2009, tại Carthage, TB Missouri. Nếu anh chị nào dự tính tham dự Đại Hội Thánh Mẫu sẽ chỉ có thể tham dự cuộc đi chơi ngắn hạn sau Ngày Họp Mặt Cursillistas VN, Chúa nhật 2-8-2009, nếu muốn.

## **HỘI ULTREYA HOÀN VŨ KỶ IV**

VPĐH Tổ Chức Cursillo Hoàn Vũ (OMCC) thân ái mời các anh chị Cursillistas, giáo sỹ, tu sỹ và giáo dân khắp thế giới đến Hoa Kỳ, TB California, tham dự Hội Ultreya Hoàn Vũ kỳ IV, ngày thứ Bảy, 1-8-2009, từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối, tại Anaheim Convention Center Arena, Thành phố Anaheim, CA.

Lệ phí tham dự Ultreya Hoàn Vũ là \$25 mỹ kim mỗi người (chi phí đậu xe tự túc) và xin vui lòng ghi danh trước vì địa điểm tổ chức chỉ có sức chứa 8 ngàn người mà thôi. Có thể ghi danh trên phiếu đính kèm Thư Tín này và gửi đi. Hoặc vào [www.cursillovietinusa.com](http://www.cursillovietinusa.com) để ghi danh và có thể trả lệ phí bằng thẻ tín dụng (VISA hay MASTERCARD mà thôi).

Vé vào cửa dành cho các Cursillistas có địa chỉ ở Hoa Kỳ sẽ được gửi đi trong tháng 6/2009. Các vé dành cho những Cursillistas ở ngoài Hoa Kỳ sẽ được giữ lại tại quầy vé "WILL CALL" ở Anaheim Convention Center và sẽ phát ra vào ngày tổ chức Ultreya.

Chúng ta nóng lòng mong đợi ngày Hội Ultreya Hoàn Vũ trong kinh nguyện. Chân thành cảm ơn sự cộng tác quý báu của các bạn và hiệp ý cầu nguyện cho Hội Ultreya Hoàn Vũ của chúng ta.

! DeColores !

# TÓM LƯỢC TIN TỨC GIÁO HỘI TRONG THÁNG



## I. TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

### 1. CÁC GIÁM MỤC MỸ CHÂU LA TINH KHÁNG ĐỊNH NIỀM TIN TƯỞNG NƠI ĐỨC THÁNH CHA - CẢM ƠN NGÀI VỀ VỤ CÁC GIÁM MỤC LEFEBVRE

BOGOTA, Colombia, ngày 21, tháng 3, 2009 (Zenit.org).- Ba mươi giám mục gửi Đức Thánh Cha Benedict XVI một lá thư bày tỏ sự hỗ trợ ngài, để phản ứng với các sự chỉ trích ngài trong các tuần vừa qua, và cảm ơn ngài về lá thư ngài gửi cho tất cả các giám mục trên thế giới.

Các giám mục, các tổng thư ký của các hội đồng giám mục Mỹ Châu La Tinh và Caribe, đã gửi lá thư trong khi họ nhóm họp tại Bogota.

Họ bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha về lá thư ngài gửi ngày 12 tháng Ba cho tất cả các giám mục trên thế giới, trong đó ngài giải thích các lý do và các dữ kiện về việc giải vạ tuyệt thông 4 giám mục được Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre phong chức trái phép.

Văn thư yểm trợ Đức Thánh Cha được Tổng Giám Mục Raymundo Damasceno Assis thuộc giáo phận Aparecida, Brazil, chủ tịch của hội đồng giám mục Mỹ Châu La Tinh, và Tổng Giám Mục Victor Sánchez Espinosa thuộc giáo phận Puebla, Mexico, tổng thư ký của hội đồng ký.

Lá thư viết: "*Những gì Đức Thánh Cha viết làm cho chúng con cảm động và tăng sức cho sự hiệp thông sâu xa với giáo hội của chúng con.*"

*"Chúng con cũng coi đây là tấm gương của một tinh thần thương xót và trong sáng, được thúc đẩy bởi những tiếng vang bất ngờ của các biến cố, nhưng cũng là một niềm tin rằng những gì đã xảy ra vẫn là một kế hoạch tốt đẹp của Thiên Chúa cho Giáo Hội của Người vào thời điểm lịch sử này."*

Lá thư tiếp: "*Lá thư của ngài đã vạch ra cho chúng con một con đường cho chân lý, tình yêu và sự hiệp nhất cần thiết cho mỗi người chúng con, là những người được mời gọi để tiếp nối sứ vụ tông đồ.*"

*"Đức Thánh Cha mô tả rất rõ một điều rất gần gũi với kinh nghiệm mục vụ của chúng con: thực vậy những cá nhân và nhóm tự xưng là biết dung thứ, lại có thể đơn phương chối từ điều này với những ai đang muốn tìm kiếm sự thật.*"

*"Trọng kính Đức Thánh Cha, là một nhóm đại biểu cho Giáo Hội Châu Mỹ La Tinh, qua những giọng chữ này, chúng con muốn cùng nhau bày tỏ lại tâm tình yêu mến, tin tưởng và hiệp thông với Đức Thánh Cha trong kinh nguyện và việc phục vụ các Giáo Hội được trao phó cho chúng con, và trong trách nhiệm đối với Giáo Hội hoàn vũ Thiên Chúa đã trao gửi cho ngài*

### 2. ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM ANGOLA

*VietCatholic News (20 Mar 2009 23:34)*

LUANDA. Sáng 20-3-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã rời thủ đô Yaoundé của Camerun, sang viếng thăm Angola, chặng thứ 2 trong cuộc viếng thăm thứ 11 của ngài tại hải ngoại.

Angola được chọn trong lộ trình vì đang kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại đây. Đến nơi vào lúc quá trưa, ĐTC đã viếng thăm tổng thống nước này và gặp gỡ chính quyền dân sự cùng với ngoại giao đoàn, trước khi gặp HĐGM Angola tại Tòa

Tòa Sứ Thần Tòa Thánh và dùng bữa tối với các vị. Sau đây là chi tiết các hoạt động của ĐTC.

Tin Mừng được các thừa sai người Bồ đào nha truyền vào Angola cách đây 500 năm. Giáo Hội tại đây hiện có 8 triệu 600 ngàn tín hữu Công Giáo tương đương với 55,6% dân số, và gồm 18 giáo phận.

Sau hơn 2 giờ bay từ Camerun, máy bay chở ĐTC, đoàn tùy tùng và các ký giả đã đáp xuống phi trường quốc tế "mùng 4 tháng 2" của thủ đô Luanda vào lúc 12 giờ 42 phút. Thành phố này có hơn 2 triệu 760 ngàn dân cư và giáo phận thủ đô có hơn 2 triệu 340 ngàn tín hữu Công Giáo.

Tổng thống José Dos Santos và phu nhân, cũng với các giới chức chính quyền và Đức TGM sở tại, Damião António Franklin, cũng là Chủ tịch HĐGM Angola, và các GM đã tiếp đón ĐTC tại chân thang máy bay.

Trong diễn văn đầu tiên tại Angola, ĐTC nói đến khát vọng hòa bình và cổ vũ đối thoại. Ngài nói: "Tôi đến từ một nước trong đó hòa bình và tình huynh đệ vẫn được tất cả mọi người dân đặc biệt quan tâm, nhất là những người, như tôi, đã từng phải trải qua chiến tranh và chia rẽ giữa những anh chị em cùng thuộc một quốc tộc, chỉ vì những ý thức hệ tàn hại và vô nhân đạo, những ý thức hệ đó, dưới cái vẻ giả tạo của những giấc mơ và ảo tượng, đã đặt nặng trên con người cái gông cùm áp bức. Vì thế, anh chị em có thể hiểu rằng tôi nhạy cảm dường nào đối với cuộc đối thoại giữa con người như phương thế để vượt thág

hiểu rằng tôi nhạy cảm dường nào đối với cuộc đối thoại giữa con người như phương thế để vượt thág mọi hình thức xung đột và căng thẳng, cũng như để làm cho mọi quốc dân, như tổ quốc của anh chị em, thành một căn nhà hòa bình và huynh đệ. Để đạt tới mục đích đó, anh chị em cần kín múc từ gia sản tinh thần và văn hóa của mình những giá trị tốt đẹp nhất của Angola, gặp gỡ nhau không chút sợ hãi, chấp nhận chia sẻ những sự phong phú về tinh thần và vật chất để mưu ích cho tất cả mọi người".

"Các bạn Angola thân mến, lãnh thổ của các bạn thật là giàu, quốc gia của các bạn thật là mạnh. Các bạn hãy dùng những đặc điểm này để cổ vũ hòa bình và sự cảm thông giữa các dân tộc dựa trên căn bản liêm chính và bình đẳng, thẳng tiến cho Phi châu một tương lai an bình và liên đới mà mọi người ao ước và có quyền được hưởng. Với mục đích ấy, tôi xin các bạn, đừng chiều theo luật của kẻ mạnh hơn! Bởi vì Thiên Chúa đã ban cho con người được bay bằng đôi cánh lý trí và đức tin, vượt lên trên những xu hướng tự nhiên của họ. Nếu các bạn bay lên với đôi cánh ấy, các bạn sẽ dễ dàng nhận ra nơi tha nhân người anh em của mình, được sinh ra với cùng những quyền căn bản. Rất tiếc là trong biên giới Angola này, vẫn còn bao nhiêu người nghèo đang đòi hỏi sự tôn trọng các quyền của họ. Chúng ta cũng không thể quên bao nhiêu người dân Angola đang sống dưới mức nghèo đói cùng cực. Các bạn đừng để họ bị thất vọng!"

Sau nghi thức tiếp đón tại Phi trường, ĐTC đã về tòa Sứ thần Tòa Thánh cách đó 5 cây số. Dân chúng tiếp đón ngài hai bên đường rất nồng nhiệt như trong một đại lễ, dù họ chờ đợi hàng giờ dưới ánh nắng mặt trời. Rất nhiều người mặc áo T-Shirt có in hình ĐGH và họ vui mừng hô những câu "ĐGH bạn, Angola ở với ngài".



*ĐTC Benedict XVI duyệt hàng quân danh dự tại Luanda, Angola*



*Tổng Thống Angola José Dos Santos và phu nhân chào đón ĐTC*

### 3. TẠI ANGOLA, ĐỨC GIÁO HOÀNG KHẨN KHOẢN CHO GIA ĐÌNH PHI CHÂU, LÊN ÁN CỎ VỖ PHÁ THAI.

*VietCatholic News (21 Mar 2009 09:15)*



Luanda- Angola: Nói chuyện với các nhà chính trị tại Angola và nhóm viên chức ngoại giao quốc tế, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã khẩn khoản kêu gọi thay cho các gia đình Phi Châu đang phấn đấu trước hiểm họa của nạn đói, bệnh tật và chiến tranh.

Đức Thánh Cha nói phụ nữ và thiếu nữ nhất là những người đang trải qua sự kỳ thị “bị dồn nén” và bị lạm dụng tính dục. Đồng thời, Đức Thánh Cha chỉ trích đến các cơ quan đã khoác lác thay vì cải thiện đến việc chăm lo sức khỏe thì lại cổ vũ cho việc phá thai.

Đức Thánh Cha nói “thật là cay đắng mĩa mai thế nào đối với những con người cổ vũ phá thai như là một hình thức chăm lo sức khỏe cho ‘người mẹ. Thật là một sự đảo lộn cho rằng kết liễu cuộc sống là một vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản”.

Đức Giáo Hoàng đã ban bài huấn từ vào ngày 20/3 tại phủ tổng thống ở Luanda, là thủ phủ của nước Angola. Tổng thống Jose Eduardo Dos Santos đã chào mừng trong một buổi lễ nghi thức trọng. Sau khi Tổng Thống đã gặp riêng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Đức Thánh Cha đã vào văn phòng gồm toàn các viên chức ngoại giao quốc tế đang làm việc tại Angola, các Giám Mục và các viên chức cao cấp trong chính quyền.

Bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng đã được truyền đi trên đài truyền hình và đã được những thánh giá có mặt đứng lên hoan nghênh tán thành.

Luanda, thủ phủ của Angola đã chào mừng Đức Thánh Cha nồng nhiệt trong ngay ngày đầu đặt chân đến quốc gia này. Hàng ngàn người đã đứng dọc theo bên đường vẫy tay chào Đức Giáo Hoàng, cùng loạt mặc áo thung và đội nón có mang hình Giáo Hoàng và đồng thanh la lên “Papa, amigo, Angola esta contigo!” (Thưa Đức Giáo Hoàng, người bạn của chúng con, nước Angola sẽ theo Đức Thánh Cha)

Đức Giáo Hoàng đã trở lại chủ đề gia đình buổi chiều cùng ngày tại Dinh Khâm Sứ với 25 vị Giám Mục Angola, yêu cầu các Giám Mục hãy bảo vệ cơ chế hôn nhân và sự thánh thiêng của đời sống”.

Đức Giáo Hoàng đã ca ngợi Giáo Hội tại Angola vì sự chủ động và nói Ngài đến quốc gia này để thừa nhận đến việc truyền giáo căn bản của giáo hội trong xã hội. Đức Thánh Cha đã cảnh giác rằng Phi Châu cũng giống như những nơi khác đang đối đầu với sự lấn lướt của thuyết tương đối hóa, vốn thừa nhận không có gì là dứt khoát và coi cá nhân là một chiều kích duy nhất cho mọi sự.

“Chúng ta đưa ra chiều kích khác. Chính Đức Kitô là chiều kích cho chủ nghĩa nhân đạo thực sự”.

Khi màn đêm buông xuống, các bạn trẻ Công Giáo đã chen lấn chung quanh khu vực dinh Khâm Sứ nơi Đức Giáo Hoàng cư ngụ, họ đã ca hát và hy vọng sẽ được nhìn thấy bóng dáng Giáo Hoàng. Và niềm ước mơ đã thành sự thật, sau một ngày dài Đức Thánh Cha vẫn mỉm cười xuất hiện trên hành lang Tòa Khâm Sứ và ban phép lành cho các bạn trẻ.

### 4. ĐỨC GIÁO HOÀNG CẢNH GIÁC DÂN PHI HÃY LẤY ĐỨC TIN TÂY TRỪ NẠN MÊ TÍN.

*VietCatholic News (23 Mar 2009 17:17)*

Luanda- Angola Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã cảnh giác người Công Giáo Phi Châu hãy tẩy trừ lòng tin mê tín đang hoành hành đã khiến nhiều người sống trong sự lo sợ của thần dữ.

Những lời của Đức Thánh Cha đã đánh động đến não trạng Phi Châu khi niềm tin vào ma thuật và phép phù thủy đã đưa đẩy đến sự giết người và kỳ thị nhất là đối với trẻ em.

Trong Thánh Lễ vào ngày thứ Bảy 21/3 tại Luanda, Đức Giáo Hoàng nói người Công Giáo Angola phải tìm cách giải quyết vấn đề mê tín với tinh thần của các vị thừa sai tiên khởi tại quốc gia này. Năm nay cũng đánh dấu 500 năm đức tin Kitô Giáo được truyền bá tại Angola.

Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi “Trong sự bối rối mà cuối cùng bị coi là những trẻ bụi đời đáng nguyên rủa và những người cao niên bị coi là những nhà phù thủy. Ai có thể đến với họ để tuyên bố rằng Đức Kitô đã chiến thắng trên thân chết và trên tất cả những quyền lực huyền bí?”

Tại Angola, cảnh sát mới đây đã phát giác ra một nhóm lớn các trẻ em bị những người cuồng tín giam giữ vì họ nghi rằng chúng đã bị “quỷ ám”, đã đưa ra một cảnh tình mới là có vấn đề.

Giám Mục Jose Manuel Imbamma tại Dundo người Angola cho biết: “thật là một não trạng văn hóa đã gây nên những chia rẽ, hận thù và làm tăng thêm sự ngu dốt”.

“Các gia đình đã bị tiêu diệt và tình trạng càng tồi tệ hơn bởi vì tự chính các trẻ em đã bị tố là những đứa phù thủy”.

Các vị lãnh đạo giáo hội trên khắp lục địa Phi Châu tin rằng tin vào ma thuật là chuyện thường tình tại nhiều nơi tại lục địa này. “Ma thuật đã xâm xé thôn làng và thành thị” là điều đã được đưa ra trong văn kiện làm việc, do chính Đức Giáo Hoàng ban hành trong chuyến tông du cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi Châu vào tháng 10 tới đây sẽ được tổ chức tại Vatican.

Vào ngày 18/3, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế đã đưa ra một bản tường trình cho thấy hơn một 1000 người bị vây bắt của chính quyền đi thanh lùnh các phụ nữ do chính Tổng Thống Yahya Jammeh ban hành.

Sau Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, Đức Giám Mục Franklyn Nubuasah, người Botswanan là phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Liên Vùng Nam Phi Châu cho biết ngay cả người Công Giáo cũng bị ảnh hưởng bởi nạn mê tín nhưng với tính cách nhẹ hơn.

Đức Cha nói các Giám Mục Nam Phi đã ban hành văn kiện mục vụ để chỉnh đốn lại vấn đề, lên ác đến hành động và ngăn cấm các linh mục và nữ tu không được can dự. Vấn đề vẫn tồn đọng lại trong Giáo Hội vì nhiều người tin rằng chữa bệnh gia truyền và sự giao du với bậc tổ tiên đã mang lại hiệu quả.

Đức Giáo Hoàng đã cử hành Thánh Lễ tại Nhà Thờ Thánh Phaolô, với số người tham dự rất đông đến nỗi các nữ tu, linh mục và các Giáo Lý viên phải tham dự bên ngoài công viên nhà thờ. Mặc dầu là ngày thứ năm trong chuyến Tông Du, Đức Giáo Hoàng trông có vẻ thấm mệt những Ngài đã ban bài giảng với một giọng hùng hồn.

Những lời phê bình của Đức Giáo Hoàng về nạn mê tín dị đoan đã nhấn mạnh một điểm phổ quát hơn: là những nỗ lực truyền giáo của Giáo Hội phải không có biên giới và phải được mang đến với những niềm tin truyền thống.

Đức Giáo Hoàng bác bỏ luận điệu cho rằng những vị như thế hãy để cho họ yên hàn, khi xét rằng “họ có chân lý của họ và chúng tôi có chân lý của chúng tôi”. Nếu người Kitô Hữu thật sự tin rằng họ có một sứ điệp mà có thể cứu rỗi, thì họ phải mang sứ điệp ấy đến cho người khác.

“Thật vậy, chúng ta phải làm điều này. Đó là nhiệm vụ của chúng ta công hiến cho mọi người sự khả thi đạt đến đời sống vĩnh cửu”.

## **5. TRINH NỮ MARIA, BIỂU TƯỢNG ĐOÀN KẾT QUỐC GIA CỦA NGƯỜI HỒI GIÁO VÀ KITÔ GIÁO**

*VietCatholic News (25 Mar 2009 19:54)*

Beirut (AsiaNews) - Theo tin của báo L'Orient-Le Jour xuất bản bằng tiếng Pháp tại Beirut, thì ngày 25 tháng 3 sẽ là “Ngày Hồi giáo-Kitô giáo” đầu tiên mừng kính Đức Trinh nữ Maria. Ký giả viết bài báo này tên là Fady Noun, cho biết rằng lễ hội mới lập này trùng vào ngày lễ Truyền tin cho Đức Mẹ theo niên lịch phụng vụ Công giáo.

“Cùng kết hợp quanh Đức Bà Maria của Chúng ta” đó là chủ đề được chọn cho buổi lễ hội, sẽ được tổ chức với tính cách một biến cố quốc gia hơn một lễ hội tôn giáo. Hiện nay lễ này chưa phải là một ngày lễ theo qui định, nhưng có thể trở thành như thế “trong một tương lai gần, cộng thêm vào những nghi lễ cử hành mừng ngày Truyền Tin theo truyền thống.”

Tờ nhật báo tiếng Pháp nói trên viết rằng: “Lễ hội này sẽ làm cho Trinh nữ Maria, được cả người Hồi giáo lẫn Kitô giáo tôn kính, trở thành một yếu tố đoàn kết người dân Liban thuộc mọi tôn giáo.”

Quyết định sau cùng đó, phải lâu tới ba năm mới đạt tới, được đưa ra vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, trong một phiên họp của nội các Liban.

Ý kiến dùng Trinh nữ Maria làm biểu tượng mừng kính chung giữa người Kitô giáo và Hồi giáo là do giảng sư Mohammad Nokkari, tổng thư ký của tổ chức Dar el-Fatwa trong buổi cử hành ngày lễ Truyền tin tại trường đại học Jambour.

Emir Harès Chehab và Mohammad Sammak, đồng chủ tịch Ủy ban Đối thoại Quốc gia Hồi giáo-Kitô giáo, hoan nghênh sáng kiến này, cũng như Thủ tướng Liban là ông Fouad Siniora.

Ông Abdel-Monhem Ariss, Thị trưởng Beirut, đã tích cực đáp ứng lời yêu cầu do sáng kiến của những người ủng hộ việc đặt một bức tượng Đức Maria trước Viện Bảo tàng Quốc gia Liban. Công viên nơi sẽ dựng tượng thực ra là một giao lộ chính và có thể sẽ được đổi tên để tôn vinh Trinh nữ Maria. Bức tượng sẽ “mô tả Trinh nữ Maria theo ước lệ, chung quanh có một vòng trăng khuyết” là biểu tượng cao quý của Hồi giáo.

Một buổi lễ tôn giáo sẽ được dự trù tổ chức hôm nay tại nhà nguyện trường Đại học Đức Bà (Our Lady College) tại Jambour; trong buổi lễ này “người Kitô giáo và Hồi giáo sẽ có thể cùng nhau cầu nguyện với Trinh nữ Maria.”

Thêm vào với những kinh nguyện, sẽ có những bài hát, thánh vịnh, thánh ca, chứng nhân, các bài đọc, cũng như các băng thánh thị.

Giảng sư (Sheikh) Amr Khaled, một trong những nhà giảng thuyết quan trọng nhất của thế giới Ả rập sẽ tham dự nghi lễ này. Giám mục Salim Ghazal, chủ tịch Ủy hội đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo thuộc Hội đồng các Thượng phụ và Giám mục giáo hội Maronite cũng sẽ hiện diện.

Những người tổ chức, theo tin của báo Liban, hy vọng rằng sáng kiến của họ sẽ dẫn tới nhiều sáng kiến khác nữa.

Đã có những liên lạc để năm tới “những lễ hội tương tự sẽ có thể được tổ chức tại 6 quốc gia khác, đó là Ai cập, Maroc, Jordan, Ba lan, Ý và Pháp.”

## **6. VATICAN NÓI VIỆC BẮT GIAM GIÁM MỤC TRUNG HOA LÀ MỘT TRỞ NGẠI CHO SỰ ĐỐI THOẠI**

VATICAN (CNS) – Vatican cho nay việc bắt giam một Giám Mục Trung Hoa mới đây và các trường hợp đàn áp tôn giáo khác tại Trung Quốc là một trở ngại cho việc đối thoại.

Vatican tuyên bố trong một tuyên cáo ngày 2 tháng 4: việc bắt giam Đức Giám Mục Julius Jia Zhiguo, 74 tuổi ở Zhengding "rất tiếc không chỉ là một trường hợp duy nhất" nhiều linh mục khác cũng mất quyền tự do và bị áp lực quá đáng cũng như bị giới hạn trong các hoạt động mục vụ của họ.

Trong tuyên cáo được phổ biến sau cuộc họp tại Rôma của Ủy Ban Tòa Thánh về Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, Vatican bày tỏ “sự buồn rầu sâu đậm khi nhận được tin vụ bắt bớ Đức Giám Mục Jia mới đây.

Tuyên cáo nói: "Các trường hợp như vậy gây nên các trở ngại cho một bầu khí đối thoại với các chức quyền chính phủ." Ghi nhận ước muốn đối thoại của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong một lá thư ngài viết cho người Công Giáo Trung Hoa.

Đức Giám Mục Jia, không được đăng ký với chính quyền, đã bị 5 cảnh sát viên dẫn đi từ tư gia của ngài tại Tỉnh Hà Bắc ngày 30 tháng 3, đúng vào ngày Ủy Ban Trung Quốc nhóm họp. Đức Thánh Cha Benedict thiết lập ủy ban này năm 2007 để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc

Nhiều nguồn tin cho hãng thông tấn UCA News của Giáo Hội Á Châu hay: họ tin rằng biến cố này có liên quan đến một hoạt động mới đây nhằm hòa giải giữa hai cộng đồng Công Giáo: những người có đăng ký với chính phủ và không đăng ký.

Hãng thông tấn AsiaNews đặt cơ sở tại Rôma nói ngày 30 tháng 3: các chức quyền Trung Hoa không hài lòng về sự kiện hai cộng đồng giáo hội có thể hợp tác, vì họ cho là giáo hội không đăng ký đang bị cai quản bởi một “quyền lực ngoại

bang,” là Đức Thánh Cha.

Vatican đã nói giáo hội không muốn dính líu đến các công việc nội bộ của quốc gia này, và đã bày tỏ ước muốn di chuyển Tòa Khâm Sứ từ Đài Loan sang Bắc kinh, ngay khi có sự thiết lập liên hệ ngoại giao với Trung Hoa.

## 7. GIÁO HỘI PHI LUẬT TÂN BÀNH TRƯỚNG THÊM MỘT GIÁO PHẬN MỚI

*VietCatholic News (26 Mar 2009 00:14)*

MANILA, Phil Luật Tân, ngày 25 tháng 3, 2009 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tạo dựng một giáo phận mới để công nhận sự tăng trưởng của Giáo Hội tại Phi Luật Tân.

Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân hôm nay cùng thông báo điều này kèm theo việc bổ nhiệm Giám Mục José Rojas, 52 tuổi cai quản giáo phận Libmanan.

Giáo phận xuất phát từ giáo hạt có cùng tên, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tạo lập bằng tông thư ngày 9 tháng 12, 1989. Giáo hạt được chính thức thành lập ngày 19 tháng 3, 1990.

Tháng trước, Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân chính thức xin Tòa Thánh nâng giáo hạt tại tỉnh Nam Camarines lên hàng giáo phận.

Libmanan, trực thuộc tổng giáo phận Caceres, chiếm một diện tích 1.800 cây số vuông [1,118 dặm vuông]. Dân số gồm 500.000 giáo dân, và có 51 linh mục phục vụ tại 27 giáo xứ.

Với sự tăng trưởng mới nhất này, quốc gia Á Châu có nhiều giáo dân nhất, bây giờ có 16 tổng giáo phận, 52 giáo phận, 7 phụ tỉnh, 5 giáo hạt, và trên 100 giám mục.

Giám Mục Rojas, trông coi giáo hạt trước đó, gốc tại Cebu, được tấn phong giám mục phụ Caceres tháng 9 năm 2005, sau khi đã là tổng quản và giám đốc Đại Chủng Viện.

Phi Luật Tân có dân số Công Giáo lớn hàng thứ ba sau Ba Tây và Mỹ Tây Cơ.

## 8. ĐỨC THÁNH CHA BENEDICT XVI THƯƠNG TIẾC MỘT CHUYÊN GIA VATICAN II

*VietCatholic News (03 Apr 2009 18:59)*



VATICAN, ngày 2 tháng 4, 2009 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bày tỏ sự đau buồn vì cái chết của một Hồng Y người Ý là một trong những chuyên gia về thần học của Công Đồng Vatican II.

Đức Thánh Cha phân ưu về cái chết của Đức Hồng Y Umberto Betti, qua đời ngày Thứ Tư lúc 87 tuổi, trong một điện tín gửi cho linh mục José Rodríguez Carballo, Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Phanxicô, là nhà dòng Đức Hồng Y trực thuộc.

Đức Thánh Cha ghi nhận “lòng biết ơn Thiên Chúa về các sứ vụ Đức Hồng Y đã thi hành sốt sắng.”

Ngài đặc biệt nhắc lại việc Hồng Y Betti là "một chuyên gia về thần học tại Công Đồng Vatican II," cũng là một “cố vấn xuất sắc của Bộ Tín Lý và Đức Tin, là Quốc Vụ Khanh, và cũng là một Viện Trưởng tuyệt vời của Đại Học Giáo Hoàng Lateran.”

Đức Thánh Cha viết, "Tôi sốt sắng cầu nguyện cho linh hồn của một đầy tớ ưu tú của Phúc Âm, nguyện xin Thiên Chúa nhân lành vô cùng ban cho linh hồn ngài được nghỉ yên muôn đời." Ngài cũng ban phép lành Tòa Thánh cho gia đình và các người anh em trong Dòng của Đức Hồng Y, và tất cả những ai đang than khóc về sự ra đi của ngài.

Đức Hồng Y Umberto Betti sanh năm 1922 tại Ý và nhập Dòng Phanxicô năm 16 tuổi. Đức Thánh Cha Benedict XVI tấn phong ngài làm Hồng Y năm 2007.

Với cái chết của Hồng Y Betti, Hồng Y Đoàn bây giờ còn 186 thành viên, với 115 vị được bổ phiếu.



## 7. MỄ TÂY CƠ: NHÓM THỜ SATAN KÊU GỌI “THÁNH CHIẾN” CHỐNG LẠI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

*VietCatholic News (10 Apr 2009 00:40)*

Hôm thứ Hai, hàng trăm người theo nhóm thờ Thần Chết đã bao vây Vương Cung Thánh Đường thủ đô Mê Tây Cơ kêu gào “thánh chiến chống lại Giáo Hội Công Giáo”. Diễn biến này đã xảy ra theo sau cuộc hành quân của quân đội Mê Tây Cơ triệt hạ các nơi thờ phụng Thần Chết bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của các nhóm tội phạm tại miền Bắc Mê Tây Cơ.

David Romo Guillen, lãnh tụ của giáo phái thờ Thần Chết, một giáo phái đang có nguy cơ bành trướng rất mạnh trong giới buôn bán ma túy và tội phạm các loại đã quy trách nhiệm các cuộc hành quân của quân đội cho các nhà lãnh đạo Công Giáo. Các Đức Giám Mục tại Mê Tây Cơ đã liên tục lên án trào lưu thờ Thần Chết và cảnh cáo các tín hữu Công Giáo về trào lưu tôn thờ Satan này.

Cha Hugo Valdemar, phát ngôn viên của Tòa Tổng Giám Mục Mê Tây Cơ hôm thứ Tư đã cảnh giác dư luận về “bản chất khủng bố” của lời kêu gọi thánh chiến chống Giáo Hội Công Giáo do Romo đưa ra.

“Chỉ có bọn khủng bố và lãnh đạo của các giáo phái cực đoan mới kêu gọi thánh chiến như Bin Laden hay Taliban. Thật là nhục nhã khi ông Romo đặt mình ngồi cùng hàng với những thứ như Bin Laden và Taliban.”

“Không ai có quyền kêu gọi thánh chiến, nổi dậy hay làm loạn. Theo ý kiến của tôi, đó là tội phạm.” Cha Hugo nói tiếp “Tuần Thánh không phải là thời điểm phù hợp cho những kiểu phản đối như thế này. Đó là thời điểm của trân trọng và hòa bình.”

Hội Đồng Giám Mục Mê Tây Cơ cũng ra thông báo nhắc nhở anh chị em giáo dân. “Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và phục sinh khai hoàn. Việc tôn thờ Thần Chết là nghịch lại với đạo lý Kitô.”

Giáo Hội Công Giáo tại Mê Tây Cơ đang phải đối phó với những thủ đoạn nguy hiểm chuyên chiêu dụ người Công Giáo thờ lạy Satan. Hiện tượng tôn sùng “santa muerte” - thần chết- đã có mặt tại Mê Tây Cơ từ trước thời Kha Luân Bố nhưng chuyên hoạt động trong bóng tối nay đột nhiên phát triển mạnh mẽ tại Mê Tây Cơ.

Từ năm 1999, giáo phái thần chết này được mở cửa hoạt động hợp pháp và xưng mình là Giáo Hội Công Giáo Truyền Thống. Giáo phái này đang trên đà bành trướng mạnh mẽ và các “linh mục” của giáo phái này cho hay họ sắp khánh thành một nhà thờ tại Hoa Kỳ.

Ngày 15/2/2005, bộ trưởng Nội Vụ Mê Tây Cơ cho biết chính quyền đang xem xét việc đóng cửa giáo phái này vì những trò ma thuật, vì việc đăng ký gian dối và những hoạt động bất hợp pháp khác.

David Romo Guillen, "tổng giám mục" của giáo phái này cho biết sẽ chống tới cùng quyết định rút giấy phép hoạt động của chính quyền Mê Tây Cơ. Chỉ trong vòng 5 năm qua, riêng tại thủ đô Mê Tây Cơ, giáo phái này đã xây dựng được 30 nhà thờ và đang trên đà phát triển rất mạnh.

Thần Chết hay St. Death của giáo phái này là nữ giới và ngày lễ kính dành cho “thánh nữ” được cử hành vào ngày 15 tháng 8 hàng năm đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Những người theo giáo phái này giải thích rằng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Quốc - hàm ý xa xôi lắm - trong khi Thần Chết là Mẹ Trần Thế lo lắng cho các tín hữu những nhu cầu thiết thực trong đời sống hàng ngày. Các tượng thần chết như trong ảnh bên cạnh được trang điểm áo dài rất giống Đức Mẹ. Việc chọn ngày lễ kính "thánh nữ" Thần Chết trùng vào lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và cách trang điểm Thần Chết giống Đức Mẹ đều nằm trong tính toán loại Đức Mẹ ra khỏi tâm hồn các tín hữu và thay thế bằng Satan.

Điều đáng lo ngại là nhiều tín hữu Công Giáo Mê Tây Cơ dung nạp được những thứ giáo thuyết quái đản này. Nhiều người “chuộc” tượng Thần Chết với giá lên tới 200 Mỹ Kim để mang về nhà thờ kính trên bàn thờ chung với các ảnh tượng Chúa và Đức Mẹ. Một số tuy vẫn tham dự thánh lễ tại các nhà thờ Công Giáo nhưng khi có vấn đề khó khăn thì không ngại chạy đến các nhà thờ của giáo phái này để khẩn xin cùng Satan.



## 8. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ ĐẠM NÉT TRÂM TƯ ĐÔNG PHƯƠNG VỚI NHÂN QUAN CHÂU Á

*VietCatholic News (13 Apr 2009 21:44)*



VATICAN CITY (CNS) - Bài suy niệm Đường Thánh giá ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay của Đức giáo hoàng rõ rệt có một nhân quan Á đông, với những lời trung dẫn lấy từ kinh sách của Ấn giáo, từ một thi hào Ấn độ và từ thánh Gandhi.

Nhưng đích điểm của suy tư đậm nét Đông phương này là cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Và theo ý nghĩa đó, nó phản ảnh quan điểm của Đức giáo hoàng Bênêđictô về mối liên hệ của đạo Kitô với thế giới ngoài Kitô giáo – cho rằng Tin Mừng rạng sáng và làm trọn vẹn niềm tin của các tôn giáo khác.

Bài suy niệm về 14 chặng đường Thương khó được đọc lên khi Đức giáo hoàng hướng dẫn đêm thấp nền đi Đường Thánh giá tại hý trường Colôse ở Roma. Bài này do Tổng giám mục Thomas Menamparampil, người Ấn độ, thuộc giáo phận Guwahati viết.

Đức giáo hoàng đã chọn người viết bài suy niệm là Tổng giám mục Menamparampil, 72 tuổi, thuộc Dòng thánh Don Bosco, sau khi nghe vị này đọc một bài thuyết trình rất ấn tượng tại Thượng Hội đồng các Giám mục về Lời Chúa tổ chức năm ngoái. Vị tổng giám mục này coi đó như là dấu chỉ mối quan tâm về Á châu của Đức giáo hoàng.

Ngài nói: “Đức thánh cha chú ý cao độ đến căn tính của châu Á, cái nôi của nền văn minh nhân loại. Hơn nữa, Đức giáo tông còn có một cái nhìn đầy tiên tri về Á châu, một đại lục ngài và triều đại giáo hoàng của ngài rất trân quý.

Nhiều nhà quan sát Vatican mau chóng cho rằng việc chọn lựa một người Ấn độ là có mục đích nhấn mạnh đến những vấn đề tự do tôn giáo sau các vụ bạo hành chống Kitô giáo tại nhiều khu vực ở nước Ấn.

Tổng giám mục Menamparampil đã đảm nhiệm một vai trò hàng đầu trong việc giải quyết mỗi xung đột giữa các nhóm sắc tộc đang tàn sát nhau ở vùng đông bắc Ấn độ, và bài suy niệm ngày thứ Sáu Tuần Thánh của ngài phản ảnh niềm xác tín rằng bạo lực không bao giờ là con đường giải quyết được các vấn đề.

Nhưng ngài đã không minh thị đề cập đến sự kỳ thị chống Kitô giáo. Mục đích của ngài ở đây không phải là kê ra những mối bất bình gây cho Thiên Chúa giáo, nhưng là trình bày niềm hy vọng và lời giải đáp của tôn giáo này cho các vấn nạn toàn cầu.

Tổng giám mục Menamparampil là chủ tịch Ủy ban Phúc âm hóa của Liên Hội đồng các Giám mục Á châu, và đã nhiều lần lên tiếng về tính dễ tiếp thu Tin Mừng của người châu Á. Ngài đã lý giải rằng cách thức trình bày sứ điệp Kitô giáo của giáo hội thường có khuynh hướng trí thức và học thuyết, nhưng sẽ có kết quả tốt đẹp nhất tại châu Á nếu đường lối đó mang tính cách cá nhân, dựa trên kinh nghiệm và thi vị hơn.

Ngài đi theo tiền độ đó trong bài suy niệm Đường Thánh giá, đặt trọng tâm vào đường lối Chúa Giêsu đương đầu với bạo lực và nghịch cảnh, và tìm ra những những so sánh tương đồng trong văn hóa Á châu.

Chẳng hạn, khi bị kết án tử hình trước Công nghị, phản ứng của Chúa Giêsu đối với sự bất công này là không “khích động mỗi giận dữ tập thể của công chúng để chống lại đối phương, làm như vậy là dẫn dắt họ vào một hình thức bất công khác lớn lao hơn.”

Trái lại, Chúa Giêsu kiên trì đối mặt với bạo lực bằng vẻ thanh thản và sức mạnh, và tìm cách gọi lên một sự thay đổi tâm lòng con người qua sức thuyết phục bất bạo động – một giảng huấn mà Gandhi đã đưa vào cuộc sống chính trị ở Ấn độ và đã đem lại “sự thành công đáng ngạc nhiên.”

Khi suy niệm về cách thức Simon người đất Cyrênê vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu, ngài trung dẫn một câu chuyện thành công khác của Kitô giáo ở Ấn độ, đó là Chân phước Mẹ Têrêxa Calcutta.

Đức tổng giám mục nói: Simon cũng như hàng triệu người Kitô giáo xuất thân khiêm tốn nhưng gắn bó sâu xa vào Chúa Kitô – “không hào nháng, không tinh vi, nhưng là một đức tin sâu đậm” vào Đấng mà nơi Người chúng ta khám phá ra được “sự thánh thiêng trong những gì tầm thường và sự cao cả trong những gì coi là nhỏ bé.”

Đó là kế hoạch của Chúa Giêsu nhằm nâng cao những kẻ phận hèn và nâng đỡ những người nghèo khó, bị ruồng bỏ trong xã hội, và Chân phước Mẹ Têrêxa lấy đó làm ơn gọi của mình.

Ngài mượn một đoạn trong bài thơ của thi hào Ấn độ Rabindranath Tagore: “Hãy cho tôi đôi mắt biết nhận ra nhu cầu của người nghèo khó, và một trái tim biết trải rộng trong tình thương. Hãy cho tôi sức mạnh để làm cho tình yêu của tôi sinh hoa kết trái khi phục vụ.”

Tổng giám mục Menamparampil đã làm vang vọng lại một trong những đề tài ưa chuộng của Đức giáo hoàng Bênêđictô khi ngài nói về việc Chúa Giêsu bị nhạo báng xỉ vả trước lúc bị đóng đinh. Ngài nói rằng ngày nay Chúa Giêsu còn bị nhục mạ bằng những hình thức mới mẻ: khi đức tin bị tầm thường hóa, khi ý thức về sự thánh thiêng bị mòn rữa, và khi tình cảm tôn giáo được coi là một trong những “phần thừa thãi của việc đời xưa nay không còn được hoan nghênh nữa.”

Ngài nói rằng điều thách đố ngày nay là hãy luôn chú tâm vào sự “hiện diện lặng lẽ” của Chúa nơi các nhà tạm và các đền thánh, nơi tiếng cười trẻ thơ, nơi tế bào sống động li ti nhất, và nơi những giải thiên hà xa thẳm. Bài suy niệm của ngài phản ánh tư tưởng cho rằng chính cuộc đời Chúa Giêsu là hiện thân các giá trị của nước Ấn, gồm cả ý thức về những gì thánh thiêng qua trầm tư, chiêm niệm.

“Xin đừng để chúng con tra gạn hoặc nhạo diễu những điều hệ trọng trong cuộc đời như một kẻ yếm thế. Xin đừng để cho chúng con trôi dạt vào miền sa mạc không có thần thánh. Xin làm cho chúng con nhận thấy Chúa trong cơn gió nhẹ, thấy Chúa nơi những góc phố, yêu mến Chúa nơi các trẻ thơ chưa ra đời.”

Tổng giám mục Menamparampil dường như cũng thoải mái không kém khi rút tía ra từ những truyền thống Kitô giáo Đông và Tây phương. Ngài minh họa cuộc “lữ hành thần bí” của đức tin con người được làm cho chuyển động do cái chết của Đức Kitô trên thập giá, với một câu trong thánh vịnh và một bài thánh ca Ái nhĩ lan từ thế kỷ thứ 8.

Ngài kết thúc bằng lời suy niệm về việc táng xác Chúa Giêsu trong mồ, mượn những nhận thức về sự phân biệt giữa thực tại và ảo ảnh theo tinh thần Tây phương.

“Những tầm thâm kịch làm ta suy tư. Một cơn sóng thần bảo ta rằng sự sống là quan trọng. Hiroshima và Nagasaki vẫn mãi là những nơi chôn hành hương. Khi thần chết đến gần, một thế giới khác cũng tới ngay bên cạnh. Thế là chúng ta bỏ rơi các ảo ảnh và nắm chặt lấy thực tại sâu xa hơn.”

Ngài trung dẫn một lời kinh từ thánh điển của Ấn độ giáo, đó là kinh Upanishads (Áo nghĩa thư, hay Phê đà): “Xin dẫn đưa con đi từ điều không thực đến điều có thực, từ bóng tối đến ánh sáng, từ cái chết đến cõi bất diệt.” Ngài nói rằng đó là con đường người Kitô giáo thuở sơ khai đã bước đi, những người được cuộc đời Chúa Giêsu linh hứng phải gìn giữ sứ điệp của Người cho đến những ngày tận cùng của trái đất.

Sứ điệp đó ngày nay vẫn còn là một thông điệp giản dị: “Nó nói rằng Đức Kitô là chân lý và vận mệnh sau cùng của chúng ta là được ở với Người.”



## I. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

### 1. SẮC LỆNH CỦA TÒA ÂN GIẢI TỘI CAO BAN ON TOÀN XÁ KỶ NIỆM 50 NĂM THIẾT LẬP HÀNG GIÁO PHẬN VIỆT NAM

*VietCatholic News (24 Mar 2009 17:42)*

#### TÒA ÂN GIẢI TỘI CAO

*Văn thư số 882/08/I*

Kính đệ Đức Thánh Cha,

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhân danh các Giám Mục tham dự cuộc họp thường niên tại Tòa giám mục Xuân Lộc từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 năm 2008, hết lòng dâng lên Đức Thánh Cha những tâm tình tôn kính và vâng phục của riêng ngài, của tất cả các Giám Mục, và của phần dân Thiên Chúa được trao phó cho ngài coi sóc; ngài khiêm nhường trình lên Đức Thánh Cha sự việc là các kitô hữu Việt Nam đang chuẩn bị để năm tới sẽ kỷ niệm và cử hành cách xứng đáng dịp 50 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII chính thức thiết lập Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam.

Với lòng tin tưởng, nhớ đến những ơn ích thiêng liêng trọng đại mà Năm Thánh 2000 đã đem lại cho các tín hữu Việt Nam, cũng như lợi dụng dịp Kim Khánh này, các Đức Cha quyết định chi thị tổ chức các nghi lễ đặc biệt và các buổi cử hành lời Chúa, kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2009 đến ngày 02 tháng 01 năm 2011 trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện ở Việt Nam, để có thêm nhiều cơ hội lãnh nhận các bí tích với sự chuẩn bị thích hợp, những việc bác ái huynh đệ siêu nhiên được cổ võ, và nhờ đó, nơi mỗi người tín hữu hoặc nơi những nhóm khác nhau thuộc các cộng đồng giáo phận và giáo xứ, việc canh tân đời sống thiêng liêng trong suốt Đại Năm Thánh, nhờ ơn Chúa, được đặc biệt tăng cường và phát huy.

Ân Xá sẽ trợ giúp nhiều cho mục đích rất được kỳ vọng trên đây; Ân Xá đó, được thỉnh cầu với lòng tin tưởng, là bằng chứng nói lên tấm lòng ưu ái của người cha nơi Đức Thánh Cha, và là động lực giúp thắt chặt mối dây liên hệ phẩm trật và hiệu tử trong cả nước Việt Nam với Đức Thánh Cha và với Đấng Bản Quyền của mình.

Xin Thiên Chúa ban ơn và chúc lành cho Đức Thánh Cha hiển trị trong bình an và thịnh đạt.

*Ngày 11 tháng 02 năm 2009*

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

TÒA ÂN GIẢI TỘI CAO, thừa lệnh Đức Thánh Cha, ban on Toàn Xá, theo các điều kiện thông thường (xung tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) được chu toàn đúng phép, cho các kitô-hữu thực tâm thống hối, trong tất cả và từng nhà thờ và nhà nguyện ở Việt Nam; họ cũng có thể nhường ân xá cho các linh hồn ở luyện ngục:

1. trong các ngày 24 tháng 11 năm 2009 và 02 tháng 01 năm 2011, tức ngày khai mạc và kết thúc trọng thể Năm Thánh mừng Kim Khánh Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam;
2. trong mọi ngày dành cho các mục đích tôn giáo chung cho toàn thế giới hoặc theo thói quen ở Việt Nam, như được xác định trong thư xin \*;
3. trong các ngày có cử hành nghi lễ trọng thể do Đức Giám Mục Giáo Phận hoặc Đức Giám Mục khác thay thế ngài chủ sự;
4. mỗi lần, vì lý do đạo đức, họ đi hành hương, từng cá nhân hay theo đoàn thể, đến Nhà thờ Chính tòa hoặc một đền thánh được chỉ định trong Năm Thánh.

Những người cao tuổi, đau yếu và những ai có lý do hợp pháp không ra khỏi nhà được, có thể hưởng ơn Toàn Xá nếu chung lòng hợp ý với những người đang tham dự phụng vụ hoặc hành hương Năm Thánh, sốt sắng đọc kinh Lạy Cha,

,kinh Tin Kính và lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria trước ảnh tượng của Người, thực lòng ghét bỏ mọi tội lỗi, và khi có thể thì giữ ba điều kiện thông thường.

Các tín hữu Việt Nam ở hải ngoại cũng sẽ được hưởng ơn Toàn Xá trong các ngày và tại các nơi thánh được xác định đúng phép, với sự đồng ý của các Đấng Bản Quyền Giáo Phận.

Văn thư này có giá trị trong suốt Năm Thánh. Bất chấp những gì trái ngược.

**+ HỒNG Y GIACÔBÊ PHANXICÔ STAFFORD**

Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao

**+ GIOAN PHANXICÔ GIROTTI, OFM CONV.**

Giám mục hiệu tòa Meten,

Chánh Lục Sự

## **2. THẬT CHẶT TÌNH NGHĨA GIỮA TGP HÀ NỘI VÀ GIÁO PHẬN LẠNG SON – CAO BẰNG**

*VietCatholic News (25 Mar 2009 15:43)*

Trong các Chúa Nhật của Mùa Chay năm 2009, Tổng giáo phận Hà Nội, cách riêng là các giáo xứ nội thành Hà Nội đã có những hành động thiết thực và ý nghĩa để giúp đỡ giáo phận kết nghĩa Lạng Sơn – Cao Bằng trong mỗi thánh lễ Chúa nhật do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Lạng Sơn – cử hành.

Lạng Sơn - Cao Bằng và Hà Nội là hai giáo phận đã có mối quan hệ truyền thống hết sức tốt đẹp. Người giáo dân Hà Nội có lẽ được biết đến Lạng Sơn nhiều hơn từ khi Đức Hồng Y Phaolo Giuse làm Giám quản ở giáo phận nhỏ bé này (1999).

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt là một người được sinh ra tại Lạng Sơn và đã khởi đầu cuộc đời với trách nhiệm Giám mục của mình ở đó. Đức TGM đã tâm sự rằng “Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng là mối tình đầu của đời Giám mục của tôi”. Thật vậy, trong suốt mấy năm làm Giám mục tại Lạng Sơn, Đức TGM đã cố gắng làm hồi sinh lại mảnh đất truyền giáo đã bao năm hoang tàn xơ xác này. Ngài đã đến thăm từng gia đình, gặp gỡ từng người trong giáo phận và điểm đặc biệt nhất mà Ngài cho biết đó là “tôi có thể nhớ mặt và nhớ tên từng người một trong giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng”.

Đức TGM đã tâm sự rất cảm động rằng: “Khi về nhận Lạng Sơn - Cao Bằng, với tình hình, số giáo dân và nhân sự của Lạng Sơn thật ít ỏi, tôi hiểu rằng Lạng Sơn chỉ đơn thuần là một giáo điểm, cần phải truyền giáo. Truyền giáo là sức sống của giáo phận. Không truyền giáo, giáo phận này sẽ chẳng còn ý nghĩa, chẳng còn sức sống”. Và Ngài đã lăn xả vào công việc: “Việc đầu tiên là ra đi. Ra đi không ngừng. Đi thăm viếng những xứ đạo xưa đã hoang tàn. Đi tìm những con chiên xa lạc. Đi hòa giải những người xích mích. Đi cử hành bí tích. Đi dạy giáo lý. Đi đám tang. Đi đám cưới. Đường là nhà, xe là phòng. Trời đất là quê hương. Núi rừng là giáo phận. Cứ thế đi không ngừng. Việc thứ hai đó là gặp việc gì làm việc nấy. Chưa có người nên phải làm tất cả. Làm Linh mục nhiều hơn Giám mục. Làm Giáo lý viên nhiều hơn Linh Mục. Tập hát, tập nghi thức. Mở cửa. Kéo chuông. Bất cứ việc gì cần phải làm, có thể làm để đưa linh hồn người ta về với Chúa, để xây dựng cộng đoàn, để củng cố giáo xứ, để khai mở tâm trí. Tựa như căn nhà xưa đã bị đổ nát, cỏ dại um tùm. Không biết phải bắt đầu từ đâu. Gặp gì làm nấy. Tay nhỏ cỏ, tay nhặt đá. Tay chặt cành cây, tay quét rác...”

Chính vì thế, dù giờ đây đã ở cương vị mới, là Tổng Giám Mục Hà Nội, nhưng tình cảm của Ngài dành cho giáo phận nhỏ bé nơi miền biên cương vẫn hết sức sâu đậm. Mỗi khi nhắc đến Đức TGM Giuse, mọi thành phần dân Chúa Lạng Sơn - Cao Bằng đều dành cho Ngài một tâm tình tri ân sâu nặng và lòng yêu mến nồng nàn. Đức TGM vẫn luôn đồng hành và giúp đỡ cho họ.

Mối liên hệ giữa hai giáo phận lại càng trở nên khăng khít hơn khi Cha Giuse Đặng Đức Ngân - một người con Hà Nội- được bổ nhiệm làm Giám mục coi sóc giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng kế vị Đức Cha Giuse được chuyển về làm TGM Hà Nội.

Từ khi được bổ nhiệm làm Giám mục Lạng Sơn – Cao Bằng, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã tiếp tục các công việc còn dang dở của vị tiền nhiệm. Ngài đã thường xuyên đến thăm các giáo xứ, giáo điểm truyền giáo của giáo phận; gặp gỡ mọi thành phần dân Chúa, nhất là những anh chị em giáo dân người dân tộc thiểu số trong giáo phận để cùng cảm thông

và chia sẻ với họ. Với châm ngôn Giám mục “Ad Gentes – Đến Với Muôn Dân”, Đức Cha Giuse đã dành trọn con tim và nhiệt huyết tông đồ cho giáo phận truyền giáo nhỏ bé nơi biên cương này.

Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng vốn đã nghèo nàn lại bị chiến tranh và thời cuộc nhiều nhương làm cho xơ xác hơn, do đó, bên cạnh việc đào tạo nhân sự, củng cố đức tin cho mọi thành phần dân Chúa, việc tiếp tục tái thiết cơ sở vật chất của các giáo xứ, giáo điểm truyền giáo trong giáo phận cũng là một việc cấp thiết hiện nay. Tất cả đặt lên vai vị mục tử giáo phận một gánh nặng nề.

Dù còn nhiều khó khăn như vậy nhưng trong những diễn biến đáng chú ý của TGP Hà Nội ở mấy tháng cuối năm ngoái, có nhiều đoàn từ giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đã về để cùng cầu nguyện và thể hiện tình hiệp thông.

Một điều đáng chú ý hơn là trong ngày Chúa nhật 07 tháng 12 năm 2008 vừa qua, trong Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng; Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Đức Cha Lôrensô Chu Văn Minh, Tân Giám mục Phụ tá Hà Nội, các Linh mục, Tu sĩ Nam nữ, Chủng sinh và Cộng đồng Dân Chúa hiện diện đông đảo: Đức Tổng Giám mục Hà-Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã long trọng thông báo: “Tổng Giáo phận Hà-Nội và Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng là hai Giáo phận kết nghĩa, từ nay Hai giáo phận sẽ kết nghĩa Chị Em trong Đức Tin và Tình mến để giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy, Tổng Giáo phận Hà-Nội không chỉ gửi người con yêu quý của mình để phục vụ Giáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng, mà từ nay hiệp nhất trong lời cầu nguyện, với những giúp đỡ cụ thể về tinh thần và các phương diện khác”.

### 3. SINH VIÊN CÔNG GIÁO TGP HÀ NỘI CHUNG TAY XÂY DỰNG CON ĐƯỜNG TẠI GIÁO XỨ QUÈN GIANH

*VietCatholic News (06 Apr 2009 17:48)*

HÀ NỘI - Ngay từ đêm ngày 27 mọi người đã quy tụ ở trên tòa tổng giám mục để sáng mai xuất phát sớm xuống Quèn Gianh. Mọi người ai cũng thể hiện một khí thế và một tâm trạng hồi hộp hướng về Quèn Gianh, nơi mọi người đang mong chờ hội SVCG TGP Hà Nội chung tay xây dựng con đường cho bà con.

Sáng ngày 28 đúng 4h30 mọi người tập trung ở trước hang đá Đức Mẹ để đọc kinh, cầu nguyện xin đức Mẹ chúc lành và ban thêm ơn cho mọi người. 4h45 sáng rời Tòa TGM Hà Nội để lên đường tới Quèn Gianh

Vượt qua những đoạn đường quanh co, của vùng núi. Cuối cùng khoảng hơn 7h thì xe của đoàn cũng tới được Quèn Gianh.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Quèn Gianh đó là cảnh núi non rất đẹp. Một không khí thoáng mát. Con đường dẫn vào trong thôn đúng là rất gồ ghề quanh co và rất khó đi.

Khi đoàn vào tới trong nhà nguyện. Thì được sự chào đón của Cha Phêrô Nguyễn Văn Lanh - chính xứ Gò Mu và bà con giáo dân ở đây. Tình cảm của Cha và mọi người dành cho đoàn rất mộc mạc chân thành.

Sau khi nói chuyện xong Cha và các bạn sinh viên bắt tay ngay vào công việc. Không khí thật sôi nổi vui vẻ. Minh nghe được Cha Lanh nói một câu mà cũng thấy vô cùng xúc động Cha nói với một anh người Quèn Gianh: " Ước mơ bao đời sắp thành hiện thực". Minh cũng cảm thấy tự hào biết bao khi mình và các bạn góp một chút sức lực nhỏ bé để mang lại niềm vui cho mọi người.

Cả Cha Quế cũng tham gia lo về ẩm thực cho đoàn. Công tác ẩm thực cũng được anh chị em chăm lo chu đáo. Bữa cơm trưa đạm bạc trong nhà nguyện Quèn Gianh.

Buổi chiều khoảng 4h kém 15 cả đoàn rời Quèn Gianh sang giáo Xứ Gò Mu để dâng Thánh Lễ tạ ơn. Rời Quèn Gianh mà lòng mang nhiều tâm trạng khác nhau. Một nhọc sau một ngày làm việc có vẻ hơi nặng nhọc với sinh viên. Nhưng bù lại thì lại thấy rất vui, vì đón nhận dc tình cảm của Cha Xứ và bà con nơi đây.

Khoảng 7h tối thì đoàn xuất phát từ Gò Mu về Hà Nội. Cảm giác của mỗi người một khác. Nhưng mình thì còn nhớ mãi. Quèn Gianh ơi nhớ lắm. Hy vọng và chắc chắn một điều chúng tôi sẽ trở lại. Để nhìn Quèn Gianh thay đổi. Nhìn thấy những em bé nơi đây được tới trường học. Nhìn thấy những ngôi nhà khang trang hơn. Những con đường bằng phẳng chứ ko quanh co và gập ghềnh như bây giờ.

#### **4. ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ TẠI GP LẠNG SƠN VỚI CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH-TRƯỜNG HỌC CỦA TÌNH THƯƠNG"**

*VietCatholic News (05 Apr 2009 20:18)*

#### **LẦN ĐẦU TIÊN GIÁO PHẬN LẠNG SƠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ VỚI CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH – TRƯỜNG HỌC CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG"**

Lạng Sơn - Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, được sự cổ vũ và ủng hộ của Đức cha Giuse, cha đặc trách giới trẻ cùng với các linh mục và tu sỹ trong giáo phận lần đầu tiên tổ chức đại hội giới trẻ cấp giáo phận vào đúng ngày Lễ lá năm nay. Đại hội diễn ra từ chiều thứ bảy cho đến hết trưa Chúa Nhật.

Dù hai giờ chiều mới chính thức khai mạc đại hội, nhưng những cách công của Nhà Thờ Chính Tòa Cửa Nam đã được rộng mở từ sáng sớm để đón tiếp các đoàn giới trẻ từ nơi xa đổ về. Nơi xa nhất là giáo xứ Hà Giang, để đến được Tòa Giám Mục Lạng Sơn, các bạn trẻ phải trải ngược lên phố núi với quãng đường trên dưới 400 km. Kể đến là các xứ Tà Lùng, Bó Tờ thuộc tỉnh Cao Bằng, nơi địa đầu tổ quốc cách Tòa Giám Mục khoảng 200 km, dù đường không quá xa nhưng đèo dốc và hiểm trở nên cũng phải mất đến nửa ngày các bạn trẻ mới có thể về tới được nhà chung.

Đúng hai giờ chiều thứ bảy các bạn trẻ toàn giáo phận đã hiện diện đông đủ trước khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa để chào đón Đức Cha, quý cha và các tu sỹ nam nữ trong giáo phận. Sau khi chia sẻ mục đích và ý nghĩa của ngày họp mặt, vị cha chung của giáo phận đã chính thức khai mạc đại hội. Kể đến là bài nói chuyện về đề tài: "Gia đình – trường học của tình yêu thương" được đảm nhiệm bởi cha Tôn Khánh Duy, dòng Đaminh. Về phần các bạn trẻ, sau khi nghe chia sẻ cùng với những câu hỏi gợi ý, đã tập hợp thành từng nhóm nhỏ để thảo luận chung và đặt ra những vấn nạn thiết thực liên quan đến đời sống gia đình. Đề rồi những thắc mắc được chính vị chủ chăn của mình giải gỡ và đưa ra những giải pháp cho từng vấn nạn trong giờ chia sẻ của ngài sau phần "workshop". Buổi chiều được kết thúc bằng giờ sám hối cộng đoàn để chuẩn bị cho các bạn trẻ đón nhận Bí Tích Hòa Giải sau đó.

Sau Thánh Lễ tối thì hội diễn văn nghệ được bắt đầu. Với sự đa dạng của đêm diễn, các bạn trẻ có dịp thi thố sự năng động và khả năng văn nghệ của mình. Nào múa, nào hát, nào kịch nhưng tất cả đều xoay quanh về chủ đề chính của ngày hội đó là gia đình. Đêm văn nghệ đã gói gập nhiều thông điệp và để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem.

Sáng hôm sau, tức Chúa Nhật Lễ Lá, sau giờ kinh và điểm tâm sáng các bạn trẻ lại tiếp tục bước theo tiến trình của đại hội bằng một trò chơi lớn. Điểm điểm của ngày đại hội là Thánh Lễ Lễ Lá được chủ tế bởi Đức Giám Mục cùng với sự đồng tế của Linh Mục đoàn. Thánh Lễ kết thúc sau lời tâm tình và dặn dò vị chủ chăn gửi đến từng bạn trẻ tham dự đại hội.

#### **5. NGÀY GIỚI TRẺ TẠI HẢI PHÒNG**

*VietCatholic News (07 Apr 2009 03:32)*

*"Chúng ta đã đặt hy vọng nơi Thiên Chúa Hằng Sống" ( 1 Tm 4,10).*

Đề hiệp thông với các bạn trẻ nhân ngày Giới trẻ thế giới lần thứ 24, tức là ngày Lễ Lá, tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng, Cha chính xứ và Ban Mục vụ giới trẻ Giáo xứ chính tòa đã tổ chức buổi, cầu nguyện và giao lưu với các các bạn trẻ thuộc các xứ họ nội thành Hải Phòng. Buổi gặp gỡ khai mạc lúc 8h45, với tâm tình cầu nguyện và những tiết mục thánh ca. Gần 2000 bạn trẻ đã tham dự ngày gặp gỡ này.

Đức Giám mục Hải Phòng cũng hiện diện trong buổi giao lưu này. Trong phần huấn dụ, Ngài dựa trên Sứ điệp ngày giới trẻ thế giới lần thứ 24 của Đức Thánh Cha để mời gọi các bạn trẻ sống niềm hy vọng trong những hoàn cảnh cụ thể hôm nay. Con người không thể sống mà không có niềm hy vọng. Thiếu niềm hy vọng, cuộc sống này sẽ trở thành địa ngục. Không có niềm hy vọng, con người bước đi mà không biết mình đi đâu. Nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha, Đức Giám mục kêu gọi các bạn trẻ công giáo hãy là những chứng nhân của niềm hy vọng. Mỗi bạn trẻ hãy là một ngọn đuốc chiếu soi ánh sáng của niềm hy vọng giữa một xã hội còn quá nhiều khoảng tối. Những khoảng tối cụ thể trong xã hội hôm nay là tệ nạn xã hội, suy đồi luân lý, không tôn trọng công bằng và sự thật. . .

Với 2 câu chuyện ngắn gọn và giàu ý nghĩa tượng trưng, Đức Giám mục đã mời gọi các bạn trẻ hy vọng nơi Thiên Chúa:

1-Câu chuyện bốn ngọn nến: bốn ngọn ấy mang tên hòa bình, tình yêu, trung thành và hy vọng. Nếu như ngày nào đó 3 ngọn nến kia phụt tắt, mà còn lại niềm hy vọng thì sẽ có thể thắp sáng lại cách dễ dàng từ ngọn nến đó.

2-Câu chuyện về chiếc kính: các bạn trẻ cần nhìn gần để cảm nhận hạnh phúc mình đang có; cần nhìn xa để chuẩn bị tương lai, để vươn xa, vươn cao hơn trong cuộc đời.

Các bạn trẻ đã diễn tả sự điệp hy vọng bằng những hình ảnh tượng trưng đặc biệt: từ những nụ cười đa dạng, xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau bức tranh của cuộc đời: từ nụ cười móm mém dễ thương của một cụ già đến nụ cười hồn nhiên trong sáng của một em bé; từ nụ cười của người mẹ bên nôi đến nụ cười của người nông phu trên đồng lúa; từ nụ cười của các bạn nam nữ thanh niên noi học đường đến nụ cười của người công nhân lấm lem dầu mỡ trong hầm xường; từ nụ cười của một bệnh nhân SIDA đến nụ cười của một bệnh nhân phong cùi. Sự điệp của những hình ảnh này là lời mời gọi các bạn trẻ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy vui lên, hãy đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Những bài thánh ca xen lẫn những chứng từ chia sẻ càng làm cho buổi gặp gỡ thêm sinh động và ý nghĩa.

Thánh lễ được tổ chức vào hồi 11h00. Ngỏ lời trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse đã nhấn mạnh: “Các bạn hãy sống như những chứng nhân của niềm hy vọng. Các bạn hãy cố gắng để gia đình, xã hội và Giáo Hội hôm nay có thể đặt để niềm hy vọng nơi sự trưởng thành và thiện chí của các bạn, vì các bạn là những người chủ tương lai của đất nước, của dân tộc và của Giáo Hội”.

Buổi gặp gỡ ngắn gọn mà sâu lắng, đơn sơ mà sốt sắng. Các bạn trẻ ra về trong niềm hân hoan vui mừng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ này đều trở nên những chứng nhân mang niềm hy vọng cho cuộc sống cụ thể hôm nay.

## 6. QUỸ TỪ THIỆN TÊRÊSA MANG TÌNH YÊU PHỤC SINH ĐẾN CHO NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN TẠI GIÁO PHẬN HUẾ

*VietCatholic News (13 Apr 2009 16:25)*

Trong niềm vui ơn cứu độ của Chúa Giêsu phục sinh, suốt trong Tuần thánh vừa qua, 34 giáo xứ với gần 3200 cụ già neo đơn, ốm đau đã được nhận trợ giúp của quỹ từ thiện Têrêsa. Đặc biệt trong dịp này, Phó tế Gioan Maria Têrêsa Vũ Thành An, Giám đốc Quỹ từ thiện Têrêsa nhân dịp về thăm quê hương đã có mặt tại một số cơ sở để thăm hỏi và trực tiếp tặng quà cho bà con.

Sáng thứ bảy ngày 11-4, tại giáo xứ Chính tòa Phú Cam, 78 cụ ông, cụ bà trong niềm vui vô hạn được gặp gỡ và dự tiệc trà thân mật với thầy phó tế Giám đốc Quỹ từ thiện Têrêsa. Linh mục Antôn Dương Quỳnh quản xứ và ông Nguyễn Đình Lục chủ tịch HĐGX Chính tòa đã lần lượt phát biểu thay mặt bà con giáo dân cảm ơn Quỹ từ thiện gia đình Têrêsa đã từ nhiều năm qua luôn giúp đỡ đều đặn hàng tháng cho những cụ già neo đơn, khó khăn, vất vả trong giáo xứ. Đặc biệt, trong dịp này có ông bà Nguyễn Việt Thuận, là một trong những ân nhân cũng đã có nhiều đóng góp cho Quỹ từ thiện Têrêsa nay về ở tại giáo xứ cùng dự buổi tặng quà. Được biết Quỹ từ thiện Gia đình Têrêsa đã giúp cho bà con lương giáo thuộc Giáo xứ Chính tòa Phú Cam từ gần 5 năm nay, mỗi tháng mỗi cụ được trợ giúp 45.000 đồng. Những năm đầu có 114 cụ được giúp, sau một thời gian có một số cụ qua đời, một số cụ tự xin rút lui để nhường cho người khác khó khăn hơn. Trước khi tặng quà, một số cụ đã đứng lên phát biểu tỏ lòng cảm ơn đến các vị ân nhân đã vì tình yêu thương đã luôn nhớ đến những người thiếu may mắn đang gặp phải những khó khăn vất vả tại quê hương. Trong lời phát biểu, linh mục quản xứ nhấn mạnh với bà con rằng: những vị ân nhân của chúng ta không phải là những người giàu có, các vị chỉ vì tình yêu của Chúa, các vị đã tiết kiệm để chia sẻ cho bà con.

Sáng sớm chủ nhật 12-4, sau khi tham dự lễ Vọng Phục sinh do Đức Tổng Giám mục chủ sự tại nhà thờ Chính tòa Phú Cam, Thầy Phó tế Vũ Thành An đã về dự lễ Chủ nhật Phục Sinh tại Giáo xứ Phước Tượng, cách tòa Tổng Giám mục 60 km. Là một giáo xứ nghèo nằm dưới chân đèo Phước Tượng. Sau thánh lễ, 58 cụ ông cụ bà neo đơn đã dự buổi điểm tâm sáng cùng linh mục quản xứ Gioan Kim Nguyễn Chí Hữu và thầy Phó tế đồng thời nhận quà trợ giúp của Quỹ từ thiện Gia đình Têrêsa. Một số cụ ông cụ bà đã đại diện cho bà con để phát biểu lời cảm ơn, vì hầu như ai cũng muốn phát biểu tỏ bày tấm lòng của mình khi từ hơn 2 năm nay được giúp đỡ nhưng không hề biết các vị ân nhân của mình là ai. Nay qua thầy Phó tế Vũ Thành An bà con muốn gửi gắm tất cả tấm lòng biết ơn chân thành đến các vị ân nhân và luôn nhớ đến các vị trong lời cầu nguyện hàng ngày, xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các vị. Một cụ bà đại diện cho những bà con lương dân cũng bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình và nói rằng mặc dù họ chưa nhận biết Chúa nhưng họ cũng đã thấy tình yêu thương bao la của Chúa qua các vị ân nhân. Trong dịp này thầy Phó tế Vũ Thành An cũng đã đến tận nhà những cụ ông cụ bà liệt giường hoặc mù lòa ở sát trong chân núi để thăm hỏi và động viên các cụ.



## **Phong Trào Cursillo-Ngành VN-Giáo Phận SJ** **Thông Báo Hai Khóa Học Cuối Tuần 2008**

Để được nói chuyện với Chúa, nghĩa là đẩy mạnh đời sống cầu nguyện  
Để nhìn kỹ vào nội tâm, hầu thanh luyện và tái lập trật tự cho tâm hồn  
Để biết sống thân mật với Chúa ở giữa đời  
Để nhận ra chỗ đứng và vai trò của mình trong cộng đồng Giáo hội

.....  
Phong trào Cursillo, ngành Việt Nam, thuộc giáo phận San Jose sẽ tổ chức hai (2) khóa học vào những ngày giờ như sau :

**Khóa Nam : Từ 20/8 đến ngày 23, tháng 8.2009**

**Khóa Nữ : Từ 27/8 đến ngày 30, tháng 8.2009**

Tại Camp St. Francis

Để chuẩn bị hành trang lên đường, Phong trào sẽ bắt đầu tám (8) tuần tinh huấn vào cuối tháng 6 này

***Xin quý anh chị sốt sắng tham gia buổi Ultreya Khai mạc Tỉnh tâm vào ngày 28, tháng 6.2009 tới đây tại hội trường nhà thương O'Connor từ 12:30 PM đến 3:30 PM***

Xin quý Cha và quý Anh Chị tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho các tham dự viên, cầu nguyện cho chúng ta làm tròn sứ mạng được giao phó, đặc biệt cho Ban Điều Hành hai (2) khóa học chu toàn công việc Thầy Chí Thánh tín thác

Rất mong sự hiện diện đông đảo của quý Cha và quý Anh Chi trong ngày khai mạc Tỉnh huấn 28, tháng 6 tới đây.

Thân ái trong Thầy Chí Thánh

Thay mặt Phong Trào,  
**Joseph Huỳnh Quốc Thu**

***Nếu cần Đơn Ghi Danh cho Tham Dự Viên hoặc Người Bào Trợ xin vào :***

***<http://www.Viet-Cursillo.com/html/VPDH/KhoiTien.htm>***

***Hoặc xin liên lạc với Trưởng K.T Anh Micae Nguyễn hữu Quang 408 226 5191***



**PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM  
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA**

**ĐƠN GHI DANH  
THAM DỰ TỈNH HUẤN CURSILLO 2009**

**KHOÁ NAM # 36VNSJ: 20/08/2009 - 23/08/2009**

**KHOÁ NỮ # 37VNSJ: 27/08/2009—30/08/2009**

Tên Thánh: \_\_\_\_\_ Họ và Tên: \_\_\_\_\_ Phái:  Nam  Nữ  
Địa Chỉ: \_\_\_\_\_ Thành Phố: \_\_\_\_\_ Tiểu Bang: \_\_\_\_\_ Zip Code: \_\_\_\_\_  
Điện Thoại Nhà: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Số Điện Thoại trong trường hợp khẩn cấp: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

Ngày Sinh: \_\_\_\_\_ Tháng: \_\_\_\_\_ Năm: 19\_\_\_\_ Học Vấn:  Tiểu Học  Trung Học  Đại Học  
Thuộc Giáo Xứ hay Cộng Đoàn: \_\_\_\_\_ Thuộc Giáo Phận: \_\_\_\_\_

Hiện đang sinh hoạt trong Hội đoàn hay Đoàn thể: \_\_\_\_\_

Gia Cảnh: Độc Thân  Có Gia Đình/Có bao nhiêu con: \_\_\_\_\_  Goá Vợ/Chồng

\*Nếu đã lập gia đình, xin cho biết người phối ngẫu đã gia nhập phong trào Cursillo chưa?  Rồi  Chưa

Nếu rồi, xin cho biết Họ và Tên của người phối ngẫu: \_\_\_\_\_

\*Quý vị có trở ngại gì về sức khỏe cần được lưu ý trong thời gian Tỉnh Huấn không?  Có  Không

Nếu có, xin cho biết: \_\_\_\_\_

\* Quý vị có bao giờ điều trị về bệnh tâm thần không?  Có  Không

Nếu có, xin cho biết: \_\_\_\_\_

\* Quý vị có kiêng ăn và cần được lưu ý không? \_\_\_\_\_

\* Quý vị có bị ngăn trở trong việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể không? \_\_\_\_\_

\* Quý vị phải trong hạn tuổi từ 25 tới 65 tuổi. Tuy nhiên cũng có những trường hợp cứu xét đặc biệt.

Ngày \_\_\_\_\_ Tháng \_\_\_\_\_ Năm 2009

\_\_\_\_\_  
Tham Dự Viên Ký Tên

**Họ và Tên người giới thiệu hay bảo trợ:** \_\_\_\_\_

Địa Chỉ: \_\_\_\_\_ Thành Phố: \_\_\_\_\_ Tiểu Bang: \_\_\_\_\_ Zip Code: \_\_\_\_\_

Điện Thoại Nhà: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Điện Thoại trường hợp khẩn cấp: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Thuộc Cộng Đoàn hay Phong Trào: \_\_\_\_\_ Giáo Phận: \_\_\_\_\_

Người bảo trợ đã dự khoá: \_\_\_\_\_ Tại: \_\_\_\_\_

Ngày \_\_\_\_\_ Tháng \_\_\_\_\_ Năm 2009

Ngày \_\_\_\_\_ Tháng \_\_\_\_\_ Năm 2008

Linh Mục Quản Nhiệm/Linh Hưởng

Người Bảo Trợ

**\*\*\*Lưu Ý: Sau khi hoàn tất, xin chuyển về Khối Tiền Cursillo trước ngày 20/06/09 qua địa chỉ:  
Anh Nguyễn Hữu Quang – 3620 Misty Glen Ct. San Jose, CA 95111. Điện Thoại: (408) 226-5191**

# SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



**TITLE PRICE**

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,  
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,  
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner \$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

**TITLE PRICE**

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today  
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World  
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,  
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,  
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People  
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II \$9.00
- Go and Make Disciples, by the  
National Conference of Catholic Bishops \$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen \$1.50



CURSILLO MOVEMENT  
DIOCESE OF SAN JOSE  
VIETNAMESE SECRETARIAT  
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

**Kính Biểu:**

---

---

---

## SINH HOẠT TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5-2009



■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 26/04 từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : BƯỚC ĐI THEO THÁNH BỐN MẠNG PHAOLÔ

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 17/05 từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor, 2101 Forest Ave., San Jose

CHỦ ĐỀ : MẸ MARIA - TINH THẦN VÂNG PHỤC

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần lễ cuối mỗi tháng theo địa chỉ:  
[Dao.Joseph@gmail.com](mailto:Dao.Joseph@gmail.com)

Xin cảm ơn quý anh chị.