



Bản Tin

ULTREYA

Tháng 12 Năm 2009

Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời



Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM

GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:
2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035

LINH HƯỚNG

LM. Paul Phan quang Cường
 408-362-9958

CHỦ TỊCH

Joseph Huỳnh quốc Thu
 408-946-1910

PHÓ CHỦ TỊCH

Giuse Nguyễn Văn Kính
 408-926-6975

THƯ KÝ

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
 408-209-5508

THỦ QUỶ

Gioan Vũ Duy Đạt
 & *Maria Vũ Thùy Linh*
 408-578-3907

KHỐI TIỀN

Micae Nguyễn hữu Quang
 408-226-5191

KHỐI BA NGÀY

Dom. Hoàng Bá Ngân
 408-934-0843

KHỐI HẬU

Giuse Nguyễn văn Thắm
 408-269-7178

KHỐI TRUYỀN THÔNG

Joseph Đào Tiến
 408-386-5696

TRANG NHÀ

[http://www.viet-cursillo.com/
 index.htm](http://www.viet-cursillo.com/index.htm)

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy
 408-223-9373

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

Gertrude Nguyễn Hồng Tú
 408-440-2519

PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN

Gioan B. Nguyễn văn Kết
 408-934-1086

PHỤ TÁ TÀI LIỆU

Giuse Trần Thái Hoàng
 408-532-0548

PHỤ TÁ KÊ HOẠCH

Jerome Việt Hải
 408-513-4040

**“ Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
 Bình an dưới thế cho người thiện tâm “**

*Trong niềm hân hoan đón mừng lễ Giáng Sinh ,
 dấu chứng tình yêu cao cả Thiên Chúa dành cho
 nhân loại khi sai Ngôi Hai xuống thế làm người ở
 cùng chúng ta,*

*Thay mặt cho VPĐH, Phong trào Cursillo, ngành
 Việt Nam, thuộc Giáo phận San Jose. Con xin
 kính chúc quý Cha, quý Sơ, quý Thầy, quý Anh Chị
 và quý quyến một mùa Giáng Sinh An Hòa Thánh
 Thiện, An Khang Hạnh Phúc.*

*Con cũng cầu cùng Chúa Giêsu Hài Đồng ban
 cho quý Cha, quý Sơ, quý Thầy , quý Anh Chị và
 quý quyến một Năm Mới Phúc, Lộc, Thọ, Khang
 trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ
 Maria. Xin cho mọi công việc chúng ta làm được
 sáng danh Chúa, mang lại phần rỗi cho chúng ta ,
 và cho dân tộc sớm được hưởng tự do , hoà bình
 và công lý.*

Joseph Huỳnh Quốc Thu
Chủ Tịch P.T. Cursillo VN-SJ

MỤC LỤC

Sống lời Chúa	3	Phép Lạ Đêm Giáng Sinh	36
Năm Thánh 2010	5	Đêm Yêu Thương (Thơ)	38
Chức Linh Mục (Thơ)	8	Danh Sách Đón Niên Liếm...	39
Nhóm Chân Trời Mới Hoa Kỳ	9	Lịch Sinh Hoạt PT 2010	40
Thánh Cecilia Bốn Mạng Tôi (Thơ)	13	Chủ Đề Sinh Hoạt 2010	41
Tình Thần Phục Vụ Gian hàng..	14	Bảng Xin Lời Cầu Nguyện	42
Thư Tín Văn Phòng Trung Ương	17	Lời Nguyện Thánh Thể Mùa Vọng	43
Tìm Hiểu Ngày Sinh Nhật của..	31	Thư Mời Tham Dự Bữa Cử	45



NĂM C

Dec 25, 2009

Sứ Điệp Từ Hang Bê-Lem

I. TIN MỪNG : (Lc 2, 1-14)

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ : "Anh em đừng sợ. Nay tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng :

*"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."*

II. SUY NIỆM

Mỗi khi gió mùa đông bắc thổi, tôi cảm thấy năm tháng qua nhanh. Năm cũ trôi qua, năm mới sắp tới. Trong niềm háo hức đón chào năm mới tôi thường băn khoăn tự hỏi : tôi phải làm gì để năm mới này trở thành những ngày tháng tươi vui ? Làm sao để năm mới này là thời gian của hạnh phúc ? Làm sao để năm mới này chan chứa hồng ân của Thiên chúa ?

Trong niềm băn khoăn thao thức, tôi đến trước hang đá Bêlem để tìm câu trả lời. Việc Chúa Giêsu giáng trần đã mở ra một kỷ nguyên mới. Để bắt đầu một thời gian mới, không gì bằng đến học theo gương Người, nghe những lời giáo huấn của Người.

Chúa Giesu bé thơ lặng im không nói, nhưng thái độ của Người trao gửi chúng ta biết bao sứ điệp, giúp định hướng cho những ngày tháng sắp tới.

Sinh ra trong cảnh nghèo hèn, Người muốn gửi đến cho ta **sứ điệp tình yêu**. Vì yêu thương con người, Đức Giê-su đã tự nguyện sinh xuống thế làm người. Người đã đồng hành với con người, chia sẻ mọi nỗi vui, nỗi buồn của kiếp người. Tình yêu của Người đặc biệt hướng về những người bé nhỏ, nghèo hèn, yếu đuối, tội lỗi. Những người đầu tiên được mời gọi đến hang đá Bê-lem là những mục đồng nghèo nàn, đơn sơ, chất phác. Trong tình hình kinh tế thế giới hiện nay, hố ngăn cách giàu – nghèo ngày càng lớn. Trong cuộc chạy đua kinh tế hiện nay, người nghèo ngày càng bị thua thiệt. Vì thế, sứ điệp tình yêu của Đức Giê-su vẫn là

một tín hiệu khẩn cấp cho nhân loại.

Hoá thân làm một trẻ sơ sinh yếu đuối trần trụi, Người mong gửi đến ta **sứ điệp hoà bình**. Là Thiên Chúa, Người mang thân phận con người để nối kết đất với trời, để con người được làm hoà với Thiên Chúa. Trở thành anh em của mọi người, Người kêu gọi con người hãy thương yêu nhau vì mọi người là anh em với nhau. Người không mang theo vũ khí, không mang theo quyền lực. Vũ khí của Người là đôi mắt thơ ngây. Quyền lực của Người là tấm thân trẻ thơ non nớt. Hai ngàn năm qua rồi, nhưng sứ điệp ấy vẫn còn mang tính thời sự, vì chiến tranh chưa một ngày vắng bóng trên hành tinh. Ngay tại Bê-lem, nơi Chúa sinh ra, năm nay không có thánh lễ, vì cuộc chiến giữa Israel và Palestine vẫn còn tiếp diễn.

Nằm trong tám vải thô đặt trên máng bò lừa, Người muốn gửi đến ta sứ điệp tự do. Là Thiên Chúa, Người không muốn sinh ra trong gia đình vua chúa giàu sang. Nhưng chọn sinh ra trong gia đình dân dã nghèo hèn. Người không chọn sinh ra tại một nơi đầy đủ tiện nghi. Nhưng chọn sinh ra trong chuồng bò lừa. Tâm hồn Người hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ nhu cầu vật chất nào. Ngày nay chế độ nô lệ đã bị xoá sổ trên toàn thế giới. Nhưng con người đang vướng vào những vòng vây nô lệ mới. Có thứ nô lệ dục vọng. Có thứ nô lệ đam mê. Có thứ nô lệ chức quyền. Có thứ nô lệ danh vọng. Có thứ nô lệ vật chất tiền tài. Có thứ nô lệ si ke ma túy. Tất cả những thứ nô lệ mới trói buộc tâm hồn khiến con người mất hết tự do, nhân phẩm. Nhìn vào hang đá Bê-lem, sứ điệp tự do của Đức Giê-su như một lời nhắn nhủ ân cần, như một lời mời gọi tha thiết, như một ánh sáng soi đường cho ta bước vào vùng trời tự



do của tâm hồn, của nhân phẩm, của con người, của con cái Thiên Chúa.

Năm mới đang mở ra một viễn tượng đầy hứa hẹn nhưng cũng đầy đe dọa. Cơn lốc kinh tế, khoa học kỹ thuật sẽ cuốn đi nhiều giá trị đạo đức, sẽ nhấn chìm nhiều kiếp người lầm than. Cơn cám dỗ vật chất sẽ khiến nhiều tâm hồn mất phẩm chất, nhiều con người sẽ đánh mất chính mình. Những xung đột sẽ xô đẩy thế giới vào những cuộc chiến tàn sát.

Hãy đến với Hài nhi Giê-su nằm trên máng cỏ trong hang đá Bê-lem. Người là hiện thân của tình yêu, của hoà bình, của tự do. Nhìn ngắm Người, ta sẽ học được những bài học giải đáp cho những vấn đề của thế giới, của con người, và nhất là của chính bản thân ta. Sống theo gương Người, ta sẽ góp phần xây dựng một thế giới tươi đẹp, không chỉ ấm áp tình người mà còn cao đẹp với những giá trị tinh thần, những phẩm chất đạo đức.

Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, xin thương xót chúng con.
Amen.

TGM. GIUSE NGÒ QUANG KIẾT



Năm Thánh 2010

Ý Nghĩa Logo Năm Thánh

Logo Năm Thánh 2010 bao gồm ba vòng tròn ôm gọn hình Chim Bồ Câu và hình Con Thuyền lướt sóng ở những vị trí có thể có thể nối kết lại như một bản đồ Việt Nam và hai hàng chữ vòng quanh muốn diễn tả một niềm vui tròn đầy.

Ba vòng tròn xanh đỏ vàng tiếp giáp nhau, hình dung ba Giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn có mặt với nhau từ ngày Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam 50 năm trước. Biểu tượng hòa theo lời kinh Năm Thánh 2010: “Cha đã sai Con Một xuống thế làm người, chia sẻ thân phận yếu hèn của chúng con, xả thân loan báo Tin Mừng Cứu Độ.”

Ba vòng tròn vàng, đỏ, xanh cũng gợi nhớ màu vàng của lòng tin, màu đỏ tình yêu và màu xanh đức hy vọng: “Lạy Cha, xin thắp sáng ngọn lửa tin cậy mền trong lòng chúng con, để chúng con noi gương các vị chứng nhân đức tin, biết củng cố và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ tương lai” (Kinh Năm Thánh 2010).

Ba vòng tròn lớn dần lên như những quầng sáng phát ra từ cây thánh giá màu vàng đậm là nguồn sáng, làm sáng ý: “Con Một Chúa xả thân loan báo Tin Mừng Cứu Độ” (Kinh Năm Thánh 2010).

Cánh chim câu trắng từ trời rải cánh, sà xuống con thuyền với đôi cánh buồm no gió đang lướt sóng gợi ý: Chúa Thánh Thần xuống đổ tràn ơn sủng cho Hàng Giáo phẩm Việt Nam đang dìu dắt Dân Chúa đi theo hướng đường của Đức Kitô. Biểu tượng hòa với lời kinh: “Xin Cha dùng ơn Thánh Thần soi sáng dẫn dắt chúng con bước theo Chúa Giêsu loan Tin Mừng Cứu Độ” (Kinh Năm Thánh 2010).

Hai hàng chữ chạy vòng quanh các biểu tượng nhắc nhớ Năm Thánh 2010, kỷ niệm 50 năm thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam là năm hồng ân cho toàn Giáo Hội Việt Nam và cho cả quê hương đất nước này.

Năm Thánh 2010: Hướng về Kẻ Sở

VỀ NƠI KHAI MẠC NĂM THÁNH

Năm Thánh kỷ niệm năm mươi năm thành lập Hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam sẽ được khai mạc trọng thể tại Kẻ Sở, cũng còn được gọi là Sở Kiện [tên của hai làng Sở và Kiện ghép lại], nằm trong thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội.

Kẻ Sở là một trong những giáo xứ lớn của Tổng giáo phận Hà Nội hiện nay với gần 9 ngàn tín hữu, và nhất là với một truyền thống công giáo lâu đời.

Kẻ Sở đã từng là thủ phủ của Địa phận Tây Đàng Ngoài cho tới khi Tòa giám mục được dời về Hà Nội[1]. Sau khi Kẻ Vĩnh (Vĩnh Trì), nơi đặt trụ sở của Địa phận Tây Đàng Ngoài từ hơn một thế kỷ, bị phá bình địa

vào tháng 6.1858, và khi đạo bắt đầu được tự do (theo Hòa ước tháng 6.1862), Kẻ Sở đã được chọn làm trung tâm của Địa phận. Khi thừa sai Puginier từ Sài Gòn ra Bắc vào đầu những năm 60 của thế kỷ XIX và tới Kẻ Sở, thì Đức cha Charles Hubert Jeantet-Khiêm (giám mục Pentacomie, 1861-1866) đang ở đây. Từ Hòa ước Nhâm Tuất (5.6.1862) tới cuối thời Pháp thuộc (19.8.1945), tính ra Địa phận Tây Đàng Ngoài và Địa phận Tây Đàng Ngoài – Hà Nội đã trải qua năm đời giám mục : Đức giám mục Jeantet-Khiêm (1861-1866), Đức giám mục Theurel-Chiêu (1866-1868), Đức giám mục Puginier-Phước (1869-1892), Đức giám mục Gendreau-Đông (1892-1935) và Đức giám mục Chaize-Thịnh (1936-1946). Bốn trong năm giám mục này đã từng ở Kẻ Sở. Đức giám mục Gendreau, sau khi thụ phong linh mục (1873), được sai đi truyền giáo ở Việt Nam, đã tới Kẻ Sở và học tiếng Việt ở đây.

Tháng 4.1886, ĐGM Puginier đã gặp cụ Sáu Trần Lục, tác giả của quần thể kiến trúc nhà thờ Phát Diệm nổi tiếng, “linh mục quản xứ nhỏ bé của Phát Diệm tới Kẻ Sở, mang theo một sắc chỉ vàng có trịện lớn đồ chói. Đó là văn bằng của khâm sai cho ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”. Cụ Sáu tới Kẻ Sở gặp bề trên của mình là ĐGM Puginier để thỉnh ý giám mục về việc triều đình giao cho Cụ sứ mạng Khâm sai. Đức giám mục cho phép Cụ Sáu nhận sứ mạng mà nhà vua tin cậy giao cho, nhưng chỉ trong thời gian càng ngắn càng tốt. Sau 35 ngày, Cụ Sáu được khuyên nên từ chức và trở về Phát Diệm. Vị “Khâm sai đã vâng lời”[2].

Là trụ sở của địa phận, Kẻ Sở có Đại chủng viện, trường latin, trường thầy giảng, sở quản lý nhà in và nhà thờ lớn, nhà đồng Mên Thánh giá, trường học, bệnh viện... Những cơ sở cần thiết để xây dựng nền móng cho một giáo hội tại một xứ truyền giáo.

NHÀ THỜ KẺ SỞ

Được khởi công xây năm 1877, hoàn tất năm năm sau, tức vào năm 1882. Nhà thờ là một công trình kiến trúc đồ sộ: “Bốn hàng cột chia lòng nhà thờ thành năm gian dọc, dài 67m, rộng 31m, cao 23m, có thể chứa từ 4 đến 5 nghìn người, không có ghế. Cửa sổ lắp kính màu. Bàn thờ sơn son thếp vàng, vách cung thánh bằng gỗ chạm trổ tinh vi. Nhà thờ được xây trên một nền bằng gỗ lim”[3]. Nhà thờ Kẻ Sở ra đời do sáng kiến và dưới sự đốc thúc của Đức giám mục Puginier-Phước, cũng sẽ là người xây dựng nhà thờ Lớn Hà Nội



sau này, nhưng đồng thời cũng là thành quả của cả cộng đồng dân Chúa: “Từ các nơi, người ta đổ tới góp công, lầy đá, lầy gỗ bên kia sông đem về, nung gạch, nung ngói, bắc giàn, đóng móng, nghĩa là làm hết các việc kể cả đẽo, đục, khắc, dưới sự điều khiển của Đức Cha”[4]. Nhà thờ được dâng kính Đức Maria.

Nhà thờ Kẻ Sở đã là nơi diễn ra các ngày lễ lớn, như lễ tấn phong các giám mục chánh và phó Địa phận Tây Đàng Ngoài-Hà Nội, - ĐGM Gendreau (1887), ĐGM phó Bigolet (1912), và ĐGM phó Chaize (1925), người kế vị ĐGM Gendreau năm 1935. Đây là dịp quy tụ lớn, như lễ tấn phong Đức Cha Gendreau (Đông), ngày 16-10-1887, theo sử sách ghi lại thì đã có 32 thừa sai, 43 linh mục, 200 chủng sinh và gần 20 nghìn giáo dân tới dự. Một con số khá lớn vào thời này.

Nhà thờ Kẻ Sở cũng là nơi an nghỉ của một số giám mục: Đức cha Retord (Đức cha Liêu), Đức cha Theurel (Đức cha Chiêu). Đức cha Puginier-Phước, tuy mất ở Hà Nội, nhưng linh cữu đã được đưa về an táng trong nhà thờ Kẻ Sở.

CÔNG ĐỒNG KẼ SỞ

Kẻ Sở cũng còn là nơi họp Công đồng miền Đàng Ngoài lần thứ hai vào năm 1912. Công đồng đã do Đức giám mục Gendreau-Đông, với tư cách niên trưởng các giám mục, triệu tập theo thư đề ngày 16-7-1911, quy tụ 5 giám mục đại diện tông tòa và hai linh mục quyền đại diện tông tòa. Tham dự Công đồng này còn có một giám mục và mười linh mục khác được mời nhưng không được quyền biểu quyết. Công đồng Kẻ Sở nối tiếp công việc của công đồng Kẻ Sặt. “Trong công đồng này, chúng tôi cố theo sát những gì đã định đoạt trong công đồng thứ nhất, để Công đồng thứ hai này chẳng phải là một công đồng mới mà là bổ túc và diễn giải công đồng thứ nhất mà thôi”[5]. Công đồng đã xây dựng các điều khoản về nhân sự, về tài sản của địa phận, về các bí tích và về việc coi sóc bổn đạo. Các điều khoản này đã được Tòa Thánh phê duyệt. Công đồng Kẻ Sở như vậy đã góp phần củng cố sự phát triển của giáo hội.

NHÀ IN KẼ SỞ

Còn gọi là nhà in Ninh Phú, gốc là nhà in Kẻ Vĩnh chuyển qua, khi tòa giám mục được đặt tại Kẻ Sở thay vì tại Kẻ Vĩnh. Nhà in Kẻ Sở đã không chỉ in sách đạo mà còn in cả sách học, thuộc khoa học phổ thông như nhà in Tân Định tại Sài Gòn, cũng vào thời điểm này. Năm 1900, Đức giám mục Gendreau, khi về châu Âu, đã mang theo một số sách của nhà in này để biếu bộ Truyền bá Đức Tin. Được biết, từ năm 1902, nhà in Kẻ Sở đã sử dụng hai kỹ thuật in, in chữ nôm và in chữ quốc ngữ theo mẫu tự la tinh. Nhà in Kẻ Sở đã tồn tại và hoạt động gần sáu chục năm, cho tới khi được chuyển về Hà Nội, năm 1929.

Về nơi cử hành lễ Khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập hàng giáo phẩm giáo hội Công giáo ở Việt Nam hay hướng về Kẻ Sở trong những giờ phút long trọng này, người tín hữu Việt Nam hẳn sẽ có được cái cảm nghĩ mình đang thực hiện chuyến hành hương về với một trong những chặng đường phát triển của Công giáo ở Việt Nam.

(Còn Tiếp)

[1] Linh mục Trương Bá Cần, tác giả bộ Lịch sử phát triển Công giáo ở Việt Nam, NXB Tôn giáo Hà Nội, 2008, tập II, trg. 488, viết: “Chúng ta cũng chưa tìm thấy một tài liệu nào hay dấu vết của một nghi thức nào đánh dấu việc di chuyển danh hiệu tòa và nhà thờ chính tòa từ Kẻ Sở về Hà Nội. Nhưng có lẽ việc di chuyển thực tế đã xảy ra rất sớm. Chắc chắn không phải chờ cho tới cuối năm 1924, là lúc Địa phận Tây Đàng Ngoài được lấy tên địa phương nơi có tòa giám mục làm tên địa phận, như các địa phận ở Việt Nam. Chúng ta biết rằng vị giám mục ở đâu thì tòa giám mục và nhà thờ chính tòa ở đó.” Năm đời 1933.

[2] Olichon, 98-99, trích theo Trương Bá Cần, sđd., trg. 560)

[3] Một số tác giả, Nhà thờ công giáo ở Việt Nam, kiến trúc - lịch sử, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004, trg. 50).

[4] Hồng Nhuệ - Nguyễn Khắc Xuyên, Lược sử Địa phận Hà Nội 1626 – 1954, 1994, trg. 410

Chức Linh Mục

Chức linh mục như phũ quét lá
Người trung gian, chúng tá lao công
Bổm mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Nhiệt tâm phục vụ, công đồng hoan ca

Chức linh mục, như ta lưới cá
Người kiên trì suốt cả đêm thâu
Đạo đời tốt đẹp tươi màu
Thánh kính rao giảng, năm châu thái hòa

Chức linh mục, như nhà sang tạo
Người nêu gương, loan báo niềm tin
Còn chiên lạc mãi kiếm tìm
Ủi an giúp đỡ, hường nhìn cánh tân

Chức linh mục, như dân thợ gặt
Người lượm thâu, đi cắt lúa vàng
Nắng mưa chẳng quản gian nan
Đem về kho lẫm, Thiên Đàng hiến dâng

Chức linh mục, như dân quét dọn
Người mỏng dòn, hiến mọn Chúa ban
Yêu thương, mở rộng nẻo đường
Dẫn đoàn chiên Chúa, bình an thế trần

Chức linh mục, như cần chia sẻ
Người lắng nghe, vui vẻ hy sinh
Giáo dân cộng tác, quên mình
Khíhêm nhường hòa hợp, trong tình mến thương

Chức linh mục, như trường đời thối bại
Người dựng xây, không ngại sửa sai
Trẻ già tham khảo lâu dài
Chung lưng góp sức, miệt mài sắt son

Chức linh mục, như con của Chúa
Người tử trung đoan hứa trung thành
Tổng đồ phục vụ vinh danh
Giác dân bảo vệ, đồng hành giáo dân.

Viết theo bài giảng của LM. Nguyễn Khánh Sài Gòn

NGUYỄN LUYẾN



Ban Giáo Dục- Dự Án Chân Trời Mới Hoa Kỳ

New Horizon USA Project

Cách đây 6 tháng, các bạn trẻ đã trình bày một mô hình tổng đồ “Phúc Âm Hoá Môi Trường” vừa thành hình qua dự án mang tên Chân Trời Mới Hoa Kỳ - New Horizon USA Project. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của quý anh chị, hôm nay các em xin chia sẻ hoa trái đầu mùa đó để chúng ta cùng cảm tạ sự quan phòng của Thầy Chí Thánh.

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cô, chú, bác và quý anh chị em.

Chúng em là thành viên của Dự Án Chân Trời Mới Hoa Kỳ (New Horizon USA Project), gồm có 24 người, 1 linh hướng, 3 cố vấn và 20 bạn trẻ. Chúng em chia thành 5 ban/Committees. Ngoài ban Tài Chánh và ban Website - IT, chúng em có 3 ban khác và cũng là 3 chương trình chính của Dự Án Chân Trời Mới Hoa Kỳ/ New Horizon USA Project; đó là Y T ế, Thư Viện và chúng em thuộc ban Giáo dục, còn gọi là ban cấp học bổng. Mỗi thành viên trong 5 Committees đều tình nguyện đảm nhiệm những phận vụ khác nhau nhưng chúng em cùng chung một ý hướng xây dựng nước trời, xoa dịu vết thương bệnh nhân nghèo, nhất là xây dựng tương lai giới trẻ, cũng là tương lai của giáo hội.

Sau đây là website của chúng em:





Đôi lần chúng em dù n g n g ô n x u r n g : New Ho- r i z o n U S A Project, đôi lần chúng em

dùng Dự Án Chân Trời Mới Hoa Kỳ để quý anh chị hiểu tuy hai nhưng chỉ là một.

Trước tiên chúng em xin chân thành cảm ơn đến Sr. Tuyết Mai là vị linh hướng cho Dự Án Chân Trời Mới Hoa Kỳ và là người chỉ nối kết, điều dắt, hướng dẫn chúng em từ bước đầu để giúp chúng em hình thành Dự Án “Chân Trời Mới”/ New Horizon USA-Project này.

Kế tiếp là anh chị Thu Ngọc và chị Hồng Mỹ là những người anh, người chị cô vấn, có cái nhìn xa, rộng, luôn sát cánh với chúng em, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ chúng em về mọi mặt từ tinh thần tới vật chất, đặc biệt là luôn khuyến khích và kiên trì cầu nguyện cho chúng em.

Em xin giới thiệu thành viên của ban Giáo dục có mặt hôm nay: Anh Bill, Thùy Anh, Phương Anh, và em là Hồng Ánh, Chị Bích Ngọc là cô vấn. Thêm vào đó, hai anh chị đã hy sinh và giúp đỡ chúng em thật nhiều về website, cập nhật những tin tức nhanh chóng đưa vào mạng với những hình ảnh trung thực nhất, đó là anh chị Duy Tuyên, với sự trợ giúp tích cực của Bích Đào là graphic designer, giúp phần sửa lại hình ảnh cho rõ ràng hơn trên web.

Chúng em tin tưởng rằng, học vấn và kiến thức là chìa khóa tạo

ơ hội cho những học sinh thiếu may mắn tự tìm ra lối thoát của kiếp nghèo và tệ nạn xã hội. Các em cũng sẽ ý thức được phẩm giá quý báu của con người, nhất là con của Thiên Chúa.

Ban Giáo Dục chúng em là những Cursillistas đang cố gắng sống Ngày Thứ Tư một cách cụ thể như Thầy Chí Thánh đã dạy: **“Ta bảo thật các người: Mỗi lần các người làm như thế cho những anh em nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy”** Mt. 25:40

Chúng em thiết nghĩ: Thăng tiến giáo dục là một cách thăng tiến giáo hội và xã hội hữu hiệu nhất.

Sau đây chúng em xin mời quý anh chị nhìn hình ảnh 8 học sinh đã được bảo trợ đăng trên web (*xin xem hình trang kế tiếp*).

Thưa quý anh chị, trong niên khóa năm 2009-2010, ban Giáo dục của chúng em đã được Ân Nhân bảo trợ 8 học sinh nghèo thuộc tỉnh Đồng Nai; trong đó có 2 em không công giáo. 6 em được bảo trợ từ cô chú, bác, anh chị Cursilista của chúng ta trong phong trào San Jose J J J

Số tiền quý ân nhân giúp cho chương trình Giáo Dục/cấp học bổng đã được trao 100% đến tận tay gia đình các em và chúng em đã nhận được chữ ký xác nhận của phụ huynh. Ban Giáo dục/ học bổng cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý cha, quý Sơ ở VN bằng nhiều cách như: thăm hỏi, theo dõi việc học và khích lệ các em học sinh đã được bảo trợ. Cha chánh xứ, giáo xứ Đại An và Duyên Lãng đã dâng lễ tạ ơn và kêu gọi giáo dân cùng cầu nguyện cho những thành viên của Dự Án Chân



Trời Mới Hoa Kỳ và những ân nhân.

Chúng em trong New Horizon USA Project làm việc trong tình thương yêu và cầu nguyện.

“Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em”, vì chúng em tin rằng phục vụ bằng bàn tay và khối óc trong tinh thần hiệp nhất, chúng ta có thể thực hiện một bước tiến đáng kể trong **“Phúc Âm Hóa Môi Trường/ Sống Ngày Thứ Tư”**.

Dự án của chúng em còn trong thời kỳ phôi thai, quá nhỏ bé nên rất cần đến sự chỉ bảo của quý cha, quý soeurs, quý cô chú bác và anh chị em. Chúng em thầm mơ ước rằng, nếu chúng em là những thành phần “Tiền tuyến của phúc âm”, có nghĩa là chúng em trực tiếp liên lạc với người nghèo còn quý anh chị là những thành phần “Hậu phương” có nghĩa là quý anh chị nắm lấy tay chúng em bằng lời cầu nguyện, dâng những hy sinh lúc đau ốm, hoặc bằng những hỗ trợ tài chánh tùy khả năng của mình thì dự án tông đồ New Horizon USA/Chân Trời Mới sẽ nối kết chúng ta gần nhau hơn trong Trái Tim Thầy Chí Thánh. Nghĩ đến ước mơ đó, chúng em thấy vui quá.



Đặng Quốc Bảo

Số Ký Danh: DN100001
 Giới: Nam
 Sinh Năm: 1995
 Học Lớp: 7
 Tỉnh: Đồng Nai
"Em muốn học xong trung học và muốn được cha mẹ yêu thương."



Nguyễn Thị Chiến

Số Ký Danh: DN100002
 Giới: Nữ
 Sinh Năm: 1998
 Học Lớp: 5
 Tỉnh: Đồng Nai
"Em muốn thành cô giáo. Em thích các em nhỏ lắm."



Nguyễn Thị Thùy Linh

Số Ký Danh: DN100003
 Giới: Nữ
 Sinh Năm: 1998
 Học Lớp: 5
 Tỉnh: Đồng Nai
"Em muốn vào đại học và trở thành y tá. Em muốn làm cho cha mẹ vui"



Đặng Văn Ngà

Số Ký Danh: DN100004
 Giới: Nam
 Sinh Năm: 1998
 Học Lớp: 5
 Tỉnh: Đồng Nai
"Em muốn học càng nhiều càng tốt, em muốn giúp đỡ cha mẹ và dạy các em nghèo biết làm toán."



Hà Đức Phúc

Số Ký Danh: DN100005
 Giới: Nam
 Sinh Năm: 2001
 Học Lớp: 2
 Tỉnh: Đồng Nai
"Em mong biết đọc thật giỏi và khi lớn lên em muốn giúp đỡ cha mẹ."



Trần Thị Mỹ Tiên

Số Ký Danh: DN100006
 Giới: Nữ
 Sinh Năm: 1996
 Học Lớp: 8
 Tỉnh: Đồng Nai
"Em muốn học xong trung học hoặc đại học."



Đào Hoàng Lâm

Số Ký Danh: DN100007
 Giới: Nam
 Sinh Năm: 1994
 Học Lớp: 9
 Tỉnh: Đồng Nai
"Em muốn học xong trung học hoặc đại học và kiếm được việc giúp đỡ Ba Mẹ."



Nguyễn Thành Phong

Số Ký Danh: DN100008
 Giới: Nam
 Sinh Năm: 1997
 Học Lớp: 6
 Tỉnh: Đồng Nai
"Em muốn học xong trung học hoặc đại học."

Chúng em đang liên lạc với các Sơ bên Vn để chuẩn bị giúp học bổng cho học sinh nghèo ngoài bắc, niên khóa 2010 và 2011. Sau khi hai bên thoả thuận làm việc chung, các Sr sẽ bắt đầu đi thăm những gia đình nghèo rồi gửi hồ sơ cũng như hình ảnh qua cho New Horizon USA Project. Chúng em sẽ post lên website để tìm ân nhân.

Trong tình gia đình, chúng em muốn chia sẻ một công thức Sống Ngày Thứ Tư này và thân mời quý anh chị hãy tham gia với chúng em trong vai trò "Yểm Trợ". Người góp công, người góp của làm thành nhiều bàn tay "Tình Thương", có thể lau khô những giọt nước mắt nóng ngậy thơ của những em hằng ngày thềm bữa cơm no, thềm có cây bút, quyển vở để đến trường.

Đây là một thí dụ điển hình mà Sr Minh Tâm bên VN cho chúng em biết. Có một gia đình kia quá nghèo, sống nhờ trên đất rừng cao su tỉnh Đồng Nai, họ không đủ ăn, ông bố quá buồn nên vợ để dành được đồng nào chưa kịp mua gạo thì ông ấy đòi bằng được để uống rượu. Ông ta say và đã đâm đầu vào xe, phải đi nhà thương. Từ ngày New Horizon USA Project gửi tiền của ân nhân về bảo trợ đưa con gái đi học, các Sr đến nhà thăm hỏi thường xuyên và theo dõi việc học của em gái đó cũng như khuyến khích người cha đi làm và không nên uống rượu. Bây giờ người cha thấy con gái học giỏi, đem bằng khen ở trường về nên từ từ bỏ rượu, đi làm nuôi gia đình. Người mẹ vẫn tiếp tục chăn bò cho chủ đất.

Xin mời quý anh chị vào website www.newhorizonusa.org để biết thêm chi tiết, có hình ảnh của 8 em đã được bảo trợ kèm theo những ước mơ, nụ cười của mỗi một em khi nghĩ đến “Mình có một tương lai”.

Thưa quý anh chị, có lần em đã thầm nói với Chúa: “Chúa ơi, mỗi lần ai giúp người nghèo qua New Horizon USA Project là họ bỏ tiền vào nhà bank Nước Trời đó, Chúa và Mẹ đếm và giữ dùm họ nha”. Anh chị thấy chúng em khôn chưa, dám “Mở nhà bank trên nước trời” cho người nghèo, chúng em cũng thân mời quý anh chị cùng đầu tư vào nhà bank đó với chúng em nữa.

Mọi liên lạc, tìm hiểu hay muốn bảo trợ các em cho niên khóa mới, xin email về contact@newhorizonusa.org, hoặc cho education@newhorizon.org, sẽ có “Thiên Thần của người nghèo” hồi âm; hoặc gọi cho em ở số phone # 408-373-2518.



Hy sinh vì yêu:

Trong những ngày trời giá lạnh như thế này mỗi buổi sáng nếu quý anh chị ghé thăm Starbuck với ly café nóng trên tay, giá mỗi ly khoảng \$3.75. Nếu trong một tuần quý anh chị hy sinh bỏ đi một ly café thì có thể giúp cho 7 em học sinh được cơ hội cắp sách đến trường một ngày. Vì mỗi em chỉ cần 50 cents cho một ngày để được đi học.

Thay vì bảo trợ một học sinh, quý anh chị hay một nhóm, một De Curia cũng có thể yểm trợ vào “Quỹ chung/ General Fund”, một lần hay nhiều lần \$10, \$20, \$50 hoặc nhiều hơn nữa vì \$1 USD cũng giúp mua được chút ít dụng cụ học sinh hay chúng em dùng để chi cho lệ phí khi gửi tiền về Việt Nam

Mùa thuế sắp đến, chúng em sẵn sàng chuyển quà (\$) của anh chị cho người nghèo qua New Horizon USA Project. Chúng em cũng sẽ gửi tax statement trong thư cảm ơn để quý anh chị được trừ thuế.

Giáo dục là chìa khóa để người nghèo thoát ra khỏi cửa “nghèo đói”. Vậy chúng em cảm ơn quý anh chị đã, đang và sẽ cùng chúng em làm thật nhiều loại chìa khoá đó để biểu tặng những người thiếu may mắn.

Câu nguyện kết:

Trong Mùa Tạ Ôn năm nay, chúng con xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho tình yêu của chúng con. Xin tiếp tục dùng tất cả chúng con như Sứ Giả Hy Vọng của phong trào Cursillo San Jose. Ước chi Thầy và quý anh chị em là trái tim, còn chúng con, thế hệ trẻ là chân tay của một Nhiệm Thể Yêu Thương. Amen.

Ban Giáo Dục - Dự Án Chân Trời Mới Hoa Kỳ/ New Horizon USA Project xin chân thành cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý anh chị em đã lắng nghe lời chia sẻ của chúng em. De Colores

www.newhorizonusa.org

Thánh Cecilia Bồn Mạng Của Tôi

Thoang thoàng hương thơm rộn tiếng đàn
Cung đàn hợp xướng hội liên hoan
Tung bùng hoa nở trên phím nhạc
Trăng sang hoa đang đẹp thế trần

Một người thiếu nữ dáng thon thon
Thức tỉnh đời hoa, độ xuân tròn
Môi hồng son phấn trên nhung lụa
Đâu có bền lâu hỡi thế trần

Cuộc đời vô nghĩa kiếp phù du
Địa ngục trần gian kiếp ngục tù
Lâu đài điện ngọc xây trên cát
Có nghĩa gì đâu hỡi cuộc đời

Môi thắm đời hoa có tiếc chi
Gông cùm giết chết tuổi xuân thì
Làm sao giết được linh hồn nhĩ?
Thiên thần đón rước thánh Cêci



Thơ

Thoang thoàng hương thơm rộn tiếng đàn
Cung đình hợp xướng hội liên hoan
Muôn vàn thần thánh dâng vương miện
Thánh cả Cêci đẹp tuyệt trần

CECILIA PHƯỢNG NGUYỄN

Tinh Thần Phục Vụ Gian Hàng Trưng Thu



Mỗi năm, nhóm Ra Khơi lại có dịp buôn bán Gian hàng Trưng Thu trong khuôn viên nhà thờ Saint Patrick. Đây là năm thứ 4, nhóm Ra Khơi buôn bán để gây quỹ giúp những người nghèo, những người kém may mắn. Trước khi khai trương Gian hàng, mọi công việc đã được chuẩn bị cách đó hơn 1 tháng. Quý Anh Chị rất tích cực đóng góp ý kiến ví dụ những loại Food nào sẽ được bán và những loại

Food nào thì không nên bán.

Và rồi tất cả mọi người đều đồng ý bán nhiều mặt hàng food khác nhau để thu hút người mua, nhưng mặt hàng chính yếu để bán là thịt nướng xâu. Sau nhiều năm buôn bán, có thể nói là thịt nướng là nguồn thu lợi chính yếu nhất cho Gian hàng so với nhiều loại food khác. Tất cả các Anh Chị trong nhóm Ra Khơi mỗi người một tay, người góp công, người góp của để cho việc khai trương Gian hàng bắt đầu.

Buổi sáng thứ 7, ngày khai

trương Gian hàng, mặc dù còn rất sớm nhưng không khí trong khuôn viên nhà thờ Saint Patrick đã thật sự là sôi động. Các Cô, Chú, Bác trong nhiều hội đoàn khác đã chuẩn bị căng lều, sắp xếp bàn ghế và gian hàng. Nhóm Ra Khơi thì cũng không kém, cũng vội vàng căng lều, treo bảng hiệu và sắp xếp ghế bàn. Từng chuyên hàng được mang xuống xe và chuyển vào bên trong Gian hàng. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều bắt tay vào công việc. Có lẽ vì quen thuộc với công việc của những năm trước,

nên việc vận chuyển và sắp xếp Gian hàng diễn ra thật nhanh. Mỗi người một tay, từng món hàng được bày lên trên bàn, nào xôi, gói cuốn, bánh bò, bánh khúc, chè 3 màu, trà thái Tất cả đều được bày trên mặt bàn trông thật là đẹp mắt và hấp dẫn. Các Chị thì bận rộn với công việc buôn bán, kêu mọi người ủng hộ Gian hàng, các Anh với việc khó nhọc hơn là nướng thịt. Thời tiết hôm đó thật là nóng hơn 90F, từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên 2 gò má của các Anh Chị. Tuy nhiên, những giọt mồ hôi đó không thể nào cản trở công việc của mọi người, tinh thần phục vụ đã giúp mọi người vượt qua với những tiếng cười lâu lâu phá lên xen lẫn. Bác Kim, Cô Tuyết, Cô Kim, Cô Tú cũng lăn xả vào giúp nhóm trẻ làm việc. Các Cô rất là khéo tay, đã tạo ra những chiếc gói cuốn thật là xinh xắn và hấp dẫn. Bác Kim, bậc trưởng lão, cũng trở tài hướng dẫn cách nướng thịt cho bọn trẻ thấy. Bác chỉ cách nướng thịt sao cho nhanh nhưng hương vị thịt vẫn còn giữ nguyên. Bác cũng không ngần ngại xắn tay áo lên vào giúp bọn trẻ nướng thịt. Hình ảnh cảm động nhất là Bác còn làm trò hề để dụ trẻ em mua những chiếc lồng đèn trung thu hình con cá, con chim.... Chắc có lẽ tài diễn xuất của Bác quá hay, nên số lồng đèn đều được bán hết. Từ người lớn đến người bé đều hoà chung nhịp điệu làm việc, khoảng cách tuổi tác giữa bọn trẻ với các Cô Chú Bác thu ngắn lại. Chính tinh thần phục vụ đã làm cho khoảng cách đó thu hẹp lại hơn bao giờ hết.

Quay trở lại Gian hàng, các Cô và các Chị vẫn bận rộn với công việc buôn bán. Trong khi đó, các Anh vẫn bận rộn với công việc nướng thịt. Cô Kim thương cho nhóm trẻ bằng cách phục vụ món bún thịt bò xào. Woai, món bún thịt bò xào thật là ngon. Dưới cái nóng oi bức này, món bún lại trở nên ngon hơn và rất là hợp gu mọi người. Sau khi mọi người ăn xong, tất cả lại quay về nhiệm vụ riêng của mình. Thời điểm quan trọng để bán được nhiều food nhất là buổi chiều, nhất là thời gian sau khi Thánh lễ kết thúc. Thời gian này mọi người sẽ bắt đầu cảm thấy đói bụng và bắt đầu tìm



mua thức ăn. Vì vậy, tất cả Food đều được chuẩn bị và làm sẵn để đón chào thời điểm quan trọng này.

Càng về chiều, mọi người càng thấm mệt vì công việc và thêm cái nóng mùa hè oi bức. Nhưng chính vì tinh thần phục vụ, tinh thần tuổi trẻ đã giúp mọi người quên đi cái mệt, cái nóng để tiếp tục với công việc đang làm. Lâu lâu, lại có dịp cho mọi người cười phá lên vì cách tính toán sai sót khi trả lại \$\$ cho người mua. Vì cũng đúng thôi, đa số các Anh Chị là những người đi làm hăng xường, ít khi có dịp buôn bán mà lại tiếp xúc việc trao đổi \$\$\$.

Và rồi thời khắc bán hàng đã tới, sau khi Thánh lễ kết thúc, mọi người đổ xô đi mua food. Tất cả các Anh Chị trong nhóm Ra Khơi đều phải tham gia vào bán hàng. Công việc bây giờ là bán và bán, bán làm sao cho hết food thì càng tốt. Như vậy sẽ có thêm nhiều \$\$\$ cho người nghèo. Các Cô, Chú, Bác và các Anh Chị trở hết tài nghệ buôn bán ra kêu gọi mọi người mua food. Trong số những người ghé thăm Gian hàng, có nhiều Cô Chú Bác trong Phong trào đến ủng hộ và cũng muốn thưởng thức tài nghệ chế biến food của nhóm Ra Khơi như thế nào?.

Sau 1 tiếng đồng hồ buôn bán sôi động, từng lớp người bắt đầu thưa dần, số người đến hỏi food cũng ít dần. Giáo xứ bắt đầu kêu gọi các Gian hàng chuẩn bị thu xếp và dọn dẹp để có thể hạ lều xuống. Bây giờ là thời điểm thu dọn và vệ sinh sạch sẽ để trả lại khuôn viên cho Giáo xứ. Tới phút này, mọi người ai cũng đã thấm mệt sau một ngày dài làm việc, hò hét mời chào và nướng thịt. Nhưng rồi mọi người xúm lại và công việc dọn dẹp cũng diễn ra thật là nhanh chóng.

Gian hàng đã kết thúc mà không có điều gì đáng tiếc xảy ra, mọi công việc diễn ra tốt đẹp. Điều này chỉ có thể xảy ra, chính là nhờ tinh thần phục vụ cao của các Cô, Chú, Bác và các Anh Chị. Cũng xin mượn bài viết này để nói lên lời cảm ơn chân thành đến những Cô Chú Bác đã ủng hộ food, công sức, và vật chất để giúp Gian hàng buôn bán như Cô Tuyết, Cô Vui và nhóm Teresa, Cô Kim, Cô Mỹ (food donation), Bác Kim, Bác Thâm, Bác Hùng (vật chất). Cũng không quên, xin cảm ơn Cha Linh Hướng Phong Trào, quý Bác và quý Anh Chi trong VPDH đã cho phép nhóm Ra Khơi có được cơ hội buôn bán này.

Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã cho mọi người chúng con có dịp phục vụ trong tiếng cười. Cảm ơn tất cả mọi người để cùng hát lên bài hát “Tinh Thần Phục Vụ”.



NHẬT TIẾN

THƯ TÍN VP TRUNG ƯƠNG THÁNG 12, 2009

“NĂM THÁNH LINH MỤC” 19-6-2009 - 19-6-2010

Lm Einer R. Ochoa, LM Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc



Đây là tin mừng cho Giáo Hội Công Giáo và cho tất cả chúng ta trong PT Cursillo, Năm Thánh Linh Mục đã được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tuyên bố ngày 19-6-2009, nhân Lễ Trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm Thánh sẽ chấm dứt ngày 19-6-2010 tại Roma với sự tham dự của một số đông linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày 4-8-2009, ĐTC Bênêđictô XVI đã tuyên bố Thánh Gioan Vianney Cha Sở Làng Ars (Pháp Quốc) là Thánh Quan Thầy của các linh mục khắp thế giới, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày Thánh Nhân qua đời.

Đây là một năm đặc biệt dành cho các linh mục để thăng tiến trong ơn gọi nên thánh của mình bằng cách canh tân đời sống tâm linh và quyết tâm thực thi sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho các ngài; đó là việc công bố Tin Mừng Ôn Cứu Độ cho toàn thể nhân loại đã được Chúa Giêsu hoàn tất qua cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Người. Như ĐHY Claudio Hummes, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Giáo Sĩ đã nói, “ Năm Thánh Linh Mục phải được thực hiện một cách đặc biệt, một năm cầu nguyện do các linh mục, với các linh mục và cho các linh mục.” Đối với giáo dân sự kiện ấy có nghĩa là thăng tiến trong đời sống tâm linh với các linh mục của mình trong cơ hội đặc biệt này bằng cách cầu nguyện và hoạt động cho các ngài, và với các ngài, bởi vì tất cả chúng ta cùng được gọi nên thánh như Thiên Chúa là Đấng Trọn Lành.

Như vậy cũng thật thích hợp khi suy nghĩ một cách đặc biệt về thiên chức linh mục trong Luật Thời Xưa, bí tích Truyền Chức Linh Mục, Chúa Giêsu vị linh mục tối cao đời đời, sứ vụ của thiên chức linh mục và tính cách tư tế của giáo dân.

Thiên Chúa đã chọn Do Thái là “một Vương Quốc của các linh mục và một quốc gia thánh thiện” (Ex 19:6). Dòng tộc Lêvi đã được tuyển chọn để phụ trách phụng vụ tế lễ trong Đền Thờ. Các vị tư tế hay linh mục của thời Cựu Ước đã được chỉ định để thi hành thay cho nam giới trong tương quan với Thiên Chúa, để dâng hiến lễ vật và các việc hy sinh vì tội lỗi của họ và của người dân. Nhưng chức tư tế đã không mang lại sự cứu độ ngay cả với những của lễ tế hy sinh đã được dâng hiến liên tục. Tuy nhiên, chỉ có Chúa Giêsu Kitô của Giao Ước Xưa mới hoàn tất sự cứu độ ấy bằng cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Người. Chức tư tế của Giao Ước Xưa báo trước mục vụ truyền chức của thời Tân Ước.

Thiên chức linh mục là bí tích do Chúa Kitô thiết lập trong bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu, trong đêm bị phản bội, đã dâng hiến bánh và rượu cho các môn đệ, nói với họ bánh ấy là mình của Người và rượu ấy là máu của Người, và bảo các môn đệ hãy ăn mình và uống máu Người và hãy làm việc này để nhớ đến Người. Qua cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của mình, Chúa Giêsu

Kitô đã trở nên vị Linh Mục Cao Trọng Đồi Đồi, đã dứt khoát hiến dâng mạng sống mình trên Thập Giá cho toàn thể nhân loại. Thánh Lễ Misa nhắc nhớ sự hy sinh của Chúa Giêsu. Trong Năm Thánh Linh Mục này, điều vô cùng quan trọng là hãy suy niệm về sự thông phần của tất cả chúng ta, cả giáo sỹ lẫn giáo dân trong Thiên Chức Linh Mục Đồi Đồi của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

Thiên chức Linh Mục Đồi Đồi của Chúa là chỉ về ơn cứu độ Người giành được cho chúng ta bằng việc Chúa nhập thể, bằng chính đời sống, bằng cuộc Thương Khó, cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa. Người nhập thể vào cung lòng đức Trinh Nữ Maria để mang lấy xác thịt chúng ta và trở thành một con người giữa chúng ta. Người loan báo Tin Mừng Vương Quốc bằng cách cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa Cha qua tình yêu của chính Người dành cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu hạ mình xuống để trở nên tôi tớ của mọi người. “Con Người” từ bỏ chính mình để vâng phục Thiên Chúa Cha và hòa giải chúng ta với Chúa Cha, chịu chết trên Thập Giá để cứu chuộc chúng ta. Người nói với chúng ta Người đến để phục vụ chứ không để được phục vụ (Gioan 21:17). Người dạy chúng ta giá trị của sự đau khổ và kêu gọi chúng ta đến với Người để được nghỉ ngơi trong Người bằng cách vác thập giá của chính mình và bảo chúng ta rằng ách của Chúa thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Chúa làm cho chúng ta trở thành bạn hữu thân thiết của Người và đưa chúng ta đến cùng Cha của Người. Chúa cho chúng ta hy vọng trong các mối Phước Thật. Người bảo chúng ta liên kết với Người để được sống và sống sung mãn. Chúa làm cho chúng ta thành một quốc gia thánh, một dân tộc tư tế thánh thiện, chia sẻ thiên chức linh mục tư tế đồi đồi của Người như Thánh Kinh xác nhận *“Điều ấy đã xảy ra không phải là không có lời thề. Một đảng, các tư tế thuộc Giao Ước Xưa, tức Lê-vi, đã trở nên tư tế mà không có lời thề; còn Chúa Giêsu khi trở nên tư tế, thì lại có lời thề của Đấng nói với Người: Thiên Chúa đã thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: Muôn thuở Con là Thượng Tế đồi đồi, thuộc dòng tộc Melkisédéc”* (Do Thái 7:20-21).

Mười hai tông đồ là những linh mục hay tư tế đầu tiên của Bộ Luật Mới được truyền dạy để duy trì việc tưởng nhớ buổi Tiệc Ly trong Thánh Lễ, và tha thứ tội lỗi. Thiên chức Linh Mục hay Tư Tế có hai phẩm trật: phẩm trật trường lão (tức giám mục) và phẩm trật tư tế (linh mục), đứng thứ nhì trên phẩm trật phó tế.

Các giáo dân chia sẻ thiên chức Linh Mục của Chúa Giêsu Kitô do bí tích Rửa Tội của họ. Họ dâng hiến chính mình cùng với linh mục/tư tế và Chúa Giêsu Kitô là Linh Mục Cao Cả đồi đồi như của lễ tế hy sinh cho Thiên Chúa Cha Đồi Đồi trong nghi thức Phụng Vụ Thánh Thể, và chia sẻ đời sống ân sủng thông qua các nhiệm tích khác.

Năm nay công hiến cho các linh mục và giáo dân cơ hội để được nhận lãnh ơn toàn xá hay ơn đại xá. Toàn xá là gì? Đó là một ơn sủng có thể tha thứ mọi hình phạt ở đời này do tội đã được tha thứ miễn là không còn dính dáng đến tội, kể cả tội nhẹ. Ba điều kiện ngoại tại đòi buộc là: phải xưng tội vài ngày trước hoặc sau ngày lãnh ơn toàn xá, phải rước Lễ, và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Nếu những điều kiện này không được chu toàn thì chỉ nhận được ơn đại xá mà thôi. Ơn toàn xá chỉ có thể nhận một lần trong một ngày.

Ơn toàn xá đã được ban cho trong ngày đầu tiên của Năm Thánh Linh Mục, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày Thánh Gioan Maria Vianney tạ thế (ngày 4 tháng 8), trong các ngày thứ Năm đầu tiên của 5 tháng đã qua và cũng sẽ được ban trong những ngày thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng còn lại, và vào ngày cuối cùng của Năm Thánh Linh Mục, đó là ngày 19 tháng 6 năm 2010 “cho tất cả các giáo hữu thật sự ăn năn hối cải, trong một thánh đường hay nhà nguyện, thành tâm tham dự Thánh Lễ Misa, rước Lễ, và cầu nguyện cùng Chúa Giêsu Kitô Thầy Cả Đồi Đồi cho các linh mục của Giáo Hội, và thực hiện bất cứ việc lành nào khác trong ngày đó, hầu Chúa có

thể thánh hóa và đào luyện các ngài phù hợp với Thánh Tâm Chúa”, miễn là “các ngài đã ăn năn và đền hết các tội lỗi của mình qua bí tí hòa giải và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha.”

Ơn toàn xá cũng sẽ được ban cho các vị cao niên, những kẻ đau ốm và tàn tật phải ở trong nhà, là những kẻ “với tâm trí xa lánh mọi tội lỗi và có lòng muốn hoàn tất ba điều kiện thông thường càng sớm càng có thể”, đọc kinh vào những ngày nói trên “để xin thánh hóa các linh mục và thành tâm dặng mọi bệnh tật và những thử thách gay go trong cuộc đời của mình cho Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.”

Ơn đại xá được ban cho mọi giáo hữu mỗi khi họ tận tình đọc năm kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh, hoặc một kinh nào khác đã được chấp nhận cốt để cho ý chí này “vinh danh Thánh Tâm Chúa Giêsu, để xin nhậm lời cho các linh mục được bảo toàn trong đức khiết tịnh và đời sống thánh thiện.”

Ơn toàn xá sẽ được ban cho “các linh mục thật lòng ăn năn hối cải”, có thể được áp dụng cho chính các linh mục, hoặc cầu bầu cho những người anh em đã qua đời, khi mà “trong bất cứ ngày nào, thành tâm đọc ít nhất là Kinh Sáng hay Kinh Chiều trước Thánh Thể, được trưng bày để mọi người thờ phượng hay được giữ trong nhà tạm, và những người, noi gương Thánh Gioan Maria Vianney dặng chính mình với tâm hồn sẵn sàng và rộng lượng để lãnh nhận các phép bí tích, như là Bí Tích Hòa Giải.” Điều cần thiết là họ phải “theo đúng những quy luật hiện hành, như đi xưng tội, tham dự Tiệc Thánh Thể và cầu nguyện theo các ý chỉ của Đức Giáo Hoàng.”

Ơn đại xá được ban cho các linh mục, các vị này cũng có thể áp dụng cho những anh em linh mục đã qua đời mỗi khi các ngài thành tâm đọc những kinh nguyện được chính đáng chấp thuận hầu có thể sống một đời sống thánh thiện và thi hành những chức vụ được giao phó cho mình một cách lành thánh.

Chúng ta cảm ơn ĐGH Bê-nê-đi-cô XVI đã ban cho năm nay làm Năm Thánh Linh Mục và dành cơ hội đặc biệt này để cầu nguyện cho các ngài và cùng với các ngài cầu cho các linh mục được thánh hóa và cả chúng ta nữa qua các ơn toàn xá và đại xá, và các việc lành chúng ta làm. Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu Kitô là Thầy Cả Đời Đời đã cho Giáo Hội những vị đã được chọn trong số các giáo hữu để chia sẻ thiên chức linh mục đời đời của Chúa, trở thành những linh mục được tấn phong bằng cách làm cho các ngài trở thành những người cộng tác đặc biệt của Chúa trong chương trình cứu độ của Chúa, lo lắng săn sóc cho những anh chị em của các ngài. Chúa làm cho các ngài trở nên những kẻ bắt cá, những kẻ chữa lành, những tiên tri, và thầy dạy. Chúng ta tôn kính các linh mục được vinh dự cất nhắc lên bậc thánh, trong số đó vị Quan Thầy của các Linh Mục là Thánh Gioan Maria Vianney, Thánh Augustinô, Thánh Gioan Bosco, Thánh Alfonsô Liguori, Thánh Đominicô, các Tiên Sỹ Hội Thánh, các vị anh hùng, các nhà truyền giáo, các giáo hoàng, các giám mục, các linh mục khiêm nhường, và đông đảo những vị khác nữa. Đặc biệt chúng ta tôn vinh tất cả các linh mục hiện tại của chúng ta là những kẻ âm thầm và khiêm cung chu toàn công việc mục vụ của mình trong các giáo xứ, các tu viện, các trường học, các đại học, các phong trào, và trong những tổ chức phục vụ dân Chúa từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi nghỉ yên trong mồ như là những kẻ ban phát các bí tích và những tác nhân của ơn thánh và tình yêu đa dạng của Thiên Chúa.

Quả thật đây là một cách thức tuyệt hảo Thiên Chúa bày tỏ việc chia sẻ thiên chức linh mục đời đời của Chúa với tất cả chúng ta. Đây là tình yêu của Chúa và của Thiên Chúa Cha tạo cho Chúa Giêsu Kitô nhập thể trong cung lòng Đức Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và trở nên một con người giữa chúng ta. Chúa Giêsu đến để mang cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha qua tình yêu và tình bạn tuyệt vời “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, bởi vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Trái lại, Thầy gọi các con là bạn hữu, bởi vì những gì Thầy biết được bởi Chúa

Cha thì Thầy cho chúng con biết.” (Gioan 15:14-16). Được xác tín về tình yêu của Chúa, chúng ta đã quyết tâm sống trọn vẹn như các Kitô hữu đích thực và chia sẻ tình yêu ấy với những anh chị em chúng ta, mà nhờ tình bạn đem họ đến cùng Chúa Giêsu. Và như Chúa Giêsu đã hiến dâng đời sống của mình cho Chúa Cha trên thập giá như của lễ hy sinh cho chúng ta được ơn cứu chuộc cho nên chúng ta vác lấy thập giá của chúng ta để theo Chúa và liên kết những sự hy sinh của chúng ta với sự hy sinh của Chúa vì phần rỗi của chúng ta và của các anh chị em chúng ta.

Đây là một Năm cho các Linh Mục, một Lễ Đại Xá cho các Linh Mục. Chúng ta được mời gọi sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo trong năm nay một cách thật đặc biệt bằng những lời cầu nguyện và những việc lành cùng với các ngài và cho các ngài trong khi chúng ta khiêm nhường tiên bước trong suốt Ngày Thứ Tư nhờ Chúa Giêsu Kitô dẫn dắt chúng ta về nhà Cha.

De Colores!

Đức Mẹ Guadalupe, Quan Thầy Mỹ Châu, Cầu cho chúng con!

Thánh Phalô Tông Đồ, Quan Thầy Phong Trào Cursillo, Cầu cho chúng con!

LÃNH ĐẠO TRONG PT CURSILLO

Hai Thư Tin VPTU vừa qua có hai bài viết về Lãnh Đạo. Trong Thư Tin Tháng Tám có một bài tổng quát về “Lãnh Đạo trong PT Cursillo”. Trong Thư Tin Tháng Mười chúng ta thấy bài “Ôn Gọi Lãnh Đạo – một Ôn Gọi.” Trong bài viết này chúng tôi bàn riêng về những vai trò và trách nhiệm của một người lãnh đạo trong PT Cursillo.

Một Cursillista Lãnh Đạo

Trong bài Rollo Lãnh Đạo có câu này: trong Kitô giáo, những người lãnh đạo là những kẻ đã nghe tiếng Chúa Kitô gọi, cương quyết dấn thân vào hoạt động tông đồ có khả năng ảnh hưởng những kẻ khác hướng dẫn họ gặp gỡ Thiên Chúa.

Vi thế, một Cursillista lãnh đạo là một tông đồ nhiệt thành; một người dốc hết khả năng mình vào việc phục vụ Chúa Kitô. Như ĐGH Piô X đã thốt lên, “Họ phải là những người Công Giáo trưởng thành, xác tín về đức tin, vững vàng đi theo con đường của Đạo Chúa, chân thành tận hiến cho Giáo Hội, và đặc biệt cho Tòa Thánh và cho Đảng Đại Diện của Chúa Kitô trên trần gian này; họ phải là những người có lòng đạo thật sự, có nhiều nhân đức, có những thói quen trong lành, có một đời sống chẳng có điều gì đáng trách, khiến cho họ khi phục vụ sẽ nên gương sáng có hiệu quả cho mọi người” (Thánh Piô X, The Firm Proposal - Quyết Nghị).

LM Frank S. Salmani, trong Lời Bạt cuối sách của ngài “Những Người Môn Đệ CHÚA SAI ĐI”, đã viết, “Nếu chúng ta xác tín rằng chúng ta được gọi để làm người lãnh đạo trong PT Cursillo, chúng ta phải hiểu, tiếng gọi ấy giống như bất cứ tiếng gọi nào khác cũng đều là một ơn gọi, chứ không phải cái chúng ta chọn. Chúa chọn chúng ta. Chấp nhận tiếng gọi ấy có nghĩa là thực hiện sự cam kết gắn bó với Chúa và với việc Chúa. Sự cam kết ấy đòi hỏi chúng ta hướng ý chí chúng ta vào những gì Chúa muốn chúng ta thực thi. Điều ấy có nghĩa là chúng ta phải là những người quản gia có trách nhiệm, biết chia sẻ cho thế giới thời giờ, tài năng và kho tàng của chúng ta. Nếu chúng ta nhận lãnh nhiệm vụ làm người lãnh đạo Cursillo, thì cũng hàm ý rằng nhiệm vụ ấy phải là nhiệm vụ tông đồ hàng đầu của chúng ta. Không phải ai cũng được gọi để làm hết mọi thứ đâu. Chúng ta không được gọi để làm mọi việc, nhưng một khi chúng ta đã chấp nhận thách đố nào thì hãy tập trung chú tâm vào thách đố ấy.”

Chúng ta cần tìm những cách để duy trì sự quyết tâm của chúng ta. Trước hết, chúng ta cần hoạt động liên tục gia tăng tiến trình hoán cải của chúng ta, nhất là khi chúng ta lãnh nhận một vai trò lãnh đạo Cursillo. Hoán cải không phải là điều mà ta có thể nói rằng “Tôi đã đạt rồi.” Đôi lúc

chúng ta có thể quên rằng việc chúng ta “làm” (làm việc đạo Chúa) có hiệu quả và dễ thực hiện hơn bất kỳ điều gì khi chúng ta ý thức về tình trạng “lạ” (Kitô hữu) và khi việc phục vụ tha nhân (tức yêu thương) của chúng ta đạt “cao độ”. “Điều chúng ta cần đến trước hết là một đời sống vững bền trong cầu nguyện (Sùng Đạo) và học hỏi (Học Đạo). Sùng Đạo (để Nền Thánh) và Học Đạo (để Đào Luyện) giống như là “nhiên liệu” dành cho công cuộc Loan Truyền Phúc Âm và hoạt động tông đồ. Không có một đời sống vững mạnh đặt nền tảng vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ xài hết nhiên liệu rất nhanh chóng. Bao lâu chúng ta dành thời giờ cho việc cầu nguyện và học hỏi, bấy lâu chúng ta vẫn còn có đủ khí cụ chúng ta cần hầu tiếp tục biến cải xã hội” (Sách đã dẫn tr. 175).

Là thành phần lãnh đạo PT Cursillo, một trong những trách nhiệm của chúng ta là bảo toàn tình trạng nguyên vẹn và tinh cách trung thực của PT Cursillo bằng cách ôm lấy và phát huy Ôn Đặc Sùng của các vị sáng lập Phong Trào hay là Ôn Đặc Sùng Hình Thành Phong Trào. Dù chúng ta đang phục vụ trong Trường Lãnh Đạo, là thành viên của Văn Phòng Điều Hành, hay là thành phần của Nhóm Phục Vụ Miền, trách nhiệm như nhau.

Trường Lãnh Đạo & Trách Nhiệm của Thành Viên

Là thành phần lãnh đạo, trách nhiệm của chúng ta trong Trường Lãnh Đạo là tìm cách chú tâm nhiều hơn, dẫn thân nhiều hơn và liên kết nhiều hơn để càng gia tăng việc sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực trong thành phần lãnh đạo của chúng ta, trong PT Cursillo và trong đời sống chúng ta.

Chúng ta cần phải loại bỏ ngay ý nghĩ rằng Trường Lãnh Đạo chỉ để lập kế hoạch tổ chức Khóa Ba Ngày mà thôi, để chuẩn bị các Rollistas và các nhóm trợ tá. Trường Lãnh Đạo không phải là xưởng sản xuất các bài Rollos, hay Rollistas hay các Khóa Cursillos 3 Ngày Cuối Tuần; cũng không phải là trường giáo lý hay một trung tâm nghiên cứu hay học hỏi mục vụ.

Trên hết, Trường Lãnh Đạo là một nhóm người. Một cái gì hiện hữu trước, trong và sau các buổi sinh hoạt (hội họp, gặp nhau). Một cái gì hoạt động bên trong và bên ngoài “Trường”. Trên hết, đó là Kitô giáo thực hành. Đây là sự hiệp nhất và hiệp thông sơ dĩ thực hiện được là nhờ bầu khí đối thoại (một hội nhóm), tại đây tất cả mọi người đều có khả năng và có một cái gì để chia sẻ và để học hỏi, để đặt ra những câu hỏi và để đưa lên những đề nghị. Một bầu khí chân thật, tin cậy, trung thực, tự do, phù hợp (quyền lợi và nghĩa vụ), đa nguyên (trong ơn gọi và địa vị), hiệp nhất trong đa dạng, và khiêm nhường, ích lợi cả cho cá nhân lẫn cộng đồng.

Mỗi ngày, những người lãnh đạo tìm cách:

- Tập trung sự chú ý hơn để những điều căn bản của Kitô hữu đích thực trở thành trung tâm điểm hay cái trục của đời sống họ. Và tâm thức của họ về các Khóa Cursillos cũng là trung tâm điểm hoạt động của họ với vai trò lãnh đạo trong PT Cursillo.
- Quyết tâm hơn, dẫn thân hơn với Chúa Kitô nhân danh Vương Quốc của Chúa ở trần gian và kết hiệp với những người lãnh đạo với nhau, nên một.
- Hăng say làm công việc “thăm dò” và truyền đạt lòng hăng say không biết mệt mỏi.
- Thông cảm với kẻ khác, hiểu biết khả năng và tài ba của nhau và hoạt động phối hợp với nhau. Người lãnh đạo phải sẵn sàng hy sinh mọi thứ, bỏ qua một bên những nhu cầu cá nhân và hưởng thời giờ, tài năng và kho tàng cho công việc của Chúa (Sách đã dẫn trang 170).
- Đo lường nhịp cảm xúc của nhóm hoặc kích động nhóm và những buổi hội nhóm. Phát huy “tình bạn”.
- Chuẩn bị và cải thiện Hội Ultreya. Trường Lãnh Đạo đối với Ultreya tương tự như nhóm trợ tá đối với Khóa Cursillo Ba Ngày. Cư xử trong Khóa Cuối Tuần như thế nào thì

chúng ta cũng cư xử trong buổi Ultreya như vậy, y như chúng ta là trợ tá trong Khóa Học vậy.

- Đốc thúc và chinh đốn lòng hoán cải của những Cursillistas thành phần tạo nên Hội Ultreya.
- Tìm kiếm và thúc đẩy thêm thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo. Một lần nữa Cha Salmani nhắc nhở chúng ta, “Những ai đang ở trong Trường Lãnh Đạo phải tìm thêm nhiều thủ lĩnh mới sẵn sàng cam kết làm việc cho Phong Trào. Các bạn hãy nhớ lại chúng tôi đã giải thích thế nào về sự khác biệt giữa quyền lực và làm cho kẻ khác có khả năng lãnh đạo. Chúng ta tồn tại chỉ để tìm người thay thế chúng ta, chỉ để phát triển nhiều bạn đồng liêu hơn nữa để giúp phục vụ cộng đồng Cursillistas rộng lớn hơn, để hỗ trợ họ làm công việc biến cải các môi trường. Điều ấy cho ta thấy người lãnh đạo Cursillo và các Cursillistas khác nhau như thế nào” (Sách đã dẫn, tr. 98).

Một buổi sinh hoạt thiết yếu của Trường Lãnh Đạo là sự tập hợp của những người lãnh đạo lập thành ba giai đoạn hoặc khối khác nhau của Phong Trào: như Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo, dưới sự hướng dẫn của một Trường Khối, do VPĐH/GP sắp đặt. Tất cả những thành phần lãnh đạo này cùng với Trường Khối sẽ họp với nhau. Một số người sẽ họp với Khối Tiền Cursillo để sinh hoạt với những phân tử khác nhau dính dáng đến Tiền Cursillo; một số khác sẽ làm việc với Khối Khóa Cursillo Cuối Tuần, và nhóm đông hơn sẽ làm việc về những vấn đề liên quan đến Hậu Cursillo. Các ủy ban trong mỗi Khối hay giai đoạn của PT Cursillo sẽ xem xét những hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau của cộng đồng trong mỗi giai đoạn, và làm việc để tìm các giải pháp.

Ví dụ, Khối Tiền Cursillo có thể hoạt động với những ủy ban đặc trách về phân hành bảo trợ và trách nhiệm của người bảo trợ; chuẩn bị cho các khóa sinh, tiếp tục hỗ trợ khóa sinh sau Khóa Học, v.v...; giúp khóa sinh điền và nộp đơn, ấn định ngày khởi sự và hết hạn nộp đơn, v.v.; và lo những hoàn cảnh đặc biệt khác trong giai đoạn hay Khối Tiền Cursillo.

Khối Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần có thể hành động theo nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau của Khóa Học; như tuyển chọn trợ tá, khóa trưởng, chuẩn bị họ và cho họ biết trách nhiệm của họ, v.v... Mặc dù ủy ban này xem ra ăn khách và hấp dẫn nhất, nhưng phải có ít nhân sự hơn hai ủy ban kia.

Ủy ban thứ ba, tức Ủy Ban Hậu Cursillo, sẽ gặp gỡ nhau để đối thoại và hoạt động về tất cả những gì liên quan đến Hậu Cursillo. Đó là các buổi hội Ultreyas, Hội Nhóm Thân Hữu, tổ chức các buổi tĩnh tâm và hội thảo, v.v...

Chúng ta hãy nhớ rằng đây chỉ là một sinh hoạt trong chương trình của Trường Lãnh Đạo mà các thành viên được chia thành những nhóm nhỏ hay ủy ban. Có những sinh hoạt khác trong Trường Lãnh Đạo, nói chung, liên quan đến bất kỳ giai đoạn nào vừa đề cập và những hoàn cảnh đặc biệt của giai đoạn ấy. Không thể nại lý do mình là thành viên của một trong ba ủy ban này để tránh né thi hành bổn phận và trách nhiệm thông thường trong bất kỳ giai đoạn nào của Phong Trào đang cần để ý một cách đặc biệt.

Sau mỗi sinh hoạt hay mỗi lần họp của Trường Lãnh Đạo, thật hữu ích nếu thực hiện được một bản tường trình ngắn về những gì đã được thảo luận và những kết quả đạt được hay những quyết định của nhóm. Bản tường trình ghi chép các đề nghị để trao cho Văn Phòng Điều Hành GP để xem xét và đặt kế hoạch hành động ưu tiên theo nhu cầu địa phương. Điều quan trọng là cần phải có sự liên tục nữa.

Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận – Vai Trò & Trách Nhiệm

Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận (VPĐH/GP) là một nhóm phục vụ. Với tư cách là một tác nhân phục vụ, họ có trách nhiệm bảo toàn và củng cố tâm thức, mục đích và phương pháp căn bản giúp giải thích Phong Trào Cursillo và là đặc điểm của PT. Cơ cấu này không phải là tháp ngà của quyền lực để điều khiển và ra lệnh.

Bản phận của VPĐH/GP có thể ví như công việc của một cảnh sát công lộ, hiện diện để hướng dẫn, chỉ đường và thúc giục xe cộ lưu thông điều hoà; nhưng mỗi người chọn chiếc xe cho mình. Nhân viên cảnh sát không làm phận sự áp đặt việc này.

Những người hình thành VPĐH/GP phải tuân thủ những qui tắc sau đây:

- Phải liên kết với Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (Xin xem Phụ Bản “A” trong sách Cẩm Nang Lãnh Đạo).
- Phải hỗ trợ và tham gia trong cơ cấu Miền;
- Phải Trung Tín với tâm tưởng, bản chất, mục đích và sách lược của Phong Trào;
- Phải tuân giữ Chính Sách PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ và chấp hành Cơ Cấu Miền;
- Phải sử dụng tài liệu chính thức của PT Cursillo tại Hoa Kỳ (Xin xem Phụ Bản “A” của Cẩm Nang Lãnh Đạo).

Mỗi một VPĐH/GP phải được hình thành bởi những thành phần lãnh đạo như sau:

- Có tiêu chuẩn, đã và đang hướng dẫn,
- Có tinh thần, đã và đang khích lệ cũng như thúc đẩy những người khác;
- Có lòng hăng hái, và đang phục vụ Phong Trào, xuất thân từ các Nhóm Thân Hữu, Ultreyas, hay Trường Lãnh Đạo.

Phong Trào không được phát huy chỉ vì sự kiện duy nhất là thuộc về một Văn Phòng Điều Hành, nhưng chính yếu là nhờ phương cách hòa nhập vào tiêu chuẩn, tinh thần và lòng nhiệt thành của những người trong VPĐH.

Sự phục vụ Giáo Hội trong PT Cursillo, nhờ lòng vào công tác mục vụ thật sự và có hiệu quả, đòi hỏi các thành viên VPĐH phải có:

- một ý thức về Giáo Hội;
- một mối liên hệ thân tình, thường xuyên và thuận lợi với Hàng Giáo Phẩm;
- một mối liên hệ thân tình và đích thực với những người có trách nhiệm về Mục Vụ;
- một sự tiếp xúc thành thật và hào phóng với các phong trào khác, các công việc tông đồ và những đoàn thể của Giáo Hội.

Các Tổ Chức Văn Phòng Điều Hành

- VPĐH phải được tổ chức để trông nom những nhu cầu của giáo phận.
- Cần thiết phải có các thành viên để được thay thế mỗi 2 đến 3 năm.
- Để biết thêm chi tiết khác, xin đọc Chương 7 của Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo.

Việc phục vụ Phong Trào trong giáo phận đòi hỏi:

- Phải biết và phổ biến phương pháp của các Khóa Cursillos và tâm thức của Phong Trào, hầu tâm thức được áp dụng đúng đắn;
- Hướng dẫn và thúc đẩy Phong Trào trong ba giai đoạn của nó;
- Trông nom làm sao để chỉ tổ chức các Khóa Cursillos Cuối Tuần khi cần thiết mà thôi;
- Cố gắng đạt tới việc điều hành Trường Lãnh Đạo thật đúng đắn, bảo đảm tuân hành đúng nhiệm vụ của Trường.

Nhóm Phục Vụ Miền

Nhóm Phục Vụ Miền là một nhóm yểm trợ dẫn thân phục vụ các nhu cầu của mỗi giáo phận trong Miền. Đây là “cánh tay nối dài” của Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) ngay trong các giáo phận của mỗi miền.

Vai Trò và Trách Nhiệm

Nhóm Phục Vụ Miền gồm có một Điều Hợp Viên Miền (ĐHV/Miền), ba thành viên và một vị Linh Hưởng. ĐHV/Miền của mỗi nhóm ngôn ngữ là một thành viên chính thức của VPĐH/TQ có “quyền phát biểu và bỏ phiếu”. Tất cả các ĐHV/Miền, đại diện các nhóm ngôn ngữ khác nhau trong Miền, tạo thành VPĐH/TQ. Họ chính là những người thiết lập, khai triển, xác nhận, và thi hành các văn kiện chính thức của PT Cursillo trong Miền của họ, như là:

- Những Hướng Dẫn về Cơ Cấu Miền
- Nội Quy Điều Hành
- Chính Sách PT Cursillo Toàn Quốc

Nhóm Phục Vụ Miền phải nỗ lực:

- Liên Lạc mỗi VPĐH/GP trong miền của mình để tự giới thiệu và nhờ đó bắt liên lạc và trao đổi với nhau những tin tức và ưu tư về PT.
- Thăm viếng tất cả PT giáo phận trong Miền của mình và thực hành “tiếp xúc cá nhân”.
- Giúp tổ chức tối thiểu một Khóa Hội Thảo mỗi năm trong một giáo phận trong Miền.
- Thường xuyên liên lạc (bằng điện thư hay thư qua bưu điện) qua Bản Tin hằng tháng về những sinh hoạt trong Miền và bất kỳ tin tức liên hệ nào khác.

Nhóm Phục Vụ Miền họp mặt tối thiểu hai lần một năm, trong Mùa Xuân và Mùa Thu, và quyết tâm cam kết tham dự mọi sinh hoạt của PT Cursillo Toàn Quốc.

De Colores!

TÓM LƯỢC NĂM TÀI CHÁNH 2009 (1-10-2008 đến 30-9-2009)

ĐẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC

Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc kỳ 19 tại Đại Học CSUSB (California State University at San Bernardino) đã khởi sự chiều thứ Năm, 30-7-2009 khi trên 650 thành viên PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ đã đến tham dự, có người đến từ miền Tây xa tít tận Hawaii, từ miền Bắc tận Canada, và từ miền Đông tận Miami, Florida. Niềm vui tràn ngập khi bạn hữu quen nhau từ những dịp Đại Hội của các năm trước gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. Những Cursillistas đến lần đầu tiên cũng cảm thấy ấm áp và tình yêu biểu hiện trên gương mặt mỗi khi các Cursillistas tập họp lại với nhau. Những nét chính về Đại Hội đã được tường thuật và phổ biến trên Trang Nhà của PT Cursillo ở địa chỉ sau đây: www.natl-cursillo.org.

OMCC TỔ CHỨC HỘI ULTREYA KỶ IV

Sau phần thảo luận nhóm nhỏ và tường trình với hội nghị tại Đại Hội Cursillo Thường Niên ở San Bernardino, các tham dự viên được thông báo đã đến giờ đón xe buýt đi Anaheim Convention Center Arena tham dự Hội Ultreya kỷ IV, do cơ quan OMCC, một tổ chức điều hành PT Cursillo Hoàn Vũ tổ chức. Hội Ultreya Hoàn Vũ đầu tiên đã diễn ra tại Roma năm 1966, Hội Ultreya Hoàn Vũ kỷ 2 tại Thành Phố Mexico năm 1970, và Hội Ultreya Hoàn Vũ kỷ 3 trở lại Roma, năm 2000. Và Hội Ultreya Hoàn Vũ kỷ 4 lại được tổ chức ở đây, Hoa Kỳ!

Tại Anaheim Convention Center Arena, chúng tôi đã cùng với 5,000 anh chị Cursillistas khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người tràn đầy lòng hăng say và tình yêu Thiên Chúa. Trong khi đó bầu khí rất an bình.

Vị diễn giả chính của Đại Hội là TS Guzman Carriquiry Lecour. Ông đã từng phục vụ trong Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân trong 35 năm, trong thời đại của các Giáo Hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô II, và hiện nay là Bê-nê-đi-cô XVI. Trách nhiệm của TS Lecour bao gồm việc công nhận nhiều đoàn thể của giáo dân, các cộng đồng Hội Thánh, và các phong trào trong Giáo Hội.

Sau đây là một vài điểm chính được chọn lọc từ bài thuyết trình của TS Lecour:

“ Bất cứ ai đã tìm được một điều gì có thật, đẹp đẽ và tốt lành trong đời sống của mình – như kho tàng có thật, viên ngọc quý giá cao – thì vội vàng đem khoe khắp chốn, trong gia đình, nơi làm việc và trong mọi lãnh vực của cuộc đời họ. Điều này đã được ĐGH Bê-nê-đi-cô XVI công nhận trong bài giảng của ngài ngày 3-6-2006. Vì thế, một vài ngày trước đó, trong thông điệp ngày 22-5, ĐTC đã thúc giục các phong trào mang ‘ánh sáng Chúa Kitô đến mọi môi trường xã hội và văn hóa mà các bạn đang sống’ ghi nhớ rằng, ‘lòng hăng hái truyền giáo là bằng chứng của một kinh nghiệm cơ bản của lòng trung thành đối với đặc sủng lúc nào cũng được canh tân; lòng trung thành này vượt trội hơn bất kỳ thái độ rút lui vì mệt mỏi hay ích kỷ.’ ”

Chúng ta lúc nào cũng phải tái khám phá Giáo Hội như một bí tích đâm rễ sâu trong đời sống Chúa Ba Ngôi, có ý nghĩa đối với toàn thể giới như mẫu nhiệm của ý định cứu chuộc, mặc khải tư cách hành hương của dân Chúa hiện diện trong lịch sử như Lễ Hiến Linh mặc khải Nhiệm Thể Chúa Kitô lúc nào cũng mới lạ và hợp thời. Nhiệm Thể này được trân quý trên hết mọi sự như một món quà với tất cả vẻ đẹp tiềm ẩn của mẫu nhiệm ấy, và trong mọi yếu tố tạo thành mẫu nhiệm đó. Đó không phải của ta, đó là của Chúa.”

“Hãy tiến lên, hỡi các bạn! Hình như lời chào hỏi và sự thốt lên có ý nghĩa “vượt xa hơn nữa”. Ôn sủng của Chúa đưa chúng ta vượt ra ngoài giới hạn của chúng ta, soi sáng trí thông minh của chúng ta với đức tin “vượt trên sự hiểu biết của chúng ta” và dẫn đưa chúng ta vượt ra ngoài những chương trình và kế hoạch của chúng ta, mời gọi chúng ta trở thành những chứng nhân và những nhà truyền giáo, luôn luôn vượt ra ngoài mọi sự kim hãm và với ơn sủng của Chúa chờ đợi chúng ta bên ngoài lịch sử, trong nơi cư ngụ vĩnh cửu. Hãy tiến lên, hỡi các Bạn Cursillistas!

Một điểm đặc biệt của Hội Ultreya Hoàn Vũ kỳ diệu này là Hội Nhóm Nhỏ trong số trên 5000 tham dự viên. Chúng tôi được yêu cầu họp nhóm từng 3-4 người một nhóm và nên họp với những người chưa quen biết. Ba mươi phút đầy sinh khí để chia sẻ cuộc hành trình đức tin của chúng tôi với những người bạn mới gặp. Trong khi chia sẻ, chúng tôi liếc nhìn khu vực Ultreya thấy hàng ngàn Cursillistas khác cũng hội nhóm như chúng tôi.

Âm nhạc trôi lên khỏi sự giây phút giải lao giữa các bài nói chuyện, giữa Hội Nhóm và các chứng từ của một số Cursillistas, hòa lẫn với tiếng hát say đắm, nhiều người vỗ tay, nhảy múa và phát cờ. Tâm trạng hân hoan vui vẻ như lễ hội của cộng đồng Kitô hữu chúng tôi đã tự nó bộc lộ một cách ngoạn mục, tràn đầy sinh lực.

Tám nhân chứng tiêu biểu nhiều lứa tuổi, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau đã chia sẻ, được chuyên ngữ sang tiếng Anh và Tây Ban Nha, bài chia sẻ có đăng trong tập Chương Trình Ultreya Hoàn Vũ. Mỗi nhân chứng đã phản ánh một bằng chứng hùng hồn Thiên Chúa hành động trong mỗi cuộc sống, không đầy kịch tính và gây cảm xúc, nhưng có tác động rất mạnh. Có lẽ thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì những chứng nhân này phản ánh chính đời sống bình thường, hằng ngày của họ luôn kết hiệp với Chúa. Một nữ nhân chứng đã nói về di sản Palanca mà chúng ta đã trao và nhận trong suốt cuộc đời chúng ta. Chị ấy chỉ những chiếc ghế còn trống và nói rằng

những chiếc ghế này không phải trống, nhưng để dành riêng cho những Cursillistas và những người đã cầu nguyện cho chúng ta, họ đã ra đi trước chúng ta! Họ vẫn còn ở với chúng ta.

Vào khoảng 9 giờ tối, chúng tôi lên xe buýt trở lại San Bernardino. Khi về đến Đại Học CSUSB, chúng tôi cảm thấy buồn chán khi nghĩ rằng, sau bữa ăn sáng Chúa nhật hôm sau, những ngày tuyệt vời ngắn ngủi vừa qua được bao bọc bởi đức tin sáng ngời, niềm vui chầu chán và tình bạn nồng thắm cùng chia sẻ với các anh chị trong Chúa Kitô sẽ nhanh chóng chấm dứt, bởi vì chúng tôi mỗi người phải chia tay nhau trở về gia đình. Nhưng với đức tin, niềm hân hoan và tình bạn vẫn tiếp tục trong cuộc hành trình của chúng tôi với nhau qua Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và với Chúa Kitô!

SINH HOẠT PT CURSILLO GIÁO PHẬN

Trong Năm Tài Chánh (FY) 2009, có 88% PT Cursillo thuộc nhóm ngôn ngữ khác nhau đã ủng hộ niên liễm cho VPTU. Có thêm bốn nhóm mới gia nhập hoặc tái gia nhập:

- Miền I: GP Worcester – Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha
- Miền II: GP Scranton - Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha
- Miền III: Cincinnati – Nhóm nói tiếng Việt
- Miền V: Lansing - Nhóm nói tiếng Việt

Có vài Khóa Hội Thảo cấp giáo phận và miền đã được nhân viên VPTU và Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc thực hiện.

MIEN

Trong năm qua có 7 Miền được thăm viếng, như sau:

- Miền V – Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Anh (3 giáo phận): Tháng 10/2008
- Miền XI - Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha (11 GP): Tháng 2 & 3/2009
- Miền V – Cộng Đồng nói tiếng Việt (7 GP): Tháng 3/2009
- Miền VI - Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Anh (15 giáo phận): Tháng 5/2009
- Miền II - Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha (10 GP): Tháng 5/2009
- Miền VII - Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Anh (14 giáo phận): Tháng 9/2009
- Miền X - Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha (4 GP): Tháng 9/2009

TÀI LIỆU CURSILLO

Danh sách đầy đủ các sách và tài liệu của PT Cursillo Toàn Quốc đã được cập nhật và phát hành:

- Tiếng Anh – “Leaders’ Prayer” (Lời Nguyện Người Lãnh Đạo)

Đang tiến hành:

- Tiếng Anh – “Khóa Cursillo de Cursillos” và “Evidencias Olvidadas”
- Tiếng Việt – “Cẩm Nang Khóa Cursillo” và “Cẩm Nang Lãnh Đạo”

Những tác phẩm được tái bản:

- Tiếng Anh – “Cursillo Manual”, “Fundamentals of Christianity”, “Pilgrim’s Guide”, “Postcursillo, Group Reunion & Ultreya”, “Sponsor’s Booklet”, “Cursillo, What Is It?”, “Our Fourth Day”, “Leader’s Manual”, “Fundamental Ideas”, “Group Reunion Sheets”, “Carnets”, “Cursillo Brochures”, and “Service Sheets”.
- Tiếng Tây Ban Nha - “Echad Vuestras Redes”, “Manual de Dirigentes”, “Guia Del Peregrino”, “Ideas Fundamentales”, “El Libro Del Padrino”, “Cursillo, Que Es?”, “Nuestro Cuarto Dia”, “Hojas de Reunion de Dirigentes”, and “Hojas de Servicio”.

- Tiếng Việt – “Hướng Dẫn Bảo Trợ” và “Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo”

Những sản phẩm và tài liệu mới:

- Thánh Giá bằng sành với huy hiệu (logo) Cursillo”
- Tiếng Anh – “My Spiritual Statement” (Chứng Từ Tâm Linh của Tôi),
- Tiếng Tây Ban Nha – “Mi Testamento Espiritual”, “Temas sobre el Carisma e Ideas Fundamentales”, và Postcursillo – Finalidad e Instrumentos a la Luz del Carisma Fundacional”.

THƯ TIN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG (VPTU)

Có 6 Thư Tin VPTU bằng 3 ngôn ngữ khác nhau: tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam:

- Tháng 10/2008: bài viết về “**Những Yếu Tố Thiết Yếu, Quan Trọng và Bất Ngờ Trong PT Cursillo**” của Ông Eduardo Bonnin.
- Tháng 12/2008: tâm thư LM Einer Ochoa, Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc, gọi cho các Cursillistas, “**Nhận Thức Để Sống Những Điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực**” và một bài về “**Tiếp Xúc Cá Nhân và Chứng Nhân Trung Thực**”.
- Tháng 2/2009: bài viết về “**Vị Giám Mục Linh Hướng PT Cursillo**” và “**Tình Bạn: Một Nhân Đức và Một Mẫu Nhiệm**”
- Tháng 4/2009: tâm thư của anh Victor Lugo, Giám Đốc Điều Hành, gọi các Cursillistas và một bài viết về “**Các Thánh Thông Công**” và một bài về “**Nhóm Thân Hữu (Thường Xuyên, Bình Thường, Tự Nhiên, v.v...)**”.
- Tháng 6/2009: Tâm thư của LM Einer Ochoa gọi các Cursillistas “**Thánh Phaolô, các Khóa Cursillos, và Ngày Thứ Tư**”, và một bài về “**Ultreya – Hội Nhóm của Các Nhóm Nhỏ**”.
- Tháng 8/2009: Tâm thư của LM Einer Ochoa gọi các Cursillistas, bài Suy Niệm về **Thánh Phaolô Sau Năm Thánh của Ngài – “Ơn Của Cha Đủ Cho Con**”, và một bài viết về “**Lãnh Đạo trong PT Cursillo**”

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC (VPĐH/TQ)

VPĐH/TQ đã nhóm họp trong tháng 11 năm 2008 và 2009. Trong tháng 11/2008, hai thành viên VPĐH/TQ đã được bầu vào Ủy Ban Điều Hành (Executive Committee). Mười hai ĐHV/Miền đã tuyên hứa phục vụ trong VPĐH/TQ, gồm có 12 miền tại Hoa Kỳ. ĐHV/Miền của mỗi nhóm ngôn ngữ trong mỗi miền phục vụ trong VPĐH/TQ cùng với vị Giám Mục và Linh Mục Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc.

GIÚP ĐỨC TIN CÔNG GIÁO PHONG PHÚ HƠN

PT Cursillo® tiếp tục hỗ trợ Cơ Sở Truyền Thông Lighthouse Catholic Media, một chi nhánh của Truyền Thông St. Joseph Communications. Chi tiết được phổ biến tại Trang Nhà VPĐH/TQ, www.Cursillovietinusa.com.

ĐẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC THƯỜNG NIÊN KỲ 20

Xin vui lòng sắp xếp ngay từ bây giờ để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Thường Niên kỳ thứ 20, sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, 29-7 đến Chúa nhật, 1-8-2010, tại Đại Học Dòng Tên Rockhurst University, Kansas City, Missouri. Vị diễn giả chính là LM David M. Knight.

Cha Knight sinh tại Dallas, TX, là một linh mục của GP Memphis và là giám đốc His Way House, một trung tâm thăng tiến tâm linh, tại Memphis, TN. Cha Knight là linh hướng PT Cursillo tại Memphis, và đã từng là diễn giả chính tại Đại Hội Cursillo TQ ở Niagara Falls (1980), ở Toronto (1992), Đại Hội Cursillo của Tổ Chức Bắc Mỹ Châu (NA/CG) tại Saddle Lake Indian Reserve Native (1993), Đại Hội Cursillo của Tổ Chức Á Châu Thái Bình Dương (AP/G)



tại Saipan (1999) và Seoul, Đại Hàn (2003), và Đại Hội Lãnh Đạo Cursillo tại Leavenworth, KS (1998). Ngài cũng đã nói chuyện tại những cuộc họp mặt cấp Miền tại St. Petersburg (1983), Hawaii (1988), Brisbane, Australia (1989), Palma Mallorca, Tây Ban Nha (Khóa Cursillo de Cursillos – 1998), và đã linh hướng các buổi tĩnh tâm, hội thảo và nói chuyện với các nhóm thuộc PT Cursillo khắp nước Mỹ.

Cha Knight đã viết quyển “*Spiritual Formation*” (Đào Luyện Tâm Linh) cho Trường Lãnh Đạo, do PT Cursillo xuất bản, và sách “*His Way*” của ngài được các Cursillistas mến mộ và được trích dẫn trong các tài liệu Phong Trào.

His Way, là một quyển sách về linh đạo cho giáo dân, đã được tiêu thụ trên 140 ngàn cuốn và đã được sử dụng trong các chương trình canh tân trong các giáo phận khắp Hoa Kỳ, được PT Cursillo dùng để ôn tập, và là sách giáo khoa cho học sinh lớp 12 tại Trường Louverture Cleary ở Haiti. Cha Knight đã đi Haiti để giảng dạy cho học sinh và sinh viên ở đó về quyển sách này.

Trong 30 năm qua, ngài để hết tâm trí vào bộ sách Đào Luyện Đức Tin, “*Immersed in Christ*”, một chương trình huấn luyện gồm nhiều tập. Đây là một chương trình huấn luyện tâm linh dành cho giáo dân, có hệ thống, toàn bộ, nhưng đơn giản, hiện được NXB Abbey Press tại Chủng Viện St. Meinrad, Indiana, xuất bản. Việc khai triển những chương trình như thế và đưa vào trong các giáo xứ và các trường học là quan tâm hàng đầu trong chương trình mục vụ của ngài.

Sách và Tài Liệu đã được xuất bản: Cho đến hôm nay ngài đã xuất bản được 30 quyển sách, 21 tập sách nhỏ và cẩm nang, và trên 50 bài viết đăng trong 29 tạp chí xuất bản định kỳ khác nhau. Ấn bản “*His Way*” đã được khai triển – tựa đề là “*Reaching Jesus – Five Steps to a Fuller Life*” (1998) – đã được chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban Nha, Pháp, A-Rập, Ba Lan và Nam Dương và đã được tái bản tại Nam Dương, Ấn Độ, Ba Lan và Peru. Sách “*His Way*” và “*Why Jesus?*” đang được chuyển ngữ sang tiếng Đại Hàn do LM Minhyun Cho thực hiện. Cha Cho là linh hướng cho PT Cursillo Đại Hàn tại Bắc Mỹ Châu. Các sách khác của ngài đã được xuất bản tại Canada, Phi-Luật-Tân và Úc Châu.

Kinh Nghiệm Giảng Huấn: Ngài có bằng cao học về triết lý tốt nghiệp Đại Học Gonzaga University (Spokane); chứng chỉ về thần học của Séminaire des Missions (Chủng Viện Thừa Sai) (Fourvière), Lyon, Pháp Quốc; tiến sỹ thần học của Catholic University of America -CUA (Wa, DC). Ngài đã dạy đạo đức học tại CUA, Loyola University ở New Orleans, LA, Christian Brothers University tại Memphis, và dạy các mục tử và các thầy Đại Chủng Viện của nhiều giáo phái khác nhau tại Đại Chủng Viện Thần Học (Giáo Phái Presbyterian). Năm 2008, ngài bắt đầu dạy môn thần học Công Giáo trong chương trình Cao Học tại Christian Brothers University, Memphis.

Lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 20 là \$370 mỹ kim, nếu ghi danh trước ngày 31-5-2010. Chúng tôi khuyến khích các bạn sắp xếp công việc ngay bây giờ để có thể đi tham dự. Có thể ghi danh trên phiếu đính kèm Thư Tín này và gửi về địa chỉ của Văn Phòng Điều Hành Trung Ương hoặc có thể ghi danh trên Trang Nhà của PT Cursillo tại địa chỉ này: www.natl-cursillo.org. Khả năng Đại Học có thể thu nhận tối đa là 650 người. Phòng ngủ sẽ được phân phối cho những ai ghi tên sớm. Lệ phí ghi danh bao gồm 3 đêm nghỉ ngơi, bữa ăn tối thứ năm, 3 bữa ăn sáng, trưa và tối 2 ngày thứ sáu và thứ Bảy, và bữa ăn sáng Chúa nhật. **Chú ý:** Tất cả những người tham dự phải mang theo khăn trải giường, chăn, và khăn tắm. Đại Học không cung cấp những vật dụng này. Sẽ có xe đưa rước ngày thứ Năm, 29-7-2010, đến Đại Học từ Phi Trường Kansas City International Airport (MCI) mà thôi, và đưa trở lại Phi Trường Chúa nhật, 1-8-2010.

KỶ VẬT LƯU NIỆM VỀ CURSILLO®

Trang Nhà trưng bày các kỷ vật lưu niệm ở tại www.nationalCursillo@giftshop.com, và mọi lợi nhuận trong công tác trao đổi những kỷ vật lưu niệm đều nhằm hỗ trợ tài chánh cho mọi sinh hoạt và điều hành Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc.

QUÀ TẶNG HIỆN KIM

Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp bằng hiện kim để giúp PT đẩy mạnh sứ vụ loan báo Tin Mừng của Phong Trào. Mọi đóng góp đều được trừ thuế lợi tức.

TRUNG TÂM P.T. CURSILLO® TOÀN QUỐC

Trung Tâm Cursillo® Toàn Quốc sẽ đóng cửa nhân dịp Lễ Giáng Sinh 2009 và Tết Dương Lịch 2010: từ thứ Năm, 24 tháng 12, 2009, cho đến Chúa nhật, 3 tháng 1, 2010. Sẽ mở cửa trở lại ngày thứ Hai, ngày 4 tháng 1, 2010, lúc 9 giờ sáng (giờ TX). Xin vui lòng liên lạc theo giờ làm việc thường lệ.

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN (PALANCAS)

- Thứ Hai - Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
- Thứ Ba - Cầu cho các Trường Lãnh Đạo
- Thứ Tư - Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ
- Thứ Năm - Cầu cho các công tác Tông Đồ của PT Cursillo®
- Thứ Sáu - Cầu cho các Khóa Cursillo® Cuối Tuần
- Thứ Bảy - Cầu cho Ban Điều Hành OMCC (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)

Xin mọi người vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho nhau, Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 20 năm 2010 và Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc. Cầu chúc các bạn và gia đình Mùa Vọng tràn đầy hồng ân của Chúa và Năm Mới 2010 Hạnh Phúc.

Phục vụ anh chị em trong Chúa Kitô,

Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo® Toàn Quốc
Ceferino Aguillón – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo® nói tiếng Anh
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo® nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo® nói tiếng Việt



20th National Cursillo® Encounter Registration Form

Rockhurst University, Kansas City, MO

Thursday, July 29 – Sunday, August 1, 2010

Thứ Năm, 29 tháng 7 – Chúa nhật, 1 tháng 8, 2010

Cost for the 20th National Encounter is \$370.00

Lệ phí tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ 20, năm 2010: \$370 mỹ kim

(Please use a separate Registration Form for each person)

(Xin vui lòng ghi danh riêng rẽ cho từng người.)

(PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY – THANK YOU – PLEASE FILL IN ALL THE BLANKS)

Last Name: _____ First Name: _____
Tên Họ: _____ Tên Gọi: _____
Address: _____
Địa chỉ: _____
City: _____ State: _____ Zip Code: _____
Thành phố: _____ Tiểu Bang: _____ Số Bưu Chính: _____
Home Telephone: _____ Work: _____ Fax: _____
Điện thoại nhà _____ Số làm: _____ Điện thư: _____
E-mail Address: _____ Preferred Language: _____
Địa chỉ e-mail: _____ Chọn Ngôn ngữ: _____
Diocese: _____ Region: _____
Giáo phận _____ Miền: _____
Giới tính (Xin khoanh tròn) Nam Nữ Xin ghi rõ: giám mục, linh mục, phó tế hay tu sỹ _____

Nếu muốn ở chung phòng với ai, phiếu ghi danh của người ấy phải được kèm theo phiếu này.

CHÚ Ý: Mọi tham dự viên **PHẢI** mang theo khăn trải giường, mền và khăn tắm. Đại Học không cung cấp những vật dụng này.

Roommate preference? (Circle One): Yes No If Yes, Name: _____
Chọn người ở chung phòng không? (Khoanh tròn) Có Không * Nếu có, xin ghi tên người đó: _____
Wheelchair/physically challenged: _____
Xin cho biết có đi xe lăn hoặc di chuyển khó khăn: _____
Do you wish to participate with the Encounter Choir? (Circle one):
Bạn muốn tham gia Ca Đoàn không? (Khoanh tròn) Có Không
Xin ghi chi phiếu trả cho: **National Cursillo® Center**
Credit Card payment: Circle one: MasterCard or Visa (No Discover or American Express)
Trả bằng thẻ Tín Dụng: Khoanh tròn (Không nhận Discover hay American Express)
Credit Card Number: _____ Expiration Date: _____
Thẻ Tín Dụng số # _____ Ngày hết hạn: _____
Name on Credit Card: _____
Tên ghi trên thẻ Tín Dụng: _____

Xin vui lòng gửi Phiếu Ghi Danh này đến:

National Cursillo® Center,

P.O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226

Telephone: 214.339.6321, Fax: 214.339.6322, e-mail: nationalcursillo.center@verizon.net

Ghi danh trước ngày 31-5-2010: \$370 mỹ kim * Từ 1 đến 30-6-2010: \$420 mỹ kim *

Sau 30-6-2010: không bảo đảm còn chỗ.

Hủy bỏ trước ngày 31-5-2010 phải chịu lệ phí \$40 mỹ kim. Sau 31-5: không hoàn tiền lại. Miễn ngoại lệ!
PT Cursillo Toàn Quốc chịu trách nhiệm phải đóng tiền để giữ chỗ trước cho dù có người hủy bỏ.

Nhân Mùa Giáng Sinh

TÌM HIỂU NGÀY 'SINH NHẬT' CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ.



Một chút lịch sử ơn cứu độ.

Theo truyền thống Do Thái mà nền tảng là Thánh Kinh Cựu Ước, sau khi tổ tông (Thủy tổ) loài người là ông Adong và bà Eva sa ngã phạm tội, liền bị mất ân nghĩa với Thiên Chúa (Sách Sáng Thế 3:23). Tuy nhiên vì "Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa" (ST 1:27), Ngài không để con người phải án phạt đời đời, nên Ngài đã hứa ban một Đấng Cứu Thế đến để cứu chuộc tội lỗi nhân loại (ST 3:15) và danh hiệu của Ngài là 'Đấng Cứu Tinh' (Messiah). Nguyên ngữ trong tiếng Do Thái 'Messiah' có nghĩa là 'Đấng được xức dầu'. Theo thói tục của người Do Thái thì ai được chọn làm 'Vua' làm 'Tiên Tri' (Prophet) làm thầy 'Tu Tế' đều được phong chức chính thức bằng việc xức dầu (thánh) (dầu ô liu) trên đầu. Danh từ 'Messiah' chuyển dịch qua tiếng Hy Lạp là 'Christos'. Danh từ 'Christos' chuyển sang tiếng Latinh là 'Christus' và sang tiếng Pháp, tiếng Anh là 'Christ', Tiếng Việt Nam (theo các bản dịch

Thánh Kinh của Công Giáo và các sách đạo đức) chuyển dịch là 'Kitô' (hay Kytô).

Theo Do Thái Giáo thì Đấng 'Messiah' (Kitô) chưa tới cứu độ Dân Ngài. Hàng năm người Do Thái vẫn đến bên bức 'Tường Khóc' để cầu nguyện xin 'Đấng Cứu Độ' đến.

Theo Kitô Giáo thì 'Đấng Kitô' đã Giáng Sinh, và khi Ngài sinh ra thì được đặt tên là 'Giêsu' (Jesus) theo như lời Sứ thần truyền tin cho Đức Maria (Luca 1:31 và 2:21). Danh từ 'Giêsu' theo nguyên ngữ Do Thái có nghĩa là 'Đấng Cứu Độ' (Savior). Vì Chúa 'Giêsu' chính là 'Đấng Kitô' Thiên Chúa đã hứa, nên tên Ngài thường được gọi là 'Giêsu Kitô'. Thánh Phaolô trong các thư gửi các giáo đoàn thường dùng danh hiệu 'Giêsu Kitô'. Chúng ta cũng nên lưu ý là vào thời xưa một người chỉ có 'tên gọi', chưa có 'tên họ' và 'tên đệm'; nhưng có những 'tên hiệu' ghép vào 'tên gọi' trong một số trường hợp, nhất là trường hợp

của các vua chúa hay các 'Danh Nhân'.

Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu cũng được gọi là 'Emmanuel' hay 'Immanuel' (Luca 1:23). Danh từ 'Emmanuel' trong tiếng Do Thái có nghĩa là 'Thiên Chúa ở cùng chúng ta'. Danh hiệu 'Emmanuel' đã được Tiên Tri Isaia (740-687 B.C.) nói đến (Isaia 7:14).

Chúa Giêsu sinh ra năm nào?

Năm Thiên Chúa Giáng Sinh làm người được kể là năm thứ nhất theo lịch chung chúng ta dùng hiện nay; như thế sinh nhật của Ngài đã chia đôi lịch sử nhân loại.

Theo lịch sử Thánh Kinh thì từ 'tạo thiên lập địa' đến năm Chúa Giáng Sinh được gọi là 'Thời Kỳ Cựu Ước' và từ năm Chúa Giáng Sinh trở về sau được gọi là 'Thời Kỳ Tân Ước'. Theo lịch chung chúng ta dùng hiện nay thì trước thời Chúa Giáng Sinh gọi là trước 'Công Nguyên' (thường ký hiệu là

B.C. ‘Before the birth of Christ’) và từ năm Chúa Giáng Sinh cho đến ngày ‘tận thế’ thì gọi là sau ‘Công Nguyên’ (thường ký hiệu là A.D. ‘Anno Domini’ ‘Năm của Thiên Chúa’).

Như vậy, thí dụ ngày 25 tháng 12 năm 2009 là ngày chúng ta mừng Sinh Nhật thứ 2009 của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên vì các nhà làm lịch lúc đầu tính lầm nên năm Chúa Giêsu giáng sinh bị lệch đi mất 6 hoặc 7 năm. Nếu tính đúng thì năm 2009 sẽ phải là năm 2015 (hoặc 2016). Nói một cách khác đơn giản hơn thì vào năm 2009 này tuổi của Chúa Giêsu đã là 2015 (hoặc 2016).

Lý do của việc ‘tính lầm’ này là vì vào thời xưa người ta chưa có lịch chung như ngày nay, nên thường tính năm theo triều đại của các vua (như ‘Đời Vua Hùng Vương thứ 18’... chẳng hạn) hoặc theo một biến cố lịch sử nào đó (như năm Tàn Thủy Hoàng ra lệnh xây ‘Vạn Lý Trường Thành’ chẳng hạn). Các Thánh Sử khi viết sách ‘Phúc Âm’ (hay ‘Tin Mừng’) cũng dùng niên hiệu các vua cùng với những biến cố lịch sử nào đó. Thí dụ: Thánh Matthêu viết: ‘Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđêa, thời vua Hêrôđê trị vì... (Matthêu 2:1...). Thánh Luca viết: ‘ Vào thời Hoàng Đế Augustô ra ‘chiếu chỉ kiểm tra dân số’... Khi Giuse và Maria đang ở Bêlem, thì Maria đến ngày sinh con... (Luca 2:1...)

Khi Chúa Giáng Sinh thì nước "Do Thái" (vùng Palestine) đang dưới quyền ‘đô hộ’ của Đế Quốc Rôma. Lúc đó Đế Quốc Rôma đang cai trị nhiều vùng rộng lớn, bao gồm cả vùng Trung Đông.

Hoàng Đế Rôma bấy giờ là Augustô. Còn vua Hêrôđê chỉ là một ‘tiểu vương’ thay mặt hoàng đế Rôma cai trị miền Giuđêa (phía nam Palestine) và nhà vua không phải là người Do Thái. Vùng đất Palestine (nơi người Do Thái sinh sống thời đó) gồm ba miền: Galilê (Bắc), Samaria (Trung) và Giuđêa (Nam). Thành Bêlem nơi Chúa Giáng Sinh và thủ đô Giêrusalem nằm phía nam, thuộc Giuđêa. Vua Hêrôđê này thường được gọi là vua ‘ Hêrôđê Cả’ (Herod the Great) để phân biệt với Hêrôđê ‘Antipa’ là con. Vua ‘ Hêrôđê Cả’ là người đã tiếp kiến các nhà đạo sĩ phương đông đến triều yết để hỏi đường đến chiêm bái Vị Vua Mới Sinh (Matthêu 2:1...). Cũng nhà vua này đã ra lệnh ‘giết các hài nhi mới sinh từ hai tuổi trở xuống...’ (Matthêu 2:16...). Vì thế Thánh Giuse phải đưa ‘Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập (Matthêu 2, 13...). Theo các sử gia thì nhà vua này chết vào năm 4 trước Công Nguyên, tức là sau khi Chúa Giêsu sinh ra chừng 3 hay 4 năm (vì Chúa Giêsu sinh ra vào năm 6 hay 7 trước Công Nguyên, do nhà làm lịch tính lầm năm, như đã nói trên). Khi Thánh Giuse nghe tin nhà vua đã chết, liền đem Đức Maria và Chúa Hài Nhi trở lại quê hương (Matthêu 2,19...) (Như vậy là Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Hài Nhi Giêsu cũng đã phải trải qua một thời ‘di cư’ sống nơi ‘đất khách, quê người’ như nhiều người Việt Nam chúng ta hiện nay!).

Hêrôđê Antipa (Con của Hêrôđê Cả) là người đã ra lệnh xử trảm Thánh Gioan Tiền Hồ (PÁ Matthêu 14:4). Nhà vua này cũng là người đã ‘‘Rất mừng rỡ khi gặp mặt Chúa Giêsu...’’ (PÁ Luca 23:6...) khi Người bị bắt và đang

bị xử án.

Nếu tính theo triều đại Hoàng Đế Rôma Augustô, thì Chúa Giêsu sinh ra vào ‘đời Hoàng Đế Augustô thứ 20’.

Thực ra người chủ trương lấy năm Chúa Giêsu sinh ra là năm I để bắt đầu Công Nguyên là ông Diônisiô (khoảng năm 556) đã tính lầm năm sinh của Chúa, vì ông căn cứ vào năm xây dựng thành Rôma và tính là Chúa giáng sinh vào cuối năm 753 sang năm 754 (sau khi thành lập thành Rôma), rồi ông lấy năm 754 là năm I của Công Nguyên. Nhưng sau này các sử gia và các học giả Kinh Thánh nghiên cứu lại các thời đại Hoàng Đế Augustô và vua Hêrôđê Cả mới thấy là Chúa Giêsu phải sinh ra sớm hơn; vì thế, Chúa Giêsu bị ghi hụt đi mất 7, 8 tuổi và cũng vì thế mừng sinh nhật của Chúa năm 2009 chính ra đã là năm 2015 (hay 2016).

Tóm lại, năm Chúa Giêsu Kitô Giáng Sinh.

+Cách thời của Abraham: 21 thế kỷ;

+Cách Maisen với công cuộc xuất hành khỏi Ai Cập: 13 thế kỷ;

+Cách thời bà Ruth và các thẩm phán: 11 thế kỷ;

+Cách thời vua David được xúc dầu phong vương: một ngàn năm;

+Cách năm đại hội Olympics đầu tiên: 776 năm (Đại Hội thứ 194);

+Khoảng 747 năm sau khi thành lập Thành Rôma.

(Quý vị có thể xem thêm tài liệu trong các sách chú-giải về Kinh Thánh hoặc đọc phân Dẫn



nhập vào Kinh Thánh Tân Ước trong các bản dịch Kinh Thánh của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn; hoặc của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ; hoặc trong The New American Bible; hoặc trong Bible de Jerusalem).

Chúa Giêsu sinh ra ngày nào?

Đọc tiểu sử của các ‘vĩ nhân’ trên thế giới thời xưa, chúng ta thường không thấy nói đến ngày sinh; chẳng hạn Socrate (khoảng 470-399 BC) hay Platon (khoảng 428-348 BC) v.v... Ngay các cụ người Việt Nam chúng ta bây giờ, nhiều vị cũng không nhớ ‘ngày sinh, tháng đẻ’ của mình; nhiều cụ chỉ nhớ là tuổi ‘Mùi’ hay tuổi ‘Thìn’. Ngay cả ngày tháng năm sinh của các cụ trên giấy khai sinh

cũng không đúng hẳn... Ngày sinh của Chúa Giêsu cũng không được ghi lại đầy đủ trong các sách Phúc Âm (Tất nhiên Chúa Giêsu cũng không có giấy khai sinh hay sổ bộ khai sinh...)

Nhưng tại sao lại mừng ngày Chúa Giêsu ra đời vào 25 tháng 12 hằng năm?

Thực ra, trong ba thế kỷ đầu (các Kitô hữu chỉ họp nhau để kỷ niệm việc Chúa Giêsu đã chịu đau khổ, đã chịu chết và đã sống lại. Đặc biệt tụ họp vào ngày thứ nhất trong tuần (Ngày Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Gioan 20,1...) và gọi ngày này là ‘Chúa Nhật’. Việc cử hành phụng vụ này gọi là ‘Nghĩ Lễ Bẻ Bánh’ (ý nói đến việc cử hành nghi lễ ‘Thánh Thể’) (Tông Đồ Công Vụ đoạn 2, câu 42...). Trong những cuộc ‘họp mặt’ này, các Kitô hữu cùng gặp gỡ nhau, chia sẻ tình thân hữu và

niềm tin, rồi cùng nhau cầu nguyện và dự ‘Lễ Thánh Thể’ (Nghĩ Thức Bẻ Bánh). Lúc đầu chưa có các ‘Thánh Đường’, nên thường tùy tiện họp mặt tại các tư gia hay nơi nào có thể được, như tại ‘hành lang Salomon’ (TĐCV 5:12...). Tuy nhiên việc ‘Cử Hành’ này cũng không được đều đặn, vì ngay từ lúc đầu các Kitô đã bị bách hại và xua đuổi. Đọc sách ‘Tông Đồ Công Vụ’ (The Acts of Apostles), ta thấy rõ điều này: trong khi các tông đồ và các tín hữu ra sức rao giảng ‘Tin Mừng tình thương’ của Chúa cho mọi người ở mọi nơi họ sống, thì họ cũng luôn bị những thế lực thù nghịch chống đối và bách hại; vì ‘bóng tối’ luôn thù nghịch ‘Ánh Sáng’. Những người sống theo ‘thế gian’ thì thù ghét những ai sống ngược lại với lối sống của họ! Tất nhiên ‘Thầy’ của mình là Chúa Giêsu Kitô đã bị thù

ghét, bị bắt, bị hành hạ và bị giết nhục nhã trên thánh giá, thì các môn đệ của ‘Thầy’ qua các thế hệ đều cũng bị bách hại cách này hay cách khác. Trong ba thế kỷ đầu thì các cuộc bách hại rất dữ dội ngay tại nơi đất nước quê hương của Chúa Giêsu và các tông đồ, và sau đó là ở khắp các nơi trong toàn Đế Quốc Rôma. Hơn nữa, lúc đó chưa có các tổ chức ‘Bảo Vệ Nhân Quyền’ hay ‘Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo’, nên các nhà cầm quyền tự do đàn áp và tàn sát các tín hữu và các vị lãnh đạo tôn giáo của họ, bắt kể ở các chức vụ nào. Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng đầu tiên, Thánh Phaolô và các Thánh Tông Đồ đều tử đạo, trừ Thánh Gioan thì bị lưu đày cho đến chết. Các vị Giáo Hoàng tiếp theo cũng như các thành phần trong Giáo Hội đều bị xua đuổi, bị bắt, bị tù đày và bị giết thảm khốc (nhất là dưới thời Hoàng Đế Nêron).

Trong hoàn cảnh cực khổ đó, các vị lãnh đạo và các tín hữu tiếp tục giữ vững đức tin và tiếp tục rao giảng Tin Mừng và họp mặt cầu nguyện và cử hành nghi lễ ‘Thánh Thể’ bất cứ lúc nào và nơi nào có thể được để an ủi và nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống đức tin đầy khó khăn như thế. (Xin xem thêm về chuyện các ‘Hang Toại Đạo’ ‘Catacombs’ tại Rôma ngày xưa). Cho mãi đến năm 313, khi một Hoàng Đế Rôma có tên là Constantinô Đại Đế (Constantine ‘The Great’, 280-337, theo đạo Công Giáo, Mẹ là Thánh Helene) ký hiệp ước Milan (Edit de Milan) để bảo đảm quyền tự do tôn giáo, lúc đó Giáo Hội mới được hưởng một thời kỳ an-bình (Paix de L’Eglise) và lúc đó, các Kitô hữu mới được hưởng chút tự do để thờ phượng Chúa và các Thánh

Đường được xây cất, các buổi ‘họp mặt’ cầu nguyện, học hỏi Thánh Kinh và cử hành ‘Lễ Thánh Thể’ mới được thường xuyên hơn. Tuy nhiên đến năm 336 mới thấy việc cử hành ngày Chúa Giáng Sinh (Christmas Day) xuất hiện trong lịch phụng vụ của Giáo Hội. Việc mừng Lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu chắc là trùng hợp với việc các Kitô hữu, khi đã được hưởng thời gian an bình để sống đạo, liền nghĩ đến việc hướng về quê hương của Chúa, nhất là nơi Chúa Giáng Sinh là thành Bêlem và hành hương kính viếng và chung tay xây cất Đền Thờ Chúa giáng sinh tại Bêlem vào năm 330.

Vì ngày Chúa Giáng Sinh không được ghi rõ ràng trong các văn kiện lịch sử cũng như trong các sách Phúc Âm, nên Giáo Hội đã chọn một ngày thích hợp là 25 tháng 12 là ngày gần với ngày đông chí (winter solstice), ngày ngắn nhất đã qua và ánh sáng lại trở lại... và vì thế các dân tộc Trung Đông thời cổ hay mừng ‘ngày ánh sáng’ vào 25 tháng 12; rồi Giáo Hội muốn thánh hóa ngày này bằng việc kính nhớ ngày Thiên Chúa Giáng Sinh ‘Trời Đất Giao Hoà’. Như vậy ngày 25 tháng 12 không phải là ngày có tính cách lịch sử mà chỉ là ngày kỷ niệm mừng Chúa xuống trần để giao hoà với nhân loại và loan báo tin mừng cứu độ (xin xem thêm ‘Preaching the Lectionary’ của R. H. Fuller). Đây chỉ là một việc làm theo ‘thuận tiện’, tạm ví như nhiều cụ khi ở Việt Nam thì không có thói quen mừng ngày sinh nhật (birthday) (tất cả chỉ mừng vào dịp Tết); nhưng đến Hoa Kỳ, giới trẻ thích sống theo văn hóa địa phương, đã có thói quen mừng ‘sinh nhật’, và cũng

muốn các bậc cha mẹ có một ngày để mừng cho con cháu vui vẻ trong gia đình. Các cụ nào không nhớ được ngày sinh nhật chính thức của mình, đã chọn một ngày nào đó; chẳng hạn có cụ chỉ nghe cha mẹ nói là mình sinh vào dịp tháng tám mưa bão, liền chọn một ngày trong tháng 8. Có cụ chỉ nhớ cha mẹ nói là sinh vào giữa mùa gặt (ở ngoài bắc thì vào tháng 5) nên chọn một ngày vào tháng 5. Kể cả việc ngày giỗ của một số vị trong gia đình cũng không thể đúng ngày; nhiều gia đình có chồng con mất tích trong cuộc chiến, khi biết chắc là đã chết, liền chọn một ngày để kính nhớ (thường hay chọn vào ngày nghe tin mất tích...) Ông cụ trong gia đình chúng tôi, ngày xưa hoạt động cho Quốc Dân Đảng, khi Việt Minh nổi lên, họ mời đi họp để ‘cộng tác làm việc cứu quốc’ và từ ngày đó là biệt tích luôn. Sau đó gia đình biết chắc đã chết, nhưng không biết chết làm sao và vào ngày nào, nên đã chọn ngày ‘rời gia đình’ để con cháu ‘khói hương’ kính nhớ.

Vì ngày mừng lễ Giáng Sinh vào 25 tháng 12 hàng năm không xác thực theo lịch sử, nên thường có những ý kiến chống đối; đặc biệt vào thế kỷ 17 tại Anh Quốc, những người ‘Thần Giáo’ (Puritans) đã nỗ lực để yêu cầu xóa bỏ việc mừng lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu; nhưng mọi nỗ lực đều thất bại, và việc mừng Chúa Giáng Sinh vào 25 tháng 12 hàng năm vẫn tiếp tục ở Anh Quốc cũng như khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa, **việc mừng lễ Giáng Sinh của Chúa không phải chỉ đơn thuần mừng ngày ‘Sinh Nhật’ của Chúa, mà còn có ý nghĩa thiêng liêng chuẩn bị tâm hồn đón Chúa vào tâm hồn**

tín hữu, và ngày Chúa trở lại trần gian lần thứ hai trong ngày thẩm phán. Vì thế có gần một tháng để tín hữu chuẩn bị lễ Giáng Sinh, gọi là ‘Mùa Vọng’ (ngày xưa gọi là ‘Mùa Áp’) (Advent). Mùa Vọng là mùa Giáng Sinh khởi đầu niên lịch phụng vụ của Giáo Hội, tiếp theo là ‘Mùa Thường Niên I’, rồi đến ‘Mùa Chay’ (Lent) để chuẩn bị Đại Lễ Phục Sinh và Mùa Phục Sinh, rồi đến ‘Mùa Thường Niên II’ kéo dài đến ‘Mùa Vọng’ cho một niên lịch phụng vụ mới.

Nơi đây chúng tôi cũng xin nói thêm là trước lễ Giáng Sinh 9 tháng, Giáo Hội có một ngày mừng lễ đặc biệt gọi là ‘Lễ Truyền Tin’ (Annunciation) để kỷ niệm giờ phút sứ thần Thiên Chúa báo tin cho Đức Maria biết Thiên Chúa đã chọn Ngài làm người được điếm phúc cứu mang và sinh Đấng Cứu Thế... Và Đức Maria đã ‘Xin Vâng’ (Luca 1, 26...). Đây chính là giờ phút rất quan trọng trong lịch sử ơn cứu độ, giờ phút ‘Trời Đất Giao Hòa’, ‘Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta (Gioan 1,14). Chính vì thế mà trong toàn Giáo Hội có thói quen nguyện ‘Kinh Truyền Tin’ vào ba lúc quan trọng trong một ngày: sáng, trưa, chiều. Khi nghe tiếng ‘Chuông Nguyện’ mọi tín hữu đều ngưng các công việc để nguyện ‘Kinh Truyền Tin’ mà nhớ đến giây phút quan trọng này: ‘Và Ngôi Lời đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria.’ Rất nhiều nhạc sĩ, thi sĩ Công Giáo các nơi đã sáng tác các bài thánh ca hoặc các bài thơ diễn tả giây phút ‘huyền nhiệm’ này; đan cử như bài thơ của thi sĩ Hàn Mạc Tử, bài ‘Theo Tiếng Thiên Thần xưa Kính Chào’ của Hoàng

Diệp, ‘L’Annonce faite à Marie’ của Paul Claudel (văn hào Pháp).

Ngày nay lễ Giáng Sinh (có nơi gọi là lễ ‘No-en’ ‘Noel’) càng ngày càng lan rộng đi khắp nơi, đến cả các dân tộc ở các vùng hẻo lánh, và ngay cả các nước còn đang dưới chế độ ‘Cộng Sản’ như Cuba, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn cũng không thể ngăn cản dân chúng rầm rộ mừng lễ No-en. **Đáng tiếc là ngày nay người ta đã ‘thương mại hóa’ dịp lễ này mà làm giảm đi phần nào ý nghĩa thiêng cao cả.** Tuy nhiên điều ‘lạm dụng’ đó cũng không thể làm giảm đi tinh thần mừng lễ đích thực trong lòng những người thành tâm thiện chí (Abusus non Tullit Usum) và họ được hưởng ‘ơn phúc lộc’ an bình trong tâm hồn và trong gia đình họ, như lời các Thiên Thần hát mừng trong đêm Chúa Giáng Sinh:

‘Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời,

Bình an dưới thế cho người thiện tâm!’

Kính chúc quý vị được hưởng nhiều ơn phúc lộc của Chúa trong dịp lễ Giáng sinh này, và những ơn phúc đó sẽ tràn lan sang Năm Mới, đem đến bình an thật của Chúa đến tâm hồn và gia đình mỗi người, cũng như cho toàn thể thế giới và trên quê hương Việt Nam chúng ta.

(Phỏng theo tài liệu của Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

CURS. VIỆT HẢI



Phép Lạ Đêm Giáng Sinh

Câu chuyện xảy ra vào Đêm Giáng Sinh nơi xứ đạo nhỏ bên nước Ba Lan, khi còn bị cai trị dưới ách cộng sản. Cha sở lui cui rút giầy điện, vì nước trong ấm đã sôi. Chỉ còn 4 tiếng đồng hồ nữa là đúng nửa đêm, cha sẽ cử hành thánh lễ Giáng Sinh cho các tín hữu. Nhưng trước đó, cha sẽ ngồi tòa giải tội cho họ.

Trời Đêm Giáng Sinh lạnh buốt. Bên ngoài tuyết rơi và gió thổi mạnh. Cha sở mặc đến mấy lớp áo mà vẫn run lập cập. Cha lấy trà ra pha để uống cho ấm bụng và tỉnh táo. Vừa loay hoay, cha vừa lẩm bầm một mình. Thật ra cha sở vẫn có thói quen nói một mình. Bà bếp giải thích với các cụ bà trong giáo xứ, -vốn tò mò muốn biết cha sở nói chuyện với ai-, rằng:

- *“Ngài nói chuyện với Thiên Thần Bản Mệnh của ngài ấy mà!”*.

Từ khi lời đó tung ra, bỗng trở thành sự thật nơi cha sở .. Đêm nay cũng thế, một mình trong nhà xứ vắng tanh và lạnh lẽo, chống cự với đôi mi nặng trĩu, cha sở thưa chuyện với Thánh Thiên Thần Bản Mệnh:

- *“Nếu đúng như lời bà bếp nói, thì xin Thánh Thiên Thần pha trà cho con đi!. Phần con, mệt đến ngất ngư!*

Mà chút nữa đây, con phải có đủ sức để giải tội và dâng thánh lễ cho các tín hữu!” ..

Cha sở đứng bật dậy, vươn vai cho giãn xương cốt và nói tiếp một mình:

- *“Can đảm lên nào! Con không biết là người ta đang đợi con sao? Rồi biết đâu sẽ vô được con mồi lớn, vì, Đêm Nay không giống bất cứ đêm nào khác!”*.

Bỗng một tiếng nói hung dữ và đe dọa, phát ra từ sau lưng cha sở:

- *“Ông nói chuyện với ai thế?. Ai đang ở trong nhà với ông đây?”*. Cha sở giật mình đánh thót một cái! Thì ra có kẻ lên vào nhà xứ mà không báo hiệu trước ..

Cha lấy lại bình tĩnh và nhã nhặn trả lời:

- *“Tôi nói chuyện với Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của tôi đó, chứ không có ai khác đâu! Ông muốn tôi làm gì nào?”*.

Công an dần mạnh từng tiếng:

- *“Thôi ông ơi, đừng có đùa cợt. Tôi cho ông thời giờ dọn va-li, trong khi đó tôi sẽ làm một vòng kiểm soát cận kề nhà xứ”*.



Nhìn gương mặt hằm hằm sát khí, cha sở nhận chân tất cả thảm trạng đang xảy ra. Cha không lo cho bản thân, cho bằng nghĩ đến số phận của chính đoàn chiên, vào một đêm trọng đại như đêm nay, Đêm Chúa Cứu Thế sinh ra!

Cha sở tìm lối, thoát khỏi hiểm nguy. Cha cất tiếng mời:

- “Anh có muốn một tách trà nóng không?”.

Người công an trẻ tuổi tỏ dấu do dự, vì kỷ luật đảng nghiêm cấm nhận lời dùng bất cứ thức gì nơi nhà thường dân ..

Nhưng đêm nay trời thật lạnh, vã lại, chàng lắm nhâm:

- “Đêm Nay không giống bất cứ đêm nào khác!”. Nghĩ thế, nên chàng đáp cộc lốc:

- “Muốn!”.

Nhanh như chớp, cha sở dứt lại giây điện. Vừa dọn tách, đường và bánh ngọt, cha vừa kín đáo theo dõi. Đôi mắt chàng đang đảo quanh một vòng và ngừng lại thật lâu nơi giỏ đựng bánh mì không men. Đây là loại bánh các tín hữu Công Giáo Ba Lan có thói quen chia sẻ với nhau vào buổi chiều Vọng Lễ Giáng Sinh, như dấu chỉ cầu chúc An Bình và Tình Huynh Đệ. Chàng công an như chìm vào một dĩ vãng xa xôi của ngày thơ trẻ, khi còn là một tín hữu Công Giáo ngoan đạo .. Cha sở cất tiếng kéo chàng ra khỏi giấc mộng:

- “Anh muốn chia sẻ với tôi mẩu bánh mì không men không?”. Chàng giật mình như bị đi guốc trong bụng. Chàng lúng túng trả lời:

- “Chắc hẳn ông cũng như mọi người đều coi tôi như quái vật?”. Cha sở hiền từ đáp:

- “Quái vật ư? Không đâu! Đúng ra anh là người đáng thương ,vì nghĩ rằng không ai thương mình!”. Chàng cay cú:

- “Như vậy ông muốn thuyết phục tôi nghĩ rằng mình là người dễ thương, phải không?”.

Cha sở đáp:

- *”Đúng thế và còn hơn thế nữa. Tôi có thể cả quyết rằng: Thiên Chúa yêu thương anh. Ngài yêu thương anh cách đặc biệt!”.*

Tên công an tức giận nhảy chồm lên:

- “Ông chế nhạo tôi phải không?”.

Cha sở chậm rãi nói như rót mật vào tai:

- “Không. Chính vì những hạng người xấu như anh và tôi mà có một

ĐÊM GIÁNG SINH. Chúa Giêsu xuống trần để gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta bằng lòng trao tội lỗi của chúng ta cho Người, thì có nghĩa là GIÁNG SINH: Chúa sinh ra trong lòng chúng ta và sinh ra trên thế giới. Đây chính là HÒA BÌNH cho người thiện tâm, là mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần! Điều quan trọng là phải chấp nhận Món Quà Giáng Sinh của Chúa Hải Đồng”.

Tên công an trẻ tuổi lặng lẽ nghe cha sở nói. Như hồi tỉnh khỏi một cơn ác mộng, chàng nhỏ nhẹ hỏi:

-“Nếu bằng lòng chấp nhận, con phải làm gì?”.

Cha sở vui mừng đáp ngay:

- “Chúa ơi, thì anh phải xưng tội tức khắc!”.

Và phép lạ Đêm Giáng Sinh đã xảy ra. Chàng công an thật lòng thống hối, dọn mình xưng tội. Sau đó chàng theo cha sở ra nhà thờ xưng tội và tham dự thánh lễ Đêm Giáng Sinh với các tín hữu Công Giáo đạo đức ..

(Maria Winowska ”Les Voleurs de Dieu”, Editions Saint Paul, 1989, trang 11-18).



Đêm yêu thương

Đêm yêu thương
Đêm an bình
Đêm hi vọng
Đêm chôn chứa hồng ân

Đêm Chúa Trời giáng thế
Gửi đến nhân loại sứ điệp tình yêu
Tình yêu bao la
Chôn hòa nối kết tình trời với đất
Tình yêu quên mình
Từ trời cao xuống dưới trần gai

Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Diệu kỳ thay tình Chúa yêu loài người
Chúa mời gọi chúng con theo gương Chúa
Quan tâm, yêu thương và quên mình như Chúa Hải Núi

Hãy vang lên lời hoan chúc của các Thiên Thần
 Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời
 Bình An Dưới Thế Cho Người Thiệt Tâm



CURS. BÍCH NGỌC

THÔNG BÁO CỦA KHÔI TRUYỀN THÔNG

KTT rất vui mừng đón nhận sự đóng góp bài vở rất nhiệt tình của quý cha, quý anh chị em Cursillista cho Bản Tin Ultreya kỳ này. Ngoài những bài viết, thơ... đăng trong Bản Tin này, chúng tôi đã nhận được: “Chuyện của tôi và đức Tin” của Cecile Phương Nguyễn, “Viết Cho Anh” của Lưu Quán Tuyết, “Sứ Điệp Giáng Sinh của Người Vợ Qúa Cố và “Nhạc Sĩ Bại Liệt” do Việt Hải sưu tầm. Rất tiếc vì số trang có hạn, chúng tôi không thể đăng trong Bản Tin kỳ này. KTT sẽ hân hạnh để lần lượt cho đăng trong Bản Tin kế tiếp.

KTT xin chân thành cảm ơn sự đóng góp trân quý của quý cha, cùng quý anh chị. Nguyên xin Thành Chí Thánh trả công và ban cho quý cha và quý anh chị nhiều ơn lành hồn xác, để chúng ta cùng nhau mỗi người một tay xây dựng Bản Tin Ultreya của Phong Trào mỗi ngày một phong phú và ý nghĩa hơn.

Mọi ý kiến, bài vở xin quý cha, quý anh chị gửi về KTT tại: Dao.Joseph@gmail.com.

Xin trân trọng kính chào !

DANH SÁCH CÁC CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 11 -2009

Số TT	Họ và Tên	Địa Chỉ	Ghi Chú	Số Tiền
1	Joseph Bùi Quang Khải			\$20.00
2	Maria Trần Thị Khương			\$20.00
3	Marco Dương Văn Ngà			\$20.00
4	Tony Ninh Tôn			\$25.00
5	Maria Nguyễn Minh Phương			\$20.00
6	A/C Vũ Phan Hải Âu &			\$20.00
7	Phan Vũ Trina			\$20.00
8	Maria Teresa Lý Phương			\$20.00
9	A/C Thùy Anh & Bill			\$100.00
10	A. Phạm Việt Giáp			\$20.00
11	Chị Trần Vicky			\$20.00
12	Chị Thái Thu Hà			\$20.00
13	Bà QP Bùi Đình Đạm		<i>Donation</i>	\$200.00
			<u>TỔNG CỘNG</u>	\$525.00

Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liêm, xin quý anh chị liên lạc chị Thủ Quỹ Phong Trào tại địa chỉ:

Maria Vũ Thùy Linh
4643 Park Norton Place
San Jose, CA 95136
Tel: (408) 578-3907

Văn Phòng Điều Hành Phong Trào Cursillo VN San Jose nhận được \$200.00 do Bà Quả Phụ Bùi Đình Đạm tặng Phong Trào để tổ chức Tiệc Mừng Chúa Giáng Sinh 2009.

Xin chân thành cảm ơn bác và xin kính chúc bác và bửu quyền “Một Mùa Giáng Sinh Thánh Đức” và “Một Năm Mới 2010 Khang An Hạnh Phúc”

PHONG TRÀO CURSILLO
NGÀNH VIỆT NAM – GIÁO PHẬN SAN JOSE – CALIFORNIA
LỊCH TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2010

THÁNG	NGÀY	GIỜ	ĐỊA ĐIỂM	SINH HOẠT
Tháng 1	15-17 (TS-CN)	4:30 PM – 3:00 PM	St. Clare Retreat Center	Tĩnh Tâm
	24 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	THL/Election
Tháng 2	21 Chúa Nhật	5:30 PM - 9:00 PM	Nhà Hàng Dynasty	Truyền Thống
	28 Chúa Nhật	6:45 PM –9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	THL
Tháng 3	21 Chúa Nhật	12:30 PM – 3:30 PM	Hội Trường O'Connor	Ultreya
	28 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	THL
Tháng 4	18 Chúa Nhật	12:30 PM – 3:30 PM	Hội Trường O'Connor	Ultreya
	25 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	THL
Tháng 5	16 Chúa Nhật	12:30 PM – 3:30 PM	Hội Trường O'Connor	Ultreya
	30 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	THL
Tháng 6	20 Chúa Nhật	9:30 AM – 12:30PM	Hội Trường O'Connor	Họp LTN / TN
	27 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	Tĩnh Huấn 1
Tháng 7	4 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	Tĩnh Huấn 2
	11 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	Tĩnh Huấn 3
	18 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	Tĩnh Huấn 4
	25 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	Tĩnh Huấn 5
Tháng 8	1 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	Tĩnh Huấn 6
	8 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	Tĩnh Huấn 7
	15 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	Tĩnh Huấn 8
	19 Thứ Năm	10 : 00 AM	Camp St. Francis (19-22)	Khóa Nam
	26 Thứ Năm	10 : 00 AM	Camp St. Francis (26-29)	Khóa Nữ
Tháng 9	12 Chúa Nhật	12:00 N – 4:00 PM	TBD/Sẽ Thông Báo sau	Ultreya / ĐKS
	19 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	THL / Đúc Kết
Tháng 10	17 Chúa Nhật	12:30 PM – 3:30 PM	Hội Trường O'Connor	Ultreya
	24 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	THL
Tháng 11	21 Chúa Nhật	12:30 PM – 3:30 PM	Hội Trường O'Connor	Ultreya
	28 Chúa Nhật	6:45 PM – 9:30 PM	Hội Trường St. Patrick	THL
Tháng 12	19 Chúa Nhật	12:30 PM – 3:30 PM	Hội Trường O'Connor	Ultreya

CHỦ ĐỀ SINH HOẠT 2010

	ULTREYA:	TRƯỜNG HUẤN LUYỆN
Tháng 1	Tĩnh Tâm / St. Clare Retreat Center	Giáo Dục Kitô Giáo Trong Đời Sống Gia Đình Bầu Cử VPĐH và THL
Tháng 2	Truyền Thống / Dynasty's	Bước Chân Người Loan Báo Tin Mừng
Tháng 3	Vai Trò Người Bảo Trợ	Người Cursillista Tìm Hiểu P.T. Cursillo
Tháng 4	Sống Tinh Thần Phục Sinh	Phúc Âm Hóa và Việc Giáo Dục Thế Hệ Mới
Tháng 5	Đời Sống Đức Tin của Mẹ Maria	Vai Trò Linh Mục Với Giáo Dân
Tháng 6	Họp LTN / TN	Khai Mạc Tám Tuần Tĩnh Huấn
Tháng 7	Tĩnh Huấn	Tĩnh Huấn
Tháng 8	Tĩnh Huấn	Tĩnh Huấn
Tháng 9	Đón Tân Cursillistas	Đúc Kết Hai Khóa Cuối Tuần 38 & 39
Tháng 10	Người Cursillistas với Chuỗi Mân Côi	Mục Vụ Cho Giới Trẻ VN Ngày Nay
Tháng 11	Biết Ơn và Tạ Ơn	Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Kitô Giáo
Tháng 12	Tình Yêu Thiên Chúa	Không Có Sinh Hoạt THL



BẢNG XIN LỜI CẦU NGUYỆN

- * Cho những người Chúa gọi trong tháng 9+10+11+12-2009.
- * Cha linh hướng Giuse Ngô Văn Thích đều đã dâng lễ cầu nguyện cho những linh hồn này.
- * Ban Xã Hội đã thông báo trên Email để xin lời cầu nguyện cho tất cả những Linh hồn này.
- * Xin quý Anh Chị Cursillista cầu nguyện cho những linh hồn này, nếu chưa nhận tin tức từ email của PT.
« Lời cầu nguyện không bao giờ TRỄ hay THỪA » . Đa tạ !

- 1- Cụ Ông ANTHONY HỒNG NGUYỄN, Chúa gọi ngày 3-9-2009, hưởng đại thọ 90 tuổi, Cụ Ông là thân sinh của chị Curs Huong Nguyen và chồng là anh Curs Cuong Nguyen.
- 2- Cụ bà ANNA MARIA NGUYỄN THỊ NHÀN, Chúa gọi ngày 4-9-2009, hưởng đại thọ 85 tuổi, là thân mẫu của anh Curs Doan Hoan, vợ là chị Curs Phạm Thu Hằng.
- 3- Cụ bà MARIA LÊ THỊ TÚ, Chúa gọi ngày 6-9-2009, hưởng thọ 79 tuổi, là chị ruột của anh Curs Lê đình Khôi, vợ là Curs Bui Thi Liên.
- 4- Cụ bà MARIA TRẦN THỊ CHI, Chúa gọi ngày 4-9-2009, hưởng đại thọ 94 tuổi, là thân mẫu của chị Curs Mẫn ở Sacramento.
- 5- Cụ bà ANNA NGUYỄN THỊ TRANG, Chúa gọi vào đầu tháng 11-2009, hưởng đại thọ 103 tuổi, là thân mẫu của AC Curs Nguyen Thai Hung & Nguyen Xuan Huong, cùng là Bà nội của AC Curs Vu Mac Long & Nguyen Ngoc Dung.
- 6- Cụ Ông PHERO GIUSE NGUYỄN VĂN SINH, Chúa gọi ngày 4-11-2009, hưởng đại thọ 81 tuổi, là thân sinh của 3 Curs Nguyen Son, Nguyen Ha và chị Nguyen Huong.
- 7- Anh AUGUSTINO TOAN, Chúa gọi ngày 4-10-2009, hưởng dương 56 tuổi, là anh họ của Chị Curs Kim, chồng là anh Curs Nguyen van Kinh, Phó CT/PT.
- 8- Anh GIOAN NGUYỄN THÀNH TÂM, Chúa gọi vào trung tuần tháng 10-2009, hưởng dương 58 tuổi, là em ruột của chị Curs Nguyen Thanh Thuy (CD PT).
- 9- Anh HENRY NGUYỄN HOÀ, Chúa gọi ngày 2-11-2009, hưởng dương 52 tuổi, là anh ruột của Curs Nguyen Hau (Khoa 34).
- 10- Anh ANTON NGUYỄN TRƯỜNG TRUYỀN, Chúa gọi ngày 13-11-2009, hưởng dương 48 tuổi, là em ruột của chị Curs Quyen Nguyen.
- 11- Ông GIUSE QUÁCH ĐÌNH QUANG, Chúa gọi ngày 13-10-2009, hưởng thọ 69 tuổi, là cậu ruột của hai anh Curs Phạm duy Tiến và Phạm Duy Tân.
- 12- Cụ Bà ANNA TRẦN THỊ PHƯƠNG, Chúa gọi ngày 12-10-2009, hưởng thọ 77 tuổi, là thân mẫu của anh Curs Bill Nguyen (vợ là chị Curs Thùy Anh, Thư Ký PT) và hai anh Curs Nguyen Hoang, Alison Hoang.
- 13- Anh ANTON HỒ SĨ KIM, Chúa gọi ngày 17-10-2009, hưởng dương 56 tuổi, là anh ruột của chị Curs Hồ Thi Tuyết (chồng là anh Curs Phạm Ngọc Oanh).
- 14- Chị TERESA Chúa gọi vào trung tuần tháng 10-2009, chị Teresa là cháu ruột của Cha cụ Linh hướng PT Phaolo Luu Đình Dương.
- 15- Cụ Ông ANTON NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM, Chúa gọi ngày 11-11-2009, hưởng đại thọ 88 tuổi, là nhạc phụ của anh Curs Tran Van Khoat.
- 16- Cụ Bà ANNA TRẦN THỊ Y, Chúa gọi Vào cuối tháng 11-2009, là thân mẫu của anh Curs Huy Vu, Nhóm Macco 34.
- 17- Cụ Ông GIUSE VÕ TẤN, Chúa gọi ngày 24-11-2009, hưởng thọ 79 tuổi, Cụ Ông là chú họ của Cha Linh hướng PT Phalo Phan Quang Cường.
- 18- Bà CATERINE BÙI TUYẾT HỒNG, Chúa gọi ngày 6 12-2009 tại Pháp quốc, hưởng thọ 75 tuổi, là chị ruột của chị Curs Bui Tuyết Vân, chồng là anh Curs Nguyễn Khắc Bình.



CURS. LÊ ĐÌNH KHÔI.
Ban Xã hội PT Cursillo VNSJ.

Lời nguyện Thánh Thể Mùa Vọng Giáng Sinh



Lạy Thầy Chí Thánh, hôm nay anh chị em chúng con đến nhà nguyện này làm Giờ Châu Thánh Thể, với một tâm trạng vừa hân hoan vui mừng, vừa thao thức nghĩ ngợi.

Chúng con hân hoan vui mừng, vì biết chắc chắn rằng con người nơi trần thế được hưởng Ôn Cứu Chuộc của Thiên Chúa.

Chúng con nghĩ ngợi, thao thức, vì trong quá khứ chưa biết vâng Lời Chúa hết lòng trong mọi sự, và vì ước vọng đời sống tâm linh còn phải mịt mù chiến đấu cam go lâu dài với ba thù.

Mùa Vọng Giáng Sinh đã bắt đầu. “ Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”;

“ Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.

Từ khởi nguyên cho đến ngày nay, con cái Thiên Chúa không thực hiện nghiêm chỉnh ý định của Ngài, trái lại làm những điều phản nghịch buồn lòng. Chúa vẫn kiên nhẫn trong tình Phụ Tử, bao dung dạy dỗ họ qua các tổ phụ và các ngôn sứ. Con người vô ơn bội bạc, vì đam mê dục vọng, say sưa danh lợi chức quyền, ham mê tiền của, hưởng thụ vô trách nhiệm, chém giết tranh giành, tự phụ kiêu căng, độc ác và đày đọa nhau; đáng buồn thay, chính chúng con cũng góp phần vào sự tệt hại này !

Nhưng Thiên Chúa không nỡ bỏ mặc chúng con thoái hư.

Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa đã xuống thế, chia sẻ phận người, sống nghèo khổ, bị bạc đãi. Thiên Chúa Ngôi Hai đã tắt bật bốn ba khắp mọi phương ban Lời hằng sống, nêu gương chói ngời trong xử thế người với người. Chính Chúa, Thầy Chí Thánh của chúng con, luôn uốn nắn lòng dạ con người để biết chạnh lòng yêu thương nhau, và hết lòng tôn thờ, cảm tạ Thiên Chúa Cha.

Là người Cursillistas, chúng con đã tình nguyện và trân trọng lãnh nhận Lệnh Thầy Sai Đi, để tiếp nối sứ mạng người môn đệ của Thầy. Thật cao cả, cũng thật nặng nề. Nhưng, chúng con vững bước tiến lên, không lo sợ, vì “Thầy đã ban ơn đủ cho chúng con” từng việc, từng ngày.

Hành trang vô cùng quý báu Thầy ban cho chúng con chính là Lời Thầy và Gương Lành. Chúng con tâm nguyện yêu mến, học hỏi và thực hành :

“Thánh Lễ và Thánh Thể” ‘Một LỄ MISA làm sáng Danh Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi việc lành sót sáng khác’. ‘THÁNH THỂ là nguồn Ân sủng nuôi sống Giáo hội muôn đời’.

“Kinh Lạy Cha” là lời cầu nguyện đẹp nhất.

“Tám mối phúc thật” là khuôn vàng thước ngọc để trở thành người Kitô hữu đích thực, người Cursillistas thập toàn

“Xin vâng” theo Thánh Ý Chúa như mẫu gương tuyệt vời của Đức Mẹ Maria

“Khiêm nhường” như người nữ tỳ, người tôi trung của Chúa, người anh em cùng một Cha trên trời.

“Khôn như rắn, đơn sơ như bò cạp” trong việc thánh hóa bản thân và môi trường.

“Hồi tâm sám hối” từng giây phút trong đời sống ơn gọi làm người Cursillistas, trong tương giao huynh đệ, trong công tác Phong Trào, và luôn luôn quy hướng về Thiên Chúa.

“Công bằng, Bác ái, Quên mình, Phục vụ” là những bài học nằm lòng áp dụng cho mọi hoàn cảnh, cho mọi người thân sơ, gần hay xa, bạn hay thù. “Phục vụ” là sự kết tinh của Tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.

“Tỉnh thức và Cầu nguyện”. “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện kéo sa chước cám dỗ”.

“Hãy sửa đường cho thẳng để Chúa đi”. Người Cursillistas quyết tâm trau dồi học hỏi, lắng nghe chân thành, can đảm nhận những sai lầm, mạnh dạn đóng góp ý kiến lành mạnh xây dựng, để Phong Trào Cursillo ngày càng tiến triển trong Ôn Thầy.

“Yêu thương nhau chân thành và gắn bó hết tình với PT Cursillo, qua họp Nhóm, Ultreya và Phục vụ”.

“Đức Mẹ Maria”. Người Cursillistas luôn trông cậy vào tấm lòng âu yếm, bảo bọc tuyệt vời của Mẫu Tâm Mẹ.

Lạy Thầy Chí Thánh,

Mùa Vọng Giáng Sinh đã khởi đầu cho năm Phụng Vụ 2010, chúng con tụ họp về đây trong Tình Yêu Thầy và tình yêu huynh đệ, để cùng nhau dâng lời tôn vinh, cảm tạ Thầy.

Nguyện xin Thầy ban cho chúng con được sung mãn Ôn Chúa Thánh Thần, đặc biệt trong suốt Mùa Vọng này, để chúng con ý thức mạnh mẽ rằng, “Thầy luôn ở cùng chúng con mọi ngày”.

Nhờ vậy, chúng con được sống với niềm vui mừng và hy vọng của lời ngợi khen trong đêm Thầy Giáng Sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

Nguyện xin Thầy ban phúc Bình an cho Phong Trào Cursillo VNSJ chúng con.

Chúng con yêu mến và tín thác mọi sự nơi Thầy, Thầy Chí Thánh của chúng con. Amen.

(Giờ Cầu Thánh Thể PT Cursillo VNSJ, Mùa Vọng 2009).

THƯ MỜI THAM DỰ BẦU CỬ

Chúa nhật ngày 24 tháng 1 năm 2010.

Kính thưa quý Anh Chị Em Cursillistas,

Theo thông báo của Văn Phòng Điều Hành ngày 15 tháng 11 năm 2009, Phong Trào sẽ tổ chức cuộc Bầu Cử cho ba phần vụ sẽ hết nhiệm kỳ 3 năm vào tháng 01 năm 2010 :

- *Chủ Tịch Phong Trào.*
- *Trưởng Trường Huấn Luyện.*
- *Trưởng Khôi Tiên.*

Ban bầu cử trân trọng kính mời quý Anh Chị Em thu xếp thời giờ tích cực đến tham dự cuộc Bầu Cử nói trên thật đông đủ để nói lên tấm lòng yêu mến và gắn bó với Phong Trào Cursillo của từng Anh Chị Em.

- * Ngày : **Chúa nhật 24-1-2010**
- * Giờ : **Từ 6:45 PM - 9:30 PM**
- * Địa điểm : **Hội trường St Patrick**
(nơi THL vẫn sinh hoạt lâu nay)

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ơn khôn ngoan và sốt sắng trên tâm hồn mỗi Anh Chị Em.

Trong Tình Yêu Thầy Chí Thánh.

Trân trọng kính mời.

Ban Bầu Cử

NGÀY TRUYỀN THÔNG - 2010

Gia Đình Cursillo - Việt Nam - San Jose

“...Dù Anh, dù Chị sinh hoạt nơi đâu,...
Nhớ Ngày Truyền Thông,...rủ nhau cùng về

Năm nay, ngày truyền thông của Đại Gia Đình Cursillo, Ngành Việt Nam, thuộc Giáo phận San Jose, sẽ được tổ chức vào ngày :

Chúa Nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2010

Từ lúc 5:00 chiều

Tại: Nhà Hàng Dynasty

1001 Story Road Road, San Jose, CA 95112

Kính thưa quý Cha , quý Thầy , quý Sr., cùng tất cả anh chị em cursillistas rất thân mến.

Sau một năm , với tinh thần hăng say “ Sống ngày thứ tư “ của từng cursillistas qua những buổi họp nhóm, Ultreya và Trường Huấn luyện,...Sau một năm với ý chí kiên trì trong tinh thần “ Một tay nắm Chúa , một tay nắm anh chị em “ qua các buổi Tỉnh huấn , qua các khóa Ba ngày, qua buổi tỉnh tâm hằng năm của Phong trào...giờ đây , với lòng ao ước được gặp lại tất cả trong ngày hội Truyền Thông của gia đình Cursillo, để chúng ta có dịp chia sẻ những nỗi vui , cũng như nỗi buồn trong năm qua, ...và cùng nhau Tạ Ôn Thầy Chí Thánh đã gìn giữ từng anh chị em và gia đình chúng ta trong năm qua nói riêng, và Phong trào nói chung

Đến với ngày hội Truyền Thông , để chúng ta có dịp gặp lại những người anh chị em mà lâu nay vì bận rộn với công việc “ Phúc âm hóa môi trường “ đã không có dịp trở lại thăm đại gia đình cursillo, ...và cũng để thăm lại những người anh em mà chính nơi đây , anh em đã ra đi trong tinh thần Thầy đã dạy “ Thầy là cây nho, anh em là cành “ (Ga 15: 5)

Xin được kính mời và rất mong sẽ gặp lại đông đủ quý Cha, quý Thầy, quý Sr. cùng quý anh chị

Joseph Huỳnh Quốc Thu
Đại diện P.T. Cursillo VN-SJ

Mọi chi tiết xin liên lạc với quý chị :

Chị Ngọc (408) 946 1910

Chị Lợi (408) 929 8895

Chị Hương (408) 504 0079

SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner \$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

TITLE PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II \$9.00
- Go and Make Disciples, by the
National Conference of Catholic Bishops \$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen \$1.50



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 1 & 2 -2010



■ **TĨNH TÂM :**

Từ 15 đến 17 Jan. 2010, tại Saint Claire Retreat Center

■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 24 Jan từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ: BẦU CỬ VPDH/PT/SJ/VN

■ **NGÀY TRUYỀN THỐNG :**

Chủ nhật 21 Feb. từ 05:30PM - 9:00PM, tại Nhà Hàng Dynasty

■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 28 Feb. từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ: BƯỚC CHÂN NGƯỜI LOAN BÁO TIN MỪNG

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần lễ cuối mỗi tháng theo địa chỉ:
Dao.Joseph@gmail.com

Xin cảm ơn quý anh chị.