



*Bản Tin*

# ULTREYA

**Tháng 6 Năm 2010**



*Đời Sống Đức Tin của Mẹ Maria*

---

**PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM  
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA**

---

**VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH**

Địa chỉ liên lạc:  
**2586 Greenrock Road**  
**Milpitas, CA 95035**

**LINH HƯỚNG**  
 LM. Paul Phan quang Cường  
 408-362-9958

**CHỦ TỊCH**  
 Joseph Huỳnh quốc Thu  
 408-946-1910

**PHÓ CHỦ TỊCH**  
 Joseph Nguyễn Văn Kính  
 408-926-6975

**THƯ KÝ**  
 Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh  
 408-209-5508

**THỦ QUỶ**  
 Gioan Vũ Duy Đạt  
 & Maria Vũ Thùy Linh  
 408-578-3907

**KHỐI TIỀN**  
 Jerome Việt Hải  
 408-873-8530

**KHỐI BA NGÀY**  
 Dom. Hoàng Bá Ngân  
 408-934-0843

**KHỐI HẬU**  
 Joseph Nguyễn văn Thẩm  
 408-269-7178

**KHỐI TRUYỀN THÔNG**  
 Joseph Đào Tiến  
 408-386-5696

**TRANG NHÀ**  
[http://www.viet-cursillo.com/  
 index.htm](http://www.viet-cursillo.com/index.htm)

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy  
 408-223-9373

**TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**

**TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**  
 Joseph Trần Thái Hoàng  
 408-532-0548

**PHỤ TÁ TÀI LIỆU**  
 Micae Phan Vũ Hải Âu  
 (510)468-9174

**PHỤ TÁ KÊ HOẠCH**  
 Joseph Vũ Quốc Linh  
 (408)569-7581



# Chúa Nhật XII Thường Niên

NĂM C

June 20, 2010

**NHÂN DIỄN ĐỨC KITÔ****I. TIN MỪNG : Lc 9, 18-24**

*Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : "Dân chúng nói Thầy là ai ?" Các ông thưa : "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." Người lại hỏi : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ông Phê-rô thưa : "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.*

*Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."*

*Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy."*

**MỤC LỤC**

<b>Sống lời Chúa</b>	<b>2</b>	<b>Vai Trò Linh Mục với Giáo Dân</b>	<b>22</b>
<b>Cuộc Đời Dương Thế của Đức Mẹ</b>	<b>4</b>	<b>Tinh Huấn</b>	<b>24</b>
<b>Chức Phó Tế</b>	<b>6</b>	<b>Chia Sẻ của Ban y Tế - Chân Trời</b>	
<b>Linh Mục (Thơ)</b>	<b>8</b>	<b>Mới (New Horizon USA)</b>	<b>28</b>
<b>40 Năm Linh Mục Cha Linh Hướng..</b>	<b>9</b>	<b>Điểm Sách...</b>	<b>33</b>
<b>Ởn Gọi Ngôn Sĩ</b>	<b>12</b>	<b>Danh Sách Đón Niên Liễm</b>	<b>37</b>
<b>Tháng Hoa Dân Kinh MẸ</b>	<b>16</b>	<b>Danh Sách Chi Tiêu</b>	<b>38</b>
<b>Mẹ Maria với đời sống Đức Tin</b>	<b>19</b>	<b>Tủ Sách Phong Trào</b>	<b>39</b>

## II. SUY NIỆM

Đức Kitô là ai ? Đó là câu hỏi sẽ còn làm nhiều người thuộc nhiều thế hệ băn khoăn thắc mắc. Có rất ít người, kể cả những môn đệ thân tín, dù đã quyết tâm theo Người, thực sự hiểu Người cho đúng.

“Mesiah” trong tiếng Do thái và “Kitô” trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là Đấng Được Xức Dầu. Là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Là Đấng dân Do Thái mong đợi. Nhưng Đấng Kitô thực sự như thế nào, sẽ sống như thế nào và sẽ làm gì thì vẫn còn trong vòng mơ hồ. Tuy nhiên đa số người Do Thái ước mơ Đấng Kitô đến để khởi đầu một thời kỳ mới, đưa nước Do Thái lên vị trí bá chủ thế giới. Người sẽ trở thành vị Chúa Tể thống trị khắp địa cầu.

Chính vì thế, hôm nay Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu Người cho đúng. Thoạt tiên Chúa hỏi các ông về luồng dư luận. Nhất là sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Quả nhiên mọi người đều công nhận Chúa Giêsu là một tiên tri vĩ đại. Nhưng chưa có ai dám quả quyết Người là Đấng Kitô. Chúa hỏi thêm về ý kiến của các môn đệ thân tín. Phêrô đại diện anh em tuyên xưng : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu hài lòng về lời tuyên xưng ấy. Tuy nhiên khi tuyên xưng, Phêrô vẫn chưa thật sự hiểu Đấng Kitô có nghĩa là gì. Có lẽ ông còn



chịu ảnh hưởng của đám đông nghĩ đến một Đấng Kitô oai nghi, vinh quang và quyền lực. Vì thế Chúa Giêsu đã phải giải thích cho các môn đệ hiểu biết con đường của Người.

Trước hết, Chúa Giêsu “nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai”. Không được nói cho họ biết Người là Đấng Kitô. Vì họ chưa hiểu Đấng Kitô là gì. Họ có thể tôn vinh Người lên làm vua. Như họ đã muốn làm thế sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Như thế là sai đường lối của Chúa. Và có thể làm hỏng kế hoạch của Chúa.

Sau đó Chúa bày tỏ cho các môn đệ biết con đường thực sự mà Đấng Kitô phải đi là con đường đau khổ : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”. Đó là con đường tử nhục.

Con đường khổ nạn. Con đường chết chóc. Nhưng sau tử nhục sẽ đến vinh quang. Sau khổ nạn sẽ là hạnh phúc. Sau chết chóc là phục sinh. Đó không phải là con đường vinh quang trần thế, nhưng là con đường nhỏ hẹp thiêng liêng. Nhưng đó chính là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực.

Rồi Chúa nói với các môn đệ : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Muốn theo chân Chúa, các môn đệ không thể đi con đường nào khác con đường của Chúa. Phải đi vào con đường hẹp để dẫn đến Nước Trời. Đi vào con đường đau khổ để đến vinh quang. Vượt qua cái chết để đến sự sống.

Bây giờ ta đã hiểu Đấng Kitô thực sự là gì. Bây giờ ta đã hiểu con đường của Đấng Kitô phải đi là con đường nào. Và ta cũng đã hiểu muốn theo Chúa ta phải đi vào con đường nào. Nhận diện Đấng Kitô đã khó. Đi vào con đường của Người còn khó hơn. Ta hãy xin Chúa ban cho ta được sức mạnh để đi theo con đường Chúa đã đi. Chính con đường đó dẫn ta đến hạnh phúc đích thực.

**TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT**



# Cuộc đời dương thế của Đức Mẹ.

Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

*(Kinh vinh tụng Magnificat)*

Trong năm Phụng vụ, giáo hội dành năm lễ trọng kính Đức Mẹ đó là lễ Đức Mẹ là Mẹ TC (Jan. 1st) Lễ Truyền tin (Mar. 25) Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (Aug. 15) và Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội (Dec. 12). Ngoài ra giáo hội còn dành hai tháng Năm và tháng Mười nữa để tôn vinh Mẹ. Người công giáo VN rất yêu mến và tôn sùng Đức Mẹ. Không nhà nào không thờ ảnh Mẹ.

Về Đức Mẹ, có hai tín điều buộc phải tin để được rỗi linh hồn là: Tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, mà Đức Pio IX đã công bố vào năm 1854 và sau đó bốn năm, tức năm 1858 khi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ đức cùng thánh nữ Bernadeta đã xác nhận: "Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội"

Tín điều thứ hai là Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. (Chúng ta sẽ mừng vào ngày 15 tháng Tám hằng năm)

Về tín điều này, ngày 1-11-1950, Đức Pio XII trong tông huấn Munificentissimus Deus đã công bố như sau: Sau khi đã hoàn tất cuộc đời dương thế, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm, trọn đời đồng trinh, đã được đưa lên

hưởng vinh quang Thiên quốc cả hồn lẫn xác.

Mẹ đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc sau khi Mẹ đã hoàn tất cuộc đời dương thế.

Cuộc đời dương thế của Mẹ là những chuỗi ngày đầy dẫy những gian truân và thử thách:

- Còn gì đau khổ, tủi nhục cho bằng khi người con gái chưa về nhà chồng mà đã mang thai ở giữa một cái làng Nazareth nhỏ xíu ai cũng biết. Mọi người đều bĩu môi khinh dễ. Vị hôn thê, ông Giuse cũng đăm nghi, thắc mắc định tâm bỏ Mẹ trốn đi.

Việc Mẹ thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh thần nào ai hay biết?

- Elizabeth, người bà con mà Mẹ đến viếng thăm (theo tường thuật PÁ) đã sinh con là Gioan ở trong một gia đình ấm cúng, có bà con thân quyến xa gần đến thăm và chúc mừng. Còn Mẹ sinh con trong chuồng bò trống trải, giữa một đêm đông giá lạnh. Là mẹ cũng như bất cứ bà mẹ nào, ai lại không xót xa cho đứa con mình.

- Là một cô gái mới lớn như bao cô gái quê khác, đến ngày nở nhụy khai hoa đưa con đầu lòng, ai mà không phấp phồng lo sợ, thế mà Mẹ không có người mẹ ruột của mình, bên cạnh để giúp đỡ. Còn sự bẽ bàng nào hơn.

- Khi con vừa mới chào đời đã có kẻ mưu toan hãm hại. Đó là

hình ảnh con măng xà trong sách Khải huyền: "Chực sẵn trước người phụ nữ, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà". Mẹ cùng với Giuse, đang đêm vội vã bồng bế nhau chạy trốn sang Ai-cập, đường xa vạn dặm. Là người VN, chúng ta đã từng sống những ngày tản cư chạy giặc, di cư, sống nơi xứ lạ quê người, hơn ai hết, chúng ta cảm thông sâu xa hoàn cảnh của Mẹ và thánh cả Giuse.

- Mặc dù kinh thánh không hề nhắc đến, nhưng thực tế cái chết của Giuse là một cái tang lớn cho Mẹ. Mất đi một người bạn đường, nguồn sống chính của gia đình. Ai trong chúng ta có người thân ra đi, hoặc gặp cảnh ngộ (giữa đường gãy gánh) mới thấm thía được cái cảnh "đoạn trường ai có có qua cầu mới hay". Từ nay Mẹ phải thích nghi với cuộc sống mới, nuôi con và dạy con cho khôn lớn.

- Và cái giây phút âm đạm nhất, đau khổ nhất của cuộc đời Mẹ là đứng dưới chân thập giá, nhìn lên thấy con bị treo trần trường không có một mảnh vải che thân. Rồi thấy con gục đầu xuống và trút linh hồn. Ôi! cảnh nào đau đớn cho bằng. "Lưỡi gươm đã đâm thủng trái tim bà", quả đúng như lời cụ già Simeon đã nói tiên tri.

Đó là cuộc đời dương thế của Mẹ.

Cuộc đời dương thế của Mẹ là

một bản bi hùng ca ngợi khen TC.

Cuộc đời dương thế của Mẹ là kinh vinh tụng Magnificat.

Cuộc đời dương thế của Mẹ là hoàn toàn tín thác nơi TC, luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu và mau mắn xin vâng .

Cuộc đời dương thế của Mẹ là sống khiêm nhường luôn xưng mình là nô tì của Chúa.

Cuộc đời dương thế của Mẹ chẳng khác cuộc đời dương thế mà chúng ta là mấy, cũng đầy đầy những gian truân thử thách nên Mẹ rất cảm thông cho số phận chúng ta, con cháu E-và đang ở chốn khách đày.

Ngày Mẹ thụ thai Đức Giêsu, Thánh thần Chúa bao phủ lấy Mẹ, Mẹ đầy ơn phước, Mẹ đã không dùng bước trước những lời chê bai nhạo báng của bà con hàng xóm, Mẹ đã vội vã lên đường đi viếng bà Elizabeth, đem niềm vui, ơn cứu độ đến cho gia đình bà chị họ, cho Gioan Tẩy giả được khỏi tội tổ tông khi còn ở trong bụng mẹ, tháo lười cho Dacaria nói được.

Mẹ cũng bắt đầu những chuỗi ngày thăm viếng con cái Mẹ bắt cứ nơi nào kêu cầu đến Mẹ: Lavang, Lộ-đức, Fatima. . . và rất nhiều nơi trên khắp thế giới. Mẹ đã đến an ủi, đỡ nâng, bênh vực, chở che và ban phát muôn vàn ơn lành hồn xác cho đoàn con cái Mẹ.

Hồn xác Mẹ đã ngự về trời dạy chúng con ý thức về thiên đàng ngay từ đời này, là sống theo lời Chúa, đi theo con đường thập giá của Chúa như Mẹ đã đi. Noi gương Mẹ, đem Chúa đến cho người, đem niềm vui đến cho đời, đem hy vọng đến nơi sâu khổ. . . .



Lạy Thiên Chúa là Cha, cúi xin Cha nhậm lời Mẹ chuyển cầu cho chúng con là những kẻ yếu hèn, tội lỗi được dư đầy ơn phước, khỏi mọi sự dữ chốn trần ai và được đem lên hưởng niềm vui thiên quốc với Mẹ sau cuộc đời tạm nơi dương thế này.

Hãy chạy đến cùng Mẹ như lời kinh Hãy nhớ đã quả quyết:

Xưa nay chưa từng có người nào chạy đến cùng Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. A-men .

**PHÓ TẾ JOS. HUỲNH VĂN NGỌC**



# Chức Phó tế

Sau khi cầu nguyện,  
các Tông đồ đặt tay trên các ông  
(Acts 6, 1-7)

Ngày 8 tháng Năm vừa qua, Đức Giám mục McGrath đã đặt tay truyền chức cho chín Phó tế vĩnh viễn, trong số này có bốn cursilitas chúng ta.

Nhân dịp này xin quý vị cùng tôi, chúng ta thoáng nhìn về sinh hoạt của cộng đoàn tín hữu đầu tiên tại Jerusalem, được miêu tả trong sách TĐCV nơi Đoạn 6 từ câu 1 đến câu 17, về vai trò của Phó tế vĩnh viễn trong giáo hội thời xa xưa cũng như ngày nay.

Đức Giêsu đã chết, đã sống lại và đã lên trời. Các tông đồ còn ở lại tiếp tục sứ mạng của Thầy là lập hội thánh, mà đơn vị đầu tiên là cộng đoàn, hình thức của giáo xứ ngày nay. Cộng đoàn ngày càng lớn thì càng có nhiều vấn đề được đặt ra. Các tông đồ ngày đêm chuyên cần cầu nguyện và giảng dạy nhưng các ngài không thể không quan tâm đến những vấn đề khác, như công bằng, xã hội, như những tiếng than phiền của các bà goá, như những tiếng khóc của trẻ mồ côi, của những kẻ neo đơn . . . Các ngài cần người phụ tá. Cộng đoàn đề nghị, giới thiệu ứng viên, các tông đồ quyết định, tuyển chọn, rồi đặt tay thánh hiến, trao quyền trước mặt cộng đoàn. Bảy vị Phó tế đầu tiên xuất hiện trong lịch sử giáo hội.

Công việc trước mắt của các ngài là giúp các tông đồ lo đáp ứng nhu cầu vật chất của cộng đoàn, nhưng sách TĐCV còn nói tiếp về việc Phó tế. Stêphanô thuyết giảng, minh giáo trong hội đường Do thái và là người đã chết vì đạo trước tiên. Lễ kính vào ngày 26 tháng 12, sau lễ Giáng sinh. Việc Phó tế Philip giải thích kinh thánh và rửa tội cho

của các ngài không chỉ giới hạn, đóng khung trong việc phục vụ nơi bàn ăn mà còn bao gồm việc giảng dạy và ban phát bí tích nữa.

Theo điển ngữ các thánh của Linh mục Hồng Phúc thì:

-Phó tế Laurent, một vị thánh lớn, tử đạo năm 258, tên ngài được nhắc đến trong kinh Phụng vụ Thánh thể.

-Thánh Đamasô I lên ngôi giáo hoàng năm 366.

-Thánh Leo cả, lên ngôi giáo hoàng năm 440.

-Thánh Grégorio VII, lên ngôi giáo hoàng năm 1073.

Các ngài thầy đều là Phó tế được lãnh chức Linh mục và Giám mục cùng một ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng.

Cũng cùng chung số phận thăng trầm, dọc theo chiều dài lịch sử của Hội thánh, chức Phó tế vĩnh viễn dần dần bị lu mờ và đi vào bóng tối trong giáo hội La tinh, và rồi chỉ còn là một chức chuyển tiếp (transitional order) trước khi chịu chức Linh mục.

Mãi cho đến thế kỷ 20, năm 1964, Công đồng Vatican II, trong Hiến chế Lumen Gentium, ĐGH Phaolô VI đã tái lập chức Phó tế vĩnh viễn. Nơi triệt 29, viết như sau: “Ở bậc thấp hơn của hàng giáo phẩm có các Phó tế vĩnh viễn, những người đã được đặt tay không phải để lãnh chức LM nhưng là để phục vụ”.

### **Vậy họ là ai?**

Thưa, họ là những người tầm thường như chúng ta. Họ là người chồng, người cha trong gia đình. Họ cũng đi làm để trả bill hàng

Họ không phải là nhà tu, không có lời khấn, không có y phục riêng, không có tên riêng, không lãnh lương.

Danh từ Phó tế hay Thầy Sáu không nói lên hết cái căn tính của họ là Deacon, bởi chữ Dia-konia nghĩa là người phục vụ, là người đầy tớ, người hầu bàn.

Theo gương Thầy chí thánh”.Con Người đến để phục vụ”.

Theo niên giám công giáo năm 2008, trên thế giới hiện có trên 30,200 Phó tế vĩnh viễn.

Giáo hội Hoa kỳ có 15,754 vị và trong số ấy có 98 người VN.

### **Và họ làm gì?**

Trong sự hiệp thông với ĐGM và hàng LM, Phó tế phục vụ giáo hội trong các thừa tác: phụng vụ, rao giảng lời Chúa và thực thi bác ái. Trong thánh lễ, Phó tế công bố Phúc âm, đôi khi chia sẻ Lời Chúa, ngoài ra Phó tế được cử hành trọng thể bí tích Rửa tội, giữ và trao MTC, mang của Ăn đàng cho kẻ hấp hối, nhân danh Giáo hội chứng và chúc lành hôn phối, cử hành các á bí tích, chủ tọa các lễ nghi tang chế và an táng. GH 29.

Trong nghi lễ truyền chức, ĐGM trao cho Phó tế quyền Phúc âm và nói: **Hãy tin những gì con đọc. Dạy những gì con tin. Thực hành những gì con dạy.** Phó tế là chứng nhân Phúc âm ở giữa lòng đời.

Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh thần, tại công đồng Vaticanô II, chức Phó tế vĩnh viễn được tái lập, mở cánh cửa đã bị khép lại từ bao thế kỷ, để cho hàng ngũ giáo dân chúng ta có

ơ hội góp phần tích cực vào việc xây dựng và mở mang nước Chúa.

Khi phong chức cho lớp Phó tế đầu tiên tại San Jose năm 2005, Đức cha nói “Đây là một biến cố lịch sử của địa phận” khởi đầu một giai đoạn mới cho chúng ta, nhất là các bạn trẻ đã có gia đình. Các bạn không còn cơ hội đi tu để làm Linh mục hay làm thầy tu nữa, xin hãy nghĩ đến việc cộng tác với Giám mục và Linh mục phục vụ dân Chúa, trong thiên chức Phó tế vĩnh viễn, gieo trồng Giáo hội và phục vụ cộng đoàn, dự phần vào sứ mệnh và ân sủng của vị Thượng tế là Đức Kitô. (GH 41)

## **PHÓ TẾ JOS. HUỖNH VĂN NGỌC**



## *Linh Mục*

---

Từ khi mặc chiếc áo dòng  
Như cây sáo thổi giữa đồng quạnh hiu  
Chúa nâng bổng điệu dặt dìu  
Người khoan thai rót muôn điều yêu thương  
Là cây gậy Chúa dẫn đường  
Cho người lữ khách muôn phương tìm về  
Chiên ơi thoát khỏi bến mê  
Dấu hành trang chứa nặng nề tim đau  
Phải quên hết bao sắc màu  
Chỉ còn lại một màu chiều thời gian  
Phải cười trong lúc gian nan  
Phủ che tâm sự muôn vàn chua cay  
Còn đây một chút thân này  
Họa lên đời sống với đầy tin yêu  
Đôi khi nước mắt trăm chiều  
Nuốt cho uất nghẹn bao điều đau thương  
Tà dương đã khuất nẻo đường  
Đời linh mục vẫn như vườn ban mai  
Đau khổ trau chuốt ngày dài  
Cho người mục tử nặng vai ân tình  
Ước mong cuộc sống hồi sinh  
Đàn chiên khao khát mỗi tình trời cao  
Giữa đời ngọn gió lao xao  
Lệ nào chẳng mặn gai nào chẳng đau  
Ơn gọi là tiếng nhiệm màu  
Lúa vàng đã chín cần bao thợ về  
Hát lên điệu dặt đê mê  
Đôi tay tinh khiết dâng về ngai thiêng!

Thái Hoàng & Thiênhương Love

***Kính tặng Cha Giuse Phạm Kim Hùng  
nhân kỷ niệm 40 Năm Linh Mục  
1970-2010***



# Kỷ Niệm 40 Năm Thiên Chức Linh Mục Cha Linh Hướng Giuse PHẠM KIM HÙNG







# Ởn Gọi Ngôn Sứ

Hai Người có đồng hành với nhau được chăng,  
nếu đã không hẹn với nhau từ trước?  
Trong rừng sư tử có gặm lên chăng,  
nếu nó không có môi?  
Từ trong hang, sư tử có rống lên không,  
nếu không vô được môi?  
Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì  
mà không bày tỏ kế hoạch của Người  
cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.  
Sư tử đã gặm lên: ai mà không sợ hãi?  
Chúa là Chúa Thượng đã phán,  
ai chẳng nói tiên tri? (Am 3:3-4;7-8)



Thiên Chúa, từ thuở ban đầu cho đến hôm nay, là Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Ngài cứu dân khỏi nhiều cơn đao đày, và ban cho chìa khoá của vương triều Ngài, kho tàng ân sủng cho cuộc sống di hành, đợi chờ ngày phán xét.

Nhìn trong thiên nhiên và động vật, lối nói bóng bẩy dựa vào tiếng gặm của sư tử, để nói một cách sâu đậm về tình trạng Thiên Chúa, đang gào thét từ trong đáy lòng Người, cần dân chúng đổi thay và canh tân địa cầu. Thiên Chúa biết dân Ngài đam mê trong ảo tưởng, rẫy phụ tình thương và cư xử bất bình, không ngại vướng tội tình.

Tình yêu Ngài phải được thét

lên từ trong đáy tim, vì quá yêu thương, vì yêu thương loài thụ tạo của chính sự Sáng Tạo theo cách riêng của Ngài.

Tiếng thét Tình Yêu cuối cùng của Thiên Chúa, còn vang vọng đâu đây, trong tuần phục sinh. Những âm hưởng trên Thánh Giá còn dư đọng; Trong Tay Cha, Con “phú dâng linh hồn.”

Người Tôi Trung Thiên Chúa chọn đang làm việc khi nào còn hơi thở. Khi chỗi dậy, Ngài dạy anh em chúc Bình An của Thầy cho anh em. Thiên tình sử cứu độ thật là ly kỳ tới hồi lâm ly. Thầy chúng ta chết mất rồi; chúng ta là những tên phản Thầy. Thầy bỗng hiện ra; tưởng rằng sẽ bị ‘trả báo’ vì tội ‘giết Con Thiên

Chúa.”Nhưng Con Thiên Chúa đem lại sự ‘hồi sinh’ cho anh em.

Sự phán khởi của Chúa Ki Tô sống lại xoá tan mọi ngờ vực, để rồi anh em tin rằng Đấng Mê Si A, đúng như Lời Thánh chép. Tất cả ngôn sứ đều phải chết; chỉ có Đấng Mê Si mới phục sinh. Đấng Mê Si A là Con Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa hàng sống mà đến; nên chết là một hành vi của “gieo hạt giống” vào trong “rữa nát” để tội lỗi tan thành bụi; đúng như nhà vua tiên tri David đã tiên báo – Thiên Chúa ném tội ta ra xa. Để tỏ tình Ngài rõ rệt bằng hành động yêu thương như nói đi nói lại (Tv 136), Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn Tình Thương. “ ”

Thánh Phao Lô tông đồ tuyên

truyền trong những cộng đồng sơ khai về tình yêu Thiên Chúa. Phải, Tình Yêu Thiên Chúa đã biến Phao Lô thành một nô lệ mới - Nô lệ trong Tình Ki Tô. Tại sao thánh tông đồ lại nói vậy? Nói tiếng nô lệ một cách táo bạo vậy? Bởi vì thánh được Thiên Chúa mời gọi làm “Ngôn Sứ” trong cục nhiệm mới; của trời mới đất mới mà thánh Goan vạch ra trong Thần Khí Khải Huyền.

Con Chiên không tì vết, đã được Thiên Chúa đem làm của hiến tế để đẹp lòng Thiên Chúa, và Thiên Chúa không còn nhớ đến oán tội xưa:

*Tất cả tội ta Chúa quẳng ra xa*  
(Tv)

Nên cái nô lệ cho tội lỗi, giá trả là cái chết đời đời. Các Thánh tông đồ nói ở lại trong Máu thánh yêu thương của Ki Tô là chết để mà sống lại trong Chúa Ki Tô bởi ta thuộc về Ngài; Ngài ở đâu chúng ta ở đó. Chỗ ở của Chúa Giê Su, nói đi nói lại rất rõ trong Kinh Thánh. Ngôn sứ, Nhà vua David, tôi trung Thiên Chúa nhìn xuyên suốt thời gian, bởi trong Thần Khí nói Tiên Tri, chép Lời Kinh của Thiên Chúa rằng:

Người nói với Chúa Thượng tôi :

‘Bên Hữu Cha đây, con lên Ngự Tri; bao quân thù Cha sẽ đặt làm bệ chân Con.’ ”

Chúa Giê Su nói; Ta về Nhà Cha Ta. Nhà Cha Ta có rất nhiều dinh thự để ở; Ta đi dọn chỗ cho các con. Chúa Giê Su cũng nói; Để rồi Ta ở đâu thì anh em của

Ta cũng ở đó.

Nói cho cùng, Ngôn sứ là Người viết truyện hay, mà trên thế gian này chưa có ai viết được, hoặc có thể nghĩ ra, vì Ngôn Sứ không chính mình viết mà Ngôn Sứ để mình là bút mực của Thiên Chúa viết.

Chúa Giê Su là Thiên Chúa, Ngôi Lời, Ánh Sáng cư ngụ trong thế gian; đã do Thiên Sứ Thiên Chúa đến mặc khải cho con người biết về thời viên mãn, Người Tôi Trung Thiên Chúa tuyển chọn, sẽ làm Chiên hiến tế. Người Tôi Trung, làm sứ vụ cho Thiên Chúa mà không một hé môi than vãn, trung thành với Lời Kinh Thánh chép, đến “ ”chết đi sống lại lên trời, vẫn còn ở cùng chúng ta.

Anh em của Chúa, nếu không nhìn ra rằng được chìm trong phép rửa của Đấng Ki Tô là sinh ra trong bọc điều, hay trong bọc hoàng gia vương tộc, thì quả mất chưa được “mở ra bởi vẫn còn ở trong ruộng chịu theo cái ảo tưởng, vẽ vờ trong cái vòng ‘nô lệ’ tinh vi’ của thời đại tôn vinh duy vật.

Lời Thánh chép rằng; mắt anh em được chữa lành và sáng ra nếu không bởi do Thiên Chúa.

Thiên Chúa biết việc Ngài. Ngài tiến trình xây dựng ‘ruộng cội’ trong nhiệm cục mới để kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa trời loan truyền hiệu quả và tiến xa đến tận cùng trái đất, dẫn đầu là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa biết con người chẳng làm sao để xứng đáng trước mặt Đấng Tác Tạo. Con Thiên Chúa mới là Thượng

Tế cao nhất, “đẹp lòng [Thiên Chúa] mọi đàng”.

Chúa Ki Tô hiến Minh Máu Thánh mình để triển khai Mầu Nhiệm biến hoá loài thụ tạo trở thành Minh Máu Ki Tô mà xứng đáng trở về Thiên Đàng, phục vị nên một với A Dong thời Tân Ước, chính là Chúa Giê Su Hôm Qua, Hôm Nay, Mãi Mãi –vẫn ở cùng thế gian khi mình ‘Chúc tụng Đấng Ngự Đến nhân danh Chúa . ”

Việc Thiên Chúa vượt trên mọi thành công vì Vinh Quang Thiên Chúa, như đã có trước tự muôn đời và cho đến muôn đời. Anh em của Chúa Giê Su tình nguyện làm những ‘nô lệ tình yêu’ như chính Chúa Giê Su đã thực hiện theo Thánh Ý Chúa Cha. Tất cả những thánh tông đồ và tất cả các thánh lần lượt nắm chắc, và ôm chầm Thánh Giá Chúa Giê Su trao ban, bằng Tình Yêu, Sức Mạnh, và Ân Huệ Chúa trao ban qua quà tặng Thánh Linh, mạnh dạn rao giảng Tin Mừng Chúa Giê Su Ki Tô.

Tin Mừng như trái chín thơm tho, ngọt dịu. Nhưng trước khi có trái, hạt giống phải chịu nằm trong đất bùn, nước bón, để từ từ lớn lên mà sinh hoa trái. Có thời đơn sơ như tuổi trẻ, dựa trên sự quan phòng qua thánh Phao Lô, Phê Rô, Goan, Gia Cô Bê, .... nhưng rồi có lúc phải vãi mồ hôi, lên tiếng gẫm như sư tử rống, giã tan thân mình, theo chân Chúa đổ máu vì yêu và thánh hiến, khi hành đạo.

May mắn vì giá máu đã thanh tẩy niềm tin thêm tinh luyện và

lớn mạnh vững vàng. An cũng thay, vì nhiệm vụ nước trời do Chúa Giê Su thành lập cho chúng ta. Từ nền tảng, như vàng đá của Chúa, nảy sinh cho ta nhiều hoa trái trong 'tri ân tình Chúa và đáp trả ơn dài.' Nước Người ngày mở mang ra, đem dân Người trở lại trong tình thương và hiểu được cội nguồn ta xuất phát khởi từ Tình Yêu Thiên Chúa.

Vinh tụng ca, chẳng hạn như: Ngợi khen Đấng Sáng Tạo. Ngợi Khen Đấng tỏ cho dân Người biết ý định của Người. Ngợi Khen Đấng làm ra bình minh và bóng tối, Đấng Ngự Giá trên đám mây trời, trên những đỉnh cao của vũ hoàn. Ngợi Khen Đấng đổi đêm thành sáng. Ngợi Khen Đấng gọi nước biển lên rồi tưới xuống mặt đất. Ngợi Khen Đấng xúc dầu thơm trên đầu dân Người; trước bao thù địch Ngài thiết tiệc linh đình cho đàn chiên Ngài được no ấm thoả thuê.

Danh Người là Thánh, Thiên Chúa toàn năng; Ngài làm muôn điều diệu kỳ trên trời nam nữ của Ngài. Ngài mở kho Thần Khí Ngài tuôn đổ để thanh niên thi kiến, nói tiên tri; danh Người là Thiên Chúa muôn thời đại tôn vinh thờ lạy, là Thiên Chúa muôn dân uốn gối quy phục trước sự hiện diện của Ngài. Lời Ngợi Khen kính mừng Đấng Ngự Đến khắc giấy chưa ngừng nghỉ. Trong tâm nhìn, Thánh Goan chép về Chúa Uy Linh Huyền Nhiệm Thanh Thiên; muôn Thiên Thần đang phủ phục và ca tụng danh Thánh Ngài trên những tầng trời cao, những khúc hát Thiên Thần.

Ngợi Khen, 'Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,' ..., làm một cử chỉ tìm Thiên Chúa trong ngày ngày mọi đời sống dân người. Cũng chẳng phải bởi ta thông minh mà biết điều này, nhưng do bởi Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta qua khí cụ Ngôn Sứ của Thiên Chúa.

Các Thánh Tông Đồ, bởi Thần Khí Thiên Chúa sau biến cố Pentecost, tiết lộ cho chúng ta rằng; khốn cho chúng ta nếu chúng ta biến lễ phải thành ngải đắng. Nói chính xác, chúng ta thờ ơ với Tình Yêu Chúa Giê Su mà chối tin điều, có một Đấng Cứu Thế đã chết thay cho tội lỗi chúng ta, chúng ta khốn nguy.

Chúa Giê Su ở ngay bên, trong khi ngày tàn cũng kề cận, trong khi cản trở đức tin cũng chung chạ, từng ngày. Nếu một người khôn ngoan xây nhà trên nền tảng vững chãi, khi thác lũ tràn vô, nhà vẫn đứng vững mà sự sống vượt qua.

Nếu những nhà thần học đã kiên trì thời gian để biết về Tình Yêu Thiên Chúa mà làm sứ mạng Ngôn Sứ; nếu những nhà bác học khác cũng kiên trì thời gian mà hiểu biết những bí mật của nền tảng Sáng Tạo do bảo trì địa cầu để thống trị địa cầu; những thứ cao siêu để đưa vào trong phản nghịch Đấng toàn năng vì những thành công biệt dị từ trong quần chúng lớn; cuối cùng, nếu những người có đỉnh cao trí tuệ còn quy phục Thiên Chúa; dù sao ở trong Chúa Giê Su là một mối lợi lớn thì dù có một chút trí tri tính toán, tại sao (?) không nắm lấy Thiên Chúa

mà bảo đảm đời này và đời đời được thấy quê cội đất nguồn.

Chúng ta thà nắm mối lợi hơn là vượt mất cái đặc sủng 'nắm vương quyền thiên quốc' do Vua trên muôn vua là Con Thiên Chúa, Chúa Giê Su trao ban. Nên chọn ghét điều dữ, chuộng điều lành là ở lại trong Chúa Ki Tô, như một hành vi khôn ngoan ở lại trong sự vun trồng do chính Thiên Chúa Cha cho tay. Nên khi nghe Tiếng Chúa, hãy chớ nên cứng lòng.

Nếu nghe tiếng rầm của sự tử mà còn động tim và tràn dâng xúc động; Vua trời mà hạ mình để chuộc nợ cho ta những tội lỗi cha ông từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, mà không đáp trả tiếng gọi, thì quả con tim và trí tuệ đã trở nên mù quáng không cần thiết.

Hoặc khi nghe các Thánh Tông đồ tuyên xưng đức tin nói tiên tri, Tình Yêu trong Ki Tô dạt dào đi trong An Sung và Bình An thật; phải nói rằng có điều cho chúng ta thắc mắc và to mò muốn tìm cho ra nguồn cội dẫn đưa đến sự tuyên xưng 'tin.'

Khi xem một cuốn phim hay, đọc một truyện truyền kỳ về những tay anh hùng tế thế; khởi liền ngợi khen và ước rằng ta làm giống tốt. Cho nên, ơn gọi Ngôn Sứ là ơn thánh hiến trong đó, Anh Sáng Phục Sinh là ngọn đuốc soi dẫn đường đi tìm lại những lần được chìm trong Tình Yêu Ki Tô bởi Máu Thánh Giê Su thanh tẩy ta tiến đến tình tuyền trong trắng như áo trắng nàng dâu trong ngày mới cưới. Thấy đây là niềm vui tuyệt đỉnh, để đi vào ở trong trái

tim Người đời đời là một dút khoát.

Mặc một chiếc áo tinh tuyền thì người người dễ nhận ra người trao áo. Niềm tin tuyệt đối vào trong Chàng Rể của mình, nói lớn tiếng lên rằng ta thuộc về Đấng Ngự Đến trong ngày Tân Hôn của ta; vậy, mỗi thủy chung làm nên một chuyện đời hào duyệt, khi can đảm đi chung một con đường có thủy có chung từ chọn lựa cho đến trở về. Đức hạnh tuyệt luân giữ để làm sáng giá Đấng sai đi và để cho trí tuệ, tâm linh và ý chí triển khai thẳng tắp.

Thiên Chúa gầm lên tiếng Yêu Thương vì ta đang cần. Các Thánh Tông Đồ, qua cuộc hành trình trước khi gặp Chúa, trong khi ở chung đặng với Chúa, thời loạn lạc, sau khi Chúa sống lại và lên trời, đặng độ biến cố thăng trầm dần co liên lý. Bởi vì chính Chúa, mà các Thánh đã được nâng lên trong cánh tay Chúa. Nếu chẳng phải do quyền năng Đấng Ban Sự Sống thì ai cũng khỏi còn sống sót; đừng nói gì đến hiển vinh bước vào trong Cung Thánh Nhà Thiên Chúa.

Khi Chúa đã chọn con, Ngài gọi con, cả thầy dân Người và dân ngoại, vào trong tư thế riêng tư với Ngài để giúp tìm hiểu điều mới lạ để vượt thoát khỏi những thiếu nhiệt huyết khi trước; những kém tin trong thời thiếu hạnh thước của Tin Cây Mến.

Đi Cursillo cũng do Chúa chọn. Thầy Đã Chọn Con. Lời Chúa vang vang bên “ ” tai. Thầy chọn con chớ không phải con chọn

Thầy. Thầy chọn con để làm hạt giống gieo vào lòng đời; để rồi hạt giống sinh cây trái gấp trăm lần hơn mà con gặt hái.

Nơi đồng lúa, do chính Thầy chí Thánh vun trồng đã tạo nên một hoàn cảnh khóc cười, xúc động và cảm mến vô biên, không lời nói hết. Ủ! 'Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ; ôi! biết nói gì...' Tình Yêu trong Ki Tô không còn lời. Hãy dẹp bỏ “ tiếng hát om sòm của người. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào; cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. (Am 6:23-24). Vâng, điều con tìm đứng nhất! ”

Cho nên, chỉ có trên đồng lúa Ki Tô đám người gặt hái và đám người gieo hạt chen lấn nhau. Thiên Chúa không làm như thế gian làm gặt hái phân đôi rời rạc! Đồng lúa Ki Tô tăng trưởng niềm hy vọng 'sum vầy' với Đấng toàn năng.

“Ở đâu có hai ba người tụ lại vì danh Ta thì Ta ở đó”. (Mt)

Lời của Chúa trong vài ngày nữa đây, sau những tuần phục sinh rằng, anh em hãy đi tận cùng cõi đất, rao giảng Tin Mừng, và ban phép rửa nhân danh Thiên Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để muôn người được trở vào trong ơn cứu độ của Chúa Cha. Thầy chí Thánh hứa ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

Lời các Thánh, nói theo văn hoá và truyền thống từ mỗi dân tộc sắc thái trên thế gian, khác nhau, nhưng quy lại anh em hãy chúc khen nhau về những điều tốt

anh em – đã làm và hy sinh cho nhau. Hãy họp lại để làm lễ Chiên Vượt Qua, nâng Rượu, bẻ Bánh và chia cho nhau trong cộng đồng thường xuyên để nhớ về những điều Minh Máu Chúa là để duy trì mình trong chi thể Ki Tô. Hãy đọc Thánh Kinh và Hát Thánh Vịnh. Ai trong anh em được ơn nói tiên tri thì nói tiên tri; ai có ơn giải thích thì giải thích. Hãy ân cần, niềm nở với nhau trong tình thân ái Chúa Ki Tô.

Hãy tha thứ cho nhau thường xuyên. Điều này làm trỗi bật ơn Ngôn Sứ phẩm trật Men Ki Xê Đê vì xưa nay, chỉ có một Đấng có quyền tha tội Đấng ấy là Thiên – Chúa toàn năng từ trời.

Ơn Gọi Ngôn Sứ là một Tin Mừng rất tuyệt diệu vì này tiếng hét rầm vang trong uy linh của Thiên Chúa Đấng Mê Si A Phục Sinh; ý nghĩa cao trọng, ơn ích kể tin sẽ phục sinh với Chúa Ki Tô<sup>^</sup> có quyền năng tha thứ. Vậy, hãy nói thanh tẩy. “ ”

*Lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Alleluia. Amen.*

**CURSILLISTA MARIE PASCALE**





# Tháng Hoa dâng Kính Mẹ.

*Mùa hoa đẹp tươi đã về đây.  
Mùa hoa tình yêu đang bùng  
nở.....*

Tháng 5, tháng mà Giáo hội dành để tôn kính Đức Mẹ, có lẽ tháng 5 là tháng đẹp nhất trong năm, vì sau bao tháng cỏ cây được giấc ngủ dài trong tháng ngày của mùa Đông, sang đến mùa Xuân, cây đâm chồi nảy lộc, đợt đến tháng 5 khí trời ấm áp, mát dịu, bông hoa nhú nụ nở rộ, một sức sống mới vươn lên, khoe sắc tô điểm cả vũ trụ cho thêm phần gấm vóc..... Hôm nay các Chị Em trong Phong Trào dâng lên Mẹ những cánh hoa thiên nhiên đầu mùa tinh khiết, hợp với những đóa hoa lòng thánh thiện của tất cả Anh Chị Em Cursillista, cùng với 4 Thầy Phó Tế là những bông hoa được vun trồng sau bao năm dài được thành tâm dâng lên Mẹ, tất cả cùng bốc hương thơm, khoe sắc trên bàn thờ Mẹ.







*Như cánh hoa hương thơm  
đậm đà.  
Như tiếng ca ru êm mận mà.  
Thầm dâng như khói hương  
tỏa bay.....*

Mùa hoa lại về, nhắc nhở chúng ta hãy chạy đến dâng kính Mẹ đóa hoa muôn sắc, muôn màu, những đóa hoa được vun tưới trong lòng bằng những tâm tình cầu nguyện, được ấp ủ bằng tràng kinh Mân côi, đó chính là những đóa hoa sẽ được Mẹ đón nhận bằng trái tim yêu thương của Mẹ.

*Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết chạy đến cùng Mẹ, vì chính Mẹ là nhịp cầu dẫn đưa chúng con đến gần với Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã nối kết chúng con lại với nhau bằng tình yêu đích thực, bằng sự liên đới huynh đệ, bằng tình yêu vợ chồng, tình yêu Mẹ Cha luôn phát triển xanh tươi như lá cành, và nảy sinh bông hoa tươi thắm kết quả là con cái. mà người tín hữu hàng cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ phù hộ.*





# MẸ MARIA, VỚI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN



*Ngày Hiền Mẫu  
Chúng con xin dâng lên Mẹ  
Đóa hoa hy sinh yêu thương phục vụ*

**N**gười Mẹ, là người có vai trò quan trọng vào bậc nhất trong gia đình, nhất là việc giáo dục xây dựng con cái. Nói lên câu này, chỉ để khẳng định lại Thiên chức tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tín nhiệm trao ban cho những Người Nữ. Đồng thời cũng xác định chức vụ Nội Tướng cao trọng, từ những người chồng, người Cha mẫu mực đã trồng cấy, phó thác chia sẻ cho người Mẹ, người vợ... Phạm vi và giá trị thật ở đây không phải nơi danh xưng, mà để ý thức được tầm quan trọng để cho việc thực thi đặc quyền làm Mẹ một cách đúng đắn và xứng hợp với phẩm giá cao quý đó.

Đi sâu vào lịch sử con người, qua hạnh các thánh, các danh nhân phụ nữ thế giới,... chúng ta không tìm đâu được một người nữ hoàn hảo, một **Người Mẹ Gương Mẫu, trọn vẹn, sống động như Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa**. Mẹ là mẫu gương cho các bà mẹ trong việc chăm lo hạnh phúc gia đình và xây dựng giáo dục con cái trong Đức Tin. Ngoài ra, Mẹ còn là người đầu tiên mở ra nhiều cánh cửa Sứ vụ mới cho người phụ nữ trong mọi thời đại: Mẹ ra đi chia sẻ Tin Mừng, thăm viếng giúp đỡ phục vụ Bà Thánh Isave. Mẹ giáo dục con cái với tình yêu tin-tưởng phó-thác vào Thiên Chúa. Mẹ còn luôn là chỗ tựa nương tinh thần cho các Thánh Tông đồ thời Giáo hội sơ khai. Sứ vụ quan trọng vào bậc nhất trong hiện đại là Đức Mẹ đã ban truyền cho chúng ta Kinh Mân Côi để làm hành trang trong cuộc lữ hành trần thế. Và hơn tất cả, Mẹ là người tái tạo và phục hồi phẩm giá cho người nữ, sau Eva, đã bị biến dạng bởi tội lỗi. Do đó, chúng ta, ngoài người Mẹ trần thế, còn có Mẹ Maria là người Mẹ, và là người phụ nữ mẫu mực, để chúng ta noi gương học đòi theo các nhân đức của người làm Mẹ biết sống một Đời Sống Đức Tin.

**TÀI GIỎI, VẤN CHƯA ĐÁP ỨNG ĐƯỢC THIÊN CHỨC LÀM MẸ** - Hãy nhìn vào một gia đình bình thường, có cuộc sống tạm gọi là hạnh phúc, chúng ta sẽ thấy người nội trợ điều khiển một gia đình, giống như điều hành một quốc gia, có thể còn khó hơn, bởi vì người nội tướng trong gia đình, coi như Thủ tướng, phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ, nhiều vai trò cùng một lúc trong Nội Các Gia Đình của mình như: Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, Tài Chánh, Giáo Dục, Y Tế... kể cả Chị vú, bà bếp, tài xế, bác sĩ, y tá, cô giáo... để cho người chủ gia đình, tức là Người Cha, yên tâm lo việc Ngoại vụ, Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Khoa học, Kỹ thuật, Nghệ thuật... Người nội trợ điển hình trên đây là người nội trợ thuần túy, chưa kể đến những người vừa làm Mẹ vừa làm công việc của người Cha.

Người Mẹ luôn ý thức được việc nuôi dưỡng giáo dục con cái, là xây dựng luân lý đạo đức, để bảo đảm cho hạnh phúc, cho trật tự an ninh, và cho sự hưng thịnh chẳng những cho gia đình mà cho cả quốc gia, và Giáo Hội nữa. Nhưng dù thế nào thì Người Mẹ cũng khó tránh những đố vỡ, những bất hạnh, những tệ đoan xã hội,... vẫn tiếp diễn trong đời sống thường nhật của các gia đình, nếu họ chỉ thuần túy trồng cấy vào sức của mình.

Việc xây dựng giáo dục con cái là một sứ mệnh trọng đại mà sức người khó có thể thực hiện được, cho dù có là những nhà xã hội học, những nhà giáo dục tài giỏi, những danh nhân, vĩ nhân, triết gia, khoa học gia... đi nữa, cũng không có thể bảo đảm được rằng, họ sẽ làm tròn trách vụ giáo dục con cái nên người trọn hảo. Vì thế, một Người Mẹ chân chính muốn sống Đời Sống Đức Tin trọn vẹn hãy học theo gương Mẹ Maria từ khi mới vừa xin vâng unction nhận thiên chức làm vợ, để sẵn sàng làm Mẹ, sẵn sàng xây dựng một gia đình. Bởi vì gia đình là nền tảng, mà từ thưở ban đầu ý Thiên Chúa đã muốn thiết lập cho xã hội loài người.

**MỜI ĐỨC MẸ LÀM CHỦ CHO GIA ĐÌNH** - Kinh Thánh có nói: “Con cái là bảo vật Chúa giao phó, phải cẩn thận gìn giữ cho đến ngày Người đòi lại mà chúng vẫn còn xinh đẹp vẹn toàn”. Người làm cha mẹ, đặc biệt là người làm mẹ đã được Thiên Chúa đặc sủng ban cho Ôn sáng tạo qua việc sinh nở, và Người cũng tín nhiệm tuyệt đối trao phó sứ vụ nuôi dưỡng giáo dục con cái, được bắt đầu từ khi người nữ đặt con vô dạ.

Trong những đắng bực làm cha mẹ, có mấy ai được ấm êm hạnh phúc suốt cuộc đời? Biết bao phen khoắc khoải ưu tư, đau buồn lo lắng, vất vả với chồng con? – Xin hãy nhìn lại gia đình Nazareth, hãy tìm đến với Mẹ Maria, để có người đồng cảm, để xin ơn soi sáng, ơn sức mạnh, ơn can đảm, và nhất là hãy trông cậy vào Mẹ, mời Mẹ Maria làm chủ cho gia đình mình để Ngài san sẻ bù đắp cho những khiếm khuyết bất toàn của chúng ta, là những người Mẹ yếu đuối.

**MẸ MARIA, KHO TÀNG PHONG PHÚ CỦA NHỮNG TÂM HỒN CAO CẢ MUỐN NÊN THÁNH** - Lời các giáo phụ: “Độc hạnh các thánh là bất mối liên lạc với các ngài”. Kinh thánh cũng nói: “Muốn nên thánh hãy tiếp xúc với người thánh, muốn có tâm hồn trong sạch hãy tiếp xúc với người trong sạch, muốn nên trọn lành hãy tiếp xúc với người trọn lành”... Gương thánh, gương thanh sạch, gương trọn lành không đâu hơn bằng gương Thánh Gia Thất. Mẹ Maria, là bạn rất thanh sạch của Thánh Giuse, Mẹ luôn khiêm nhu kính nhường Thánh Giuse, mẹ là gương trọn lành cho kẻ có bỗ phận làm đôi bạn và làm Mẹ, Mẹ sẵn sàng để con cái làm việc theo Thánh ý Thiên Chúa và Mẹ luôn sống phó thác tin yêu vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

**ĐAU KHỔ CỦA MẸ LÀ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC VỚI CHÚA KITÔ** Kinh Thánh có viết: “Bao nhiêu đau khổ của con thì Đức Mẹ thu tích vào lòng” Từ ngày đặt con vô dạ, bao nhiêu điều linh thống khổ, bao nhiêu nghịch cảnh thương đau ... cho tới lúc con chịu khổ hình trên thập giá, Mẹ vẫn bền đỗ bước theo chân Chúa không lời thở than. Mẹ đã can đảm vững vàng trên núi Sion, để được ôm tấm thân rách nát sứt-sỏi của con yêu dấu, dù Mẹ cũng đã bầm dập nát tim: Kinh Thánh viết: “Bao nhiêu nước mắt của Mẹ là bấy nhiêu giọt máu linh hồn đổ ra”. Mẹ đã hòa lẫn những dòng lệ với máu cứu chuộc của Chúa Giêsu. Không những thế, Mẹ còn là người lãnh đạo tinh thần cho các Thánh Tông Đồ trong thời Giáo Hội Chúa gặp nhiều tai ương thảm khốc. Những người làm mẹ có đức khôn ngoan thật, sẽ luôn luôn chiêm nghiệm trong lòng để rồi tự hỏi: “Tình yêu nào, thần lực nào giúp Mẹ giữ được một niềm thủy chung son sắc, để Mẹ được ôm con yêu dấu là Chúa cả Trời Đất trong vòng tay yếu đuối ?

**KẾT HỢP VỚI CHỒNG CON BẰNG LỜI CẦU NGUYỆN** - Cầu nguyện với Chúa là để được vượt ra khỏi những ti tiện thấp kém hàng ngày, là để nâng tâm hồn lên êm-đềm khiêm-cung thăm viếng Chúa. Còn cầu nguyện với Mẹ Maria là để tha-thiết tâm-sự, yêu thương vấn ý, và để được xoa dịu chữa lành những vết thương đau trong tâm hồn. Cầu nguyện với Mẹ cũng còn có nghĩa là xin được Ôn bền đỗ, để bằng lòng chịu lụy chịu khó, chịu đau đớn thay cho con cái, cho chồng, cho người khác. Ngoài ra, người làm mẹ luôn mơ ước nguyện cầu cùng các Thánh Gia Thất, để xin được kết hiệp với chồng con một cách rất thánh đời này, hầu được ngày sau sum-vầy cùng nhau đời đời trên nước thiên đàng.

### **CON CÁI LÀ ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHA MẸ**

Phải chăng , vì Chúa và Mẹ Maria đã nghe tiếng khóc của con cái chúng ta, nên đã cho những người cha từ ngục tù lao động khổ sai nơi rừng sâu nước độc, có được một sức mạnh ngoan cường để chỗi dậy từ cõi chết, trở về đoàn tụ với gia đình con cái yêu thương?

Phải chăng vì con cái chúng ta đói khổ, nên Chúa và Mẹ Maria đã ban cho người mẹ một sức mạnh dẻo dai, để hai vai gánh nặng cha mẹ chồng con, dù mang trường bệnh trong người với nhiều cơn đau đớn lớn lao, mà vẫn không gục ngã ?

Phải chăng, vì yêu con cái chúng ta, Chúa vẫn ban phát, Mẹ vẫn hộ phù cho những cha mẹ bất xứng?

Phải chăng, vì yêu con cái chúng ta, Mẹ vẫn bền đỗ, Chúa vẫn không nỡ hình phạt những cha mẹ yếu hèn tội lỗi?

Từ đó, chúng ta suy tư, kiếm tìm, sẽ cảm nhận được rằng: Nếu có thánh giá, có đau thương, thì không bao giờ Chúa quên mặc khải rằng đó là vì lợi ích cho phần rỗi linh hồn chúng ta. Chúng ta cũng nhận diện ra được, những người làm mẹ giàu tình yêu, giàu nhân đức, nhiều hy sinh... đều biết sống đời Hy Vọng, bằng qua lời phán hứa của Mẹ Maria với Thánh nữ Bernadette Soubirous: “Ta không hứa ban cho con hạnh phúc ở trần gian này, nhưng ở một thế giới khác”

Người phụ nữ được ơn Chúa ban cho Thiên chức cao trọng, được Mẹ Maria nâng đỡ phù trì, và cả người đời cũng tin tưởng trao gửi phó thác rằng: “Phúc đức tại mẫu”, hoặc, “gối mẹ là ghé con ngồi, gương mẹ là sách con xem, giáo dục của mẹ là đường con bước...” đi nữa, nhưng những người Mẹ, nếu không có sự cộng tác tích cực của các đấng bậc làm Cha, thì cũng chỉ là những người yếu đuối, kém tài, bất lực như một người hoa tiêu trên một thuyền tàu thiếu Thuyền Trưởng, từ đó, dù là Thánh Giá cũng trở thành khổ giá. Xin những người gia trưởng hãy như Thánh Cả Giuse, tạo mọi điều kiện trong khả năng Chúa ban, để những ý nguyện chính đáng, được thể hiện ngay trong chiếc thuyền hạnh phúc gia đình của chính mỗi người chúng ta.

Thiên chức làm Mẹ, mà Thiên Chúa đã trao ban cho Đức Mẹ, Ngài đã can đảm thi hành trong hy sinh, khiêm nhu phục vụ thật hoàn hảo chỉ vì hai chữ Tình Yêu: Yêu Thiên Chúa, Yêu tha nhân... Nhưng quan trọng hơn cả là Đức Tin tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa của Đức Mẹ. Chúng ta cũng vậy, là những đấng bậc hôn nhân và làm cha mẹ, dù đã từng biết yêu, nhưng vẫn cần phải Tin Cậy vào Chúa để học bài học Yêu Thương Cho Đi của Mẹ Maria, đó là: Hãy thiết lập mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, với Đức Mẹ qua Kinh Mân Côi, để xin ơn khôn ngoan, ơn đạo đức, ơn lo liệu cho gia đình con cái. Nhất là việc Giáo Dục Xây Dựng Gia đình, hãy lấy Đức Tin vào Ân Sủng Thiên Chúa làm nền tảng, và lấy Tình yêu làm chất liệu để nuôi dưỡng con cái.

Nguyện xin Thánh Gia Thất ban cho chúng con có Đức Tin Vững mạnh vào Tình Yêu của Thiên Chúa và Mẹ Maria, để làm hành trang cho suốt cuộc hành trình Ngày Thứ Tư được trọn vẹn với Thiên Chức làm Cha Mẹ.



*Ngày Hiền Mẫu, 2010*

*Viết để ôn lại những bài học quý giá*

*Bắt nguồn từ Lòng Tin và Tình Yêu của Mẹ Maria*

**CURS. NGUYỄN NGỌC NHAN & TUYẾT**

# VAI TRÒ LINH MỤC VỚI GIÁO DÂN

**H**ôm nay là ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, cũng là ngày Phong Trào Cursillo sinh hoạt Trường Huấn Luyện hàng tháng. Ấn huệ của Chúa Thánh Thần ban cho Anh Chị Em Cursillistas chúng tôi là, được Cha Thomas Vũ Minh Đức lần đầu viếng thăm, dâng lễ tạ ơn và huấn luyện.

Trong Thánh Lễ, Cha Thomas trích dẫn lời diễn tả về Thiên Chúa Ba Ngôi của một Linh Mục đã ví: “Thiên Chúa Cha như mặt trời, Chúa Giêsu Kitô như những tia nắng, và Chúa Thánh Thần là hơi ấm. Tuy ba, nhưng cũng chỉ từ một Mặt Trời, từ một Chúa mà ra... Tình yêu từ Thiên Chúa cũng giống như sự ấm áp từ mặt trời không bao giờ tắt, nó có thể bị mây mù che khuất, mưa tuyết bao phủ làm ngăn cách (ví như hoạn nạn khó khăn), nhưng rồi mặt trời lại tiếp tục chiếu sáng (ơn Chúa lại tiếp tục ban phát) Cha huấn dạy: “Mặt Trời vẫn còn đó, tình yêu Chúa không bao giờ cạn, chỉ cần vững lòng trông cậy tin thác vào Chúa, rồi thì cũng sẽ nhận ra được Hồng Ân Chúa trao ban”

Cha kể chuyện “Ở Boston Massachusetts, một gia đình có đứa con trai bị tê liệt từ cổ đến chân, không nói được. Hai Cha mẹ là người tin cậy phó thác vào Thiên Chúa, nên quyết không bỏ con vào nhà trẻ em khuyết tật. Họ thuê kỹ sư chế tạo cho em một máy điện toán xử dụng bằng cảm. Ngồi trên xe đẩy, em vẫn được cha mẹ đưa đến trường. Em mong ước được tham dự cuộc chạy đua từ thiện để gây quỹ giúp cho người bạn, em đã được người cha đẩy và chạy đua trên chặng đường dài đến năm dặm. Em và Cha tiếp tục tham dự những cuộc chạy Marathon đường dài hàng năm của thành phố tổ chức. Tinh thần và ý chí cố gắng đóng góp công sức cho điều thiện ích chung của em, đã được Thành phố Boston tuyên dương. Rồi em tốt nghiệp đại học với bằng Tiến Sĩ, làm Giáo sư giảng dạy cho những người khuyết tật...” Tình yêu xã thân của cha mẹ, với tấm lòng muốn đáp trả tình yêu của người con, đã làm cho cả thế giới phải nhìn ra cái đáng yêu của tình yêu cho đi như thế nào. Cha Thomas mời gọi: “Chúng ta là những người được sống trong Hồng Ân Thiên Chúa, tin tưởng nơi sức mạnh của Thánh Thần mà Chúa Giêsu Kitô hứa ban, hãy chia sẻ, cho đi, và phục vụ trong yêu thương quảng đại”.

Bàn tiệc Lời Chúa giúp chúng tôi ý thức được, Sức Mạnh Đức Tin qua Mầu Nhiệm Thánh Thể được nhận lãnh một cách nhưng không từ Thiên Chúa, Hồng Ân này phải có trách nhiệm ra đi chia sẻ một cách vô điều kiện với mọi người.

## LINH MỤC, CÓ HAI VAI TRÒ CHÍNH : TƯ TẾ, VÀ CHỦ CHĂN.

1. **Linh Mục với vai trò Thầy Tư Tế** trong phụng vụ có hai sứ mệnh:

- Đại diện Chúa Giêsu Kitô, để công bố những điều Chúa mạc khải, Chúa dạy và thực thi những Nhiệm Tích Thánh do Chúa Giêsu lập ra.

- Đại diện và hướng dẫn Dân Chúa làm việc thờ phượng, để cầu thay nguyện giúp, hy sinh hãm mình, làm việc đền tội đền nợ thay cho người khác, theo Tình yêu và Chân lý với mẫu mực của Chúa Kitô.

### **Vai trò Chủ chăn:**

- Truyền đạt những mệnh lệnh về Ôn Cứu Độ và những điều bí nhiệm của Thiên Chúa để thức tỉnh con người, để chia sẻ với mọi người về sứ mạng thiết lập Nước Chúa trong thế giới mà con người đang sống. Người chủ chăn phải biết chuyên tâm trình bày chân lý của Thiên Chúa, một chân lý vẹn toàn và thuần khiết (không phải chuyện vui cười) để mọi người có thể nghe và hiểu được dễ dàng lời Chúa.

- Chuyển Ôn Chúa đến cho mọi người: Vì Linh Mục là người quản lý của Hồng Ân Chúa ban. Liên hệ với đàn chiên như bạn hữu chân thành, nhất là những kẻ yếu đuối tội lỗi phải tha thứ yêu thương nâng đỡ bệnh vực chở che (chứ không bỏ rơi xa lánh)

- Dem con người đến với Chúa: Trong cuộc sống thường nhật hòa mình với mọi người, không giả hình không quan liêu như người Pharisêu (Lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ). Giúp cho mọi người nhận biết chân dung của Chúa Kitô, để họ có lòng tin quay về với Thiên Chúa.

- Chăn dắt nuôi dưỡng đàn chiên: Nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, mẫu mực như những gì đã dạy dỗ hướng dẫn. Tuân giữ những lề luật tập quán của thời đại để hòa mình với đời sống thực tế của đàn chiên. Quan tâm lắng nghe để biết cái đau khổ khó khăn mất mát và nhu cầu của con chiên chứ không phải chỉ biết xử dụng uy quyền của chức trách Linh Mục. Nuôi dưỡng con chiên trong phục vụ yêu thương, và cứu chữa con chiên như người bác sĩ giải phẫu lành nghề can đảm, có tấm lòng của Người Cha.

Cha nói: “Linh mục chúng tôi cố gắng thực thi cho đúng với chức năng của mình trước mặt Chúa, và đối với anh chị em giáo dân... Nhưng dầu là Linh Mục, chúng tôi cũng chỉ là con người yếu đuối với những khả năng hạn hẹp, do đó không tránh khỏi những điều bất toàn. Vì vậy, chúng ta, anh chị em và Linh Mục, hãy tạo điều kiện cho nhau, giúp nhau để làm công việc phục vụ cho đúng đắn tốt đẹp hơn, nếu không nó sẽ trở nên thiệt thòi cho đàn chiên, tức là cho toàn thể Giáo Hội Chúa”

Cha tiếp: “ Trong thời gian quản nhiệm Cộng Đoàn Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi, tôi nhận ra rất nhiều anh chị em đã tích cực cộng tác với quý Cha để tiếp tay xây dựng Cộng đoàn, Giáo xứ,

Giáo Hội. Cũng không thiếu những anh chị em khác, có lòng muốn tham gia nhưng đôi khi vì lý do nào đó, như nhìn thấy sự bất toàn của Linh Mục, mà chán nản trở nên bàng quan, hoặc phê bình chỉ trích một cách tiêu cực để phải đánh mất Ôn Chúa và sự hiệp nhất trong tinh thần Chúa Kitô.”

Và “Thật là đau lòng khi mà chúng ta thấy con người trong thế giới hôm nay đang trên đà từ bỏ Thiên Chúa để trở nên người vô thần, nhất là trên đất nước Hoa Kỳ này. Tai hại hơn nữa, có nhiều người tự xưng mình là Kitô hữu nhưng đã làm ra những lề luật vô luân giết hại hàng triệu sinh linh phân lại lương tâm luân lý con người.”

Tôi nghĩ, Cha thật can đảm dám nói lên tiếng nói của Thần Chân Lý. Nhưng nếu có những tiếng nói trung thực như vậy được thốt ra từ giáo dân thấp cổ bé miệng, thì họ sẽ bị các kinh sư thời đại gào thét lên án: “đừng đem chính trị vào tôn giáo!” và lập tức bị họ khai trừ, những người không mang hình ảnh giống họ, ra khỏi hội đường... Họ quên rằng, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã trường kỳ chiến đấu bỏ công, bỏ của để bài xích những điều ác hại này. Và Công Đồng Vaticano II cũng đã dạy: “**Tất cả mọi Kitô Hữu phải ý thức về sứ mệnh đặc biệt của mình trong cộng đoàn chính trị...**” (Ph.II.Ch.IV. Đời sống Cộng đoàn chính trị).

Cha buồn phiền: “Đau hơn nữa, là còn có cả một hệ thống âm mưu đánh phá Đức Giáo Hoàng đương kim ... Vì vậy chúng ta phải có hành động cụ thể. Hành động đó phải bắt đầu từ chúng ta,

bắt đầu từ cộng đoàn Dân Chúa và Linh Mục”.

Cha khiêm nhường xin mọi người đóng góp ý kiến.

Nhiều ý kiến, nhưng chung qui chúng tôi không ai nở đòi hỏi các ngài phải chết thay cho chúng tôi thêm nữa. Vì những tiêu chuẩn Cha đưa ra để áp đặt cho trách nhiệm người Linh Mục, thì quả nó đã quá nặng nề. Nội việc Cha chia sẻ “**Muốn giảng dạy một phút Cha phải soạn bài tới 480 phút**” (Tấm lòng muốn dâng hiến đầy nhiệt tình với sự chân thành của Cha dành cho con chiên, đã làm cảm động tôi). Cha nói, giảng Lời Chúa như sửa soạn để nấu một bữa ăn, phải vừa ngon vừa bổ ích cho sức khỏe, nếu không, nó sẽ trở nên tình trạng nhàm chán hoặc nhìn ngon mắt nhưng ăn vào sẽ bị trúng thực”

Cha Thomas đã hạ mình mời gọi giáo dân: “Hãy tạo điều kiện cho Linh Mục, để các ngài được nghe tiếng nói của giáo dân để việc phụng sự Chúa phục vụ dân Chúa một cách đúng đắn hơn” Ngài khuyến khích: “Giáo dân hãy mạnh dạn nâng mình lên để bình đẳng với Linh Mục, nếu không, cũng khó tới gần. Và cũng có những trường hợp những ý kiến và quan điểm của người giáo dân bị coi thường, ... cho nên phải kiên trì.” Đây là chuyện trọng đại, chắc chắn chúng ta phải kêu cầu tới ơn Chúa Thánh Thần, xin Người ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, thông hiểu, nhận biết ... để giúp chúng ta tự tìm kiếm một lối sống và đi theo tiến trình thích hợp, để cùng đóng góp công sức với các vị Chủ Chăn trong công cuộc mưu tìm hòa bình và trường

tôn cho Giáo Hội.

Dù khôn ngoan thông thái đạo hạnh cỡ nào đi nữa, thì cũng thật nguy hiểm khi nghĩ rằng: **“Chúng ta không là gì cả và không thể làm gì cho Giáo Hội.”** Và càng nguy hiểm không kém khi nghĩ rằng: **“Chúng ta là tất cả và có thể làm mọi thứ”**. Sự cần thiết và quan trọng, là thực thi nhiệm vụ của riêng mình, nhưng quan trọng hơn tất cả là xin Chúa giúp cho chúng ta được khiêm nhường quân bình lại hai trường hợp nêu trên để tự cho phép mình đóng góp quan điểm riêng, được đặt trên nền tảng là lòng yêu mến Giáo Hội và gắn bó với cộng đoàn.

Để thêm lòng tin cho những con người yếu đuối mỏng dòn, chúng ta hãy nghe Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người Thầy dạy chân lý: **“Qua lịch sử nhân loại, há chẳng phải Chúa đã tuyển lựa những người bất tài, rồi trao dồi tài năng tự nhiên nơi họ, để giúp họ đủ sức vượt khả năng hạn hẹp của mình?”**

Tôi mơ ước, trong cuộc hành trình về nhà Chúa, được cùng chung với những người hướng đạo, những vị Chủ Chăn, đã không ngại cõ gai cõ lùn, đá tảng thế gian... luôn quảng đại gieo ra hạt giống Lời Chúa, và như thế mọi người sẽ quên hẳn những ngôn ngữ trần tục để chỉ còn biết nói tiếng nói của Thiên Chúa Tình Yêu. Lúc đó, chắc chắn sẽ ứng nghiệm Lời Thiên Chúa: **“Chiên ta thì nghe tiếng ta”**.

Lạy Thầy Chí Thánh, xin ban Thánh Thần để thúc đẩy và củng cố Đức Tin con, giúp con được thấm nhuần đời sống Phúc Âm, hầu suốt Ngày Thứ Tư được can đảm kiên trì đứng vững trong ơn gọi của mình. Và lạy Thầy, xin cho những nén bạc Hồng Ân Chúa ban từ trước đến nay, sẽ **“trở nên mọi sự cho mọi người”**(1 Cor 9, 22) Amen

**NGUYỄN NGỌC NHAN TUYẾT**  
(Memorial Day Observed 2010)

## TỈNH HUẤN

Đã hơn hai mươi năm qua, năm nào cũng vậy, cứ vào tháng Sáu là tháng Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam, Giáo phận Sanjose chúng ta khai mạc tám tuần Tỉnh Huấn để chuẩn bị giúp hai khóa Cursillo cuối tuần sẽ khai diễn vào hạ tuần Tháng Tám. Điều này dường như không một ai trong anh chị em chúng ta là không biết. Nhưng Tỉnh Huấn là gì cơ? Có thể hiểu một cách rất đơn sơ mộc mạc thế này: Tỉnh là Tỉnh tâm. Trước khi bắt tay vào việc giúp Khóa, anh chị em chúng ta theo đúng sách lược của Phong Trào là phải sửa dọn, chấn chỉnh và chuẩn bị Linh hồn mình, đồng thời hấp thụ những tinh thần cần có theo chủ đề của từng tuần Tỉnh Huấn: Tinh Thần Cầu nguyện, Tinh Thần Bác ái, Tinh Thần Khiêm nhường, Tinh Thần Vâng phục, Tinh Thần Phục vụ, Tinh Thần Hiệp nhất và Tinh Thần Chứng nhân, Tuần Tỉnh Huấn cuối dành để viết Palanca. Khi chuẩn bị Linh hồn mình như thế, chúng ta cũng không quên cầu cho tất cả các Tham dự viên đúng như Phong Trào thường nhắc nhở: “Hãy nói với Chúa về những người Bạn của mình trước khi nói với Họ về Chúa” Dĩ nhiên, chúng ta cũng chẳng bao giờ quên các Ban Điều Hành các Khóa Học và tất cả các anh chị trợ tá trong suốt chiều dài các tuần Tỉnh Huấn. Phần tỉnh tâm coi như tạm rõ. Còn Huấn? Huấn tức Huấn Luyện. Mỗi Khóa Học có một Ban Điều Hành Khóa, Ngoài các Anh hay Chị Trưởng và Phó Ban Điều Hành ra, còn có các Khối phục vụ, giúp cho Khóa Học diễn tiến một cách nhịp nhàng trôi chảy. Thường thì có 5 Khối: Khối Linh Hưởng, Khối Hành Chánh, Khối Phục Vụ, Khối Giám Học và Khối Âm Thực. Thường thì khối nào cũng có một Trưởng và một Phó để phòng chuyện rủi ro bệnh hoạn, Nếu người Trưởng không thể thi hành được chức năng thì người Phó lãnh nhiệm vụ ngay, không gây trở ngại cho sinh hoạt của Khóa Học. Tuy nhiên, đối với Anh hay Chị Trưởng và Phó Ban Điều Hành Khóa Học thì hơi khác: Văn Phòng Điều Hành Phong Trào đã chuẩn bị người để điền khuyết riêng lẻ chứ không đôn lên như trường hợp các Khối vì nhiệm vụ cũng như công việc của Trưởng và Phó Ban Điều Hành Khóa Học khác nhau rất xa. Bây giờ xin được trở lại trình bày sơ lược qua từng Khối: Khối Linh Hưởng. Khối này gồm Cha Linh Hưởng Khóa Học (khác với Cha Linh Hưởng Phong Trào, trừ khi Cha Linh Hưởng Phong Trào kiêm Nhiệm), các Cha Linh Hưởng được



mời hoặc tình nguyện đến giúp Khóa.: Các Ngài ban Bí Tích Hòa Giải, dâng Thánh Lễ, và đảm nhận những Rôllô mang nặng chiều kích Tín Lý (Rollista Linh Mục) Tiếp đến xin kể Khối Hành Chánh gồm một Trưởng và một Phó điều hành toàn Khối. Ngoài nhiệm vụ chính là lập và giữ danh sách tham dự viên cũng như trợ tá, Khối còn cung cấp văn phòng phẩm cho các khối khác. Khối Hành Chánh cũng còn phải điều hành các Ban thuộc Khối mình gồm :Ban Tài chánh, Ban Palanca, Ban trật tự, Vệ sinh, Ban Doanh trại, Ban Y tế.....Bước sang Khối Phụng Vụ, cũng gồm ít nhất hai Ban: Ban Kỹ thuật và Ban Ca Hát. Gọi là kỹ thuật nên vấn đề âm thanh, ánh sáng, trang trí... ban này trách nhiệm. Còn Ban Ca Hát thì đúng như danh xưng: Các Anh, các Chị trong ban này chỉ lo hát hổng suốt ngày, ngoài những buổi hát Thánh Ca trong các Thánh Lễ, Châu Thánh Thể.....Ban này còn phụ trách việc giúp vui cho Khóa Học trong những bữa cơm cũng như tại Phòng Rollo. Nói đến việc ăn uống là nhớ ngay đến Khối Ẩm Thực. Khối này cũng được chia thành nhiều Ban: Ban Thực phẩm, Ban nấu nướng, Ban Phòng Ăn, Ban Vệ Sinh Nhà Bếp...và cuối cùng là Khối Giám Học. Khối này cũng được chia thành nhiều Ban: Ban Học Cụ, Ban Rollista, Ban Trợ Tá Bàn...Vai trò của quý Anh, quý Chị Trợ tá Bàn thật nặng nề vất vả và tế nhị vì là

những người đầu tiên tiếp xúc cùng các Tham Dự Viên. Ngồi nghe Rôllô, chúng ta cũng phải ghi chép để làm gương.....chúng ta là chất xúc tác về sự sinh động của cả Decuria...Nếu cảm thấy bị mệt mỏi, xin ra dấu để quý Anh hay Chị có trách nhiệm biết hầu được ra ngoài thư giãn đôi chút...Trong những tuần Tĩnh Huấn, chúng ta sẽ được cung cấp đầy đủ mọi điều, mọi chi tiết. Trong tất cả các cộng tác hỗ trợ Khóa Học của các Anh, các Chị trợ tá, công tác nào cũng quan trọng, cũng rất cần thiết cho nên trong suốt Tám Tuần Tĩnh Huấn, phần đầu lo việc tâm linh và dâng Ý Cầu Nguyện cho các Ban Điều Hành cùng các Anh Chị Trợ Tá cũng như các Tham Dự Viên của Hai Khóa Học, Anh Chị Em chúng ta lại tản ra theo từng Khối để được huấn luyện chuyên đề: Khối nào có chuyên môn của Khối đó.....Nếu Anh Chị Em chúng ta cùng nhau tìm hiểu, học hỏi chuẩn bị theo đúng những gì Phong Trào đã sắp đặt thì chúng ta tin chắc chắn rằng Ôn Chúa sẽ tuôn đổ trên chúng ta cũng như trên những Khóa Học ...Nhưng Anh Chị Em chúng ta đều là con Người, với những mỏng dòn yếu đuối, với những khuyết điểm khó lường, xin tất cả cùng phó dâng cùng tuân hành mọi sự như Chúa muốn. Chắc chắn chúng ta sẽ không uống công. Tuy nhiên, chúng tôi xin được góp một vài đề nghị: Thứ Nhất,

, đầu là với danh xưng Trợ Tá và thực sự chúng ta đi giúp Khóa nhưng nếu không có gì trở ngại, chúng ta cứ coi như mình tình nguyện đi tham dự khóa lần nữa nhưng ở một cương vị khác. Nghĩ như thế, chúng ta sẽ dễ dàng hòa nhập vào mọi sinh hoạt của Khóa Học với các Tham dự viên như khi cần giữ tinh lặng lúc tĩnh tâm chẳng hạn. Thứ đến, yếu tố bất ngờ trong Khóa Học cũng thật cần thiết. Bởi vậy, xin đừng tiết lộ những diễn tiến của Khóa Học cho các Tham Dự Viên biết trước như sẽ có buổi Châu Thánh Thể, Agapê, vở kịch, Manhanita...đầu người đó là bạn rất thân. và ngay cả vấn đề Thời Dụng Biểu của Khóa Học, chúng ta cũng không nên tiết lộ tỷ như sau việc này sẽ đến chuyên gì kế tiếp.....Nếu có được hỏi, xin cứ thẳng thắn trả lời: Xin để Anh hoặc Chị Trưởng Ban Điều Hành Khóa Học cho biết chứ mình không được phép nói ...Cũng xin đừng đến Phòng ngủ dành cho Tham Dự Viên nói những chuyện tầm phào, đầu là chuyện vui nhưng không hợp với tinh thần Khóa Học lúc các Tham Dự Viên đang cần sự thư giãn nghỉ ngơi. Một điều nữa cũng xin được nêu lên ở đây là Trợ Tá chúng ta muốn được nghe lại những Rollo là một điều rất tốt và đáng được khuyến khích nhưng nếu vào Phòng Rollo ngồi ở hàng ghế dành cho trợ tá rồi lại ngủ gục nữa thì thật là không nên chút nào vì mọi thái độ,

hành vi, cử chỉ của mỗi trợ tá chúng ta đều trực tiếp ghi dấu ấn rất mãnh liệt trên các Tham Dự Viên. Sự thật thì muốn đi giúp Khóa Học qua vai trò trợ tá, chúng ta phải tham dự đầy đủ Tám Tuần Tĩnh Huấn của Phong Trào để được chuẩn bị một cách tương đối, không nên cho mình là đã hiểu hết, biết hết rồi lơ là trong những tuần Tĩnh Huấn thì thật buồn Vẫn biết Camp St. Francis, nơi tổ chức các Khóa Học chỉ dung nạp được một số người giới hạn cho nên thường Phong Trào kêu gọi quý Anh, Quý Chị nên thu xếp để đi trợ tá toàn thời gian. Vì vậy xin không nên bỏ Khóa Học mà về sớm vì nghĩ rằng mình đã xong nhiệm vụ, chả còn gì để làm...v.v...Chỉ nên về sau Closura mà thôi. Nhân tiện, cũng xin được góp ý với những buổi sinh hoạt Thực Tập Rôllô. Đã từ rất lâu, những buổi thực tập này không theo một tiến trình nhất định nào. Tất cả chỉ ngồi nghe Rollista trình bày bài Rôllô đã được chỉ định, và sau nhiều ngày soạn thảo, chuẩn bị, hôm nay đưa ra thực tập trình bày có ý nhờ anh chị em góp ý nên thêm gì, bớt gì, sửa lại câu văn làm sao cho nhẹ nhàng khúc chiết và dễ hiểu ở đoạn nào v.v...kể cả Rôllô khai Khóa và Rôllô kết thúc của Anh hay Chị Trưởng Ban Điều Hành Khóa Học. Dĩ nhiên việc đóng góp của mọi người tham dự buổi thực tập không chỉ giới hạn có thế mà Rollista còn được anh chị em sửa cả giọng nói, dáng dấp và

cách lật tài liệu trước mặt. Nhưng nếu chúng ta có được một chỉ dẫn xít xao, khúc chiết đi vào nền nếp thì tuyệt.

Để có thể kiên toàn và giúp thêm quý anh chị tham dự những buổi thực tập này xin được lược dịch một tài liệu từ Anh Ngữ:

### **ĐÁNH GIÁ MỘT RÔLLÔ**

Việc đánh giá một Rôllô thường được làm trong tình Bác Ái. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến các Tham Dự Viên, làm sao để qua cuối tuần tham dự Khóa, Họ có thể cảm nhận được hoàn toàn vẻ nồng ấm của tình Yêu Chúa Giêsu dành cho họ.

### **CHUẨN BỊ TRƯỚC ( Plan ahead)**

Mua hoặc mượn cuốn Cẩm Nang Người Lãnh Đạo (Leaders Manual). Nghiên cứu tất cả mọi Rôllô...học biết các tiến trình và ý chính mỗi Rôllô. Có lẽ nên viết hẳn tên mỗi Rôllô xuống giấy và ý chính của bài.

Những ngày trước buổi thực tập Rôllô, phải chú tâm nghiên cứu thật đầy đủ những Rôllô sẽ được thực tập...hãy là một thánh giả có đầy đủ kiến thức

Hãy tự đặt mình vào vị thế Tham Dự Viên khi chú tâm nghe bài Rôllô. trong buổi thực tập Hãy cố nhớ lại những cảm nhận mình đã có lúc chính mình dự khóa trước đây đặc biệt lúc Rollista đang trình bày Bạn có thể nhận thấy rằng thật hữu ích khi ôn lại, xem lại những ghi chép của mình lúc tham dự khóa

Cursillo có một cấu trúc bất biến, không thay đổi: đó là mỗi Rôllô được hình thành dựa trên Rôllô kia như những mắt xích móc nối nhau với mục đích giúp các Tham Dự Viên thấu triệt hoàn toàn bức tranh với đầy đủ tất cả những điều nó phải diễn tả.....Một Rôllô đọc lên nghe thật êm tai nhưng nếu nó không nói lên được điều nó phải nói thì không thể cho rằng bài Rôllô đó đã làm tròn chức năng mà nó phải làm

### **NHỮNG ĐIỀU PHẢI CHÚ TÂM KHI THAM DỰ BUỔI THỰC TẬP**

Dàn Bài có bao gồm đầy đủ không? Dàn Bài không cần phải bao gồm, theo thứ tự giống hệt như trong cuốn Cẩm Nang Lãnh Đạo, miễn sao nó bao gồm đầy đủ là được

Ý tưởng chính (main idea) có thông suốt rõ ràng và mạnh mẽ không?

Sau khi một ví dụ hay một chia sẻ cảm nghiệm đã được dùng, điều mà Rollista cố ý nhấn mạnh có đạt được không? Nếu không, cần phải được nhấn mạnh thêm.

Có những hình ảnh về những điều đang trình bày cần phải được dán lên bảng lớn không? (Những Rôllô trong Ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy)

Rôllô này có bao trùm trùng lên những Rôllô kế tiếp không?

Cách truyền đạt thế nào? ( Xin nhớ cho rằng, trong tinh thần Bác Ái, khi trình bày Rôllô trong những buổi thực tập có nhiều khó khăn hơn lúc trình bày thực sự trong Khóa Học ) Tham Dự Viên có thể ghi chép đầy đủ được không ? Sự ngưng nghỉ sau mỗi điểm chính hay sau những đóng hay mở ngoặc có thích hợp không? Tốc độ nói.....quá nhanh hay quá chậm? Có phù hợp với thời lượng dành cho bài Rôllô không?

Có đủ những ví dụ, những chia sẻ cảm nghiệm không? Hay có quá nhiều? Những chia sẻ cảm nghiệm hay những ví dụ có thực sự nhấn mạnh vào những điểm mà Rollista muốn không?

Nếu dùng lời nguyện hay những vần thơ để kết thúc bài Rôllô thì xét xem nó có phản ảnh đúng ý chính mà Rollista đã cố trình bày không?

### **THỰC HIỆN TỜ LƯỢNG GIÁ ( Evaluation sheet))**

\_ Mỗi người tham dự buổi thực tập Rôllô đều được yêu cầu hoàn thành tờ lượng giá.....Đây là điều rất quan trọng bởi vì Rollista sẽ phải dùng đến nếu tờ lượng giá chỉ rõ ràng những sự thay đổi cần thiết phải thực hiện.

\_ Xin ký tên và cho số điện thoại,vào bản lượng giá của mình để Rollista có thể liên lạc với mình cho rõ ràng , minh bạch khi cần

“.....Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa,mà không có đức Mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng,chủm chọe xoang xoảng “ (1 Cor.13:1)

“.....Anh Em hãy cố đạt cho được đức Mến,hãy khao khát những ơn của Thần Khí,nhất là ơn nói tiên tri” (1 Cor. 14:1)

Rollista.....Rôllô.....Ngày Thực Tập .....

Những điểm chính của bài Rôllô có rõ ràng không?

Dàn Bài có hoàn toàn đầy đủ không?

Giọng nói ( cách lên bổng xuống trầm, dịu nhẹ, lớn lao, rõ ràng) .....

Rollista có nhìn tôi không?

Âm điệu của Rollista có tính thuyết phục không?

Cử chỉ,dáng dấp của Rollista có nói lên được điều gì không?

Những điểm của bài Rôllô này mà tôi thích:

Những điểm cần phải có thêm ví dụ hoặc chia sẻ cảm nghiệm để làm rõ nghĩa hơn:

Những đề nghị khác:

Tên Người lượng giá:

Điện thoại: .....(nhà)

.....(Số làm)

.....(Cel.)

# Chia sẻ của Ban Y Tế - Chân Trời Mới

## Ngày Ultreya- May 16, 2010

Trọng kính quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị cursillistas thân mến,  
Mục đích chính yếu của Phong Trào Cursillo là phúc âm hóa môi trường, qua cuộc sống ngày thứ tư của mỗi anh chị em cursillistas, thể hiện qua đời sống chứng nhân, làm men, làm muối cho đời. Thẩm nhuần tư tưởng đó, và trong tinh thần đó, anh chị em trong nhóm Chân Trời Mới ( New Horizon USA ) đã kiên trì sống và phục vụ những người kém may mắn trên quê hương thân yêu, Giáo hội Mẹ Việt Nam chúng ta trong những năm tháng qua.

Kính thưa quý anh chị, cũng trong hội trường này, cách nay 6 tháng, các em trong nhóm Chân Trời Mới đã có dịp trình bày và chia sẻ với quý Cha và anh chị em chúng ta về một ban trong nhóm New Horizon USA là Ban Giáo dục ( education ), với lòng quảng đại của anh chị em trong phong trào và tinh thần sống chứng nhân của các em, trong niên khóa 2009-2010 Ban Giáo dục đã có thể bảo trợ và giúp 8 em có điều kiện tiếp tục cấp sách đến trường, và trong niên khóa 2010-2011 các em đã cầu nguyện và kiên trì làm việc với kết quả thật đáng khích lệ là số em tiếp tục được bảo trợ lên đến 20 em. Tạ ơn Chúa.

Hôm nay, với một môi trường khác, môi trường y tế, các em trong nhóm New Horizon USA, Ban Y Tế sẽ trình bày và chia sẻ với quý Cha, quý Tu sĩ Nam Nữ và anh chị em cursillistas những việc các em đang phục vụ trong tinh thần của người cursillista.

Xin được giới thiệu và mời chị Thái Vi, với phần vụ trưởng ban y tế.

### Thái Vi chia sẻ:

Kính chào quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs và toàn thể quý anh chị em trong phong trào Cursillo ngành tiếng Việt, San Jose. Như anh Thu, chủ tịch phong trào đã giới thiệu sứ mệnh và những sinh hoạt của New Horizon USA Project cùng với dự án Cấp Học Bổng cho học sinh nghèo. Hôm nay chúng em lại trình bày thêm một dự án khác nữa.

Môi trường mà chúng em muốn chia sẻ đó là Y Tế, qua việc phục vụ thân thể đau khổ của Thày Chí Thánh nơi các bệnh nhân, người tàn tật vùng Nghệ An VN.



**New Horizon USA Project**  
**Dự Án Chân Trời Mới USA**

Chúng Tôi		Chương Trình Giáo Dục
		
Chương Trình Thư Viện	Liên Lạc	Chương Trình Y Tế

Em xin đại diện ban y tế giới thiệu những thành viên sau đây:

- Chị Hồng Mỹ vừa là người chị, vừa là cố vấn rất dễ thương của chúng em
- Ngọc Hân (Dịch tài liệu tiếng Việt qua tiếng Anh/English)
- Thuỳ Linh (Phụ trách ngân quỹ của ban y tế)

Thêm vào đó, tất cả các anh chị em trong New Horizon USA cũng giúp đỡ chúng em tận tình. Đây chính là hình ảnh của một nhiệm thể mà Thầy Chí Thánh là đầu, và chúng em là chi thể.

President của chúng em là Chúa Kitô!

Đã nhiều tháng, Sr Tuyết Mai đã làm nhịp cầu nối chúng em với Sr Cát Vi hiện đang cộng tác với cha chánh xứ Thanh Dạ, vùng Nghệ An, nơi có khoảng 12 ngàn giáo dân. Chúng em xin trích một đoạn trong thư của Sr Cát Vi gửi cho chúng em đề ngày 3 tháng 2 năm 2010 như sau:

Hiện nay ở Thanh Dạ, Nghệ An đang đi vào những tháng không có gạo ăn hằng ngày; những gia đình nghèo chỉ được ăn mỗi ngày một bữa cơm thôi, còn 2 bữa phải ăn khoai lang. Ăn hết khoai lang tươi thì đến khoai lang khô cho đến tháng 6 mới có lúa mới. Em đi thăm người nghèo, thấy những đứa bé ở nhà, nấu nồi khoai lang trên bếp, nấu bằng rác vì phải để dành rơm cho trâu ăn. Nồi khoai thật to để tối cả nhà xúm lại ăn thay cho cơm. Ở thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn phải coi hạt cơm như vàng vậy đó.

Dưới đây là hình mà Sr Cát Vi chụp khi đi thăm một gia đình đang quây quần bên mâm cơm.



## New Horizon USA Project Dự Án Chân Trời Mới USA

### CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ

♡ SỰ MẠNG ♡ KHỞI ĐẦU ♡ DONATION ♡ TIN TUC



Những người nghèo thường không được hưởng những dịch vụ y tế tối thiểu cần thiết cho sức khỏe, vì thế họ rất nhạy cảm với những cơn bệnh truyền nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Lòng quang đại của bạn sẽ là những cánh tay nối dài, giúp các cộng đoàn tôn giáo, để họ có thể cung cấp các nhu cầu cần bản tặng quất về sức khỏe, nhất là cho các người mẹ bị chứng lạc dãi, họ bỏ nhà ra đi để vụ phải chăm sóc một đại gia đình với đàn con ốm yếu. Sự tiếp tay về tài chính của bạn sẽ làm giảm bớt tình trạng khổ đau của kiếp người. Những bệnh nhân thiếu may mắn nói trên sẽ được an ủi và bảo vệ trong một môi sinh lành mạnh.



Together We Can Heal!

Sứ Mạng của chúng tôi là tạo niềm hy vọng.



## New Horizon USA Project Dự Án Chân Trời Mới USA

### Thanh Dạ, Nghệ An



Thưa quý anh chị khi em nhìn đến hình bữa cơm trưa này, em cảm thấy rất buồn vì khi thấy một gia đình 6 người mà chỉ có 3 con cá nhỏ để ăn. Sr. còn gửi cho chúng em nhiều hình khác nữa của những người nghèo hèn, bệnh tật, đói kém mà không thể tự giúp mình được. Nhìn thấy tình trạng của họ thiệt đáng tội nghiệp và cần được giúp đỡ, cho nên em quyết định cố gắng thêm để đem chương trình tài trợ đến cho các gia đình ấy.

Trong một lá thư khác, Sr Cát Vi viết:

Có lẽ vì thiếu ăn, nghèo khổ nên dân làng ở đây bị bệnh tật nhiều. Chị biết không, gần hết dân làng vẫn còn đi vệ sinh trong tro. Nhiều nhà chưa có hệ thống nước sạch để dùng trong những sinh hoạt hằng ngày. Họ phải dùng nước ao hồ, ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời tiết lại khắc nghiệt nên sự nghèo khổ cứ theo họ mãi.

**Thùy Linh chia sẻ:**

Thưa mỗi lần chúng em ngồi lại với nhau để hoạch định công việc, chúng em luôn để Lời Chúa thấm nhập vào con tim, khối óc như Thánh Giacobe đã quả quyết với các tín hữu xưa rằng, “Đức Tin không có hành động là đức tin chết” (Giacobe 2:17) hoặc “Giả như người an hem hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày mà ai trong an hem lại nói với họ “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn no” nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần thì nào có lợi ích gì?” (Giacobe 2:15-16). Chúng em cũng tin vào Lời Chúa nói “Quả thật, Ta bảo các người: những gì các người làm cho một người trong anh em hèn mọn nhất của Ta, là các người đã làm cho chính Ta” (Matt 25:40).

Vâng Tình Yêu Chúa Kitô Chịu đóng đinh đang thúc giục chúng em.

**Mục Đích chính của ban Y Tế:**

Chúng em cụ thể hoá Tình Yêu bằng hành động đó là ưu tiên giúp đỡ các bệnh nhân còn có hy vọng chữa bệnh kịp thời hầu sớm phục hồi để lo cho gia đình, nhất



của Ta, là các người đã làm cho chính Ta” (Matt 25:40).

Vâng Tình Yêu Chúa Kitô Chịu đóng đinh đang thúc giục chúng em.

**Mục Đích chính của ban Y Tế:**

Chúng em cụ thể hoá Tình Yêu bằng hành động đó là ưu tiên giúp đỡ các bệnh nhân còn có hy vọng chữa bệnh kịp thời hầu sớm phục hồi để lo cho gia đình, nhất là lo cho các con cái còn nhỏ và đang đi học. Kế đó là những người khuyết tật nghèo hoặc mồ côi mà chưa được hội thiện nguyện nào bảo trợ.

*Những điều kiện cần thiết để được nhóm bảo trợ:*

Bệnh nhân / khuyết tật cần được chữa trị gấp để sớm phục hồi

Bệnh nhân / khuyết tật mồ côi cha, mẹ, hoặc cả hai, gia cảnh rất nghèo

Bệnh nhân / khuyết tật chưa được bất cứ hội thiện nguyện nào

giúp đỡ

Không phân biệt tôn giáo

Công việc này gồm hai phần :

Bên Việt Nam gồm có:

a) Các Sơ thăm viếng và chọn bệnh nhân cần giúp đỡ

b) Lập hồ sơ lý lịch, kèm với hình ảnh của bệnh nhân xin được bảo trợ rồi gửi cho chúng em.

Bên California gồm có:

Nhóm Y Tế của New Horizon USA sẽ cứu xét hồ sơ và hoàn cảnh bệnh nhân, sau đó tìm ân nhân và gửi tiền về cho bệnh nhân hoặc người khuyết tật. Họ sẽ viết thư cảm ơn ân nhân và Sr Cát Vi sẽ chụp hình gửi qua.

Thí điểm đầu tiên mà chúng em chọn là giáo xứ Thanh Dạ, tỉnh Nghệ An với hai lý do:

Vi vùng này rất nghèo, đông dân

Với sự giúp đỡ của Sr. Cát Vi thuộc dòng Nữ Tử Bác Ái đã được Sơ Bê trên tinh dòng Việt Nam chỉ định để cùng phục vụ với chúng em.

**Ngọc Hân chia sẻ:**

Hiện nay chúng em đang có 34 hồ sơ bệnh nhân & khuyết tật đang cần được giúp đỡ.

Đây là 1 ví dụ của những bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ. Em Trần Thị Thùy, em được 2 tuổi, em bị bướu trên mũi và vì bướu mỗi ngày mỗi lớn hơn, nên làm em bị nghẹt thở. Vì em còn quá nhỏ, nên các Bác Sĩ chưa thể giải phẫu cho em. Nên mỗi tháng em đều phải đi bệnh viện Hà Nội để được điều trị và mỗi lần như vậy ba mẹ của em phải đi vay tiền cho những chi phí điều trị. Nhưng tháng 12 năm 2009, ba mẹ em đã ngưng cho em đi chữa trị vì số nợ lên quá cao và ba mẹ em không dám đi vay thêm nữa.

Thưa quý anh chị, có một trường hợp thương tâm hơn mà em muốn chia sẻ với quý anh chị. Đó là trường hợp em Hoàng Thị Lan 12 tuổi. Trong lúc chúng em đang còn cứu xét hồ sơ của em, thì chúng em nhận được email của Soeur Cát Vi gửi qua báo là em Lan đã qua đời.... Khi nhận được email của Soeur Cát Vi, em cảm thấy rất buồn vì em chưa làm được gì để giúp em Lan. Em đã quyết với lòng mình "Mình hãy làm gì khi còn có thể."

Ngoài những chương trình trên, còn có Tủ Thuốc Tình Thương do các soeur ở VN trông coi, để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo không có điều kiện đi bác sĩ vào bệnh viện.

Bước đầu tiên trong chương trình Tủ Thuốc Tình Thương nhờ sự giúp đỡ của một nhân viên từ bệnh viện O'Connor, chúng em đã xin được một số thuốc từ văn phòng các bác sĩ. Cùng với một số bạn trẻ của phong trào Cursillo,



*New Horizon USA Project*  
*Dự Án Chân Trời Mới USA*

**Trần Thị Thùy (2 tuổi)**



chúng em đã phân loại thuốc, đóng thùng, và đã gửi 27 lbs thuốc về Việt Nam cho các Soeur Nữ Tử Bác Ái tại 42 Tú Xương Sài Gòn vào đầu tháng năm. Số thuốc này sẽ được một phái đoàn bác sĩ đang cộng tác với New Horizon USA Project đem về Thanh Dạ, Nghệ An để khám bệnh và phân phát cho các bệnh nhân nghèo, khuyết tật.

Quý Cha, quý Thầy quý Soeur, cùng quý anh chị có thể vào website của chúng em để biết thêm chi tiết .

**Chị Hồng Mỹ trình bày phần kết luận**

Kính thưa quý cha, soeur, quý thầy, cùng quý anh chị.

Ban y tế vừa trình bày một cách khái quát về những công tác, những sinh hoạt ngày thứ tư của các em. Chắc hẳn những việc làm này sẽ mang lại không ít những an ủi về vật chất cũng như tinh thần cho những đồng bào kém may mắn tại quê nhà.

Lời thách đố của thánh Gi-

Jacobe tông đề " tình yêu không có hành động là tình yêu chết" đã thôi thúc các em dẫn thân phục vụ. Hơn thế nữa, hạt giống của những bài học: lý tưởng, hành đạo, giáo dân là giáo hội, phúc âm hóa môi trường ... mà các em đã lãnh hội trong khóa học 3 ngày của phong trào, như là những khí giới đã trang bị cho các em thêm niềm tin, sức mạnh để các em thực thi lý tưởng mà các em đã chọn lựa.

Thưa quý anh chị, nhu cầu giúp đỡ người nghèo khó, khuyết tật cho quê hương chúng ta thì mênh mông không cùng, nhưng tạ ơn Chúa, phong trào Cursillo chúng ta cũng không thiếu những bạn trẻ dám dẫn thân phục vụ, các em trong ban y tế đang sống trong tinh thần ngày thứ tư: "một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em". Trong tinh thần đó, em xin mời gọi quý anh chị cùng nắm tay các em bằng cách cầu nguyện, giúp đỡ, hỗ trợ tinh thần hầu các em có thêm nghị lực, tự tin, can đảm, và kiên trì đáp lời mời gọi của Thầy Chí Thánh.



## DỰ ÁN CHÂN TRỜI MỚI - NEW HORIZON USA

[www.newhorizonusa.org](http://www.newhorizonusa.org)

685 Hobart Ct., Fremont, CA 94530

[contact@newhorizonusa.org](mailto:contact@newhorizonusa.org)



*Lạy Mẹ Maria, tháng Năm là tháng hoa của Mẹ, chúng con xin Mẹ luôn chở che, quan phòng cho những việc mà các em đang làm được kết quả tốt đẹp.*



Điểm  
Sách

# THIÊN CHÚA và TRẦN THẾ

*Trao đổi giữa ký giả Peter Seewald và hồng y Joseph Ratzinger  
do Phạm Hồng Lam dịch*

TRẦN HIẾU

“**Thiên Chúa và Trần Thế**” là câu chuyện tiếp nối của cuốn “**Muối Cho Đời**” do ký giả nổi tiếng Peter Seewald thực hiện vào năm 2000 với Hồng Y Joseph Ratzinger. Hồng Y Ratzinger, vào năm 2005, đã trở thành Đức Giáo Hoàng Benedictô thứ XVI.

Lúc phỏng vấn cuốn “**Muối Cho Đời**”, Peter 41 tuổi, và vị hồng y, 70 tuổi. Khi cùng ngồi trên chiếc xe cũ để đến địa điểm làm việc trong một căn biệt thự thuộc đại học Dòng Tên trên đồi Alban Hills, Peter nhìn ra ngoài về phía trái còn vị hồng y nhìn phía bên phải. Họ ít nói với nhau. Lúc này, Peter là một người đã bỏ đạo.

Đó là một cuối tuần vào mùa Xuân năm 1996. Trong bốn buổi làm việc, có lúc tạm nghỉ, đức hồng y đi vào một phòng bên cạnh. Peter sau đó, với một giọng có vẻ mỉa mai, hỏi ngài có phải vào đó để chiêm niệm? Ngài nói, “Đúng vậy, tôi đã cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp.” Peter cảm nhận sự khiêm nhu nơi một con người thông thái. Trong suốt cuộc phỏng vấn, một khi không biết, ngài nói không biết, và ngài không trả lời ra ngoài các câu hỏi.

Là một người hoài nghi đức tin, Peter đặt câu hỏi “Có bao nhiêu con đường để dẫn đến Chúa?” và anh chờ đợi vị hồng y cho một công thức đi tìm đức tin. Anh đã ngạc nhiên trước lời đáp của ngài, “Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu con đường”. Và anh đã hiểu ra, mỗi người đều có con đường riêng của mình để đến với đức tin.

Mỗi ngày, trước khi làm việc, Peter tham dự thánh lễ với đức hồng y. Tối phần rước lễ, dường như đức hồng y quên Peter là người đã bỏ đạo nên vẫn đưa Mình Thánh Chúa. Anh ta đứng nghiêm như một người lính, miệng ngậm lại. Lúc đó, ngài lùi lại một chút rồi quay đi.

Kết thúc những ngày làm việc, Peter trở lại khách sạn, và tự hỏi không biết với chừng ấy dữ kiện anh có thể hoàn thành cuốn sách được hay không. Nhưng một cảm giác khó diễn tả hiện ra trong tâm trí anh. Tự nhiên, anh bật khóc, không phải vì vui, cũng không phải buồn, nhưng là cảm giác bị sốc mạnh trước những điều anh đã nghe. Đêm đó, anh đi ra giữa quảng trường đền thánh Phêrô nhảy múa, đến rách cả áo quần.

Sau khi đánh máy nội dung từ các cuộn băng, Peter đã mất hai tháng để sửa bản văn, rồi gửi qua Rôma cho đức hồng y duyệt lại. Anh nghĩ, cuốn sách cần được ngài chuẩn y trước khi in. Gần bốn tháng sau, đức hồng y gửi trả lại, với cái nốt ghi hàng chữ, “Theo ý tôi, cuốn sách có thể đem in như thế, không cần phải sửa chữa”.

Khi cuốn “**Muối Cho Đời**” mới ra mắt, nó không được sự chú ý của dư luận. Nhưng thành linh cuốn sách bán hết đợt đầu tiên; ấn bản thứ hai in không kịp; và tái bản đến lần thứ mười. Trong một dịp đức hồng y tới Munich, Peter sắp xếp cho ngài một cuộc gặp gỡ với cả trăm ký giả, có người nêu câu hỏi, “VẬY ĐỨC GIÁO



Hoàng có biết cuốn sách không?” Vào hôm sau, báo chí tường thuật rằng, “Đức John Paul II đã đọc ‘Muối Cho Đời’ khi đang ở trong bệnh viện, và một thư ký của ngài muốn coi cuốn sách, thì Đức Giáo Hoàng nói, ‘Cha nên mua một cuốn mà đọc!’”

Peter đã trở lại đạo. Anh nói, “Khi Hồng Y Ratzinger, một trong những giáo phụ khôn ngoan thông thái của Giáo Hội, ngồi đối diện với tôi và kiên nhẫn nhắc lại cho tôi Kinh Thánh và niềm tin vào vương quốc Kitô từ tạo thiên lập địa cho đến tận cùng, những điều bí nhiệm của thế giới, tôi đã hiểu ra ý nghĩa của Thiên Chúa—và con đường ngay chính để sống.”

Khi đã trở lại, anh muốn tìm hiểu sâu xa hơn về Thiên Chúa và Hội Thánh của Người.

Vậy là, bốn năm sau, Peter lại ngồi với đức hồng y cũng trong chiếc xe Mercedes cũ đó, cũng người tài xế đó, để đến Đan Viện Benedictô thuộc đồi Monte Cassino ở Ý. Lần này, hai người không còn nhìn ra hai hướng khác nhau nữa, họ trở nên thân thiết với nhau rồi.

Trong bốn ngày dài, ký giả Peter Seewald và Hồng Y Joseph Ratzinger, đã say sưa thảo luận các đề tài về Thiên Chúa, Chúa Giêsu, về Giáo Hội và các vấn nạn của đức tin. Vị giáo hoàng tương lai đã đối đáp các câu hỏi trực diện với tất cả sự bộc trực, ngay thẳng và suy tư sâu xa. Các câu trả lời của ngài thường tạo ngạc nhiên và luôn luôn gây động não.

Thực hiện cuốn “Thiên Chúa

và Trần Thế”, Peter gặp nhiều trở ngại. Đầu tiên, nhà xuất bản đòi thay đổi đề sách và nội dung cuộc phỏng vấn. Rồi cuộc hẹn lần đầu với đức hồng y bị hủy bỏ vì thì giờ của ngài không cho phép. Nhưng Peter rất cương quyết, nên anh đã tìm mọi cách để phỏng vấn ngài. Cuối cùng họ tìm được ngày hẹn. Thế nhưng, một điều không may, là chỉ năm ngày trước đó, nhà xuất bản đã hủy bỏ hợp đồng.

Anh Peter đau khổ, và tự hỏi vì sao mình lại cứ giữ nội dung cuốn “Thiên Chúa và Trần Thế” mà không chịu điều chỉnh theo yêu cầu của nhà xuất bản. Suốt đêm anh trằn trọc, không ngủ được. Lần hạt cũng không giúp anh lấy lại sự an tâm. Anh cảm thấy an ủi đôi chút khi nhìn lên bức chân dung của thánh Benedictô với bộ râu trắng dài treo trên tường. Tự nhiên anh cảm thấy nổi giận với Chúa.

Vào buổi làm việc thứ hai, Peter đã đặt câu hỏi, “Nhiều người tìm đến đức tin để tìm sự trợ giúp lúc khó khăn, có khi họ được đáp ứng, nhưng có khi họ tự hỏi, ‘Chúa ở đâu?’ Tại sao Ngài không giúp ta khi ta cần?” Đức hồng y đã nhìn anh, suy nghĩ một chút, rồi nhắc đến ông Job trong Kinh Thánh. Ngài nói, “Tiếng than trách muôn đời của con người trước khổ đau vì sự vắng bóng của Chúa tương tự như tiếng phàn nàn của tác giả Thánh Vịnh, ‘Tôi chỉ là con giun đất, chẳng phải là người’. Anh cứ than trách, không sao. Chúng ta cũng không được miễn trừ những đêm tăm tối của tâm hồn. Rõ ràng điều đó cần thiết, nhờ vậy chúng ta

học được sự đau khổ, và lớn lên từ đó.”

Anh Peter tự thuật, đan viện nơi họ gặp gỡ nằm ở đồi cao, nhiều khi che phủ bởi mây, mà đức hồng y thì sợ lạnh, nhưng căn phòng của họ trong ngày trở nên ấm áp vì những vấn đề tranh luận nóng bỏng. Đôi khi anh thấy bầu khí sôi sục. Peter



đã đặt nhiều câu hỏi sâu sắc và lý thú, nhưng càng lý thú hơn nữa là các câu trả lời. Cả ngàn câu hỏi, cả trăm vấn nạn. Cũng có những câu liên quan trực tiếp cá nhân người được hỏi. Đức hồng y đã không ngần ngại trả lời trên bình diện cá nhân, cũng như với vai trò của người cầm đầu Bộ Tín Lý.

Phản ánh đầu tiên của tôi sau khi đọc xong cuốn sách đó là thán phục một cách sâu xa trước sự khôn ngoan, thông thái, lỗi lạc của nhà thần học lừng danh và hiện là lãnh đạo tối cao của giáo hội. Được đọc bản dịch Việt ngữ lại là một điều thú vị, vì lời văn rõ ràng trong sáng, rất

hợp với độc giả người Việt. Khi đối chiếu với ấn bản Anh ngữ, nhiều chỗ tôi thấy lời dịch Việt ngữ rất hay, rất lưu loát. Cuốn sách là một công trình rất đáng tán dương, được Phạm Hồng Lam dịch từ nguyên bản Đức



ngữ sang tiếng Việt.

Khi nói đến đức tin, hy vọng, tình yêu, Peter hỏi: “Có khi nào Hồng Y cảm thấy sợ Chúa không, có khi nào ngài lầm lỗi không?” Ngài đã trả lời, “Nói sợ thì không đúng vì qua Chúa Kitô chúng ta biết Thiên Chúa là ai rồi. Ngài yêu ta. Dĩ nhiên ngài cũng thấy ta có điều lầm lỗi, nhưng chuyện đó đã có bí tích hoà giải.”

Đức Benedictô có một đức tin rất mạnh mẽ, ngài nói chuyện với Chúa suốt ngày một cách tự nhiên. Hai chuyện chính của ngài trong ngày là Thánh lễ và kinh nguyện. Ngài thích nhất là đọc Thánh Vịnh, qua đó ngài nghe tiếng nói của các giáo phụ.

Peter đã hỏi một câu trực diện, “Có khi nào ngay cả một giáo chủ cũng rơi vào hoài nghi hay không? Hoặc có ý định bỏ giáo hội không?” Ngài kể câu chuyện khi làm phó xứ, một vị giáo sư tới thăm và nói, “Càng về già, người ta càng gặp khó khăn hơn với đức tin chứ không phải ngược lại”. Ngài xác định, “Không tin thì không, nhưng phải khổ sở vì những câu hỏi đè nặng lên đức tin. Chẳng bao giờ hết thử thách cả. Bực mình thì có, bỏ giáo hội thì không. Người ta không bỏ gia đình mình khi có chuyện bực lòng.”

Peter nói đến việc tìm gặp Chúa bằng cách nêu lên một hình ảnh, nói rằng, vào buổi sáng trước giờ làm việc với đức hồng y, anh ta tìm đường tới nhà nguyện trong tu viện mà không tìm ra, rồi anh hỏi, “Có thể một mình tìm gặp Chúa được không?” Ngài trả lời, “Nếu như ta chỉ nhờ đọc sách Thánh mà có thể tự nâng mình lên gặp được cái tối hậu, thì đó có lẽ là một chuyển động có tính triết học. Nếu tự một mình tìm gặp Chúa thì chắc chắn không gặp và đó chính là cái cơ bản của Kitô giáo—hàm chứa ý niệm giáo hội.”

Một câu hỏi khác, “Tại sao Chúa dựng nên Satan? Tại sao Ngài lại dựng lên cho Ngài một đối thủ?” Ngài đáp, “Không thể nói Chúa tạo ra thần dữ. Chúa chỉ tạo ra thần lành... Ngài chẳng cần một Chúa đối lập nào đứng bên cạnh. Điều Ngài đã tạo ra là sự tự do và nhiều khi chúng ta không thấy rõ sự tự do được xử dụng trong hoàn cảnh đó như thế nào.” Ngài còn thêm,

“Không được nâng quỹ lên thành một nghịch chúa...kì cùng nó không phải là đối thủ ngang hàng với Chúa. Ta phải luôn biết rằng, chỉ có Chúa là Chúa, và ai bám vào Ngài, kẻ đó chẳng sợ gì mọi quyền lực Satan.” Trước câu hỏi, “Vì sao Chúa Jesus 30 tuổi mới ra giảng đạo công khai?” được ngài giải thích là thời đó ai muốn làm giáo trưởng (rabbi) phải qua một thời gian ít nhất là 30 tuổi. Ngài còn nói, sứ điệp của Đức Giêsu có chiều sâu nội tâm nên cần nhiều thời gian để suy tư.

Đây là một cuốn sách không nên đọc vội, nhưng phải đọc từ từ để được tiêu hoá. Nhiều câu trả lời, đức hồng y dùng hình ảnh để dẫn giải, làm cho người đọc dễ sáng tỏ vấn đề.

Ví dụ, khi nói đến phép lạ hóa bánh, với năm chiếc bánh và hai con cá, mà năm ngàn người được ăn no nê, còn dư 12 thúng đầy, ngài nói, câu chuyện có hai chiều kích vừa sự kiện vừa ý nghĩa biểu trưng. Một chiều kích khác là phép Thánh Thể, Mình Thánh Chúa được phân chia mãi không bao giờ hết. Và Ngài nhắc lại chuyện một linh mục già kể cho nghe về hai sự kiện lạ lùng xảy ra trong đời thánh Don Bosco.

Một lần vì sơ suất người ta đã không làm phép đủ bánh thánh. Khi cho rước lễ, chỉ còn cỡ mười tới hai mươi bánh thánh cho một khối vô cùng đông người trẻ, Don Bosco chẳng nao núng gì, ngài bảo cứ an tâm phân phát và cuối cùng ai cũng nhận được Mình Thánh. Lần khác, sau một ngày làm việc mệt nhọc, ngài hứa cho trẻ con ăn hạt dẻ khô. Ngài nhờ bà mẹ chuẩn bị hạt dẻ

dùm. Nhưng bà mẹ hiểu sai, chỉ rang đủ cho độ một chục đứa trẻ thôi. Khi nhận ra sự lầm lẫn, người mẹ hốt hoảng, nhưng ngài bảo mẹ đừng lo, cứ phân phát cho chúng; kết quả, không những đủ mà còn dư đem về nữa. Quả là kỳ diệu.

Nói đến các tiên tri giả, ngài nêu tên Hitler và các tay tổ cộng sản. Ngài nói, người ta tưởng họ là các chú cừu ngoan, nhưng rốt cuộc là những tay phá hoại có tầm cỡ. Các nơi khác, rải rác trong các câu trả lời, ngài nhắc đến Hitler, đến Các Mác, cộng sản. Ngài chứng tỏ ngài có thẩm quyền đối kháng với các thế lực này, mà họ cũng là người thuộc dân tộc Đức như ngài; đồng thời ngài không ngần ngại tố cáo sự tha hoá cũng như phá hoại của nó.

Về Đức Mẹ, ngài nói, cá nhân ngài trước đây bám chặt vào phụng vụ duy-Kitô, quan điểm đó càng được đẩy mạnh qua việc đối thoại với các bạn Tin Lành. Nhưng càng ngày, qua việc sùng kính các lễ kính của Mẹ, các buổi chầu, chuỗi mân côi, Đức Mẹ càng có ý nghĩa đối với ngài. Và càng về già, ngài càng cảm thấy gần gũi Mẹ Thiên Chúa hơn.

Nói đến sứ mạng Giáo Hội, ngài nêu lên rằng Giáo Hội có nhiệm vụ giữ gìn và truyền bá chân lý của Chúa Kitô, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Và hẳn nhiên, sứ mạng đó đòi hỏi việc sẵn sàng phản đối và đối kháng. Ngài nói, “Ngày nay chúng ta đau buồn thấy sự phản đối của Giáo Hội quá yếu, không đủ kiên quyết cho thế giới nghe. Nhưng cảm ơn Chúa đã có những gương tử đạo. Trong khi giáo triều vì tế nhị ngoại giao, thì các vị tử đạo đã trả giá bằng chính cuộc sống của mình. Dĩ nhiên phản kháng không phải vì thích phản kháng, nhưng vì để mở ra cái thiện cho mọi thời. Vì vậy phải chống lại những gì ngược lại với Thiên Chúa, cho dù vì thế mà mình phải can đảm chấp nhận tử đạo.”

Ngài nói, muốn hiểu đúng Giáo Hội ta nên tiếp cận từ phụng vụ, một bình diện nói lên nhiều nhất về bản tính Giáo Hội, bởi vì đây là chỗ Chúa tiếp xúc và luôn đổi mới Giáo Hội. Trong phụng vụ, chúng ta sống qua Kinh Thánh, qua các bí tích và lời kinh của tín hữu hoàn vũ, hiệp thông với các thánh, và với nguồn cội là đức Kitô.

Về vấn đề truyền giáo, nhất là ở vùng đất Á Châu, ngài nói, như ở Trung Hoa và Ấn Độ có các đoàn truyền giáo vào từ thế kỷ thứ 5, thứ 6, mà chỉ để lại chút dấu vết rồi biến mất, tại sao? Ngài tự đặt vấn đề, có thể là vì những nơi này đã có nền văn hóa cao rồi... từ triết lý, cơ cấu nhà nước, tổ chức xã hội đã hoàn chỉnh, nên họ đề kháng những cái từ ngoài vào.

Nhưng với miền đất bao la còn thưa thớt Kitô hữu này, ngài dùng những từ như, “không nên đóng khung hy vọng”, “lịch sử chưa chấm dứt ở miền đất này”, “đừng nên bức dọc bảo rằng miền đất này đã có chủ”, có nghĩa là việc truyền giáo vẫn cần phải tiếp tục ở Á Châu.

Việt Nam cũng được ngài nhắc tới khi nói đến các cuộc bách hại tôn giáo. Ngài nói, “Ta đã thấy ở Trung Hoa, ở Việt Nam, trên toàn vùng Đông Dương. Sinh lộ của đức tin luôn được trả bằng giá máu”.

Ký giả Peter kể, vào ngày 19/4/2005, khi anh đang đứng với cặp chân run lấy bẫy ở Công Trường Thánh Phêrô, đức hồng y Ratzinger xuất hiện trên bao lớn bên ngoài đền thờ trên cương vị tân Giáo Chủ của Công Giáo hoàn vũ, anh đã tức khắc nhớ lại khung cảnh nhà dòng Thánh Benedictô ở ngọn đồi Monte Cassino. Nơi đó cuốn Thiên Chúa và Trần Thế, một tập sách giáo lý cao cấp cho những người muốn đào sâu đức tin, đã được anh và vị giáo hoàng tương lai thực hiện.

Ngài đã chọn danh hiệu cho triều đại của ngài: Benedictô XVI.

**Bạn đọc muốn đặt mua, xin liên lạc:** Phong Trào Giáo Dân, P.O. Box 2228, Fallbrook, CA 92088; điện thoại (760) 451-9379; email: [ptgdvn@gmail.com](mailto:ptgdvn@gmail.com). Các tác phẩm của ĐGH Benedictô XVI hiện có: “Muối cho đời”, \$15; “Thiên Chúa và Trần Thế”, \$20; và “Đức Tin Kitô Giáo”, \$25. Mua trọn bộ \$60, miễn cước phí.

**DANH SÁCH CÁC CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 04&05 -2010**

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ	GHI CHÚ	SỐ TIỀN
1	A/C Hy và Lệ Hoa			\$ 40.00
2	Teresa Đinh Thị Yến			\$ 20.00
3	Teresa Nguyễn Ngọc Diệp			\$ 20.00
4	Maria Lê Kim Phụng			\$ 20.00
5	Trung Trần & Kim Thoa Vũ			\$ 40.00
6	A/C. Thắm & Trúc Nguyễn			\$ 50.00
7	Lưu Quán Tuyết & Trần Bồi Hoàn			\$ 40.00
8	Maria Bùi Thị Luật			\$ 20.00
9	Trần Thị Sơn			\$ 20.00
10	Nguyễn Thị Đơn			\$ 20.00
11	Lâm Thị Hoa			\$ 20.00
12	A/C Đệ & Thủy			\$ 40.00
13	Phạm Trung Điềm & Đỗ T.Huệ			\$ 40.00
14	Nghiêm & Hoa Nguyễn			\$ 40.00
15	Bùi V Be & Nguyễn Kim Hằng			\$ 40.00
16	Đinh Quốc Tuấn			\$ 20.00
17	Maria Nguyễn Huệ			\$ 20.00
18	Dũng Trương & Võ Thùy Linh			\$ 60.00
19	Matta Nguyễn Tuyết Hoa			\$ 20.00
20	Chị Sáu Muoi			\$ 20.00
21	Đặng Văn Luận			\$ 20.00
22	Giuse Hoàng Kế Thế & Hoa			\$ 40.00
23	Nguyễn Chính Lập & Sinh			\$ 40.00
24	Tôn Tony			\$ 25.00
25	Hương Võ			\$ 200.00
26	Maria Ngô Trâm Alan		<i>for 2010 &amp; 2011</i>	\$ 40.00
27	A/C Hồng & Ly			\$ 40.00
28	Đỗ Don			\$ 20.00
29	Đào Đoàn			\$ 20.00
30	Mary Nguyễn Kim Thảo		<i>ủng hộ PT</i>	\$ 6.29
31	Mỹ Linh	Berkeley	<i>ủng hộ PT</i>	\$ 50.00
32	Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại		<i>ủng hộ PT</i>	\$ 70.00

**TỔNG CỘNG \$1181.29**



# SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



**TITLE PRICE**

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,  
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,  
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner  
\$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

**TITLE PRICE**

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today  
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World  
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,  
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,  
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People  
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II  
\$9.00
- Go and Make Disciples, by the  
National Conference of Catholic Bishops  
\$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen  
\$1.50



CURSILLO MOVEMENT  
DIOCESE OF SAN JOSE  
VIETNAMESE SECRETARIAT  
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

**Kính Biểu:**

---

---

---

## SINH HOẠT TRONG THÁNG 6, 7 & 8 -2010



■ **TÁM TUẦN TĨNH HUẤN** : tại Hội Trường Nhà Thờ St. Patrick

Chủ nhật 27 June từ 06:45PM - 9:30PM:	KHAI MẠC TĨNH HUẤN TUẦN 1
Chủ nhật 04 July từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 2
Chủ nhật 11 July từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 3
Chủ nhật 18 July từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 4
Chủ nhật 25 July từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 5
Chủ nhật 01 Aug. từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 6
Chủ nhật 08 Aug. từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 7
Chủ nhật 15 Aug. từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 8
Từ 19 Aug. đến 22 Aug. 2010– St. Francis Camp:	KHÓA NAM 38SJVN
Từ 26 Aug. đến 29 Aug. 2010– St. Francis Camp:	KHÓA NỮ 39SJVN