



Bản Tin

ULTREYA

Tháng 10 Năm 2010



Người Cursillista Với Chuỗi Mân Côi

**PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA**

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:
2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035

LINH HƯỚNG
 LM. Paul Phan quang Cường
 408-362-9958

CHỦ TỊCH
 Joseph Huỳnh quốc Thu
 408-946-1910

PHÓ CHỦ TỊCH
 Joseph Nguyễn Văn Kính
 408-926-6975

THƯ KÝ
 Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
 408-209-5508

THỦ QUỶ
 Gioan Vũ Duy Đạt
 & Maria Vũ Thùy Linh
 408-578-3907

KHỐI TIỀN
 Jerome Việt Hải
 408-873-8530

KHỐI BA NGÀY
 Dom. Hoàng Bá Ngân
 408-934-0843

KHỐI HẠU
 Joseph Nguyễn văn Thắm
 408-269-7178

KHỐI TRUYỀN THÔNG
 Joseph Đào Tiến
 408-386-5696

TRANG NHÀ
<http://www.viet-cursillo.com/index.htm>
 Dom. Savio Nguyễn Trần Duy
 408-223-9373

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN
 Joseph Trần Thái Hoàng
 408-532-0548

PHỤ TÁ TÀI LIỆU
 Micae Phan Vũ Hải Âu
 (510)468-9174

PHỤ TÁ KÊ HOẠCH
 Joseph Vũ Quốc Linh
 (408)569-7581



LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

NĂM C

Oct. 17, 2010

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN CỦA ĐỨC MARIA

TIN MỪNG: Lc 1, 36-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !"

Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền

MỤC LỤC

Sống lời Chúa	2	Ultraya Đón Tân Cursillista	16
Người Cursillista với Tháng MânCôi	5	Tham Dự Đại Hội Miền XI .	20
Người Cursillista với Kinh MânCôi	6	Chứng Nhân Ngày Thứ Tư	23
Tràng Chuối Mân Côi	8	Tóm Lược Tin Tức Giáo Hội	25
Nguyện Cầu (Thơ)	7	Thông Báo Tỉnh Tâm Hằng Năm	32
Quảng Đại Hiến Dâng (Nhạc)	12	Ghi Danh Ngày Truyền Thống	34
Thu Giêsu (Thơ)	13	Sách & tài Liệu Căn bản Về PT	35
10 Nguyên Tắc của Học Thuyết XHCG	14		

nặng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

II. SUY NIỆM

Khi nhìn ngắm các tượng ảnh Đức Mẹ, ta dễ có cảm tưởng rằng Đức mẹ đã sống một đời bình an thư thái. Vì các nghệ nhân thường tạo ra những hình ảnh về Đức Mẹ đẹp đẽ, hiền từ, dường như siêu thoát mọi cảnh khổ đau ở trần gian. Khi ngợi ca Đức Mẹ là tuyệt mỹ, đầy ơn phúc, vô nhiễm nguyên tội, ta thường nghĩ rằng : Đức Mẹ đã được tạo dựng đặc biệt, hoàn hảo ngay từ đầu, thánh thiện từ khi sinh ra và mãi mãi là như thế, không tiến, không lùi, đẹp như một pho tượng đúc sẵn.

Nhưng nếu đọc Phúc Âm kỹ lưỡng, ta sẽ thấy hành trình đức tin của Mẹ không phải luôn luôn bằng phẳng, êm xuôi, dễ dàng. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã thanh luyện Mẹ, uốn nắn Mẹ. Và vì thế đã để Mẹ trải qua những kinh nghiệm đớn đau khi tin nhận và bước theo Chúa.

Cuộc thanh luyện thứ nhất : Thiên Chúa mời gọi Mẹ bỏ chương trình riêng để sống theo chương trình của Thiên Chúa. Maria, một thôn nữ bình dị sống



thầm lặng trong một làng quê nhỏ bé. Cô muốn cuộc đời mãi mãi bình thân êm xuôi như thế. Nhưng Thiên Chúa đã đến khuấy động đời cô. Khi đề nghị Maria làm Mẹ, Thiên Chúa đã mở ra trước mặt cô một lý tưởng cao đẹp, nhưng cũng đầy gian khổ chông gai. Maria đã ngoan ngoãn thưa "Xin vâng". Lời thưa xin vâng của Maria làm ta nhớ đến tổ phụ Abraham. Như Abraham đã từ bỏ quê hương, gia đình, đi vào một tương lai bấp bênh theo tiếng Chúa mời gọi, Maria cũng đã từ bỏ chương trình riêng trong nếp sống bình

dị, để đi vào chương trình của Thiên Chúa trong một tương lai bất ổn, hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa.

Cuộc thanh luyện thứ hai : Thiên Chúa gửi đến cho Đức Maria nhiều đau khổ. Vì nhận lời làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria phải gánh chịu nhiều đau khổ.

Đau khổ thứ nhất là bị Giuse nghi ngờ. Làm sao giải thích cho Giuse hiểu. Làm sao tránh được búa rìu dư luận. Không những bị nghi ngờ, mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Thời ấy, những cô gái chữa hoang sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng vững tin vào Thiên Chúa, Đức Maria đã để mặc Thiên Chúa lo liệu dàn xếp mọi chuyện. Ngài chỉ biết cúi đầu, thình lặn vâng phục và phó thác.

Đau khổ thứ hai là Đức Maria đã sinh hạ Chúa Giêsu trong cảnh cơ bần : không nhà cửa, không giường chiếu, không mùng mền. Thiếu thốn mọi phương tiện. Chung số phận với súc vật.

Đau khổ thứ ba là bị vua

Hêrôdê tìm giết nên phải trốn sang Ai cập. Con trẻ sơ sinh yếu ớt. Sản phụ chưa được nghỉ ngơi lại sức đã phải đi lên đường trốn chạy. Tuy nhiên, nỗi cực nhọc phân xác không sánh được với nỗi đau đớn trong tâm hồn : Tại sao lại mang lấy thân phận tội đồ ? tại sao lại bị người đời thù ghét, săn đuổi ?

Đối diện với những đau đớn ấy, chắc chắn niềm tin của Đức Maria phải lung lay, nghi hoặc : Con Thiên Chúa mà phải chịu nghèo khổ, khốn cùng đến thế sao ? Tuy có chao đảo, nhưng Đức Maria vẫn phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa.

Cuộc thanh luyện thứ ba : Đức Maria bị dứt lìa khỏi Chúa Giêsu. Niềm vui và hạnh phúc của người mẹ là đứa con, nhất là con một. Con là tất cả của Mẹ. Con quý giá hơn chính mạng sống của Mẹ. Tách con ra khỏi Mẹ khác nào lấy gươm đâm vào tim Mẹ. Thế mà Chúa Giêsu đã tách lìa Đức Maria rất sớm. Phúc Âm ghi lại hai lần Chúa Giêsu từ chối Đức Mẹ.

Lần thứ nhất : Khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cả nhà đi lên Giêrusalem dự lễ. Tan lễ, Chúa Giêsu đã tự tiện ở lại, để Thánh Giuse và Đức Maria đi tìm mất ba ngày. Trong ba ngày đó, Đức Maria đã trải qua biết bao lo âu, sợ hãi, đau đớn, cực nhọc. Vậy mà khi gặp cha mẹ, Chúa Giêsu đã nói : “Cha mẹ tìm con làm gì.

Cha mẹ không biết con phải lo việc cho Cha con ư?”. Lời này khiến cho Đức Maria buồn phiền không ít vì thấy đứa con từ nay thoát khỏi vòng tay của Mẹ.

Lần thứ hai : Khi Chúa Giêsu đi rao giảng, Đức Maria và mấy người bà con đến tìm Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu không ra tiếp, lại còn nói những lời như chối từ liên hệ huyết thống :

“Kể nghe lời Cha ta và thực hành, người ấy là anh chị em và là Mẹ ta”.

Những lời nói và thái độ của Chúa Giêsu như thế chắc chắn khiến cho Đức Maria buồn phiền. Nhưng những lời nói và thái độ ấy cũng giúp thanh luyện Đức Maria khỏi những tình cảm riêng tư, những liên hệ sinh học tự nhiên để bước vào tình yêu rộng lớn của Thiên Chúa và tạo lập những dây liên hệ siêu nhiên với Ngài.

Cuộc thanh luyện cuối cùng : Đức Maria phải chứng kiến cái chết nhục nhã của Chúa Giêsu trên thập giá. Còn gì buồn hơn khi Mẹ mất con. Còn gì đau đớn hơn khi Mẹ thấy con chết đau đớn, tủi nhục giữa tuổi thanh xuân. Ở đây ta cũng nhớ lại tổ phụ Abraham. Để thử thách ông, Thiên Chúa đã truyền cho ông sát tế Isaac, đứa con trai duy nhất. Đức Maria cũng được mời gọi hy sinh người con duy nhất của mình. Đau đớn hơn tổ phụ Abraham vì Đức Maria phải chứng kiến hy lễ đó hoàn tất. Khi mọi người trốn chạy, chối bỏ Chúa Giêsu, Đức Maria

vẫn ở lại dưới chân cây thập giá đau nỗi đau của Chúa Giêsu, nhục nỗi nhục của Chúa Giêsu. Và khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng thì Đức Maria như bị mất tất cả, bị tước đoạt tất cả những gì yêu quý nhất. Đứng dưới chân thánh giá, Đức Maria trở nên một người nghèo nhất. Mẹ chẳng còn gì cho riêng mình. Chẳng còn điểm tựa nào để bám víu, Mẹ chỉ còn biết phó thác trông cậy vào Thiên Chúa.

Như vậy Thiên Chúa đã dẫn đưa Đức Maria từ bỏ chương trình riêng tư, từ bỏ chính mình, từ bỏ những gì thân thiết nhất của mình, để đi vào chương trình của Thiên Chúa, để trọn vẹn phó thác cho Thiên Chúa.

Ngày nay khi lần Chuỗi Mân Côi là ta ôn lại hành trình đức tin của Mẹ. Hành trình đầy thử thách gian khổ nhưng cũng đầy chiến thắng vinh quang.

Xưa kia lễ Mân Côi được mừng để kỷ niệm cuộc thắng trận ở Lepante. Ngày nay, khi mừng lễ Mân Côi ta mừng Đức Mẹ Maria đã chiến thắng chính bản thân, đã vượt qua hết những thử thách và đạt tới đích điểm của hành trình đức tin.

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết noi gương Mẹ, biết từ bỏ ý riêng mình để thực hiện ý Thiên Chúa. Xin giúp con can đảm vượt qua mọi thử thách và giữ vững niềm tin tưởng phó thác trong tay Chúa.

Người Cursillistas với Tháng Mân Côi

Tháng 10 được gọi là tháng Mân Côi, tháng này , con cái Đức Mẹ hướng lòng mình về Đức Mẹ một cách đặc biệt, đặc biệt có nghĩa là yêu mến Đức Mẹ hơn, dâng lên Đức Mẹ nhiều đóa hoa mân côi hơn, thực hiện những điều Đức Mẹ dạy một cách nhiệt tình hơn.

Văn hóa Việt Nam vốn coi trọng tình cha nghĩa mẹ, đề cao tình mẫu tử như là một giá trị nhân bản của người Mẹ. Từ tư tưởng đó, anh chị em cursillistas chúng ta tiếp tục tôn sùng Đức Mẹ Maria, yêu mến Mẹ một cách tha thiết .

Có điều gì lo lắng : chạy đến kêu cầu cùng Mẹ

Có điều gì buồn phiền : chạy đến than thở với Mẹ

Có người đau bệnh : chạy đến khẩn xin với Mẹ

Quý anh chị cursillistas thân mến, chúng ta đang sống , làm việc và đang đối diện với một xã hội với sự gia tăng tội ác hằng ngày, đạo đức ngày một suy thoái dẫn đến một đời sống của giới trẻ suy đồi trầm trọng, khoa học có tiên bộ thực sự nhưng dường như lại tiếp tay cho sự ác hoành hành , nguy cơ giết người hàng loạt luôn ở mức báo động cao , con người hôm nay đang tự hủy chính mình và hủy hoại cuộc đời nhau bằng nhiều phương tiện tối tân và hiện đại, nhiều gia đình có nguy cơ tan rã vì mất lòng tin nhau, thiếu sự nhường nhịn nhau, *đường như xem ra sự ác*

đã thắng sự thiện. Trước viễn cảnh bi đát của xã hội, những ai có lòng đạo đức không khỏi những lo âu trăn trở. *Làm sao cứu được xã hội và thế giới này khỏi sự diệt vong bởi suy đồi đạo đức ? Làm sao đẩy lùi sự ác ra khỏi thế gian ? Là người Cursillistas với ý chí Tông đồ , anh chị em chúng ta nghĩ gì về mỗi họa này ?* chẳng phải ngày “ Ra Trường “ anh chị em cursillistas chúng ta đều nghe lời Thầy Chí Thánh nói qua Cha linh hướng.... “ *Chúa Giêsu tin tưởng nơi con* “ và chúng ta hân hoan dứt khoát trả lời với Thầy rằng...” *Con tin tưởng vào ơn Thánh Chúa* “.. Vâng ! chúng ta sẽ cùng Thầy thay đổi môi trường hôm nay, với ơn của Thầy, nhưng trước hết anh chị em cursillistas chúng ta phải biết cầu nguyện cùng Thầy, vì cầu nguyện thường đưa đến sự cải thiện đời sống, cầu nguyện là đỉnh cao của đời sống đức tin . Tin vào Thiên Chúa . chúng ta hãy cùng nhau sống và làm việc dưới cái nhìn của Thiên Chúa và Mẹ Maria

Đức Maria là kiểu mẫu của đời sống kitô hữu, chúng ta cầu xin Mẹ trên hết giúp anh chị em chúng ta nói riêng và phong trào nói chung đi trên con đường của sự thánh thiện , phần khởi với niềm vui, theo bước chân của mẫu gương sáng ngời của Mẹ , cầu xin Mẹ nuôi nấng từng gia đình của anh chị em chúng ta trong tình yêu và sự giáo dục ,

làm sinh hoa quả những hạt giống ơn gọi mà Thiên Chúa đã gieo dư đầy trong đại gia đình cursillo chúng ta.

Trong tháng Mân Côi, giáo hội mời gọi chúng ta hãy siêng năng cầm lấy Tràng chuỗi Mân Côi là khí giới, là thuẫn đỡ trong đời sống, khi đọc kinh Mân Côi anh chị em chúng ta cậy nhờ lời bầu cử của Mẹ , xin Chúa ban cho anh chị em chúng ta , những kẻ tội lỗi được ơn trở lại, xin cho chúng ta ơn can đảm để chống lại những cám dỗ của ma quỷ, và theo gương Mẹ sống gắn bó và tuân hành thánh ý Chúa. Vì thế trong tháng Mân Côi , xin mỗi gia đình anh chị em chúng ta hãy dâng chuỗi Mân Côi hằng ngày của gia đình mình cầu nguyện cho những sự bất hòa, nguội lạnh, xin cho được ăn năng sám hối và tin phục Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, tình thương của Mẹ thực là bao la, mẹ biết con và hoàn cảnh của con hơn chính con biết con. Mẹ nhìn rõ đâu là những sự dữ gây nguy hại cho con, nhất là phần hồn, xin Mẹ thương ở bên con . Xin Mẹ cầu bầu với Chúa cứu con khỏi mọi sự dữ, nhất là những sự dữ hiểm nghèo cho phần rỗi của con, con xin phó thác mình con cho trái tim Mẹ. xin Mẹ gìn giữ con trong tình thương của Mẹ mãi mãi muôn đời. Amen

**CURS, JOSEPH HUỖNH QUỐC THU
THÁNG MÂN CÔI, 2010**

Người Cursillista với Kinh Mân Côi



Phúc Âm Thánh Luca (10:38-42) nhắc nhở mỗi một Kitô hữu về giá trị của dẫn thân dựa trên nền tảng của cầu nguyện và sống liên kết với Chúa Giêsu. Qua đoạn tin mừng này, chúng ta có thể khẳng định rằng: Cursillistas không thể dẫn thân trong phục vụ nếu không sống mật thiết với Thiên Chúa.

Cũng qua các Phúc Âm, chúng ta có thể xác tín rằng Đức Mẹ Maria đóng vai trò quan trọng trong đời sống chứng nhân của chúng ta. Mẹ là người đã lắng nghe lời Thiên Chúa và suy niệm trong lòng. Mẹ là người đã đồng hành với Con Thiên Chúa trong thân phận con người. Vậy Mẹ phải là người đồng hành đáng tin tưởng nhất của mỗi Kitô hữu và đặc biệt của mỗi Cursillistas.

Đối với người tín hữu Công Giáo, khi nói về Mẹ Maria thì chúng ta nghĩ đến Kinh Mân Côi. Đó là phương cách nói chuyện với Mẹ Maria! Mặc dù Kinh Mân Côi gắn liền với đời sống người Công Giáo Việt Nam, lòng tôn sùng Kinh Mân Côi một phần nào cũng đã bị nguôi đi. Chính vì vậy, Đức Giáo Hoàng Phaolô II đã mời gọi dân Chúa khơi lại sức sống mãnh liệt của Kinh Mân Côi.

Trước khi kết thúc Tông Thư Kinh Mân Côi, *ROSARIUM VIRGINIS MARIAE*, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị kêu mời dân Chúa: "Cha mong mỗi nơi tất cả anh chị em trong bất cứ bậc sống nào. Hỡi các gia đình Kitô giáo, hỡi những người già nua tàn tật, và hỡi những người trẻ: hãy can đảm cầu nguyện kinh Mân Côi. Một lần nữa, hãy khám phá kinh Mân Côi dưới sự hướng dẫn của Thánh Kinh, trong sự hòa nhịp với phụng vụ thánh, và trong các biên cố của đời sống chính mình." [*I look to all of you, brothers and sisters of every state of life, to you, Christian families, to you, the sick and elderly, and to you, young people: confidently take up the Rosary once again. Rediscover the Rosary in the light of Scripture, in harmony with the Liturgy, and in the context of your daily lives*] (October 16, 2002).

Nhờ ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Việt Nam, người giáo dân VN nhận ra vai trò quan trọng của Mẹ Maria và cảm thấy gần gũi với Mẹ Maria hơn. Qua tâm tình tin yêu như vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi con dân VN chạy đến với Mẹ Maria và qua lòng tôn sùng kinh Mân Côi. Lòng yêu mến Mẹ và kinh Mân Côi gần gũi và phổ thông với người VN đến độ, nếu là người Công giáo mà không yêu mến Đức Mẹ và không biết lần hạt thì có lẽ chưa trọn vẹn là người Công giáo VN.

Một trong những cách người Công giáo VN thường dùng để bày tỏ lòng yêu mến đó là đọc kinh sáng và tối. Thường kinh sáng đọc riêng, nhưng kinh tối thì đọc chung. Trong kinh tối lần hạt 5 chục là căn bản. Nhờ đọc kinh tối trong gia đình, khi con cái cùng đọc kinh chung với cha mẹ, sau này trở thành thói quen truyền thống nền tảng cho con đọc kinh kính Đức Mẹ. Do đó, không lấy làm lạ khi lớn lên người Công giáo VN rất quen thuộc với tràng chuỗi Mân Côi, dù trong ở hoàn cảnh hay bất cứ phương trời nào.

Tuy vậy, một thói quen rất đáng tiếc của người Công giáo VN là đọc kinh chứ không suy niệm. Đọc kinh Mân Côi mà thiếu phần suy niệm là thiếu sót nhiều. Chúng ta cần nên nhận thức rằng: Kinh Mân

Côi được coi như bộ Thánh Kinh rút ngắn với phần suy niệm của các mầu nhiệm của Sự Vui, Sự Thương, Sự Mừng, và Sự Sáng [do ĐGH Gioan-Phaolo II bổ túc ngày 16-10-2002, qua tông thư Kinh Mân Côi].

Chính vì vậy mỗi người Cursillitas VN chúng ta cần khơi lại thói quen tốt lành của người Công giáo VN là tôn sùng Mẹ Maria với kinh Mân Côi. Qua đó, mỗi người chúng ta nên suy niệm mầu nhiệm Chúa Giêsu xuống thế cứu chuộc nhân loại với tâm tình chúc tụng Thiên Chúa, tạ ơn Ngài ban cho ơn lành trong cuộc sống, xin ơn trợ giúp trong đời sống chứng nhân, đồng thời chúng ta cũng suy niệm kinh Mân Côi với tâm tình đền tạ và thống hối.

Trong Tháng Mười này, tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng chạy đến cùng Mẹ, và xin Mẹ luôn cầu bầu cho chúng ta và cho gia đình chúng ta trước Tòa Chúa. Một cách đặc biệt, chúng ta hãy cầu xin Mẹ luôn ngự trị trong gia đình chúng ta, và chia sẻ mọi thăng trầm của chúng ta trong cuộc sống gia đình, nhất là trong lúc nguy khốn này, khi phải đối diện với nạn thất nghiệp trầm trọng và nền kinh tế suy thoái. Và nhất là nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta trong đời sống cầu nguyện, nhất là qua việc chúng ta kết hiệp với Mẹ Maria qua kinh Mân Côi.

Vì thế, với niềm cậy trông và tín thác hoàn toàn vào sự che chở của Mẹ, chúng ta hãy cùng nguyện xin với Mẹ: "*Lạy Nữ Vương Gia Đình, Mẹ ở đây với chúng con. Vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai. Đời chúng con gian nan khổ sở lắm. Gia đình chúng con long đong tối ngày. Nhưng có Mẹ ở bên với chúng con, chúng con sẽ quên hết ưu phiền, vui sướng qua kiếp lưu đầy. Mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng vô cùng. Amen!*" (Kinh Nữ Vương Gia Đình).

Với Lòng Thành Kính Đức Mẹ Mân Côi

**AGNES NGUYEN NGOC MAI DUYN
DECURIA: TERESA - KHOA 29 SJVN**



Cho con sáng suốt kiếm tìm
Như Lời Chúa dạy êm đềm thiết tha
Ngày dài trần trở trôi qua
Lòng con thối dệt khúc ca Ân Tình
Vì sao tâm trạng u minh?
Tâm hồn chường ngại chỉ mình riêng tây

Bóng chiều đổ xuống hàng cây
Tình Yêu Thánh Thể đọng đầy trong con

"Lời" sao êm thấm vương tròn
"Tình" cho con những ngọt ngào hương hoa
Chúa dạy con Nét Tình Hoa
"Tình Yêu" nốt nhạc hoan ca từ Trời
Xét đời, xét bạn, xét tôi
Ngọt ngào hai chữ để thời khổ sầu

Tình Yêu hai chữ thâm sâu
Tông Đồ hành khúc nhiệm mầu Ơn Thiêng

Thân tặng tất cả các ACE Cursillista

THIÊNHƯƠNG LOVE

Tràng Chuỗi Mân Côi



Tháng mười là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi. Người Cursillista ngoài việc học hỏi về Chúa Giêsu Kitô, còn biểu lộ lòng sùng kính Đức Mẹ qua việc lần hạt mân Côi. Kinh Mân Côi qua suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội từ khi Chúa Giêsu nhập thể đã được các Đức Giáo Phụ cũng như nền Thần Học Công Giáo đề cập đến và diễn giải rất chi tiết. Theo ý nghĩa của Thần Học thì Đức Mẹ Maria là một tạo vật đặc biệt nhất trong các thụ tạo mà Thiên Chúa đã chọn để góp phần vào công trình cứu chuộc của Ngài. Nhờ vào đức Xin Vâng tuyệt vời và sự hoàn tất trọn vẹn vai trò quan trọng làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Mẹ Maria trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa mà Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho nhiều đặc ân tối cao, trong đó phải kể đến đặc ân quan trọng nhất là người giữ vai trò trung gian và phân phát các Ôn Thánh của Thiên Chúa. Người Cursillista mỗi khi gặp bất kỳ khó khăn nào đều cầu xin Mẹ Maria trợ giúp nhưng vấn đề quan trọng được đặt ra là: Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cầu xin với Mẹ Maria và đảm bảo chắc chắn rằng Mẹ sẽ rất hài

lòng mà chuyển lời cầu xin của chúng ta lên với Chúa và thông ơn của Chúa đến cho chúng ta. Qua nhiều thế kỷ, Giáo Hội hằng thừa nhận phương cách hiệu quả nhất để đến với Mẹ Maria chính là việc đọc Kinh Mân Côi. Căn cứ theo những lời Đức Mẹ phán qua nhiều lần hiện ra tại Fatima rằng: Các con hãy năng lần hạt Mân Côi, tôn sùng trái tim Mẹ thì tất cả nhân loại sẽ được cứu thoát. Chúng ta hãy cùng nhau ngược giòng thời gian để tìm hiểu nguồn gốc và lịch sử của Kinh Mân Côi cùng những công hiệu tuyệt vời của việc lần hạt Mân Côi để từ đó chúng ta thêm lòng yêu mến và sùng kính Mẹ Maria.

Nguồn Gốc và Lịch Sử Kinh Mân Côi

Kinh Mân côi, tự bản chất được cấu tạo chính yếu bởi Kinh của Chúa Kitô và lời chào Thiên Thần, đó là Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng, nên Kinh Mân Côi phải là kinh nguyện đầu tiên của tín hữu đã đọc qua các thế kỷ, từ thời các thánh Tông Đồ cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên vào năm 1214 Mẹ Hội Thánh mới đón nhận kinh Mân

Côi như hình thức hiện hành và theo cách thức mà chúng ta đang thực hành như bây giờ.

Kinh Mân Côi gồm có hai phần: Tâm nguyện và Khẩu nguyện. Tâm nguyện của kinh Mân Côi không là gì khác ngoài sự suy ngắm các mầu nhiệm chính về đời sống, sự chết và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Thánh của Người. Khẩu nguyện của kinh Mân Côi ở tại việc đọc 15 chục kinh Kính Mừng, mỗi chục được bắt đầu bằng một kinh Lạy Cha, và trong khi đọc chục kinh thì suy ngắm cũng như chiêm ngắm 15 nhân đức chính yếu mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã thực thi nơi 15 mầu nhiệm kinh Mân Côi. Chúng ta tôn kính và suy ngắm 5 mầu nhiệm vui ở 50 kinh đầu, 5 mầu nhiệm thương ở 50 kinh thứ hai, và 5 mầu nhiệm mừng ở 50 kinh thứ ba. Vào ngày 16-10-2002 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn thêm vào 5 mầu nhiệm sự sáng. Như thế kinh Mân Côi là một hòa hợp thánh hảo giữa Tâm nguyện và Khẩu nguyện mà chúng ta thực hiện để tôn kính cũng như để học theo những mầu nhiệm và nhân đức của Chúa Giêsu và Mẹ

Maria trong cuộc sống, sự chết và vinh quang của các Ngài. Vào thế kỷ 12, 150 Thánh Vịnh Đa Vít quá dài đối với nhiều người không thể đọc được, nên người ta đọc 150 kinh Lạy Cha thay thế. Dần dần người ta đọc 150 kinh Kính Mừng thay cho kinh Lạy Cha và còn được gọi là Thánh Vịnh Đức Mẹ. Theo Thánh Louis De Monfort thì chính Thánh Đa Minh đã chuyển đến Giáo Hội kinh Mân Côi mà Ngài đã lãnh nhận từ Thánh Nữ Đồng Trinh, như một phương thức công hiệu nhất trong việc làm cho các linh hồn theo bè rối Albigensê và các tội nhân trở lại. Đến Thế kỷ 14, thầy Henri Kalkar (1328-1408) dòng Carthusian do Thánh Brunô sáng lập, chia 150 kinh Kính Mừng thành từng chục, mỗi chục một kinh Lạy Cha. Thế kỷ 15, Cha Đa Minh Prussia (1384-1460) cũng dòng Carthusian chia 150 kinh Kính Mừng thành ba chuỗi năm mươi. Cũng trong thế kỷ này, chân phước Alan de la Roche thêm phần suy niệm các màu nhiệm trong khi lần chuỗi.

Theo Thánh Louis De Monfort thì sau một thời gian rao giảng kinh Mân Côi, Thánh Đa Minh đã thành lập Hiệp Hội Mân Côi và hoạt động rất mạnh mẽ. Nhưng tất cả mọi sự, ngay cả điều thiện hảo nhất, cũng đều thay đổi, nhất là khi nó lệ thuộc vào ý muốn tự do của con người. Thế mà, không thể nào không lấy làm lạ khi Hiệp Hội Mân Côi do Thánh Đa Minh thành lập qua một thế kỷ mà vẫn giữ được lòng sốt sắng ban đầu. Sau đó Hiệp Hội giống như một thứ đồ bị vùi chôn trong quên lãng. Làm cho người ta bỏ bê kinh Mân Côi và từ đó ngăn cản ơn Chúa đổ xuống trên thế giới, chắc chắn là do ý đồ

xấu xa và ghen hờn của ma quỷ mà ra. Vào năm 1349, Thiên Chúa đã trừng phạt cả Âu Châu bằng một cơn bệnh dịch khủng khiếp nhất chưa từng thấy. Nó phát xuất từ phía đông, rồi tràn qua Ý, Đức, Pháp, Ba Lan, Hung Gia Lợi, đi đến đâu tàn phá đến đấy, cả trăm người họa may mới có một người sống sót để mà kể lại sự tích này. Thành lớn, phố nhỏ, làng xóm và tu viện hầu như hoàn toàn bỏ hoang trong ba năm hoành hành của cơn dịch này. Ngay sau thảm họa này là hai thảm họa khác, đó là lạc thuyết của bè Flagellante và một cuộc ly giáo đáng buồn vào năm 1376. Sau khi các cơn thử thách này qua đi, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đã truyền dạy chân phước Alan de la Roche tái lập Hiệp Hội Mân Côi. Chân phước Alan de la Roche là một linh mục dòng Đa Minh ở tu viện Dinan, Đại Anh Quốc. Ngài là một nhà Thần Học lỗi lạc và nổi tiếng về giảng thuyết. Đức Mẹ chọn Ngài là vị, Hiệp Hội Mân Côi được khởi xướng từ địa hạt này, thì cũng rất thích hợp để một tu sĩ dòng Đa Minh ở ngay trong địa hạt được vinh dự tái lập hiệp hội ấy. Sau khi tái lập Hiệp Hội Mân Côi, chân phước Alan de la Roche đã rao giảng kinh Mân Côi không ngừng. Thánh Đa Minh cũng hiện ra với chân phước Alan de la Roche và nói với Ngài về kết quả lớn lao của việc mục vụ mà thánh nhân đã làm: thánh nhân không ngừng rao giảng kinh Mân Côi, nên những bài giảng của thánh nhân sinh nhiều hoa trái, làm cho nhiều người trở lại trong khi thánh nhân thực hiện sứ mệnh của thánh nhân. Thánh nhân nói với chân phước Alan de la Roche: “Đó con thấy các thành quả lạ lùng mà Cha đã gặt hái

được bằng kinh Mân Côi không! Con và tất cả các kẻ nào yêu mến Đức Mẹ cũng phải làm y như vậy, để nhờ việc làm thiện hảo cho kinh Mân Côi, con có thể lôi kéo tất cả mọi người đến với khoa học thực sự của các nhân đức.” Đó là lịch sử về việc thánh Đa Minh hình thành kinh Mân Côi và chân phước Alan de la Roche phục hồi kinh Mân Côi được tóm lược là như thế.

Ý nghĩa và hiệu quả của kinh Mân Côi

Ngay từ khi chân phước Alan de la Roche tái lập việc tôn sùng kinh Mân Côi thì ngôn ngữ của loài người cũng như ngôn từ của Thiên Chúa, đã gọi kinh này là “Mân Côi”. Chữ “Mân Côi” có nghĩa là “Triều Thiên Hoa Hồng”. Tức là mỗi lần người ta đọc kinh Mân Côi sốt sắng là họ đội triều thiên cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria, triều thiên 150 hoa hồng. Là những bông hoa thiên đường, chúng sẽ không bao giờ tàn phai hương sắc tuyệt vời của chúng. Đức Mẹ đã tỏ ra hoàn toàn ưng ý với cái tên “Mân Côi” này. Người đã cho một số người biết rằng, mỗi lần họ đọc một kinh Kính Mừng là họ dâng cho Người một bông hồng đẹp, và mỗi khi họ đọc xong một tràng Mân Côi là họ làm cho Người một vòng vương miện hoa hồng. Thầy Alphôngsô Rodriguez là một tu sĩ nổi tiếng của dòng Tên, thường đọc kinh Mân Côi sốt sắng đến nỗi thầy thấy bông hồng đỏ thoát ra từ miệng thầy mỗi khi thầy đọc kinh Lạy Cha, và thấy hoa hồng trắng cũng từ miệng thầy mà ra mỗi khi thầy đọc kinh Kính Mừng. Những bông hồng đỏ và trắng này đều có hương sắc tương đương nhau, chỉ khác nhau về màu sắc mà thôi.

Bởi thế một tràng kinh Mân Côi là triều thiên hoa hồng lớn và một chuỗi kinh Mân Côi là một chùm hoa hay một triều thiên hoa hồng nhỏ mà chúng ta đội lên đầu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Bông hồng là nữ vương của loài hoa, kinh Mân Côi là hoa hồng của mọi việc tôn sùng, do đó, cũng là việc tôn sùng quan trọng nhất.

Suốt cả đời, thánh Đa Minh đã không làm gì hơn là tận tâm chúc tụng Đức Mẹ, rao giảng sự cao cả của Người và thúc đẩy mọi người tôn kính Người bằng việc lần hạt Mân Côi. Đáp lại, thánh nhân đã nhận được từ Đức Mẹ vô vàn ơn lành. Với quyền phép của một Nữ Vương Thiên Đình, Người đã thực hiện nhiều phép lạ và sự lạ qua việc làm của thánh nhân. Thiên Chúa toàn năng luôn luôn ban cho thánh nhân những gì thánh nhân xin qua tay Đức Mẹ. Vinh dự lớn lao nhất là Người đã giúp thánh nhân dẹp tan bè rối Albigensê, và đặt thánh nhân làm đáng sáng lập, làm tổ phụ của một hội dòng lớn. Đối với chân phước Alan de la Roche, người tái tạo việc tôn sùng kinh Mân Côi, ngài đã nhận được nhiều đặc ân của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra với ngài mấy lần để dạy ngài đi tìm con đường cứu rỗi, trở nên một vị linh mục tốt lành, một tu sĩ hoàn thiện, và nên giống Chúa Giêsu.

Vào thế kỷ 16, quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa xâm chiếm toàn vùng đất Công Giáo Âu Châu. Trước mối nguy cơ đó, Đức Piô V truyền lệnh cho các giáo phận tổ chức cầu nguyện, gọi là “việc cầu nguyện 40 giờ”, gồm các cuộc cung nghinh Đức Mẹ và đọc kinh Mân Côi. Khi thủy quân của Hồi giáo xuống vịnh Lepante để tràn sang Âu Châu, và trong khi Đô Đốc Don Juan người nước Áo chỉ huy Hải quân Công Giáo ra chiến đấu. Đức

Piô V cùng với giáo dân rước kiệu Đức Mẹ và đọc kinh Mân Côi cầu cho các chiến sĩ Công Giáo chiến thắng. Bỗng nhiên tại vịnh Lepante gió đổi chiều làm lợi hiểm cho các chiến hạm Công Giáo ào ạt tấn công đánh chìm các chiến hạm Hồi giáo, làm cho chúng bại trận ngày Chúa Nhật ngày 7-10-1571. Đức Mẹ chẳng những chúc lành cho những ai rao giảng kinh Mân Côi, Người còn ban thưởng bội hậu cho những ai nhờ gương lần hạt Mân Côi của mình cũng làm cho người khác bắt chước đọc theo. Thiên Chúa đã đóng ấn của Ngài trong việc chuẩn nhận kinh Mân Côi bằng nhiều phép lạ, và có rất nhiều thông điệp của các Đức Thánh Cha đã viết lên công nhận kinh Mân Côi. Một tràng kinh Mân Côi được thực hiện đầy đủ bao gồm kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và 15 Mầu Nhiệm (5 sự Vui, 5 sự Thương, 5 sự Mừng) và 5 sự Sáng mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thêm vào. Kinh Tin Kính, hay tiêu biểu của các Thánh Tông Đồ, được đọc khi bắt đầu lần đến cây Thánh Giá ở ngay đầu tràng chuỗi, là một bản tóm lược trọn hảo tất cả chân lý Kitô Giáo. Kinh Mân Côi gồm chứa nhiều Mầu Nhiệm về Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và vì đức tin là chìa khóa duy nhất để khai mở những mầu nhiệm này cho chúng ta, nên chúng ta phải bắt đầu đọc kinh Mân Côi bằng kinh Tin Kính hết sức sốt sắng, càng mạnh tin bao nhiêu, kinh Mân Côi chúng ta đọc càng đáng thưởng bấy nhiêu. Kinh Lạy Cha hay kinh Chúa Dạy có một giá trị cao cả, vượt trên mọi sự, là vì Tác Giả của kinh này không phải là một con người hay thiên thần, mà là Vua của triều thần thiên quốc và nhân quần, là Thiên Chúa và là Chúa Giêsu Kitô của chúng ta.

Kinh Lạy Cha chứa đựng tất cả những phận sự của chúng ta đối với Thiên Chúa, những tác động của mọi nhân đức và những lời khẩn nguyện cho cả nhu cầu về tinh thần cũng như vật chất của chúng ta. Theo Chân phước Alan de la Roche thì kinh Kính Mừng là lời Thiên Thần Chào Kính Đức Mẹ có một ý nghĩa siêu việt đến nỗi, không một tạo vật thuần túy nào có thể hiểu thấu, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng sinh bởi Rất Thánh Trinh Nữ Maria mới có thể cắt nghĩa cho chúng ta mà thôi. Giá trị lớn lao của Lời Chào Kính này, trước hết, ở nơi Đức Mẹ là Đấng mà Lời Chào nhắm tới, sau nữa, ở nơi mầu nhiệm nhập thể mà kinh nguyện này được trời cao sáng tạo, và sau hết, ở nơi tổng thần Gabriel là vị đầu tiên xưng lên. Lời chào Kính của Thiên Thần này là bản tóm lược ngắn gọn nhất về tất cả những gì mà nên thần học Công Giáo nói đến Rất Thánh Trinh Nữ Maria. Lời này được chia ra làm hai phần: Phần đầu diễn tả tất cả những gì làm nên sự cao cả của Đức Maria, và phần tiếp theo diễn tả tất cả những gì chúng ta cần xin với Người cũng như mong nhận được từ lòng từ mẫu của Người.

Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh đã mạc khải phần nhất của Lời Chào này cho chúng ta, và phần sau được bà thánh Isave thêm vào theo ơn linh ứng của Thánh Linh. Mẹ thánh Giáo Hội đã ban cho chúng ta phần kết vào năm 430, khi lên án bè rối Nestoriô ở Công Đồng Chung Êphêsô, bằng định tín Rất Thánh Trinh Nữ Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Từ thời đó, Giáo Hội đã truyền cho chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ dưới tước hiệu này khi đọc: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.”

Biển cổ cả thế nhất trong lịch sử nhân loại là việc nhập thể của Ngôi Lời vĩnh cửu, Đấng nhờ Người mà thế gian được giải cứu và trời đất được giải hòa. Đức Mẹ đã được Thiên Chúa chọn làm phương tiện cho biển cổ trọng đại này, bắt đầu từ lúc Người được Thiên Thần chào kính. Tổng Thần Gabriel là một trong các vị thủ lãnh thiên binh trên trời, đã được đặc tuyển làm khâm sai loan báo tin mừng này. Lời tổng thần Gabriel chào kính Đức Mẹ là một trong những lời ca tuyệt diệu nhất mà chúng ta có thể chúc tụng vinh quang Đấng Tối Cao. Nếu Lời Thiên Thần Chào Kính tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào, lời này cũng là lời chúc tụng Đức Mẹ hơn hết mà chúng ta có thể dâng lên Người.

Theo Thánh Louis De Monfort thì một ngày kia, thánh MettiĐê đang cầu nguyện, và cố nghĩ ra cách nào để có thể diễn tả lòng yêu của mình đối với Thánh Mẫu Maria hơn cách mà Ngài vẫn làm, thì Ngài ngất trí đi. Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ, trên bụng Người có những chữ vàng hồng đang hừng cháy là Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ, mà nói: “Hỡi con gái của Mẹ, Mẹ muốn cho con biết rằng, không ai có thể làm hài lòng Mẹ hơn khi họ đọc Lời Chào mà Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Tôn đã ngỏ lời với Mẹ, nhờ đó, Mẹ được nâng lên địa vị làm Mẹ Thiên Chúa.”

“Với chữ Ave (tức là tên Eve, Evà), Mẹ hiểu rằng Thiên Chúa đã dùng quyền năng vô biên của Ngài để gìn giữ Mẹ khỏi mọi tội lỗi và bất hạnh của tội mà người nữ đầu tiên đã phải chịu.

“Tên ‘Maria’, tức là ‘Nữ Ánh Sáng, diễn tả việc Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đầy tràn khôn ngoan, sáng suốt, như một Minh Tinh, để

chiếu soi đất trời.

“Những chữ ‘Đầy Ôn Phúc’ nhắc cho Mẹ là Thánh Linh đã đổ xuống trên Mẹ muôn vàn Ôn Phúc, đến nỗi, Mẹ có thể ban Ôn Phúc dư tràn này cho những ai nhờ Mẹ, như vị Trung Gian, cầu xin Ôn Phúc ấy.

“Khi người ta đọc lời ‘Thiên Chúa ở cùng Bà’ là họ làm sống lại niềm vui khôn tả của Mẹ khi Ngôi Lời Hằng Hữu nhập thể trong lòng Mẹ.

“Khi con nói Mẹ ‘có phúc hơn mọi người nữ’ là Mẹ chúc tụng tình thương thần linh của Thiên Chúa Toàn Năng đã nâng Mẹ lên một mức độ hạnh phúc như vậy.

“Và với lời ‘Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ’, cả thiên đình cùng với Mẹ hân hoan khi thấy Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, được thờ kính và tôn vinh vì đã cứu chuộc loài người.”

Mỗi kinh Kính Mừng chúng ta đọc là chúng ta chúc tụng cả Chúa Giêsu và Mẹ Maria: “Bà có phúc hơn mọi người nữ và Giêsu Con Lòng Bà gồm phúc lạ.” Và với mỗi kinh Kính Mừng chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ là chúng ta dâng lên Người cùng một niềm tôn vinh mà Thiên Chúa đã tỏ ra đối với Người khi Ngài sai tổng thần Gabriel chào Người thay cho Ngài. Đức Giáo Hoàng Gregory 13 nói rằng kinh Mân Côi từ trời ban cho chúng ta như những phương cách để ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và để kêu cầu sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria. Đức Giáo Hoàng Julêô thứ 3 nói kinh Mân Côi được Thiên Chúa linh ứng để nhờ các ân huệ của Đức Mẹ mà Thiên Đàng mở ra cho chúng ta một cách dễ dàng hơn. Đức PhaoLô VI đã nhắc lại giáo huấn truyền thống của các vị Giáo

Hoàng tiền nhiệm khi nói rằng chuỗi mân côi là “bản tóm lược toàn bộ Phúc Âm”, với trọng tâm là mầu nhiệm Nhập Thể cứu chuộc, trong đó lặp đi lặp lại lời ngợi khen Đức Kitô. Kinh Mân Côi thật sự là một lời kinh rất đẹp, nếu lần chuỗi Mân Côi cách thư thả, trầm tư thì sẽ là một lời kinh chiêm ngắm suy niệm về những Mầu Nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu Kitô qua tâm hồn của Đấng đã ở gần Chúa hơn ai hết, và như vậy mới khám phá ra những kho tàng vô tận của phép lành Mân Côi.

Để kết thúc bài viết này, xin được mượn lời của Đức Viện Phụ Blosius: “Kinh Mân Côi, khi được suy niệm về cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, chắc chắn làm hài lòng Chúa và Mẹ Thánh của Người nhất và cũng là cách chiếm được tất cả mọi ơn hữu hiệu nhất; chúng ta có thể đọc kinh Mân Côi cho chính chúng ta cũng như cho những người mà chúng ta muốn cầu nguyện cho và cho cả Hội Thánh. Vậy chúng ta hãy qui mọi nhu cầu của chúng ta về kinh Mân Côi, và chúng ta chắc chắn sẽ xin được các ơn chúng ta cầu cùng Thiên Chúa để cứu vớt linh hồn của chúng ta.” Rất mong hết thảy mọi người Cursillista chúng ta hãy năng đọc kinh Mân Côi vì kinh Mân Côi có sức chữa lành, giải thoát và được nhiều ân phúc hơn chúng ta tưởng. Kinh Mân Côi thật sự là con đường hữu hiệu nhất giúp chúng ta đến với Chúa qua trung gian của Đức Mẹ Maria.

**JOSEPH TRỊNH VĂN ANH
(MURPHY TRỊNH)
KHÓA 161, SAN JOSE 1996**

Quảng Đại Hiến Dâng

Lạy Chúa Giê - su xin Chúa dạy
Lạy Chúa Giê - su

con biết sống quảng đại
dạy con biết sống quảng đại như

Biết phụng sự Chúa như
Chúa biết phụng sự

Chúa đáng được phụng sự Biết cho
Chúa Chúa đáng được phụng sự

đi mà không tính toán Biết chiến
biết cho đi mà không tính toán

đấu không ngại thương tích biết làm
biết chiến đấu không ngại thương tích

việc không tìm nghỉ ngơi biết hiến
biết làm việc không tìm nghỉ ngơi

thần mà không mong chờ phần thưởng nào
biết hiến thân mà không mong

hơn là được biết con dâng
được thưởng công biết con dâng

thi hành ý Chúa. Con xin dâng
làm ý Ngài.

Chúa con người của
Con xin dâng Ngài

con Những gì của
con người của con những gì con

con xin dâng lại cho Chúa. Đây là tự do ý chí của
có xin dâng lại cho Chúa. Đây là tự do ý

chí của con Đây là trí nhớ trí hiểu của con mọi sự
chí của con Đây là trí nhớ hiểu biết của con

đều là của Chúa xin đừng con theo thánh ý
đều là của Chúa xin đừng con theo ý

Ngài xin ban tình yêu và ân sủng
Ngài xin ban tình yêu và ân sủng

Chúa. A - MEN A - MEN.
Ngài. A - MEN A - MEN.

Kính tặng quý Anh Chị Cursillista K.38 và K.39/VNSJ
CURS. SR. MARIA NGUYỄN NGỌC HÂN - K.39F

Mùa Thu - Giêsu

Mùa thu lá rụng ngang đời
Hương thu se lạnh cuối trời thênh thang
Gió lay nhẹ cánh hoa vàng
Xác xơ bóng nắng hoàng lan thấn thờ
Con tim một chút ngẩn ngơ
Giật mình như chú nai tơ mơ màng
Mùa thu tươi mát không gian
Tâm hồn đánh mất trên giàn hoa cau

Tinh thu sao quá nhiệm màu
Rơi vào tình lặng tình cầu Yêu Thương
Đăm tìm ánh mắt lạ thương
Nhốt con tim lại trong vườn chiêm bao
Đi vào giữa những vì sao
Hồn ai nâng dậy hóa vào thính không
Nghìn trùng ở giữa menh mông
Đất trời xao động ngọt ngào lời ru
Tên Người đẹp quá Giêsu
Âm thanh lặng đọng nghìn thu trong Người !

THIÊNHƯƠNG LOVE
10/10/10 SAN JOSE

Mười nguyên tắc của học thuyết Xã hội Công Giáo

VietCatholic News (06 Oct 2010 00:10)

Nguyên tắc, một khi được nội tâm hóa, chắc chắn sẽ dẫn tới một điều gì đó. Chúng thúc đẩy ta hành động, suy nghĩ, lựa chọn. Người có nguyên tắc luôn có một thế đứng, biết mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Nguyên tắc luôn dẫn người có nó đến một chỗ nào đó, vì một mục tiêu nào đó, làm một điều gì đó, hay nhất định không làm điều gì đó.

Tháng 6 năm 1998, khi cho công bố tài liệu "Sharing Catholic Social Teaching: Challenges and Directions--Reflections of the U.S. Catholic Bishops", một tài liệu mời gọi người Công Giáo Hoa Kỳ chú ý tới sự hiện hữu của các nguyên tắc xã hội Công Giáo, các giám mục Hoa Kỳ cho hay: "Rất nhiều người Công Giáo không quen thuộc với các nguyên tắc này" và "không hiểu một cách thỏa đáng rằng giáo huấn xã hội của Giáo Hội chính là một phần yếu tố của đức tin Công Giáo".

Thiền nghĩ, nhận định trên không chỉ đúng cho người Công Giáo Hoa Kỳ, mà còn đúng cho mọi người Công Giáo nói chung, trong đó, có người Công Giáo Việt Nam. Theo linh mục William J. Byron S.J., cựu chủ tịch Đại Học Công Giáo America, và là giáo sư môn Trách Nhiệm Xã Hội Của Kinh Doanh tại Đại Học Georgetown, thì lý do của hiện tượng đáng buồn ấy chính là: các nguyên tắc làm căn bản cho học thuyết xã hội Công Giáo đã không được phát biểu một cách rành mạch và được cô đọng một cách tiện dụng. Nó không được "đóng gói" một cách gọn gàng cho mục tiêu giáo lý như Mười Giới Răn hay Bảy Bí Tích. Trong khi hầu như người Công Giáo nào cũng có thể thuộc lòng vanh vách Tám Mối Phúc Thật và liệt kê ngon lành đủ bốn nhân đức chính, nhưng ít ai có thể trả lời được câu hỏi sau: các nguyên tắc xã hội Công Giáo nào được công nhận là thành phần cốt yếu của đức tin? Chỉ khi nào họ trả lời một cách thuộc lòng câu hỏi ấy, họ mới có thể hành động đúng và có ý thức về phương diện xã hội.

Linh mục Byron cũng nhận định thêm rằng: nói đến học thuyết xã hội, nhiều người chỉ nghĩ tới phương diện kinh tế. Thực ra, không hẳn thế, học thuyết xã hội đụng tới nhiều vấn đề khác nữa như gia đình, tôn giáo, xã hội, chính trị, kỹ thuật, giải trí, văn hóa... Chính vì thế, dựa vào các tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về học thuyết xã hội Công Giáo, linh mục Byron (1) đã gạn lọc ra mười nguyên tắc sau đây:

1. Nguyên tắc nhân phẩm

"Mọi hữu thể nhân bản đều được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc và do đó, họ vô giá và đáng được tôn trọng như là thành viên trong gia đình nhân loại" (Reflections, p.1).

Đây là nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội Công Giáo. Mọi người, bất luận nòi giống, phái tính, tuổi tác, quốc tịch, tôn giáo, xu hướng tính dục, địa vị việc làm hay kinh tế, sức khỏe, trí khôn, thành tựu hay bất cứ đặc điểm cá biệt nào khác, đều đáng được kính trọng. Không phải vì họ làm được điều này điều nọ hay vì họ là ông nọ bà kia; mà chỉ vì họ là người, nên họ có phẩm giá. Dưới cái nhìn Công Giáo, chính vì phẩm giá này, con người không bao giờ là một phương tiện, mà luôn là một cùng đích.

Học thuyết xã hội Công Giáo mở cửa với con người nhân bản, nhưng nó không đóng cửa ở đây. Cá nhân có phẩm giá, nhưng chủ nghĩa cá nhân không có chỗ đứng trong học thuyết xã hội Công Giáo. Nguyên tắc nhân phẩm đem lại cho con người quyền thuộc về một cộng đồng. Cộng đồng ấy chính là gia đình nhân loại.

2. Nguyên tắc tôn trọng sự sống nhân bản

"Mọi người, từ lúc được tượng thai cho tới lúc chết tự nhiên, đều có phẩm giá nội tại và quyền được sống phù hợp với phẩm giá ấy" (Reflections, pp. 1-2).

Sự sống nhân bản, ở mọi giai đoạn phát triển và thoái hóa, đều quý giá và do đó đáng được bảo vệ và tôn trọng. Trực tiếp tấn công sự sống của người vô tội luôn luôn là điều xấu. Truyền thống Công Giáo vẫn coi tính thánh thiêng của sự sống con người là thành phần của bất cứ quan điểm luân lý nào của một xã hội công bình và tốt đẹp.

3. Nguyên tắc hiệp hội

"Truyền thống của chúng ta tuyên xưng rằng con người không chỉ thánh thiêng mà còn có tính xã hội nữa. Phương cách ta tổ chức xã hội về kinh tế, chính trị, luật pháp và chính sách trực tiếp có ảnh hưởng tới nhân phẩm và khả năng phát triển của cá nhân trong cộng đồng" (Reflections, p.4).

Đơn vị căn bản của xã hội là gia đình; nên cần phải luôn luôn bảo vệ sự ổn định của đơn vị này, không bao giờ được phá hoại nó. Nhờ liên hiệp với người khác trong gia đình và trong các định chế xã hội khác, là những định chế nhằm cổ vũ sự phát triển, bảo vệ phẩm giá, phát huy thiện ích chung, con người mới đạt được sự thành toàn của mình.

4. Nguyên tắc tham gia

"Chúng ta tin rằng con người có quyền và bổn phận phải tham gia vào xã hội, cùng nhau mưu cầu thiện ích chung và phúc lợi cho mọi người, nhất là người nghèo và cô thế" (Reflections, p.5).

Không có sự tham gia, người ta không thể thể hiện được các phúc lợi dành cho cá nhân xuyên qua các định chế xã hội. Con người nhân bản có quyền tham gia vào bất cứ định chế nào được coi là thiết yếu cho việc thành toàn của họ về phương diện nhân bản. Nguyên tắc này áp dụng đặc biệt vào các điều kiện liên quan tới việc làm. "Việc làm không phải chỉ là một cách kiếm sống đặc biệt; nó thực sự là một hình thức liên tục tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nếu người ta muốn bảo vệ phẩm giá của việc làm, thì họ phải bảo vệ các quyền căn bản của công nhân, tức quyền có việc làm tạo ra của cải, quyền có lương bổng xứng đáng và công bằng, quyền được tổ chức và gia nhập công đoàn, quyền tư hữu, và quyền có sáng kiến kinh tế" (Reflections, p.5).

5. Nguyên tắc ưu tiên chọn người nghèo và người cô thế

"Trong một xã hội bị phân hóa trầm trọng giữa giàu và nghèo, truyền thống của ta vốn nhắc nhớ câu chuyện về ngày phán xét chung (Mt 25:31-46) và dạy ta đặt nhu cầu người nghèo và người cô thế lên hàng đầu" (Reflections, p.5).

Tại sao thế? Vì thiện ích chung, tức thiện ích của xã hội như một toàn thể, đòi hỏi điều ấy. Ngược với giàu có và quyền thế là nghèo nàn và bất lực. Nếu muốn cho thiện ích chung thắng thế, thì việc ưu tiên bảo vệ phải hướng về những người cô thế và nghèo khổ. Nếu không, sự cân bằng cần có để giữ cho xã hội tồn tại sẽ bị bẻ gãy, rất có hại cho mọi người.

6. Nguyên tắc liên đới

"Giáo huấn xã hội Công Giáo tuyên bố rằng chúng ta là những người trông nom anh chị em ta, bất cứ họ

(xem tiếp trang 20)

Hình Ảnh Đại Hội Ultreya Đón Tân Cursillista Khóa 38 & 39 Tại Hội Trường Holy Family Parish Ngày 5 Tháng 9 Năm 2010





Tham dự Đại Hội Miền XI Mùa Thu năm 2010 Tổ chức tại Fresno

Theo như lời của quý A/Chi đã đi tham dự Đại hội Miền nhiều năm thì hằng năm cứ vào trung tuần tháng 11 Đại Hội mùa Thu miền XI được tổ chức tại Fresno; Fresno được chọn là nơi tổ chức cho nhiều năm qua, vì Fresno nằm khoảng trung tâm điểm của Cali, rất thuận tiện cho 2 miền Nam Bắc, năm nay Đại Hội tổ chức sớm hơn 1 tháng nên thời tiết vẫn còn nóng bức tại nơi này.

Anh Em chúng tôi được Văn Phòng Điều Hành đề cử đi tham dự Đại Hội, chúng tôi đã chuẩn bị mấy ngày trước qua e-mail và sẽ sẵn sàng lên đường vào sáng thứ 7 ngày 2 tháng 10 tại điểm hẹn nhà Anh Hùng để cùng nhau đi chung một xe cho tiện, sau khi dùng café xong mọi người lên xe khởi hành, chiếc xe Toyota Van 8 chỗ do Anh Hùng làm tài xế và cũng là chủ nhân của chiếc xe, xe lăn bánh vào đúng 5 giờ 15 sáng, dự định sẽ đến kịp để tham dự Thánh Lễ Khai mạc. Trên đường đi Anh Em rất vui vẻ, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vượt biên, chuyện mới gia nhập vào Mỹ, chuyện ngày đầu được vào làm “ Sờ Mỹ” đến chuyện bị layoff v.v.v. Hơn một tiếng được nghe chuyện kể, vài Anh mù tai đã ngáy khò, nghe tiếng lạ tai, một Anh đề nghị dâng lên Đức Mẹ một chuỗi kinh Mân Côi để xin Đức Mẹ gìn giữ cho Anh Em trên đường đi, về được bằng an, thế là kinh cầu Xin Chúa Thánh Thần được xướng lên, vài Anh ngủ trong giấc mơ cũng bừng tỉnh để hòa chung lời kinh với Anh Em. 50 chục kinh thật sốt sắng quên cả quãng đường dài cho đến khi xe rẽ vào khúc quanh của sân Tòa Giám Mục Fresno lúc nào chẳng hay biết. Bây giờ là 7:40 AM, chúng tôi vội vã đem thức ăn do Phong trào SanJose đảm nhận phụ trách cho bữa ăn trưa nay được khuân vào nhà bếp trao cho quý Chị trong ban ẩm thực của Miền, rồi chúng tôi vội vã tiến thẳng tới Nhà Nguyễn để tham dự Thánh Lễ, Thánh lễ do Cha Ed Gomez chủ tế cùng với 3 Thầy Phó Tế vĩnh viễn, một Thầy Việt Nam, một Thầy người Mexico và một Thầy người Philipine. Số người tham dự Thánh lễ độ chừng 60, trong Thánh lễ có phần nghi thức sai đi cho Anh Chị Em Thành viên phục vụ miền XI các sắc dân, ngành tiếng việt có Anh Trần văn Trung GP San Jose năm nay được đề cử trong nhiệm vụ là thành viên phục vụ Miền XI ngành tiếng Việt.

Thánh lễ xong, chúng tôi đến phòng ghi danh để đóng tiền, nhận bảng tên và xếp hàng lấy phần điểm tâm, 15 phút điểm tâm đã xong, người điều khiển chương trình mời mọi người vào phòng họp để bắt đầu cho một ngày sinh hoạt. Chị Bùi Liên là Điều hợp Viên Miền XI ngành VN và cũng là người điều khiển chương trình trong thời gian sinh hoạt Đại hội, phòng sinh hoạt bây giờ số người đã lên đến 150, họ đến từ nhiều Giáo phận khác nhau, thuộc các sắc dân, American, Mexico, Philipine, Việt Nam, qua các nhóm tự giới thiệu, tôi được biết

đến PT Cursillo Giáo phận San Rosa, San Fransico, Sacramento, SanJose, Los Angeles, San Bernarino, Orange, San Diego, tất cả đều được mời gọi từ nhiều tháng trước và ban tổ chức đã soạn ra chương trình để cho các sắc dân được sinh hoạt phù hợp với ngôn ngữ do người Điều hợp viên miền điều khiển. Phong trào Cursillo ngành tiếng Việt số người tham dự được chừng 30 Anh Chị Em. Chương trình cho ngày thứ 7 gồm có 5 bài chia sẻ.

Từ 9:30 AM đến 12 :00 PM

“ Trách nhiệm và bốn phận của Linh Hướng”.

“ Tiêu chuẩn để đạt được mức độ Chân thực và sự nguy cơ trật hướng.”

Từ 2:00 PM đến 6: 00 PM gồm 3 bài chia sẻ.

“Thành phần và trách nhiệm của VPĐH Cursillo cấp Miền & Thành viên phục vụ miền “

“Thành phần và trách nhiệm của VPĐH Cursillo cấp Giáo phận”

“ Người Lãnh đạo Cursillo”.

Sau mỗi đề tài chúng tôi có khoảng 30 đến 40 phút để chia sẻ những cảm nghiệm được phục vụ Anh Chị Em, cùng những sinh hoạt trong Phong trào nơi Giáo phận mình đang phục vụ, Anh Lê Tinh Thông là Thành Viên của Văn Phòng Điều Hành Cursillo Trung Ương có phần chia sẻ với Anh Chị Em về cuốn Cẩm nang Khóa Cursillo được ấn bản bằng tiếng Việt, tập tài liệu này được duyệt lại hoàn chỉnh và được xử dụng như một khí cụ hướng dẫn trung thành để đưa Phong Trào về mục đích nguyên thủy của nó, Chị Liên Điều hợp Viên Miền có phần chia sẻ về nhóm phục vụ Miền, Chị mong muốn VPĐH cấp Giáo Phận hợp tác với Chị để chia sẻ những khó khăn, những ý kiến đóng góp vào 2 lần Đại hội trong 1 năm, chúng tôi thảo luận rất sôi nổi, quên cả giờ cơm chiều nên đành tạm ngưng cuộc thảo luận vào 6:40PM . Anh Em chúng tôi vội vã đến phòng ăn dùng cơm chiều rồi tạm biệt Anh Chị Em trong luyến tiếc.

Trên đường từ Fresno về, chúng tôi ôn lại những gì mình được chia sẻ với Anh Chị Em Phong Trào Bạn, qua buổi sinh hoạt ngắn gọn này hẳn cũng đem đến cho chúng tôi ít nhiều điều hiểu biết về cách sinh hoạt tại mỗi Giáo Phận, và 2 tiếng rưỡi lái xe trên tuyến đường băng qua làng mạc, đồi núi, “Bác Tài” đã đáp xe về bến bình an.

Tạ ơn Chúa ! Tạ ơn Đức Mẹ!

Cám ơn quý Cha, quý Bác, quý Anh Chị Em đã cầu nguyện cho 5 Anh Em chúng con đi dự Đại Hội Miền XI tuần qua.

Trọng kính trong Tình yêu Thầy Chí Thánh.

GIUSE NGUYỄN.



TIỀN CURSILLO

Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên của ba giai đoạn trong Phong Trào Cursillo. Trong giai đoạn đầu tiên này, Phong Trào phát động tiến trình khởi xướng phương thức rao truyền Phúc Âm, một tác vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu Phong Trào.

Tiền Cursillo bao gồm:

Nghiên cứu và chọn lựa môi trường cần được Phúc Âm hoá

Tìm tòi, chọn lựa và chuẩn bị ứng viên có triển vọng giúp cho công tác rao truyền Tin Mừng được hữu hiệu tối đa

Chuẩn bị Khóa Ba Ngày bằng cách điều phối mọi yếu tố tâm linh, nhân sự và vật chất liên hệ

Lập chương trình hướng dẫn các tân Cursillistas trong giai đoạn Hậu Cursillo hầu giúp họ trưởng thành trong đức tin, và giúp những cam kết của họ trong Khóa được bền vững, đồng thời sẵn sàng dẫn thân trong công tác tông đồ giữa trần thế.

Ai đủ khả năng dự Khóa Cursillo?

Bất cứ thành phần xã hội nào cũng có thể tham dự Khóa, miễn là họ phải vững vàng, trưởng thành, tự do, và có tinh thần trách nhiệm, được phép nhận lãnh các phép Bí Tích, có khả năng lãnh hội và dẫn thân cho sứ điệp Phúc Âm, và có lòng ước ao khám phá và ứng dụng những ân ban của họ vào việc phục vụ cộng đồng, hiệp nhất với tha nhân.

Ai không thể dự Khóa Cursillo?

Tính cần trọng và đức bác ái đòi hỏi chúng ta không nên giới thiệu đi dự Khóa Cursillo những ai không thể hấp thụ những ích lợi của nó, hoặc có những trở ngại mà Khóa không thể giải quyết được. Đây là những người có những xáo trộn tâm lý bất thường, hoặc những người đang sống trong một hoàn cảnh không bình thường mà hiện tại chưa tu sửa được.

Trách nhiệm người bảo trợ

Dù là cá nhân hay tập thể đứng ra ghi danh và chuẩn bị ứng viên, các bảo trợ viên cần phải:

Thông suốt mục đích của PT Cursillo, các môi trường được ưu tiên lựa chọn để Phúc Âm hoá, và các tiêu chuẩn căn bản lựa chọn những ai có thể, những ai nên và không nên dự Khóa Cursillo

Rất thân thuộc với ứng viên qua những tiếp xúc cá nhân

Có đời sống Chứng Nhân cho Tình Yêu Chúa Kitô để khơi gợi nơi ứng viên một thái độ cởi mở, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng làm bạn, và sẵn sàng thay đổi

Là thành viên hoạt động của một nhóm, nếu bảo trợ viên là một cá nhân, để nêu gương tốt giúp ứng viên tham gia sinh hoạt trong một nhóm Kitô hữu, đồng thời để hướng dẫn ứng viên trong giai đoạn Hậu Cursillo trong một thời gian hợp lý, sau khi họ mãn Khóa

(Trích từ “Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo”)

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

(tiếp theo trang 15)

sinh sống ở đâu. Chúng ta là một gia đình nhân loại... Học thực hành nhân đức liên đới là học biết rằng việc ‘yêu người lân cận của ta’ có chiều kích hoàn cầu trong một thế giới liên lập” (Reflections, p.5).

Nguyên tắc liên đới có chức năng như một phạm trù luân lý dẫn tới các chọn lựa giúp ta phát huy và bảo vệ thiện ích chung.

7. Nguyên tắc quản lý

"Truyền thống Công Giáo nhấn mạnh rằng ta tỏ lòng kính trọng Đấng Hóa Công bằng cách quản lý tốt công trình tạo dựng của Người" (Reflections, p. 6).

Người quản lý là người trông nom, quản trị, chứ không phải chủ nhân. Trong một thời đại mỗi ngày người ta càng ý thức hơn về môi trường vật lý, truyền thống của ta mời gọi ta phải có một cảm thức trách nhiệm luân lý đối với việc bảo vệ môi trường: đất trồng ngũ cốc, đất trồng cỏ, đất trồng rừng, không khí, nguồn nước, nguồn khoáng sản và các nguồn dự trữ thiên nhiên khác. Trách nhiệm quản lý cũng đòi ta phải lưu ý tới việc sử dụng các tài năng bản thân, lưu tâm tới sức khoẻ bản thân cũng như việc sử dụng của cải bản thân.

8. Nguyên tắc phụ đới

Nguyên tắc này liên quan tới “các trách nhiệm và giới hạn của chính quyền, và vai trò thiết yếu của các cơ quan tự nguyện” (Reflections, p.6).

Nguyên tắc phụ đới đặt giới hạn đặc thù cho chính phủ bằng cách nhấn mạnh rằng các tổ chức ở bình diện cao hơn không nên thực hiện bất cứ chức năng nào có thể được một tổ chức ở bình diện thấp hơn thực hiện một cách có hiệu quả và có hiệu năng, nhờ những con người cá thể hay từng nhóm sống gần gũi với các vấn đề ấy hơn. Các chính phủ áp bức luôn vi phạm nguyên tắc phụ đới này; các chính phủ quá cường điệu (overactive) cũng thường vi phạm nguyên tắc này.

Tất cả 8 nguyên tắc trên đều được rút ra từ tài liệu tương đối ngắn "Reflections of the U.S. Catholic Bishops," đã kể trên đây. Ngoài ra, kèm theo tài liệu này, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có cho công bố bản "Summary Report of the Task Force on Catholic Social Teaching and Catholic Education". Tài liệu đính kèm này đưa ra thêm 2 nguyên tắc nữa. Đó là:

9. Nguyên tắc bình đẳng

"Sự bình đẳng của mọi người phát sinh từ phẩm giá có tính yếu tính của họ... Dù các dị biệt về tài năng là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng việc kỳ thị có tính xã hội và văn hóa trong các quyền căn bản... không phù hợp với kế sách của Người" ("Summary," pp. 23-4).

Cư sử bình đẳng với những người bình đẳng chính là một cách định nghĩa công lý mà truyền thống vẫn coi có nghĩa là phải trả cho mỗi người phần của họ đáng được. Nằm dưới ý niệm bình đẳng là nguyên tắc phải lẽ (fairness); một trong những thúc đẩy luân lý sớm nhất được con người nhân bản đang phát triển cảm nhận chính là cảm thức về điều “phải lẽ” và không “phải lẽ”.

10. Nguyên tắc thiện ích chung

"Thiện ích chung (common good) được hiểu là các điều kiện xã hội giúp người ta vươn tới các tiềm năng nhân bản đầy đủ của họ và thể hiện được nhân phẩm của họ" ("Summary," p. 25).

Các điều kiện xã hội này giả thiết phải có sự “tôn trọng con người”, “phúc lợi và sự phát triển của nhóm về phương diện xã hội” và việc duy trì thẩm quyền công cộng nhằm gìn giữ “hòa bình và an ninh”.

Ngày nay, “trong thời đại liên lập có tính hoàn cầu”, nguyên tắc thiện ích chung có ý nói tới “nhu cầu cần có các cơ cấu quốc tế có khả năng cổ vũ sự phát triển có tính công chính toàn bộ gia đình nhân loại, bất luận các biên giới miền và quốc gia”. Điều gì tạo nên ích chung là vấn đề vẫn còn đang tranh cãi. Tuy nhiên, nếu người ta vô tình đối với ích chung, thì đó là dấu hiệu xã hội ấy đang đi xuống, cần được giúp đỡ. Khi cảm thức về cộng đoàn mai một đi, thì quan tâm đối với ích chung cũng đi xuống. Một quan tâm có tính cộng đoàn thực sự chính là đối cực của chủ nghĩa duy cá nhân quá khích, một chủ nghĩa, cũng giống như tính vị kỷ vô độ trong các tương quan liên bản vị, sẽ phá sập sự cân bằng, sự hòa hợp và hòa bình giữa các nhóm, các lân bang hàng xóm, các miền và các quốc gia với nhau.

Đối với cả hai vấn đề trên, người ta có thể thêm nguyên tắc công lý và nguyên tắc tư hữu và điều các vấn đề này gọi là “đích điểm phổ quát của của cải” (universal destination of goods). Điều này có nghĩa: trong ý định của Thiên Chúa, mọi của cải trên thế giới đều được dành cho mọi người hưởng dùng. Tuy nhiên, cả hai nguyên tắc này đều đã được hàm nghĩa sẵn trong các nguyên tắc vừa liệt kê.

Thực ra, các hạn từ thể tài, chủ đề hay nguyên tắc vốn được nhiều người dùng lẫn lộn với nhau. Hạn từ giá trị cũng thế, nó thường được dùng lẫn lộn với hạn từ nguyên tắc. Nhưng nguyên tắc hàm nghĩa dẫn tới một điều gì, trong khi giá trị thường thúc đẩy người ta hành động một cách nhất quán với những gì họ trân quý coi như có giá trị, với những gì họ cho là đáng thì giờ, tiền bạc hay tài năng của họ. Tuy nhiên, cả hai đều không dẫn người ta tới đâu nếu chỉ là những ý tưởng trừu tượng, được tô vẽ trên giấy, không được con người nhân bản nội tâm hóa và áp ủ trong tâm hồn. Khuyến khích việc nội tâm hóa các nguyên tắc này là một thách đố sự phạm lớn lao. Để dễ dàng cho diễn trình nội tâm hóa ấy, cần nhấn mạnh tới mười nguyên tắc ngắn gọn về con người nhân bản, sự sống nhân bản, hiệp hội, tham gia, ưu tiên chọn người nghèo, liên đới, quản lý, phụ đới, bình đẳng và ích chung. Nhiều người còn có sáng kiến dùng các vần đầu của các chữ trên tạo ra một từ duy nhất để nhớ mà có nghĩa. Nhiều người khác liên tưởng các nguyên tắc này với những nhân vật thời danh trong Giáo Hội như Dorothy Day, Đức Hồng Y Joseph Bernerdin, Mẹ Têrêxa... Khi khai triển các nguyên tắc này, nhiều người trích dẫn các bậc trí giả vĩ đại của Giáo Hội như Thánh Kim Khâu, Thánh Ambrôsiô, Thánh Tôma Tiến Sĩ hay các nhà tư tưởng Công Giáo gần đây. Làm thế nào, để người tín hữu thuộc lòng chúng cũng như họ từng thuộc lòng các Kinh Tin Kính hay Lạy Cha, Kính Mừng...

(1) Ten Building Blocks of Catholic Social Teaching, America, Oct. 31, 1998

VŨ VĂN AN



CHỨNG NHÂN NGÀY THỨ TƯ

- Alô! Mẹ hả?
- Mẹ đây!
- Thưa mẹ, ông nội con đã qua đời.
- Cụ đi lúc nào hả con ?, tôi hỏi.
- Thưa mẹ, ông đi sau khi con đã rửa tội cho ông!

Tôi không ngạc nhiên về chuyện Văn rửa tội cho cụ, vì ngay sau khi dự khóa Cursillo 38 trên đường lái xe về nhà chiều Chúa Nhật, Văn đã chia sẻ với tôi “Cảm ơn mẹ đã giới thiệu con đi tĩnh huân cursillo. Đã gần 1 năm, từ khi con theo Chúa, con vẫn nghĩ là concung đã giữ đạo đàng hoàng, tốt lành... Nhưng mẹ ơi, sau khóa học này, con thấy mình ‘too bad’ và con phải thay đổi nhiều hơn, con phải học về Chúa nhiều hơn”. Rồi Văn hỏi tôi, “ Ông nội con chưa có đạo. Con có thể rửa tội cho ông được không? Con muốn ông the Chúa trước khi chết”. Tôi trả lời theo sự hiểu biết của mình, “Được chứ con! Nhưng chỉ vào lúc khẩn cấp thôi. Tuy nhiên, nếu ông còn tỉnh, con phải hỏi ý kiến cụ đã và có thể mời cha lo”. “vậy ông đang ở viện dưỡng lão của bác sĩ Ng. Mẹ có thể cho con ghé thăm ông cùng với mẹ một chút được không?”

Tôi đồng ý ngay và Văn đưa tôi đến thăm cụ.

Vừa thấy Văn. Cụ vui mừng. Cụ nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên. Văn vội giới thiệu:

- Đây là mẹ ‘đỡ đầu’ của con.

Tôi chào và hỏi thăm cụ. Cụ không nói được nhưng qua ánh mắt, tôi cảm nghiệm cụ hiểu được những gì tôi nói. Cụ nắm chặt tay Văn và chỉ cười khi nghe Văn hỏi han.

Sau ít phút thăm cụ, tôi và Văn cầu nguyện cho cụ và ra về.

Tối Chúa Nhật đó, Văn định lái xe về Sacramento, nhưng tôi cản vì thấy đường xa; hơn thế nữa, sau ba ngày tĩnh huân, có lẽ Văn mệt... lái xe sợ không an toàn.

Buổi tối hôm ấy, tôi và Văn trao đổi, chia sẻ cảm nghiệm qua khóa học và Văn phác họa cho tôi nghe những dự định tương lai của “Ngày Thứ Tư”.

Ngay sau khi trở về nhà một hai hôm thì Văn báo tin ông nội qua đời và Văn “đã rửa tội cho cụ”.



Tôi đến viếng tại nhà quàn Oak Hills và tham dự tang lễ của cụ.

Gia đình rất đông và an tang cụ theo nghi thức Phật Giáo.

Văn là cháu đích tôn, nên được cầm di ảnh đi trước quan tài. Nhìn Văn trong tang lễ ông nội, tôi thầm cảm ơn Chúa rất nhiều và cảm phục người con đỡ đầu của tôi. Tuy gia đình làm theo nghi thức Phật Giáo nhưng cụ đã là con của Chúa rồi, nên tôi an tâm là cụ đã về Nhà Chúa....

Điều tôi muốn chia sẻ với quý anh chị và quý bạn là Văn đã cho tôi học và cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho mỗi người cursillista chúng ta. Đặc biệt Thầy Chí Thánh đã giúp Văn sống Ngày Thứ Tư thật tuyệt vời – “Đem ông nội về Nhà Chúa” ngay sau khóa tĩnh huấn cursillo 38. Còn tôi, tôi tự hỏi, “Tôi đã làm được gì cho Thầy Chí Thánh? Cho đời sống Ngày Thứ Tư của tôi trong suốt 21 năm qua?”....

Xin thân ái chúc quý anh chị cursillista luôn vui hưởng hạnh phúc bên Thầy Chí Thánh và cùng nắm tay nhau sống Ngày Thứ Tư còn lại.

CURSILLISTA ANN MARY



TÓM LƯỢC TIN TỨC GIÁO HỘI TRONG THÁNG



1. ĐỨC THÁNH CHA BENEDICT XVI KÊU GỌI ĐÓN CHÀO CÁC TÍN HỮU ANH GIÁO

(CathNews 21.09) – Kết thúc chuyến tông du nước Anh, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục địa phương hãy quảng đại trong việc đón chào các tín hữu Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo La Mã. Đức Giáo Tông là vị Giáo hoàng đầu tiên thăm nơi ở của TGM Canterbury và là vị Giáo hoàng đầu tiên cầu nguyện trong Westminster Abbey của Anh giáo. Đức Thánh Cha cho biết Người đã qua 4 ngày chứng kiến những dấu chỉ con khát khao thiêng liêng mà các giám mục có bổn phận phải giúp đáp ứng đầy đủ. Người thúc giục các giám mục Scotland, Anh và xứ Wales hãy đem cho dân chúng của ăn thiêng liêng đích thực, chứ không chỉ có những câu trả lời dễ dãi hoặc bình dân cho những câu hỏi và những nghi ngờ của họ. Các giám mục Anh đã bị một số nhà bình luận Công giáo bảo thủ chỉ trích vì một sự tiếp nhận xem ra lạnh nhạt đối với những điều khoản mà Đức Thánh Cha đưa ra năm trước, cho phép thành lập những quyền hạn xét xử đặc biệt của Giáo Hội đối với những cựu tín đồ Anh giáo muốn giữ lại một số di sản và thực hành Anh giáo của họ. Đức Thánh Cha đã cho biết điều khoản của người “phải được coi như một động thái mang tính tiên tri, có thể góp phần tích cực vào việc phát triển các quan hệ giữa tín đồ Anh giáo và tín hữu Công giáo”, qua việc cổ vũ sự hiệp nhất trong khi chấp nhận các dị biệt.

2. VATICAN VÀ BẮC KINH CÙNG PHÊ CHUẨN TÂN GIÁM MỤC MỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC

(CWNews 22.09) – Đây là lần thứ tám một tân giám mục Trung Quốc được bổ nhiệm với sự đồng ý của cả Toà Thánh lẫn chính quyền Bắc Kinh. ĐGM Peter Wu Junwei được tấn phong ngày 21-9, lãnh đạo Giáo phận Yuncheng. Tất cả các giám mục tham dự lễ tấn phong đều hiệp thông trọn vẹn với Toà Thánh. Việc tuyển chọn các tân giám mục đã là một điểm bất đồng giữa Roma và Bắc Kinh, khi Hội Công giáo Yêu nước khẳng định họ có quyền bổ nhiệm các giám mục, trong khi Vatican bác bỏ lời tuyên bố ấy.

3. CẢNH BÁO CHỐNG LẠI CUỐN SÁCH VỀ TÌNH DỤC CỦA CÁC NHÀ THẦN HỌC ĐẠI HỌC CREIGHTON

(CWNews 24.09) – Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc HĐGM Hoa Kỳ đã đưa ra bài phê bình dài 24 trang về cuốn The Sexual Person: Toward a Renewed Catholic Anthropology, một tác phẩm do hai nhà thần học Đại học Creighton, Michael G.Lawler và Todd A.Salzman, viết năm 2008. Lawler là giáo sư danh dự, trong khi Salzman là giáo sư khoa thần học ở Đại học Dòng Tên ở Nebraska.

Ủy ban Giáo lý Đức tin do Đức TGM Donald Wuerl, Giáo phận Washington, làm chủ tịch, khám phá ra rằng cuốn sách này chứa đựng “những kết luận sai lạc” về tính chất đạo đức luân lý của những hành vi đồng tính, tình dục tiền hôn nhân, ngừa tránh thai và thụ tinh nhân tạo. Ủy Ban đưa ra phê bình, “vì nguy hiểm mục vụ mà các độc giả cuốn sách này có thể bị làm cho lầm lẫn hoặc làm cho lầm đường lạc lối, nhất là khi cuốn sách này đề xuất những cách thức sống đời sống Kitô hữu không hoà hợp với lời giáo huấn của Giáo Hội và truyền thống Kitô giáo”. Trong một tuyên bố đáp trả, Đại học Creighton cho biết “chấp thuận” lời phê bình của Ủy ban Giáo lý Đức tin như là “có thẩm quyền” và nói thêm rằng Đại học Creighton “giới thiệu với các sinh viên như là giáo lý Công giáo chỉ những gì được thấy là giáo lý đích thực”. Tuyên bố của đại học này nói thêm: “Là một đại học hỗn hợp, Creighton dù sao cũng quan tâm đến bổn phận tôn vinh quyền tự do học thuật của cá nhân các thành viên khoa”.

4. ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG

(ZENIT 25.09) – Đại Hội thế giới cầu nguyện cho sự sống lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 5 đến 10-10 với 500 đại biểu và ít nhất năm nhân vật thuộc Giáo triều La Mã tham dự, cũng như có nhiều chuyên gia nổi tiếng thế giới. Dự trù sẽ có một buổi triều yết chung do Đức Thánh Cha. Đại Hội này do Tổ chức Quốc tế Sự sống Con người nước Áo, liên đoàn thế giới các hiệp hội y khoa Công giáo (FIAMC) và các tổ chức bảo vệ sự sống khác (như Helpers of God’s Precious Infants; Hội Cầu nguyện vì Sự sống Thế giới, Tông đồ Thế giới Fatima và Trung tâm La Salette đào tạo nghề) tài trợ. Trong các diễn giả, có: ĐHY Ennio Antonelli, Chủ tịch HĐ Giáo hoàng về Gia đình; ĐHY Antonio Canizares Llovera, Tổng trưởng Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích; ĐGM Raymond L. Burke, Chánh án Tòa án Ân giải Tối cao Tòa Thánh; ĐGM Philip J. Reilly (USA), sáng lập Tổ chức Helpers of God’s Precious Infants; John-Henry Westen (Canada), đồng sáng lập và tổng biên tập trang mạng LifeSiteNews; Tiến sĩ Wanda Poltawska (Ba Lan), nhà phân tâm học; Victoria Thorn (USA), sáng lập và giám đốc “Dự Án Rachel”, chữa lành hội chứng hậu phá thai.

5. SỰ NHU NHƯỢC HÈN NHÁT CỦA CÁC KITÔ HỮU NGĂN TRỞ CANH TÂN VĂN HÓA

(CNA/EWTN News 27.09) – Sự thiếu đức tin và hèn nhát là những cản trở đầu tiên cho văn hoá Kitô giáo vào một thời buổi mà sự không tin là “quốc giáo” mang tính huỷ diệt tinh thần của thế giới hiện đại. Đó là lời của Đức TGM Chaput tại một cuộc hội họp các viện sĩ thuộc Hội Ái hữu các Học giả Công giáo, trong hội nghị hằng năm, để trao cho ngài giải thưởng ĐHY O’Boyle. Ngài thúc giục sự ăn năn hối lỗi và làm chứng nhân như là đường thực hiện canh tân văn hoá. Đức TGM nói với các học giả rằng bổn phận của họ là tăng cường lòng nhiệt thành trong việc thúc đẩy Tin Mừng, tăng cường lòng dũng cảm trong việc đấu tranh chống tội lỗi và “tinh ngay thẳng trong việc định rõ cái thiện và cái ác”. Ngài khuyên họ sử dụng những tài năng Chúa ban cho họ để củng cố tinh thần này cho nhau, cho các sinh viên và đồng nghiệp của họ: “Nếu các vị chỉ làm bấy nhiêu thôi, và làm thật tốt, thì Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại”. So sánh tín hữu Công giáo Mỹ với dân Do Thái xưa, những kẻ đã “bỏ quên niềm tin của họ vì đã không được dạy dỗ”, Đức TGM nói rằng nếu các tín hữu Công giáo không còn biết đức tin hoặc những bổn phận của họ nữa, “thì chúng ta, những người lãnh đạo, phụ huynh và giáo viên không thể trách cứ ai ngoài chính chúng ta”... Đức TGM lưu ý những ảnh hưởng của các gốc rễ Tin Lành và Thời Đại Khai Sáng của Hoa Kỳ. Các tín hữu Công giáo đã không hiện diện khi nước Mỹ được thành lập và đã “luôn là những người xa lạ trong một vùng đất xa lạ”. Ngài cũng nhắc lại ảnh hưởng của đế quốc La Mã trên những nhà thực dân Mỹ đầu tiên, nói rằng mặc cho những thiếu sót của Roma, thì những nhân đức của Roma như lòng sốt sắng, sự khắc khổ, lòng dũng cảm, công bằng và sự tự chủ đã được những nhà khai sáng Mỹ “kính trọng”. Ngài thúc giục Hội Ái hữu các Học giả Công giáo trông cậy vào Chúa Kitô để canh tân bản thân và canh tân đất nước của họ: “Chúa Nhật là ngày chúng ta cử hành Mầu nhiệm Phục sinh, nguồn đích thực tự do và niềm vui của chúng ta. Đức tin Kitô giáo vào Chúa Giêsu Phục Sinh đã biến đổi cả một đế quốc. Đức tin ấy đã làm thay đổi dòng lịch sử và đem lại ý nghĩa cho toàn thể nền văn minh. Và nơi Chúa Kitô Phục Sinh, tôi tin Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta, khởi đầu với những người trong chúng ta hiện diện nơi đây hôm nay, cùng làm việc đó”.

6. CÁC GIÁO HỘI TRUNG QUỐC VÀ ĐÀI LOAN “TRÊN ĐƯỜNG HIỆP THÔNG”

(UCAN 27.09) – Thầy Lucas Ho, thành viên người Trung Quốc duy nhất của cộng đồng Taizé ở Pháp, nói rằng chuyến thăm viếng Đài Loan vừa qua của một giới chức tôn giáo hàng đầu từ Trung Quốc là một dấu hiệu tho thấy rằng những quan hệ giữa hai eo biển đang chuyển hướng tới hiệp thông. Điều này sẽ có lợi cho sự hợp tác giữa các giáo hội ở Trung Quốc và Đài Loan. Wang Zuo’an, Giám đốc Ban Tôn giáo Vụ Nhà nước, đã gặp các nhà lãnh đạo Giáo hội Đài Loan tuần này và đã mời ĐHY nghỉ hưu Paul Shan Kuo-shi, Giáo phận Cao Hùng, viếng thăm đại lục. Thầy Lucas nói: “Đây là một điều tốt lành, vì hoà giải là ý của Chúa Giêsu”. Từ khi Trung Quốc và Đài Loan thiết lập quan hệ bur chính, chuyên chở và thương mại trực tiếp trong những năm vừa qua, “những liên lạc tôn giáo cũng phải được mở ra”. Thầy cho biết cầu nguyện theo phong cách Taizé, vốn nhắm tới hiệp nhất và hoà giải, rất phổ biến trong các Kitô hữu người Đài Loan, Trung Quốc và Hong Kong, nhất là giới trẻ. Thầy cũng cho biết năm ngoái cộng đồng Taizé ở Pháp đã tặng cho Trung Quốc 1 triệu cuốn Kinh Thánh nhằm cổ vũ việc nghiên cứu Kinh Thánh trong các tín hữu Công

giáo. Cả các cộng đoàn Giáo Hội “mở” lẫn “chui” đều chào mừng những cuốn Kinh Thánh này [trong thời gian Thầy Lucas thăm Đài Loan, Linh mục Dòng Tên Jean Lefeuve, người đã đưa cầu nguyện theo phong cách Taizé vào Đài Loan, từ trần ngày 24-9 ở tuổi 88].

7. ĐỀ NGHỊ TRAO GIẢI THƯỞNG SAKHAROV CHO CHA TADÊO NGUYỄN VĂN LÝ

(ZENIT 29.08) – Giải Sakhalov mang tên nhà khoa học nổi tiếng Xô Viết bất đồng ý kiến Andrei Sakhalov được Nghị viện Châu Âu trao hằng năm cho một cá nhân hoặc một tổ chức hoạt động vì nhân quyền. Năm nay, Cha Tadêo Nguyễn Văn Lý được một nhóm dân biểu Châu Âu đề cử nhận giải thưởng này cùng 8 người khác, với nhận xét như sau: “Linh mục Nguyễn Văn Lý, giáo sĩ người Việt Nam, người bảo vệ xuất sắc nhân quyền, đã chọn bất bạo động làm công cụ duy nhất cuộc vận động phổ quát cho nhân quyền”. Hiện Cha đang được điều trị tại Toà TGM Giáo phận Huế, nhờ được tạm thời ngưng thi hành án. Sau lần tuyển chọn thứ hai, sẽ chỉ còn ba tên, giải sẽ được quyết định vào ngày 21-10-2010 và chính thức trao vào ngày 15-12 ở Strasbourg [trụ sở Toà án Nhân quyền Châu Âu - ND]. Cha Lý là một người đã quá quen các nhà tù cộng sản. Ngài bị giam tù lần đầu từ 1977 đến 1978 và lần thứ hai từ 1983 đến 1992. Tháng 11-2000, ngài khởi xướng một chiến dịch vang tiếng vì tự do tôn giáo, cho đến khi bị bắt lại vào tháng 5-2001 và bị kết án 15 năm tù giam. Được phóng thích vào ngày 1-2-2005, nhưng luôn bị quản thúc, chẳng bao lâu ngài lại tiếp tục cuộc đấu tranh, với mục tiêu nhân quyền và dân chủ. Những hoạt động này khiến ngài bị ra toà và bị kết án ngày 30-3-2007 và bị giam tại nhà tù Ba Sao. Danh sách đặc xá năm 2010 không có tên ngài, nhưng ngày 28-8 vừa qua, viên chức cao cấp phụ trách công bố danh sách này, thượng tướng công an Lê Thế Tiêm, đã giải thích rằng dù tên ngài không có trong danh sách này, ngài được miễn thi hành phần án tù còn lại, do những tiến bộ đạt được trong chuỗi ngày mấy tháng qua ở Toà Tổng Giám mục. Nhưng không có gì tiếp đó xác nhận lời tuyên bố này. Nhưng như chính ngài tự nhận xét về mình, Cha Lý còn lâu mới chịu im lặng kể từ khi được phóng thích tạm vào ngày 16-3 vừa qua. Trong một bức thư đề ngày 8-6-2010 gửi LHQ, có tựa đề: “Khiếu kiện của Linh mục tù nhân lương tâm Tadêo Nguyễn Văn Lý chống lại những kẻ giam giữ của chính quyền cộng sản ở Việt Nam, vì đã bị bắt và bị giam giữ trái với luật pháp quốc tế - và điều đó xảy ra lần thứ tư từ 18-2-2007 cho đến thời hạn vẫn chưa được xác định...”, Cha khiếu kiện chống lại nhà nước Việt Nam.

8. NHÀ VÔ THẦN NGƯỜI PHÁP TỐ CÁO NHỮNG TẤN CÔNG ĐỐI VỚI GIÁO HỘI VÀ ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CathNews 30.09) – Nhà vô thần và trí thức lớn người Pháp, Bernard-Henri Lévy, đã quyết định bênh vực Giáo Hội và Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, nói rằng Đạo Công giáo là “tôn giáo bị tấn công nhiều nhất ở Châu Âu”. Trong một phỏng vấn với nhật báo Tây Ban Nha ABC tuần qua, Ông Lévy, vốn là người Do Thái, cho biết sẽ không thích hợp khi nhiều bất công như vậy lại phạm chống lại Đức Giáo Tông. Ông nói: “Tiếng nói của Đức Giáo Hoàng hết sức quan trọng và chúng ta rất bất công đối với vị Giáo hoàng này. Tôi không phải là người Công giáo, nhưng tôi nghĩ có một thành kiến và nhất là một chủ nghĩa bài giáo sĩ quá lớn đang chiếm lĩnh nhiều vùng ở Châu Âu”. Ở Pháp, có không ít chuyện về mạo phạm các nghĩa trang Do Thái và Hồi giáo, nhưng không một ai biết rằng mồ mả của người Công giáo liên tục bị mạo phạm. Có một thứ chủ nghĩa bài giáo sĩ ở Pháp vốn không lành mạnh chút nào”. Ông nói thêm: “Chúng ta có quyền chỉ trích các tôn giáo, nhưng quy mô mức độ sự chỉ trích này đã quá nghiêm trọng”.

9. THÊM MỘT GIÁM MỤC ĐƯỢC TẤN PHONG TẠI TRUNG QUỐC

(CWNews 01.10) – [Như đã đưa tin] Với sự phê chuẩn của cả Toà Thánh lẫn chính quyền Trung Quốc, ĐGM Peter Wu Junwei, 47 tuổi, đã được tấn phong Giám mục Giáo phận Yuncheng ngày 26-9. Thành phố Trung Quốc miền trung đông bộ này có số dân 4,9 triệu. Giáo phận có 15.000 giáo dân, 30 linh mục và 40 nữ tu. Tân Giám mục là một hậu duệ của Thánh Peter Wang Anbang, dòng ba Phan Sinh tử vì đạo và được phong thánh năm 2001. Ngài là giám mục thứ tám được tấn phong trong năm nay. Theo Hãng tin Fides, “Cộng đồng giáo phận hết sức hân hoan khi biết tin ĐGM Wu cảm ơn Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài và tuyên xưng lòng trung thành với Đức Thánh Cha và Giáo Hội hoàn vũ”.

10. BEIRUT: BẢN SAO TẤM KHĂN LIỆM THÀNH TURIN

(AsiaNews/Agencies 30.09) – Một bản sao chính xác Tấm Khăn Liệm Turin, tấm vải đã bọc thân thể Chúa Kitô, đã tới Beirut theo ý của Thượng phụ Công giáo Armenia Nersès Bedros. Sau một chuyến hành hương tới Turin tháng 5 vừa qua, ngài quyết định trưng bày vĩnh viễn một bản sao tại Nhà thờ Chính toà Thánh Elias ở Quảng trường Debbas của Beirut. Tấm Khăn Liệm này sẽ lưu 2 ngày tại nhà nguyện của Toà Thượng phụ ở Geitaoui, sau đó sẽ đi tới tu viện ở Mzommar và cuối cùng trở lại Nhà thờ Chính toà St Elias, nơi tấm khăn [bản sao] sẽ được trưng bày vĩnh viễn. Bản sao Tấm Khăn Liệm Turin dài 4.53m và rộng 43cm. ĐGM Giuseppe Ghiberti, Chủ tịch Ủy ban Giáo phận về Khăn Liệm, phụ trách việc di chuyển.

11. CAMPUCHIA: ĐỨC GIÁM MỤC OLIVIER SCHMITTHAEUSLER LÀ ĐẠI DIỆN TÔNG TOÀ TẠI NAM**VANG**

(ZENIT 02.10) – Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐGM Olivier Schmitthaeusler, MEP, làm Đại diện Tông toà ở Nam Vang (từ 12-2009, ngài là phó). Ở tuổi 39, ngài là giám mục người Pháp trẻ nhất. Ngài kế nhiệm ĐGM Destombes, xin từ chức theo hạn tuổi Giáo luật quy định (Gl 401 §1). Chính ĐGM Destombes là người đã chủ phong cho ngài ngày 20-3-2010. Ngài là con của một phó tế vĩnh viễn thuộc Giáo phận Strasbourg. Từ 1991 đến 1994, ngài cư ngụ ở Nhật trong tư cách hợp tác với Đại học Thánh Tôma ở Osaka. Thụ phong linh mục năm 1998. Sau khi làm linh mục, ngài đã thực thi tác vụ tại Campuchia, ban đầu ở vùng Kampot Takeo cho tới năm 2003; sau đó làm giáo sư Giáo sử tại Chung viện Nam Vang. Năm 2004, được bổ nhiệm làm Giám đốc Ủy ban Giáo phận về Giáo dục. Năm 2007, làm Tổng Đại diện Giáo phận Nam Vang và năm 2008 làm Thư ký HĐGM Campuchia, phụ trách Mục vụ Giới trẻ và Ôn gọi.

12. RA ĐÒI MỘT PHONG TRÀO BÀI GIÁO SĨ “NƯỚC BA LAN HIỆN ĐẠI”

(The Catholic Herald 03.10) – Khoảng 4.000 người đã hưởng ứng lời kêu gọi của một đại điều phe tự do, Janusz Palikot, để tham dự một đại hội thành lập phong trào chính trị của ông “Nước Ba Lan hiện đại”, bắt đầu một sự tách rời đích thực giữa Giáo Hội và Nhà nước và những kết hợp đồng tính. Ông Palikot phát động dưới những tiếng vỗ tay của những người có cảm tình với ông tụ họp trước những ống kính truyền hình ở Lâu đài Văn hoá, một toà nhà khổng lồ theo phong cách Staline ngay giữa lòng thủ đô: “Phải chấm dứt với chủ nghĩa đế quốc của Giáo hội Công giáo. Những cặp đồng tính phải được hưởng cùng những quyền của các cặp hôn nhân hai phái liên quan đến thuế khoá và gia tài. Không có lý do gì ra hình phạt với họ. Các giờ giáo lý phải rời khỏi các trường học. Phải chấm dứt tiền trợ cấp của Nhà nước cho Giáo Hội”. Ông nhấn mạnh trong một ngôn từ táo bạo với một nước Ba Lan, nơi 90% dân chúng tự xưng là Công giáo: “Khi nào chúng ta rút cuộc sẽ thấy được một nghị thức nhà nước mà không có những cái bụng bự của các giám mục”. Janusz Palikot, doanh nhân 46 tuổi và là đứa con đáng sợ của chính trị Ba Lan, đã thông báo ông sẽ rời hàng ngũ đảng tự do cầm quyền vào ngày 6-12 và sẽ khước từ vị trí đại biểu đảng này. Là triết gia, ông đã nhiều lần gây sốc cho công luận khi phô bày trong các cuộc phỏng vấn truyền hình những dương vật bằng nhựa hoặc những thủ heo, để minh hoạ các ý kiến của ông. Thủ tướng và thủ lĩnh đảng Tự do Donald Tusk đã đánh giá rằng một sự cạnh tranh sẽ có lợi cho đời sống chính trị ở Ba Lan. Theo một thăm dò do Viện Homo Homini thực hiện trước đại hội này và được công bố hôm 2-10, đảng của ông Palikot có thể trông cậy vào sự ủng hộ của gần 4% người Ba Lan.

13. BRASIL: ĐỘNG CƠ CỦA VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG, ĐÓ LÀ THÁNH THỂ

(ZENIT 05.10) – Đó là lời khẳng định của Đức Thánh Cha. Với Đức Thánh Cha, ra giảng Tin Mừng, đó không phải là nhập cuộc “thi đấu” với những ảnh hưởng khác để chiến thắng, nhưng là đáp ứng bốn phận loan báo Tin Mừng. Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một nhóm mới các giám mục Brasil – vùng Bắc I và Tây Bắc I – nhân dịp các ngài viếng Ad Limina, nhưng bản văn này cũng có thể trở thành một thm chiếu thực sự cho cuộc “tân Phúc Âm hoá” mà vì nó mà Đức Thánh Cha vừa lập ra một Hội đồng Giáo hoàng mới. Đối với Đức Thánh Cha, “sự suy yếu tinh thần truyền giáo không hẳn là do các hạn chế hoặc thiếu sức mạnh bên ngoài của hành động truyền giáo truyền thống, nhưng là do quên rằng sứ mệnh truyền giáo phải được dưỡng

nuôi bằng một nhân sâu xa hơn và cái nhân ấy, chính là THÁNH THỂ. Đức Thánh Cha đã mời gọi các giám mục giúp những người đã được rửa tội tái khám phá “tinh thần trách nhiệm sâu xa” của họ, là loan báo Phúc Âm, hơn là chỉ giới hạn vào nghiên cứu những phương pháp mới để làm cho sứ điệp của Chúa Kitô được “hấp dẫn” hơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên sự việc là sứ mệnh truyền giáo không chỉ dừng lại ở một “nghiên cứu đơn thuần” những công nghệ mới hoặc những phương tiện nhằm làm cho Giáo Hội trở nên hấp dẫn hơn và sao cho thắng được cuộc thi đấu với những tổ chức tôn giáo hoặc ý thức hệ theo thuyết tương đối”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Giáo Hội không hoạt động vì chính mình: Giáo Hội phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Giáo Hội hiện hữu để làm sao cho Tin Mừng có thể đến được với tất cả mọi người”.

14. ĐÀI LOAN CHƯA SẴN SÀNG VỚI CHỨC PHÓ TẾ VĨNH VIỄN

(UCAN 06.10) – Giáo hội Đài Loan tự thấy chưa sẵn sàng với chức phó tế vĩnh viễn với 6 giáo phận ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên, Tổng Giáo phận Đài Bắc lại nghĩ khác. Đề tài này đến sau một thảo luận sôi nổi, nhưng kết thúc mà không có kết luận ban đầu trong hội nghị mục vụ từ 27 đến 29-9. Cha Roch Chow, Tổng Đại diện Giáo phận Đài Bắc, nói: “Đây chỉ là một cuộc trao đổi ý kiến khi vẫn còn đó một câu hỏi liệu hàng giáo sĩ và giáo dân có thể chấp nhận các phó tế vĩnh viễn và hiểu tác vụ của họ chăng”. Do Tổng Giáo phận Đài Bắc đang thực hiện một số cải tổ, Cha Chow tin rằng một chức phó tế vĩnh viễn sẽ không được coi là sắp xảy đến. Ngài nói với 110 người tham dự rằng với khoảng 230.000 Công giáo, nghĩa là một tỷ lệ một linh mục cho 500 tín hữu, 6 giáo phận kia cho rằng chưa sẵn sàng để đưa chức [phó tế vĩnh viễn] vào. Trong hội nghị 3 ngày này tại hạt Taoyuan, Cha Augustine Hsu, chủ tịch Tổng Giáo phận, tóm tắt về sự phát triển của chức phó tế vĩnh viễn ở Giáo phận Hồng Kông. Ngài thông báo về một số yếu tố cần thiết để xem xét chức phó tế vĩnh viễn. Các chủng sinh được ban chức phó tế trước khi trở thành linh mục, trong khi các phó tế vĩnh viễn có thể độc thân hoặc kết hôn khi được truyền chức. Vai trò của họ gồm giảng dạy và trợ giúp các linh mục trong Thánh Lễ, khi ban Phép Rửa, cho chịu lễ và chủ trì các nghi thức an táng. Hội nghị cũng thảo luận về những vấn đề gồm nhu cầu tái định nghĩa các giáo xứ và lập ra những khoá giáo lý và tiền hôn nhân cho Tổng Giáo phận

15. ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC ĐỨC GIOAN PHAOLÔ & GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH

(CNA 07.10) – Trong chuyến thăm Tây Ban Nha tuần này, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, Cha Slawomir Oder, lưu ý rằng tiến trình này hiện đang ở thời khắc quyết định, khi những phép lạ được gán cho lời bầu cử của Đức cố Giáo Tông đang được điều tra. Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo La Razon, Cha cho biết tiến trình này “không hề bị ách lại” như một số tin tức các phương tiện truyền thông đã chỉ ra. Ngài nói: “Điều duy nhất tôi có thể nói, đó là tiến trình giáo luật phải tiếp tục”. Vị linh mục này nói tiếp: “Chúng tôi đã kết thúc giai đoạn đầu, nói về sự dũng cảm và các nhân đức của người và nay chúng tôi phải bắt đầu tiến trình xét các phép lạ. Khi việc này hoàn tất, Giáo Hội sẽ có thể thu xếp tiến trình cho việc phong chân phước”. Cha Oder đi thăm Tây Ban Nha để quảng bá cuốn sách ngài mới viết “Tại sao ngài là một vị thánh”. Vị linh mục này là thỉnh nguyện viên của Đức Gioan Phaolô II từ năm 2005 và là bạn riêng của vị Giáo tông đáng kính này. Ngài giải thích: “Có hai con đường nên thánh: một qua tử vì đạo và một - con đường mà Đức Gioan Phaolô II đã đi theo - qua “đức tính anh hùng các nhân đức và người đó sống ra sao. Phải có sự xác tín rằng người này là một người của Chúa và phần lớn dư luận chia sẻ điều đó, được diễn đạt bằng tiếng nói của dân chúng rằng người đó đã sống trong thánh thiện. Từ đó, một nghiên cứu về đời sống của người đó được thực hiện và các nhân đức của người đó phải được nhận diện: đức tin, đức cậy, đức mến, đức vâng lời, đức khiết tịnh và đức khiêm nhường”. Cha Oder nhắc lại rằng ngài luôn bị ấn tượng bởi chiều kích mục vụ của Đức Gioan Phaolô hơn là vai trò của người trong đời sống chính trị thời đại người. Ngài cũng xác nhận rằng Đức Gioan Phaolô II đã viết rằng người có thể từ chức Giáo hoàng, nếu người mất khả năng về mặt thể lý để tiếp tục công việc, “trong một động tác khôn ngoan và trách nhiệm”. Bằng cách này, người đã lặp lại sự chấp nhận thánh ý Chúa và sự chân thật thẳng thắn hoàn toàn với Chúa Kitô và với Giáo Hội”. Tuy nhiên - Cha lưu ý - Đức Gioan Phaolô II “đã giữ được sự sáng suốt và khả năng phân tích cho đến cuối đời”.

16. ẢP XÊÚT: LINH MỤC VÔNG GIÁO VÀ KHOẢNG 100 TÍN HỮU BỊ BÁT VÌ DÂNG THÁNH LỄ

(*Apic 06.10*) – Theo Migrante, tổ chức phi chính phủ Philippines hoạt động bảo vệ quyền các lao động Philippines bị trục xuất, cảnh sát tôn giáo đã bắt gặp hôm 1-10 một linh mục Công giáo và khoảng 100 tín hữu đang cử hành Thánh lễ ở Riyadh, thủ đô Ảp Xêút, tổ chức phi chính phủ này đã công bố tin tức trên ngày 5-10, xác nhận có 12 người dân Philippines trong số những người bị chất vấn. Từ Maila, John Leonard Monterona, điều phối viên của Migrante với Trung Đông, đã chỉ ra rằng các tín hữu này tụ họp trong một căn nhà thuê ở quận Nadeem (estiraha là một nơi mà bất cứ ai cũng có thể thuê để tổ chức một dịp kỷ niệm, cưới xin hay bất cứ lễ lạ gì). Cảnh sát tôn giáo - muttawa - có lẽ được thông báo về cuộc tụ họp này, đã can thiệp để chấm dứt. Hiện những người này được giao cho những chủ sử dụng công nhân. Đại diện Toà Đại sứ Philippines tại Ảp Xêút đang đàm phán để đưa họ hồi hương, trong khi số phận những người khác hiện diện trong thánh lễ này vẫn chưa rõ. tất cả bị tố cáo là tuyên truyền lôi kéo theo đạo và sẽ bị bỏ tù nếu chính quyền kết tội. Ảp Xêút cấm xây nhà thờ và những đền đài không phải là Hồi giáo, cấm mang các biểu tượng tôn giáo hoặc treo tượng ảnh đạo trong nhà và cảnh sát tôn giáo kiểm tra gắt gao để áp đặt các luật này. Hiếm khi thấy chính phủ cho phép cử hành thánh lễ riêng tư. Tuy vậy, cái lợi của công việc tiếp tục hấp dẫn những người di cư chấp nhận những điều kiện lao động kinh khủng, nguy cơ bị buộc cải đạo và lạm dụng tình dục. Đầu tháng 9, một y tá người Philippines chết trong bệnh viện sau khi bị hãm hiếp và bị bọn hiếp dâm bỏ mặc hấp hối trong sa mạc. 2 tuần sau, cũng tại Riyadh, 3 y tá bị bắt cóc, bị hãm hiếp khi trở về nhà sau giờ làm việc và nay vẫn trong tình trạng nghiêm trọng. Có 8 triệu người nước ngoài hiện làm việc trong vương quốc này.

17. TÍN HỮU CÔNG GIÁO KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO NGƯỜI ĐOẠT GIẢI NOBEL HÒA BÌNH

(*UCAN 09.10*) – Các tổ chức nhân quyền bắt đầu chiến dịch yêu cầu trả tự do cho nhà hoạt động vì dân chủ người Trung Quốc và đã được chọn trao giải Nobel Hoà bình, Liu Xiabao (Luu Hiểu Ba), 54 tuổi, trong số 199 cá nhân và 38 tổ chức được đề cử. Người ta nói việc trao giải cho Luu Hiểu Ba là một cái tát vào mặt Bắc Kinh. Ủy ban Công giáo Công Lý và Hoà bình cùng tham gia với các tổ chức khác trong việc đề nghị trả tự do cho ông Luu. Họ phản đối bên ngoài văn phòng ở Hong Kong của Ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lúc 5:00 chiều, cùng lúc tên của người đoạt giải Nobel Hoà bình được xướng lên ở Na Uy: Luu Hiểu Ba, vì sự đấu tranh bền bỉ của ông cho các quyền con người cơ bản ở Trung Quốc. Patrick Poon, Thư ký Điều hành Tổ chức các Luật gia Nhân quyền Trung Quốc có trụ sở ở Hong Kong, một tín hữu Công giáo, cho rằng những bài viết của Ông Luu về dân chủ và Hiến chương 08 sẽ được đọc lại rộng rãi và sẽ làm cho nhiều người hiểu chính phủ Trung Quốc dẹp bỏ những người đấu tranh bất bạo động như thế nào. Họ cũng phản đối mưu toan của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc muốn gây áp lực với Ủy ban Nobel Na Uy. Ông Luu 54 tuổi, là một nhà văn và một người kỳ cựu trong các chiến dịch tranh đấu cho dân chủ ở Trung Quốc. Ông Luu đã ra vào nhà tù ở Trung Quốc nhiều lần trong 2 thập niên vừa qua vì đã thẳng thắn ủng hộ nhân quyền và cải cách chính trị. Nhân vật vừa đoạt giải Nobel Hoà bình, ông Luu Hiểu Ba, có nhiều phân chắc sẽ không thể đích thân đi nhận giải thưởng - bởi lẽ ông đang thụ một án tù 11 năm trong một nhà tù ở Trung Quốc. Năm ngoái, Giải thưởng Nobel Hoà bình cũng gây xôn xao, khi được trao cho đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama, bởi ông được nhận giải khi mới cầm quyền chưa đầy một năm.

18. CHUYÊN THĂM CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG KHĂNG ĐỊNH NHỮNG RÀNG BUỘC VỚI TÍN ĐỒ ANH GIÁO

(*CNA/EWTN News 12.09*) – Trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha, người đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về Hợp nhất Kitô giáo đã thừa nhận những ‘khó khăn’ trong các quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo. Tuy nhiên, ngài nói rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ “khăng định một cách chắc chắn những mối liên hệ ràng buộc gần gũi” giữa hai cộng đồng giáo hội. Ngài chỉ ra ĐHY Newman như một người dẫn đường. Phát biểu trong một tuyên bố hôm 10-9, Đức TGM Kurt Koch nói rằng cho dù chuyến thăm 16-19/9 là chuyến công du cấp nhà nước đầu tiên của một Giáo hoàng tới nước Anh, nhưng nó nhắc nhớ chuyến thăm mục vụ năm 1983 của Đức Gioan Phalô II. Vị tiền nhiệm của Đức Bênêđictô XVI đã cầu nguyện với TGM Canterbury và đã ra một tuyên ngôn chung khai mạc giai đoạn hai của đối thoại chính thức giữa Giáo hội Anh giáo và Giáo hội Công giáo. Đức TGM Koch giải thích: “Kể từ thời đó, các quan hệ giữa các tín

hữu Công giáo và các tín đồ Anh giáo ngày càng ảm áp và thân thiện hơn”. Ngài lưu ý rằng nhiều cộng đoàn sở tại nay chia sẻ cầu nguyện và những sáng kiến thực hành và có những cuộc gặp gỡ đều đặn và thành công giữa các giám mục Công giáo và Anh giáo. Ngài nhận xét: Các tương quan giữa Công giáo và Anh giáo có được một sự thừa nhận thực tiễn về các khó khăn. Những chia rẽ đáng buồn của Phong trào Cải cách sẽ đặc biệt vang dội khi Đức Thánh Cha ở Westminster Hall, nơi mà Thánh Thomas More đã bị xử vì lòng trung thành của ngài với Toà Roma. Những tranh luận nội bộ Anh giáo cũng đã tạo nên ‘những khó khăn’, một phần có trách nhiệm của việc Đức Bênêdictô XVI ban Giám hạt Tông nhân Anh giáo. Theo quan điểm của Đức TGM Koch, những vấn đề này phải được nhìn ‘trong một bối cảnh rộng lớn hơn về chứng từ chung của tín hữu Công giáo La Mã và tín đồ Anh giáo’. Chứng từ này sẽ được biểu hiện sâu xa nhất khi Đức Bênêdictô XVI và TGM Canterbury gặp nhau tại Dinh Lamberth và cùng quỳ gối cầu nguyện trong Westminster Abbey, trước Linh địa Thánh Edward. Theo Đức TGM, việc phong chân phước cho ĐHY Newman là một thời khắc tích cực cho những quan hệ đại kết. Dù ĐHY Newman trở lại đạo Công giáo, nhưng ngài luôn biết ơn Giáo Hội nước Anh như là một khí cụ của ơn Chúa quan phòng trong cuộc đời ngài và thừa nhận ảnh hưởng sâu xa của các nhà thần học và giáo sĩ Anh giáo.

19. GIÁO PHẨM CHỦ CHỐT CHÍNH THỐNG NGA NHÌN THẤY MÙA XUÂN CHO SỰ HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO

(*CWNews 07.10*) – Phát biểu tại Tây Ban Nha và lấy lại ngôn ngữ được đáng kính Gioan Phaolô II dùng, giới chức đại kết hàng đầu Giáo hội Chính Thống Nga nói hôm 5-10 rằng thế kỷ này sẽ nhìn thấy một mùa xuân của Kitô giáo. Đức TGM Hilarion Alfeyev nói: “Một mùa xuân Kitô giáo sắp đến. Thế kỷ 21 sẽ nhìn thấy những chia rẽ giữa các Kitô hữu được hàn gắn chữa lành và một sự tái sinh đức tin, hồng ân Chúa ban, như được các Tông đồ rao giảng và được các Giáo phụ giữ gìn”. Những nhận xét của Đức TGM Hilarion đến không đầy 2 tuần sau khi ngài bày tỏ sự lạc quan tại cuộc đối thoại chính thức giữa Chính Thống Đông phương và tín hữu Công giáo. Trong bài diễn văn tại Chung viện Công Đồng ở Barcelona, ngài cũng kêu gọi canh tân sự đánh giá các Giáo phụ: “Trái với những cách làm của các lời dạy hiện đại, như là phân tích tâm lý, lời chỉ bảo của các Giáo phụ toả ra một tinh thần lành mạnh, đặt nền tảng trên một sự hiểu biết tinh thần con người và sự cần thiết phải đấu tranh chống lại những khuynh hướng sai trái của riêng mỗi người và thi hành lòng nhân ái. Những lời khuyên của các Giáo phụ phổ biến hơn là những định đề căn bản của thuyết Freud (Phân tâm học - ND) và có thể được áp dụng cho những người sống trong những bối cảnh văn hoá và thế tục khác nhau”. Ngài nói thêm: “Những tác phẩm của các Giáo phụ sẽ không bao giờ không thích hợp, vì các ngài đề cập đến những vấn đề, những câu trả lời cho những gì có tính quyết định đối với số phận của nhân loại”.

20. ĐỨC HỒNG Y JEAN-LOUIS TAURAN SẼ ĐI PAKISTAN

(*APIC 06.10*) – ĐHY Jean-Louis Tauran, Chủ tịch HĐ. Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, đã thông báo hôm 5-10 trên Radio Vatican rằng ngài sẽ đi Pakistan trong tháng 11. Ngài làm chuyến du hành theo đề nghị của các giám mục Pakistan, nhưng cũng tiếp theo các cuộc thảo luận với những người đối thoại Hồi giáo. Được hỏi về những cuộc bách hại các Kitô hữu trên thế giới, đã là đối tượng một Hội nghị Thượng đỉnh ở Nghị viện Châu Âu cùng ngày, ĐHY người Pháp này đánh giá, ám chỉ những bạo lực do người Hồi giáo phạm, rằng “khi người ta tự xưng là người tin, thì người ta không thể giết hại, hãm hiếp, phá hoại; đó một cái gì không thể nào chấp nhận được hoặc có thể thanh minh được”.

21. CÁC LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI VIỆT NAM KÊU GỌI CỨU TRỢ LŨ LỤT KHẨN CẤP

Các lãnh đạo Giáo hội Việt Nam kêu gọi người Công giáo địa phương ủng hộ hàng ngàn nạn nhân lũ lụt ở miền trung Việt Nam.

Hàng ngàn ngôi làng ở 4 tỉnh miền trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị ngập lụt do mưa lớn xảy ra từ ngày 29/9-3/10.

Theo Ủy ban Phòng chống Bão lũ Trung ương, trận lũ vừa qua đã làm 52 người thiệt mạng và 21 người vẫn còn bị mất tích.

Riêng tỉnh Quảng Bình có 42 người thiệt mạng, 17 người mất tích, 45 người bị thương, 30 ngôi làng bị ngập lụt, thiệt hại hoa màu, nhà cửa và các cơ sở công cộng trị giá 1,3 tỷ đồng.

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, Giám mục GP. Vinh, nơi có 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, cho biết nước lũ hiện đã rút nhưng người dân địa phương đang đối mặt với cảnh bùn dày đặc và thiếu ăn. “Nhiều người bị mất nhà cửa và hoa màu, không biết sống sao trong những tháng sắp tới” - ngài nói thêm.

Đức cha Hợp cho biết Caritas Việt Nam và các tổ chức Giáo Hội địa phương đã phát hàng cứu trợ khẩn cấp gồm áo quần và lương thực cho những người bị nạn.

“Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban hành giáo và tất cả ông bà anh chị em tích cực tham gia cầu nguyện và quyên góp cho người bị nạn vào ngày 24-10 tại tất cả các nhà thờ và cộng đoàn của giáo phận” – Đức cha nói và kêu gọi mọi người rộng tay ủng hộ tiền bạc, quần áo, lương thực và các nhu yếu phẩm khác.

“Đây là lúc chúng ta sống điều răn yêu thương của Chúa và thực hiện truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc”.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM. TGP. TP. Hồ Chí Minh, cũng kêu gọi người Công giáo địa phương rộng rãi đóng góp để trợ giúp những người bị nạn trở lại cuộc sống bình thường.

Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kêu gọi người Công giáo trên cả nước hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các nạn nhân.

Ngài nói thêm rằng Hội đồng Giám mục đã gửi hàng cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân



C

Phong Trao Cursillo, Ngành VN-SJ

Từ ngày 14 đến 16 tháng 1. 2011

Kính thưa quý Cha Linh Hưởng,
Quý anh chi Cursillistas thân mến,

Theo thông lệ hằng năm, phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Giáo phận San Jose sẽ tổ chức 1 khóa tĩnh tâm dành cho mọi cursillistas

Với mục đích để anh chị em trong phong trào có dịp ngồi lại, suy tư,..lắng nghe,..và học hỏi cũng như trao dồi về đạo đức cho riêng mình, vì qua một năm dài sinh hoạt và làm việc tông đồ, ý chí và quyết tâm đã phần nào giảm bớt lòng hăng say và mệt mỏi ...” Hãy đến với Ta...Ta sẽ bồi dưỡng cho..” Mt 11:25-30

Như mọi năm, tĩnh tâm năm nay vẫn tổ chức tại :

***St. Clare Retreat Center
Laurel Glen Road
Soquel, California 95073***

Thời gian : Từ 5:00 giờ chiều thứ Sáu 14, tháng 1 năm 2011
Đến 3:00 giờ chiều Chủ Nhật 16 tháng 1 năm 2011

Lệ Phí : \$120 cho mỗi người bao gồm ăn và ở cuối tuần

Đơn Ghi Danh : Xin liên lạc với Anh Chi Thu Ngọc 408 946 1910
Anh Trần T. Hoàng 408 532 0548

Hoặc có thể download từ Website của Phong Trào

“ <http://www.viet-cursillo.com/thongbao/donghidanhtinhTam2011.pdf> “

TM. VPĐH Cursillo, VN SJ
Joseph Huỳnh Quốc Thu

Ngày Truyền Thống - 2010 **Gia Đình Cursillo - Việt Nam - San Jose**

Năm nay, ngày truyền thống của Đại Gia Đình Cursillo, Ngành Việt Nam, thuộc Giáo phận San Jose, sẽ được tổ chức vào ngày :

Chúa Nhật, ngày 30, tháng 1. năm 2011
Từ lúc 6:00 PM đến 10:00 PM
Tại Nhà Hàng : Dynasty Seafood Restaurant
1001 Story Road , San Jose, CA 95122

Kính thưa quý Cha , quý Tu Sĩ , cùng tất cả anh chị em cursillistas rất thân mến.

Sau một năm , với tinh thần hăng say “ Sống ngày thứ tư “ của từng cursillista qua những buổi họp nhóm, Ultreya và Trường Huấn luyện,...Sau một năm với ý chí kiên trì trong tinh thần “ ***Một tay nắm Chúa , một tay nắm anh chị em*** “ qua các buổi Tỉnh huấn , qua các khóa Ba ngày, qua buổi tĩnh tâm hằng năm của Phong trào , và qua các môi trường...giờ đây , với lòng ao ước được gặp lại tất cả trong ngày hội Truyền Thống của gia đình Cursillo, để chúng ta có dịp chia sẻ những nỗi vui , cũng như nỗi buồn trong năm qua, ...và cùng nhau Tạ Ôn Thầy Chí Thánh đã gìn giữ từng anh chị em và gia đình chúng ta trong năm qua nói riêng, và Phong trào nói chung

Mừng kính và Tạ Ôn Thánh Phaolô Quan Thầy của Phong Trào , Ngài đã hướng dẫn và luôn đồng hành với anh chị em chúng ta trong các hoạt động Tông đồ.

Đến với ngày hội Truyền Thống , để chúng ta có dịp gặp lại những người anh chị em mà lâu nay vì bận rộn với công việc “ Phúc âm hóa môi trường “ đã không có dịp trở lại thăm đại gia đình cursillo, ...và cũng để thăm lại những người anh em mà chính nơi đây , anh em đã ra đi trong tinh thần Thầy đã dạy “ ***Thầy là cây nho, anh em là cành*** “ (***Ga 15: 5***)

Xin được kính mời và rất mong sẽ gặp lại đông đủ quý Cha, quý Thầy, quý Sr. cùng quý anh chị trong Ngày Truyền Thống

Joseph Huỳnh Quốc Thu
Đại diện P.T. Cursillo VN-SJ

Mọi chi tiết xin liên lạc với quý

Chị Hương (408) 504 0079

quý Anh Hùng (408) 314 1391

Chị Lợi (408) 929 8895

A. Nhật Tiến (408) 515 2659

Chị Vương (408) 934 0843

A. John (CD) (408) 679 0669

Và Chị Ngọc (408) 946 1910

SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner
\$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

TITLE PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II
\$9.00
- Go and Make Disciples, by the
National Conference of Catholic Bishops
\$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen
\$1.50



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 10 - 12 NĂM 2010



■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 24 October từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : MỤC VỤ CHO GIỚI TRẺ VIỆT-NAM NGÀY NAY

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 21 November từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor,
2101 Forest Ave., San Jose

CHỦ ĐỀ : BIẾT ƠN VÀ TẠ ƠN

■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 28 November từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : LÃNH ĐẠO TRONG TINH THẦN KITÔ GIÁO

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 19 December từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor,
2101 Forest Ave., San Jose

CHỦ ĐỀ : TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần lễ cuối mỗi tháng theo địa chỉ: Dao.Joseph@gmail.com.

Xin cảm ơn quý anh chị.