



Bản Tin

ULTREYA

Tháng 6 Năm 2011



Hãy Đi Lãm Môn Đệ

**PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA**

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:
2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035

LINH HƯỚNG

LM. Paul Phan quang Cường
 408-362-9958

TRƯỞNG NGÀNH VNSJ

Joseph Huỳnh quốc Thu
 408-946-1910

PHÓ TRƯỞNG NGÀNH

Joseph Nguyễn Văn Kính
 408-926-6975

THƯ KÝ

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
 408-209-5508

THỦ QUỸ

Gioan Vũ Duy Đạt
 & *Maria Vũ Thùy Linh*
 408-578-3907

KHỐI TIỀN

Jerome Việt Hải
 408-873-8530

KHỐI BA NGÀY

Dom. Hoàng Bá Ngân
 408-934-0843

KHỐI HẬU

Joseph Nguyễn văn Thẩm
 408-269-7178

KHỐI TRUYỀN THÔNG

Joseph Đào Tiến
 408-386-5696

TRANG NHÀ

<http://www.viet-cursillo.com/index.htm>

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy
 408-223-9373

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

TRƯỞNG TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

Joseph Trần Thái Hoàng
 408-532-0548

PHỤ TÁ TRƯỞNG LÃNH ĐẠO

Maria Nguyễn Thị Mai
 (408)460-7946

PHỤ TÁ TÀI LIỆU

Micae Phan Vũ Hải Âu
 (510)468-9174

PHỤ TÁ KÊ HOẠCH

Joseph Vũ Quốc Linh
 (408)569-7581

Sống Lời Chúa

NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ



I. TIN MỪNG: (Mt 10, 37-42)

"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

"Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

"Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."



MỤC LỤC

Sống lời Chúa	2	Thánh Tâm Giêsu	16
Sắc Mầu Tình Yêu (Thơ)	4	Thánh Tâm Giêsu muốn gì nơi con	17
Thư Linh Hướng Phong Trào	5	Phong Trào Cursillo Ngành VN/SJ	
Thư Trưởng Ngành Vietnam, SJ	6	Khai Mạc 8 Tuần Tĩnh Huấn	18
Tĩnh Tâm Cho Trớ Tá K. 40 & 41	7	Tĩnh Thần Cầu Nguyện	20
Tin Đáng Chú Ý	10	Thư Tín VPDH Toàn Quốc June 2011	24
Châu Sơn, Một Điểm Hẹn	11	Tài Liệu Học Hỏi PT Cursillo	31
Cha Linh Hướng	15	Danh Sách Đón Niên Liếm	34

II. TÁM BÁNH CHIA SẼ

Chuẩn bị nhân sự tiếp nối công việc truyền giáo ở trần gian, Chúa Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ. Tuyển chọn rồi Chúa còn đào tạo để các ngài nên những chứng nhân trung thành của Chúa. Hôm nay, Chúa nêu lên những đức tính cần thiết của người môn đệ.

Người môn đệ của Chúa phải có tâm hồn quảng đại.

Tiên tri Elisêô đã hào phóng đối với gia đình tiếp đón Ngài. Tiên tri là hình ảnh đẹp về các môn đệ của Chúa. Người môn đệ là đại diện cho Đấng sai mình. Người đại diện tốt phải là người trình bày được dung mạo của Đấng sai mình. Chúa Giêsu, Đấng sai ta là người vô cùng rộng lượng. Người đến trần gian không phải để thu tích mà để ban phát. Trọn cuộc đời, Người ban phát không biết mệt mỏi. Người đến không phải để xét xử, luận phạt, nhưng để tha thứ. Người tha thứ một cách dễ dàng cho tất cả những tội nhân đến với Người. Người đến không phải để giết chết, nhưng là để cứu chữa. Người đến cho ta được sống và sống dồi dào. Người môn đệ của Chúa cũng phải có tâm hồn quảng đại, rộng lượng, bao dung như Chúa.

Người môn đệ của Chúa phải sống khiêm nhường.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi các môn đệ là những người bé mọn. Chông lại những thói kiêu căng, phô trương, Chúa Giêsu luôn thao thức sao cho các môn đệ của Người trở nên bé nhỏ, khiêm



nhường. Bé nhỏ trong tâm tình đạo đức để phó thác mọi sự trong tay Cha. Bé nhỏ về của cải, đừng mang "hai áo, mang theo túi tiền". Bé nhỏ trong cách cư xử với nhau, đừng tranh giành chỗ nhất, nhưng hãy chọn chỗ chót. Bé nhỏ để quỳ xuống phục vụ : "như Thầy đã rửa chân cho các con, các con hãy rửa chân cho nhau". Bé nhỏ để sau khi làm mọi việc rồi, hãy nhận mình là "tôi tớ vô duyên bất tài".

Người môn đệ của Chúa phải biết tập trung vào Chúa Kitô.

Người môn đệ là người chọn Chúa Kitô làm lý tưởng. Người môn đệ cũng là người đi làm chứng về Chúa Kitô. Vì thế mọi lời ăn tiếng nói, cả đến tâm tư tình cảm cũng phải qui hướng về Chúa Kitô. Chúa Kitô phải chiếm vị trí ưu việt trong tâm hồn người môn đệ. Nói thế không có nghĩa là người môn đệ chối bỏ mọi tình cảm chính đáng, dứt lia những mối liên hệ gia đình. Nhưng có nghĩa là từ nay người môn đệ có yêu thương ai thì cũng là yêu

thương trong tình yêu của Chúa Kitô và bằng tình yêu của Chúa Kitô.

Người môn đệ của Chúa sống cho Chúa và chết cho Chúa.

Chúa Giêsu không sống vì mình và cho mình. Người luôn sống vì và cho người khác. Người sống vì Chúa Cha và cho Chúa Cha. Nên mọi việc Người làm đều vì Chúa Cha và cho Chúa Cha. Người là tình yêu hoàn hảo dâng tặng Chúa Cha. Nên Người đã "vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá". Người sống vì con người và cho con người. Nên người đã ban tặng chính sự sống của Người cho nhân loại, đã hiến mạng sống làm giá cứu chuộc nhân loại.

Nên thánh Phaolô khuyên người môn đệ của Chúa hãy bắt chước Chúa mà chịu phép rửa trong sự chết của Chúa Kitô. Hãy yêu mến, sống cho Chúa và chết cho Chúa. Chắc chắn ta không chết một lần, nhưng sẽ chết dần mòn. Chết cho tội lỗi để không

II. TÁM BÁNH CHIA SẼ

Chuẩn bị nhân sự tiếp nối công việc truyền giáo ở trần gian, Chúa Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ. Tuyển chọn rồi Chúa còn đào tạo để các ngài nên những chứng nhân trung thành của Chúa. Hôm nay, Chúa nêu lên những đức tính cần thiết của người môn đệ.

Người môn đệ của Chúa phải có tâm hồn quảng đại.

Tiên tri Elisêô đã hào phóng đối với gia đình tiếp đón Ngài. Tiên tri là hình ảnh đẹp về các môn đệ của Chúa. Người môn đệ là đại diện cho Đấng sai mình. Người đại diện tốt phải là người trình bày được dung mạo của Đấng sai mình. Chúa Giêsu, Đấng sai ta là người vô cùng rộng lượng. Người đến trần gian không phải để thu tích mà để ban phát. Trọn cuộc đời, Người ban phát không biết mệt mỏi. Người đến không phải để xét xử, luận phạt, nhưng để tha thứ. Người tha thứ một cách dễ dàng cho tất cả những tội nhân đến với Người. Người đến không phải để giết chết, nhưng là để cứu chữa. Người đến cho ta được sống và sống dồi dào. Người môn đệ của Chúa cũng phải có tâm hồn quảng đại, rộng lượng, bao dung như Chúa.

Người môn đệ của Chúa phải sống khiêm nhường.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi các môn đệ là những người bé mọn. Chông lại những thói kiêu căng, phô trương, Chúa Giêsu luôn thao thức sao cho các môn đệ của Người trở nên bé nhỏ, khiêm



nhường. Bé nhỏ trong tâm tình đạo đức để phó thác mọi sự trong tay Cha. Bé nhỏ về của cải, đừng mang "hai áo, mang theo túi tiền". Bé nhỏ trong cách cư xử với nhau, đừng tranh giành chỗ nhất, nhưng hãy chọn chỗ chót. Bé nhỏ để quỳ xuống phục vụ : "như Thầy đã rửa chân cho các con, các con hãy rửa chân cho nhau". Bé nhỏ để sau khi làm mọi việc rồi, hãy nhận mình là "tôi tớ vô duyên bất tài".

Người môn đệ của Chúa phải biết tập trung vào Chúa Kitô.

Người môn đệ là người chọn Chúa Kitô làm lý tưởng. Người môn đệ cũng là người đi làm chứng về Chúa Kitô. Vì thế mọi lời ăn tiếng nói, cả đến tâm tư tình cảm cũng phải qui hướng về Chúa Kitô. Chúa Kitô phải chiếm vị trí ưu việt trong tâm hồn người môn đệ. Nói thế không có nghĩa là người môn đệ chối bỏ mọi tình cảm chính đáng, dứt lia những mối liên hệ gia đình. Nhưng có nghĩa là từ nay người môn đệ có yêu thương ai thì cũng là yêu

thương trong tình yêu của Chúa Kitô và bằng tình yêu của Chúa Kitô.

Người môn đệ của Chúa sống cho Chúa và chết cho Chúa.

Chúa Giêsu không sống vì mình và cho mình. Người luôn sống vì và cho người khác. Người sống vì Chúa Cha và cho Chúa Cha. Nên mọi việc Người làm đều vì Chúa Cha và cho Chúa Cha. Người là tình yêu hoàn hảo dâng tặng Chúa Cha. Nên Người đã "vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá". Người sống vì con người và cho con người. Nên người đã ban tặng chính sự sống của Người cho nhân loại, đã hiến mạng sống làm giá cứu chuộc nhân loại.

Nên thánh Phaolô khuyên người môn đệ của Chúa hãy bắt chước Chúa mà chịu phép rửa trong sự chết của Chúa Kitô. Hãy yêu mến, sống cho Chúa và chết cho Chúa. Chắc chắn ta không chết một lần, nhưng sẽ chết dần mòn. Chết cho tội lỗi để không

bao giờ phạm tội nữa. Chết trong quên mình âm thầm. Chết trong những hy sinh nhỏ bé. Chết trong nhiệt thành phục vụ nước Chúa. Chính khi chết đi như vậy, ta lại được một sự sống mới tràn ngập tâm hồn, sự sống sung mãn, phong phú của Thiên Chúa. Chỉ có những ai đã trải qua cái chết, mới cảm nghiệm được sự sống ấy. Thánh Phanxicô chắc chắn đã trải qua cuộc lột xác ấy nên mới thốt ra được những lời bất hủ : "Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời". Vì thế thánh nhân đã trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô.

Lạy Chúa Kitô, xin thanh luyện tâm hồn con, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.

TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT



III. TÂM BÁNH HÓA NHIỀU

1. Chúa Giêsu muốn cho môn đệ của Chúa có những phẩm chất nào ?

2. Những gì Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ, Người có thực hành không ?

3. Đào tạo nhân sự cho Hội Thánh. Bạn nghĩ đến việc này thế nào ? Quan tâm ? Giúp đỡ ? Đóng góp ?

Sắc Màu Tình Yêu



Chúa cho con trật tự rất hài hòa
Nên gieo đời con theo Thánh Ý Chúa
Dù màu sắc, âm thanh là hỗn độn
Dấu ấn Tình Yêu vẫn âm điệu thiết tha

Chúa vẽ đêm nên lòng con hốt hoảng
Sắc màu đen như mộng đã chóng tàn
Đêm tối mù nên tâm trạng hoang mang
Một mảnh đời giống như bè trôi giạt

Và Ánh Sáng như vì sao đi lạc
Chúa chắm vào đêm một sắc bạc huỳnh hoàng
Con biết mình phải học cách gian nan
Vì trật tự Chúa ở trên ngàn tư tưởng

Thánh Ý Chúa là âm thanh khi xướng
Của Tình Yêu vang dội cả tầng trời
Nên hồn con muốn vượt đến muôn nơi
Ở cùng Chúa một sắc màu duy nhất

Là Nghệ sĩ Chúa vẽ nên cung bậc
Của trời đêm có giai điệu hài hòa
Mảnh hồn con thoát ra chốn cao xa
Lấy tinh tú làm ngàn hoa lân tuất

Rất khôn ngoan giữa bao nhiêu phẩm trật
Vẫn trỗi lên Ơn Thiên Cứu muôn trùng
Là lòng Mến với tất cả bao dung
Đủ sắc màu một Tình Yêu Hiệp Nhất!

THIÊN HƯƠNG LOVE



Thư Linh Hường Phong Trào

"Hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các người đã dẫn đưa các người qua sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thử thách các người..." (Đnl 8:2-3).

Kính thưa quý cha Linh Hường, quý bác, và quý Anh Chị Cursillistas,

Thấm thoát mà Phong Trào đã tròn hai mươi tuổi. Hai mươi năm với từng Khóa Ba Ngày mà qua đó các Cursillistas được thụ huấn và sai đi bởi Thầy Chí Thánh. Từng lớp người, từng lớp các môn đệ đã được Thầy cho cảm nghiệm sự ngọt ngào của tình thương, ơn tha thứ, sức mạnh cải hóa con người toàn diện, và nhận thức mới về niềm vinh dự được thông phần vào sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, làm men, làm muối, và làm ánh sáng cho đời.

Bước vào hai Khoá mới 40 và 41 của năm 2011, chúng ta, những anh chị em trợ tá, tiếp tục nối bước các anh chị em của bao Khóa trước đã dẫn thân trong niềm phấn khởi, phước hạnh, với ước vọng phục vụ tận tình hầu các tham dự viên có cơ hội cảm nhận được những kinh nghiệm quý giá mà chúng ta đã may mắn được thụ hưởng qua lòng trân quý của những anh chị em những Khóa trước. Tám tuần Tĩnh Huấn sẽ chuẩn bị chu đáo tinh thần cho chúng ta, mài dũa cho chúng ta thêm mỡ cán, hầu có thể chu toàn những trách vụ quan trọng mà Thầy Chí Thánh sẽ trao phó trong suốt hai Khoá tới. Không những thế, những tuần Tĩnh Huấn sẽ giúp chúng ta kết hiệp chung một tinh thần phục vụ với sự phối hợp nhịp nhàng và đồng nhất trong mọi lãnh vực.

Cầu mong Thầy Chí Thánh luôn ngự trị trong lòng trí của mỗi người chúng ta qua những giờ cầu nguyện, châu Minh Thánh, dự Lễ, chịu các phép Bí Tích, và làm Planca cho các anh chị em tham dự viên trong hai Khoá tới. Xin Đức Mẹ Maria luôn kề cạnh bên ta để ủi an thương mến và giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn, trở ngại riêng để có thể vững bước theo Chúa Kitô phục vụ cho tha nhân, cho Giáo Hội. Và nhất là, xin Chúa cho chúng ta có niềm vui và hạnh phúc sâu xa khi thi hành thiên chức môn đệ của Người.

Thân chào trong tình thương và ân sủng của Thầy Chí Thánh Giêsu,

De Colores!

LM. PHAOLÔ PHAN QUANG CƯỜNG
LINH HƯỜNG PHONG TRÀO

"Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, là bánh thực, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh"

(Ca Tiếp Liên, Lễ MMTC, c.23)



Thư Trường Ngành VN-SJ

Quý anh chị cursillistas thân mến,

Lời đầu tiên, xin cùng với quý anh chị dâng lời tạ ơn lên Thầy Chí Thánh, đã yêu thương và đồng hành với phong trào trong việc chuẩn bị và tổ chức hai khóa học cuối tuần năm nay, nhờ ơn Thầy, mọi việc được tốt đẹp và chúng ta đang bước vào những ngày của tám (8) tuần tinh huấn, chuẩn bị cho ngày lên đường phục vụ trong yêu thương và hiệp nhất.

Thưa quý anh chị, Phong trào cursillo là công việc của Thiên Chúa. Do đó, “Ơn Chúa” là nguyên tắc và là nền tảng đầu tiên cho mọi công việc của khóa học được kết quả, mọi công việc và từng giây phút trong khóa 3 ngày phải được đánh dấu bằng sự hiệp nhất sâu xa với Thiên Chúa. Việc cầu nguyện luôn là những đòn bẩy để xin Thầy chúc lành cho những việc chúng ta làm, và làm theo ý Thầy. Xin quý anh chị tiếp tục cầu nguyện và thực hiện palanca cho hai khóa học, cầu nguyện cho các tham dự viên, cầu nguyện cho chúng ta làm tròn sứ mạng được giao phó, đặc biệt cho hai Ban Điều Hành chu toàn công việc Thầy Chí Thánh tin thác, và để nhận ra chỗ đứng và vai trò của mình trong cộng đồng Giáo Hội

“Tinh thần trợ tá” là một yếu tố khác cần thiết và quan trọng trong việc phục vụ trong khóa học, vì chúng ta sẽ là những trợ tá (chứng nhân) bằng lời nói và bằng việc làm. Anh chị em chúng ta sẽ trở nên là một cộng đồng Giáo Hội thu nhỏ, qua ngôn từ và qua gương sáng trong đời sống, chúng ta sẽ khơi động ý thức về sự thấm thiết của tinh thần cộng đồng và việc dẫn thân phục vụ, từ đó chúng ta thể hiện việc sống đích thực của người Kitô hữu trong giáo hội. Xin Thầy hướng dẫn để chúng ta luôn có một tinh thần làm việc chung, có một cái nhìn chung bằng cách hiệp nhất những ý kiến dị biệt, và tạo một tinh thần trách nhiệm chung trong việc thi hành kế hoạch chung.

Kính thưa quý Cha Linh Hướng, quý anh chị cursillistas, mỗi năm đến dịp trợ tá khóa học như thế này, là một dịp để cho con được củng cố lại hành trình Đức Tin của con, tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa, là Đấng luôn ở cùng ta, đồng hành với ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Trước khi bước vào những tuần tinh huấn, trước khi lên đường, Em xin tất cả anh chị em chúng ta hãy kiên trì và liên lữ cầu nguyện để xin ơn Chúa, giúp các tham dự viên nhận biết được tình yêu của Chúa, xin Chúa biến cải tâm hồn các tham dự viên, và cho chính chúng ta.

Xin cho anh chị em chúng ta tránh những cám dỗ yếu đuối, và xin Chúa hãy đưa chúng ta ra khỏi những bận tâm hẹp hòi của chính mình

Xin Chúa và Mẹ Maria ban thật nhiều ơn, phân hồn, lẫn xác, để chúng ta làm tròn sứ mạng của người trợ tá Chúa trao ban

Trân trọng và kính chào

JOSEPH HUỖNH QUỐC THU
NHỮNG NGÀY TĨNH HUẤN 2011



TĨNH TÂM TRỢ TÁ CHO KHÓA CURSILLO 40 VÀ 41

Tháng tám hàng năm Phong Trào Cursillo ngành tiếng Việt tại Giáo Phận San Jose, CA., đều tổ chức hai khóa Tĩnh Huấn Kitô-Học-Ngắn-Ngày (Cursillo de Cristiandad) vào hai cuối tuần liên tiếp, từ chiều thứ Năm đến chiều Chủ Nhật, một dành cho phái Nam, và một cho phái Nữ.

Cursillo là một kinh nghiệm sống và chia sẻ với người khác trong một cộng đồng Kitô yêu thương và quan tâm đến nhau, ý thức rằng kinh nghiệm này có thể mở rộng ra chung quanh ta, điều mà ta thường gọi là Phúc Âm Hóa Môi Trường. Cộng đồng này tiếp tục hỗ trợ và khích lệ Kitô hữu thường xuyên canh tân đời sống, kiên trì theo đuổi và thực hiện các lời khấn hứa khi chịu phép rửa.

Cursillo là một cơ hội để tín hữu trưởng thành trong đức tin và linh đạo, để tìm hiểu những giáo huấn của Chúa Giêsu một cách sâu sắc hơn, để sống đúng đời sống Kitô hữu, để nước Chúa ngày càng lan rộng, như lời Chúa phán: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin

Mừng cho mọi loài thọ tạo." (Mc. 16: 15)

Có ba hình thức tĩnh tâm chính:

Tĩnh tâm có linh mục "giảng phòng" do một người lãnh đạo hướng dẫn các buổi hội thảo

Tĩnh tâm chỉ đạo có những cuộc gặp gỡ cá nhân với các vị linh hướng

Tĩnh tâm riêng thầm lặng trong đó các tham dự viên tự thiết kế các sinh hoạt cho riêng mình nhằm đạt tới các mục đích thiêng liêng.

Để chuẩn bị cho hai khóa Tĩnh-Huấn-Ba-Ngày này, thì các bạn Cursillistas đã trải qua kinh nghiệm Cursillo rồi họp nhau lại tĩnh tâm cầu nguyện và suy gẫm (1) để hỗ trợ cho các bạn sắp dự khóa Cursillo và không kém quan trọng là (2) xét lại chính bản thân mình xem có sống đúng như lời đã hứa khi nhận Sự Vụ Lệnh ra đi Phúc Âm Hóa môi trường như Phong Trào đề ra hay không? Môi trường bắt đầu từ gia đình, họ hàng thân thuộc, rồi

lan dần đến hàng xóm láng giềng, và tới đồng nghiệp nơi công tư sở. Tất nhiên không thể đạt tới trạng thái chiêm niệm, suy gẫm trong vài phút đồng hồ. Muốn đạt tới trạng thái đó thì phải cố gắng liên tục như thánh Giuse đã làm thuở xưa.

Vì lý do đó mà Phong Trào Cursillo tổ chức một thời kỳ tĩnh tâm 8 chiều Chủ Nhật liên tiếp để giúp cho chúng ta đạt tới trạng thái chiêm niệm cần thiết cho việc trợ tá của mình sắp tới.

Trong các sách Phúc Âm Đức Mẹ nói rất ít, và không thấy Thánh Giuse nói một lời nào cả! Nhưng không phải vì thế mà kết luận rằng yên lặng là tốt nhất, bởi vì một lời nói bác ái đúng lúc cũng quý giá trước mặt Thiên Chúa hơn tất cả mọi sự yên lặng! Nhưng đúng ra thì những lời nói bác ái không thể lẫn át tĩnh lặng nội tâm, và đó là trường hợp của thánh Giuse và cả của chúng ta nữa trong giai đoạn tĩnh tâm 8 chiều Chủ Nhật này!

Các sách linh đạo định nghĩa Tĩnh Tâm là ngưng các sinh hoạt hàng ngày trong một thời gian để

hiệp thông với Chúa trong cầu nguyện và suy gẫm. Bí quyết của sách lược này nằm trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Thêxalônica, “16 Anh em hãy vui mừng luôn mãi 17 và cầu nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giê-su.” (1 Thêx. 5: 16-18)

Tất nhiên, thánh Phaolô không có ý nói chúng ta phải suốt ngày nhắm mắt quỳ gối, cúi đầu cầu nguyện, nhưng ngài muốn cho ta ý thức rằng Chúa ở bên ta mọi nơi mọi lúc. Mọi việc chúng ta làm (ý nghĩ, lời nói hay hành động) nhất nhất đều làm trước mặt Chúa... Nghĩa là chúng ta nên luôn nhớ đến Chúa, cũng như đứa bé luôn nhớ mẹ dù mẹ có nhà hoặc vắng nhà. Là môn đệ Chúa, chúng ta cũng muốn theo Người để “tiên trên đường nhân đức” như xưa các cụ vẫn nói.

Chúa Giêsu trước khi đem tin mừng Nước Trời đến cho thiên hạ đã trải qua 40 ngày ăn chay cầu nguyện trong hoang địa. Thuở xa xưa hoang địa, núi rừng và những nơi thanh vắng đều rất thuận tiện cho việc cầu nguyện và suy gẫm. Sau này người ta tìm thỉnh lặng trong các đan viện, tu viện để cầu nguyện. Nhưng cuộc sống phức tạp trong xã hội hiện đại khiến chúng ta phải tìm ra một phương thức tĩnh tâm mới: đó là họp nhau cầu nguyện và suy gẫm trong vài giờ mỗi tuần để hỗ trợ tinh thần cho các anh chị sắp dần thân đi tìm ý nghĩa cho đời mình theo phương pháp của Phong Trào Cursillo. Đó là câu “Các thánh thông công” trong kinh Tin Kính. Kitô

hữu đều là chi thể của một Nhiệm Thể, chi thể lành mạnh thì toàn thân lành mạnh. Trong thời gian “tĩnh tâm” này chúng ta chuẩn bị tinh thần để làm những việc khó khăn như trình bày một rollo, hoặc không mấy hấp dẫn như rửa chén bát, quét dọn nhà vệ sinh, lượm rác, dọn com... và nếu giữ im lặng được thì đó cũng là một lời cầu nguyện. Tuy là những việc hèn mọn nhưng thánh Têrêxa Hải Đồng Giêsu trong sách “Con Đường Bé Nhỏ” (The Little Way) có viết: “Cúi xuống lượm một cây kim vì lòng kính yêu Chúa cũng có thể cứu rỗi được một linh hồn!” Làm việc trong yên lặng là bài giảng không lời nhưng lại nói lên rất nhiều.

Ma quỷ thường lợi dụng thời gian thỉnh lặng để gọi lên trong trí ta những tư tưởng vẩn vơ nhằm kéo chúng ta xa rời mục đích muốn đạt. Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ cũng trong thời gian thỉnh lặng cầu nguyện. Điều này làm ta thắc mắc không hiểu ma quỷ có thể cám dỗ Chúa thế nào được. Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa, ma quỷ làm sao lừa gạt được Chúa. Nhưng các sách Tin Mừng đều khẳng định việc Chúa bị cám dỗ. Vậy ta thử xét kỹ thuật cám dỗ của Satan đối với Chúa như thế nào. Thánh Phaolô nói: “... Chúa đã hạ mình, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Phil. 2: 6-8) nên ma quỷ đến cám dỗ Ngài hầu phát hiện xem đích thực Ngài là ai, vì nó vẫn không biết chắc bản thể Chúa Giêsu. Mặt khác nó cũng muốn ngăn cản Chúa không cho thi hành sứ vụ Chúa Cha đã trao phó.

Vì ăn chay 40 ngày đêm, Chúa Giêsu cũng đói như bất cứ ai. Nhu cầu tất nhiên là ăn uống. Nếu thánh Phêrô có mặt tại đó và đem bánh cho Ngài thì Chúa sẽ ăn ngay. Nhưng thánh Phêrô không có đó, và ma quỷ thách Chúa hóa đá ra bánh mà ăn. Cùng một lúc nó cám dỗ Chúa trên hai mặt trận: 1) dùng quyền phép của Thượng Đế mà thu phục thiên hạ, và 2) thỏa mãn một nhu cầu vật chất hoàn toàn tự nhiên.

Dưới ánh nắng thiêu đốt nơi hoang địa hòn đá tròn trịa cháy xám giống hệt ổ bánh mì. Tìm cách thỏa mãn cơn đói không có gì là xấu. Nhưng hóa đá thành bánh là “không tự nhiên”, như vậy là Chúa Giêsu không hoàn toàn chấp nhận thân phận con người trần thế, và sứ vụ của Chúa Giêsu là cứu độ thế gian không đích thực! Nhưng làm sao Chúa có thể sa ngã vì một miếng bánh. Đó là ý nghĩa của cơn cám dỗ của Chúa. Nó đến từ bên ngoài.

Trái lại, tổ tiên chúng ta đã không vâng lời Chúa nên tội lỗi ẩn tàng trong lòng chúng ta ngay từ thuở ban đầu. Đó là tội tổ tông truyền, từ đời này sang đời khác mãi kiếp. Tội tổ tông này Kinh thánh gọi là tánh ham mê xác thịt. Mỗi Kitô hữu đều có một kẻ thù. Dù mắt không nhìn thấy, nhưng nó có thật, không phải do trí tưởng tượng mà ra, nó cũng không phải là một nhân vật thần thoại. Tên nó là Satan, là quỷ dữ, nó ... thông minh, có những đặc tính cụ thể mà mục đích trường cửu là chuyên môn “ăn trộm, giết hại và phá huỷ.” (Gioan 10: 10)

Thánh Phêrô nói: “8 Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi

cẩn xé.” (1 Phêrô 5: 8) Đó là sự khác biệt quan trọng giữa sự cám dỗ của Chúa và sự cám dỗ của ta. Cám dỗ của chúng ta phát xuất từ trong lòng. Chúa Giêsu dạy rằng “21 ... từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phi báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mk 7: 21-23)

Nhưng ta không nên kết luận rằng Chúa Giêsu không đau khổ vì con cám dỗ này. Dù từ ngoài mà đến, dù không liên hệ đến tánh ham mê xác thịt như chúng ta, nhưng con cám dỗ của Chúa vẫn có thực, và Chúa vẫn chịu đau khổ cho đến tận cùng trên Thánh Giá, bởi vì ngay cả lúc đó Ngài cũng phải chống trả những gợi ý của Satan từ bỏ con đường Ngài đã tự chọn.

Tất nhiên Chúa Giêsu có thể chọn cách khác để cứu chuộc chúng ta mà không qua ngã Thập Giá, nhưng nếu chấp nhận gợi ý của Satan là Chúa đã chọn ý riêng thay vì vâng theo Thánh Ý Chúa Cha.

Mục đích tinh tâm của chúng ta là thanh tẩy tâm hồn cho một việc sắp làm, hoặc để xin ân sủng. Tinh tâm thường kèm theo ăn chay, hãm mình. Nếu công việc chúng ta tại công tư sở không cho phép nhịn ăn, thì ít ra ta có thể “ăn chay” các món khác như bỏ một vài thói quen nhỏ như hút thuốc lá, xem TV, uống cà-phê trong ngày tĩnh tâm, đại khái những thứ chúng ta vẫn coi thường vì nó rất quen thuộc, nhưng nếu thiếu thì bỗng thấy khó chịu ngay. Nếu chế ngự được thì

sẽ thành của lễ hèn mọn dâng lên Chúa vì tình thương mến anh chị em, và kết quả sẽ tốt đẹp. Tuy chúng ta không thấy, không biết, nhưng ”Chúa là Đấng hiện diện nơi kín đáo... thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6: 18)

Tôi đề ý trong các bữa tiệc Âu Mỹ, chủ nhà thường tự tay rót rượu và uống trước các vị khách mời để chứng tỏ rượu không có chất độc. Chúa Giêsu bằng lòng uống cạn chén đắng để chứng tỏ cho ta biết là Chúa thương ta vô cùng. Điều này vượt quá tầm hiểu biết rất hữu hạn của chúng ta. Nhưng chúng ta đã biết, sau cái chết của Chúa Giêsu là sự phục sinh vinh quang: cũng như trong đày chén đắng có hạt ngọc quý. Thánh Phaolô nói với tín hữu Philippê như sau: 8 ... tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô⁹ và được kết hợp với Người. (Ch. 3, câu 8-9)

Chúa dạy rằng đau khổ không phải là một trừng phạt nhưng là một cảnh báo. Khoa học, kỹ thuật không thể thay thế Chúa được! Khi sử dụng khoa học, chúng ta hãy luôn nhớ đến khoa học gia siêu việt đã tạo ra mọi khoa học!

Trong lần đi giúp mở khóa Cursillo ngành nói tiếng Việt đầu tiên cho các bạn VN tại Canada cách đây khá lâu, một anh bạn kể cho chúng tôi câu chuyện lý thú về cái nhìn Thập Giá Chúa Kitô của một vị thượng tọa Phật giáo như sau: Thập giá Kitô có hai thanh gỗ, một dọc và một ngang. Trong bảng mẫu tự Anh ngữ, chữ “I” là thanh gỗ dọc. “i” (ai) nghĩa

là “Tôi”. Thanh gỗ ngang, tượng trưng cho sự gạch bỏ cái tôi. Thiết tưởng vị thượng tọa này không xa sự thật là bao, vì Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.

Vậy trong kỳ tĩnh tâm đặc biệt này, chúng ta sẵn lòng từ bỏ mức thang giá trị cũ để đổi lấy mức thang giá trị mới (metanoia). Thánh Phaolô nói với tín hữu Êphêsô: “10 anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. 11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. 12 Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những tên thống trị thế giới tối tăm này... (Eph. 6: 10 – 12)

“Toàn bộ binh giáp vũ khí” không phải là một nửa, cũng không phải là 80 – 90 %, mà là 100 %, nghĩa là dứt khoát từ bỏ, không dành bất cứ phần nào cho riêng mình. Đó là tận hiến, dứt khoát từ bỏ cái tôi như chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nói.

Sau tám chiều tĩnh tâm Chủ Nhật, công việc như vậy không phải là xong mà trái lại công việc mới bắt đầu! Đây là lúc chúng ta có thể bị cám dỗ trên hai mặt: (1) một là coi mình đủ sức lãnh đạo, (2) hai là coi mình hoàn toàn không có giá trị gì hết.

Bị cám dỗ để tin rằng (1) Cursillistas là người từng trải nên mình thừa sức lãnh đạo; và Phong trào Cursillo hơn hẳn các phong trào khác. Tư tưởng này có thể làm cho chúng ta quên rằng mình chỉ là khí cụ vô dụng trong tay Chúa. Càng ý thức sự vô dụng và càng sống sự vô dụng (mỏng dòn)

TIN ĐÁNG CHÚ Ý

Các giám mục Hoa Kỳ chấp thuận bản tuyên ngôn quan trọng đầu tiên về trợ tử bởi bác sĩ

BELLEVUE, Washington. (CNS) -- Phản ứng với vấn đề trợ tử bởi bác sĩ tại tiểu bang nơi các cử tri mới đây đã bỏ phiếu thuận, các giám mục Hoa Kỳ tuyên bố là việc trợ tử này là một "thảm kịch ghê gớm, một điều mà một xã hội biết cảm thương cần phải tranh đấu để ngăn cản."

Được chấp thuận ngày 16 tháng 6 trong phiên họp khoáng đại mùa xuân của các giám mục, bản tuyên ngôn mang tên "Sống mọi ngày có phẩm giá" là tài liệu đầu tiên về trợ tử được toàn thể hội đồng giám mục Hoa Kỳ thông qua.

Giới thiệu tài liệu này ngày 15 tháng 6, Hồng Y Daniel N. DiNardo of Galveston-Houston, chủ tịch uỷ ban các Hoạt Động Phò Sự Sống của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói, ngài hy vọng tài liệu này sẽ chống lại "những vận động ào ạt" mới đây của phong trào trợ tử.

Tài liệu này nói: "Với sự tài trợ gia tăng của các mạnh thường quân giàu có, nhóm bảo vệ việc trợ tử đã tái thiết các chiến dịch vận động toàn quốc qua ngả lập pháp, tư pháp và quảng cáo trong quần chúng, nhằm vào các tiểu bang họ cho là sẽ tiếp nhận điệp văn của họ. Nếu họ thành công, xã hội sẽ phải trải qua một cuộc biến đổi hoàn toàn."

Tài liệu đặc biệt chỉ trích Hiệp Hội Hemlock, "mà chính tên của hội nhắc cho mọi người thực tại độc ác của cái chết vì thuốc độc," là đã đổi tên thành "Thương Cảm và Lựa Chọn."

Tài liệu nói: "Nói cách gián dị là họ cần bóc đi lớp véc-ni bên trên để lột trần sự thật, vì điều họ đề ra không cổ vũ cho tự do lựa chọn cũng như lòng thương cảm."

Việc trợ tử bởi các bác sĩ đã được các cử tri bỏ phiếu thuận tại tiểu bang Washington vào tháng 11, 2008. Điều này cũng đã trở nên hợp pháp tại Oregon, nơi các cử tri bỏ phiếu thuận năm 1994, và Montana, nơi một tòa án tiểu bang phán quyết rằng điều này không đi ngược với chính sách công cộng.

Trong khi Hồng Y DiNardo đang trình bày tài liệu thì các đại diện của nhóm Thương Cảm và Lựa Chọn cũng tổ chức một buổi họp báo ngay cùng trong một khách sạn nơi các giám mục hội họp.

Barbara Coombs Lee, chủ tịch của tổ chức này, nói tài liệu của các giám mục nhắm vào việc dùng các tin điều của Công Giáo để ép buộc toàn thể quần chúng Hoa Kỳ.

Bà nói: "Trong khi chúng tôi tôn trọng việc dạy giáo lý cho những ai có đức tin Công Giáo, chúng tôi cảm thấy không thể chấp nhận việc dùng giáo huấn của một tôn giáo để ép buộc tất cả mọi người trong một thế giới đa dạng. Chúng tôi tin là việc chăm lo cho 'chung sự' cần theo các giá trị và niềm tin của bệnh nhân, và thủ tục y tế tốt đẹp, nhưng không thể giới hạn ý muốn của bệnh nhân bởi học thuyết Công Giáo."

Bùi Hữu Thư 6/18/2011

ấy của mình thì Chúa càng dễ sử dụng chúng ta theo Thánh Ý Ngài. Chúng ta nên nhớ đến thân phận của chúng ta trong tay Chúa. Thử tưởng tượng cục đất sét không để cho bàn tay người thợ gốm điều khiển thì có vật dụng nào ra hồn được!

(2) Tự coi mình không có giá trị gì hết. Đúng là mình không có giá trị gì hết, nhưng chúng ta là tất cả nếu có Chúa ở cùng. "31 Có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? (Rm 8: 31) Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. (T v 23 , c â u 4)
Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta cô độc, nhưng chúng ta phải nhớ sống liên kết với người khác trong Nhiệm Thể Chúa Kitô! Và nếu Chúa không làm phép lạ là vì chúng ta - những môn đệ của Chúa - không biết cách xin Chúa ban phép lạ cho chúng ta. "19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì." (Mt 10: 19)

Vậy điều chúng ta xin trong kỳ tĩnh tâm 8 chiều Chủ Nhật này là cho bản thân tiến trên đường nhân đức hầu phục vụ anh chị em trong bác ái, và trong chân lý để làm men, làm muối, thay đổi bộ mặt thế gian như mệnh lệnh Chúa truyền. Đó là sách lược đem Ngày Thứ Tư vào cuộc đời còn lại của Cursillistas vậy./.

**LOUIS LÊ XUÂN MAI,
KHÓA 147 NĂM 1995**

CHÂU SƠN, MỘT ĐIỂM HẸN!



Sau hai lần hoãn, chuyến bay trễ chiều Chúa Nhật của hãng Pacific hạ cánh xuống phi trường Nội Bài khi trời đã 8:30 tối. Vừa bước ra cửa phi trường thì bạn tôi cũng vừa tới. Chúng tôi ra trở vào thành phố Hà Nội. Tìm một quán ăn, vì đã hơn 9 giờ, chúng tôi ăn vội bữa ăn tối trước khi anh bạn đưa tôi vào toà Giám Mục Hà Nội. Xe vào cổng toà tổng, thì đã 10 giờ khuya. Khung cảnh tĩnh mịch, êm ả. Vẫn thầy Đàng, quản lý nhà khách toà tổng năm nào ra đón tiếp. Anh bạn tôi và một linh mục trẻ đi theo chia tay chúc tôi ngủ ngon. Tôi được trao chìa khóa một phòng ngủ trên lầu....

Hình như cũng căn phòng năm nào tôi nghỉ đêm tại đây trong một chuyến viếng thăm. Tâm trí tôi miên man nghĩ đến những điểm hẹn ngày trước. . . . Tháng 6, 1999, Tòa Thánh tấn

phong vị linh mục chánh văn phòng TGM Long Xuyên làm giám mục VN tiên khởi của giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng. Ngài đã vâng lời hành trang ra miền cực bắc để hồi sinh một giáo phận đã từ lâu bị quên lãng và hoang tàn cả về vật chất và sinh lực. Tôi đã rời theo bước chân ngài trên vùng núi đồi Cao Bắc Lạng. Và thế là 3 năm sau, Lạng Sơn đã là một điểm hẹn trong một chuyến về thăm quê của tôi. Hai đêm cũng căn phòng ngủ ấy, dù đã hơn 10 giờ khuya, tiếng nhạc và tiếng trống ồn ào từ bên ngôi biệt thự vốn trước kia là nơi cư ngụ của Khâm Sứ Tòa Thánh, khiến tôi không tài nào ngủ yên. Người bạn tôi bảo, họ cứ như vậy đấy, dù mình đã khiếu nại nhiều lần.... Năm 2003, đức Hồng Y Phaolô Giuse nghỉ hưu vì sức khỏe yếu kém, Tòa Thánh bài sai ngài làm Giám Quản TGP, Ngài lại vâng lời lãnh nhận

trọng trách. Đến tháng 2, 2005, toà thánh chính thức bổ nhiệm ngài là Tổng Giám Mục TGP Hà Nội. Thế là địa chỉ 40 Phố Nhà Chung lại trở thành một điểm hẹn. Đầu năm 2009, tôi gặp lại ngài. Trong chiếc áo khoác dạ màu đen, trông ngài vẫn khỏe mạnh và phúc hậu, dù thời gian và những biến động có làm ngài già hơn xưa. Công viên “Ông Kiệt”, như nhiều dân Hà Thành đặt tên, Ngài mỉm cười thanh thản bảo rằng, đó cũng là một bước lùi của họ....

Đêm nay, tôi lại thao thức nghĩ đến chuyến đi sáng sớm ngày mai tới một điểm hẹn mới. Tu viện Châu Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là nơi vị ẩn sĩ đang ngày đêm nguyện cầu cho giáo hội và quê hương Việt Nam. Hình ảnh ngài oai nghiêm, đĩnh đạc khi phát biểu tại Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội lại

hiện về trong tâm trí tôi. “Tự Do Tôn Giáo là quyền, chứ không phải ân huệ xin-cho”, ngài đã đồng ý tuyên bố như một chứng nhân của công lý và sự thực ngay tại một trung tâm quyền lực của nhà cầm quyền thủ đô. Và rồi, người ta đã vu khống, kết án và hăm dọa mạng sống của ngài. Ngài vẫn bình tâm sống trong niềm tin và phó thác trong tay Chúa. Cho đến một thời điểm, vì quyền lợi của giáo hội Việt Nam, ngài đã dứt khoát ra đi !

Buổi sáng sớm, sau thánh lễ 5:30 tại nhà nguyện Toà Tổng, tôi bước ra đường đi dạo một vòng chung quanh công viên “Ông Kiệt”. Có nhiều người đang tập tai-chi tại đây, và thêm vào là ba bốn cặp vợ chồng bên nhau cùng tản bộ trong công viên. Cảnh vật như đượm vẻ an nhàn, thư thái. Tôi vừa đi vừa hỏi tường lại những đêm không ngủ, từ bên kia nửa vòng trái đất, hỏi hộp chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào giờ G năm ấy. Hỏi tường lại một ngày bất ngờ xe ủi, xe xúc đất ào vào nơi đây thi công kỹ lục biến sân cỏ tòa khâm sứ thành công viên trước sự sững sờ của biết bao nhiêu người! Những người cộng sản đã tìm ra một chiêu tuyệt hảo. Ăn không được thì...ta biến nó thành công viên...Hắn là những tay đại gia nào đó, mất cả chì lẫn chài cũng phải đau đớn mà ngậm bồ hòn.

Vừa đi vừa miên man, tôi trở về tòa Tổng lúc nào không hay. Anh bạn gọi vào phòng ăn sáng cháo gà và hột vịt lộn (*sau này tôi nghe nói đó là kiểu ăn sáng của dân Hà Thành*). Sau đó, tôi về phòng dọn hành lý. Xuống lầu vào chào và cảm ơn thầy quản lý. Đúng 7 giờ, tôi khởi hành đi Châu

Sơn. Có lẽ buổi sáng sớm, xe cộ chưa nhiều lắm, nên chỉ 30 phút sau, chúng tôi đã đi ra đến đường cao tốc trực chỉ Ninh Bình. Đêm qua có mưa nhiều, nên trời sáng nay thật mát mẻ. Bác tài xế nói với tôi rằng, hôm nay bác ra đây được Chúa ban cho một ngày thật đẹp, vì mới vài ngày trước Hà Nội nóng nực kinh hồn. Xe chạy êm ả trên xa lộ. Cảnh vật bên đường tĩnh lặng với màu xanh của những ruộng đồng. Đó đây những công trình đang xây dựng dở dang, như phô trương tiềm năng đang phát triển tại miền bắc Việt Nam. Đến 9 giờ, tôi bắt đầu nhìn thấy từ xa những rặng núi đá ẩn hiện. Bác tài xế nói rằng chúng ta bắt đầu tới địa giới tỉnh Ninh Bình. Rất nhiều cư dân ở đây sống bằng nghề làm núi non bộ bằng đá, điêu khắc, tạc tượng bằng đá. Tôi thấy có những nhà dân chất nhiều những tảng đá mang hình thù rất lạ mắt và nghệ thuật. Có lẽ, nơi này có nhiều nghệ nhân, nhiều điêu khắc gia lắm. Tôi tự nhủ như thế...Nửa giờ sau, xe rẽ vào một con đường nhỏ. Cuối con đường, tôi chợt thấy một tấm bảng chỉ vào hướng phải – Tu Viện Châu Sơn. Đúng 10 giờ chúng tôi tới tu viện. Có hai thầy đón tôi tại khu nhà khách. Sau vài câu chào hỏi, tôi được đưa vào trong nhà nguyện, đi qua hành lang, tôi đã thấy ngài đứng chờ trước cửa phòng.

Tôi hết sức vui mừng thấy diện mạo của ngài hồng hào khỏe mạnh hơn nhiều so với thời gian ngài mới từ Âu Châu trở về chôn vùi tu này. Chúng tôi khoác vai nhau vào trong phòng làm việc của ngài. Anh em lâu ngày gặp lại, dĩ nhiên những ngôn ngữ đầu tiên là cuống quýt dạt dào hỏi thăm sức khỏe của nhau. Nhưng chưa kịp ngưng câu chuyện thì

tiếng chuông tu viện thánh thót vang lên... Ngài bảo tôi :”để mình mặc áo vì tới giờ nguyện kinh rồi”. Chúng tôi rảo bước qua một khu vực ngay phía trước phòng ngủ của ngài. Mảnh đất trước mặt đẹp như một công viên cây xanh. Nhiều loại cây và những hòn núi non bộ bằng đá vôi Ninh Bình, mang nhiều hình thù rất đẹp và nghệ thuật. Ngài nói với tôi, khu này ngài đang lên kế hoạch làm công viên Fatima, và ba trẻ trên đồi Cova da Iria xưa thì ở đây sẽ là ba em mặc trang phục Trung, Nam, Bắc của đất nước Việt Nam. ... Tôi vừa nghe ngài nói vừa thoáng nhận ra ánh mắt của ngài lúc này cương nghị hơn, khẳng định hơn – hình như bao suy tư, khắc khoai của những thời gian qua đã hằn trong trái tim của ngài!

Chúng tôi vào nhà nguyện. Các tu sĩ đã trang nghiêm hàng lối trong đó. Ngài đến chỗ của mình ở hàng ghế cuối phía trái. Phần tôi bước vào quỳ phía sau ngài nơi gian dành cho khách hành hương. Nhìn bên ngoài, ngôi nhà nguyện bằng gạch đỏ không tô áo, làm tăng vẻ cổ kính và như thể thi đua với thời gian, mặc cho sóng gió bể dâu. Phía bên trong nhà nguyện là cả một không gian cung kính, linh thiêng. Hai hành lang dài hai bên với những hàng cột bằng đá như đưa người tu sĩ vào chôn yên bình, chiêm niệm. Tiếng cầu kinh vang lên theo cung điệu bình ca thật êm ái và thánh thiện. Tôi thực sự cảm thấy mình bị cuốn hút vào một thế giới thần linh. Thanh thần thay ! Hạnh phúc thay ! Những tâm hồn đã trọn vẹn hiến dâng !

Sau giờ kinh trưa, ngài về phòng thay áo và chúng tôi trở ra



khu nhà khách để dùng cơm trưa. Hôm nay các thầy đãi chúng tôi một bữa ăn thật ngon. Thầy Hoàng phụ trách nói vui với chúng tôi rằng hôm nay đãi khách toàn là đặc sản của tu viện. Thực đơn gồm một món canh gà với rau dại Châu Sơn, một đĩa rau rừng xào và hai đĩa rau dại luộc. Thêm vào đó là một đĩa bò khô, một đĩa gà đi bộ và nổi bật nhất là món đặc sản dê núi Ninh Bình tuyệt chiêu. Bữa ăn ngon lạ lại được kích thích vị bằng một xí rượu thuốc do chính tu viện làm ra – ba xi để ngấm mật ong, sâm rừng và nhiều loại phấn hoa. Ngài nói với tôi rằng đây là loại rượu độc nhất vô nhị tại Việt Nam ! Rượu ngon thật ! Không hiểu tại vì vui được gặp lại ngài sau thời gian dài xa cách với bao biến cố đổi thay, hay tại vì rượu chỉ có . . . một xí. Tôi nghĩ có lẽ tại cả hai ! Chúng tôi nâng ly chúc mừng nhau. Ngài uống cảm chừng và khi liếc nhìn ly tôi với cạn, ngài lại cầm xí rượu châm vào! Cử chỉ ấy làm tôi hỏi tường lại dịp gặp ngài tại tòa TGM Hà Nội cách đây gần 6 năm. Trong dịp ấy tôi

được tháp tùng ngài về Sở Kiện dự lễ khai mạc đại hội thiếu nhi tổng giáo phận. Sau thánh lễ, đức tổng và các linh mục, quan khách tháp tùng được cha Quê là cha xứ khoản đãi bữa tiệc dê rừng 7 món thật độc đáo. Hấp dẫn nhất là món tiết canh dê đánh mỗi người một bát. Trong bữa ăn ấy tôi được xếp ngồi bên phải ngài. 7 món dê rừng được đưa cay với rượu Bordeaux khiến bữa ăn ngon miệng lạ thường. Ngài cũng uống cảm chừng và mấy lần quay sang rót ly rượu của ngài vào ly của tôi. Những cử chỉ nho nhỏ ấy thật dễ thương và cảm động. Thời gian ấy TGP Hà Nội chưa nổi cơn sóng gió. Nay nhìn lại ngài với nhiều vết nhăn trên trán, mái tóc đã điểm bạc và thưa đi với thời gian, như chứng nhân sống động của những biến cố, những mưu toan xảy ra trong TGP những năm tháng qua. Tuy nhiên, giờ đây tạ ơn Chúa đã ban cho ngài thanh thản hơn và xác tín hơn.

Sau bữa ăn, chúng tôi đi tản bộ vòng về phía sau tu viện, theo con đường mòn lên núi Đức Mẹ. Trước khi đến đây, đầu óc tôi

ngón ngang nhiều vấn nạn muốn hỏi ngài, nhưng trong không gian tĩnh mịch và thanh thản như thế này, tôi lại nghĩ chẳng nên làm bận tâm vị ẩn sĩ. Tôi chỉ một hai lần gọi ý xa xa. Hình như ngài biết rõ tâm tư tôi, nên dọc đường lên núi Đức Mẹ, ngài từ tốn chia sẻ với tôi những ưu tư về giáo hội và quê hương Việt Nam. Ngài đã đem lại cho tôi niềm xác tín và hi vọng vào tương lai của giáo hội quê nhà. Con người ngài vẫn thế - làm cái gì thấy đúng thì làm dứt khoát và khẳng định !

Đường lên núi Đức Mẹ gồm 300 bậc thang đá. Cao hơn lên núi Mẹ Tà Pao. Chúng tôi phải dừng chân nghỉ mệt hai lần. Ấy vậy mà nghe nói ngài vẫn lên đây cầu nguyện hàng ngày! Lên tới hang Đức Mẹ Lộ Đức, đặt chiếc máy ảnh trên một tảng đá, set 7 giây tự động, chúng tôi cùng đứng dưới chân Mẹ để ghi lại một tấm hình kỉ niệm. Từ trên hang Đức Mẹ, tôi khoan khoái nhìn xuống cảnh vật phía dưới. Tu Viện hiện ra thật đẹp, chung quanh là những mảng cỏ xanh rì, với cây rừng bao la, bao bọc toàn cảnh là những rặng núi đá ẩn hiện xa xa, với những khối đá mang nhiều hình thể lạ đẹp. Tôi có cảm giác phong cảnh từ nơi đây đẹp như những bức tranh sơn thủy...Ồ trên cao độ, nên không khí thật trong lành với gió mát nhẹ thổi...Tôi còn đang ngây ngất với cảm giác thanh thoát ấy thì nghe tiếng chuông từ tu viện vọng lên. Ngài bảo tôi, « tiếng chuông báo nguyện đầy, chúng mình cùng lần chuỗi nhé ». Thế là, chúng tôi quay lưng lại, nghiêm trang đứng dưới chân Mẹ và lần chuỗi Năm Sự Mừng. Lời kinh mân-côi chúng tôi thầm thì vang nhẹ

trong hang. Ôi, chưa bao giờ tôi có cảm giác xúc động khi lần chuỗi như giây phút này. « Kính mừng Maria đầy ơn phúc.. », « Thánh Maria, đức mẹ Chúa Trời ». Có lẽ tôi xúc động vì liên tưởng đến mỗi ngày, ngài ẩn sĩ lên đây, lần chuỗi với Mẹ để dâng lời kinh cầu cho quê hương và giáo hội Việt-Nam. Cũng có lẽ tôi xúc động vì



« chẳng bao giờ lại nghĩ có một giây phút nào mình cùng đứng bên cạnh một vị TGM ẩn sĩ trên nơi cao thẳm này để cùng lần chuỗi mân côi với Mẹ. »

Sau năm chục kinh, chúng tôi cùng nhau xuống núi. Khi bước xuống từng bậc thang và nhìn xuống phía dưới, tôi mới thấy núi thật là cao. Bước chân cũng phải cẩn thận hơn khi lên núi. Xuống dưới chân núi, chúng tôi cùng rảo bước về tu viện. Dọc đường có những em bé chăn bò, hoặc những em bé đang nô đùa chung quanh những căn nhà nhỏ đơn sơ dọc theo con đường mòn. Tôi thấy những em bé ở đây thật dễ thương. Hình như chúng vẫn thường gặp ngài đi trên con đường này, nên trông thấy ngài chúng lễ phép khoanh tay cúi đầu chào cha. Ngài cười bảo chúng rằng, « Hôm nay cha quên mang kẹo cho chúng con rồi. Hôm khác nhé » Ít phút sau, chúng tôi đã về tới khu vườn phía trước nhà nguyện. Ngài dẫn tôi đi thăm

vòng quanh một ao nuôi cá đang xây dựng dở dang. Cái ao khá rộng, hai bên được be bờ bằng đá và lát gạch làm một lối đi rộng khoảng một thước vòng quanh ao. Cá giống đã được thả xuống ao. Cá lớn lên, thu hoạch, tôi nghĩ tu viện không chỉ có cá đủ ăn mà còn có thể đem bán để có thêm chút lợi tức cho nhà dòng nữa !

Đã gần 3 giờ chiều rồi. Tôi với ngài vào nhà ăn nghỉ chân và uống nước. Bác tài xế nhìn tôi như ra hiệu về là vừa rồi. Ngài nhìn tôi bảo, còn sớm chán. Đùng lo. Sau đó, ngài lại rủ tôi về phòng ngài nói chuyện. Bước đi ngài chậm lại, hình như bước chân của những người sắp chia tay là thế ! Vào đến phòng, ngài nói với tôi, « Tưởng bác ở đây vài bữa chứ ? »...Tôi thưa, « Mình đã set up rồi, biết thế nào ? » Thực ra, trong lòng tôi lúc đó tự nhủ rằng , « Giá mình biết mà ở lại đây được một đêm thì tuyệt » Chúng tôi lan man hỏi thăm nhau về tình hình sinh sống và sức

khỏe của những bạn bè và ân nhân. Cho đến lúc nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều, ngài đưa tôi ra khu nhà khách nơi bác tài xế đang đợi.

Giờ phút chia tay, chúng tôi ôm chặt nhau từ giã. Tôi xúc động chẳng biết nói gì ngoài hai tiếng bật ra khỏi cửa miệng, « Take care ! ». Ngài không nói một lời, chỉ nhìn tôi và vòng tay xiết thật mạnh sau lưng. Tôi hiểu, cái vòng tay xiết quá mạnh ấy đã nói lên rất nhiều điều hơn ngôn ngữ của môi miệng ! Tôi không dám nhìn ngài, quay lưng đi, chui vội vào xe. Xe lăn bánh rời tu viện. Tôi chỉ vội ngoái lại nhìn nhanh ngài và vẫy nhẹ bàn tay.

Tạ ơn Chúa đã cho con thêm một điểm hẹn – Châu Sơn, một điểm hẹn để khẳng định, củng cố niềm tin và hi vọng!

JOSEPH ĐÀO TIẾN

GHI NHANH

“CHUYẾN THĂM CHÂU SƠN” 22-5-2011



Cha Linh Hướng

Chắc người Việt Nam chúng ta ai cũng biết con tầm nhả tơ. Đến thời kỳ nhả tơ, con tầm dùng miệng để nhả ra chất tơ và khi hết tơ thì con tầm đã kiệt sức và thu mình lại trong cái kén mà mình xây nên. Thật ra con tầm đã làm tròn trách nhiệm của mình với bản năng của nó. Nhưng ở đây, tôi muốn dùng hình ảnh con tầm và cái kén để diễn tả tâm trạng của tôi. Thật sự, tôi không nhận ra được tôi đang là con tầm nhả tơ kia, khi lần đầu tiên đi dự buổi tĩnh tâm giành cho các thành viên của văn phòng điều hành thuộc các sắc tộc khác nhau từ các địa phận thuộc miền XI. Sở dĩ tôi lấy hình ảnh con tầm ở đây là vì tôi ví mình như chú tầm kia, lo nhả tơ trong một môi trường khép kín mà không tiếp cận, không học hỏi với môi trường to lớn hơn, dần dần tôi sẽ bị kiệt sức và cứ nghĩ là mình đã làm được nhiều việc hữu ích cho phong trào Cursillo ngành Việt Nam. Giáo phận San Jose, trong khi nhiệm vụ của tôi là phải đi dự những buổi tĩnh tâm để có thể chia sẻ những nét hay của phong trào chúng ta với phong trào bạn, và đồng thời cũng học những nét hay của phong trào bạn về chia sẻ với phong trào địa phận, nơi tôi đang sinh hoạt.

Cùng với các anh trong văn phòng điều hành: anh Thu (trưởng ngành), anh Kính (phó ngành), anh Hoàng (Trưởng trưởng lãnh

đạo), anh Việt Hải, trưởng khối tiền, và anh Trung (đại diện phong trào hợp miền), đi tĩnh tâm dịp này, chúng tôi có dịp gắn bó với nhau hơn. Dịp này, tôi rất hạnh phúc và xin được chia sẻ với quý anh chị hai điều: Đó là sự hiệp nhất trong tinh thần Cusillo và hình ảnh cha linh hướng.

Như chúng ta đã biết, trong phong trào, chúng ta xưng hô với nhau là anh chị em. Khi thấy bảng da “ Sis Thùy Anh Nguyễn”, tôi không dám nhận vì có thể trùng tên với một sơ (sister) Việt Nam nào đó. Rồi quay sang anh Hoàng, tôi bảng tên của anh là: “Bro Hoàng Trần”. À thì ra có phải hai danh từ xưng hô duy nhất anh (brother) và chị (sister) là danh xưng chúng ta thấy duy nhất trong phong trào Cursillo để thể hiện được tinh thần anh chị em trong cùng một đại gia đình Cursillo không phân biệt màu da, tuổi tác, địa vị, của cải không? Đúng thế, đi đâu, tôi cũng nhìn thấy nét mặt thân thiện hòa trên những đôi môi mỉm cười mà các cursillitas tặng cho nhau; mặc dù chưa gặp nhau bao giờ, rất tự nhiên, mà tôi cảm thấy rất vui trong tâm hồn. Được ngủ chung với các chị người Phi Luật Tân, tôi lại càng thấy ấm cúng hơn khi thấy các chị cư xử rất tốt với tôi. Mặc dù về trễ, nhưng các chị không bắt đèn lên, chỉ dùng đèn pin và cố gắng không gây tiếng

động. Tôi nói các chị cứ bắt đèn lên và chúng tôi có dịp giới thiệu và tâm sự. Rồi còn dặn dò tôi là cứ mở cửa phòng của họ để vào phòng vệ sinh bất cứ lúc nào tôi cần. Đến lúc này, tôi không thấy sự cô đơn mà nhận ra được một điều là Chúa Thánh Thần đã, đang và sẽ hoạt động mạnh mẽ trong phong trào Cursillo để mỗi người Cursillista thấy được sự vui tươi và nhiệt thành trong đời sống ngày thứ tư của mình. Đó là chúng ta không hoạt động riêng lẻ, mà thành một khối trong cùng một mục tiêu duy nhất, phúc âm hóa môi trường.

Điều thứ hai tôi xin được chia sẻ ở đây là hình ảnh cha linh hướng. Lần đầu tiên tôi được nghe cha linh hướng quốc gia, cha Peter Jaramillo trình bày đề tài: “ Người lãnh đạo Cursillo, là người tôi tớ trong công việc phục vụ Chúa” (Cursillo leader- Servant in Lord Services). Tám năm sinh hoạt trong quân đội, chắc hẳn cha có rất nhiều kinh nghiệm trong lúc thi hành nhiệm vụ, nên bài giảng rất xúc tích kết hợp những từ ngữ rất đơn sơ, dễ hiểu nhưng mang sắc thái thật nghiêm chỉnh của cha đã đánh động rất nhiều người. Điều mà tôi học được ở cha một câu rất hay, đó là:” See what to do and do it well”, tạm dịch là: “ Hãy tìm kiếm những việc cần phải làm và làm cho thật tốt”. Rồi tôi được gặp cha trong

buổi sinh hoạt giành riêng cho cộng đồng người Việt. Hình ảnh của cha trong vai trò lãnh đạo thật là khiêm nhường, lắng nghe đã phản ánh được hành động đi đôi với lời nói của cha trong bài cha vừa giảng về những đức tính của người lãnh đạo Cursillo. Khi nghe các công đoàn trình bày về những băn khoăn của mình, không có cha linh hướng. Địa phận Fresno, San Diego đang cần cha linh hướng. Nếu không có cha linh hướng, phong trào có phát triển được không? Ai sẽ là người dẫn dắt phong trào đi đúng hướng trong thần khí Chúa? Lúc này, nhìn lại phong trào mình, hình ảnh các cha linh hướng mà tôi biết được, cha đương nhiệm linh hướng phong trào, cha Phaolô Phan Quang Cường vị linh hướng trẻ, mà tôi có dịp làm việc chung với Ngài, luôn gắn bó với phong trào và vạch ra những hướng đi thật cụ thể. Ngài luôn tôn trọng và sẵn sàng và luôn cởi mở với các vị linh mục khác. Ngài xác định rõ ràng là không đóng bất cứ cánh cửa nào để tạo điều kiện cho các cha có dịp đến với phong trào. Cha linh hướng Giuse Phạm Kim Hùng, luôn luôn có mặt trong hai khóa tĩnh tâm hàng năm, cha Kỷ, cha Sơn, cha Thích, cha Khuê và còn nhiều nữa. Không những thế, chúng ta còn có các cha cursillista đã đi dự khóa mà phong trào chúng ta tổ chức.

Tôi chỉ biết cảm ơn Thầy Chí Thánh đã ban cho phong trào chúng ta không những có một cha linh hướng mà còn nhiều cha nữa. Hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng ta mà nhiều khi chúng ta vô tình không nhận ra được sự hy sinh của các cha. Các cha trẻ rất bận rộn với mục vụ lo cho các đoàn thể trong giáo xứ, nên các cha về hưu có nhiều giờ hơn cho phong trào và tình nguyện giúp phong trào chúng ta vô điều kiện. Đó có phải chăng hồng ân của Chúa đổ trên phong trào chúng ta nhiều biết chừng nào. Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Thầy chí thánh.

MARIA GORETTI NGUYỄN THÙY ANH
THƯ KÝ PHONG TRÀO

Thánh Tâm Giêsu!

Cho con nước mắt ngừng rơi
Nếp vào Tim Chúa một đời tựa nương
Hành trang ấp ủ lên đường
Là lòng tín thác Tình Thương của Người
Chúa ơi tác tạo loài người
Trái Tim của Chúa có vui lệ sầu?
Tình yêu Chúa quá cao sâu
Dò sao núi cả thẳm đâu biển trời
Trái Tim Chúa khúc à ơi
Lời ru tha thiết giữa đời sầu đau
Cho con thắm mối tình đầu
Cũng là tình cuối Nhiệm Màu Thánh Tâm!

THÁNG 6, 2011
THIÊN HƯƠNG LOVE



Thánh Tâm Giêsu muốn gì nơi con?

Tháng Sáu là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cũng là tháng bắt đầu cho 8 Tuần Tĩnh Huân. Hình ảnh Thánh Tâm nhỏ máu vì gai nhọn tội lỗi đâm sâu cứ đập vào mắt mỗi lần tôi chiêm ngắm hình Thầy Chí Thánh. Tôi tự hỏi chắc Thầy phải đau đớn cực độ lắm vì gai nhọn này không phải đâm vào da thịt nhưng đâm vào ngay trái tim! Tôi muốn cảm nghiệm phần nào nỗi đau của Thầy nên lật ngược “computer chair mat” và quỳ thử trên những gai của miếng lót này. Tôi không thể chịu được cơn đau quá 5 giây đồng hồ! Chính cái đau này đã làm tôi thức tỉnh và xem xét lại mức độ cảm thông của mình

trước nỗi đau của Thầy cũng như của anh chị em mình. Có thể tôi cũng xúc động đây trước Thánh Tâm rướm máu hoặc trước những đau khổ của tha nhân, nhưng những cảm xúc này chỉ giới hạn ở mức độ nào đó chứ không thấu tim như chính tôi là người trong cuộc, như đang trải qua nỗi đau của người con mất mẹ, chồng mất vợ, cha mất con v.v. 5 giây đồng hồ cơn đau của tôi so với nỗi đau gấp trăm ngàn lần và triền miên của Thầy Chí Thánh đã làm tôi nhận thức rõ nét hơn Tình Yêu cao vời khôn sánh mà Thầy dành cho chúng ta ngay khi ta còn là tội nhân. Hình ảnh Thánh Tâm thật đẹp vì trong đó gói trọn tâm tình yêu thương của Thầy: dù có bị bao gai nhọn tội lỗi chúng ta đâm sâu, Thánh Tâm Thầy vẫn luôn rực cháy ngọn lửa Mến đến độ sẵn sàng chết thay cho chúng ta trên thập tự để chúng ta được giao hoà với Chúa Cha và hưởng hạnh phúc thiên đàng. Tất cả chúng ta đều là anh chị em ruột thịt với nhau vì được chuộc bởi giá Máu của Thầy. Làm sao chúng ta có thể giận ghét nhau được khi sống trong Tình Yêu của Thầy? Thánh Maximus Hiên Tu nhận xét rất hay: “Bất cứ ai còn một chút giận ghét tha nhân trong lòng, dù sự xúc phạm kia là gì đi nữa, thì họ vẫn còn là một con người hoàn toàn xa lạ với Tình Yêu Thiên Chúa.”

Tôi cảm thấy mình phải cấp bách bằng mọi cách làm cho Thánh Tâm Thầy không còn bị chảy máu nữa. Có ai ngồi yên nhìn bố mẹ mình đang bị thương chảy máu cho đến chết không? hay phải gọi 911 tức thì và làm mọi cách cầm máu lại? Trọng trách Tông Đồ phải được đặt lên hàng đầu. Tôi nhớ lại lời của Lm.

Frank Salmani trong cuốn “Những người môn đệ Chúa Sai Đi -Whom Shall I send”:

Chúng ta kiếm cơ để khỏi phải cam kết trọn vẹn với Chúa trong khi trong thực tế đáng lẽ chúng ta phải đặt Chúa lên ưu tiên hàng đầu... Bất cứ điều gì chúng ta dâng cho Chúa, dù là ở giáo xứ, dù là trong một phong trào nào đó hay ở trong PT Cursillo phải luôn là một trăm phần trăm! Chúa không nói: “ Các ngươi là dân Ta, Ta là Chúa các ngươi hầu hết thời gian, một khoảng thời gian nào đó, năm mươi phần trăm thời gian.” Chúa là Thiên Chúa chúng ta trong mọi lúc! Chúng ta là dân Chúa trong mọi lúc. Thiên Chúa không bao giờ cho chúng ta ít hơn một trăm phần trăm. Vậy thì tại sao chúng ta lại so đo khi đáp lại Chúa?

Lạy Thầy Chí Thánh, xin cho chúng con biết bắt đầu 8 Tuần Tĩnh Huân quy hướng về Thánh Tâm Thầy: làm điều Thầy muốn, sống điều Thầy muốn và muốn điều Thầy muốn. Xin cho chúng con biết nhờ đi những gai nhọn hận thù, chia rẽ, ghen tương, nóng giận, kiêu căng đang đâm sâu Thánh Tâm Thầy bằng những Palanca sống đên tỵ, khiêm nhường, yêu thương và tha thứ cho nhau; xin cho chúng con được luôn ở trong Thánh Tâm Thầy và biết kết hiệp với Thầy trong mọi lúc để qua đó là chứng nhân hân hoan rao truyền Tình Yêu của Thầy cho các anh chị em tham dự viên Khóa 40 & 41, không chỉ trên Camp St. Francis mà còn trong suốt đời sống ngày Thứ Tư của chúng con nữa. Amen.

THÁNG 6, 2011
GIUSE TRẦN THÁI HOÀNG

Phong Trào Cursillo Ngành Việt-Nam, San Jose Khai mạc 8 Tuần Tĩnh Huấn



Tuần thứ nhất của 8 Tuần Tĩnh Huấn năm 2011 đã được long trọng và nghiêm trang khai mạc vào chiều Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2011, ngày lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa.

Đúng 7 giờ tối, thánh lễ khai mạc do cha linh hướng Giuse Phạm Kim Hùng chủ tế cùng với cha linh hướng Phaolô Phan Quang Cường đồng tế.

Sau bài chia sẻ sâu sắc và cảm động của cha linh hướng Giuse là nghi thức sai đi dành cho quý anh chị trong Ban Điều Hành hai khóa ba ngày 40&41 và quý anh chị Rollistas. Trưởng Trường Huấn Luyện đã xướng danh quý anh chị trong BDH, cùng với các Rollistas hai khóa học. Cha linh hướng Phong Trào chủ tọa nghi thức sai đi. Quý cha cùng toàn thể quý anh chị đã cùng đặt tay cầu nguyện xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho toàn thể quý anh chị trong hai BDH và quý anh chị Rollistas của hai khóa học.

Sau nghi thức sai đi, thánh lễ tiếp tục trong bầu không khí trang nghiêm cảm động. Kết thúc thánh lễ là 15 phút giải lao trước khi bước vào giờ sinh hoạt với anh trưởng BDH khóa nam 40 chia sẻ chủ đề “Tinh Thần Cầu Nguyện”.

Tiếp theo phần chia sẻ chủ đề, các khối khởi sự sinh hoạt trong tinh thần hăng say phấn khởi. Theo ghi nhận của khối Truyền Thông, dù mới là buổi sinh hoạt đầu tiên, các khối đã nhanh chóng xây dựng căn bản cho khối của mình. Quý anh chị cursillistas đã tham dự sinh hoạt với nhiệt tình và tinh thần đoàn kết yêu thương.







Kính thưa quý cha Linh Hương,

Kính thưa quý anh chị,

Suy tư về chủ đề “Tinh Thần Cầu Nguyện”, tôi không khỏi lo âu. Quả thực, Chủ đề là một gấn bó thiết yếu trong đời sống hằng ngày của một người Kitô Hữu chân chính. Đặc biệt đối với chúng ta, những cursilista đã một lần cam kết với Thầy Chí Thánh để ra đi làm chứng nhân tin mừng trong cuộc sống Ngày Thứ Tư. Vì thế, trong giới hạn của sự hiểu biết và thời gian nơi đây, tôi chỉ xin được mạo muội chia sẻ vài ý tưởng đơn giản về cầu nguyện theo sự cảm nhận của mình. Ước mong sẽ được đón nhận ý kiến bổ túc của quý cha và quý anh chị nhằm giúp chúng ta ý thức hơn về tinh thần cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay.

Quý anh chị thân mến,

CẦU NGUYỆN LÀ GÌ?

Khi tham khảo về cầu nguyện tôi thấy nhiều ý tưởng phong phú. Xin chia sẻ vài ý tưởng có thể nói là cô đọng, sâu sắc như sau:

Theo một website mang tên “The Voice for Love” – tạm dịch “Tiếng Nói Tình Yêu” thì:

Cầu nguyện là một khí cụ tuyệt hảo nhất để con người có thể đối thoại với Thiên Chúa.

Cầu nguyện nghĩa là bạn đang thưa chuyện với chính Đấng tạo dựng nên bạn, Đấng không bao giờ quên bạn!

Khi cầu nguyện, bạn tái thiết lập mối liên hệ với TC từ nội tại Con Tim và Tâm Trí và đem lại cho chính bạn một cảm nghiệm thâm sâu hơn với Thiên Chúa.

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công giáo cho biết, cầu nguyện là " một sự liên lạc sống động giữa cá nhân mỗi người với Thiên Chúa hằng sống... mối tương quan sống động của con cái Thiên Chúa với Cha trên trời" (số 2558, 2565).

Trong tác phẩm “Lord, teach us to pray” – “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện” của Lm. Peter John Cameron, dòng Đa-Minh do Dom. Nguyễn Việt Hữu chuyển ngữ. Ta thấy có những ý tưởng thật sâu sắc về cầu nguyện thế này:

Cầu nguyện nghĩa là đứng trước mặt Chúa và nâng lòng trí ta lên cùng Ngài với tất cả lòng tôn kính và thờ lạy.

Cầu nguyện là con đường tươi đẹp dẫn ta vào nguồn mạch vô tận của Thiên Chúa là Đấng hằng sống thật và vô cùng tốt lành.

Cầu nguyện là tất cả lòng dâng hiến nhiệt thành của ta trong Chúa Thánh Thần để dâng lên Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô.

Qua những ý tưởng trên, thiết tưởng chúng ta có thể tóm lược rằng : ” *Cầu nguyện là gặp gỡ thân mật với Chúa. Cuộc gặp gỡ ấy rất riêng tư và tâm tình, như một người con tâm sự cùng cha mình để hỏi thăm cha, để an ủi cha và nhất là để tìm sự nâng đỡ của cha. Cuộc gặp gỡ ấy cũng rất riêng tư và âu yếm như cuộc gặp gỡ của đôi bạn tâm giao, để có thể tâm sự với người bạn ấy những chuyện thầm kín nhất, lắt léo nhất để tìm sự trợ giúp, ủi an, nâng đỡ. Và nhất là cuộc gặp gỡ riêng tư ấy là cuộc gặp gỡ giữa trò và thầy. Gặp Thầy để tìm sự ủi an khi sầu buồn. Gặp Thầy để tìm được nâng đỡ, thêm sức khi mình yếu đuối. Gặp Thầy để được dẫn dắt khi mình tài hèn sức mọn....*”

Ngôn ngữ VN quả là phong phú và ý nhị, để cũng có thể cho ta một diễn giải đơn sơ, mộc mạc về “Cầu Nguyện”. Trong một dịp đi kinh lý mục vụ tại các họ đạo vùng sâu vùng xa, để huấn đức cho các giáo dân, mà đa phần là dân nam bộ vùng sông nước cửu long, bình dân học vụ, đơn sơ, chân chất, đức giám mục GP Long Xuyên đã có lần giải thích hai chữ “Cầu Nguyện” như sau: “Cầu” là cái cầu. “Nguyện” là những lời kinh. Cầu Nguyện là một cây cầu làm bằng những lời kinh, để dẫn ta đến với Chúa. Hình ảnh cái cầu bắc ngang rạch ngang kênh rất quen thuộc với người dân quê vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cầu thấy ở khắp mọi nơi. Có cầu tre, cầu gỗ không có tay vịn thì gọi là cầu khi, ở nơi khá hơn thì có cầu rộng hơn bằng gỗ, bằng bê tông, rồi ở sông lớn thì có cầu sắt... Chúa là Chúa, là đáng toàn năng toàn trí. Ta là con người yếu đuối nhỏ bé. Giữa Chúa và ta là một khoảng cách. Khoảng cách ấy nhiều khi ta không với tới được vì ta là một tội nhân. Chính nhờ cái cầu kết bằng những lời kinh ấy ta được nối kết lại gần với Thiên Chúa. Nghe đức cha giải thích như thế thì giáo dân hiểu ngay, rất dễ nhớ, và họ rất vui thích. Họ bắt đầu nhắc nhở nhau siêng năng cầu nguyện hơn xưa. Vì mỗi khi nguyện kinh hay viếng Chúa họ sung sướng biết rằng mình đang bắc một cây cầu, không phải bằng vật liệu thế gian, nhưng là cây cầu làm bằng những lời nguyện để đưa họ đến gần Chúa! Như thế dù diễn tả hai chữ “cầu nguyện” rất tượng hình, mộc mạc và giản đơn nhưng cũng rất tượng ý và tượng tình như ý nghĩa sâu xa của việc cầu nguyện mà chúng ta vừa chia sẻ ở trên.

NHƯNG CHÚNG TA PHẢI CẦU NGUYỆN THẾ NÀO?

Trước hết, theo tin mừng Luca XI (1-4) khi các môn đệ xin Chúa dạy các ông cầu nguyện. Người bảo các ông rằng : “Khi cầu nguyện anh em hãy nói:

*“Lạy cha chúng con ở trên trời,
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng
Nước cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
Và tha nợ chúng con,
Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”*

Qua kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng ta rằng:

Mọi người đều là anh em với nhau vì Chúng ta có chung một Cha trên trời. Vì thế, khi cầu nguyện lời đầu tiên chúng ta có bổn phận phải dâng lời cảm tạ, ngợi khen Chúa là Cha chúng ta. Và nguyện xin cho Danh Cha được mọi người trên thế gian nhận biết, xin cho Nước Thiên Chúa được hiển trị nơi nơi và cho mọi Thiên Ý của Cha được tuân theo.

Chúa là người Cha thương yêu và thấu suốt mọi nhu cầu cần thiết của chúng ta. Chúa muốn dạy chúng ta đừng quá lo toan, tham lam thu góp, tích lũy vật chất thế gian. Hãy xin những nhu cầu vừa đủ không phải cho riêng

ta, gia đình ta, mà cho tất cả mọi người chung quanh. Hãy sống phó thác nơi Chúa, vì “ *Trước hết, hãy tìm Nước Thiên Chúa và đức công chính. Còn mọi sự khác Người sẽ thêm cho.* (Mt 6, 33)

“**Xin tha nợ chúng con**” - Chúng ta là những con người yếu đuối. Nhiều lần chúng ta đã bằng cách này hay cách khác xúc phạm đến Chúa. Nhưng Chúa là người cha rất mực nhân từ, sẵn sàng tha thứ hết mọi lỗi lầm của ta. Nhưng về thứ hai của lời nguyện “Như chúng con cũng ta, kẻ có nợ chúng con” là điều mà Chúa muốn chúng ta phải thực hiện với tha nhân chung quanh ta. Vì đó là điều đẹp lòng Chúa hơn hết. Hãy bắt chước Chúa sống quảng đại, bác ái và nhất là biết tha thứ cho những ai vô tình hay cố ý làm cho mình buồn giận. Không để lòng oán ghét, tị hiềm và hờ thê còn phải chân tình cầu nguyện cho họ nữa. “*Khi các người lên dâng của lễ cho Chúa, mà sự nhớ có người anh em đang bất bình với mình; hãy để của lễ lại đó, quay về làm hòa với người an hem đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.*” (Mt 5,23-24)

Cuối cùng, **Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.** Chúa biết chúng ta rất yếu đuối, rất dễ bị lôi cuốn theo những đam mê, những thói hư tật xấu vì hậu quả của tội nguyên tổ, nên người dạy chúng ta phải siêng năng cầu nguyện, xin Chúa ban sức mạnh, dẫn dắt chúng ta vượt thoát khỏi những chước cám dỗ trong cuộc sống hằng ngày. Không có Chúa chúng ta không làm được gì cả. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn.

Thưa quý anh chị,

Vậy, chúng ta phải cầu nguyện với tâm tình nào? Với thái độ nào?

1. Tâm tình cầu nguyện đầu tiên phải là tâm tình **cảm tạ và ngợi khen**. Chúng ta ý thức rằng Chúa là người Cha rất mực yêu thương chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành từ khi chúng ta sinh ra trên cõi đời này. Vì thế, bổn phận đầu tiên của ta khi cầu nguyện là phải biết cảm tạ Cha và chực tụng tình thương vô bờ bến của Cha. Nhiều khi chúng ta chỉ lo Xin mà quên mất bổn phận cảm ơn Cha.

2. Tin mừng Luca 18, 9-14 tường thuật cho chúng ta câu chuyện người biệt phái và người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện – người Biệt Phái cho mình là người thông hiểu kinh sách và giáo luật. Bước thẳng lên gần cung thánh kể với Chúa biết bao việc công đức mình đã làm cho cộng đoàn, cho giáo hội; còn người thu thuế, vì nhận biết mình là người tội lỗi, hèn kém, cúi đầu đứng cuối đền thờ thưa với Chúa rằng : Lạy Chúa, xin thương xót tôi vì tôi là kẻ tội lỗi. Và Chúa nói, trong hai người ấy, người thu thuế là người được Chúa nhận lời còn người Biệt Phái thì không. Như vậy **tâm tình và thái độ chúng ta phải có khi cầu nguyện là tâm tình và thái độ của người thu thuế - Đó là thái độ khiêm nhường, nhân biết mình là kẻ yếu đuối, tội lỗi và khẩn nài xin Chúa thứ tha.** Có thể nói, *Xin Chúa thương xót chúng con*, là một lời nguyện đánh động trái tim Chúa hơn hết.

Thứ đến, **chúng ta phải đến với Chúa trong tâm tình phó thác.** Phó thác nghĩa là tuyệt đối tin tưởng vào thánh ý Chúa. Tin tưởng Chúa là người Cha vô cùng yêu thương ta, biết mọi sự nơi ta. Trong tâm tình đó chúng ta mở rộng tâm hồn để tìm biết Thánh Ý Chúa. Ngay cả khi Chúa gửi đến cho ta những sự đau khổ trái với ý ta. Luôn phó thác vì chúng ta xác tín rằng, Chúa biết những gì tốt nhất cho đời ta.

Thái độ thứ ba, mà tôi nghĩ rằng đây là thái độ cần thiết nhất khi cầu nguyện. Đó là khi đến với Chúa ta cần **mở rộng tâm hồn, bỏ sang một bên mọi ưu tư bận rộn để chỉ biết Chúa mà thôi.** Chính Chúa đã nhắc ta điều này “ *khi cầu nguyện, anh em hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh*” (Mt6,6) Đóng cửa lại cũng có nghĩa rằng bỏ lại đằng sau mọi sự khác, chỉ để tâm trí riêng cho Chúa mà thôi. Trong thánh kinh chúng ta cũng thấy nhiều lần, Chúa đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện là vậy. Tôi tin chắc quý anh chị cũng nhiều lần cảm nghiệm rằng, những giây phút tĩnh lặng khi cầu nguyện chính là lúc chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Chúa gần gũi và sinh động nhất.

Tại Sao Chúng Ta Phải Cầu Nguyện?

1. Cầu nguyện vì tinh thần mau mắn nhưng xác thịt nặng nề. Cầu nguyện để biết tỉnh thức. Vì khi cầu nguyện ta tách ra khỏi sự ràng buộc của thế giới vật chất để vươn tới thế giới tâm linh. Nhất là cầu nguyện để xin ơn Chúa giúp. Con người phạm trần xác thịt nặng nề luôn bị trần gian lôi kéo. Chỉ với ơn Chúa giúp ta mới thoát ra khỏi vòng giam hãm của vật chất để vươn tâm hồn lên thế giới thiêng liêng.

2. Cầu nguyện cho ta biết thực chất về giới hạn và sự yếu đuối của mình. Vì như thánh Têrêsa thành Lisieux, một "Bông Hoa Bé Nhỏ" chứng nhận: *"Cầu nguyện, đó là sự hy sinh để cho ta đầy sức mạnh; đó là những vũ khí mà qui không thể thắng được mà Chúa Giêsu ban cho tôi."*

Quý anh chị thân mến,

Trên đây là một vài chia sẻ thô thiển của tôi về tinh thần cầu nguyện. Chắc chắn chưa thể sâu sắc và đầy đủ. Dù sao, cũng hi vọng mang đến cho chúng ta những phút suy tư về việc cầu nguyện như hơi thở trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta là những cursillista của Thầy Chí Thánh.

Phong trào đặt chủ đề này chia sẻ ngay trong ngày đầu tiên của 8 tuần tĩnh huấn là muốn nhắc chúng ta tầm quan trọng trên hết là việc cầu nguyện liên li, kết hợp mật thiết với Thầy Chí Thánh khi chúng ta chuẩn bị hành trang người Trợ Tá phục vụ anh chị em trong khóa 3 ngày sắp tới.

Chính sống trong tinh thần cầu nguyện, chúng ta sẽ được Chúa chỉ bảo tâm tình người trợ tá phải mang theo để phục vụ anh chị em mình theo đúng thánh ý Chúa, đó là: **tâm tình bác ái, khiêm hạ và phó thác**. Chúng ta đều biết trách nhiệm của trợ tá khóa học sẽ rất nặng nề. Khi được giao phó, chúng ta không khỏi lo âu. Khả năng chúng ta giới hạn. Liệu chúng ta có chu toàn bổn phận một cách chu đáo không? Hay lại sai chỗ này, Thiếu chỗ kia? Dĩ nhiên, khi nhận trách nhiệm, chúng ta có bổn phận phải làm hết sức mình với con tim và trí óc. Nhưng trên hết, chúng ta hãy sống phó thác và luôn luôn kết hiệp mật thiết với Thầy Chí Thánh. Chúng ta hãy thưa với Chúa như mẹ Têrêsa thành Calcuta nói với Chúa rằng *"Con chỉ muốn làm một cây viết chì nhỏ bé trong tay Chúa mà thôi. Xin Chúa hãy vẽ những gì như ý Chúa muốn"*.

Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã từng sống tinh thần trợ tá đều cảm nhận sống động rằng **"Chính lúc chúng ta nhận ra mình tài hèn sức mọn nhất, là lúc Thầy Chí Thánh làm cho chúng ta nên mạnh mẽ, nên nhiệt thành nhất"**. Vì điều Thầy muốn nơi chúng ta là: **khiêm nhường, tin tưởng và phó thác**.

Vậy, trong 8 tuần tĩnh huấn này, chúng ta hãy đặc biệt:

1. Chuyên cần cầu nguyện và làm những việc hi sinh dù nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày, như những palanca dang lên Thầy Chí Thánh để xin Ngài ban cho chúng ta biết sống chúng nhân với tinh thần bác ái, khiêm nhu và phục vụ.
2. Xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho quý cha linh hương, quý anh chị trong BDH 2 khóa học, quý anh chị Rollistas và tất cả quý anh chị trợ tá. Dù trách nhiệm rất nặng nề, xin cho mỗi người chúng ta, đang khi cần cố gắng hết cả tâm trí để phục vụ, luôn luôn biết ý thức khả năng rất giới hạn của mình, để biết sống trong tinh thần phó thác tuyệt đối nơi Thầy Chí Thánh. Xin Thầy dẫn dắt chúng ta, trong khi cùng nhau làm việc, biết tương thân tương kính và hết lòng quảng đại thông cảm với nhau.

Xin Chúa ban Thần Khí xuống trên các tham dự viên để họ cảm nhận được tình yêu thương mà Chúa ban cho họ. Xin cho họ cảm nhận được lời mời gọi của Thầy Chí Thánh và sẵn sàng mở lòng ra đáp trả, hăng hái ra đi làm chứng nhân Tin Mừng của Chúa.

Chỉ hơn 8 tuần nữa, hai khóa 3 ngày 40&41 sẽ bắt đầu. Quý anh chị đã vâng lời đáp trả tiếng gọi của Thầy Chí Thánh qua sự phân công của PT, xin mỗi người chúng ta hãy cống hiến hết sức mình bằng con tim và ý chí để chuẩn bị tốt nhất công tác được giao. Nhưng trên hết là chúng ta hãy *sống tinh thần cầu nguyện liên li*. Biết phó thác trong tin yêu và tuyệt đối tin tưởng nơi Thầy Chí Thánh. Một lần nữa xin nhắc lại với quý anh chị: **"Chính lúc chúng ta nhận biết mình tài hèn, sức mọn, là chính lúc trong Thầy, chúng ta trở nên mạnh mẽ và nhiệt thành nhất"**

Lời cuối cùng, xin Thầy Chí Thánh ban mọi ơn lành hồn xác cho quý cha, quý.. và toàn thể quý anh chị.

Xin kính chào và chân thành cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe!



The Cursillo® Movement

National Cursillo® Center • P.O. Box 799 • Jarrell, TX 76537 • 512-746-2020 • Fax 512-746-2030 • www.natl-cursillo.org

Thư Tin Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc Tháng 6/2011

Các Bạn Cursillistas thân mến:

Trong khi chúng ta đồng hành với nhau tiến về thành Thánh Giê-ru-sa-lem mới, một cách hăng say hoặc miễn cưỡng, chúng ta thấy quá dễ dàng khi đối xử với những người Pha-ri-siêu trong thời đại chúng ta là hiện thân của mọi sự xấu xa nhứt trong nhân loại. Thật ra những người Pha-ri-siêu có thể là những kẻ tốt nhứt trong thời đại của họ: là những người công chính nhứt, nhiệt thành nhứt đối với thánh ý Thiên Chúa, thiết tha nhứt trong việc bày tỏ lòng trung thành với Chúa khi tuân giữ mọi lời Chúa dạy, và kiên quyết không bao giờ thỏa hiệp với thế giới chung quanh họ. Tuy nhiên, như Thánh Quan Thầy Phaolô của chúng ta đã nhận ra khi hồi tưởng lại, những người Pha-ri-siêu bị vướng vào một sai lầm rất lớn. Cụ thể là cái khó khăn về sự công chính nổi bật của người Pha-ri-siêu là quá dễ dàng được xem một cách chính xác là *sự công chính* của họ. Đó là một sự công chính có thể đo lường được, cho nên vào một lúc nào đó bạn có thể nói rằng bạn đã đạt được nhân đức ấy. Điều này có nghĩa là quá dễ dàng sự công chính của họ có thể thoát ra khỏi cảm xúc ban đầu như hết lòng phụng thờ Thiên Chúa và trở nên tự mãn, điều mà tự nó đã là quan trọng.

Những người Pharisaiu có lẽ đã được chuẩn bị thật kỹ lưỡng để nhìn nhận việc họ lệ thuộc vào ơn sủng của Chúa. Hiện có một số bài viết của các giáo sỹ Do Thái bày tỏ sự lệ thuộc ấy bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhứt. Dĩ nhiên luôn luôn có rủi ro là loài người sẽ quên sự kiện họ lệ thuộc vào Thiên Chúa, nhưng có sự phê bình chính yếu hơn rất nhiều là quan niệm về công chính của phái Pharisaiu mạnh đến độ nó cho phép người ta tự nghĩ mình là người công chính; tự chiêm ngưỡng trong sự công chính của mình, xem đó là một thứ họ có thể lấy làm của riêng cho mình; có hay không họ cũng có thể nghĩ rằng họ đã đạt được sự công chính do khả năng của họ.

Hình thức căn bản của tính tự mãn hiện hữu khi một người hài lòng với chính mình; có nghĩa là khi chúng ta tự mãn bởi vì chúng ta tự cho mình có công, đáng được về vang.

Tuy nhiên, nhờ Ôn Chúa chúng ta có được phương pháp Kiềng Ba Chân Nội Tâm: Sùng Đạo (Tâm), Học Đạo (Trí), và Hành Đạo (Ý Chí/Thái Độ) do Đoàn Sùng Hình Thành PT Cursillo nảy sinh. Đây là một phương pháp được chia sẻ trong Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya, chúng ta được soi sáng nhờ Ôn Chúa để biết rằng chỉ một mình Chúa Giêsu Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống cho toàn thể nhân loại.

“Công Chính trong ngôn ngữ của Cựu Ước là từ ngữ để chỉ sự trung tín đối với Kinh Torah, với Lời Chúa ... Đây là sự tuân giữ đường ngay lẽ phải do Chúa chỉ dạy, với Mười Điều Răn làm căn bản. Trong Tân Ước từ ngữ này chỉ đức tin, tương ứng với Cựu Ước trong khái niệm về công chính. Vì Đức Tin là đồng hành với Chúa Kitô, và trong Chúa Kitô toàn thể Luật Lệ được hoàn thành. Đức Tin kết hiệp chúng ta với sự công chính của chính Chúa Kitô. Những người bị bách hại vì lẽ công chính là những kẻ sống theo sự công chính của Chúa – sống đức tin. Bởi vì con người thường xuyên ra sức thoát ly khỏi thánh ý Chúa để có thể chạy theo chính mình mà thôi, đức tin sẽ luôn luôn xuất hiện đối nghịch với “thế gian”- với các quyền lực cai trị vào bất

cứ thời điểm nào đã định sẵn... Cái “Tôi” của chính Chúa Giêsu, trung thành với con người phạm của Chúa, trở nên tiêu chuẩn của sự công chính và cứu độ ... Chính Chúa Giêsu là thẩm quyền của đời sống công chính, mục tiêu và trung tâm điểm của đời sống ấy” (ĐGH Bê-nê-đi-cô XVI).

Là tác nhân thay đổi, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực tin thác vào Chúa, tin cậy vào khả năng Chúa ban cho chúng ta, và tin tưởng vào những khả năng mà Chúa đã ban cho anh chị em chúng ta, giúp chúng ta có thể phúc-âm-hóa môi trường Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hoàn thành công tác này bằng cách liên tục từ bỏ chính mình để vâng theo Thánh Ý Chúa hầu chúng ta có thể trở thành khí cụ trung thành của Chúa và để cho mọi hành động của chúng ta có thể được chu toàn qua Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô.

De Colores!
Victor Lugo
Giám Đốc Điều Hành

SÓNG NGÀY THỨ TƯ VỚI LÒNG XÁC TÍN, QUẢ QUYẾT VÀ TRUNG KIÊN

Tựa đề bài viết này nhắc nhớ những điều Ông Eduardo Bonnín ám chỉ khi nói về “Tâm Thức của Cursillo”.

Ông Bonnín xem Tâm Thức Cursillo như là lời rao truyền về:

“Tin vui nhất về thực tế khả quan nhất, đó là Thiên Chúa trong Đức Kitô yêu thương chúng ta. Tin này được loan truyền bằng phương tiện hữu hiệu nhất, đó là Tình Bạn. Tin này nhắm vào mỗi người, chính con người họ, nhắm vào khả năng xác tín, quả quyết và trung kiên của họ.”

Tâm Thức này như Ông Bonnín đã diễn tả, bén rễ từ Tiền Cursillo. Chúng ta dành hầu hết thời gian và công sức đi tìm ứng viên lý tưởng nhất. Tuy nhiên, nếu chúng ta chú tâm nhiều hơn về con người nào có khả năng xác tín, quả quyết và trung kiên, chúng ta có thể an tâm quả quyết họ sẽ bắt lấy sứ điệp được trình bày trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, và do đó họ sống Ngày Thứ Tư giúp đỡ kẻ khác cũng sống với lòng xác tín, quả quyết và trung kiên như họ.

- Xác Tín (sùng đạo) – trong khi hướng trọn đời mình về với Thiên Chúa, chúng ta thiết lập mối liên kết mật thiết với Người, một tình bạn thân mật và cởi mở. Điều hoàn toàn cần thiết đối với chúng ta là phải liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô để giúp lòng sùng đạo của chúng ta được chân thật.
- Quả Quyết (học đạo) – sử dụng trí tuệ chúng ta để phụng sự chân lý hay bắt trí tuệ chúng ta học hỏi chân lý. Về thực chất, đây là tiến trình học hỏi để yêu mến và đáp trả bằng đức tin hầu đạt được tiềm năng của chúng ta trong tư cách là con người, hoàn toàn nhân bản và hoàn toàn Kitô hữu. Chỉ khi nào chúng ta phát huy hết tiềm năng của mình thì chúng ta mới có thể bắt đầu thấu hiểu tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và bắt đầu sống trong tình yêu ấy.
- Trung Kiên (hành đạo) – đạt tới sự tuyệt hảo của lòng sùng đạo, dâng hiến chính cuộc đời chúng ta cho Chúa bằng cách phục tùng Thánh Ý Chúa, và sau đó thực hiện những gì chúng ta được yêu cầu phải làm. Hành đạo là đáp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, 13:34-35. Chỉ vồn vện như sau: Hành Đạo sử dụng quyền yêu thương giống như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.

Khóa Cursillo đưa ra lời mời gọi trở nên Kitô hữu, hiến dâng đời mình cho Chúa Kitô và sống trọn vẹn và đầy đủ. Như sách “*Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo*” (NTTNT) ghi lại rõ ràng như sau:

“Đời sống Kitô “khuấy động mọi người đã nhận lãnh Phép Rửa và buộc họ phải ... theo chân và bắt chước Chúa Giêsu, ôm ấp các Mối Phúc Thật, lắng nghe và làm theo Lời Chúa, tham gia một cách có ý thức và tích cực vào đời sống phụng vụ và bí tích của Giáo Hội, tham dự vào việc cầu nguyện riêng tư, trong gia đình và ngoài cộng đồng, khao khát công lý và mang ra thực hành giới răn Yêu Thương trong mọi hoàn cảnh đời sống và phục vụ tha nhân, đặc biệt là đối với những người hèn mọn nhất, nghèo khó và đau khổ 57” (NTTNT # 424).

“Tóm lại, đây là “lời sống mới mẽ” mà ĐGH Gioan Phaolô II đã đề cập đến nhiều lần: đó là nền “văn minh của dân tộc mới”.” (NTTNT # 425)

Chúng ta đã chứng kiến tinh thần rộng lượng tràn ngập các Cursillistas sau Khóa Cursillo Cuối Tuần. Trong thực tế, nhiều người đã sống qua một Khóa Cursillo thường có lòng mong muốn phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa qua các công tác mục vụ khác nhau của giáo xứ. Đây là một thực trạng rõ ràng trong Giáo Hội. Tuy nhiên, điều nói trên không phỏng đoán sự kiện ấy, mặc dù dịch vụ này được sẵn sàng cung cấp cho Giáo Hội, đó là Cursillo phải được dành riêng cho những hoạt động này. Cursillo đánh thức lòng ham muốn phục vụ của chúng ta, do đó các Cursillistas cam kết tham gia các sinh hoạt, các nhóm, các mục vụ khác nhau, v.v. của giáo xứ địa phương của họ.

Chúng ta cũng có thể công nhận nhiều ơn gọi linh mục, phó tế, ơn gọi sống đời tận hiến, v.v. do Phong Trào Cursillo mang lại. Điều này cũng không có nghĩa đây là mục tiêu của Phong Trào. Dầu vậy, chúng ta cảm ơn Chúa về những ơn lành này. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên mục đích chính của Phong Trào Cursillo, đó là, mục tiêu chúng ta muốn đạt được nếu chúng ta muốn thực hiện Phong Trào "như thế nào" và "tại sao".

Như Giám Mục Juan Hervás phát biểu trong Thư Mục Vụ của ngài, nam giới nên được yêu cầu cho một đáp ứng tuyệt vời: "*những mục tiêu rất cao vời nên được đề nghị cho giáo dân, xét rằng chúng ta nhận ra chính mình trong một thời điểm mà hơi thở Chúa Thánh Thần đang kêu gọi nhiều linh hồn sống anh dũng và hoàn toàn hy sinh chính mình. Chúng ta hãy can đảm một cách thánh thiện, đề nghị những mục tiêu thánh thiện cao quý nhất. Nếu nam giới không được đòi hỏi nhiều, họ sẽ không cho, ngay cả những gì họ được yêu cầu.*"

Cursillo cho chúng ta một phương pháp qua đó chúng ta học cách sống Tin Mừng trong các hoàn cảnh hàng ngày của cuộc sống. Đây là một lộ trình cho cuộc sống của chúng ta là Kitô hữu - để sống Tin Mừng như người giáo dân. Phương pháp này làm cho người Kitô hữu chúng ta đáp ứng ơn gọi của Phép Rửa Tội và lời mời gọi của Giáo Hội. Một Kitô hữu là người đã chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để làm cho tình yêu của Chúa Cha hiển nhiên và được cảm nhận bởi những người khác. Nhiệm vụ chính của Kitô hữu là nuôi dưỡng những người khác bằng niềm xác tín về giá trị, nhân phẩm và tính cách quan trọng của họ trong con mắt của Chúa Cha. Cuộc sống của mọi Kitô hữu và sự hoán cải cá nhân họ trải qua sự thay đổi liên tục khi họ nhận ra rằng mỗi người, mỗi biến cố, tất cả mọi việc họ làm là một phương tiện truyền bá những khả năng mới và khác nhau cho Tin Mừng.

“PT Cursillo muốn thực hiện thông điệp Phúc Âm, đó là Tin Mừng, và tiến hành nhờ *Ơn Sủng của Thiên Chúa*. Mọi người vui mừng khi nghe tin này và tin này mới mẽ vì nó canh tân chúng ta. Tin Mừng đạt tới số người đông hơn cả, và nhất là tiếp cận những người bình dân, trong cuộc sống hàng ngày của họ. Những người không có thời gian để thư giãn, vì họ phải làm việc để sinh sống và để tồn tại. Những người không có hình thức giải trí khác, ngoại trừ hồi hã đọc báo, nghe đài, và rút cuộc ngủ gục trước máy TV mà không có bất cứ những sinh hoạt này giúp giải quyết những vấn đề quan trọng của cuộc sống. Đó là con người, nam hay nữ, hiểu biết và

nhận ra Thiên Chúa qua Đức Kitô, một Đức Kitô đang sống, đang hiện diện, và có nhân tính. Rồi con người phát hiện ra rằng không cần nỗ lực đi đâu xa, ta vẫn có thể làm bạn và gần gũi Chúa Kitô" (Eduardo Bonnín - Lịch Sử Đặc Sủng).

Toàn thể bản chất của Cursillo chỉ đơn giản là để giúp con người, không những để sống Tin Mừng, nhưng cũng để trở thành Tin Mừng cho người khác trong phạm vi bình thường của cuộc sống của họ, ngay tại nơi họ đang ở vào thời điểm này.

Là Kitô Hữu/Là Giáo Hội

Có một câu nói rằng: "Tôi không *đếm* giây (đồng hồ), tôi làm cho giây (đồng hồ) *có giá trị*." (I don't *count* the seconds, I make the seconds *count*). Đây là một sự so sánh khá lý thú (theo lối chơi chữ trong tiếng Anh vì chữ "count" có 2 nghĩa trong câu này) để giải thích "có lòng xác tín như một Kitô hữu" nghĩa là gì. Đó không phải là vấn đề làm "một việc tông đồ" vào buổi tối sau một ngày làm việc, hoặc bất cứ khi nào chúng ta rảnh rỗi. Về thời gian còn lại trong ngày của chúng ta thì sao? Chúng ta được gọi trở thành tông đồ 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, 365 ngày một năm.

Cấu trúc các Tư Tưởng (Nền Tảng của PT Cursillo) tóm lược ý tưởng trên một cách rất đơn giản như sau: "*Là Kitô hữu bao gồm nhiều thứ một cách đáng kể so với "làm những điều của Kitô hữu." Là Kitô hữu có nghĩa là sống Chúa Kitô. Làm những việc của Kitô hữu là sống cho chính mình nhân danh Chúa Kitô ". Người ta có thể làm những việc của Kitô hữu, nhưng họ không phải là Kitô hữu, do đó họ không tự động trở thành Kitô hữu.*

Ông Eduardo Bonnín đã cho biết, Cursillo không có nghĩa là để thỏa mãn những khao khát về Thiên Chúa, nó có nghĩa là tạo ra một sự khao khát về Chúa. Điều này không có nghĩa trả lời những câu hỏi, mà thật ra nhằm thúc giục ta đặt ra các câu hỏi, đó là loại câu hỏi sẽ dẫn đưa mỗi người chúng ta vào một hành trình khám phá của riêng chúng ta, để đi càng ngày càng sâu hơn vào tất cả những gì là Cursillo, không phải để trở thành một Cursillista tốt hơn, nhưng để trở thành những Kitô hữu ngày càng đạo đức hơn.

Nét đẹp của Phong Trào Cursillo là điều này: Thiên Chúa gửi cho chúng ta những người bạn đồng hành trong cuộc hành trình của chúng ta, những người mà con đường họ đi chắc chắn bao giờ gặp chúng ta nếu đã không có Khóa Cursillo, và tuy nhiên, họ vẫn trở nên quan trọng đối với cuộc hành trình của chúng ta đến độ chúng ta phải tự hỏi làm thế nào chúng ta thực hiện được mà không có họ.

Với tư cách là Kitô hữu, là Giáo Hội, chúng ta đã là một cộng đồng rồi. Trong đời sống nội tại, cộng đồng tín hữu đã được biểu thị bằng bốn đặc tính "kiên trì" của thời Giáo Hội sơ khai, được mô tả trong Sách Tông Đồ Công Vụ (TĐCV 2, 44-47) – (TTNT # 428).

Cũng như Sách Tông Đồ Công Vụ mô tả làm thế nào các Kitô hữu tiên khởi đã sống sứ điệp được trình bày trong các sách Phúc Âm, thì cũng thế, *Kitô Giáo Thực Hành* cho chúng ta thấy làm thế nào để trở thành những Kitô hữu đích thực trong thế giới thực ngày nay, mà nhân đây, làm thế nào chúng ta thâm nhập vào các môi trường của chúng ta.

Trong Cursillo, chúng ta biết được rằng trọng tâm chính của chúng ta trong mọi nỗ lực truyền giáo phải bắt đầu với chính mình (Rollo *Nghiên Cứu Môi Trường*), chúng ta phải hoàn toàn xác tín về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta trước khi chúng ta có thể ra đi và chia sẻ tình yêu và tình bạn với người khác.

Đôi khi, trong thuật ngữ Cursillo, từ ngữ "việc truyền giáo" hoặc "đi truyền giáo" nghe hơi lạ tai đối với chúng ta; tuy nhiên, Ông Eduardo Bonnín giúp làm sáng tỏ ý nghĩa của nó: "*Khi chúng ta nói về truyền giáo trong bối cảnh của Cursillo, chúng ta không có ý muốn nói, hay hầu như không muốn nói theo ý nghĩa đơn giản là trao cho hoặc truyền bá Tin Mừng của Phía Âm, mà là để thành công trong việc làm cho con người 'trở thành' Tin Mừng, và Tin Vui Mừng ấy chính là Chúa Kitô đang sống trong dân Chúa ngày nay và ở giữa họ, như Chúa đã hiện diện 2000 năm trước.*"

Chúng ta phải bắt đầu với chính mình và trở thành Tin Mừng cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta; trong phạm vi nhỏ hẹp thường hay thay đổi của mình. Bằng cách trở thành một nhân chứng sống sử điệp Phúc Âm, chúng ta mới có thể thực sự phúc âm-hóa môi trường tương ứng của chúng ta được hiệu nghiệm. Những nỗ lực truyền giáo của chúng ta trong tất cả các giai đoạn của Phong Trào Cursillo phát xuất từ một *Kitô Giáo Thực Hành* đầy hứng thú và sống động.

Chính trong *Kitô Giáo Thực Hành*, tức là, tại Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya, chúng ta sống Ngày Thứ Tư của mình trong những ngày còn lại của cuộc đời. Trong Hội Nhóm Thân Hữu chúng ta cùng hành trình với một nhóm bạn hữu, chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm của chúng ta với nhau, chia sẻ với nhau những thành công và chiến thắng cũng như những cuộc phấn đấu của chúng ta. Chúng ta đều có những kinh nghiệm khác nhau, nhưng chia sẻ một mối liên kết thông thường với nhau; chúng ta được kết hiệp bằng tình yêu chung của chúng ta với Thiên Chúa và chia sẻ các cuộc hành trình của Kitô hữu với nhau. Chúng ta là bạn bè, mặc dù giống như một gia đình hơn bởi vì chúng ta không chỉ gặp nhau trong hội nhóm hằng tuần, nhưng trong tuần, một vài người trong chúng ta còn chia sẻ các hoạt động tương trợ khác trong xã hội và ở nhà thờ.

Cuộc sống của mỗi thành viên trong nhóm trở thành một chứng nhân thu hút người khác đến với chân lý của Phúc Âm. Chúng ta là những mẫu gương sống động về những gì Chúa Kitô đã dạy. Bằng lời nói và hành động của mình, chúng ta hy vọng sẽ cải đổi những người đang sống xa Chúa. Chúng ta không cần phải đứng ở góc đường phố và công bố Lời Chúa; các hành động của chúng ta phải có ý nghĩa hơn lời nói. Đây là cách chúng ta có thể tác động tích cực đến những người chúng ta gặp mỗi ngày, và kết quả là, biến đổi môi trường của chúng ta trở thành môi trường thấm nhuần Kitô giáo hơn.

Để kết luận, xin nêu một trích dẫn từ sách "Người Môn Đệ Chúa Sai Đi" (Whom Shall I Send?), nhằm giúp suy xét nhận ra Thánh Ý Chúa, của LM Frank Salmani: "*Tất cả chúng ta đều biết, nhiệm vụ mà Chúa Giêsu đặt trước mắt chúng ta là nhiệm vụ khó khăn đáng nể biết chừng nào. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều và hy sinh nhiều. Lúa chín đầy đồng. Như vậy có biết bao việc phải làm, nhưng thợ gặt thì ít. Sứ vụ tông đồ là một công việc to tát, không thể thực hiện được bởi một ít người. Đã đến lúc những thành phần lãnh đạo, trong số các tu sĩ hay giáo dân, phải tỏ rõ lập trường và gạt qua một bên mọi lời thoái thác. Công việc của Chúa phải được thực hiện, nếu chúng ta không nhân cơ hội mà vùng lên, thì công việc ắt sẽ bị bỏ bê. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu ủy thác cho chúng ta: "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Môn Đệ Chúa Sai Đi, Ch. 11, tr.109).*"

PT Cursillo không chỉ là rao giảng Tin Mừng, nhưng là trở thành Tin Mừng cho càng nhiều người càng tốt khi chúng ta sống Ngày Thứ Tư của mình qua một cuộc sống với lòng xác tín, quả quyết và trung kiên.

Ultreya!

ĐẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC KỶ THỨ 21

Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Kỷ Thứ 21 sẽ được tổ chức từ ngày thứ Năm, 28 – 7 cho đến Chúa nhật, 31 – 7 – 2011, tại Đại Học St Mary’s University ở San Antonio, Texas, chỉ còn dưới 2 tháng mà thôi. Diễn giả chính sẽ là Tiến Sĩ Roberto S. Goizueta.



Ông **Roberto S. Goizueta** là Giáo Sư Thần Học Công Giáo tại Margaret O’Brien Flatley Boston College. TS Goizueta có bằng B.A. thuộc Yale University và bằng M.A. và Ph.D. của Đại Học Marquette University. Ông đã nhận bằng tiến sỹ danh dự của San Francisco University và Elms College. TS Goizueta đã từng là Chủ Tịch của cả Hội Thần Học Công Giáo Hoa Kỳ lẫn Hàn Lâm Viện các Nhà Thần Học gốc Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ. Nguyệt san The National Catholic Reporter đã vinh danh Ông là một trong mười nhà giáo dục, giáo sỹ và thần học gia Mỹ gốc Tây Ban Nha có ảnh hưởng nhiều nhất. Tác phẩm của ông, “Caminemos con Jesús: Toward a Hispanic/Latino Theology of Accompaniment,” (Chúng ta đồng hành với Chúa Giêsu: Tiến tới một Thần Học Latinh/Tây Ban Nha Bổ Sung) đã lãnh nhận giải thưởng của Hội Báo Chí Công Giáo. Tác phẩm mới nhất của ông, “Christ our Companion: Toward a Theological Aesthetics of Liberation” (Chúa Kitô Bạn Đồng Hành của Chúng Ta: Tiến Tới Một Khoa Thẩm Mỹ Học trong Thần Học Giải Phóng) đã được xuất bản trong năm 2009 do nhà xuất bản Orbis Books.

Lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội là \$370 mỹ kim, nếu ghi danh trước ngày 31-5-2011. Chúng tôi khuyến khích các bạn ghi danh ngay từ bây giờ để có thể tham dự Đại Hội, bằng cách gửi phiếu ghi danh đính kèm Thư Tín này đến Trung Tâm Cursillo với địa chỉ ghi trên Phiếu Ghi Danh. Các bạn có thể ghi danh trên internet ở địa chỉ www.natl-cursillo.org. Đại Học St. Mary’s chỉ có khả năng thu nhận 600 tham dự viên mà thôi. Các phòng ngủ sẽ được phân phối theo thứ tự ưu tiên cho những người ghi danh sớm. Lệ phí ghi danh bao gồm 3 đêm nghỉ ngơi, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn thứ Sáu và thứ Bảy, bữa ăn sáng Chúa nhật. Xe buýt sẽ chuyên chở từ **Phi Trường Quốc Tế San Antonio (SAT)** đến địa điểm Đại Hội trong ngày thứ Năm, 28-7-2011. Xe buýt sẽ chuyên chở trở lại Phi Trường SAT ngày Chúa nhật, 31-7-2011.

Buổi Liên Hoan sẽ được tổ chức tối ngày thứ Bảy, 30 -7- 2011 và sẽ dành thời gian cho một màn trình diễn ngắn (ca hát hay nhảy múa) của mỗi sắc dân hay nhóm văn hóa hiện diện trong Đại Hội Cursillo®. Nhóm nào muốn đóng góp phần văn nghệ xin vui lòng liên lạc Trung Tâm Cursillo® Toàn Quốc ĐT # 512-746-2020, hoặc e-mail nationalcursillo.center@verizon.net.

THĂNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO

Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc tiếp tục cộng tác với Lighthouse Catholic Media, một chi nhánh của Saint Joseph Communications (Cơ Sở Truyền Thông Thánh Giuse). Chi tiết được phổ biến trên Trang Nhà của PT chúng ta: www.cursillovietinusa.com hay www.natl-cursillo.org.

QUÀ TẶNG HIỆN KIM

Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp bằng hiện kim để giúp PT đẩy mạnh sứ vụ loan báo Tin Mừng của Phong Trào. Mọi đóng góp đều được trừ thuế lợi tức, theo quy định 501 (c) 3.

TRUNG TÂM CURSILLO TOÀN QUỐC

Trung Tâm sẽ đóng cửa thứ Hai, ngày 4 tháng 7, 2011, Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Sẽ mở cửa trở lại thứ Ba, ngày 5 – 7 – 2011, lúc 9 giờ sáng (giờ Texas). Trung Tâm cũng sẽ đóng cửa ngày thứ Ba, 26-7 cho đến hết ngày 2-8-2011, nhân Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ 21. Sẽ mở cửa trở lại thứ Tư, ngày 3-8-2011. Xin vui lòng lưu ý ngày giờ thay đổi như trên khi liên lạc.

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN & HY SINH HẸM MÌNH (PALANCAS)

- Thứ Hai - Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
- Thứ Ba - Cầu cho các Trường Lãnh Đạo
- Thứ Tư - Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ
- Thứ Năm - Cầu cho các công tác Tông Đồ của PT Cursillo®
- Thứ Sáu - Cầu cho các Khóa Cursillo® Cuối Tuần
- Thứ Bảy - Cầu cho Ban Điều Hành OMCC (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho nhau, cho Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc kỳ thứ 21 và cho PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ.

Phục vụ các Bạn trong Chúa Kitô,

Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo® Toàn Quốc
Ceferino Aguillón – ĐHV/TQ phục vụ CD Cursillo® nói tiếng Anh
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ CD Cursillo® nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CD Cursillo® nói tiếng Việt



TÀI LIỆU HỌC HỎI PHONG TRÀO CURSILLO



BẢN CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH PHONG TRÀO CURSILLO

Phong trào Cursillo là một phong trào của Giáo Hội, bằng phương tiện đặc thù và phương pháp riêng của mình, giúp người ta, cá nhân hay tập thể, có thể sống những điều căn bản để trở nên một Kitô hữu đích thực. Phương pháp này giúp họ khám phá và chu toàn ơn gọi riêng của họ, và thúc đẩy việc thành hình các nhóm Kitô hữu nòng cốt làm dậy men môi trường sống của họ bằng Phúc Âm.

Do đó, bản chất của Phong Trào gồm có những yếu tố sau đây:

1. là một phong trào;
2. là Phong Trào của Giáo Hội;
3. có phương pháp riêng;
4. tạo cơ hội để sống và chia sẻ những điều căn bản để trở thành Kitô hữu đích thực;
5. giúp mỗi người khám phá và chu toàn ơn gọi riêng của mình;
6. thúc đẩy thành lập các nhóm Kitô hữu cốt lõi; và
7. làm cho các nhóm này có thể làm dậy men môi trường của họ bằng Phúc Âm.

Định nghĩa hay mô tả này làm sáng tỏ bản chất (cái gì?), mục đích (tại sao?) và phương pháp (thế nào) của Phong Trào Cursillo.

Những lời này bao gồm 4 khía cạnh hay phương diện của mục đích Phong Trào Cursillo:

- a/ thực hiện được việc sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực và chia sẻ cuộc sống đó;
- b/ giúp ta khám phá và chu toàn ơn gọi của mình, trong việc sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực;
- c/ gây dựng và bảo trợ các nhóm Kitô hữu cốt lõi; và
- d/ làm dậy men môi trường sống của mình bằng Phúc Âm.

Mỗi khía cạnh bao hàm ba khía cạnh kia, và khía cạnh này bổ túc cho khía cạnh kia đến độ cả bốn khía cạnh không thể tách rời nhau ngoại trừ trên mặt lý thuyết mà thôi. Thật ra chúng ta có thể tóm tắt toàn bộ ý niệm ấy bằng những lời sau đây của ĐGH Phaolô VI:

"Đối với Giáo Hội, truyền giáo có nghĩa là mang Tin Mừng đến cho mọi môi trường nhân loại, và với ảnh hưởng của Giáo Hội nhằm biến cải từ bên trong và canh tân chính nhân loại: Hãy xem, Ta đổi mới mọi sự. Nhưng sự thật là nhân loại không thể đổi mới nếu con người không đổi mới trước đã trong Phép Rửa Tội (Rôma 6:4) và cuộc sống theo Phúc Âm (Êphêsô 4: 23-24; Cô-lô-sê 3:9-10) (trong Evangelii Nuntiandi, đoạn

18). Tất cả những điều này định đoạt và đòi hỏi sự hoán cải nơi trái tim con người (ý thức cá nhân), và nơi tâm hồn của nhân loại hoặc của văn hoá (ý thức tập thể). Có nghĩa là điều này đòi hỏi phải chấp nhận Chúa Kitô với những tiêu chuẩn phán xét, những giá trị cố định, những điều ưa thích, những dòng suy tư của Người, và với những nguồn cảm hứng và khuôn mẫu đời sống mà Người dang hiến trong Phúc Âm.”

PHƯƠNG PHÁP PHONG TRÀO CURSILLO

Trong Phong Trào Cursillo, phương pháp không mang ý nghĩa nào khác hơn là làm cho ý hướng và bản chất Phong Trào trở nên sống động hay trở thành một thực tại. Phương pháp hiện hữu để ngăn ngừa căn tính của Phong Trào khỏi bị bóp méo và để bảo đảm bản chất, mục đích và ý hướng của Phong Trào không bị sai lệch hay thương tổn.

Một trong những đặc tính quan trọng nhất của phương pháp Phong Trào là đặc tính Rao Truyền Cứu Độ (kerygmatic) lấy Chúa Kitô làm tâm điểm. Phong Trào lựa chọn phương pháp hân hoan rao truyền với tư cách chứng nhân chứ không phải thầy dạy:

“Nhân loại ngày nay được đánh động bởi chứng nhân nhiều hơn là bởi thầy dạy, và nếu họ có nghe lời thầy dạy đi nữa thì cũng chính vì những thầy dạy ấy là những chứng nhân.” (Evangelii Nuntiandi, 41)

Ngoài ra phương pháp Phong Trào còn có những đặc tính khác như đặc tính biểu chứng, đặc tính cá nhân, đặc tính hiệp thông, đặc tính quy nạp và là con đường dẫn đến hoán cải.

Mấu chốt của phương pháp Cursillo là rao giảng, cùng với những hệ quả của phương pháp. Chính trong ý niệm này, chúng ta cần phải xem xét Khóa 3 Ngày, những điều kiện và tình trạng giai đoạn Tiền Cursillo, và việc xây dựng cộng đồng và các cơ cấu Hậu Cursillo.

Trong khuôn khổ rao truyền người ta có thể phân biệt rõ rệt ba phương diện mô tả đặc tính của bản chất của việc rao truyền như sau:

- hân hởi tuyên xưng một sứ điệp
- rao truyền qua các chứng tá
- ước muốn hoán cải

Nếu phương pháp Cursillo không luôn luôn bao hàm cả 3 ý niệm nêu trên thì ý hướng và mục đích của Phong Trào sẽ trở nên méo mó.

Các giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa 3 Ngày và Hậu Cursillo là 3 giai đoạn không thể tách rời nhau được. Để toàn bộ Phong Trào được xác thực và có thể đạt được mục tiêu, phương pháp phải được áp dụng hoàn toàn cho mục đích đã được đề ra qua từng giai đoạn. Chỉ áp dụng một phần của toàn bộ phương pháp mà thôi thì không thể được gọi là áp dụng phương pháp. Vì thế phương pháp được dùng như sau:

Trong Tiền Cursillo: tìm hiểu, tuyển chọn và chuẩn bị những người then chốt trong môi trường biết chấp nhận hay ít ra ao ước tham dự một Khóa Cursillo một cách hân hoan.

Trong Khoá 3 Ngày: công bố sứ điệp cứu độ, thực hiện bởi chứng nhân, bằng giọng nói lôi cuốn mời gọi hoán cải; tuyên rao những gì căn bản để trở thành một Kitô hữu đích thực.

Trong Hậu Cursillo: quảng bá tình bằng hữu qua Hội Nhóm và Ultreya; cùng giúp nhau nên Thánh qua việc Phúc Âm Hóa Môi Trường; chia sẻ những gì chúng ta sống, và sống những gì chúng ta chia sẻ.

Trích “Những Tư Tưởng và Nền Tảng của Phong Trào Cursillo”

DANH SÁCH CÁC CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 3 -2011

Số TT	Họ và Tên	Ghi Chú	Số Tiền
1	A/C Kim & Thành		\$ 50.00
2	chị Hồng Mỹ		\$ 50.00
3	Maria Đỗ Kim Hương		\$ 20.00
4	Maria Nguyễn Hồng Hoa		\$ 40.00
5	Albert & Katherine Nguyễn		\$ 50.00
6	Nguyễn Thị Lợi		\$ 25.00
7	Phạm Văn Thông & Vũ Thị Loan		\$ 50.00
8	Lê Thị Thịnh		\$ 25.00
9	Augustin Nguyễn v Sang & Maria Ngô t. Mai		\$ 50.00
10	Giuse Nguyễn v Kính & Maria Ng. Huệ Kim		\$ 50.00
11	Anton Bùi V Bê & Maria Terexa Kim Hằng		\$ 50.00
12	Julie Anh Bùi		\$ 20.00
13	Peter Nguyễn Đình Vọng		\$ 20.00
14	Maria Phan Ánh Là		\$ 25.00
15	Helen Nguyễn		\$ 25.00
16	Anna Teresa Đào Thu Thủy		\$ 25.00
17	Lucia Trương Đông Cúc		\$ 25.00
18	Trương Tiến Dũng & Võ Thùy Linh		\$ 50.00
19	A/C Quốc & Nga Nguyễn		\$ 50.00

TỔNG CỘNG \$ 700.00**DANH SÁCH CÁC CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 4 -2011**

Số TT	Họ và Tên	Ghi Chú	Số Tiền
1	Nguyễn Kim Dung		\$ 25.00
2	Vũ Thị Hiền		\$ 25.00
3	Trần Hồng Thuận		\$ 25.00
4	A/C Hưng & Thục		\$ 50.00
5	Maria Nguyễn Lan Hương		\$ 25.00
6	Chị Ánh Hồng		\$ 25.00
7	Nguyễn Thành		\$ 25.00
8	Giuse Maria Nguyễn Gia Quyển		\$ 25.00
9	A/C Nguyễn Đình Phẩm & Lê Vô Suy		\$ 50.00
10	Giuse Trần Tiến Hưng & Bùi Th Thu Lan		\$ 50.00
11	Fresno Donation (nhận báo biểu)		\$ 30.00

TỔNG CỘNG \$ 355.00

DANH SÁCH CÁC CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIỄM TRONG THÁNG 5 -2011

Số TT	Họ và Tên	Ghi Chú	Tiền Đóng
1	Nguyễn Chương		\$ 25.00
2	Nguyễn Mến		\$ 25.00
3	Teresa Nguyễn Thị Hào		\$ 25.00
4	Lê Đình Khôi & Bùi Thị Liên		\$ 50.00
5	Vũ Ngọc Anh		\$ 25.00
6	Maria Trần Thị Khương		\$ 25.00
7	Vũ Thị Bình		\$ 25.00
8	Ngô Công Tam		\$ 25.00
9	Vũ Toàn		\$ 25.00
10	Anna Vũ Thị Hợi		\$ 25.00
11	Maria Minh Nguyệt		\$ 200.00

TỔNG CỘNG \$ **475.00**

Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liễm, xin quý anh chị liên lạc chị Thủ Quỹ Phong Trào tại địa chỉ:

**Maria Vũ Thùy Linh
4643 Park Norton Place
San Jose, CA 95136
Tel: (408) 578-3907**



SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:

<https://www.natl-cursillo.org/order1.html>



TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner
\$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

TITLE PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II
\$9.00
- Go and Make Disciples, by the
National Conference of Catholic Bishops
\$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen
\$1.50



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 07, 08 & 09 NĂM 2011



■ **TÁM TUẦN TĨNH HUẤN** : tại Hội Trường Nhà Thờ St. Patrick

Chủ nhật 26 June từ 06:45PM - 9:30PM:	KHAI MẠC TĨNH HUẤN TUẦN 1
Chủ nhật 03 July từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 2
Chủ nhật 10 July từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 3
Chủ nhật 17 July từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 4
Chủ nhật 24 July từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 5
Chủ nhật 31 July từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 6
Chủ nhật 07 Aug. từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 7
Chủ nhật 14 Aug. từ 06:45PM - 9:30PM:	TĨNH HUẤN TUẦN 8
Từ 18 Aug. đến 21 Aug. 2011– St. Francis Camp:	KHÓA NAM 40SJVN
Từ 25 Aug. đến 28 Aug. 2011– St. Francis Camp:	KHÓA NỮ 41SJVN

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA** :

Chủ nhật 11 Sept từ 12:00PM - 4:00PM : ULTREYA/DTKS (TBD Sẽ thông báo sau)

■ **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO** :

Chủ nhật 25 Sept. từ 7:15PM - 9:30PM, tại hội trường St. Patrick

CHỦ ĐỀ: TLD/ĐÚC KẾT