

ULTREYA

BẢN TIN

Tháng 9 năm 2011

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM - GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA



Thầy dạy!

Hân Hoan Chào Mừng Các Tân Cursillistas K.40 và K.41-VNSJ

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:

2586 Greenrock Rd., Milpitas, CA 95035

LINH HƯƠNG

Lm. Phaolô Phan Quang Cường
408-362-9958

TRƯỞNG NGÀNH VIỆT-NAM SAN JOSE

Joseph Huỳnh Quốc Thu
408-946-1910

PHÓ TRƯỞNG NGÀNH VNSJ

Giuse Nguyễn Văn Kính
408-926-6975

THƯ KÝ

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
408-209-5508

THỦ QUÝ

Gioan Vũ Duy Đạt & Maria Vũ Thùy Linh
408-578-3907

KHỚI TIỀN

Jerome Việt Hải
408-873-8530

KHỚI BA NGÀY

Dom. Hoàng Bá Ngân
408-934-0843

KHỚI HẬU

Giuse Nguyễn Văn Thẩm
408-269-7178

KHỚI TRUYỀN THÔNG

Joseph Đào Tiến
408-386-5696

TRANG NHÀ

<http://www.viet-cursillo.com/index.htm>

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy

408-223-9373

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

TRƯỞNG TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

Joseph Trần Thái Hoàng
408-532-0548

PHỤ TÁ TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

Maria Nguyễn Thị Mai
408-460-7946

PHỤ TÁ TÀI LIỆU

Micae Phan Vũ Hải Âu
510-468-9174

PHỤ TÁ KẾ HOẠCH

Joseph Vũ Quốc Linh
408-569-7581

MỤC LỤC

❖ Lời Thầy	tr. 03
□ Thư Linh Hương Phong Trào	07
□ Thư Trường Ngành VNSJ	09
□ Tình Thầy Chí Thánh (Thơ)	11
□ Lá Thư Chưa Gửi	12
□ Ban Cầu Nguyện Khóa Ba	
Ngày	14
□ Thức Giác (Thơ)	20
□ Agapé (Thơ)	21
□ Cơ Cấu Điều Hành Phong Trào	
Cursillo	22
□ Hậu Cursillo—Hội Nhóm và	
Ultreya	24
□ Hai Bàn Giao Hưởng số 40&41	27
□ Danh Sách và Hình Ảnh K.40	30
□ Danh Sách và Hình Ảnh K.41	40
□ Danh Sách Ân Nhân Yểm Trợ	
Thực Phẩm và Tài Chính	50
□ Trang Tâm Tinh	51-81
□ Tủ Sách Phong Trào	82

Lời Thầy



Các con yêu dấu,

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con (*Ga 15:16*).

Các con muốn theo Thầy, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy (*Mt 16:24*).

Thầy đã đến mang lửa vào thế gian, và Thầy ước mong, phải chi lửa ấy được bùng cháy lên! (*Lc 12:49*).

Các con hãy là muối cho đời (*Mt 5:13*),

là ánh sáng cho trần gian (*Mt 5:14*).

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con đi, như chiên đi vào giữa bầy sói (*Mt 10:16*).

Thầy ban cho các con quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được các con (*Lc 10:19*).

Tuy nhiên, các con chớ mừng vì quý thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời (*Lc 10:20*).

Các con đừng xao xuyên và đừng sợ hãi, hãy tin vào Thầy (*Ga 14:1*).

Một khi cùng chịu đau khổ với Thầy, các con sẽ được hưởng vinh quang với Thầy (*Rm 8:17*).

Không một thử thách nào đã xảy ra cho các con mà lại vượt quá sức các con. Thầy là Đấng trung tín: Thầy sẽ không để các con bị thử thách quá sức (*1Cor 10:13a*).

Thầy luôn an ủi các con trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thầy nâng đỡ, chính các con cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó (*2Cor 1:4*).

Tôi tớ không hơn chủ, trò không hơn Thầy (*Mt 10:24*).

Vì danh Thầy, các con sẽ bị người ta thù ghét (*Lc 21:17*).

Phúc cho các con, vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều (*Mt 5:11*).

Trong thế gian, các con sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian (*Ga 16:33*).

Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến (*Lc 21:36*).

Thầy để lại bình an, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không theo kiểu thế gian ban tặng, các con đừng xao xuyên cũng đừng sợ hãi. (*Ga 14:27*).

Như Cha Thầy đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy (*Ga 15:9a*).

Thầy vẫn yêu thương các con là những kẻ thuộc về Thầy còn đang sống ở trần gian, và Thầy yêu thương các con đến cùng (*Ga 13:1b*),

cho dù trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được các con ra khỏi tình yêu của Thầy (*Rm 8:39*).

Thầy sẽ không để các con mồ côi (*Ga 14:18a*).

Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (*Ga 10:11*).

Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác (*Ga 12:24*).

Các con yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn các con coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời (*Ga 12:25*).

Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyên! Thầy biết nói gì đây? (*Ga 12:27a*)

Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con (*Ga 13:34*).

Các con hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau; nếu trong các con, người này có điều gì phải trách móc người kia. Như Thầy đã tha thứ cho các con, thì các con cũng vậy, các con phải tha thứ cho nhau (*Col 3:12*).

Các con trong các con muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và các con muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Thầy đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (*Mt 20:26-28*).

Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau (*Ga 13:14*).

Thầy bảo thật các con: mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các con đã làm cho chính Thầy vậy (*Mt 25:40*).

Các con yêu dấu,

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho các con biết (*Ga 15:15*).

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (*Ga 15:9b*),

và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (*Mt 28:20*).

**THẦY CỦA CÁC CON,
GIÊSU**





Thầy đã đến mang lửa vào thế gian, và Thầy ước mong, phải chỉ lửa ấy được bùng cháy lên!

(Lc 12:49)



Thư Linh Hường Phong Trào

“ Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất “ (Luca 19,10)

Thân ái kính chào quý anh chị cursillistas,

đặc biệt là quý anh chị tân Cursillistas hai khóa 40 và 41

*Linh Hường Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam ,
Giáo Phận San Jose, tôi hân hoan chào mừng quý anh chị
gia nhập vào Đại gia đình Cursillo với những ngày thứ tư
thật sự bắt đầu.*

*Thưa quý anh chị, như phúc âm Thánh Luca 19,10 “ Vì
Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất “, chúng ta
tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Ngài đã chọn và
mang anh chị em đến với khóa cuối tuần, đến với phong trào
để từ đây quý anh chị sẽ ra đi làm men, làm muối cho thế
gian. Cầu chúc quý anh chị sẽ là nắm men vùi trong thùng
bột, và là muối ướp trong môi trường quý anh chị đang sinh
hoạt, hãy dùng những ân sủng mà Thầy Chí Thánh đã ban
cho từng quý anh chị qua khóa cuối tuần để đến và phục vụ
tha nhân qua phong trào.*

*Thưa quý anh chị, chắc hẳn rằng Thầy Chí Thánh đã “
chạm vào “ tâm hồn của từng quý anh chị và Thầy cũng đã
cảm hóa từng người , đề quý anh chị sẽ cùng nắm tay nhau
mà lên đường , thực hiện những điều Thầy đã truyền dạy tất
cả “ **Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em** “. Chúng
ta những tân cursillistas sẽ cùng hòa nhịp với đại gia đình
Cursillo cùng canh tân Giáo Hội, khuyến khích giáo dân đào
sâu đời sống nội tâm, cầu nguyện và gắn bó với Chúa Kitô,
Thầy Chí Thánh, vì đây chính là những điều kiện cần thiết*

để mọi hoạt động tông đồ mang lại hoa trái.

Chúng ta hãy cùng tạ ơn và dâng lên Thiên Chúa những công việc đã hoàn tất, cả những công việc đang dở dang để xin Thiên Chúa thêm sức mạnh, và lòng tin, xin Ngài ban cho chúng ta ơn kiên trì, lòng hăng say, luôn sống trong tinh thần Cursillo, dần thân và vững tin vào hướng tương lai của phong trào, với sứ mạng cao đẹp là giúp nhau thánh hóa bản thân sống và đem tin mừng đến với môi trường sống của từng quý anh chị.

Xin Thánh Quan Thầy Phaolô bầu cử cho chúng ta, những cursillistas biết sống hiệp nhất để xây dựng và phát triển phong trào ngày một tốt đẹp trong Thánh ý Thầy. Một lần nữa cùng với các Cha Linh Hướng và anh chị em trong phong trào, tôi hân hoan chia sẻ niềm vui ơn gọi làm môn đệ Thầy Chí Thánh qua phong trào Cursillo.

Với quý anh chị em Tân Cursillistas, nguyện xin Người tuôn đổ muôn hồng ân trên tất cả quý anh chị và gia đình. Và một cách đặc biệt, xin Thầy Chí Thánh gìn giữ liên lý ngọn lửa mến yêu và nhiệt thành trong lòng quý anh chị em để chúng ta mãi mãi hăng say sống trọn vẹn cuộc sống Ngày Thứ Tư, như những chứng nhân đích thức của Tin Mừng.

**LM. PHAOLÔ PHAN QUANG CƯỜNG
LINH HƯỚNG PHONG TRÀO**





Thư Trường Ngành VN-SJ

Quý Anh Chị Cursillistas thân mến ,

Phong trào Cursillo ngành Việt Nam thuộc Giáo phận San Jose, hân hoan chào mừng quý anh chị hai khóa 40 và 41 , những thành viên mới của đại gia đình Cursillo vừa hoàn tất xong khóa Tỉnh Huấn Ba Ngày Cuối Tuần.

Nhìn lại hành trình những ngày tinh tâm đã qua với lòng tạ ơn Thiên Chúa, với bao nhiêu Hồng ân Ngài đã ban cho mỗi cursillistas cách riêng và cho phong trào nói chung. Thật khó diễn tả hết nỗi “ thân thương “ lúc chia tay, nhưng tôi tin rằng, với tinh thần sẵn sàng để phục vụ, anh chị em chúng ta vui mừng lên đường, để được Thầy sai đi, làm men, làm muối cho thế gian. Trong giây phút cảm động này, tâm tình mãnh liệt trong mỗi anh chị em chúng ta chính là tâm tình yêu thương và cảm tạ. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã phủ kín đời chúng ta bằng tình yêu thương chan chứa của Ngài. Dù chúng ta bất xứng, Chúa vẫn yêu thương, dù chúng ta bất trung Chúa vẫn không từ bỏ, qua biết bao cạm bẫy hiểm nguy trong đời sống, bàn tay Chúa vẫn dẫn anh chị em chúng ta đến đoạn đường an toàn hôm nay.

Thưa quý anh chị, ĐTC Benedictô 16 đã nói về Thánh Phaolô , vị Quan Thầy của Phong Trào chúng ta như sau : “ Sự thành công trong việc tông đồ của Thánh Phaolô , tùy thuộc trước tiên vào sự dân thân trọn vẹn con người của Thánh nhân vào việc loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô, với tất cả lòng tận tụy, không chút sợ hãi những hiểm nguy, những khó khăn, và những bách hại “ (28 tháng 6, 2007, tuyên bố năm Thánh Phaolô Tông Đồ). Anh chị em cursillistas chúng ta nhận Thánh nhân làm Quan Thầy, chúng ta hãy sống tinh thần của Thánh Phaolô, vì Phaolô đã thấy đêm tối, nhưng Phaolô cũng đã từng thấy ánh sáng, Phaolô cảm nhận được sự yếu hèn , nhưng Phaolô cũng có kinh nghiệm về hồng ân của Chúa. Chúng ta hãy bắt đầu đi vào đời sống tinh thần của Thánh Phaolô.

Thưa quý anh chị cursillistas, khóa cursillo ba ngày có thể ví như một đời sống mới, một cuộc tái sinh trong Chúa Kitô, như một sự truyền thông sống động của người Kitô hữu. Sự tái sinh này có được là

nhờ sự hiệp thông chân thật, đó là sự tiếp xúc sống động với cộng đồng Đức Tin. Giờ đây “ Ngày Thứ Tư “ của quý anh chị mới thật sự bắt đầu, Sống kiên trì ngày thứ tư chính là phương tiện hành động có tính cách cộng đồng, nhằm gia tăng sự hóm hỉnh, và tiếp tục sống Kitô hữu đích thực, cuối cùng sẽ làm dậy men Giáo Hội và các Cộng Đồng nhân loại với tinh thần phúc âm, và sẽ cải đổi xã hội

Để giữ được tinh thần hăng say này, phong trào khuyến khích những cursillistas đến với nhau bằng những buổi sinh hoạt “Hội Nhóm“ , “Ultraya“ và “Trường Lành Đạo“ . Đến để chúng ta cùng nhau học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cũng như nâng đỡ nhau trong những công tác tông đồ thể hiện sự liên kết của người cursillistas trong tình yêu Thầy Chí Thánh

Thưa quý anh chị, phong trào không đòi hỏi chúng ta phải chinh phục thế giới, cũng không muốn chúng ta phải từ bỏ tất cả để đi theo phong trào, nhưng chỉ mong rằng,.. chúng ta sống tinh thần của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận .. “ Chúa Giêsu đem lửa đến thế gian và muốn cho quả đất rực cháy, với ý chí tông đồ, con phải là ngọn lửa đốt cháy những ngọn đuốc khác, làm cho ánh sáng thế gian lan rộng cho đến lúc thế gian thành một biển ánh sáng “ (ĐHY : 836)

Thưa quý anh chị, tiến trình của cuộc sống muôn màu Ngày Thứ Tư của anh chị em chúng ta mãi mãi sẽ thốt lên lời tuyên xưng khúc ca khải hoàn..chúng ta sẽ được dùng làm men , làm muối, chúng ta sẽ chiến đấu cho một cuộc sống chính nghĩa, chúng ta sẽ kiên trì giữ vững niềm tin, .. bất cứ tạo vật nào cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Phong trào cầu chúc quý anh chị luôn được tràn đầy ân sủng và ơn bền vững trong ơn nghĩa Chúa, để chúng ta ra đi thực thi những điều đã hứa với Ngài

Thân ái kính chào quý anh chị trong Thầy Chí Thánh Giêsu

**ĐẠI DIỆN PHONG TRÀO CURSILLO, NGÀNH VIỆT NAM,
GIÁO PHẬN SAN JOSE
JOSEPH HUỲNH QUỐC THU**



TÌNH THẦY CHÍ THÁNH



Đặc Sủng Hội ngộ Chúa ban trao
Nhận lãnh Hồng ân hãy truyền rao
Nguồn ơn cứu độ cho nhân thế
Sức sống tuôn đổ luôn dạt dào,

Thiên Chúa ta tôn thờ muôn năm
Người là Tình yêu đã trời trăng
Thầy Chí Thánh dạy luôn hành tin
Mến Chúa yêu người trọn giới răn,

Huynh đệ Linh mục cùng một nhà
Thể hiện ý Chúa tình Mẹ Chúa
Đệ Nhị Kitô Lý tưởng sống
Công dân Thiên quốc ơn thái hòa,

Hành Trĩn Mục Vụ không quản chi
Vui buồn chia sẻ luôn khấn ghi
Tâm tình cảm nghiệm thật sâu sắc
Tình huân Cầu nguyện đem thực thi,

Sứ mạng Truyền giáo cho mọi người
Gương lành thánh đức ơn Chúa Trời
Dạy cho nhân loại biết cách sống
"Tám Mối Phúc Thật" tình tuyệt vời,

Hãy loan báo Hiến Chương Nước Trời
Gương lành thánh đức luôn sáng ngời
Hoạt động thực thi tình bác ái
Cùng chung liên kết tình Chúa người,

LM THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ

LÁ THƯ CHƯA GỎI

....



Lạy Thầy, hôm nay con đã bước sang tuần tĩnh huấn thứ bảy,..và thế là, chúng con lại sắp trở lại Camp St. Francis,..gần đến khóa học , con nhớ đến câu chuyện “ Người Con Hoang Đàng “, mà hầu như tất cả anh chị em cursillistas chúng con ai cũng biết... trong tình trạng gần chết đói, người con thứ cất tiếng trách mắng chính mình... “ Biết bao nhiêu là người làm công cho Cha tôi có dư thừa bánh ăn , mà ở đây tôi lại đang chết đói “ (Luca 15:17)

Vào giây phút đó, người thanh niên không đổ lỗi cho bất cứ ai cho tình trạng cùng đường của mình, bởi cậu biết không ai ép buộc cậu phải cất bước ra đi, khi trách mình, người con hoang đàng chấp nhận mình là người gây ra lỗi lầm...bản chất con người là bỏ đi hoang, nhưng tạ ơn Thầy, bởi bản chất Thầy là từ bi, thứ tha, chờ đợi ngày con trở lại. quay về với Thầy... Thầy đã luôn đứng ở cửa nhà,.. mà chờ đợi giây phút con trở về... con trở về với con người mới, không đổ lỗi cho ai,...

Cha ơi, nay con đã về . Con không còn đáng được gọi là con của Cha nữa, nhưng xin được làm tôi tớ trong nhà để đền bù lại những đêm đêm khi hoang hôn xuống, con không một lời kinh nguyện tạ ơn cho một ngày vừa trôi qua trong thanh bình,..trong hạnh phúc... Hôm nay, con quay về ăn năn thống hối cho những giây phút con đã không chấp nhận những lỗi lầm của con... những lần con đổ lỗi cho người khác...những lần con nhắm mắt làm ngơ trước những người thân cơ hàn đang cần đến bàn tay con xoa dịu.

Lạy Thầy, hôm nay con quay về lại với con,..con đang lần bước đi theo ánh sáng của Thầy,..Con đi trong tay Chúa,.. Chúa soi đường dẫn lối đưa con quay về lại căn nhà mà ngày xưa con đã một thời bỏ đi hoang

Lạy Thầy, xin đốt sáng lại trong con niềm tin vào tình yêu thiên Chúa , một tình yêu bao la, một tình yêu tuyệt đối. Thầy ơi, xin thắp sáng lại trong con một ngọn nến hồng nhắc nhở con về tình yêu bao la và bất diệt của Thầy.

Lạy Thầy, xin cho con can đảm một lần dứt khoát đứng lên để con đóng lại một trang sách cũ, trang sách của mất niềm tin vào Thầy, mất niềm hy vọng vào chính con, mất niềm hy vọng vào một ngày mai.

Thầy ơi, xin cầm tay con lên, nơi trang đầu tiên của chương sách này, con đang nắn nót viết lên hàng chữ đầu tiên... Xin cho con được yêu mến Thầy.

**CURSILLISTA JOSEPH HUỲNH QUỐC THU
MÙA TỈNH HUẤN 2011**





BAN CẦU NGUYỆN KHÓA BA NGÀY

Từ trước đến nay, các khóa Ba ngày Cursillo thường giao nhiệm vụ cho một anh/chị lo việc trông nom và sắp xếp giờ cầu nguyện tại Lều Thánh Thể. Từ năm 2010, Phong Trào nhận thức việc cầu nguyện liên tục trước Thánh Thể Chúa là việc làm rất cần thiết để xin ơn Chúa xuống cho khóa học nên đã chính thức lập ra Ban Cầu Nguyện gồm Trưởng Ban Cầu Nguyện và quý anh chị được mời tại chỗ khi lên làm trợ tá.

Trong Khoá Cursillo ba ngày, rất nhiều phần vụ và công tác cần làm. Nhưng việc nào cũng được mô tả rõ ràng, chi tiết trong tài liệu của Phong Trào như chuẩn bị ra sao, làm thế nào, lúc nào... Nhưng phần vụ của Ban Cầu Nguyện thì chưa có tài liệu hướng dẫn thực hành.

Tôi tìm hỏi những anh chị đã từng làm công việc này, nhất là anh Kính, anh đã âm thầm phụ trách công việc này nhiều năm, thì anh cho biết là phải tìm cho đủ người cầu nguyện liên tục, không nên để Lều Thánh Thể

trống vắng. Nếu không tìm được người thì mình sẽ cố gắng ở đó để viếng Thánh Thể (1). Tôi suy nghĩ mãi để làm sao có thể chu toàn bổn phận của mình. Chẳng lẽ cứ mãi ở trong Lều suốt ba ngày?

Trên đường đến Khóa, tôi đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và cứ miên man suy nghĩ về việc viếng Thánh Thể. Tâm tư tôi bồn chồn, vừa lo lại vừa vui. Một niềm vui rộn ràng như niềm vui ngày trở về của người con xa nhà. Tôi lại nghĩ đến cha Hùng, giờ này đang nằm trên giường bệnh, chắc là Cha buồn lắm.

Trước khi lên khóa, tôi đã đến thăm Cha Giuse Phạm Kim Hùng đang nằm tại Nursing home. Khi ngồi bên Cha và thấy Cha phải chịu sự đau đớn, tôi thương Cha lắm... Cha Hùng, một Linh Mục đạo đức, khiêm tốn và hăng say hoạt động, không bao giờ vắng mặt trong các sinh hoạt của Phong Trào: tĩnh huấn, tĩnh tâm St.Claire, Trường Lãnh Đạo, Ultreya và Khóa Ba Ngày cuối tuần... bây

giờ đang nằm đau đớn trên giường bệnh làm tôi suy nghĩ về thân phận con người và vai trò quan phòng của Thiên Chúa đối với cuộc đời của chúng ta. Tôi tìm lời an ủi Cha. Cha tâm sự với tôi rằng: “Đời tôi sau bao năm làm Linh Mục đầy dẫy thăng trầm, ít khi tôi phải nằm bệnh viện. Bây giờ mới về hưu thì đã phải chọn ngay Nursing Home để nghỉ.” Cha ao ước được đi lên khóa như mọi năm, nhất là năm nay Cha đã nhận làm Linh Hướng của Khóa Nam 40. Cha còn tiếp: “Minh muốn là một việc, nhưng ý Chúa là việc khác. Thôi thì xin vâng theo ý Chúa.” và Cha cũng xin dâng mọi đau đớn này lên Chúa, như một Palanca cầu nguyện cho Khóa 40. Cha cầu chúc quý anh tham dự viên nhận ra khuôn mặt yêu thương của Chúa và cảm nhận được tình yêu của Ngài qua khóa học này.

Ngay khi lên khoá, để bắt đầu công việc, tôi cố gắng mời các Khối và cá nhân ghi danh viếng Thánh Thể. Tôi được an ủi là có sự giúp đỡ của Ban Điều Hành khoá học và sự cộng tác của quý anh.

Sáng ngày thứ sáu, theo chương trình là sẽ có buổi viếng Thánh Thể chung lúc 8 giờ. Nhưng đến giờ ấy thì ai cũng bận rộn cả. Tôi đi vòng vòng, xem ai rảnh rỗi thì mời vô Lều. Buổi viếng Thánh

Thể đầu tiên có 5 người. Mọi người lần hạt Mân Côi, đọc sách hướng dẫn viếng Thánh Thể một cách sốt sắng. Hết giờ tôi lại đi ra mời người vào viếng Chúa và cứ thế tôi gần như cả ngày quanh quẩn bên Lều Thánh Thể. Có lúc không mời được ai tôi hơi buồn và lại trở vào Lều tâm sự với Chúa.

Một mình trong Lều, tôi hết lần hạt Mân Côi, đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa, rồi đọc Phúc Âm, đọc các bài suy niệm, hát những bài mà tôi biết hát ... Hết quý gối, tôi lại ngồi bệt xuống đất, có khi tôi nằm phủ phục, nhưng tâm trí thì luôn nghĩ đến Chúa đang hiện diện trước mặt tôi trong phép Thánh Thể. Khi mệt, tôi đi ra ngoài uống nước một chút rồi lại tiếp tục đi mời người vô Lều.

Số người tham dự viếng Thánh Thể tùy theo sự bận rộn của công việc và thời gian. Quý anh chị khi giải lao thường dành vài phút vào viếng Thánh Thể. Tôi có cảm tưởng như Chúa cũng đang thực sự làm việc với quý anh chị.

Cũng có khi bước vào Lều, tôi chợt thấy một anh đang nằm phủ phục dưới bàn Thánh Thể hay một chị mắt nhắm lệ đang quý tha thiết nguyện xin.

Trong Lều Thánh Thể, chúng tôi có đặt một số tấm xốp để giúp người quý đỡ đau đầu gối vì đất

gồ ghề lẫn sỏi đá. Vậy mà có buổi chiều số người lên tới mười lăm người. Ai cũng muốn nhường tấm xốp cho người bên cạnh và hy sinh quỳ dưới đất. Sau cùng thì ai cũng hy sinh và không ai xử dụng tấm xốp cả. Lạy Chúa, có Chúa chúng con có thể sống yêu thương nhường nhịn nhau hơn. Tôi thâm cảm ơn Chúa.

Có lần tôi mời được hai anh đang nghỉ giải lao vô Lều, nhưng thái độ của họ không tha thiết lắm. Trong thâm tâm, tôi nghĩ là họ nể tôi mà vào viếng Chúa thôi. Chúng tôi sẽ đọc những bài kinh ngắn vì sợ họ nản lòng. Nhưng thật không ngờ, quý anh sốt sắng quá. Những lời kinh tha thiết và cảm động quá. Tự xét mình, tôi thấy mình có cái vỏ bọc, nhưng ruột thì không bằng họ. Tôi cảm tạ Chúa về việc này vì Chúa đã cho con biết mình qua anh em con.

Khi ngồi một mình bên Chúa, tôi thấy thương Chúa quá và không đành lòng bỏ Chúa một mình. Trong tâm trạng đó tôi cảm nhận được sự cô đơn và đợi chờ của Chúa. Ngồi mãi trong Lều, tôi cầu xin cùng Chúa rằng: Chúa ơi, với con mắt loài người, con không nhìn thấy Chúa. Nhưng con mất đức tin, thì con tin Chúa đang ngự nơi đây, nhưng gượng ép quá Chúa ơi. Hôm nay trong hoàn cảnh này, con ráng ở với

Chúa, nhưng mai này khi ra về không biết con có còn muốn đến với Chúa nhiều như hôm nay không, vì con chỉ tin thôi chứ con không nhìn thấy Chúa. Tôi chợt nghĩ đến Cha Hùng với lời khuyên hôm tôi đến thăm Cha. Cha bảo tôi:

“ Mỗi khi anh cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, tham dự một buổi đọc kinh, chiều Thánh Thể thì khi ra về, anh cứ mở mắt ra để quan sát những người anh gặp, những việc anh thấy và lắng nghe những điều anh nghe... xem Chúa có muốn nói gì với mình qua những con người, sự việc ấy không?”. Đối với Cha thì Chúa đã và đang nói với chúng ta rất nhiều qua những con người chúng ta tiếp xúc, qua biến cố vui cũng như buồn trong đời, qua cảnh vật thiên nhiên... Chỉ khi nhận ra tiếng Chúa (hay dấu chỉ của Chúa), chúng ta mới có thể yêu Chúa tha thiết và bền đỗ trong ơn gọi của mình.

Tôi bỏ Lều bước ra ngoài để quan sát. Một người đến hỏi tôi, “Chú có đói không, cháu lấy cơm cho chú ăn nhé?”. Tôi bỗng ghen ngào nghĩ đến Chúa qua hình ảnh anh thanh niên này. Chúa vẫn yêu và luôn yêu tôi. Tôi rất hạnh phúc vì những cảm nghiệm này.

Tôi vào Lều để cảm tạ Chúa. Chúa hiện diện với tôi qua những người tôi tiếp xúc hằng

ngày. Quả thế, nếu để ý, tôi sẽ thấy Chúa luôn hiện diện. Là người trợ tá, là một Cursillista, tôi cần cố gắng để nhìn thấy Chúa hiện diện qua anh chị em mình. Tôi đi trợ tá lần này, không phải đảm nhận phần vụ nào trong chương trình sinh hoạt ba ngày, nhưng lại nhận một việc vô cùng ý nghĩa đó là mang tình thương của Chúa giới thiệu với anh em mình qua tiếp xúc. Cứ mỗi lần viếng Thánh Thể xong, tôi lại đi vòng vòng để gặp anh em. Tôi bắt chuyện, hỏi thăm các anh bằng trái tim của Chúa. Bởi cùng đi với Chúa đến với anh em, tôi đã được nghe những tâm sự đầy nước mắt của một số anh khi trải qua thử thách trong đời và rồi nhận ra tình thương của Chúa qua những biến cố ấy. Tôi cũng đã có dịp gặp được một số anh, họ đến với Phong Trào để phục vụ với một trái tim rực cháy yêu thương. Họ là những người chúng ta không biết tên, họ làm bất cứ công việc gì, họ tuân phục bất cứ ai yêu cầu họ làm. Họ đến âm thầm để phục vụ và lặng lẽ ra về khi công tác hoàn tất. Tôi học được ở họ rất nhiều điều, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu dịu hiền qua ánh mắt tin yêu, nụ cười chân thành của họ.

Chúng tôi đã thực hiện giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Sáu. Ôi đẹp làm sao, những giọt nước mắt thánh thiện trên gương

mặt của quý anh. Chúa hiện diện trong Phép Thánh Thể nhiệm màu và cũng hiện diện trong tâm hồn mỗi người chúng con vì chúng con yêu Chúa.

Tôi lại đi tìm Chúa giữa anh em trợ tá và tôi đã gặp Người qua hình ảnh một người anh em của tôi. Anh đứng đó sẵn sàng chào hỏi tất cả mọi người, giúp đỡ những ai cần đến. Anh có nụ cười rất tươi và đôi mắt sáng lên niềm tin yêu hy vọng. Tôi đến với anh với tình yêu của Chúa. Chúa yêu anh, Ngài không muốn làm anh buồn, tôi cũng thế. Chúa yêu anh, Ngài muốn anh vui, tôi cũng thế. Anh tâm sự về những khó khăn trong khi công tác. Tôi hoàn toàn thông cảm với anh. Khó khăn không là gì nhưng chấp nhận khó khăn qua khiêm nhường chịu đựng theo gương Thầy Chí Thánh mới là đáng kể.

Tôi lại đến với anh em khác trong tin yêu của Thầy Chí Thánh. Tôi nghiệm ra rằng đi trợ tá là chúng ta tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khoá học được thực hiện dễ dàng và nhất là mang Chúa đến cho những người chúng ta gặp. Vì thế, phục vụ không chỉ nhắm đến các tham dự viên mà còn nhắm vào những người trợ tá với nhau. Chúng ta cũng phải tạo mọi sự dễ dàng thuận lợi cho anh chị em thực hiện tốt công tác được giao. Những quy định của Ban Điều

Hành cũng như của các Khối, Ban là nhằm giúp cho công việc, chứ không làm khó người trợ tá. Xin đừng có ai gây hiềm khích, gận hờn, cao ngạo, lăng xăng trong khi đi trợ tá kéo vô tình làm mất bầu khí thánh thiện trong ba ngày này. Hơn nữa chúng ta cũng đừng quên điều này là dù công việc có quan trọng như thế nào đi nữa mà làm mất lòng anh chị em mình, làm anh chị em mình nản lòng thì chắc là Chúa không vui đâu và kết quả của công việc sẽ chỉ là hình thức, thoả mãn điều mà mọi người gọi là thành công, chứ không phản ảnh ý muốn tốt đẹp yêu thương của Thầy Chí Thánh.

Trước Thánh Thể Chúa, tôi xin dâng lên Chúa những hy sinh mà quý anh chị trợ tá đã và đang thực hiện để cầu nguyện cho khóa học. Tôi cũng xin dâng lên Chúa những thiếu sót, bất toàn của chúng ta để xin Chúa thánh hóa và nâng đỡ.

Ôi đẹp thay những Palanca với hình ảnh những người trợ tá nhường chỗ ngủ cho nhau, nhường chỗ parking cho nhau, nhường cho nhau tắm trước, nhường cho nhau ăn trước, nhường cho nhau công việc, nhường cho nhau lời khen... nhường và nhịn nhau trong mọi sự!

Ôi cao quý thay những Palanca khi những người trợ tá đối xử

với nhau bằng tình bác ái siêu việt, trọn vẹn, tương thân, tương kính, mọi người đều tìm những công tác nhỏ mọn nhất và biết vui mừng trước những việc làm tốt đẹp của người khác. Những người trợ tá hết lòng yêu Chúa và rất mực quý mến anh chị em mình!

Trong một buổi lần hạt chung vào sáng thứ bảy, tôi như chiêm bao thấy hình ảnh một cánh đồng lúa bao la xanh ngát. Cứ một kinh Kính Mừng được cất lên thì lại có làn gió nhẹ lướt trên cánh đồng, những cây lúa non ngả nghiêng theo gió, tạo thành những gợn sóng nối tiếp nhau chạy dài ra xa về phía bên phải. Khi đọc Kinh Thánh Maria thì gió lại thổi về bên trái cùng với gợn sóng lúa non nối tiếp nhau. Cứ thế, mới đầu là bảy người anh chị em chúng tôi quỳ trong Lều, sau dần hàng hàng lớp lớp người cùng đọc kinh Mân Côi, gió về tạo ra muôn ngàn gợn sóng, gợn sóng lúa non nối tiếp nhau ngả nghiêng đến tận chân trời. Sau cùng tất cả là một cánh đồng mênh mông màu xanh của lúa, là sóng nhẹ lăn tăn chạy dài chạy mãi hòa nhịp với lời kinh Mân Côi. Cả thế giới là màu xanh bình yên, không còn hận thù, không còn bạo lực, không còn chiến tranh. Mọi tội lỗi bị xóa sạch bằng kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi quả là diệu kỳ sẽ đem lại sự bình an và niềm hy

vọng cho những tâm hồn đơn sơ, biết phó thác mọi sự trong tay Chúa và Mẹ Maria.

10 giờ sáng thứ Bảy, một mình trong Lều, tôi thưa với Chúa đủ điều về những băn khoăn của tôi, những ước vọng của tôi... nhưng rồi tôi thấy như một cuốn phim quay lại tất cả những thăng trầm của đời tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình ở giai cấp nào trong xã hội? Tôi được lớn lên ra sao? Những năm tháng tù đày dưới chế độ Cộng Sản vô thần? Rồi những ngày đầu tiên đặt chân lên xứ Mỹ này? Hoàn cảnh hiện nay và tại sao tôi lại có mặt ở đây, trong Lều Thánh Thể giờ này? Chúa đã nhắc cho tôi về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi. Chúa vẫn luôn đi bên cạnh tôi, dù tôi có nhận thức được hay không? Chúa vẫn hằng dõi mắt theo từng bước đường tôi đi, dù tôi có thờ ơ hay phản bội lại Ngài? Chúa đã hiện diện trong lúc tôi vui và kịp thời có mặt trong lúc tôi buồn, bệnh tật, thất vọng... Tôi đã xúc động thật nhiều như một đứa trẻ đi lạc, lang thang vô vọng tìm lại được Cha mình. Tôi đã ngồi thình lạng thật lâu để đắm chìm trong những giây phút thật hạnh phúc này. Tôi biết mình chỉ là vết chân chim giữa bầu trời mênh mông vô tận, một hạt cát giữa đại dương bao la ngàn trùng, thế mà Chúa vẫn không bỏ rơi tôi, nhưng luôn sánh bước đồng hành

với tôi. Tôi là gì mà đáng được Thiên Chúa yêu thương là chừng ấy! Tôi đã nhận được biết bao hồng ân Chúa ban suốt cả cuộc đời mà tôi không hay không biết. Từ nay và trong suốt quãng đời còn lại của mình, tôi nguyện sẽ yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn tôi. Tôi sẽ mãi luôn hát bài ca cảm tạ:

Hồng Ân Thiên Chúa bao la,

Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

Qua buổi tĩnh tâm năm nay, tôi được học từ chính Chúa Giêsu, để biết yêu mến Thánh Thể Chúa và Kinh Mân Côi. Mỗi lần đi làm trợ tá, tôi đều học được những bài học quý giá. Năm nay, có lẽ là năm mà tôi đã được ở gần Chúa và Mẹ nhất trong những ngày bên Lều Thánh Thể.

SAN JOSE NGÀY 24-8-2011
GIUSE NGUYỄN VĂN THÂM



Thức Giấc

Đã từ lâu rồi chim ngủ giấc đông
 Dù nắng ngoài đồng hay mưa biển vắng
 Cửa ngõ tâm hồn hầu như khép chặt
 Năm tháng thời gian sao quá ngại ngại

Tiếng Người thức giấc trong ánh hừng đông
 Thức dậy đi thôi chim ngủ giấc nồng
 Ánh lửa ngoài rừng đã bùng cháy sáng
 Hành khúc Tình Yêu trong sắc màu thính không

Chim hãy bay, bay vút cánh phượng hoàng
 Lửa sáng soi đường gió thènh thàng
 Nghìn trùng như chỉ trong giây phút
 Tình Yêu dâng hiến Đấng Cửu Trùng

Chim thấy và tin Ánh Dương Hồng
 Soi đường chỉ lối cõi men mê mông
 Mở toang cánh cửa nhiều năm đóng
 Cho Người bước vào giữa đêm đông.

(THÂN TẶNG CÁC TÂN CURSILLISTA KHÓA 40&41)

THIÊN HƯƠNG LOVE

AGAPÉ



Mắt lệ chứa chan tim tôi rung nhịp,
 Nhấp chén rượu nồng hồn say dâng tiếng hát,
 Quên cả phận hèn, tôi âu yếm thốt lời:
 Gợi Người là Bạn, Thiên Chúa, Chúa Thượng của lòng tôi!
 Trần trề ơn phúc, từ đây và từ đây...
 Người là hơi thở, là sức mạnh ngoan cường,
 Là Palanca, là khiến đỡ giúp tôi hần động,
 Là ngọn đuốc cho tâm linh, Người hàng soi sáng!
 Tin Người là mật ngọt, là bầu sữa mẹ,
 Là nguồn sống đến từ lòng đất thẳm sâu...
 Làm hương thơm, làm màu sắc cho hoa được nở
 Là kỳ công tuyệt diệu, bằng Tin Yêu Người đã dựng nên tôi.
 Để sùng kính tôi không dám dâng lời mộc mạc,
 Để cảm tạ dù ngôn từ nào cũng không xứng,
 Chỉ đẹp lòng Người là kết hợp mọi trái tim,
 Để nhân loại được sum vầy trong tình yêu của Người luôn mãi.

NGUYỄN TUYẾT
AGAPÉ @ SJ CURSILLO 60/1992

CƠ CẤU ĐIỀU HÀNH PHONG TRÀO CURSILLO

Trường Lãnh Đạo (TLĐ) và **Văn Phòng Điều Hành (VPĐH)** là hai đơn vị cơ chế có tính cách bất khả phân chia của PT Cursillo. Chính ngay trong TLĐ mà các thành viên của VPĐH được chọn và bổ nhiệm, và sau đó chính TLĐ hỗ trợ công việc của VPĐH.

Ông Eduardo Bonnin, sáng lập viên Phong Trào, so sánh Phong Trào Cursillo với một cây dù mà VPĐH là toàn thân cây dù và TLĐ là những chiếc que chèn chống đỡ để cả cây dù đứng vững.

TLĐ là một nơi giúp nên thánh, là một cộng đồng những Kitô hữu hiệp nhất trong bầu khí Hội Nhóm, là một nơi đào luyện tâm linh, đào luyện tín lý, đào luyện về giá trị con người, đào luyện lương tâm xã hội, và đào luyện cho sứ mạng tông đồ.

VPĐH gồm có giáo sĩ/tu sĩ và giáo dân. Thành viên giáo sĩ/tu sĩ có trách nhiệm về linh hướng, và hội ý khuyên bảo, giảng dạy về các vấn đề tín lý

và hướng dẫn về các nhu cầu tâm linh; còn thành viên giáo dân thì đảm trách các phần vụ tổ chức, phương pháp và điều hành. Trách nhiệm của VPĐH là bảo vệ căn tính của Phong Trào cũng như quảng bá, phát triển và hướng dẫn Phong Trào ở cấp quốc gia cũng như cấp giáo phận.

Có 3 loại VPĐH trong PT Cursillo tại Hoa Kỳ:

Văn Phòng Điều Hành cấp Giáo Phận (VPĐH/GP) được vị giám mục tín cẩn giao trách nhiệm phát huy, khai triển và điều hành PT Cursillo trong một giáo phận. Những thành viên của VPĐH gồm có vị Linh Hướng (linh mục, phó tế hoặc một tu sĩ có lời khấn), Chủ Tịch/Trưởng Ngành, Trưởng TLĐ, Trưởng Khối Tiền, Trưởng Khối Ba Ngày, Trưởng Khối Hậu, Thủ Quỹ và Thư Ký. Tất cả thành viên của VPĐH đều có quyền phát biểu và bầu cử. Các thành viên VPĐH đều được chọn từ TLĐ, để họ ở vào vị thế có

thể phục vụ PT hữu hiệu hơn.

Văn Phòng Điều Hành cấp Miền (VPĐH/Miền) bao gồm tất cả Chủ Tịch/Trưởng Ngành VPĐH/GP và các vị linh hướng VPĐH/GP trong Miền liên hệ. VPĐH/Miền có quyền phát biểu, bầu cử và chịu trách nhiệm tuyển chọn các thành viên cho Nhóm Phục Vụ Miền để Nhóm này phục vụ mọi Phong Trào của giáo phận trong Miền đó. Những thành viên Nhóm Phục Vụ Miền và các Linh Hướng Miền tuyển chọn Điều Hợp Viên Miền (ĐHV/Miền) cho mỗi cộng đồng ngôn ngữ khác nhau. ĐHV/Miền vừa được chọn đương nhiên trở thành một thành viên của VPĐH/TQ với nhiệm kỳ 3 năm.

Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) gồm có một Giám Mục Linh Hướng Toàn Quốc (GM/LH/TQ) một vị Linh Hướng Toàn Quốc (LH/TQ), và các Điều Hợp Viên Miền thuộc 12 Miền trên toàn quốc Hoa Kỳ.

VPĐH/TQ phục vụ các nhu cầu của 12 Miền, VPĐH/Miền phục vụ các nhu cầu của các giáo phận và VPĐH/GP phục vụ các nhu cầu của toàn thể

các Cursillistas trong giáo phận. Tất cả VPĐH đều có cùng một tôn chỉ, đó là một cộng đồng phục vụ - **những tô tó của các tô tó**.

Ngoài ra còn có Tổ chức Cursillo Hoàn Vũ (Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad -OMCC) gồm bốn Nhóm Quốc Tế: 1). Nhóm Châu Mỹ La-Tinh 2). Nhóm Âu Châu

3). Nhóm Bắc Mỹ Châu và Quần Đảo Caribbean, và 4). Nhóm Á Châu Thái Bình Dương.

Phong Trào Cursillo là một thành viên trong các tổ chức Công Giáo quốc tế, thuộc hội đồng tư vấn Đức Giáo Hoàng đặc trách về giáo dân, có văn phòng đặt tại Rôma.



HỘI CURSILLO - HỘI NHÓM VÀ ULTREYA

Hội Cursillo là phương tiện có tính cách cộng đồng được đề ra để canh tân, gia tăng, và hoàn thiện việc hoán cải của từng cá nhân đã sống qua những ngày của Khoá Cursillo.

Có hai phương tiện căn bản để giúp thăng tiến và kiên trì trong đời sống Kitô hữu: đó là HỘI NHÓM cho mỗi cá nhân và ULTREYA cho cộng đồng. Cả hai đều cần thiết và quan trọng vì giúp chúng ta qui hướng cả đời sống chúng ta theo ánh sáng của Phúc Âm và cho chúng ta cơ hội chia sẻ đời sống chúng ta với đời sống của những tông đồ khác. Một Kitô hữu lẻ loi là một Kitô hữu tê liệt. Điều này cũng được áp dụng cho bất cứ nhóm nào không biết liên kết với các nhóm khác.

Hội Nhóm là làm những gì có thể giúp Nhóm 1./ Tự thành hình như một Nhóm 2./ Tiếp tục là một Nhóm 3./ Trở nên và tiếp tục là nguồn mạch, là hạt nhân của những cộng đồng Kitô hữu tràn đầy nhiệt tâm tông đồ.

Hội Nhóm đích thực là những hội nhóm biết thực hiện 3 tiến trình chia sẻ căn bản: chia sẻ đời sống thiêng liêng, chia sẻ sự tiến triển trong hiểu biết về Chúa Kitô và chia sẻ những nỗ lực đưa đạo Chúa Kitô vào các cơ cấu xã hội.

Hội Ultreya là một cộng đồng Cursillo qui tụ với nhau, tự biểu lộ là một cộng đồng đang nhóm hội. Đây là một cộng đồng gồm những người có thái độ đang trên đà hoán cải, cảm nhận được hiệp nhất trong một Thiên Chúa, trong một đức tin, trong một Phép Rửa, và nhờ đó cảm thấy cần đến với nhau để chia sẻ đời sống cho nhau. Ý thức được điều này, chúng ta có thể nói rằng hội Ultreya:

Tạo điều kiện cho việc sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.

Tạo bầu khí sốt sắng để mọi tham dự viên đều có thể nói lên những kinh nghiệm linh động về Tình Yêu Thiên Chúa, tình yêu láng giềng và tình yêu thế giới.

Nuôi dưỡng tinh thần hoán cải của tham dự viên bằng cách thúc đẩy họ áp dụng trong cuộc sống những chia sẻ mà họ nghe được từ những anh chị em chứng nhân khác và giúp họ nhận ra ơn gọi riêng của họ.

Thực hiện việc dùng Phúc Âm làm dậy men môi trường:

bằng cách rất giản dị là trở nên một cộng đồng chứng tá.

bằng cách kết hợp và nuôi dưỡng những nhóm bạn hữu, tạo cơ hội tiếp xúc cá nhân để khuyến khích Phúc Âm hóa cá nhân và cộng đồng.

bằng cách kêu gọi nên thánh, hoán cải, hòa giải, phát huy cộng đồng Kitô hữu và tinh thần truyền giáo.

Ultreya đích thực phải là NƠI mà mỗi người và mỗi nhóm chia sẻ những gì đang thực sự sống và sống những gì chúng ta chia sẻ.



LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU HỘI NHÓM

Việc Hội Nhóm giúp cho thành viên sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, một cách chân thật, liên tục và luôn tiến bộ, nhờ sự chia sẻ, kiểm thảo, khuyến khích nhau sống những căn bản Kitô hữu và giúp đỡ nhau thực hiện mục tiêu này.

Hội Nhóm giúp bảo đảm rằng việc “sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực” phải được:

1./ **Chân thật:** Tình thương và sự trợ giúp nhau là những đặc tính làm cho Kitô giáo của chúng ta chân thật nhất. Thánh Phaolô dạy rằng:” Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy anh chị em chu toàn luật Chúa Kitô”(Ga 6:2). Trong Hội Nhóm, người Cur-sillistas phải có thể tìm thấy cách sống như một Kitô hữu đích thực mà họ được mời gọi để thực thi.

2./ **Liên tục:** Nhu cầu tương trợ và nhu cầu xem xét lại với nhau và tự kiểm đời sống xem mình có sống như một Kitô hữu đích thực hay không, đó



phải là một ưu tư thường xuyên. Phương thức tự kiểm, không chỉ dùng vài kỹ thuật chiếu lệ nhưng bằng cách khám phá và chia sẻ thái độ của từng hành vi của mình, đặt ra ưu tiên cho việc tái định hướng cho mình. Việc tương trợ làm chúng ta phấn khởi lên, nó trợ giúp chúng ta. “Thà là hai người hơn là một người đơn độc, bởi vì chính nhờ thế công việc của cả hai đều được tương thưởng xứng đáng. Nếu một người ngã quỵ, người kia sẽ đỡ dậy; nhưng một người không có kẻ nâng đỡ mà ngã quỵ thì sẽ ra sao? “ (Ecl 4:10).

3./ Tiến bộ: Kế hoạch sắp xếp và phong phú hoá đời sống con người bằng cách chia sẻ kế hoạch này làm cho Hội Nhóm tiến triển. Điều này đúng đối với mọi giai đoạn

trong đời sống, kể cả đời sống Kitô hữu. Công việc kiểm thảo, hoạch định, và cùng chia sẻ (đời sống) làm cho chúng ta ngày càng trở nên hữu dụng hơn – nhân viên thương mại giỏi hơn, người lao công cần cù hơn, công nhân xuất

sắc hơn, Kitô hữu khá hơn, tốt lành hơn về mọi mặt.4./ **Chia sẻ:** Chia sẻ không có nghĩa đơn thuần là chỉ kể lại cho anh chị em những mẫu chuyện, nhưng là tham gia, giữ phần trách nhiệm, trở nên một thành phần tích cực, cởi mở trong đối thoại, và cống hiến ngay cả những của cải tinh thần lẫn vật chất cho anh chị em. Người biết chia sẻ là người biết cho chính bản thân mình, biết cho chính việc mình làm, cho những gì mình dự định làm, và chúng ta có thể nói thêm, là cho chính tài sản của mình; bởi vì nơi nào có sự hiện diện của một cộng đồng Kitô hữu nhân bản thực sự thì nơi đó có sự hiệp thông tiến triển giữa các thành phần, sẵn sàng chia sẻ của cải thiêng liêng và vật chất cho nhau.

HAI BẢN GIAO HƯƠNG SỐ 40 & 41



Là trợ tá trong Khối Yểm Trợ cho 2 khoá 40 & 41, tôi có dịp tham gia vào sinh hoạt của tất cả các khối và nhận thấy mỗi anh chị đều được Thầy trao cho một nhạc cụ để cùng tấu khúc giao hưởng số 40 & 41 thật tuyệt vời!

Năm nay tôi đặc biệt lắng nghe những nhạc cụ đơn sơ được Thầy dùng rất hay! Có thể nói đây là những nhạc cụ ít được ai biết đến nhưng nếu không có chúng thì bản giao hưởng này sẽ không được trọn vẹn.

Tôi rất khâm phục và quý mến một anh Trợ Tá Khối Giám Học qua sự đơn sơ và chân thật của anh. Mới gặp tôi lần đầu anh đã ân cần hỏi han tôi có ngủ được không? Anh cũng tâm sự đang bị thất nghiệp và khi đi interview vào đến vòng chót lại bị loại vì họ biết anh bị bệnh Parkinson. Tuy nhiên, anh đã không mặc cảm về bệnh tật của mình mà lại hăng say lên khoá giúp các Tham Dự Viên (TDV). Nhìn bàn tay run run của anh soạn các dàn bài cho TDV tôi thật sự xúc động và liên tưởng đến bàn tay của Đức Chân Phước Gioan

Phaolô II (cũng bị bệnh Parkinson) run run ban phép lành cho các con chiên của mình. Hình ảnh đó thật đẹp! Những gì chúng ta cho là bất toàn hoặc bất như ý nếu được làm và dâng lên với Tình Yêu thì lại trở nên những Cửa Lễ thật cao quý và đẹp lòng Thiên Chúa.

Tôi gặp một chị Trợ Tá Khối Hành Chánh mang xô và chổi lau chùi restroom trở về với nụ cười thật tươi mặc dù có những nét mệt mỏi do thiếu ngủ. Chị mới đi Khoá 39 và năm nay đã trở lại làm trợ tá cho Khoá 41. Chị có những chia sẻ rất hay và đơn sơ từ con tim như một chứng nhân. Tôi mời chị năm sau tham gia Khối Giám Học để chuẩn bị là Rollista. Chị cười và nói: “Em thích làm những việc lau chùi này hơn.” Tôi thầm nghĩ trong đầu “Bingo! Đây là một rollista tương lai vì chị có một đức tính quan trọng nhất của một Rollista là đức khiêm nhường.”

Tôi phải ngả nón chào các anh chị Khối Âm Thực về đức vâng phục tuyệt đối. Các Rollistas thường được cầu nguyện trong phòng ăn trước ảnh Thầy Chí Thánh. Cha

giáo Kỷ mời gọi các trợ tá ngưng mọi công việc để đặt tay cầu nguyện cho các Rollista sắp sửa trình bày bài Rollo của mình. Xét về mặt công việc, lời yêu cầu này không mang tính hiệu quả vì các trợ tá phải ngưng những việc đang làm ngon trớn như rửa chén bát, xào nấu, thái thịt v.v... nhưng đây lại là những “dầu lạng” đáng yêu nhất! Các anh chị đã vui lòng ngưng tiếng đàn của mình và nhường cho các cung giọng khác cất lên. Có lúc tôi thấy phòng ăn đầy các trợ tá của 5 khối quỳ cầu nguyện cho các Rollistas. Một hình ảnh thật đẹp và thân thương trong tình hiệp nhất, yêu thương và tương trợ lẫn nhau!

Có thể nói các anh chị Khối Âm Thực làm việc mệt nhất vì không chỉ phục vụ 3 bữa ăn cho 50-60 TDV mà còn cho hàng trăm trợ tá nữa. Sự tương phản của nét mệt mỏi và nụ cười tươi trên khuôn mặt của các anh chị đã đánh động tôi thật nhiều, vì tôi đã nhìn thấy khuôn mặt Thầy Chí Thánh trên các anh chị.

Còn các bạn trẻ Khối Phụng Vụ thì như đàn chim én lâu lâu lại bay và xuống líu lo trò chuyện rồi lại bay đi. Tôi học được sự hồn nhiên và đơn giản nhưng rất nhiệt tình trong cách sinh hoạt của các em. Đàn én này lại thích ăn đồ “seafood” nên đêm nào cũng không thêm ngủ, làm xong công tác là nhào xuống bờ biển bắt nghêu sò ốc hến. Đêm ngủ 2-3 tiếng mà các em vẫn tươi tắn

đầy sức sống. Đúng là nhờ Ôn Thầy như một bạn trẻ đã chia sẻ: “Tụi em rất là vui và hãnh diện được trở về làm Trợ Tá mỗi năm. Tất cả những việc tụi em làm đều là nhờ Ôn của Thầy Chí Thánh. Chính Thầy đã ban cho chúng em sức khoẻ tốt để làm việc không biết mệt... chính nhờ ngọn lửa Tình Yêu của Thầy mà tụi em đã vượt qua tất cả mệt mỏi...”

Tôi cũng để ý và quan sát một bác trợ tá cứ cắm cúi làm các nền trải đường cho TDV đi vào buổi tối. Bác làm việc rất âm thầm, nấu chảy các sáp nến cũ, sửa soạn tim đèn và làm nên những cây nến mới trong tinh thần cầu nguyện như những Palanca cho cả khóa học. Tôi rất vui khi nghe một chị TDV chia sẻ chính những ánh nến lung linh đủ màu sắc trong bóng đêm đã nhắc nhở chị tìm đường về với Chúa. Thật tuyệt vời! Mỗi công việc nhỏ mọn chúng ta làm với tinh yêu từ việc quét dọn, lau chùi, rửa bát, trang hoàng, đổ rác, xếp nến... sẽ được Thầy dùng như những note nhạc độc đáo gây ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn các TDV.

Phần Kết của bản giao hưởng đã được các TDV hoàn tất với những cung đàn thật xuất sắc. Một chị TDV chia sẻ tâm tình xuống núi như “cru mang” Tình Yêu Thiên Chúa. Từ “cru mang” ở đây được dùng thật hay vì nó diễn đạt được cái gì đó rất thấm thiết, thâm sâu và thân mật với niềm xác tín là

Tình Yêu Thiên Chúa sẽ lớn dần lên trong tâm hồn chị.

Tôi rất ngạc nhiên về đức vâng phục của các TDV khi muốn lên hát một bài tặng các Trợ Tá nhưng Cha Giáo Ký không đồng ý vì chưa phải lúc. Các chị vui vẻ vâng lời về chỗ không một lời kẻo nài. Đó là bài hát “Vâng Phục” mà tôi được nghe từ các chị TDV ngay lúc đó!

Có một số anh chị trợ tá tâm sự và áy náy là mình còn quên sót này nọ trong phần vụ của mình nhưng tôi nói với các anh chị ấy là bảo đảm các TDV không thấy sai sót gì đâu vì Thầy đã “cover” cho rồi. Chúng ta thường hay chú trọng đến công việc mà quên là Thầy chỉ chú trọng đến mỗi người chúng ta. Chính những lúc thấy mình bất toàn, mình mới nhận ra được sự đồng hành và nâng đỡ của Thầy và các anh chị em khác.

Riêng cá nhân tôi, tôi đã cố gắng canh giờ để kiệu Thánh Thể vào đúng lúc chấm dứt phát Sứ Vụ Lệnh cho các Tân Cursillista. Trong cả hai Khóa 40 & 41, tôi đều thất bại và đã để Chúa Giêsu Thánh Thể đứng chờ ở ngoài khoảng 1 -2 phút. Tôi rất áy náy và mất bình an nhưng Thầy lại an ủi tôi như thế này: “Thầy thích chờ các con như Thầy đã từng chờ các con quay về hơn là các con chờ Thầy.” Lúc đó tôi thật xúc động và nhận ra rằng Thầy đang nôn nóng muốn vào gặp các anh chị tân Cursillista như thế nào! Tôi lặng người trong niềm

cảm mến và hạnh phúc vô biên!

Tôi vẫn đang sống trong những âm ba tuyệt vời của hai bản giao hưởng 40 & 41 này. Tôi đã học được rất nhiều nơi các anh chị trợ tá và TDV về đức khiêm nhường, yêu thương và hiệp nhất. Đây là dịp tôi nhìn lại chính mình trong những Phút Hồi Tâm nơi Lều Thánh Thể để biết mình đang ở đâu và chợt nhận ra rằng tôi vẫn chưa yêu mến Thầy và anh chị em mình đủ. Tôi cần phải chăm chú đàn theo đũa nhạc trưởng của Thầy chứ không phải chỉ nhìn vào bản nhạc của mình mà quên rằng phải hoà nhịp với những cung đàn khác nữa; có như thế bản giao hưởng mới được diễn tả một cách trọn vẹn theo Ý Thầy chứ không phải theo ý riêng của tôi.

Cuối cùng tôi đã tìm ra tựa đề cho hai bản giao hưởng này rồi! Đó là bản Giao Hưởng “**TÌNH YÊU**” số 40 & 41. Chính **TÌNH YÊU** đã liên kết chúng ta nên một và giúp chúng ta biết một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em trên con đường về nhà Cha!

THÁNG 9, 2011
GIUSE TRẦN THÁI HOÀNG



DANH SÁCH TÂN CURSILLISTA KHÓA 40 VNSJ-2011

Decuria GIOAN :

Giuse Nguyễn Cao Thắng ♦ Phaolô Martin Mai Xuân Hoà ♦ Joseph Lê Hoàng Anh Dũng ♦ Giuse Nguyễn Thế Huy ♦ Phêrô Nguyễn Bằng ♦ Phaolô Nguyễn Hoài Quốc.

Decuria GIACÔBÊ :

Lm. Andrew Nguyễn Vũ ♦ Phaolô Bùi Trung ♦ Đôminicô Vũ Phong ♦ Vicentê Nguyễn David ♦ Anton Nguyễn Thông

Decuria MACCÔ:

Micae Cao Minh Hoàng ♦ Đôminicô Nguyễn Quang Việt ♦ Phêrô Nguyễn Trí ♦ Gioan Baotixita Nguyễn Đông ♦ Giuse Trần Henry ♦ Phêrô Trần Việt ♦ Phêrô Hoàng Hùng.

Decuria PHAOLÔ :

Vitus Nguyễn Tiến Phước ♦ Phaolô Trần Thanh Huân ♦ Giuse Cao Minh Trí ♦ Giuse Lê Trình ♦ Giuse Phan Văn Hoàng ♦ Peter Nguyễn Harry ♦ Phaolô Trần Trọng Minh.

Decuria MATTHÊU :

Giuse Nguyễn Tiến Dũng ♦ Phêrô Hoàng Văn Thuyết ♦ Anphonsô Trần Thái Cảnh ♦ Giuse Phạm Khanh ♦ Francis Thanh Linh ♦ Phêrô Trần Tuấn.

Decuria LUCA :

Phêrô Nguyễn Quang Hoàng ♦ Martin Trần Sơn ♦ Giuse Nguyễn Văn Tân ♦ Đaminh Vũ Văn Cao ♦ Phêrô Hoàng Văn Anh ♦ Thomas Nguyễn Kim Tiệp.

Decuria ANDRÊ:

Joseph Phạm Joseph ♦ Đôminicô Lê Từ ♦ Anphonsô Trần Đức Quang ♦ Phêrô Võ Thanh Hải ♦ Phaolô Lê Trung ♦ Louis Đỗ Kevin ♦ Đaminh Vũ Oanh.

Decuria PHÊRÔ :

Phêrô Trần Văn Yên ♦ Đaminh Mai Công Vụ ♦ Gioan Lê Thanh Tuyền ♦ Thomas Aquinô Phạm Phú Thứ ♦ Giacôbê Nguyễn Văn Tấn ♦ PT Phêrô Tạ Đức Cường ♦ Gioan Baotixita Nguyễn Định.

KHÓA TỈNH HUẤN CURSILLO K40VNSJ TẠI CAMP ST. FRANCIS Từ ngày 18-8-2011 đến ngày 21-8-2011





Decuria GIOAN



Decuria GIACÔBÊ



Decuria MACCÔ



Decuria PHAOLÔ



Decuria MATTHÊU



Decuria LUCA



Decuria ANDRÉ



Decuria PHÊRÔ





Khôi GIÁM HỌC



Khôi HÀNH CHÁNH & YẾM TRỢ



Khôi PHỤNG VỤ



Khôi ẨM THỰC



Ban Điều Hành và Quý Cha Linh Hưởng



DANH SÁCH TÂN CURSILLISTA KHÓA 41 VNSJ-2011

Decuria THERESA :

Maria Nguyễn Thị Thanh Thủy ♦ Maria-Theresa Lê Quỳnh Trang ♦ Theresa Phạm Vũ Hải Yến ♦ Maria Nguyễn M. Hà Giang ♦ Monica Nguyễn Hằng Helene ♦ Theresa Hồ Thanh Ngân ♦ Maria Lý Kim Phụng.

Decuria LUCIA:

Sr. M. Magdalene Nguyễn Thanh Trang ♦ Theresa Phùng Annie ♦ Maria Mai Thu ♦ Theresa Trương Đỗ Ngọc Dung ♦ Sunniva Trần Hoàng Yến ♦ Theresa Nguyễn Phương Linh ♦ Maria Vũ Hoàng Oanh ♦ Maria Huỳnh T. Huyền Phương.

Decuria CECILIA:

Maria Mai Thanh ♦ Maria Văn Thùy Linh ♦ Maria Trương Dung Thảo ♦ Maria Trương Xuân Tiên ♦ Magaritta Lâm Thị Thu Nga ♦ Ursula Phạm H. Hoàng Châu ♦ Maria Lê Thủy.

Decuria AGATA :

Maria Lê Thủy ♦ Martha Phan Như Loan ♦ Theresa Nguyễn Thanh Hương ♦ Cecilia Nguyễn Ngọc Vân Thi ♦ Martha Đặng Thanh Lan ♦ Cecilia Đỗ Trọng Lệ Hằng ♦ Maria Nguyễn Mary .

Decuria MARIA :

Sr. Margaret Mary Phan Mary Miên ♦ Maria Goretti Nguyễn T. Tề My ♦ Naria Nguyễn Thanh Hồng ♦ Maria Đinh T. Kim Ánh ♦ Anê Phan Thanh Nguyệt ♦ Martha Nguyễn T. Mỹ Linh ♦ Theresa Nguyễn T. Ngọc Trâm ♦ Maria Nguyễn Mến Vũ .

Decuria MARTHA :

Maria Trần Ngọc Bích Annie ♦ Agnès Đỗ Trọng Lệ Nga ♦ Theresa Nguyễn Thanh Trúc ♦ Cecilia Võ O Thủy ♦ Maria Hà Vi Thu ♦ Maria Trần T. Kim Cúc ♦ Martha Vũ T. Thanh Hải.

Decuria ANNA:

Maria Trần T. Mỹ Hạnh ♦ Maria Nguyễn Thị Hoa ♦ Agnès Nguyễn Mỹ Linh ♦ Theresa Lê Ngọc Huyền ♦ Anna Trần T. Kim Dung ♦ Louise de Marillac Lê Thị Liên ♦ Maria Đoàn Thị Mâu ♦ Maria Vũ Thị Tin .

Decuria MONICA :

Theresa Nguyễn Hương ♦ Francesca Nguyễn T. Hà Huyền ♦ Maria Loi Hào ♦ Barbara Rita Nguyễn Susan Diệu ♦ Theresa Nguyễn Thị Huyền ♦ Anna Trương Kim Phượng ♦ Anna Vũ Thị Diễm ♦ Têrêsa Tạ Tuyết Kiều Têrêsa .

KHÓA TỈNH HUẤN CURSILLO K41VNSJ TẠI CAMP ST. FRANCIS

Từ ngày 25-8-2011 đến ngày 28-8-2011





Decuria TÊRÊXA



Decuria LUCIA



Decuria CECILIA



Decuria AGATA



Decuria MARIA



Decuria MARTHA



Decuria ANNA



Decuria MONICA



TRỢ TÁ KHÓA TỈNH HUẤN CURSILLO K41-VNSJ TẠI CAMP ST. FRANCIS
Từ ngày 25-8-2011 đến ngày 28-8-2011



BAN ĐIỀU HÀNH



Khối GIÁM HỌC



Khôi PHỤNG VỤ



Khôi ẨM THỰC



Khởi HÀNH CHÁNH



BAN ĐIỀU HÀNH & LINH HƯỚNG

DANH SÁCH ÂN NHÂN YẾM TRỢ THỰC PHẨM VÀ TÀI CHÁNH

	Tên	Thực Phẩm	Tiền
1	A/C Thủ & Thùy Trần (K38&39)	Tất cả vật dụng văn phòng phẩm: giấy, viết, kẹp giấy,..	
2	Chị Phương Anh Nguyễn, Khối Hành Chánh	ùng hộ và in bảng tên cho tất cả trợ tá khối nam và nữ	
3	A/C Hùng & Mỹ	10 bao gạo	
4	A/C Đạt & Linh	2 bao gạo	\$600.00
5	Chị Hương (Phở Quyền)	1 nồi phở cho khoả nữ	
6	Chị Uyên (con cô Thương)	100 Lbs bánh phở tươi (10 bịch)	\$250.00
7	A/C Minh & Trinh	Bánh kẹo, coffee, rau, trái cây và trứng gà	
8	Chị Phượng (Monica 39)	700 trứng gà	
9	Chị Thanh Nhân (Monica 39)	2 nồi bún bò Huế cho hai khóa	
10	Chị Quý Dung (Monica 39)	2 thùng bún	
11	Chị Huệ (Chợ Đại Thành)	100 pounds bánh phở	
12	Chị Hạnh (San Francisco)	Xôi đón TDV, bánh xoài, bánh xu cream	
13	Cô Tuyết Phan	150 cái bánh dày giò	
14	A/C Tuấn & Mai -San Fran- cisco	salad	
15	Anh Luân (San Francisco)	100 lbs. hành tây, 4 thùng nho	\$200.00
16	A/C Khoa & Hồng (Fresno)	50 trái bí, hành, ngò, xả...	
17	Thanh My (Teresa 39)		\$250.00
18	A. Tony Khổng Đạt		\$1,000.00
19	A/C Thu Ngọc	Bánh mì cho hải buổi Agape 40 & 41	

YẾM TRỢ ĐẠI HỘI ULTREYA ĐÓN TÂN CURSILLISTAS

20	Anh Luân (San Francisco)	Trái cây / Nho	
21	Chị Hạnh (San Francisco)	Bánh xu Cream	
22	Anh Lượng		\$200.00

**XIN THÀ Y CHÍ THÁNH CHÚC LÀNH VÀ TRẢ CÔNG BỘI HẬU
CHO QUÝ VỊ ÂN NHÂN CỦA CHÚNG CON!
DE COLORES !**

Trang Tâm Tĩnh



Mến chào quý anh chị em,

Khi được hỏi để viết vài dòng chia sẻ sau khi tham dự khóa Cursillo 40; tôi chợt nhớ tới câu chuyện sau đây. Trong một lễ an táng, một cô thiếu nữ được mời lên để chia sẻ cảm nghiệm về người quá cố thì cô ta đã nói lên cảm nghiệm của cô như sau: *“Thật sự con chưa bao giờ thấy Chúa và con cũng chưa bao giờ nghe tiếng Ngài, nhưng con cảm nhận được sự hiện diện của Ngài một cách rất tỏ tường và sâu đậm qua người mẹ rất thương yêu của con đang nằm đây. Suốt cuộc đời của mẹ con, mẹ luôn sống hy sinh cho con. Mẹ con luôn luôn bên cạnh vỗ về, nâng niu và yêu thương. Bởi lẽ đó, con cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa qua chính đời sống và việc làm của mẹ con.”* Thật vậy, Thiên Chúa muốn dùng chúng ta để chúng ta trở nên tay, chân, mắt, miệng, v.v... của Thiên Chúa cho nhau. Chắc hẳn tuyệt đại đa số chúng ta không thấy cũng như không nghe tiếng Chúa như chúng ta đối thoại với nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể cảm nhận tình yêu và sự hiện diện của Ngài qua anh chị em chung quanh. Và đó là sự cảm nghiệm và đánh động lòng tôi nhất khi tôi được điễm phúc tham dự khóa Cursillo 40 vừa rồi.

Tôi thấy hầu hết tất cả quý anh chị em trong ban điều hành, ban trợ tá cũng như trong ban yểm trợ, đều niềm nở, hăng say, nhiệt thành trong công việc của họ để giúp đỡ những anh em tham dự khoá. Họ làm việc rất âm thầm và quảng đại. Trên hết tất cả họ làm việc với một đức tin trong tinh thần yêu thương tha nhân. Chính những điều này đã đánh động tôi rất mạnh. Dĩ nhiên, những giờ cầu, đọc kinh, cầu nguyện và Thánh Lễ đều đem lại cho tôi sự bình an và thêm nhiệt huyết, nhưng chính việc làm của quý anh đặc biệt trong ban điều hành và trợ tá đã giúp cho tôi thấy rõ hơn là chính Chúa dùng quý anh để đem tình bác ái, sự tôn trọng và yêu thương đến mọi người tham dự khoá. Từ những công việc lớn tới những công việc không tên như làm vệ sinh cho “restroom” của chúng tôi--mặc dù có nhiều điều tôi không thấy; nhưng tôi cảm nhận quý anh đã làm với tất cả con tim và luôn kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria. Chính những công việc từ viết bảng tên, trang trí, ẩm thực, tiếp đón, những lá thư palanca, những rollo

mà quý anh chia sẻ với tất cả sự chân thành, yêu thương và còn nhiều điều khác nữa đã đem lại nhiều ấn tượng tốt và giúp tôi liên tưởng với tình yêu của Chúa một cách sâu đậm hơn. Chính những điều này cộng thêm vào giờ Châu Thánh Thể trưa Thứ Bảy cũng như nhìn thấy quý anh chị em curillistas đã hy sinh lái xe lên vào đêm Thứ Bảy (Agape) để nâng đỡ và đồng hành với chúng tôi. Trong đó có một anh mới biết anh ta bị ung thư (nhưng vẫn bình an và vui vẻ) mà tôi vừa mới thăm anh ta một ngày trước khi tôi vô khóa. Sự hiện diện của anh ta cộng với những gì tôi kể trên đã trở nên cao điểm của 3 ngày tĩnh tâm của tôi. Vì lẽ đó những giọt lệ đã được trào ra một cách vô tư và không tự chủ được. Những giọt lệ đó được bao gồm bằng nhiều cảm xúc của sự dấn thân của quý anh chị em. Ngoài ra đó cũng là những giọt nước mắt thống hối, hạnh phúc và tri ân. Nói tóm lại đó là một cảm xúc rất ngọt ngào và dễ chịu trong ân sủng của Thiên Chúa. Nói chung, tôi tạ ơn Chúa vì đã có những giọt lệ đầy ý nghĩa ấy.

Nói riêng về vấn đề sự nhiệt tình của quý anh em là động cơ rất mãnh liệt làm tôi có nhiều cảm xúc; tôi cũng hiểu được có lẽ vì chỉ có 3 ngày nên mọi người dễ dàng sống cho đi và yêu thương hơn. Có thể khi mọi người trở lại cuộc sống bình thường sẽ khó thực thi như thế mỗi giờ và mỗi ngày. Dù vậy cũng đã đủ làm cho tôi ngây ngất và cảm nghiệm được tình Chúa và sự làm việc của Chúa qua tha nhân. Qua tinh thần, hy sinh và một đức tin bén rễ sâu trong Chúa của quý anh trong ban điều hành cũng như trợ tá cũng đã giúp tôi tiếp tục thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lòng tôi từ khi tôi có trí khôn và được chọn theo Chúa qua ơn gọi Linh Mục. Qua những hành động đầy tình bác ái ấy của quý anh đã giúp tôi suy niệm về đời sống Linh Mục của tôi. Thật sự dù được Chúa chọn làm Linh Mục đời đời của Chúa với một ơn Thánh siêu nhiên và cao quý vô cùng, nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường và có những khiếm khuyết. Vì vậy, lắm lúc vì thân xác yếu hèn nên có những lúc tôi cũng đã không có đủ can đảm và nghị lực để làm những công việc mình phải làm dù trong tâm trí rất khát khao muốn làm. Nên khi thấy quý anh làm việc hăng say không biết mệt (có lẽ suốt 3 ngày quý anh chỉ ngủ được 3 hoặc 4 tiếng mỗi ngày), luôn có nụ cười trên môi và với sự tran hòa của tình người đã đủ gây thêm men và làm cho tôi cố gắng hơn trong Thiên Chức Linh Mục cao quý này. Để rồi tôi cũng tiếp tục không ngừng để trở nên đôi chân, bàn tay, cặp mắt, trái tim và miệng lưỡi của Chúa cho giáo dân rất quý mến của tôi, cũng như những người tôi gặp. Và nhờ đó mà tôi cũng liên tưởng tới câu nói của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận để luôn hăng say và cố gắng sống cho mình và cho tha nhân trong ân sủng và

tình yêu của Chúa:

*“Chăm này nối tiếp chăm kia, muôn triệu chăm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một cuộc sống.
Chăm mỗi chăm cho đúng, đời sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ
thánh.”*

Xin Chúa tiếp tục ban cho quý ban điều hành, quý trợ tá và tất cả những ai đã có công sức và dâng những hy sinh cho khóa 40, được thêm lòng mến và niềm tin để quý anh chị em luôn hăng say, nhiệt thành đem Chúa đến cho chính anh chị em và cho tha nhân. Tôi cũng tha thiết xin quý anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi để tôi có thể sống ngày thứ tư của tôi như ba ngày mà chúng ta đã sống trên Camp St. Francis. Song song, xin cầu nguyện cho tôi để tôi luôn là một mục tử tốt lành và là đầy tớ kiên trung cho cánh đồng truyền giáo của Chúa. Tôi cũng sẽ nhớ tới quý anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi. Xin Chúa luôn chúc lành cho chúng ta để chúng ta luôn thực thi tôn chỉ của Phong Trào: “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em.”

CURS. LM. ANDREW NGUYỄN VŨ

CHỈ LÀ HỒNG ÂN

Tôi sinh năm (19)40--con số tiền định.(Khóa Cursillo tôi tham dự năm nay là K.40).Tôi thuộc dòng Đạo Cũ bên dòng Đạo Mới của vợ tôi khi trở lại đạo hồi chúng tôi làm đám cưới 38 năm trước đây. Ngay từ hồi còn nhỏ tôi đã có một sức khỏe không tốt vì, theo lời bố tôi kể, tôi đã nhiều lần suýt chết vì những cơn bệnh nhi đồng ở những nước nhược-tiểu:chi cần nóng,sốt,thối tai ..là có thể được Đức Bà rước về Thiên-đàng ngay.Bởi vậy,tôi sống sót được là nhờ vào lời cầu nguyện hơn là thuốc men.Nghiệm ra,ngay từ đây,bàn tay phù hộ của Chúa đã thấp thoáng trên tôi.Vào tuổi thiếu-niên,tôi còn gặp nhiều cơn bệnh ngặt nghèo mà,cũng theo lời bố tôi, đã có lần đặt tôi nằm ra giường để chờ Chúa đến đón.Nhưng mà Chúa lại chờ che, không muốn tôi “đi” sớm như vậy.--Kể đến,tuổi thanh-niên của tôi đúng lúc Quê-hương đắm chìm trong chiến-tranh,bom đạn lúc nào cũng có thể nổ ngay ở trên đầu.Tôi ra đi chinh-chiến như trăm,ngàn thanh-niên khác, phần lớn đã không trở về.Một lần nữa,Thiên-chúa lại xuất-hiện,giữ gìn mạng sống

của tôi,tuy rằng đã có một lần tôi bị thương rất nặng ở chiến-trường,sống chết chỉ còn là gang tấc.Về sau,số phận của tôi trôi nổi,gập ghềnh bên những oan-khiên của Đất nước.Những bất trắc,hiềm-Nguy với đầy đầy biến-cổ ập tới đến nỗi tôi tự hỏi không hiểu vì đâu tôi có thể sống sót dễ dàng như vậy.Không có lý-giải nào khiến tôi nghĩ khác hơn là: Chúa vẫn còn đồng-hành ,vẫn kiên nhẫn bên tôi, vẫn quan-phòng đời tôi một cách diệu-kỳ chỉ vì muốn tôi,một ngày nào đó trở nên khá hơn,có thể giúp Ngài một tay để làm đẹp cuộc đời này.Tôi đội ơn Chúa biết bao nhiêu.Những tháng cuối cùng của năm bước sang tuổi 70,sức khỏe của tôi đột nhiên trở nên tồi tệ khác thường. Đã từ nhiều năm nay,kể về bệnh tật thì những thứ bệnh thông thường có tên tuổi của người già,xem ra ,nặng nhẹ khác nhau tôi đều có cả . Ở cái xứ sở văn-minh tiến-bộ này,bệnh thì cứ đi thăm bác-sỹ, uống thuốc là tạm ổn .Thuốc thì tôi uống nhiều như ăn cơm :sáng ,trưa ,chiều ,tối .Nhưng ,giống như con động đất ,không cần triệu-chứng báo động gì bỗng dưng blood pressure nhảy lên 240/124 ,nhịp tim cao hơn 100 ,hơi thở ngắn ,dồn dập một cách khó khăn hỗn loạn ,làm tôi đĩnh ninh mình đã đến lúc phải tới điểm hẹn “thất thập cổ lai hy” .Xe cấp cứu được gọi đến ,băng-ca ,còi hụ khẩn cấp được gióng lên .Phòng cấp cứu bệnh viện với những dụng-cụ tối tân ,hiện đại được đem ra ,tránh cho tôi một cơn đứng tim có thể sắp xảy đến .X ray đầu ,ngực ,oxygen yểm trợ hô-hấp ,tâm-đồ theo dõi nhịp tim và những blood tests để tìm ra nguyên do bệnh trạng .Thông thường ,mấy người bạn cỡ tuổi tôi nhiều khi chỉ cần một lần đi cấp cứu là không thấy trở về .Còn tôi ,sau một đêm thử đủ các phép tắc ,ngày hôm sau bác-sỹ cho về nhà với kết quả không biết tại sao .Rồi tôi lại tiếp tục sống những ngày hồi hộp, lo âu .Chỉ nội trong vòng ba bốn tháng ,tôi liên tiếp gọi xe cấp cứu đến năm bận ,mà lần nào tôi cũng nghĩ đó là lần cuối .Nhiều lần đến nỗi từ bác-sỹ ,y-tá đến chuyên-viên máy móc của phòng cấp cứu tôi đều nhớ mặt . Còn cô em gái bên Texas mỗi lần gọi sang hỏi thăm tôi đều nhận được câu trả lời giống nhau thì chế điệu :Nhu vậy là anh trở thành một VIP rồi còn gì !Tôi thấy vui vui một cách ngộ nghĩnh ,vì di chuyển thì có còi hụ ,tới nơi đã có người túc trực sẵn , đón tiếp nồng hậu và chu đáo ở một nơi chỉ được dành riêng cho một thứ người đặc biệt,so sánh một VIP như vậy là gần chính xác .Lần sau cùng ,các bác-sỹ ER nhất quyết tìm cho ra nguyên do bệnh trạng của tôi mới giữ tôi 4 ngày trong bệnh viện để theo dõi một cách tỉ mỉ .Tôi nghĩ rằng các tests để tìm kiếm những nghi ngờ về trường hợp của tôi họ đều đã thực hiện hết :CAT Scan ,RMI ,X Ray ,Ultra Sound từng bộ phận nội tạng ... và cuối cùng ,nhà thương quyết định cho làm Angioplasty .

Nhưng sau khi tỉnh thuốc mê thì được cho biết là các blood vessels đều clear ,nghĩa là họ không phải làm gì cả .Hôm xuất viện , ông bác-sĩ quen thuộc bắt tay tôi ,chúc mừng và nói you passed .Ra về ,tôi cảm thấy bất an bởi nhà thương cũng không biết vì sao và làm thế nào để tránh những đe dọa bất ngờ về sau . Ông còn căn dặn nghỉ ngơi nhiều ,ngủ nhiều và nếu sự việc còn tái diễn thì phải mau mắn bấm 911 ,gọi ambulance ngay .Nghĩ lại ,lần này Thiên-Chúa chỉ muốn gởi cho tôi một lời nhắn nhủ rằng đời người thì ngắn ngủi ,rồi một lúc nào đó cũng phải chấm dứt ,mạng sống của tôi sẽ không được quyết định trong tay con người nhưng là bởi quyền năng Thiên-Chúa .

Sau đó không lâu ,tôi nhận được thư trả lời nhận cho tôi dự lớp tĩnh huấn 40 của phong-trào Curssillo . Đơn xin của tôi nộp từ năm trước .Tôi thấy vui mà cũng hơi “rét” .Nhưng rồi tôi trấn tĩnh được ngay .Rõ ràng Chúa đã gọi tôi ,có lẽ nào Người lại để tôi gặp sự khó .Thấy tôi phân vân ,vợ tôi bèn khuyến khích :Sức khoẻ của anh đạo này rất tốt không phải ngại gì ,cứ yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu .Còn độ một tuần lễ trước khoá học ,có người trong Ban Điều hành phong-trào gọi cho tôi ,hỏi đã sẵn sàng chưa .Tôi hăng hái trả lời không đắn đo là hành-trang đã xấp sẵn ,chỉ còn chờ ngày lên đường .Tôi mừng tượng ra là nhìn vào số tuổi của tôi,người kia chắc là có chút ngại ngại ,biết đâu tôi chả đang cảm cúm hay đang cơn Gout attack mà phải bỏ cuộc .

Chỉ còn vài ngày nữa ,người trợ-tá ,cũng là người giới-thiệu ,thúc đẩy tôi đến với Cursillo đến nhà thăm để thấy chắc chắn là tôi có thể dự khoá học hay không (Anh là người tôi được may mắn đỡ đầu khi trở lại đạo và đã trở thành một Cursillitas bốn năm trước đây.) Để động viên tinh-thần ,hôm trước ,vợ tôi hứa là ngày mãn khoá sẽ đến dự lễ và đón tôi về nhà .Nhưng vào giờ chót ,khi bước chân lên xe đi Santa Cruz ,vợ tôi hơi buồn cho biết một trục trặc bất ngờ khiến không đi được như ước hẹn .Tôi đành yên ủi là tôi đã “lớn” rồi ,không việc gì phải nghĩ ngợi .

Rồi những ngày tĩnh-tâm ,huấn luyện qua đi bên bờ biển thanh vắng với cảnh đẹp thiên nhiên và tiếng sóng rì rầm của đại dương như lời nhắn nhủ ,vỗ về chữa chan trùi mền của Thầy Chí Thánh .Tôi cảm nghiệm thật rõ ràng Thiên-Chúa như chưa bao giờ gần gũi tôi hơn lúc này .Tôi quên được hết những lo âu ,phiền muộn trước ngày bước chân vào đây.Và như một phép lạ,tôi thấy mình trở nên một người khác .Thế xác :Tôi không còn gặp phải những cơn mệt mỏi vằng vát bất chợt những khi thiếu giấc ngủ trưa hay qua một đêm không đủ giấc .Trái

Trái lại ,là một cảm giác thoải mái ,vui tươi lan toả của những ngày còn trẻ .Tâm hồn tôi lắng xuống bình yên và thật êm đềm với niềm hạnh-phúc vô biên vì lãnh nhận hồng-ân Thiên-Chúa bao la .

Ngày mãn khoá tĩnh-huấn đã đến ,một chiều Chủ Nhật thật đẹp ,trời lên cao trong xanh ,có nắng vàng .Tôi sẽ ra về với niềm hân hoan và một quyết tâm :”Một tay nắm Chúa ,một tay nắm anh em.” Và trong một ý nghĩa nào đó ,tôi nguyện sẽ là MEN là MUỐI để làm tốt môi-trường cuộc đời giữa gia-đình ,cộng-đồng và xã-hội chung quanh.Chia tay.Trong hoàn cảnh này ít nhiều cũng đi theo một chút ngậm ngùi .Rồi đây ,ai về nhà này ,buồn vui chỉ còn là kỷ-niệm .Nhìn lỏ nhỏ các thân nhân ,trẻ em ,tay ôm nhiều bông hoa với áo quần thơm tất đến dự lễ mãn khoá và đón người nhà , đã từ lâu lắm tôi mới lại bắt gặp trong lòng một chút gì nặng nặng trĩu thân vì sẽ không có ai đến đón tôi hôm nay .Nghỉ thức cuối cùng của buổi mãn khoá ,các tân Cursillitas tập họp tại Rollo room ,chầu Thánh Thể tạ ơn và lễ Xuất-Phát Xuống Núi .Cha Linh-hướng tổng kết khoá học thêm vào một đôi nhận xét rí rỏ dễ thương .Tôi được giới thiệu là người cao tuổi nhất khoá học này .Tôi đứng lên chào mọi người . Ông Cha nhìn tôi cười cười rồi nói :Sao bầy môt mà nom như mới sáu mốt ! Dù gì , được khen là trông trẻ hơn tuổi thật bất cứ người nào cũng phải thích !

Chúa đã ban cho tôi rất nhiều hồng-phúc trong suốt thời gian tĩnh huấn này .Nhưng có lẽ Ngài cảm thấy là chưa đủ nên vào phút chót , để thưởng công lao tôi cố gắng học tập ,còn cho tôi tuy là một món quà nhỏ nhưng thật có ý nghĩa đối với tôi : Đến lượt tôi lên lãnh “Sứ Vụ Lệnh” trước Minh Thánh Chúa , đột nhiên ,mắt tôi hướng về một góc hội-trường có đông người đứng .Vợ tôi đang ở đó ,mặc áo rất đẹp ,bó hoa rực rỡ trên tay với nụ cười bất ngát hân hoan ,mừng vì những ngày phập phồng lo lắng đã đi qua .

CURS. GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN ĐỊNH, K40



XIN LÀM CHỨNG NHÂN CHO CHÚA

Thưa quý cha, quý thầy, và quý anh chị Cursilista .

Con tên là Nguyễn Quang Hoàng, hiện sinh hoạt tại giáo xứ St. Patrick.

Con xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh và sáng suốt cho con để con có thể làm chứng nhân cho Chúa vì danh Chúa và tình yêu của Ngài.

Qua 3 ngày tĩnh huấn Cursillo, con đã nhận thức được tình yêu bao la của Ngài đã luôn dành cho chúng con, những ân sủng mà Ngài đã trao ban xuống cho con hàng ngày, nhưng vì sự kiêu mạn của bản thân, hay vì ham muốn va đéo đuổi danh vọng, hay vì bận rộn với cuộc sống sinh nhai hàng ngày mà con đã quên lãng đi tình yêu của Ngài.

Bấy lâu nay con đã xao lãng bỏ bê không thăm viếng Ngài, con hà tiện và nhỏ mọn với Ngài từng giờ từng phút khi con đến viếng thăm Ngài. Chính vì ở xa Ngài nên con càng ngày càng trở nên u mê và ngu muội đến độ chẳng còn biết đạo nghĩa của Chúa là gì nữa. Do đó mà con phạm tội với Ngài mỗi ngày biết bao lần mà con chẳng hay biết. Tệ hại hơn nữa là con còn dùng trí khôn, sự minh mẫn mà Ngài đã ban cho con để hấp thụ những luật lệ của người đời và dùng nó để bào chữa hay chống lại những đạo luật đầy tình yêu thương của Ngài đã dạy cho chúng con. Những hành động đó có khác gì hành động của Giuda đã phản Chúa và trao Ngài cho kẻ ác.

Thế mà Ngài vẫn không bỏ con mà lại cho những người bạn tốt chung quanh con tới để dẫn đường chỉ lối cho con trở lại với Ngài và qua những hồng ân mà Thầy Chí Thánh đã ban xuống cho mọi Anh chị Cursilista nay con đã thấy được đức tin, sự khiêm nhường, nhẫn nhục, lòng bao dung, hy sinh cho Anh em đồng loại đã làm thành một tấm gương sáng cho con noi theo để sống cho đẹp lòng Ngài.

Hơn thế nữa con còn được học lại những luật lệ của Ngài qua những bài Rollos của các quý Cha, Thầy, và Cursilistas đã làm con sáng mắt ra để nhận diện được đạo lý làm người với một con tim tràn đầy tình yêu của Ngài. Và vì vậy con đã nhận thức được những tội lỗi của con mà bấy lâu nay con cứ dửng dưng vì phạm vì cho rằng những điều đó không vi phạm luật đời. Sau hai mươi mấy năm đắm chìm trong tội lỗi, Ngài còn cho Chúa Thánh Thần xuống ban thêm sức mạnh cho con can đảm và vì tình yêu của Ngài con đã dám đối diện với tội lỗi của con trước mặt Ngài, thú tội với Ngài, và xin Ngài tha thứ.

Con nguyện xin Ngài luôn dẫn dắt con, soi sáng cho con, và thêm sức mạnh cho con để con có thể hiến dâng mọi việc làm của con theo ý Ngài, và không trở lại con đường lầm lẫn xưa kia.

CURS. PHÊRÔ NGUYỄN QUANG HOÀNG, KHÓA 40

LẦN ĐẦU TIÊN ĐI TRỢ TÁ

Đây là lần đầu tiên em đi trợ tá.

Năm trước cũng vào khoảng thời gian này, Chúa đã chỉ đường cho em đến tham dự khoá Cursillo 39. Thật lòng mà nói, chưa bao giờ em có ý nghĩ là sẽ đi Cursillo. “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.”, em nghĩ lại mà thấy “nổi gai ốc”. Lời Chúa thật là ... chí lý. Khi tham dự khoá, chính các chị trợ tá là con đường dẫn em đến với Chúa nhanh hơn. Sự hy sinh, tinh thần phục vụ vui tươi không vụ lợi của các chị là một bằng chứng cụ thể của việc sống lời Chúa.

Năm nay đi trợ tá, em được có cơ hội nhìn mọi việc rõ hơn và ở một khía cạnh khác. Đi khoá, em chỉ quan sát sự việc diễn ra “trên sân khấu”. Ngược lại đi trợ tá, em có cơ hội chứng kiến những điều xảy ra “sau hậu trường”, “behind the scene”. Kỳ diệu thay, quang cảnh “sau hậu trường” đối với em lại hay gấp bội phần những hình ảnh mà em đã thấy “trên sân khấu” một năm trước.

Tham gia vào khối Âm Thực, suốt ba ngày em cứ tự hỏi động lực nào đã thúc đẩy các anh chị làm việc “hăng” như vậy? Cô Kim, cô Ánh Hồng, cô Hạnh, chị Tuyết, chị Thủy, anh Cường, anh Hưng, anh Hùng, anh Trí... (và còn 2 chú nữ em không biết tên, “sorry” 2 chú nhen). Mỗi tối sau giờ Châu Thánh Thể, các anh chị vẫn còn lục đục trong bếp. Sáng ra, khi thức dậy chuẩn bị tham dự Thánh Lễ, em đã thấy các anh chị ấy xắn quần xắn áo bận rộn với chén bát, dao thớt rồi. Các anh chị ấy có ngủ không, em không biết được! Từ sáng sớm đến tối mịt, các anh chị làm việc với 3 không: không than van, không ngưng nghỉ, và không thôi cười giỡn! Ngoài những menu đã được plan trước, có những request đột xuất của những cá nhân, các anh chị vẫn “vô tư” thỏa mãn các yêu cầu đó. Nào là không ăn tôm cá, không ăn mắm muối; nào là không ăn thịt trong ngày thứ sáu..., các chị vẫn lảng xãng phục vụ hết mình. Đó chỉ là những màn chính thôi, còn rất nhiều cảnh phụ người phụ mà em không thể kể hết được.

Đến bây giờ em mới hiểu tại sao khi ghi tên vào khối Âm Thực, ai cũng nhìn em một cách ngạc nhiên. Có một anh trong Ban Điều Hành cứ gặp em là cười như nắc nẻ. Khối Âm Thực bận rộn thật! Năm sau, nếu Chúa chọn em đi trợ tá nữa, em cũng xin ghi danh vào khối Âm Thực. Em không có ý nghĩ là sẽ phục vụ Chúa hay phục vụ khoá sinh, mà em chỉ muốn giúp các anh chị Chef Cook một tay. Em thật thương và cảm phục các anh chị ấy. Chỉ có Chúa mới điều khiển được các anh chị ấy mà thôi.

“Lạy Chúa xin hãy dùng con, như khí cụ bình an của Chúa...”

San Jose, ngày 31 tháng 8 năm 2011

CURS. NGUYỄN THÚY ANH, K39 - TRỢ TÁ K41 KHỐI ẨM THỰC.



“...CHÚA LUÔN BÊN CẠNH CUỘC ĐỜI CON...”

Hai năm trước tôi có ghi danh để đi dự khóa Cursillo, nhưng rồi một vài chuyện xảy ra trong gia đình, và cuối cùng tôi đã cancel không đi . Năm nay anh chị em , bạn bè xa gần khuyến khích và cầu nguyện, không đành lòng nên tôi cũng ghi danh đi nhưng trong lòng rất dửng dưng, đi cũng được, không đi cũng chẳng sao. Tới đâu hay tới đó .

Thời gian cứ thế mà trôi qua. Đến ngày đi khóa , tôi không sốt sắng cho lắm, thôi cứ đến đâu hay đến đó.

Ngày đầu tiên nhập khóa, bị shock vì luật lệ của khóa, tôi mất tinh thần, và bắt đầu bị đau bụng, hai ngày kế tiếp thứ 6 và thứ 7 cơn đau bụng liên tục hành hạ tôi , đau một cách kỳ lạ, chưa bao giờ tôi bị đau liên tiếp 2 ngày như vậy, tôi nghi có lẽ Chúa đã phạt tôi đây, cứng đầu quá mà.

Tối thứ 7 khi đi châu Thánh Thể, tôi đã nức nở khóc như chưa bao giờ được khóc,

Tôi không xin Chúa cho tôi khỏi bệnh, nhưng tôi xin Chúa cho con được tham dự trọn vẹn khóa Cursillo này. Chỉ còn một ngày nữa thôi tôi xin Chúa thêm sức mạnh cho con và tôi tự nhủ cố gắng lên. Kỳ lạ thay tối thứ 7 cơn đau bụng dịu xuống rồi từ từ biến mất, và tâm hồn tôi bình an trở lại.

Chúa Nhật lễ mãn khóa nhìn thấy các con của tôi đông đủ, có cả con dâu và cháu nội của tôi đều đến tham dự lễ, một điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến, Tạ ơn Chúa đã thương yêu nhậm lời con, cho con dâu và cháu nội trở về lại với gia đình, Đây là ơn đầu tiên Chúa ban cho tôi sau những ngày tinh huân.

Về lại nhà , tôi thấy như già dặn hơn, chùng chạc hơn và thêm một chứng bệnh mới, bệnh mít ướt , dễ xúc động và dễ khóc, nghi tới chuyện gì cũng khóc cả (trước đây tôi không biết khóc, như khi ông xã mất, tôi vẫn không khóc được). Có lẽ vì khóc nhiều quá, ruột gan tôi như lửa đốt không làm được chuyện gì cả. Tôi thấy nếu cứ tình trạng này chắc tôi điên mất, Tối đến tôi cầu nguyện: Lạy Chúa xin giúp sức cho con và hướng dẫn con qua khỏi tình trạng này... Sau khi cầu nguyện tôi quyết định thay đổi lối sống. Và nhất quyết sáng mai sẽ đi dự Thánh lễ (trước đây tôi không bao giờ đi tham dự Thánh lễ ngày

thường). Sau khi đi lễ về tôi thấy tâm hồn bình an hơn , và tôi đã tìm ra câu trả lời cho chính mình, và tự hứa với lòng, mỗi ngày tôi sẽ cố gắng đến gặp Chúa và tâm hồn tôi sẽ bình an...

Đặc biệt cảm ơn anh Trung N.Y. đã cầu nguyện, lo lắng và khuyến khích tôi rất nhiều, cảm ơn các em, Hoè, Đào, Thái, Trinh (Minh), chị Muội, vợ Nam và nhóm chị Lucia Ánh Hồng đã liên tục cầu nguyện cho tôi, cảm ơn tất cả anh chị em Phong trào Cursillo SJ. Đã cho tôi 3 ngày thật tuyệt vời và cảm động.

Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả.

LOUISE DE MARILLAC LÊ T. LIÊN
KHÓA 41

CHIA SẺ

Trước hết con xin cảm tạ Thầy Chí Thánh đã chọn con về dự khóa tĩnh huấn năm nay.

Con cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị Cursillistas đã tận tụy chăm sóc cả thể xác lẫn linh hồn con trong 3 ngày qua. Lòng hy sinh và tinh thần phục vụ của các anh chị đã là những gương sáng làm thức tỉnh con, một người thờ ơ với việc tông đồ và nguội lạnh với tôn giáo.

Thưa Cha và các anh chị, con xin ghi lại đây những cảm xúc mà con đã nhận được trong khóa tĩnh huấn này.

Ngày đầu tiên đến trại, trước sự tiếp đón ân cần của các anh trợ tá (TT), con thấy rất ngại ngùng. Sau khi chào hỏi, các anh ra tận xe để phụ mang đồ vào phòng. Con thắc mắc tại sao các anh phải làm như vậy? Con còn đủ cả hai chân hai tay và tự con có thể làm được những việc này. Suy nghĩ như thế, con kh ông được tự nhiên cho lắm. Thế rồi con chợt nhớ đến 1 cuộc đàm thoại với anh bạn thân về tình yêu. Anh giải thích: Tình yêu là biết cho và biết nhận. Nếu thiếu một trong hai v ế này, tình yêu không thể phát triển được. Con nghiệm lại con trong lúc này, rõ ràng là các anh TT đang ‘tỏ tình’ với con, đang yêu thương con mà con không muốn đáp trả. Rõ ràng là con đã không biết nhận tình yêu thương mà Chúa đã dành cho con qua các anh TT. Nhận thức được như vậy, con đã vui vẻ đón nhận những chăm sóc mà các anh dành cho con.

Qua ngày thứ Sáu, con đã xúc động khi đi 14 đàng Thánh Giá. Bài suy niệm của anh TBDH thật xúc động. Nó giúp con nhận ra các lỗi phạm của mình và tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa.

Ngày thứ Bảy ôi thật tuyệt vời. Con đã được hướng dẫn vào nhà nguyện để tâm sự với Thầy Chí Thánh.

Sự hiện diện của Thầy, cộng với cách trang trí và những lời dẫn giải của anh TBDH đã làm con rung động. Con cảm nhận như Thầy đang đứng trước mặt con, mỉm cười với con và sẵn sàng nghe con tâm sự. Với nước mắt rơi lăn tăn, con đã thưa với Thầy về những lỗi phạm của con, những băn khoăn, ưu phiền trong cuộc sống, những vấn nạn mà con không có câu trả lời. Con đã dâng lên Thầy tất cả nỗi lòng mình và xin Thầy soi sáng cho con biết hướng đi trong quãng đường còn lại của đời mình. Lạ lùng thay, Thầy đã cho con những câu trả lời ngay sau khi cầu nguyện. Con xin kể lại đây hai trong những điều Thầy đã ban cho con trong ngày thứ bảy này.

Có một người anh em mà con rất kính trọng. Con vẫn gặp gỡ anh thường xuyên để trao đổi và học hỏi nơi anh. Gần đây con có một việc quan trọng cần nhờ anh giúp nhưng anh đã thờ ơ và không mấy quan tâm. Con buồn lòng từ đó và đã quyết định cắt đứt mọi liên lạc với anh. Quyết định xong, con cố quên đi chuyện này nhưng không sao quên được. Mỗi lần nghĩ tới nó, lòng con lại băn khoăn lo lắng. Khi tâm tình với Thầy trong nhà tạm, con xin Thầy cho con biết con phải làm gì và xin cho con được bình an trong tâm hồn. Không biết do tình cờ hay có sự sắp xếp nào đó, con gặp lại người anh em ngay chiều thứ bảy sau giờ cầu nguyện. Con rất hoang mang và bối rối và lại thẫn thẫn với Thầy. Lạy Thầy, nếu đây là do sự sắp xếp của Thầy thì xin cho con dấu chỉ này để con nhận biết Thầy đã sắp xếp chuyện này cho con. Sau khi cầu nguyện xong, con lại tự hỏi: “Cao ơi, mày là thứ gì mà dám đòi hỏi dấu chỉ thì mày mới tin”. Suy nghĩ như thế, con không dám đòi hỏi gì nữa.... Con tiếp tục ngồi nghe những bài rollo của chiều thứ bảy như một người mất hồn.... và kìa dấu chỉ mà con đòi Chúa thực hiện đã thật sự xảy ra. Con xúc động mãnh liệt và nước mắt cứ tuôn trào. Ôi Chúa đã thỏa mãn cả những đòi hỏi vô lý của con để con tin tưởng nơi người. Ôi tình này con biết lấy chi báo đền. Trong giờ nghỉ tối, con ra nhà nguyện hỏi Chúa xem Chúa muốn con làm gì đối với người anh em con. Con cảm nhận như Ánh mắt nhân từ của Thầy hiện ra, người mỉm cười và nói, con không phải làm gì cả, trước con đối xử với người anh em con thế nào thì nay con cứ xử sự như vậy. Câu trả lời thật đơn giản mà con tìm mãi chẳng ra.

Một ân sủng khác nữa đã đến với con trong ngày thứ bảy đó là trong lúc tâm sự với Thầy, con hứa là sẽ theo gương các anh trợ tá để phục vụ Thầy và tha nhân. Ngay tối hôm đó, con nhận được một đĩa giấy có hình Thầy đang rửa chân cho một tông đồ nào đó. Con cảm nhận thấy như Chúa muốn nhắc nhở con về lời hứa phục vụ của con.

Rất nhiều ân sủng khác đã đến với con và gia đình sau khi dự khóa về. Con xin chia sẻ một vài trong những Ân sủng đó.

Từ trước tới nay, con chưa bao giờ đọc được 10 kinh Mân Côi một cách sốt sắng. Con đã thưa với mẹ rằng: « Lạy mẹ, đọc kinh Mân Côi của mẹ chán lắm, miệng con đọc nhưng lòng trí con ở tận đâu đâu. Xin mẹ ban cho con được lòng yêu mến kinh Mân Côi. Con xin hứa với mẹ nếu trong 7 ngày liên tiếp mà con đọc được 1 tràng 50 chục mỗi ngày một cách sốt sắng, con sẽ gia nhập hội Legio để tôn sùng Mẹ ». Đúng 7 ngày sau khi dự khóa học về, con đã đọc được 7 tràng kinh Mân Côi một cách rất sốt sắng. Cảm tạ mẹ đã ban cho con hồng ân này. Cũng xin mách nhỏ với các anh chị là đọc kinh Mân Côi trong lúc lái xe tới sở làm không những giúp ta về mặt thiêng liêng nhưng nó còn giúp ta quên đi nỗi bức dọc vì kẹt xe, nó cũng có thể giúp ta tránh được ticket hay tai nạn vì lách lane hay chạy quá tốc độ. Khi sốt sắng đọc kinh, bạn sẽ không cảm thấy mình phải vội vã nữa.

Trong một buổi đọc kinh gia đình tối thứ tư sau khi dự khóa về, con của con tự nhiên phát biểu : « đọc kinh với bố mẹ chán lắm, con không thấy được ơn ích gì ». Bình thường khi nghe như vậy con đã nổi nóng nhưng hôm đó con rất bình thản nói với con con rằng : « Bố mẹ biết lỗi đọc kinh của bố mẹ có thể không phù hợp với các con. Nếu con nghĩ có cách cầu nguyện nào tốt hơn thì cứ cho bố mẹ hay để mình cùng thay đổi. Bố cũng muốn con chuẩn bị để thứ hai tuần tới con hướng dẫn buổi kinh tối gia đình ‘Lead the family prayer’ ». Con rất đổi ngạc nhiên và sung sướng khi tối thứ hai đến, cháu đã hướng dẫn gia đình cầu nguyện rất sốt sắng và bổ ích. Cháu mở đầu bằng một bài thánh ca, vài phút suy niệm, đọc và chia sẻ một đoạn Phúc Âm trong ngày, hát thánh ca và chấm dứt. Cháu cho biết đã học cách cầu nguyện này từ frere Phong khi cháu đi sinh hoạt với đoàn văn nghệ của frere. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn frere Phong. Con của con đã trưởng thành về mặt đạo đức hơn con tưởng rất nhiều. Con cũng cảm ơn khóa học vì con đã biết lắng nghe nhiều hơn.

Sau cùng con xin có một vài lời gửi tới các anh Trợ Tá khóa học. Thú thật với các anh, những bài rollos do các anh trình bày, dù rất bổ ích

nhưng chúng sẽ bị quên lãng theo thời gian. Tuy nhiên Lòng hy sinh và tinh thần phục vụ của các anh chị đã là những dấu ấn in sâu vào tâm trí mọi người trong đó có em và có lẽ suốt đời em sẽ không quên được. Xin giúp đỡ để em theo dấu chân của các anh trong việc phục vụ Chúa và tha nhân.

Xin cảm tạ Thầy Chí Thánh và tất cả các anh chị.

CURS. ĐA-MINH VŨ VĂN CAO, K40

THẦY YÊU CHÚNG CON , LỜI AI NÓI CHO CÙNG

Thầy yêu chúng con , lời ai nói cho cùng .

Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần

Thầy yêu chúng con, Thầy đem trót thân mình.

Để nuôi chúng con, ngày lưu ký trần gian .

Chiều nay, trong căn nhà nguyện này .Con một kẻ tội lỗi, không dám đến xin Chúa tha thứ lầm lỗi của con, nhưng con đến để cảm ơn Chúa đã ban cho con thật nhiều hồng ân, những an lành trong cuộc sống của con.

Quỳ dưới chân dung Chúa, con thật nhỏ bé, một kẻ ăn mày bên đường, con chẳng có gì.... Con chẳng có gì dâng cho Chúa đâu. Sao Chúa yêu con, Chúa lại tìm con.

Ánh mắt Chúa tha thiết nhìn con làm con đến lặng người. Con đã không khóc, con không nức nở, cho đến khi dòng nước ấm đỏ xuống lòng bàn tay, con mới chợt tỉnh.... Con đã khóc từ bao giờ.

Xin Chúa ngự vào trong lòng con, cho con biết lắng nghe và thân thưa với Chúa, mỗi khi Chúa gọi con. Cho con biết sống xứng đáng được làm con Chúa.

Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong đêm tối.

Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.

Xin cho con biết sẵn sàng, trả lời và vâng theo ý Chúa

Xin cho con biết thân thưa, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?

CURS. HOA NGUYỄN, K41

“CHÚA ĐÃ CHỌN CON”

Khi xe ghẹo vô cổng Camp Saint Francis để làm trợ tá Khoá 41, tôi không khỏi bồi hồi nhớ tới ngày mình được Thầy Chí Thánh gọi cách đây 17 năm. Cũng từ đó tôi đã thực sự biết hơn về Thầy, cảm nghiệm tình thương của Ngài và yêu mến Ngài một cách thâm sâu hơn.

Quang cảnh của doanh trại vẫn như cũ nhưng những anh chị trợ tá xưa ở đâu mất rồi? Tôi ráo mắt nhìn quanh.

Không như mọi năm, hôm nay tôi thấy rất nhiều anh chị trợ tá mới, với sự phấn chấn, rạng ngời ở trên khuôn mặt. Tuy chưa có cơ hội chuyện trò, tôi tin rằng sau 3 ngày ở đây, chúng tôi sẽ quen thân.

Những người ở trong phong trào Cursillo có chung một tinh thần, một ngôn ngữ. Điều nối kết nhau đó là “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em”. Vì vậy, nhiều chị mới gặp nhưng tôi đã thấy gần gũi, “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.”

Lần này đi trợ tá tôi mang theo nỗi buồn thất nghiệp và sự lo lắng cho sức khỏe của người thân yêu. Tôi nghĩ nỗi buồn cần phải được dấu kín thì niềm vui mới được nhân lên. Tôi thầm cảm ơn Thầy Chí Thánh đã đưa tôi trở lại làm trợ tá trong Khối Giám Học vì ở đây tôi được dịp học hỏi và tiếp xúc gần gũi với các khoá sinh là những người mang giòng máu mới cho cơ thể hao mòn của mình.

Khởi đầu với bài nguyện gẫm “Hãy Tự Biết Mình” để nhận diện tôi là ai, Cha Giáo Kỷ đã cho tôi ý tưởng “mình là một con người rất hạn chế.” Vì tự mình thì hạn hẹp nên cần tới Chúa. Khi tự đi tìm mình thì không thấy nhưng khi tìm đến Chúa thì thấy được mình. Chỉ có Chúa mới làm cho mình sống đời đời.

Đây là một nhắc nhở cần thiết cho tôi vì ý thức được các hạn hẹp và bất toàn của con người, nên là trợ tá, tôi thấy cần phải luôn bám lấy Thầy để xin ơn bù đắp cách này cách khác cho mọi việc được chu toàn.

Thật sự, có nhiều lung củng đã xảy ra; nhưng qua đó tôi mới thấy ơn Chúa càng dồi dào gấp bội. Tôi tưởng các khoá sinh là người khóc nhiều, nhưng trợ tá cũng lắm người “mít ướt” không kém trong lúc khoá đang diễn tiến, không phải vì cảm nghiệm ơn lành lay động, nhưng vì lo lắng cho công việc.

Tuy nhiên, nhờ tin vào ơn Thánh của Thầy, nên các trợ tá vẫn hăng say làm việc, đi hết chặng đường, để rồi sau khóa học các tham dự viên đã

nói lên các chia sẻ của mình: “Chúa thật sống động và hiện hữu ngay bên tôi, qua các trợ tá”; “Từ đây tôi không còn cảm thấy cô đơn, không phải đương đầu với khó khăn một mình nhưng có Chúa và các anh chị trong phong trào”.

Có những trường hợp mà sức người không thể làm nổi, thì Chúa đã làm. Một chị chia sẻ, “Lòng tôi chai đá, không biết khóc là gì, nhưng khi thấy các chị quỳ giang tay, tôi đã không kim được, khóc nức lên.” Một chị khác nói, “Tôi nay đã thật sự quay về để sống trong tình thương của Chúa và đã tìm thấy hướng đi thật sự.”

Là trợ tá, tôi cũng được đánh đồng khi chứng kiến sự hy sinh, hãm mình của các chị trợ tá, nhất là các anh trong khối Yểm Trợ. Họ thâm lặng làm việc bên trong hậu trường để khoá học được chu toàn.

Năm nay toàn những đầu bếp gạo cội, gồm các chị khéo tay, khéo nấu, khéo bày và nhất là khéo cười. Các chị lúc nào miệng cũng chúm chím cười, phục vụ trong yêu thương, đã để lại ấn tượng thật khó quên. Các chị đã thức khuya dậy sớm, công lao nhọc nhằn. Được thưởng thức tô bún bò Huế là món ưa thích nên tôi biết ơn các chị nhiều.

Các chị trong Khối “Phung Vu” phục vụ hết tâm hồn. Từ những chị đánh nhịp, chơi đàn, đến những người hát, người hò, đều cực kỳ ăn khớp. Chị Loan-5, Trưởng Khối, đã cho chúng tôi những trận cười thật thoải mái trong giờ ăn. Tham dự viên lúc nào cũng yêu cầu ban phụng vụ hát thêm, nhưng thời giờ đã điếm nên đành phải lưu luyến chia tay. Nhiều chị hứa hẹn năm sau trở lại giúp khóa.

Ngồi ở Decuria Maria, khi nghe xong Rollo Lãnh Đạo của Sơ Tuyết Mai, tôi xúc động khi các chị dùng hình ảnh các chị trợ tá trong Khối Hành Chánh để vẽ tranh. Đó là cảnh các chị lau chùi phòng vệ sinh, đứng phục vụ ở ngoài hiên trong tinh thần vui tươi, đúng như lời Kinh Thánh, “Cũng như con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20:28).

Là một thành viên của Khối Giám Học, tôi chứng kiến sự hăng say làm việc của chị Trưởng Khối, cũng như các chị trong khối. Công việc đã không dễ dàng nhưng còn lắm điều ngăn trở. Tôi nhớ tới câu chuyện của ngôn sứ Êlia khi làm việc nhà Chúa, ông bị người ta lũng bắt khiến ông phải lánh xa và đi tìm nơi trú ẩn. Khi ông vào một cái hang thì Chúa đã hỏi ông “Người làm việc gì ở đây?” Ông thưa trong nỗi than phiền, “Lòng nhiệt thành Nhà Chúa đêm ngày nung nấu con” (cf. 1Vua 19:10).

Nhiều chị tâm sự đã gặp rất nhiều khó khăn trở ngại khi đi giúp khóa nhưng vì tình Chúa thúc đẩy nên cố gắng vượt qua. Cũng vậy, trên đường đời theo Chúa, cũng có lúc yên vui, lúc nặng u sầu, nhưng khi kiên gan bền chí thì Chúa ban cho đủ nghị lực để vượt qua.

Khoá Nữ San Jose hằng năm đều trùng vào ngày lễ kính Thánh Monica, quan thầy các hiền mẫu. Năm nay, Cha Khuê không quên nhắc đến tấm gương của thánh nữ khiến tôi rất cảm xúc. Nói về mẹ thì không giấy bút nào tả xiết, vì tình thương bao la của người. Chính nhờ sự liên li cầu nguyện, và tấm lòng kiên nhẫn chịu đựng của Monica mà chồng con được hoán cải.

Đứa con yêu của bà là Augustinô đã trở thành một trong những hiền thánh lớn của Giáo hội.

Khoá học là nỗ lực của nhiều người, nhưng tôi không thể không nói tới chị Khoá trưởng là người đã đẩy con tàu xuôi chèo mát mái. Chị đã điềm đạm dẫn dắt mọi người suốt cuộc hành trình, và nói theo ngôn ngữ anh Trưởng Trưởng Lãnh Đạo, chị đã đạo đàn đúng ý người Nhạc Trưởng là Thầy Chí Thánh.

Kết thúc bài chia sẻ, tôi muốn cất lên câu hát mà tôi đã được nghe trong khoá học, *“Từ đó, vâng từ đó Chúa đã chọn con. Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.”*

CURS. MARIA LÊ THỊ HOA



KINH NGHIỆM LỖI LẦM

Tạ Ôn Chúa đã gọi tôi làm môn đệ cho Ngài qua Khóa Tĩnh Huấn ba ngày do Phong Trào Cursillo thuộc Giáo Phận San Jose tổ chức. Quả thật, khóa Tĩnh Huấn chỉ vỏn vẹn có ba ngày này đã đem đến cho tôi những xúc cảm thật kỳ diệu và tuyệt vời, bởi vì chính tại khóa học tuy ngắn ngủi này mà tôi đã cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho tôi và nhất là tôi đã thật sự được gặp Ngài. Nhưng thú thật tôi đã vấp phải những lỗi lầm mà lẽ ra có thể tránh được sau khi mãn khóa về.

Cũng như phần đông các anh chị tân Cursillistas khác, vì mới "xuống núi" nên ngọn lửa mến yêu Chúa vẫn còn cháy rực, và cũng vì quá yêu Chúa cho nên tôi đã quyết định thay đổi đời sống gia đình tôi một cách quá đáng, vội vàng. Không do dự, không cần hỏi ý kiến nhà tôi. Tôi đã bắt tất cả mọi người trong gia đình tôi phải thay đổi ngay nếp sống đạo theo ý riêng mình. Nhớ lại lúc trước khi đi dự khóa thì mỗi cuối tuần, cả gia đình tôi cùng đi tham dự thánh lễ cho xong bốn phận là người có đạo, tiện lúc nào thì đi lúc đó. Vấn đề đọc kinh sớm tối cũng rất chểnh mảng, mỗi tối trước khi đi ngủ chỉ làm dấu Thánh Giá, đọc qua loa vài kinh Kính Mừng, Thánh Ma... là xong, cuộc sống thật giản dị, thoải mái, không chút bận bịu.

Nhưng sau khi dự khóa về thì tôi đã hoàn toàn đổi khác, tôi muốn sửa đổi ngay nếp sống gia đình tôi thật mau, thật lẹ cho phù hợp với đời sống thật đạo đức, thánh thiện đầy ắp những thân thương mà tôi đã được hấp thụ trong Khóa Ba Ngày. Tôi đã sửa sang lại bàn thờ dâng hoàng hơn với bức hình Thầy Chí Thánh được ngay ngắn treo chính giữa. Bức hình Thầy Chí Thánh với ánh mắt đầy khoan dung, thân thương và thật triu mến giống hệt như bức hình Thầy có trong nhà nguyện trong khóa Tĩnh Huấn Cursillo trên Camp St. Francis. Và từ đó tôi đã truyện trò một cách rất tự nhiên, thân mật với hình ảnh Thầy mà đôi lần tôi không để ý đến sự có mặt của nhà tôi và các con tôi. Có lẽ vì không hiểu được tâm tình của tôi với Thầy thế nào cho nên thỉnh thoảng nhà tôi thấy tôi hơi lạ. Đã vậy, tôi còn khắt khe bắt vợ con phải nhất tâm sửa đổi cách sống đạo, phải cùng đi lễ với nhau vào sáng hoặc chiều Chúa Nhật, nhất là phải đến những nhà thờ có cử hành Thánh Lễ bằng tiếng Việt Nam để được nghe đọc và hiểu lời Chúa cũng như nghe cha giảng. Cứ đúng 9 giờ tối mỗi ngày là tôi bắt tất cả gia đình quây quần trước bàn thờ đọc kinh, nghe đọc một đoạn Phúc Âm và lần chuỗi...tôi thiếu 30 phút.

Nhà tôi và các con tôi đều ngạc nhiên qua những sự thay đổi của tôi, một hai tuần đầu thì thấy tình hình tạm êm nhưng càng ngày vợ con tôi càng tỏ vẻ khó chịu về con người quá đạo đức và nhất là hành động cố chấp của tôi. Quả thật tôi nhận biết điều đó lắm. Tuy vậy, tôi cũng cố kiên trì thay đổi lối sống đạo của gia đình tôi cho bằng được. Nhưng cũng vì quá nhiệt tâm và mong có sự đổi mới thật nhanh trong đời sống đạo của gia đình theo ý riêng mình mà đến bây giờ nghĩ lại tôi thật hối hận vì đã phạm quá nhiều lỗi lầm. Tôi rất dễ nổi quạu, nổi nóng một cách vô cớ với nhà tôi, nhiều lần tôi chê trách nhà tôi là người khô đạo hoặc chưa được vững niềm tin nơi Chúa như tôi. Tôi đã cả gan so sánh sự đạo hạnh của nhà tôi với các anh chị Cursillitas mà tôi quen biết.

Từ gia đình, họ hàng rồi đến bạn bè thấy đời sống cá nhân của tôi thay đổi thật nhanh, thật kỳ lạ, họ đã thắc mắc và tự hỏi là động lực nào đã thay đổi con người tôi, từ một người có một lối sống rất bình thường “ai sao tôi vậy” mà chỉ sau mấy ngày dự khóa Cursillo đã biến hẳn con người tôi thành một con người mới, trái tim tôi biết rung cảm vì tình yêu vô bờ của Chúa dành cho tôi, cũng như tôi đã biết chia sẻ nỗi đau của những người khác nhiều hơn. Họ biết tôi vừa tham dự qua một Khóa Tĩnh Huấn Cursillo vốn vẹn chỉ có ba ngày. Họ đâu có cảm nhận được như tôi vì tôi đã được gặp Chúa trong Khóa Tĩnh Huấn này, họ đâu có biết rằng tôi đã được khóc nức nở vì yêu mến Chúa. Tình Chúa quá ngọt ngào và nồng nàn dường bao, trái tim tôi đã bao lần quặn thắt và khước mắt tôi đã bao lần ứa lệ khi nghĩ về Ngài. Vâng, tôi đã cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với tôi và tôi đã quyết chí theo Ngài. Những điều mà tôi đã cố gắng thay đổi trong gia đình của tôi cũng chỉ vì muốn biến đổi ngay môi trường gia đình tôi được tốt đẹp, đạo đức hơn mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại tôi thấy tôi đáng trách quá, tôi đã quá hấp tấp sửa đổi môi trường gần nhất là gia đình tôi thay vì được an vui thì ngược lại đã dẫn đến sự bất hòa trong gia đình, càng ngày hòa khí trong gia đình càng trở nên căng thẳng, bất đồng, mất hẳn đi những niềm vui cùng những nụ cười trong mái ấm gia đình. Đáng lẽ sau khi dự khóa về tôi phải biết lắng đọng tâm hồn đôi ba phút hoặc đôi ba ngày để lắng nghe tiếng Chúa, để hiểu được ý Ngài muốn tôi làm gì, ngược lại tôi đã hấp tấp, đã đem sự lo âu, phiền lòng đến vợ con tôi không ít vì cứ cố bắt ép họ phải có một đời sống mới của người Cursillistas như tôi. Tôi thật ân hận vì đã bắt ép những người thân yêu nhất của tôi phải thay đổi lối sống đạo theo đường hướng riêng mình. Giả như hai vợ chồng tôi được tham dự Khóa Tĩnh Huấn Cursillo ba ngày cùng thời điểm, cùng năm

thì chắc không có tình trạng căng thẳng và bất hòa này.

Âu cũng là một kinh nghiệm lỗi lầm trong cuộc đời sống đạo của tôi, bây giờ thì Thầy cũng đã mời gọi được nhà tôi đi làm vườn nho cho Ngài. Qua sự cảm nhận được tình Chúa qua Khóa Tĩnh Huấn Cursillo, nhà tôi cũng đã hiểu được sự cố gắng ngày nào của tôi, tha thứ cho tôi và cùng đồng hành với tôi chu toàn nhiệm vụ là môn đệ Ngài.

CURS. JOSEPH VŨ QUỐC LINH K.185

CÁI CHUÔNG CON GÀ

“ Các chị ơi! Con gà nó gáy rồi đây nhé! Các chị sẽ lên nhà nguyện nhé...”Cái giọng du dương của chị Lợi với cái chuông con gà trên tay chắc chắn là một kỷ niệm không thể nào quên được của 60 “Nàng Eva” khóa 41 ở trên thiên đường Camp St Francis trong tuần lễ cuối tháng Tám này.

Thật vậy trong những ngày bị mất hết những liên lạc với thế giới bên ngoài, thì cái chuông con gà đã là phương hướng duy nhất cho chị em chúng tôi biết thời khắc nào để làm việc gì.

Thật là không quen tí nào khi trong tay mình không biết giờ giấc.Đêm đầu tiên lạ chỗ, khó ngủ lại cứ phập phồng sáng dậy 60 mạng với bốn restroom & bốn bathroom thì sắp hàng chắc mệt lắm đây.Thế là dù chưa nghe chuông con gà gáy & trời thì cứ tối thui mà các chị em cứ tuân tự dậy làm vệ sinh cá nhân đến lúc hầu như cả phòng số 2 đã thức gần hết, rồi thì nào đọc kinh sáng, tập thể dục, tán dóc...vậy mà đợi hoài sao cái tiếng chuông vẫn chưa thấy cất lên vậy? Báo hại bác trực ở phòng chúng tôi cũng phải thức theo, đi tới đi lui nhắc nhở chị em giữ im lặng & không ngừng cầu nguyện “làm gì mà dậy sớm dữ vậy?”. Mà bác la cũng đúng quá đi thôi, vì ngay bản thân tôi sau đó đã lên giường đắp mền ngủ lại chắc cũng phải hơn cả giờ sau mới nghe được tiếng chuông kêu thức dậy. Lúc đó mới tính ra chắc chị em mình thức dậy lúc 3 -4 giờ sáng.

Rút kinh nghiệm từ lúc đó những sinh hoạt của chúng tôi trong những ngày ở trại đều râm rắp theo tiếng chuông con gà.

“Các chị ơi! Chúng ta có nữa đốt ngón tay để nghỉ một tí nhé...” hay

“ Các chị ơi! Chúng ta nghĩ trưa cỡ 1 đốt ngón tay rồi trở lại lớp học nhe...”

Cứ thế theo tiếng chuông & cả giọng nói ngọt ngào của chị -chúng tôi-những người đang mất phương hướng của thời gian cũng như đang bị lạc trong mê cung của cuộc sống đã từng bước dò dẫm đi theo để tìm hiểu về hành trình đức tin người Ki Tô hữu như thế nào. Từng giờ khắc trôi qua là từng thời gian chúng tôi tiến gần hơn về phía Chúa để có những cảm nhận chưa bao giờ có được trong đời sống Đức tin của mình. Chúng tôi đã có những lúc khóc ngon lành như những đứa trẻ khi ngồi trò chuyện với Chúa, tâm sự với Chúa. Lại có những lúc cười không thờ nổi trước những nghịch đùa của các chị ,những phát biểu khi diễn thuyết tranh vẽ hay những màn văn nghệ quá dễ thương...Rồi lại có những lúc chúng tôi như nghẹn lại trước cảnh tượng các trợ tá quý bên đường, căng thẳng khi bước vào bữa tiệc Biệt ly, mặt cuối gầm xấu hổ khi nhìn thấy Chúa hay đón nhận sự ưu ái mọi chị trợ tá đang dành cho mình...Chúng tôi thấy chúng tôi tầm thường quá, tội lỗi quá trước Chúa & trước mọi người.

Tiếng chuông reo lên đánh thức chúng tôi mỗi buổi sáng, tiếng chuông báo cho hay giờ cầu nguyện hay đến lớp cũng là tiếng chuông đánh động tâm hồn chúng tôi từ trong đêm tối, u mê bước ra ánh sáng mới có Chúa dẫn đưa đến đời sống người Ki tô hữu biết yêu thương & phục vụ. Sau ba ngày chị em chúng tôi như thành con người khác, rạng rỡ với đức tin, thần khí Chúa như bao quanh mình.

Trở về với đời sống thường ngày của những lo toan, phức tạp của kiếp con người. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng các chị em khác cũng nghĩ như tôi khi luôn mong muốn rằng tiếng chuông con gà ở trên thiên đường Camp St. Francis vẫn mãi reng lên trong mọi hoạt động của chúng tôi mỗi ngày để nhắc nhở chúng tôi hãy luôn giữ ngọn lửa đức tin nóng bỏng đã được thắp lên sẽ luôn tỏa sáng.

Trong lời cầu nguyện chân thành nhất, chị em khóa 41 xin gửi đến Thầy Chí Thánh tối cao lời tạ ơn Ngài đã chọn chúng con đến với Ngài, đã qua sự hy sinh trong việc làm & trong lời cầu nguyện của các anh chị em thân thương của phong trào Cursillo hướng dẫn cho chị em chúng con tiếp tục Ngày Thứ Tư của cuộc đời mình theo chỉ nam YÊU THƯƠNG &PHỤC VỤ.

SAN JOSE NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2011
CURSILLISTAS NGUYỄN THANH TRÚC, K41

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ nam nữ, quý Anh Chị Cursillitas rất thân mến trong Thầy Chí Thánh.

Con người trong chúng ta, ai ai cũng muốn mình được yêu, được thương và thích được nghe những lời ngọt ngào, triu mến và đầy tình yêu thương của người khác dành cho mình. Nhất là những người mình yêu phải không các Anh Chị?

Nói đến từ yêu hay thương vẫn chưa đủ, vì chúng ta thường đòi hỏi nơi đối tượng luôn thể hiện sự quan tâm qua những hành động, những cử chỉ. Như thế ta mới thỏa mãn và cảm nhận được rằng đối tượng mới thật sự thương yêu ta. Vâng ! Có lẽ vì thế mà Chúa quá hiểu tâm lòng mỗi con người xác phàm và yếu hèn của chúng ta. Để rồi hôm nay đây, Chúa đã cho các Tân Khóa Sinh có cơ hội được tham dự 3 ngày Tĩnh Huấn tại Camp St. Francis, được nghỉ ngơi và ở gần bên Chúa, được tận hưởng bầu không khí trong lành trên sườn núi, được nghe những tiếng sóng vỗ rì rào ngoài biển, và nhất là được bồi bổ những món ăn Thiêng Liêng cho đời sống tâm linh qua những lời ngọt ngào yêu thương của Chúa được thể hiện qua các Chị Trợ Tá, và được thưởng thức những món ăn ngon do các Anh Chị Cursillitas bồi dưỡng. Vâng ! Tất cả là Hồng Ân.

Quý Anh Chị Cursillitas rất thân mến.

Em được ngộ ý viết những cảm nghiệm hay chia sẻ đôi chút tâm tình của mình sau 3 ngày đi Khóa về. Em chợt cảm thấy rất vui vì có dịp được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cho các anh chị hay điều mà em đã cảm nhận được trong Khóa 3 ngày, nhưng cũng không thiếu chút lo ngại vì không biết phải diễn đạt thế nào và phải viết làm sao ? Trong lòng em cảm thấy rạo rức một niềm vui khó tả và hạnh phúc biết bao khi được tham dự Khóa Tĩnh Huấn trong dịp Hè này. Cảm tạ Chúa đã cho em có cơ hội được học hỏi nơi tinh thần yêu thương và sự phục vụ của phong trào Cursillo. Nhờ hồng ân của những người thân quen, nhất là hai Bác Phương-Sang đã luôn động viên, khích lệ và đưa em đến với phong trào qua 3 ngày Tĩnh Huấn. Em không thể diễn tả hết bằng lời hay chữ viết để nói lên tấm lòng tri ân của em đối với Thiên Chúa, đến những người thân quen và nhất là đến với Anh Chị Cursillitas. Quý Anh Chị Cursillitas đã để lại trong lòng em với những kinh nghiệm sống và những hình ảnh thật sống động của một người phục vụ với tinh thần yêu thương đầy tình Chúa và tình người.

Đối với em khi mang trên mình với danh hiệu Nữ tu là người bạn tình của Thầy Chí Thánh, ơn gọi của em là cầu nguyện và trở thành cánh tay hữu hình của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, để chia sẻ, để xoa dịu nỗi khổ đau và phục vụ anh chị em đồng loại trong Linh Đạo của Hội Dòng mà em đang sống. Qua những công việc mục vụ em đã và đang làm. Thiết tưởng rằng những công việc phục vụ như : xoa dịu nỗi khổ đau của những người anh chị em đang đau ốm trên giường bệnh, nghèo khổ, cô đơn, đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, thăm viếng người lao tù, dạy Giáo lý cho các trẻ em..., Em nghĩ điều đó cũng đã đủ cho em sống và phục vụ Chúa trong ơn gọi dâng hiến. Vâng ! On gọi sống đời Kitô hữu và đời sống phục vụ tha nhân để đem Chúa đến với mọi người trong môi trường sống của mình, nó có rất nhiều hình thức khác nhau mà những ngày qua em đã được học hỏi qua tinh thần hăng say, nhiệt thành trong sự dấn thân phục vụ với mục đích giúp chị em của mình sống và hành đạo một cách thiết thực hơn trong đời sống của người Kitô hữu.

Qua những bài Rolo của quý Cha, Sœur, quý Trợ tá và những kinh nghiệm sống. Các Anh Chị biết không ? Thật là một ngạc nhiên cho em khi được nhìn thấy trong khóa vừa qua. Chính Chúa đã dùng các Anh Chị Cursislitas như một chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay, dám can đảm, hy sinh bất chấp mọi khó khăn cực nhọc, để rồi mỗi Anh Chị trở nên khí cụ bình an đích thực của Ngài qua một nghệ thuật rất nhẹ nhàng, thực tế, sống động mà các Anh Chị Cursislitas đã làm trong Khóa 3 ngày qua. Phải nói rằng sự phục vụ nhiệt thành và tình thương yêu của các anh chị dành cho các khóa sinh đã lôi kéo và chinh phục được những trái tim đang bị tổn thương và chai lì trong Đức tin, bị rạn nứt trong tình yêu Chúa và tình người, họ đang sống trong sự mặc cảm của tội lỗi và hận thù hoặc chưa có một mục đích hay một lý tưởng gì cho đời mình. Đây là điều mà ít khi em để ý đến những con người lạnh mạnh về thể xác cũng rất cần để được ơn chữa lành trong đời sống thiêng liêng và tinh thần. Họ cần được sự nâng đỡ, chia sẻ, an ủi, khích lệ và cảm thông... Chính bài học này đã giúp em mở được tầm nhìn xa hơn, biết để ý hơn và không phân biệt bất kể điều gì. Nhất là đi vào lòng người với một tinh thần vui tươi phấn khởi, hăng say, nhiệt thành, không quản ngại và gian khó cũng như những thiệt thòi cho bản thân. Với sự hiểu biết thật tâm thường và nồng cạn của em. Hôm nay đây Chúa đã cho em được học hỏi và trao dồi thêm tinh thần yêu thương phục vụ và đem Chúa đến với mọi người qua nhiều hình thức khác nhau.

Cảm tạ Chúa đã cho em được nhìn thấy sự yêu thương hiệp nhất và lòng đạo đức của các Anh Chị Cursislitas được thể hiện qua những hình ảnh như : Sự điều hành của Quý Chị Trưởng, Phó và các Ban ngành luôn kết

hiệp chặt chẽ trong từng giai đoạn, từng công việc một cách rất xúc tích, nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa. Những lời hướng ý của Chị Trường, Chị Phó, của quý Chị Trợ tá qua các đề tài, chia sẻ kinh nghiệm sống và cộng với những bối cảnh trang hoàng luôn được thay đổi từng buổi, từng ngày ... Nhờ đó đã giúp các chị em khóa sinh được mở lòng ra một cách rất chân thành, để lắng nghe, để cảm nhận được tình yêu Chúa và để sống ngày một ý nghĩa hơn. Nhất là trong những 3 ngày Tĩnh Huấn mở lòng mình để chia sẻ những buồn vui của đời sống mà hầu như ai ai cũng tưởng chừng phải ôm ấp và giấu kín những nỗi đau, những sầu khổ, những khó khăn trong cuộc đời mà mình đã và đang phải mang nặng trong lòng với một trái tim đầy đau thương. Nhìn lại chính bản thân em, em cảm thấy thật tội lỗi và đầy bất xứng đối với Chúa và với tha nhân trong sứ vụ của mình. Với ơn Chúa và nhờ lời cầu nguyện của đại gia đình trong Phong trào Cursillo trong sự hiệp nhất và yêu thương, qua đó em đã được Chúa thánh hóa, thanh luyện và hâm nóng lại lòng mến Chúa và yêu người, cũng như Chúa đã động đến từng trái tim của mỗi người, từng chị em, và được Chúa xoa dịu mọi buồn phiền, ban thêm ơn can đảm, sức mạnh, nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách và nhất là sống kết hiệp với Chúa hơn và cùng với anh chị em trong phong trào, hầu giúp nhau sống và làm chứng cho tình yêu Chúa trong ơn gọi tông đồ giữa lòng thế giới hôm nay. Cảm nhận được điều đó và được học hỏi tinh thần phục vụ của các anh chị Cursislitas trong những ngày qua. Lại một lần nữa em xác tín trong ơn gọi của mình và đã thưa cùng Chúa với một tâm lòng can đảm, một trái tim đầy nhiệt huyết của người tông đồ bé nhỏ của Chúa trong ơn gọi dâng hiến rằng : Lạy Chúa, này con đây. Chúa muốn con làm gì ?

Để kết thúc những tâm tình chia sẻ, em xin mượn lời của người Cursillista cũng muốn nói lên rằng: Mỗi người chúng ta phải luôn gắn bó với Chúa như cây liền cành và cần đến sự nâng đỡ cộng tác của anh chị em mình, như được thể hiện trong câu nói: 'Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em mình'.

Nguyện xin Chúa luôn chúc lành, thánh hóa và ban cho mỗi một thành viên của phong trào Cursillo ngày một vững mạnh trong đức tin, hăng say phục vụ trong yêu thương và làm vinh danh Chúa qua sứ vụ tông đồ nơi môi trường sống của mình.

Thân ái trong Thầy Chí Thánh,

**CURS. SR. MARY MAGDALENE
NGUYỄN THANH TRANG (LHC)**

SAU BA NGÀY TỈNH HUẤN

Sau ba ngày tỉnh huấn của Phong Trào Cursillo ở Camp St Francis, tôi đi về với một hành trang để thực thi "Ngày Thứ Tư" và cảm tạ Chúa đã mời gọi tôi để được dẫn thân phục vụ lý tưởng Kitô giáo. Những bài Rollo trong khóa học đã là món ăn tinh thần dạy cho tôi biết Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Con người tôi đã được đánh động bởi những sự hy sinh, hãm mình, cầu nguyện và phục vụ của các chị em Cursillitas. Hình ảnh Cha linh hướng Phan Quang Cường và Soeur Chu Tuyết Mai bùng bùng tô phở nóng hồi đến trong bữa ăn buổi sáng cho chúng tôi đã phần ảnh được tinh thần phục vụ và khiêm nhường làm tôi thật cảm kích. Vỡ kịch Người Con Hoang Đàng đã cho tôi thấy tình yêu Chúa bao la vô cùng, Chúa luôn yêu thương và tha thứ nên lúc nào tôi cũng muốn chạy tới Ngài. Những giây phút cầu nguyện riêng tư với nhóm Decuria Anna trước Thánh Thể tôi thấy rất gần gũi với Thầy Chí Thánh. Tôi khóc vì quá xúc động vì Người đã cho tôi quá nhiều hồng ân và xin Chúa Thánh Thần ban xuống cho tôi một niềm tin sắt đá, một đức cậy vững vàng và một lòng mến sắt son để tôi can đảm sống Tin Mừng và làm Ánh Sáng, Muối Mặn và Men Nồng cho gia đình, cộng đoàn và xã hội.

"Ngày Thứ Tư" là những ngày tôi sống trong Cầu Nguyện. Mọi ngày tôi bỏ ít thời giờ, dự lễ và lắng nghe Kinh Thánh với hết tâm hồn để hiểu lời Chúa. Tôi đã chia sẻ niềm vui và những ơn sủng tôi đã nhận trong khóa học với những người trong gia đình và bạn bè và mọi người đã thấy sự thay đổi trong tôi.

Tôi cảm ơn Cha linh hướng của phong trào Cursillo, các anh chị em Cursillitas, cảm ơn chị Tố Lan người bảo trợ tôi đã luôn dang lời cầu nguyện và cũng không quên cảm ơn chị Hồng Tú, người đã mời gọi và nâng đỡ tôi về tinh thần.

Xin Thầy Chí Thánh trả công bội hậu cho Cha và các anh chị em trợ tá.

AGNES NGUYỄN THỊ MỸ LINH.
KHÓA 41F SJVN

TRỞ VỀ TRẠI ST. FRANCIS

Cứ mỗi lần hè sắp tàn với những ngày hực nóng, tôi lại nhớ đến ba ngày với khí hậu rất mát mẻ mà tôi đã được hưởng để tham dự Khóa Cursillo 36 của năm 2009 ở trại St. Francis. Hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2011, tôi đã trở lại St. Francis Camp để được làm trợ tá cho Khóa 40 tại thành phố Aptos, California.

Năm nay tôi được dịp làm việc chung với những anh trợ tá trong khối Hành chánh, nên công việc khác với năm ngoái, khi tôi xin giúp trong khối Giám học. Thật vui khi gặp lại một số anh chị em quen thuộc trong phong trào Cursillo của Giáo phận San Jose. Tuy công việc rất bận rộn nhưng ai nấy rất hăng say vào việc phục vụ cho các anh chị tham dự khóa 40 và 41 này.

Trong đêm đốt lửa và cầu nguyện ngoài trời tôi cũng âm thầm một mình tham dự chung với các anh khóa 40. Trời lạnh và không khí yên tĩnh của buổi tối hôm đó đã làm tôi nhớ lại những giây phút thánh thiện nhất trong đời tôi khi cầu nguyện bên ánh lửa bên Thầy Chí Thánh của hai năm về trước. Tôi đã hứa gì với Thầy Chí Thánh. Tôi đã tâm sự những gì với Thầy. Những tâm tình ngày ấy lại sống lại trong tâm trí và trong ký ức tôi vào lúc này. Đứng một mình trong bóng tối từ phía xa, nhưng tôi vẫn tưởng mình đang đứng giữa những anh trong nhóm Matthew Khóa 36 của chúng tôi của buổi tối hôm nào.

Tôi cứ miên man với những kỷ niệm không người đó cho đến khi tôi cảm thấy hơi lạnh từ bên ngoài hắt vào. Tôi sực tỉnh và nhận ra rằng các anh khóa sinh Khóa 40 đã về phòng ngủ, chỉ còn dăm ba anh trợ tá đứng chung quanh đồng lửa sắp tàn để tìm hơi ấm. Vẫn một mình tôi bước đi về phòng Hành chánh. Ngang qua phòng Rollos tôi thấy các anh trợ tá đang làm công việc mà trước đây tôi cũng đã có dịp làm. Dừng lại, bước vào trong và được gặp lại một số gương mặt thân quen của khối Giám học năm nào.

Rời phòng Rollos tôi chậm rãi bước đi trên bãi cỏ trong đêm tối để cố tình tìm cho mình một giây phút thanh lặng. Tôi ngược lên tạ ơn Chúa kính yêu của tôi, của phong trào, của vũ trụ. Thầy đã cho tôi một dịp để trở về được phục vụ những người đi sau tôi. Thầy đã sắp xếp mọi thứ của riêng tôi như công việc, gia đình và trách nhiệm để tôi có thể trở về tìm lại sự bình an, tình yêu, và niềm vui phục vụ cho chính tôi. Trên đường về quê trời, tôi cùng đồng hành với nhiều anh chị em để họ giúp

đỡ tôi. Phong trào Cursillo Giáo phận San Jose, các anh chị em trợ tá, và tất cả Cursillista đã chỉ cho tôi con đường tốt lành đến với Chúa và đến với anh em. Nhưng đó là những đường đi tốt lành, thánh thiện, và hăng say của họ. Còn tôi đâu là con đường của riêng tôi? Xin Thầy chỉ cho tôi con đường đó và cùng đồng hành với tôi và với tất cả các anh chị em khác. Tôi tin chắc rằng Thầy Chí Thánh sẽ lại tạo dịp cho tôi, cho các bạn được trở lại nơi hạnh phúc này trong những ngày khóa học sắp tới.

CURS. GIUSE TRẦN VĂN TRUNG, K36

ÂN SÙNG VÀ NIỀM VUI TRỢ TÁ

Camp St. Francis một buổi sáng cuối tháng 8, bầu trời âm u không có nắng, làm tôi nhớ đến bài đọc viết văn thời học lớp đệ thất: hôm nay trời vào thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc... Chiếc xe chậm chậm lăn bánh vào khu vực nhà tĩnh tâm, như thường lệ tôi sung sướng hướng ra phía bờ biển - qua bức tượng Đức Mẹ - cố gắng bắt cho được hình ảnh của những làn sóng biển đang xô đẩy vào bờ. Vốn sống ở một thành phố ven biển miền nam CA, tôi đã "fall in love" với biển từ lúc nào không biết và đó là điều làm tôi nhớ nhưng không ít khi dọn đến miền thung lung hoa vàng San Jose chung quanh núi đồi bao bọc này. Tôi thâm cảm tạ chúa đã cho tôi đến đây để trợ tá cho khóa 3 ngày và tự nhủ thâm với lòng mình: đây cũng là một "spiritual vacation" - một kỳ nghỉ bồi dưỡng tâm linh - cho chính mình với tiếng sóng biển rầm rì yêu dấu quen thuộc.

Chung quanh tôi các anh chị trợ tá khác cũng đang người nào việc nấy thật tập nập. Trên mặt mọi người đều lộ một vẻ hân hoan như đã lâu lắm rồi nay mới có dịp về thăm một nơi mà mình rất quý mến.

Sau khi đã ổn định chỗ ở trong phòng trợ tá tôi nhớ đến bài rollo phân vụ của tôi vào sáng thứ bảy và trong lòng khá lo lắng. Đây là lần đầu tiên trình bày rollo, tôi có rất nhiều băn khoăn không biết kết quả sẽ ra sao, vì thế sau khi liếc qua chương trình tổng quát của 3 ngày tôi biết rằng sẽ chỉ có một vài lúc trong ngày hôm nay để tôi có thể ôn bài lại.

Kéo cao cổ áo cho bớt lạnh và lững thững tản bộ ra khu đài Đức Mẹ tôi rút trong túi ra bài rollo Học Đạo và bắt đầu tưởng tượng như mình đang đứng trước các tham dự viên, liếc nhìn một vài dòng chữ đầu trên trang giấy để lấy đà, rồi sau đó lại liếc vào giấy đọc câu tiếp và câu tiếp

theo... Ủa sao tôi không nhớ chi cả mà luôn luôn phải nhìn vào giấy thể này, bài rollo quen thuộc sao bỗng trở nên như rất xa lạ, như thể đây là lần đầu tiên tôi đọc, chứ không phải tôi đã thức đến 3 giờ sáng để viết bài này và gõ những dấu tiếng việt vào đây sao ...? tôi thử lại lần nữa, vẫn như cũ tôi không thuộc không nhớ một chút gì về dàn bài và hoàn toàn phải nhìn vào giấy ...trong cơn lo âu tôi nhắm mắt lại và cầu cứu đến Chúa ... và tôi bỗng hiểu rằng nếu không có ơn Chúa tôi không làm được một việc gì cả dù đó là những việc tôi tưởng là sản phẩm của chính đầu óc mình. Tôi thậm thì kêu xin và khiêm cung xin Chúa mở lòng trí tôi lại vì biết bao công trình của ban điều hành phong trào lo cho khóa và các lời cầu nguyện mà tôi không thể làm cho phần vụ của tôi không hoàn tất chu đáo.

Tạ ơn Chúa, nửa giờ sau, tôi đã tiến bộ rõ rệt và an tâm hơn vì có thể hình dung ra mình đang tâm sự với các tham dự viên và tha thiết muốn chia sẻ với các chị con đường học đạo kỳ thú mà Thầy Chí Thánh đã dẫn dắt tôi - vượt qua thung lũng tối tăm của căn bệnh trầm cảm đến hân hoan ánh sáng của Tin Mừng Lời Chúa.

Vào buổi chiều, thánh lễ khai mạc khóa đã được cử hành trong khung cảnh trang nghiêm và đậm ấm do Cha linh hướng khóa và cha linh hướng phong trào đồng chủ tế.

Đối với tôi thánh lễ khai mạc bao giờ cũng tràn đầy cảm xúc, năm ngoái tôi đã chứng kiến những giây phút rất cảm động khi anh chủ tịch phong trào trao chuông cho chị viện trưởng cũng là phu nhân của anh, năm nay anh cũng vẫn không dấu được nét xúc động trong giọng nói rất trầm lặng khi nghi thức bắt đầu. Tôi cũng để ý thấy các chị trong ban điều hành khóa năm nay đều trẻ trung và đầy thần khí “sẵn sàng”, hình như sau 8 tuần tĩnh huấn các chị đều đã “đầu ngừng cao, mắt ngời sáng”.

Tham dự viên đã lần lượt tới và được mời vào phòng ăn ngồi nghỉ chân, tôi bắt đầu đi tìm những chị trong decuria mà tôi sẽ trợ tá ngồi bàn: sau những giây phút ngỡ ngàng chúng tôi dần dần nhận ra nhau dễ dàng:

- Ô vậy chị là người đã gọi phone cho em đó hả?
- Em nhận ra giọng nói của chị đã để message trong phone của em
- Chị từ Santa Anna đến đây hồi nào? chị đi xe dò hay lái xe?

Bóng tối đổ xuống và thời tiết lạnh hẳn, các chị tham dự viên bắt đầu các thủ tục vào khóa và làm quen với khung cảnh Camp St Francis.

Đêm nay sẽ không dễ ngủ đâu các chị ơi vì chúng ta đều lạ nhà hết ! nhưng em cầu chúc chị sẽ có Thầy Chí Thánh bắt đầu đồng hành với chị.

Ngày mai thứ sáu chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình học tập chính thức với một lịch trình khít khao giờ giấc và những bài rollos đã được nghiên cứu và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi đọc tên các anh chị rollistas trong danh sách của cả 2 khóa nam và nữ tôi thầm cảm tạ Chúa đã soi sáng để văn phòng điều hành đã “chọn mặt gửi vàng” rất đúng, bởi sẽ không ai có thể lam nhân chứng sống động của rollo Lý Tường cho bằng anh Kính và chị Ngọc những người rất âm thầm hoạt động trong những phục vụ rất nóng cốt của phong trào; cũng như không ai có thể trình bày rollo Hành Đạo thiết thực hơn chị Ánh Hồng: năm nay chị trợ tá trong 3 khối: ẩm thực, phục vụ và giám học; và không ai thể hiện sự Sùng đạo bền bỉ hơn anh Quốc: anh đã liên lĩ đi châu Thánh Thể riêng với Chúa vào ngày, giờ nhất định trong 12 năm qua không hề bỏ sót ... Các anh chị rollistas khác cũng vậy, đã soạn những bài rollos rất công phu và đầy ân sủng mà chính tôi khi nghe đi nghe lại nhiều lần mới thấy thấm thía giá trị. Tôi càng cảm phục phong trào cursillo thế giới đã đầy công nghiên cứu để đem đến phương pháp “rao truyền với tư cách chúng nhân chứ không phải “thầy dạy” này.

Trong những giờ giải lao và giờ cơm tôi nhận ra nhiều khuôn mặt quen thuộc của khóa 39 năm ngoái, các chị phục vụ trong các khối: hành chánh, ẩm thực, phục vụ, giám học. Thật vui mừng khi đi tới đâu cũng có những tiếng “chị chị, em em” chung quanh, hầu như toàn thể decuria Agatha 39 - Thúy, Hằng, Chinh, Thùy Anh, ... - có mặt làm trợ tá cho khóa 41, ngoài ra còn có các chị của decuria Monica, Anna, Martha, Teresa : Thanh Nhân, Diễm, Kim Gia, Kim Anh, Hồng Cúc, Helen, Quý, Mai, Thùy Tracy, Thùy Anh, Diệu Ngọc ...

Tôi phỏng vấn chị Thanh Nhân đang vui vẻ phục vụ trong khối ẩm thực:

- Năm ngoái giờ này chị là một tham dự viên, năm nay giờ này chị là trợ tá, cảm tưởng của chị thế nào ?

- Em thật sung sướng và cảm động, em trở về đây trợ tá cho khóa 41 vì biết bao hồng ân Thầy Chí Thánh đã ban cho em trong năm qua và để biểu lộ lòng cảm mến của em đối với phong trào.

Hoan hô tinh thần các chị khóa 39 - “năm ngoái dự khóa, năm nay trợ tá” - đã trở về phục vụ cho khóa 41 !

Mong các chị khóa 41 cũng sẽ là trợ tá cho khóa 43 năm 2012.

Nói đến trợ tá là nói đến một thành phần rất lớn của sự thành công của các khóa học, chính sự hy sinh của quý chị là nhân chứng sống động nhất của tình yêu chúa Kito và của phương pháp Cursillo: “ nhân loại ngày nay được đánh động bởi chứng nhân nhiều hơn là bởi thầy dạy ...” (Evangelli Nuntiandi,41)

Những bàn tay kỳ diệu này làm mọi việc từ cung kính trao ban Thánh Thể Chúa trong thánh lễ đến cung cấp bữa cơm tươm tất ngon miệng trong phòng ăn, săn sóc TDV trong suốt quá trình học hỏi trong phòng rollo, đem tiếng hát lời ca thánh thiện hay tạo không khí vui nhộn sau những giờ học tập căng thẳng, âm thầm thu dọn trong nhà vệ sinh ... Trong ơn Chúa những khóa 3 ngày với chương trình rất khít khao và bao quát này đã được thành tựu vì những người phụ nữ này đã đem hết mọi khả năng, tình yêu và tấm lòng chân thành phục vụ chị em và phụng sự Thiên chúa.

Tôi cũng được chứng kiến sự biến đổi nơi các tham dự viên từ khi bỡ ngỡ nhập khóa đến lúc bịn rịn chia tay. Họ chắc chắn đã có những kỷ niệm có một không hai trong cuộc đời, những bài rollos đầy giá trị, những trận cười nghiêng ngả trong đêm sinh hoạt vì tài giải thích của cha linh hướng phong trào, những giọt nước mắt từ đáy lòng chất ngất trong giây phút quỳ bên Thánh Thể Chúa, những ngạc nhiên thích thú vì sự tổ chức phong phú của khóa, những người bạn mới ... và những ân sủng này chắc chắn sẽ như những hạt giống đang được gieo vào tâm hồn các chị để rồi sẽ nảy sinh những hoa quả tốt lành làm nhân chứng cho một lý tưởng mới của đời sống các chị.

Những ngày trợ tá ở đây không bao giờ thiếu niềm vui, tôi còn nhớ trong khi trình bày rollo Học Đạo tôi có nói đến cảm nghiệm cá nhân khi phải lựa chọn giữa sự tha thứ theo Lời Chúa dạy và mối giận lâu năm trong lòng tôi với một người, cuối cùng tôi chọn tha thứ cho người đó để được ân sủng Chúa.

Ra khỏi phòng rollo trên con đường dốc ngoằn ngoèo đưa tôi trở về nhà nguyện để tạ ơn, chị Bốt hóm hỉnh hỏi tôi:

- Hồi nãy chị nói giận một người mà người đó là ai dzậy ?
- Thì còn ai trông khoai đất này, chứ không phải sáng nay chị là người đã chẻ cái mái tóc rẽ tre của em đó sao ?

Vài giờ sau, lại chị Ly cười cười nói với tôi :

- Chi. Thực ơi, em có bao giờ làm chị giận em không nhỉ ?

A ha ! ... tôi hẳn có một phát súng mà trúng tới mấy con chim !

Vào ngày tổng kết khóa khi nhìn các chị trợ tá giám học dàn xếp lại những ghế ngồi trong phòng rollo tôi chợt nhận ra rằng: mọi người chúng ta –nếu đứng một mình sẽ không toàn vẹn nhưng chính sự chung góp cho một lý tưởng chung đã làm chúng ta trở nên hoàn hảo. Làm thế nào để có thể làm việc chung mà không loại bỏ nhau là một bí quyết để sinh hoạt, bí quyết ấy đã được thánh Phaolo, quan thầy của phong trào nhắc nhở trong 1 Corinto 13:1-3 “ ... nếu anh em làm được mọi việc mà không có đức mến thì chẳng ích gì ...” Nguyên cớ cho đức mến sẽ như keo sơn gắn bó chúng ta lại trong tình yêu và lý tưởng phục vụ chúa Kitô.

Chiều chủ nhật lễ kết khóa, sương mù giăng giăng mờ cảnh vật, năm nay ở đây mùa lạnh đến sớm hơn. Sau khi thu dọn xong hành lý, tôi đến tượng đài Đức Mẹ tạ ơn: khóa 3 ngày đã thành công tốt đẹp, những người Thầy chọn đã sẵn sàng ra đi làm nhân chứng cho tình yêu và sự sống nơi Thầy .

Nhìn về phía phòng rollo qua bãi cỏ rộng, các chị tân cursillitas đang vui vẻ rộn ràng với những bó hoa tươi thắm được trao tặng từ bạn bè và gia đình !

Tôi vẫy tay chào tạm biệt, niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng trào, trong buổi chiều tà tiếng hát vang vọng khắp núi đồi Camp St. Francis

*“ ... Decolores tiếng ca của tình bác ái,
Decolores nắm tay ta chào thân ái,
Nhạc hòa rộn ràng. Miệng cười tươi sáng ,
Tình không biên giới cất khúc liên hoan...”*

**SAN JOSE, KỶ NIỆM TRỢ TÁ KHÓA NỮ 41 NĂM 2011
CURS. AGNES TRẦN THỊ THỰC, K39**

TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin	\$5.25	- Family Sharing Using the Cursillo Method,	
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo	\$6.50	by Ken and Teresa Sittenauer	\$3.25
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch	\$5.00	- Cursillo Spiritual Formation Program,	
- Origins and Development of the		by Fr. David Knight	\$7.00
Cursillo, by Fr. Ivan Rohloff	\$1.50	- His Way, Fr. David Knight	\$10.00
- Fundamentals of Christianity,		- Why Jesus?, Fr. David Knight	\$16.00
by Fr. Frank Salmani	\$9.25	- To Follow His Way, Fr. David Knight	\$7.00
- Theology of the Laity,		- The Lay Members of Christ's Faithful	
Msgr. Paul Lackner	\$7.00	People (Christifideles Laici),	
Whom Shall I Send?,		by Pope John Paul II	\$9.00
By Fr. Frank Salmani	\$6.00	- Go and Make Disciples, by the	
- First Conversations of Cala Figuera		- National Conference of Catholic Bishops	\$10.25
by Fundacion Cursillos de Crisandad	\$8.00	- Cursillo - What is it?	\$1.50
- Friendship: The Art of Happiness,		- The Road of Hope,	
by John Cuddeback	\$11.95	By Bishop Francis Nguyen	\$1.50
- Reunion of the Group,		- Cursillo - What is it?	
By Eduardo Bonnin	\$1.50	(English, Spanish, Vietnamese)	\$1.50
- The How and the Why,		- Sponsor's Book (Vietnamese)	\$1.00
By Eduardo Bonnin	\$3.00	- Whom Shall I Send? (Vietnamese)	\$6.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple	\$3.00	- Our Fourth Day Booklet (Vietnamese)	\$3.50
- The Catholic and Social Justice	\$2.00	- Crucifix (traditional, 3")	\$4.00
- Reaching Jesus	\$12.00	- Picture of Jesus (Recreation of Shroud)	\$1.25
- New American Bible	\$6.00	- Evangelization in the Modern World	
- Our Fourth Day	\$3.50	(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI	\$3.75
- The Cursillo Yesterday and Today		- The Precursillo, Gerry Hughes	\$2.50
by Fr. Juan Capo	\$6.00		

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:

<https://www.natl-cursillo.org/order1.html>

SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO





CURSILLO MOVEMENT—VIETNAMESE SECRETARIAT
DIOCESE OF SAN JOSE, CALIFORNIA

Kính Biểu :

LỊCH SINH HOẠT TRONG THÁNG 9, 10, 11 & 12 -2011



- **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO :**
Chủ nhật 25 September từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.
CHỦ ĐỀ : ĐỨC KẾT HAI KHÓA TỈNH HUẤN 40 & 41
- **ĐẠI HỘI ULTREYA :**
Chủ nhật 16 October từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor,
2101 Forest Ave., San Jose
CHỦ ĐỀ : SỐNG CHỨNG NHÂN TIN MỪNG
- **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO :**
Chủ nhật 23 October từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.
CHỦ ĐỀ : ĐỜI SỐNG THÂN MẬT VỚI THẦY CHÍ THÁNH
- **ĐẠI HỘI ULTREYA :**
Chủ nhật 20 November từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor,
2101 Forest Ave., San Jose
CHỦ ĐỀ : NIỀM VUI TRONG THÁNH THẦN
- **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO :**
Chủ nhật 27 November từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.
CHỦ ĐỀ : PT CURSILLO TRONG ĐỜI SỐNG & SỬ VỤ CỦA GIÁO HỘI
- **ĐẠI HỘI ULTREYA :**
Chủ nhật 18 December từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor,
2101 Forest Ave., San Jose
CHỦ ĐỀ : VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI