

# ULTREYA

BẢN TIN  
Tháng 3 năm 2012

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM - GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA



Hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

## VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

### **ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:**

2586 Greenrock Rd., Milpitas, CA 95035

### **LINH HƯƠNG**

Lm. Andrew Nguyễn Thụy Vũ  
408-291-6280

### **CHỦ TỊCH PHONG TRÀO**

Joseph Huỳnh Quốc Thu  
408-946-1910

### **PHÓ CHỦ TỊCH PT**

Giuse Nguyễn Văn Kính  
408-926-6975

### **THƯ KÝ**

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh  
408-209-5508

### **THỦ QỦY**

Gioan Vũ Duy Đạt & Maria Vũ Thùy Linh  
408-578-3907

### **KHOÍ TIỀN**

Jerome Việt Hải  
408-873-8530

### **KHOÍ BA NGÀY**

Giuse Nguyễn Tấn  
408-425-2696

### **KHOÍ HẬU**

Giuse Nguyễn Văn Thẩm  
408-269-7178

### **KHOÍ TRUYỀN THÔNG**

Joseph Đào Tiến  
408-386-5696

### **TRANG NHÀ**

<http://www.viet-cursillo.com/index.htm>

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy

408-223-9373

## TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

### **TRƯỞNG TRƯỞNG LÃNH ĐẠO**

Joseph Trần Thái Hoàng  
408-532-0548

### **PHỤ TÁ TRƯỞNG LÃNH ĐẠO**

Maria Nguyễn Thị Mai  
408-460-7946

### **PHỤ TÁ TÀI LIỆU**

Micae Phan Vũ Hải Âu  
510-468-9174

### **PHỤ TÁ KẾ HOẠCH**

Joseph Vũ Quốc Linh  
408-569-7581

## **MỤC LỤC**

❖ Tĩnh Thức và Cầu Nguyện	tr. 01
☐ Thư Chủ Tịch Phong Trào	04
☐ Bài GL của Đức Benedicto XVI	06
☐ Suy Tư Trong Mùa Chay	11
☐ Mục Vụ Trong Nghịch Cảnh ( <i>tho</i> )	15)
☐ Sám Hối ( <i>tho</i> )	16
☐ Hình Ảnh Ngày Tĩnh Tâm PT	17
☐ Tâm Tinh Mùa Chay	25
☐ Một Chuyến Đi	27
☐ Thư Tín VP Trung Ương 2/12	30
☐ Bảo Trợ Khóa Sinh Tham dự	37
☐ Tiền Cursillo	44
☐ Hình Ảnh Ngày Truyền Thống	46
☐ Dư Âm Một Thánh Lễ An Táng	56
☐ Cánh Chia 2 Đồng Bạc	61
☐ Đừng Xét Đoán	63
☐ Natasia! Hãy Tha Thứ Cho Anh	65
☐ Danh Sách Cursillistas đóng	75
Đóng Niên Liễm từ 11/11—02/12	
☐ Tủ Sách Phong Trào	76





## Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

### I. TẮM BÁNH LỜI CHÚA (Mc 13,33-37)

*Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thầy mọi người là: phải canh thức!"*

### II. TẮM BÁNH CHIA SẺ

Mùa Vọng là mùa chờ đón Chúa đến. Chúa sẽ đến nhưng ta không chắc gặp được Người. Vì Người đến rất bất ngờ và rất âm thầm. Muốn gặp được Chúa ta phải tỉnh thức.

Mùa Vọng là mùa chờ đón Chúa đến. Chúa sẽ đến nhưng ta không chắc gặp được Người. Vì Người đến rất bất ngờ và rất âm thầm. Muốn gặp được Chúa ta phải tỉnh thức.

Tỉnh thức có nghĩa là đừng mê ngủ. Chúa thường hay đến vào ban đêm nghĩa là vào lúc ta không ngờ. Đời sống có những bóng đêm ru ta ngủ say mê khiến ta không gặp được Người. Có những bóng đêm của tội lỗi giam cầm hồn ta trong giấc ngủ bạc nhược khiến ta không còn đủ sức thoát ra. Tội lỗi lôi kéo tội lỗi.

Tội lỗi chồng chất giống như những tảng đá gìm ta xuống vực sâu vô tận. Có những bóng đêm của danh vọng ru hồn ta ngủ quên trên vinh quang chói lọi. Vinh quang giống như ngọn đèn đốt cháy biết bao đời thiêu thân. Có những bóng đêm của xác thịt cuốn hồn ta vào giấc mộng lạc thú. Lạc thú giống như chiếc lưới rất mềm mại, rất nhẹ nhàng, nhưng rất hiểm độc. Linh hồn đã sa vào khó có thể thoát ra. Có những bóng đêm của thói ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân mình. Ích kỷ giống như một hang sâu, càng đi vào càng thấy tối tăm. Có những bóng đêm của tiền tài bao phủ ta trong giấc mộng giàu sang phú quý. Chìm đắm trong giấc mộng, ta sẽ chẳng nghe được bước chân Chúa đi qua.

Tỉnh thức cũng có nghĩa là tỉnh táo phân định. Chúa đến rất âm thầm và rất bé nhỏ. Người không đến với cờ quạt trống phách tung bừng, nhưng đến trong âm thầm lặng lẽ. Người không đến trong uy nghi lẫm liệt của những vị vương đế, nhưng Người đến trong hiền lành khiêm nhường như một người phục vụ. Người không mặc gấm vóc lụa là, nhưng đơn sơ trong y phục dân dã. Người không đến như vị quan toà nghiêm khắc, nhưng như một người cha nhân hậu, một người bạn dễ thương dễ mến. Người đang đến qua những con người hiền lành bé nhỏ quanh ta. Người đang đến trong những con người khốn khổ túng cùng. Người đang đến qua những khuôn mặt xanh xao hốc hác. Người đang đến trong những tấm thân gầy guộc. Người lẫn vào giữa đám đông vô danh. Người chìm mất trong số những kẻ bị loại ra ngoài lề xã hội. Người ẩn mình giữa đám người ăn xin đang lê bước khắp các nẻo đường cát bụi. Người đang rét run với cặp mắt ngơ ngác thất thần ở giữa những nạn nhân bão lụt miền Trung. Phải tỉnh táo lắm mới nhận ra Người. Phải tỉnh thức lắm mới gặp được Người.

Tỉnh thức không có nghĩa là cứ ngồi đó mà chờ đợi. Tỉnh thức là bắt tay vào hành động. Chúa như ông chủ đi vắng.

Người cho ta được toàn quyền khi Người vắng nhà. Người giao trách nhiệm cho ta trông coi gia đình ta, giáo xứ ta, địa phương ta, đất nước ta và cả thế giới nơi ta đang sống. Ta được tự do hành động. Ta có trách nhiệm làm cho gia đình, xứ đạo, địa phương, đất nước, và cả thế giới được phát triển về mọi mặt. Vì thế, tỉnh thức là nhìn thấy những nhu cầu của anh em, và đáp ứng những nhu cầu đó. Tỉnh thức là nhìn thấy ý Chúa trong những trào lưu thời đại. Tỉnh thức là nhận biết Chúa hành động trong những tâm hồn thiện chí thuộc các niềm tin, màu da, quan điểm khác nhau để biết cộng tác trong việc xây dựng xã hội. Tỉnh thức là dẫn thân hy sinh phục vụ anh em trong quên mình.

Ngay từ đầu mùa Vọng, Chúa mời gọi ta hãy tỉnh thức. Hãy bước ra khỏi giấc ngủ miệt mài, lười biếng. Hãy đoạn tuyệt với những giấc mộng phù hoa. Hãy thôi đuổi theo những đam mê dục vọng. Hãy nói không với những đồng tiền bất chính.

Hãy tỉnh táo phân định để nhận ra dung mạo thực sự của Đức Kitô. Đừng chạy theo những khuôn mặt mang dáng vẻ cao sang quyền quý. Đừng chạy theo những khuôn mặt nặng về quyền lực. Đừng chạy theo những lời hứa hẹn giàu sang. Dung mạo đích thực của Đức Kitô là nghèo hèn, là khiêm nhường, là bé nhỏ.

Hãy tỉnh thức để làm việc không ngừng, để quên mình, hi sinh phục vụ cho lợi ích của đồng loại.

Như thế, tỉnh thức không phải là việc dễ dàng. Tự sức ta sẽ khó mà tỉnh thức. Nên ta phải tha thiết cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp. Có ơn Chúa thúc đẩy, ta mới có thể dứt bỏ con đường tội lỗi xưa cũ. Có ơn Chúa soi sáng, ta mới đủ tỉnh táo nhận ra dung mạo đích thực của Đức Giêsu. Có ơn Chúa trợ giúp, ta mới đủ hăng hái ra đi phục vụ trong quên mình.

**TGM. GIUSE NGÒ QUANG KIỆT**



## Thư Chị Tích Phong Trào

**“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện , kéo sa trước cám dỗ” ( Mc 14,38 )**

*Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,*

Cảnh vườn Cây Dầu xưa tối thứ năm tuần Thánh có thể tả lại vấn đề này : Chúa Giêsu đến đó cầu nguyện một mình. Người biết trước những gì đau đớn nhất, nhục nhã nhất đang đợi Người. Người sao xuyên , đau buồn, đến nỗi mồ hôi pha máu đổ ra. Tỉnh tự nhiên, Người muốn tránh cuộc tử nạn. Nhưng Người khiêm nhường, xin vâng ý Chúa Cha. Chúa Cha muốn Người dâng chính mình làm của lễ trong đờn đau để đền tội cho nhân loại, nhưng Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta, lại thấy các môn đệ Người đang bị các cơn cám dỗ vây chặt , như cám dỗ về chủ quan, cám dỗ về ý lại, cám dỗ về kiêu căng, cám dỗ về tham vọng, cám dỗ về biếng nhác, cám dỗ về trốn tránh bốn phận trung thành. Thầy càng thêm lo buồn. Thầy tha thiết khuyên chúng ta ” Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kéo sa trước cám dỗ “ ( Mc 14,38 ). Kết quả là khi Thầy bị bắt , các môn đệ đã bỏ Thầy, chạy trốn, thậm chí , người đứng đầu nhóm còn chối Thầy ba lần.

... Nghĩ thế, mà tôi sợ cho chính tôi và cho tất cả chúng ta , những người mà chính Thầy đã chọn như một ơn gọi , để trở thành những người lãnh đạo Kitô hữu trong Phong Trào....

Thưa quý anh chị, Chúa Giêsu, cũng như các môn đệ của Ngài cũng có lúc sợ hãi, Ngài biết những đau khổ Ngài phải đi qua, nhưng niềm tin của Ngài nơi Thiên Chúa vượt thắng mọi sợ hãi, Ngài sẵn sàng nộp mình để bị tra tấn, chịu đau đớn và chết trên thập giá, để vâng theo ý Cha và để cứu chuộc mọi tội lỗi của chúng ta , và sẽ được sống lại vinh hiển cùng Thiên Chúa Cha. Nhưng cho đến ngày nay, vẫn còn nhiều người tự hỏi không biết thật sự có Thiên Chúa không ?

Xin quý anh chị hãy cùng với tôi, chúng ta hãy đơn sơ , thành thật, khiêm tốn , xin Chúa giúp và cùng với Chúa, cùng với Thầy Chí Thánh , chúng ta kiên trì sống khiêm tốn trong tinh thần Tỉnh thức và cầu nguyện trong Mùa Chay năm nay, khi tỉnh thức và cầu nguyện , chúng

*ta sẽ cảm nghiệm thấy một Chúa Cứu thế đang mời gọi chúng ta tìm cách sống hiệp nhất và yêu thương nhau trong Phong Trào như lời Thầy đã truyền dạy, khi tỉnh thức và cầu nguyện, chúng ta sẽ hiểu tương lai sau cùng của chúng ta sẽ rất sáng lạn, đầy bình an..đầy hạnh phúc.*

*Quý anh chị thân mến, **Chúa sẽ đến,..** nhưng ta không chắc gặp được Người, vì Người đến rất bất ngờ và rất âm thầm , muốn gặp được Chúa anh chị em chúng ta phải tỉnh thức, tỉnh thức không phải là việc dễ dàng tự sức ta sẽ khó mà tỉnh thức, nên ta phải tha thiết cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp. Có ơn Chúa thúc đẩy, ta mới có thể dứt bỏ con đường tội lỗi xưa cũ, có ơn Chúa soi sáng , ta mới đủ tinh táo nhận ra dung mạo đích thực của Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta, có ơn Chúa trợ giúp , ta mới đủ hăng hái ra đi phục vụ trong quên mình.*

*Câu xin cho chúng ta đừng bao giờ quên ý nghĩ thật sự của phục sinh - một lý do duy nhất tại sao Chúa Giesu được sinh ra , vào giữa chúng ta và làm người , để tất cả chúng ta được cứu rỗi và một ngày nào đó được sống trong vương quốc của Thiên Chúa.*

*Lạy Thầy Chí Thánh, ngày Thầy đến như vị Thẩm Phán , vũ trụ này sẽ xáo trộn sâu xa, nhưng xáo trộn kinh khủng nhất lại chính là xáo trộn trong cõi lòng, xin cho chúng con biết “ Tỉnh Thức và Cầu Nguyện “ để tâm hồn luôn sẵn sàng và thanh thoát, hầu khi Thầy đến sẽ là giây phút được mong đợi , và là một cuộc hạnh ngộ đầy hoan lạc và yêu thương. Amen !*

**JOSEPH HUỲNH QUỐC THU**  
**CHỦ TỊCH PHONG TRÀO CURSILLO VN-SJ**  
**MÙA CHAY, 2012**



# BÀI GIÁO LÝ CỦA ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI VỀ BỐN MƯƠI NGÀY MÙA CHAY



## “Thời gian ở trong hoang địa có thể biến thành một thời gian ân sủng”

*Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý về bốn mươi ngày Mùa Chay của ĐTC Bênêđictô XVI ban hành trong buổi triều yết chung ngày Thứ Tư mừng 22 tháng 2 năm 2012 tại Đại Thánh Phaolô VI.*

Anh chị em thân mến,

Trong bài Giáo Lý này tôi muốn suy niệm ngắn gọn về Mùa Chay, bắt đầu ngày hôm nay với Phụng Vụ Thứ Tư Lễ Tro. Đó là một cuộc hành trình bốn mươi ngày dẫn chúng ta vào Tam Nhật Thánh, tưởng nhớ cuộc Khô Nạn, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa, là trọng tâm của mầu nhiệm cứu độ của chúng ta. Trong những thế kỷ đầu của Hội Thánh, đây là thời gian mà những người đã nghe và chấp nhận sứ điệp của Chúa bắt đầu bước từng bước trên cuộc hành trình đức tin và hoán cải để đạt đến bí tích rửa tội. Đó là một

cách tiếp cận Thiên Chúa hằng sống và gia nhập vào đức tin, là điều được thực hiện dần dần, qua một sự hoán cải nội tâm của những người dự tòng, nghĩa là những người muốn trở thành Kitô hữu và được tháp nhập vào Đức Kitô trong Hội Thánh.

Tiếp theo là các hồi nhân và sau đó tất cả các tín hữu được mời để cảm nghiệm cuộc hành trình canh tân tinh thần này, để làm cho đời sống của họ được đồng hình đồng dạng hơn với chính đời sống của Đức Kitô. Việc tham gia của cộng đồng trong những bước khác nhau của cuộc hành trình Mùa Chay nhân



manh một chiều kích quan trọng của linh đạo Kitô giáo: ơn cứu chuộc không phải là cho một số người, nhưng cho tất cả, có thể có được nhờ cái chết và sự sống lại của Đức Kitô. Vì vậy, cả những người đi trên cuộc hành trình đức tin như những người dự tòng để lãnh nhận bí tích rửa tội, và những người đã lạc xa Thiên Chúa và cộng đồng đức tin và những người tìm kiếm hòa giải, hoặc những người sống đức tin của họ trong sự hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh, tất cả đều cùng nhau biết rằng thời gian trước lễ Phục Sinh là một thời gian để metanoia (hoán cải), tức là thay đổi nội tâm, ăn năn hối cải. Nó là thời gian xác định cuộc sống con người và toàn bộ lịch sử của chúng ta như một tiến trình hoán cải được bắt đầu ngay bây giờ để gặp Chúa trong ngày sau hết.

Với một cách diễn tả điển hình trong Phụng vụ, Hội Thánh gọi thời kỳ mà chúng ta đang bước vào hôm nay là "Mùa Chay", là thời gian bốn mươi ngày, mà Thánh Kinh nói đến rõ ràng, giới thiệu chúng ta vào một bối cảnh tinh thần cụ thể. Thực ra, bốn mươi là con số biểu tượng mà qua đó Cựu Ước và Tân Ước trình bày những điểm nổi bật của kinh nghiệm đức tin của dân Thiên Chúa. Nó là một con số diễn tả thời gian chờ đợi, thanh tẩy, trở về với Chúa, ý

thức rằng Thiên Chúa trung thành với các lời hứa của Ngài. Con số này không phải là một thời gian theo thứ tự chính xác, được đánh dấu bởi tổng số của những ngày. Thay vào đó, nó ám chỉ một sự kiên trì nhẫn nại, một cuộc thử thách lâu dài, một thời gian dài đủ để thấy các công trình của Thiên Chúa, một thời gian cần thiết để quyết định chấp nhận trách nhiệm của mình mà không trì hoãn thêm. Nó là thời gian của những quyết định trưởng thành.

Số bốn mươi xuất hiện đầu tiên trong lịch sử ông Nôe. Người công chính này, vì trận hồng thủy đã ở trong tàu bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, cùng với gia đình ông và các thú vật mà Thiên Chúa đã truyền cho ông đem lên với ông. Sau trận hồng thủy, ông phải chờ đợi bốn mươi ngày nữa trước khi xuống đất liền, được cứu khỏi bị tiêu diệt (xem St 7:4.12; 8:6). Sau đó, bước tiếp theo: Ông Môsê đã ở lại trên núi Sinai, trong sự hiện diện của Chúa, bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, để nhận Lê Luật. Ông ăn chay trong suốt thời gian này (x. Xh 24:18). Bốn mươi năm là thời gian hành trình của dân Do Thái từ Ai Cập về Đất Hứa, và thời gian để cảm nghiệm lòng trung thành của Thiên Chúa. Ông Môsê đã nói trong Đệ Nhị Luật vào cuối của bốn mươi năm di dân rằng: "Anh

em hãy nhớ lại đoạn đường dài trong hoang địa mà Đức Giavê, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi suốt bốn mươi năm... Trong bốn mươi năm ấy, quần áo anh em đã không tả tơi, và chân anh em đã không xưng lên" (Đnl 8:2.4). Những năm thanh bình mà dân Israel được hưởng dưới quyền các Thủ Lãnh là bốn mươi năm (x. TL 3:11,30), nhưng, sau khi thời gian này qua đi, họ bắt đầu quên những hồng ân của Thiên Chúa và phạm tội trở lại. Ngôn sứ Êlia phải đi bốn mươi ngày để đến Núi Horeb, ở đó ông gặp Thiên Chúa (x. 1 V 19,8). Bốn mươi cũng là những ngày trong đó dân thành Nineveh làm việc đền tội để được Thiên Chúa tha thứ (x. Gn 3,4). Bốn mươi năm cũng là thời gian cai trị của vua Saulê (x. Cv 13:21), David (x. 2 Sam 5:4-5) và Solomon (x. 1 V 11:41), ba vị vua đầu tiên của Israel. Ngay cả các Thánh Vịnh trong Thánh Kinh cũng phản ánh về ý nghĩa của bốn mươi năm, chẳng hạn như Thánh Vịnh 95, mà chúng ta vừa nghe: "Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: "Các người chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày ở Massa trong hoang địa, nơi tổ phụ các người đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm. Suốt bốn mươi năm dòng giống này làm Ta chán ngán, Ta đã nói: đây là dân tâm

hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của Ta" (câu 7c-10).

Trong Tân Ước, trước khi bắt đầu cuộc đời công khai của Người, Chúa Giêsu đã lui vào hoang địa bốn mươi ngày mà không ăn uống gì cả (x. Mt 4.2): Người được nuôi bằng Lời Chúa, mà Người sử dụng như vũ khí để chiến thắng ma quỷ. Những cám dỗ của Chúa Giêsu nhắc lại những gì những dân Do Thái phải đối diện trong hoang địa, nhưng họ đã không thể thắng vượt. Bốn mươi là những ngày mà trong đó, Chúa Giêsu Phục Sinh dạy dỗ các môn đệ, trước khi lên Trời và gửi Chúa Thánh Thần xuống (x. Cv 1:3).

Con số bốn mươi được lặp lại nhiều lần này mô tả một bối cảnh tinh thần vẫn còn thích đáng và có giá trị, và Hội Thánh, chính qua những ngày này của Mùa Chay, sẽ duy trì giá trị lâu dài của nó và làm cho hiệu quả của nó hiện diện với chúng ta. Phụng vụ Kitô giáo của Mùa Chay có ý tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc hành trình canh tân tinh thần trong ánh sáng của kinh nghiệm Thánh Kinh dài này và đặc biệt là cho việc học theo gương Chúa Giêsu, là Đấng đã trải qua bốn mươi ngày trong hoang địa và dạy chúng ta thắng cám dỗ bằng Lời Chúa. Bốn mươi năm lang thang nơi hoang địa diễn tả những thái độ và tình

trạng mâu thuẫn. Một đàng, chúng đại diện cho mùa của mỗi tình đầu với Thiên Chúa, và giữa Thiên Chúa cùng dân Ngài khi Ngài nói với con tim của họ và luôn luôn chỉ đường đi cho họ. Do đó, có thể nói được rằng Thiên Chúa đã thiết lập một chỗ cư ngụ giữa dân Israel, Ngài đi trước họ trong đám mây hoặc cột lửa, đảm bảo thực phẩm cho họ mỗi ngày bằng cách làm cho manna rơi xuống và cho nước vọt ra từ tảng đá. Vì vậy, những năm mà dân Israel trải qua trong hoang địa, có thể được coi như thời gian tuyển chọn đặc biệt của Thiên Chúa và gắn bó của dân Israel với Ngài: thời gian của mỗi tình đầu. Đàng khác, Thánh Kinh cũng cho thấy một hình ảnh về cuộc lang thang của dân Israel trong hoang địa là thời gian cảm dỗ lớn lao và nguy hiểm nhất, khi dân Israel lầm bầm kêu trách Thiên Chúa của họ cùng muốn quay trở lại với ngoại giáo và xây dựng các thần tượng riêng của họ, vì họ cảm thấy cần phải thờ phượng một Thiên Chúa gần gũi và hữu hình hơn. Đó cũng là thời gian nổi loạn chống lại Thiên Chúa cao cả và vô hình. Chúng ta cũng tìm thấy điều mâu thuẫn này, thời gian gần gũi đặc biệt với Thiên Chúa – mỗi tình đầu - và thời gian của cảm dỗ - cảm dỗ trở lại với ngoại giáo – một cách đáng ngạc nhiên trong cuộc hành trình

dương thế của Chúa Giêsu, đương nhiên là không có bất kỳ thỏa hiệp nào với tội lỗi. Sau khi chịu phép rửa thống hối ở sông Giordăng, Chúa Giêsu gánh lấy thân phận Người Tôi Tớ của Thiên Chúa, Người hy sinh chính mình để sống cho những người khác, và tự đặt mình giữa những người tội lỗi để gánh lấy tội lỗi của thế gian. Người đã vào hoang địa bốn mươi ngày để sống trong sự kết hợp sâu xa với Chúa Cha, như thế Người lặp lại lịch sử của dân Israel, tất cả những nhịp điệu của bốn mươi ngày hoặc bốn mươi năm mà tôi đã nói đến. Sự năng động này là một sự không thay đổi trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu, Người luôn tìm kiếm những giờ phút cô tịch để cầu nguyện với Cha Người và ở lại trong sự hiệp thông mật thiết với Ngài, trong sự cô tịch thân mật với Ngài, trong sự hiệp thông độc nhất với Ngài, để sau đó trở lại giữa đám đông. Tuy nhiên, trong thời gian "hoang địa" này và cuộc gặp gỡ đặc biệt với Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu có nguy cơ bị tấn công bằng những cảm dỗ và quyến rũ của Quỷ Dữ, là kẻ cung cấp cho Người một cách làm thiên sai khác, tách rời kế hoạch của Thiên Chúa, bởi vì đạt được nhờ quyền bính, sự thành công và sự thống trị chứ không phải qua món quà tự hiến hoàn toàn trên Thánh Giá. Đây là hai

cách khác nhau: một thiên sai quyền bính và thành công, hoặc một thiên sai của tình yêu, món quà của sự hiến.

Trạng thái mâu thuẫn này cũng mô tả thân phận của Hội Thánh lữ hành trong “hoang địa” thế gian và lịch sử. Trong "hoang địa" này chúng ta tin chắc rằng mình có cơ hội để có một kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa, Đấng củng cố cho tinh thần, thêm sức cho đức tin, nuôi dưỡng đức cậy, và làm cho đức ái được linh hoạt. Đó là một kinh nghiệm làm cho chúng ta trở thành những người dự phần vào chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi và sự chết qua Hy Tế tình yêu trên Thánh Giá. Nhưng "hoang địa" cũng là một khía cạnh tiêu cực của thực tại chung quanh chúng ta: sự khô cằn; nghèo nàn trong những lời của sự sống và các giá trị; chủ nghĩa thế tục và nền văn hóa duy vật, là những điều giam hãm con người trong trong những phạm vi hiểu biết thế tục về cuộc đời, làm mất đi tất cả mọi liên hệ đến sự siêu việt. Và đó cũng là môi trường mà trong đó bầu trời phía trên chúng ta ra tối tăm vì bị bao phủ bởi những đám mây của hiểu lầm, ích kỷ và lừa dối. Mặc dù thế, ngay cả đối với Hội Thánh ngày nay, thời gian ở hoang địa có thể biến thành một thời gian ân sủng, bởi vì chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa có thể làm cho nước hằng sống vọt ra từ cả một tảng đá cứng nhất, là nước làm thỏa cơn khát và đem lại sự khoan khoái cho chúng ta.

Anh chị em thân mến, trong bốn mươi ngày này, là những ngày dẫn chúng ta đến lễ Phục Sinh, chúng ta có thể tìm thấy sự can đảm mới để chấp nhận một cách kiên nhẫn và với đức tin mọi hoàn cảnh khó khăn, đau khổ và thử thách, với ý thức rằng Chúa sẽ làm ra một ngày mới từ đêm đen. Và nếu chúng ta trung thành với Chúa Giêsu cùng theo Người trên đường Thập Giá, thì thế giới tươi sáng của Thiên Chúa, thế giới của ánh sáng, của chân lý, và của niềm vui sẽ được phục hồi cho chúng ta: Nó sẽ là một bình minh mới được tạo ra bởi chính Thiên Chúa. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một cuộc hành trình của Mùa Chay đầy phúc lành!

**PHAOLÔ PHẠM XUÂN KHÔI**

2/23/2012





## Suy Tư Trong Mùa Chay

Trong mùa chay, Giáo Hội đưa ra ba việc chính mà chúng ta, những người tin Chúa cần lưu ý để thực hiện. Theo Phúc Âm Thánh Mathêu (Mt 6, 1-6.) được đọc trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, ngày bắt đầu mùa chay, thì ba việc ấy là: Làm phúc, Cầu Nguyện và Ăn Chay.

Làm phúc " thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Cầu nguyện," thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Ăn chay," thì đừng làm như bọn giả hình thiếu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta... khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra

cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Chúa lên án bọn giả hình. Chúng ta cũng lên án bọn giả hình. Nhưng cứ hỏi tâm mà xét mình thì chúng ta cũng đang hành động như những kẻ giả hình.

Giả hình vì chúng ta không làm những việc đạo đức ấy hoàn toàn vì Chúa mà vì chúng ta, vì danh dự, vì tầm tiếng của mình và như Chúa nói kẻ giả hình đã được người đời khen ngợi rồi và không có công trạng gì trước mặt Chúa.

Đã biết danh giá ở đời chỉ là hào huyền nhưng sao người đời cứ mãi mê với cái phù du ấy? Đó là cái lắt léo của cuộc đời được sự đạo diễn tài tình lừa phỉnh của ma quỷ với sự cộng tác nhiệt tình của " cái tôi" đáng ghét. Ai cũng kinh tởm ma quỷ nhưng ma quỷ không hiện nguyên dạng với hình hài gớm ghiếc, dữ tợn, răng

nanh, đuôi dài...để chúng ta tránh xa, nhưng nó phù phép che đậy với nhiều hình thức: cái tội danh gia, quyền lực, tự ái, ghen tỵ... Nhiều khi chúng ta cứ tưởng làm việc ấy vì Chúa, nhưng nghĩ kỹ lại thì chúng ta làm vì chúng ta. Chúng ta đã vô tình lợi dụng Chúa mà thôi.Chúa bị chúng ta đánh lừa vì Chúa luôn yêu thương, sẵn sàng và kiên nhẫn đợi chờ chúng ta nhận ra lỗi lầm mà ăn năn trở lại .

Có những lễ hội tôn giáo mà trong đó người ta chúc tụng nhau, tán thưởng nhau, ghi công nhau, cảm ơn nhau nhưng không thấy hình bóng Chúa Giêsu ở đâu cả. Thế mà những người vất vả tổ chức cuộc lễ cứ luôn miệng nói chúng ta hy sinh vì Chúa, làm việc này vì Chúa.Giống như gia đình giàu có kia tổ chức mừng thượng thọ ông bố, trong khi ông bố thì bị nhốt ở trong phòng riêng vì lý do thể diện với khách mời, và các con ông đều thành đạt cả, đứa thì ông này, đứa thì bà nọ, họ sẵn đón chào mừng khách quý của họ. Tất cả chủ, khách đều vui say nhảy nhót. Đến khuya mọi người mới biết là ông cụ đã chết trong phòng do bị nhồi máu cơ tim. Cuộc vui biến thành đám tang. Mọi người nguyên rửa những đứa con bất hiếu.

Có khi nào chúng ta cũng đã vô tình hành xử như những người

con trong gia đình này đối với bố của họ không? Chúa có chiếm một vị trí quan trọng nào trong tâm hồn mình, trong nhà mình, trong hội đoàn mình không ? Chớ gì mùa chay sẽ giúp tôi nhìn lại cách sống của mình để có thể yêu mến Chúa nhiều hơn.

Nguyên nhân nào làm cho con người thích khoe khoang về mình, làm phúc cũng khoe, cầu nguyện cũng khoe và ăn chay cũng khoe? Lễ thường tình, con người thích được ca tụng, thích được tiếng tốt cho nên cần phải khoe khoang. Tôi nhớ có một ông thích nói trước đám đông, ông nhất định không chịu nhường cái micro phone cho người khác đến nỗi người ta phải tắt máy đi. Chúng ta cười ông này, nhưng xét cho cùng, có lúc chúng ta cũng hành xử tương tự. Sự khoe khoang, giả dối, hợm hĩnh ấy làm tiêu tan bao công sức của chúng ta và cũng là nguyên nhân của bao nhiêu bất đồng, bao nhiêu hệ lụy nảy sinh trong các sinh hoạt nơi các giáo xứ, nơi các hội đoàn, phong trào ..

Theo các nhà tâm lý, người ta mãi mê đi tìm cái mà mình thiếu. Kẻ thiếu tiền của thì tìm mọi cách để kiếm tiền, kẻ thiếu vắng danh vọng thì đi tìm danh vọng. Không phải tất cả mọi người, nhưng cũng có người đi tìm danh vọng bằng cách dần dần làm

một công việc gì đó có tích cách xã hội, hay tôn giáo để lấp cái khát vọng tâm linh của mình. Cái khát vọng tâm linh ấy là được người ta kính nể, được trọng vọng, được khen ngợi. Trong trường hợp này, thì mục đích cao đẹp của công tác xã hội, mục đích làm sáng danh Chúa chỉ là bình phong để lấp đầy cái chỗ trống vắng trong tâm hồn họ mà thôi. Mong rằng chúng ta sẽ không rơi vào trường hợp này khi tham gia công tác tông đồ.

Nếu hăng say dẫn thân làm việc này việc nọ nơi nhà thờ, nơi các hội đoàn mà chỉ vì tiếng khen thì chắc là ít người tham gia lắm. Nhưng nếu khi tham gia chỉ vì lòng yêu mến Chúa, chỉ vì tinh thần phục vụ thuần túy thì e cũng không có nhiều người. Len lỏi giữa hai gianh giới đó là cái tôi ẩn nấp dưới nhiều hình thức. Làm việc thì cũng cần được đánh giá ở mức độ nào đó. Mà muốn được đánh giá là tốt thì cần phải nhiều người biết. Ma quỷ thường che dấu sự khoe khoang của chúng ta bằng cái vỏ khiêm nhường. Cái tôi là hiện thân của ma quỷ. Cái tôi thường đưa ra trăm ngàn lý do để chúng ta đánh bóng nó mà cứ như là chúng ta đang rất khiêm nhường.

Nếu tôi ở trong ban Phụng Vụ, hôm nay là đến lượt tôi đọc Phụng Vụ Lời Chúa. Tôi đã chuẩn bị đầu vào đó rồi kể cả

việc lo quần áo tươm tất nữa. Thế mà vì một lý do nào đó tôi được yêu cầu nhường cho người khác. Tôi có vui về chấp nhận không? Vui về nhiều hay ít, bực mình ít hay nhiều là do cái tôi trong mình nhỏ hay to? Nếu tôi thực sự không một chút bực mình mà vui về chấp nhận ngay thì may ra tôi mới có lòng khiêm nhường.

Có thể lúc đó tôi sẽ lý luận như thế này. "Tôi không cần phải đọc Phụng Vụ Lời Chúa ngày hôm nay, chẳng đọc cũng không sao, nhưng làm việc như thế là thiếu tổ chức, là các anh chị tự tiện quá. Tôi nói đây là vì lợi ích chung cho mọi người chứ chẳng phải vì tôi đâu...". Tôi hoàn toàn có lý, nhưng tự trong đáy tâm hồn của tôi, có phải tôi bực mình lắm không? Có phải tôi cảm thấy bị tổn thương không? Có phải tôi muốn bỏ ra về không? Chẳng ai biết tôi bằng chính tôi. Khiêm nhường là ở chỗ chấp nhận thua thiệt vì mến yêu Chúa.

Tôi có nghĩ rằng nếu thiếu vắng tôi, hay thiếu phần đóng góp của tôi thì ban phụng vụ này, hội đoàn này, phong trào này sẽ sinh hoạt khác như hiện nay không? Nếu tôi cho rằng tôi đã giúp cho những hội đoàn này, phong trào này khá hơn là tôi đã không khiêm nhường đủ, tôi đã bắt đầu khoe khoang về thành tích của tôi rồi.

Tôi có bao giờ nghĩ mình là nhân vật quan trọng trong các hội đoàn tôi đang sinh hoạt không? Nếu tôi nghĩ là mình giữ vai trò quan trọng nào đó, nếu mà thiếu tôi thì hội đoàn này sẽ đi xuống... thì tôi đã làm lẩn rồi. Không có tôi mọi việc vẫn tiến hành tốt đẹp như hiện nay. Nếu tôi không khiêm nhường đủ thì có thể tôi lại trở thành rào cản cho sự phát triển chung đấy.

Chúa dạy chúng ta khiêm nhường trong lòng, nhưng chúng ta lại thích khiêm nhường bên ngoài. Khiêm nhường bên ngoài là sự lừa dối chính mình, nó đánh bóng cá nhân và đang mong chờ được khen ngợi vì anh/chị ấy khiêm nhường quá!

Nơi các hội đoàn, phong trào luôn có sự kêu gọi hiệp nhất yêu thương. Mỗi người hãy mang ngọn lửa yêu thương nhỏ bé đến các nơi mình đang sinh hoạt và với lòng khiêm nhường, mơ ước làm tông đồ của Chúa, Chúa sẽ làm cho những ngọn lửa yêu thương ấy bùng lên lan tỏa trên khắp thế giới vì chính Chúa là Cha Yêu Thương.

Để làm được những điều mơ ước trên đây, điều tối cần là chúng ta biết quên mình. Khi còn cái tôi, còn cái mình đầy tự mãn thì chúng ta cứ mãi lẩn quẩn trong vở kịch lừa dối mà không thực sự theo Chúa được. Chỉ khi nào tôi thực sự biết bỏ mình, biết

chấp nhận thập giá mỗi ngày, nghĩa là tôi cam tâm chịu thiệt thòi, chịu nếp vế, chịu là người sau chót...thì tôi mới có thể theo Chúa được. "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta". (Luca 9,22-25).

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối và nhiều thiếu sót. Xin Chúa thêm sức mạnh và bổ khuyết những bất toàn nơi chúng con để chúng con được kiên trì sống trong khiêm nhường, phó thác nơi Chúa và dám dấn thân cộng tác với anh chị em trong việc thánh hóa bản thân và phúc âm hóa môi trường chúng con đang sống. Chúng con tin tưởng ơn của Chúa sẽ đủ cho chúng con.

**GIUSE THÂM NGUYỄN**





## “MỤC VỤ trong Nghịch Cảnh”

Quân dữ hần hịạ Vị Tu  
 Tổng vào ngục tối âm u mịt mù  
 Vắn danh tra kháo như tù  
 Gán cho tội phạm loại trừ ác ôn.

Đầy đọa cực khổ bốn chôn  
 Cửa ăn thiếu thốn luôn luôn đói dài  
 Tín thần khùng bỏ hời hoài  
 Chính sách tẩy não thần loại “Tam Vô”.

Cải tạo trùng giới mưu mô  
 Khổ sai thân xác gần mồ chửa yên  
 Tín trạng bất ổn triền miên  
 Con người “Duy vật” nửa điên nửa khùng.

Con người “Rao Giảng Tin Mừng”  
 Sức sống Thiên Chúa lạ lùng phát huỵ  
 Không sống vật chất quyền uy  
 Sống bằng Ơn Chúa nguyện suy đêm ngày  
 Hoạt động Mục vụ hằng say.

Thần Thần hường dẫn đổi thay xoay chiều  
 Quân dữ cầm cách đủ điều  
 Sức mạnh Thiên Chúa biến nhiều người tin  
 Sống theo Ý Chúa nguyện xin  
 Rao truyền Giáo lý ưu tiên thi hần.....

# Sám Hối



Có những lúc tâm hồn xao xuyến quá  
 Ánh tà dương rủ khuất nẻo đường về  
 Con lạc loài vào lối trận đê mê  
 Tim rướm máu như trong ngày tang chế

Và lúc ấy con biết mình không thể  
 Không chế lòng cơn cám dỗ trần gian  
 Nên phai nhòa lời giao ước Thiên Đàng  
 Rất bội bạc giống như lần bán Chúa

Rồi sám hối con gục đầu tự vấn  
 Cõi trần gian đầy khổ nạn lan tràn  
 Thâm cung lòng con bẻ khóa bình an  
 Niềm tâm sự như giày vò cuộc sống

Nỗi sợ sệt là môi ngon ma quỷ  
 Cách thế trần khiến giấc ngủ không an  
 Lòng ao ước quay lại bến Thiên Đàng  
 Là nơi chốn con hướng lòng trân quý

Ở cuộc sống con là hai thái cực  
 Giữ bình yên con nắm chặt Tình Yêu  
 Rồi đôi khi trong trái gió trở chiều  
 Cơn đau khổ ập vào như gánh nặng

Con đã sống những ngày không yên lặng  
 Gió bão lòng cuốn mắt thuở tin yêu  
 Nắng vẫn hồng trong những buổi kinh chiều  
 Con đã lạnh như đời con nguội lạnh

Đời vẫn sáng như vầng hồng trao tặng  
 Thánh Lễ này con đang sống Đặc Ân  
 Vị Cứu Tinh đã ngự đến dương trần  
 Là Thánh Thể mạch nguồn ơn sự sống

Nu cười ấy là chứng nhân lắng đọng  
 Của Tình Yêu nên sám hối trong lòng  
 Tội nhân này từng sống cảnh long đong  
 Nơi ngục thất với xích xiềng cuộc sống

Tạ ơn Thầy cho con nguồn Ân Lộc  
 Bằng Tình Yêu chính Máu Thịt trao ban  
 Nước mắt con hòa lẫn với cung đàn  
 Trong Thánh Lễ Thiên Đàng nơi trần thế!

**THIÊNHUƠNG LOVE**

# PHONG TRÀO CURSILLO VNSJ TỈNH TÂM TẠI SAINT CLAIRE RETREAT CENTER Từ 06 đến 08 tháng Giêng 2012







*Cha Peter Huỳnh Lợi,  
chánh xứ GXVN-Saint Patrick .*



*Cha Giuse Phạm Huy Khuê,*



*Cha Andrew Nguyễn Vũ,  
Linh hướng PT Cursillo VNSJ*



*Suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa*



*Thình lững. Bước đi.  
Suy gẫm cuộc tử nạn của Thầy Chi Thánh năm xưa*



*Quây quần bên bàn ăn !*



*Cha Paul Cường, cựu linh hướng PT ghé thăm khích lệ!*







*Ra Khơi !*



*Ca đoàn Phaolô trong thánh lễ bế mạc*



*Cha Linh Hương Phong Trào chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ bé mạc.*



*Thánh lễ bé mạc*

# Tâm Tình Mùa Chay

Trong những phút hồi tâm vào đầu Mùa Chay năm nay, tôi cảm nghiệm rằng chúng ta thật sự là những đốt sống trong cột xương sống của Thầy Chí Thánh. Trước đó vài ngày tôi bị đau lưng dữ dội vì khiêng một thùng sách nặng và lo sợ không biết có bị cụp xương sống hay không? Con đau này thật ra chỉ là đau cơ mà thôi nhưng làm tôi rất khó chịu vì không quay người được khi lái xe. Việc này làm tôi nhớ đến người chị họ của tôi bị bệnh gai cột sống và thấy chị đau đớn triền miên cho đến lúc qua đời, thường xuyên phải dùng morphine để giảm đau. Tôi tò mò xem lại cấu trúc của cột sống và thấy các đốt sống liên kết với nhau thật chặt chẽ và tài tình! Mỗi đốt sống là một trạm chuyển tải các dây thần kinh, máu và tủy cho toàn bộ cột sống. Nếu một đốt sống chỉ lệch đi một ly thôi do té ngã hay tai nạn



xe cộ thì người đó sẽ đau đớn lắm. Giả sử đốt sống A nói với đốt sống B như thế này: “Tôi không thích ở cạnh anh nữa vì anh không giống tôi, vì anh thế này, thế kia...” và dứt khoát làm như vậy thì điều gì sẽ xảy ra cho cột sống và thân thể người đó? Chúng ta nhiều khi làm giống như đốt sống A mà không biết hậu quả việc mình làm đã gây đau đớn cho Thầy Chí Thánh như thế nào! Chúng ta quên mình là những đốt sống, là chi thể trong Thân Thể máu nhiệm Thầy. Qua hình ảnh này, tôi lại thấy rõ âm mưu của Satan đang tìm mọi cách gây chia rẽ bất hòa trong giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn, hội đoàn, đặc biệt là trong phong trào Cursillo của chúng ta. Chỗ nào càng nhiệt thành làm việc cho Chúa thì chỗ đó càng bị ma quỷ đánh phá cho tan hàng. Lm Frank Salmani đã cảnh tỉnh chúng ta trong cuốn “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi” như

sau:

“Rõ ràng làm một người lãnh đạo không phải dễ. Đi theo Chúa Kitô không bao giờ là một chuyện đi trơn tru. Trên đường đi chúng ta gặp bao chước cám dỗ. Satan ghen ghét bất cứ điều gì từ Thiên Chúa mà đến, cho nên nó luôn tìm cách phá vỡ mọi chương trình của Chúa. **Nó còn tìm cách làm cho các Kitô hữu chống báng nhau. Chia rẽ để chiếm đoạt, đó là phương cách hành xử của quỷ Satan.** Chúng ta cũng sẽ gặp nhiều thất bại cá nhân, cũng như trong nhiều trường hợp không đạt kết quả nào đáng được nhìn nhận. Tuy nhiên, những điều ấy không ngăn cản chúng ta nghe theo tiếng gọi, bởi vì chúng ta có được một thứ có khả năng đánh bại mọi chướng ngại - đó là ân sủng Chúa. Sứ mạng mà Chúa Kitô giao phó cho chúng ta là công việc của ân sủng, và nhờ ân sủng Chúa, chúng ta sẽ hoàn thành cho Chúa các thành quả vượt ngoài giấc mơ của chúng ta”

Đúng vậy, ân sủng Chúa sẽ liên kết chúng ta chặt chẽ như những đốt sống trong một cột sống nếu chúng ta biết

sống khiêm nhường và yêu thương. Cho dù chúng ta có bị vấp ngã vì yếu đuối đi nữa thì ân sủng Chúa sẽ vực chúng ta dậy và giúp chúng ta kiên cường và vững mạnh hơn trên con đường lữ hành về nhà Cha. Hoán cải liên tục là điều chính yếu trong Cursillo vì nó giúp chúng ta trưởng thành và gắn bó thâm sâu với Chúa hơn trong đời sống ngày thứ Tư.

Lạy Thầy Chí Thánh, Thầy đã đặt để con là một đốt sống trong Thân Thể Thầy và con ý thức được mỗi hành động không yêu thương của con sẽ đẩy con xa trục Tình Yêu là cột sống của Thầy và làm Thầy đau đớn khôn tả! Xin cho con biết luôn tinh thức cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Thầy và với anh chị em con như những đốt sống của cột sống trong mọi biến cố của đời con. Amen.

*Mùa Chay 2012*

**GIUSE TRẦN THÁI HOÀNG**



## MỘT CHUYẾN ĐI



Tôi không biết phải mở đầu như thế nào.

Và cũng không biết nên gọi chuyến đi này với tên gọi là gì...

Nhưng nó thật sự có ý nghĩa rất lớn với tôi.

Giáng Sinh năm nay tôi không có nhà. Giáng Sinh 2011. Như mọi năm, tôi vẫn đi chơi với bạn bè đến tận khuya mới về đến nhà đón Chúa Hải Đông. Nhưng lần này không bạn bè, không tiệc tùng và cũng chẳng có vui chơi. Tôi cũng không thể về nhà đón Giáng Sinh cùng gia đình được nữa. Bởi vì tôi có một chuyến đi.

Tôi đi Tây Nguyên, theo lời mời gọi của Anh Chị họ tôi.

Đây là lần đầu của tôi, theo chân một phái đoàn của Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo. Đã có nhiều lần tôi đi làm từ thiện cùng bạn bè và trường lớp, nhưng chưa bao giờ như thế này. Trừ Anh họ tôi ra thì tôi chẳng quen biết ai cả, thật lạ lẫm. Và dĩ nhiên, tôi hình dung ra một chuyến đi thật gian truân, vất vả, ăn bở ngù bụi và có vẻ phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng không phải vậy.

Thật may mắn khi đi chuyến bằng xe du lịch, được ở nhà Chúa và mỗi ngày có các Soeur nấu cho ăn. Tôi không biết phải gọi chuyến đi này với tên gọi là gì vì nó sung sướng hơn so với những gì tôi mong đợi, không giống như một chuyến đi từ thiện thông thường, hay có thể là tôi chưa quen.

Chúng tôi đến thăm và tặng quà cho những người dân tộc bị phong. Những ổ bánh mì lát, những bịch sữa, những gói mì tôm, những bao gạo hay những chai nước mắm, những bộ quần áo cũ... đối với họ có thể gọi là quà Giáng Sinh, đối với chúng tôi thật quá quen thuộc và có lẽ cũng chẳng đáng là bao, nhưng nhìn ánh mắt, sự háo hức từ cụ già cho đến trẻ nhỏ, trong nụ cười của họ như nói: “Chúa đã đến rồi”. Có vẻ tôi hơi thi vị hóa, mặc dù họ từ tốn và thận trọng nhưng sự thật trong mắt tôi họ như nhảy cẫng lên trước những gì họ nhận được, thật quý giá đối với những con người khốn khổ. Phải. Là Chúa đến rồi! Giáng Sinh đến rồi!

Trên đường đi vào một bản làng sâu trong rẫy, nơi những người dân tộc mắc bệnh phong bị chính đồng bào mình hắt hủi, tôi thoáng nghĩ về gia đình. Tôi

nhớ Mẹ. Tôi cũng cảm thấy hơi tiếc vì đã quyết định dành trọn Giáng Sinh này cho chuyến đi lên Tây Nguyên. Tin nhắn bạn bè gửi đến chúc mừng Giáng Sinh cũng khiến tôi đắn đo về những bữa tiệc tùng. Có lẽ lúc đó ma quỷ đã cám dỗ tôi phần nào, cùng với một chút yếu đuối trong tôi.

Lim dim theo nhạc, tôi tưởng tượng tượng cảnh mình nắm tay những người anh em dân tộc, quàng vai bá cổ thân thiện... nhưng thật sự khi đến nơi, tôi không dám đến gần họ. Tôi sợ lây. Tôi thừa nhận. Nhìn bác Minh bắt tay họ tôi cứ thấy ớn ớn thế nào. Và khi chụp hình tôi đã chủ động đứng cách xa họ. Về sau tôi thấy hối hận. Tôi đã cư xử không đúng với người anh em, cũng như tôi ngược đãi Chúa. Xin Chúa tha tội.

Tôi dần cảm thấy thích thú hơn, không còn tiếc nuối gì khi đã chọn một Giáng Sinh xa nhà để góp một tay vào những việc có ý nghĩa như vậy. Và hiển nhiên tôi cũng dần quen với đoàn, cởi mở và nói nhiều hơn.

Điều làm tôi nhớ nhất là ngày hai mươi bốn. Hôm đó chúng tôi dậy sớm để đến một giáo xứ với đại đa số là người dân tộc. Theo kế hoạch cả ngày hôm nay chúng tôi ở đây để nấu một bữa ăn từ thiện cho những người dân tộc đến đây dự lễ canh thức. Tôi không nhớ tên giáo xứ, chỉ biết Linh Mục chánh xứ là Cha Quang. Vừa đặt chân đến “nhà thờ Cha Quang”, chúng tôi bắt tay ngay vào việc nhóm bếp và nấu nước. Tôi được giao nhiệm vụ canh bếp và phụ việc lật vớt. Lần đầu tiên canh bếp thật là vất vả, cũng may là bếp xi măng. Tôi hít khói no nê rồi chạy đôn chạy đáo cho đỡ cay mắt. Cảm giác thật vui và buồn cười. Thình thoảng tôi lang thang xung quanh nhà thờ, bắt chuyện với vài trẻ dân tộc. Chúng nói tiếng Kinh không chuẩn nhưng có vẻ khá thân thiện. Một buổi trưa không mấy vất vả.

Gần về chiều trời trở lạnh, lúc này chúng tôi đã tắt hết bếp. Thay vào đó mọi người chuẩn bị xắt thịt và cho bún vào tô. Cảm giác như mọi thứ diễn ra nhanh và khẩn trương đến lạ. Tôi và mấy chị em dân tộc thay phiên nhau đưa bún ra bàn, những một ngàn tô mới nghe thôi đã thấy nản. Tôi lại nhớ nhà.

Đến tối, sau khi đã xong việc tôi ra ngoài đi dạo. Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi thấy phấn khích khi nghĩ đến việc mình sẽ đón Chúa Hải Đồng giáng sinh nơi đây.

Lần đầu tiên tôi dự một Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng dân tộc! Mà đó lại là Thánh Lễ canh thức Giáng Sinh, cảm giác thật lạ. Dĩ nhiên là tôi không hiểu ở trên Cha nói gì, nhưng dựa theo cấu trúc của một Thánh Lễ thì vẫn có thể biết được diễn tiến. Điều khác biệt duy nhất ở đây là họ không hát lễ bằng nhạc đệm đàn Organ, mọi lời hát đều được đệm bằng công chiêng,

nghe rất lạ và thú vị. Ngoài trời lúc này nhiệt độ xuống khá thấp, tôi mặc những ba lớp áo, có quần khăn quàng và đội nón len nhưng vẫn thấy khá lạnh. Nhìn những người anh em dân tộc lớp đứng lớp ngồi, lớp lặn ra đắp khăn ngủ say sưa trông thật buồn cười. Tôi vừa cảm thấy ấm vừa cảm thấy lạnh... cũng không biết phải giải thích thế nào.

Tôi phải trở về vị trí của mình trước khi Thánh Lễ kết thúc. Với nhiệm vụ “cảnh an” và hướng dẫn cho những người anh em dân tộc cách thức nhận bữa ăn tối của mình, tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Ánh mắt họ nhìn tôi, lời cảm ơn đã khiến tôi như không thể vui hơn được nữa. “Chúa đã Giáng Sinh rồi! Mọi người đến đây lấy đĩa nào”!!! Tôi chỉ chực muốn hét lên và nhảy cẫng trong nhiệm vụ tiếp theo là phát đĩa. Bởi vì công việc đó thật sự quá thú vị! Mọi người sau khi đã nhận tô bún và nước lèo của mình lúc này nháo nhào tranh nhau những đôi đĩa trong thau đã khiến tôi phải nghĩ đến việc yêu cầu họ xếp hàng và phát từng đôi cho từng người. Nhưng việc này hóa ra lại hay khi mọi người đi đứng có thứ tự hơn và đều tỏ ra vui vẻ và nói lời cảm ơn khi nhận được đôi đĩa của họ. Việc phát đĩa nhẹ nhàng không thấm vào đâu nhưng nó để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Nhớ mãi lúc một cụ trong đoàn khi thấy tôi phát đĩa nhìn vui quá, đã mượn tôi thau đĩa để phát cho những trẻ nhỏ dân tộc và chụp hình làm kỷ niệm. Một hình ảnh đẹp.

Gần mười hai giờ đoàn chúng tôi trở về dòng của các Soeur để nghỉ để sáng sớm hôm sau lên đường trở về thành phố. Cái lưng tôi lúc này đã muốn gãy nhưng không hiểu sao miệng vẫn mỉm cười. Tôi nhớ những nụ cười dân tộc, nhớ những lời biết ơn của họ. Nhớ ánh mắt của những cụ già và trẻ nhỏ rung rung... Đó là Chúa. Tôi thấy mình đã phát từng đôi đĩa cho Chúa Jesus. Thật đáng quý và chẳng bao giờ có được một dịp như thế này, vào một đêm Giáng Sinh lạnh giá ở Tây Nguyên, nếu tôi không quyết định hy sinh bỏ cả gia đình và bạn bè để đến đây.

Trên đường về tôi nghĩ về thái độ trước đó của mình. Cử chỉ kì thị với người phong đã khiến tôi xa rời Chúa, nhưng tôi biết Ngài giàu lòng thương sẽ tha thứ cho tôi. Tôi cũng đã yếu đuối khi hối hận, nghĩ về gia đình và bạn bè, tiệc tùng chơi bời mà tiếc nuối. Tôi đã bỏ qua một Thánh Lễ Giáng Sinh bên cạnh người tôi yêu... nhưng ngược lại tôi có một Thánh Lễ Giáng Sinh bên Người yêu tôi. Chúa Jesus. Ngài bằng xương bằng thịt, là những người anh em cùng đoàn với tôi, các Soeur, các Cha, các bệnh nhân phong... và đâu đó trong chuyến đi này, Thánh Thần ở cùng chúng tôi.

**CAO GIA AN**



**The Cursillo® Movement**

National Cursillo® Center • P.O. Box 799 • Jarrell, TX 76537 • 512-746-2020 • Fax 512-746-2030 • www.nati-cursillo.org

## THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG THÁNG 2-2012

### ULTREYA VÀ SỰ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

Chúng ta biết từ ngữ Ultreya có nghĩa là “tiền bước” hay “đi tới”. Đó là tiếng hô kích động mọi người hăng hái trong chuyến hành hương của giới trẻ Tây Ban Nha tiến đến Đền Thờ Thánh Giacôbê thành Compostela. Chúng tôi không muốn nhấn mạnh định nghĩa của Ultreya nhưng đúng hơn muốn làm sáng tỏ “đặc tính sống động” của nó.

Trong nhiều trường hợp vài Cursillistas hỏi chúng tôi nên chia sẻ vào thời điểm nào trong Hội Ultreya. Nhiều lúc chúng tôi cũng hoang mang về câu hỏi này, nhưng sau khi suy nghĩ xa hơn chúng tôi mới nhận ra rằng điều họ ám chỉ ở đây là những sinh hoạt sau Ultreya -- như giải khát: uống cà-phê, ăn bánh ngọt, mạn đàm xã giao, v.v.

Hội Ultreya, nói chung, là sự chia sẻ đời sống Kitô giáo. Từ điển ghi chia sẻ là sự hài hòa tốt đẹp giữa những người chia sẻ với nhau; là sống chung với nhau hoặc với kẻ khác trong sự hài hòa. Từ ngữ “hài hòa” thường áp dụng trong âm nhạc như nghệ thuật hòa âm để có được hợp âm. Điều này không có nghĩa là Hội Ultreya được đánh giá dựa theo âm nhạc hay các bài hát được chia sẻ. Hoàn toàn không phải thế! Thật ra, âm nhạc và các bài hát có làm sống động bầu khí của môi trường đó. Khi đọc đến đoạn cuối bài viết này, các bạn sẽ thấy phần này ăn khớp với phần còn lại như thế nào.

*Điều gì được chia sẻ trong Hội Ultreya?*

Nếu Kitô giáo không được sống thì không thể được chia sẻ và nếu không chia sẻ được thì ta không thể sống Kitô giáo được. Chúng ta chia sẻ những gì chúng ta sống và sống những gì chúng ta chia sẻ. Đó là chia sẻ “trong sự hài hòa” đời sống Kitô hữu của ta với nhau, kết hợp với nhau trong thái độ “Là Kitô Hữu Đích Thực”. Chúng ta chia sẻ gì và như thế nào? Qua chứng từ về Chúa Kitô hiện diện rõ rệt trong thế giới nhỏ bé của ta “môi trường hàng ngày” sống do Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô.



### *Thái độ “Là Kitô Hữu Đích Thực” có ý nghĩa gì?*

Do bản năng con người phạm tục, chúng ta có khuynh hướng “làm việc này điều kia”, nhưng việc Chúa Kitô nhập thể vào đời sống và các hành động của ta, dẫn dắt ta đến cuộc sống Kitô hữu. Sự hiện diện linh động của Chúa Kitô trong đời sống chúng ta bảo đảm hướng đi đến với Cha chúng ta. Cho nên, khi kiểm thảo lương tâm, chúng ta hãy suy niệm về cách thức ta phản ứng trong những hoàn cảnh, tình huống và kinh nghiệm khác nhau có thể mâu thuẫn với cách chúng ta sống trong Chúa Kitô.

Ultreya là buổi tập họp tất cả các Nhóm Nhỏ hay đó là Buổi Hội Nhóm của các Nhóm Thân Hữu. Các Nhóm và những thành viên tham gia trong buổi Hội Nhóm này với những lý do tương tự như họ tham gia trong các Hội Nhóm Thân Hữu: đó là để chia sẻ những gì mỗi người và mỗi Nhóm đang thực hành trong cuộc sống. Những cá nhân hay nhóm này không đến đó để có thêm kiến thức hay để nhận những lời chỉ dẫn. Nếu mục đích của Hội Ultreya phải có tính cách giáo dục hoặc đoàn thể, thì buổi Hội Nhóm này sẽ không còn “phổ quát”, một đặc tính rõ ràng tiêu biểu và xác định đặc điểm của Hội Ultreya.

Khi xảy ra sự thể này, và cho dù có những mục tiêu và mục đích thật cao quý, trọng tâm của Hội Ultreya vẫn chuyển hướng xa rời tiến trình hoán cải một cách thoạt đầu khó có thể nhìn thấy, ngay cả những người trung tín cũng không để ý, cho đến khi toàn bộ trọng tâm đã thay đổi từ tình trạng LÀ và TRỞ NÊN Kitô hữu đích thực chuyển qua tình trạng LÀM những công việc đạo đức mà thôi. Nhằm ngăn cản sự chuyển hướng này xảy ra, ta phải giữ cho Hội Ultreya luôn trung thành với nhiệm vụ của nó. Toàn thể Phong Trào Cursillo tin tưởng vào Hội Ultreya luôn trung thành như thế. Một khi Hội Ultreya không còn là khí cụ của hoán cải và biến thành nơi gặp gỡ của những người tin rằng họ thông suốt hơn và họ giỏi hơn những người khác – Ultreya không tránh khỏi “mất khách” và rốt cuộc trở thành một chỗ tụ họp của những “người thánh thiện nhứt”, “những người vô tư nhứt” và những người vừa mới tham dự Khóa Cursillo “gần đây nhứt”.

\* Hãy tưởng tượng những câu hỏi nào chúng ta có thể đặt ra cho chúng ta nếu chúng ta để Chúa Kitô hiện rõ rệt trong chúng ta -- tại nơi làm việc, “với người xếp/boss” của ta, với các đồng nghiệp, nhân viên, v. v... Chúng ta có tạo cho kẻ khác có lòng ước muốn tìm hiểu Chúa Kitô phản ánh trong hành động và chứng từ trong cuộc sống của chúng ta không?

\* Cũng vậy, với đời sống cá nhân trong tư cách là con cái, anh chị em trong gia đình, hay bạn hữu, hàng xóm láng giềng, v.v. Ta đọc loại sách báo nào? Đó có phải là những thứ mà người Kitô hữu nên đọc không? Ta nghe chương trình phát thanh và xem chương trình truyền hình nào? Đó có phải là những thứ Kitô hữu nên nghe và xem không? Ta đóng góp bằng cách nào để rọi sáng tất cả những thứ này khi nó xâm nhập gia đình ta qua phương tiện truyền thông gây tổn hại và làm hư xã hội ta?

Như đã đề cập ở trên, đây là một vài hoàn cảnh, tình huống và kinh nghiệm thông thường như thế có thể mâu thuẫn với cách sống của chúng ta trong Chúa Kitô. Trong tất cả những thứ này chúng ta không tìm cách đánh giá ta đàng hoàng như thế nào, nhưng đúng hơn là để kiểm thảo xem ta có thật sự để Chúa Kitô nhập thể trong chúng ta chẳng hầu chúng ta được thật sự trong sáng phản ánh Chúa Kitô trong mọi môi trường của chúng ta.

Hãy phân tích tiến trình chúng ta sống Khóa Cursillo 3 Ngày. Tôi thứ Năm, trong khi nghe bài giới thiệu của Khóa Trưởng chúng ta được yêu cầu mô tả 3 điều: mong ước, hiến dâng hoàn toàn và bác ái (Tình yêu thương). Khi mô tả 3 điều này, tất cả hành động “LÀM” trong suốt 3 ngày Khóa Học được cải đổi thành một kinh nghiệm sống chính sự Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Mỗi ngày chúng ta bắt đầu bằng kinh sáng và dâng mình. Hàng ngày chúng ta chia sẻ một bài nguyện gẫm, Thánh Lễ, thức ăn, các bài Rollos và chia sẻ trong Decurias (Hội Nhóm), ca hát, nghỉ ngơi, viết bản tóm lược và vẽ tranh về các bài Rollos trong ngày (đó là Ultreya). Những lần viếng Thánh Thể (tùng cá nhân hay Decuria), kinh tối, lần hạt và kiểm thảo lương tâm đều giúp ta suy niệm về những gì xảy ra trong mỗi ngày. Chính sự tiếp xúc cá nhân với nhau cải đổi thái độ “LÀM” ấy thành thái độ sống và chia sẻ. Rồi chúng ta kết thúc Khóa Học bằng một nghi thức bế mạc (clausura), đó là Đại Ultreya hay “cuộc hội ngộ” và chia sẻ với cộng đồng Cursillo của chúng ta ở ngoài vào.

Bây giờ hãy phân tách và so sánh cuộc sống hằng ngày của chúng ta với Khóa Cursillo 3 Ngày. Có gì khác biệt chẳng? Trong thực tế, có một sự khác biệt giữa môi trường của Khóa Học và môi trường của giai đoạn Hậu Cursillo. Trong Khóa 3 Ngày, chúng ta được đóng kín trong một mảnh đất nhỏ của thiên đàng, trong khi Hậu Cursillo của chúng ta bị những sự thế gian vây quanh; 2 môi trường rất khác nhau. Tuy nhiên, việc chúng ta sống và chia sẻ trong Hậu Cursillo không thể khác với sự chia sẻ trong Khóa 3 Ngày. Việc chia sẻ và sống không được thay đổi.

Nếu Khóa Cursillo 3 Ngày của chúng ta được đổi thành một Cursillo bất diệt (vĩnh viễn – suốt đời) thì chúng ta sẽ tiếp tục gắng sức đưa Chúa Kitô thực sự vào trong đời sống chúng ta. Là Kitô hữu và các hoạt động tông đồ đi đôi với nhau; “hành động” là hậu quả của “là gì”. Thánh Augustinô đã nói một cách giản dị như sau: “Hãy yêu mến Chúa đi rồi làm bất cứ cái gì bạn thích”. Cũng giống như Thánh Phaolô trên đường đi Damascus “chúng ta để cho Chúa vật ngã xuống và chúng ta hỏi Người, “Lạy Chúa, con làm gì bây giờ?” Giống như trong Khóa Cursillo, chúng ta làm:

\* Do Chúa Kitô” -- đúng thế, ở sở làm, trong gia đình, trong cuộc sống xã hội, nơi hang xóm láng giềng, và tại cộng đồng giáo xứ. Chúng ta phải ý thức rằng trong tất cả mọi sự chúng ta làm, đó là Chúa Kitô làm qua chúng ta và mọi việc đều tốt đẹp. Và có được như thế là do chính Chúa ra tay.

\* Với Chúa Kitô -- bởi vì chính Người đã nói “không có Chúa chúng ta không làm được gì cả.” và Người không làm chúng ta thất vọng. – “Thầy sẽ ở với các con luôn mãi, cho đến tận thế”. Với Chúa chúng ta có thể vượt qua mọi sự và sẽ trở nên trong sáng phản ánh Chúa trong chúng ta.

\* Trong Chúa Kitô -- Thánh Phaolô cũng đã nói, “Tôi sống song không phải là tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi.” Sống trong ơn sủng của Chúa với sự dâng hiến hoàn toàn và sự rộng lượng của tình yêu (sống Khóa Cursillo 3 Ngày của chúng ta trong giai đoạn Hậu Cursillo). Đó chính là Chúa sống trong ta và ta làm cho Chúa phản ánh rõ rệt trong mọi hành động của chúng ta.

Đây là công tác tông đồ. Đây là tất cả cuộc sống của chúng ta. Đây là cách chúng ta đưa Chúa Kitô vào trong thế giới nhỏ bé của chúng ta (các môi trường), với tất cả sự bất tiện, thất vọng, thất bại, v.v..., nhưng cũng với tất cả tình thương, sự hân hoan, tự do, xác tín, phó dâng, v.v... mà chúng ta phản ánh trong sự hiện hữu của chúng ta. Đó là sống trong ơn sủng (Chúa Kitô hiện diện trong ta) để chương trình của Chúa có thể trở thành hiện thực và thực thi Phúc Âm ngay trong sự hiện hữu của chính chúng ta.

Đây là điều chúng ta chia sẻ trong Ultreya. Hội Ultreya là chia sẻ và truyền đạt đức tin chung của chúng ta. Đây là đời sống của Kitô hữu hài hòa với cuộc sống ân sủng, làm sinh động cả cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là sống cùng một bầu khí mà ta đã được sống trong Khóa Cursillo 3 Ngày, không hơn không kém.

Cũng thế, trong những tình huống của đời sống và thế giới nhỏ bé của chúng ta, Hội Ultreya là dịp cho chúng ta gặp gỡ nhau một thời gian ngắn bởi vì chúng ta quá bận rộn trong cuộc sống. Chúng ta cần chuẩn bị chu đáo để chia sẻ đúng cách tại Ultreya. Thời gian chuNn bị tối thiểu nhưng thật cần thiết. Chúng ta đừng quên tầm mức quan trọng dành cho chính “con người”. Là thành phần lãnh đạo PT Cursillo chúng ta phải hành động và phục vụ hăng say cùng một tinh thực sự trong cộng đồng Kitô hữu, hiểu rõ, cảm nghiệm và trở nên một thành phần đích thực của Nhiệm Thể Chúa Kitô (Các Thánh Thông Công). Giống như trong ngày Thứ Năm của Khóa 3 Ngày, chúng ta không quen biết nhau trước, nhưng đến Chúa Nhật hình như chúng ta cảm thấy đã biết nhau từ lâu rồi. Và không những thế, chúng ta lại còn không muốn chia tay nhau nữa!

*Thành phần Lãnh Đạo Cursillo đối với Ultreya như thế nào thì Nhóm Trợ Tá đối với Khóa Học cũng như vậy!*

Trong Ultreya các thành phần lãnh đạo phải quan tâm đến các tân Cursillistas với tấm lòng rộng mở trong tình bác ái; làm cho họ cảm thấy không lạc lõng; hăng say tiếp xúc cá nhân với họ (liên đới giữa con người với con người) hầu giúp họ xây dựng được tình bạn chân thật. Không phải vì họ đã đi dự Khóa Cursillo rồi mà ta chấm dứt tiến trình kết nghĩa với họ. Tiến trình này khởi sự trong giai đoạn Tiền Cursillo và mục đích tối hậu của Khóa Cursillo 3 Ngày là không coi cá nhân như mục tiêu, nhưng phải xem như điểm khởi sự việc sống trong một cộng đồng Kitô hữu (Ý Hướng PT Cursillo). Mục đích là trở thành bạn hữu chân thật, cùng nhau thăng tiến trong tình bạn, và cùng lúc ấy “làm dậy men” các môi trường của chúng ta. Chúng ta nên khích lệ các tân Cursillistas bằng cách hội nhóm tạm thời với họ trong Ultreya và giúp họ ý thức tầm mức quan trọng của việc tìm kiếm các Cursillistas khác để hình thành Nhóm Thân Hữu cho riêng họ -- một Hội Nhóm dựa trên Tình Bạn và có tính cách thường xuyên (ổn định). Chúng ta không áp đặt điều gì cho họ và để họ hình thành Hội Nhóm một cách thông thả và tự nhiên.

Sau Ultreya, sự chia sẻ có thể tiếp tục với cà-phê, bánh ngọt, v.v...

Ultreya... Hãy tiến bước!!!!!!

## ĐẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC KỶ THỨ 22

Xin vui lòng sắp xếp công việc để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Thường Niên này, sẽ được tổ chức từ ngày thứ Năm, 19 tháng 7 cho đến Chúa nhật, 22 tháng 7-2012, tại Đại Học Xavier University, Cincinnati, Ohio.

Lệ phí ghi danh tham dự là \$385 mỹ kim, nếu bạn ghi danh trước ngày 31-5-2012. Chúng tôi khuyến khích các bạn ghi danh ngay hôm nay bằng cách gửi phiếu ghi danh đến Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc. Các bạn cũng có thể ghi danh trên internet tại Trang Nhà của PT Cursillo Toàn Quốc ở địa chỉ [www.natl-cursillo.org/viet/](http://www.natl-cursillo.org/viet/). Phòng ốc được phân chia theo thứ tự ghi danh, sớm thì chắc chắn có chỗ tốt. Lệ phí ghi danh bao gồm các chi phí sau đây: 3 đêm ngủ tại Đại Học, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn trong các ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, và bữa ăn sáng Chúa nhật trước khi ra về. Sẽ có xe buýt đón rước các bạn từ Phi Trường Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) trong ngày thứ Năm, 19-7-2012. Xe buýt sẽ đưa các bạn trở lại Phi Trường Chúa nhật, 22-7-2012.

## CẨM NANG LÃNH ĐẠO

Ấn bản Việt ngữ “Cẩm Nang Lãnh Đạo” vừa được in và phát hành vào ngày Lễ Kính Thánh Phaolô Trở Lại, thứ Tư, ngày 25-1-2012, Thánh Quan Thầy của PT Cursillo chúng ta. Giá ủng hộ \$10 mỹ kim. Xin vui lòng liên lạc Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc, P.O. Box 799, Jarrell, Texas, ĐT.#1- 512-746-2020 & Fax # 1-512-746-2030, địa chỉ e-mail: [nationalcursillo.center@verizon.net](mailto:nationalcursillo.center@verizon.net)

## THĂNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO

Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc tiếp tục cộng tác với Lighthouse Catholic Media, một chi nhánh của Saint Joseph Communications (Cơ Sở Truyền Thông Thánh Giuse). Chi tiết được phổ biến trên Trang Nhà của PT Cursillo của chúng ta: [www.natl-cursillo.org/viet/](http://www.natl-cursillo.org/viet/)

## QUÀ TẶNG HIỆN KIM

Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp bằng hiện kim để giúp PT đNý mạnh sứ vụ loan báo Tin Mừng của Phong Trào. Mọi đóng góp đều được trừ thuế lợi tức, theo quy định 501(c) 3. Có thể ủng hộ trên Trang Nhà của Phong Trào, [www.natl-cursillo.org/viet/](http://www.natl-cursillo.org/viet/).

## Ý CHỈ CẦU NGUYỆN & HY SINH HẨM MÌNH (PALANCAS)

Thứ Hai - Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận

Thứ Ba - Cầu cho các Trường Lãnh Đạo

Thứ Tư - Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ

Thứ Năm - Cầu cho các công tác tông đồ của PT Cursillo®

Thứ Sáu - Cầu cho các Khóa Cursillo® Cuối Tuần

Thứ Bảy - Cầu cho Ban Điều Hành OMCC (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho nhau, cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 22 và PT Cursillo® Toàn Quốc.

Cầu chúc các Bạn và gia đình một Mùa Chay được Chúa chúc phúc.

Phục vụ các Bạn trong Chúa Kitô,

Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo®Toàn Quốc

Ceferino Aguillón – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo®nói tiếng Anh

Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo®nói tiếng Việt



"He who believes in Me, as the Scripture said, 'From his innermost being will flow rivers of living water.'" — John 7:38

## **BẢO TRỢ KHÓA SINH THAM DỰ KHÓA CURSILLO CUỐI TUẦN**

Việc bảo trợ khóa sinh là một trong những phần vụ chính của giai đoạn Tiền Cursillo, và cũng là yếu tố quan trọng nhứt góp phần vào sự thành công của Khóa Cursillo Cuối Tuần, và hiển nhiên cho sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo nữa. Tuy nhiên, vì Thư Tín VPTU có số trang giới hạn cho nên bài viết này chỉ vắn vắn là một bản tóm lược những điểm chính yếu của các thủ tục Bảo Trợ trong giai đoạn Tiền Cursillo mà thôi. Những người bảo trợ và các thành phần lãnh đạo Cursillo phải tham khảo tài liệu Cursillo liên hệ (thí dụ: Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo, Cẩm Nang Lãnh Đạo, Những Tư Tưởng Cấu Trúc PT Cursillo, Hãy Thả Lưới, Những Môn Đệ Chúa Sai Đi, v.v...) để tìm đọc những chi tiết hữu ích về Sách Lược của Tiền Cursillo, về việc tìm kiếm và chuẩn bị các khóa sinh. Trường Lãnh Đạo nên có sẵn tài liệu để tổ chức buổi Hội Thảo dành cho những người bảo trợ và trợ tá Khóa Học để giúp họ tuyển chọn và chuẩn bị cho các khóa sinh.

### **Sự Quan Trọng của Tiền Cursillo**

Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ xác quyết rằng “cả ba giai đoạn của PT Cursillo luôn liên kết mật thiết với nhau thành toàn bộ có tổ chức, và sự thất bại trong vận hành của bất cứ giai đoạn nào cũng sẽ trực tiếp đưa đến hậu quả cho hai giai đoạn kia, và vì vậy ảnh hưởng toàn diện đến sự phát triển của Phong Trào” (FI # 201).

Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ bảo rằng trong giai đoạn Tiền Cursillo, Phong Trào chúng ta đề xướng tiến trình Phúc-Âm-hóa (môi trường) và phải hoàn tất hầu có thể chu toàn mục đích của Phong Trào. Tiền Cursillo gồm có ba bước: (a) tìm kiếm, chọn lựa và chuẩn bị các khóa sinh có khả năng để tham dự Khóa Cursillo; (b) chuẩn bị cho Khóa Cursillo bằng cách phối hợp mọi yếu tố tâm linh, cá nhân và vật chất liên hệ; (c) lập kế hoạch hướng dẫn các tân Cursillistas trong giai đoạn Hậu Cursillo giúp họ trưởng thành trong đức tin, hỗ trợ họ cam kết sống đời sống Kitô hữu đích thực qua Hội Nhóm và Ultreya, và giúp họ chọn một vị trí tông đồ trong thế giới. Ông Eduardo Bonín, vị sáng lập Phong Trào Cursillo, đã quan tâm đến con người, chứ không phải môi trường. Ông Bonín vẫn nhắc nhở chúng ta cái đời chính chúng ta và kẻ khác, và do đó, các môi trường sẽ tự động thay đổi một cách tự nhiên.

Ông Juan Capó Bosch đã dùng giai thoại sau đây để minh họa việc cấp bách trước tiên phải “thay đổi các thành phần cá nhân và sau đó đặt họ vào vị thế làm sao, với các khả năng của họ được sử dụng một cách khôn khéo và sốt sắng, họ có thể hết lòng hết sức cố công cải đổi thế giới một cách có hiệu quả. Mọi cố gắng này được gọi là “Tạo Dựng Cột Xương Sống Kitô hữu trong Môi Trường”, hay nói cách khác, hình thành các cột xương sống trong môi trường. Một cậu bé đi theo cha mình trên một chuyến xe lửa, cứ hỏi cha cậu về đủ thứ chuyện. Có thể cậu bé này nghĩ rằng làm như thế cha cậu sẽ quên đi việc cậu vừa mới thi rớt môn địa lý trong kỳ thi tam cá nguyệt ở trường. Trái lại, cha cậu rất bực mình bởi vì ông không được để yên đọc báo, Bất chợt, ông để ý thấy nguyên một trang báo quảng cáo có hình bản đồ thế giới. Ông liền xé trang quảng cáo ra từng mảnh nhỏ với kích thước khác nhau và thách đố cậu con trai của ông ráp trở lại bản đồ thế giới. Ông hứa sẽ thưởng tiền. Người cha tin rằng ông sẽ có ít nhất 30 phút yên lặng để đọc báo không bị quấy rầy. Rất tiếc, mới trong vòng 2 phút cậu bé đã nhanh nhẹn ráp xong các mảnh nhỏ của trang báo quảng cáo. Người cha rất ngạc nhiên và tự hỏi làm thế nào một đứa thi rớt môn địa lý ở trường mà tự ráp lại bản đồ nhanh chóng như vậy! Thằng bé chia sẻ bí quyết của nó: nó lật phía sau bản đồ có quảng cáo hình một người đàn ông và nó theo đó mà ráp lại trang báo bị xé rách. Nó nói sửa lại con người dễ hơn sửa lại thế giới.

Trước khi Chúa Giêsu chia tay với các môn đệ, Chúa truyền các ông “Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ!” Sách ‘Tông Đồ Công Vụ’ đã trích lời Thánh Phaolô và Banabê lặp lại lệnh truyền của Chúa cho các ông lúc bấy giờ và cho chúng ta ngày nay, “Ta đã đưa con ra để soi sáng cho các dân tộc và để đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất” (TĐCV 13:44-52). LM Frank S. Salmani trong sách “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi” nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ ra đi, chẳng phải để rao giảng Tin Mừng mà thôi, song còn để tuyển mộ thêm nhiều người khác tiếp tục rao giảng sứ điệp, chọn thêm nhiều môn đệ khác nữa, những “môn sinh” của Phúc Âm có khả năng kế tục công việc của các tông đồ tiên khởi. Và lại Chúa Giêsu không kêu gọi mọi người đáp lại cùng một tiếng gọi như nhau. Chúa kêu gọi mọi người đón nhận Tin Mừng, nhưng thực ra Chúa chỉ gọi một ít người làm lãnh đạo để giúp đỡ kẻ khác đón nhận tiếng Chúa gọi họ. Như vậy, chỉ làm đồ đệ mà thôi chưa đủ. Một số người còn được gọi để lãnh đạo người khác. Đây là một ý tưởng đã được triển khai rất sớm từ thời Giáo Hội sơ khai, như ta thấy rõ trong hai thư Thánh Phaolô gửi Giáo Đoàn Côrintô. Tuy ai nấy đều được mời gọi lãnh nhận và đưa Phúc Âm vào đời sống, được mời gọi chịu Phép Thánh Tẩy, song chỉ có một số



người được chọn riêng ra để dạy dỗ và lãnh đạo kẻ khác, để tạo chí khí cho kẻ khác và dẫn dắt kẻ khác đi đúng đường bằng chính chứng từ cuộc sống của bản thân mình và tận hiến làm việc Chúa.

Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ mạnh mẽ khuyến cáo rằng Tiền Cursillo cần phải được phát triển với chức năng tiên khởi, tối hậu và luôn luôn là mục tiêu của Phong Trào, nghĩa là tạo cơ hội cho việc sống với nhau những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực (FI #204). Sách này cũng ghi rõ ràng Tiền Cursillo khởi nguồn từ Hậu Cursillo, và trên hết, công tác Tiền Cursillo được hoàn tất là nhờ vào lời nói và chứng tá của những người đã tham dự Khóa Ba Ngày (FI # 203).

### **Bảo Trợ các Khóa Sinh**

Ngoài việc sinh hoạt trong một cộng đồng cầu nguyện và làm việc tông đồ trong tư cách chứng nhân cho đời sống Kitô hữu đích thực, người Cursillistas rất cần phải tạo ảnh hưởng của riêng cá nhân mình trong khi tiếp xúc những người mà họ ước ao mời tham dự Khóa Cursillo. Việc mời gọi như thế nên được thực hiện qua tình bạn chân thật để sự liên hệ được bền vững hầu mang lại hiệu quả thiết thực cho những nỗ lực truyền giáo của chúng ta bởi vì Phong Trào Cursillo khuyến khích chúng ta kết bạn, làm bạn và mang bạn đến với Chúa Kitô. Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo khuyến các người bảo trợ “giải thích cho những kẻ có khả năng tham dự Khóa Cursillo trong tương lai hiểu rõ lý do của Khóa Học để họ hăng hái tham dự. Bởi vì những kẻ nào thích trở thành con người tốt hơn họ mới nên tham dự Khóa, vì thế điều cần thiết là họ cần phải nhìn PT Cursillo như một phương tiện để thực hiện ước muốn của họ. Như vậy, họ sẽ trở thành Cursillistas do lòng họ mong muốn trước khi tham dự. Bởi đó, việc tuyển mộ khóa sinh qua những mẫu quảng cáo về các Khóa Cursillo Cuối Tuần phổ biến trên các bản tin của địa phận, giáo xứ hay cộng đoàn hoặc qua các phương tiện truyền thông ngoài đời đều được nghiêm chỉnh can ngăn.

Theo sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ (FI), các khóa sinh phải được thông báo rõ ràng “Khóa Cursillo Cuối Tuần không phải chỉ là lý thuyết nhưng là một kinh nghiệm sống động qui hướng về Giáo Hội, cộng đồng và đời sống thật sự” (FI # 231<sup>a</sup>). Trong sách ‘Hãy Thả Lưới’, tác giả Juan Capó Bosch chú trọng đến con người: tức là tuyển chọn và hướng dẫn các khóa sinh cho Khóa Cursillo Cuối Tuần. Nhiều Cursillistas xác tín rằng Tiền Cursillo chỉ nhằm đưa người ta đi tham dự, và hãy để cho Chúa Thánh Linh tác động. Một vài người xem Cursillo như là

thần dược chữa được mọi thứ bệnh và do đó họ hồ hởi ghi danh tham dự giùm cho những họ hàng thân thuộc bạn bè bị cho là “không nóng không lạnh” về phương diện tâm linh. Sách ‘Cẩm Nang Lãnh Đạo’ khuyến cáo các khóa sinh phải có khả năng (1) mở rộng lòng mình dẫn đo suy xét và hiểu rõ sứ điệp Phúc Âm, (2) kết hiệp chặt chẽ với tình thương của Chúa, của chính mình và của tha nhân, (3) khám phá tài năng và khả năng của họ trong ý hướng phục vụ cộng đồng, (4) có quá khứ trong sạch hay có thể tẩy sạch được, (5) sống trong ân sủng qua các phép Bí Tích họ nhận lãnh, và (6) có một thái độ muốn cải đổi liên tục.

Khóa Hội Thảo dành cho các người Bảo Trợ cho chúng ta lời khuyên sau đây: Thái độ khôn ngoan thận trọng và lòng bác ái đòi hỏi chúng ta không nên giới thiệu đi dự Khóa Cursillo những người sẽ không hưởng lợi ích gì từ Khóa Học, cũng như những kẻ có những vấn đề khó khăn mà Khóa Cursillo không thể nào giúp tìm ra giải pháp gì cho họ. Những cá nhân như thế là những kẻ có những trục trặc về tâm lý hay cảm xúc; những kẻ với trạng thái bất thường vì bệnh tật hay do truy lạc; những kẻ có đời sống luân lý lạc hướng đến độ không còn khả năng hiểu biết hay sống thông điệp của Khóa Cursillo; những kẻ do nhiều hoàn cảnh không thể lãnh nhận các phép Bí Tích, như là phép Thánh Thể ban cho ta kinh nghiệm sống của Ân Sủng; và dĩ nhiên những kẻ có một thái độ tiêu cực hay bị quan.

*Người khóa sinh thích hợp để tham dự Khóa Cursillo, ngoài việc là một người Công Giáo đã được rửa tội, còn phải có một “nhân cách nào đó”, nghĩa là có khả năng tự quyết định lấy do chính động cơ mình thúc đẩy, có khả năng ảnh hưởng kẻ khác do các việc làm của mình, có khả năng hành động một cách tự do và dầm thấm, và nói cách khác, có khả năng làm men muối và ánh sáng nhờ sự khuyến khích và nâng đỡ của các nhóm Kitô hữu nòng cốt.* Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng’ ghi như sau: “Rất cần thiết phải chuẩn bị ứng viên một cách đầy đủ, để họ có thể lãnh hội tối đa những gì họ cảm nghiệm trong Khóa Học; việc chuẩn bị như vậy cũng sẽ tạo mọi sự dễ dàng cho việc gia nhập hay tái nhập vào nhóm, một đơn vị cốt lõi (căn bản), hoặc vào cộng đoàn của họ trong thời gian Hậu Cursillo” (FI # 230).

### **Những Trách Nhiệm của Người Bảo Trợ**

Việc tuyển chọn các ứng viên hay khóa sinh cho Khóa Cursillo rất quan trọng và cần thiết, và chắc chắn việc chuẩn bị cho họ cũng quan trọng không kém. Sách ‘Cẩm Nang Lãnh Đạo’ cho rằng không có sự chuẩn bị

và lời cuốn nào khả quan hơn đối với các ứng viên cho bằng một chứng tá cá nhân và chân thực của Ngày Thứ Tư, “Kìa xem họ thương yêu nhau như thế nào!” Việc chuẩn bị như thế nên được thực hiện bằng một tinh bạn chân thật đã được thiết lập qua việc tiếp xúc cá nhân. Do vậy, những người bảo trợ, tốt nhất là cả Nhóm Thân Hữu hơn là những cá nhân bảo trợ, được khuyến khích cung cấp cho các ứng viên đầy đủ tin tức về Mục Đích của PT Cursillo chúng ta, như tặng cho họ tập sách nhỏ ‘Tìm Hiểu Phong Trào Cursillo’ để họ đọc.

Những người bảo trợ có trách nhiệm bảo cho các ứng viên Khóa Cursillo trong tương lai biết những gì được mong đợi nơi họ sau Khóa Cuối Tuần, thí dụ như Hội Nhóm và Ultreya sẽ giúp họ kiên trì trong tiến trình hoán cải liên li của họ và thúc đẩy họ sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực bằng gương sáng. Những người bảo trợ không nên chấm dứt trách nhiệm của mình ngay khi các ứng viên do họ mời bắt đầu tham dự Khóa Cursillo, nghĩa là sau giai đoạn Tiền Cursillo. Nhưng người bảo trợ dứt khoát phải tiếp tục trong suốt Ngày Thứ Tư của cá người bảo trợ lẫn tân Cursillista mà họ bảo trợ, trong kinh nguyện và trong mọi hoạt động. Người tân Cursillista cần được tiếp xúc cá nhân thường xuyên tương tự như trong thời gian trước và trong Khóa Cursillo. Có thể cần thường xuyên hơn chẳng! Chúng ta phải tận tâm cố gắng làm tất cả những gì có thể làm để giới thiệu các tân Cursillistas vào một Nhóm Thân Hữu.

Chính những người bảo trợ cần phải giúp các tân Cursillistas hình thành hay tìm một Nhóm Thân Hữu, hoặc tham gia một nhóm có sẵn, tốt nhất là gia nhập Nhóm Thân Hữu của người bảo trợ, và thường xuyên đi với các tân Cursillistas tham dự các buổi Ultreyas. Tất cả chúng ta đều được chỉ dẫn rằng “chúng ta không tìm được sự An Toàn Trọn Vẹn bằng cách tham dự Hội Nhóm và Ultreya, nhưng chỉ bằng cách hiểu rõ ràng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, nghĩa là, không có gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Thiên Chúa được tìm thấy trong Chúa Kitô, v.v..., và An Toàn Trọn Vẹn trong ý nghĩa này không có ý muốn nói rằng đời sống bây giờ không có những lo âu và những khó khăn nữa. Chỉ đơn giản có nghĩa là khi tìm được tình bạn với Chúa Kitô, chúng ta thấu hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chính Hội Nhóm và Ultreya nâng đỡ và giúp chúng ta kiên trì trong tiến trình hoán cải và nhờ đó tình bạn của chúng ta với Giêsu Kitô được sâu sắc và say đắm, càng ngày càng trở nên xác tín hơn về tình yêu của Thiên Chúa tại nơi nào chúng ta tìm được sự An Toàn Trọn Vẹn” (Rollo ‘Total Security’ – Cẩm Nang Khóa Cursillo 2006).

Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, môn đệ Philipê thưa với Chúa Giêsu, “Thưa Thầy, xin Thầy cho chúng con xem thấy Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Chúa đáp: “Thầy ở với chúng con lâu thế rồi mà chúng con chưa biết Thầy ư, hỡi Philipê! Ai xem thấy Thầy cũng xem thấy Cha. Tại sao con lại nói: Xin Thầy cho chúng con xem thấy Cha” (Gioan 14:8-9). Và trong một dịp khác, Thánh Gioan đã lặp lại những điều Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Chúa, “Thầy truyền dạy chúng con một điều răn mới: hãy thương yêu nhau.” (Gioan 15:17).

Các môn đệ đã sống với Chúa Giêsu và nhìn thấy Người mỗi ngày, nhưng các ông vẫn nài nỉ xin cho được trông thấy Thiên Chúa Cha. Còn chính chúng ta không được trông thấy cả Chúa Giêsu lẫn Chúa Cha! Vậy đức tin của chúng ta tiếp tục tồn tại như thế nào? Thật vậy, đức tin quả là một món quà vô giá Thiên Chúa ban cho mà chúng ta phải trân quý gìn giữ. Các ứng viên sắp tham dự Khóa Cursillo Cuối Tuần mà chúng ta tiếp xúc có thể yêu cầu chúng ta chỉ Chúa Giêsu cho họ xem. Chúng ta nói gì với họ đây? Chúa Giêsu đã từng nói Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người. Mỗi người chúng ta có sẵn sàng nói, “Tôi ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong tôi” chưa? Thành thật mà nói, đa số chúng ta chưa dám nói như thế! Đây là một thách thức lớn cho chúng ta!

Các Trách Nhiệm của những Thành Viên Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo: Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ mạnh mẽ khẳng định, “Văn Phòng Điều Hành chỉ nên mở Khóa khi có đủ số ứng viên – tốt nhất là những nhóm ứng viên – hội đủ những đặc tính nêu trên, để bảo đảm rằng họ có thể Phúc-Âm-hóa môi trường họ đang sinh hoạt bằng cách hoạt động với những người có thiện chí” (FI # 229).

Với lời khuyên như trên, một số thành phần lãnh đạo Cursillo đã bắt đầu ý thức sự cần thiết phải tìm thời giờ để thẩm định và đánh giá mức tiến bộ của họ trong nỗ lực phục vụ PT Cursillo, tức là phục vụ các Cursillistas trong sứ mạng Phúc-Âm-hóa môi trường trong Ngày Thứ Tư của họ hoặc trong Hậu Cursillo. Thành phần lãnh đạo này đáng được ca ngợi vì họ đã can đảm hết sức cố gắng điều chỉnh hoặc thay đổi hướng đi của họ chỉ vì quyền lợi tối thượng của Phong Trào Cursillo. Lúc nào cũng có sẵn cơ hội để làm cho khá hơn hầu có thể phục vụ một cách hữu hiệu các Cursillistas đang cố công sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực trong những môi trường của họ. Thái độ hay thói quen của thành phần lãnh đạo Cursillo vừa nói cũng tương tự như các ông Giacôbê và Gioan, con của ông Zêbêđê, được Chúa Giêsu mời gọi đi theo Chúa trong khi các ông đang vá lưới trên bờ chuẩn bị cho chuyến ra khơi

đánh cá kế tiếp (Marcô 1:19).

Thành phần lãnh đạo Cursillo có thể giúp Cộng Đồng Cursillo của mình phục hồi lại và gia tăng sự hiểu biết về mục đích, ý hướng/tâm tưởng, bản chất và Ôn Đặc Sùng Ban Đầu của PT Cursillo chúng ta qua nhiều buổi hội thảo khác nhau được tổ chức bởi các nhóm phục vụ toàn quốc, miền hay bởi chính thành viên VPĐH và Trường Lãnh Đạo của giáo phận địa phương. Cũng nên đòi buộc người bảo trợ phải tham dự một buổi Hội Thảo về Bảo Trợ do VPĐH và Trường Lãnh Đạo giáo phận tổ chức ngoài điều kiện phải là Cursillista sinh hoạt đều đặn trong Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya.

Rất tiếc, một số người vẫn còn xem Khóa Cursillo Cuối Tuần là sinh hoạt quan trọng nhất trong Phong Trào của chúng ta và, do đó nghĩ rằng Khóa Học không thể thiếu được. Thậm chí, một số khác còn tin rằng PT Cursillo trong một giáo phận sẽ “chết” nếu không có Khóa Cursillo mỗi năm. Tất nhiên, thật vô cùng bất hạnh cho người nào trình bày về giai đoạn Tiền Cursillo của Phong Trào chúng ta cho đa số Cursillistas vẫn còn bị ám ảnh bởi Khóa Cursillo 3 Ngày. Hoàn cảnh này nhắc ta liên tưởng đến một đoạn trong Phúc Âm mà Thánh Marcô đã tường thuật như sau, “Vì đông người nên Chúa Giêsu bảo các môn đệ dọn cho mình một chiếc thuyền nhỏ, để dân chúng khỏi xô đẩy chen lấn mình. Chúa chữa nhiều người khỏi bệnh, vì thế, tất cả các kẻ ốm yếu đều xông đến cốt để sờ vào Chúa” (Marcô 3:9-10). Tương tự như thế, Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần đã bị lấn át bởi lòng hăng say nồng nhiệt và đam mê của cả nhóm trợ tá, các khóa sinh lẫn thành phần lãnh đạo Cursillo đến mức độ Khóa Cuối Tuần trở thành như mây mù che khuất hai giai đoạn Tiền và Hậu Cursillo trong PT Cursillo của chúng ta! Nếu các thành phần lãnh đạo Cursillo quá chu đáo, quá hăng hái mà dành quá nhiều nghị lực và thời giờ cho Khóa Cursillo Cuối Tuần, e rằng không mấy chốc toàn bộ Phong Trào Cursillo sẽ bị dè bẹp. Sự kiện này rất thích hợp dùng để cảnh giác thành phần lãnh đạo PT Cursillo cấp giáo phận không nên lạm dụng Khóa Cursillo Cuối Tuần bằng cách chạy theo thị hiếu của đám đông mà hướng dẫn Phong Trào của chúng ta đi sai hướng.

Để kết luận, lời truyền dạy của Chúa Giêsu “Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ!” phải là kết quả tự nhiên của Khóa Cursillo Cuối Tuần nếu Khóa được điều hành đúng cách và hữu hiệu do một đội ngũ trợ tá thấu hiểu rành mạch bản chất, ý hướng, mục đích và các phương pháp của PT Cursillo hay Hội Học Kitô Giáo. Ông Dostoevski nói rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của một phong trào là những người quảng bá mà không hiểu biết gì về ý hướng của phong trào mình. Ultreya! Hò dzô-ta!

# Tiền Cursillo

Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên của ba giai đoạn trong Phong Trào Cursillo. Trong giai đoạn đầu tiên này, Phong Trào phát động tiến trình khởi xướng phương thức rao truyền Phúc Âm, một tác vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu Phong Trào.

Tiền Cursillo bao gồm:

Nghiên cứu và chọn lựa môi trường cần được Phúc Âm hoá

Tìm tòi, chọn lựa và chuẩn bị ứng viên có triển vọng giúp cho công tác rao truyền Tin Mừng được hữu hiệu tối đa

Chuẩn bị Khóa Ba Ngày bằng cách điều phối mọi yếu tố tâm linh, nhân sự và vật chất liên hệ

Lập chương trình hướng dẫn các tân Cursillistas trong giai đoạn Hậu Cursillo hầu giúp họ trưởng thành trong đức tin, và giúp những cam kết của họ trong Khóa được bén rễ, đồng thời sẵn sàng dấn thân trong công tác tông đồ giữa trần thế.

## **Ai đủ khả năng dự Khóa Cursillo?**

Bất cứ thành phần xã hội nào cũng có thể tham dự Khóa, miễn là họ phải vững vàng, trưởng thành, tự do, và có tinh thần trách nhiệm, được phép nhận lãnh các phép Bí Tích, có khả năng lãnh hội và dấn thân cho sứ điệp Phúc Âm, và có lòng ước ao khám phá và ứng dụng những ân ban của họ vào việc phục vụ cộng đồng, hiệp nhất với tha nhân.

## **Ai không thể dự Khóa Cursillo?**

Tính cần trọng và đức bác ái đòi hỏi chúng ta không nên giới thiệu đi dự Khóa Cursillo những ai không thể hấp thụ những ích lợi của nó, hoặc có những trở ngại mà Khóa không thể giải quyết được. Đây là những người có những xáo trộn tâm lý bất thường, hoặc những người đang sống trong một hoàn cảnh không bình thường mà hiện tại chưa tu sửa được.

## **Trách nhiệm người bảo trợ**

Dù là cá nhân hay tập thể đứng ra ghi danh và chuẩn bị ứng viên, các bảo trợ viên cần phải:

Thông suốt mục đích của PT Cursillo, các môi trường được ưu tiên lựa chọn để Phúc Âm hoá, và các tiêu chuẩn căn bản lựa chọn những ai có thể, những ai nên và không nên dự Khóa Cursillo

Rất thân thuộc với ứng viên qua những tiếp xúc cá nhân

Có đời sống Chứng Nhân cho Tình Yêu Chúa Kitô để khơi gợi nơi ứng viên một thái độ cởi mở, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng làm bạn, và sẵn sàng thay đổi

Là thành viên hoạt động của một nhóm, nếu bảo trợ viên là một cá nhân, để nêu gương tốt giúp ứng viên tham gia sinh hoạt trong một nhóm Kitô hữu, đồng thời để hướng dẫn ứng viên trong giai đoạn Hậu Cursillo trong một thời gian hợp lý, sau khi họ mãn Khóa



Ngày Truyền Thống của Phong Trào Cursillo VNSJ 2012 đã từng bừng diễn ra tại Dynasty Restaurant San Jose vào tối ngày Chủ Nhật 29 tháng Giêng-2012.

Trong không khí se lạnh của những ngày đầu năm mới, hơn 600 quý anh chị em cursillista và quý cha, quý quan khách đã hân hoan hội ngộ trong bầu không khí vui tươi và hạnh phúc. Dù bên ngoài, trời lạnh giá, nhưng niềm vui hội ngộ đã làm cho không gian trở nên ấm áp lạ thường.

Niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của sự chia sẻ, niềm vui của sự gợi nhớ bao kỉ niệm thân thương bên nhau trong những ngày tĩnh huấn và sau một năm miệt mài ra đi sống chứng nhân cuộc sống Ngày Thứ Tư—tất cả như vỡ òa trong buổi hội ngộ hôm nay.

Đúng 7 giờ, nghi thức khai mạc bắt đầu với phần dâng hoa trái lên bàn thờ tổ quốc và lời chào mừng của chủ tịch phong trào Cursillo, ngành Vietnam San Jose. Phần giới thiệu quý quan khách rất long trọng được nối tiếp với lời phát biểu của cha Andrew Nguyễn Vũ, linh hướng của Phong Trào. Những tràng pháo tay rộn rã để mở đầu chương trình văn nghệ mừng xuân mới của PT cursillo VNSJ.

Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn với sự diễn xuất duyên dáng, dễ thương của các cursillistas trẻ thật hay. Tiết mục nối tiếp tiết mục đưa các tham dự viên vào một bầu không khí lễ hội thật ấm cúng và đáng ghi nhớ. Phần cuối của chương trình là phần hái lộc đầu năm và rút thăm trúng thưởng thật hào hứng.

10 giờ khuya chương trình Ngày Truyền Thống chấm dứt, anh chị em cursillista cùng quý quan khách bịn rịn chia tay như muốn níu kéo thời gian ngừng đọng mãi.

Xin hẹn nhau lần nữa trong Ngày Truyền Thống 2013 nhé!











*Các chàng công tử cursillista VNSJ biểu diễn múa nến!*



*Các công nương cursillista chuẩn bị trình diễn!*



*Vũ khúc đồng quê hay là mùa nón?*



*Điệu múa thiên thần hay là những cánh bướm mùa xuân?*



*Vũ khúc tiến hoa kính Thầy Chí Thánh do các hoa khôi cursillista biểu diễn!*



*Sớ Táo Quân của Phong Trào Cursillo VietNam in San José!*





*Điệu múa nón quai thao trong trang phục truyền thống VN?*



*Quý công nương và công tử cưỡi ngựa VNSJ đội hình thật đẹp!*





*Cha cựu linh hướng PT Phaolô Lưu Đình Dương với Ban Tổ Chức*



*Hình lưu niệm đầu năm với cha Lê Trung Tường và cha Peter Huỳnh Lợi*

## DU ÂM MỘT THÁNH LỄ AN TÁNG



10 giờ sáng, thánh lễ an táng ông cố Giuse Nguyễn Văn Hùng bắt đầu tại thánh đường giáo xứ Saint Patrick.

Tôi cố gắng thu xếp công việc tại office để có thể có mặt tại thánh đường ít phút trước giờ hành lễ với hi vọng kiếm ra chỗ đậu xe và còn một chỗ ngồi trong nhà thờ. Nhưng rất cuộc, ngoài dự đoán. Khi tới gần góc đường số 8 và St. John St. tôi đã thấy nhiều xe bị tắc nghẽn và một số phải chạy vòng vòng ra bên ngoài khu vực thánh đường để kiếm chỗ đậu xe. Cuối cùng tôi đành phải gửi xe tại một cửa tiệm quen biết tại góc đường 12 và Santa Clara. Hối hả đi bộ tới thánh đường. Thánh lễ vừa bắt đầu. Không còn một chỗ ngồi. Tôi len vào bên trong, kiếm một chỗ đứng tham dự thánh lễ tại cuối nhà thờ.

Có lẽ chưa bao giờ tại San Jose này tôi được tham dự một thánh lễ an táng một ông hay bà cố có số tham dự đông, long trọng, nhưng trang nghiêm và cảm động đến như thế. Trên gian cung thánh, gần 50 linh mục và phó tế cùng đồng tế, với sự chủ tọa của đức giám mục Thomas Daly, GM phục tá giáo phận San

Jose và đức ông tổng đại diện làm tăng bội phần sự long trọng đặc biệt của thánh lễ an táng hôm nay. Đa số các linh mục hiện diện trong thánh lễ là những linh mục trẻ. Đó là các linh mục lớp đàn anh, là bạn đồng liêu cùng khóa với cha Andrew Nguyễn. Nhiều linh mục đến từ các giáo phận khác – từ San Francisco, từ Sacramento và cả từ miền nam California. Tất cả cho thấy một sự chia sẻ thật linh thiêng và cảm động. Với cha Andrew Nguyễn hay với linh hồn Giuse vừa được Chúa cất đi khỏi trần gian này ? Tôi nghĩ rằng là với cả hai!

Tôi vẫn còn nhớ những lời mở đầu bài chia sẻ chân tình của cha Peter, chánh xứ Saint Patrick : ”We are not here to celebrate the death of ông cố Giuse, but we are here to celebrate a his new life”. Lời mở đầu ấy hẳn phải là một mạch văn nối đến một khúc đời đặc biệt của người quá cố. Những hé mở sau đó ít phút khi



cha Peter gọi lại những phút tâm tình của cha Andrew với mình về sự ra đi đột ngột của thân phụ ngài cho chúng ta một suy tư về tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Cuộc đời của ông cố Giuse đã trải qua những thời gian mà đức tin bị chao đảo, bị thử thách...có vẻ như ông đã có 1 quãng thời gian không ngăn nổi trôi, chìm đắm, và buông xuôi theo bóng tối của gian trần. Thế nhưng Thiên Chúa nhân từ vẫn đi bên cạnh ông trong suốt lộ trình ngã nghiêng ấy. Thiên Chúa vẫn đồng hành, mời gọi , nhắc bảo và khích lệ ông. Điều ấy cho chúng ta một sự ủi an vô cùng rằng, dù cuộc đời chúng ta ra sao chỉ cần chúng ta còn một giây phút tin vào tình yêu của Thiên Chúa và mong ước trở về, Thiên Chúa là Người Cha yêu thương sẽ giơ tay đón nhận chúng ta. Rất

cuộc ông cố đã trở về. Có lẽ ông đã có được những phút giây nhìn thấy mình và nhìn thấy Chúa đầy yêu thương. Có lẽ Thiên Chúa cũng yêu thương ông một cách đặc biệt hơn, vì từ dòng dõi của ông, một người con đã được hiến dâng cho Thiên Chúa để phục vụ Dân Người. Dưới con mắt đức tin, sự ra đi đột ngột của ông cố Giuse, chỉ ít ngày ngay sau khi ông thực sự trở về Nhà Cha, cho chúng ta thấy sự quan phòng yêu thương đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho ông. Thiên Chúa là Người Cha của Tình Thương biết những gì tốt đẹp nhất cho ông vào lúc nào và ở nơi đâu. Người đã gọi ông ra đi vào lúc tốt nhất và vào thời thuận lợi nhất cho linh hồn Giuse. Một người bạn nhắc tôi đến hình ảnh người trộm lành bên cạnh Chúa trên thập giá, một người khác nhắc tôi đến dụ ngôn “những người thợ làm vườn nho, với người đến sau chót cũng được nhận đồng lương ngang bằng với người đến từ sáng sớm tinh mơ”....

Ông cố Giuse là người của giờ thứ 25. Hạnh phúc thay!

Quả thật, ông cố Giuse đã được Chúa thương công đúng lúc đúng thời.

Còn chúng ta thì sao? “Ta đến như kẻ trộm, nếu chủ nhà....” Vậy khi Chúa đến chúng ta có kịp sẵn sàng không?

Ước gì sự ra đi của ông cố Giuse là một sự củng cố hơn nữa niềm tin yêu, cậy trông và phó thác của cuộc đời chúng ta nơi Thiên Chúa nhân lành.

Ước gì sự ra đi của ông cố Giuse phải là sự nhắc nhở chúng ta hãy luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng khi đáp trả lại tiếng gọi của Chúa.

Trước khi kết thúc phần lễ Misa, cha Andrew Vũ đã có những lời tâm tình thật cảm động. Ngài nói rằng, ngài không thể tưởng tượng được tầm mức của sự yêu thương, của sự chia sẻ, của sự gắn bó của Dân Chúa và của các đáng bậc đã dành cho gia đình ngài và cách riêng cho linh hồn Giuse trong những ngày qua và đặc biệt trong thánh lễ này. I can't imagine how.....Đúng vậy, có rất nhiều điều chúng ta không thể tưởng tượng được về tình yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính cha Andrew đã nhiều lần chia sẻ với cộng đoàn trong các thánh lễ rằng, “Có

những điều Chúa làm mà chúng ta không thể hiểu được. Vì Thiên Chúa biết những gì là tốt đẹp nhất cho mỗi người chúng ta”. Cho đến khi những điều ấy hiện thực, chúng ta chỉ biết cúi đầu cảm tạ Ông Chúa đến muôn đời.

Phần tôi, nhưng điều mà cha Andrew không thể tưởng tượng nổi, xác quyết rằng chính là những hồng ân chúa đã hức ban cho những kẻ bỏ mọi sự để hiến thân mình phục sự Thiên Chúa. “... ngay từ đời này, Thầy sẽ đền bù cho họ gấp trăm, gấp ngàn lần...”

Hiển nhiên, sự hiện diện đông đảo của công đoàn dân Chúa là sự lý giải cho hình ảnh của một vị linh mục trẻ nhiệt thành, hăng say thu hút sự quý mến của dân Chúa. Sự hiện diện của nhiều linh mục, nhất là những linh mục trẻ chung quanh cha Andrew cũng lý giải cho tình yêu thương và liên kết nơi các linh mục của Chúa chung quanh vị mục tử cao cả là Thầy Chí Thánh Giêsu. Nhưng sự lý giải đúng nhất phải là phần thưởng và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với những người đã từ bỏ thế gian, tự nguyện hiến thân vì Nước Trời vậy.

Thánh lễ an táng và tiễn biệt ông cố Giuse đã qua đi. Những giây phút đau buồn, vương vấn về sự ra đi của người thân trong gia đình, rồi cũng nguôi ngoai. Nhưng dư âm còn vang vọng mãi trong cha Andrew sẽ là một dư âm ấm áp của Tình Chúa dành cho cha. Dư âm của niềm hạnh phúc, ủi an mà cộng đoàn dân Chúa đã dành cho cha cũng sẽ còn mãi. Chắc chắn những dư âm tuyệt đẹp ấy, sẽ củng cố mạnh mẽ lý tưởng linh mục mà cha hằng ôm ấp.

Nhưng có lẽ ấn tượng đẹp nhất trong tang lễ tiễn biệt ông Cố Giuse là sự hiện diện của đông đảo anh chị em của phong trào Cursillo Ngành Vietnam, GP San Jose. Sự hiện diện ấy là một hình ảnh tuyệt đẹp của tình yêu mến, gắn bó mà anh chị em cursillistas dành cho vị tân linh hướng của phong trào! Quả đúng, có những việc Chúa làm mà bây giờ chúng ta không thể hiểu cho tới khi thánh ý Ngài được thể hiện, như cha Andrew đã nhiều lần chia sẻ trong cộng đoàn. Cha Andrew nhận bài sai về làm linh hướng phong trào vào đúng lúc đúng thời, không ngoài sự an bài thể hiện tình thương của Thiên Chúa đối với Ngài vậy.

Sự hiện diện của các cursillista chung quanh vị linh hướng trong thánh lễ an tang ông cố Giuse cũng nói lên sự hiệp nhất của phong trào chúng ta.

Ước mong rằng, sự hiệp thông nối kết giữa chúng ta sẽ mãi mãi thăng hoa. Cuộc sống Ngày Thứ Tư có nhiều cam go vất vả. Đời sống chúng nhân Kitô đòi hỏi nhiều hi sinh cố gắng. Nhưng với sự gắn bó của chúng ta, những cursillistas, với cha linh hướng của phong trào, chúng ta sẽ có được sự khích lệ và sức mạnh tiến bước. Ultreya!

Mỗi một sự ra đi là một lộ trình riêng tư đầy yêu thương của Thiên Ý. Xin Chúa cho chúng con biết học từ những sự ra đi ấy bài học yêu thương và phó thác. Yêu thương nhau như Chúa đã trời lại cho chúng con trước khi bước vào Cuộc Thương Khó. Phó thác tuyệt đối vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa để chúng con luôn tìm được bình an thật sự trong lòng dù cho biết bao thử thách trên thế gian.

Và hơn hết thầy, từ mỗi sự ra đi, xin cho chúng con biết sẵn sàng khi đến giờ Chúa gọi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện !

**CURS. JOSEPH ĐÀO, K198**



# MỖI KỶ MỘT BÀI ĐỂ SUY TƯ

## CÁCH CHIA 2 ĐỒNG BẠC



Chú bé Lula ,sinh ra vào tháng 10 năm 1945, tại 1 gia đình nông dân ở Ba-Tây (Brazil) .

Vì nhà nghèo ,nên từ lúc mới 4 tuổi ,thằng nhỏ đã phải đi bán đầu-phụng ngoài đường , nhưng vẫn quần áo tả tơi ,và thiếu ăn . Sau khi được lên tiểu học ,lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đầu đường , hôm nào không có khách , thì coi như là nhịn đói.

Năm 12 tuổi , vào 1 buổi xế chiều , có 1 người khách , là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhìn vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó , không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói : Đứa nào cần tiền nhất , thì tôi cho nó đánh giầy , và sẽ trả công 2 đồng

Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu , 2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn . 3 cặp mắt đều sáng lên.

Một đứa nhỏ nói : từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả , nếu không kiếm được tiền hôm nay , cháu sẽ chết đói ! Đứa khác nói: "Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay , mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay , nếu không thì lại bị ăn đòn..." .

Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ-tiệm , ngời ngời 1 lúc , rồi nói : “Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này , thì cháu sẽ chia cho 2 đứa đó mỗi đứa 1 đồng !!”

Câu nói của Lula làm Ông chủ Tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên.

Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết 1 ngày rồi , còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi , chắc chắn Ông sẽ hài lòng”

Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, Ông chủ tiệm đã trả cho hẳn 2 đồng bạc , sau khi được hẳn đánh bóng đôi giầy. Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời , đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.

Vài ngày sau, Ông chủ Tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta , và bao cả bữa cơm tối . Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp , nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều.

Thằng bé hiểu rằng : Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn , nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời.

Từ đó , miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình.

Sau , Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy, để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ , cậu ta tham gia vào công-đoàn , năm 45 tuổi , Lula lập ra đảng Lao-Công.

Năm 2002 , trong cuộc ứng cử tổng-thống , khẩu hiệu của Lula là : Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này . Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil. Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2 , cho 4 năm tới.

Trong 8 năm tại chức, Ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa :

-93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm. Thực hành đúng tâm niệm : giúp đời !!

Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là "con khủng long nhai cỏ" mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu". Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới.

**Luiz Inácio Lula da Silva:** đó là tên của vị tổng thống Brazil ( 2002 - 2010 )



## ĐỪNG XÉT ĐOÁN!

Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện.

Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay : “Tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?”

Bác sĩ điềm tĩnh trả lời : “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây... Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”.

Người cha giận dữ : “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?”

Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời : “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh : ‘Thân trần trường sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần trường. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”.

“Khuyên lon người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc : “Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô y tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng và rời khỏi bệnh viện.

Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay : “Loại người gì mà lại cao ngạo đến thế kia chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”.

Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời : “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác ấy tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”.

Đừng kết án ai. Vì bạn không biết cuộc sống của họ thế nào cũng như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua.

**TÁC GIẢ: JAC. THÉ HANH, OP**

*14 Tháng 2 Năm 2012*



# Natasha! Hãy tha thò cho anh!



*Đây là chuyện có thật của một nhân viên mật vụ Nga dưới thời Cộng Sản. Chuyện anh đã được dịch ra 15 ngôn ngữ trên thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại để thấy có những chuyện ngày xưa, cũng giống chuyện ngày nay.*

Từ trên bong tàu Sergie nhìn xuống dưới, mặt biển đen ngòm một màu đen thăm thẳm. Hơi nước lạnh bốc lên làm anh rùng mình, nước lạnh hơn mức anh đã dự trù, biển Canada quá lạnh, vì nó là nước đá. Nếu than nhiệt anh không đủ ấm, anh sẽ chết. Nhưng dù chết anh cũng phải phóng xuống... \*... Để quốc Xô Việt trong thời cực thịnh, đã dang cánh điều hâu bao phủ phần lớn Âu Châu, gieo rắc lá cờ nhuộm máu đen khắp mọi nơi trên thế giới. Với mũi lao là Hồng Quân sẵn sàng xuyên qua biên giới bất kỳ nước nào. Với tâm khiên là cơ quan mật vụ KGB bảo vệ chế độ.

Cơ quan này là cơ quan quyền lực nhất của nước Nga, tuy trên hiến pháp nó chỉ là một trong nhiều cơ quan của nhà nước. KGB ngoài nhiệm vụ khám phá bất kỳ một âm mưu nào nhằm lật đổ chế độ, nó còn phải tiêu diệt tất cả những cá nhân phe nhóm đoàn thể nào không có lợi cho chế độ. Để 100% đạt trọn vẹn mục đích, KGB đã tìm và huấn luyện cán bộ theo một phương thức hết sức tàn độc: lựa từ các trại mồ côi, các em nhi đồng không cha không mẹ, trí óc còn non nớt đem về dạy kinh điển Mác Lê từ nhỏ, dạy trên đời này chỉ có đảng là đúng, là chân lý tối thượng, biến các em thành một người máy, giao cho các em cái búa cái liềm và một cái đầu kiêu căng với quyền lực thừa mứa, đi chém giết, thẳng tay chém giết tất cả những gì không đi chung đường với đảng. Đối tượng để đảng tiêu diệt thì nhiều lắm, đảng có rất nhiều kẻ thù, ngoài đế quốc Mỹ, các nước tư bản chuyên bóc lột nhân dân lao động, bọn xét lại, v.v...

Nhưng kẻ thù mà đảng đặt lên trên hết đảng phải tiêu diệt cho bằng hết, đảng phải động viên các nhân viên xuất sắc nhất để đánh gục. Đó là bọn tín đồ Kitô giáo. Bọn này không có bom nguyên tử, không có Hồng Quân,

không có tàu ngầm nguyên tử Lenin, v.v... Chúng chỉ có quyền Kinh Thánh mà chúng tin cho đến cùng. Chúng còn dụ dỗ những người nhẹ dạ khác theo chúng. Bọn này là bọn cuồng tín, nhất định không chấp nhận vô thần, dù chết chúng cũng không bỏ đạo. Sergie Khourdakop là mẫu người Cộng Sản lý tưởng. Mồ côi cha mẹ năm lên bốn. Ở trong viện mồ côi là "cháu Lenin".

Đi học làm trưởng đoàn thiếu nhi quàng khăn đỏ. Vào Học viện Hải quân Xô Viết, làm thủ lãnh đoàn thanh niên CS, dạy Mác Lê cho 1200 sinh viên sĩ quan hải quân. Bây giờ Sergie đã là "con Lenin". Gia nhập toán cảnh sát đặc biệt, quyết dờ cao búa liềm đập nát đầu những kẻ chống đối Cách Mạng. Vào thập niên 1970, CS mạnh hơn bao giờ hết. Ở Phi Châu lần lượt Angola, Ethiopia, Libia hát Quốc tế ca. Ở Châu Mỹ, qua trạm xuất khẩu Cuba, El Sanvado, Chile, Bolivia đứng dưới bóng cờ đỏ búa liềm. Ở Á châu, Afganistan, Việt, Miên, Lào rơi v ào tay CS.

Ngày đó không ai dám tiên đoán CS sẽ sụp đổ trong thế kỷ này, nếu không muốn nói thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của CS. Trên đỉnh cao quyền lực bấy giờ là Brejnev. Ở một triển vọng nhỏ hơn, một thanh niên tuy còn ở xa Moscow nhưng có một giáng đáp rất giống vị cha già lông mày chổi xể là Sergie Kourdakop. Công việc thường xuyên của Sergie là nhận chỉ thị trực tiếp từ Azarov, trưởng khối mật vụ tỉnh Kamchatka, trong đó cho biết ngày giờ, địa điểm mà nhóm tín đồ sẽ cầu nguyện.

Nhiệm vụ của nhóm Sergie là sẽ đến để đàn áp nhóm tín đồ này. Ở Nga, trên hiến pháp có ghi quyền tự do tín ngưỡng, nhưng đó chỉ dùng đến khi đi ăn nói, vay nợ với Tây Phương mà thôi. Trên thực tế, người dân Nga không được phép hành đạo, họ không được đi nhà thờ, không được tụ tập nhau lại để cầu nguyện, hay làm bất cứ nghi thức tôn giáo gì, không được giữ Kinh Thánh, vi phạm tội rất nặng, ngay cả sao chép lại Kinh Thánh cũng bị kể là trọng tội.

Nhưng càng cấm đoán người dân Nga càng theo đạo đông. Càng bị bách hại họ càng trung thành với Chúa. Họ lén lút tụ tập nhau lại để đọc kinh, đọc sách thánh, hát Thánh ca và dạy Giáo lý cho những người mới theo đạo. Hôm nay, Sergie đi đến trụ sở Sở Cảnh sát đặc biệt, toán hành động đặc biệt của anh đã có mặt. Trùm KGB Anzarov vào đề: - Chiều nay bọn tín đồ sẽ tổ chức một buổi lễ rửa tội, chúng là bọn nguy hiểm nhất cho chế độ, nhà nước có thể đóng cửa nhà thờ của bọn chúng, nhưng cái nguy hiểm nhất trong con người chúng nó là đức tin.

Tôi cũng như các tổ KGB khác đã nhận lệnh từ đồng chí Brejne phải tiêu diệt bọn chúng. Tất cả xúm quanh cái bàn tròn trên trái tầm bản đồ. Từ đây đến đó 20 phút. Chỗ sẽ làm lễ rửa tội là một con sông, chung quanh có đồi

núi và một cánh rừng thưa. Sergie chỉ vào một điểm trên bản đồ. - Minh sẽ giấu xe ở đây, tất cả sẽ mai phục trong cánh rừng thưa, trừ hai đồng chí trừ bị lội qua sông trước, mai phục bên kia sông để phòng bọn chúng tẩu thoát lối này. Sergie ban lệnh một lần nữa, anh có thói quen cẩn thận coi lại từng sự việc.

Những ngày tháng trong trại mò côi phải tranh đấu cho anh biết không có sự cẩn thận nào là vô ích. Toán hành động đặc biệt lên đường. Lễ rửa tội diễn ra bên bờ sông làng Elizovo tỉnh Petropavlovsk. Khoảng 20 tín đồ tụ tập bên bờ sông hát Thánh Ca, một số người mặc áo dài trắng lội xuống nước cùng với vị linh mục, tất cả lộ nét xúc động và chân thành trên khuôn mặt, không ai biết tai họa đang giáng xuống.

Sergie dơ cây ma trắc ra hiệu. Mười bốn tên cảnh sát đặc biệt nhào vào đám con chiên ngoan đạo. Trong vòng năm phút tất cả chỉ còn thấy máu và những tiếng rên rỉ. Một bà cụ già vừa kêu lên "Lạy Chúa tôi" liền bị ngay một quả đấm thối sồn của vô địch quyền anh Siberia vào ngay miệng. Bà cụ đã chết ba ngày sau đó. Một thiếu nữ trẻ bị đánh rách tai, máu tuôn xối xả. Còn vị linh mục, xác ông chìm xuống nước, máu loang đỏ. trận bố ráp kết thúc giản dị không ngờ. Đám tín đồ còn lại bị tách làm hai, nam riêng, nữ riêng. Đám thiếu nữ bị toán cảnh sát đặc biệt hãm hiếp, họ kêu la với những tiếng khóc xé lòng.

Đã nghe tiếng khóc này trong đời thì không thể nào quên được. Nó còn hơn tiếng khóc của bà mẹ mất con, tiếng khóc này có thể là tức tưởi, có thể là gào khóc điên cuồng đòi lại cái đã mất. Nhưng tiếng khóc của những thiếu nữ này là khóc để giữ lại cái đang mất, cái đó có thể là sự trong trắng, có thể là cuộc đời, có thể là sinh mạng mình, có thể là tất cả. Những cái đó phải bảo vệ, và vũ khí bảo vệ nó chỉ là tiếng khóc. Tiếng khóc này là tất cả khả năng sinh tồn của một người thiếu nữ đứng trước sự tàn nhẫn của con người và của cuộc đời.

Không bút mực nào diễn tả đủ được. Đám đàn ông thanh niên bị trói ngồi gục đầu. Sau khi thỏa mãn, đám cảnh sát đẩy tất cả lên xe, các cô gái vẫn còn lỏa thể gục xuống như một tàu lá úa. Đến trụ sở cảnh sát, các cô này lại bị đẩy vào phòng giam những tên say rượu, ở Nga dân chúng uống rượu rất nhiều, phòng giam đông nhất vẫn là những tên say rượu. Những người thiếu nữ bất hạnh này bị hiếp tàn bạo suốt đêm. Người nhỏ nhất là Nina Rudenco 16 tuổi, em không bao giờ hồi phục lại được.

Sau khi thi hành xong công tác, mỗi tên được lãnh 25 rúp, trong khi lương của một sinh viên sĩ quan hải quân chỉ được 7 rúp một tháng. Tất cả kéo nhau đi đổ rượu Voska tới sáng. Sergie và toán cảnh sát đặc biệt thực hiện

trên 150 lần công tác, lần nào cũng thành công, mà không thành công sao được, khi mà bọn tín đồ đều không chống cự, chỉ biết khóc và cầu nguyện, "cầu nguyện mà làm gì, Chúa làm gì có, có thì đã cứu chúng mày". Sergie và toán cảnh sát đặc biệt bây giờ được lên hàng đồng chí, không còn ở "giai cấp" con Lenin, tiếp tục công tác, tiếp tục đi nhậu.

Cho đến một ngày, Sergie gặp Natasha Zhdanova. Người thiếu nữ Bạch Nga gốc Ukraine này có mái tóc màu hung như men rượu, đôi mắt trong xanh như để thu hồn người đời diên vào vùng biển Địa trung hải ấy, làn da trắng mịn màng, khuôn mặt đẹp như trong tranh của các danh họa thời Phục Hưng, thân hình tuyệt mỹ như các người mẫu Tây Phương. Sergie gặp nàng trong đám tín đồ. Điểm tập hợp của các tín đồ tối hôm đó là tầng hầm của một căn nhà cũ kỹ nằm giữa đồng.

Toán hành động đặc biệt đã đổ đến từ buổi chiều, từ xa họ dùng ống nhòm quan sát. Lác đác từng người đến. Khi trời sẫm tối, Pavlov, toán viên của Sergie đề nghị làm sớm về còn đi nhậu, nhưng Sergie đợi thêm 10 phút, không thấy ai nữa mới ra lệnh xung phong. Cả bọn tràn vào và một màn tập đấm bao cát lại tiếp tục. Có thằng cha gia bị đấm gãy quai hàm, máu me đầy mặt nhưng vẫn ôm khư khư quyển Kinh Thánh trước ngực.

Sau cùng Sergie phải bồi cho một đá, có tiếng xương sườn gãy, thằng cha gia rú lên một tiếng đau đớn ngã vật xuống sàn, bấy giờ quyển sách mới rơi ra. Sergie hừ lên một tiếng kinh bỉ, chùi máu dính trên quyển sách vào xác ông gia rồi mền vào thùng chiến lợi phẩm. Bỗng có tiếng reo hò làm Sergie quay lại, toán anh đang túm lấy một thiếu nữ đẹp như tượng cẩm thạch, dù đang co rúm người lại vì sợ hãi, người thiếu nữ này vẫn đẹp hơn bất kỳ người đàn bà đẹp nhất nào trên trái đất. Qua ngày hôm sau, anh vẫn còn bị hình ảnh Natasha, tên người thiếu nữ đẹp tuyệt trần kia ám ảnh.

Hình ảnh sau cùng mà anh còn nhớ là Victor, vô địch đô vật, hai tay nâng Natasha lên khỏi đầu, dừng lại vài giây rồi bất ngờ ném mạnh nàng vào tường. Thân hình nàng dội lại và nằm bất động trên sàn nhà. Một sàn nhà đầy máu. "Ước gì mình gặp nàng ở chỗ khác" Sergie lẩm bầm, anh lắc đầu cố xua đuổi hình ảnh đóa hoa bị dập vùi tả tơi ra khỏi anh. Một tuần sau, toán anh nhận được lệnh công tác và bất ngờ lại gặp Natasha trong đám tín đồ. Tự nhiên Sergie nổi điên, quay qua Victor anh nói:

- Đồng chí không làm nó quên được Chúa thì hôm nay để tôi, tôi sẽ làm nó nhớ đời. Ba người xúm lại lột hết quần áo Natasha ra, nàng hoàn toàn trần truồng. Hai người đè nàng nằm úp trên cái bàn gỗ, Sergie dùng hai bàn tay võ sĩ của mình đánh liên tiếp vào cái mông trần trụi của nàng. Anh đánh như điên, mông nàng đã sưng lên, đỏ bầm. Natasha cắn chặt môi cố không rên

la, răng nằng cắn chặt đến nổi máu rỉ ra hai bên mép, Sergie càng điên tiết, càng nện những cú như trời đánh.

Sau cùng chịu không nổi Natasha bật khóc. Đến khi hai cổ tay rã rời, Sergie dừng lại, hai bàn tay anh đầy máu, móng của Natasha chỉ còn là hai tảng thịt bầy nhầy đầm máu. Nàng đã bất tỉnh tự bao giờ. Một tuần sau, toán hành động đặc biệt của Sergie lại lên đường. Anh lấy làm lạ, hình như càng bị đàn áp, người ta theo Chúa càng đông. Công tác liên miên, đã nhiều lần Sergie đã phải từ chối bớt công tác vì làm không xuể. Tiền thì đưa nào cũng ham, công tác lại không nguy hiểm, nhưng sức người có hạn. Đến nơi cả bọn nhào xuống, tông cửa vào. Và thật bất ngờ, trong đám tín đồ đang cầu nguyện lại có Natasha. Nàng vẫn còn xanh, người gầy hơn trước, đang đứng vịn cạnh bàn như người ốm mới dậy.

Alex trong toán cảnh sát bước tới, mặt đầy thù hận, nó dơ cao cây ma trắc định bổ xuống đầu nàng. Lãnh cú này, Natasha sẽ không còn dậy được nữa. Bất ngờ Victor bước tới chắn giữa Alex và Natasha.- Không ai được đụng tới người con gái này. Alex hét lên:

- Tránh ra, mày muốn giữ làm của riêng hả?- Không, đừng nói bậy. Nàng có một cái gì mà mình không có. Không đưa nào được đụng tới nàng, tao cảnh cáo. Alex đứng thờ như con bò mộng. Victor cũng dơ cao cây ma trắc sẵn sàng tử chiến. Sergie đứng đó mà lạ lùng quá đỗi. Cái gì đã làm một thằng vũ phu bậc nhất là thằng Victor thay đổi, chính nó là thằng sau mỗi chuyến công tác luôn luôn than phiền bọn tín đồ không có đưa nào ra hồn để cho nó nâng cao tay nghề.

Bây giờ chính nó là thằng bảo vệ Natasha người của bọn đức tin. Sergie biết mình không can thiệp là có rắc rối to. Anh gọi Alex:- Alex tụi nó đang trốn kia. Alex quay lại và bỏ con mồi. Victor hạ cây ma trắc xuống đứng thờ. Sergie hất đầu ra dấu, Natasha cúi đầu chạy biến sau cánh cửa.\*\*\*Hôm đó Sergie làm việc uể oải như người bệnh, kết quả không lấy gì khích lệ. Nó làm cho có lệ, đám đàn em hốt được ai thì đẩy lên xe chạy thẳng về ty. Sergie ôm thùng chiến lợi phẩm toàn Kinh Thánh của bọn tín đồ, đa số chép bằng tay.

Nó thấy từng xấp giấy vào thùng phuy, nốc rượu nhìn ngọn lửa bốc lên. Nốc ngum rượu cuối, chưa đã ghiền, nó sai thằng Victor đi kiếm thêm rượu. Ngồi buồn buồn nó lật mấy trang Kinh Thánh viết tay ra đọc, đó là đoạn viết về việc cầu nguyện, một người nào đã viết lại bằng trí nhớ. Càng đọc tim nó càng đập mạnh, đó là những lời rất chân thành mà một người gian ác không thể nào viết ra được. Chợt có tiếng chân của thằng Victor về tới, nó xé vội hai trang nhét vào túi quần rồi bình thản đón lấy chai rượu tu

ưng ực. Tối hôm đó đi xuống tàu, nằm dài trên giường, cẩn thận khóa cửa, quan sát mọi kẽ hở.

Yên tâm nó lôi tờ Kinh Thánh ra đọc. Đó là đoạn Chúa Giêsu dạy cho một người cầu nguyện, đưa lòng mình lên với Thượng Đế để thấy mọi người là anh em, hãy tha thứ cho những người làm hại mình. Càng đọc Sergie càng bị những dòng chữ cuốn hút. Đây là những điều làm cho con người trở nên chân thiện mỹ. Không có điều nào chống lại nhân dân. Thốt nhiên Sergie thấy đầu mình mở ra, một luồng không khí mới mẻ tràn ngập tâm hồn. Thế ra mình đã lầm từ bao lâu nay. Không cảm lòng được Sergie la lên:

"Đúng rồi, đây là điều Natasha có mà mình không có". Sergie thấy choáng váng, ngực như bị một tảng đá đè nặng, đầu nhức như búa bổ. Điều nó mới khám phá ra quá mới, quá mạnh. Vượt quá sức chịu đựng của thân xác nó, dù là thân xác của một võ sĩ, bay giờ cũng thành vô dụng. Hôm sau xin nghỉ phép hai tuần, Sergie định vượt biên qua ngã Hungari, nhưng biên giới về phía Nga được canh gác quá kỹ. Không phải để bắt người từ Hung trốn sang Nga mà trái lại. Anh quay về hướng Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sau một đêm nằm ở biên giới Nga-Thổ anh phải bỏ ý định của mình vì giống như biên giới Hung, bộ đội canh gác dày đặc nhất vẫn là Nga. Hết hai tuần phép, Sergie trở lại nhiệm sở mà lòng như có nồi nước đang sôi.

Trùm mật vụ Arazov đón anh với nụ cười tươi. Một núi công tác đang chờ. Đêm đó, Sergie cố làm tròn nhiệm vụ, anh không muốn bị nghi ngờ. Con mồi của anh là một bà già, tóc điểm sương, mặt nhàu nát vì những khổ đau chồng chất từ ngày lá cờ đỏ cắm trên đền thờ Thánh Peter, bao nhiêu tai họa đã dấn xuống trên bà và gia đình nhỏ bé đơn sơ như tổ chim non. Chồng chết con đi tù. Mỗi một nếp nhăn trên khuôn mặt bà là một nhát chém trong tim. Khuôn mặt bà như tấm bản đồ Nga, nhàu nát tả tơi chỉ còn đôi mắt nhỏ là còn tinh anh, còn sức sống. Sergie dơ cao cây ma trắc trên đỉnh đầu người đàn bà bất hạnh.

Người mẹ Nga vẫn đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào mặt Sergie, hai tay chấp lại, bà cất cao tiếng cầu nguyện xin Chúa tha tội cho Sergie. Cây ma trắc bổ xuống, nhưng có một bàn tay nắm chặt tay Sergie bẻ ngược ra sau. Cổ tay anh đau như bị trặc. Sergie giựt mình quay lại. Phía sau anh không có một ai, Sergie nhìn quanh quất, nhìn lại cổ tay còn nhức buốt của mình, bất giác một luồng khí lạnh chạy dọc theo xương sống. Chính là Chúa đang hiện diện nơi đây. Sergie cầm đầu chạy một mạch ra khỏi căn nhà nguyện, vừa chạy vừa la, anh băng mình vào đêm tối. Khi định thân lại, Sergie thấy mình dang phũ phực trước bậc thềm của ngôi nhà thờ bỏ hoang, bên trong





là kho chất than củi của cửa hàng chất đốt. Nước mắt ứa ra, anh thì thầm xin Chúa tha tội.

Sergie xin ra khỏi ngành công an đặc biệt, anh lấy cố phải hoàn tất chương trình học của Hải quân. Anh từ chối ân huệ của trùm mật vụ cho anh thăng cấp vượt cấp, được về học trường KGB nơi đào tạo những người nắm vận mạng nước Nga trong tương lai. Trùm Arazov rất ngạc

nhiên, con cáo già này đánh hơi có mùi lạ. Con đường công danh của một thằng mò côi đang mở rộng trước mắt, tại sao nó lại từ chối.

Nhưng duyệt xét lại từng dấu chấm phết trong hồ sơ lý lịch của Sergie, tất cả quá trình công tác hẳn không tìm ra được bất kỳ sai phạm nào. Trong nhật ký công tác và bảng đánh giá, Sergie hầu như luôn luôn đứng đầu bảng, xếp lớn đã phê nó là người cộng sản lý tưởng nhất từ trước đến nay. Một hạt kim cương trên vương niệm của những người cộng sản. Xếp lớn, xếp nhỏ đã phê như thế thì làm sao mà làm được. Cuối cùng Arazov kết luận tính khí của những thằng mới lớn nó vậy, đừng ép nó, để một thời gian rồi đầu lại vào đó. Xếp tạm hài lòng với "tâm lý biện chứng pháp" của mình và đồng ý để Sergie xuống tàu ra khơi.

Chiếc tàu của Sergie ngụy trang thành tàu đánh cá hoạt động ngoài khơi hải phận Hoa Kỳ. Đó là một trạm chuyển vận tin tức giữa căn cứ hải quân Hắc Hải và các gián điệp Nga hoạt động trong nội địa Hoa Kỳ. Đã một lần anh tính nhảy xuống biển vào ban đêm để bơi vào đất liền. Lúc đó tàu anh chỉ cách thành phố Los Angeles 12 hải lý, nhưng bản tin trên hệ thống mật mã đã khiến anh hủy bỏ ý định. Bản tin cho biết thủy thủ Nga Kurdika sau khi đào thoát sang Hoa Kỳ đã bị trao trả lại cho Nga và Hoa Kỳ cũng đã đồng ý sẽ giao lại bất kỳ người Nga nào đào thoát xin tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Không thể trông cậy vào Hoa Kỳ bây giờ gần đây nhất chỉ còn Canada.

Hôm sau Sergie nhận được điện anh sẽ được chuyển qua một "tàu đánh cá". Anh sẽ được bàn giao ngay trên mặt biển. Con tàu Elagin sau khi nhận anh, sẽ quay mũi lên hướng Bắc ở đó tin tức cho hay Hoa Kỳ sắp thí nghiệm hóa tiễn mang đầu đạn nguyên tử. Ngoài những lúc bận rộn trong phòng truyền tin, Sergie dành hết thì giờ vào việc tập thể dục. Anh theo

những chương trình tập luyện gian khổ. Đám sĩ quan trên tàu hỏi anh muốn đoạt huy chương vàng trong kỳ Thế vận hội sắp tới. Anh chỉ cười, anh biết mình phải làm gì.

Biển động, bão đổ đến với từng cơn sóng to như tòa nhà nhiều tầng, con tàu gầm rú nặng nề lướt trên mặt biển. Kỹ sư cơ khí phải túc trực 24/24 tại phòng máy. Bão đã qua ngày thứ ba và tin khí tượng cho biết thời tiết sẽ khả quan hơn trong những ngày sắp tới. Ngay đêm đó Sergie nhận được lệnh chuẩn bị bàn giao để trở về Nga. Một chức vụ và một công việc quan trọng đang chờ đợi anh. Con cáo già đã cho anh tự do sáu tháng qua, bây giờ anh phải trở về để thành lớp kem trên chiếc bánh bông lan của cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Soviet.

Bây giờ mặt biển vẫn đen ngòm, bầu trời hết mây xám thì đến mưa. Chung quanh chỉ còn thấy hết núi nước lạnh như băng này đổ xuống là đến núi nước đá khác tiếp theo. Tàu đi như ông già say rượu. Sergie biết mình phải quyết định. Đêm nay hoặc là không bao giờ. \* \* \* Sergie phóng mình xuống nước, nước lạnh hơn mức anh dự trù. Anh cố gắng nhào người ra xa, càng xa con tàu càng tốt. Anh bơi hướng về phía ánh đèn của đất liền, nhưng trời đổ sương mù xuống mặt biển. Bây giờ anh không còn thấy bất kỳ vật gì ở cách xa anh vài mét. Anh chỉ còn thấy con sóng nào ở gần anh nhất mà thôi, vì trước khi sóng đổ xuống, những bọt nước vỡ tung trên đầu sóng thành một màu trắng xóa rồi vụt tan biến, mất tích giữa lòng đại dương đang nổi cơn thịnh nộ.

Chung quanh anh bây giờ là núi nước tiếp theo núi nước đổ xuống. Trong đời anh chưa thấy nước ở đâu nhiều như vậy. Sergie biết mình chỉ chịu được tối đa là ba tiếng ngâm mình dưới nước mà thôi. Ba tiếng là tổng số của sức lực, sức liều và ý chí đào thoát, không hơn. Chung quanh vẫn là biển và sóng nước, toàn một màu đen. Anh nhắm một hướng bơi theo linh tính dù trước đây anh đã nghiên cứu chiều của dòng nước để có thể tính ra hướng bơi vào đất liền, nhưng bây giờ tất cả không giúp được gì cho anh, chung quanh vẫn là sóng vây phủ tứ bề. Trời đầy sương mù, đặc hơn lúc trước, anh như một người mù không thấy gì trước mặt. Vẫn tiếp tục bơi theo linh tính, anh cũng không giám giảm tốc độ, sợ thân nhiệt không đủ ấm.

Nhìn đồng hồ dạ quang đeo tay anh biết mình đã bơi được hơn hai tiếng. Một ngọn sóng nhắc anh khỏi mặt biển, bất ngờ một khối đá đen hiện ra ngay trước mắt, Sergie reo lên mừng rỡ, nước ọc vào miệng, anh đã vào đến bờ, thì ra sóng đã đẩy anh đi. Một ngọn sóng nữa đẩy anh lên cao trở lại, Sergie mở lớn mắt nhìn cho rõ, lần này tim anh như thất lại. Đó

không phải là tảng đá gập bờ mà là con tàu Elagin mà anh muốn từ bỏ. Sergie thấy bao nhiêu sức lực biến mất hết, tay chân anh trở nên nặng nề, ngực như có phiến đá ngàn cân đè lên khiến anh thở thật khó khăn.

Anh đã bơi hơn hai tiếng để về chón cũ bây giờ bắt đầu lại từ đầu anh không còn đủ sức. Anh cũng không muốn trở lại con tàu dù anh có thể nói bị trượt ngã, chắc chắn không ai nghi ngờ, nhưng con tàu bây giờ tượng trưng cho CS Soviet, một thứ mà anh không còn chút gì tha thiết trên đời. Anh không muốn đặt chân lên đó lần nữa. Hai tay đã giảm tốc độ, chân trở nên nặng nề. Anh nghĩ nếu mình phải chết thì cũng vừa với tội đã bách hại những người Công Giáo tại Nga. Nhưng anh không muốn chết bây giờ. Anh nghĩ đến Chúa, anh muốn cầu nguyện nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh nói thầm:

"Chúa ơi, con không biết cầu nguyện, con chỉ muốn nói với Chúa là con không muốn chết khi gần đến xứ tự do như bây giờ, xin giúp con." Bất ngờ anh thấy có một sức mạnh chạy dọc toàn thân anh, anh không còn thấy lạnh, tay chân linh hoạt hẳn lên. Anh cảm nhận được Chúa đang ở bên anh cũng như lần anh đi chuyển công tác bắt đạo lần cuối cùng. Nhưng lần này Chúa ở cùng phe anh. Anh nhắm mắt lại bơi thẳng vào bờ.

Cuộc đời Sergie thay đổi hẳn, sau bao đắng cay, cuối cùng chính phủ Canada chấp thuận cho anh quy chế tỵ nạn. Không phải tốt lành gì mà chính phủ Canada chấp nhận anh, trước đó Canada đã tính trả anh lại cho Nga nhưng bị quốc hội phản đối nên đành cho anh ở lại.

Anh được nhận vào trường sửa vô tuyến, nghề cũ của anh, công việc bảo đảm và hứa hẹn một gia đình ấm cúng. Nhưng Sergie đã hiến mình cho một sứ mạng mới, anh phải đi khắp thế giới nói cho mọi người biết sự thật về đạo Công Giáo tại Nga, về những đàn áp tinh vi, dã man tàn bạo có bài bản do trung ương đảng CS Nga phát động. Anh đã đến các nhà thờ, các buổi lễ để nói chuyện.

Các đài phát thanh, đài truyền hình đã phỏng vấn anh. Chuyện anh được mọi người biết đến. KGB đã hai lần gửi người đến hăm dọa: "im cái miệng mày lại, nếu không cuối cùng mày sẽ gặp tai nạn". Đã là KGB, Sergie biết cái gì đang chờ đón mình, nhưng anh không thể làm khác được. Anh như một người mới từ bỏ chỗ tối để bước vào chỗ sáng, từ nay anh phải đốt đuốc lên để xua tan sự tối tăm. Anh không thể làm khác được. Đời anh, anh coi như bỏ, sống là để thực hiện sứ mạng cao cả, cứu dân Nga khỏi bàn tay tàn bạo của người CS và chỉ có điều đó mới đáng để anh làm. KGB hay cái gì nữa cũng thế thôi. Sergie đã viết lại chuyện thật đời mình, nguyên tác bằng tiếng Nga.

Anh viết: "Tâm hồn của dân tộc vĩ đại Nga chưa chết và sẽ không bao giờ chết. Những tâm hồn như Natasha và hàng triệu người như nàng một ngày kia sẽ đứng dậy thấp sáng ngọn nến đức tin trên khắp nước Nga". Trang cuối cùng của quyển tự truyện anh viết rất cảm động: "Với bà Litovchenco, người đàn bà bán thân bất toại vợ của đạo trưởng linh mục Chính thống giáo đã bị chúng tôi sát hại bên bờ sông Elizovo, tôi muốn thưa rằng: tôi hết sức ân hận, vô cùng ân hận, thưa bà. Với Nina Rudenko người thiếu nữ xinh đẹp thơ ngây đã bị người của tôi huỷ hoại cuộc đời, tôi muốn dâng lời cầu xin - cô Nina xin hãy vui lòng tha thứ cho tôi. Và với Natasha, người đã bị tôi đánh đập dã man và sẵn sàng chịu thêm nữa để bảo vệ đức tin của mình, tôi muốn nói - Em Natasha, phần lớn nhờ có em mà cuộc đời anh thay đổi, để ngày nay anh được làm người anh của em trong Chúa Giêsu. Một cuộc đời mới đang mở ra trước mắt anh. Chúa đã ban cho anh sự tha thứ của người. Anh hy vọng phần em cũng sẽ ban cho anh sự tha thứ của riêng em. Dù em đang ở đâu, anh cũng muốn nói cùng em, cảm ơn em nhé Natasha!

Không bao giờ, vâng không bao giờ, anh quên em".



Sergei Kourdakov, who led attack raids for Russia's secret police, points to the place off British Columbia, Canada where he stepped from a Russian naval ship to begin his search for the faith of those he once persecuted.

Sergei Kourdakov tại bên bờ tự do

Tự truyện của Sergie đã được dịch ra 15 thứ tiếng trên thế giới, bản tiếng Mỹ là "Natasha, forgive me" Publisher: Harper Collins Publishers, bản tiếng Việt là của nhà văn Nhị Lang với tựa đề "Lời nguyện cầu". Ông đã dịch rất công phu. Đây không phải là một bản dịch thuần túy mà là một tác phẩm văn chương mà người dịch đã để tâm hồn mình vào đó. Để quốc Nga với hàng trăm ngàn nhân viên KGB, với hàng triệu Hồng Quân, với lực lượng quân sự công kênh nhất trên thế giới, với một hệ thống truyền thông độc quyền tập trung chủ yếu để đánh đạo Công Giáo.

Với một viện nghiên cứu Thánh Kinh hẳn hoi để đổ những gì dơ bẩn nhất bằng ngôn ngữ của một người vô học đến ngôn ngữ của một nhà bác học vào những người Kyoto Giáo. Những người này vũ khí tự vệ chỉ là... lời cầu nguyện. Nghe như chuyện phong thần, chính Sergie cũng còn phải ngạc nhiên, chỉ có biết cầu Chúa, đồ ngu ngốc. Chúa nào chống lại được với dùi cui, mật vụ. Một bọn khùng. Ngày 1 tháng 1 năm 1973, Sergie chết vì "tai nạn". Con dơi KGB đã không buông tha anh. Năm đó Sergie mới 22 tuổi. 1990 đảng CS Nga bị giải tán, Liên Bang Soviet sụp đổ, thành phố mang tên người sáng lập CS Leningrad được đổi tên thành Thành Phố Peterburg.

## DANH SÁCH CÁC CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIÊM

### TỪ THÁNG 11/2011 – THÁNG 02/2012

#### **THÁNG 11-12/2011**

STT	HỌ TÊN	GHI CHÚ	SỐ TIỀN
1	Nga Nguyễn Tâm		\$ 30.00
2	Paul Diệu Nguyễn & Maria Thương Huỳnh		\$ 50.00
3	Thu Lê		\$ 25.00
4	Hàng Nguyễn		\$ 30.00
5	Sơn Trần & Thu Vi Hà		\$ 50.00
6	Hàng Trần & Thiên Hương Vũ		\$ 60.00
7	A/C Hùng Mỹ		\$ 50.00
8	Hoàng Văn Thiệt		\$ 25.00
9	Hàng Thị Hoan		\$ 25.00
10	Susan Dieu Nguyễn		\$ 25.00
11	Nguyễn Khắc Bình & Bùi T. Tuyết Vân		\$ 50.00

**Total: \$ 420.00**

#### **THÁNG 1-2/2012**

STT	HỌ TÊN	GHI CHÚ	SỐ TIỀN
1	Giuse Đỗ Đức Ơn & Maria Trần Kim Ruyên		\$ 40.00
2	Ngô Kim Cúc		\$ 50.00
3	Chị Tuyết		\$ 25.00
4	Thái Thị Thu Hà		\$ 25.00
5	A/C Nguyễn Ngọc Nhan Tuyết		\$ 50.00
6	Chị Trương Hương		\$ 25.00
7	A/C Kính Kim		\$ 50.00
		<b>Total:</b>	<b>\$ 265.00</b>
8	Jerome Việt Hải	<i>Donation</i>	\$ 100.00
9	Phaolô Martin Mai Xuân Hòa	<i>Donation</i>	\$ 180.00
10	Nguyễn Thế Huy	<i>Donation</i>	\$ 200.00

**TITLE PRICE**

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin	\$5.25	- Family Sharing Using the Cursillo Method, by Ken and Teresa Sittenauer	\$3.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo	\$6.50	- Cursillo Spiritual Formation Program, by Fr. David Knight	\$7.00
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch	\$5.00	- His Way, Fr. David Knight	\$10.00
- Origins and Development of the Cursillo, by Fr. Ivan Rohloff	\$1.50	- Why Jesus?, Fr. David Knight	\$16.00
- Fundamentals of Christianity, by Fr. Frank Salmani	\$9.25	- To Follow His Way, Fr. David Knight	\$7.00
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner	\$7.00	- The Lay Members of Christ's Faithful People (Christifideles Laici), by Pope John Paul II	\$9.00
Whom Shall I Send?, By Fr. Frank Salmani	\$6.00	- Go and Make Disciples, by the National Conference of Catholic Bishops	\$10.25
- First Conversations of Cala Figuera by Fundacion Cursillos de Crisandad	\$8.00	- Cursillo - What is it?	\$1.50
- Friendship: The Art of Happiness, by John Cuddeback	\$11.95	- The Road of Hope, By Bishop Francis Nguyen	\$1.50
- Reunion of the Group, By Eduardo Bonnin	\$1.50	- Cursillo - What is it? (English, Spanish, Vietnamese)	\$1.50
- The How and the Why, By Eduardo Bonnin	\$3.00	- Sponsor's Book (Vietnamese)	\$1.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple	\$3.00	- Whom Shall I Send? (Vietnamese)	\$6.00
- The Catholic and Social Justice	\$2.00	- Our Fourth Day Booklet (Vietnamese)	\$3.50
- Reaching Jesus	\$12.00	- Crucifix (traditional, 3")	\$4.00
- New American Bible	\$6.00	- Picture of Jesus (Recreation of Shroud)	\$1.25
- Our Fourth Day	\$3.50	- Evangelization in the Modern World (Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI	\$3.75
- The Cursillo Yesterday and Today by Fr. Juan Capo	\$6.00	- The Precursillo, Gerry Hughes	\$2.50

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:

**<https://www.natl-cursillo.org/order1.html>**

# SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO





CURSILLO MOVEMENT—VIETNAMESE SECRETARIAT  
DIOCESE OF SAN JOSE, CALIFORNIA

*Kính Biểu :*

---

---

---

## LỊCH SINH HOẠT TRONG THÁNG 3, 4, 5, & 6 -2012

■ **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO :**

Chủ nhật 25 March từ 07:15PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : LÃNH ĐẠO CURSILLO: ƠN GỌI TỪ THIÊN CHÚA

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 01 April từ 12:30PM - 3:30PM, tại Trung Tâm Công Giáo Vietnam  
2849 South White Rd., San Jose

CHỦ ĐỀ : PHỤC SINH—NIỀM HY VONG

■ **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO :**

Chủ nhật 29 April từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : BẢN ĐIỀU LỆ - The Articles of Operations

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 06 May từ 12:30PM - 3:30PM, tại Trung Tâm Công Giáo Vietnam  
2849 South White Rd., San Jose

CHỦ ĐỀ : LÒNG KHIÊM NHƯỜNG CỦA ĐỨC MARIA

■ **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO :**

Chủ nhật 27 May từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : LICSH SỬ PHONG TRÀO CURSILLO

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 03 June từ 12:30PM - 3:30PM tại Trung Tâm Công Giáo Vietnam  
2849 South White Rd., San Jose

CHỦ ĐỀ : HỌP LIÊN TRƯỞNG NHÓM/TRƯỞNG NHÓM