

ULTREYA

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM - GIÁO PHẬN SAN JOSE, CA

Tháng 6 Năm 2013

SỐNG LỜI CẦU NGUYỆN





PHONG TRÀO

URSILLO GIÁO PHẬN SAN JOSE - NGÀNH VIỆT NAM

1524 Hemmingway Rd., San Jose, California 95132

VĂN PHÒNG BAN ĐIỀU HÀNH



CHỦ TỊCH PT
Gioan Trần Hiếu
408-923-2622
408-655-5331



LINH HƯỚNG
Lm. Andrew Nguyễn Vũ
408-291-6280



PHÓ CHỦ TỊCH PT
Matthew Phan Hoàng Vương
408-858-2412



THƯ KÝ
Agnès Nguyễn Thị Nguyệt
408-417-0524



THỦ QUỸ
Maria Vũ Thùy Linh
408-866-4779



KHÔI TIỀN
Jerome Việt Hải
408-513-4040



KHÔI BA NGÀY
Giuse Nguyễn Tấn
408-425-2696



KHÔI HẬU
Giuse Bùi Quang Hùng
408-314-1391



TRƯỞNG TRƯỜNG LÃNH ĐẠO
Giuse Trần Văn Trung
408-504-9481



KHÔI TRUYỀN THÔNG
Phêrô Phạm Huy Dũng
408-623-5211

Mục Lục

Thư Chủ Tịch Phong Trào	Tr. 04	Lời Chia Sẻ	Tr. 40
VUI MỪNG Thầy Nguyễn Duy Anh Dững	06	Con Thật Quý Giá	42
Sống Lời Cầu Nguyện	07	Tiến Anh	45
Lòng Biết Ơn	09	Cánh Cửa	46
Câu Chuyện Minh Chứng Cho Năm Đức Tin	11	Đêm Kỷ Niệm	48
Người Kitô Hữu Cầu Nguyện	14	Tiến Trình Đời Sống Đức Tin	51
Tình Bạn	18	Ra Đi	56
Bao Giờ Con Gặp Mẹ	21	Về Hữu Và Làm Vườn	59
Tâm Tình Dâng Hoa Mẹ	22	Rollistas là những chứng nhân thúc đẩy người ta hành động	62
Keep quiet to hear God's speak	23	Buổi Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo	64
Nhớ Bỏ Ngày Hiền Phụ	24	Mục Đích và Những Yếu Tố Thiết Yếu Của ULTREYA	69
My father is my unsung hero	26	Chiến Dịch Vận Động Hứa Giúp \$3 Mỹ Kim Mỗi Năm	72
Tình Cha Nghĩa Mẹ	30	Palanca	74
Nguyện Cầu	31	Báo Cáo Tài Chánh	80
Người Chú Phi Thường	32	Lịch Sinh Hoạt	83
Hiệp Thông Khổ Nạn và Phục Sinh	34	Mời Viết Bài Kỳ Yếu 25 Năm	84
Nghĩ Về Gương Tử Đạo Của Các Thánh Việt Nam	36		
Tâm Sự	39		



Thư Chủ Tịch Phong Trào

“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”

(Ga. 15:6)

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và quý Cursillistas bằng yên:

Bước vào tám tuần tĩnh huấn, chúng ta biết hai khoá Ba Ngày đã gần kề. Khoá học là cao điểm sinh hoạt trong năm của Phong Trào và khi trách nhiệm đè nặng làm chúng ta băn khoăn lo lắng, nhưng hy vọng ân phúc từ khoá học cũng làm chúng ta vui mừng phấn khởi.

Trong những tuần lễ chuẩn bị này, tất cả từ tham dự viên, các ban các khối đều cần lời cầu nguyện, và sự nâng đỡ tiếp tay của mọi thành viên trong phong trào, những người sẽ làm trợ tá cũng như những người không đích thân tham dự. Thực ra, đây chính là những điều kiện thiết yếu để khoá học đạt được kết quả.

“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” là lời mà Thầy Chí Thánh đã nói với các môn đệ, nay cũng vang vọng trong tâm trí chúng ta. Với tâm tình khiêm tốn, chúng ta cầu xin Thầy cùng đồng hành để các việc chúng ta làm đều là do ý muốn của Thầy. VPĐH cũng kêu gọi quý Cursillistas hỗ trợ cụ thể qua việc thực hiện Palanca, tham dự các buổi tĩnh huấn, và hiện diện trong các dịp khi có điều kiện, để khích lệ các tham dự viên và trợ tá.

Tháng 5 vừa qua, một buổi sinh hoạt đặc biệt của các thành viên Trường Lãnh Đạo và các Trưởng Nhóm, Liên Trưởng Nhóm, đã ghi nhận nhiều ý kiến xác đáng cho việc hội nhóm và các sinh hoạt liên quan phong trào. Để biết thêm chi tiết, xin xem nội dung buổi họp được ghi lại trong biên bản đăng trong bản tin này.



Cùng trong Bản tin Ultreya, lịch trình sinh hoạt của phong trào nay đã được cập nhật, với các thay đổi giờ giấc, cũng như địa điểm của các buổi hội Ultreya và sinh hoạt Trường Lãnh Đạo. Xin mọi người vui lòng để ý và nhắc nhở nhau, loại bỏ lịch trình cũ và sử dụng lịch trình mới.

Để tránh số lượng email lưu hành quá nhiều trên hệ thống V-Cursillo, VPĐH sẽ chỉ chú trọng phổ biến tin tức cần thiết liên quan các Cursillistas, liên quan PT Cursillo và giới hạn phổ biến các thông tin khác. Các bài viết cũng như nhiều thông tin giá trị đáng được đọc, vì vậy, xin quý Cursillistas vui lòng theo dõi trên các diễn đàn thích hợp.

Gần đây, ông Joachim Nguyễn Cao Thăng, một thành viên kỳ cựu của phong trào, qua đời. Là một nhân sĩ nhiệt thành, và với nhân cách hiền hòa đáng kính, ông đã đảm nhiệm vai trò Chủ Tịch Ban Thường Vụ Họ Đạo Việt Nam, nay là Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang, trong nhiều năm. Trước ngày an táng, Cha Linh Hướng PT Nguyễn Vũ và đông đảo anh chị em Phong Trào đã tham dự sốt sắng một giờ cầu nguyện và tưởng niệm tại nhà quàn. Xin chân thành chia sẻ niềm thương tiếc với gia đình tang quyến và chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin Chúa đoái thương ân ban vinh phúc cho người tôi trung trên Thiên Đàng.

Xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho tất cả chúng ta.

Thân ái,
Thay mặt Văn Phòng Điều Hành
Gioan Trần Hiếu,
Chủ Tịch Phong Trào

VUI MỪNG THẦY NGUYỄN DUY ANH DŨNG LÃNH NHẬN CHỨC PHÓ TẾ

*Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tôi gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
(Tv 43:4)*

Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Duy Anh Dũng, một thành viên Phong Trào Cursillo Việt Nam Giáo Phận San Jose, sau nhiều năm kiên trì theo đuổi ơn gọi Linh Mục, sẽ được Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange, truyền chức Phó Tế.

Thánh lễ truyền chức sẽ được cử hành vào lúc 10:00 sáng, thứ Bảy, 27/7/13, tại Thánh Đường St. Columban, thành phố Garden Grove, California.

Trước điều kỳ diệu Thầy Chí Thánh đã làm, chúng ta cùng hiệp ý với thầy dâng lên lời cảm tạ. Chúng ta cũng không ngừng cầu nguyện để thầy sớm trở thành linh mục của Ngài, ra đi rao truyền chân lý.

Xin hân hoan chia sẻ niềm vui với thầy và thân bằng quyến thuộc của thầy. Chúng ta cũng không quên nâng đỡ và hỗ trợ để thầy tiếp tục mạnh mẽ tiến bước trong ơn gọi cao cả.

Thân ái,
Thay mặt VPĐH Phong Trào,
Gioan Trần Hiếu



Sống Lời Cầu Nguyện



Tôi tin Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế đã chết trên cây Thập Giá để cứu nhân loại. Tôi tin vào lời cầu nguyện, xin Chúa giúp sức và cầu nguyện qua sự cầu bầu của Mẹ Maria và sự hiệp thông của các Thánh, và cầu nguyện cho nhau.

Cầu nguyện là việc làm thiêng liêng rất cần thiết cho đời sống đức tin của tôi. Trong dụ ngôn bà góa quấy rầy quan tòa, Chúa Giêsu đã phán dạy rằng: “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18:1).

“Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hằng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.”

(Mt 26:41)

Gia đình tôi hằng luôn cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng tôi với những sinh hoạt hằng ngày trong gia đình. Chúa Giêsu ở buổi sáng, Chúa Giêsu ở buổi trưa, và Chúa Giêsu ở buổi tối, là bài hát rất quen thuộc với gia đình tôi và chúng tôi thường hay đọc sau giờ cầu nguyện hằng ngày. Tôi và vợ cùng với các con lần lượt thay phiên nhau dâng lời cầu nguyện chung, xin Chúa giúp chúng tôi chu toàn bổn phận của mình và vượt qua những khó khăn trong ngày (lo âu, học hành, việc làm, v.v.), và cũng không quên xin Chúa giúp cho những người bạn đang gặp thử thách, cách riêng cầu nguyện cho các linh mục và các linh hồn. Chúng tôi giúp nhau cầu nguyện.

Sống Lời Cầu Nguyện...

Cách cầu nguyện của tôi, khi gặp trường hợp nào tôi xin Chúa giúp sức cho tôi. Khi thấy cây Thập Giá hay đi ngang qua nhà thờ, tôi thường cầu nguyện cho các linh mục thêm sức mạnh và thêm sự khôn ngoan; tôi cầu cho các linh hồn; tôi cầu cho cha mẹ và cho anh em đang gặp khó khăn; khi thấy người nghèo, tôi cầu nguyện cho họ có cuộc sống tốt hơn; và tôi cầu xin Thiên Chúa giúp tôi vững bền đức tin, biết yêu thương tha thứ, biết khiêm nhường, không tham lam, không ích kỷ, không tự cao tự đại, không đặt mình trên người khác. Trong túi tôi thường có tràng chuỗi mân côi để có thể cầu nguyện qua lời kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh.

Khi cầu nguyện, tôi cảm thấy Chúa cùng đồng hành với tôi trong những vất vả hằng ngày và trong những lúc tôi bị thách thức và áp lực của cuộc sống. Khi tôi yếu hèn, sa ngã, mệt mỏi, trống không, và vân vân, tôi chỉ biết chạy đến với Chúa qua lời cầu nguyện và tâm sự với Ngài.

Qua lời cầu nguyện, tôi cảm thấy có Chúa ở bên cạnh và cảm thấy mình được an ủi. Có Chúa cùng đồng hành, tôi yên chí.

Phêrô Phạm Huy Dũng



Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lòng Biết ơn

Agnes Thái Thu Hà

*Quyền năng của Thiên Chúa thật cao vời và huyền diệu.
Tình yêu của Ngài đã xoa dịu bao nỗi đớn đau của chúng ta
trong cõi đời quá vô thường này.*

Em tôi một người ngoại đạo đã được hồng ân cứu rỗi ngày em đến với Ngài. Khi biết em mang con bệnh hiểm nghèo, trong tôi đau đớn vô cùng và hằng cầu xin trong trái tim nhân hậu, xin Chúa cho em một chỗ ẩn náu êm đềm, đầy tin yêu để em được cứu rỗi.

Cùng trong lúc đó, tôi được biết em được chiến hữu cũ của chồng mình trong phong trào Cursillo đã dẫn đưa em đến nhóm cầu nguyện xin Chúa chữa lành, và đưa em đến tham dự các buổi tĩnh tâm canh tân đặc sủng. Sau đó với tâm lòng khao khát biết Chúa, em đã được giới thiệu vào lớp học Giáo Lý Tân Tòng. Trong muôn vàn cảm tạ Chúa, em đã có được những người bạn tốt, thương yêu và chia sẻ tận lòng. Các anh chị đến với em dù đường thật xa và thật bận bịu. Nhưng đều thật vui vẻ và đầy cảm thông. Tình yêu của Thiên Chúa và của các anh chị như những giòng nước trường sinh, rót đầy trong lòng em, để em được an bình và dâng lên Chúa tất cả nỗi đau từ thân xác đến tinh thần do căn bệnh gây nên. Thật không có bút mực nào kể hết và nói lên hết được tình yêu của Thiên Chúa và những tấm lòng nhân ái của các Cursillista này. Em và gia đình luôn cầu xin Chúa trả công bội hậu đến với các anh chị. Những tấm lòng cao cả, cảm nhận từ trong trái tim mình nỗi đau thương của người khác, để trang trải hồng ân Thầy Chí Thánh, xoa dịu bớt sự khó nhọc, suy tư về mình trong em. Anh chị đã có những tháng ngày cùng nguyện cầu, an ủi và khích lệ, để em có nhiều cơ hội đến với Chúa, học hỏi, bình an, và thêm lòng Thiện ái, khiêm nhu.

Lòng Biết ơn...

Trước ngày được Rửa Tội, tôi thấy em rất vui vẻ, khỏe hơn lên. Nhìn thấy em vác cây Thánh Giá trên giòng kinh nguyện cầu qua các chặng đường Thánh Giá. Tôi xúc động vô cùng. Em tôi như một con chiên lành được Chúa mời gọi đầy ân sủng. Cầu xin sao cho em được đức tin thật bền đỗ, để nước và máu Thiên Chúa thánh hóa tâm hồn em. Bởi vì đức tin là món quà vô giá mà Thiên Chúa gởi trao cho em khi em trở về với Ngài.

Đêm Chúa Phục Sinh đầy ơn thánh thiện, tất cả con dân của Ngài đều ngất ngây, náo nức và tràn đầy ước nguyện cho nhau và cho tất cả những anh chị em tân tòng. Nhìn thấy em trong niềm vui rạng ngời, nước mắt tôi tuôn trào. Em đang nối gót theo chân Chúa trong hồng ân tuôn đổ này. Trong em và gia đình tôi muôn vàn cảm tạ Chúa đã tạo nên điều kỳ diệu này.

Trong đêm Thánh này tôi cũng biết ơn em về tôi, người chồng hết lòng tận tụy cùng vợ, chăm sóc, an ủi, chở che, và đón đưa em trong từng bệnh viện để chữa lành... một cách ân cần và đầy thương yêu. Lòng tôi đầy cảm phục tất cả người vợ, người chồng luôn quanh quẩn bên giường bệnh của bạn đời mình trong đời này, và lòng họ luôn dâng lên Chúa tất cả lòng cầu xin của mình như lời Thầy Chí Thánh đã dạy, “Thầy an ủi các con trong mọi gian nan thử thách, để sau khi được thầy nâng đỡ, chính các con cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2 Cor 1:4).





Câu Chuyện Minh Chứng Cho Năm Đức Tin

Đây là câu chuyện có thật xảy ra trong gia đình tôi, xin được chia sẻ để làm chứng trong Năm Đức Tin.

Sau biến cố năm 1975, ba tôi bị cộng sản bắt vào tù. Khi ấy tôi lên bảy tuổi. Ông nội tôi vì quá buồn bã nên đã qua đời sau đó một năm. Bà nội tôi trong hoàn cảnh đau thương ấy, chỉ biết khuyên nhủ con cháu phải siêng năng lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện. Năm 1978, đời sống gia đình tôi thật bi đát do mùa màng bị mất trắng bởi sâu rầy phá hoại. Gia đình tôi sống qua ngày với bữa cháo, bữa khoai.

Vào năm 1979, má tôi mắc phải căn bệnh nan y trầm trọng mà các bác sĩ đã bó tay trong việc điều trị. Kinh tế gia đình tôi vốn đã eo hẹp nay lại rơi vào cảnh túng quẫn. Ngoài sự thử thách với nỗi lo bệnh tình của Mẹ thân yêu đang ngàn cân treo trên sợi tóc, chúng tôi còn bị chửi bới, thậm chí còn bị đánh đập bởi người cô trong gia đình bên nội tôi do tranh giành của cải. Mẹ tôi nằm liệt trên giường bệnh, chỉ biết thầm thì đọc kinh lần chuỗi Mân Côi và than thở với Đức Mẹ trong giọt nước mắt ngậm ngùi.

Chị em chúng tôi đã thầm than trách rằng: “Sao Chúa không công bằng, nỡ để gia đình tôi phải gánh những thương đau như thế trong khi những người vốn có tiền của thì lại càng sung túc giàu có!” Nhưng có ai đó khuyên nhủ chúng tôi rằng, đó chỉ là thử thách Thiên Chúa gửi đến cho con cái của Ngài thôi! Với niềm tin ấy, chúng tôi vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh của mình và cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa không những đã chở che, mà còn ban ơn phước lành cho gia đình chúng tôi gấp bội phần.

Má và chị em chúng tôi vẫn luôn bám chặt vào Thiên Chúa bằng những giờ kinh nguyện cầu mỗi ngày. Chúng tôi liên li cầu nguyện cho Ba sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Vào một buổi chiều ngày 9 tháng 8 năm 1980, một người đàn ông

khoác trên người bộ đồ vải màu nâu đã sờn cũ, đang bước trên đường trở về đoàn tụ với gia đình thân yêu- người ấy chính là Cha tôi. Trong sự mừng tủi cha con hội ngộ sau bao nhiêu biến cố xảy đến với gia đình khi không có ba, ba đã nhẹ nhàng đến bên giường bệnh và trao cho Mẹ tôi Minh Thánh Chúa. Minh Thánh Chúa được vo tròn màu trắng trông như viên thuốc, và được đựng trong một cái hộp.

Gia đình chúng tôi quây quần bên ba và được nghe kể lại câu chuyện trong những tháng ngày tù đầy gian nan vừa qua.

Khi ấy, do gia đình chúng tôi nghèo quá, không có tiền thăm nuôi ba nên ba bị suy dinh dưỡng. Vì không được ăn uống đầy đủ khiến thân thể ba gầy yếu và sức khỏe kiệt quệ, bệnh tật. Trong một dịp tình cờ, ba tiếp xúc và nói chuyện với một người trong tù, được biết người ấy là một người Công Giáo, là em rể của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Khi ấy, ông đã liên lạc với Đức Cha Thuận để gọi Minh Thánh Chúa vào tù cho ba lãnh nhận vào phút cuối của cuộc đời. Minh Thánh Chúa được làm bằng ruột bánh mì và vo tròn lại như viên thuốc để qua mắt những người canh tù. Ba đã được người bạn tù thông cảm và chăm sóc từ việc chia sẻ miếng ăn qua con đói lòng, và còn được rước Minh Thánh Chúa mỗi ngày. Nhờ ơn Chúa, chỉ sau một thời gian ngắn, sức khỏe của Ba đã dần hồi phục và được trở về đoàn tụ với gia đình. Ngày trở về, Ba đã đem theo bên mình những “viên” Minh Thánh Chúa như bùa hộ mệnh trong cuộc đời của mình. Mẹ tôi đã tìm lại niềm vui bên gia đình nay đã đoàn tụ. Và chỉ sau 12 ngày, Mẹ đã được Chúa gọi về trong sự bình an vì biết rằng các con từ nay đã có người Cha bên cạnh chăm sóc, nâng đỡ.

Được sự đồng ý của Cha xứ, 8 “viên” Minh Thánh Chúa còn lại sau 32 năm vẫn còn trắng tinh và thơm mùi bột, đã được gia đình tôi cất giữ để thờ phượng, như những dấu tích linh thiêng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận để lại.

Niềm tin của tôi vào Thiên Chúa lại càng vững vàng hơn qua những biến cố xảy đến với người anh trai và em trai của tôi trong những chuyến đi vượt biển tìm tự do của họ.

Vào tháng 4 năm 1984, chuyến đi vượt biên bằng tàu của anh tôi khoảng hơn 30 người, trong đó trẻ em chiếm hơn một nửa. Tàu rời bến sau hai ngày hai đêm thì bị chết máy do thiếu nhớt. Con tàu nhỏ bé cứ

lênh đênh giữa biển cả mênh mông trùng khơi, đã làm cho mọi người lo âu, hoảng sợ và chỉ còn biết lần hạt cầu nguyện và van nài cây trồng vào quyền năng của Thiên Chúa. Trời dần dần sáng, từ phía xa, bỗng thấy có một điểm màu xanh trên biển. Sau khi tìm đủ mọi cách để đến gần và vớt cái vật màu xanh ấy lên, chính là một thùng nhớt. Tất cả mọi người trên tàu đều cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã làm phép lạ, cứu chuyến tàu vượt biển qua những ngày lênh đênh đầy sợ hãi, lo âu đã đến được Malaysia bình an.

Năm 1987, chuyến đi vượt biên của người em trai kế cũng không kém phần gian nan vất vả do chiếc tàu bị rớt chân vịt. Hai người hy sinh lặn xuống biển để gắn lại chân vịt. Mọi người trên tàu đều cầu nguyện cho họ sửa được tàu và trở lại bình an vì dưới làn nước sâu và đen kịt ấy, có biết bao hiểm họa đang rình rập, đe dọa tính mạng của họ. Sau khi họ vừa được kéo trở lại tàu thì bỗng đâu có đàn cá mập lớn, nhỏ đủ mọi cỡ xuất hiện và bơi cặp sát mạn tàu. Nếu chỉ chậm trễ vài phút thôi, hai người can đảm ấy đã làm mồi cho đàn cá mập hung dữ.

Quả là khi chúng ta cầu nguyện với trọn tâm tình, cùng với niềm tin tưởng phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, thì Ngài sẽ nhậm lời và gìn giữ chúng ta cả hồn lẫn xác.

Năm 1989, chuyến tàu vượt biển của người em trai út bị rơi vào cảnh hết lương thực sau 21 ngày tàu bị chạy lạc trên biển Đông. Mọi người phải vớt rong biển để ăn cho đỡ đói. Sau đó, chiếc tàu chở người em trai của tôi bị cướp biển Thái Lan tấn công. Chúng đã bắt đi những người mẹ và người chị trên tàu. Hôm sau, chúng trở lại cùng với những người đã bắt hôm trước và đâm thủng tàu vượt biển đầy gian nan và tội nghiệp này.

Những lời cầu xin van nài Thiên Chúa đã lắng nghe và nhận lời. Ngài đã đưa chuyến tàu cập bến Thái Lan bình an trong nỗi niềm mừng, tủi của mọi người.

Đây là những chia sẻ cảm nghiệm xin gởi tới cộng đoàn như những minh chứng Đức Tin có thật mà Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời của gia đình tôi.

T.N.

Người Kitô Hữu Cầu Nguyện



Tôi được sinh trưởng trong một gia đình Kitô hữu. Từ thuở nhỏ, tôi được sự hướng dẫn của cha mẹ, học Giáo Lý, Xung Tội Rước Lễ Lần Đầu, và Thêm Sức. Tôi được học và biết về Chúa Giê-su, là Con một Đức Chúa Cha đã xuống thế làm người trần gian. Chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần trong lòng Trinh Nữ Maria.

Người đã hy sinh chịu chết khổ hình để cứu độ trần gian, chỉ vì yêu thương nhân loại.

Tôi quý trọng Thánh Lễ Misa và yêu mến Đức Mẹ lắm. Mỗi tối gia đình tôi gồm cha mẹ và các anh chị em đọc kinh cầu nguyện chung. Tôi cảm thấy vui vui và bình an đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy ăn điểm tâm rồi đi học. Mẹ tôi thường nhắc bảo: “ràng học hành cho giỏi nghe con. Tôi thưa dạ, rồi chạy đi ra với bạn bè tới trường.”

Thời gian trôi qua thật nhanh tới lúc khôn lớn! Tôi bắt đầu cảm nghiệm về Thiên Chúa quan trọng cho đời sống của tôi. Tôi cầu nguyện bằng cử chỉ hết sức thường xuyên, là ghi dấu Thánh Giá trên trán. Nhân danh Đức Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, một cách cẩn trọng, đó là một lời cầu nguyện. Tôi thực hiện nhiều lần trong ngày. Tôi cảm nhận được Chúa Ba Ngôi đang hiện diện trong tôi.

*Lạy Cha Chúng tôi ở trên trời...
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà...
Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa
Thánh Thần.*

Những lời kinh được lập đi lập lại nhiều lần một cách chậm chậm, dẫn đưa tới chỗ suy ngẫm, suy niệm các mầu nhiệm—Mân Côi, Nhập

Người Kitô Hữu Cầu Nguyện...

Thê bởi phép Chúa Thánh Thần Gabrien. Tôi cảm nhận được tình thương yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại thật bao la tuyệt vời.

Sống đức tin là một thách đố lớn. Tôi không có thể nói tôi được trở nên con Chúa qua bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, và các bí tích khác, là đủ được gọi là có đức tin, cũng đi nhà thờ như mọi người, mà lòng thì rỗng rỗng khi ra về.

Tôi rất cần có Chúa, có Đức Mẹ ở bên và cùng với triều Thần Thánh—nên tôi cầu nguyện. Tôi cần có những giây phút lắng đọng tâm hồn. Đặt mục đích là Chúa của đời tôi. Tôi cần có đời sống tâm linh, đời sống đức tin hòa nhịp với lời cầu nguyện, và tôi phải thực hành đức tin ấy trong tôi. Tôi cảm nhận được rằng: đức tin không có việc làm, là đức tin chết, nên tôi cầu nguyện luôn. Đối với tôi, cầu nguyện là một màu nhiệm. Nếu không có cầu nguyện, trái tim tôi rất dễ trở nên như sỏi đá khô cằn. Những cuộc vui, khi buồn khổ, bao thăng trầm, vất vả khó khăn trong cuộc sống, tôi cầu nguyện và cầu nguyện. Lắng nghe Lời Chúa trong tâm tình con Thảo. Đặt mình trước Nhan Thánh Chúa. Chúa thấu suốt hết tận đáy lòng có gì mà Chúa không dò thấu. Tự biết thân phận mình yếu đuối kêu xin, cầu xin, van xin, và xin ơn thứ lỗi trước Đấng Tối Cao đầy quyền năng ban cho và tha thứ cho ta.

Tham dự Thánh Lễ Misa, vị chủ tế cử hành Thánh Lễ, tôi cầu nguyện với Ngài và cộng đoàn dân Chúa. Tôi tuyên xưng đức tin đức tin một cách mạnh mẽ và trân trọng.

Lắng nghe Lời Chúa qua phụng vụ Lời Chúa, phụng vụ Thánh Thể, nghe lời truyền giảng suy niệm và cảm mến Phúc Âm của Chúa. Biết bao là Hồng Ân Chúa trao ban.

Ngoài ra tôi cũng tìm hiểu đức tin qua các ngôn sứ tiên tri trong Kinh Thánh và trong sách kinh. Tôi cảm nhận được Chúa đang ở bên tôi và lắng nghe tôi tâm sự trong sâu thẳm của tâm hồn.

Người Kitô Hữu Cầu Nguyện...

Tôi cố gắng tâm niệm mỗi ngày, mỗi ngày, và mọi ngày. Để nhân ra ý Chúa, tôi cần từng chút, từng chút hy sinh. Tôi cố gắng tâm niệm mỗi ngày, mỗi ngày, và mọi ngày. Để nhận ra ý Chúa tôi cần từng chút, từng chút hy sinh. Tôi cố gắng thực hiện sống giản dị, sống âm thầm, sống yêu thương bác ái, tha thứ và đón nhận.

Có một chị tâm sự với tôi: Chị ta có nhiều điều bận tâm, trăn trở trong cuộc sống gia đình nên chị tìm đến với một linh mục. Vị linh mục đó hỏi chị “con kiểm điểm lại cách cầu nguyện của con như thế nào?” Vị linh mục đó nói cầu nguyện với ý lòng chân thành bằng tiếng nói của con tim, tha thiết, khẩn khoản, muốn gặp gỡ Chúa, thân thưa cung kính, biết ơn với Đấng đầy quyền Thế ban ơn cho ta và cũng tha thứ cho ta. Vị linh mục đó còn khuyên: Đến với Chúa không phải chỉ xin...xin, xin ơn này, ơn kia cho mình thôi thì chưa đúng lắm. Đến với Chúa, phải vì thực tình cần đến Chúa. Biết nhìn lại mình và còn quan tâm tới những người xung quanh ta nữa. Chúa rộng lượng với ta, ta cũng nên nghĩ tới người khác.

Đức tin của tôi. Mỗi khi nhìn lên Thánh Giá, tôi cảm nhận được sự chết và khổ đau. Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu rỗi nhân loại, trần thế. Ai đón nhận đức tin là đón nhận sự sống đời đời. Đức tin nhờ vào Thánh Giá của Chúa.

*Thánh Giá là cuộc đời
Cuộc đời là Thánh Giá
Thánh Giá là hy sinh
Hy sinh là cuộc tử nạn
Tử nạn chỉ vì yêu thương
Yêu thương là nguồn mạch mọi ân sủng*

Vì Chúa là nguồn tình yêu. Hằng ngày tôi gặp Thánh Giá ở mọi nơi, mọi lúc. Từ nhỏ lúc sơ sinh được cha mẹ cho đi chịu phép Rửa Tội; tôi nhận Thánh Giá đầu đời và từ đó Thánh Giá được trao ban rất...rất nhiều lần. Mỗi khi gặp vị linh mục chúc lành bằng Thánh Giá. Khởi đầu Thánh

Người Kitô Hữu Cầu Nguyện...

Lễ bằng Thánh Giá, tan Lễ nhận phép lành bằng Thánh Giá. Sáng thức dậy, lúc ăn cơm, khi đi ngủ cũng bằng Thánh Giá trên mình. Ngày lại ngày, khi cuộc vui đến, lúc sầu buồn, khi lia đời cũng vẫn Thánh Giá mình mang theo. Hình ảnh Thánh Giá quen dần rồi quen dần, Thánh Giá gắn liền với ta như hình với bóng trong đời sống Kitô hữu, và như tôi với Chúa. Như Chúa với tôi và tôi với Chúa. Tất cả là Vinh Quang của Thiên Chúa!

Mùa vui, Thứ 5 thì ngắm Đức Mẹ tìm gặp Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Amen.

Maria X.T.





Tình Bạn

Tình Bạn vừa ích kỷ, vừa hào phóng. Tình Bạn ích kỷ chỉ dành cho duy nhất một người; hay cho một nhóm người. Tình Bạn hào phóng trọn vẹn cho nhau, hy sinh tuyệt đối, cảm thông sâu sắc.

Tình Bạn có cùng chí hướng; cùng quan niệm nhân sinh; cùng sở thích về nghệ thuật, âm nhạc; đặc biệt cùng theo đuổi một lý tưởng phụng sự Chân – Thiện - Mỹ.

Tình Bạn thì thành tín và chân chất; yêu thương và tôn trọng; kính phục và mong điều may lành cho nhau. Họ chân thành nâng đỡ, lắng nghe để cùng đạt được lý tưởng.

Tình Bạn khác hẳn với tình vợ chồng đầu ấp tay gối.

Tình Bạn của Bá Nha và Tử Kỳ.

Tình Bạn của Lưu Bình và Dương Lễ (thấp thoáng bóng hồng nàng Châu Long).

Tình Bạn của hai thi sĩ nền văn học Việt Nam Nguyễn Khuyến và Dương Khuê:

*Đã bấy lâu nay Bác đến nhà
Trẻ thời đi vắng chợ thời xa
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải vừa ra hoa, cà mới nụ
Bầu chưa rụng rón, mướp đưng hoa
Đầu trò tiếp khách trầu không có
Bác đến chơi đây...ta với ta.
“Bác đến chơi nhà”: Nguyễn Khuyến.*

“Tình Bạn” không chỉ là chuyện ngày xưa; mà là chuyện con người ngày nay và mãi mãi.

“Tình Bạn” được Phong Trào Cursillo khuyến khích và đề cao. Hội Nhóm là nơi Tình Bạn phát sinh và triển nở.

“Hội Nhóm là một số bạn bè Kitô hữu đến với nhau, hay ít ra là mong muốn làm bạn, để trở nên những bạn hữu tốt hơn, hay những Kitô hữu khá hơn”. (Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo- NTTNT- Điều 466 trang 257).



Thưa quý anh chị, tôi là một Cursillista tuổi đời khá cao, nhưng tuổi Phong Trào lại quá non. Chính nhờ sự non trẻ mà tôi được học hỏi nhiều, chẳng khác nào mảnh đất khô gặp trận mưa đầu mùa, bao nhiêu cũng thấm. Không dám nói là “được gặp gỡ Chúa trong Khóa 3 Ngày”, nhưng rõ ràng sau khóa học, tôi có nhiều thay đổi trong đời sống đạo, trong phục vụ tha nhân. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn PT Cursillo VNSJ.

Tuyệt vời quá! Đó là điều tôi thích. Với hai Nhóm Anrê và Luca, tôi có 18 người bạn rất thân. Có anh chị nói “minh thân nhau như anh chị em ruột”. Tôi nghĩ thêm: “minh thân nhau, thương nhau hơn anh chị em ruột”, vì có những điều mạnh dạn chia sẻ với Nhóm, mà không dám mở miệng với anh chị em ruột; có những điều lắng nghe và sẵn sàng sửa đổi qua lời khuyên của Nhóm, mà đối với gia đình thì cứ lý luận quanh co.

Không có chi lạ, chỉ vì nơi Nhóm có sự thành tín và chân chất; yêu thương và tôn trọng; kính phục và mong điều may lành cho nhau.

Từ khi Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI thoái vị, đang chuẩn bị Mật Nghị Hồng Y bầu Tân Giáo Hoàng, thì ngành truyền thông quốc tế đua nhau đưa ra nhiều tin tức vô căn cứ, nhiều phỏng đoán, nhiều lý luận theo quan điểm riêng của họ, không tôn trọng sự thật, không chút lòng yêu mến và hiểu biết. Tờ báo New York Times là điển hình. Đến nỗi một nữ ký giả đã đặt ra 10 điều răn cho người làm báo phải giữ liêm sỉ và tôn trọng sự thật. Có những Website tiếng Việt không rõ xuất xứ cũng “góp tiếng nói” phê phán Giáo Hội!

Trong hoàn cảnh như vậy, khi họp nhóm, vài anh chị em chúng tôi có phần lo lắng. Rất mừng là khi những lo lắng này được bày tỏ, thì anh chị em trong Nhóm rất chân thành, mạnh dạn phân tích, phản kháng các tư tưởng có ý đồ xấu. Đồng thời, dẫn chứng rằng qua dòng thời gian, Giáo Hội Chúa từng bị bách hại như ba thế kỷ đầu; từng bị các thế lực đàn áp như thời trung cổ. Nhưng dù hoàn cảnh nào Giáo Hội cũng được quyền năng của Chúa Thánh Thần gìn giữ, dẫn dắt và ban ơn. Có những mất mát và niềm đau xót; nhưng sự mất mát và niềm đau xót ấy tô điểm cho lòng trung kiên của tín hữu đối với Thiên Chúa, và làm cho Đức Tin trưởng thành hơn.

Tình Bạn trong Nhóm “được ân sủng nâng đỡ”, vì vậy: “Việc đầu tiên mà người Cursillista phải làm ngay sau khi dự Khóa Cursillo là tìm



cho được một Nhóm”- “...Nuôi dưỡng Tình Bạn trong Nhóm ...Hình thức sống chung sâu xa nhất là tình thân hữu; một tình thân hữu được ân sủng nâng đỡ đề đi tới thánh hoá, là phương cách tốt nhất, nhờ đó chúng ta thể hiện cộng đồng Kitô hữu”. (NTTNT Điều 469 & 470 trang 259).

Một phương diện khác, có thể nói : Nhóm là tế bào của Phong Trào Cursillo. Phong Trào Cursillo của chúng ta mang danh : “PT Cursillo VNSJ” trực thuộc Giáo Phận San Jose; phục vụ theo đường lối mục vụ của Giáo Phận cho tín hữu người Việt Nam trong Giáo Phận. Điều này có nghĩa là PT Cursillo dùng phương pháp và sách lược riêng để thực hiện ý muốn “xây dựng một Giáo Hội phục vụ Vương Quốc của gia đình nhân loại, một Giáo Hội mầu nhiệm, hiệp thông và truyền giáo”. (NTTNT Điều 62 trang 53).

Hơn nữa, “Chia sẻ” là yếu tố quan trọng trong sinh hoạt Nhóm: “Chia sẻ không có nghĩa là đơn thuần chỉ kể lại cho anh chị em những mẫu chuyện, nhưng là tham gia, giữ phần trách nhiệm, trở nên thành phần tích cực, cởi mở trong đối thoại, và cống hiến ngay cả những của cải tinh thần lẫn vật chất cho anh chị em.” (NTTNT Điều 480 trang 264).

Sự nhiệt tình của PT Cursillo VNSJ đối với đường lối mục vụ cho người tín hữu Việt Nam trong Giáo Phận, theo ý nghĩ thô thiển của tôi là, ngay trong sinh hoạt của từng Nhóm phải nên luôn luôn có ý thức nâng đỡ và hỗ trợ cho cộng đồng tín hữu Việt Nam về mọi phương diện, qua lời nói và việc làm tích cực, để thuận lợi cho việc phát triển và củng cố nề nếp sống đạo nơi xứ người trong cộng đồng, trong Giáo Xứ, hết lòng phụng thờ Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Nề nếp này đã được nuôi dưỡng bằng máu đào của A Thánh Anrê Dũng Lạc và 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam qua biết bao thế hệ.

Cộng đồng tín hữu người Việt Nam tại Giáo Phận San Jose là đồng bào, là gia đình con cháu chúng ta, là chính chúng ta.

Lạy Thầy Chí Thánh, anh chị em Cursillista chúng con đang nắm tay nhau tiến về hướng vàng Thái Dương; chúng con đơn sơ, nhiều thiếu sót, hay vấp ngã, nguyện xin Thầy thương nâng chúng con dậy và dắt chúng con tiếp bước theo Thầy mọi ngày.

An-rê Khôi Lê

Bao Giờ Con Gặp Mẹ

Diễm Thương tôi là người gái Việt
Tóc đen màu nhưng một sớm ngả sang nâu
Hồn bơ vơ trong mắt biếc âu sầu
Từng biết khổ khi tuổi vừa đi học
Mẹ chết sớm giữa mùa thu tang tóc
Tôi ngậm ngùi khóc tuổi đại thơ ngây
Mẹ hiền ơi! Sao đành theo chân Chúa
Con bơ vơ ở lại chốn phương này
Mẹ ra đi con còn rất nhỏ thuận
Đại khờ con cúi đầu lạy Chúa thương
Có nhiều đêm con khóc thật nhiều
Viết cho mẹ thay cho lời cầu nguyện
Mẹ ơi! Có linh thiêng một ngày nào đó
Hồn thiêng về để con đỡ nhớ thương
Đêm đêm con mơ mẹ về giấc
Kéo chăn ấm che chở cho con
Những ngày nối tiếp những ngày qua
Bao năm rồi thành khẩn con cầu nguyện
Tìm phôi pha những thương nhớ bao ngày
Chiều nay nắng chói vào khe cửa
Con nở nụ cười bớt nhớ thương
Thương người quá cố người hiền lương
Người yêu con cái vô bờ bến
Hẹn nẻo đường mai có gặp người.

Rosemary



TÂM TÌNH DÂNG HOA MẸ

*Kính dâng ĐỨC MẸ (Hiền Mẫu) muôn Hoa
Vàng, Hồng, Trắng, Đỏ mận mà sắc hương
Lung linh ánh sáng muôn phương
Tâm tình dâng Mẹ hoa hương điểm kiêu
Dâng hoa Nhịn Nhục sớm chiều
Dâng hoa Cầu Nguyện mỹ miều không ngại
Dâng hoa Thành Kính Vâng Lời
Dâng hoa Tâm Thức trọn đời Hiếu Trung
Hoa VUI, THƯƠNG giữa hoa MỪNG
Hoa SÁNG dâng Mẹ không ngừng tỏa lan
Nguyện xin CHÚA MẸ Bình An
Hồn Xác Hạnh Phúc chứa chanƠn Trời ...*

Lm. Cursillista Thạch Linh

Keep quiet to hear God speak

By: K. Đ., 13 years old

God is calling us right now, but we are just too busy doing our work. God wants us to listen to Him, as what happened to Samuel. He waited and listened to God's word. We need to put down our other works and listen to God, for He was the one Who created us. He made us to listen and spread God's words. We Catholics need to spread God's words by staying away from our unnecessary works, and just pray to God. Talk to God like we would to our friends, with sincerity, love, and honor.



Nhớ Bố Ngày Hiền Phụ

Trần Hiếu

*Chúa dạy con biết đường về cõi sống,
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi!*

Thánh Vịnh 16:11

Bố tôi qua đời đã mười hai năm, nhưng gương sáng về cách sống của người vẫn hiện diện trong tôi. Người đã lưu lại cho tôi tất cả gia tài tinh thần của người, cũng như cho mỗi một con cháu, để càng ngày tôi càng cảm thấy gia tài đó thật quý giá. Bây giờ tôi mới hiểu ra vì sao lúc nào người cũng tươi cười, ngay cả khi cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn lao nhọc.

Chúa đã ban cho người đời sống hết sức dồi dào, đầy ơn sủng: người được sống đến tuổi già, nhìn đàn con cháu đông đúc, và biết bao thân quyến bạn bè, ai ai cũng quý mến thương yêu người.

Sinh ra trong thời loạn ly, người đã chia sẻ khổ đau của quê hương đất nước. Bốn lần vượt biển cam go, và các lần lánh nạn lớn nhỏ khác, người đã ôm trọn gia đình đem đến chỗ bằng an. Trong các chuyến đi, lúc nào chiếc ghe của người cũng có người ngoài; người sẵn sàng chia bớt nơi ăn chỗ nằm với họ.

Người đã thương yêu tận tụy chăm sóc mẹ tôi. Người làm những việc lớn nhỏ để bà đỡ vất vả, và chiều ý bà ngay cả khi trái ý người. Nhờ vậy mà trong nhà lúc nào cũng đầm ấm, các con, mặc dầu đã lập gia đình, cũng muốn trở về.

Người đã hết lòng thương yêu, nuôi nấng dạy dỗ các con. Tàn tảo vất vả sớm hôm, lúc ngoài khơi, khi trên bờ, lúc nào người cũng làm việc hết sức mình để chu cấp cho gia đình. Người vui khi thấy tôi chăm chỉ học hành, và nhảy mừng khi được tôi báo tin thi đậu. Người hiền lành đến nỗi, có khi tôi làm điều lầm lỗi, người cũng không la rầy trách mắng. Bất kể rẻ dẫu, người đều nhường nhịn bệnh vực. Người cung chiều cháu chắt và luôn luôn có mặt trong các dịp vui buồn.

Người dạy cho tôi biết tôn trọng người trên, thương yêu mọi người, và chăm lo thờ phượng Chúa. Tôi còn nhớ, vào mỗi mùng Một Tết,

Nhớ Bố...



người thức chúng tôi dậy sớm, lần chuỗi ba tràng, đọc kinh cầu. Người nói, “Mình phải đọc kinh để cầu cho quê hương đất nước, cho tổ tiên, ông bà...”

Khi có miếng ngon, người chia sót với bà con, ngay cả khi túng thiếu, người cũng tìm cách giúp đỡ. Với người quen biết cùng khổ, người càng để ý chăm nom.

Nhà của người không bao giờ vắng khách. Bạn bè của người lui tới thường xuyên, khi công chuyện làm ăn, khi sinh hoạt cộng đoàn; người lạ hay quen, người đều tiếp đón niềm nở. Người sốt sắng tham gia việc chung, ngay cả khi tuổi già sức yếu, nêu gương phục vụ mọi người. Trong mọi việc, người luôn tươi cười vui vẻ, biểu lộ lòng thương người một cách chân thành bình dị.

Người phó thác mọi điều trong sự quan phòng của Chúa, mà tôi nghĩ đó là bí quyết cuộc sống mang lại hạnh phúc cho người.

Những ngày cuối đời, người nằm ở nhà dưỡng lão, gánh chịu đớn đau thể xác, đền bù tội lỗi cho tôi và các con cháu. Những lần ghé thăm và đút cho người ăn, tôi sung sướng vô cùng. Lần nào người cũng ăn hết mâm cơm. Với căn bệnh quên Alzheimer như của cố Tổng Thống Reagan, nhưng khi nghe đọc các câu kinh quen, người im lặng lắng nghe và như muốn đọc theo. Gần gũi người tôi thấy thật vui, vì biết mình còn bố, vì người sống thọ.

Bây giờ người đã ra đi và mỗi khi có dịp hồi tưởng, như trong ngày Hiền Phụ, tôi nhớ các gương sáng của người. Tôi muốn bắt chước người, nhất là sự bình tâm phó thác, lòng thương yêu tha nhân như người đã thể hiện. Gia sản đó thật quý giá nhưng cũng nhiều thách đố, vì sống được như người quả là một hồng ân mà Chúa đã ban cho.

My father is my unsung hero

*I have the strength
for everything
through him who
empowers me.*

(Philippians 4:13)



Phêrô Phạm Huy Dũng

Father's Day is on June 16, 2013. On this special day, we celebrate all fathers around the world. One of these men is my father, a Vietnam War veteran. His fortitude and courage still amazes me today. I am proud to be the son of this courageous veteran.

The Vietnam War in 1975 had destroyed many lives and families. Many South Vietnamese people fled the country in fear of prosecution by the communist army. In 1954, many people like my father migrated from North Vietnam to South Vietnam, fearing the rise of the communist movement. My father, like his forefathers had en-

dured the whole generation of constant war and carried the burden of family and country to sacrifice their lives in behalf for the future generations.

In the chaos of that painful day, my father made a decision to remain with his army unit to defend the City of Long An, South Vietnam. By the time the communist army arrived in Long An, most South Vietnamese soldiers had blended in with the civilian population and others had already fled the country. As this story was recounted by people who knew my father that my father was a hero. My father remained with his army unit and defended Long An until they were captured by the communists.



*A Father is
a Blessing*

In the line of duty and responsibility to country and fellowman, my father was sent to the communist Reeducation Camp for 13 years, from Lào Cai, Yên Bái, North Vietnam to Chí Hòa, South Vietnam. My father left behind a young wife and 5 children (3 boys and 2 girls) with my youngest sister being less than a year old. My family was left to fend for each other.

Without my father, my family struggled greatly. With my father absent, my family had to struggle for a daily meal every day and moved from place to place. My mother endured much pain and struggles to raise us, her children. We all missed my father very much, especially when we saw other people with their fathers. During my childhood, I wanted very much to be near my father, yearning for his protection, but that only existed in my dreams.

Facing hazy and uncertain future, my mother visited my father in the Reeducation Camp. My father advised my mother to find way to take us out from Vietnam to another country. With my

father's courage and my mother's bravery, my family eventually escaped Vietnam by boat to Thailand and settled in the United States.

After 10 years in the Reeducation Camp, my father was released and returned home without a glimpse of his family. He was determined to be reunited with my family in the United States. Despite the dangers, my father hastily crossed the Cambodia border and was captured. He was imprisoned for additional 3 more years at Chí Hòa, South Vietnam.

After 3 years, my father was again released. Persistently, my father was still determined to be reunited with my family in the United States. With the endurance of arrest and dangerous, my father ventured into the Cambodia border for the second time, wandering through dense jungles, rugged mountains in the hope of seeing his family again. After two months, he managed to purchase a small boat from the local people of Cambodia. With it, he rowed up to Thailand, where he was sent to a refugee camp.

My father is my unsung hero...

In 1990, my father was reunited with my family in the United States. Having absent in most of our life, my father was disconsolate for not being able to aid my family in need.

Eventually, my father found work as a handyman, doing home repair until my mother had a stroke which paralyzed most of her body. Thus she had to stay in a wheelchair. My father left his work and stayed at home with my mother to aid her. Not long after that, my father suddenly had a massive stroke and passed away. Once again, we were left dejected and fatherless and again, my mother was without a husband.



I once asked my father how he dealt with the chaos of those painful events in his life. He told me it was the fortitude, endurance, hardiness, and ingenuity. But most of all, love and sacrifice was his encouragement, he was willing to die for the sake of us. It is love that takes us everywhere we want to go. Love never fails.

My father's lifetime of service to his home country and love for his family shows that duty does come with responsibility for people around us. I know that my decisions and actions could potentially affect other people. Now, I am a father to my children and I want to tell them the story about how their grandfather lives.

My father did not tell me how to live, but he taught me through his actions. His strength was empowered by love for his family, country, and fellow soldiers. He has demonstrated the power of sacrifice, how love is the most powerful force in the world.

Tình Cha nghĩa Mẹ con không sao đền đáp

A Father is a Blessing

Like many unsung fathers, the sad part of being a father is that no one really knows his sacrifices. I know my father's story and I am proud to be called his son. My father is my role model, my hero. My father, like his forefathers, has made the sacrifices of bravery and determination so that our future will be brighter than his. Like my father's heroic story, the story about father needs to be told so that my children and their children will come to remember.

On this Father's Day, I thank you God, the Father Almighty, for my father. Today, I celebrate my father life for his selfless love and undying determination for me. Wherever you are, I miss you and I think about you; I will never forget about you, and you will always be deep in my heart. If you still have a father, then today is a good day to say: *"I love you and thank you for being my father"*.

Happy Father's Day!

This is a nice Father's Day gift for me because both my son and my daughter have contributed to this story.



Tình Cha Nghĩa Mẹ

Tâm tình

Lm Nguyễn Duy

Am Dm G7 C Am



1. Cho con làm người bán tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào
 2. Uống nước nhờ nguồn làm con luôn thảo kính mẹ cha. Uống nước nhớ
 3. Hôm nay vào đời lòng con ghi ân nghĩa mẹ cha. Cha luôn lặng

G F E Dm C



đời mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thấm nụ cười.
 nguồn người ơi xin đừng quên nghĩa ân. Bay cao đến tận trời.
 trăm dạy yêu thương dịu dặt dưỡng nuôi. Tương lai sáng rạng ngời.

E7 Am A7 Dm



Cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao
 Vinh quang lúc thành tài. Xin người hãy nhớ những công
 Yên vui suốt cuộc đời. Cho đẹp lòng cha đáp ơn

C Dm E7 Am



la, ôi tình thương đó tựa biển xa.
 ơn, sinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha. Đk: Nguyễn Chúa xuống muôn
 mẹ, để vẹn chữ hiếu trọn nghĩa sâu.

F G Am Dm C



ơn cho cha mẹ của con. Được mãi mãi an khang, đi qua từng năm
 tháng. Dù đời bao sóng gió. Thì lòng con vẫn nhớ.

Am Dm



G C Em Am



Trọn niềm tin yêu Chúa. Đến đáp ân tình mẹ cha. D.C.



Nguyện Cầu

Con lạy Chúa ban hồng ân Thánh hóa
Để bên Ngài thần trí bớt khô khan
Trái tim hồng rực sáng ánh hào quang
Ơn cứu độ thấm nhuần mưa móc.

Mùa chay tịnh con nguyện xin ơn Chúa
Dâng lên Ngài bao vấp ngã thương đau
Dâng lên Ngài vọn lòng tin gãy đổ
Ngài đón vào với tất cả gởi trao.

Trên Thánh Giá Chúa tuôn máu Thánh
Đôi mắt Ngài hoen lệ khóc thể nhân
Ngài đã chết để nhân sinh tồn tại
Ngài phục sinh nhân loại được vinh quang

Con lạy Chúa cho nhân gian biến đổi
Theo chân Ngài con đường sống thênh thang
Vững tay lái con thuyền nan vượt sóng
Chân lý yêu người, yêu Chúa thấm đậm sâu.

Agnès Thái Thu Hà



Người Chú Phi Thường

Chú lớn lên khi đất nước loạn ly
 Khi vừa lớn chú vội vàng ra đi
 Từ giã mái trường, bạn bè cùng lứa
 Khoác áo chinh y, cùng một lời thề hứa.
 Luôn tiến bước mà không hề lùi bước
 Đuổi quân thù để bảo vệ quê hương
 Dem thanh bình no ấm cho người thương
 để ruộng nương màu mỡ luôn tươi thắm.
 Chú chỉ huy những người lính can trường
 Đi chiến đấu giữa muôn ngàn quân giặc
 Ra chiến trường để bảo vệ quê hương
 Nhưng chẳng may đất nước bị thảm thương.
 Chú bị bắt đọa đầy nơi rừng thẳm
 Bỏ vợ hiền cùng đàn con thơ dại
 Lòng vẫn vương thương vợ hiền ở lại
 Những đêm dài mong mỏi đợi ngày mai.
 Khi trở về xây đắp lại tương lai
 Để đền bù qua bao năm xa vắng
 Gánh bớt đi những nhọc nhằn cay đắng
 Giúp vợ hiền dạy dỗ đàn con thơ.
 Sau nhiều năm học tập đã ngu ngơ
 Khi trở về tìm lại căn nhà xưa
 Nhưng rất tiếc nhà không còn người ở
 Tìm hiểu ra vợ đã nhiều lần đổ vỡ
 Tìm vượt biên tạo dựng một tương lai.



*Sau nhiều năm mong tình chẳng nhạt phai.
Vợ với con không biết giờ ra sao?
Nhưng trong lòng cảm thấy thật chao đảo.
Bởi hình dáng hùng dũng không còn nữa
Thay vào đó mặt nhăn nheo buồn khổ
Lòng then thùng xấu hổ với vợ con
Bao năm trời vợ vất vả chăm nom
Nuôi con khôn lớn, thành tài, đức độ
Giờ không biết làm sao mà tỏ lộ
Để vợ con thấu hiểu được lòng son
Tình thương yêu dành trọn cho vợ con
Giờ chỉ còn một ước nguyện nhỏ nhon
Giúp vợ con với lòng thương tròn vẹn
Nhưng chẳng may cuộc đời bỗng tắc nghẹn
Vội ra đi để lại vợ với con.*

Xin tặng người Chú thương mến!

Tony Hùng Hoàng





Hiệp Thông Khố Nạn và Phục Sinh

Biến chuyển khủng khiếp : Quá đớn đau !

Bao nhiêu bất hạnh đổ lên đầu
Đêm về biến động khủng khiếp tới
Tán loạn người thân biết kiếm đâu ?..

Lòai nào dã man gây oán thù
Quân nhân Công chức cả Nhà Tu
Chúng lòng bắt hốt gom biệt tích ..
Hành hạ đem giam nhốt bỏ tù ..

Nhân sĩ lương thiện cũng trả thù
Nhiều người kiệt sức “ ngủ thiên thu” ..
Ba Miền Đất Nước Nam Trung Bắc
Nhan nhân mọc lên những trại tù ...

Đầy đọa đem đi những chuyên tàu ,
Bao người chúng nhốt dưới hầm sâu ,
Mê man ói mửa vì say sóng ..
Nhân đạo bây giờ có ở đâu ?..

Qua bao ngày đêm vượt biển khơi
Nhiều người đói khát sức rã rời :
Giống nào tàn bạo loài gian ác ..
Dã thú gì đâu chẳng phải người !..

Cập bến đưa lên trói xếp hàng
Từng đôi còng dính chuyển xe tang ..
Lôi thôi lếch thếch người hôi hám
Khốn khổ đoàn tù lũ “cái bang” !..

Cả vạ tù nhân nhốt giữa rừng
Không ánh đèn đuốc tối như bung ! ..
Ma thiêng nước độc thấm thương quá !..
Kim kẹp tra khảo giam bít bùng ...



Những năm “Trùng Giói” ở trong tù
 Lây lắt tàn tạ ở cấm khu
 Đĩa vất sâu bọ bầu tù tội
 Mưu mô đầy đọa cõi thiên thu !..

Ăn chút khoai sắn độn bo bo
 Cai tù bắt làm như trâu bò
 Lừa đảo bắt làm dụ về sớm
 Hấp hối gần chết nằm co ro !..

Đói lả làm sao tính toán gì ?
 Lu mờ đầu óc không còn chi !..
 Chân tay run rẩy mờ con mắt
 Khôn ngoan sáng suốt không thể suy ?..

Cải tạo gì đâu :”Tù Khổ Sai” ..
 Tiêu tụy hình hài chẳng giống ai !..
 Như khối xương tàn da xám ngắt
 Thoi thóp đơn độc ai đoái hoài ?..

Đầy đọa trần gian khổ thể này ..
 Trải qua tình luyện bề đắng cay ..
 “Còn Trời còn Đất còn Non Nước..”..
 Hùng dũng rạng sáng chuyển ngày nay !..

Phúc người hành hạ vì Nước Trời...:
 Không chấp kẻ dữ khinh chê cười,
 Hiệp thông khổ nạn tới quang vinh:
 Thánh Giá Chúa Phục Sinh muôn đời ..

Lm. Cursillista TL Nguyễn Đình Đệ

Ghi Chú:

- Để tưởng niệm sau 30/4/1975 : 18 Năm Tù CSVN
 -Lý do: Vì là Linh Mục Tuyên Úy CG/QLVNCH
 -Tâm tình tặng cho “những người đồng cảnh”

Nghĩ Về Gương Tử Đạo



Mừng lễ các Thánh Tử Đạo, tôi thường nghĩ đến những đau khổ mà các ngài phải chịu. Những hình phạt dã man nhất như tòng xẻo (bá đao) phanh thây (ngựa kéo) lăng trì...nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy rùng mình, sợ hãi quá.Làm sao mà các ngài có sự can đảm phi thường để chịu những cực hình ấy? Cũng có thể các ngài không sợ chết và trong nhân gian này cũng có những người đang chán sống, không sợ chết nên đã dám tự tử...Nhưng cái chết dần mòn trong đau đớn thể xác và tinh thần thì phải có sức mạnh kiên cường mới chịu đựng được, bằng không thì rất dễ đầu hàng. Chết vì đạo, tử vì đạo luôn là tấm gương anh hùng cho các thế hệ mai sau. Ngày nay, trong một xã hội văn minh, lại có mạng lưới thông tin rộng khắp, chúng ta, những người tin Chúa có lẽ sẽ không bị hành hạ dã man như ngày xưa, nhưng khó khăn và đau khổ vẫn còn đó cho những ai muốn quên mình để theo Chúa một cách trọn vẹn.

Tử đạo là chết vì đạo. Chết là từ bỏ vĩnh viễn mọi sự thế gian này, như thế có nghĩa là các Thánh Tử Đạo đã từ bỏ mình, từ bỏ ý riêng, từ bỏ danh vọng, từ bỏ gia đình, từ bỏ những người thân yêu để chọn Chúa. Tử đạo là một sự chiến đấu bền bỉ chứ không phải là một quyết định bỗng bột trong chốc lát. Đọc gương các Thánh Tử Đạo, tôi thấy các ngài đã phải chiến đấu với chính bản thân mình. Cuộc chiến đấu này gay go hơn chấp nhận một cái chết. Khi bị bắt,các ngài thương bị đe dọa cũng như dụ dỗ với bả vinh hoa phú quý đời này. Các ngài đã chiến đấu với sự quyến luyến của người thân, chiến đấu với nỗi đau triền miên trên thân xác, chiến đấu với nỗi nghi ngờ về niềm tin...Càng bị giam giữ lâu, các ngài càng phải chiến đấu với khuynh hướng tự nhiên là sự đầu hàng.

Chúa đã cho các Thánh Tử Đạo sự tự do chọn lựa, chọn giữa cuộc sống như mọi người hay chọn cái chết bỏ lại đằng sau tất cả những gì thuộc về mình, thuộc về thế gian này.Giữa cái sống và cái chết, trong cái khát khao được sống, con người bình thường có thể chối đạo một cách dễ dàng với những lập luận : "Cứ chối đạo đi, được thả ra đã rồi sau này ăn năn Chúa cũng tha mà hoặc còn sống là còn có cơ hội làm việc cho Chúa hoặc tôi có thể tử đạo, nhưng ngặt một cái là các con tôi còn quá nhỏ, hay tôi là linh mục, tôi sẵn sàng tử đạo nhưng tôi chết đi thì giáo dân của tôi không ai chăm sóc cho phần hồn của họ..." Nếu không có ơn Chúa, đối diện với chọn lựa sống còn này, để ai có thể đứng vững được.



Xem gương các Thánh Tử Đạo tôi lại nghĩ đến thân phận của mình. Thực ra theo Chúa là đã bắt đầu một tiến trình tử đạo rồi. Tử đạo là cách hùng hồn nhất tuyên xưng niềm tin của mình. Tôi đã không dứt khoát theo Chúa là vì tôi không có đức tin vững vàng, hoặc đức tin của tôi còn quá yếu cho nên những quyến luyến trần gian vẫn còn mê hoặc tôi. Tôi đã bước theo Chúa mà vẫn còn ngoái cổ lại đằng sau và tiếc nuối tiền bạc, danh vọng cũng như những đam mê vui thú khác.

Tôi không biết các Thánh Tử Đạo đã yêu Chúa nhiều như thế nào nhưng chắc chắn là các ngài đã yêu Chúa hơn là các ngài yêu chính bản thân mình. Các ngài đã bán hết tài sản, đã vét đến đồng xu cuối cùng để mua cho được kho báu trong thửa vườn của Chúa. Còn tôi, tôi vẫn yêu Chúa đầy nhưng tình yêu dành cho Chúa có giới hạn vì tôi vẫn dành nhiều ưu tiên cho tôi, tôi vẫn không yêu Chúa bằng hết tâm hồn, hết trí khôn. Tôi biết tình yêu tôi dành cho Chúa là tình yêu nửa vời, là tình yêu giả dối vì không ai chấp nhận một tình yêu mà chỉ yêu có một nửa hay một phần của trái tim? Thế nhưng tôi đã không yêu Chúa hơn được nữa..thật tội nghiệp cho Chúa và cho tôi. Trái tim yêu của tôi còn nhiều thứ ngổn ngang, còn nhiều vách ngăn cho những chuyện đáng yêu khác vì thế việc sống đạo của tôi cũng mãi nhì nhằng vậy thôi, ai sao tôi vậy.

Tôi không biết các Thánh Tử Đạo đã sống đạo ra sao, nhưng chắc chắn các ngài đã có một sự liên hệ rất mật thiết với Chúa đến nỗi các ngài đã dám chết, dám phó thác tất cả trong Chúa bởi trong nhân gian không ai dám liều mình vì người mà mình không yêu tha thiết bao giờ! Tôi cũng cố giữ liên hệ với Chúa, nhưng là một giao tiếp mang tính lợi dụng để xin ơn này, cầu ơn nọ chứ tôi không có những giây phút mở lòng với Chúa, tôi không nghe Chúa nói với tôi, tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của tôi. Có khi tôi cũng chịu khó ngồi lại trong nhà thờ, nhưng tôi không thấy Chúa mà chỉ thấy những vật vô tri như bàn thờ bằng gỗ quý, hoa đẹp, nến thơm, tranh ảnh độc đáo, tượng bằng đá nghệ thuật...Có một khoảng cách nào đó giữa tôi và Chúa.Đôi khi tôi nghe như có tiếng mời gọi réo rắt nhưng cũng có lúc lại là một sự trống vắng nuối tiếc. Tôi biết Chúa lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng, nhưng tôi cứ để ngày qua tháng lại lao vào cơn lốc cuộc đời, không có thời gian lắng đọng để hồi tâm tìm về với Chúa!



Thực ra đã có những đêm dài chợt thức giấc tôi tự hỏi lòng mình: Nếu mình cứ tiếp tục sống như tôi đang sống, lúc nào cũng bận rộn, bon chen, vất vả, lo toan đủ thứ thì cuộc sống có ý nghĩa gì ? và nếu tôi cứ tiếp tục sống đạo kiểu nửa vời như thế này thì đến khi tôi phải liả bỏ cái nơi tạm bợ này thì tôi sẽ đi về đâu ? Tôi cũng đã có những giây phút khát khao một sự bình an chìm sâu trong đáy tâm hồn để được trầm lắng định hướng lai cuộc đời mình, nhưng một lối sống với quá nhiều nhu cầu như hiện nay đã không để tôi yên, hồn tôi luôn bị xao động và làm vỡ tung những khoảng khắc yên tĩnh hiếm hoi ấy. Tôi đã gượng dậy nhưng chưa đứng hẳn lên để bước trở về nhà cha tôi.

Hôm nay mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được dịp chiêm ngắm gương lành, hy sinh của các thánh, tôi như được thúc giục để theo chân các ngài. Có lẽ tôi vẫn không dám chọn tử đạo như các ngài, nhưng tôi sẽ cố gắng từ bỏ con người cũ của tôi để tập sống yêu thương mọi người. Tôi sẽ tập từ bỏ mỗi ngày một chút xíu tính tự ái, tật kiêu căng, thói huyênh hoang, lòng ghen tị... đến đón nhận và thực hành một chút nhịn nhục, một chút khiêm nhường, một chút chân thành, một chút cảm thông... Tôi sẽ mở lòng để đón Chúa ngự vào nhà linh hồn tôi bằng cách luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa từng phút giây trong cuộc sống của tôi và như thế tôi sẽ nghe được tiếng Ngài an ủi khi gặp gian nan thử thách, lời khích lệ của Ngài khi tôi tiến thêm một bước trên đường lành thánh. Chúa ơi, con biết con yếu đuối và con sẽ chẳng làm được gì lành nếu không có Chúa.

Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam đang hưởng vinh phúc trên Thiên Đàng cầu bầu cùng Chúa cho giáo dân Việt Nam đang trên hành trình về nhà Cha. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết chọn Chúa trong tất cả những chọn lựa hằng ngày, để chúng con biết yêu Chúa bằng cả trọn vẹn trái tim. Xin nâng đỡ những yếu đuối, vấp ngã cũng như xin ban thêm sức mạnh để chúng con vượt thắng được tính nặng nề của xác thịt, để chúng con can đảm vác Thánh Giá của chúng con mỗi ngày. Chúng con nguyện xin những điều này nhờ lời bầu cử của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Amen.

Giuse Thẩm Nguyễn



Tâm Sự

Quý Anh Chị Em rất thương mến,

Biết viết gì đây khi trong tâm tư em có quá nhiều điều muốn nói...với riêng từng người:

Các chị em trong nhóm , các anh chị trong VPĐH và rất nhiều nhiều các anh chị khác trong phong trào. Em xin viết vài lời để tỏ lòng biết ơn chân thành nhất của em đến từng anh chị em đã dành cho em biết bao cảm tình đặc biệt trong suốt hơn 5 năm sinh hoạt và sống Ngày Thứ Tư với các anh chị em, một cách gần gũi thân mật qua các buổi họp nhóm và sinh hoạt trong phong trào. Trong 5 năm qua, em rất là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Tạ ơn Thầy Chí Thánh vô cùng!

Tưởng rằng mình sẽ được mạnh khỏe tiếp tục vui hưởng hạnh phúc này cho đến lúc đầu bạc răng long, Thầy đã có chương trình khác cho em!

Trong hơn 1 tháng thử nghiệm, bác sĩ đã cho em biết bị ung thư tụy tạng, tiếng anh gọi là cancer of the pancreas. Em sẽ nhập bệnh viện để chữa bệnh.

Xin quý chị em hiệp lời cầu bầu với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận dâng lên Thiên Chúa xin ơn bằng an phó thác trong những ngày tháng sắp tới và nhất là ban những ơn cần thiết cho mẹ già, hai con, ông xã, và gia đình của em trong lúc này.

Nguyện xin Thầy Chí Thánh tiếp tục ban nhiều Hồng Ân cho mỗi anh chị em và gia đình và nhất là ban cho quý anh chị em lòng kiên trì bước theo chân Người trong suốt quãng đời còn lại.

Cầu chúc quý anh chị gặt hái được nhiều Hồng Ân trong những buổi họp nhóm...và trong những sinh hoạt của phong trào. Em sẽ hiệp thông dù bất cứ ở nơi nào...với hy vọng sẽ có ngày cùng ngồi lại với nhau....

Lời cuối, em xin các anh chị em tha thứ cho em, những lỗi lầm hay đã làm buồn lòng các anh chị em.

Rất thương mến,

A.T.T.N



LỜI CHIA SẺ

Về anh Gioakim Nguyễn Cao Thăng

Kính thưa cha Linh Hướng
Kính thưa quý Thầy Phó Tế
Kính thưa quý anh chị Cursillista
Kính thưa tang quyến

Từ già cõi đời là chuyện tất nhiên của phận người dòn mỏng. Nhưng với tâm tình của một tín hữu tin vào Tin Mừng Phục Sinh, và nhất là của một Cursillista được ấp ủ trong vòng tay nhân ái của Thầy Chí Thánh, chúng tôi xin chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của gia đình, nhưng đồng thời, cũng bày tỏ niềm hân hoan cảm mến đối với linh hồn Gioachim được Thầy Chí Thánh gọi về, bắt đầu một cuộc hành trình mới bên kia chốn hồng trần tạm bợ này.

Tôi được may mắn quen biết và làm việc với anh Nguyễn Cao Thăng trong nhiều môi trường, từ giáo xứ, đến phong trào Cursillo và ngay cả tại Trung tâm VIVO.

Trong môi trường giáo xứ, với chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ, anh Thăng đã tích cực phục vụ giáo xứ, luôn luôn sát cánh với các hội đoàn với tất cả quan tâm và thân tình. Chúng tôi thường được gặp anh trong các Thánh Lễ, và trong các buổi họp mặt của chương trình Dự Bị Hôn Nhân mà tôi đảm trách vai trò nhân viên giảng huấn.

Trong Phong Trào Cursillo, chúng tôi được gần gũi anh trong các khóa tĩnh huấn. Đáng nhớ nhất là cách đây hơn chục năm, một nhóm anh chị em chúng tôi gồm có anh Tuyên, anh Hướng, anh Hiếu chị Hoa, anh Huyền chị Thúy, Anh Diễm chị Hồng..và tôi, được Phong Trào giao phó cho trách nhiệm soạn thảo lại bản Nội Quy của Phong Trào. Chúng tôi đã họp bàn, nghiên cứu tài liệu, và sau 6 tháng đã soạn thảo xong Dự Thảo Nội Quy của Phong Trào. Anh Thăng đã nhận trách nhiệm đại diện anh chị em, trình Bản Thảo cho Cha Linh Hướng của Phong Trào. Tuy không được chính thức áp dụng, nhưng cũng là một cố gắng có ý nghĩa đáng nhớ như một kỷ niệm cùng với anh Thăng.



Tại Trung Tâm VIVO, tôi lại có dịp gặp anh Thăng hằng ngày khi anh lái xe đưa đón chi Hạnh, người bạn đời thứ 2 tới VIVO học Anh Văn và luyện thi Quốc Tịch. Mỗi lần gặp, anh em lại tay bắt mặt mừng, ôn chuyện hoạt động quá khứ và chia sẻ tin tức cập nhật về Giáo Hội, Giáo xứ và quê nhà.

Tôi mến anh Thăng, và tôi chắc chắn rằng, mọi người trong giáo xứ, cũng như trong phong trào đều mến anh, vì tính tình nhân hậu và khả ái nhưng rất thẳng thắn của anh. Đặc biệt, dù gặp hoàn cảnh nào, anh Thăng vẫn luôn luôn giữ nụ cười hiền hòa tươi nở trên môi. Phải nhận rằng, Thầy Chí Thánh đã trao cho anh thánh giá quá nặng. Anh đã mất đi người con yêu trên đường vượt biên. Anh đã mất đi người vợ hiền yêu chồng tha thiết. Rồi trong lúc vui hưởng tuổi già bên người bạn đời thứ 2, đem hết tình nghĩa để săn sóc anh, thì anh đã lâm trọng bệnh, rời ra đi, bỏ lại đằng sau tất cả! Hẳn Thầy Chí Thánh cũng rất hài lòng về anh, vì anh đã vui vẻ vác thánh giá Thầy trao trong tinh thần phó thác, với cuộc sống gương mẫu, với tinh thần dấn thân và mối thân tình với bạn bè và những cộng tác viên trên con đường phục vụ đất nước và Giáo Hội. Xin phó thác linh hồn Gioachim trong vòng tay nhân ái của Thầy Chí Thánh. Xin toàn thể các anh chị Cursillista cùng nắm tay nhau, kết chặt tâm hồn, tiễn đưa anh về nhà Cha vĩnh phúc.

Cursillista Ngô Đức Diễm

Con Thật Quý Giá

Elizabeth Luru



Hằng năm, cứ vào Tuần Thánh là tôi gọi điện thoại về Việt Nam để nói chuyện với chị bạn thân, mặc dầu chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên.

Lang, tên chị bạn là người đã hướng dẫn tôi đọc Lời Chúa và bồi dưỡng đức tin cho tôi trong những ngày tháng tôi ngỡ ngàng đi tìm Chúa.

Trong tâm trạng buồn chán, tôi tìm đến lớp Chí Tâm do cha Đào Hữu Thọ, dòng Chúa Cứu Thế, phụ trách ở nhà thờ Kỳ Đồng, thành phố Sài Gòn. Chị Lang là người phụ giúp cha trong lớp. Lớp học tôi gọi là Khóa Chí Tâm 60 năm 1983. Mỗi khóa học sáu tháng. Sau khi mãn khóa 60 tôi xin cha cho được dự thính khóa kế tiếp 61.

Các học viên khóa 61 đang hăng say học, nhưng lớp chưa hoàn tất thì một sự việc bất ngờ xảy đến. Chiều hôm ấy, cha vẫn khỏe, giảng dạy hùng hồn, câu nguyện say đắm như mọi ngày. Bấy giờ tối xong lớp, cha trở về

phòng riêng ở nhà dòng. Sáng hôm sau, cha Bê Trê trên dòng không thấy cha Thọ ra làm việc. Cha Bê Trê vội vào phòng cha thăm hỏi, thì sững sờ khi thấy cha Thọ đã bất tỉnh và không biết ngai ra đi vào giờ nào?

Tin buồn được thông báo rất nhanh qua những giáo dân quen biết. Thật là quá bất ngờ và là một mất mát quá lớn lao cho nhà dòng, cho giáo xứ và cả giáo dân xa gần. Thế là khóa 61 bị dang dở và lớp Chí Tâm đóng cửa.

Sau tang lễ của cha Thọ, Lang đến gặp tôi và nói:

- Tuần trước cha Thọ có dặn em là hãy đến với chị để kết tình bạn. Vậy hai chị em mình làm bạn với nhau nhé. Chắc cha có linh tính trước.

Tôi nhìn chị, im lặng vì thật ngỡ ngờ và cảm động. Chị nói tiếp:

- Em có thưa với cha là con sẽ vâng lời cha.

Không ngờ cha đã ưu ái và

nâng đỡ tôi. Tôi muốn tạ ơn cha rất nhiều. Nay thì không thể được vì cha đã được Chúa gọi về Nước Trời rồi.

Từ đây, chúng tôi gần gũi nhau hơn. Hiểu được gia cảnh của chị, tôi mới thấy sự quan phòng của Chúa trong đời chị.

Trước năm 1975, chị đã lập gia đình nhưng chưa có con. Chồng chị là lính Hải Quân. Đời lính nay đây mai đó, lênh đênh trên biển cả mênh mông, nên anh thường vắng nhà.

Những ngày cuối tháng Tư, Cộng sản miền Bắc tổng tấn công chiếm đoạt miền Nam. Quân ngũ tan hàng tản mác khắp nơi. Từ thôn quê đến thành phố, dân chúng hoang mang lo sợ. Xã hội hỗn loạn gây bao tang tóc đau thương. Nhiều gia đình bị ly tán, vợ mất chồng, con lạc mẹ cha. Chị Lang ở trong cảnh ấy. Ra sức tìm kiếm chồng mà tin tức chồng vẫn bí ẩn biệt. Ngày tháng trôi qua, chị sống hẩm hiu bên cạnh cha chồng già yếu, vợ chết sớm gà trống nuôi con, nay đứa con trai độc nhất cũng bỏ mình.

Đây chính là lúc chị gặp Chúa đích thật, chị đến với Chúa nhiều hơn. Chị tìm được niềm vui và lẽ sống trong Chúa. Chị tạ ơn Chúa đã giữ gìn và ban sức mạnh cho chị. Chị thường tâm sự:

- Thật là Chúa xếp đặt cuộc đời em. Nếu có tin chính xác chồng em chết rồi, thì em yên tâm và em có thể bước thêm một bước vì em còn trẻ, chưa có con và là chị cả

trong nhà. Nhưng bây giờ em ở trong tình trạng mập mờ, bản khoán không biết anh chết hay định cư ở một xứ sở nào, nên em cứ sống trong hy vọng mong chờ ngày tái ngộ với chồng. Chúa để em ở hoàn cảnh ấy để yên phận nuôi cha chồng già, cô đơn. Giờ phút cuối cùng của đời ông, ông đã xin gia nhập vào Công Giáo để được làm con Chúa, Chúa của con dâu hiếu thảo này. Với tình cảm sâu đậm, với sự chăm sóc chu đáo, dịu dàng của chị đã làm chứng nhân cho Tình Yêu Chúa. Đó là hạnh phúc và phần thưởng Chúa ban cho chị.

Chị đã dành thời giờ và sức lực của mình để làm việc Chúa. Chị đã tiếp tục mở lại lớp Chí Tâm của cha Thọ. Một nữ giáo dân được nhà Dòng cho phép mở lớp giáo lý, trong khuôn viên nhà thờ. Đến nay chị đã phụ trách và hoàn tất được 26 khóa Chí Tâm rồi.

Mỗi lần gọi chị, chúng tôi chia sẻ tâm tình hết cả một thẻ điện thoại mà chưa đủ.

Hôm nay cảm máy lên chị hỏi ngay:

- Đã dọn lòng để đón mừng đại lễ Phục Sinh chưa?

Tôi do dự:

- Lang ơi! Sao cứ dọn nhiều thì tìm ra nhiều rác. Tội nhiều quá. Có lúc mình cảm thấy sợ...

Chị gạt ngang:

- Đừng sợ, chỉ cần tin thôi (Mc 5:36).

Phải tin rằng lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của mình phạm. Nếu Chúa không thương mình thì đã không chết để cứu chuộc mình. Nè, phải hiểu rằng Chúa cưng mình "thấy mô" vì con thật quý giá.

Giọng vui vẻ và dí dỏm của chị nghe vui vui. Tôi chưa nghe ai nói lạ như thế.

- Phải, mình có giá thật. Này nhé, Chúa thương mình nên tạo dựng ra mình giống hình ảnh Chúa. Chúa đã đổ máu ra vì thương mình. Vậy mà Chúa chưa vừa lòng. Chúa còn ở lại với chúng ta ngày đêm trong Bí Tích Thánh Thể.

- Con lạc đàn ta sẽ mang con về, con bị thương ta sẽ băng bó, con ốm đau ta sẽ chữa khỏi (Ed 34:15-16). Đó, có đúng là Chúa cưng "thấy mô" hông?

Chị nói về Chúa một cách say mê, đắm đuối và hãnh diện về tình Chúa yêu.

Tôi suy nghĩ và cảm nghiệm câu nói của chị. Thật chí lý. Mấy tháng nay tôi thường xuống Nam Cali thăm cháu nội, cả ngày chơi với cháu. Nhìn cháu ngây thơ dễ thương tôi chợt nhớ lại các con thuở còn bé bỏng năm nào.

Hồi ấy, sau cả ngày đi làm nhớ con, nên về đến nhà là ôm con hôn lấy hôn để, tôi còn nựng thêm:

- Cục vàng của "tui" đây. Cục vàng này quý giá lắm, giá bao nhiêu "tui" cũng không bán đâu.

Bây giờ ôm cháu vào lòng tôi

cũng luôn nựng như thế. Ngắm con thuở trước, ngắm cháu bây giờ, cũng giống nhau. Thương quá chừng. Thấy đứa nào cũng đẹp nhất, dễ thương nhất. Mỗi đứa mỗi vẻ. Mười phân vẹn mười. Nhưng nhìn kỹ thấy chúng chẳng có gì là xuất chúng. Này nhé:

- Trán hơi vồ nhé, mũi gãy, miệng chưa đủ răng nên móm nhèm. Ủ, được cặp mắt to, đen thối. Thế mà ngắm hoài không chán, mà sao mình thấy chúng đẹp lạ lùng.

Tôi nghĩ anh chị em nào có con cháu, chắc chắn cũng có ý nghĩ như tôi.

Người mẹ thế gian mà yêu con như thế, thì cha chúng ta trên trời còn yêu chúng ta đến độ nào (Mt 7:11).

Dù ai cũng được Ngài yêu thương, nhưng Ngài yêu thương bạn như thế trên đời này chỉ có mình bạn.

Lạy Chúa, với Chúa con thật quý giá, với Chúa mỗi người trong chúng con cũng thật quý giá. Ước gì anh chị em chúng con biết nhìn nhau bằng tình thương anh chị em cùng một Cha trên trời để chúng con có cuộc sống yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau.

Lạy Chúa, quá khứ của chúng con con phó cho lòng thương xót Chúa, hiện tại của chúng con cho tình yêu Chúa và tương lai chúng con cho sự quan phòng của Chúa vì Chúa là vị Cha chung của chúng con và chúng con thật là quý giá.



*Chia nhau giữa một quãng đường
Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau
Cúi đầu nước mắt đưa nhau
Ngày chia tay ấy, em sầu quạnh hiu.*

*Anh đi trong áng mây chiều
Tà huy thả nhịp hất hiu mộ chàng
Tiễn anh nước mắt hai hàng
Khóc anh, lệ đã vỡ vàng mi em.*

*Biệt ly giờ tiễn nhau đi
Thì thâm kinh nguyệt, gót người bình an
Bao năm mòn mỏi bên chàng
Lúc mê, lúc tỉnh, ngậm ngùi trong em.*

*Nay anh đến chốn an lành
Bàn tay nhân ái Chúa dìu, đón anh
Còn em ở lại gian trần
Xin làm cánh nhận bay quanh mộ chàng.*

“Thương tặng một người chị, một hiền phụ đáng kính phục”.

Agnes Thu Hà





CÁNH CỬA

Hà Ngân

*When you were small
And just a touch away,
I covered you with blankets
Against the cool night
But now that you are tall
And out of reach,
I fold my hands
And covered you with prayer.*

-Dona Maddux Cooper

Tại Glasgow, Scotland, một cô gái trẻ như bao đứa trẻ mới lớn khác, ngang ngược, nổi loạn, chán cha mẹ vì những phép tắc căn bản trong nhà. Đôi khi cô gái còn bĩu môi khinh bỉ niềm tin của người mẹ, một người đàn bà có lòng sốt mến Mẹ Maria chân thành. Có lần, cô gái nói con không muốn Chúa Mẹ gì hết, con chán ngấy nếp sống này rồi, ngày mai con sẽ ra đi kiếm sống.

Thế là cô gái bỏ nhà ra đi với giấc mơ tự lực cánh sinh, trở thành một người độc lập. Thời gian sau đó, cô bị thực tế vùi dập với thân gái dậm trường. Cô không kiếm nổi một việc làm để nuôi thân, lang thang trên đường phố bán thân để mưu sinh. Năm tháng trôi qua, ba cô gái mất, mẹ cô già cằn cõi và cô gái ngày càng lún sâu vào con đường sa đọa.

Trong ba năm không một thư từ liên lạc giữa hai mẹ con. Người mẹ, nghe phong phanh một vài tin tức về đứa con gái nay phải bán thân kiếm sống, tất tả lên đường đi tìm kiếm con. Ở mỗi căn nhà tạm trú của chính phủ, bà chỉ xin để lại một bức hình của đứa con gái với lời nhắn ngay phía dưới: *Mẹ hằng mong con từng ngày... về nhà đi con!*

Mấy tháng trôi qua vẫn không thấy tăm hơi cô gái. Một ngày kia, cô gái trôi dạt vào một căn nhà tạm trú để xin bữa cơm chiều. Ngồi ngơ ngác ở bàn chờ người ta mang thức ăn đến, ánh mắt cô bỗng dán chặt vào tấm hình của cô nằm chiếm chệch ngay trên bảng gỗ. Đọc xong hàng chữ nhắn gửi, cô bật khóc vì không ngờ mẹ già đã bỏ công vất vả tìm kiếm cô suốt bấy lâu nay.

Màn đêm đã bao trùm thành phố nhưng tình mẫu tử thiêng liêng qua lời nhắn kia đã thôi thúc cô quay trở về nhà. Ngay trong đêm nay, không thể chờ đợi thêm nữa, cô tự nhủ. Khi bước đến con đường quen thuộc dẫn về nhà trời đã tảng sáng. Sao bao nhiêu năm xa nhà, bỏ cha mẹ và vợ, cô đứng trước cửa mà lòng bồi hồi, e ngại không biết phải mở lời với mẹ thế nào. Đưa tay gõ cửa, cô chợt nhận thấy cánh cửa không khóa và theo nhịp gõ, cánh cửa mở tung như chào đón đứa con hoang đàng trở về. Cô chợt nghĩ đến một kẻ lạ mặt nào đó đã đột nhập vào nhà và mẹ cô có thể đang gặp một hiểm nguy nào đó. Cô tất tả bước vào nhà, miệng kêu lớn tiếng *mẹ ơi! mẹ ơi!* Bước vào phòng ngủ cô thấy mẹ cô vẫn còn an giấc. Khuôn mặt của người mẹ nay đã nhăn nheo theo năm tháng mỗi mòn. Cô lay mẹ dậy, miệng thốt lên, *mẹ ơi... mẹ ơi... con đã về, mẹ tha lỗi cho con.*

Người mẹ choàng tỉnh, không tin ở mắt mình đang nhìn thấy đứa con. Bà nghẹn ngào bật khóc không nói được một lời. Người mẹ ôm con vào lòng vỗ về. Vòng tay trìu mến của người mẹ đã nói lên tất cả. Cô gái dụi mặt vào lòng mẹ, nức nở. Mẹ con ôm nhau, những giọt nước mắt thay cho lời nói. Một lúc sau, cô thủ thỉ với mẹ:

- Lúc nãy gõ cửa thấy cửa không khoá nên con lo cho mẹ quá, cứ sợ không biết chuyện gì xảy ra cho mẹ.

Người mẹ đẩy nhẹ con ra, hai tay ôm lấy mặt đứa con, nhỏ nhẹ:

- Không, con ơi! Từ ngày con bỏ nhà đi, mẹ không khoá cánh cửa đó bao giờ.

Robert Strand





ĐÊM KỶ NIỆM

Kéo mạnh cánh cửa. Tôi đưa tay seat belt, rồi bảo: xong rồi, đi thôi Tiến.

Chiếc xe Toyota Highlander trườn đi. Lặng lẽ, tôi quay cửa kiếng xuống, rồi nói vu vơ, nhưng cũng đủ to để Tiến có thể nghe. Tớ muốn tí gió trời cho thoải mái. Gió San Jose thổi bay tóc. Trời Mỹ về đêm mát thật. Để hồn một chút mộng mơ, tôi đưa mắt nhìn theo những ánh đèn đỏ rực sáng ở sau xe, mà lòng vui vui.

Bỗng Tiến cất tiếng, bằng một giọng phấn khởi, đưa tôi về thực tại:

-Thiêm đã chuẩn bị kỹ chưa đấy?

Cursillos ở San Jose này nổi tiếng lắm đấy ông ạ! Ông mà nói không ra gì, họ sẽ cười ông và cả tôi nữa thôi mũi.

-Tớ là cha sở miền quê, vùng Rạch Giá, biết gì mà nói. Thôi bằng tất cả trái tim, tôi sẽ chia sẻ những gì mình biết.

Từ nhà Triết tới chỗ hội họp có xa lắm không? Tôi hỏi.

- Cỡ chừng nửa tiếng. Nhưng mà Thiêm này, không biết anh chị em họ có đến được đông không?

- Sao bảo, Cursillos ở San Jose nhiệt tình lắm cơ mà.

- Ừ, thì cũng vẫn nhiệt tình, nhưng cũng có nhiều lúc....

Xe đi vào trong sân nhà thờ.

Bãi đậu xe rộng mênh mông, chưa có bóng dáng chiếc xe nào.

Không biết có phải sợ ngại với tôi không? Tiến nói: “chắc tí nữa, anh chị em mới tới. Không đi trễ không phải là người Việt Nam mà”.

- Có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu.

Bước xuống xe, tôi thả bộ dọc vòng bãi đậu. Mùa hè, nhưng trời về đêm cũng thấy lành lạnh. Tôi ngược nhìn lên trời, thăm thĩ cầu nguyện.

Đêm nay, đêm đầu tiên được gặp anh em Cursillos ở San Jose.

Mình cũng muốn gặp gỡ một chút để biết cái đời sống đạo đức chiều sâu của những người Việt ở Mỹ. Sự gặp gỡ đêm nay, cũng giúp mình đánh giá đúng hơn, về những người công giáo Việt đang sống tại một đất nước văn minh nhất thế giới;

một đất nước đứng nhất về nhiều mặt, đặc biệt là vấn đề tục hóa.

Những bóng đèn sáng lóa, nối đuôi nhau dội chiếu trên lối vào của bãi đậu.

Tiến mừng ra mặt, bước về phía tôi.

- Chắc đông Thiêm ạ! Mừng rồi.
- Không sao đâu. Cứ từ từ.
- Thôi mình vào đi.

Tiến và tôi bước về phía nhà nguyện nhỏ. Trước mặt tôi, thấp thoáng những bóng người, cả nam lẫn nữ cũng đang tiến về phía trước.

-8 giờ thì Cha ra nhé, sau khi họ kính Chúa Thánh Thần.

Tiếng hát vang lên, những lời kính sốt sắng. “Cầu xin Chúa Thánh Thần”. Tôi nghe lòng mình trào dâng cảm xúc. Ngoài kia có biết bao con người đang lao đi trên những chiếc xe đất tiên, để tìm mua những niềm vui, những khoái lạc. Nhưng những niềm vui ấy có thật là hạnh phúc? Hay chỉ là những ảo giác, để rồi sau đó, lại thấy hồn mình rỗng tuếch, lại thấy đời mình ê chề, thấp hèn.

Khác hẳn những người đang lao đi ngoài kia. Trong căn phòng nhỏ bé này, cũng có những người đang đi tìm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc đích thực sâu lắng. họ đi tìm hạnh phúc bằng một cách ngược đời. là từ bỏ chính mình.

Bốn, năm chục anh chị em Curillos quỳ lặng lẽ ở đó. Ánh sáng chập chờn lung linh của những ngọn nến càng làm cho bầu khí cầu nguyện thêm linh thiêng.

Chúa Giêsu Thánh Thể, đang yêu thương lặng lẽ, cúi nhìn đến từng người.

Nghe hồn mình thật thanh thản, họ quên đi hết những lo toan, phiền muộn giữa cuộc đời.

Không còn nhìn thấy ai nữa. họ chỉ nhìn thấy duy nhất một mình Chúa Giêsu.

Với họ, Chúa Giêsu giờ này, không còn phải là một Thiên Chúa cao sang; mà rất gần gũi. Ngài chỉ là một người bạn thân tình. Người bạn ấy, sẵn sàng lắng nghe những lời tâm sự sâu kín.

Ở bên ngoài, họ thấy lòng mình nhẹ tênh, nỗi lắng lo đầy ắp giờ sao thấy vơi đi thật nhiều.

Họ thấy Chúa gần quá; quá chừng dễ thương. Họ nghe như trong môi miệng mình, ứa lên một vị ngọt của tình yêu. Họ nghiệm thấy đời mình có một giá trị đích thực, bởi họ cảm được tình yêu cao vời của Chúa dành cho mình. Tâm thường như mình, sao lại có thể trở thành người yêu của Thượng Đế?

Và rồi, lòng họ bỗng run lên. Họ muốn nức nở, để tỏ lời xin lỗi. vì những đại khờ của tội lỗi, đã làm



khổ sâu trái tim Chúa; đã làm cho tình Chúa và tình họ ngày một cách xa.

Họ hối hận. Họ muốn đứng dậy, bước đi để đền bù. Đền bù bằng cách tích cực hơn trong cách sống; Phải thể hiện tư cách Kitô hữu của mình hơn trong xã hội, trong liên hệ gặp gỡ. đền bù bằng cách tích cực hơn trong những đóng góp vào những công việc truyền giáo, đặc biệt là ở quê hương hình chữ S Việt Nam.

Giờ chầu kết thúc. Tôi đứng ra cuối nhà thờ vừa để cảm ơn sự sốt sắng mà anh chị em vừa cùng với tôi đã làm; vừa để có dịp chào hỏi làm quen với mọi người. Vừa để giơ tay đón nhận những đóng góp cho công việc xây dựng một giáo điểm truyền giáo mới của tôi.

Anh Tiến đứng bên cạnh, giới thiệu để giúp tôi làm quen.

Anh Thu, chị Ngọc, chị Hương, mẹ chị Hương, anh Thanh Hương, và thật nhiều người nữa.

Tôi bàng hoàng và hạnh phúc, khi thấy những tình cảm chân thành, và quý hóa mà mọi người dành cho tôi. Cũng thật bất ngờ về sự rộng lượng giúp đỡ dành cho công việc truyền giáo của mình.

Tôi nhớ ơn tất cả. Tôi cảm động vì tất cả.

Nhưng có một thái độ khiến tôi cảm động mãi chẳng thể nào quên.

Khi cúi đầu vào tay tôi. Anh Thanh Hương vừa cười, vừa bảo:

“Đây, con cho Cha hết những gì có trong bóp con”.

Anh đã cho Chúa cả tấm lòng. Anh thật quảng đại!

Ước mơ của tôi tối hôm ấy, ngoài ước mong nóng nhất, là làm sao đốt thêm tí lửa nữa trong trái tim các anh chị. Cũng ước mong nữa, là mình có thêm được tiền, để mua được một bàn thờ mới cho ngôi nhà thờ mới ở nơi truyền giáo. Nhưng không ngờ, Chúa, qua tấm lòng và bàn tay anh chị Curillos San Jose lại cho gấp đôi. Tạ ơn Chúa vô cùng.

Cám ơn anh chị em San Jose thật nhiều. Ước mong sẽ có một ngày tái ngộ.

Lm. Dom. Đỗ Xuân Thiêm
Giáo Phận Long Xuyên

TIẾN TRÌNH ĐỜI SỐNG

Maria Nguyễn B. Tuyết

Để hưởng ứng tinh thần tìm hiểu học hỏi về Đức Tin của Trường lãnh đạo, tôi xin mạn phép chia sẻ những cảm nghiệm về Đời sống Đức Tin qua các câu hỏi, hy vọng nó được trở sinh hoa trái trong tâm hồn chúng ta trong Mùa Chay Thánh này.

1. ĐỨC TIN CỦA TÔI TỪ Đâu MÀ CÓ?

Đức Tin tôi có Từ Thiên Chúa, vì tôi được tạo dựng bởi Thiên Chúa, với trí khôn, ý chí và tự do Chúa ban. Con người từ thuở ban đầu được Chúa khắc ghi trong tâm khảm (trái tim hay linh hồn) một niềm khát vọng sâu xa để biết tìm về Cội Nguồn là Đấng Chân Thật, là chủ tể của đời mình.

Với Ánh sáng tự nhiên của Lý Trí, con người có thể đón nhận Đức Tin để nhận biết Thiên Chúa là Đấng Chủ Tể của vũ trụ... Khi nhìn vào Trật-Tự-Hoàn-Toàn tuần hoàn trong vũ trụ, tất cả đều nằm trong LUẬT (law) định riêng cho muôn vật muôn loài không hề lẫn lộn (cho dù một cọng cỏ, một sinh vật, một tinh trùng...), với Sức Mạnh (power) vô hình ràng buộc toàn cõi vũ trụ... thì tất nhiên phải có Đối Tượng (object) tạo ra LUẬT ấy và cai quản LUẬT ấy. Lý Trí nhận biết Đối Tượng ấy là Thượng Đế, là Ông Trời, là Đấng Tạo Hóa, như Giáo Hội Công Giáo dạy “Khi lắng nghe tiếng nói của lương tâm, lắng nghe sứ điệp của các loài thụ tạo, con người có thể đạt đến việc nhận biết chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa là nguyên nhân và là cùng đích” (CCC 46).

Do đó, Giáo Hội tin chắc rằng : “Thiên Chúa là Đấng Chân Thật và Duy Nhất, là Đấng Tạo Hóa và Chúa của chúng ta, qua các công trình của Ngài nhờ ánh sáng tự nhiên của Lý Trí con người” (CCC47).

2. TẠI SAO TÔI TIN VÀO THIÊN CHÚA?

Quyền năng vĩ đại của Thiên Chúa trong vũ trụ Trời Đất là Chúa cho tôi được mang hình ảnh Người (như con giống hình ảnh Cha, dù Cha không trực tiếp sinh con) đó chính là lời mời gọi tôi Tin, để nhận biết, yêu mến và biết ơn Người là Đấng Tạo dựng. Vì:

- Niềm Tin là ngọn đuốc soi đường để tôi được bước đi trong Ánh Sáng, giúp tôi khám phá ra Con Đường đến với Đấng Chân Thật là Cha Thiên Thượng.

- Niềm Tin giúp tôi mở rộng cánh cửa tâm hồn để Chúa được tự do bước vào... để rồi Người sẽ đáp lại khát vọng sâu xa và chính đáng của tôi hầu tôi được kết hợp và sống trong chân lý và hạnh phúc của Người.

- Niềm Tin giúp tôi nhìn ra Mầu Nhiệm Mạc Khải của Thiên Chúa Trong Vũ Trụ, mà Mạc Khải Vĩ Đại và Hoàn Hảo Nhất Là Chúa Jesus Kitô,

- Cũng nhờ Niềm Tin cho tôi nhận biết Chúa Kitô là hình ảnh và khuôn mẫu của Một Nhân Loại Mới mà Ý Chúa muốn tôi được trở nên LÀ.

Với trí khôn (lý trí) có từ Thiên Chúa, tôi TIN vào Thiên Chúa như tôi tin có Mặt Trời, dù rằng mắt tôi vẫn đen khi nhìn vào Mặt Trời vì không dính không chạm, cũng không nắm bắt được một chút ánh sáng Mặt Trời nào, nhưng hơi ấm từ Mặt Trời Thiên Chúa ban, tôi được hưởng nhờ và cảm nhận ... Tôi tin có không khí dù không thấy hình dạng không khí, nhưng chính không khí đang nuôi sống tôi ... Trăm triệu điều tương tự như thế buộc con người có trí khôn từ Thiên Chúa, PHẢI TIN VÀO THIÊN CHÚA VÔ ĐIỀU KIỆN

3. LÀM SAO TÔI BIẾT ĐIỀU TÔI TIN LÀ ĐÚNG?

Nếu Lý Trí là Ánh sáng tự nhiên trong con người, qua kinh nghiệm của những người thông thái có thể giúp tôi thêm lòng Tin vào Thiên Chúa... như nhà bác học Vonn Braun, một khoa học gia về hỏa tiễn, cha đẻ của hỏa tiễn V2, kỹ sư không gian, kiến trúc sư không gian lừng danh thế giới, ông đã nói: “Khoa học và tôn giáo không phải đối nghịch nhau. Ngược lại, chúng là chị em với nhau. Trong khi Khoa học cố học hỏi nhiều hơn về Sự Sáng Tạo, Tôn giáo cố gắng hiểu nhiều hơn về Đấng Sáng Thế”. Ông còn khẳng định một cách rõ ràng: “Những kinh nghiệm với khoa học của tôi đã dẫn tôi tới Chúa. Chúng thách đố khoa học chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng liệu chúng ta có phải thực sự đốt lên một ngọn nến để ngắm nhìn mặt trời không?” Và ông thêm: “Khoa học nông cạn làm cho người ta xa Thiên Chúa, khoa học cao siêu làm cho người ta gần Thiên Chúa.”

Sách Giáo Lý Công Giáo cũng dạy: “Khi lắng nghe tiếng nói của lương tâm, lắng nghe sứ điệp của các loài thụ tạo, con người có thể đạt đến việc nhận biết *chắc chắn* về sự hiện hữu của Thiên Chúa là nguyên nhân và là cùng đích” (CCC 46).

Ngoài Lý Trí Chúa ban cho con người ra, Chúa còn: “... yêu thế gian đến nỗi ban Con duy nhất của Người để những ai TIN vào Người sẽ không bị luận phạt và ... Người sai Con Một Người xuống trần thế không để luận phạt nhân loại, nhưng nhờ Người (Chúa Kitô) mà để thế gian được cứu độ” (Gi 3, 16-17).

Như thế, ngoài niềm Tin vào Thiên Chúa phát xuất từ trí khôn con người, nó còn được xác định bởi Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa giáng thế làm người để trực tiếp dạy cho con người những lẽ thật và những điều bí nhiệm Nước Trời. Vì vậy: Con người có đức khôn ngoan từ Thiên Chúa **PHẢI TIN LÀ ĐÚNG**.

4. ĐỨC TIN CÓ LỢI GÌ CHO TÔI?

Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã xác quyết: “Nhận diện được Thiên Chúa sẽ được ơn cứu độ qua giao ước của Thiên Chúa với loài người.”

Nhận diện được Thiên Chúa là điều kiện tiên quyết để có Đức Tin bước vào Thế Giới Siêu Nhiên của Thiên Chúa, để được sống dưới sự quan phòng che chở của Người, như Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh từng bầu cử cho chúng ta với Chúa Cha: "*Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.*"(Gi 17, 11) từ đó sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa để sông phó thác vào Người như Abraham thuở xưa, như Mose, như dân tộc Việt Nam,... Tin có Thiên Chúa hướng đạo dẫn dắt nên can đảm vượt qua biển và vượt qua những chiến tranh hận thù tù ngục áp bức, tháo bỏ những xiềng xích ràng buộc tội lỗi,... để được sống đời đức tin trọn hảo.

Suốt dọc dài lịch sử nhân loại, Thiên Chúa (trong Cựu Ước) không lúc nào không cứu độ con người, cho dù con người phạm tội Thiên Chúa vẫn chung thủy với Tình Yêu Ban Đầu (từ thuở Người có ý định tạo dựng nên con người). Đây là nền tảng Đức Tin vững chắc vào Thiên Chúa, là Thiên Chúa không hề từ bỏ chúng ta. Đã thế, Thiên Chúa còn cho Con Một của mình là Chúa Kitô giáng lâm, làm CON ĐƯỜNG (đạo) bằng chính xương máu của Người, để “con người được Tin”, và để “được Ôn Cứu Độ” Người đang không ngừng tìm kiếm và lôi kéo mọi người, như Chúa Giêsu quả quyết: “Cha ta làm việc cho tới bây giờ, và ta cũng hành động như thế” (Gn 5,17).

Để có thể nhận được lợi ích qua Ôn Cứu Độ, con người còn cần phải được chuyển hóa trong Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần, là phải trải qua những tiên trình đời sống Đức Tin, bắt nguồn từ Phép Rửa Tội, để từ đó mới được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô qua Liên Hệ Huyết Mạch chặt chẽ trong Nhiệm Tích Thánh Thể, và được chuyển hóa trong Chúa Thánh Thần trong Phép Thêm Sức.

Người có được Đức Tin vào quyền năng của Thiên Chúa qua Phép Rửa đều là dân lữ hành của Chúa, được khoác lên mình công việc của Đức Tin, tức là công việc của Thiên Chúa... đồng chịu trách nhiệm đối với Giáo Hội, và phải chia sẻ trách nhiệm với Giáo Hội qua các Sứ Vụ Tông Đồ mà Chúa Kitô đã trao phó cho Giáo Hội, Công việc ấy đã được

Chúa Kitô là Một Nhân Loại Mới làm mẫu mực, để con người noi theo và để được trình diện trước mặt Chúa Cha. Công việc ấy là rao giảng những điều bí nhiệm và Ôn Cứu Độ của Thiên Chúa, là để tiếp nối Chương Trình xây dựng Nước Trời mà Hội Thánh Công Giáo chính là Thân Thể Nhiệm Mầu của Chúa Kitô, là Con Đường (đạo) dẫn ta đến gặp Chúa Cha. Hơn thế nữa, chính Chúa Kitô là chiếc cầu nối liền Trời với Đất, như lời Thánh tiên sĩ Catharina de Sienna diễn tả trong sách Đối Thoại: “Cây cầu Đức Kitô bắc qua cái hồ thăm thẳm do tội lỗi đào khoét, cũng bắc qua con sông nhầy nhụa những hư đốn của thế gian...” Vì thế mọi linh hồn muốn đạt tới đời sống vĩnh cửu, phải chính mình bước qua cây cầu Giêsu được bắc sẵn cho nhân loại. Đó là lợi ích không gì sánh được như lời Chúa dạy: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích chi.”

5. ĐỨC TIN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ÔN CỨU RỒI.

Thánh Giacôbê Tông đồ nói: “Đức Tin không việc làm là Đức Tin chết.” Để được Sống Đức Tin, chúng ta là những Cursillista, được may mắn nghe dạy qua Rollo *Người Giáo Dân Trong Giáo Hội* cho ta biết công việc của Đức Tin là công việc Tông Đồ mà mỗi người khi lãnh nhận Bí Tích Rửa tội đều có sứ mạng và đồng trách nhiệm với Giáo Hội, vì “Chính mỗi người giáo dân không những thuộc về Giáo Hội, mà còn là Giáo Hội” (THNTHGD 1: 9). Và nhiệm vụ đó phải được thi hành như lời giáo phụ Gomez dạy: “Chúa Giêsu đã hoàn tất sự dạy dỗ cho chúng ta, còn chúng ta phải hoàn tất Sứ Vụ Tông Đồ.”

Hoàn tất sứ vụ tông đồ là Sống Đức Tin, là hợp tác gắn bó với Chúa qua Giáo Hội để hoán cải bản thân, hoàn thiện gia đình, Giáo Hội, xã hội mình đang sống để mọi người tận cùng trái đất đều nhận được tình yêu và ân sủng Chúa ban như Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói: “Con người phải cải tiến để Thế giới được TIN, vì con người là tác nhân tiên khởi cho mọi thay đổi lẫn lịch sử. Nhưng để có thể thi hành được vai trò này, vai trò chứng nhân, chính con người phải được chuyển hóa trong Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần” (BQNCHV).

Cải tiến chính mình cũng là điều kiện để được làm tông đồ cho Chúa, để được thông phần vào cuộc sống Đức Tin qua Ôn Cứu Độ của Thiên Chúa, không gì hơn là cố gắng:

- Làm việc Tông đồ với Lý tưởng Kitô (là Sống Đức Tin bằng chất liệu Đức Ái),
- Làm việc Tông đồ trong tinh thần Phúc Âm (từ bỏ mình vác thập giá mình hàng ngày bước đi trên Cây Cầu Giêsu đến với tha nhân),
- Làm việc Tông đồ với Ôn Đặc Sủng của Chúa ban (để từ người tâm

thường như Thánh Nữ Catarina (ngài chưa từng ngồi ở ghế nhà trường) được Chúa Thánh Thần tác động... can đảm làm chứng cho Chúa),

- Làm việc Tông đồ trong cầu nguyện (để được Chúa soi sáng dạy dỗ an ủi, hầu thực thi công việc tông đồ theo ý Chúa một cách trung kiên bền đỗ).

Qua lời dạy của Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolo II: “Nhận diện được Thiên Chúa sẽ được Ôn Cứu Độ qua giao ước của Thiên Chúa với loài người”... giúp chúng ta hiểu thêm rằng: “Nhận diện được cái đẹp của Thiên Chúa trong anh chị em để yêu mến phục vụ, cũng là một điều kiện để được Ôn Cứu Độ.”

Ngày khai mạc Sứ Vụ Tông Đồ của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, ngài đã long trọng tuyên bố: “Tôi là người thợ tâm thường trong vườn nho của Chúa, tôi tin tưởng vào lời cầu nguyện của anh chị em. Tôi hạnh phúc với điều mình đã chọn: là Mục Tử, là yêu mến những người được Chúa Kitô trao cho, là sẵn sàng chịu nạn vì Chúa Kitô, vì Giáo Hội.” Đó là lời xác quyết khẳng định cần thiết của người làm Tông đồ cho Chúa mà tôi hằng noi gương bắt chước và tâm niệm.

Trong cuộc hành trình Đức Tin, cách riêng, là đời làm Tông đồ cho Chúa, chúng ta không ai hơn được Thầy, nhưng thiết nghĩ Ôn Chúa đã đủ giúp cho chúng ta được can đảm chia sẻ những đắng cay tủi nhục khổ đau với Chúa, để chuyên thành hạnh phúc trường sinh cho mình và mọi người. Nhưng tôi cảm nhận được, sự kiên trì mình có, chính là nhờ vào sự cam kết bền đỗ một tay nắm Chúa một tay nắm Anh Chị Em, để cùng nâng đỡ dìu dắt khích lệ nhau chu toàn sứ vụ mà Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh đã tin tưởng trao phó cho chúng ta chiều ngày ấy với Sứ Vụ Lệnh trong tay.

Dù bao khó khăn trở ngại, nhưng với lòng tin vào tình yêu và quyền năng của Chúa, chắc chắn “Người sẽ gửi Chúa Thánh Thần cho chúng ta để hướng dẫn chúng ta đi đến sự thật toàn hảo” (Eph 3: 4-6) giúp chúng ta chạy hết cuộc hành trình này tới cuối chận đường, nơi đó có Thầy Giêsu Chí Thánh, Người Thầy duy nhất của chúng ta đang âu yếm đón chờ.”

Lạy Chúa xin hãy đồng hành với chúng con trong cuộc hành trình ĐỨC TIN này. Amen.



RA ĐI

HẠ NGÔN

Khi còn là Giám mục và Hồng y giáo phận Buenos Aires, Đức Giáo hoàng (ĐGH) Phanxicô I đã cáo buộc các chức sắc giáo hội là đạo đức giả và quên đi chính Chúa Giêsu đã tắm cho người cùi và ăn uống với gái mại dâm. Ngài nói, “*Đức Giêsu dạy chúng ta cách khác: Ra đi. Ra đi và chia sẻ lời chứng của bạn, ra đi và đối thoại với anh em mình, ra đi và chia sẻ, ra đi và hỏi han để trở thành Lời trong cơ thể cũng như trong tinh thần,*” Ngài nói với các linh mục Á-căn-đinh năm ngoái.

Ra đi như thế phải hiểu là một mệnh lệnh. Một lệnh truyền, một nhiệm vụ của mỗi giáo dân. Đã ra đi thì phải có nơi đến. Còn nếu chỉ ra đi không định hướng thì đó không phải là ý muốn của Đức Giêsu. Không ai bước ra khỏi nhà và lái xe đi mà không biết mình sẽ đi đâu. Ra đi như thế sẽ vô ích, lãng phí thời gian và lẽ tất nhiên không ai làm như thế. Lời khuyên “Ra Đi” của ĐGH Phanxicô mang ý nghĩa gì trong giai đoạn hiện nay?

Thử làm một phép tính về số người biết đến Tin Mừng. Theo thống kê năm 2010, số tín hữu Thiên Chúa giáo trên thế giới hiện nay là 2 tỷ 2, trong đó gần 1.2 tỷ là Công giáo, tăng 15 triệu so với năm 2009. Với dân số trên 7 tỷ (tháng 7, 2012) thì số tín hữu Thiên Chúa giáo chiếm khoảng 33.39% (khoảng 1/3 dân số), trong đó số Công giáo chiếm 18.85%. Theo báo cáo đệ trình lên ĐGH Bênêdictô năm 2012 thì số giáo dân Công giáo tăng giảm theo từng lục địa. Châu Mỹ La-tinh giảm từ 28.54% xuống 28.34%; Châu Âu từ 24.05% xuống 23.83%; riêng Phi châu tăng từ 15.15% lên 15.55%, và Á châu tăng từ 10.47% lên 10.87%.

Như thế những người biết đến Thiên Chúa chỉ chiếm 1/3 dân số nhưng nếu tính giáo dân Công giáo thuần túy thì ít hơn 1/5 dân số. Mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh từ 2000 năm trước đến nay vẫn bức thiết như một thách thức cho tất cả mọi tín hữu, đặc biệt đối với tất cả các cursillistas. Sau khóa 3 ngày, lời dặn phải xuống núi, ra đi rao giảng Tin Mừng ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai của mỗi người. *Vậy anh em hãy đi*

và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mat. 28:19). Ra đi như một sứ giả kèm theo một sứ vụ, đó là đem Lời Chúa đến cho mọi người, nhất là những anh chị em chưa hề biết Chúa.

Đã đến lúc chúng ta nên hiểu nghĩa “ra đi” trên một bình diện rộng lớn hơn. Đành rằng sau khi dự khóa về, chúng ta quây quần lại với nhau trong giáo xứ, cùng nhau sinh hoạt trong các đoàn thể, cụ thể là trong phong trào với châm ngôn, “*một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em*” nhưng đó không phải là **mục đích tối hậu** của phong trào. Thầy dặn dò chúng ta ra đi đến những môi trường gồm những người chưa biết đến ơn cứu độ. Họ đang chìm đắm trong cơn đăm mê vật chất, và trong vũng bùn của danh vọng. Nếu chúng ta phóng tầm mắt xa hơn trong nhóm chữ “anh chị em” trong châm ngôn của phong trào thì phải hiểu “anh chị em” ở đây là những người chúng ta chưa hề quen biết, và nhất là họ chưa hề nghe được Tin Mừng. Đó là môi trường công sở, những hội đoàn hay đoàn thể *bên ngoài khuôn viên của giáo xứ*. Đó chính là “nơi đến” của một lần ra đi.

Tôi có dịp nghe chia sẻ của một linh mục đang coi sóc một giáo xứ ở vùng xa. Ngài chia sẻ rằng giáo dân VN bây giờ thường bằng lòng với những sinh hoạt hoành tráng ngay trong khuôn viên của giáo xứ, nhất là vào những dịp lễ lớn như Giáng sinh, Phục sinh. Rước sách, cờ lọng, kiệu linh đình... và thế là xong nhiệm vụ giữ đạo của một Kitô hữu. Nếu hiểu “Ra Đi” theo nghĩa hẹp như thế thì quả thật chúng ta đã hiểu sai mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh. Không, những cursillistas không thể hiểu hạn hẹp như thế, nhưng hãy bung ra ngoài, ra khỏi khuôn viên của giáo xứ để rao giảng bằng chính cuộc sống của mình.

Hơn 10 năm nay, tôi sinh hoạt trong môi trường Hướng đạo. Một đoàn thể gồm trên 50 gia đình, trong đó chỉ có 5, 6 gia đình Công giáo. Mỗi tuần đưa con cái đến sinh hoạt chỉ trong 2 tiếng rưỡi nhưng các sinh hoạt tôi tổ chức cho các em luôn luôn đượm chất Kitô (một cách thầm lặng). Tôi đã gây ảnh hưởng khá tốt trên các phụ huynh. Dần dần họ biết tôi là người Công giáo. Họ tin tưởng tôi, họ nhờ tôi tổ chức các công tác từ thiện cho các em Hướng đạo sinh, để các em có một cái nhìn nhân bản hơn, hy sinh hơn, yêu người hơn. Nhìn các em trở mỗi ngày trở nên tốt hơn, các phụ huynh cũng vui lây. Tinh thần Cursillo đang thấm dần vào môi trường hướng đạo, nơi tôi đang sinh hoạt. Tôi tin như thế.

Mệnh lệnh “ra đi” lại được chính ĐGH Phanxicô xác định lần nữa. Hướng đi của giáo hội trong thời gian tới chắc chắn phải là tìm kiếm môi

trường ngoài gia đình, ngoài giáo xứ, ngoài giáo hội. Đây là cơ hội để mỗi cursillista xác định lại nhiệm vụ của chính mình. Với số tín hữu giảm dần vì trào lưu tục hóa mãnh liệt, não trạng của mỗi cursillista (chiến sĩ của Thầy Chí Thánh) cần phải thay đổi cho phù hợp với xu hướng xã hội. Một trong những hội đoàn của giáo xứ xứng hợp với mệnh lệnh “ra đi” là phong trào Legio Mariae. Mỗi tuần họ tìm đến những gia đình gặp khó khăn để hỏi han, an ủi; đến bệnh viện thăm viếng, nâng đỡ những bệnh nhân (chắc chắn trong đó có những người chưa biết Chúa). Những chiến sĩ của Đạo Binh Đức Mẹ đã mang Tin Mừng đến cho “anh chị em” khác.

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta bỏ phong trào để gia nhập Đạo Binh Đức Mẹ. Đây chỉ là một ví dụ điển hình trong tinh thần “ra đi”. Hãy biết tìm kiếm các môi trường khác. Công sở là môi trường tốt nhất để chúng ta bắt đầu bằng một suy nghĩ Kitô, hành động Kitô, việc làm Kitô. Làm thế nào để khi nhìn vào cử chỉ và hành động của chúng ta, họ thấy được phảng phất khuôn mặt của Thầy Chí Thánh trong đó. Và còn những môi trường khác nữa, nếu chịu khó tìm kiếm, chúng ta sẽ thấy và hãy mạnh dạn gia nhập. Sống trong môi trường mới với “anh chị em” này, dần dần họ sẽ được cảm hóa bằng lời nói, qua cách hành xử mang tính Kitô của mỗi chúng ta.

Sinh hoạt trong phong trào với “anh chị em” để củng cố niềm tin, điều này rất đáng khuyến khích (một hình thức “bảo trì” niềm tin) nhưng không dừng lại ở đây mà hãy tìm kiếm những môi trường mới để đem Tin Mừng đến cho “anh chị em” khác. Sống như thế mới đúng tinh thần “Ra Đi” của Thầy Chí Thánh.





VỀ HƯU VÀ LÀM VƯỜN

Hạnh phúc của cuộc sống khiêm tốn ở Mỹ đôi khi cũng giản dị. Cuối đời có được căn nhà đã trả xong nợ nần, mua từ lâu nên tiền thuế cũng ít, lại ở khu tuy xa phố xá, nhưng đi lại tiện lợi, lái xe ra tới xa lộ chỉ mất dưới 5 phút, có thể đi bộ đến nhà thờ có Lễ tiếng Việt, lại có cả mảnh vườn trồng ít rau thơm, hoa quả và ao cá sau nhà nữa, thì thật là thú vị.

Một tuần của tôi được chia đều ra các việc không có gì là quan trọng, nhưng cũng làm hết thì giờ của mỗi ngày. Cái đặc biệt của những việc còn con này là tôi tìm được niềm vui và những ý nghĩ ngộ nghĩnh, mà tôi xin chia sẻ với quý vị trong những dòng sau đây.

Trước nhà tôi có trồng một cây Hoàng lan, lá rất giống cây Ngọc lan, màu nhạt và tươi hơn, hoa màu vàng và không thơm. Mỗi khi xuân về, cây ra lá mới, và các lá già cũ vàng úa và rụng đi. Như thể lá cũ ra đi để cây có sức nuôi lá mới, cũng như người già sống đến một lúc nào cũng nên từ già con cháu, không nên bám víu nhiều đến kiếp già mòn mỏi làm gì.

Tôi tiết kiệm nước, không dám tưới cỏ, cho nên cỏ thì rụi đi, nhưng cỏ dại thì vẫn mọc, thấy rõ nếu mình không chăm bón cho cỏ tốt, đến một lúc trên sân chỉ còn toàn cỏ xấu, cỏ dại, ra những hoa hít vào là hắt hơi ho hen ngứa mắt mà không cách chi diệt được.

Tôi thường cắt tia các cành của một cây lựu kiểng ngay lối đi vào nhà. Những cành có gai và chia ra ngoài thường là bị cắt trước tiên. Phải cắt bớt thì khi lá ra mới trông giống như một cây bonsai đẹp. Giống như khi đi làm hay trong những nhóm sinh hoạt, các cá nhân ương ngạnh, hay chỉ trích (như gai làm xước tay), thì thường là bị đào thải sớm hay ít được mọi người vui vẻ hợp tác, giúp đỡ. Một lần lo dọn sỏi dưới gốc cây lựu này – dọn vì sỏi tạo chỗ trú ẩn và sinh sôi cho vô số các loài bọ, sên, dán – tôi bị xước trán và tay vì gai cây này.

Sau vườn tôi có một ít cây cảnh (bonsai) tự làm lấy hay mua về từ khi cây còn nhỏ. Các cây này tôi trồng với nhiều đất nên tương đối cũng dễ sống hơn là theo lối của Nhật thật ít đất. Vì trồng trong chậu nên mùa hè cần phải tưới ít nhất 1 lần mỗi ngày, có khi hai hay ba lần tùy ngày nắng gắt. Có một bài viết nói là khi săn sóc cây, phải nói chuyện với nó, cây sẽ phát triển tốt hơn; riêng tôi chỉ thấy săn sóc và có thời giờ gần gũi hằng ngày với cây cối thì ta mới có dịp thưởng thức vẻ đẹp của cây, cây ra lá

mới, hoa đẹp, và mới có cái thú vui nhẹ nhàng trong việc tự tay uốn cong một cành, cắt đi vài cành lá dư, như là săn sóc đàn con mọn, mới phát giác cây nào thiếu nước, cây nào không hợp với nắng gắt, cây nào gần chết vì bị bà chủ ngâm vào chậu nước đã lâu ngày ...

Nói đến săn sóc cây cối, cũng phải nói đến các dụng cụ làm vườn. Những thứ này đòi hỏi một thói quen thứ tự tối thiểu, nói vắn tắt là nên có nơi nhất định để giữ các “đồ nghề” này. Mỗi lần cần dùng món đồ gì, mà phải đi tìm khắp mọi góc vườn thì thật là khó chịu. Nó làm mất đi khá nhiều niềm hứng thú, mất thì giờ và tăng “stress” trong cơ thể chúng ta. Có khi tìm được rồi thì không còn biết định làm cái gì với món đồ đó. Và hề căng thẳng lâu ngày là sinh lắm bệnh tật và có thể gây phiền toái cho đời sống gia đình!

Có nhiều ngày tôi ở ngoài vườn gần 8, 9 tiếng, dĩ nhiên không liên tục, có giờ vào ăn cơm, hay xem internet, đọc thư từ, trả tiền các hóa đơn... Bao giờ tôi cũng thấy những giờ này là quá ngắn. Cho nên tôi phải ghi vào tờ giấy những gì cần làm trong ngày và trong tuần. Trên kệ bàn computer tôi có một xấp giấy, mỗi tờ là lịch trình 4 tuần của một tháng, hề khi có việc gì vào một ngày nào mà tôi phải làm, tôi ghi ngay vào chỗ của ngày đó, cứ đầu tuần hay vài ngày lại giờ ra xem thì mới đỡ quên và có thể sắp xếp các chuyện cần làm khác được.

Lúc trước, ở giữa sân sau có một khoảng đất trống. Cứ sau mỗi mùa mưa là cỏ dại mọc lên ngập đầu và dọn khá mệt. Cách đây tám năm, tôi quyết định làm hồ cá koi. Đầu tiên tôi làm thành hai hồ nhỏ, hồ thấp là cá koi, hồ trên là cá vàng (comet). Nước bơm từ hồ dưới, qua lọc lên hồ trên rồi lại chảy xuống qua một thác nhỏ. Dần dần tôi thấy có nhiều điều bất tiện. Thứ nhất hồ làm như vậy nhỏ quá, nước mau dơ vì các chất thải không lọc hết được. Thứ hai là nước dễ bị cạn khi thác nước bị nghẹt, nước chảy ra ngoài hết. Tôi lại quyết định bỏ hết, làm một hồ lớn hơn. Cũng may là trong khi làm hồ lớn, tôi được cho nghỉ việc (layoff), lúc đó mới có thời giờ hoàn tất hồ cá 4000 gallons này. Đây có lẽ là “công trình” cuối cùng vì sức khỏe bây giờ không cho phép nữa. Trong suốt hai năm tôi đã tự tay đào hồ, đất đào lên đổ ra quanh vườn làm đất cao lên 2, 3 tấc (khoảng 1 foot). Hồ được lót lượt cao su đen và có ống thoát nước ở đáy, cho nên bao nhiêu chất thải của cá đều được đẩy ra, nước sau khi được bơm đi qua các thùng lọc, trở lại hồ rất trong và đủ sạch để ngắm đàn cá đẹp. Có cả một đường nước đi qua một chậu trồng xà lách xoong và rau răm (lên rất tốt), các cây rau này giúp lọc sạch các hóa chất có hại cho cá, khiến cá đỡ bị bệnh.

Mùa nóng cứ ba, bốn ngày tôi lại hút nước trong thùng lọc ra, đem các miếng lọc ra xịt cho sạch, nước dơ để dành trong các thùng nhựa để tưới thì cây nào cũng lên. Sở dĩ tôi hơi đông dài về hồ cá, vì khi làm hồ



cá, tôi mới thấy hồi xưa tôi nên đi học về ngành cơ khí có lẽ cuộc đời đi làm đỡ tẻ nhạt và thặng tiến hơn. Không ai sống lại cuộc đời đã đi qua, cũng như không ai tắm trong cùng một dòng sông hai lần. Làm bố mẹ chúng ta hay ép con cái phải học cho được bác sĩ luật sư, vừa có tiền nhiều, vừa có tiếng tăm; nhưng có mấy ai biết cho là các cháu đều có những khả năng và ý thích khác nhau và chưa chắc các cháu sẽ thành công và hạnh phúc khi theo một nghề mà các cháu không thích. Cho đến hôm nay, tôi vẫn sửa sang, thử nghiệm và thành công trong nhiều “sáng chế” nho nhỏ rất thú vị cho hồ cá này. Nếu có dịp, tôi dự định sẽ viết một cuốn sách về “Hồ cá koi”, thì mới nói hết những chuyện bên lề về cái thú giải trí này. Tôi có hai đứa cháu nội gái. Cháu bé thứ nhất khi 3 tuổi vẫn được ngồi bên bờ hồ, bé cho cá ăn, còn ông thì dứt com cho bé. Đứa thứ nhì thì mỗi khi mẹ cháu đem đến gửi cháu hay khóc đòi theo mẹ. Ông dẫn ra hồ thì chỉ một lúc là quên, không khóc nữa.

Tôi hay liên kết các việc nho nhỏ hằng ngày quanh vườn trước vườn sau với đời sống của một Ki tô hữu. Tôi thấy đây cũng là một cách cầu nguyện đầy xúc tích. Khi tôi vác một cục đá, một viên gạch nặng từ góc vườn này qua góc vườn khác, tôi nghĩ đến khi xưa Thầy đã ngày đêm đi từ làng này qua thành kia để đem các điều giảng dạy tốt đẹp đến soi sáng cho bao nhiêu người. Khi ngồi nhỏ cỏ dại, tôi nghĩ đến dụ ngôn cỏ lùm, phải từ bỏ các tật hư nết xấu càng sớm càng tốt, để lâu nó mọc rễ khắp nơi thì khó mà diệt được...

Ước mong vài hàng ngắn ngủi này cũng chia sẻ được một chút “vui thú điền viên” cho những người đã về hưu trí, ngoài việc phụng vụ cộng đồng, giúp tha nhân, giúp các sinh hoạt của các phong trào, các công tác của Giáo phận và Giáo Hội, làm men làm muối làm đèn cho các môi trường, chúng ta cần có những giây phút di dưỡng tinh thần và thể xác, vừa có ích cho chính mình, mà cũng tốt cho nhà cửa cây cối, cho người bạn đường và cho cả con cháu chúng ta nữa.

Stefano Nguyễn văn Huyền



Rollistas là những chứng nhân thúc đẩy người ta hành động

Được tham dự khóa Ba Ngày và trở lại làm trợ tá nhiều lần trong Khối Giám Học, tôi có cơ hội nghe lại nhiều rollos. Tuy nội dung của các rollos năm nào cũng vậy, nhưng cách trình bày và các cảm nghiệm cá nhân của mỗi rollista khác nhau làm tôi vẫn cảm thấy thích thú khi ngồi ở phòng Rollo.

Tôi biết rằng các rollos đều có mục đích giáo huấn, nhưng đó không phải chỉ là những ý tưởng để nghiên ngẫm mà là thúc đẩy người ta hành động. Hay nói cách khác, các sứ điệp của rollos nhằm giúp người nghe thực hành hoán cải.

Trong các khóa Ba Ngày, phong trào chúng ta vẫn áp dụng một cách trung thành phương pháp sư phạm của Cursillo. Tôi tin rằng Chúa Thánh Linh luôn hướng dẫn các công việc của chúng ta, nhưng Ngài vẫn muốn xử dụng khoa sư phạm loài người để chúng ta có cơ hội cộng tác vào kế hoạch của Ngài.

Với một đội ngũ trợ tá đông đảo, và ngay cả với những người tuy không thể hiện diện nhưng cũng hiệp thông trong hy sinh và lời cầu nguyện, cùng với bầu khí thân thiện vui tươi, khoá học dễ làm cho khóa sinh sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận các sứ điệp.

Khoá học gồm 15 bài rollos ngắn, kể cả rollo đúc kết của khoá trưởng, nối kết với nhau làm thành một bài dài. Tất cả đều thực hiện với chủ ý dẫn dụ người nghe nhận chân đích thực thân phận con người của mình, am hiểu cốt lõi đức tin người tín hữu, cũng như trang bị các phương thức hành đạo, giúp họ cảm nghiệm tình Chúa và thúc đẩy hoạt động cho Ngài.

Vì vậy, một khi được nghe trình bày các chứng từ tình yêu thương Chúa thể hiện một cách cụ thể trong đời sống người rollistas, người nghe càng mong muốn thay đổi nếp sống cũ để tiến xa hơn trên đường nên thánh.

Mỗi rollo đều có phần lý thuyết, có lý luận. Tuy nhiên, trong thực tế, nếu người rollista càng chú ý phần lý luận, họ càng làm cho người nghe thủ thê, khó tiếp nhận. Tôi nhận thấy rollista nào biết dẫn Lời Chúa, nêu nhiều chứng từ cá nhân và các ví dụ nhỏ thích hợp, họ càng làm cho người nghe dễ đón nhận hơn.

Một điều ai ai cũng ghi nhận là có những lúc cử tọa mất hứng thú theo dõi rollo, nhưng khi đến phần chia sẻ cảm nghiệm, họ đều chăm chú lắng nghe. Với tôi, có một số cảm nghiệm đã được nghe nhiều lần, nhưng khi nghe lại tôi vẫn thấy thực sự bị lôi cuốn vì nó rất gần gũi, rất thật với mình.

Khi đọc cuốn “Chúng Nhân Hy Vọng—22 Bài Giảng Tình Tâm Cho Giáo Triều Rôma”, của đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, tôi rất thích thú vì các ý tưởng thâm sâu được lồng vào các mẫu chuyện của ngài, đặc biệt các kinh nghiệm ngục tù. Chính đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi nhắc lại các bài giảng của ngài, cũng nói đến các chia sẻ cá nhân rất cảm động này.

Mặc dầu không ai kỳ vọng người rollistas là những nhà thuyết giảng, nhưng thật khó mà chăm chú nghe khi người trình bày cứ nhìn giấy mà đọc, hoặc khi đến hồi kết luận mà diễn giả cứ nói thêm. Tôi rất thích những lời kết ngắn gọn và dứt khoát.

Tôi nghĩ rằng thái độ của người rollista đóng góp phần lớn cho sự thành công việc trình bày rollo. Một khi họ trình bày với lòng yêu thương chân thật, trong tinh thần khiêm tốn, không giảng dạy mà bộc lộ điều xác tín, nói điều mình sống chứ không lý thuyết suông thì người ta rất dễ đón nghe.

Cố tổng thống Reagan kể lại, khi làm xướng ngôn viên cho chương trình thể thao một đài phát thanh, ông luôn hình dung thánh giả là những người bạn cùng trang lứa của ông đang ngồi trong quán hút tóe nghe ông tường trình, và ông đã nói với hết tâm tình. Khán giả, vì vậy, rất tán thưởng các bài tường thuật của ông.

Một khi rollista trình bày các chứng từ tình yêu Chúa với các việc làm cụ thể, họ thúc đẩy người nghe hành động thay đổi nếp sống cũ.

Người rollista cần khiêm tốn, nhưng cũng đừng quá ngần ngại trong việc chia sẻ những ơn lành Chúa đã ban cho mình. Khoá sinh chắc hẳn cảm thấy được khích lệ nhờ những chia sẻ đó. Thánh Ignaxiô Loyota nói rằng, ma quỷ thấy đầy tớ Thiên Chúa tốt lành và khiêm nhường thì nó xúi người đó đừng nói ra vì sẽ mang tội háo danh, tăng bốc vinh dự cá nhân. Vì vậy, ma quỷ cố làm sao để người ta đừng nói về ơn lành của Chúa nhằm ngăn cản ơn ấy sinh ích nơi người khác.

Chúng ta cần nhớ lại và loan truyền những ơn lành đã lãnh nhận để không những khích lệ người nghe mà còn giúp chính mình thực hiện những việc cao cả hơn nữa trong cuộc sống.



PHONG TRÀO

URSILLO GIÁO PHẬN SAN JOSE - NGÀNH VIỆT NAM

Buổi Sinh Hoạt 5/5/2013, 7:00 PM - 9:30PM

Trường Lãnh Đạo & Liên Trưởng Nhóm / Trưởng Nhóm

Khai Mạc:

Hát Kinh “Cầu Xin Chúa Thánh Thần” Lời Nguyễn.

Nội Dung:

Anh Hiếu, CTPT, giới thiệu anh Phan Hoàng Vương, tân PCT/PT, ghi biên bản.

Anh Trung, Trưởng TLĐ, giới thiệu tổng quát về TLĐ và các thành viên cốt cán của trường; anh Hùng, Trưởng Khối Hậu, trình bày về cơ cấu Khối Hậu và các thành viên tham dự buổi sinh hoạt.

Cha Vũ, Linh Hướng PT, nói lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của mọi người. Ngài nói buổi sinh hoạt là cơ hội để mọi người bày tỏ ý kiến trong tình thân ái nhằm thăng tiến hoạt động của phong trào, “Nhu bất cứ tổ chức nào, dầu có tốt mấy đi chăng nữa, cũng còn chỗ cho sự cải tiến”.

Anh Hiếu, CTPT, trình bày mục đích và nội dung buổi sinh hoạt:

- * Ghi nhận thiện chí của mọi người trong nỗ lực thi hành một cách trung thành các mục đích và sách lược của PT.
- * VPĐH ghi nhận những góp ý của các Cursillistas quan tâm qua email, điện thoại hoặc gặp gỡ từ khi VPĐH đăc nhận nhiệm vụ sáu tháng qua.
- * Trong hoạt động, phong trào có nhu cầu tham khảo ý kiến lẫn nhau để tìm sự đồng thuận và giúp các quyết định thêm khôn ngoan.

- * Nêu cao tinh thần “Đổi thoại thẳng thắn, cộng tác chân thành” (lời ĐGH Bênêđictô XVI) khởi đi từ trong PT.

Anh Trung nói về hiện trạng của TLĐ và ước nguyện của TLĐ là nhằm góp phần tích cực đào luyện, trên các bình diện kỹ thuật PT cũng như tín lý, nhằm xây dựng các thành phần lãnh đạo tương lai cho PT. Công tác trước mắt là giúp thực hiện tài liệu cho hai khoá Ba Ngày sắp tới, và dần dà cập nhật email address, điện thoại các thành viên để dễ liên lạc. Hiện TLĐ đang cần chuyên viên đánh tiếng Việt và giỏi computer để giúp TLĐ hoán đổi mẫu chữ Việt thông dụng cho các tài liệu của PT.

Anh Hùng nói về các nhóm nhỏ sinh hoạt nhóm, liên nhóm, từ chương trình họp nhóm đến các khó khăn gặp phải trong việc họp nhóm, củng cố và duy trì nhóm. Các vấn đề như có nên ăn uống hay không trong khi họp, nhất là các nhóm trẻ, vì vấn đề ăn uống gây tan rã nhóm; ngoài ra các trở ngại khác về họp nhóm như lái xe khó khăn cho những người lớn tuổi, chỗ ở quá xa với địa điểm họp nhóm... Hiện trạng tan rã nhanh chóng của một số nhóm sau khóa Ba Ngày vì thiếu người hướng dẫn là những vấn đề cần nêu lên để được bàn thảo.

Ý kiến của các anh chị Cursillistas:

Trong phần trình bày của đại diện các nhóm, do anh Hiền, CTPT, điều họp, các ý kiến và phát biểu được nêu lên như sau:

Liên trưởng nhóm quan sát và nhận xét, việc họp nhóm rất quan trọng, vì nó giúp thăng tiến đời sống của các Cursillistas, gia đình họ và cho phong trào; nhóm tồn tại là nhờ có người hướng dẫn trong bước đầu; nhóm cố võ việc tham dự châu Thánh Thể nhằm bồi bổ tâm linh.

Nhóm cao niên họp rất đều, nhờ linh động ngày giờ họp vì các nhóm viên đều lớn tuổi và có thì giờ rảnh.

Các trợ tá đến giúp vài buổi đầu, nhưng không có sự hỗ trợ góp ý liên tục nên nhóm cảm thấy bơ vơ. Tuy nhiên, nhóm duy trì được là nhờ anh em quan niệm, "Chúng ta làm được gì cho PT, chứ không phải

là PT làm được gì cho chúng ta"; nhóm tiến triển được là nhờ biết đặt mục đích cho nhóm; nhóm có công tác để làm chung với nhau; mọi người trong nhóm thúc đẩy nhau tham gia các sinh hoạt của PT.

Đề nghị có các buổi huấn luyện cho các trưởng nhóm ngay sau khi họ đi dự khóa về, nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các nhóm.

Trong liên nhóm và nhóm nhỏ mọi người khuyến khích nhau đi trợ tá khóa Ba Ngày; họ học cách lãnh đạo từ nơi họp nhóm, và nhất là qua việc làm trợ tá.

Các chị sống tốt trong gia đình là nhờ có hội nhóm để nhắc nhở nhau, "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ." Nhóm cứ 2 năm bầu lại trưởng nhóm. Nhóm là nơi tập lãnh đạo chính mình, lãnh đạo gia đình, lãnh đạo trong các môi trường.

Nhóm không sinh hoạt được vì các thành viên tham gia nhiều hội đoàn, hoặc ở xa nhau; đề nghị khi chia nhóm, cần sắp xếp làm sao để họ có thể sinh hoạt được với nhau, liên cư liên địa.

Có người cho rằng mẫu đơn bảo trợ như là khai lý lịch và có câu hỏi là nếu người bảo trợ không tham gia các sinh hoạt PT có nên đứng tên bảo trợ không? Cursillistas không đi Ultreya hay TLĐ thì có nên làm trợ tá bàn không? Có nên tổ chức Picnic cho tất cả Cursillistas để họ có dịp làm quen nhau không?

Nhiều phát biểu của các Cursillistas hiện diện cho rằng, người bảo trợ, cũng như trợ tá bàn cần tuân giữ nội quy và tích cực với các phương pháp của phong trào. Cursillistas ít sinh hoạt nên nhờ người thường xuyên sinh hoạt giúp bảo trợ thì tốt hơn.

Đề nghị VPĐH nghiên cứu việc tổ chức picnic cho toàn PT, trong thời điểm thuận tiện.

Việc ăn uống trong các hội nhóm có được thực hiện không?

Nhiều phát biểu cho rằng ăn uống sau khi họp nhóm thì tùy điều kiện của mỗi nhóm; ăn uống chung có thể tạo thêm tinh thần, tuy nhiên cần tránh uống rượu lái xe.

Nhóm có nên đề ra công tác cho các nhóm viên của mình không? VPĐH, Khối Hậu có chương trình công tác cho các nhóm không?

Đề nghị các nhóm cần khởi xướng công tác và VPĐH, Khối Hậu sẵn lòng hỗ trợ. Nhóm cần nêu vấn đề của mình cho Liên Nhóm, Khối Hậu biết. Cố võ tham gia các công tác như làm nhà giúp người nghèo, đi thăm người bệnh, cầu nguyện cho người bệnh...

Các khía cạnh sùng đạo, học đạo và hành đạo được đưa ra trong các hội nhóm, nhưng việc chia sẻ Lời Chúa có nên không vì nhiều khi có sự tranh luận khi giải thích Lời Chúa gây mâu thuẫn giữa các nhóm viên?

Việc chia sẻ Lời Chúa là dựa trên ba khía cạnh sùng đạo, học đạo và hành đạo của cá nhân mình, không phải là để Cursillistas diễn giải Lời Chúa. Chia sẻ Phúc Âm là thói quen của nhiều nhóm; tuy nhiên các hướng dẫn theo thủ bản PT không nhất thiết phải chia sẻ Phúc Âm, nhưng chia sẻ trên ba khía cạnh sùng đạo, học đạo và hành đạo.

Liên nhóm họp đều đặn là nhờ các trợ tá kỳ cựu giúp đỡ, nhóm được sự khuyến khích đi trợ tá khoá Ba Ngày và nhờ vậy, hâm nóng tinh thần Cursillo. Sau khóa, các nhóm mới được sự ân cần mời mọc trong tinh thần thân thiện là điều cần nên tiếp tục. Về địa điểm họp cũng tùy sự thuận tiện, cũng như trong nhóm giúp chuyên chở nhau đi họp. Việc chia sẻ Lời Chúa cần thận trọng và tế nhị để tránh gây mất hoà khí.

Có Cursillistas gặp sự ngăn cản của người thân khi họ đi sinh hoạt và đại diện nhóm xin PT cầu nguyện.

Khi các thành viên trong nhóm có vấn đề, họ nên trình bày cho trưởng nhóm, liên trưởng nhóm, và cho khối Hậu biết để được giúp đỡ.

Khi giới thiệu TDV người bảo trợ phải biết người mà mình giới thiệu để theo đúng đường lối của phong trào chớ không phải vì do quen biết hay tội nghiệp. Cũng như PT không phải là nơi người ta tham gia để được mọi người cầu nguyện cho. Vì vậy cần kỹ lưỡng trong việc xét đơn TDV.

Có nên giới hạn việc nhận đơn cho khóa ba ngày không? Cần cần trọng trong việc xét đơn TDV, theo các tiêu chuẩn công bằng.

PT nên khích lệ bằng cách trao bằng khen và phần thưởng cho các nhóm sinh hoạt đều đặn.

Đề giúp cho các bạn trẻ dễ dàng tham dự Ultreya và TLĐ một số chị sẵn sàng giúp giữ trẻ để các cha mẹ trẻ yên tâm sinh hoạt.

Bế mạc:

Cha LHPT đúc kết buổi họp: Các nhóm có thể thực hiện ngay các gợi ý như làm công tác, có chương trình hoạt động trong các môi trường, nhóm cần có ngày họp cố định trong tháng, việc PT có nhiều đơn xin tham dự khóa là điều tốt, VPĐH sẽ áp dụng các tiêu chuẩn đồng đều cho mọi người. Cha cảm ơn sự hiện diện của mọi người và kết thúc buổi họp với lời nguyện và ban phép lành.

*Ghi biên bản,
Matthew Phan Hoàng Vương*





MỤC ĐÍCH VÀ NHỮNG YẾU TỐ THIỆT YẾU CỦA ULTREYA

MỤC ĐÍCH CỦA PT CURSILLO

- Tạo một nền tảng giúp người Kitô Hữu sống những điều căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực.
- Xây dựng cột sống Kitô Giáo trong xã hội, bằng cách hình thành các nhóm Kitô Hữu sống những điều căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực, để biến đổi các môi trường.

SÁCH LƯỢC CỦA PT CURSILLO

Phong trào xử dụng một sách lược gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn Tiền Cursillo: Nghiên cứu môi trường và tuyên chọn ứng viên.
- Giai đoạn tham dự Khóa Ba Ngày: Khởi động và nuôi dưỡng sự hoán cải liên tục và chân thật của các TDV.
- Giai đoạn Hậu Cursillo (Ngày Thứ Tư).

MỤC ĐÍCH CỦA HẬU CURSILLO (CNLD trang 147)

Mục đích căn bản của Hậu Cursillo là canh tân, thăng tiến và tiếp tục việc hoán cải nơi mỗi cá nhân đã tham dự Khóa Ba Ngày.

PHƯƠNG TIỆN CĂN BẢN SỐNG KIÊN TRÌ NGÀY THỨ TƯ

Mục tiêu chính của Hậu Cursillo là cung cấp phương tiện cho mỗi Cursillista để sống kiên trì cuộc đời của một Kitô Hữu ngay tại nơi chôn đống đất mà Chúa đã đặt để họ.

Hai phương tiên đó là:

- Hội Nhóm Thân Hữu giúp thăng tiến cá nhân.
- Hội Ultreya (Ultreya) giúp thăng tiến cộng đồng các nhóm.

MỤC ĐÍCH CỦA ULTREYA. (NTTNT # Mục 503)

- Tạo điều kiện cho việc sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực qua Hội Nhóm Lưu Động và Chia Sẻ Chứng Nhân.
- Tạo bầu khí sốt sắng để mọi tham dự viên đều có thể nói lên những kinh nghiệm linh động về Tình Yêu Thiên Chúa, tình yêu láng giềng và tình yêu thế giới.
- Nuôi dưỡng tinh thần hoán cải của tham dự viên bằng cách giúp họ có cơ hội được linh hướng, bằng cách đề nghị họ áp dụng trong cuộc sống những chia sẻ mà họ đã được nghe từ những anh chị em chứng nhân khác và giúp họ nhận ra ơn gọi riêng của họ.
- Thực hiện việc dùng Phúc Âm làm dậy men môi trường,
 - * bằng cách gián dị là trở nên một cộng đồng chứng tá.
 - * bằng cách kết hợp và nuôi dưỡng Nhóm Thân Hữu để khuyến khích Phúc Âm Hóa cá nhân và cộng đồng.
 - * bằng cách kêu gọi nên hoán cải, hòa giải và phát huy tinh thần truyền giáo.

NHỮNG YẾU TỐ THIẾT YẾU CỦA ULTREYA (CNLĐ Ch. 11)

Những yếu tố thiết yếu đem lại thành quả tốt đẹp cho Ultreya gồm có: vai trò của thành phần lãnh đạo Cursillo trong Ultreya.

Thành viên VPDH và thành viên TLD có phâu vu như sau:

- Tạo sự hội nhập dễ dàng cho các tân Cursillista bằng sự quan tâm, niềm nở và vui vẻ để giúp họ xây dựng được Tình Bạn chân thật.

- Chào đón và giới thiệu mọi người đến với nhau trong Tình Bạn thân thiết hơn.
- Tạo không khí vui tươi, chân thành, cởi mở, bình đẳng,...
- Tiếp xúc cá nhân.
- Tôn trọng nhân cách và tính cách độc đáo của mỗi người.

Lời Nguyện Mở Đầu . Xin Thiên Chúa hiện diện trong mọi việc chúng ta làm.

Hội Nhóm Lưu Động: Chia sẻ đời sống với những người ngoài NHÓM THÂN HỮU, đồng thời tìm Nhóm để gia nhập nếu chưa có Nhóm.

Bài Chia Sẻ Chứng Nhân (Rollo): Kinh nghiệm cụ thể mà Cursillista đã cố gắng sống những điều căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực như thế nào.

Hỗ Trợ Chứng Từ (Echo - Phản Ứng Trao Đổi): Lời chia sẻ ngắn, có tính cách hỗ trợ đối với chứng từ vừa được trình bày.

Tóm lược của Cha Linh Hương.

Giuse Bùi Quang Hùng



The Cursillo® Movement

National Cursillo® Center · P.O. Box 799 · Jarrell, TX 76537 · 512-746-2020 · Fax 512-746-2030
· www.natl-cursillo.org

Chiến Dịch Vận Động Hứa Giúp \$3 Mỹ Kim Mỗi Năm

Ngày 31 tháng 5, 2013

Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Sau 2 tháng tìm hiểu và phân tích tình trạng tài chánh và vận hành của Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc, em đã tìm được giải pháp cải thiện hiệu năng của Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc: đó là chiến dịch đóng góp \$3/năm.

Có khoảng hơn 1 triệu Cursillistas tham dự Khóa Cursillo 3 Ngày trên toàn Hoa Kỳ. Nếu 10% trong tổng số Cursillistas đóng góp \$3/năm cho Phong Trào Cursillo Toàn Quốc thì những việc diệu kỳ sẽ xảy ra:

- Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ đạt được tình trạng quân bình về tài chánh và vận hành.
- Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ có ngân quỹ giúp phục hồi các Phong Trào cấp giáo phận ngưng hoạt động đã lâu năm và thiết lập Phong Trào Cursillo ở những vùng có triển vọng.
- Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ có ngân quỹ để dịch những sách hay sang từng ngôn ngữ và thiết lập mạng lưới thông tin một cách hiệu quả với những kỹ thuật thâm thanh và thâm hình.
- Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hằng Năm sẽ nằm trong tầm tay của mọi Cursillista. Sự đóng góp của quý anh chị sẽ giúp trang trải một phần chi phí cho Đại Hội và do đó sẽ làm hạ lệ phí ghi tên tham dự Đại Hội.
- Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ trích ra 25% trong số tiền đóng góp của quý anh chị để bỏ vào tiền mua vé cho Chủ Tịch VPĐH/GP đi dự Đại Hội Toàn Quốc. Thí dụ, nếu có 400 Cursillistas trong giáo phận của quý anh chị đóng góp \$3/năm, Trung Tâm sẽ cấp một

phiếu (voucher) tham dự Đại Hội Toàn Quốc trị giá \$300 để dùng vào việc mua vé cho Chủ Tịch VPĐH/GP của quý anh chị tham dự Đại Hội.

- Tương tự, Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ trích ra 3% trong tiền đóng góp của quý anh chị để bỏ vào tiền mua vé cho Điều Hợp Viên Miền của quý anh chị.
- Thực vậy, việc đóng góp \$3/năm của quý anh chị sẽ giúp khoảng 300 người lãnh đạo nông cốt từ khắp Hoa Kỳ tham dự Đại Hội Toàn Quốc để họ có thể đồng bộ với VPĐH Quốc Gia về đặc sủng Cursillo, tài liệu, phương pháp, chính sách và kế hoạch sách lược tương lai cho PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ.

Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đang gia hạn lệ phí ghi danh ở mức \$385 cho đến ngày 15 tháng 6, 2013 để khuyến khích các Chủ Tịch VPĐH/GP tham dự Đại Hội Toàn Quốc năm nay. Quý anh chị có khả năng đưa Chủ Tịch VPĐH/GP và/hoặc đại biểu của mình tham dự Đại Hội bằng cách đóng góp trên Trang Nhà TQ tại: <https://www.natl-cursillo.org/donate/>. Tiền đóng góp của quý anh chị được trừ thuế.

Chúng ta là MỘT và bất khả phân ly trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đang gặp nhiều thử thách trước mắt và rất cần sự hỗ trợ của quý anh chị. Việc đóng góp \$3/năm hoặc \$15 cho 5 năm tới sẽ nâng Phong Trào Cursillo thân yêu của chúng ta lên một tầm mức mới.

Phép lạ sẽ xảy ra và nó đang nằm trong tay của quý anh chị đó.

Em xin hết lòng cảm ơn sự nhanh chóng đáp ứng của quý anh chị!

De Colores!

Giuse Trần Thái Hoàng

NCSA

Love never fails. (1 Cor 13:8)



The Cursillo® Movement

National Cursillo® Center · P.O. Box 210226 · Dallas, TX 75211 · 214-339-6321 · Fax 214-339-6322 · www.natl-cursillo.org

PALANCA

Tại Sao Chúng Ta Cầu Nguyện?

Trong một bài viết tựa đề “Cầu Nguyện Luôn Luôn” trong tập sách Magnificat gồm các bài đọc và suy niệm trong Thánh Lễ hằng ngày, số tháng 11, 2007, LM Simon Tugwell, O.P. đã viết, “Cầu nguyện”, theo một định nghĩa xa xưa, “là kết bạn với Chúa.” Kết bạn với Chúa là một sự mạo hiểm, mạo hiểm của sự cầu nguyện chân thật. Bất cứ sự liên kết nào cũng đều có ảnh hưởng và thay đổi chúng ta, ngoại trừ sự liên kết hời hợt; nó thách thức chúng ta tôn trọng sự tự do, điều bí ẩn, cái “khác lạ” của người khác, và thậm chí có lẽ nó tạo xáo trộn hơn nữa bởi vì trước sau gì nó cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng sự phóng túng của chính chúng ta, điều bí ẩn của chính chúng ta, tính cách xa lạ và hay đổi thay của chính con người chúng ta. Làm cách nào chúng ta đương đầu với sự thách đố và sự phơi bày ra ánh sáng như thế, phần lớn sẽ quyết định xem chúng ta có thắng tiến và trưởng thành trong đời sống, hay là chúng ta co cụm lại (LM Simon Tugwell, OP “Cầu Nguyện: Sống với Chúa” – Magnificat, Tháng 11, 2007). Là Cursillistas, chúng ta được khuyến khích cố công duy trì vững vàng ba cuộc hội ngộ với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân, những sự liên kết này chúng ta đã thiết lập được trong Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần.

Trong Thư Tín tháng 12, 2007, LM Linh Hướng Toàn Quốc của chúng ta, LM Einer Ochoa, đã nhấn mạnh sự quan trọng của cầu nguyện như sau: “Việc cầu nguyện tự đáy lòng là linh hồn của con người Kitô hữu. Đây là khí cụ tốt nhất cho việc nên thánh và là khí giới hữu hiệu nhất chống lại quyền lực của sự dữ. Cầu nguyện từ con tim là cột trụ hay sức mạnh giúp cho việc thăng tiến đời sống Kitô hữu đích thực. Đây là thành phần quan trọng của lòng Sùng Đạo. Một kinh nghiệm trực tiếp và mật thiết với Thiên Chúa là nền tảng của việc cầu nguyện từ con tim. Cầu nguyện làm cho chúng ta hứng khởi khi nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong các biến cố riêng tư hằng ngày của chúng ta. Chúa Giêsu là mẫu gương cầu nguyện của chúng ta. Ngài cầu nguyện trước những quyết định quan trọng, dành thì giờ để hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa Cha. Chúa Thánh Linh thúc đẩy Chúa Giêsu vào trong sa mạc để cầu nguyện suốt 40 ngày trước khi công khai làm mục vụ. Đây là nguồn gốc của truyền thống hiến dâng 40 giờ châu trước Thánh Thể. Trước khi chọn Mười Hai Tông Đồ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Trước khi Chúa Giêsu thực hiện cuộc hành trình dài lên Đồi Calvariô, Chúa đã cầu nguyện. Đối với Chúa Giêsu, cầu nguyện là hiệp thông với Chúa Cha. “Hiệp thông” có nghĩa là “làm việc với”. Cầu nguyện nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy chúng ta hành động. Nhờ cầu nguyện mà chúng ta hiểu biết, yêu mến và phụng sự Chúa.

Giáo Hội Công Giáo chúng ta thiết lập Mùa Vọng trong Niên Lịch và Năm Phụng Vụ (tiếng Latinh “adventus”= sự hiện diện hay sự đến, & tiếng Hy-Lạp

“parousia” = cùng nghĩa tiếng Latinh) nhằm giúp chúng ta là những Kitô hữu, chuẩn bị cho Chúa Kitô đến lần thứ hai. Ông Origen thành Alexandria (c. 185-254), một trong những nhà học giả và thần học quan trọng và sáng giá nhất trong thời kỳ đầu của Kitô Giáo, nhắc nhở chúng ta trong Mùa Vọng dọn đường cho Chúa Giêsu trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta đọc những lời này trong Sách Tiên Tri I-sa-ia 40:3 “*Có tiếng hô: Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Thiên Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta.*” Chúa muốn tìm một lối đi để vào tâm hồn các bạn và đi trong đó (Tập sách “Living with Christ”, Tháng 12, 2007). Giáo Hội khuyến khích chúng ta cầu nguyện, ăn chay và bố thí, không những trong Mùa Vọng, mà trong đời sống hằng ngày của chúng ta nữa. Phương thức cầu nguyện căn bản là: thờ phượng (adoration), thú tội (confession), tạ ơn (thanksgiving), cầu nguyện hộ (intercession) và thỉnh cầu (petition), thường được viết tắt gồm các mẫu tự đầu tiên của mỗi chữ: ACTIP).

Lời cầu nguyện bay lên nhanh đến Thiên Chúa khi được dâng tiến cùng với sự hy sinh bố thí và ăn chay hãm mình. Nói cách khác, cầu nguyện cần thêm sự hy sinh, đó là Palanca, là những khí cụ hữu dụng để nâng lên Thiên Chúa tâm hồn cầu nguyện của chúng ta. Thánh Lê-ô Cả khuyên chúng ta, “*Hãy cho đi những gì các bạn nhận lãnh, hãy gieo những gì các bạn gặt, hãy phân phát những gì các bạn góp nhặt. Tài sản của các bạn gia tăng khi được sử dụng chính đáng. Hãy ao ước phần thưởng lòng thương xót, và hãy theo đuổi công ăn việc làm có lợi nhuận đời đời. Hãy cho đi và bạn sẽ được cho lại. Các bạn phải nắm lấy điều kiện của lời hứa này và hãy bày tỏ lòng biết ơn.*” (Magnificat, Tháng 11, 2007). Cho đi thì được chúc phúc hơn nhận lãnh. (TĐCV 20:35).

Tại Sao Chúng Ta “Khô Khan” Khi Cầu Nguyện và Làm Thế Nào Khắc Phục?

Trong bài viết “Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện”, Ông Joe Difato, Chủ Bút tập sách suy niệm “Lời Chúa Giữa Chúng Ta” (The Word Among Us, Oct. 2007) viết như sau, “Chúng ta tin Chúa Giêsu có thật. Chúng ta tin Người hiện diện trong phép Thánh Thể. Chúng ta tin rằng mọi người chịu Phép Rửa là “đền thờ của Thiên Chúa”, và Thánh Thần Chúa ngự trong chúng ta (1 Cor. 3:16). Chúng ta tin cầu nguyện tối cần thiết trong đời sống Kitô hữu chúng ta. Vậy tại sao chúng ta cảm thấy cầu nguyện khó khăn như thế? Sau đó, ông Difato thử đưa ra những lý do sau đây:

Thứ nhất, có thể chúng ta không cho là nghiêm trọng lời Chúa Giêsu cảnh giác những tín hữu ở Ê-phê-xô. Họ là những thành phần hoạt động trong Hội Thánh Ê-phê-xô của họ, và tuy nhiên họ đã đánh mất ý nghĩa căn bản của đức tin họ, đó là tình yêu Chúa Giêsu (Kh. 2:2-4). Thật dễ sa vào phương pháp thiết thực và vì bốn phận khi đến với đức tin chúng ta! Thật vô cùng dễ dàng làm phai nhạt sự say mê một thời dành cho Chúa Giêsu!

Thứ nhì, có lẽ thứ tự ưu tiên của chúng ta bị xáo trộn. Thành ngữ xa xưa nay vẫn còn đúng: Thời gian là sự biểu lộ các ưu tiên của chúng ta. Những khách được mời dự tiệc trong ngụ ngôn của Chúa Giêsu do Thánh Luca kể lại (14:16-24) đã để lợi ích của riêng mình – cho dù có chính đáng và cần thiết đi chăng nữa – làm lu mờ tính cách cao quý và vĩ đại của lời mời mà họ đã nhận. Chúa Giêsu muốn sử dụng thời giờ quý báu với chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta cho mình quá bận rộn không gặp Chúa được, chúng ta thật sự nói rằng sự liên hệ của chúng ta với Chúa không phải là một ưu tiên hàng đầu.

Thứ ba, giống như người Do Thái, chúng ta có thể nói với Chúa Giêsu, “Con cố tránh xa tội lỗi, con cố làm việc lành. Con vẫn trung thành với Chúa. Nhưng Chúa vẫn không trả lời con.” Chúa Giêsu muốn chúng ta đến với Người với một tâm hồn trong trắng và khiêm nhu. Chúa muốn chúng ta thưa với Chúa như thế này, “Lạy Chúa Giêsu, con muốn những gì Chúa muốn; con sẽ làm những gì Chúa nói. Con không muốn cách thức của con trên cách thức của Chúa.” Ngoài ra, có lẽ Chúa xin chúng ta tín nhiệm Chúa thâm tình hơn, và có thể Chúa sẽ thử xem chúng ta có muốn bỏ cuộc chăng. Sa-rah, vợ của ông Abra-ham, Za-cha-ri-ah và Tô-ma đã nghi ngờ Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta, “*Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý*” (Mc. 11:24). Chúa Giêsu muốn chúng ta biết rằng Chúa sẽ nhận lời cầu xin của chúng ta bởi vì Chúa muốn hướng dẫn chúng ta trong mọi cách. Thời gian bao lâu không sao cả bởi vì chúng ta tin Chúa Giêsu sẽ nhận lời chúng ta. Chính đời sống của Chúa minh chứng sự thật này.” (The Word Among Us”, Oct. 2007, Vol. 26, # 10).

Làm cách nào chúng ta vượt qua được “thời gian khô khan” khi cầu nguyện? Trong một mục đặc biệt của Tuần Báo Our Sunday Visitor, Dec. 9, 2007), có tựa đề “Tập Trung: Cầu Nguyện”, LM Ray Ryland đã phát biểu, “Đôi khi những gì chúng ta gọi là khô khan bắt nguồn từ sự xung đột về luân lý hay tâm linh trong cuộc sống chúng ta, và ngài khuyên chúng ta cần phải đi xung tội thường xuyên (mỗi 2 tuần hoặc tương tự như thế) để giúp chuẩn bị cầu nguyện đúng đắn.” Cha Ryland cũng khuyến khích chúng ta kiểm điểm phẩm chất của sự liên kết riêng tư của chúng ta với Chúa khi gặp khó khăn cầu nguyện hay là cầu nguyện xem ra vô nghĩa đối với chúng ta; và quan trọng hơn hết, chúng ta phải kiên trì. Cha Ryland đã chọn Thánh An-Tôn ẩn tu là mẫu gương kiên trì, ngài đã “từng bị cám dỗ và khốn đốn trong đời sống tâm linh.”

Palanca: Một Cách Biểu Lộ Tình Yêu Huynh Đệ Trong PT Cursillo Chúng Ta

Mỗi một Cursillista, sau khi trở về từ Khóa Cursillo Cuối Tuần, đều biết Palanca là gì. Đây là từ ngữ Tây Ban Nha, có nghĩa đen là “đòn bẩy”. Đây là một dụng cụ chúng ta dùng để nâng lên hay di chuyển một vật gì nặng nề. Trong Kinh Tiên Tụng trong Thánh Lễ Misa, vị chủ tế xướng lên, “*Hãy nâng tâm hồn lên!*” và toàn thể cộng đoàn tham dự Thánh Lễ đáp, “*Chúng con đang hướng về Chúa.*” Làm cách nào chúng ta hướng về Chúa mà không qua lời cầu nguyện? Tài liệu Cursillo ghi như sau: “ PT Cursillo sử dụng từ ngữ “Palanca”, chiếc đòn bẩy, để chuyên chở ý nghĩa thiết yếu của Mẫu Nhiệm Vượt Qua của

Chúa Kitô; trong mầu nhiệm này chúng ta được mời gọi tham dự trong chính đời sống của chúng ta. Chiếc đòn bẩy trọng văn hóa Tây Phương có thể được ví như một trò chơi ngòi lắc lư trên một tấm ván. Một nhóm hay một người ngòi vào một đầu tấm ván để dùng sức nặng của mình hầu nhắc bổng một nhóm hay một người khác ngòi ở đầu bên kia tấm ván lên cao hơn mình. Hình ảnh minh họa qua trò chơi “bập bênh” (seesaw), những cá nhân ngòi vào một đầu tấm ván dùng sức nặng của họ kéo họ xuống gần mặt đất để có thể nhắc những người khác ở đầu kia của tấm ván lên cao hơn họ, chỉ nhằm bày tỏ Mầu Nhiệm Vượt Qua mà tất cả Kitô hữu được mời gọi cảm nghiệm trong cuộc sống thiêng liêng của mình. Nên làm sáng tỏ việc cầu nguyện và hy sinh cho kẻ khác là việc làm bình thường của các Kitô hữu, quen gọi là một cộng đồng hội thánh hay tình yêu thương huynh đệ trong khi cầu nguyện.

LM Raniero Cantalamessa, OFM Cap., linh mục giảng tĩnh tâm cho ĐGH và các cộng sự viên của ngài, đã nói về sự quan trọng của tình yêu thương huynh đệ, đặc biệt trong Palanca Cộng Đồng của chúng ta. Ngài viết, “Chúng ta không thể nhấn mạnh đủ tính cách quan trọng của một bầu khí đầy tình yêu thương huynh đệ bao phủ những kẻ sắp nhận lãnh Phép Rửa Tội của Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện cũng liên kết chặt chẽ với sự tuôn tràn của Chúa Thánh Linh trong Tân Ước. Nói về Phép Rửa của Chúa Giêsu, Thánh Luca viết, “Đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người” (Luca 3:21). Chúng ta có thể nói rằng chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã làm cho trời mở ra và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người” (Sách ‘Sober Intoxication of the Spirit Filled with the Fullness of God’).

PT Cursillo bảo đảm với chúng ta rằng cầu nguyện lúc nào cũng là sức mạnh của mọi sinh hoạt Phong Trào. Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ (FICM) cương quyết công nhận ân sủng là nguyên tắc và là nền tảng của Phong Trào chúng ta và xem Palanca là một trong những yếu tố của Sách Lược Cursillo, được biết đến như là *Mầu Nhiệm Palanca*. “Mỗi khi nói đến hoán cải, nói đến thăng tiến cá nhân Kitô hữu, hay nói đến Kitô-hóa môi trường, thì như là bước căn bản đầu tiên trong cố gắng của con người, chúng ta cũng không thể nào không trông cậy vào sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa. Ân sủng mà chúng ta phải van nài bằng lời cầu nguyện có một sức mạnh vạn năng, với lòng khiêm cung, niềm xác tín và kiên trì. Điều tâm niệm khẩn thiết ngày nay, hơn lúc nào hết, là không có Chúa chúng ta không là gì cả, chúng ta không đáng giá gì cả, và chúng ta không thể làm được gì cả. Trước bất cứ việc gì, chúng ta phải xác quyết điều ưu tiên mà Phong Trào lâu nay vẫn dành cho Palanca (gồm cầu nguyện, hy sinh, và làm việc thiện) như là một đặc tính quan trọng nhất. Sự tin tưởng vào Palanca phải có thật, thành tâm, và kiên trì, nơi từng cá nhân hay tập thể, để bảo đảm những gì ta thực hiện đều hữu hiệu. Chân lý này đặt nền tảng trên lời hứa của Chúa Kitô (Mt. 7:7): “*Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho*” (FICM # 180). “Mọi giây phút trong Khóa Cursillo phải được đánh dấu bằng sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, do cầu nguyện, hy sinh hãm mình, lãnh nhận các phép bí tích và suy niệm Lời Chúa” (FICM # 237). “*Cầu nguyện và hy sinh nhân danh Khóa Cursillo – mà ngôn từ chuyên môn của Phong Trào gọi là ‘Intendencias’ hay*

‘Palanca’ – đều có tính cách quyết định cho thành quả thiêng liêng (tâm linh) của Khóa” (FICM # 333). Chúng ta có thể tóm tắt sự cần thiết của Palanca trong Phong Trào của chúng ta với câu nói phổ thông trong giới Cursillo như sau, “Hãy nói với Chúa về người ta trước khi nói với người ta về Chúa.”

Palanca Đích Thực

Trong PT Cursillo, cầu nguyện hay “Palanca” phải là một khí cụ trợ giúp trong mọi giai đoạn của Phong Trào: Tiên Cursillo, Khóa Học, Hậu Cursillo, Ultreya, Hội Nhóm, và các Cursillistas trong mọi sinh hoạt Cursillo. Palanca phải là khí cụ hỗ trợ toàn bộ Phong Trào, và do đó cả Giáo Hội chúng ta nữa. Chương 12 của sách ‘Cẩm Nang Lãnh Đạo PT Cursillo’ chúng ta lập lại những điều mà Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng vừa xác nhận trên đây: “Mỗi khi nói đến hoán cải, nói đến thăng tiến cá nhân Kitô hữu, hay nói đến Kitô-hóa môi trường, thì như là bước căn bản đầu tiên trong cố gắng của con người, chúng ta cũng không thể nào không trông cậy vào sự hỗ trợ của ân sủng Thiên Chúa. Ân sủng mà chúng ta phải van nài bằng lời cầu nguyện có một sức mạnh vạn năng, với lòng khiêm cung, niềm xác tín và kiên trì.” Vì thế, cầu nguyện mà thiếu hy sinh thì không phải là Palanca. Say đây là những hình thức truyền thống cầu nguyện được tiên cử như là Palanca để nâng cao lên Thiên Chúa những lời cầu xin của chúng ta cho sự thành công của mọi sinh hoạt của PT Cursillo chúng ta: thí dụ, Thánh Lễ Misa, Châu Thánh Thể, Rước Lễ, Lăn Hạt Mân Côi, Đọc Thánh Kinh, Đi Đàng Thánh Giá, Phụng Vụ Giờ Kinh, Lăn Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, viêng Thánh Thể, ăn chay, bố thí và bất kỳ việc lành nào khác tự quên mình được hiến dâng với lời cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ Bô Thít, Cầu Nguyện và Ăn Chay trong Thánh Kinh theo Thánh Mathêu (Mt. 6:1-8). Sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại việc các tín hữu tiên khởi đã họp nhau lại cầu nguyện, lắng nghe các Tông Đồ giảng dạy và chia sẻ với nhau tất cả những gì mình có và phân phát tiền của cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (TĐCV 4:32-35).

Điều quan trọng là phải hiểu rõ điều này: Palanca không được giới hạn dành cho bất cứ sinh hoạt đặc biệt nào của PT Cursillo, điển hình là Khóa Học Ba Ngày. Sách ‘Cẩm Nang Lãnh Đạo’ PT Cursillo cũng xác nhận rằng hy sinh là một phần của đời sống Kitô hữu. Nếu Phong Trào thôi nhấn mạnh tính cách quan trọng của sự hy sinh, lúc đó Chúa Kitô không còn là trung tâm điểm của Phong Trào Cursillo nữa. Cách tốt nhất để duy trì linh đạo của chúng ta là sống tinh thần Palanca mỗi ngày. Một vài thí dụ về “cách thức đơn giản” của Palanca hay phương thế hy sinh cá nhân được đưa ra trong sách Cẩm Nang Lãnh Đạo: thương yêu mà không mong đợi đáp trả; kiên nhẫn trong những nơi người ta nôn nóng đến độ hiểu lầm, ... Cẩm Nang Lãnh Đạo cho ta lời khuyên này, “Trong PT Cursillo, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác để từ ngữ Palanca không bị hiểu sai lạc và lạm dụng, hầu những gì ngẫu nhiên không làm lu mờ lời mời gọi và ý nghĩa nội tâm của Palanca. Những bức tranh vẽ và biểu ngữ màu sắc lộng lẫy (tự nó) không là Palanca; cả bông hoa, thức ăn, tâm thư hay những lời chúc mừng cũng đều không phải là Palanca. Đây là Palanca “ngụy tạo” đội lốt “những thứ đẹp mắt”.

Cầu nguyện và sự hy sinh không phải là “những thứ đẹp mắt”, nhưng có hiệu quả là nhận được ân sủng của Chúa. Người ta phải hiểu rằng thư từ không phải là Palanca. Thư từ chỉ là phương tiện để truyền đạt Palanca đã được thực hiện một cách chân thật. Xin ghi nhớ điều này, chúng ta phải ý thức rằng Palanca có thể được thực hiện cho một mục đích đặc biệt, không cần phải viết thư để nói lên điều ấy. Thí dụ, Palanca có thể được thực hiện do những nỗ lực của các Cursillistas cố gắng sử dụng Phương Pháp Cursillo. Tất cả chúng ta đều cần Palanca loại này, nhưng việc viết thư cho hàng ngàn Cursillistas thì không thực tế chút nào” (Cầm Nang Lãnh Đạo, Chương 12). Thánh Phaolô, Quan Thầy của PT Cursillo, nhắc nhở chúng ta trong thư Ngài gửi cho Cộng Đoàn Roma như sau, “Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm. 12:1). Đây chính là sự hiến dâng đích thực của chúng ta.

Trong quyển sách của Cha đã được nhắc tới trước đây, LM Raniero Cantalamessa đã trích dẫn Tertullian, nói rằng: “Không có gì lưu lại trong trí óc hết sức kinh ngạc của con người bằng sự giản dị đơn sơ của những việc làm của Thiên Chúa mà họ trông thấy nhân tiên và vẻ nguy nga lộng lẫy của những kết quả theo sau Sự đơn sơ giản dị và uy lực là những đặc quyền của Thiên Chúa.” LM Cantalamessa viết tiếp, “Nếu sự đơn sơ giản dị là dấu chỉ hành động của Thiên Chúa, thì chúng ta cần phải bảo tồn nó trong lời nguyện của chúng ta để Thần Khí Chúa tuôn tràn. Sự đơn sơ giản dị cần phải sáng ngời trong những lời cầu nguyện, trong mọi cử chỉ, trong mọi sự. Không nên bày ra những gì có tính cách màu mè, không cần những động tác sôi nổi hay những ngôn từ quá đáng.” LM Cantalamessa đưa ra thí dụ trong Cựu Ước để chứng minh điều ngài nói: “Thánh Kinh ghi lại sự tương phản rõ ràng giữa các hành động của các thầy tư tế thần Ba-al và lời cầu nguyện của Tiên Tri Ê-li-a trong khi dâng lễ trên Núi Các-men. Các thầy tư tế thần Ba-al la lớn tiếng, nhảy khập khiễng xung quanh bàn thờ và dùng dao tự rạch mình đến chảy máu. Còn Ê-li-a chỉ đơn sơ cầu nguyện như sau, “Kính lạy Thiên Chúa, Chúa của A-bra-ham, I-xa-ác, và Ít-ra-el, ... xin đáp lời con, để dân này nhận biết Người là Thiên Chúa, Thiên Chúa thật và Người đã khiến họ thay lòng đổi dạ!” (1 Vua 18:36-37). Bấy giờ lửa của Thiên Chúa ập xuống lễ vật do Ê-li-a tiến dâng nhưng trên lễ vật của các thầy tư tế thần Ba-al không thấy gì cả. (1 Vua 18:25-38). Sau đó Ê-li-a đã không gặp Thiên Chúa ở trong cơn gió bão, hay trận động đất, hay ở trong lửa, nhưng Thiên Chúa ở trong tiếng gió hiu hiu (1 Vua 19:12-13).

Kết Luận

Lời phát biểu sau đây của Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI, trong một bài phỏng vấn năm 1996, lúc ấy ngài còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, do nhà báo Peter Seawald thực hiện trong tác phẩm “Muối Cho Đòi”, một lần nữa mạnh mẽ xác quyết nền tảng tuyệt đối cần thiết cho PT Cursillo chúng ta là kết hiệp với Thiên Chúa. Ngài nói “Bạn tâm với Chúa, đối với tôi, là một nhu cầu. Cũng như ta mỗi ngày phải thở, phải có ánh sáng, phải ăn uống, phải cần tình bạn, cần gặp gỡ một người nhất định nào đó, tất cả những cái đó là những cái không có không được cho cuộc sống. Nếu như bỗng dưng không còn có Chúa nữa thì tình



PHONG TRÀO

URSILLO GIÁO PHẬN SAN JOSE - NGÀNH VIỆT NAM

Báo Cáo Tài Chính - Tháng 6, 2013

Tháng 3, 2013

NIÊN LIÊM:

AC Nguyễn Kim & Thành	\$50
C Matta Bùi Thu Thủy	\$25
A Nguyễn Văn Tân	\$25
A Tony Ninh	\$25
C Phương Anh Rene	\$25
Anna Sáng	\$25
A Trần Allen	\$25
A Giúse Tô Đình Tân	\$25
C Anna Nguyễn Phương Anh	\$25
AC Hồng & Ly	\$50
C Maria Nguyễn Kim Hoan	\$25
AC Nguyễn Ngọc Nhan & Tuyết	\$50
AC Ngô Công Tâm & Vũ Thị Bình	\$50
AC Hùng & Mỹ	\$54
A Nguyễn Cường	\$25
A Phạm Huy Dũng	\$25
C Nguyễn Hồng Tú	\$25
AC Lê Đình Khôi & Bùi Thị Liên	\$50
C Lê Minh Tuyết	\$40
AC An & Khê	\$50

Cộng niên liêm: \$694

ỦNG HỘ:

Chị Nguyệt	\$20
C Phương Vương	\$20
A Phạm Huy Dũng	\$35
Ấn danh	\$5
Bán xôi	\$15
Cursillistas ủng hộ bản tin Ultreya	\$347

Cộng ủng hộ: \$442

CHI:

Lệ phí hội trường OLR, xin lễ, in báo, lệ phí TTCG, vật dụng PT, lệ phí National Cursillo; Cộng chi: \$1347

Tổng thu: \$1136

Tổng chi: \$1347

Tồn quỹ từ trước: \$2639.91

Tồn quỹ trong tháng: \$2428.91

Tháng 4, 2013**NIÊN LIÊM:**

AC Ngô Tiến Hưng & Trần Thị Thục	\$50
AC Khoa và Huệ	\$50
AC Kính & Kim	\$50
AC Phạm & Suy	\$50
C Nguyễn Thiên Ân	\$30
PT&C Phạm Trung Điềm & Huệ	\$50
C Phương Vương	\$25
AC Phạm Văn Thông & Vũ Thị Loan	\$50
A Nguyễn Đức Vinh	\$25
A Trần Côn Minh	\$25
Nguyễn Châu Tuấn	\$25
Phạm Oanh	\$25
AC Phan Hoang Vương và Thanh Hải	\$50
A Nguyễn Trung Hòa	\$25
C Maria Nguyễn Thị Thanh Thủy	\$25
AC Nguyễn Trà Quốc & Tuyết Nga	\$50
C Maria Nguyễn Thị Huệ	\$25
A Giuse Bùi Duy Sang	\$25
A Phaolô Lê Vĩnh Phúc	\$25
C Theresa Đặng Thành Danh	\$25
C Maria Nguyễn Thị Ngọc	\$25
AC Nguyễn Khôi & Đỗ Vân	\$50

ỦNG HỘ:

Ân danh	\$5
C Lê Minh Tuyết	\$100
Bán sách & ảnh	\$167

Tổng thu:	\$1077
<u>CHI:</u>	
Lệ phí hội trường, mua sách, chi hội họp, xin lễ:	\$600
Tổng chi:	\$600
<i>Tồn quỹ tháng trước:</i>	<i>\$2428.91</i>
<i>Tồn quỹ trong tháng:</i>	<i>\$2905.91</i>

Tháng 5, 2013

NIÊN LIÊM:

AC Hoàng & Thiên Hương	\$100
C Lucia Lâm Thị Hoa	\$25
C Anna Trần Thị Sơn	\$25
C Theresa Lưu Quán Tuyết	\$25
C Lucia Trương	\$25
AC Nguyễn Thị Tường & Tiến Xuân	\$50
C Maria Nguyễn Thị Thanh	\$25
Bác Hời (Siên)	\$25
Bà Toàn	\$25
A Nguyễn Văn Phúc	\$25

ỦNG HỘ:

A Nguyễn Cường	\$300
----------------	-------

Chi phí hội trường OLR, TTCG, sinh hoạt Miền, và chi hội họp;

Tổng chi:	\$467
------------------	--------------

Niên liễm:	\$350
-------------------	--------------

Ủng hộ:	\$300
----------------	--------------

<i>Tồn quỹ tháng trước:</i>	<i>\$2905.91</i>
-----------------------------	------------------

<i>Tồn quỹ hiện thời, tháng 6/13:</i>	<i>\$3088.91</i>
---------------------------------------	------------------

Lập báo cáo,
Vũ Châu Linh
 Thủ Quỹ



PHONG TRÀO

URSILLO GIÁO PHẬN SAN JOSE - NGÀNH VIỆT NAM

Lịch Sinh Hoạt, Tháng 6-12, Năm 2013

THÁNG	NGÀY	GIỜ	ĐỊA ĐIỂM	SINH HOẠT
Tháng 06	23 Chúa Nhật	7 PM-9:00 PM	Trung Tâm Công Giáo*	Khai mạc Tĩnh Huấn
	30 Chúa Nhật	7 PM-9:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	Tĩnh Huấn 2
Tháng 07	07 Chúa Nhật	7:30 PM-10PM	Trung Tâm Công Giáo	Tĩnh Huấn 3
	14 Chúa Nhật	7 PM-9:30 PM	Hội Trường St. Victor**	Tĩnh Huấn 4
	21 Chúa Nhật	7 PM-9:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	Tĩnh Huấn 5
	28 Chúa Nhật	7 PM-9:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	Tĩnh Huấn 6
Tháng 08	04 Chúa Nhật	7:30 PM-10PM	Trung Tâm Công Giáo	Tĩnh Huấn 7
	11 Chúa Nhật	7:00 PM-9:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	Tĩnh Huấn 8
	15 TN -18 CN	5PM TN - 6PM CN	Camp St. Francis	K3N #44 Nam
	22 TN -05 CN	5PM TN - 6PM CN	Camp St. Francis	K3N #45 Nữ
Tháng 09	08 Chúa Nhật	12:30 PM-3:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	Ultreya
	22 Chúa Nhật	7 PM-9:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	TLĐ
Tháng 10	06 Chúa Nhật	12:30 PM-3:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	Ultreya
	27 Chúa Nhật	7 PM-9:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	TLĐ
Tháng 11	03 Chúa Nhật	12:30 PM-3:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	Ultreya
	24 Chúa Nhật	7 PM-9:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	TLĐ
Tháng 12	01 Chúa Nhật	07:30 PM-10:00 PM	Trung Tâm Công Giáo	Ultreya
	22 Chúa Nhật	7 PM-9:30 PM	Trung Tâm Công Giáo	TLĐ

Địa chỉ:

* Trung Tâm Công Giáo, 2849 South White Road, San Jose, CA 95148 (Gần Quimby Rd)

** Hội Trường St. Victor, 3108 Sierra Road, San Jose, CA 95132 (Piedmont Rd & Morrill Ave)

Mời Viết Bài

Xin mời quý Cha, quý tu sĩ, và quý anh chị viết bài cho Bản Tin Ultreya Tháng 9 năm 2013, *Kỷ Yếu 25 Năm Thành Lập Phong Trào Cursillo Giáo Phận San Jose - Ngành Việt Nam.*

Xin quý Cha, quý tu sĩ, và quý anh chị viết bài chia sẻ sống đức tin cho bản tin đặc biệt này. Những bài viết chứng nhân đức tin của quý vị là kho tàng quý báu cho người đọc và cho hậu thế.

Chúng ta cùng nhau, mỗi người “*một tay nắm Chúa và một tay nắm anh chị em*” đem tình yêu thương của Thiên Chúa đến với những người chung quanh.

Cám ơn quý Cha, quý tu sĩ, và quý anh chị ủng hộ cho Bản Tin Ultreya.

Cách gửi bài viết:

1) Email: banbientap.cursillo@gmail.com

2) Gửi thư qua bưu điện, xin đề địa chỉ:

3766 Deedham Drive

San Jose, CA 95148

Hạn chót gửi bài: 26/8/2013



CURSILLO MOVEMENT—VIETNAMESE SECRETARIAT

Kính Biểu: _____
