

Chào Mừng Tân Cursillista - Khóa 52 và 53



“Người Làm Vườn Nho Tốt Lành Của Chúa”

**PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA**

1524 Hemmingway Rd., San Jose, California 5132

Emai: hieutransj@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH



CHỦ TỊCH PHONG TRÀO
Gioan Trần Hiếu
408-655-5331



CHA LINH HƯỚNG
Lm. Andrew Nguyễn Vũ
408-291-6280



PHÓ CHỦ TỊCH PT
Matthew Phan Hoàng Vương
408-858-2412



THƯ KÝ
Teresa Nguyễn Chân Tú
408-667-0411



TRƯỜNG LÃNH ĐẠO
Giuse Trần Văn Trung
408-504-9481



KHỐI HẬU
Giuse Bùi Quang Hùng
408-314-1391



THỦ QUỸ
Victoria Lee Vicki
408-464-5457



KHỐI TIỀN
Gioan B. Nguyễn Nhật Tiến
408-515-2659



KHỐI BA NGÀY
Giuse Nguyễn Ngọc Phan
408-203-3036



KHỐI TRUYỀN THÔNG
Phêrô Nguyễn Châu Tuấn
408-386-2279

Ban Biên Tập Bản Tin Ultreya

- Đôminicô Nguyễn Lô
- Maria Nguyễn Thị Bạch Hường
- Jerome Nguyễn Việt Hải
- Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Joseph Nguyễn Như Bá

Liên lạc gửi bài:

Email: banbientap.cursillo@gmail.com

Địa chỉ: 1207 Panoche Ave, San Jose, CA 95122

MỤC LỤC

Thư Cha Linh Hướng	1
Thư Văn Phòng Điều Hành	2
Sứ Mạng Thắp Sáng Tin Yêu và Hy Vọng	3
Đôi Dòng Cảm Nhận Sau Khóa Cursillo 52	5
Tâm Tình Của Một Trợ Tá	7
Trong Tĩnh Lặng Nhận Ra Thiên Chúa Hiện Diện	9
Tôi Muốn Là Thợ Vườn Nho Chúa	12
Thư Cho Vợ Hiền.....	14
Ở Lại Với Ngài.....	17
Palanca Cho Con	18
Mùi Mít Chín	19
Tâm Tình Tĩnh Huấn	21
Cảm Nghiệm Người Trợ Tá: Thiên Đường Trần Gian	22
Ba Ngày Bên Chúa	24
Thánh Hóa Bản Thân và Môi Trường Sau Khi Đi Khóa Về	25
Nhóm Tôi	26
Học Đạo	28
Tình Bạn	29
Bạn Thấy Gì Qua Cuộc Hành Hương	30
Cảm Nghiệm Hành Hương – Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2017	33
Maria Diễm Phúc	35
Chân Dung	36
Danh Sách Khóa Cursillo Nam 52	38
Danh Sách Khóa Cursillo Nữ 53.....	39
Hình Ảnh hai Khóa Cursillo Nam 52 và Nữ 53	40
Hình Ảnh Trợ Tá Khóa Cursillo Nam 52 và Nữ 53	50
Danh Sách Niên Liễm và Hồ Trợ Tài Chánh	56
Thư Mời Viết Bài cho Bản Tin Ultreya	58
Hướng Dẫn Gia Nhập Group Email V-CURSILLO	58
Một vài hình ảnh 8 Tuần Tĩnh Huấn 2017	59

Thư Cha Linh Hướng

*Chúc mừng Tân Cursillistas
Khóa 52 & 53 Việt Nam San Jose*

"Anh em là giòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh, dân riêng của Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền" (1Pr 2:9)



Quý anh chị Cursillistas rất thân mến,

Nhờ Chúa thương, chúng ta vừa hoàn tất hai khóa Cursillo 52 và 53 với đời đảo ân sủng. Trong tâm tình tạ ơn tôi xin quý anh chị Cursillistas hiệp ý cùng tôi dâng lên Thầy Chí Thánh lời cảm tạ vì những ơn lành, đặc biệt qua hai khóa học vừa rồi, chúng ta đã cảm nhận biết bao tình thương của Người.

Với các thành viên mới của Phong Trào, tôi chúc mừng quý anh chị đã trải qua cuộc hành trình, tuy ngắn gọn trong ba ngày, nhưng đem lại cho quý anh chị một phần nào kinh nghiệm tuyệt vời về Tình Yêu Của Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của quý anh chị, tôi tin rằng Thầy Chí Thánh đã chạm vào mỗi một người, và các sứ điệp được loan truyền đang tác động tích cực trong tâm hồn của mỗi người.

Giờ đây, quý anh chị đã "xuống núi", trở về với đời sống thường nhật của mình, tôi cầu chúc quý anh chị luôn giữ được ngọn lửa mến, để dẫn cho cuộc sống khi này khi khác, quý anh chị vẫn luôn ngập tràn hy vọng vì "Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (TV 118:1). Tôi tha thiết mời gọi quý anh chị hãy nhiệt thành dấn thân vào đời sống phụng vụ của Giáo Hội, ra sức học hỏi Lời Chúa, và kiên trì áp dụng các phương thức Phong Trào đã công hiến là Hội Nhóm và Ultreya.

Trong ngày cuối của cuộc tĩnh huấn, quý anh chị đã được nghe "Sứ Điệp Chúa Kitô", là lệnh truyền của Người, sai mỗi một người chúng ta ra đi làm vườn nho cho Chúa. Tôi khuyến khích quý anh chị, trong hoàn cảnh của mình, hãy ra sức làm chứng cho Người bằng chính cuộc sống của mình. Thánh Phêrô nói, chúng ta là giòng giống được Chúa chọn để "Loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền" (1Pr 2:9b).

Nhân dịp này, tôi không quên bày tỏ niềm cảm kích và biết ơn của tôi đối với quý cha, quý phó tế, quý soeur, và quý anh chị Cursillistas đã quảng đại hy sinh và nhiệt tâm đến giúp khóa. Qua các đóng góp này, tất cả đã thể hiện tình yêu thương và lòng bác ái cho anh chị em mình. Đồng thời, tôi cũng chân thành cảm ơn quý thân nhân, bằng hữu và các Cursillistas, tuy không thể đích thân làm trợ tá, nhưng đã cầu nguyện, và tạo điều kiện cho các tham dự viên yên tâm dự khóa.

Trong tình yêu của Thầy Chí Thánh, tôi thành tâm cầu chúc quý anh chị luôn tràn đầy niềm vui và bình an!

Quý mến,

LM Andrew Nguyễn Vũ,
Linh Hướng Phong Trào

Thư Văn Phòng Điều Hành

Hân hoan chào mừng
Tân Cursillistas Khoá 52 & 53 VNSJ

Quý anh chị Tân Cursillistas rất thân mến,

Hân hoan chúc mừng quý anh chị vừa hoàn thành cuộc hành trình đức tin trong Khoá Ba Ngày Cursillo. Với muôn vàn ân sủng Thầy Chí Thánh đã thương ban cho hai Khoá 52 và 53, chúng ta hân hoan dâng lên Người khúc ca cảm tạ:

*"Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm;
Mừng Ngài con hân hoan nhảy múa,
Đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao" (TV 9:2-3)*

Thưa quý anh chị,

Ông Eduardo Bonnin, người sáng lập Phong Trào Cursillo, nói rằng, "Giúp một người gặp Chúa Kitô thì dễ, nhưng giúp họ theo Chúa Kitô thì khó hơn rất nhiều". Thật vậy, làm sao để duy trì các cảm nghiệm tình yêu Chúa như chúng ta đã cảm nhận trong khóa Ba Ngày? Làm sao để sống với các đòi hỏi của Tin Mừng trong thế giới trần tục hôm nay? Đây là một thách đố cho tất cả chúng ta.

Có phải chúng ta đang sống trong một xã hội với nhiều vấn nạn, từ cá nhân, gia đình, cho đến ngoài xã hội? Trong văn hóa mà chúng ta đang sống, có phải người ta dễ dàng chỉ trích Giáo Hội, đã kích giới lãnh đạo tôn giáo, và đã phá các giá trị tinh thần? Nhìn về bên kia bờ Thái Bình Dương, có phải chúng ta đang chứng kiến bao cảnh làm than, Giáo Hội bị chèn ép, và đất nước đang bên bờ vực thẳm của nạn ngoại xâm?

Thánh Công Đồng Vatican II nhắc nhở rằng, "Chúng ta không được cứu rỗi một mình, mà chúng ta được cứu rỗi trong cộng đồng". Cộng đồng đó là cộng đồng các tín hữu Chúa Kitô, thân thể máu nhiệm của Chúa. Vì thế, chúng ta cần liên kết với nhau để nhắm mục đích Kitô giáo môi trường trần thế, để cuộc sống thể tục được đặt trên căn bản Kitô giáo.

Sách lược của Phong Trào Cursillo xác tín rằng, một khi cá nhân Cursillista được đánh động trong Khóa Ba Ngày và nếu họ tiếp tục được bạn hữu nâng đỡ khích lệ trong cuộc sống ngày thứ tư, họ sẽ trở thành những vị thánh. Vì vậy, Phong trào khuyến khích chúng ta sống tình bạn. Lời tâm niệm sau của các nhóm hỗ trợ ngoài xã hội cũng nói lên niềm xác tín này: "Khi tôi đi tìm hôn tôi, tôi chẳng thấy gì. Khi tìm Thượng Đế của tôi, Ngài lẩn tránh tôi; nhưng khi đi tìm người anh em, thì tôi tìm gặp cả ba".

Thật vậy, một khi có bạn cùng đồng hành hỗ trợ, chúng ta sẽ có nguồn trợ lực để vượt qua những thử thách khó khăn. Và để các nhóm nhỏ thêm nguồn sinh lực cho mạnh mẽ, PT cống hiến cho chúng ta Đại Hội Ultreya, là nơi các nhóm liên kết hỗ trợ nhằm cùng cố, nuôi dưỡng bầu khí hiệp nhất cho các nhóm.

Thân ái kính mời quý anh chị tham gia vào một nhóm và tham dự đều đặn các sinh hoạt của Phong Trào.

Cầu xin Thầy Chí Thánh ban nhiều ân sủng dồi dào trên quý anh chị và gia đình.

Thân ái,
Thay mặt Văn Phòng Điều Hành,
Gioan Trần Hiếu, Chủ Tịch Phong Trào



SỨ MẠNG THẮP SÁNG TIN YÊU và HY VỌNG

LM. Phêrô Nguyễn Đình Đệ



đồng thời hỗ trợ cho Giáo Hội quê nhà: Khôi Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã phát triển khá vững mạnh về các phương diện này.

Điển hình đối với đối với người Công giáo VN Miền Tây Hoa Kỳ

(Bắc Cali & San Jose), rất nhiều những sinh hoạt và những hình ảnh tiêu biểu sống động đã và đang diễn ra. Cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ La Vang, giáo phận San Jose phát triển mạnh mẽ, quy tụ nhiều giáo dân gốc Việt trong vùng San Jose. Thánh lễ tiếng Việt đã được phép cử hành ở rất

nhiều nhà thờ trong vùng. Bên cạnh đó là các hội đoàn Công Giáo gốc Việt như Dòng Ba Đa Minh, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Phong Trào Cursillo, Hội Legio Mariae, Thiếu Nhi Thánh Thể... có hầu hết ở các cộng đoàn Việt Nam.

Không những thăng tiến về mặt xã hội, Cộng đoàn Việt Nam còn lãnh nhận nhiều ân sủng Chúa ban. Nhiều Linh Mục trẻ gốc Việt được đào tạo từ các chủng viện St. Patrick, Menlo Park, California đã và đang giúp các cộng đoàn Việt Nam thăng tiến cả về tâm linh và xã hội.

Ngoài ra, cộng đoàn Việt còn phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho sinh hoạt của người Công Giáo gốc Việt như Trung Tâm Công Giáo trên đường South

Kể từ biến cố 1975, với làn sóng “Di tản, Di cư, Tỵ nạn, vượt biên, và vượt biển...”, để thoát khỏi chế độ Cộng Sản đã làm rung động cả thế giới. Dòng hành với gần 2 triệu con cháu Lạc Hồng thuộc mọi niềm tin, ngót cả triệu người Công giáo VN đã rời khỏi Nước, đa số đang định cư tại Hoa Kỳ. Họ đã âm thầm nhẫn nại, lúc hãnh diện vui mừng, khi sóng gió đầy mồ hôi nước mắt, để bước từ khiêm cung đi vào lòng Quốc gia và Giáo Hội Hoa Kỳ, hầu mong “nhập gia tùy tục”, để dần dần hội nhập với Văn hóa, phát triển và thực hành “Tinh Thần Đức Tin” mà vẫn duy trì được Tinh Yêu Mến Quê Hương Dân Tộc,





White, San Jose, nhà thờ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đang xây dựng... Đó là những thành tựu đáng phần khởi của cộng đoàn Việt trên chặng đường hòa nhập và thăng tiến.

Thời gian trôi qua, với bao biến đổi và thăng trầm, từ những bước chân bơ vơ phiêu bạt, những xao xuyến trước tương lai vô định, những ánh mắt trĩu nặng âu lo của đầu đời ty nạn, cho đến cuộc sống “an cư lạc nghiệp”(!), gia đình sung túc và cộng đồng phát triển như ngày nay, chúng ta nhận ra được bàn tay Nhiệm Mầu của Chúa Quan Phòng, nâng đỡ dìu dắt cùng với sự chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo VN. Để cảm tạ Chúa, chúng ta cùng dâng lên “Tâm Tình Tạ Ôn”. Chúng ta cũng “ôn cố tri tân” những người đã đóng góp công sức cho cộng

đoàn gốc Việt phát triển và hội nhập với miền “Đất Hứa”. và cùng nhau hướng về Tương lai trong Yêu Thương, Hiệp Nhất và An Bình.

Khi nhìn lại những hình ảnh sinh hoạt trong quá khứ đến hiện tại, chúng ta có cơ hội “học hỏi kinh nghiệm: Đếm những Hồng Ân” để chúng ta cùng “Tạ Ôn Chúa” về những Hồng Ân Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta cũng rút ra “ưu khuyết điểm” hầu có thể duy trì, cổ võ và phát triển Tình Đoàn Kết Yêu Thương và Phục Vụ cho Cộng đồng chúng ta.

Ân sâu trong những Hồng Ân dẫn đến “Tâm Tình Tạ Ôn”, phải chăng, Thiên Chúa cũng trao cho chúng ta một “Sứ Mạng” nơi Đất Khách Quê Người? Đó là Sứ Mạng thấp sáng “Niềm Tin Yêu và Hy Vọng”! Rất có thể dấu chỉ

này đã được “mạc khải” qua những dấu ấn của chiều dài lịch sử và chặng đường chúng ta đi qua nơi miền “Đất Hứa Tự Do” này. Đó cũng là “Tinh Thần Đức Tin”, thể hiện bằng việc thực hành của Bí Tích Tình Yêu Tạ Ôn (BT Thánh Thể) và Yêu Thương Hiệp Nhất.

Chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở giới trẻ VN và mọi người chúng ta: ”Hãy giữ gìn bản sắc VN và thể hiện trung thực bản tính Kitô hữu của các con” Nơi miền “Đất Hứa” mới này. Chúng ta phải làm chứng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đồng thời làm tỏa sáng những nét đẹp và tinh hoa thừa hưởng từ Tiên nhân Việt Tộc.

Đề hướng về tương lai tốt đẹp, chúng ta tin rằng nếu Thiên Chúa, vì Tình Yêu vô biên, đã trao cho dân tộc Việt Nam một Sứ Mạng đặc biệt trong chương trình Cứu độ của Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ban dồi dào Ân Sủng để chúng ta hoàn thành Sứ Mạng ấy.

Với tâm tình yêu thương và lòng tin thác, chúng ta Tin tưởng và Hy vọng vào một Tương lai huy hoàng của Dân Tộc và Giáo Hội. Trong đó có những người con Việt rải rác khắp nơi trên thế giới, bằng đời sống tích cực học hỏi, làm việc hăng say và Yêu Thương chân thành, sẽ thật sự là những nắm Men Tin Mừng dậy lên nền “Văn Minh Tình Thương và sự Sống” cho toàn thể nhân loại.

ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN SAU KHOÁ CURSILLO 52

Lm. Joseph Nguyễn Đình Dương

Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam.

Du học sinh tại Berkeley, CA

Chắc hẳn những ai đã từng đi tham dự khoá tĩnh huấn ba ngày của phong trào Cursillo đều có những cảm nhận và những trải nghiệm riêng rất đặc biệt mà có thể không diễn tả được bằng lời. Riêng cá nhân tôi, trong tư cách là một linh mục đi, xin được chia sẻ vắn tắt một vài cảm nhận.

Trước hết đó là tình huynh đệ giữa những tham dự viên với nhau và những người trợ tá, và những người trong ban đào tạo. Buổi chiều hôm trước ai cũng còn thấy bỡ ngỡ và xa lạ, nhưng qua một buổi tối và ngày hôm sau, Chúa đã xoá tan đi khoảng cách ngại ngùng và xa lạ, để rồi mọi người sống với nhau bằng một tình cảm rất chân thành và yêu thương. Chắc chắn ai cũng cảm thấy rằng ở ngoài đời khó có khi nào chúng ta lại có được mối tương quan, tinh thân hữu thấm thiết như thế.

Làm sao chúng ta lại có thể sống được với nhau rất chân thành và yêu thương như thế? Có lẽ không phải do chúng ta cố gắng, mà do chúng ta có được mối tương quan tốt đẹp với Chúa. Chính chúng ta đã cảm nhận được tình yêu thương và sự gần gũi thân thiết của Chúa, từ đó dẫn chúng ta sống gần gũi thân thiết chân thành và yêu thương nhau như vậy. Như thế, chúng ta có thể kết luận một cách chắc chắn rằng chỉ



khi chúng ta nhận ra tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa rất gần gũi thân thương với chúng ta thì chúng ta sẽ nhận ra chúng ta là anh em với nhau trong một gia đình của Thiên Chúa, cùng gọi Thiên Chúa là Cha, và sẽ sống chân thành yêu thương nhau. Tình người được xây dựng và bắt nguồn từ tình Chúa. Và cũng từ tình yêu thương và mối tương quan huynh đệ thấm thiết như thế mà mọi người mới phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành.

Hơn nữa, trong tư cách là một linh mục, cả đời hy sinh vì một lý tưởng là chăm sóc cho đoàn chiên mà Chúa trao phó cho mình được đến với cánh đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát trong, được hoán cải và biến đổi cuộc đời để sống đạo đức, thánh

thiện và là những chứng nhân về tình yêu và lòng thương xót của Chúa, tôi rất cảm động khi thấy những phép lạ Chúa đã làm nơi những người anh em tín hữu của mình. Tôi đã cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ anh chị em mình được hoán cải và trở về với Chúa. Mỗi khi có một người sám hối trở về với Chúa tôi đều cảm thấy rất vui và đó là sự khích lệ rất lớn trong đời sống mục vụ của mình.

Với tôi, mỗi sự hoán cải của một tâm hồn đều là một phép lạ Chúa thực hiện. Như những lời chia sẻ của anh em tham dự viên, mỗi người khi đến với khoá tĩnh huấn, dường như tâm hồn là những viên đá trai cứng, khô cằn, nhưng qua những ngày tĩnh huấn, họ đã được ơn Chúa, được chính Chúa biến đổi, hoán cải và làm



cho lòng mình, làm cho con người mình “mềm” ra. Nghĩ đến đây tôi nhớ lại lời Chúa nói với ngôn sứ Edekiel: “Ta sẽ tặng các người một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng, lấy khỏi mình các người quả tim chai đá, ban tặng một quả tim biết yêu thương” (Ed 36, 26). Đúng là mọi người đã được “thay tim”. Chúng kiến phép lạ Chúa làm cho những người tín hữu là những người anh em của mình, tôi rất xúc động và càng xác quyết hơn nữa vào ơn hoán cải của Chúa. Quả thực, chẳng có ai thay đổi được người khác, chẳng có lời giảng nào có thể sánh ví

được với ơn của Chúa hoạt động nơi tâm hồn những ai mở lòng để cho Chúa hoạt động. Với tôi, đây là những phép lạ, đây là những bằng chứng về sự hiện diện sống động và năng động của Chúa trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta.

Có lẽ bài viết đã dài, nhưng xin chia sẻ thêm một điều nữa, đó là bức ảnh mà mỗi tham dự viên đều nhận được. Tôi đã chiêm ngắm nhiều bức chân dung về Chúa Giêsu, nhưng tôi chưa thấy có bức chân dung nào về Ngài lại có ánh mắt rất nhân từ hiền dịu nhưng cũng rất “khó chịu” như bức chân dung này. Tôi để bức

chân dung của Ngài nơi thuận tiện để tôi thấy. Dù tôi ở chỗ nào, hướng nào, tôi cũng thấy ánh mắt của ngài “xoáy” vào hồn tôi vừa như muốn nhấn nhủ, vừa như muốn mời gọi và nài nỉ tôi điều gì đó, khiến cho tôi mỗi khi chiêm ngắm không thể nào không suy nghĩ bản khoản xem Ngài muốn gì nơi mình. Quả thật, ánh mắt của Ngài rất hiền dịu, trù mến yêu thương, nhưng cũng rất tha thiết mời gọi, và cũng không phải không có sự trách móc giận hờn. Với tôi, bức chân dung về Chúa Giêsu mà phong trào đã chọn thật tuyệt vời và có ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc, có thể giúp những ai chiêm ngắm hoán cải và luôn được nhắc nhở để sống đúng với thánh ý của Chúa và làm những điều Chúa muốn nơi cuộc đời mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn Phong Trào đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong khoá tĩnh huấn vừa qua (K52), để tôi có được những trải nghiệm rất đặc biệt trong cuộc đời của mình. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc phúc cho những công việc tốt đẹp mà Quý Vị đã, đang và sẽ làm cho những người anh chị em của mình.

TV 79 (80) Lạy Chúa, xin thăm nom vườn nho của Chúa.

*Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai-Cập,
đuối chur dân, lấy chỗ mà trồng,
Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng,
Cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi.*

*Bóng um trùm phủ xanh đầu núi,
cành sum sê rợp bá hương thân,
nhánh vươn dài tới phía đại dương,
chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả.*

Tâm Tình Của Một Trợ Tá.

Giuse Nguyễn Thẩm

Đi trợ tá khóa 52 Cursillo năm nay mang nhiều ý nghĩa rất tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ tôi đi trợ tá với lòng khao khát tìm gặp, tìm gặp Chúa, tìm gặp anh em và tìm gặp chính tôi chứ không phải vì tôi đảm nhận một trách vụ gì trong khóa học.

Hầu hết những anh em đi trợ tá năm nay tôi đều quen mặt biết tên, nhưng dành thời gian tâm sự như là những người bạn cùng chí hướng thì tôi đã không có dịp. Nhân những ngày sống cùng nhau trên khóa, tôi mới khám phá ra kho báu nơi những người khác. Ai cũng đến đây với tấm lòng muốn phục vụ, một tinh



thần phục vụ cao nhất với một thái độ khiêm nhu nhất.

Tôi đã có dịp tâm tình với một số anh em, cũng như quan sát những việc họ làm. Tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa ngập tràn nơi mỗi người và vì thế kết quả của khóa học, đánh dấu những cảm nhận về tình yêu của Thiên Chúa nơi các anh em tham dự viên là điều tất yếu.

Khi đi cầu nguyện với quý anh và ngay cả với quý cha chuẩn bị trình bày bài rollo của mình, tôi cảm nhận nỗi lo lắng trong lòng họ. Có lẽ chẳng phải vì e ngại nói trước đám đông, chẳng phải vì muốn bài rollo của mình thật hay, thật đánh động nhưng chắc chắn vì “Chúa dùng môi miệng con để truyền đạt ý của ngài.” Các rollista đã chuẩn bị bài rollo của mình với tất cả khả năng Chúa ban trong một tinh thần xin vâng và phó thác. Thật là một

hồng ân để được góp phần nhỏ vào công việc của Chúa.

Tôi quan sát quý anh chị đang vất vả trong bếp, đặc biệt một anh đang mò hôi nhẽ nhãi rửa một chiếc nồi rất lớn và tự hỏi sao họ lại đến đây và tình nguyện làm những công việc này. Dĩ nhiên không có lý do nào khác ngoài việc muốn phục vụ. Tuy nhiên cái nguyên nhân thúc đẩy chắc chắn phải là tình yêu Thiên Chúa. Khi phục vụ bằng tình yêu thì cung cách phục vụ trội vượt hơn nhiều. Một anh tâm sự rằng anh đến đây phục vụ thay vì đi nghỉ hè vì ở đây tuy vất vả nhưng anh cảm thấy tâm hồn mình bằng an, cảm thấy được Chúa nhìn mình một cách trìu mến qua ánh mắt nụ cười tươi thân thương của mọi người.

Tôi cũng nhận thấy một số đôi mới và rất vui mừng với những thay đổi mang tính tích cực xây

dựng này.

Một lễ Thánh Thể rộng đẹp và trang nghiêm, có ghế ngồi do sáng kiến của các chị đã được dựng lên. Số người tham gia cầu nguyện khá đông, lại có một anh luôn kêu mời và hướng dẫn trong các buổi cầu nguyện chung.

Thời gian trình bày các rollo ngắn hơn nhưng vẫn đầy đủ những thông tin cần trình bày. Có nhiều rollista trẻ tuổi mới trình bày lần đầu tiên, nhưng thật xuất sắc. Chúa đồng hành và yêu thương phong trào Cursillo biết là chừng nào!

Không còn cảnh quỳ đón người tham dự sau khi chào thánh thể ở nhà nguyện ra, nhưng thay vào đó là đón chào tại nhà ăn. Đơn giản và vẫn giữ được bầu khí

trang nghiêm. Cũng không còn nghi thức Mananita, mà thay vào đó là khúc nhạc du dương chào bình minh của một ngày hy vọng mới.

Phần tiệc Agape cũng gọn nhẹ, bớt được những rườm rà không cần thiết và mọi người cùng nhau dự tiệc mừng chứ không chỉ dành cho tham dự viên và những người được mời chọn.

Dĩ nhiên bất cứ sự thay đổi nào cũng có những người không vừa ý vì nhiều lý do nhưng lý do chính cũng là vì yêu mến phong trào. Mỗi người hãy bỏ ý riêng và mở lòng đón nhận ý chung vì lợi ích của phong trào. Một anh phát biểu ví von rất hay là “phong trào của chúng ta là một cây thông, chúng ta không muốn trang hoàng thêm vào nhiều đèn

hoa để nó biến thành cây Noel.”

Ngoài ra khi tiếp xúc với các tham dự viên, tôi cảm nhận được niềm vui có Chúa trong lòng họ. Xin cho mọi người bền đỗ trong ơn gọi sống xứng đáng là một Kitô hữu đích thực, yêu Chúa, yêu người và dấn thân phục vụ vì tình yêu.

Tôi cũng cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi sức khỏe, thời gian và cơ hội tham dự trợ tá năm nay để tôi cảm nghiệm sâu xa hơn về tình người, về ý nghĩa của những công việc mà mọi người đã làm vì yêu mến phục vụ và nhất là được cùng anh em thân thương ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa là Cha Yêu Thương của chúng ta.



Khởi Phục Vụ Khóa 52

TRONG TĨNH LẶNG NHẬN RA THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN

(Be Still and Know that I Am God)

Đa Minh Nguyễn Công Ân,

Chuyển ngữ từ “Be Still and Know that I AM GOD”, từ America Needs Fatima.

Muốn có bản Anh ngữ, gọi 1-888-317-5571

P.O. Box 341, Hanover, PA 17331. www.anf.org



Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng ta, cầm lấy bánh và chén rượu trên tay Thánh Thiện, dâng lời tạ ơn, rồi phán với các môn đệ: “Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” Mt 14:22,24:Lc 22:19.

Từ đó, Mẹ Giáo Hội dạy rằng, mỗi khi Linh Mục cử hành Thánh Lễ và làm như lời Đức Giêsu Kitô đã truyền dạy - Chúa

Giêsu thực sự hiện diện trọn vẹn mình, máu, linh hồn và thiên tính của Thiên Chúa dưới hình bánh và rượu.

Đối với mọi người Kitô Công Giáo, cách riêng với người Cur-sillista, không có món quà nào quý giá hơn, vĩ đại hơn, yêu thương hơn là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa Chúng Ta! Đúng như lời đã hứa: “Thầy ở với các con mỗi ngày cho đến tận thế...” Mt 28:20. Một nhà

nguyện có thờ kính Thánh Thể, giống như một nơi tràn đầy sự vui tươi, bình an giữa một thế giới rộn ràng, bận bịu, cuồng loạn... Mỗi người cần đến với Bí Tích Thánh Thể trước nhà tạm, ở lại đó trong tĩnh lặng; với lòng tin vững chắc, mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trọn vẹn Nhân Tính, Quyền Năng và Lòng thương xót của Người; Người chờ đợi nghe chúng ta nói chuyện với Người.

Chính vào lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, xao xuyến, chán nản với nhiều âu lo, thất vọng, mất hết nghị lực và ngay cả lúc chúng ta cảm thấy không còn muốn nói năng, chuyện trò gì nữa... Không sao đâu! Hãy đến trước nhà tạm với Thánh Thể! Ở lại đó trong tĩnh lặng. Có thể nói rằng, một người ở tĩnh lặng trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, giống như một bệnh nhân đang được chữa trị bằng “liệu pháp quang xạ”, xóa tan bệnh tật với mọi vấn nạn.

Để giải thoát một ngày, một thời khắc buồn chán, vô vị... Mời anh

chị chúng ta cùng đến trước nhà tạm, với tất cả lòng khiêm tốn, thành thật nhận mình là tội nhân, ở thình lặng mười lăm phút, nửa giờ hay lâu hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể; Người sẽ nói với chúng ta “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với Cha, Cha sẽ cho nghỉ ngơi, dưỡng sức...” Mt 11:28; “Hãy ở lại đây với Cha, Cha là Thiên Chúa đầy lòng thương xót” Chắc chắn chúng ta sẽ trút bỏ hết muộn phiền mà không còn vấn vương điều gì!

YÊN LẶNG TRƯỚC THÁNH THỂ

Anh, Chị đang thổn thức điều gì? Hãy nghe Chúa Giêsu tâm tình “Các con yêu quý, không có điều gì cần thiết hơn là Cha muốn các con biết rằng, các con hãy yêu mến Cha hết lòng! Hãy nói với Cha như các con nói với người bạn thân thiết, tri kỷ, như các con nói với mẹ thân yêu, như nói với anh, chị em của các con...”

CÁC CON MUỐN XIN CHA ĐIỀU GÌ, CHO AI?

Hãy nói với Cha tên người đó. Có thể là cha mẹ, anh chị em hoặc bạn hữu của các con? Hãy nói, các con muốn Cha làm gì cho họ lúc này?

Hãy xin thật nhiều! Nhiều vào! Đừng ngần ngại! Cha là Tình Yêu, Trái Tin Cha rộng mở, nhân ái, khoan dung, sẵn sàng ban phát những sự cần thiết cho ai cần đến. Hãy nói với Cha cách đơn sơ, thành thật về sự nghèo khó

của người muốn xin Cha giúp đỡ, của người đang đau yếu, bệnh tật, của người đang “lạc đường lạc lối” mà con muốn họ trở về đường ngay lẽ thật; hoặc con muốn gặp lại người thân yêu, xa cách con đã lâu.

Hãy thật lòng tin tưởng nói với Cha như con nói với bạn thân. Nên nhớ, Cha hứa, Cha nghe tất cả những lời kêu xin, thổn thức tự đáy lòng con. Chẳng lẽ Cha làm ngơ trước các nhu cầu con van xin cho người con yêu mến”

VỚI CON, CON CÓ CẦN GÌ KHÔNG?

Hãy viết ra những gì con muốn xin, những gì con cần rồi đọc cho Cha nghe. Thành thật nói cho Cha biết, có phải con đang tự hào về điều gì đó phải không? điều xa hoa, khoái lạc? Mặc cảm, ích kỷ, tính khí bất thường, thờ ơ, lãnh đạm? Hãy xin Cha giúp con cố gắng thoát ra khỏi tình trạng đó.

Hỡi các tâm hồn đáng thương, đừng nản lòng, đừng thất vọng! Đã có nhiều thánh nhân và những linh hồn đạo đức được xếp hạng rất cao trên Thiên Đàng, mà trước đó họ đã từng sai phạm những lỗi lầm như con; bằng lời cầu nguyện, với lòng khiêm tốn thống hối và với cố gắng từng chút một, họ đã thoát khỏi sự tái phạm.

Con đừng ngần ngại xin cho chúng con có được tâm hồn thánh thiện, thân thể khoẻ mạnh, tốt lành; thành quả tốt trong việc

làm, trong thương vụ hay việc học hành thành đạt... Cha sẽ ban tất cả những điều tốt lành cho con và dự phòng những trở ngại, để giúp con thỏa mãn.

Hôm nay Cha có thể làm gì để giúp con? Con đang cần gì nào? Con nên biết, Cha luôn khát khao muốn ban cho con nhiều ơn huệ tốt lành. Con cứ xin đi!

Bây giờ con đang có dự tính gì? Cho Cha biết chi tiết được không? Con đang lo âu điều gì? Suy nghĩ gì vậy? Con muốn thế nào? Con muốn Cha làm gì giúp Cha Mẹ con? Cho các con của con? Cho anh chị em hay cho bạn hữu, cho người chủ của con, con muốn điều gì tốt lành cho họ?

Nếu con còn cha mẹ, hãy cầu nguyện cho các ngài - Lời cầu nguyện của con cái dành cho cha mẹ không hề bị từ chối bởi chính đấng trung tín đã yêu thương thế gian.

Nếu con có vợ, có chồng, hãy xin Cha là mối liên hệ nối kết vợ chồng của con thật sự trở nên cung điện tình yêu ấm áp, hạnh phúc! Hãy xin Cha đặt tay chúc phúc cho vợ con, cho chồng con, cho các con cháu của con! Hãy xin cho con có một khả năng với sự giúp đỡ khi cần, để có hạnh phúc luôn mãi!

CON MUỐN CHO CHA ĐIỀU GÌ? CON MUỐN CHA ĐƯỢC TÔN VINH?

Con muốn làm một điều gì tốt

lành cho người hàng xóm, cho bạn hữu của con để tỏ lòng con yêu mến Cha, nhớ đến Cha? Nói cho Cha biết, hôm nay con đang chú tâm tới điều gì? Con đang mong muốn điều gì? Cho Cha biết điều gì đã làm hỏng dự tính của con, rồi Cha sẽ cho biết lý do. Có phải đang có điều gì làm con không thực sự tin cậy vào Cha? Con ơi! Cha là chủ tể của mọi tâm hồn, Cha nhẹ nhàng đưa các tâm hồn tin thác tới hạnh phúc mà không làm tổn hại.

CÓ PHẢI CON ĐANG BUỒN HAY KHÓ CHỊU ĐIỀU GÌ?

Hỡi tâm hồn đang phiền muộn, hãy tin thác giải bày cho Cha biết cặn kẽ điều gì làm con mất hạnh phúc? Ai đã làm con đau khổ? Ai đã làm tổn thương lòng tự ái hay tự trọng của con? Ai đã hiểu lầm con? Hãy đến với Thánh Tâm Cha đang sẵn sàng lắng nghe nỗi đau, sự muộn phiền và chữa lành cho con! Vì Cha, con nên tha thứ và quên đi mọi chuyện. Bù lại, Cha sẽ giải quyết các vấn nạn và chúc phúc cho con.

Tâm hồn con đang mơ hồ sợ hãi, khổ sở, ray rứt điều gì vô cớ? Hãy nép mình vào vòng tay yêu thương, quan phòng của Cha. Cha luôn ở với con, bên cạnh con. Cha thấy hết mọi sự, Cha không bỏ con đâu! Có phải con cảm thấy như đang bị người thân yêu bỏ rơi con, xa rời con không

lý do? Hãy cầu nguyện cho họ, Cha sẽ đưa họ về lại với con, nếu họ không phải là mối cản trở sự thánh thiện của con.

CHẲNG LẼ CON KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ VUI MUỐN CHIA SẺ VỚI CHA?

Nói cho Cha biết, con vừa được an ủi hoặc có niềm vui tới kể từ khi cha con gặp nhau? Cũng có thể đã có điều thú vị bất ngờ tới với con, một ác cảm được xóa tan? Một tin vui, một lá thư hay một cử chỉ yêu thương? Một khó khăn hay một điều nguy hiểm bất ngờ xảy đến với con, nhưng được qua khỏi.

Phó thác tất cả cho Cha, Cha sẽ giải quyết cho. Con nên tỏ lòng biết ơn về mọi điều con đã nhận được. Đơn sơ, khiêm tốn nói với Cha như con nhỏ nói với Cha mình “Cha ơi! Con cảm ơn Cha!” Lòng biết ơn luôn được chúc phúc, bởi lẽ hễ ai cho đi, sẽ được nhận lại.

CON HỨA ĐIỀU GÌ VỚI CHA?

Con biết đó, Cha đọc được những điều bí ẩn tự đáy lòng con người. Loài người thường khờ khạo, dại dột, nhưng Thiên Chúa thì không! Con hãy chân thành nói với Cha, rằng con quyết tâm xa tránh các nguyên cớ làm con phạm tội, hư hỏng; không đọc các loại sách xấu, không xem các

phim ảnh hoặc các chương trình bậy bạ kích thích con nghĩ tới điều tà bậy, tội lỗi. Chấm dứt không giao du, liên lạc với những ai có thể làm hại phần linh hồn và sự bình an của con. Con sẽ hòa nhã, lịch sự, ân cần, tử tế với người mà trước đây họ như là kẻ thù của con.

Hỡi con yêu quý của Cha, ngay bây giờ, con hãy trở về với bản phận thường ngày của con. Việc làm, học hành, và với gia đình... Nhưng con đừng quên mười lăm phút đối thoại thú vị giữa cha và con tại nơi cung thánh vắng vẻ này.

Con nhớ quý trọng sự thinh lặng, giữ nét na, tập trung tư tưởng, từ bỏ ham muốn bất chính; bác ái với tha nhân. Yêu mến và tôn kính Đức Hiền Mẫu Maria của Cha cũng là Hiền Mẫu của con.

Hãy hướng tới ngày mai với tình yêu rộng mở và với một trái tim tuân phục. Như vậy, mỗi ngày con sẽ khám phá tình yêu mới nơi trái tim Cha, sự an ủi, chúc phúc mới của Cha.

Cha luôn ở đây để chờ đợi con! Đừng khi nào sao lãng về sự hiện diện của Cha.

TÔI MUỐN LÀ THỢ VƯỜN NHO CHÚA

“Thương mến trao về quý anh chị Cursillista Khóa 52 & 53”

Maria Nguyễn Bạch Tuyết



tâm thường, nhút nhát, tiêu cực... đã trở nên nhiệt thành học yêu thương, học phục vụ, học tha thứ, học cho đi, học lãnh đạo, nhất là học khiêm nhường để biết mời Chúa vào ngự trị và làm chủ cuộc đời mình.

Trong sách Đối Thoại của Thánh

Tiến sĩ Catarina, ngài dạy rằng **"người ta không thể khiêm nhường nếu không vâng lời"**. Do đó tôi cũng học vâng lời sống theo tinh thần Cursillo qua 15 Rollos mà tôi được đào luyện trong khóa học. Đức vâng lời đòi buộc tôi phải nghiêm giữ lời tuyên hứa "Con trông cậy vào Ông Thánh Chúa" để được Sống một cách có kỷ luật trong Vâng Phục, trong Tình Thương của Thiên Chúa với những Người Anh Em Phục Vụ cho Chân Lý trong thực tại đời sống quanh mình.

Vườn nho của Chúa mênh mông

bao trùm cả Quả Địa Cầu, nhưng mảnh vườn mà Chúa trao phó cho tôi là Gia đình, kể đến là Phong Trào Cursillo, là Đoàn thể tôi hoạt động, là Giáo Xứ tôi tựa nương... Cho dù phục vụ ở Môi trường nào tôi cũng có trách nhiệm chăm lo săn sóc với cả tình yêu và tâm huyết của mình bằng nền tảng Ôn Chúa để dốc tâm sống:

- **ĐỜI CẦU NGUYỆN:** Là sống như lời Thánh Phaolo Tông Đồ dạy: "Anh em hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn"... "Đồng thời cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, để xin Thiên Chúa mở cửa (cửa lòng) cho chúng tôi rao giảng Lời Người" Và cầu nguyện để: "Xin Thiên Chúa cho tôi biết công bố rõ ràng Mầu Nhiệm của Người, như bổn phận tôi phải loan báo". Tôi cầu nguyện xin Chúa thanh lọc và hoán cải đời tôi để được xứng hợp là Môn đệ Chúa, và tôi còn cầu thay nguyện giúp cho những bạn đồng sự của tôi nữa.

- **SỐNG ĐỜI YÊU THƯƠNG:**

Khóa Ba Ngày Cursillo, Chiều Closura, khi Cha Linh Hướng đại diện Thầy Chí Thánh với Sứ Vụ Lệnh trên tay trân trọng hỏi: **"Chúa Giêsu tin tưởng nơi con"** Và người Cursillista thưa: **"Và con trông cậy vào Ông Thánh Chúa"** Trông cậy vào Ông Thánh Chúa để đáp lại Ông Gọi và thi hành Sứ Mạng, mà cũng là Lệnh Truyền và Phần Thương Chúa thương ban cho, khi mà Thiên Chúa sai Chúa Giêsu và chúng ta đến với thế giới này.

Với lòng ước muốn sống Đời Thánh Hiến, tôi, từ một người

(1Cr 13,1-8) "Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có Đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi." Và, "Người có Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả" Tôi Tin Chúa và Tin cả việc Chúa làm nơi anh chị em mình nữa.

- SỐNG ĐỜI KHIÊM NHƯỜNG: (trích Sách THPTC) "Muốn sống Đời Khiêm nhường, trước hết phải nhận ra con người của ta, vì Khiêm nhường là Sự Thật..." Sự thật là, những gì tôi có đều do Chúa ban. Đức Khiêm nhường còn giúp tôi nhìn ra những nén bạc, những cái đẹp của Chúa còn ẩn dấu trong lòng Anh Chị Em mình, mà tôi có bổn phận giúp họ khám phá ra để chia sẻ cho tha nhân.

- SỐNG ĐỜI VẮNG PHỤC: (Rm: 16,17-19) Thiên Chúa là nguồn bình an, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Sa tãng, Chúa bắt nó phải ở dưới chân anh em" - Biết bao thăng trầm, biển dâu trong cuộc đời, để tôi cảm nghiệm được rằng: Vắng phục Thiên Chúa là chịu đau khổ ở đời này như vắng trong lửa (chứ không phải đầu hàng, vắng phục thể gian), từ đó vắng tôi sẽ được ở lại trong Chúa, tôi sẽ không lạc mất Người, và Người luôn bảo vệ tôi khỏi mọi cạm bẫy của thần dữ.

- SỐNG ĐỜI PHỤC VỤ: Thánh Phêrô nói: "Trước hết, anh em

hãy yêu thương nhau nồng nàn, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi... Ôn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban"(Pr 4:7-11) - Trông cậy vào sức mạnh, vào Ôn Thánh Chúa để phục vụ chứ không bằng tài hèn sức mọn của mình, như thế, phục vụ không là gánh nặng mà là niềm vui và là hạnh phúc.

- SỐNG ĐỜI HIỆP NHẤT: Thánh Phaolô nói rằng "Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất... Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. "Không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận". (1 Cr 12: 12-27)

- SỐNG ĐỜI LÀM CHỨNG CHO CHÚA: Thánh Phêrô dạy rằng: "Ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ

làm hại anh em và đừng xao xuyên..." và "Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác" (Pr 3: 13-17)

- SỐNG ĐỜI TRÔNG CẬY: (Rm 8: 18-27) "Chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa... Vì Thần Khí (đã) cầu thay nguyện giúp cho các thánh (để các ngài) theo đúng ý Thiên Chúa". Sống đời Cậy Trông vào Thần Khí Chúa hướng dẫn để theo đúng ý Chúa mới được trọn quyền làm con. Quyền làm con như Chúa Kitô đã xác định về Ôn Gọi và Sứ Mệnh cho mỗi một Cursillista: "**Như Cha đã sai Thầy thế nào, thì Thầy cũng sai các con như vậy**".

Lạy Chúa, chúng con đang trong mùa đào luyện người làm vườn nho cho Chúa, xin giúp cho anh chị em chúng con biết nhất tâm bước theo Lý Tưởng Kitô, với ý thức mình là Dân Thánh Chúa, là Môn Đệ Chúa Kitô được sai đi để xây dựng Nước Chúa ngay trong Trần Gian này. Xin cho mọi người đều chia sẻ tình thương cho nhau, đào luyện và tạo cơ hội cho nhau để ai ai cũng được vào làm cho Vườn Nho Chúa trở sinh nhiều hoa trái trên khắp Quả Địa Cầu, để Thế Giới xinh đẹp do Chúa sáng tạo xứng hợp là mái nhà chung hạnh phúc của những con người nhân loại mới. AMEN

Thư Cho Vợ Hiền -

Một Tham Dự Viên khóa 53 Cursillo - San Jose

Hoàng Anh, Cursillista Khóa 50 - San Jose

“Yêu không phải chỉ là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng.”
(Saint Exupery)

Em yêu,
Em có thể ngạc nhiên khi đọc những giòng chữ thân thương này sau khi em đã đi gần hết “Khóa Ba Ngày”, và hai chữ “Em yêu,” là phần thưởng “Thầy” ban tặng cho em qua những tâm tình mến thương gửi từ anh cho em vào một dịp thật đặc biệt. Anh cũng từng có những cảm giác vui sướng như vậy sau khi anh đã đi trọn bốn tuần “huấn nhục” tại Trường Bộ Binh Thủ Đức vào năm 1970, với những tâm tình đầy mong chờ để chào đón những giây phút được yêu thương, an ủi, để tìm lại những kỷ niệm thân thương trọn vẹn trong tình nồng đang nung nấu trong tim, chỉ khác một điều, lần này... là tình yêu Chúa ban...

Hơn nữa, đây cũng là những lần hiếm hoi, em được đọc lại, hay nhìn thấy lại hai chữ “Em yêu,” khi tuổi chúng mình đang đi vào lúc xế chiều... Và như vậy, một dịp quý hiếm nữa để nhờ “Thầy Chí Thánh” hâm nóng lại tình yêu của hai đứa chúng mình...

Em,

Chúng mình quen nhau và đến với nhau qua phong trào Hùng Tâm Dũng Chí tại giáo xứ Hà Nội. Hùng Tâm Dũng Chí là

một hội đoàn Công Giáo Tiên Hành dành cho thiếu nhi do cha Gaston Courtois thành lập bên Pháp. Phong trào nhằm mục đích đào tạo các em nhỏ thành những thiếu nhi có nền đạo đức căn bản và một khả năng chuyên môn thích hợp để sau này ứng dụng vào cuộc sống trong những phận vụ khác nhau trong gia đình và xã hội. Hồi ấy, anh là trưởng lớn, em là trưởng nhỏ, cùng tháng ngày vui chơi và hướng dẫn các em trong giáo xứ, cũng như giúp đỡ và khích lệ nhau trong một tình thương yêu thật trong sáng... Nhưng rồi cũng đã có một ngày, vì cái “duyên” hay vì cái “nợ”, mà anh đã trao gửi tình mến thương cho em khi anh bắt đầu từ giã cuộc sống dân sự để bước chân vào đời quân hành... vì lúc này anh cần có em...

Em,
Anh còn nhớ, những ngày đầu khi mới yêu nhau, thời gian là mật ngọt, trong những giờ phép ngán ngủ cuối tuần thật hiếm hoi và quý giá, mình ngồi nói chuyện phiếm bên nhau hàng giờ, hỏi nhỏ nhau nghe những câu ngớ ngẩn... để hưởng trọn vẹn hương âm tình nồng. Và đã có một lần anh đã nói cho em nghe câu định nghĩa bất hủ về tình yêu của Antoine de Saint Exupery: “*Yêu không phải chỉ là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng*”, và

trong thình lặn, anh và em hầu như đồng thuận chọn câu nói đó như mục đích cho cuộc tình mình, và có thể xa hơn thế nữa, cho cuộc đời mình nếu cuộc tình được Chúa thương cho hai đứa nên duyên cảm sát...

Và thời gian cứ thế trôi qua trong muôn vàn yêu thương và kỷ niệm...

Em,

Qua bốn năm yêu thương và một năm chờ đợi, hàng ngàn cánh thư bay qua, bay lại, hàng vạn lần mình gọi tiếng yêu thương, nhưng chắc không có lần nào tiếng yêu thương lại dịu ngọt và vang vọng trong tâm hồn hơn lần đặc biệt này.

Trong những vần thơ “Yêu” của Xuân Diệu đã từng thấm đượm lòng người với bốn hàng thơ:

“Làm sao cắt nghĩa được tình
yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
(*Vì sao*)

À thì ra là vậy, tình yêu của con người đã từng đến với nhau trong cơn gió nhẹ bay... như thế. Không hiểu trong ba ngày dự khóa trên đỉnh đồi của Camp St.



Francis, em đã từng thấy gió nhẹ lùa vào trong hồn như thế nào hay không?

Nhưng Chúa cũng đã từng đến với con người trong cơn gió nhẹ ấy:

Trong bài đọc 1 của thánh lễ Chúa Nhật Thứ XIX Mùa Thường Niên, tuần thứ VIII Tỉnh Huấn, Chúa cũng đã đến với tiên tri Elia trong cơn gió hiu hiu:

“Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa; ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa.” Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá, nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động, nhưng Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau động đất thì có lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo che mặt... Vì đó là Chúa đến...” (Sách Các Vua Quyển I)

Thật vậy, Chúa đến với con người trong muôn vạn tình huống khác nhau, mà đôi khi con người thật không ngờ. Cũng như

tình yêu động chạm đến trái tim yêu, nào ai biết đâu mà liệu trước. Như vậy, trong Khóa Ba Ngày này, nhờ ơn Chúa, em đã cảm nghiệm được những gì trong ba môi tương quan để tìm gặp chính mình, tìm gặp Chúa, và tìm gặp tha nhân?

Em,

Phải công nhận, vợ chồng mình là những sinh vật được chúc phúc. Nhờ ơn Chúa, sau một thời gian dài yêu nhau, mình đã đến được với nhau đúng như lòng mong ước. Bắt đầu là ngưỡng ngày trăng mật thỏa thuê ở Đà Nẵng khi em còn “mi-nhon”... Và cuộc sống lứa đôi thăng hoa theo năm tháng... để lại muôn vàn yêu thương và kỷ niệm. Cũng có những lúc giận hờn, nhưng “giận mà thương” là chủ yếu... mãi cho tới 28/3/1975, phải bỏ Đà Nẵng bay về trong nam khi chúng mình mới có thai đứa con gái đầu lòng được sáu tháng. Tiếp theo đó là năm năm tù đầy, và hơn mười năm sống trong thứ bậc loại công dân hạng hai của một đất nước nghèo khô, đầy thử thách, và một chế độ thù nghịch, cho tới khi gia đình được định cư tại Hoa Kỳ...

Cho đến hôm nay, cuộc tình

mình đã đi được trên 44 năm trời. Tạ ơn Chúa, 44 năm trọn vẹn ân tình chưa hề sút mẻ. Cuộc song hành trong tin yêu, gọi lên hình ảnh mình đã “*cùng nhìn về một hướng*” để lo cho tương lai. Mình đã có với nhau năm mặt con. Nhờ ơn trên, không đứa nào bị hư hỏng, cho dù chưa được như lòng mình mong ước. Nhưng như anh thường nói với em: “Tất cả là hồng ân và mọi sự là của Chúa ban.”

Em,

Nghĩ lại chuyện xưa, trong khoảng thời gian quen nhau cho đến khi chung sống, em đã triển nở trên đường “nhân đức” hơn anh rất nhiều. Em gia nhập “Legio” khi em còn là trưởng của Hùng Dũng. Anh ra tù 1980, thì hai năm sau, em gia nhập “Gia Đình Tận Hiến Đồng Công”, khi mà mỗi lần đi hội họp, phải đi trong vùng trộm. Còn anh, với tâm trạng bất định sau khi thành người “thua cuộc”, nên tính khí bất thường, dù niềm tin vào Thiên Chúa không mấy đổi thay. Có những lần em khuyên dụ anh gia nhập hội đoàn này nọ, anh chỉ đáp gọn nhẹ một cách thật ngoan cố: “Chỉ cần giữ đủ ‘10 điều Tâm Niệm’ của Hùng Dũng là đủ rồi.”

Nhưng cũng có ngày Chúa “túm” được anh, mà cũng có thể do lời nguyện xin của em được Chúa nhận lời... Đó là sau khi anh về hưu sau 17 năm làm việc... cuối cùng em đã “thắng”: Em đã “đùn” được anh vào “Legio”; em đã “kéo” anh đi Missouri để Tận Hiến cho Mẹ, nhưng mình cũng có thể hiểu theo nghĩa khác, phải chăng đó là kết quả của điều “tâm niệm” đầu tiên và có thể cũng là cuối cùng: “*Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng*” vẫn còn mãi mãi trong tim chúng mình...

Em,

Và hôm nay, em đã gần hoàn tất “Khóa Ba Ngày”. Lần này anh lại tranh công với em thì đúng hơn vì anh là người đi trước. Anh còn nhớ, cũng vào khoảng tháng này năm ngoái, khi mãn khóa 50 Cursillo cũng trên đồi “Camp St. Francis” này. Khi được đại diện khóa đọc những lời tâm tình trước “Thầy Chí Thánh” trong ngày lễ bế mạc. Trong những giây phút thật linh thiêng và cảm động, ngược mắt nhìn lên “Thầy”, anh cầu xin và nguyện ghi nhớ điều tâm niệm của mỗi Cursillista khi bước vào “Ngày Thứ Tư” là: “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em...” Trong khi anh em có khi còn phải đi tìm, chỉ bằng, đối với anh, trước tiên là: “Một tay nắm Chúa, một tay nắm lấy gia đình”, mà gia đình của anh chính là em vậy.

Em,

Cho tới khi em đọc được những giòng thương yêu này, em cũng

đã chuẩn bị bước sang “Ngày Thứ Tư”, một “Ngày Thứ Tư” mang ý nghĩa “chiến lược” về lâu, về dài. Những ngày tháng sắp tới, thắng hay bại cho từng Cursillista sẽ căn cứ vào những gì hoàn thành trong “Ngày Thứ Tư”, và hạnh phúc hay đau khổ của mỗi gia đình Cursillista cũng tùy thuộc cách sống vào “Ngày Thứ Tư” này...

Vì vậy, từ nay về sau, mình sẽ sống “Ngày Thứ Tư” với nhau trước hết. Và nếu được cùng nhau sống “Ngày Thứ Tư” với thật sự ý nghĩa của nó cho đến hết đoạn đường trần gian này thì thật đó là một hồng ân “Thầy Chí Thánh” ban cho hai đứa mình và gia đình.

Tóm lại, theo anh, “Ngày Thứ Tư” sẽ không còn là ngày hôm qua nữa, mà là ngày hôm nay và mãi mãi là những ngày của tương lai... Mình sẽ có cơ hội sống “Ngày Thứ Tư” với nhau trong

tin thần: “Học Đạo”, “Hành Đạo”, và “Sùng đạo”. Được như vậy, chắc chắn gia đình mình sẽ đổi khác hơn, và điều đó có nghĩa là: “Cuộc sống hai đứa mình, cuộc sống gia đình mình ngày hôm nay sẽ hạnh phúc hơn hôm qua và kém ngày mai...”

Xin cảm tạ “Thầy Chí Thánh” và xin “Thầy” phù trợ cho phong trào Cursillo trên toàn thế giới; xin ban phúc bình an cho Cursillo San Jose của chúng con; cho tất cả các tham dự viên hai khóa 52 và 53 cùng gia đình được hưởng trọn vẹn ý nghĩa của “ngày thứ Tư” đích thực dưới sự dìu dắt của “Thầy.”

Sau cùng, để kết thúc lá thư này, chắc em còn nhớ:

... *Màu vàng màu của kiêu sa*
Màu vàng màu của tình ta tuyệt
vời...
 (Màu Vàng)



Khối Âm Thực Khóa Nữ 53

Ở Lại Với Ngài

Antôn Padua Nguyễn Thanh Trúc

Trong Kinh Thánh, nho là một biểu tượng quen thuộc. Vườn nho trong Kinh Thánh Cựu Ước còn được biểu trưng cho người được yêu qua ngôn sứ Isaia. Ngôn sứ Isaia đã vẽ một bức tranh cảm động về sự chăm sóc mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài mà đồng thời cũng là những lời cảnh cáo chúng ta về những điều làm mất lòng Ngài.

“Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhất đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đập nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho đại” (Is 5: 1-2).

Nho phải được vun trồng thì vườn nho mới sai trái. Isaia mô tả người chủ vườn phải ra tay cuốc đất nhất đá, một công việc nghe thấy vất vả nóng nực không hấp dẫn. Vì đã bỏ ra nhiều công sức cho nên chủ vườn nho kỳ vọng sẽ thu hoạch được nhiều nho. Nhưng ông đã thất vọng vì vườn nho chỉ sinh nho đại.

Chủ vườn nho là Thiên Chúa và như thể Ngài đang muốn được phân xử giữa Ngài với vườn nho.



“Vậy bây giờ dân Jerusalem và người Giuđa hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho đại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đòi xử thế nào với vườn nho của tôi: hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo. (Isaia 5: 3-5)

Trong Tân Ước Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là cây nho thật mà Thiên Chúa trồng vào thế gian. Cây nho ấy có các cành nho là các môn đệ. Và các cành nho phải gắn liền với thân nho thì mới sinh trái nho. Chúng ta là cành nho. Chúng ta cần phải luôn được kết hợp với thân cây nho là Đức Giêsu. Kết hợp với Đức Giêsu như Ngài mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu. Và khi ở lại với thân cây nho chúng ta không sợ bị khô héo và bị đốt đi.

Chúa mời gọi chúng ta đừng quay lưng lại với tình yêu vì tình yêu cần được đáp trả. Tuy nhiên cành nho không có sự lựa chọn ở lại cây nho hay tách rời cây nho. Chúng ta thì có tự do: Tự nguyện ở lại trong tình yêu hay từ chối tình yêu. Đức tin là sự đáp trả

hoàn toàn tự do. Chúng ta tự mình quyết định có chấp nhận sự tự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa mặc khải qua Đức Giêsu hay không? Không ai có thể ép chúng ta thực hiện hành động của đức tin. Nhưng hành động của đức tin chỉ có thể được thực hiện trong sự cộng tác với ân sủng. “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được (Ga 15, 5) và “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6). Nhưng cũng vì sự tự do mà con người đi trật đường bởi vì trí khôn sai lầm trong việc phân biệt điều tốt xấu và gây ra sự dữ.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho nhân loại một giao ước mới qua Đức Giêsu. Xin cho chúng con biết đặt tâm lòng chúng con đúng chỗ bằng cách dân thân trọn vẹn cho Ngài. Xin cho chúng con biết chọn lựa ở lại trong Ngài, tự nguyện đưa chúng con vào giao ước với Ngài.



Con ơi,
Cứ mỗi độ tháng tám trở về, cái nóng gay gắt của mùa Hè Cali đã giảm thì lòng Ba lại thấy xôn xao nhẹ nhàng một niềm nhung nhớ.

Con biết không, Ba đang nhớ về một mảnh trời nhỏ bé có mây mù buổi sáng, có nắng vàng tươi thắm lúc ngày lên cao cùng với tiếng sóng vỗ rì rào đại dương vọng lại từ xa xa. Camp Saint Francis đang sống lại ở cuối con đường một xóm nhỏ yên bình và vắng lặng, nơi con đang có mặt bây giờ, đang lắng đọng tâm hồn trong một không gian tĩnh mịch, thánh thiện để tìm gặp Thiên Chúa nơi chính mình và nơi những người chung quanh. Ba tin rằng điều này luôn luôn cần thiết cho hành trình đức tin của mỗi người thường khi trong cuộc sống quá bận rộn, ồn ào, bị lôi cuốn vào nhiều cám dỗ, làm xao lãng đời sống tâm linh, đã quên Chúa, đánh mất bản thân mình.

Khi xưa, đi dự Khoá Ba Ngày,

Ba đã không nghĩ là mình đã nhận được nhiều ân sủng và bổ ích cho tâm hồn mình đến như vậy.

Có thể nói khi trở về nhà từ Khóa Tĩnh Tâm Ba Ngày, bản thân Ba đã thực sự thay đổi, chuyển biến sang một lối rẽ khác từ suy tưởng đến hành vi của mình. Ba khám phá được điều này là chúng ta không sống cô độc trong cuộc đời này, mà mỗi người đều sống liên đới cùng nhau một cách nào đó, nhất là trong hành vi sống đạo của mình. Sự giác ngộ, điều trải nghiệm trong Ôn Thánh được thành tựu là nhờ đóng góp của bao người đã khổ công, hy sinh thì giờ, tìm óc giúp chúng ta có được những hiểu biết về sách lược, phương pháp giới thiệu những nẻo đường gần nhất đến với Chúa, với mình và tha nhân.

Ba muốn nhắc con lòng cảm phục và biết ơn Phong Trào và những người đang dần thân phục vụ là bởi vì “vô tri” thì sẽ “bất mộ” phải không con?

Con bằng lòng theo lời khuyên

của Ba đi tham dự Khóa Ba Ngày năm nay vì chắc con đã hiểu ra rằng: Sớm muộn gì thì cũng đến một lúc chúng ta phải dừng lại để tự vấn thái độ vô tâm của mình trong cuộc sống và phải đối diện với thân phận mong manh nay còn, mai mất để hướng tới tương

lai một cách có ý thức và tích cực hơn trước khi mọi sự đã trở nên quá muộn màng.

Ba muốn nói với con điều này: Với Ba, người cha trần thế chỉ có thể cho con được những sở hữu mau qua chóng hết mà người đời còn biết dạy con lòng tri ân, hiếu thảo, thì bốn phận chúng ta đối với người Cha trên Trời có đầy quyền thế lại yêu thương chúng ta hết mực, có thể ban phát mọi ơn lành cao cả, những của cải cao quý, trường tồn thì tâm tình tri ân, lòng cảm mến phải làm sao cho xứng.

Sau cùng, Ba muốn tâm sự với con điều Ba đang giữ trong lòng: Ba luôn nghĩ Ba là người cha hạnh phúc vì đã sinh ra con vào cuộc đời. Ba rất hãnh diện vì những cố gắng bản thân nên con đã đạt được những thành tựu ở đời. Ba càng hãnh diện và yên tâm vì ngày nay thấy con cùng với gia đình đang từ tốn đi trên con đường của những người Công Giáo đích thực.



Đầu mùa hè, khi anh em tôi trở về nhà sau năm học nội trú, thì O Mùi đến, O đến để săn sóc Anh em tôi trong ba tháng hè, com nước, giặt giũ cho gia đình vì Mẹ tôi bận rộn buôn bán.

Khi nào O đến cũng có một gánh mít trên vai, những múi mít vàng ươm được O đặt lên bàn. Chúng tôi vô cùng háo hức dành nhau ăn. Xơ mít được O kho với cá thơm nồng làm cho bữa ăn thêm hấp dẫn. Nhưng O thì không đụng đến những múi mít thơm nồng đó, tuyệt nhiên không. Tôi cứ nghĩ chắc O nhường cho chúng tôi ăn... Mãi khi lớn lên, Mẹ tôi mới cho tôi hay: quê O nghèo lắm, vùng Gịo Linh, Quảng Trị, đất đá khô cằn, chỉ có cây mít là sống được, người ta ăn mít thay com, xơ mít kho với cá, hạt mít phơi khô để độn vào com... Quê O nghèo lắm.

Lâu lâu O nhờ tôi viết thư về quê thăm Bố Mẹ, thăm Anh Chín, người hàng xóm. O không nhờ các Anh tôi viết, sau này tôi mới hay, O sợ các Anh tôi cười và chọc ghẹo, vì O nhờ viết thư

tình...

Có một lần O nhờ tôi viết cho Anh Chín: "...nhà Mùi ở bên bờ sông Hương đẹp lắm..."

Nhưng tôi tình nghịch viết: "...nhà Mùi ở bên bờ sông Hương đẹp lắm, đẹp như Thiên Đàng"...

O không biết chữ, mãi đến mùa hè năm sau, O mới biết tôi viết thêm vào "đẹp như Thiên Đàng" O bèn lên nói Anh Chín kể lại.

Đầu hè, khi hoa phượng nở đầy sân, khi tiếng ve râm ran trong vườn, anh em tôi biết Mùi Mít Chín đến, tên mà anh em tôi thường chọc ghẹo O, chọc ghẹo mỗi tình quê giữa O Mùi và cậu Chín...

Năm tôi học xong tiểu học, gia đình dời vào miền Nam, từ đó mùa Hè không còn gặp O nữa. Thời gian chạy nhanh quá, hình ảnh O cũng mờ dần, tôi không còn nhớ có O trong ký ức cuộc đời mình...

Chuyện kể 47 năm về sau:

Sáng Chúa nhật, sau buổi lễ trên xứ lạ quê người, tôi lững thững trong sân nhà thờ St Patrick, cô tìm xem có ai còn biết mặt, để chào hỏi cho đỡ buồn, nhưng mãi chẳng có ai. Lững thững ra trạm xe bus để về. Trạm xe vắng, chỉ có hai người đàn bà lớn tuổi, một cụ ông và tôi. Xe đến chậm nên tôi cố gắng bắt chuyện cho qua thời giờ... Khi tôi nói tôi ở Huế, vùng Kim Long..., người đàn bà tóc đã bạc màu tiến đến gần tôi hơn và hỏi: "Có phải Ông là con của Thầy Mạnh ở Vạn Xuân không?... Tôi là Mùi Mít Chín đây, rồi Bà cười..." Bốn mươi bảy năm sau, tôi gặp lại O Mùi như thế, tóc O đã bạc. Tôi không hình dung ra O nếu O không nói tên Mùi Mít Chín, không nói về những ngày tháng xa lắc đó, tôi gặp lại O khi tóc tôi cũng chớm bạc màu..., khi Thầy Mẹ tôi cũng đã ra đi, khi Anh em tôi người còn người mất..., khi mùa mít chín chỉ còn là kỷ niệm...

Chuyện kể 3 tháng sau:

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật, trong sân nhà thờ St Patrick, vợ chồng tôi gặp lại O, cầm tờ giấy trong tay, O nói: "Thầy Cô ký vào đơn đi dự Khoá Tĩnh Tâm này, hay lắm, đẹp lắm. Đẹp như Thiên Đàng". Tôi cứ nghĩ chắc O nhớ lại cái thư tình mà tôi đã tình nghịch viết dùm O gửi Anh Chín vào 47 năm về trước... "Nhà Mùi ở bên bờ sông Hương đẹp lắm, đẹp như Thiên Đàng..." nên O đã nói như vậy, O cười...

Rồi tôi đi dự Khoá, O dẫn đường cho tôi đi học, O cài hoa vào áo tôi, O xách hành lý của tôi vào phòng, rồi O ra về....

Rồi ngỡ ngàng nhận được Palanca, O viết với những lời cầu nguyện thiết tha làm tôi vô cùng xúc động...

Ánh nến lập lòe đêm Agape, có O, có đoàn người đông đảo, nhòe

trong nước mắt... đẹp lắm...

Chiều mãn khóa, O lại xuất hiện với bó hoa trong tay... Cả một rừng Hoa xuất hiện với bao nụ cười.

Lòng tôi nôn nao khôn tả: "Thầy đã chọn con", không gian, thời gian ở đây đẹp quá, ôm chầm lấy vai O, cảm ơn O, trong nước mắt tôi nghẹn ngào nói với O: "Đẹp như Thiên Đàng", tôi không tình nghịch như xưa khi viết thêm trong thư tình gửi Anh Chín dùm O, nhưng tận trong đáy lòng tôi thốt ra: "Đẹp như Thiên Đàng".

Sân nhà thờ St Patrick trước bao người xa lạ, chuyến xe bus trễ giờ... là cả một hồng ân; tôi đã gặp lại O để rồi đời tôi đi vào một khúc quanh mới tốt đẹp hơn...

Lại chuyện kể 47 năm về trước....

Những lá thư tình nhờ tôi viết hộ đã giữ chặt Anh Chín với O, Anh Chín và O đã vào Nhà Thờ thề non hẹn biển. Anh Chín đã dạy O học viết, học đọc. Rồi Anh Chín vĩnh viễn ra đi vì chiến tranh khốc liệt, để lại mình O chăm sóc hai con còn nhỏ dại...Vành khăn tang ở tuổi xuân xanh được O giữ mãi cho trọn một kiếp người...

Chuyện kể 49 năm về sau....

O còn viết Palanca cho vợ chồng tôi thêm được hai mùa mít chín khi chúng tôi đi làm trợ tá, sau đó ký ức O đã đi vào một vùng trời xa lạ nào đó, O bị Alzheimer... Rồi O thanh thản ra đi, đi gặp lại Anh Chín, gặp Thầy Chí Thánh... Thư tình tôi viết hộ đã giữ chặt O với Anh Chín. Thư

Palanca O viết có giữ chặt tôi vào tình yêu Thầy Chí Thánh không? O dặn tôi, nên Men nên Muối cho đời. O dặn tôi giữ mãi tình yêu Thầy Chí Thánh để Men nồng Muối mặn trong tôi không phai nhạt theo năm tháng.

Theo lời O dặn, đã 14 năm, không năm nào tôi không tìm về vùng đất "Đẹp như Thiên Đàng" đó, vùng đất đã làm vợ chồng tôi hồi sinh. Nơi đây khơi lại ngọn lửa Mến dù bị bao sóng gió cuộc đời vùi dập. Nơi đây giúp tôi bước qua được những khó khăn vất vả để Muối không vơi, Men không đổ....

O thương, chiều nay cuối khoá 3 ngày, cành hoa đặt trên mộ O, để nhớ lại ngày O dẫn vợ chồng đến trường, để nhớ lại O, nhớ lại Thầy Mẹ tôi đã dẫn tôi đi học.



Bế mạc khóa Cursillo Nữ 53

TÂM TÌNH TĨNH HUẤN

Lm. Curs. Thạch Linh Nguyễn Đình Đệ

*Đặc Sủng Tĩnh Huấn Chúa ban trao
Nhận lãnh Hồng ân hãy truyền rao
NguồnƠn cứu độ cho nhân thế
Sức sống tuôn đổ luôn dạt dào .*

*Thiên Chúa ta tôn thờ muôn năm
Người là Tình yêu đã trời trăng
Thầy Chí Thánh dậy luôn hành tín
Mến Chúa yêu người trọn giới răn.*

*Tham dự tĩnh huấn cùng một nhà
Thể hiện ý Chúa tình Mẹ Cha
Tình Thầy Chí Thánh Lý tưởng sống
Công dân Thiên quốcƠn thái hòa.*

*Hành Trình Phục Vụ không quản chi
Vui buồn chia sẻ luôn khắc ghi
Tâm tình cảm nghiệm thật sâu sắc
Tĩnh huấn Cầu nguyện đem thực thi.*

*Sứ mạng Truyền giáo cho mọi người
Gương lành thánh đứcƠn Chúa Trời
Ban cho nhân loại biết cách sống
“Tám Mối Phúc Thật” tình tuyệt vời.*

*Hãy loan báo Hiến Chương Nước Trời
Gương lành thánh đức luôn sáng ngời
Hoạt động thực thi tình bác ái
Cùng chung liên kết tình Chúa người.*

*Tham dự viên sống tình tuyệt vời
Nhắc nhớ tín hữu sốngƠn Trời
Tuân hành Mệnh lệnh Thầy Chí Thánh
Thiên Chúa gia nghiệp sống muôn đời.*

*Thầy Chí Thánh dọn chỗ chúng ta
Qua đời tạm về cùng Chúa Cha
Người là Đường-Chân lý-Sự Sống
Ơn Phúc Phục sinh luôn an hòa .*



Cảm nghiệm người trợ tá: Thiên Đường ở Trần Gian

Teresa Nguyễn Chân Tú

Ngập tràn trong tình yêu! Đó là hành trang tôi mang về sau khi đi trợ tá năm nay.

Tham dự khóa cách đây 11 năm nhưng mãi tới ba năm gần đây tôi mới có dịp đi trợ tá toàn thời gian. Đặc biệt năm nay lần đầu tiên tôi được làm trợ tá decuria, nghĩa là được ngồi cùng bàn với các tham dự viên và trải qua tất cả các sinh hoạt như một tham dự viên vậy. Quả thật đây là một hồng ân Chúa ban để cho tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài qua từng quác quan của mình.

Nơi đây có biết bao hình ảnh của tình yêu. Ngay chiều thứ Năm khi đứng nơi bàn tiếp tân chuẩn bị đón tân khóa sinh, tôi không khỏi trầm trồ trước những bông hoa cài áo màu cam dịu ngọt được sắp xếp cách khéo léo bằng những cọng kẽm bé tí ti - những bông hoa được làm từ tình yêu của các trợ tá Khối Hành Chánh. Còn nữa, những trợ tá tất bật chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị đồ đạc, tài liệu vào phút chót. Và xuyên suốt cuối tuần tôi đã thấy những bàn tay âm thầm không ngần ngại kỳ cọ nhà vệ sinh cho sạch sẽ. Rồi nữa, những tham dự viên háo hức học hỏi, cẩn thận ghi chép, sẵn sàng gạt bỏ những



lo toan ở nhà để đến gần với Chúa. Tôi thấy đó là tình yêu!

Tôi cũng được nghe những âm thanh của tình yêu. Giọng ca nhẹ nhàng êm ái của các chị trong khối phụng vụ lúc đi dâng thánh giá nghe như tiếng ca thánh thót của các thiên thần. Tôi đã nghe được rất nhiều thông điệp tình yêu được thốt ra từ môi miệng của những con người rất bình dị, những rollista - những chứng nhân trung thực về đời sống của người Kitô hữu. Rồi những tiếng cười giòn giã của tham dự viên khi cha Linh hướng Andrew tóm lược tranh vẽ, những trận cười vỡ òa khi Cha Khải thưa với 'các bác' những câu chuyện dí dỏm mà sâu sắc. Những tiếng nắc

nghe ngào của khóa sinh khi nhận ra tình yêu Chúa đang đầy mà bấy lâu như bị ngủ quên.

Tôi đã ngủi và nếm được hương vị tuyệt vời của những tô bánh canh, bò kho, cơm canh thơm ngon nóng sốt. Đó chính là hương vị của tình yêu, của những giờ mệt mỏi hy sinh chuẩn bị của ban ẩm thực, của những đôi chân đứng hàng giờ bên bếp, của những đôi tay thoăn thoắt rửa ly, sắp xếp tô chén sau khi người khác đã nghỉ ngơi. Và tôi đã chứng kiến những cái ôm nồng ấm của các khóa sinh nâng đỡ nhau trong giờ cầu thánh thể, những cái bắt tay xiết chặt xin lỗi nhau chân thành của các trợ tá vì căng thẳng nên lỡ cái gạt làm



buồn lòng nhau.

Còn còn nữa bao nhiêu ví dụ về tình yêu không kể hết. Cảm giác đắm chìm trong tình yêu làm tôi liên tưởng khóa ba ngày chính là thiên đường ở trần gian. Thật vậy, ở thánh lễ ngoài trời trưa Chủ Nhật, ngồi ở những dãy ghế cuối tôi thấy phong cảnh đẹp tuyệt vời: những nhánh thông lắc nhẹ trong khí lạnh trong lành, tượng Chúa chịu nạn gắn trên thân cây bơ vơ mà thiết tha, tiếng hát của cộng đoàn hòa quyện nhịp nhàng với ca đoàn, những nghi thức phụng vụ sốt sắng. Tất cả là một cảm giác bình an nên thơ. Tôi nhận ra một điều: chính nơi đây, tại trại St Francis này tôi đang sống trên thiên đường- nơi chỉ có tình yêu và ân sủng!

Cảm tạ Chúa đã yêu tôi thật nhiều, đã cho tôi cảm nhận được tình yêu của ngài một cách hiện

hữu qua mọi người mọi vật. Và tôi đã nhận ra mình yêu Chúa thật nhiều, yêu anh em mình thật nhiều và cũng yêu chính bản thân mình nhiều hơn. Khi lên khóa tôi thấy mình sống đẹp hơn mọi ngày: không sân si tị hiềm, dễ tha thứ, dễ xin lỗi, và đặc biệt là biết quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của người khác nhiều hơn.

Nhớ đến lời của thánh Phaolô *“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tự lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù... Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”* (1Cr 13, 4-7). Đúng vậy, một khi đã cảm nhận được tình yêu và sống trong tình yêu Chúa thì ai ai cũng đẹp - đẹp đúng như hình ảnh Chúa đã dựng nên ta. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì

thấy rằng những việc làm bé nhỏ của mình và của tất cả các trợ tá là động lực giúp người khác đến gần Chúa hơn.

Nhưng cũng sâu trong tâm tưởng tôi lại lo sợ và thì thầm với Chúa: Chúa ơi làm sao cho con có thể cứ đẹp như thế trong mọi ngày của đời sống? Làm sao cho con có đủ quyết tâm để góp phần làm một thiên đường nối dài ở trần gian khi một mai con trở về với đời sống thường nhật? Nơi mà những tất bật cơm- áo- gạo -tiền, danh vọng và các tệ nạn đang lấn át. Xung quanh con sẽ không toàn là những người có cùng một niềm tin, không háo hức học hỏi và chia sẻ lời Chúa và cũng không toàn là những trợ tá có cùng mục đích hằng say phục vụ.

Và đâu đó giọng nói chân phương xứ Ninh Bình của cha Khải lại văng vẳng bên tai tôi: *“Sợ hãi cũng là một cản trở trong đời sống ân sủng. Miệng lưỡi cũng là một cản trở trong đời sống ân sủng”*. Vậy, tôi phải tiến bước, phải biết vượt qua nỗi sợ hãi để thay đổi chính mình, thay đổi môi trường mình đang sống, phải biết kiểm soát miệng lưỡi của mình hầu góp phần nối dài thiên đường của Chúa ở trần gian.

Tháng 8, 2017

Ba Ngày Bên Chúa

Elizabeth Luru

Sáng nay, tôi trở lại Camp St Francis sau bảy năm vắng mặt. Tôi đến nơi khi trời còn sớm, tôi đi một vòng quanh khu đồi thanh tịnh, nơi tôi đã đến dự khóa 174 Ba Ngày Cursillo tháng tám năm 1997.

Khi dự khóa về, tôi ao ước mong đợi được đi làm trợ tá cho khóa. Năm sau tôi xin vào làm trợ tá Khối Âm Thực, không phải tôi nấu ăn ngon, giỏi, nhưng vì tôi “mê” chiếc áo choàng ngoài đủ màu sắc thay đổi từng ngày của các chị Khối Âm Thực. Những năm kế tiếp, tôi cũng hăng hái vào Khối Âm Thực. Nhớ lại những năm đó với nhiều kỷ niệm và những ngạc nhiên, vui mừng, cảm động.

Lý do tôi đi trợ tá năm nay cũng là tình Chúa yêu con. Suốt một năm nay tôi hứa với Chúa là hằng ngày tôi đến nhà nguyện để tâm sự với Chúa, để được bình an, biết yêu Chúa, nhưng tôi chưa giữ được lời hứa vì bị cám dỗ ngày càng nhiều.

Tôi đang đi lang thang trong khuôn viên nhà thờ chợt nhớ tới giờ làm việc, tôi vội đến phòng Âm Thực. Các chị em đã bắt đầu vào việc. Nhóm cắt thịt, nhóm lột rau, hoa trái... Các anh phụ giúp những việc nặng. Chị khối trưởng và chị đầu bếp luôn bận rộn. Phòng bếp đã đầy người, tôi không biết làm gì, cứ “xớ rớ”, làm cản lối ra vào. Tôi im lặng ra Lều Thánh Thể. Lều vắng quá, Chúa ở một mình. Vì ngày đầu có nhiều việc thu xếp nên không



có nhiều người đến viếng Chúa.

Một mình tôi trong im lặng, quỳ gối, đọc kinh. Tôi ngồi khá lâu nên vội vàng trở lại bếp để làm bữa phụ. Vừa vào cửa đã gặp chị Vân, khối trưởng Âm Thực đang bận việc, tôi vội phân bua về việc tôi đến trễ - chị Vân ơi, Lều Thánh Thể bên cạnh không có ai viếng thăm, đọc kinh, nên tôi vào thăm Chúa. Nghe tôi nói, chị Vân đã không trách giận mà còn vui vẻ nói: “Tốt lắm, bác cứ đến Lều với Chúa, đừng để Chúa một mình. Cháu sẽ sắp xếp có giờ cho khối mình qua viếng Chúa, đọc kinh chung và cầu nguyện.” Đã không bị trách mà tôi còn được khuyến khích nữa, nên tôi an tâm vào chào Chúa. Chiều đến, các chị Âm Thực cũng cùng nhau lên cầu nguyện, hát lời ca ngợi Chúa.

Ngày hôm sau, tôi được giao việc làm trước bữa ăn; tôi và vài chị lo việc xếp bàn ăn, ly, chén, đĩa, muỗng, giấy lau... Trong lúc khóa sinh ăn thì lo tiếp nước uống, cà phê, nước cam. Nhìn các tham dự viên cần gì thì đem đến. Sau bữa ăn thì dọn bàn sạch sẽ. Tôi rất vui và bằng lòng với việc ấy.

Đến ngày thứ Bảy thì tôi quen việc rồi. Com nước xong, vài chị rảnh rang, chúng tôi qua châu

Chúa đúng lúc có ba anh em ca đoàn vào, có đàn, có sách Thánh Ca. Tôi đề nghị xin các em đánh đàn để tất cả cùng hát dâng lên Chúa vì một câu hát bằng hai lần đọc kinh.

Các em cùng chúng tôi hát lời tạ ơn, vinh danh Chúa, mẹ Maria. Say mê hát hơn

mười bài Thánh Ca mà chưa thỏa lòng. Tôi được ơn Chúa, với tuổi này tôi chưa bao giờ quỳ gối được hơn 15 phút, mà hôm nay tôi quỳ suốt buổi đọc kinh, hát gần hai giờ mà quên cái đau của hai đầu gối.

Trưa ngày cuối của khóa, tôi rời phòng Rollo để đến chào Chúa trước khi từ giã ra về. Tôi đang quỳ trong nhà nguyện thì có một em gái trẻ đến hỏi tôi: Cô cầu nguyện có lâu không? Cô giúp con ở lại với Chúa để con đến phòng các Tham Dự Viên chia sẻ. Em chỉ lên mặt nhật trên bàn thờ có bánh thánh Chúa và nói: “Nếu cô bận thì con ở lại, đừng để Chúa ở một mình, tội nghiệp Chúa cô đơn; em nhắc lại. Em đi đây, cô đừng để Chúa một mình nghe cô.

Tôi ngồi từ 4 giờ đến gần 5 giờ 30 thì có người đến. Tôi gửi Chúa để ra về. Ra đến sân thì gặp bạn, họ trách tôi: Tìm ghế để dành cho chị mà tìm mãi không có. Thật uổng. Chia sẻ hay quá. Tạ ơn Chúa, dầu con có lỗi hẹn với bạn, nhưng con muốn giữ lời hứa với Chúa. Con tin rằng Chúa đã sắp xếp cho con gặp Chúa. Trong vài phút tĩnh lặng, con nhận thấy Chúa, tình yêu Chúa dành cho con. Chúa đầy lòng khoan dung và tha thứ vẫn mong chờ con đến với Ngài.

Thánh Hoá Bản Thân và Môi Trường sau khi đi khoá về

Trong hồng ân cầu nguyện, suy gẫm và học hỏi lời Chúa, khóa sinh Khóa Ba Ngày cảm thấy rất gần gũi với Thiên Chúa. Họ đã hàn huyên, thưa chuyện với Chúa như những người con lâu ngày về thăm Cha. Có thể nói Chúa đã luôn hiện diện bên họ trong mọi thời khắc của Khóa Ba Ngày. Vì vậy họ đã được thức tỉnh và cảm hóa bản thân. Đức tin của họ từ đó được hâm nóng và thêm nguồn sinh khí mạnh mẽ.

Sau khi dự Khoá Ba Ngày về, hầu hết các Tân Cursillista đều mong muốn được thánh hoá bản thân và phúc âm hóa môi trường. Các điều được học hỏi và ơn cầu nguyện còn nung nấu từ khóa học đã giúp cho các Tân Cursillista chiêm nghiệm được những gì mình cần làm cho bản thân, gia đình, xã hội, và cho Hội Thánh.

Hằng năm, phong trào Cursillo Ngành Việt Nam, giáo phận San Jose tổ chức 2 Khóa Ba Ngày được nhiều thành công trong ân sủng của Chúa. Các trợ tá hy sinh làm việc, phục vụ cho khóa học được diễn ra tốt đẹp. Sự hy sinh cao cả, Thánh Thiện đó là nguồn chứng nhân tình yêu giúp cảm hóa Khóa Sinh và làm cho tình yêu thương trong Phong Trào được lớn mạnh, vững bền, và đoàn kết mọi anh chị Cursillista.



Khóa sinh sau khi dự Khóa Ba Ngày phần nhiều được ơn thánh hóa bản thân. Điều này còn được xem là ơn gọi làm tông đồ cho Chúa. Ơn gọi không chỉ ở các tu sĩ, mà còn ở người thường. Ơn gọi cải thiện bản thân theo ý chỉ của Thiên Chúa về Thân, Khẩu, ý. Thân: tránh làm điều xấu, như bản. Khẩu: không nói láo, giận dữ, kiêu căng. Ý: không nung nấu ý định làm hại người, hại xã hội. Khóa Ba Ngày Cursillo có thể xem như như những giòng nước mát tắm gội ơn Thánh Thiện cho chúng ta.

Một Tân Cursillista sau khi đi dự Khóa Ba Ngày về đã chia sẻ: tâm hồn tôi cảm thấy dồi dào ơn Chúa và tôi luôn hy vọng sự hiền hòa, nhân ái của Thiên Chúa dẫn tôi đến bến bình an. Bạn ấy đã

luôn làm hòa với Thiên Chúa để bớt đi sự giận dữ, kiêu căng, và đem hạnh phúc đến cho gia đình.

Phúc âm hóa môi trường là con đường sâu thẳm, đòi hỏi người Cursillista phải kiên định trước thử thách, khi vấp ngã phải đứng lên để thánh hóa bản thân và làm đẹp môi trường theo tinh thần phúc âm hóa.

Rút kinh nghiệm sống đức tin ở quá khứ và làm đẹp đức tin ở hiện tại cũng như vạch kế hoạch cho tương lai về đức tin cũng là việc làm của phúc âm hóa. Như lời Thiên Chúa đã dạy bảo chúng ta “Hãy đi rao giảng tin mừng” Chúng ta phải biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa theo Thầy - xin vâng.

Là Tân Cursillista muốn được thánh hóa bản thân và thánh hóa môi trường xin hãy tham dự họp nhóm, Trường Lãnh Đạo và Đại Hội Ultreya hằng tháng. Đó là nơi giúp hâm nóng, học hỏi, chia sẻ và nuôi dưỡng tinh thần Cursillo, nơi luôn giúp các Cursillista rèn luyện, cải thiện bản thân, sống chứng nhân tình yêu và thánh hóa môi trường.



Thấm thoát nhóm Anna chúng tôi kết thân đã được mười mấy năm, kể từ khóa Nữ năm nào tại đồi Camp St Francis nhiều kỷ niệm giữa thành viên Nhóm với Thầy Chí Thánh dấu yêu...

Chị em trong nhóm chênh lệch nhau 5-7 tuổi, trung bình cộng khoảng 57-60 tuổi-vào thườ ầy. Tuy nhiên, điều đó không ngăn trở gì lắm trong việc hội họp hay khác biệt trong đức tin và sự chia sẻ. Thườ ban đầu có một ít điều dị biệt trong cách thể hiện niềm tin, nhưng chúng tôi đã sớm nhường nhịn; phân giải vấn đề và đã có tiếng nói chung; chan hoà yêu thương với sự đồng hành, giúp sức của Thầy Giêsu Chí thánh.

Chúng tôi đã trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn. Từ chuyện con gái của một chị trong nhóm kết hôn sau 10 năm mới có con. Cháu này trước đó bị sảy thai 5,6 lần, khô đau và nhức nhối... Chị em nhóm Anna đã trải qua những cung bậc... hy vọng rồi thất vọng... của nhiều thời gian khác nhau để cùng cầu nguyện khi cháu này đang chịu nhiều tổn thương về sinh đẻ... Cuối cùng,

rồi cháu ấy đã sinh được một bé gái, rồi thêm một cháu trai nữa. Chúa đã ban cho cháu ấy và cách riêng cho chị em chúng tôi trên lòng mong đợi.

Kể đến là chị L một thành viên qua đời vì bệnh ung thư... Chúng tôi đến nhà thăm chị và sau đó một tuần thì chị ra đi mãi mãi. Còn nhớ lần gặp này, ngoại hình chị quá thay đổi. Chị thấp đèn cây đi từ nhà bếp lên phục vụ cho buổi cầu nguyện; trong lòng mỗi chúng tôi lúc ấy diễn ra nhiều ý nghĩ thật bị thương, tan nát trước phận người...! Nhưng nhìn nét bình an, dịu hiền trên khuôn mặt chị, chúng tôi biết Thầy đang hiện diện mật thiết trong buổi cầu nguyện này!

Rồi chúng tôi lại nhón nháo, bàng hoàng khi biết chị Nhóm trưởng N-D bị ung thư giai đoạn khá muộn. Chúng tôi liền kết cậu nguyện, chuẩn bị nét mặt, chuẩn bị tâm lý, tình cảm khi đến với chị trong buổi họp Nhóm. Nhiều chia sẻ nhói đau trong tim nhưng ẩn hiện tình Chúa trong ánh sáng hy vọng. Giọng nước mắt đã chảy vào trong, nguyện cầu và nguyện cầu ngày đêm cho chị. Và từ ấy đến nay đã gần 2 năm-

thay vì 6 tháng... Chị đã qua những lần chemo đau đớn, "em không còn muốn sống..." theo lời chị nói. Vậy mà, những ngày muộn sau chemo, chị vẫn an lành, hạnh phúc, bình tâm. Chị rất siêng họp nhóm, suốt mười mấy năm; chị chưa thiếu lần họp nào, trừ khi đi xa thành phố. Thậm chí, chị còn đưa đón các chị em khác đi họp nữa! Theo tôi, điều đó thật phi thường! Chị còn nói với tôi: "Chị N cố gắng thay em làm Nhóm trưởng, khi bệnh em khá hơn, em sẽ làm tiếp cho chị.." Tôi nghe mà thương và cảm phục chị quá!

Một chị khác là T, chị vốn bệnh tim khá nặng. Mọi việc nhà đều do chồng chị làm, kể cả việc chuẩn bị cơm nước ăn trưa cho các con đến sở. Có những lúc bệnh tim hành hạ, chị di chuyển bằng cách bám hai tay vào tường để đi lại trong nhà. Một lần kia, chị hỏi ông xā: "Anh thấy hình ảnh về em như vậy, Anh có chán không?!" Anh nói: "Không, ngày đến trước mặt Chúa, anh đã thương em như thế nào thì nay vẫn vậy, mà còn hơn trước nữa!" Sau đó, các Bạn biết không? Thịnh linh, anh đổ bệnh phải vào nhà thương. Bác sĩ cho biết, anh bị stroke, rất khó phục hồi, và anh sẽ phải trong trạng thái "thần kinh thực vật". Chị và các con sùng sốt, đau đớn. Con gái út của chị là người con thân với bố nhất, tay cầm tờ định bệnh của cha, lòng đầy tuyệt vọng. Cô nói với mẹ: "Mẹ ơi, con buồn quá khi ba ngã bệnh, tâm trí con bất an, rối rắm. Con đã quyết định nói với Ban Điều Hành các lớp Giáo lý Việt Ngữ Nhà thờ cho con thôi việc giáo lý viên, để con phụ mẹ lo cho ba..." Mặc dù trong lúc buồn đau, chị đã nghiêm sắc mặt nhìn vào con gái, với vẻ cương quyết và dứt khoát, chị nói: "Con không được làm vậy! Con thử nghĩ, ngày xưa khi Chúa Giêsu trút hơi cuối cùng trên Thập giá; các Tông đồ vì buồn nản, đau

đón đưa nhau ngừng việc đi rao giảng như hành động con muốn làm giờ đây thì thế giới nói chung và đạo Công giáo mình ngày nay sẽ như thế nào?! Con phải mạnh mẽ lên và hứa với mẹ là vẫn cộng tác với Nhà thờ!” Trước sự cứng rắn của chị T, cô con gái đã hứa vâng lời mẹ.

Chúng tôi nghe chia sẻ của chị mà lòng đầy xúc động và ngưỡng mộ! Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng con một người bạn thân trầm, tuyệt vời như Chị!!

Về sau này cô gái ấy cũng là một Cursillista, đi trợ tá lần nào Cô cũng vào Ban Âm thực; những gì nặng nề nhất trong bếp, cô đều đưa vai gánh vác như một “nam nhi” thực thụ...

Thành viên nhóm tôi còn những điều là lạ nữa... Tôi sẽ viết thêm sau này. Nói chung là chúng tôi rất hòa điệu, thương yêu và chia

sẻ chân thành cùng nhau. Chúng tôi nói cho nhau nghe những điều bí ẩn nhất trong lòng mà không có một nhóm khiêu vũ, nhóm đi du lịch, nhóm cà phê, nhóm nghệ nhân trồng cây cảnh nào...vv...vv khiến hội viên của mình tin cậy, trút hết nỗi lòng như vậy. Để rồi chúng tôi được cầu nguyện, được chia sẻ kinh nghiệm, được những lời khuyên đầy thuyết phục và nhất là chúng tôi có thể linh hướng cho nhau trong các vấn đề Đức tin.

”Ốt càng già càng cay,” tôi muốn nói đến các chị lớn tuổi. Càng trọng tuổi, các chị cầu nguyện càng sâu sắc, thâm thía; đi vào quả tim từng người, hướng chỉ là Thầy đang nghe - người Thầy nhiều yêu thương, rộng mở và nhân hậu nhường kia!

Nhiều chị rất yếu, bệnh, khi đến với Nhóm nhờ cái gây mà miệng thì tươi như hoa. Đứng dưới

chân Mẹ, tôi nghe chị Th-V cầu nguyện: ”Mẹ ơi, con rất mừng và cảm ơn Mẹ cho con được đến đây để gặp chị em, mặc dù con “làm phiền” các chị khỏe hơn; nâng con từng bước lên bậc thang để được đứng dưới chân Mẹ đây.....”(*)

Các Chị nhóm Anna ơi! Tôi thương và thấy gần gũi các Chị hơn cả chị em ruột thịt! Chúng mình phải hứa luôn sống tốt theo lời dạy của Thầy và đừng quên cầu nguyện cho nhau mỗi ngày, nha các Chị !

M.G Xuân Lý Nguyễn

T/b:(*) Chúng tôi họp Nhóm trong cánh gà nhà thờ Our Lady of Peace hoặc tại sân cỏ dưới chân Mẹ. Bài này được viết sau khi các Chị cùng Decuria đã đọc và cho phép gửi đến tờ UL-TREYA của Phong Trào.



Hình ảnh 8 Tuần Tĩnh Huấn, 2017



Tháng 6 vừa rồi, nhờ ơn Chúa, tôi được tốt nghiệp cao học thần học Pastoral Ministry từ đại học Santa Clara. Một vài anh chị muốn tôi chia sẻ việc học này.

Đại học Santa Clara là một trường tư thuộc dòng tên. Trường nằm trên đường Elcamino và có khoảng 9000 sinh viên: 5,500 chương trình 4 năm và 3,500 chương trình cao học và tiến sĩ. Trường đã đào tạo được 94,000 người từ 111 quốc gia.

Chương trình gồm có 60 quarter units gồm 15 lớp và mỗi lớp 4 units. Mỗi unit hiện tại là \$570. Sách học thì mua trên Amazon rẻ lắm. Nếu ai làm việc trong giáo xứ và được cha xứ chứng nhận thì được giảm 25%. Và nếu ai có lợi tức thấp thì trường có chương trình financial aid. Đây cũng là chương trình các ứng viên phó tế vĩnh viễn theo học. Các ứng viên phó tế không phải hoàn tất chương trình cao học 15 lớp mà chỉ cần hoàn tất 11 lớp mà giáo phận chỉ định. Việc nộp đơn xin học khá dễ dàng. Bạn chỉ cần có bằng đại học 4 năm với điểm GPA trên 3 chấm và 2 lá thư giới thiệu từ giáo xứ hay của các linh mục bạn quen biết.

Chương trình gồm 7 lớp chính bắt buộc phải lấy (Foundation

Courses) và 8 lớp phụ (Electives Courses) được quyền lựa chọn. Các lớp chính là: Fundamental Theology, Christology, Ethics, Ecclesiology, Hebrew Bible, New Testament và Sacraments & Liturgy. Còn 8 lớp phụ sinh viên có thể chọn trong các nhóm: Catechist, Pastoral Liturgy, Pastoral Ministry và Spirituality. bạn có thể vô website của trường để tìm hiểu thêm: <http://www.scu.edu/pastoralministries>

Ban giáo sư rất là hùng hậu, đa số là các linh mục dòng tên; ai cũng có học vị tiến sĩ và viết sách thần học. Điều đáng ngạc nhiên là trong ban giáo sư có cả giáo dân. Điều này chưa hề thấy ở Việt Nam. Giáo dân dạy thần học cho linh mục và ứng viên phó tế. Hai lớp kinh thánh tôi học, hai vị giáo sư là giáo dân mà còn là phụ nữ. Hai vị giáo sư nữ này đều có học vị tiến sĩ kinh thánh. Lớp Sacramental Preparation cũng có giáo sư là nữ giáo dân với học vị tiến sĩ về giáo hội học. Lớp lịch sử giáo hội và lớp huấn luyện tâm linh thì do nam giáo dân giảng dạy. Ở Việt Nam bây giờ có học viện công giáo ở Sài Gòn, nhưng còn lâu lắm thì mới có giáo dân đầu tiến sĩ về thần học vì ở Việt Nam chỉ có giáo sĩ, tu sĩ hay chủng sinh mới theo học ngành thần học.

Trong các lớp mỗi tuần đều có

viết bài khoảng 3 trang, đọc cả trăm trang sách và thảo luận trong lớp rất là nhiều. Các sinh viên còn phải thuyết trình một lần trong khóa học về một đề tài liên quan đến môn học. Khi học được 8 lớp trong đó có 3 lớp chính bạn cần phải qua sự khảo sát (Mid-program review) của ban giám đốc phân khoa. Cuối chương trình sinh viên sẽ làm một ePortfolio gồm tất cả những bài mình viết, projects và

các bài final trong các lớp theo 5 goals và objectives mà trường đề ra và viết bài luận cuối khóa. EPortfolio và bài luận phải được giám đốc phân khoa chấp thuận.

Vì là chương trình cao học nên trong lớp quan hệ giữa sinh viên với nhau và các giáo sư rất thoải mái. Các sinh viên thay phiên chuẩn bị đồ ăn tối để ăn trong giờ giải lao.

Các lớp đều vào ban đêm từ 6 đến 9 giờ. Cũng có vài lớp phụ được học on-line. Trường cũng có các lớp ở Sacramento, Monterey và Fresno vào thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Đa số sinh viên là ứng viên phó tế, quý sơ, thầy giáo của các trường công giáo hay tuyên úy (chaplain) trong các nhà thương hay linh hướng (spiritual leader) trong các khóa tĩnh tâm. Các bạn trong lớp thấy tôi không thuộc trong các thành phần trên thì hỏi tôi học để làm gì. Tôi nói có lẽ Chúa gọi tôi vào học chương trình này để tôi biết yêu mến Chúa và Giáo Hội nhiều hơn và để làm một Kitô hữu tốt hơn.

Đến mà xem. Bạn sẽ thích thú lắm khi theo học chương trình này.

Tình Bạn

Cảm nghiệm sau khóa ba ngày
52 VNSJ

Việt Hải

Tôi còn nhớ mãi bài học đức dục ngày xưa bậc trung học ở VN trước 1975. Câu chuyện kể rằng:

Có hai người bạn tên là Lưu Bình và Dương Lễ cùng học một thầy. Nhưng một ngày kia Dương Lễ gia cảnh xa sút, lâm cảnh nghèo khó phải bỏ học, được Lưu Bình hết lòng giúp bạn để Dương Lễ có thể tiếp tục ăn học. Nhưng lúc đó Lưu Bình ý mình giàu có nên học tà tà, thi rớt. Còn Dương Lễ thi đỗ và ra làm quan. Khi Dương Lễ thành đạt thì Lưu Bình gặp hoạn nạn và trở thành trắng tay. Nghĩ tình xưa nghĩa cũ, Lưu Bình đến nhà quan Dương Lễ gõ cửa xin gặp nhưng Dương Lễ không tiếp mà chỉ sai gia nhân mang cho Lưu Bình một chén cơm với ba quả cà. Tức giận tình đời đen bạc, Lưu Bình liệng vỡ chén cơm, trong lòng nhất định cố gắng học lại và sẽ tìm dịp trả thù.

Lúc đó, ở trong nhà, Dương Lễ mới gọi vợ mình là nàng Châu Long mà nói rằng: Lưu Bình là ân nhân của ta, chỉ vì biếng nhác trong lúc học hành nên thất bại trong thi cử, nay lâm cảnh thiếu thốn. Nàng hãy thay ta mang tiền



bạc ta đã cho sắp sẵn, mau theo bạn ta xem anh ấy bây giờ ở đâu, giúp anh ấy, cùng kiếm cách khuyến khích anh chăm lo học hành cho tới khi thành công như ta nàng mới trở về nhé.

Châu Long vâng lệnh, âm thầm theo sau và tới mượn nhà ở gần nhà Lưu Bình. Khi Lưu Bình đi học, nàng sang nhà dọn dẹp, nấu nướng, dọn cơm sẵn cho Lưu Bình rồi về lại nhà mình.

Một ngày kia Lưu Bình giả bộ đi học, rồi bất ngờ quay trở lại nhà để xem ân nhân giúp mình là ai, thì thấy nàng Châu Long xinh đẹp đang quét dọn nhà cửa và nấu ăn cho mình. Lưu Bình nắm tay giữ nàng và nói:

Từ nay nàng sẽ phải ở lại và làm vợ ta, không được trốn về nữa. Châu Long biết không còn đường được nữa đành nhận ở lại, nhưng ra điều kiện: Nếu anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng.

Từ đó Lưu Bình càng quyết tâm dùi mài kinh sử, rồi thành công, thi đỗ và được bổ làm quan chức lớn hơn Dương Lễ. Ngày vinh

quy trở về nàng Châu Long đã không còn tìm thấy đâu. Buồn rầu, thất vọng nhớ lại thù xưa và người bạn cũ vong ân bội nghĩa, Lưu Bình tới nhà Dương Lễ định tâm mắng cho một trận, sau đó khi về triều đình sẽ tâu vua cách chức Dương Lễ.

Dương Lễ tươi cười ra đón và để cho Lưu Bình mắng chửi cho hả dạ rồi mới gọi Châu Long mang nước ra mời Lưu Bình. Vừa thấy Châu Long Lưu Bình đã hiểu Dương Lễ đã giúp mình bằng khổ nhục kế, bèn xin lỗi. Lúc đó Dương Lễ mới kể cho Lưu Bình đầu đuôi câu chuyện mình đã xấp đặt để giúp bạn. Từ đó tình bạn càng thâm thiết hơn.

Qua câu chuyện trên tôi nghiệm ra Tình bạn trong Cursillo còn cao quý hơn nhiều. Lưu Bình và Dương Lễ chỉ giúp nhau thành công trong cuộc đời ngắn ngủi này. Cusilistas chúng ta không những giúp nhau sông bình an trong cuộc đời này qua tình bạn mà còn giúp nhau làm quan muôn đời trong nước trời là nên Thánh.



Bạn Thấy Gì Qua Cuộc Hành Hương?

Hoàng Nguyễn, Nhóm Marco – Khóa 50

Kính thưa quý Cha và các anh chị

Gia đình con rất là may mắn được đi tham dự chuyến hành hương 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cùng với những anh chị Cursillista. Dịp hành hương này đã cho con cơ hội được đi thăm những vùng đất thánh như Fatima, Lộ Đức, Nhà Thờ Thánh Giacôbê Tông Đồ và Giáo Đô Vatican. Con xin trình bày một vài cảm nghiệm Chúa và Mẹ Ban cho trong cuộc hành hương vừa qua.

Thánh Địa Fatima:

Sự quan trọng của thánh địa Fatima: Đã có 4 vị Giáo Hoàng đến thăm Fatima. Tất cả đều là những Giáo Hoàng thời cận đại, điều này chứng tỏ Fatima rất quan trọng cho Giáo Hội và thế giới hôm nay.

Xét về mặt địa lý, Fatima là một vùng đồi núi, và nếu không có Đức Mẹ hiện ra và không có kỹ nghệ du lịch thì Fatima vẫn hẻo lánh hoang sơ như thuở nào.

Từ khi có Đức Mẹ hiện ra, Fatima đã hoàn toàn đổi khác. Fatima hiện là một trung tâm Thánh Mẫu quan trọng đứng vào bậc

nhất của Giáo Hội Công Giáo. Điều đó đã biến khu vực Fatima thành một trung tâm hành hương và du lịch quan trọng của Bồ Đào Nha.

Nói đến Fatima là nói đến Hồng Ân: Hồng ân cho ngôi làng nhỏ bé Fatima, cho nước Bồ Đào Nha, cho toàn thế giới và cho mỗi người chúng ta.

Tại sao vậy?

Câu trả lời nằm trong lời Mẹ nhắn nhủ năm 1917: “Muốn cò hòa bình, muốn chiến tranh chấm dứt thì hãy vâng theo ba mệnh lệnh của Mẹ.” Như trong một gia đình, khi có người con làm lỗi, người cha muốn sửa phạt, mà vì thương yêu con, người mẹ không muốn thấy con bị rơi độn, liền đi tìm người con mà nói rằng: “Này con! Đi về! Núp đằng sau mẹ. Gặp cha thì nói con đã làm những gì mẹ đã dạy con.” Và như vậy, người cha tha thứ tất cả. Gia đình lại vui vẻ, thương yêu như ngày nào. Đó là hình ảnh của Đức Mẹ Fatima.

Thật vậy, khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Mẹ dạy: “Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi! Đừng xúc phạm đến Chúa nữa! Hãy thi hành ba mệnh lệnh này của Mẹ

và thế giới của các con sẽ được hòa bình.”

Cho đến hôm nay, ba mệnh lệnh của Mẹ vẫn chưa được thi hành trọn vẹn. Vậy thế giới ngày hôm nay còn nhiều khổ đau cho nhiều người, cho nhiều dân tộc. Lỗi ảy tại ai?... mà chắc chắn không phải tại Đức Mẹ không thương loài người.

Đêm thứ nhất tại Fatima, khi đoàn hành hương tham dự cuộc rước nến tại quảng trường, đã để lại những cảm xúc miên man. Ban ngày, số người tham dự những sinh hoạt như lần hạt tại nhà thờ Đức Mẹ Hiện Ra, hoặc vào thăm mộ thánh chỉ chừng vài ngàn người. Tuy nhiên, đến giờ cung nghinh Mẹ vào ban đêm và đặc biệt lại trùng hợp với Đại Hội Ultreya Thế Giới lần thứ năm nên số người tham gia rước nến nhiều đến không ngờ. Khoảng ba, bốn chục ngàn người quy tụ trước Nhà Thờ Đức Mẹ Hiện Ra để chuẩn bị cho cuộc rước. Mỗi người tay cầm nến và cùng đọc một kinh, đó là kinh Kính Mừng, cùng hát một bài, mà mỗi lần đến danh hiệu Mẹ: “Ave, Ave, Ave Maria!...” tất cả mọi cây nến đều dâng cao và khi xong đoạn “Ave...” đều hạ nến xuống... Đoàn người đi thành

một giòng sông với những ngọn nên lung linh theo bước chân và nâng cao hạ xuống thật nhịp nhàng. Đi quay phim theo đoàn rước mà thật sự không cảm được nước mắt vì xúc động.

Sang ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, trời nắng gay gắt, chủ tâm là ra chụp hình quảng trường vào ban ngày và đi thăm hai mộ thánh Phanxico và Jacinta. Đứng giữa một khung cảnh bao la, thật sự, con người đã nhỏ bé, hình như lại càng bé nhỏ lại. Phía trước mặt là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi (Basilica of Our Lady of Rosary) thật là vĩ đại... Quay lại sau lưng, một cỗ tràng hạt khổng lồ đặt trên giá cao hàng chục thước. Trên đầu, mặt trời chói chang, chung quanh không khí khô rát, cảnh vật như chịu nằm im dưới sự điều khiển của một lực vô hình. Nhìn về phía Nhà Thờ Đức Mẹ Hiện Ra (Chapel of Apparitions), một đám đông đang tụ tập lẫn hạt. Chếch về phía trái của nhà nguyện, khu đốt nền khói bay nghi ngút. Một vài người có lòng sùng kính đặc biệt, vừa quỳ, vừa đi, tay cầm tràng hạt.

Tự cảm nghiệm một lời kêu mời, tôi cùng nhà tôi và bà thím đi về hướng nhà nguyện để cầu nguyện. Ngược nhìn lên Mẹ, câu hỏi đầu tiên là tại sao gia đình mình có mặt ở đây? Và từ đó thấy được rằng không có gì là tình cờ, tất cả là do Chúa sắp xếp. Gia đình đọc kinh chung để lãnh nhận ơn toàn xá cho chuyến đi hành hương năm thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra và cầu nguyện theo ý chỉ của tất cả mọi người trong gia đình và người quen nhắn gửi....

Khi trở ra, đi về hướng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi. Giáo đường này được xây theo ý muốn của Đức Mẹ. Đây là một kiến trúc pha trộn tân

cổ điển với ngọn tháp ở trung tâm cao đến 65 mét, với tượng Đức Mẹ cao 4m73 đứng ở khoang thứ tư của tháp. Trong nhà thờ, trên trần gian cung thánh với hình Đức Mẹ đang được đưa lên trời. Toàn cảnh được đắp bằng đá trắng. Trên cùng là Chúa Thánh Thần được biểu hiện bằng chim bồ câu; Chúa cha và Chúa Con ở vị thế ngồi trên đám mây hai bên, tay của Chúa Cha và Chúa Con cầm triều thiên như đang đội lên đầu Đức Mẹ; Đức Mẹ đứng trên mặt địa cầu, tay chấp lại, và như đang thể bay lên; chung quanh tổng thể của bức tượng khắc có nhiều thiên thần lượn quanh như thể đang bay theo Mẹ về trời; phía trước có hàng chữ mạ vàng chạy theo vòng cung: “Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Fatima – Xin Cầu Cho Chúng Con.” Đặc biệt trên gian cung thánh, có tượng Đức Mẹ Thánh Du, tượng này sau khi đã đi thăm khắp nơi trên thế giới, trong đó có miền Nam Việt Nam (khoảng 1972) đã về tới Fatima năm 2003 và định vị mãi mãi trên bệ thờ trong nhà thờ này.

Phía phải của gian cung thánh là mộ của chị Lucia và bên cạnh là phần mộ của Thánh Jacinta. Phía trái gian cung thánh là phần mộ của Thánh Phanxico.

Ra khỏi nhà thờ, đối diện phía bên kia của quảng trường là Hội Trường Phao-Lô VI, cũng còn gọi là Nhà Thờ Chúa Ba Ngôi (The Most Holy Trinity Church) là nơi Hội Nghị Ultreya Thế Giới lần thứ năm diễn ra.

Tạ ơn Mẹ, dù chỉ có ba ngày tại thánh địa của Mẹ và những giây phút thật ngắn ngủi trước nhan Mẹ, hồn con được nâng lên cao và con đã cảm nghiệm rằng:

a. Fatima là bàn thờ cho hòa bình thế giới. Mẹ hiện ra tại Fatima là vì hòa bình thế giới và cho hòa

binh thế giới. Sự xuất hiện của bốn vị Giáo Hoàng thời cận đại tại Fatima nói lên điều đó. Sự loan báo Bí Mật Fatima thứ ba cũng chỉ có mục đích kêu gọi loài người cải thiện đời sống và ăn năn đền tội theo lời dạy của Mẹ mà thôi.

b. Biểu tượng của Fatima là tràng chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi sẽ cải tạo thế giới. Muốn thế giới hòa bình phải yêu mến và siêng năng lần hạt Mân Côi. Đó là luật của Mẹ.

c. Nghĩ về Fatima phải luôn nhớ ba mệnh lệnh của Đức Mẹ. Đó là: Cải thiện đời sống- Lần hạt Mân Côi - Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ.

Vậy liệu chúng con có làm được những điều Mẹ nhắn nhủ đó hay không còn tùy thuộc vào mỗi người.

Thánh Địa Lộ Đức

Sau Fatima, đoàn hành hương đến viếng thăm Đức Mẹ Lộ Đức. Lộ Đức cũng đã được hai vị Giáo Hoàng đến thăm viếng mà trong đó có Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 viếng thăm hai lần. Ngài đến đây cũng để loan báo thiết lập Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân và Lễ Kính Đức Mẹ Lộ Đức hàng năm vào ngày 12/2 tính từ năm 1992.

Nói đến Lộ Đức là nói đến chữa lành. Khi Đức Mẹ hướng dẫn chị Bernadette bứt ăn những lá cây rừng chung quanh khu vực Mẹ hiện ra và hứa rằng ăn vào sẽ khỏi bệnh, cũng như Đức Mẹ chỉ bảo Bernadette đào xới đất để tìm ra một mạch nước thiên nhiên gần đó, mà mạch nước đó còn tiếp tục chảy đến ngày hôm nay. Chính sự dạy bảo ấy khiến cho nhiều người bị bệnh nan y muốn chạy đến cùng mẹ xin chữa

lành. Cho tới hôm nay, đã có 63 trường hợp được Giáo Hội và Ủy Ban Y Tế Lộ Đức công nhận là phép lạ.

Thật vậy, khác với Fatima, khung cảnh thiên nhiên chung quanh khu vực Lộ Đức tràn đầy sự tươi mát với cảnh sông nước hài hòa, cây cối tốt tươi bao quanh hang Massabielle nơi Đức Mẹ hiện ra và nhà thờ dâng kính Mẹ. Hình như mọi người khi đến Lộ Đức, đều cảm nhận được sự tươi mát của thiên nhiên, đi dưới những tàng cây đầy bóng mát, hít thở không khí đầy hơi nước của con sông Vega chảy ngang làm dịu êm những tâm hồn đang xao xuyến muốn kêu nài xin ơn Mẹ.

Đặc biệt là nguồn nước thiêng, ai cũng muốn nêu có thời gian được chìm mình trong giòng suối thiêng ấy, nhưng không phải ai cũng được, mà cách thường tình và dễ làm nhất là đi lấy một ít nước để mang về làm quà cho gia đình, bà con, họ hàng.

Ngẫm nghĩ về sự thánh thiêng, cũng như được tham dự những lễ nghi cầu xin và chữa lành, và nhất là được nhìn ngắm tận mắt xác phàm không bị hủy của

Thánh Nữ Bernadette, từ đó cảm nhận được lòng Thương Xót của Chúa:

a. Chúa thương xót những kẻ khiêm nhường.

Cũng như ơn cứu độ đến với trần gian khi Chúa chọn Đức Maria, một cô gái quê mùa tại làng Nazaret. Tương tự như vậy, gia đình Thánh Bernadette rất nghèo. Ông Francois Soubirous làm nghề xay bột thuê. Bà Louise Casterot, mẹ của Bernadette, là người đi giặt mướn. Ông Soubirous trong một lần xay bột bị một mảnh đá vỡ bắn vào mắt và bị hư một con mắt. Bà mẹ sau một cơn bệnh không còn sữa phải đưa con đi cho bú nhờ... Từ đó vì sống trong cảnh đói khổ, Bernadette bị suyễn nặng, mà cũng vì quá nghèo, nên Bernadette cũng không được đi học, để đến lúc được rước lễ lần đầu, các di phước phải nhận vào lớp học miễn phí. Lớn lên, Bernadette phải đi ở đợ. Đầu tiên phụ giúp tại một quán ăn, sau đó được một gia đình quen nhận về như người ở, vừa chăn heo, chăn cừu vừa đi kiếm củi cho họ. Tuy nhiên dù nghèo, nhưng sống ngay thẳng, trong sạch khiến cho có một

ngày, Đức Mẹ đã chọn và hiện ra... Đó là phần thưởng cho người thiện tâm.

b. Mẹ là mẫu gương dạy con luôn cầu nguyện. Khung cảnh thiêng liêng của hang Massabielle đưa tâm hồn bay bổng. Nhìn Đức Mẹ đứng trong hang đá, tay chấp lại, mắt nhìn lên trời trong tư thế đang cầu nguyện. Chính thái độ này thu hút Bernadette ngày xưa và cũng làm chảy mềm nhiều tâm hồn đến tìm kiếm Mẹ hôm nay. Ai ai khi đến trước Mẹ là chân muốn quỳ xuống và nếu có tràng hạt thì tự động rút ra và cùng mẹ lần hạt như xưa Mẹ đã nhiều lần lần hạt chung với Bernadette.

3. Sau hết, ai đi hành hương cũng mong muốn và cầu xin những ơn lành hồn xác cho bản thân, gia đình, họ hàng hay những người xin cầu nguyện. Điều chắc chắn là ai cũng được ơn riêng ít nhất là sự bằng an trong tâm hồn, hay là đã được đến tận nơi Mẹ hiện ra để được trực tiếp xin ơn và tạ ơn Mẹ Ban. Riêng gia đình con đã được Mẹ nhân lời. Xin tri ân và xin ca tụng danh Mẹ đến muôn muôn đời.



Hình ảnh các Cha dâng lễ trong 8 Tuần Tĩnh Huấn.



Cái nắng hanh hanh có gió đầu Thu của thành phố Kansas đã chào đón tôi và các chị bạn trong Phong Trào Cursillo đến tham dự Đại Hội Thánh Mẫu, như là một điểm hẹn về thăm quê mẹ trong cuộc hành trình ngày thứ Tư của mình. Đối với nhiều người trong nhóm, đây là lần đầu tiên được hành hương đến Đại Hội ở Missouri. Thoạt đầu cảnh vật đã thoáng qua trong mắt tôi một cảm giác thật dễ chịu với phong cảnh hiền hòa, yên lặng. Cái xứ bình yên Kansas ít người, ít xe cộ, không nhộn nhịp, kẹt xe như ở San Jose thung lũng hoa vàng.

Rời phi trường, chúng tôi chạy về thành phố Springfield. Trong hai ngày vui chơi, dạo mát xung quanh một downtown nhỏ, yên bình bên dòng sông Missouri, tôi và các chị được thưởng thức những món ăn đồ biển thật ngon của một nhà hàng nằm trên con sông thơ mộng và mát mẻ này.

Sau hai ngày nghỉ ngơi và tham quan, chúng tôi rời khỏi Springfield và chạy về Carthage nơi nhà Dòng Đông Công (nay đã được đổi tên thành Dòng Mẹ Cứu Chuộc) tổ chức đại hội Thánh Mẫu Kính Đức Mẹ Maria. Đặc biệt năm nay nhân dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

được 100 năm, và cũng là Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ 40. Thả bộ đến công nhà dòng, lòng tôi cảm thấy rân rân hoan vui về, mắt tôi nhìn tứ phía. Ôi thật bao la! Thật rộng lớn quá!...

Từ đàng xa, chúng tôi đã nhìn thấy tượng đài Đức Mẹ. Chân bước vội và như đan cuộn vào nhau, tôi nghĩ các chị cũng như tôi, lòng lâng lâng một cảm giác nôn nao khó tả. Chúng tôi gấp rút chạy đến Mẹ ngay. “Mẹ ơi, con về với Mẹ nè.” Chúng tôi, người chiêm ngắm dung nhan dịu hiền của Mẹ, người vội vã lấy máy chụp ngay những tấm hình kỷ niệm, người nhìn trời, nhìn đất như cố gắng lưu vào ký ức không gian nơi có Mẹ mình hiện hữu. Lòng tôi ấm áp với cái nắng chiều thoang thoang gió hiu hiu.

“Mẹ ơi! Con đã đến thật rồi.” Bởi vì lâu nay tôi ao ước sẽ có dịp đi đến đây. Và cuối cùng ước mơ đó đã trở thành hiện thực, được tận mắt ngắm nhìn tượng đài Mẹ thật lớn, thật cao, một tay ôm lấy “Bé Giêsu,” con Mẹ trên vai, một tay giơ ra nắm lấy tay một người thanh niên như là đưa anh đến với Con Mẹ. Tôi mãi mê ngắm hoài không mỏi mắt, lòng thầm ước mong mình cũng được như người thanh niên, được Mẹ nắm tay, được Mẹ dẫn đến với

Chúa Giêsu. Một cảm giác bồi hồi xúc động lan tỏa trong tâm hồn tôi.

Tôi nhìn xung quanh, quang cảnh thật tấp nập. Có biết bao lớp người kéo đến đây. Họ dựng lều, dựng trại để được ở gần Mẹ. Có những gian hàng bán thức ăn, bán tranh ảnh và qua lưu niệm gợi lại trong tôi hình ảnh thành phố Sài Gòn năm xưa của quê hương Việt Nam.

Lòng nghẹn ngào với cảm xúc đầy hạnh phúc dâng trào, tôi thốt lên: “Mẹ ơi, dưới chân Mẹ, đoàn con tụ họp về đây để kính viếng, cung đón Mẹ, chúc tụng, cảm tạ ơn Mẹ. Mẹ đã cầu bầu và đồng công cứu chuộc chúng con...”

Tôi nhìn thấy những cụ ông, cụ bà và ngay cả những phụ nữ bông bé con thơ chạy về bên Mẹ với cặp mắt bày tỏ lòng thành kính, tin cậy và tha thiết xin ơn.

Khi đến giờ khai mạc Đại Hội, trong khung cảnh thật trang nghiêm, sùng kính, tôi cảm thấy thật xúc động khi nghe Đức Cha chủ tế tuyên bố khai mạc Đại Hội, và Thánh tượng Mẹ được cung nghinh vào cung Thánh trên khán đài. Tôi có cảm giác Mẹ thật đang hiện hữu ở giữa con cái Mẹ nơi đây.

Trong ba ngày Đại Hội, tôi được nghe những bài giảng của Cha Vũ Thế Toàn, Cha Nguyễn Khắc Hy về việc cải thiện đời sống, và siêng năng cầu nguyện. Lòng tôi thật biết ơn về những lời dạy bảo của Mẹ, một trăm năm trước, một trăm năm sau vẫn còn rất sống động như là Mẹ đang thì thầm nhắn nhủ cho riêng tôi...

Có lần đang khi nghe giảng, một cơn mưa chợt ập tới, tôi

vẫn say sưa nghe Cha giảng thuyết đứng trong nắng, trong mưa, trong chiếc dù nho nhỏ dưới bóng tượng đài của Mẹ. Tôi có cảm tưởng như là Cha đang nấp dưới tà áo của Mẹ vậy... Một kỷ niệm thật là khó quên.

Tôi vẫn còn nhớ vào một buổi sáng, tôi và các chị đi thật sớm lên đồi Canvê. Trong những cơn gió lất phất mưa phùn, chúng tôi đi viếng 14 chặng đàng Thánh Giá. Cứ mỗi một chặng đàng, lòng tôi cảm thấy se thắt khi nghĩ đến Chúa chịu chết năm xưa... vì tội tôi.

Tôi dừng lại và cầu nguyện với Ngài... Rồi khi đến chặng cuối cùng, tôi nhìn lên đỉnh đồi Canvê thấy Đức Mẹ ôm Chúa Giêsu bên cây Thập Tự Giá; một tượng đá trắng trên cao thật đẹp, thật thánh thiêng. Tôi nghẹn ngào, Chúa đã chết vì tôi, Mẹ ôm con đau khổ quá nhưng Mẹ vẫn đón nhận thánh giá đó. Mẹ ơi, xin Mẹ hãy cho con biết noi gương Mẹ, biết vui nhận thánh giá hàng ngày của con Mẹ nhé.

Ngày bẻ mạc, chị em chúng tôi thức sớm, vì Thánh lễ bẻ mạc được cử hành vào lúc 7 giờ sáng. Trong trí tôi vẫn in sâu đậm một hiện tượng thật tuyệt vời: Trước Thánh Lễ trời đổ mưa, nhưng sắp đến khi Thánh Lễ bắt đầu, những hạt mưa cũng biến mất đâu..., cứ như là Mẹ đã lùa những đám mây đen trôi đi, làm cho trời quang mây tạnh để con cái Mẹ được cùng hiệp dâng Thánh Lễ bẻ mạc trong niềm vui, hạnh phúc. Tin rằng Mẹ đang hiện diện với con cái Mẹ ở đây, lòng ai ai cũng ngập tràn một niềm hạnh phúc khó tả...

Thật là những giây phút bồi hồi

xúc động khi nghe Cha Trưởng Ban Tổ Chức đọc lời tri ân cảm tạ Chúa, cảm tạ Mẹ đã tuôn ban mọi ơn lành cho những ngày Đại Hội vừa qua. Cha kết thúc với lời nhắc nhở mọi người phải luôn “cảm tạ” Chúa Mẹ, phải luôn nhiệt thành “chia sẻ” về Chúa, về Mẹ, về ân sủng mình nhận được, và phải luôn “cầu nguyện” để canh tân đời sống, sống vâng theo lời nhắn nhủ của Mẹ.

Đối với tôi, chuyến hành hương này là món quà quý báu. Tôi đã

cảm nhận được nhiều hồng ân của Chúa, của Mẹ. Xin vâng lời Mẹ dạy, xin ghi nhớ lời Cha vì đó là hành trang cho tôi vững bước trên con đường thập giá đời mình.

(Thay mặt nhóm hành hương, xin được viết tặng bạn đọc trong tâm tình cảm tạ bao hồng ân Chúa ban qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và xin được nguyện mãi luôn sống tri ân...)



Kỷ Niệm Mùa Thánh Ân—Đại Hội Thánh Mẫu Lần 40, 2017, Missouri Hoa Kỳ



MARIA ĐIỂM PHÚC

Phêrô Phạm Ngọc Hiến (K-26)
Kỷ niệm 100 Mẹ hiện ra tại Fatima

Ave Maria con kính chào Mẹ
Mẹ đầy ơn phúc.
Mẹ thật điểm phúc
Chúa ở cùng Mẹ
Thiên cung ngân lời chúc tụng.
Trần gian vang tiếng ngợi khen
Ôi Maria, Mẹ tuyệt đẹp cao sang
Uy danh Mẹ lẫy lừng muôn thuở
Uy quyền Mẹ bao phủ mọi nơi,
Tình yêu Mẹ thật vô bờ bến.
Cho những ai khấn cầu tìm đến tựa nương.
Mẹ chẳng nề ban ơn dù là bất xứng,
Vì những tước hiệu Mẹ đã minh chứng
Mẹ là Đấng trung gian mọi ơn
Ơn thánh Chúa tuôn tràn lai láng
Mẹ nguồn cậy trông cho người tuyệt vọng
Mẹ bầu chữa những kẻ tội nhân
Mẹ cứu giúp ai gian khổ cơ hàn
Mẹ an ủi ai sầu khổ âu lo
Mẹ nâng đỡ ai yếu đuối lỡ lầm
Mẹ chỉ bảo đường ngay nẻo thật
Con vui mừng được Mẹ ủi an.
Con sung sướng được Mẹ ân cần
Ôi điểm phúc đời con có Mẹ.



Anh bạn ngoại đạo bất ngờ đặt câu hỏi, với tôi là khó: "Bảo rằng Chúa của ông là Đấng Toàn Năng, biết mọi sự trước sau, mà lại là Thiên Chúa của lòng từ bi, yêu thương loài người bằng tình yêu không thể nghi ngờ và không thể có gì so sánh nổi. Vậy có sao, biết rõ là dựng ra con người rồi nó sẽ sa ngã, trầm luân mà vẫn cứ làm, thay vì tránh cho con cái mình cái thảm cảnh ấy là điều hoàn toàn có thể được đối với quyền phép của một vị Thiên Chúa?..."

Nếu không phải là người bạn thân thiết của tôi mãi từ hồi nhỏ, lại biết rõ tính tình đôn hậu, chân thật của hắn, với một câu hỏi mà tôi cho là lời chất vấn có ác ý, muốn làm khó để bắt bẻ thì tôi đã không dễ gì nhượng bộ, là bởi vì niềm tin tôn giáo của tôi bị thách thức. Và trên hết, bởi vì tôi rất yêu quý Thiên Chúa của tôi.

Trong trường hợp như thế này, tôi ước ao nếu tôi có hiểu biết

của một Thần Học gia, được huấn luyện trường lớp bài bản có lẽ câu chuyện sẽ không mấy khó khăn. Thoạt tiên tôi dụng tâm câu giờ để kịp huy động khả năng, thâu góp vốn liếng hạn hẹp về giáo lý mà tôi có, để chống đỡ, phản công:

Này Anh bạn, có phải khi yêu mến ai, đi theo ai và nhất là thờ phượng ai thì hẳn là phải hiểu biết, phải tâm phục khẩu phục người ấy, chứ không phải a dua theo người khác, hay vì vâng phục truyền thống gia đình, nói tóm lại là vì thói quen... Yêu cầu bạn cứ từ từ để tôi còn phân giải.

Như tôi đã trình bày, thoát kỳ thủy, Thiên Chúa là đấng khi sáng tạo nên muôn vật, muôn loài, Ngài hoàn toàn tự do trong ý định riêng của Ngài. Muốn hiểu thì không phải dễ dàng gì. Vấn nạn bạn bày ra là một thực tế có thật. Là người đạo gốc, tôi và cũng có thể một số người như tôi trên hành trình Đức Tin của mình, đôi khi cũng đã phân vân

tự hỏi. Tôi thấy không có gì xấu hổ khi thú nhận rằng tôi không thể nào tự giải đáp cho mình bạch, cho đến khi chúng ta bước vào cõi đời sau, nói theo một vị linh hướng mà tôi từng gặp. Bạn hỏi tôi về quan điểm riêng? Tôi xin trả lời:

-Vâng, Sách Sáng Thế Ký kể rằng: Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, nên bảo rằng Thiên Chúa thiếu quan tâm, không thiết tha với số phận của loài người là vô lý.

-Thiên Chúa là Toàn Năng nên Ngài làm chủ mọi sự, làm chủ chứ không phải áp đặt. Khi dựng ra loài người, Ngài ban cho họ một số đặc tính của Thiên Chúa, trong đó TỰ DO là phẩm chất cao quý nhất, cho rồi sẽ không bao giờ lấy lại hay can thiệp. Tự Do đó là tuyệt đối đến nỗi con người được toàn quyền chấp nhận hay khước từ Thiên Chúa của họ, và chính tự do này con người có tư cách để lập công và có trách nhiệm về thân phận của mình, là hạnh phúc hay phải bị trừng phạt. Bạn thấy không, Thiên Chúa rất Fair, rất công bằng. Đã không có mâu thuẫn khi Thiên Chúa muốn con người được hạnh phúc sau một thời gian sống trong vườn Địa Đàng, được vào Vương Quốc, hưởng vinh quang cùng Thiên Chúa đến muôn đời. Nhưng ý định yêu thương lúc ban đầu của Thiên Chúa đã đổ vỡ do chính Tự Do lựa chọn sai lầm của con người. Con người thừa xua bị đặt vào thử thách là để họ nâng cao phẩm giá mình, để có dịp chứng tỏ xứng đáng làm con Thiên Chúa, và để đóng góp, để xứng đáng phần nào với phần thưởng to lớn đã được hứa ban.

-Nhưng điều then chốt và cực kỳ quan trọng, tôi nghĩ là Thiên Chúa đã chọn phương cách tốt nhất, quyết liệt nhất để tỏ lộ cho

con người biết, hiểu về Một Thiên Chúa rõ nét với tình thương yêu khôn tả đối với thọ tạo của Minh. Xin bạn cứ nghĩ mà xem: Nếu chúng ta là con cái nhà giàu, mở mắt ra đã thấy sung túc giàu sang thì hưởng thụ xem ra dễ dàng và tự nhiên, làm sao chúng ta hiểu nỗi gian truân, khó nhọc của những cha mẹ nghèo nuôi con bằng mồ hôi nước mắt, chạy ăn từng ngày cho con. Tình yêu thương gắn bó chắc chắn phải được định hình bằng những hoàn cảnh thực tế đó. Tôi tin rằng bạn đã hiểu tôi muốn ngụ ý điều gì.

Trở lại câu chuyện Sách Khởi Nguyên, đặt lại giả thuyết đã không xảy ra: Ngày đó, nếu Thiên Chúa đã tạo dựng con người tốt đẹp, hoàn hảo, đã chúc phúc và dắt tay họ vào vườn Eden, ăn trái ngon vật lạ, nơi ấy, và nếu Tô Tiên chúng ta đừng tỏ mò, thắc mắc lời căn dặn của Thiên Chúa thì giờ đây chúng ta can gì phải lăn lóc, điều linh, lâm lữ trên hành trình trở lại tìm Chúa, tìm lại nhau để đôi lấy sự tồn tại, vinh quang nhưng cũng đầy hiểm nguy của một Hội Thánh mà chúng ta đang ngưỡng phục, đồng hành với niềm tự hào, với bao Tiên Nhân đã đổ máu đào để xây đắp và bảo vệ niềm

tin của mình.

Bạn ơi! Nếu sự sa ngã của loài người là đáng khóc than, hối hận thì, đáng khác, vì sự vấp ngã này, mặc dù trải qua bao gia nan khôn khó chúng ta đã gặp lại được một Thiên Chúa không chỉ tốt bụng mà còn cảm thương số phận con người, cam chịu hy sinh, dám quên mình và liều chết để cứu chuộc họ. Tôi dám bạo gan và một giả sử nữa: Nếu ngày xưa Thiên Chúa hành xử tương tự như cha mẹ chúng ta thời nay, nhân danh tình yêu thương đối với con cái, dám vi phạm vào tự do của chúng thì đâu đến nỗi Chúa phải khổ công, lặn lội xuống thế gian để cứu độ loài người vất vả đến như vậy! Đáng trách là bản chất phản trắc của chúng ta nhưng cũng hạnh phúc thay là chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa mà Đấng Thiên Chúa đó đã không có bất cứ một tội lỗi nào, không một điều bất xứng nào của chúng ta lại lớn hơn lòng Nhân Từ, Thương Xót của Ngài. Câu chuyện đẹp, xúc động nhất đối với tôi trong Thánh Kinh là câu chuyện Đứa Con Hoang Đàng và Người Đàn Bà Ngoại Tình. Tôi nghĩ, phải là Thiên Chúa của Từ Bi và Xót Thương mới cư xử được như vậy!

Xuyên suốt dòng lịch sử Thánh Kinh, từ Cựu Ước đến Tân Ước rõ ràng dễ nhận ra ngay từ khi Tô Phụ Adam sai phạm, tức khắc Thiên Chúa đã bày tỏ quyết tâm với lời hứa và một chương trình Cứu Độ nhân loại hết sức công phu và khổ nhọc: Trong phụng vụ của Giáo Hội, ít nhất một năm chúng ta gặp được chuyện kể một lần về Bà Goá có mười đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, đã đốt đèn, quét nhà tìm kiếm khắp nơi, khi tìm lại được, với niềm hạnh phúc chan hòa, Bà không thể không mang niềm vui đó chia xẻ với những người hàng xóm của mình. Một minh họa khác nói về nỗi khắc khoải khôn nguôi và niềm vui sướng của người mục tử bỏ lại đàn chiên để đi tìm một con chiên thất lạc, và khi tìm được thì âu yếm vác chiên trên vai trở về nhà.

Kết thúc Thiên Hùng Ca muôn thủa: “Thiên Chúa đi tìm lại nhân loại” với cuộc tử nạn ở đồi Golgotha. Thiên Chúa chúng ta đã thực hiện xong bức chân dung tuyệt vời: Phiên Bản Điện Mạo của Chính Người, Phiên Bản đó và định nghĩa Tình Yêu chỉ là một.

TV 62 (63) Tâm hồn khao khát Chúa

*Lạy Chúa, Ngài là đấng con thờ,
ngay từ rang đông con tìm kiếm Chúa.*

*Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tâm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô, không giọt nước.*

*Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.*



Decuria	Tên Thánh	Họ Tên	Decuria	Tên Thánh	Họ Tên
Andrê	Phanxico Xavier	Nguyễn Tiến Phong	Mac Cô	Đaminh	Đoàn Thanh Hiền
Andrê	LM Phêrô	Lê Anh Tài	Mac Cô	Giuse	Phan Toại Nguyễn
Andrê	Giuse	Nguyễn Kim Quý	Mac Cô	Giuse	Lại Quốc Hùng
Andrê	Augustinô	Nguyễn Phillip Phương	Mac Cô	Phêrô	Huỳnh Quang Vinh
Andrê	Giuse	Nguyễn Phi Điệp	Mac Cô	AnTôn	Vũ Lộc
Andrê	Gioan	Nguyễn Anh Linh	Mac Cô	Đaminh	Hoàng Ngọc Hùng
Giacôbê	Giuse	Nguyễn Wiley	Mac Cô	Gioan Baotixita	Hoàng Ngọc Đĩnh
Giacôbê	Giuse	Nguyễn Văn Khiết	Mathêu	Giuse	Nguyễn Cao Thế
Giacôbê	Phaolô	Nguyễn Lý	Mathêu	Giuse	Nguyễn Xuân Sơn
Giacôbê	Gioan	Nguyễn Bá Hoàng	Mathêu	Giuse	Phạm Gia Bảo
Giacôbê	Phanxico Xavier	Lý Chí Sanh	Mathêu	Giuse	Ngô Đắc Trung
Giacôbê	Giuse	Nguyễn Thuận	Mathêu	Giuse	Phạm Đình Tiến
Giacôbê	Giuse	Nguyễn Công Lý	Mathêu	Toma Maria	Phạm Phú Cường
Gioan	Phêrô	Phạm Gia Huy	Mathêu	Giuse	Phạm Bá Dũng
Gioan	John	Đào Xuân Thạch	Phaolô	Bonaventura	Lê Thành Long
Gioan	Joseph	Nguyễn Quang Minh	Phaolô	Francisco	Dương Vu Sonny
Gioan	Phêrô	Trần Mạnh Hào	Phaolô	Đaminh	Thân Văn Sơn
Gioan	Phaolo	Nguyễn Thái Tuấn	Phaolô	Phaolô	Lê Đại Lộc
Gioan	Francis	Nguyễn Duy Thiện	Phaolô	Giuse	Đỗ Andrew
Gioan	Giuse	Nguyễn Minh Hòa	Phaolô	Phêrô	Bùi Quang Sang
Luca	Antôn	Nguyễn Ngọc Sáng	Phaolô	Vicente	Vũ Khôi
Luca	Giacôbê	Nguyễn An Bình	Phêrô	Giuse	Hoàng Đức Thu
Luca	Giuse	Nguyễn Ngọc Nguyên	Phêrô	Phanxico	Nguyễn Bá Lưu
Luca	LM. Joseph	Nguyễn Đình Dương	Phêrô	Vicente	Bùi Kiến Trúc
Luca	Phero	Võ Huy Thường	Phêrô	Giuse	Trần Ngọc Liên
Luca	Giacôbê	Võ Văn Kim	Phêrô	Tôma	Vũ Quốc Hoàn
Luca	Giêrado	Nguyễn Quang Sinh	Phêrô	Phaolo	Nguyễn Ngọc Anh
			Phêrô	Inhaxio	Vũ Ngọc Trác



Decuria	Tên Thánh	Họ Tên	Decuria	Tên Thánh	Tên Họ
Teresa	Maria	Nguyễn An Bình	Maria	Theresa	Bùi Thị Mỹ Hạnh
Teresa	Maria	Đình Hân Hân	Maria	Anna	Trần Kim Khánh
Teresa	Maria	Lý Thảo Hiền	Maria	Margaretta	Nguyễn Thanh Lan
Teresa	Maria	Đình Uyển Mi	Maria	Teresa	Trần Kim Nguyệt
Teresa	Maria	Nguyễn Serena	Maria	Maria	Trần Rosalind
Teresa	Maria	Vũ Khánh Trâm	Maria	Maria	Âu Thị Thúy Trinh
Teresa	Teresa	Đỗ Hương Vanna	Martha	Maria	Phạm Minh Diane
Cecilia	Teresa	Hàn Ngọc Anh Đào	Martha	Martha	Phạm Thị Ngọc Hách
Cecilia	Maria	Mai Loan	Martha	Teresa	Lê Thị Hằng
Cecilia	Anna-Maria	Trần Mỹ Loan	Martha	Maria	Trần Thị Nha Hòa
Cecilia	Anna	Nguyễn Vân Nancy	Martha	Anna	Puorro Nguyễn Kim
Cecilia	Maria Teresa	Nguyễn K Thùy	Martha	Maria	Đỗ Thị Nhâm
Cecilia	Maria	Nguyễn Thị Bích Thùy	Martha	Maria	Nguyễn Đào Thiên Hương
Cecilia	Teresa	Đỗ Thị Kim Tuyến	Anna	Maria	Trần Thị Liên
Lucia	Anna Maria	Phạm Thị Bách	Anna	Teresa	Phan Quỳnh Na
Lucia	Anna	Chu Thiên Hương	Anna	Lucy	Hoàng Lan Nancy
Lucia	Maria	Nguyễn Thị Ngọc Kim	Anna	Maria	Ngô Kim Oanh
Lucia	Maria	Phạm Hồng Loan	Anna	Maria	Nguyễn Anh Thúy
Lucia	Maria	Nguyễn Thị Mai	Anna	Anna	Lê Vân
Lucia	Maria	Lê Ngọc Thiên Lam	Anna	Maria	Nguyễn Vicky
Lucia	Maria	Phạm Xuân Trang	Monica	Maria	Nguyễn Thị Mỹ Dung
Agata	Maria Madalena	Phạm Ngọc Anh	Monica	Lucia	Lê Thị Hiền
Agata	Cecilia	Phan Minh Hương	Monica	Maria	Nguyễn Hoàng Hiền
Agata	Anna	Lê Thanh Hương	Monica	Teresa	Đình Thu Hương
Agata	Maria	Lê Thị Kim	Monica	Teresa	Phan Xảo Ngọc
Agata	Maria	Lâm Hồng Mây	Monica	Elizabeth	Lê Thị Ngọc Thu
Agata	Martha	Hoàng Thị Nga	Monica	Anna	Mai Tố Trinh
Agata	Sr. Anna	Vũ Leanh Thi	Monica	Anna Maria	Nguyễn Thị Xuân
Maria	Maria	Ngô Bích Becky			



Khóa Sinh Khóa Nam 53





Decuria MACCÔ: Đaminh Đoàn Thanh Hiền, Giuse Phan Toại Nguyễn, Giuse Lại Quốc Hùng, Phêrô Huỳnh Quang Vinh, AnTôn Vũ Lộc, Đaminh Hoàng Ngọc Hùng, Gioan Baotixita Hoàng Ngọc Đỉnh



Decuria PHAOLÔ: Bonaventura Lê Thành Long, Francisco Dương Vu Sonny, Đaminh Thân Văn Sơn, Phaolô Lê Đại Lộc, Giuse Đỗ Andrew, Phêrô Bùi Quang Sang, Vicente Vũ Khôi



Decuria GIOAN: Phêrô Phạm Gia Huy, John Đào Xuân Thạch, Joseph Nguyễn Quang Minh, Phêrô Trần Mạnh Hảo, Phaolo Nguyễn Thái Tuấn, Francis Nguyễn Duy Thiện, Giuse Nguyễn Minh Hòa



Decuria GIACÔBÊ: Giuse Nguyễn Wiley, Giuse Nguyễn Văn Khiết, Phaolô Nguyễn Lý, Gioan Nguyễn Bá Hoàng, Phanxico Xavier Lý Chí Sanh, Giuse Nguyễn Thuận, Giuse Nguyễn Công Lý



Decuria MATHÊU: Giuse Nguyễn Cao Thế, Giuse Nguyễn Xuân Sơn, Giuse Phạm Gia Bảo, Giuse Ngô Đặc Trung, Giuse Phạm Đình Tiến, Toma Maria Phạm Phú Cường, Giuse Phạm Bá Dũng



Decuria LUCA: Antôn Nguyễn Ngọc Sáng, Giacôbê Nguyễn An Bình, Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên, LM. Joseph Nguyễn Đình Dương, Phero Võ Huy Thương, Giacôbê Võ Văn Kim, Giêrado Nguyễn Quang Sinh



Decuria ANDRÊ: Phanxico Xavier Nguyễn Tiến Phong, LM Phêrô Lê Anh Tài, Giuse Nguyễn Kim Quý, Augustinô Nguyễn Phillip Phương, Giuse Nguyễn Phi Điệp, Gioan Nguyễn Anh Linh



Decuria PHÊRÔ: Giuse Hoàng Đức Thu, Phanxico Nguyễn Bá Lưu, Vicente Bùi Kiến Trúc, Giuse Trần Ngọc Liên, Tôma Vũ Quốc Hoàn, Phaolo Nguyễn Ngọc Anh, Inhaxio Vũ Ngọc Trác



Decuria TERESA: Maria Nguyễn An Bình, Maria Đinh Hân Hân, Maria Lý Thảo Hiền, Maria Đinh Uyển Mi, Maria Nguyễn Serena, Maria Vũ Khánh Trâm, Teresa Đỗ Hương Vanna



Decuria CECILIA: Teresa Hàn Ngọc Anh Đào, Maria Mai Loan, Anna-Maria Trần Mỹ Loan, Anna Nguyễn Vân Nancy, Maria Teresa Nguyễn K Thùy, Maria Nguyễn Thị Bích Thùy, Teresa Đỗ Thị Kim Tuyền



Decuria LUCIA: Anna Maria Phạm Thị Bách, Anna Chu Thiên Hương, Maria Nguyễn Thị Ngọc Kim, Maria Phạm Hồng Loan, Maria Nguyễn Thị Mai, Maria Lê Ngọc Thiên Lam, Maria Phạm Xuân Trang



Decuria AGATA: Maria Madalena Phạm Ngọc Anh, Cecilia Phan Minh Hương, Anna Lê Thanh Hương, Maria Lê Thị Kim, Maria Lâm Hồng Mây, Martha Hoàng Thị Nga, Sr. Anna Vũ Leanh Thi

0



Decuria MARIA: Maria Ngô Bích Becky, Theresa Bùi Thị Mỹ Hạnh, Anna Trần Kim Khánh, Margaretta Nguyễn Thanh Lan, Teresa Trần Kim Nguyệt, Maria Trần Rosalind, Maria Âu Thị Thúy Trinh



Decuria MARTHA: Maria Phạm Minh Diane, Martha Phạm Thị Ngọc Hách, Teresa Lê Thị Hằng, Maria Trần Thị Nha Hòa, Anna Puorro Nguyễn Kim, Maria Đỗ Thị Nhâm, Maria Nguyễn Đào Thiên Hương



Decuria ANNA: Maria Trần Thị Liên, Teresa Phan Quỳnh Na, Lucy Hoàng Lan Nancy, Maria Ngô Kim Oanh, Maria Nguyễn Anh Thúy, Anna Lê Vân, Maria Nguyễn Vicky



Decuria MONICA: Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung, Lucia Lê Thị Hiền, Maria Nguyễn Hoàng Hiền, Teresa Đinh Thu Hương, Teresa Phan Xảo Ngọc, Elizabeth Lê Thị Ngọc Thu, Anna Mai Tố Trinh, Anna Maria Nguyễn Thị Xuân



Trợ Tá Khóa Cursillo Nam 52



Khối Giám Học Khóa Cursillo Nam 52



Khối Phụng Vụ Khóa Cursillo Nam 52



Khối Hành Chánh Khóa Cursillo Nam 52



Khối Âm Thực Khóa Cursillo Nam 52



Trưởng Khối Khóa Cursillo Nam 52



Trợ Tá Khóa Cursillo Nữ 53



Khối Giám Học Khóa Cursillo Nữ 53



Khối Phụng Vụ Khóa Cursillo Nữ 53



Khối Hành Chánh Khóa Cursillo Nữ 53



Khởi Ấm Thực Khóa Cursillo Nữ 53



Trưởng Khối Khóa Cursillo Nữ 53

DANH SÁCH NIÊN LIỄM, ỦNG HỘ và HỖ TRỢ PT QUỐC GIA

Tính đến tháng 9, 2017

<i>Danh tánh</i>	<i>Niên liễm</i>	<i>Ủng hộ</i>	<i>Hỗ trợ PT Quốc Gia</i>
AC an danh trong VPDH		\$250	
mot chi an danh		\$300	
AC Pham Dung va gia dinh		\$500	
Chi Kim Dung Pham		\$500	
AC an danh trong VPDH		\$500	
AC Minh & Tram		gao 2K	
Chi Nu Nguyen		hoa cai ao 2K	
AC an danh		100 con ca 2 K	
AC Cao & Mao		\$217 /supplies	
Anh Lanh Tran		supplies 2K	
H.C. nam & nu		Supplies 2K	
AC Dung & Thuy Linh		bo Kho & che K53	
Tran Thu Thuan		\$100	
Vincente Tran Hong Phu	\$50		
Maria Nguyen Thuy Nga	\$50		
AC an danh		Keo 2K	
Chi Phuong Ly	\$25		
AC Minh Ta & Trinh Tran	\$100		
AC Hai & Tan Dang		\$100	
Chi Tran Boi Hoan		Food/Rollo-\$200	
AC T. Can & Thai T. N. Huong	\$50		
Chi Hanh Mai Luu		\$200	
AC Sang & Yen		\$100 (thuoc 2K)	
AC Nghi Ba		\$200	
Anh Giacobe Thien An		\$100	
Maria Hoang Le Hang	\$25		
Tran Thi Nhu Thuy		Food@rollo \$200	
Tran Thi Nhu Thuy		\$100 2K	
Chi Nga Doan		\$100	
An danh ung ho for TDV K 52		\$250	
Anh Trang Hung Dai		\$200	
Anh Nguyen Duy Tan		\$70	
Anh Giuse D.K.		\$1000	

Xin xem tiếp trang kế...

<i>Danh tánh</i>	<i>Niên liễm</i>	<i>Ủng hộ</i>	<i>Hỗ trợ PT Quốc Gia</i>
AC An & Khe		\$250 2K	
AC Huong & Phuong Vuong		\$100 2K	
AC Dang Huy		\$500 2K	
Chi Thuy Tran		\$200 2K	
AC Hoa Hiếu	\$100		
Anh an danh		\$200 2K	
PT Oakland		\$300 2K	
Anna Vu Thi Ngo	\$25		
Anh Tran Hung Dai		\$200 2K	
AC Huy & Mimi Huynh		Medications 2K	
Bac Tuyet		100 xoi cuc	
Bac Tuyet		gio song 2K	
Anh Ngo Cong Tam		100 banh gio K52	
AC Dung & Ly		200 lbs banh pho	
PT Fresno		Fresh veggie 2K	
Phat Tri banh mi		cha & bread 2K	
AC Dung & Thuy Linh		bo kho & che K53	
Alfonso Tran Duc Quang	\$25		
Madalena Vu Thi Hong Hanh	\$25		
AC Cao & Mao		bau tuoi 2K	
AC Cuong & Van		200 banh cam	
Chi Vui & Chi Van		Food week #8	
Chị Phượng & AC Ẩn danh		\$300/Lều Thánh Thể	
Anh Nguyễn Lô		\$60/Logo Thánh Giá	

Thu chi cho hai Khóa Cursillo 52 và 53 hiện đang tổng kết và sẽ được báo cáo chi tiết trong các phiên họp của VPĐH.

Văn Phòng Điều Hành Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, Giáo Phận San Jose chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp niên liễm của quý anh chị.

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO BẢN TIN ULTREYA

Kính chào Quý Cha Linh Hướng, Quý Tu Sĩ cùng Quý Anh Chị Cursillista,

Phong Trào Cursillo VSJ sẽ xuất bản Bản Tin Ultreya kế tiếp vào buổi Đại Hội Ultreya 10/12/2017 trong mùa vọng Giáng Sinh với chủ đề "Giáng Sinh Đến Trong Cursillista"

Khối Truyền Thông tha thiết kính mời quý Cha, quý Tu Sĩ, cùng quý Anh Chị Cursillista tham gia viết bài cho Bản Tin Ultreya với chủ đề Giáng Sinh An Bình. Quý vị có thể viết bài với nhiều thể loại: Chia sẻ cảm nghiệm cá nhân, truyện, thơ... Tất cả các bài viết của Quý Vị là nguồn tư liệu quý giá cho bản tin Ultreya.

Xin lưu ý:

- Bài viết giới hạn trong 1500 từ.
- Đính kèm tên tác giả, số điện thoại và thông tin liên lạc để Ban Biên Tập liên lạc trong trường hợp cần thiết.
- Gửi bài về địa chỉ email banbientap.cursillo@gmail.com hoặc địa chỉ nhà 1027 Panoche Ave, San Jose, CA 95122
- Hạn chót gửi bài ngày 30/11/2017.
- Tất cả các bài viết đều có thể bị chỉnh sửa cho phù hợp với tinh thần của Bản Tin Ultreya Phong Trào Cursillo.

Xin chân thành cảm ơn và chúc quý Cha Linh Hướng, quý Tu Sĩ, cùng quý Anh Chị Cursillista luôn bình an trong Thầy Chí Thánh,

Thay mặt Khối Truyền Thông,
Phêrô Nguyễn Châu Tuấn

Hướng Dẫn Gia Nhập V-CURSILLO Group Email

Mến chào quý Anh Chị Cursillista,

Phong Trào Cursillo VSJ có một group email, V-CURSILLO, làm phương tiện thông tin thường xuyên cho tất cả các Cursillista thuộc Phong Trào Cursillo VSJ. Sau mỗi Khóa Cursillo, ban quản trị sẽ gửi email mời quý anh chị tham gia vào V-Cursillo email group. Để hoàn tất việc gia nhập V-CURSILLO email group, xin quý anh chị tiến hành hai bước như sau:

1. Check và mở email có tiêu đề "Yahoo! Groups Invitation <v-cursillo-owner@yahoogroups.com>" (1)
2. Nhấp mouse trên nút "Join this group!" (2)

n_c_tuan has invited you to join v-cursillo

Yahoo! Groups Invitation <v-cursillo-owner@yahoogroups.com> 1. Tiêu đề Invitation Email 5:37 AM (2 minutes ago)

This invitation expires in 30 days. October 9, 2016 5:37:31 AM PDT

You have been invited to join **v-cursillo** group! 2. Click here to accept

Join this group!

Yahoo Groups is a free service that allows you to stay in touch with friends and family or meet new people who share your interests. It is a violation of our service rules for members to abuse this invitation feature. If you feel this has happened, please [notify us](#). You may also [change your email preferences](#) to stop receiving group invitations in the future. Your use of Yahoo Groups is subject to our [Terms of Service](#).



Hình ảnh 8 Tuần Tĩnh Huấn



Cursillo Movement - Vietnamese Secretariat

Kính Biểu: _____
