

Chào Mừng Tân Cursillista Khóa 56 và 57

"Hãy đến với Ta tất cả,
hỡi những ai khó nhọc
và gánh nặng,
Ta sẽ nâng đỡ bổ sức
cho các ngươi."
(Mt 11,28)



Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, Giáo Phận San Jose
Bản Tin Ultreya Tháng 9, 2019

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

1137 Moonlight Way, Milpitas, CA 95035

Email: vphan62@hotmail.com

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH



CHỦ TỊCH PHONG TRÀO
Matthew Phan Hoàng Vương
408-858-2412



CHA LINH HƯỚNG
Lm. Andrew Nguyễn Vũ
408-291-6280



PHÓ CHỦ TỊCH PT
Đa-Minh Nguyễn Đức Hải
408-839-3413



THƯ KÝ
Teresa Nguyễn Chân Tú
408-667-0411



TRƯỜNG LÃNH ĐẠO
Giuse Trần Văn Trung
408-504-9481



KHỐI HẬU
Đa-Minh Vũ Văn Cao
408-315-5521



THỦ QUỸ
Victoria Lee Vicki
408-464-5457



KHỐI TIỀN
Gioan B. Nguyễn Nhật Tiến
408-515-2659



KHỐI BA NGÀY
Giuse Nguyễn Ngọc Phan
408-203-3036



KHỐI TRUYỀN THÔNG
Phêrô Nguyễn Châu Tuấn
408-386-2279

Ban Biên Tập

- Gioan Trần Hiếu
- Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Joseph Nguyễn Như Bá
- Gioan Vũ Danny
- Jerome Nguyễn Việt Hải

Liên lạc gửi bài:

Email: banbientap.cursillo@gmail.com

Địa chỉ: 1207 Panoche Ave, San Jose, CA

MỤC LỤC

1. Thư Cha Linh Hướng	1
2. Thư Văn Phòng Điều Hành.....	2
3. Khuôn Mặt Của Ân Sủng	4
4. Ngài Đã Chọn Con	6
5. Trở Về Cùng Cha	8
6. Đường Tới Camp St. Francis	10
7. Lá Thư Ngày Thứ Tư “Hãy Đến Châu Chúa Thánh Thể”	12
8. Chúng Ta Là Dân Thánh của Chúa	13
9. “Nghe Mùi Con,” Một nhạc phẩm	15
10. Cảm Nghiệm Sau Khi Dự Khóa Cursillo.....	17
11. Cảm Nghiệm Tĩnh Huấn Khóa 56 và 57.....	19
12. Phong Trào Cursillo với Hội Nhóm, Ultreya và Trường Lãnh Đạo	20
13. Khởi Đầu Từ Đồi Mắt.....	21
14. Cảm Nghiệm về Sự Thay Đổi.....	23
15. Cảm Nghiệm Qua Khóa Cursillo 57 VNSJ	25
16. Những Cảm Nghiệm Trợ Tá Khóa 57	26
17. Vì Sao Em Thích Đi Trợ Tá Khóa Cursillo?	30
18. Lời Cảm Ơn Chân Thành	32
19. Góc Nhìn Khối Ấm Thực.....	33
20. Chia Sẻ Cảm Nghiệm Khóa Cursillo 57	35
21. Thương Nhớ Bác Mai	36
22. Bác Mai, Người Bảo Trợ	37
23. Ghi Niệm Bác Lê Xuân Mai.....	38
24. Tiễn Biệt Mẹ	39
25. Cursillista, Bạn Là Ai?.....	41
26. Danh Sách Khóa Cursillo Nam 56	44
27. Danh Sách Khóa Cursillo Nữ 57.....	45
28. Hình ảnh Khóa Sinh Nam 56	46
29. Hình ảnh Khóa Sinh Nữ 57	47
30. Hình ảnh Decuria Khóa Nam 56	48
31. Hình ảnh Decuria Khóa Nữ 57.....	52
32. Hình ảnh Trợ Tá Khóa Nam 56	56
33. Hình ảnh Trợ Tá Khóa Nữ 57	59
34. Danh Sách Niên Liễm	62
35. Thư Mời Viết Bài Cho Bản Tin Ultreya	64
36. Hình ảnh mẫn Khóa Nam 56	65
37. Hình ảnh Tĩnh Huấn 2019	66
38. Hình ảnh Khối Ấm Thực 2019	67

Thư Cha Linh Hướng

CHÀO MỪNG TÂN CURSILLISTAS Khóa 56 & 57



Quý anh chị Cursillistas thân mến:

“Chúa vẽ đường thẳng từ những đường cong”

(ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Trong niềm hạnh phúc được lên núi Tabor biến hình với Thầy Chí Thánh trong hai Khóa Cursillo 56 và 57 VNSJ, tôi xin hiệp ý cùng quý anh chị, đặc biệt các tân Cursillistas, dâng lời tạ ơn lên Thầy Chí Thánh. Chính Người đã dùng kinh nghiệm tuyệt vời của khóa học để biến đổi và làm mới lại tâm hồn chúng ta.

Với quý anh chị tân Cursillistas, tôi hân hoan chúc mừng quý anh chị. Qua các chia sẻ cuối khóa và nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của quý anh chị, tôi biết rằng khóa học đã đem lại cho quý anh chị nhiều ân sủng và niềm vui. Cầu xin tình yêu của Thầy Chí Thánh luôn ngự trị tâm hồn quý anh chị.

Để tiếp tục sống trong ân sủng, tôi khuyến khích quý anh chị hãy năng thực hành và sống quân bình ba khía cạnh của người tín hữu: sùng đạo, học đạo và hành đạo. Quý anh chị hãy tích cực dẫn thân vào đời sống phụng vụ của giáo

hội, và đem ánh sáng Lời Chúa vào trong các sinh hoạt hằng ngày. Với việc họp nhóm, tham dự đại hội Ultreya của PT, là những nâng đỡ tinh thần, tôi tin rằng quý anh chị sẽ có cuộc sống ngày thứ tư phong phú.

Ông Eduardo Bonnin, vị sáng lập PT Cursillo, nói rằng, “Tìm gặp Chúa Kitô thì dễ, theo Chúa Kitô thì khó hơn rất nhiều”. Thầy Chí Thánh cũng cảnh báo chúng ta, *“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”* (Lc 14:26-27) (đọc bài Phúc Âm Chúa Nhật 23C thường niên). Thật vậy, cuộc sống ngày thứ tư không hề dễ dàng; nhưng khi tin vào Thầy, chúng ta sẽ không thất vọng, vì Người nói, *“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”* (Mt 28:20).

Không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Qua khóa học, chúng ta càng nhận chân được sự thật này. Khi tìm gặp bản thân và gặp Thầy Chí Thánh, chúng ta biết rằng mình là một sinh vật mỏng dòn, nhưng nếu có Thầy ở cùng, cuộc sống chúng ta sẽ ngập tràn hy vọng. Chúa nói, *“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với thân nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy”* (Ga 15:4) Thật vậy, khi cùng Người bước đi, chúng ta tìm được bình an vì tình yêu của Người nâng đỡ chúng ta.

Kinh nghiệm gần đây qua biến cố một cháu gái 2 tuổi rưỡi trong đại gia đình của tôi qua đời một cách đột ngột, làm tôi cảm thấy hụt hững buồn đau. Nhưng qua các suy tư và hoài niệm về cuộc sống ngắn ngủi của cháu, tôi nhận ra ân huệ của Người nơi món quà mà Người đã ban, cũng như tình yêu thương quảng đại nơi những người thân và bạn hữu đã dành cho mình. Chúa đã “vẽ đường thẳng từ những đường cong”, để nỗi buồn nay biến thành niềm hy vọng và bình an cho chính bản thân mình.

Dịp này, tôi cũng mong muốn được bày tỏ niềm cảm kích và biết ơn của tôi đối với quý cha, quý phó tế, tu sĩ, quý anh chị em Cursillistas, cách riêng thân nhân của các tân Cursillistas đã quảng đại hy sinh, yểm trợ mọi mặt để mỗi người chúng ta được an tâm dự khóa.

Trong niềm hân hoan tiến bước trong tình yêu của Người, chúng ta phó thác mọi sự nhờ sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta.

Quý mến,

LM Andrew Nguyễn Vũ,

Linh Hướng Phong Trào

Thư Văn Phòng Điều Hành

HÂN HOAN CHÀO MỪNG

TÂN CURSILLISTAS KHOÁ 56 VÀ 57 VNSJ

Kính chào quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và quý anh chị Cursillistas, đặc biệt hân hoan chào mừng quý anh chị Tân Cursillistas vừa hoàn thành hai khoá tĩnh huấn Cursillo 56 và 57 VNSJ,

Hôm nay, trong niềm vui lớn lao, chúng ta cùng nhau quy tụ về nhà Chúa để dâng lên Thầy Chí Thánh niềm tri ân cảm tạ vì biết bao Hồng Ân Người đã ban, cách riêng qua 2 khoá Tĩnh Huấn Cursillo #56 & #57 VNSJ.

Xin dâng lời cảm tạ vì Chúa đã dùng Khóa Cursillo giúp chúng ta thực hiện ba cuộc gặp gỡ: gặp bản thân, gặp Thầy Chí Thánh, và gặp tha nhân. Chính các cuộc gặp gỡ này giúp chúng ta nhận ra mình là ai, thúc đẩy chúng ta vươn ra ngoài với anh chị em, và cảm nhận tình yêu thương tuyệt vời của Thầy Chí Thánh!



“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người!”

Với lòng biết ơn, chúng ta cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến với quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, quý anh chị Cursillistas, cùng các thân nhân bằng hữu, đã dâng lời cầu nguyện, hy sinh hãm mình, làm việc bác ái, thân hành đi trợ tá, và quán xuyến các công việc nhà để chúng ta an tâm dự khóa. Chính những Palanca này là bó hoa thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa giúp cho hai khoá Cursillo được hoàn thành tốt đẹp.

Thưa quý anh chị Tân Cursillistas,

Khoá Cursillo là một kinh nghiệm sống tuyệt vời, phải không quý anh chị? Thực vậy, mục đích của Khóa học là loan truyền sứ điệp **“Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua Đức Giêsu Kitô”**. Nhìn khuôn mặt vui tươi và nghe các lời chia sẻ của quý anh chị trong Khóa học, tôi tin rằng quý anh chị đã cảm được tình yêu cao vời mà Thầy Chí Thánh dành cho quý anh chị.

Sau những ngày được gần bên Chúa đầy tình thương trong khoá học, giờ đây, chúng ta đang bước vào thực tế của các sinh hoạt hằng ngày, mà ngôn ngữ Phong Trào Cursillo gọi đó là đời sống ngày thứ tư, tức là những ngày còn lại suốt cuộc đời của mỗi một người Cursillista. Làm sao để gìn giữ được nguồn ân sủng này, bởi vì cuộc sống ngày thứ tư không phải lúc nào cũng dễ dàng?

Ông Eduardo Bonnin, vị sáng lập PT Cursillo đã nói: *“Khoá 3 ngày là một chiều kích mới của Đức Tin, được khám phá một cách sâu xa hơn bình thường, một khi người ta nhận ra được tình yêu thương của Chúa, họ sẽ biến đổi”*. Thầy Chí Thánh luôn yêu thương chúng ta, và chúng ta cầu xin Người luôn cho chúng ta ơn bền đỗ, sự trung kiên, ngay cả những khi chúng ta gặp thử thách gian nan.

Được cơ hội tham dự khoá Cursillo cách đây 12 năm, cá nhân tôi thật sự đã nhận ra rằng tất cả những gì tôi có trong cuộc sống đều do bởi Thiên Chúa ban, kể cả từng hơi thở, gia đình, bạn hữu, công ăn việc làm... Để đáp lại tình yêu của Ngài, tôi hằng cầu mong Ngài cho tôi các cơ hội để dẫn thân phụng sự Ngài. Từ đó, tôi tham gia phục vụ trong Phong Trào, và khi càng đi sâu vào sinh hoạt PT, tôi càng thấy yêu thích, vì PT Cursillo giúp cho tôi sự hăng say nhiệt thành và củng cố đức tin của tôi. Trong mười hai năm, qua sinh hoạt nhóm nhỏ và đại hội Ultreya, tôi luôn cảm nghiệm Chúa đang đồng hành, và tôi được anh chị em bạn hữu hằng lưu tâm, nâng đỡ. Thật sự, đối với tôi, Cursillo là một Hồng Ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho.

Quý anh chị Tân Cursillistas rất thân mến,

Hôm nay, tôi tha thiết mời gọi quý anh chị hãy để ngọn lửa Chúa Thánh Thần luôn bùng cháy trong tâm hồn quý anh chị. Hãy tham gia tích cực vào đời sống phụng vụ của Giáo Hội và hăng say ra đi loan báo Tin Mừng. Chúa không thiếu lòng quảng đại, như chính lời Ngài đã nói, *“Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho”* (Mt 6:33).

Tôi cầu chúc quý anh chị luôn nhiệt thành trong sinh hoạt Decuria mà quý anh chị đã được giới thiệu trong Khóa ba ngày. Nhân đây tôi cũng mời quý anh chị liên kết với các nhóm bằng việc thường xuyên tham dự đại hội Ultreya và Trường Lãnh Đạo mà phong trào tổ chức hàng tháng, cũng tại Trung Tâm Công Giáo này.

Cầu chúc quý cha và quý anh chị luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

Thân ái,

Thay mặt Văn Phòng Điều Hành,

Matthew Phan Hoàng Vương

Khuôn Mặt của Ân Sủng

Lm. Võ Trần Gia Định, A.A.

San Jose cuối tháng Tám, 2019.



Với cái quá khứ mang nhiều tâm sự, cái tương lai vượt khỏi tầm tay với, mọi người về trại để học bài học yêu là sống cho trọn vẹn thời gian hiện tại, sống tận cùng cái tình để buông bỏ tất cả những gì thuộc về cái tôi mà hơn một lần nó bị che giấu bởi những thước đo và tiêu chuẩn trần thế. Với công việc bận rộn kéo cuộc đời xuống với cơm áo gạo tiền, mọi người về gặp nhau để ngẩng đầu lên, để nhìn nhau và tập cười với nhau trong những khó khăn và thử thách rất đời thường.

Với những lo lắng tất bật và lòng ham muốn chạy ngược thời gian để về lại quá khứ vàng son, mọi người về để quên đi thời gian để sống trong tình yêu và với một tình yêu.

Với tư cách linh hướng trong khoá học 56 và phụ tá linh hướng trong khóa 57 tuần thứ hai, điều làm tôi vui và hạnh phúc là thấy sự biến chuyển của những anh chị em tôi. Sự biến đổi của một người học yêu là họ trở thành tình yêu. Có lúc, tôi thấy anh chị em tôi như những “tình yêu” di động. Nơi họ, tôi không còn thấy tóc thẳng tóc quăn, áo xanh áo đỏ, mạp cao ốm lùn, ... Với những tình yêu di động ấy, cả trại lấp lánh những âm hưởng của tình yêu được lan toả từ một Tình Yêu mà họ đang học.

Với sự đa dạng các tham dự viên, tôi thấy được

Trung tuần tháng Tám, những tia nắng mùa hè, những ngọn gió biển, và những con sóng rì rào của bờ Thái Bình Dương của Trại Francis đón hơn một trăm người chúng tôi về không phải để trốn cái nóng mùa hè, không phải để tung tăng cùng gió biển, và không phải để trốn xa thị thành chật trội. Chúng tôi đến trại để gặp nhiều người có tên Ân Sủng và học yêu một người có tên Giêsu.

Khung cảnh rất an bình khiến từng người cảm thấy nhẹ nhàng với những hành trang nặng nề của quá khứ mà chỉ từng người mang theo mới biết nó nặng thế nào. Những người chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đã rộng lượng về tài năng, thời gian và tất bật chuẩn bị để những người bước vào Trại Francis không lỡ đi cơ hội gặp gỡ những người đồng hành và cũng là bạn đồng môn trong lớp học yêu.

sự cộng hưởng của họ trong cùng một lối nghĩ suy khi tôi mời họ nhìn vào ánh mắt của Tình Yêu. Ánh mắt của Tình Yêu trở thành con đường nhanh nhất để mọi người bước đến một cách chính xác cái cốt lõi của đời mình. Nơi cốt lõi thánh thiêng đó, từng người ngụp lặn trong cuộc gặp gỡ chính mình. Họ gặp lại họ, rõ như chưa bao giờ gặp và nhận ra rằng cái thẳng tôi thả sâu trong cõi lòng ấy bỗng trở nên thân thương hơn, đáng yêu hơn, đôi lần đáng trách hơn, đau đớn hơn hòng hĩ, và cũng có lúc đáng thương hơn họ tưởng bên dưới cái hào hoa phong nhã của những chàng trai hay những yếu điệu thực nữ của những cô gái.

Cái điểm hẹn của thẳng tôi ấy cũng là nơi từng người gặp gỡ Tình Yêu. Tình Yêu gọi họ bắt đầu một hành trình mới. Nơi hành trình này, họ không một mình loay hoay với cái tôi vốn có, nhưng hành trình họ giờ đây có những người bạn đồng hành. Những buồn vui sướng khổ trong cái túi đời của từng người dường như nhẹ hẫng với những cánh tay sẵn lòng vươn tới họ. Khi học yêu, Tình Yêu làm cho túi đời lớn dần lên đủ chỗ cho tất cả mọi; và cũng có một chỗ rất riêng cho cái tôi để nó chấp nhận những yếu đuối của thân phận con người.

Lần đầu tiên tôi hiện diện với khoá học Cursillo tại Giáo Phận San Jose, tôi làm những công việc như tôi thường làm. Mỗi nơi tôi bước qua, tôi đều cảm nhận được những nét rất riêng của từng địa phương; nhưng khi tôi quan sát, gặp gỡ, trò chuyện với những anh chị em dự khoá và trợ tá, tất cả mọi nơi đều toát lên một nét tương đồng. Cái mẫu số chung của tất cả mọi người chính là Đặc Sủng của Phong Trào. Đặc sủng dẫn họ đến trung tâm của cái Đạo Tình và dạy họ học yêu để trở thành người tình của Thiên Chúa. Khi đến với cái cốt lõi này, mọi người đều cảm nhận rằng mình được yêu, được yêu thật nhiều dù biết rõ mình có những yếu đuối, lỡ lầm, hay những tội lỗi. Được tắm gội trong tình yêu, từng người muốn đẹp hơn, xứng đáng hơn với Tình Yêu ấy. Từng người lại bước vào cõi lòng mình để bắt đầu một hành trình mới, hành trình trở về để làm đẹp mình với những nhân đức, biến mình mỗi ngày một xứng đáng hơn với sự thánh thiện của Thiên Chúa bằng việc cậy trông vào ơn thánh và cố gắng nên thánh mỗi ngày.

Trong hai cuối tuần này, tôi cũng gặp nhiều khoảng khắc “a há” của nhiều người. Cái khoảng khắc làm từng người “ngộ” ra điều họ tìm kiếm, điều họ khắc khoải, điều họ chờ mong. Những khoảng khắc đó làm cho từng người lấp lánh trên khuôn mặt họ những nét chấm phá của “ân sủng”. Khuôn mặt anh A, chị B vẫn không thay đổi, nhưng Ân Sủng biến những khuôn mặt đó thành những khuôn mặt đáng yêu.

Phương thức của Cursillo tạo nên một sự “cộng hưởng ân sủng” làm cho môi trường sống trở nên những điểm đến cần khám phá. Từng Cursillitas với khuôn mặt của ân sủng, giờ đây quyết tâm sống như những “tình yêu” di động trong môi trường sống của mình. Sau hai cuối tuần ở đây, những tham dự viên nói thêm một ngôn ngữ mới mà chữ đầu tiên là “cursillo.” Nó có thể rất xa lạ với nhiều người, có thể không nhiều người hiểu nó là gì, và đôi khi nó làm cho một số người cảm thấy khó chịu; tuy nhiên. Ngôn ngữ này giúp từng tham dự viên trở về lại những kinh nghiệm sống ba ngày và họ sẵn sàng chia sẻ ngôn ngữ này với mọi người bằng cách là bạn tốt, làm bạn với mọi người và cùng bạn bước về một Tình Yêu có tên Giêsu.

Hai tuần trôi qua với dư âm đọng lại của những cuộc gặp gỡ bên bờ Thái Bình Dương rì rào tiếng sóng, tôi nhớ đến những câu thơ của Hàn Mặc Tử diễn tả một vẻ đẹp của điểm hẹn tình yêu và xin phép ông viết lại những con chữ của ông cho một kinh nghiệm của người học yêu và ngắm nhìn những khuôn mặt ân sủng:

“Anh/em hãy làm thỉnh chớ nói nhiều,
lặng nghe tiếng hát của tình yêu,
lặng xem tha thứ vui nhịp bước
Ân sủng diệu vời giải nghĩa yêu.”

Cursillo là vậy, là lặng thỉnh để nhận ra mình được yêu, là tập thứ tha bằng cách để mình được tha thứ, và để sự quảng đại phục vụ trong ân sủng cất lời giải thích cho cuộc sống hằng ngày. Hai cuối tuần vừa qua đã giúp tôi xác tín hơn nữa Cursillo là một ân sủng vì đã biến những khuôn mặt của tham dự viên thành những khuôn mặt ân sủng, và học bài học không có tốt nghiệp chính là yêu.

Ngài Đã Chọn Con

Antôn Pađua Nguyễn Thanh Trúc

Chính Chúa Chọn Con

Viết cho con gái Mr. Bích Nga nhân ngày Hồng Ân Vĩnh Khấn 16.06.2016

Hồng Bính

Cảm hứng từ lời kinh đẹp nhất thiên niên kỷ

Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó, chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn con.

1. Xin đừng con theo ý của Ngài, làm tay

Tôi không biết nhạc sĩ Hồng Bính là ai, nhưng khi nghe bài hát mà Hồng Bính viết tặng con gái dịp ngày hồng ân vĩnh khấn, tôi thấy xúc động cho dù ý tưởng “Ngài đã chọn con” tôi đã nghe nhiều lần trong đời.

Ngài đã chọn con sao? Con nghĩ con chọn Ngài thì đúng hơn. Con chọn Ngài con khi con giữ lễ Chúa Nhật mỗi tuần theo giới răn của Ngài. Con nghĩ con chọn Ngài khi con gắng sống Lời Ngài, khi con niềm nở vui vẻ với người chung quanh con. Con nghĩ con chọn Ngài mỗi ngày khi cuộc đời con là kết nối của những chọn lựa, và con chọn Ngài thay vì chọn thú vui xác thịt, tính ích kỷ biếng lười.

Làm sao con có thể cảm nghiệm Ngài được đã chọn con khi con nghĩ con chọn Ngài. Con chọn Ngài khi nhờ ơn Ngài con từ khước những dịp tội cho dù lòng con không muốn. Con chọn Ngài khi nhờ ơn Ngài con cố gắng từ bỏ tính hư nết xấu của con trong khi những nết xấu ấy làm con thoải mái. Làm sao con có thể cảm nghiệm được là “Ngài đã chọn con”. Ngài chọn con khi nào? Và Ngài chọn con để làm gì?

Trong Phúc Âm thánh Gioan, Chúa Giêsu nói “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng thầy đã chọn anh em” (Gioan 15:16) và Chúa còn cho biết là Chúa chọn con để làm gì? “và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại”. Chúa chọn con để con ra đi sinh được hoa trái.

Chúa nói “Ngài đã chọn con”. Vậy tôi cần suy nghĩ lại cuộc đời tôi để tôi cảm nghiệm được Chúa đã chọn tôi? Lúc tôi còn được hình thành trong dạ của mẹ tôi, tôi đâu có chọn ba mẹ tôi là ai và ngày sinh nhật tôi là ngày nào. Tôi đâu có chọn một gia đình công giáo truyền thống với dòng họ có nhiều người dẫn thân trong đời sống tu trì. Chính Chúa đã dự liệu cho tôi một môi trường gia đình có đức tin công giáo và gieo vào tâm hồn tôi những hạt giống đức tin và chờ ngày nó được lớn lên. Rồi năm lớp sáu tôi đâu có chọn vào tiểu chủng viện nhưng Chúa chọn con qua ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi bắt tôi vào chủng viện. Rồi qua 14 năm trong tiểu chủng viện và đại chủng viện tôi được đào tạo đời sống đức tin và hạt giống đức tin trong tôi dần phát triển theo thời gian. Rồi hơn ba mươi năm ở Mỹ quốc từ những ngày đầu tay

trắng tôi có chọn lựa hay không hay là Ngài dẫn dắt tôi từng bước một trong vòng tay yêu thương của Ngài. Qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, dù tôi tội lỗi hư đốn, dù nhiều phen tôi từ chối sự hiện hữu của Ngài, nhưng Ngài vẫn chọn tôi và tôi con đi và Ngài mong tôi sinh hoa trái. Hoa trái đây là gì nếu không phải là sự kết hiệp giữa tôi và Ngài, là tình bạn thắm thiết của hai người yêu nhau? Nếu không phải là loan truyền tin Ngài yêu thương nhân loại và hiến mạng sống vì yêu. Ngài không gọi tôi là tôi tớ nữa nhưng là bạn hữu. Vậy hoa trái đây là gì nếu không phải là đời sống chứng nhân sống động của tình yêu Ngài. Với những biến cố xảy ra trong cuộc sống tôi, tôi nhận ra Chúa đã chọn tôi và mời gọi tôi theo con đường Ngài đã đi, tôi càng thấy rõ bàn tay và ý định của Thiên Chúa nơi tôi. Thật là mầu nhiệm! Vậy lâu nay tôi đã làm khi tôi nghĩ rằng tôi đã chọn đường lối riêng cho mình. Nhưng nay tôi nhận ra chính Chúa đã an bài mọi sự và Ngài chọn hướng đi cho tôi vì Chúa biết tôi và biết tôi làm được gì và những gì tôi cần.

Vài năm trước đây Chúa chọn tôi và gởi đi khóa 3 ngày. Trước đó tôi không biết đến Cursillo ở San Jose và cũng không biết đến khóa 3 ngày và không hề có ý định tham gia Cursillo. Chúa cho một người bạn đến gọi tôi và chọn tôi tham dự khóa 3 ngày. Trong khóa 3 ngày tôi đã được đánh động mạnh khi

quỳ cầu nguyện với Thánh Thể trong phòng tối. Tôi thấy được Chúa yêu quá nhiều và cảm nhận được tình Chúa yêu tôi mà chưa khi nào tôi cảm nghiệm được. Qua sự ân cần phục vụ của các trợ tá tôi học được sự khiêm nhường phục vụ, sự ngọt ngào của tình yêu Chúa. Từ đó tôi muốn ra đi sống đời sống khiêm nhường và phục vụ nhiều hơn. Sau khi đi khóa về với kiềng ba chân sùng đạo, học đạo và hành đạo. Tôi ghi danh học đạo 3 năm ở đại học Santa Clara và hành đạo qua việc thăm viếng trao Mình Thánh Chúa trong nhà 1 nhà tù, nhớ đến Lời Chúa "Ta là khách lạ, các người đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các người đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các người đã chẳng thăm nom (Mt 25:43)".

Lạy Chúa, Ngài đã chọn con và quyến rũ con để con được sống thân mật với Ngài. Chính Ngài đã gọi đích danh con dù con là một tội nhân và một con người yếu đuối. Con cảm tạ Chúa đã tin tưởng chọn con bước vào tình yêu của Ngài. Cảm tạ Chúa cho con cảm nhận được chính Ngài đã chọn con, cho con cảm nhận được tình thương của Ngài dành cho con. Cảm tạ Chúa đã chọn con và chuẩn bị mọi thứ cho con, con xin hoàn toàn tín thác nơi Ngài.

Qua sự cảm nghiệm này con viết lên bài hát "Cảm tạ"

Cảm tạ

Nguyễn Thanh Trúc



1. Chúa quan phòng cho con đời con đây trong vòng tay Ngài Chúa chính
Chúa quan phòng cho con đời con đi trong tình yêu Ngài Chúa chính
2. Chúa tăng cường cho con tình con say trong tình yêu Ngài Chúa đó
Chúa ban nhiều ơn thiêng đời con vui trong vòng tay Ngài Chúa chính
3. Chúa xưa Ngài hy sinh chuộc thân con đem về trong Ngài Máu Chúa
Chúa ơn Ngài cho con Ngài mong con say tình yêu Ngài Chén đắng



là Đấng Cứu Độ con Ngài chở che dìu con từng bước
là cứu cánh đời con tình Ngài
đầy sức sống đời con bằng tình yêu lòng con thắm ước
là tất cả đời con còn gì
trào cứu lấy đời con tình Ngài yêu dù con tội lỗi
tình xóa tẩy tội con cảm tạ



dìu con sống an lành
bằng vui sống trong Ngài ĐK: Chúa hơi thân con đây xin Ngài chở che phù
Ngài con chúc khen Ngài



trì Chúa hơi đời con đây dâng lên Ngài xin Ngài dư thương

Trở về cùng Cha

Gioan Trần Hiếu



*“Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.”
(Lc 15:20)*

Đến với khóa Ba Ngày Cursillo, mỗi người có một động cơ khác nhau, nhưng khi kết thúc khóa học họ gần như nói lên cùng tâm trạng: được Thầy Chí Thánh dẫn đến khóa. Vào ngày 18/8/19 vừa qua, Phong Trào Cursillo Việt Nam San Jose đã hoàn thành khóa #56 nam với 48 tham dự viên, và một tuần sau, ngày 25/8, khóa #57 nữ với 58 tham dự viên, tại Camp St. Francis, phố Aptos, California.

Vào cuối khóa, một tham dự viên nam phát biểu, “Tôi theo đạo đã 30 năm từ khi lấy vợ,

nhưng không tin Chúa, đi lễ cũng chỉ để chiều lòng vợ thôi... Đã bao lần nhiều người mời mọc, nhưng tôi đã khước từ. Tôi đã bỏ một thời gian quá dài, tâm hồn trống rỗng, nhưng Chúa đã thương gọi tôi dự khóa. Tôi chỉ muốn khóc...”

Một người khác chia sẻ, vợ anh sinh hoạt trong phong trào đã lâu, thường mời anh dự khóa nhưng anh đều khước từ. Anh nói, “Tại sao tôi phải đi khóa Cursillo, đời sống đạo của tôi cũng không đến nổi... nhưng chỉ sau vài hôm tôi đã thay đổi thái độ!”

Một chị nói rằng, chị đã đi xa, nhưng quay trở lại San Jose để dự khóa vì như có tiếng thôi thúc của Chúa qua lời mời gọi của các chị bạn.

Nhờ đến với khóa Cursillo, chị đã tìm gặp Chúa. “Chỉ sau đêm đầu, tôi cảm nhận sự ấm áp của Chúa và thổ lộ tất cả tâm tình với Ngài. Tôi cảm nhận Chúa đang đồng hành với mình, được Chúa vỗ về yêu thương...”

Nhiều người khác lấy làm tiếc vì đã khước từ tham dự khóa bấy lâu và bây giờ mới hiểu vì sao người thân cứ nhắc nhở mời mọc hoài. Họ cảm kích đã đến với khóa học, như được một món quà quý giá, và cảm nhận chính Thầy Chí Thánh là người đã dẫn đưa họ đi.

Cursillo là một khóa học ngắn, được thực hiện đầu tiên vào năm 1944 tại thị trấn Mallorca, Tây Ban Nha, do ông Eduardo Bonnin chủ xướng. Mục tiêu của phong trào nhằm hoán cải con người và cố gắng hiến các phương thức nhằm Phúc Âm hóa các môi trường sống từ trong gia đình, sở làm và ngoài xã hội.

Vào năm 1959, phong trào được du nhập vào Hoa Kỳ, trước hết với một khóa bằng tiếng Tây Ban Nha tại Paco, Texas, và sau đó PT được nhanh chóng lan truyền tại nhiều tiểu bang, với số thành viên hiện nay trên một triệu người tại Hoa Kỳ. Vào tháng 7/2019 vừa qua, Đại Hội PT Cursillo toàn quốc đã kỷ niệm 75 năm ngày khai sinh phong trào.

PT được du nhập vào Việt Nam từ những năm cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Vào năm 1967, vị chỉ huy đoàn quân trợ chiến Phi Luật Tân, tướng Tobia Lopez, đã xin mở khóa cho các sĩ quan người Phi tại Tây Ninh. Từ đó, các giáo phận Việt Nam đã mở khóa, và một trong những người tiên phong cổ võ cho phong trào là Đức Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám mục Nha Trang. Sau năm 1975, PT ngưng đọng một thời gian và gần đây, đang tái khởi động với các khóa Ba Ngày được tổ chức, hiện lan truyền trong 16 giáo phận, với số thành viên vào khoảng 5000 người.

Tại San Jose, PT được manh nha hình thành từ năm 1988 khi vị linh hướng tiên khởi, linh mục Lưu Đình Dương, và các thành viên đã từng dự khóa ở Việt Nam trước năm 1975 giới thiệu và

đưa người từ San Jose tham dự khóa tại Orange County. Vào năm 1991, khi số thành viên lên đến vài chục người, PT bắt đầu mở khóa, khởi sự với khóa nam, danh số 53. Từ đó cho đến nay, PT đã tổ chức 57 khóa với trên năm ngàn thành viên đã dự khóa, với một khóa nam và một khóa nữ mỗi năm.

Nhiều người nói rằng, khi đến với khóa học, họ không kỳ vọng nhiều nhưng khóa đã mang lại cho họ nhiều bất ngờ. Một linh mục tham dự khóa nam nói, “Tôi tham dự khóa với tư cách một tín hữu và cảm thấy hạnh phúc được dự khóa. Khóa học đã cho tôi nhiều ngạc nhiên với dạt dào cảm xúc, chứng kiến đầy đủ nụ cười và nước mắt hạnh phúc... được thêm bạn hữu”. Cha nói tiếp, “Với tôi, nhiều khi, làm linh mục lâu, tâm hồn có thể trở nên chai cứng và khóa học giúp làm cho tâm hồn dịu lại, nhận ra những bất ngờ của Chúa...”

Một nam khóa sinh, đang trong tình trạng phục hồi vì bị đột quỵ, nhìn khóa học dưới lăng kính một người nhận ra Chúa khi gặp đau khổ. Anh nói, “Chúa dựng nên chúng ta một cách hoàn hảo, nhưng chúng ta không nhận ra Ngài. Qua cơn bệnh, tôi tìm thấy Chúa. Vì vậy, gặp đau khổ là một triệu thiên vì tôi nhận ra Ngài...”

Đức TGM quá cố Fulton Sheen, một giám mục Hoa Kỳ nổi danh với tài thuyết giảng, đã từng nói, *“Con người ngày nay không đến với Chúa qua các trật tự thiên nhiên; nhưng họ đến với Chúa qua các điều bất thường trong chính con người của họ.”*

Trong hành trang lên đường trở về nhà, nhiều người nay không cảm thấy cô đơn như trước khi dự khóa, nhưng tâm tư ngập tràn hy vọng. Một chị chia sẻ, “Bấy lâu, tôi vẫn nghĩ mình là người gặp lắm chuyện khó khăn, hay khóc một mình, nhưng khi nghe người khác chia sẻ, tôi tự nhủ mình phải mạnh lên...Tôi thấy Chúa đang ở bên cạnh, đang đồng hành với mình.”

Đường Tới Camp St. Francis

Phêrô Phạm Huy Dũng



Đã 13 năm rồi, tôi dự khóa học Khóa Ba Ngày, Cursillo VNSJ #30. Năm đó, tôi đã được Thầy Chí Thánh yêu thương chăm sóc và tôi đã bị say mê trong tình yêu của Thầy. Thầy đã chọn tôi và huấn luyện tôi trở nên người Kitô hữu đích thực và đã chuẩn bị cho tôi hành trang cần thiết sống Ngày Thứ Tư—sống những ngày còn lại trọn vẹn trong ân sủng.

Để chuẩn bị cho khóa học, PT bắt đầu bằng 8 Tuần Tĩnh Huấn. Năm nay Cursillo VNSJ cũng vẫn tổ chức khóa nam #56 và khóa nữ #57 tại Camp St. Francis. Từ những diễn biến nhân sự văn phòng điều hành, khóa trưởng cho tới các khối trợ tá, tất cả những công việc đều được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và chu đáo trong tinh thần phục vụ. Thêm vào sức mạnh của Phong Trào (PT) Cursillo đó là Palanca—lời cầu nguyện liên li của PT Cursillo VNSJ và các PT bạn. Tất cả các hoạt động đều nhằm chung một mục đích duy nhất, đó là hy vọng tham dự viên năm nay sẽ được những trải nghiệm được Thầy Chí Thánh ôm ấp trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Cũng như mọi năm, tinh thần hiệp nhất của quý Cursillista rất hăng say. Thầy Chí Thánh đã tạo điều kiện và hướng dẫn mỗi người Cursillista cùng nhau phục vụ. Tôi rất thích câu nói của PT: “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm anh chị em.” Và mỗi Cursillista giúp nhau cùng nên Thánh. Tôi thấy nhiều anh chị em hoàn thiện hơn, tôi cũng sung sướng thoả thích. Nhớ tới câu Kinh Thánh: “cả thiên đàng vui mừng khi một tội nhân ăn năn” (Lc 15:1-10). Tôi tin rằng, Thầy rất vui mừng như câu chuyện Người Con Hoang Đàng—người cha đợi trông đứa con trở về.

Trước tuần lên khóa, tôi đã vui sướng được cùng với các anh chị trong nhóm văn phòng điều hành đi nghỉ ngơi ở biển Carmel, nghe thực tập bài chia sẻ của anh chị và chúng tôi đã cùng nhau trao đổi

những kinh nghiệm để phát huy PT. Với tôi, buổi chia sẻ thật thú vị này cũng giống như buổi họp nhóm PT, cầu nguyện, chia sẻ, và cùng nhau đồng thanh tiếng ca hát nhộn nhịp lên đường tới 2 khóa #56 và #57. Chuyển đi này, chúng tôi càng thêm thân thiện với nhau như tình anh chị em trong một gia đình. Và tôi thấy phấn khởi hơn trên đường đi tới Camp St. Francis. Tôi cảm thấy rất may mắn đã cùng đi chung một đoạn đường với các anh chị.

Đường freeway 17 và freeway 1 dẫn tới Camp St. Francis có rất nhiều kỷ niệm. Đã 13 năm, tôi đã lái xe tới khóa học và đã lái xe chở nhiều tham dự viên tới khóa học, 2 ba mẹ quá cố của tôi—người đã bảo trợ tôi và những người tiên phong trong PT VNSJ, các bạn thân—linh mục, tu sĩ, bạn hiền yêu dấu, và các bạn trước lạ sau quen. Năm nay tôi sung sướng đã chở 2 tham dự viên mới tới khóa học—anh Lộc và anh Minh. Trên đường đi tới khóa chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện lo toan, thách thức, và những biến cố trong cuộc sống. Tới nơi, chúng tôi đã tạm để lại cuộc sống hiện tại và tham dự khóa học.

Năm nay, tôi tham gia vào khối Giám Học, là người trợ tá bàn, Decuria Phaolô—gồm có Hiệp, Kevin, Thạch, Thành, Triết, Út. Anh Nhân và tôi là người trợ tá. Thầy Chí Thánh thật lạ lùng; tới ngày thứ ba, các anh em đã quen thân với nhau như đã quen biết nhau từ thuở nào. Ít nói nhất như anh Út, tới ngày thứ ba đã vui vẻ và cởi mở hơn. Tôi tin, Thầy đã làm việc kỳ diệu này qua anh em.

Rồi tới buổi Agape, tôi đã nhìn thấy Thầy Chí Thánh trong các Cursillista ghé viếng thăm các tham dự viên như Đức Mẹ thăm viếng người chị họ Êlizabeth. Thêm nữa, nhiều các anh chị em Cursillista xa gần đã đổ về Camp St. Francis để cùng nhau dự bữa tiệc tình thương Agape này.

Rồi tới buổi Closura, tôi rất sung sướng khi thấy các anh chị em đến đón người thân và họ đã nhìn nhau với tâm mắt yêu thương. Tôi tin rằng họ đã được chạm bởi tình yêu Thầy Chí Thánh. Tôi đã nhìn thấy Chúa trong các anh chị em.

Thấy các anh chị em hạnh phúc, tôi đã vui vẻ ra về tràn ngập niềm sung sướng. Tôi tin rằng, Thầy Chí Thánh đã cùng đồng hành với chúng ta, dù là người tham dự viên hay người trợ tá đều có những cảm nghiệm tình yêu thương này. Là người trợ tá, tôi

cũng đã có những cảm nghiệm như quý anh chị tham dự viên. Với tôi, Khóa Ba Ngày là hồng ân và là món quà vô giá!

Trở lại đường freeway 17 và freeway 1 để lái xe trở về nhà, tôi tràn ngập niềm vui vì tôi đã nhìn thấy Thầy trong các anh chị em qua việc phục vụ và những chia sẻ cảm nghiệm. Tôi rất vui mừng vì khóa học đã diễn ra thật tốt đẹp và các anh em đã hưởng được ba ngày yêu thương thoải mái. Với tôi, Khóa Ba Ngày là vật vô giá!

Về lại với cuộc sống hiện tại —giữa bộn bề cuộc sống gia đình, bận rộn, và chất chứa những nỗi lo lắng và trách nhiệm. Nhưng cuộc sống Ngày Thứ Tư có Thầy Chí Thánh ở kề bên, tôi sống phó thác, yên chí tiếp tục phấn đấu với cuộc sống hiện tại mà tôi đã được mời gọi. Tôi luôn tin rằng: Thầy bằng bố tôi trong vòng tay yêu thương của Thầy dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Năm nay tôi suy niệm chữ “dững cảm” và tên cha mẹ đặt cho tôi cũng là Dững. Như các tham dự viên đã dững cảm đáp lại lời mời gọi dự khóa học năm nay. Tôi tin rằng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái” (Ga 15:16). Vì thế, tôi xác tín rằng: không có sự ngẫu nhiên mà các tham dự viên dự khóa năm nay. Nghĩ đến câu nói của một người bạn: “điều đúng lúc sẽ xảy ra đúng lúc.” Quan trọng là tôi có dám tin hay không? Tôi tin! Tất cả những sự việc đến trong đời người đều trong sự quan phòng của Thầy Chí Thánh. Như Cha Định đã hỏi quý anh trong khóa nam #56: “anh em có dám tin không?” Vậy, tôi còn lo lắng sợ gì! Tôi dững cảm để chấp nhận những hồng ân vui buồn đến trong cuộc sống.

Khi tới Camp St. Francis, tôi đã mang theo những tội lỗi với những trách nhiệm nặng nề, sự tan vỡ, và những vui buồn lẫn lộn với những lo lắng. Tôi nhận biết là tôi bất toàn và tôi cần đến ơn chữa lành. Người tham dự viên hay trợ tá đều cần đến sự hòa giải và ơn chữa lành của Thầy Chí Thánh. Khi tôi ra về, tôi cảm nhận được sự giải thoát và bình an tâm hồn.

Câu nói “nhân vô thập toàn.” Có đúng không? Ai cũng có một quá khứ nào đó... tốt đẹp hay đau thương đến đâu thì cũng là chuyện đã qua. Lập lại câu nói của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “tôi là ai để phán xét?” Tôi chỉ có hiện tại và sự chọn lựa: 1) chọn Thầy Chí Thánh và tin tưởng Thầy sẽ giải thoát; hay 2) tôi tiếp tục với lối sống cũ. Tôi chọn Thầy Chí Thánh làm gia nghiệp và để Thầy thánh hóa bản thân tôi.

Quan trọng là Ngày Thứ Tư, tôi có thể chấp nhận,

tin tưởng, và phó thác tuyệt đối con người bất toàn của tôi cho Thầy Chí Thánh thánh hóa. Câu hỏi đặt ra: tôi có dám tin không? Xin vâng, tôi tin! Thầy sẽ giải thoát tôi vào đúng thời đúng lúc. Đây là một thách đố đức tin. Hướng về tương lai, tôi có hy vọng.

Sau khóa học năm nay, tôi mới bắt đầu chú ý đến đoạn Kinh Thánh: “Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, sống không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, đức cậy, đức mến; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là đức mến” (1 Cr 13: 1-13).

Tôi đã cảm nhận “gì đó” lạ lùng đánh động vào tâm can của tôi. Tình yêu phục vụ anh chị em, cho đi mà không mong cầu đáp trả. Tôi tin đó chính là tình yêu thương của Thầy Chí Thánh. Làm sao tôi có thể đáp trả lại gương Thầy đã bị đóng đinh và chết trên thập tự giá vì tôi?

Thiết nghĩ, con đường tới Camp St. Francis cũng là một đoạn hành trình của đời mà Thầy Chí Thánh đã dìu dắt tôi tới mà xem và mời gọi tất cả dân Thầy đều được nên thánh. Con đường freeway 17 và freeway 1 ngoằn ngoèo lên xuống dốc khó đi mà anh chị em Cursillista cũng đã tìm đến. Cha linh hướng PT Andrew Vũ cũng hay nhắc đến câu: “Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong” để dạy dỗ chúng ta tìm ra chân lý của đời mình. Với ơn Thầy trợ giúp, tôi tin tưởng sẽ khám phá ra chân lý ấy mỗi ngày.

Cứ mỗi năm khóa học mới, tôi đều mong đợi và hướng về khóa học xem năm nay có diễn biến gì sẽ xảy ra. Tôi đã trông thấy “gì đó” lạ lùng nơi anh chị em! Tạ ơn Thầy Chí Thánh!

Tôi xin chúc mừng anh chị em tân Cursillista!

Lá thư ngày thứ Tư “Hãy đến chào Chúa Thánh Thể”

Maria Nguyễn Thanh Khê



Các chị thân yêu! Giờ Cầu Thánh Thể là những giờ phút thiêng liêng mà chúng ta được trực tiếp đến với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Đó là một đặc ân, một diễm phúc mà Chúa mời gọi chúng ta hãy nhận lấy, để được gần gũi cầu nguyện và tâm tình trực tiếp với Ngài. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Chúa, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta đã phạm làm mất lòng Chúa, xin Chúa chữa lành phần hồn, phần xác cho chúng ta, và cho những người thân yêu của chúng ta. Hãy bắt đầu từ bản thân mình và kêu gọi ngay trong gia đình mình siêng năng tìm đến Chúa.

Khi chiêm ngắm Thánh Thể Chúa Kitô, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự gần gũi với Ngài, như chạm vào được Thánh Thể của Ngài, vì sự gần gũi này, chúng ta dễ tâm tình và xin xỏ Cha chúng ta,

xin Cha ban những ơn cần thiết, xin Cha luôn đồng hành cùng chúng ta, là những đứa con yếu đuối và luôn cần có Cha.

Các chị ơi, để được luôn hiệp nhất trong một gia đình của Chúa, được ơn sáng soi, ơn khôn ngoan, ơn bền đỗ theo chân Chúa, thì sự gần gũi với Chúa và sự liên lý cầu nguyện là tối khẩn thiết. Nhất là trong lúc này, khi xã hội đang trên con đường suy thoái đạo đức và tiến về duy vật, thì sự cầu nguyện trở nên một vũ khí hữu hiệu để dẫn chúng ta đi trên con đường chính trực của Thiên Chúa. Ngoài việc cầu nguyện cho chính chúng ta, chúng ta cũng không nên lơ là việc cầu nguyện cho

Giáo Hội, cho Cộng Đoàn và cho thế giới.

Trong mỗi gia đình của chúng ta, ai cũng đều có những ưu tư, vất vả trong cuộc sống hằng ngày, xin Chúa luôn ban mọi ơn soi sáng để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của ngày thứ Tư, sát cánh với Chúa mỗi ngày và cũng xin cho chúng con luôn biết làm sáng danh Chúa bằng đem tình yêu đến cho tha nhân.

Chúng con cảm nhận sự hiện diện của Chúa qua chị em chúng con. Xin Chúa chúc lành cho các chị và gia đình một cuối tuần bình an, hạnh phúc.

Xin mời các thân nhân, bạn bè cùng đến với Cha chúng ta qua việc siêng năng tham dự Cầu Thánh Thể nhé các chị yêu.

Chúng ta là dân thánh của Chúa

Giuse Thẩm Nguyễn

Truyện xưa kể rằng thánh Antôn ẩn tu được Chúa sai đến thăm gia đình của một ông thợ đóng giày, sau vài ngày ở với họ, thánh nhân làm một bản tường trình lên Chúa rằng, “Ông thợ đóng giày là người đơn sơ, vợ ông đang có thai và họ rất yêu thương nhau. Ông làm việc rất chăm chỉ, kiếm đủ tiền cho một cuộc sống đạm bạc và họ cũng chia sẻ phần ít ỏi của họ cho người nghèo. Gia đình ông luôn tin tưởng vào Chúa và cầu nguyện ít nhất một ngày một lần.” Đọc bản tường trình xong, Chúa bảo thánh nhân rằng: Antôn, con là vị thánh sống và ông thợ đóng giày cũng là một vị thánh sống.

Xem thế thì thấy làm thánh cũng không phải là chuyện quá khó khăn đối với chúng ta. Hơn nữa không chỉ những người có một cuộc sống tốt đẹp mới được làm thánh, mà cả những kẻ đã từng sống trong tội lỗi, sa đọa cũng có thể làm thánh, chẳng thế mà trong Giáo Hội cũng có câu “Mỗi thánh nhân có một dĩ vãng, mỗi tội nhân có một tương lai.”

Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Êphêsô rằng: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.” (Êphêsô 1:4) Đây là ơn gọi, là mục đích, là lý do chúng ta được dựng nên. Vì thế chúng ta cần nỗ lực và sống xứng đáng với ân sủng đó.

Trong một bài giảng cho khóa Cursillo 56 VNSJ tại trại St. Francis năm nay, cha Võ Trần Gia Định,

Dòng Anh Em Ẩu tinh Đức Mẹ Lên Trời (A.A =Augustinians of the Assumption), linh hướng khóa học đã đặt câu hỏi là tại sao một bài đọc trích từ Cựu Ước, trong sách ông Giosuê kể về những cuộc chiến dành đất của dân Israel cùng với tên các vua, nghe thật xa lạ với chúng ta trong giai đoạn lịch sử ấy, vậy mà khi kết thúc thì người đọc lại long trọng công bố “ Đó là Lời Chúa”.

Câu trả lời là bởi dân Israel được Chúa chọn làm dân riêng, và cũng bởi là dân riêng của Chúa thì cũng là dân thánh, vì thế quá trình lịch sử của dân tộc này được gọi là lịch sử thánh. Cụ thể hơn ngài chỉ vào bàn thánh, giải thích rằng cái bàn này là một cái bàn cũng được làm bằng các vật liệu giống như các bàn khác, nhưng ta gọi là bàn thánh vì nó được chọn để dùng duy nhất cho việc dâng lễ, tương tự như vậy chúng ta có đĩa thánh, chén thánh, khăn thánh, sách thánh v...

Ngài kết luận rằng những gì được chọn để dành riêng cho Chúa thì gọi là thánh, hay được Chúa chọn vì tình thương của Ngài thì gọi là Thánh. (hết bài giảng)

Từ cái nhìn này, chúng ta thấy rằng trước hết, Giáo Hội là một tổ chức trần thế, điều hành mọi sinh hoạt của Giáo Hội, đứng đầu là Chúa Giê-su và được tông truyền từ thánh Phê-rô cho tới vị Giáo Hoàng thứ 266 hiện nay là Đức Thánh Cha Phanxicô. Giáo Hội được chọn để với mục đích duy nhất là đại diện cho Chúa phục vụ cho dân của Ngài nơi trần thế, nên giáo hội thánh thiện, giáo hội còn được gọi một tên khác là Hội Thánh, dù rằng trong các thành phần của Giáo Hội, một số giáo sĩ, linh mục, giám mục vẫn có những bất toàn, thiếu sót, sai phạm. Cả chúng ta nữa, là những tín hữu mang nhiều tội lỗi, nhưng là thành phần của hội thánh, nên cũng là những thánh nam, thánh nữ.

Ý niệm thánh này cũng đã là câu trả lời cho những thắc mắc là tại sao trong hàng ngũ các linh mục, kể cả giám mục có những vụ bê bối, không xứng hợp với chức thánh của họ mà giáo hội Công Giáo vẫn được cho là thánh thiện. Dù giáo hội không bao gồm tất cả những người thánh thiện, nhưng Giáo Hội có Chúa Giê-su, là Thiên Chúa và là Đấng Thánh làm đầu và chính Ngài đã lập ra giáo hội này để tiếp tục chương trình cứu rỗi của Chúa, làm việc cho Chúa, nên giáo hội là

thánh thiện như chúng ta vẫn tuyên xưng trong kinh tin kính “Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền...”

Đối với bản thân mỗi người chúng ta, từ khi ông Adong và bà Eva phạm tội, thì tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội. “Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5,12).



Thiên Chúa đã vì tình thương, sai con một của Người là Đức Giê-su xuống thế, mang lấy thân phận con người để chuộc tội chúng ta. “Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người (Êphêô 1:7). Nghĩa là Thiên Chúa yêu chúng ta ngay khi chúng ta còn đang mang tội, Ngài vực chúng ta từ bùn nhơ và cho chúng ta trở nên thánh.

Nói một cách khác, chúng ta là thánh, hay tội là thánh không phải vì tôi thánh thiện, nhưng vì Chúa thương và đã chọn tôi, qua Phép Rửa Tội, tôi được gia nhập vào đoàn dân thánh Chúa. Tôi là thánh chẳng phải vì tôi có công trạng gì, nhưng dù là người tội lỗi, nhiều bất toàn, nhờ ơn Chúa đang cố gắng trên bước đường hoàn thiện. Tôi được khuyến khích khi nghe lời Chúa phán “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Hiểu như thế để biết mình không là gì, mà tôi hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Tôi là “Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đồng phân tro, đặt ngồi chung

với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người” (Tv 113:7-8). Tôi đã từng cảm động đến rơi lệ khi nghe bài “Nothing without you” của Bebo Noman. Cứ mỗi điệp khúc lại kết thúc bằng câu “I have nothing without you”. Tôi cúi đầu nhận ra thân phận của mình và biết tôi rất cần Chúa. Chúa là hơi thở là lẽ sống của tôi.

Để sống cho xứng đáng với danh hiệu Thánh của mình, không có nghĩa là tôi huênh hoang tự đắc, mà là tôi phải có thái độ khiêm nhường, để biết được giới hạn của mình và luôn cậy dựa vào Chúa. Chúa yêu tôi ngay khi tôi còn vướng bao tội, không có nghĩa là Chúa chấp nhận tình trạng tội lỗi của tôi, nhưng tình yêu của Chúa lớn hơn tội của tôi và cũng nhờ tình yêu của Chúa mà tôi có sức mạnh để vượt thắng những cám dỗ thế gian.

Thật là cảm động khi nghe bài hát “Biết Chúa biết con” của Linh mục Ân Đức. Biết Chúa là Thiên Chúa đầy quyền năng và con thì chỉ là cát bụi mới thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi cao với biết bao! Trong Phúc Âm Thánh Gioan (Gn 15,8), Chúa đã nói với các môn đệ “vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”, có nghĩa là ngoài Chúa ra, chúng ta sẽ không làm được điều gì tốt lành, không thể đơm hoa kết trái yêu thương được.

Trong khóa Cursillo diễn ra cuối tuần này, mọi người đều cố gắng hết sức để phục vụ tốt nhất có thể cho các anh tham dự viên, nhưng không ai tự dựa vào sức mình, mà tự tan biến để được hòa mình với các trợ tá khác hăng say phục vụ trong tinh thần hiệp nhất yêu thương. Chính khi phục vụ, anh em trợ tá lại là những người trước nhất được nếm thử sự bình an, hoa trái của yêu thương.

Lạy Chúa, con là gì mà sao Chúa lại thương con quá vậy? Chúa đã cho con sinh ra trên cõi đời này, lại cho con được gia nhập vào đạo thánh Chúa, cho được phúc làm con Chúa và ban cho con một cuộc sống dồi dào ân sủng. Con chỉ biết cúi đầu tạ ơn và luôn bám chặt vào Chúa vì chính Chúa là cùng đích cuộc sống của con, như thánh Phêrô đã xác quyết, “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Gn 6:68).

“Nghe Mùi Con”, một nhạc phẩm



Phạm Quốc Thiều

Sáng thứ Sáu khi cha Định giảng về câu chuyện Đứa con hoang đàng, đến đoạn người cha ôm chầm lấy con, và cha Định hỏi cả khoá: Quý anh có biết khi người cha ôm chầm lấy đứa con hoang đàng trở về thì người cha nghe mùi gì không? Có anh trả lời mùi cám heo, có anh trả lời mùi hôi hám... Cha Định chậm rãi với đôi môi nhẹ nhàng mềm mại... Nghe mùi con... khi nghe xong ba chữ đó em đã biết sẽ có một bài nhạc ra đời dù là chưa biết toàn bộ nội dung là gì.

Trong tâm tình tĩnh tâm và có thể nói là học đạo, em ngồi ghi lại một vài điều đáng nhớ của khoá học. Có rất nhiều lời giảng của cha Định, cha Vũ, cha Dương, cùng những anh khác chia sẻ khi đến với khoá được em cô đọng lại trong lời của bài hát này. Bài nhạc đúng ra phải có tên

là gặp gỡ Giê Su vì qua lời các ngài cùng anh em trong khoá em đã nhận ra Giê Su thật không xa. Giê Su chính là những người anh em ngay sát bên mình nhưng mình không nhận ra đến những phút Cursillo sụ sùi bên Chúa, sụ sùi bên anh em. Để ngắn gọn, em không biết tại sao em đã đến, nhưng em biết tại sao bài nhạc ra đời. “Gặp gỡ Đức Kitô”. Chúa đã mượn tay quý Cha, quý Anh trong ban giảng huấn, Chúa đã mượn bàn tay anh em khoá 56 để bài ca tụng Chúa ra đời. Cuối cùng nhóm Macco khóa 56 đã ủng hộ hết mình để bài nhạc được tập trong đêm thứ Sáu của khóa 56.

Mời quý Anh thưởng thức bài hát sau đây. Clip cũng đã được upload trên Youtube:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Nmb5EKjN57I

Nghe Mùi Con

Riêng Tặng Cursillo VNSJ - K56

Phạm Quốc Thiều
Phạm Thiên-Ân

Em D G

1. Con ở đây Chúa ơi con đã đến.
2. Nghe mùi con Chúa say tình mến.
3. Ở trợ giúp nơi đây gặp gỡ Chúa.

5 Am C F#

Mở trái tim con dẫn lối con đi. Đón con trở
Chẳng trách chê con chỉ biết cho đi. Để con tự
Gặp gỡ tha nhân lửa cháy trong con. Nhưng không tàn

9 B Em D

về. Ngay giờ đây mắt con không nhìn thấy
do. Chân thành con sáng nay bên mình thánh
thiếu. Chương trình sống để thương tâm tình xám

13 G Am C B7

Chúa. Dẫu thế con tin Chúa ở nơi đây. Để con được
Chúa. Chúa đó con đây ở giữa anh em. Sẽ chia buồn
hối. Chúa đã yêu con thăm thiết anh em. Thứ tư mỗi

18 Em B7 Em Am

yêu. DK. Thầy yêu con thầy muốn con nên Thánh. Nắm tay
vui. ngày.

22 D G C

Ngài và nắm lấy anh em. Ở cứu độ mở cửa một tình

25 D B7 Em

yêu. Sống cho nên sao giống Ngài nhiều hơn.

Cảm nghiệm sau khi dự khóa Cursillo

Xin kính chào quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và tất cả các anh chị Cursillista.

Em là một nữ Cursillista, có gia đình và hai đứa con, hiện sinh hoạt trong Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, San Jose.

Như các anh chị biết trong cuộc sống chúng ta ai cũng phải trải qua những cảm nghiệm cuộc đời, vui buồn lẫn lộn. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng em đã trải nghiệm rất nhiều chuyện thăng trầm trong cuộc sống. Hôm nay em muốn chia sẻ làm sao em đã có thể vượt qua những thử thách đó.



Trước kia em đã bỏ đạo khoảng chừng hơn 20 năm. Lúc đó, em chỉ biết lao đầu vào việc kiếm tiền, và đi chơi. Cuộc sống đầy tội lỗi với những đổ kỵ, nhỏ nhen, ích kỷ, tham lam, nhiều chuyện. Tội lỗi luôn bao trùm em, em dường như không còn biết mình là người có đạo. Vì sống xa Chúa nên cuộc sống của em ngày đó như đi vào ngõ cụt.

Có một khoảng thời gian gia đình em lục đục, và cũng thời gian ấy mẹ em bị tai nạn tưởng chừng không qua được, em đã khóc lóc chạy tới Chúa, cầu xin Ngài che chở cho gia đình và mẹ của em. Em đã trở lại đi xưng tội và đi lễ, nhưng đức tin thật là khô khan, và cuộc sống cứ bấp bênh, gia đình không thấy sự bình an.

Khoảng hơn 7 năm trước, gia đình em có 1 biến cố rất lớn xảy ra, gia đình ly tán, và lúc đó em đang trong thời gian ra tòa về việc tranh chấp quyền lợi, và quyền nuôi con. Cuộc tranh chấp kéo dài ròng rã gần 5 năm, từ khi cháu bé út chỉ mới được 4 tháng tuổi. Em cố tìm mọi cách để giữ con mình cho bằng được, và đã tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian, tinh thần căng thẳng và tâm hồn ngổn ngang. Cứ mỗi lần ra tòa thì lại chông chát

thêm sự ân oán và hận thù, làm em nghĩ sẽ không bao giờ em tha thứ được.

May thay lúc đó được Thầy Chí Thánh giúp em tham dự khóa Cursillo qua trung gian anh chị Hoàng. Em đã được tham dự khóa Cursillo # 53, năm 2017. Trong khóa Tĩnh Huấn, em đã được gặp Thầy Chí Thánh. Sau khóa ba ngày trở về, trong khoảng thời gian này em chờ ngày ra tòa, nhưng thật sự lần này em không muốn ra tòa nữa vì cả hai phải tốn rất nhiều tiền cho vấn đề tranh chấp. Em cũng thấy mình quá mệt mỏi, từ tâm lý đến tiền bạc, lúc đó em chỉ biết cầu xin Thầy Chí Thánh soi sáng cho em, giúp em tìm ra 1 lối thoát. Em bèn gọi hỏi và nhờ luật sư hủy bỏ ngày tòa nhưng không được.

Rồi ngày đó cũng đến. Vào buổi sáng hôm đó trên đường lái xe tới tòa án, em đã cầu nguyện với Chúa: "Xin Ngài giúp con giải quyết mọi sự tốt đẹp cho cả đôi bên, xin Ngài ban cho con sức mạnh để con biết kiềm chế, và biết chấp nhận những gì sẽ xảy ra."

Trong khi đang chờ đợi, chỉ còn vài phút nữa là

tới phiên tòa của mình thì bỗng dưng hệ thống báo động (fire alarm) hú lên. Cảnh sát ra lệnh cho tất cả mọi người phải rời phòng và đi bộ xuống cầu thang từ lầu 9 xuống tầng dưới để rời khỏi tòa nhà. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và em quá sung sướng khi phiên tòa của mình được hủy bỏ như lòng mình mong ước.

Từ đó để không phải ra tòa nữa, em phải đồng ý mọi điều kiện, mặc dù biết là mình sẽ bị thiệt thòi về mọi phương diện, nếu là lúc trước khi đi tham dự khóa Cursillo, em không phải dễ dàng mà chấp nhận bất cứ điều kiện gì. Nhưng sau khi tham dự khóa trở về em mới hiểu được mọi chuyện phải biết trông cậy vào Chúa thì Ngài mới quan phòng cho mình, để biết quên đi oán hận và chấp nhận sự thiệt thòi để từ đó có được sự bình an.

Đối với em chuyện khó nhất mà em không ngờ em cũng làm được: Đó là tất cả những sự thù hận, ghen ghét đố kỵ đối với những người đã phá vỡ gia đình bấy lâu, nay em có thể vứt bỏ, tha thứ và còn cầu nguyện cho họ nữa. Em xin Thầy Chí Thánh giúp họ sống tốt hơn. Trong lòng em bây giờ cảm thấy rất là bình an, em thật sự cảm nhận được em đang sống trong ân sủng của Chúa, được Ngài yêu thương đùm bọc cho mẹ con em.

Ngày Hiền Mẫu gần đến, lúc này em mới nghiệm được “Miệng ru mắt nhỏ hai hàng, nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo.”

Nhìn lại những ngày tháng trước, mỗi ngày em đi làm từ sáng tới chiều tối, tất cả mọi việc lo dạy dỗ đứa con đầu em đều giao cho bố mẹ, cuối tuần thứ Bảy và Chúa Nhật em cũng đi làm, lúc nào không đi làm thì em đi chơi. Mỗi lần mẹ em khuyên em đi lễ hoặc là đi xưng tội em đều từ chối. Nhất là gần tới những ngày lễ Giáng Sinh hoặc lễ Phục Sinh, mẹ em đều nhắc nhở em đi xưng tội và đi lễ, nhưng em đều trả lời “Má ơi con đâu có thời gian đi lễ, con phải đi làm, không đi làm lấy đâu ra tiền để lo cho cuộc sống.” Nhưng từ ngày em tham dự khóa Cursillo về, đi làm thì em cũng vẫn đi làm, nhưng thời gian đi chơi thì em dành để đi lễ, và đi lễ sốt sắng hơn.

Giờ đây nhìn lại những tấm gương hy sinh, gian nan của mẹ em thấy thương mẹ quá, sau khi mẹ em bị tai nạn bây giờ đi đứng chậm chạp sức khỏe không như xưa, nhưng lúc nào cũng tươi vui vì mẹ

luôn có Chúa bên mình, và mẹ vui hơn vì thấy em thay đổi. Khóa học Cursillo đã thức tỉnh em.

Trước kia em không biết cầu nguyện là gì, bây giờ mỗi ngày em biết cầu nguyện với Chúa vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ để cảm tạ Ngài.

Em biết quan tâm đến mọi người hơn, nhất là những người trong gia đình, biết dạy dỗ con cái sống yêu thương, đạo đức, biết sống khiêm nhường.

Em biết đọc Kinh Mân Côi, và kinh Lòng Chúa Thương Xót, và em cố gắng hoàn thành những gì em đã hứa với Chúa.

Em biết kiềm hãm tính khí của mình để không nói và làm điều gì cho người khác buồn lòng. Em cầu xin Chúa tiếp sức cho em để qua cách cư xử của em, người khác cũng thay đổi nhất là những người đang sống xa Chúa, trong đó có bố của em.

Bố em là người đạo theo nên không có đức tin, lúc trước em không bao giờ mời bố đi xem lễ với em hoặc đi xưng tội mỗi năm khi tới ngày lễ lớn, sau khi đi khóa về em thấy mình có bốn phận mang Chúa đến gần bố hơn.

Từ nhiều năm nay lúc nào mẹ em cũng khuyên bố đi xưng tội, nhưng bố em rất ít khi đi, trong mùa Phục Sinh vừa qua em có hỏi bố “bố ơi hôm nay con đi xưng tội, nếu bố không thấy mệt con tới chở bố đi luôn được không?” và bố em đồng ý đi rất là vui vẻ. Cũng vào Chúa Nhật Thánh lễ Phục Sinh em có nói với Bố: “cháu Ethan hát lễ sáng nay, bố đi lễ với Ethan nhé”. Thế là bố em nhận lời đi. Em biết bố em rất là cứng lòng, nhưng nhìn thấy em thay đổi nhiều qua cách sống mỗi ngày, nên bố thương và nhận lời của em. Em biết cũng còn nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn bố, nhưng em lúc nào cũng tiếp tục cầu xin Chúa dùng em làm khí cụ để Ngài dẫn dắt bố em dần dần về bên Ngài.

Qua bài chia sẻ hôm nay, em muốn nói dù mọi việc có khó khăn đến đâu nếu mình luôn giữ được Chúa trong tâm hồn thì sẽ vượt qua được mọi chướng ngại.

Nhân ngày Hiền Mẫu sắp đến, em rất là cảm ơn mẹ đã cầu nguyện cho đứa con đã làm mẹ buồn suốt bao năm dài. Cầu xin Chúa ban cho bố mẹ sống những chuỗi ngày còn lại khỏe mạnh an vui.

CẢM NGHIỆM TỈNH HUẤN Khóa 56, 57

Lm. Curs. Thanh Linh Nguyễn Đình Đệ

Đây CURSILLO một nhà
 Thể hiện ý Chúa Người là tình thương
 Lý tưởng bác ái yêu đương
 Quyết tâm loan báo “Hiển Chương Nước Trời.”
 “De Colores” sáng ngời
 Đồng tâm cộng tác tuyệt vời tình thân
 Cùng nhau thông cảm xa gần
 “Palanca” Chúa Thánh Thần ban ơn
 Muôn người một chí sắt son
 Yêu thương bác ái vẹn toàn thực thi.
 “Rollo” phân phát khắc ghi.
 “De Curias” quản chi luận bàn
 Hăng say suy luận hỏi han
 Hết lòng mến Chúa lo toan cứu người
 Bác ái phục vụ vui cười
 “Bốn bể huynh đệ” mọi người mến thương
 Tâm niệm luôn lấy làm gương:
 “Hiển vinh Thiên Chúa yêu thương thế trần”
 Chu toàn ý Chúa muôn phần
 Trọn mọi “Giới Luật” Thánh Thần ban ra
 Cuộc đời gắn bó thiết tha
 Tuân hành Thánh Ý Chúa Cha quan phòng
 Nguồn vui phát từ trong lòng
 Hân hoan phấn khởi từ trong ra ngoài
 Tin Mừng sức sống mọi loài
 Hạnh Phúc Thiên Chúa người người an vui.



PHONG TRÀO CURSILLO với HỘI NHÓM, ULTREYA và TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

Maria Nguyễn Bạch Tuyết (SJ-Cursillo #60 1992)



KHÓA BA NGÀY CURSILLO là khóa học thuần túy về Chúa Kitô, không là Thần Học, cũng không học về Thiên Chúa Học. Khóa Hội Học Kitô Giáo lấy Chúa Kitô làm Người Thầy duy nhất, lấyƠn Đặc Sủng Chúa ban làm nền tảng cho mọi công việc lãnh đạo phục vụ.

Khóa Ba Ngày chỉ là lý thuyết căn bản giúp cho người Cursillistas sống đời Kitô Hữu đích thực, và là kiến thức sống tinh thần Cursillo.

Nếu nói Kinh Thánh là bản đồ chỉ dẫn cho ta kho tàng nước trời thì 15 Rollos chính là luật đi đường mà chúng ta cần học để lái xe đến đích điểm một cách an toàn... Còn phần thực hành thì phải chính chúng ta ngồi sau tay lái của chiếc xe tông đơ để lèo lái, xử trí, với những thao tác chuẩn mực chính xác “hành động những điều Chúa Kitô Giáo Huấn” hầu được trở nên là một tài xế thiện nghệ. Nói đúng hơn, là để trở nên

một Kitô Hữu đích thực

Kitô Giáo là đạo thực hành chứ không là lý thuyết suông, do đó Phong Trào chúng ta có những tài xế là những hướng đạo và những bạn hữu Kitô cùng Lý Tưởng đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình này, và ngay trong ba chiếc xe Tông Đờ, đó là: Hội Nhóm, Hội Ultreya và Trường Lãnh Đạo.

HỘI NHÓM: Chúa Kitô đã không đi rao giảng một mình, Người thiết lập một cộng đoàn nhỏ, đó là Nhóm 12. Phong Trào cũng theo phương pháp đó thành lập các Nhóm DeCuria trong Khóa Ba Ngày, để người Cursillista tập sống đời Kitô Hữu đích thực. Trong ngày thứ Tư, nơi nhóm, người Cursillista có bạn đồng hành. Với bạn, họ có cơ hội dùng cặp mắt Chúa Giêsu để nhìn, dùng đôi tai của Chúa để nghe, dùng tay chân của Chúa để hành động phục vụ, dùng con

tim Chúa để sống, để yêu, để phán đoán, để giúp nhau trường kỳ thánh hóa bản thân, cải sửa nội tâm, thực hành lý tưởng Kitô.

ULTREYA: là nơi các nhóm họp lại để cùng tạ ơn Chúa, và là nơi các Cursillista nhận ơn Chúa một cách đầy đủ hơn. Họ cùng chia sẻ cho nhau những tin mừng, tin vui mà Thiên Chúa đã làm trong cuộc đời của mỗi người họ. Là nơi họ gặp gỡ, làm thân kết bạn, cùng thao tác vai trò lãnh đạo để cùng hiệp nhất trong cộng đoàn Cursillo, cộng đồng Kitô hữu và Giáo Hội hoàn vũ... là những môi trường cần thiết mà một Kitô Hữu đích thực cần hội nhập gắn bó tất cả nên một là cộng đồng yêu thương.

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO: là khí cụ giúp cho các Cursillistas biết làm thế nào "Lãnh đạo được chính mình, gia đình mình, môi trường mình... theo tinh thần Chúa Kitô" Lãnh đạo mình là khép mình bước đi trong kỷ luật để hoàn thành kinh nghiệm sống cho tình yêu thật, cho tình hiến dâng, tình Agapé... Tức là sống với "ơn đặc sủng tình yêu" là món quà Chúa ban cho trong Khóa Ba Ngày. "Ơn Đặc Sủng này phải liên tục ở lại với người Cursillista suốt ngày Thứ Tư, hầu biến giai đoạn hậu Cursillo thành một khóa vĩnh cửu" (Cẩm Nang Lãnh Đạo Cursillo). Nhờ đó mới ảnh hưởng được gia đình và môi trường, nhất là trong khế họ trợ tá cho Khóa Ba Ngày.

Phong Trào có qui định, những Cursillista sau khi đi Khóa về, cần sinh hoạt liên tục thường xuyên với Trường Lãnh Đạo một năm mới thông suốt đường lối làm trợ tá Khóa Ba Ngày; và khi được làm trợ tá Khóa Ba Ngày là khóa thực hành những lý thuyết đã học trong Khóa Ba Ngày, và sau đó mới vững vàng lãnh nhận những công tác Phong Trào trao phó.

Món quà Thiên Chúa ban trong Khóa Ba Ngày chính là những nén bạc Chúa trao mà chúng ta

cần học cách sinh lời để rồi còn chia sẻ cho BẠN, cho anh chị em. Chính Trường Lãnh Đạo là nơi giúp chúng ta đào sâu những tài năng, những nhân đức, óc sáng tạo, trí thức, kiến thức, thông minh, khôn ngoan, kể cả bộ mặt Giêsu còn ẩn nấp trong tâm hồn sâu thẳm mà chúng ta đã chôn vùi bỏ quên, vì mãi mê những phù hoa.

Trường lãnh Đạo chẳng phải là nơi dạy dỗ ai, mà là nơi giúp nhau khám phá ra những báu vật chứa đựng trong chính những bình sành bình đất con người tầm thường như chúng ta. Những báu vật ấy chính là khí cụ giúp ta sống đời Tư Tế (để thờ phượng Chúa cho xứng hợp phẩm giá Người Con) đời Vương Đế (là dân Chúa trong chức năng quản trị thế giới này) và đời Ngôn Sứ (rao truyền tình yêu và Tin Mừng cứu độ của Chúa) Đây là ba chức năng cao quý mà chúng ta được thừa hưởng từ Chúa Cứu Thế Giêsu Thầy Chí Thánh.

Không ai chứa đựng trí khôn giùm ai, cũng không ai cho người khác mượn đôi cánh, nhưng lời mời gọi, động viên khích lệ của quý anh chị chính là năng lượng, là nhiên liệu giúp bạn dám lãnh đạo điều khiển chiếc xe Tông Đồ của mình đến đích điểm mà Thầy Chí Thánh đang đợi chờ chúng ta.

LỜI, nói với những bạn trẻ tài hoa Chúa vừa gửi đến cho Phong Trào trong hai Khóa Học 56 và 57, cũng là LỜI, thân mến nhắc nhở các Trưởng DeCuria, Trưởng Nhóm, Liên Trưởng Nhóm, vì tình yêu thương mà mời gọi các thành viên, các Cursillistas, nhất là những anh chị mới, còn dị ứng với từ Trường Lãnh Đạo, đến với Hội Nhóm, Ultreya và Trường Lãnh Đạo để trong suốt ngày Thứ Tư của ơn gọi này chúng ta được "Một tay nắm Chúa, một tay nắm Anh Chị Em"

DE COLORES!!!

KHỞI ĐẦU TỪ ĐÔI MẮT

Michelle Tuyết Nguyễn

Thời gian 4-5 năm trước, mặc dù em là người đạo gốc nhưng lại rất thờ ơ với Chúa và càng không muốn bị ràng buộc bởi lề luật giáo hội. Đối với em yêu Chúa tại tâm chứ không cần sự phô trương bên ngoài. Em chỉ cần tránh phạm những tội trọng là có thể trở thành 1 người Kitô hữu rồi.

Với lập luận như vậy, em sống 1 cách vô tư, không lo âu, không để tâm tới cách sống đạo. Rồi

khi lập gia đình có 2 cháu, gia đình thường đi lễ Chúa Nhật hàng tuần và đọc kinh tối ngắn gọn. Có những lần bỏ lễ Chúa Nhật mà không cảm thấy áy náy cũng vì lập luận giữ đạo tại tâm. Xung tội cũng vậy, khoảng 2-3 năm em và chồng mới xung 1 lần và tệ hơn nữa là chúng em vẫn rước lễ vì nghĩ rằng mình không phạm tội trọng.

Khi đời sống vợ chồng bị bế tắc thì em được giới thiệu đi CTTTHN và từ đó Chúa từ từ đưa em về với Ngài qua những bài giảng của các Cha trên YouTube. Rồi từ đó em bắt đầu thay đổi lối suy nghĩ và lối sống. Em tin vào giáo hội và sự cầu nguyện hơn. Em cho như thể là đã xong bốn phận người Kitô hữu.

Rồi lúc đó công việc trong hãng đang rất là tốt đẹp thì dùng 1 cái mọi việc trở lên khó khăn làm em rất mệt mỏi. Đồng thời gian đó chồng em ghi danh cho em đi dự khoá Cursillo. Vì đang bối rối với công việc trong hãng nên em cũng không nôn nao lắm về khoá Cursillo. Nếu anh muốn em đi thì em đi.

Ngày thứ Năm đi làm về. Em theo chồng tới camp Francis. Khi ra khỏi xe thì em thấy các chị ra đón, xách hành lý. Rồi các Cha cũng ra hoan chúc mừng. Sau đó rồi thủ tục giấy tờ, nhận bảng tên, và sắp xếp đồ đạc vô nơi ở. Rồi thì các khoá sinh đi lên nhà học. Nơi đó lại được chào đón bằng những tràng vỗ tay dòn dã nồng ấm. Lúc đó em bắt đầu hoảng. Em lo lắng và tự hỏi: tôi quyết định tới dự khoá có đúng không? Tôi đã chuẩn bị kỹ chưa để đón nhận món quà quý giá này. Tâm trạng em lúc đó rất hoang mang. Em nửa muốn về nửa muốn ở lại.

Trong lúc quan sát căn phòng học, thì em chợt nhìn thấy 1 bức hình với khuôn mặt rất quen thuộc, đầy yêu thương hiền lành. Đôi mắt

của Ngài đượm 1 nét buồn, 1 chút âu yếm, nhưng cũng có 1 chút nghiêm nghị nhìn thẳng vào em làm em sững sờ đến bật khóc và em đã nhẹ nhàng thổn thức. Khóc trong thâm tâm vì em thấy mình quá tội lỗi, quá bất xứng. Em cảm thấy đôi mắt của Ngài đã nhìn thấu tâm tư với câu hỏi: Tuyệt vời con theo Thầy hay con theo ai? Và em thổn thức đáp lại: lạy Thầy, con xin theo Thầy, ôi Thầy thật đáng thương.

Kính thưa các Cha và các anh chị em, sau giây phút ấy, mỗi khi đọc kinh, viếng đền Thánh Giá, viếng Thánh Thể, những Thánh Lễ, bài giảng của các Cha, các thầy thì tự nhiên những giọt lệ lăn dài trên má em. Những giọt lệ thống hối, ăn năn và biết rằng Chúa đã tha thứ cho em trước khi em mở lời xin được tha thứ như đứa con hoang đàng.

Vâng như cha Vũ đã giảng trong bài Rollo của Cha: phần kết lễ khi các Cha nói: chúc các anh chị em ra về bình an thì Thánh Lễ không dừng ở đó mà chúng ta phải mang sự bình an của Chúa đến với tất cả mọi người.

Nếu vậy em xin đôi mắt tuyệt vời của Thầy Chí Thánh cùng đồng hành

với em, giúp em mang tin mừng, mang sự bình an và tình yêu của Chúa vào ngay trong gia đình em, vào trong lán giềng nơi em đang sống, và vào hãng xưởng nơi em đang làm việc. Một tay nắm Chúa, 1 tay nắm anh em, nào chúng ta cùng tiến, tiến lên...

Thắp sáng lên trong con tình yêu mến.

Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời...

San Jose

09/01/2019



Cảm nghiệm về sự THAY ĐỔI!

Matthew Nguyễn
Khóa 56



Chắc hẳn không ai trong chúng ta đã không một lần **thấy** được về sự thay đổi trong chính mình.

Chắc hẳn không ai trong chúng ta đã không một lần **Học** được về sự thay đổi trong chính mình.

Chắc hẳn không ai trong chúng ta đã không một lần **Cảm Nghiệm** được về sự thay đổi trong chính mình.

Và Chắc hẳn không ai trong chúng ta đã không một lần **Kinh Nghiệm** được về sự thay đổi trong chính mình.

Vậy sự thay đổi là gì? Và khi nào ta thấy rõ được dấu hiệu của sự thay đổi trong chính đời sống thường nhật của chính mình.

Câu hỏi đặt ra thì dễ dàng nhưng câu trả lời không đơn giản như ta nghĩ chút nào. Cứ nhìn chung quanh cuộc sống chính mình cây cối xung quanh chúng ta ngày một lớn lên đó chính là dấu hiệu của sự thay đổi. Những sinh vật ta nuôi ngày càng to lớn theo thời gian và đó cũng là dấu hiệu của sự đổi thay... Còn về mỗi người trong chúng

ta, một cách đơn giản, đổi thay là sự gặp gỡ chính mình với những biến đổi và môi trường sống cùng những người anh em chung quanh cùng một lý tưởng và mục đích sống để cùng đi đến sự khám phá chung là tìm ra chân lý và ý nghĩa cuộc đời.

Khóa Cursillo 56 tỉnh huấn 3 ngày đã cho bản thân tôi và tất cả anh em cùng khóa một sự gặp gỡ và một sự thức tỉnh THAY ĐỔI kỳ lạ mà tôi không thể diễn tả bằng hết lời nói của mình, chúa thánh thần đã đến tác động và làm cho con người cũ với tất cả những ích kỷ, kiêu ngạo, tự mãn, giả hình trở nên con người mới sống có lý tưởng, bác ái, vị tha và luôn phó thác trong tay thiên chúa là người cha và là người Thầy chí thánh của mỗi chúng ta cách khiêm tốn và trọn vẹn nhất.

Tinh thần Cursillo là tinh thần Kito giáo đích thực với sự trải nghiệm trong đời sống yêu thương, bác ái, sự vị tha khiêm tốn và luôn muốn chia sẻ cho những người anh em kém may mắn chung quanh mình, với những chia sẻ đơn sơ nhỏ bé như những ánh mắt thân thiện, những nụ cười thật tươi vui, những câu nói đầy ý nghĩa xây dựng, và với những giúp đỡ cần thiết trong cuộc sống với những người quanh ta, và như vậy là dấu chỉ chúa đang hiện diện và ở bên cạnh ta từng bước trong mỗi ngày sống của mình.

Đời sống Cursillo như trong các bài Rollo và nguyện gẫm: Sống đạo, Học đạo và Hành đạo như chiếc kiềng 3 chân thật vững chắc không thể tách rời nhau được. Bây giờ hơn khi nào hết chúng ta hãy tập quên đi chính bản thân mình cho những ích kỷ nhỏ nhoi để hãy sống làm sao cho những người chung quanh ta nhận ra chúng ta là môn đệ của Thầy khi chúng ta yêu mến nhau (Yn 12.34) và khi ấy Chúa sẽ gọi chúng ta là bạn hữu của Ngài (Yn 14.14)

Qua khóa Tỉnh Huấn chúng ta cơ hội gặp gỡ lại chính mình, gặp gỡ Chúa Kito và trong tương

lai những ngày sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội với tha nhân chung quanh mình, và đó là những thách đố rất lớn lao vì tha nhân chúng ta đi phục vụ không phải là người mình được chọn lựa nhưng do Chúa gởi đến với những tâm lý, trình độ, sự hiểu biết và nhận thức khác nhau có khi đối nghịch với ta hoàn toàn nhưng hãy tin tưởng như lời Thầy Chí Thánh dạy;” Chúa Thánh thần là đấng bảo trợ Chúa Cha đã sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Yn 14.26). Xin Chúa sai Thánh thần Chúa đến với từng người trong anh chị em chúng con để biến đổi chúng con nên giống Chúa và quyết tâm sống trọn trong tình yêu thương của ngài.

Để kết luận, chúng con xin mượn lời phúc âm của thánh Matthew nói về người chủ trước khi đi xa giao cho các đầy tớ người 5 đấu bạc, người 2 đấu và người sau cùng 1 đấu. Chúng ta đã lãnh nhận những đấu bạc là Đức tin, lời chúa, là khả năng, sự thông minh, kiến thức, công danh sự nghiệp, tiền của, những hạnh phúc của mình... và còn rất nhiều rất nhiều những ơn đặc biệt khác. Bây giờ công việc của chúng ta là làm sao sinh lợi thêm như người được nhận 5 đấu và 2 đấu, chứ đừng đem cất giấu như người chỉ nhận 1 đấu và khi ngày chủ trở về sẽ vô cùng ân hận. Trong tình yêu thì cho đi có phúc hơn được nhận lại, hãy nên chứng nhân của chúa trước mặt mọi người. Hãy cho đi, hãy cho đi và luôn sống trong ơn gọi cho đi, luôn tỉnh thức như 5 cô khôn ngoan đi đón chàng rể đem đèn và bình dầu đi cùng, để bất cứ lúc nào dù ban đêm chàng rể đến đã có sẵn dầu và tự tin thắp đèn sáng lên để được thấy mặt chàng rể mà bao lâu chờ đợi và khi gặp chàng rể niềm vui của cô dâu lúc ấy thật tuyệt vời và hạnh phúc làm sao!!

Nhân đây anh em khóa 56 xin chân thành cảm ơn quý anh chị trong ban tổ chức:

Anh Chủ tịch PT Matthew PHAN HOÀNG VƯƠNG

Cha Linh Hướng VÕ TRẦN GIA ĐỊNH

Cha Tuyên Úy: ANDREW NGUYỄN VŨ

Anh Trưởng khóa ĐA MINH VŨ VĂN CAO

Anh Phó Khóa VŨ DANNY

Anh G.B NGUYỄN NHẬT TIẾN

Và tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị trợ tá... vô cùng chu đáo đã lo cho tất cả anh em được 3 ngày Tĩnh Huấn đầy đủ trọn vẹn cả vật chất và tinh thần. Cũng không quên Ca đoàn đã cho những bài ca tươi mát, đạo đức, sống động, ban ẩm thực cho những bữa ăn ngon trên ca tuyệt vời, các anh trong ban giảng huấn đã truyền đạt và chia sẻ những kinh nghiệm thật sống động và trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời, quý anh chị Cursillista khắp mọi nơi đã dâng lời cầu nguyện cho khóa học được thành công tốt đẹp.

Bản thân tôi không thể quên lời cảm ơn Chị TUYẾT HÀ, chị THANH LÝ vợ chồng anh NAM chị NGHĨA và anh HƯNG đã giới thiệu và lo lắng cho tôi mọi mặt trong khóa tĩnh huấn 56 này.

Không thể kể hết tên những ân nhân ở đây được xin chân thành tri ân tất cả xin Thầy Chí Thánh Giesu chúc lành và ở với chúng ta luôn mãi. Amen

Chân thành cảm ơn tất cả anh chị em cursillista khắp mọi nơi.



Cảm nghiệm qua Khoá CURSILLO 57 VNSJ

Một người con của Chúa,
Maria Nguyễn Phương Nam



đã cho con thêm đức tin và động lực để làm công việc với mọi người càng ngày càng hoàn hảo hơn.

Về việc nghe các bài giảng của các Cha để chúng con hiểu biết thêm về Chúa, con đã nhận ra bản thân mình đã làm được những việc tốt. Bên cạnh đó con vẫn còn những mặt cần phải hoàn thiện hơn. Các chị trợ tá đã giảng và phân tích những bài học hay và thiết thực của người Kito giáo, những cái tôi, sự kiêu ngạo và sự đàm tiếu đã làm tổn thương nhiều người và vô tình làm mất lòng Chúa cũng như sự phạm tội.

Sau 3 ngày học, trước khi tạm biệt nhau, chị em trong nhóm đã thấu hiểu nhau hơn và ngày cuối cùng khoá học, chị em chúng con đã lập ra một nhóm để có thể giữ liên lạc với

Em tên là Maria Nguyễn Phương Nam ở San Francisco có chồng và 5 con cùng 5 cháu nội ngoại đại diện cho các chị em trong nhóm Decuria Lucia thuộc giáo xứ Oakland. Em xin giới thiệu chị trợ tá cho nhóm em là chị Nghĩa đã giúp đỡ cho 7 chị em chúng em. Khi mới bước vào khoá 3 ngày, chúng em vẫn chưa có cảm nhận gì cũng như chưa biết thông tin gì về khoá học ngoại trừ tên gọi CURSILLO thôi. Nhưng sau khi đã được học biết nội quy và chia nhóm để hỗ trợ cho việc giảng dạy và thảo luận, em đã cảm nhận được khai sáng những điều hữu ích và bản thân xưa nay chưa từng biết hay chưa từng được trải nghiệm.

Đầu tiên, em rất cảm kích trước sự đón tiếp tận tình chu đáo của các chị em khoá trước. Điều đó khiến em cảm thấy rất hạnh phúc và không còn cảm thấy xa lạ. Những việc làm thiết thực trong đời sống sinh hoạt từ chuyện ăn chỗ ở, vệ sinh phòng ốc gọn gàng sạch sẽ của chị trưởng khoá và chị phó khoá thật sự là tấm gương mà con thấy chỉ có Ông Chúa ban thì mới làm được thôi. Điều đó

nhau, chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống hàng ngày. Đối với con, đó là điểm tựa giúp con có thêm niềm tin trong cuộc sống. Chúa chính là lý tưởng để cầu xin và chạy đến mỗi khi cần và không còn cảm thấy cô đơn. Chúng con nhắn tin cho nhau đi lễ cũng như những việc cần làm. Trao cho nhau những lời chúc ngày mới, biết cầu nguyện và nhớ đến nhau. Đó cũng là những điều chúng con được học qua những việc làm của các bậc tiền bối đi trước và khi đã thấu hiểu được lời răn dạy của Chúa.

Con xin được viết ra những cảm nhận của bản thân sau khi tham dự phong trào CURSILLO khoá 57 để thấy rằng bản thân đã vui hơn và trưởng thành hơn trong đời sống của mình. Là một người con Kito giáo, con nguyện xin Hồng Ân Thiên Chúa đã trao ân huệ xuống cho chúng con và con đã hoàn thiện bản thân, thay đổi những khuyết điểm đã phạm trong quá khứ.

Những Cảm Nghiệm Trợ Tá Khóa 57

Lê Thị Hoa
(Tổng hợp và biên soạn)



Thật là một hồng ân đặc biệt Thiên Chúa đã ban cho em được làm trợ tá cho Khóa Cursillo #57 Việt Nam San Jose. Cùng đồng hành với quý chị tham dự viên và các trợ tá, em cảm nhận một niềm vui lớn lao vì khóa Tĩnh Huấn đã cho em cơ hội học đạo, sùng đạo và

hành đạo. Cảm tạ Thầy Chí Thánh đã chọn em qua Phong Trào Cursillo và đã cho em nếm hưởng tình yêu ngọt ngào của Thầy trong phục vụ.

Mãi mãi trong tình yêu của Thầy!
Maria Mary Nguyễn



Tạ ơn Chúa đã cho em có cơ hội làm việc chung với các chị trong Khối Âm Thực. Công việc của nhà bếp tuy mệt vì nhiều thứ linh kính phải làm nhưng rất vui. Vui vì thấy được sự thương yêu rõ rệt từ các chị trợ tá đã cùng nhau chung tay giúp sức làm việc chỉ vì lòng yêu mến Chúa. Các chị cùng nhau làm việc từ những công việc rất nhỏ như nhặt từng bó ngô, cọng rau, rửa bát, dọn dẹp và rồi cùng nhau đi Châu Thánh Thể và cùng nghe Rollo.

Tục ngữ có câu: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Nhờ các chị làm việc đoàn kết nên công việc bếp núc được

xuôi chèo mát mái. Nói thiệt nha, từ lúc đi khóa đến giờ em nghe rất nhiều người nói câu: “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em.” Em chỉ hiểu trên lý thuyết môi miệng. Nhưng khi nhận làm Trưởng Khối Âm Thực em mới cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa và thực hành được câu châm ngôn này.

Được đồng hành với 20 chị trong 3 ngày giúp khóa. Qua cách làm việc tận tụy hy sinh của các chị, em mới hiểu được thế nào là Tinh Thần Phục Vụ.

Cecilia Đỗ Trinh



Năm nay em đi trợ tá Khối Hành Chánh lần đầu sau bao năm gắn bó với Khối Giám Học. Em rất vui vì được làm công việc mà em ngưỡng mộ các chị từ rất lâu – dọn phòng vệ sinh, toilet! Việc này giúp em trau dồi tính khiêm tốn. Hóa ra dọn vệ sinh trên trại không cực khổ và dơ như em nghĩ mà lại rất vui. Đi về rồi thì em lại có động lực dọn vệ sinh ở nhà mình nhiều hơn và từ nay sẽ không “đưa đẩy” việc này với ông xã nữa 😊

Chân Tú

Việc đi trợ tá giúp em nhìn lại chính mình và quá trình học đạo, sùng đạo và hành đạo của mình. Em cảm nhận mình được gắn gũi với Chúa hơn thông qua sự hy sinh của các chị trợ tá và sự thay đổi kì diệu mà Chúa đã làm việc nơi những tham dự viên. Em nghiệm được tình yêu thương của Chúa và những quyền năng mà Ngài làm cho chính em và những người xung quanh.

Mai Anh

Mỗi năm em thích đi Trợ tá vì giúp em cảm nhận được tình bạn là món quà Thiên Chúa trao ban. Em đã học hỏi kinh nghiệm từ các chị đã coi em như một người bạn nên đã không ngần ngại chia sẻ và nhờ đó đã nâng đỡ em rất nhiều trong hành trình sống Ngày Thứ Tư của em. Em xin mượn lời của một nhà Triết gia trong một bài suy gẫm về tình bạn để gửi tặng cho một người bạn thân thiết nhất của em:

“Tôi mong bạn có một người bạn gái.

Gần bên cô, bạn có cảm tưởng như bạn đang ở nhà mình.

Gần bên cô, bạn cảm thấy được con người đích thực của bạn.

Gần bên cô, lòng bạn dâng lên lòng biết ơn đã có được cho đời mình,

và... cho tình bằng hữu của mình.”

Phương Lý

Tạ ơn Thầy Chí Thánh ban cho em thêm cơ hội đi trợ tá trong Khối Giám Học, được gần gũi với các chị em Khóa 57, một bầu khí vui nhộn, tích cực, hăng say, nhanh nhẹn. Chắc chắn do ảnh hưởng của chị khóa trưởng, Mary và khóa phó, Kim Dung. Năm nay, các bài Rollo ngắn, gọn, rõ ràng đã cho em nhiều cảm xúc đặc biệt từ những chia sẻ chứng nhân của các Rollistas. Lại một lần nữa, em cảm nghiệm được tình yêu thương chân thật không những chỉ từ các chị em trong KGH mà từ các chị em trong các khối khác. Một bầu khí làm việc trong yêu thương nâng đỡ nhau. Những ngày trong khóa, tuy thiếu ngủ nhiều nhưng ban ngày em không cảm thấy mệt tí nào. Thần Khí Chúa lạ lùng thay! Một cuối tuần khó quên. Tất cả là Hồng Ân.

Agnes Nguyệt

Mỗi lần đi trợ tá giúp em ôn lại những gì em đã được Chúa đánh động, nhắc nhở em đừng sống ích kỷ cho riêng mình mà hãy cho đi những gì mình đã nhận từ Chúa ban và từ những anh chị em chung quanh mình. Từ đó em lại tiếp tục cuộc sống yêu đời, yêu người.

Hải Vũ

Tình bạn đã được nảy sinh trong mỗi Decuria từ ngõ ngách xa lạ đã thành thân thiện chỉ trong ba ngày. Các Chị Trợ Tá làm việc trong yêu thương, hỗ trợ nhau. Và đặc biệt đã khám phá rất

nhiều "tài năng" văn nghệ nơi các chị TT, chỉ thấy được trong Ba Ngày.

Tất Cả Là Hồng Ân! Tạ Ơn Chúa !

Bạch Huệ

Thật là hồng ân Thiên Chúa đổ xuống trên con mỗi khi con đến camp St. Francis được nhìn thấy các trợ tá cũng như các khoá sinh, các bạn như các Thiên Thần trên thiên quốc. Thật như một giấc mơ đẹp chóng vánh qua mau, và rồi tôi lại ao ước bao lâu nữa thì tôi có lại những ngày này. Tạ ơn Chúa vì những hồng ân đã qua, xin cho mỗi ngày từ đây con luôn cảm nhận được sự thánh thiện nơi môi trường sống với tha nhân chung quanh con.

Anna Nguyễn Thanh Thủy



Mỗi năm đi trợ tá em cảm thấy như mình đang được dự khóa lại một lần nữa, nhưng với mức độ sâu hơn vì em không chỉ nhìn thấy sự hy sinh ân cần chăm sóc của quý chị trợ tá nữa, mà em còn được thấy, được cảm nghiệm, và được sống tinh thần cầu nguyện với quý chị trợ tá.

Đối với em, ba ngày trên khóa cứ như trên thiên đàng vậy vì ba ngày được tràn đầy tình yêu của Chúa và của quý chị em. Lúc trước em hay lo lắng mỗi khi chuẩn bị hết khóa xuống núi để trở về với đời thường với nhiều thử thách và cám dỗ. Nhưng càng đi trợ tá, em không còn tâm trạng lo lắng nữa, mà lại càng cảm thấy tràn đầy niềm vui và hy vọng vì biết rằng Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh, và quý chị em lúc nào cũng đồng hành với mình trên con đường ngày thứ tư.

Năm nay em đi trợ tá với một tâm tình Tạ Ơn. Tạ ơn Thầy đã chọn em đến khóa Cursillo 33 của 12 năm trước, cảm ơn quý anh chị trong Phong Trào Cursillo đã cùng “nắm tay” em đi trong những năm tháng qua. Những nụ cười thật tươi,

những lời động viên chân thành, những giọt nước mắt hạnh phúc mà quý anh chị đã chia sẻ cùng em. Em trân quý và sẽ mang theo trong suốt quãng đời còn lại của mình, vì đó là một phần của cuộc sống em mà. Em sẽ nhớ quý anh chị thật nhiều, sẽ nhớ doanh trại Camp Saint Francis này nhiều. xin nhớ nhau trong lời cầu nguyện nhé.

Maria Goretti Phạm Kim Tuyền

Mỗi lần đi trợ tá lại thấy dâng lên niềm cảm xúc khó tả. Cảm giác như mình đang tham dự khóa vậy ! Trong những ngày ở trên khóa, không thể đếm được mình đã đi bao nhiêu vòng lên xuống trong trại? Mình đã ngủ được tới 2 hoặc 3 tiếng một ngày không? Vậy mà không hề thấy mệt, không hề thấy đuối sức, chỉ thấy vui, thấy hạnh phúc vì được phục vụ Tham Dự Viên và được gặp lại các chị trong phong trào... Yêu lắm Khóa 3 Ngày!

Con cầu xin Chúa cho con có sức khỏe và nhiệt thành phục vụ để mỗi năm con lại đến đây với các chị em con... Amen

Theresa Nguyễn Thanh Trúc



Lần này trở lại đi trợ tá, Em cảm nhận được Chúa chất đầy những món quà ân sủng dành cho tất cả mọi người đang ở trong doanh trại Saint Francis. Ngài đã đặc biệt dành cho em ơn sức mạnh để mỗi ngày, mỗi giờ làm trợ tá, em đều hăng hái làm việc và liên lý cầu nguyện xin Chúa cất đi tấm lòng cứng cỏi của chúng em. Em thật hạnh phúc khi nhìn thấy một số khuôn mặt đứng đưng, lạnh lùng nay lại oà khóc và tươi cười. Em thật xúc động thầm thì với câu Tạ ơn Chúa đã mở lòng chúng em. Em cảm nhận Chúa thật gần ngay

cạnh bên. Thật hạnh phúc và vui thú khi đi phục vụ!

Maria Savio Phạm Quý Hạ

Em Cảm Tạ Chúa đã gọi các chị em đến giúp Khối Hành Chánh năm nay. Các chị em rất là dễ thương, làm việc hết mình, giúp đỡ lẫn nhau trong tình yêu thương, và rất là hòa đồng để mọi việc hoàn thành tốt đẹp. Đặc biệt năm nay Khối Hành Chánh được Chúa ban cho 4 chị lần đầu tiên đi giúp khóa. Một chị bay từ LA đến và 3 chị mới đi dự khóa năm vừa qua. Mặc dù đây là năm đầu tiên nhưng các chị đã không ngần ngại nhận các công việc nặng nhọc như làm vệ sinh, trật tự, vv... Các chị rất hăng say và làm việc vui vẻ với các chị đã nhiều năm giúp trong Khối Hành Chánh. Em thấy các chị không phân biệt người mới người cũ. Các chị nhiều năm trong khối Hành Chánh đã dìu dắt các chị em mới trong mọi công việc của khối. Em rất khâm phục, cảm ơn tinh thần phục vụ và đoàn kết của các chị trong Khối Hành Chánh. Em chỉ biết Cảm Tạ Thầy Chí Thánh đã ban cho Phong Trào có những chị em trợ tá thật tài giỏi và sống đúng tinh thần phục vụ.

Anna Nguyễn Phan Mai

Con xin cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã đồng hành dẫn dắt chúng con và đã ban cho hai Khóa Học 56 và 57 được thành công tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. Con xin hết lòng đội ơn Chúa đã ban cho tất cả anh chị em Trợ Tá chúng con đã phục vụ với tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau

Kim Dung

Mỗi lần đi trợ tá là Em như được trở về dưới một mái ấm gia đình trong tình yêu của Thầy Chí Thánh.

Em luôn tìm được sự bình an và cảm nhận được tâm hồn em ở gần bên Chúa hơn bao giờ hết.

Những hình ảnh phục vụ trong khiêm nhường, hy sinh của các Anh Chị trợ tá chung quanh em luôn là hình ảnh cao đẹp, giúp cho đời sống ngày thứ tư của em được tốt hơn và được trọn vẹn theo thánh ý Chúa.

Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã cho em một lần nữa được thấp sáng ngọn lửa yêu thương, để hâm nóng lại cái tình yêu thương cao quý mà Thầy đã dành em qua những gương mặt thân yêu, những

bàn tay nối kết trong tinh thần phục vụ: “một tay nắm Chúa, một tay nắm Anh Chị em.”

Trần Phương

Đã một tuần trở lại đời sống ngày thường rồi, một tuần rồi mà sao âm hưởng của những ngày



trợ tá vẫn còn tràn đầy trong tôi. Đã lâu lắm rồi năm nay tôi mới trở lại trong nhiệm vụ trợ tá bàn, nhận nhiệm vụ này là vì... quý Huệ, khối trưởng Ban Giám Học, người bạn trẻ, cần mẫn khiêm nhu, Nhận mà lo, lo sẽ phải “gắn” với bàn trọn khoá... Ngoài ra lại còn bài Rollo Nghiên Cứu Môi Trường phải trình bày vào sáng sớm Chủ Nhật. Những lo toan suy nghĩ như thế cứ theo tôi cho đến ngày lên đường vào khoá. Con đường đi đến camp Saint Francis, cảnh thật đẹp trong nắng chiều đang xuống, ma sao lòng chẳng thấy thoải mái tí nào với cảnh đẹp thiên nhiên.

Giờ thì mọi sự đã hoàn tất với khoá 57. Những ngày Tĩnh Huấn đã trở thành kỷ niệm, Nhìn lại mới nhận ra mình đã được món quà đẹp, được thêm bao nhiêu là quà;

Món quà đầu tiên là mọi việc, mọi sinh hoạt đều thật lớp lang tự tự và mang đầy nét vui tươi, đã cho tôi một sự tin cậy trọn vẹn vào Ban Trợ Tá. Tôi “vâng lời” trong mọi sự với mọi với tâm trạng thật nhẹ nhàng thoải mái, thật an nhiên tự tại và tin tưởng.

Món quà tình bạn, phải sống trợ tá mới cảm nghiệm được thế nào là tình bạn Cursillo. Tôi tạ ơn Chúa cách riêng vì trong tuổi mùa thu của đời người như tôi, được thương yêu, được chia sẻ, được tin cậy, được săn sóc và được nhờ cậy đã làm đời sống được tươi mát và tràn đầy sức sống trở lại.

Món quà mới nhận ra là ngôi Decuria, tưởng

như là một trách nhiệm nặng nề nhưng với riêng tôi trong thời điểm này lại là một món quà quý giá. Được nghe hầu như toàn bộ các bài Rollos, các bài Nguyễn Ngẫm đã thật sự khơi dậy nơi tôi niềm thôi thúc phải nhìn lại chính mình, điều chỉnh lại các thứ tự ưu tiên của tôi, đặt lại trách nhiệm của tôi trong toàn cảnh cuộc sống gia đình và phục vụ, trong quan hệ của tôi với mọi người xung quanh. Tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi để làm cho mọi sự tốt đẹp hơn. Tôi thấy như được thêm sức và tràn đầy niềm tri ân với Phong Trào, con người cũng như tổ chức. Cùng với niềm vui ấy tôi lại nghĩ đến và mong ước các Anh, các Chị trong các ban khác cũng được món quà đẹp như tôi đã nhận và bây giờ mới thấy được giá trị của món quà đẹp này.

Ngôi Decuria tưởng như là một trách nhiệm nặng nề, nào ngờ đâu chính Chúa gọi tôi đến để cho tôi có thêm một gia đình mới, gia đình Decuria Anna. Tôi có thể gọi tên từng em (dám gọi là em vì tất cả đều trẻ hơn tôi nhiều hoặc rất nhiều) và biết từ đây sẽ luôn có bóng dáng các em trong đường đời cũng như trong kinh nguyện hàng ngày của tôi.

Tôi mong ước năm sau sẽ gặp lại những người bạn dấu yêu của tôi trên Camp Saint Francis

Decolores

Maria Anna Nguyễn Trần Thúy

Tưởng đâu em giúp trợ tá là cho đi nhưng thật sự em đã nhận được rất là nhiều hồng ân. Một hồng ân cụ thể mà Chúa đã ban cho em qua trợ tá khoa học năm nay là Được người bạn tri kỷ mà từ trước tới giờ em mong ước, cùng sánh vai làm việc tông đồ. Thật là hạnh phúc! Hồng ân Chúa bao la muôn đời con sẽ ngợi ca danh Người.

In Christ,

Amy

Trong tâm tình biết ơn Thầy Chí Thánh, em muốn ghi ơn và cầu nguyện với Thầy để từng việc nhỏ nhất các chị em Khối Giám Học được Thầy chúc phúc. Các chị em biết xin vâng, đoàn kết và hành trình trợ tá trên khóa học được tràn đầy tình thương và trải qua thật nhọc nhằn theo Thánh ý Thầy. Từng công việc, từng Thánh Lễ, từng bài

Rollos đã được diễn đạt và học hỏi thấm nhuần trong tâm trí. Bài giảng của các Cha đã thấm tận trái tim và mở mang tâm trí em, em đã học thêm những điều mà em chưa bao giờ biết. Hơn thế nữa, em rất là cảm động khi nghe những lời chia sẻ của các chị tham dự viên vào buổi chiều Chúa Nhật, tràn đầy cảm kích, chân thật và biết ơn với nhau trong khóa tĩnh huấn này. Thầy đang đồng hành với tất cả chúng ta. Thật là màu nhiệm và em cảm nhận ân sủng của Thầy Chí Thánh ban cho chúng ta. Tạ ơn Thầy và tất cả các Anh Chị đã đến với nhau trong khóa 57.

Maria Trâm Tiên



Vì Sao Em Thích Đi Trợ Tá Khoá Cursillo?

Maria Nguyễn Thị Phương Anh



Năm nay, cứ như mọi năm, em lại háo hức khăn gói để lên Camp St. Francis làm trợ tá cho khóa 57-VNSJ. Đi Camp St. Francis trong một tuần gần cuối tháng 8 đã trở thành một thông lệ trong đời em suốt hơn 20 năm nay, để đến ngay cả những người bạn đồng nghiệp trong hãng cũng không ngạc nhiên khi em xin nghỉ phép cho dù khi công việc rất đang là bận rộn, vì hình như

họ cũng linh cảm được rằng không gì ngăn cản được được sức mạnh vô hình lôi cuốn em từ phía bên kia. Vâng, đúng như vậy, nếu ai đã từng được “nếm” thử chút “vị ngọt của Thiên đàng”, sẽ luôn ao ước và bằng mọi cách cố gắng để được nếm nữa, và đi trợ tá khóa Tĩnh huấn Cursillo sẽ cho em được nếm thử chút hương vị đó.

Trong suốt bốn ngày trên Camp St. Francis, “vị ngọt Thiên đàng” kia không những được thể hiện qua “Tình bạn” chân tình và cởi mở mà còn được tỏ lộ qua một phảng phất linh thiêng nào đó của một Đấng vô hình tràn trề tình yêu và cũng đầy quyền uy. “Tình bạn” mà em nói ở đây được nhìn thấy qua những nụ cười thật tươi, những góp ý chân thành, những hy sinh bỏ ý riêng của mình để cùng trở nên giống bạn, làm việc cùng với bạn và vì bạn. Đối với em, em biết rằng Cursillo là môi trường cho em sự yên tâm khi nói thật lòng mình, và sự bình an khi đón

nhận những góp ý vì yêu thương. Đó là chưa kể đến em tận mắt nhìn thấy những giây phút sống thật là đơn sơ như “Therese Hà Đồng Giêsu” từ những người bạn của em: chị D. và V. ơi, em không bao giờ quên được hình ảnh “bạn lo cho bạn” đầy yêu thương đó mà đã làm em cười chảy nước mắt. À, chưa kể là em được A. làm tóc thật nhanh và thật đẹp trong ngày chụp hình; rồi nào là được một cô em gái “hiền” nhường cho đôi giày cao vì quần mình hơi dài, nào là được một cô em gái lo cho chén oatmeal mỗi buổi sáng, nào là được nghe tiếng cười giòn tan thật khó quên của một cô em gái khác...Nhiều kỷ niệm với từng chị em sẽ thật khó quên...Nghĩ lại, nếu em không đi trợ tá thì em đâu được hưởng những giây phút “mật ngọt” thật quý giá này... Cuộc sống tất bật sẽ xoay vòng em theo những bận rộn của thế gian... [Em biết độc giả của tờ thông tin Ultreya là những người bạn của những “nhân vật” trong bài viết của em, nên em xin được dành cho bạn cái thú vị tự điền vào danh xưng của những “nhân vật” này; và nếu bạn là một độc giả mới, thì em cũng xin để bạn được hưởng trọn niềm vui khi bạn tự mình “khám phá” ra những “nhân vật” này sau này...]

Ngoài tình bạn chân thành, em còn được hưởng những giây phút thiêng liêng với Thầy chí Thánh, những khoảnh khắc yên tĩnh chỉ có Thầy với em... Mỗi năm lên khóa, em đều thăm thì xin Thầy cho em được nhận ra ý Thầy, và hình như năm nào Thầy cũng dùng cách mới để chỉ dạy em. Bài học năm nay mà Thầy muốn dạy em là Thầy muốn em ghi nhớ rằng: Thầy thương yêu hết tất cả mọi người, không chừa một ai, “Inclusive”, và Thầy muốn cứu vớt hết tất cả mọi người; cho nên, em cũng phải cố gắng giống Thầy ở điểm đó. Em phải học được và thực hiện được cho giống Thầy hình ảnh Người chăn chiên để 99 con chiên ngoan lại mà đi tìm con chiên lạc, “cả Giáo Hội phải cùng tiến bước”, không để mất một ai. Nếu

có lúc nào, em “sợ” không dám bước đi cùng con chiên lạc, nghĩa là em đang có não trạng “loại trừ / Exclusive” (cần được loại bỏ), thì có nghĩa là lúc đó em đang tự bước đi một mình, không mời Thầy Giêsu cùng đồng hành, và quên mất rằng không có gì mà Thầy không làm được. Em đã thật khóc òa trong lòng khi em ý thức được cái sai lầm của mình qua việc Thầy cho em thấy Thầy có thể dễ dàng thay đổi một con người như thế nào...

Em biết Thầy rất thương em, vì em là “công chúa” của Ngài, như Chị BT vẫn thường hay luôn nhắc nhở. Và như đã chuẩn bị trước cho em trong bài đọc II cùng ngày, *“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”*, nên em đã được Chúa dạy cho em bài học về tính ý y, tự mãn khi cảm thấy rằng mình có thể nhớ được mọi việc dễ dàng, quên mất rằng tất cả mọi việc mình nhớ được đó đều do Chúa chúc phúc cho... Hồi tưởng lại vẫn còn nghe văng vẳng lời nhắc nhở của Chúa qua môi miệng của cô bé có nụ cười giòn tan: “Các chị ơi, mình không làm như vậy...Các chị ơi, em nhớ là mình làm như vậy nè... Các chị ơi, mình phải giữ trật tự...” Cũng chính là cô bé vẫn từng thường hay rất khiêm nhường đơn sơ: “Các chị ơi, em chỉ đi theo các chị làm thôi...”

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài sửa dạy con bởi Ngài yêu mến con. Con sẽ luôn ghi nhớ trong lòng câu Kinh Thánh: *“Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”*. (Dt 12, 5-7, 11-13)

Vâng, con thà bị “đánh đòn” còn hơn là bị mất tước hiệu “công chúa” của Đấng hằng yêu con...

LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH



Em tên là Anna Lại Tuyết Vicky. Em có chồng và ba con trai. Hiện em đang ở Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Em đang sinh hoạt ở ca đoàn Ave Maria. Em được biết chương trình Cursillo qua cha Vũ là người giới thiệu và bảo trợ em tới chương trình của Cursillo Khoá 57 này.

Em xin chia sẻ về ba ngày em đã học và cảm nhận về khóa học.

Em cảm thấy Chúa qua các cha Dương, cha Vũ, cha Định và quý chị ở các ban, như Giám Học, văn nghệ, trật tự vệ sinh nhà bếp. Quý cha và quý anh chị đã quên mình và tận tình hết lòng phục vụ cho tụi em trong ba ngày ở khoá làm cho chúng em rất là cảm kích. Em có cảm tưởng như mình đang ở nhà hàng và khách sạn năm sao vậy đó. Chúng em được phục vụ từ A cho đến Z, từ miếng ăn cho đến nước uống, được có người com bung nước rót khi ăn thì có ban văn nghệ giúp vui.

Vào ngày thứ Bảy, em được đánh động tâm hồn khi chúng em được vô nhà Châu. Chưa bao giờ em cảm nhận vai trò của mình thiêng liêng như lúc này. Em cảm thấy mình rất nhỏ bé và rất

gần gũi với Chúa. Em chỉ biết cầu nguyện và đã khóc rất nhiều vì thấy mình là kẻ có tội, nhưng Chúa lúc nào cũng tha thứ cho mình. Sau khi ra khỏi nhà Châu, chúng em được tới nhà bếp lúc này đang diễn kịch cảnh người con hoang đàng. Lúc đó em có cảm tưởng mình như chính là người con hoang đàng nay đã trở về với Chúa và lại một lần nữa em đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Em rất cảm động...

Tối hôm thứ Bảy em đã được tham dự bữa ăn thân ái như bữa tiệc ly của Chúa với các môn đệ. Cách trang trí của phòng ăn thật là đẹp và sống động. Qua ba ngày, em được học những bài Rollos thật hữu ích. Trước kia em nghĩ mình đã làm đủ bốn phận xứng đáng là một Kitô hữu. Nhưng qua những bài Rollos: Học đạo, Hành đạo và Sùng đạo, em đã biết mình chưa làm tròn bốn phận. Em cũng được ý thức hơn về thánh lễ, gồm bốn phần và tất cả các phần đều quan trọng nên mình phải đi lễ đúng giờ và không đi trễ để mình được tham dự đầy đủ thánh lễ với Chúa Giêsu.

Ngay sau ngày em về lại với gia đình và thực tại, em cũng thay đổi nhiều. Trước kia em luôn là người gắt gỏng, hay la chòng con, và em luôn cảm thấy mọi người không làm vừa lòng em. Sau khi đi khóa Cursillo về, em thấy mình dễ tính hơn và biết kìm hãm bản thân để không trở nên nóng giận dễ dàng. Em nói năng nhẹ nhàng và vui vẻ với mọi người chung quanh hơn.

Em biết trong thực hành sẽ rất là khó, nhưng em sẽ cố gắng để thay đổi chính bản thân em để cho mọi người trong nhà và mọi người thấy Chúa trong em.

Để kết thúc bài chia sẻ này, một lần nữa, em gửi lời cảm ơn chân thành đến cha Vũ là người bảo trợ em tham dự Cursillo 57 này. Em cũng rất là cảm động và cảm ơn các cha và quý anh chị đã phục vụ chúng em ba ngày ở khoá thật là chu đáo để chúng em có những bài học Rollos thật hữu ích sinh động.

Decolores!

Góc nhìn

khối ẩm thực

Khóa #56

Nhật Tiến

Hôm nay, sau khi 2 Khóa Học #56 và #57 kết thúc, tôi mới có dịp ngồi xuống nhìn lại công việc của khối ẩm thực. Năm nay, phong trào tin tưởng và dũng cảm giao phó cho tôi phụ trách khối ẩm thực khóa Nam #56 mà tôi chưa bao giờ biết nấu ăn 1 ngày nào để lo cho hơn 130 người bao gồm Trợ Tá và Tham Dự Viên ăn 3 ngày trên Camp Francis.

Tạ Ôn Thầy Chí Thánh, cuối cùng công việc khối ẩm thực đã hoạt động êm xuôi mà không có gặp điều gì đáng lo ngại. Qua công việc phụ trách khối ẩm thực, tôi đã nhìn thấy bức tranh rõ hơn về tinh thần phục vụ của các cô chú và các anh chị trợ tá.

Phải nói rằng tôi được may mắn làm việc chung với một đội ngũ trợ tá rất nhiệt thành và hăng say phục vụ. Trong số các trợ tá đó, không thể không nhắc tới 1 người là kiến trúc sư trưởng của nhà bếp. Cô luôn là người bận rộn với công việc nấu nướng. Trước khi lên Camp Francis để nấu nướng cho khóa học, Cô đã có 1 danh sách những mặt hàng mà cần phải mua, từ cái tăm xỉa răng, cái khăn trải bàn, gói đường, gói tiêu, thực phẩm tươi sống.... phải nói là 1 danh sách dài. Mỗi ngày, Cô đợi những mặt hàng onsale để mua từng món cho đến khi mua xong hết những thứ cần mua. Tuy làm như vậy, sẽ rất vất vả nhưng có thể Cô nghĩ đây là cách giúp tiết kiệm tiền cho phong trào thêm được đồng nào

hay đồng đấy. Một trong những điều tôi ấn tượng là Cô biết được con số gần như chính xác còn bao nhiêu cuộn khăn trải bàn màu trắng còn nằm trong kho trên camp từ năm trước. Chính điều này, tôi cảm nhận thấy Cô rất yêu phong trào và để tâm vào công việc.

Không chỉ riêng Cô, ngoài ra phong trào San Jose lại có được sự phục vụ của 1 Chú và 1 Anh trên giáo phận Oakland hy sinh thầm lặng rửa chén bát trong suốt khóa học. Không chỉ riêng năm nay, mà nhiều năm trước đây khi tôi trợ tá khối ẩm thực, thì tôi luôn đều bắt gặp Anh và Chú luôn đứng ở phần rửa chén mà ít ai muốn làm công việc đó. Công việc rửa chén hầu như cứ liên tục từ sáng cho đến chiều tối vì số lượng chén bát nhiều.

Phải thật sự nói rằng, diễn biến công việc của khối ẩm thực cứ như chiếc đồng hồ chạy liên tục. Sau khi bữa ăn sáng cho tham dự viên xong, chúng tôi lại chuẩn bị thức ăn giải lao và chuẩn bị nấu cơm, kho thịt, chiên xào cho bữa trưa. Vì lo cho số lượng hơn 130 người ăn, nên cần phải có nhiều thời gian chuẩn bị. Các cô, các chị họp lại nhau trong tiếng cười rôm rả lột rau, cắt thịt, luộc trứng.. Trong khi đó, các Anh vừa dọn dẹp chén bát xuống, lại chuẩn bị bày chén bát lên cho bữa kế tiếp.

Tuy công việc lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nhưng ai cũng vui vẻ hào hứng làm việc. Tôi cảm thấy hình như chính công việc đã làm trợ tá chúng tôi thêm gắn bó nhau hơn, hiểu nhau hơn. Tôi cảm thấy hãnh diện khi được làm việc với các cô chú và các anh chị trong khối ẩm thực năm nay. Qua bài viết này, tôi muốn được chia sẻ cho các tân cursillitas hiểu được xin đừng cảm ơn tôi về những bữa ăn ngon, mà xin cảm ơn những cô chú và anh chị đứng sau hậu trường. Chính họ mới là tác giả của bảng giao hưởng khối ẩm thực

Sau cùng, tôi cũng không quên xin chân thành cảm ơn các Cô, các Chị yểm trợ ẩm thực khóa

nam và các Anh trợ tá chạy bàn phụng vụ tham dự viên. Nếu thiếu vắng họ, thì chắc chắn sẽ không có bữa giao hưởng nào được chơi. Khối ẩm thực #56 đã cho tôi một khoảng thời gian thật tuyệt vời..

Xin cảm ơn tất cả cô chú và các anh chị và hẹn gặp năm sau.



Chia Xẻ Cảm Nghiệm

Khóa Cursillo 57 VNSJ

Teresa Lương Hương Alisa

Tạ ơn Chúa đã chọn con đi tham dự khoá Cursillo 57!!

Một tuần đã đi qua mà lòng con còn bồi hồi xúc động nhớ lại 3 ngày con đã tham dự trên khoá.

Trước khi tham dự khoá thì con chỉ biết đi tham dự và o hề có một ý tưởng hay mong ước sẽ đạt được gì sau khi khoá. Khi mới tới trại sau khi ghi danh thì được các chị TT mang Vali và đưa vào căn phòng. Chiều thứ 5 là chiều đầu tiên sau khi cầu nguyện, tham dự thánh lễ và ăn tối thì tất cả vào phòng để đi ngủ. Tối đầu tiên chắc rất nhiều chị cũng o ngủ được như con vì

Giường lạ và có nhiều 'tiếng lạ' nữa. Sáng sớm thứ Sáu được gọi thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Con thì đã sửa soạn xong từ sớm vì không biết giờ giấc. Có nhiều chị có lẽ suốt đêm không ngủ được nên sáng dậy cảm râm nào là không ngủ được vì tiếng ngáy, nào là nằm gần phòng tắm nên ồn quá, nào là đèn sáng, vân vân và vân vân. Sau đó mọi người vào nhà nguyện để cầu nguyện và tham dự lễ sáng. Sau thánh lễ thì tất cả vào phòng ăn sáng. Thật sung sướng khi các chị TT Ẩm thực mang cho 1 tô phở nóng hổi. Con bây giờ mới để ý đến các chị TT. Có nhiều chị chắc cũng lớn tuổi nhưng có nhiều em rất trẻ. Có em chắc có lẽ đáng tuổi con gái của con. Con bây giờ mới thấy có Chúa ở trong mỗi chị TT thì họ mới làm được những chuyện họ đang làm. Các chị TT luôn nở 1 nụ cười trên mặt.

Tham dự viên được chia ra 7 hay 8 người một bàn. Cha và các chị bắt đầu giảng. Mỗi một Rollo là một đề tài khác nhau. Tóm lại là cha và các chị dạy cho chúng con biết về học đạo, sùng đạo và hành đạo. Con thật xúc động và cảm phục khi có nhiều chị rất trẻ chia sẻ về cách học đạo của các

chị. Con cảm thấy con còn thiếu sót rất nhiều. Trong bàn con có 7 người. Sau khi mỗi Rollo thì chúng con chia sẻ với nhau. Con bây giờ cảm thấy gần gũi từng chị 1 trong nhóm của con. Sau đó tất cả chúng con nhà nguyện để tâm sự với Chúa. Có nhiều chị đã khóc khi tâm sự với Chúa. Con thường thì chỉ nói chuyện với Chúa trong thinh lặng. Nhưng chắc có lẽ Chúa đã đánh động con nên con đã mạnh dạn nói chuyện với Chúa những điều con ấp ủ trên 2 năm nay khi có các chị bên con. Con đã khóc thật nhiều. Con như nghe được Chúa nói "nói đi con, khóc đi con. Chúa đang nghe con. Con thấy có vòng tay của Chúa đang ôm con. Con thấy có bờ vai của Chúa cho con tựa vào. Con bắt đầu khóc trong hạnh phúc.

Chúa ơi, con lúc nào cũng biết là Chúa yêu thương con lắm nhưng con bây giờ mới thật sự thấy được tình yêu của Chúa cho con vô bến bờ. Sau khi con rời nhà nguyện con thấy mình như là một người mới. Còn lại ngày thứ 7 và ngày Chủ Nhật. Con như được sống một thế giới mới, không bận rộn bon chen, không ghen ghét hận thù. Con cảm thấy được lại sự bình an và một niềm vui mà con nghĩ con sẽ o bao giờ tìm lại được.

Đến lễ bế mạc thì con cảm được tất cả chúng con đã được hồng ân của Chúa. Về đến nhà là con rã rời nhưng lòng vui khôn tả. Con ngủ một giấc thật ngon và sáng thức dậy trở lại công việc như hàng ngày. 7 chị em trong nhóm cầu chúc cho nhau, có chị thì gửi lời Chúa để chúng con suy nghiệm, có chị thì cầu nguyện cho cả nhóm. Có chị thì nhờ tất cả cầu nguyện cho một linh hồn và một ý chỉ nào đó. Riêng con, con cầu nguyện Chúa thánh thần soi sáng cho con để con thay đổi bản thân như lời Cha và các chị hướng

dẫn trong 3 ngày qua để ngày thứ 4 con sống được theo thánh Ý Chúa. Con đã bắt đầu đọc kinh thánh và từ từ thay đổi chính mình. Chúa ơi, con vô cùng cảm tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho con. Sau cùng hết con cảm tạ và cầu nguyện cho cha Vũ, cha Võ Trần Gia

Định..., các chị TT, các chị trong khoá 57 và đặc biệt cảm tạ người đã sáng lập ra phong trào Cursillo.



Cursillista Louis Lê Xuân Mai (1927 – 2019)

LTS. Cụ Louis Lê Xuân Mai, một Cursillista lão thành của PT Cursillo VNSJ, đã về với Chúa sau một cuộc hành trình đức tin dài. Cuộc sống của cụ thật giản dị và cái chết đến với cụ thật nhẹ nhàng. Vào ngày 29/6/2019, trong giờ phút lâm chung, khi vừa tắm xong, cụ bước đến chiếc ghế nhựa thường ngày để xem truyền hình, nhưng kim đồng hồ ngưng lại, ở số 11:30PM, và cụ đã êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 93 tuổi.

Sau đây là vài chia sẻ về cuộc đời của cụ do các Cursillistas từng quen biết và sinh hoạt với cụ trong PT Cursillo VNSJ.

Thương nhớ Bác Mai

Trần Hiếu

Bác Louis Lê Xuân Mai ra đi để lại nhiều thương nhớ, không những cho gia đình, mà còn cho cộng đoàn Cursillo và những người quen biết bác. Bác là một kẻ sĩ, một tấm gương phục vụ, một con người của đức tin và cầu nguyện. Sự hiện diện của bác trong cuộc sống chúng ta không phải là điều tình cờ, mà là sự quan phòng của Chúa, một ân huệ để chúng ta tri ân cảm tạ.

Sinh ra trong thời ly loạn, bác mồ côi cha mẹ từ rất nhỏ, nhưng may mắn được người thân chăm sóc nuôi nấng, rồi lại được vào nhà dòng, được ăn học, rồi khi chiến cuộc bùng nổ, bác xếp bút nghiên theo việc binh đao. Hơn hai mươi năm trong quân ngũ, ngày mất nước bác bị đi tù cải tạo. Khi sức khỏe bị suy sụp kiệt quệ, bác được thả về giam lỏng tại gia, chờ ngày chết. Nhưng nhờ sự săn sóc chu đáo của người vợ

hiền, là một y tá, Chúa đã để cho bác sống, rồi được cơ hội qua HK theo diện HO. Bác đã làm người chiến sĩ cho tự do, hiên ngang trong khói lửa chiến tranh, chịu cảnh lao tù, chia sẻ khổ đau với các chiến hữu, với quê hương đất nước...

Tôi hân hạnh được biết bác từ khi bác tham dự Khóa Ba Ngày Cursillo vào giữa thập niên 1990, và được dịp sinh hoạt với bác trong PT. Tôi không biết thời trai trẻ của bác bay bướm như thế nào, nhưng bác thường hay nói mình là con người tội lỗi, đi dự khóa để tỉnh tâm, nhưng bác không ngờ Chàng Thanh Niên 33 tuổi đã quật ngã bác. Từ đó, bác gắn bó sâu đậm với PT, tham dự đều đặn Ultreya, TLĐ và là một Cursillista gương mẫu, nhiệt thành. Đi trợ tá, bác làm rollista, chia sẻ sâu sắc đời sống của mình. Bác tận dụng tài năng Chúa ban, dẫn thân tích cực qua việc viết bài chia sẻ, thuyết trình, nói chuyện... Với lòng tôn kính Thánh Thể một cách đặc biệt, bác tổ chức các giờ cầu Thánh Thể; và với lòng yêu mến Đức Mẹ, bác đi hành hương, cổ võ việc lần hạt mân côi, dịch sách, viết bài về Đức Mẹ...

Những ai quen biết hay thường giao tiếp với bác đều biết bác là người ăn nói hấp dẫn, chân

thành mà vẫn về. Anh chị em trong PT Cursillo rất thích nghe bác nói chuyện, không phải chỉ ở ngôn từ, mà còn ở nội dung thông điệp sâu sắc, vì trong mọi điều, bác không quy hướng về mình, mà về Chúa. Các chị mời bác nói chuyện, có những lần tổ chức ở nhà tôi, và tôi là người nam được nghe lén—những chia sẻ của bác về đời sống gia đình, về chuyện chồng con...về các mối quan hệ con người đều có tính giáo dục nhưng bác diễn tả một cách nhẹ nhàng, đầy thuyết phục. Có lần, các cha mời bác đến nói chuyện trong dịp đông đảo Linh Mục Tu Sĩ hội họp, tôi hỏi bác nói gì vậy, và bác trả lời, “Thì cũng đóng góp ý kiến thẳng thắn chân thành thôi!”

Bác Mai rất dí dỏm, ý nhị. Khuôn mặt bác lúc nào cũng phẳng phất niềm vui! Bác sinh trưởng ở Thanh Hóa, biết tôi sinh hoạt trong Hội Vinh, bác

nói, “Tôi với anh là hàng xóm, chỉ cách nhau cái hàng rào!”

ĐGH Benedicto nói, một ngày sống là một ngày càng tiến gần đến việc đổi diện với Chúa; và khi về già, ngài dành nhiều thì giờ cho việc cầu nguyện và suy niệm. Bác Mai là con người cầu nguyện, và suy niệm như thế. Sống trong một căn chung cư nhỏ, hai ông bà không ngót lời kinh, cuộc đời như một tu sĩ. Chắc hẳn chúng ta, những người trong cộng đoàn, được hưởng ơn ích từ lòng đạo hạnh và những lời cầu nguyện lâu giờ như vậy.

Giờ đây bác đã ra người thiên cổ. Bác ra đi nhưng tấm gương sáng của bác vẫn luôn sống mãi trong chúng ta. Cầu xin lòng Chúa khoan dung cho bác sớm được hưởng tôn nhan Ngài trên nước hằng sống muôn đời.

Bác Mai, người bảo trợ

Giuse Trần Thái Hoàng

Bác Louis Lê Xuân Mai là người bảo trợ cho tôi tham dự Khóa Cursillo 32 tại San Jose năm 2007 và từ đó tôi đã ‘sống’ tinh thần Cursillo và kết bạn với rất nhiều Cursillistas thuộc 7 nhóm ngôn ngữ.

Bác Mai là một người bạn đặc biệt và có ảnh hưởng rất nhiều trên tôi qua cách sống và cách ứng xử của Bác. Bác là một con người đơn sơ nhưng rất sâu sắc và ý nhị. Bác là một kho tàng kiến thức về Thiên Chúa Giáo nhưng lại hết sức khiêm nhường. Mặc dù Bác bằng tuổi bố tôi nhưng tình bạn với bác không vì thế dừng lại ở mức độ xã giao hay tương kính mà ngày càng đi sâu hơn trong sự ‘đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu’. Chúng tôi giống như hai giọt thủy

ngân khi chạm vào nhau trở nên một! Mỗi lần đến thăm Bác là chúng tôi có buổi Hội Nhóm thú vị.

Bác Mai có lòng yêu kính Đức Mẹ đặc biệt và thành lập Hội Thông Điệp Đức Mẹ để chuyển tải những sứ điệp yêu thương của Đức Mẹ cho nhân loại. Mỗi thứ Bảy đầu tháng, các thân hữu của Hội Thông Điệp Đức Mẹ tụ tập lại tại Trung Tâm Công Giáo để chúc tụng ngợi khen Chúa trong Giờ Châu Thánh Thể và tôn kính Đức Mẹ. Bác Mai đã chuẩn bị các bài suy niệm thật chu đáo và lần nào chúng tôi cũng được các món quà thiêng liêng đem về nhà.

Đối với cộng đoàn, Bác Mai là một chứng nhân sống động cho Tình Yêu của Chúa và Mẹ Maria trong mọi hoàn cảnh, thuận lợi cũng như gian nan, mạnh khỏe cũng như đau yếu, v.v... Bác Mai đã hoàn tất hành trình dương thế và được giã nhập cảnh vào Thiên Quốc. Bác Mai đã đi trước và tôi tin Bác sẽ là người tiếp tục bảo trợ tôi nơi Thiên Quốc.

Bác Mai ơi, giờ đây chúng ta có thể Hội Nhóm bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào!

De Colores!

Ghi Niệm Bác Lê Xuân Mai

Sóng Biển

Bác Mai là sáng lập viên của Hội Thông Điệp Đức Mẹ, phổ biến thông điệp Đức Mẹ ở Naju, Nam Hàn, sáng lập viên nhóm cầu Thánh Thể lúc 7 giờ tối đền tạ Trái Tim Đức Mẹ mỗi thứ Bảy đầu tháng, mỗi lần hướng dẫn giờ cầu, bác đều viết và soạn bài suy niệm cẩn thận đánh động lòng người hướng về Chúa. Bác còn là dịch giả của nhiều kinh nguyện, các bài viết, đặc biệt là cuốn: "Hồi ký Fatima của chị Lucia và cuốn "Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô" đã được các anh chị cộng tác của báo điện san www.memaria.net thân âm đưa lên mạng. Bác đồng thời đã dịch xong mấy chục bài suy niệm từ cuốn "Lương Thực Hằng Ngày – My Daily Bread", quyển 1 (để đọc trong mỗi giờ cầu thứ bảy đầu tháng), sau đó SB tiếp tục dịch bổ khuyết vào các bài nào còn thiếu và dịch tiếp theo tới nay chưa xong quyển 1, SB sẽ cố gắng dịch tiếp khi có thể.

"Con biết ai uyên bác, hãy sớm chạy theo, chân nặng lui tới đi môn ngưỡng cửa nhà họ." (Huấn ca 6:36)

Đối với Sóng Biển, Bác Mai có ơn khôn ngoan, hiểu biết và ơn chỉ dạy, là một người thầy đạo đức và trí thức, là một học giả thông minh có một bộ óc sắc bén tinh táo và không ngừng học hỏi cho tới hơi thở cuối cùng, dùng computer sành sỏi, lợi dụng truyền thông đại chúng làm đủ chuyện hữu ích và thu hút người cộng tác với bác để phổ biến và in ấn các thông điệp của Chúa và Đức Mẹ.

Tuy Bác giỏi như thế, nhưng nổi bật đức tính khiêm nhường, luôn khuyến khích và coi trọng người khác không khinh thường ai. Bác không từ chối ai đến xin bác giúp đỡ như điền đơn từ, làm giấy tờ và dịch thuật cả bên lương lẫn bên đạo. Giới trẻ đến với bác cũng nhiều, trong đó có SB.

SB được quen biết với bác suốt 19 năm, được bác giảng dạy và phân tích cho hiểu nhiều chuyện xưa tích cũ, nhiều điều thuộc đủ mọi đề tài và được kể cho nghe về cuộc đời của bác từ lúc mồ côi cha mẹ tới năm 45, năm Ất Dậu, lúc ấy dân miền bắc Việt bị nạn đói hoành hành chết đầy đường la liệt, thì bác tình cờ có duyên kỳ ngộ với một cha người Pháp tại một nhà thờ, rồi được cha thu dưỡng nuôi ăn không bị đói, dạy



cho biết tiếng Pháp, bác nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ - chuẩn như người bản xứ, cho tới đời binh nghiệp, tù đầy, sau đó đi diện tị nạn "HO" qua Mỹ.

Bác Mai đã hướng dẫn SB biết cách dịch thuật từ lúc mới chập chững tập dịch các bài báo đạo cho tới khi được bác khen tự bơi được rồi đấy, và hỏi SB có bài viết mới bài dịch mới chưa nhớ gửi cho bác đọc với thì SB mới hết làm phiền bác.

Tuổi già của Bác Mai là, một ngày nguyện kinh mấy lần đúng giờ như các tu sĩ, đọc sách Thánh, suy gẫm, thời gian còn lại dùng computer, Internet để phổ biến các thông điệp về Chúa và Đức Mẹ, và gây quỹ giúp người mù ở VN.

Thời Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa, bác mang lon đại tá, đặc biệt thời tổng thống Diệm, bác là sáng lập viên các chiến sĩ áo bà ba đen, tức là những "cán bộ xây dựng nông thôn ấp chiến lược" thời đó ngăn chặn quân du kích Cộng Sản đột nhập bỏ bom đánh phá các làng mạc bình yên của dân chúng.

Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Louis.

Cậy vì sự thương khó đau khổ của Chúa Giêsu, xin thương xót linh hồn Louis.

Một ít ghi niệm Bác Louis Lê Xuân Mai nhân ngày Lễ Kính Đức Bà Núi Các-men (Our Lady of Mt. Carmel).

Tiễn biệt Mẹ

Cursillista Theresa Thanh Chi



Một ngày tháng 11, 2017, Thành phố Marlboro, Massachusetts. Ngoài trời có chút nắng nhạt nhòa nhưng cũng đủ xuyên qua chiếc xe chở quan tài đậu trước cổng Thánh đường Immaculate Conception. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoáng qua cũng cảm thấy rất lạnh. Cảm giác rất tự nhiên, em ngược mắt nhìn lên trời, làn mây từ từ bay ngang qua Thánh đường, rồi quan tài của mẹ từ từ được đưa vào Cung Thánh.

Một cảm giác thương và nhớ bắt đầu chọt đến trong em, cảm giác ấy tuy nhẹ nhàng nhưng rất gần gũi và chan chứa yêu thương, nó như chiếm ngự tâm hồn và trái tim em từ bao giờ ấy.

Một ngày trước đó, ngày dành riêng cho gia đình thăm viếng mẹ. Với nét mặt hiền hậu, thánh thiện của một Người mẹ dấu yêu vừa an giấc ngủ

ngàn thu. Ôi đôi Môi hồng nhạt và cuộc đời đơn hậu cũng đủ phản lên trên khuôn mặt của Mẹ một cách tự nhiên. Hình ảnh người mẹ hiền của ngày nào vẫn mãi đọng lại trong tâm trí em.

Anh thấy em run và sợ, anh liền nắm lấy tay em và nói "anh muốn em đến gần mẹ vì anh có chuyện muốn nói với em." Lấy hết can đảm, vợ chồng em đến quỳ bên mẹ, anh nghẹn ngào: "lúc anh còn nhỏ bị té xuống sông gần chết đuối, mẹ đã nhanh tay cứu anh lên" Nghe anh nói, em cảm thấy thương mẹ quá, vì mẹ là đấng sinh thành và đã cứu anh trong giây phút thập tử nhất sinh. Em liền chạm lên bàn tay mẹ, tuy tay mẹ rất lạnh, nhưng em có cảm giác làn hơi ấm của những ngày mẹ còn sống thật gần, như mẹ vẫn đang còn ở lại đầu dây với chúng em. Em nghẹn ngào trong nước mắt: Mẹ ơi! Ôn nghĩa sinh thành, cả cuộc đời đức hạnh; Mẹ đã hy sinh, thương yêu để các con được trưởng thành, trong đó có người bạn đời của con. Con xin cảm ơn mẹ; chính Mẹ đã sinh ra anh hai lần để ngày hôm nay chúng con có được hạnh phúc và đang quỳ bên mẹ đây. Tự đáy lòng con luôn yêu thương anh ấy như Mẹ đã yêu thương con trai của Mẹ.

Ngồi trước linh cửu của mẹ trong nơi Thánh đường, em cảm thấy thật có lỗi vì biết mình chưa có được một ngày báo hiếu cho Mẹ lúc sinh thời. Đến khi mẹ mất rồi mới biết thiếu xót của mình; không còn cơ hội nữa. Xin mẹ nhận lời tạ lỗi và cảm ơn của con với mẹ. Rồi em đã cảm thấy được bình an trong suốt Thánh Lễ an táng của Mẹ.

Thời dần trôi qua trong sự thương nhớ, chia sẻ của các con và cháu, Thánh Lễ cũng đã kết thúc. Anh và 3 người em di chuyển quan tài lên xe. Nhìn thấy 2 con của em đứng nhìn ba đưa tiễn bà nội, em thầm hỏi các con đang nghĩ gì? Anh đã khóc thương trong phút li biệt mẹ lần cuối. Rất xúc động trước hình ảnh người con trai than khóc thống thiết trong giây phút li biệt người mẹ, khi mà cánh cửa xe từ từ khép lại và bàn tay của anh không còn đụng chạm được vào quan tài nữa. Em vội chạy đến, lấy khăn tang lau nước mắt cho anh. Hai con chạy đến ôm ba. Con gái nói "ba đừng khóc nữa, ba nội bây giờ là Thiên Thần rồi." Anh liền ôm 3 mẹ con em trong vòng tay đầy tình yêu thương của anh, em như thấy yêu này phần nào lấp một chỗ trống trong tim anh. Trong giây phút bụi ngủ đó, em cảm tạ Chúa đã cho em

cảm nhận được tình yêu Chúa thật sự đang ở bên em qua gia đình nhỏ bé của chúng em.

Gia đình chồng của em có một người con gái duy nhất, chị đã chăm sóc và lo cho mẹ trên giường bệnh suốt hơn một năm. Mẹ đã ra đi êm ái trong vòng tay người con gái yêu của Mẹ.

Sự kiện này cũng làm em nhớ lại biến cố năm 2016, đó là bà ngoại em cũng ra đi êm ái trong vòng tay của người con gái là má của em.

Tuy em sinh và lớn lên trong gia đình đạo gốc, nhưng đời sống đạo của em rất ơ hờ. Em đã tham dự K43, 2012, khóa học dạy em nền tảng Kiềng Ba Chân.

1. Sùng đạo
2. Học đạo
3. Hành đạo

Sau 2 biến cố mất bà và mất mẹ chồng, em đã chiêm nghiệm và nhận ra 2 gương sáng từ bà ngoại và mẹ chồng em đó là đời sống sùng đạo. Bà và mẹ luôn luôn đặt Chúa là trung tâm trong cuộc sống. Âm thầm chịu đựng huy sinh cho gia đình, mặc dù không nói, những cử chỉ bằng việc làm cho em thấy đó là đời sống đạo làm đẹp lòng Chúa. Chúa cất bà và mẹ đi một cách êm ái, an lành, trong vòng bàn tay yêu quý của con mình. Em tin đó là phần thưởng, ân sủng mà Chúa

đã ban cho bà và mẹ cho đến giờ phút cuối cuộc đời.

Học đạo, mỗi ngày là một bài học mới. Mỗi buổi sáng các bạn thường gửi bài qua email, text, chia sẻ phúc âm, lời cầu nguyện cho một ngày mới giúp em ý thức với những công việc làm và cách cư xử với người thân trong gia đình, những người mình gặp và tiếp xúc hàng ngày qua những chỉ cử khoan dung và dễ dàng thông cảm hơn.

Hành đạo, em cảm thấy mình chưa thực hành đủ và không được trọn vẹn. Em biết rằng Chúa không đòi hỏi mình hành đạo với những việc gì cao lớn, vĩ đại. Những việc làm nho nhỏ gì đó như giúp người thân trong gia đình hoặc các gia đình khác khi gặp khó khăn về mặt tinh thần bằng lời cầu nguyện âm thầm. Hành đạo trước tiên là từ trong gia đình, tuy biết vậy, cho dù em cố gắng làm tròn bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ, nhưng chưa hoàn hảo. Em biết mình có nhiều thiếu sót cần sửa đổi. Em xin Chúa ban cho em nhận ra điều thiếu sót của mình và thay đổi em đó là bước đầu cho cuộc hành trình Hành đạo của em.

Mỗi ngày em tạ ơn Chúa cho em cuộc sống hiện tại. Luôn nhớ đến và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ đã ra đi. Em xin Chúa giúp em nhận ra Hồng ân mà Chúa ban qua môi trường sống. Từ đó giúp em biết ý thức phần quan trọng và thực hành nền tảng Kiềng Ba Chân bằng tình yêu chân thật.



Cursillista, Bạn là ai?

Trần Văn Nam, biên soạn

Stockton, những ngày trước Lễ Mẹ Lên Trời 2019

I. Một Góc Nhìn.

Trong tất cả mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều có một tiến trình để phát triển. Thật vậy, để trở nên một người có học vị trong xã hội cũng phải theo một tiến trình. Bạn không thể có một học vị cao mà bạn không bắt đầu bằng lớp mẫu giáo! Bạn phải qua nhiều giai đoạn của trường lớp để bạn hoàn thành một tiến trình học vấn cho điểm đến cuối cùng với một học vị bạn muốn có, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đại học, v.v. Ví dụ bạn muốn trở thành một thợ làm nail, bạn cũng phải qua những buổi học lý thuyết, thực hành thời gian ngắn, dài tùy theo khả năng thiện chí và cố gắng của bạn, thêm vào đó bạn phải có những học cụ cần thiết, như một bộ màu cơ bản 12 màu; thêm 40 màu sơn gel, các loại bột đá làm móng; keo, dũa, máy sấy gel, máy lau gel, nước pha sơn, nước lau gel v.v. Sau khi mọi việc đã sẵn sàng bạn phải chuẩn bị cho bạn những đức tính tỉ mỉ. Chu đáo kiên nhẫn, nhịn nhục, sạch sẽ, nhún nhường, mềm dẻo và thành công chính là khả năng của bạn trong một cuộc sát hạch.

Cũng thế, để trở nên Cursillista trong Cursillo cũng phải theo một tiến trình. Trước tiên là thời gian tìm kiếm Chúa Kitô, đó là thời kỳ Tiền Cursillo. Tiếp theo là Tham dự Khóa Ba Ngày để cho con người gặp Chúa Kitô. Sau khi gặp Chúa Kitô rồi, thì bắt đầu tiếp tục cuộc sống Hậu Cursillo. Từ đây họ sống với những điều căn bản đã học để trở thành Người Kitô Hữu đích thực, trong đó đặt tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân lên hàng đầu - Một tay nắm Chúa, một tay nắm tha nhân.

Sau hai tiến trình: Tiền Cursillo và tham dự Khóa Ba Ngày thì xem như bạn đã tốt nghiệp; và học vị, danh xưng của bạn trong phong trào Cursillo là

Cursillista. Vậy Cursillista, bạn là ai? Trong tiếng Tây Ban Nha định nghĩa Cursillista như sau: *personas que participa en un Cursillo*. (theo tiếng Việt có nghĩa là: Cursillista là người tham dự vào phong trào Cursillo). Ở đây theo nghĩa rộng hơn là mỗi cá nhân Cursillista phải ý thức và cảm nhận được ơn gọi đặc biệt. Như Gia Kêu đã tỏ lòng nhiệt thành, nên Chúa Giêsu đã khuyến khích và ban ơn cứu độ: “hôm nay ơn cứu độ đã đến căn nhà này” (Luca 18,9). Như vậy, từ đây tiến trình của bạn sẽ là Hậu Cursillo, và mục đích căn bản của Hậu Cursillo là canh tân, hoán cải cá nhân, biến đổi các môi trường. Như vậy sứ vụ của Cursillista cũng có những điểm tích cực tương đồng với người Tín Hữu Giáo Dân.

II. Sự Tương Quan Giữa Cursillista và Người Tín Hữu Giáo Dân.

Chúng ta biết rằng” Ơn Gọi và Sứ mệnh của người Giáo dân trong Giáo Hội và giữa trần thế, đã được Công Đồng Vatican II, Thế Kỷ trước, đề cập trong bốn văn kiện rất quan trọng:

Hiến Chế “Ánh sáng Muôn dân” (Lumen Gentium) Văn kiện này đã dành trọn chương IV để nói về căn bản Thần học của vị trí người Giáo dân trong Giáo Hội

Hiến Chế “Nỗi Vui Mừng Và Hy Vọng” (Gaudium et Spes) nói đến mối tương quan mật thiết giữa Giáo hội và trần thế, trình bày cho chúng ta thấy ơn gọi và nghĩa vụ muôn mặt của người giáo dân giữa cộng đồng nhân loại.

Sắc Lệnh “Hoạt Động Truyền Giáo Của Giáo Hội (Ad Gentes)

Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem).

Cả hai sắc lệnh (3) và (4) nói về bốn phận truyền giáo của người giáo dân.

Với những tư tưởng súc tích chứa đựng trong bốn văn kiện này đã được Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 1987 nghiên cứu lại một cách rộng rãi, sâu xa hơn nhờ kinh nghiệm mục vụ của 20 năm sau Công Đồng Vatican II, và sau khi các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã bày tỏ lòng mong muốn có một văn kiện tóm lược đúc kết về Hàng Giáo Dân Công Giáo, do đó vào ngày 30 tháng 12 năm 1988, Tại Rôma, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II đã ban hành Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo

Dân (Christifideles Laici). Tông Huấn này nói về Ơn Gọi Và Sứ Mệnh của người giáo dân trong Giáo Hội và giữa trần thế. Đức Giáo Hoàng khi ban hành bức Tông Huấn này nhằm mục đích đào tạo người giáo dân trở thành những viên đá sống động xây dựng Giáo hội. Vì thế bức Tông Huấn này phải là một cuốn thủ bản cho mỗi một người tín hữu giáo dân. Đặc biệt hai chương cuối, Chương IV nói về Ơn Gọi và sứ mệnh của mọi hạng người tín hữu giáo dân, từ trẻ em đến ông bà lão, nhất là thanh niên nam nữ, từ người nam đến người nữ, từ kẻ lành mạnh đến kẻ bệnh tật đau khổ. Trong Giáo hội mỗi hạng người đều được gọi và có sứ mệnh xây dựng nước Chúa. (Như vậy



cũng bao gồm cả những Cursillistas).

Chương V: nói đến việc đào tạo huấn luyện các tín hữu giáo dân, để họ hiểu rõ và sống ơn gọi về sứ mệnh của mình trong Giáo Hội và giữa trần thế như ý Chúa muốn. Sự đào tạo này phải là một sự đào tạo toàn diện để Người Tín Hữu trở nên kẻ cộng tác với Thiên Chúa là Nhà Giáo Dục kiểu mẫu.

III. Chung Một Hướng Đi, Cùng Một Điểm Đến.

Chúng ta nên biết rằng Người Cursillista và Người Tín Hữu Giáo Dân đều nhận được cùng một Ơn Gọi: "không phải các con chọn thầy, chính Thầy đã tuyển chọn các con và sai các con đi mang lại kết quả và để kết quả tồn tại" (Jn 15: 16) và cả hai cùng nhắm tới điểm đến: là đi rao giảng phúc âm

"khắp trên mặt đất" (Acts :1:8). Hơn nữa Người tín hữu giáo dân và Cursillista thông phần vào ba chức vụ chính của Nhiệm Thể Đức Kitô là: Chức Vụ Tư Tế, Chức Vụ Rao Giảng và Chức Vụ Vương Giả. Do đó Người Cursillista mang căn tính và dấu ấn của một người tín hữu Giáo Dân trong những cách thể dẫn thân để rao giảng lời Chúa vừa bằng lời nói vừa bằng hành động, thêm vào đó bằng cách sống để làm chứng nhân.

"Chúa Kitô, vị Tiên Tri cao cả, Đấng đã dùng chứng tá đời sống và sức mạnh của lời nói để công bố Nước Chúa Cha; Người chu toàn chức vụ tiên tri, cho đến lúc sự vinh hiển của Người tỏ ra trọn vẹn;

Người chu toàn chức vụ đó không những nhờ hàng giáo phẩm, là những người nhân danh và lấy quyền Người mà giảng dạy nhưng cũng nhờ các giáo dân; sở dĩ Người đã đặt họ làm chứng nhân, đồng thời ban cho họ cảm thức đức tin và ơn dùng ngôn từ nữa (x. CvTđ 2,17-18; Kh 19,10) là để sức mạnh Phúc Âm sáng ngời trong đời sống thường ngày, trong gia đình và

ngoài xã hội." (Ánh sáng Muôn Dân số 35)

Một bức tranh toàn cảnh, mà thánh Matthew đã vẽ ra trước mắt chúng ta, một vườn nho mênh mông, gồm cảnh đàn ông đàn bà mà ông Chủ gọi vào làm việc: "Nước trời giống như chủ nhân vườn nho. Lúc tảng sáng ra đi tìm thợ làm vườn nho, ông đồng ý trả cho họ một đồng mỗi ngày và đưa họ vào làm vườn nho của mình" (Mt.20:1-2). Vườn nho đây là thế giới (Mt. 13: 38) và thế giới này phải được biến đổi theo ý định của Thiên Chúa trong một viễn ảnh của Vương quốc Người vào ngày thể mạt. Như trên đã minh định cho Hậu Cursillo là canh tân, hoán cải cá nhân, biến đổi các môi trường. Điểm này trùng hợp với lời nhắc nhở của Thánh Grêgôriô Cả, khi Ngài chú giải dụ ngôn

trên: “Anh em thân mến, anh em hãy kiểm điểm cách sống của mình, và xét lại anh em có phải là những người thợ của Chúa không? Mỗi người hãy phán đoán việc mình làm và kiểm điểm xem, có phải là mình đang làm việc trong vườn nho của Chúa”.

Vườn nho bận rộn, công việc ngổn ngang,” vào lúc 9 giờ, chủ nhân lại ra và thấy nhiều người còn đứng tại chỗ, không có việc làm. Ông bảo họ Các ông cũng thế, hãy vào làm vườn nho cho Ta” (Mt 2:3-4). Thiên Chúa luôn luôn đặt chúng ta vào một thế giới dở dang, để với khả năng và hoàn cảnh riêng, chúng ta làm đẹp thế giới đó và hoàn thiện nó ngay ở trần gian này.

Là Cursillista, người đã tham dự khóa 3 ngày, thì đều hiểu rằng: Mục đích tối hậu của phong trào Cursillo là:” Làm dậy men tinh thần Kitô giáo trong xã hội “và cuối cùng tất cả đều cùng chung một mục tiêu, đó là xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa qua việc truyền giáo.

IV. Cùng Nhau Giải Quyết Những Nhu Cầu Khẩn Thiết Của Thế Giới Ngày Nay.

Thánh Matthêu một lần nữa lại cho chúng ta thấy vườn nho của ông chủ không đáp ứng được công việc, vì thiếu nhân sự, mặc dầu đã 5 giờ chiều, hoàng hôn gần tắt nắng, ông chủ vẫn còn cần người làm: “vào lúc 5 giờ chủ nhân lại đi ra ông còn gặp một số người đứng đấy và người bảo họ” Tại sao các ông đứng đây suốt ngày không làm gì cả”. Họ trả lời: “Vì không ai mướn chúng tôi “Người bảo:” Các ông cũng thế, hãy vào làm vườn nho cho ta” (Mt. 20:6-7). Bức ảnh Thánh Matthêu đưa ra cách đây hơn hai ngàn năm vẫn còn phản ảnh cho một thế giới hôm nay, một thế giới xô bồ, đa chủng, đa văn hóa, hỗn độn, chính vì thế cần phải có những tay thợ cần cù siêng năng biết sửa sang, sắp xếp lại một trật tự, nhưng nhu cầu cần người làm là một ưu tiên : “các ông cũng thế, hãy làm vườn nho cho ta.”

Lời Chúa còn vang vọng trong mỗi người Cursillista: “không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con...” Vì Giáo Hội lúc nào cũng là men trong thế giới này; và người cursillista phải là men trong đấu bột; đó là sứ vụ của người Cursillista, khi chúng ta đã am hiểu sứ mệnh của mình để rồi dẫn thân và rảo bước trên con đường hành đạo. Trong sắc lệnh về Truyền Giáo của Giáo Hội Công Giáo (Ad Gentes) năm

1965, mục 2, đã khẳng định: “Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi, vì cội nguồn của Giáo Hội gắn liền với việc Chúa Con và Chúa Thánh Thần được sai đến theo ý định của Thiên Chúa.” Nói một cách khác, Phong Trào Cursillo là một Phong trào của Giáo Hội ngay từ những ngày đầu được hình thành nên cũng góp phần mình vào việc thực thi sứ vụ của Giáo Hội, đặc biệt là trong công cuộc Tân Phúc Âm Hóa hiện nay, Một cách tổng quát: “Phong Trào Cursillo là một phương thế cung ứng cho Giáo Hội một phong trào Tông Đồ gồm những người nỗ lực hình thành đời sống Kitô hữu trong môi trường họ sống. Nhiều người trong số này sẽ làm việc trong giáo xứ, cộng đoàn, nhưng mục đích của Phong Trào thì không nhắm vào tổ chức, Phong trào chỉ giúp họ trở thành tông đồ trong những nơi họ hiện diện.” (Trích vị trí của Phong Trào, Hội Thảo C1 Phong Trào Cursillo)

V. Thay Cho Lời Kết

Cursillitas là những người nhận biết và sống trong ơn gọi giáo dân của mình, Đồng thời cũng được trang bị những giáo lý cần thiết để sống là một Kitô hữu trưởng thành. Phương cách làm việc tông đồ vì mục tiêu rao giảng tin mừng trở nên hữu hiệu và lòng hăng hái nhiệt thành để lên đường phục vụ cho Tin Mừng sẽ hiệu quả hơn. Nhưng, công việc Phúc Âm Hóa môi trường đòi hỏi bền bỉ trường kỳ. Vì vậy người Cursillista cần sự bền đỗ mới có thể hoàn thành sứ mạng là men là muối cho môi trường, để có thể làm thay đổi bộ mặt thế giới. Vì sức mạnh của Phong Trào là ở nơi ơn Chúa và sự đồng hành với anh chị em mình. Nên, người Cursillista phải luôn gắn bó với Chúa như cây liền cành và cần đến sự nâng đỡ cộng tác của anh chị em của mình, như được thể hiện trong câu nói: “Một tay nắm Chúa, một tay nắm tha nhân”



**DANH SÁCH KHÓA CURSILLO NAM 56
15/08/2019—18/08/2019**

Decuria	Tên Thánh	Họ tên	Decuria	Tên Thánh	Họ tên
Giacôbê	Antôn	LM. Vũ Khánh Tường	Luca	Phêrô	Vy Trung Minh
Giacôbê	Phêrô	Phạm Ngọc Triệu	Luca	Giuse	Trần Công Thân
Giacôbê	Phêrô	Nguyễn Quý Toàn	Luca	Phêrô	Lê Hùng Sơn
Giacôbê	Antôn	Nguyễn Thanh Châu	Luca	Phêrô	Nguyễn Văn Phát
Giacôbê	Giuse	Nguyễn Văn Đạt	Luca	Giuse	Đỗ Duy Dương
Giacôbê	Martin	Trịnh Hoàng Vũ	Luca	Giuse	Phạm Văn Vĩnh
Gioan	Gioan	Nguyễn Thanh	Andrê	Giuse	Nguyễn Văn Học
Gioan	Giuse	Ngô Chí Sĩ	Andrê	Dominicô	Triệu Hòa Philip
Gioan	Phanxicô Xavie	Lê Phúc Hưng	Andrê	Phanxicô Xavie	Nguyễn Duy Lộc
Gioan	Louis	Trần Phạm Tuấn	Andrê	Andrew	Đỗ Hữu Dũng
Gioan	Alfonso	Lý K Vũ	Andrê	Cosmo	Trịnh Văn Công
Gioan	Đaminh	Nguyễn Thanh	Andrê	Benado	Trần Phi Long
Phaolô	Antôn	Trần Minh Hiệp	Mathêu	Giuse Foucau	Nguyễn Hoài Dũng
Phaolô	Phêrô	Nguyễn Thái Thạch	Mathêu	Phêrô	Trần Đình Bằng
Phaolô	Giuse	Nguyễn Hữu Thành	Mathêu	Giuse	Cao Khắc Bá
Phaolô	Matthew	Võ Minh Triết	Mathêu	Michael	Trần Xuân Dũng
Phaolô	Joseph	Trần Mạnh Kevin	Mathêu	Louis	Triệu Ngọc Minh
Phaolô	Giuse	Nguyễn Ut Tuấn	Mathêu	Antone	Trần Anthony Hùng
Mac Cô	Joseph	Nguyễn Tiến Hồng	Phêrô	Gioan Baotixita	Lê Minh Ngọc
Mac Cô	Phanxicô Xavie	Hoàng Văn Hùng	Phêrô	Tomas	Nguyễn Tiến Hoàng
Mac Cô	Michael	Nguyễn Văn Minh	Phêrô	Phaolô	Nguyễn Thành Châu
Mac Cô	Bellarmino	Hoàng Tuấn Robert	Phêrô	Philipphê	Hoàng Phú Hoàn
Mac Cô	Phaolô	Phạm Quốc Thiệu	Phêrô	Alfonso	Vũ Mike
Mac Cô	Giuse	Mai Tất Thắng	Phêrô	Giuse	Nguyễn Matthew



DANH SÁCH KHÓA CURSILLO NỮ 57

22/08/2019—25/08/2019

Decuria	Tên Thánh	Họ Tên
Theresa	Maria	Lê Thị Hoài Thu
Theresa	Teresa	Phan Trang
Theresa	Theresa	Nguyễn N. Chi
Theresa	Lucy	Phan Nguyễn Christina
Theresa	Maria	Trần Thảo Courtney
Theresa	Teresa	Nguyễn Kim Hằng
Theresa	Anna	Đào Lê Thùy Linh
Theresa	Maria Goretti	Nguyễn Vy
Cecilia	Theresa	Vũ Thụy Kim Khánh
Cecilia	Catarina	Nguyễn Thúy Anh
Cecilia	Maria	Bạch Hiền
Cecilia	Teresa	Nguyễn Thị Ngọc Lài
Cecilia	Anna	Trương Linh
Cecilia	Lucia	Lê Thùy Trang
Cecilia	Maria	Trần Diễm Vanessa
Cecilia	Mary	Trần Vicky
Agata	Maria	Sơ Huỳnh Thị Bích Vân
Agata	Maria	Nguyễn Thị Hằng Nga
Agata	Teresa	Lê Thị Kim Yến
Agata	Maria	Nguyễn Nga Nina
Agata	Therese	Nguyễn Thị Phương Tâm
Agata	Anna	Lai Tuyết Vicky
Agata	Teresa	Lê Thị Minh Thư
Lucia	Anna	Nguyễn Thị Xuân Dung
Lucia	Anna	Nguyễn Thị Lài
Lucia	Maria	Nguyễn Phương Nam
Lucia	Theresa	Vũ Kim Oanh
Lucia	Maria	Nguyễn Tuyết
Lucia	Teresa	Nguyễn Thanh Thùy Vân

Decuria	Tên Thánh	Tên họ
Lucia	Teresa	Lại Thùy Trang
Maria	Maria	Nguyễn Ngọc Ánh
Maria	Teresa	Lê Diễm Charlene
Maria	Teresa	Nguyễn Hà
Maria	Teresa	Đào Thị Hồng Mai
Maria	Maria	Trần Thu Jennifer
Maria	Anna	Nguyễn Thị Phương Lan
Maria	Lucia	Nguyễn Thị Mỹ Linh
Martha	Anna	Đỗ Thị Lệ Dung
Martha	Teresa	Nguyễn Thu Hằng
Martha	Anna	Trương Thị Phương Oanh
Martha	Cecilia	Trần Thanh Thanh
Martha	Maria	Trần Kim Theresa
Martha	Teresa	Lương Hương Alisa
Martha	Maria	Nguyễn Maitai
Anna	Maria	Lư Bé
Anna	Maria Martin	Vũ Sherry Hương
Anna	Rose Delima	Tạ Ngọc Lan
Anna	Maria	Nguyễn Michelle (Tuyết)
Anna	Anna	Ngô Thị Thanh
Anna	Teresa	Đặng Thị Xuân Thúy
Anna	Isave	Đỗ Ann
Monica	Maria	Trịnh Thị Hải
Monica	Maria	Phạm Thị Thuý Ngọc
Monica	Maria	Vũ Thị Vẹn
Monica	Maria	Phạm Thị Vin
Monica	Maria	Hà Nga
Monica	Anna Maria	Nguyễn Anh Đào
Monica	Maria	Cao Thảo Bretty



Khóa Sinh Khóa Nam 56



Khóa Sinh Khóa Nữ 57



Decuria Giacôbê: LM. Antôn Vũ Khánh Tường, Phêrô Phạm Ngọc Triệu, Phêrô Nguyễn Quý Toàn, Antôn Nguyễn Thanh Châu, Giuse Nguyễn Văn Đạt, Martin Trịnh Hoàng Vũ



Decuria Gioan: Gioan Nguyễn Thanh, Giuse Ngô Chí Sĩ, Phanxicô Xavie Lê Phúc Hưng, Louis Trần Phạm Tuân, Alfonso Lý K Vũ, Đaminh Nguyễn Thanh



Decuria Phaolô: Antôn Trần Minh Hiệp, Phêrô Nguyễn Thái Thạch, Giuse Nguyễn Hữu Thành, Matthew Võ Minh Triết, Joseph Trần Mạnh Kevin, Giuse Nguyễn Ut Tuấn



Decuria Maccô: Joseph Nguyễn Tiến Hồng, Phanxicô Xavie Hoàng Văn Hùng, Michael Nguyễn Văn Minh, Bellarmine Hoàng Tuấn Robert, Phaolô Phạm Quốc Thiều, Giuse Mai Tất Thắng



Decuria Luca: Phêrô Vy Trung Minh, Giuse Trần Công Thân, Phêrô Lê Hùng Sơn, Phêrô Nguyễn Văn Phát, Giuse Đỗ Duy Dương, Giuse Phạm Văn Vĩnh



Decuria André: Giuse Nguyễn Văn Học, Dominicô Triệu Hòa Philip, Phanxicô Xavie Nguyễn Duy Lộc, Andrew Đỗ Hữu Dũng, Cosmo Trịnh Văn Công, Benado Trần Phi Long



Decuria Mathêu: Giuse Foucau Nguyễn Hoài Dũng, Phêrô Trần Đình Bằng, Giuse Cao Khắc Bá, Michael Trần Xuân Dũng, Louis Triệu Ngọc Minh, Antone Trần Anthony Hùng



Decuria Phêrô: Gioan Baotixita Lê Minh Ngọc, Tomas Nguyễn Tiến Hoàng, Phaolô Nguyễn Thành Châu, Philipphê Hoàng Phú Hoàng, Alfonso Vũ Mike, Giuse Nguyễn Matthew



Decuria Theresa: Maria Lê Thị Hoài Thu, Teresa Phan Trang, Theresa Nguyễn N. Chi, Lucy Phan Nguyễn Christina, Maria Trần Thảo Courtney, Teresa Nguyễn Kim Hằng, Anna Đào Lê Thùy Linh, Maria Goretti Nguyễn Vy



Decuria Cecilia: Theresa Vũ Thụy Kim Khánh, Catarina Nguyễn Thúy Anh, Maria Bạch Hiền, Teresa Nguyễn Thị Ngọc Lại, Anna Trương Linh, Lucia Lê Thùy Trang, Maria Trần Diễm Vanessa, Mary Trần Vicky



Decuria Agata: Maria Sơ Huỳnh Thị Bích Vân, Maria Nguyễn Thị Hằng Nga, Teresa Lê Thị Kim Yến, Maria Nguyễn Nga Nina, Therese Nguyễn Thị Phương Tâm, Anna Lai Tuyết Vicky, Teresa Lê Thị Minh Thu



Decuria Lucia: Anna Nguyễn Thị Xuân Dung, Anna Nguyễn Thị Lài, Maria Nguyễn Phương Nam, Theresa Vũ Kim Oanh, Maria Nguyễn Tuyết, Teresa Nguyễn Thanh Thùy Vân, Teresa Lại Thùy Trang

0



Decuria Maria: Maria Nguyễn Ngọc Ánh, Teresa Lê Diễm Charlene, Teresa Nguyễn Hà, Teresa Đào Thị Hồng Mai, Maria Trần Thu Jennifer, Anna Nguyễn Thị Phương Lan, Lucia Nguyễn Thị Mỹ Linh



Decuria Martha: Anna Đỗ Thị Lệ Dung, Teresa Nguyễn Thu Hằng, Anna Trương Thị Phương Oanh, Cecilia Trần Thanh Thanh, Maria Trần Kim Theresa, Teresa Lương Hương Alisa, Maria Nguyễn Maitai



Decuria Anna: Maria Lư Bé, Maria Martin Vũ Sherry Hương, Rose Delima Tạ Ngọc Lan, Maria Nguyễn Michelle (Tuyết), Anna Ngô Thị Thanh, Teresa Đặng Thị Xuân Thúy, Isave Đỗ Ann



Decuria Monica: Maria Trịnh Thị Hải, Maria Phạm Thị Thuý Ngọc, Maria Vũ Thị Vẹn, Maria Phạm Thị Vin, Maria Hà Nga, Anna Maria Nguyễn Anh Đào, Maria Cao Thảo Bretty



Trợ Tá Khóa Cursillo Nam 56



Khối Giám Học Khóa Cursillo Nam 56



Khởi Phụng Vụ Khóa Cursillo Nam 56



Khởi Hành Chánh Khóa Cursillo Nam 54



Khối Ấm Thực Khóa Cursillo Nam 56



Các Cha linh hướng và khóa sinh 56



Trợ Tá Khóa Cursillo Nữ 57



Khối Giám Học Khóa Cursillo Nữ 57



Khối Phụng Vụ Khóa Cursillo Nữ 57



Khối Hành Chánh Khóa Cursillo Nữ 57



Khối Âm Thực Khóa Cursillo Nữ 57



Trưởng Khối Khóa Cursillo Nữ 57

DANH SÁCH NIÊN LIỄM, ỦNG HỘ và HỖ TRỢ PT QUỐC GIA

Tính đến tháng 8, 2019

Danh tánh	Niên liễm	Ủng hộ	Hỗ trợ PT Quốc Gia
AC Vũ Cao & Đoàn Màu	\$100		
AC Phan Vương & Hải Vũ	\$100		
AC Harry and Mary Nguyễn	\$50		\$10
AC Sang Trần & Thanh Chi Nguyễn	\$100		
Giuse Maria Phạm Văn Thông	\$25		
Maria Rosa Vũ Thi Loan	\$25		
Giuse Trần Văn Trung	\$25		
Teresa Vũ Kim Thoa	\$25		
Andre Nguyễn Trung Can	\$25		
Caterina Thái Thị Ngọc Hương	\$25		
AC Nguyễn Ngọc Nhan & Bạch Tuyết	\$50		\$10
AC Ca Đoàn Phaolo Cursillo		\$500	
Chị Anna Vũ Hợi	\$25		
AC Hương & Phương Vương		\$100	
Barbara Maria Susan Nguyễn		\$400	
Một Cursillista ẩn danh		200 xoi cuc & 40 lbs gio	
AC Sáng Nguyễn & Bớt Hoàng	\$50	1 thùng ruu le 2K	
Anh Wiley	\$25		
Anh Danny	\$25	\$200	
Chi Trinh Đỗ	\$25		
AC Michael & Kaitlyn	\$50		
AC Tú & Thảo	\$50		
Nguyễn Phương Anh	\$25		\$5
Hoàng Ngọc Khanh	\$25		\$5
Nguyễn Anh Tôn	\$25		\$5
Đặng Thi The	\$25		\$5
Chi Trần Ngọc Mỹ K-47	\$25		\$3
AC Sang & Yến Phan		\$100	
AC Lâm Trần & Trúc Nguyễn	\$50	\$100	\$6
AC ẩn danh khối HC nam K-56		\$1,000	
Anh Châu Hoàng Minh	\$25		\$3
Anh Nhân	\$25		\$3
Chị Trâm Lã	\$25		\$10
Một Cursillista ẩn danh ủng hộ Khối -AT		\$200	
Anna Lê Kim Phương	\$50		

Xin xem tiếp trang kế...

<i>Danh tánh</i>	<i>Niên liễm</i>	<i>Ủng hộ</i>	<i>Hỗ trợ PT Quốc Gia</i>
Nguyễn Thị Kim Ngân	\$25		\$3
Chị Thanh Võ K-55		\$200	
Một Cursillistas Decuria Andre K-54		\$300	
AC Bá & Nghị Nguyễn		\$200	
Hai Cursillistas ẩn danh		\$20	
Chị Quy Dung		\$50	
Chị Nguyễn Thị Diễm		\$50	
Chi Trần Thị Như Thủy		\$50 & bánh thánh 2K	
AC Hải & Tần Đặng	\$50		\$10
Ba Cursillistas nam khối HC. K-56		\$1,000	
Một Cursillista ẩn danh ủng hộ Khối -AT		\$200	
AC Hùng & Mỹ Nguyễn K 32 & K 33	\$50		\$20
Bác Phượng		\$200	
Giuse Maria Khổng Tựa Vương		\$1,000	
AC Be Bùi & Kim Hằng		\$100	
Anh Peter Trần - Khoá 34		\$200	
AC Hoàn & Hằng		\$100	
Tấn Phạm		\$40	
AC Thu & Ngọc		\$200	
AC Thu & Xuân		\$100	
Alfonso Quang Đức Trần	\$25		\$5
Adelina Vũ Thị Hạnh	\$25		\$5
Gia Đình AC Phương & Hằng		\$200	
Một Cursillista ẩn danh		\$200	
Chị Thoa Nguyễn Khoá 55		\$100	
Chị Kim Dung		\$500	
Decuria Macco Khoá 48		Gạo hai khoá # 56 & #57 (\$1000)	
PT Cursillo Oakland		\$500 K- #56 & #57	
Chị Nancy		1 nồi chè TH week #3	
Chị Chi Trần-bánh mì Oven		bánh mì 2K #56 & #57	
Một chị ẩn danh		Vật liệu nệm nệm 2K	
Một chị ẩn danh trong khối AT		trai cay tươi 2K	
Chị Nụ Nguyễn & chị Thanh Chi		hoa cài áo 2k- 56 & 57	
AC Xuân & Tương		1 thùng rượu lễ 2K	
Chị Trần Thị Như Thủy		hoa tươi 8 weeks TH	
Chị Tracy trưởng khối PV K - #57		hoa tươi 2K #56 & #57	

Phong trào chân thành ghi nhận và biết ơn sự đóng góp và ủng hộ quảng đại của quý anh chị, để giúp cho các sinh hoạt PT. Việc chi tiêu được kết toán và được tường trình chi tiết trong các phiên họp của VPĐH/PT. Hết lòng cảm ơn quý anh chị.

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO BẢN TIN ULTREYA

Kính chào quý cha Linh Hướng, quý Tu Sĩ cùng quý Anh Chị Cursillista,

Phong Trào Cursillo VNSJ dự định xuất bản Bản Tin Ultreya kế tiếp vào buổi Đại Hội Ultreya 9/12/2019 trong mùa vọng Giáng Sinh.

Khối Truyền Thông tha thiết kính mời quý Cha, quý Tu Sĩ, cùng quý Anh Chị Cursillista tham gia viết bài cho Bản Tin Ultreya với chủ đề Chúa Giáng Sinh Trong Cursillista. Quý vị có thể viết bài với nhiều thể loại: Chia sẻ cảm nghiệm cá nhân, truyện, thơ... Tất cả các bài viết của Quý Vị là nguồn tư liệu quý giá cho bản tin Ultreya.

Xin lưu ý:

- *Bài viết giới hạn trong 1500 từ.*
 - *Đính kèm tên tác giả, số điện thoại và thông tin liên lạc để Ban Biên Tập liên lạc trong trường hợp cần thiết.*
 - *Gửi bài về địa chỉ email banbientap.cursillo@gmail.com hoặc địa chỉ nhà 1027 Panoche Ave, San Jose, CA 95122*
 - *Hạn chót gửi bài ngày 20/11/2019.*
 - *Tất cả các bài viết đều có thể bị chỉnh sửa cho phù hợp với tinh thần của Bản Tin Ultreya*
- Phong Trào Cursillo.*

Xin chân thành cảm ơn và chúc quý Cha Linh Hướng, quý Tu Sĩ, cùng quý Anh Chị Cursillista luôn bình an trong Thầy Chí Thánh,

Thay mặt Khối Truyền Thông,
Phêrô Nguyễn Châu Tuấn



Hình Mãn Khóa Nam 56







Khối Phụng Vụ



Khối Ấm Thực



Cursillo Movement - Vietnamese Secretariat

Kính Biểu: _____
